

10947

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

TRABZON'DA EGİTİM VE KÜLTÜR HAYATI
(1839 - 1923)

- Yüksek Lisans Tezi -

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

10947

Hazırlayan
Mesut PİYALE

Danışman
Prof.Dr.Bayram KODAMAN

Ankara 1988

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ GİRİŞ

BÖLÜM I.

TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR TRABZONUN EĞİTİM HAYATI (1839-1923)

A. RESMÎ OKULLAR	1
1. MEDRESELER	1
2. SIBYAN VE İPTİDAİ MEKTEPLERİ (İLKOKULLAR)	4
3. RÜŞDİYELER	8
4. ISLAHHANE MEKTEBİ	15
5. POLİS MEKTEBİ	15
6. DARÜLMUALLİMİN	16
7. İDADİ MEKTEBİ (MEKTEB-İ İDADİ MÜLKİ)	20
8. TRABZON SULTANİSİ	28
B. ÖZEL OKUL	34
1. MEKTEB-İ HAMİDİYE	34
C. GAYRİMÜSLİM VE ECNEBİ OKULLARI	34
1. RUM OKULLARI	35
a. Kemerkaya Rum Okulu	35
b. Diğer Rum Okulları	36
2. İRAN OKULU (MEKTEB-İ NASİRİ)	36
3. AMERİKAN OKULLARI	37
4. ERmeni OKULLARI	38
5. FRANSIZ OKULU	38

BÖLÜM II.

TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR TRABZON'UN KÜLTÜR HAYATI (1839-1923)

A. TRABZON'DA İLK TÜRK MATBAASI VE GAZETESİ	40
B. TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR TRABZON BASINI	41
1. TRABZON'DA YAYIMLANAN GAZETELER	42

a. Trabzon Gazetesi	42
b. Trabzon'da Meşveret Gazetesi	44
c. Feyz Gazetesi	46
d. Temkin Gazetesi	48
e. İkbal Gazetesi	49
f. Tarık Gazetesi	50
g. İstikbal Gazetesi	51
h. Selamet Gazetesi	56
i. Güzel Trabzon Gazetesi	57
j. Zafer Gazetesi	59
k. Halk Gazetesi	60
2. TRABZON'DA YAYIMLANAN MECMUALAR	62
a. Hekim Mecmuası	62
b. Kehkeşan Mecmuası	63
c. Envar-ı Vicdan Mecmuası	64
d. Genç Anadolu Mecmuası	65
e. Kahkaha Mecmuası	66
f. Yeni Mektep Mecmuası	67
C. TRABZON KÜTÜPHANELERİ	69
SONUÇ	71
BİBLİYOGRAFYA	73
EKLER	76

Ö N S Ö Z

Trabzon'un tarihi ile ilişili olarak, bugüne kadar bazı çalışmalar yapılmış ve epeyce eser ortaya konulmuştur. Ancak daha çok derleme denilebilecek bu eserlerde konular, bir çerçeve halinde sınırlanırmadığı gibi, Trabzon'un eğitim ve kültür tarihine de çok az yer verilmiştir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar fevkalâde önemlidir.

Özellikle, bölge tarihi hakkında ileriye sürülen birtakım asılsız iddialar, Trabzon'daki Türk Kültürü araştırıp, ortaya koymayı zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple, araştırmamıza TRABZON'DA EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATI'nı konu olarak seçtik. Dönem olarak da, 1839-1923 tarihleri arasını ele almamız, konuyu biraz daha ilginç hale getirmiş ve araştırma sonunda, yörede yaşayan değişik unsurlara ait kültürlerin bir mukayesesi ortaya çıkmıştır.

Eğitim ve kültür konusunun kapsamı şüphesizki çok genişdir. Bu nedenle konu ancak bir Yüksek Lisans Tezi çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. İleride yapılacak yeni araştırmaların konuyu tamamlayacağı umut edilmektedir.

Bu konuda, Yüksek Lisans Tezi yapmamı tavsiye eden, Danışman Hocam, Sayın Prof.Dr. Bayram KODAMAN'a teşekkür ve saygılarımı arzederim.

Çalışmalarım sırasında, ilgi ve yardımlarını gördüğüm, Trabzon İl Halk Kütüphanesi, Trabzon Belediye'si Kültür ve Araştırma Merkezi ve Millî Kütüphane mensuplarına şükranlarımı sunarım.

Özellikle araştırmacılar için büyük kaynak olabileek, paha biçilmez değerdeki özel belgelerini vermekle, bana büyük imkanlar sağlayan Trabzon'daki gazeteci-yazar Cemal Rıza OSMANPAŞA-OĞLU'na, Arslan PULATHANELİ'ye, Mustafa HACISALİHOĞLU'na ve Süleyman ERKAN'a minnettarım.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sayın Sadi DİLAYER'e, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç.Dr. Salih Zeki UZUNER'e ve Bölüm Öğretim Elemanları'na yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Mesut PIYALE

Ankara, 1988

G İ R İ Ş

Eğitim ve Kültür, insanlık tarihinde fevkâlâde önem taşır. Milletler, varlıklarını ancak kültürleri sayesinde devam ettire-rek ayakta kalabilirler. Bunu başaramayan toplumlar, yaşama şans-larını kaybederek, başka milletlerin egemenlikleri altında eriyip, yok olmaktan kurtulamazlar. Tarihte bunun örnekleri oldukça fazladır.

Hele farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip olan kısaca, aynı kültürü paylaşmayan insanlar birarada yaşıyorlarsa, burada kültürün önemi çok daha büyüktür. Kültürü köklü ve kuvvet -li olan toplumlar yaşayacak, diğeri ise eriyip gidecektir. Burada geleneklere, dile, dine ve hertürlü milli hasletlere bağlılık ken-dini belirgin bir biçimde hissettirecektir. Millî varlığın devamı için kültürün muhafazası ve devamı da kaçınılmazdır.

Osmalı tarihi incelenirse, Türk Kültürü'nün iki farklı or-tamda diğer milletlerin kültürleriyle çatışma içerisinde olduğu -ğu görülür. Birincisi, devlet sınırları dışındaki dış çatışma, diğeri de yerli azınlıklar kültürleriyle olan iç çatışmadır. Bunn-lardan ilki, genellikle her milletin tarihinde görülen olağan bir hadisedir. Diğeri ise, Osmalı devletinin siyasi rejiminden kay-naklanmıştır.

Bilindiği gibi, Osmalı devleti sınırları içersinde barındırdığı Gayrimüslim ve Türk olmayan unsurlara, hiçbir devletin tarihinde rastlanılmayacak ölçüde müsamaha göstermiştir. Bu tutum belirli bir süre, azınlıkları devlete yaklaştırmışsa da bu bağlılık ebedi olamamıştır. Bu sayede Hristiyan'lık ve diğer dinlerden kaynaklanan azınlık kültürleri, doğdukları anavatanları dışın-da daha rahat yaşama ve gelişme imkânı bulabilmişlerdir. Bunda devletin bu unsurlara tanıldığı imtiyazlar ve gösterdiği hoşgörünün büyük etkisi olmuştur.

Buna rağmen, devletin güçlü olduğu dönem içerisinde azınlık-ların kültürleri Türk kültürüne doğrudan rakip olabilecek düzeyde değildir. Gayrimüslim unsurlar, böyle bir rekabete rahatları-

nın bozulmaması için, yanışmayı bile tehlikeli görmüşler ve faaliyetlerini daha çok gizli olarak sürdürmeye çalışmışlardır.

Ancak, tanzimatla birlikte durum değişmiştir. Bu ana kadar devletin en sadık birer unsuru gibi görünen bilhassa Rum ve Ermeniler tanzimatın azınlıklara getirmiş olduğu sınırsız hak ve yetkiler sayesinde birden siyasi gayeler peşinde koşmaya başlamışlar, bununla birlikte, tanzimat fermanını takipeden ilk yıllarda da sessiz kalmayı tercih eden bu unsurlar, 1856 İslahat Fermanı ile daha da cesaretlenmişler ve meşrutiyetin ilâni ile birlikte de artık devlete karşı açıktan cephe almakтан çekinmemişlerdir. Bunda, dış güçlerin kendilerine cesaret vererek, açıkca arka çıktıkları da bilinen bir hakikattir. Artık bu tarihten sonra Türk ve azınlık kültürlerinin, o ana kadar kapalı ve önemsiz bir biçimde devam eden çatışmaları da açık bir biçimde devam etmeye başlamıştır.

Bu kültür çatışmalarının sahnelendiği illerimizden biri de Trabzon'dur. Hatta, Trabzon ve yöresi belkide bu konuda en başta yer alır. Çünkü, Trabzon anadoluda Türk topraklarına en geç dahil olan illerimizden biridir. Böyle olduğu halde, Trabzon'da ötedenberi varlığı bilinen bir Pontus medeniyeti de bulunmaktaydı. Trabzon, Bizans'ın ve Hristiyanlığın önemli kalelerinden biriydi. Tarihi İpek Yolu'nun bu çok önemli ticaret ve ulaşım merkezi, birtakım Hristiyanlarca da kutsal kabul ediliyordu.

1461 yılında Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilince, birtakım Rum'lar şehri kendiliklerinden tertemizler, bir kısmı da devletin başka bölgelerine yerleştirilmişlerdi. Bundan sonra, Trabzon'da Türk Kültürü hızlı bir gelişme göstermiş ve buraya tayin edilen valiler, bu konuda oldukça titiz davranışarak, Trabzon'a kısa sürede tam bir Türk şehri özellikle kazandırmışlardır. Nitekim, bugün Trabzon'da mevcut bulunan ve herbiri Türk Kültürü'nün önemli birer örneğini teşkil eden cami, medrese, kütüphane, köprü, hamam vs. gibi binaların pekçoğu bu dönem içersinde yaptırılmışlardır.

Tanzimat'tan sonra ise, Trabzon ve yöresinde yeniden canlandırmaya çalışılan Pontus hayali sebebiyle, Türk'ler ve Rum'lar arasında hızlı bir eğitim ve kültür yarışı başlamıştır. Rum'lar tarafından birer fesat yuvası olarak kullanılan okulların sayılarının hızla arttırılmasının yanısıra, Türk'ler de aynı yola başvurarak, onları gölgede bırakmışlardır. Karşılıklı olarak çıkartılan gazete ve mecmuanların sayılarındaki fazlalık, herhalde bu rekabetten kaynaklanmış olsa gerektir. Çünkü, Trabzon kadar gazete ve mecmuanın bol olarak yayıldığı bir başka taşra vilâyetinden söz etmek mümkün değildir.

İşte, bu araştırmada 1839-1923 yılları arasındaki Trabzon'un Eğitim ve Kültür hayatına giren faaliyetler yer almaktadır. Konuların tasnifinde hiçbir ayrıntı elden geldiği ölçüde gözardı edilmemiştir. Türk Eğitim ve Kültürü'nün meyveleri incelendiği gibi, diğer unsurlarinkilerine de yer verilmiştir. Çünkü, bu şekilde Trabzon'daki Türk Kültürü ile ilgili çalışmaların ne derece önemli olduğu açıklanabilir.

BÖLÜM I.
TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR
TRABZONUN EĞİTİM HAYATI (1839-1923)

A. RESMİ OKULLAR

1- MEDRESELER

Medreseler, bir taraftan çocukluktan çıkışmış, yetişkin ve bir delikanlı haline gelmiş olanlara daha çok dini konular üzerinde bilgi veren eğitim kurumlarıydı. Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra, bu yörenin insanları arasındaki etnik farklılıklar nedeniyle eğitime ve bu arada medreselere de büyük önem verilmişti.. Bu gaye için, fetihten hemen sonra Trabzon'da 1462 de vali Hızır Bey tarafından Fatih Medresesi, 1529 da vali İskender Paşa tarafından İskender Paşa Medresesi, 1605 de vali Bâli Paşa tarafından Hatuniye Medresesi, 1727 de vali Bıyıklı Mustafa Paşa tarafından da Zeytinlik Medresesi yapılmıştı (1).

Tanzimatla birlikte, şehirdeki diğer eğitim kurumlarının çoğalmasının yanısıra medrese eğitiminde de önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Trabzon'da Tanzimattan sonra medreselerdeki bu gelişme şöyle olmuştu.

" 1842 yılında Trabzon valiliğine Hazinedarzade Abdullah Paşa getirildi. Vali Abdullah Paşa, Trabzon'un kültür hayatı gelişmesine çok çalışmıştır. 1844 yılında Hatuniye Medresesi'

1. Murat Uraz, "Trabzon'da Kültür Hayatı", Hamsi Mecmuası, yıl 5, sayı 5, s. 18, İstanbul 1952; Mahmut Goloğlu, Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi, s.14,49,50,63, Ankara 1975.

nde 444' kitabı bir kütüphane" (2) kurarak, daha önce açıldı-
ğı belirtilen bu medresedeki eğitimi de geliştirmiştir.

" 1850 de Müderris Pir Mehmet Nazif Efendi, Trabzon'un önemli medreselerinden birini kurdu. Medreseye Trabzon'un ünlü bilginlerinden Mustafa Efendi'nin aile adı verilerek Sarac-
zade Medresesi denildi. 1851 yılında da Hacı Mehmet Nafiz Efendi tarafından Pazarkapı Medresesi kuruldu. 1864 de Trabzon'da dünyaya gelen Trabzon'lu bilgin İbrahim Cüdi Efendi'nin babası Yomralı Küçükibrahimzade Hacı Mehmet Efendi İskenderpaşa Med-
resesinde öğretmenlik yapmıştır. 1874 de Saffet Paşa Trabzon valisi oldu. Trabzon'daki yapıların onarımına ağırlık verdi.
1875 de İskenderpaşa medresesini tamir ettirdi. Medreseye gelir kaynağı olmak üzere medrese binasının altına birkac dükkan yap-
tırdı" (3).

1851 yılında Hacı Mehmet Efendi Pazarkapı Medresesini yap-
tırdı. Bu medrese aynı zamanda Trabzon'da yaptırılan son medrese-
dir (4).

1305 (1889) Trabzon vilâyet salnamesine göre Trabzon'da 8 Medrese ve bu medreselerde eğitici olarak çalışan 36 müderris bulunmaktadır. Ayrıca medreselerde öğrenim gören toplam öğrencilik sayısı 481 dir. Müderrislerin ve öğrencilerin medreselere göre dağılımı ise şöyledir;

- Saraczade Medresesi (Trabzon içinde)
Müderris 1, öğrenci 61,
- Pazarkapı Medresesi (Pazarkapıda)
Müderris 2, öğrenci 95,
- Hamza Paşa Medresesi (Kavakmeydanında)
Müderis 3, öğrenci 45,
- Hatuniye Medresesi (İmaret semtinde)
Müderris 4, öğrenci 120,
- Çarşı Medresesi (Çarşida)
Müderris 5, öğrenci 25,

2. Ömer Akbulut, Trabzon Kitabeleri, s.15, İstanbul 1954

3. Mahmut Gologlu, a.g.e., s.172,181

4. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.17.

- Müftü Medresesi (Çarşida)
Müderris 6, öğrenci 30,
- Zeytinlik Medresesi (Muhittin mevkîinde)
Müderris 7, öğrenci 25,
- İskender Paşa Medresesi (İskender Paşa semtinde)
Müderris 8, öğrenci 80 (5).

Ayrıca, şehir merkezinin dışında kazalarda da bunlara benzer medreseler bulunmaktaydı. Akçaabat'taki Dürbinar mezarlık caminin yanlığında yatılı bir medrese olup, 300 den fazla öğrencisi bulunmaktadır. Medrese aynı zamanda kasabanın en eski binasıydı (6). Of'ta bulunan medresenin ise, oldukça geniş bir öğrenci ve müderris kadrosuna sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu medresede haftada 36 saat ders görüldüğü bilinmektedir (7).

Bunlara benzer medreselerin, Trabzon'un diğer kazalarında da bulunduğu şüphe yoktur. Halen bu kazalarda yaşayan yaşlı vatandaşlar, bu medreselerin varlığını sözetsel iseler de, gerek vilâyet salnamelerinde, gerekse diğer kaynaklarda, bu medreselerin eğitim kapasiteleri hakkında herhangibir kayıta rastlamak mümkün olamamıştır.

5. Trabzon Vilâyet Salnamesi, sene 1305 (1889), s. 100
6. Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat Tarihi, s. 147, İstanbul 1949
7. Hasan Umur, Of ve Of Muharebeleri, s. 18, İstanbul 1949.

2. SİBYAN VE İPTİDAİ MEKTEPLERİ (İLKOKULLAR)

"Sibyan Mektepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda bugünkü İlkokulun yerini tutan okullardı. Bu okullarda ders olarak dini bilgiler yanında zamanın gerektirdiği diğer bilgilere de yer verilirdi. Genelde amacı çocuğa okuma-yazma öğretmek, Kur'anı ve İslâm Dininin çeşitli kurallarını öğretmektı. Temelde ezbere dayanan ve eski usülle hizmet veren bu okullar, 1872 yılından itibaren yerlerini yeni usulde (usûl-ü cedide) öğretim yapan iptidai okullara terketmeye başlamışlardı" (8).

Trabzon'un Fethinden sonra, camii ve medreseler yanında ve mahallerde Sibyan Mektepleri açılmaya başlanmıştır. 4 yıllık bir eğitime dayanan bu mekteplerden Trabzon'da ilk defa faaliyete geçenler Ebu'l Feth, Yeni Camii, Hatuniye, İskenderpaşa Sibyan mektepleridir (9).

Trabzon'un yanısıra, Akçaabat ve Of'ta aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren Sibyan okullarının açıldığı anlaşılmaktadır. Of'ta, medreselerin yanında üç sibyan okulu açılarak faaliyet göstermiştir (10). Diğer taraftan Akçaabat'ta çocukların ilk tahsillerini gördükleri dört Sibyan okulunun bulunduğu anlaşılmaktadır (11).

1316 (1900) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesine göre, Trabzon'daki Sibyan Mektepleri şunlardır; (12);

8. Bayram Kodaman, Abdülhâmit Devri Eğitim Sistemi, s.117, İstanbul 1980
9. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.16
10. Hasan Umur, a.g.e.., s.27
11. Muzaffer Lermioglu, a.g.e.., s.147
12. 1316 (1900) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.70.

Mektebin Adı	Mektebin Müdürü	Talebe Mev.
Ortahisar Sıbyan Mektebi	Hafız Hasan Efendi	53
Dabağhane Sıbyan Mektebi	Hafız Necip Efendi	33
Yeni Cuma Sıbyan Mektebi	Abdullah Efendi	57
Hacıkasım Sıbyan Mektebi	Halim Efendi	31
Boztepe Sıbyan Mektebi	Ahmet Efendi	147
Arasta Sıbyan Mektebi	Ahmet Efendi	97
Sotha Sıbyan Mektebi	Hafız Rüştü Efendi	41
Kavakmeydanı Sıbyan Mektebi	Raşit Efendi	28
Faroz Sıbyan Mektebi	Hüseyin Mehmet Efendi	97
Ayasofya Sıbyan Mektebi	Mehmet Efendi	41
Ayafilboy Sıbyan Mektebi	Ali Efendi	55
İmaret Sıbyan Mektebi	Hafız Murat Efendi	59
Sağlı Hoca Sıbyan Mektebi	Hafız Fehmi Efendi	13

Trabzon'da bulunan sıbyan okulları, ilk tahsilin yapıldığı ilkokullar olarak, belli bir döneme kadar gelişme göstermişlerdir. Tabii olarak bu gelişmede devletin eğitim politikası önemli bir yer tutmaktadır.

1882 yılından itibaren Maarif Nezareti Sıbyan okullarının yanında iptidai okullara daha fazla önem vermiştir. Böylece ağırlık iptidai okullar lehine olmuştur.

Bu gelişmeler sebebiyle Trabzon'daki sıbyan mektepleri, 1908-1910 senelerine kadar zayıflayarak eğitime devam etmiş, daha sonra yerini tamamiyle iptidai mekteplere terkettiştir(13).

Trabzon'da Sıbyan Mekteplerinin yanında, iptidai mekteplerin de açılmaya başlanmasıyla birlikte, sıbyan mektepleri, bir taraftan medreselerden yetişmiş hocaların idaresinde öğretme devam ederken, diğer taraftan yeni bir teşkilat ve metodla öğretim yapmak üzere yeni ilkokul binalarının yapılmasına

13. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.18

başlanmıştır. Bu yeni okullarda görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek üzere de 1892 yılında Darülmuallimin açılmıştır.

Yeni yapılan ilkokul binalarından Zeytinlik Mektebi 1896 da, Sotha'daki (Hızırbe) okul binası 1898 de, Evliya Çelebi' nin seyahatnamesinde sözünü ettiği Hatuniye Mektebi 1899 da, Zağnos köprüsünün batı tarafındaki okul binası (Merkez İptidaîsi) de 1900 yılında yaptırılmış ve öğretmen okulu uzun süre bu binada çalışmalarına devam etmiştir (14).

Trabzon Vilâyet Salnamesinde yer alan bu okullardan bazılaraının öğretim kadrosu şöyledir (15);

- Zeytinlik Mektebi İptidaîsi

Müdür	:	Hacı İbrahim Efendi
Muallim	:	Hacı Hafız Hasan Efendi
Muallim	:	Hasan Efendi
Muallim	:	Hurşit Efendi
Muallim	:	Ragıp Efendi
Muallim	:	Ahmet Efendi
Muallim	:	Mehmet Nuri Efendi
Talebe Sayısı	:	170.

- Hatuniye İptidaîsi

Müdür	:	Abdullah Efendi (Bursa Müderrisliği)
Muallim	:	Hafız Hasan Efendi
Muallim	:	İzzet Efendi
Talebe Sayısı	:	203.

14. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.18

15. 1321 (1905) Tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.319

- Merkez İptidaîsi

Müdür	:	Abdullah Efendi (Bursa Müderrisliği)
Muallim	:	Hacı Hafız Vehbi Efendi
Muallim	:	Hafız Mès'ut Efendi
Muallim	:	Hafız Rahmi Efendi
Muallim	:	Emin Efendi
Muallim	:	Mehmet Nuri Efendi
Talebe sayısı	:	152.

1900 yılından itibaren, Trabzon Merkez Sancağında iptidaî okullarının ve bu okullarda okuyan talebelerin sayısında büyük artışlar kaydedilmiştir. Bu gelişme, 1321 (1905) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesinden anlaşılmaktadır (16).

- Resmi İptidaîler "Zükür" (Erkek)

Mektep sayısı : 837

Talebe sayısı : 39581

- Resmi İptidaîler "İnas" (Kız)

Mektep sayısı : 401

Talebe sayısı : 11949

"İptidaî okullarının ders programlarına gelince, 1891 tarihinde İstanbul'la birlikte taşra ilkokul programları yeniden ele alınmıştır. İptidaî okullarında okutulan dersler ve sınıflara göre dağılımı da söyledir" (17).

16. 1321 (1905)tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.485

17. Bayram Kodaman, a.g.e., s.144.

D e r s l e r	I.yıl	II.yıl	III. yıl
Elifbâ	12	-	-
Kur'an	12	6	5
Tecvid	-	6	2
İlm-i hal	2	3	3
Ahlâk	-	2	2
Sarf-ı Osmâni	-	-	2
İmlâ	3	3	2
Kırâat	3	2	1
Mülahhas Tarih-i Osmâni	-	-	2
Muhtasar coğrafya-yı Osmâni	-	2	2
Hesap	1	2	2
Hüsн-ü Hat	1	2	2

Bu ders programının uygulandığı iptidâî okullarında yetişen öğrenciler, eğitim için gerekli temel bilgileri elde ederek daha sonra gelen eğitim kurumlarına girecek adayları teşkil etmişlerdi.

3. RÜŞDİYELER

Ottomanlı devrinde ortaokullar Rüşdiye adı ile alınmıştır. 1838 yılında II. Mahmut devrinde Sibyan okullarının üstünde, sınıf-ı sani okullarının açılmasına karar verilmiştir. İşte bu okulların adı Padişap tarafından "Rüşdiye" olarak değiştirilmiştir. Bu okulların idaresiyle de meşgul olmak üzere, Mekâtib-i Rüşdiye Nezaret i kurularak çalışmaya başlamıştır. Rüşdiyelerin durumu ve yeri, 1845 de toplanan Muvakkat Maarif Meclisiince açıklığa kavuşturulmuştur. Bu meclis, rüşdiyelere, sıbyan okullarının üstünde, Darülfünûn'a talebe yeşitirilen orta dereceli okul hüviyetini vermiştir (18).

18. Bayram Kodaman, a.g.e., s.149.

" 1878 yılından itibaren rüşdiyelerin islahına ve yeni-lerinin açılmasına başlanmış ve kısa zamanda rüşdiye okulları sayı yönünden eski seviyeye ulaşmıştır" (19).

" 1879 yılında Maarif merkez teşkilatı yeniden düzenlenerek, Maarif Nezareti içinde "Mekatib-i Rüşdiye Dairesi"nin bulunması, hükümetin rüşdiye okullarını islaha ve yaymaya kararlı olduğunu göstermektedir" (20).

Bir fikir doğrultusunda vilayetlerde rüşdiye okullarının açılmasına hız verilmiştir.

1888 yılına kadar Osmanlı vilayetlerinde hem rüşdiye okullarında, hem de bu okullara devam eden talebe sayısında önemli artışlar olmuştur. 1889 tarihli, rüşdiyelerin idadilerle birleştirilmesi kararı üzerine talebe sayısında azalmalar olmuştur (21).

Trabzon'da ortaokul seviyesinde ilk rüşdiye 1852 yılında açılmıştır. 1852 yılında açılan rüşdiye, iktisadi ve siyasi gelişmelerden dolayı 1863 yılına kadar verimli olamamıştır (22).

" 1863 yılında Trabzon valilerinden Emin Muhlis Paşa tarafından, ortahisar semtinde kale'nin eteginde rüşdiye okulu açmıştır. Bu okul Trabzon'daki rüşdiye okullarının temeli ve ilk örneğidir. Bu okulun yaptırılması için hükümet merkezi İstanbul'dan 50.000 kuruş gelmiş, geri kalan kısmı için de halktan para toplanmıştır. Ancak bu parada yetişmemiş, yine para toplamak üzere, Emin Muhlis Paşa tarafından yazılan beyannamede "İçinizden her kimin çocuğu gönderilir ise mektebi mez-kure bilkabul tahsili kavâid-i aliye etmesi" denilmiştir" (23).

19. Mahmut Cevat, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilât ve İcraati, s.262,263, İstanbul 1338
20. Bayram Kodaman, a.g.e., s.155
21. Aynı eser, s.164
22. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s.179
23. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.18.

1863 yılında açılan bu rüşdiye okulunun 1870 talebe sayısı 92 ye yükselmiştir (24).

Öğretim süresi 4 yıl olan bu rüşdiye okulunda, 1869 nizamnamesine göre okutulan dersler şunlardı (25);

Mebadi-i Ulüm-u diniye, Lisan-ı Osmanîkavaidi, imlâ ve inşa, Tertib-i cedid üzere kavaid-i Arabiye ve Farisiye, Tersim-i hudut, İlm-i hesap, Defter tutmak usûlü, Mebadî-i hendese, Tarih-i umumi ve tarih-i Osmani, coğrafya, jinnastik.

Trabzon Rüşdiye okulunda okutulan ders programlarının diğer ülke Rüşdiyelerinde de aynen uygulandığı şüphesizdir.

Belirtilen bu derslere 1879 yılından itibaren Fransızca ilave edilmiştir. Fransızca dersinin ilave edilmesinin esas sebebi ticaretle ilgili oluşudur. Trabzon'da ticaret gayrimüslim ve ecnebilerin elindeydi. Gayrimüslimler yabancı dil bildiklerinden, Avrupalı tüccarlarla kolayca temas'a gecebilmişlerdi. Halbuki Türkler aynı imkana sahip olmadıklarından, memleketin ithalat ve ihracatında söz sahibi olamamışlardır. Böylece hükümet rüşdiyelere Fransızca dersini koydurarak, bu eksikliği kısmen dahi olsa gidermek istemiştir (26).

Trabzon rüşdiye okulunda, 1888 yılında Fransızca dersi muallimi olarak Konstantin görev yapmıştır (27)..

Trabzon rüşdiye okulunda öğrenci sayısı bakımından da açılıştan itibaren sürekli yükselse görülverek, öğrenci sayısı 1878 yılında 130'a ulaşmıştır (28).

Trabzon'un eğitim hayatında önemli bir yeri olan bu okuldan Hıfzırrahman Raşit (Öymen) İhsan Hamamioğlu, Mahmut Goloğlu, Murat Uraz ve Mustafa Reşit Tarakçıoğlu gibi isimler mezun olmuştur.

24. 1286 (1870) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.80

25. Aynı eser, s.81

26. Bayram Kodaman, a.g.e., s.175

27. 1305 (1889) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.79

28. 1294 (1878) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.78.

Diğer taraftan, Trabzon Merkez ve kazalarında da Rüşdiye okullarının yapımına hız verilmiş, Akçaabat ve Sürmene'de de yeni rüşdiye okulları açılmıştır. 1887 yılında o zamanki maarif sisteme uyularak, Akçaabat rüşdiyesinin temeli atılmış ve okul 1890 yılında hizmete girmiştir. Okulun bütün giderlerini karşılamak üzere, tüten deposu inşa edilerek buradan elde edilen gelir okula tahsis edilmiştir (29).

Çeşitli imkansızlıklara rağmen, Akçaabat ve çevresine hizmet veren Akçaabat rüşdiyesi, Trabzon'daki rüşdiye okulu kalitesinde öğrenci yetiştirmiştir. Yalnız gündüzlu olarak öğretim yapmış olan bu okulun 1903 yılında öğrenci sayısı 41'e ulaşmıştır. Trabzon'un Rus'lar tarafından işgali sırasında, işgalden en fazla etkilenen kazalardan biri de Akçaabat olmuştur. Akçaabat denizden ve karadan gördüğü şiddetli taarruzlar sebebiyle çok fazla tahrible uğramıştır. 1916 tarihinde Rus işgali sırasında yakılan okul binası, ancak 1919 yılında tamir edilerek hizmete alınmıştır. Ancak 1916 ile 1919 yılları arasında Akçaabat rüşdiyesinde eğitim yapılmamıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra yeni sisteme göre ortaokul durumuna getirilmiştir (30).

II. Abdülhamit devrinde Trabzon'da rüşdiye okullarının açılmasına hız verilmiş, bu politika gereği Sürmene'de de bir rüşdiye okulu açılmıştır. Gündüzlu olarak öğretim yapmış olan bu okulun 1903 yılında öğrenci sayısı 85'e ulaşmıştır (31).

Trabzon vilâyetinde bulunan, rüşdiye okullarından mezun olan öğrenciler vilâyet kalemlerinde ve hükümet memuriyetlerinde çalışmışlardır.

Trabzon vilâyetinde yalnız erkek öğrencilerin devam ettiği rüşdiyelerin yanısıra, kız öğrencilerin devam ettiği İnas (kız) rüşdiyesi de bulunmaktadır.

29. Muzaffer Lermioğlu, a.g.e., s.147

30. Aynı eser, s.147

31. 1321 (1905) tarihli Maarif Salnamesi, s.146.

Trabzon'da bulunan tek İnas rüşdiyesi, Maarif Naziri Münif Paşa'nın himmeti ile 1891 yılında Hacikasım mahallesinde, şimdiki Kurtuluş İlkokulunun bulunduğu binada açılmıştır (32).

1891 yılında açılan bu rüşdiye okulunun, 1905 yılında talebe sayısı 47 ye yükselmiştir (33). İnas rüşdiyesi Trabzon'un tek kız düşdiyesi olmasına rağmen, talebe sayısında büyük artışlar olmamıştır. Yalnız gündüzlu öğretim yapması, yatılı kısmının olmaması talebe sayısının artmasını engelleyen en önemli sebep olmuştur. İnas rüşdiyesinin 1922 yılında talebe sayısı ancak 81'e ulaşmıştır (34).

"Trabzon'daki İnas rüşdiyesinin sınıflara göre ders programı da şöyledir, (35);

- Sınıfı evvel (1.sınıf) dersleri
Arabî, Farisi, Hesap, Coğrafya, Sülüs, Rık'a, Kırâat-ı Türkiye, İmlâ ve Nakış,
- Sınıfı Sani (2.sınıf) dersleri
Arabî, Farisi, Hesap, Coğrafya, Kırâat-ı Türkiye, Sülüs, Rık'a, Nakış,
- Sınıfı Salis (3.sınıf) dersleri
Arabî, Farisi, Hesap, Coğrafya, Kırâat-ı Türkiye, Sülüs, Rık'a, Nakış,
- Sınıfı Rabia (4.sınıf) dersleri
Arabî, Farisi, ta'dât, Terkim, Ahlâk, İlm-i hal, Sülüs, Nakış.

Bu program, 1891 yılından 1922 yılına kadar ufkâk bazı değişikliklerle devam etmiştir" (35).

32. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s.212

33. 1322 (1906) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.441

34. Mahmut Cevat, a.g.e., s.160

35. Aynı eser, s.131.

1863 yılında, Trabzon valilerinden Emin Muhlis Paşa tarafından açılan rüşdiye okulundan sonra, uzun zamandır ihtiyacı hissedilen Askeri Rüşdiyenin açılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Sultan Abdülaziz devrinde bir kat daha yenileşen ve kuvvetlenen ordu, donanmanın subay ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu ihtiyaç 1291 (1875) gereği gibi hissedilmiş ve hükümet bu işle ciddi suretle uğraşmaya başlamıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda 1875 yılından itibaren Askeri Rüşdiye okullarının açılmasına da hız verilmiştir (36).

Trabzon valisi Sırrı Paşa, seraskeriye'ye yazdığı bir yazı ile açış iznini almış ve Trabzon Askeri Rüşdiye okulu 1879 yılında hizmete girmiştir (37).

1879 yılında açılan Askeri Rüşdiye okulu, bugün Atapark'taki Askerlik Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan binada hizmet vermiştir. Askeri Rüşdiye okulunun öğretmen kadrosu ve dersleri hakkında 1313, 1316, 1320, 1322 tarihli Trabzon Vilâyet Salnamelerinde bilgi verilmistir. Askeri Rüşdiye okulunda ders veren öğretmenlerin büyük bir bölümünü askeri ünvanlı kişilerden meydana gelmiştir. Okulda Kolagusı rütbesiyle müdürlük yapan bir zabit (subay) bulunmaktaydı.

1322 (1906) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesinde, Askeri Rüşdiye okulunun öğretmen kadrosu ve dersleri diğer askeri Rüşdiyelerde olduğu gibi, söylece belirtilmiştir (38);

Müderris	:	Hasan Fehmi Efendi (Kolagusı)
Arabi Muallimi	:	Mahmut Emadeddin Efendi
Arabi Muallimi	:	Mehmet Tevfik Efendi (Devriye Müderrisi)
Farisi Muallimi	:	Zühdü Efendi (Devriye Müderrisi)
Kavaid Muallimi	:	Mehmet Tevfik Efendi

36. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt I-II, s.501, İstanbul 1977
37. Sırrı Paşa, Mektubat-ı Sırrı Paşa, Cilt I, s.18 İstanbul 1316
38. 1322 (1906) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.406.

Riyaziye Muallimi	:	Cemal Efendi (Yüzbaşı)
Coğrafya ve Hendese Muallimi	:	Boş
Resim Muallimi	:	Ahmet Rıfat Efendi (Mülazım-ı Sani)
Lisan Muallimi	:	Şükrü Efendi (Mülazım-ı Sani)
Hat Terki Muallimi	:	Hacı Zühdü Efendi
İmlâ Muallimi	:	İsmail Efendi
Dahiliye Zabiti	:	Mustafa Efendi (Yüzbaşı)
Dahiliye Zabiti	:	İbdahim Hakkı Efendi (Mülazım-ı Evvel)
Dahiliye Zabiti	:	Hasan Efendi (Mülazım-ı Evvel)
Dahiliye Zabiti	:	İbrahim Efendi (Mülazım-ı Sani)
Ser Hademe	:	Halil Ağa

"Trabzon Askeri rüşdiyesinde, diğer Askeri rüşdiyelerde olduğu gibi tahsil süresi 4 yıl olarak uygulanmış, arapça ve farsçadan başka yabancı dil olarak Fransızca da okutulmuştur. Askeri Rüşdiyede talebe Askeri üniforma giyerek, askeri disipline tabi tutulmuştur. Okulu bitirdikten sonra, talebelerin hepsinin Askeri İdadilere girmek konusunda mecburiyetleri olmadığından, isteyen mülkiye idadilerine gidebilir, isteyen de memuriyete atılabilir" (39).

Trabzon'daki Askeri Rüşdiye 1908 yılına kadar öğretim faliyetlerini sürdürmüştür. Askeri Rüşdiyeler 1908 tarihine kadar yaşamışlar ve bu tarihten sonra lâğvolunarak mülkiye rüşdiyeleriyle birleştirilmişlerdir (40).

Tanzimat'tan sonraki Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yer tutan Rüşdiye okullarının, ülke genelinde olduğu gibi, Trabzon'da da önemli bir gelişme kaydettikleri, yukarıdaki bilgilerden anlaşılmaktadır. Bunda II. Abdülhamit döneminde uygulanan eğitim politikasının etkili olduğuna şüphe yoktur.

39. Osman Ergin, a.g.e., s.507

40. Aynı eser, s.507.

4. ISLAHHANE MEKTEBİ

"Trabzon Islahhane mektebinin 1867-1876 yılları arasında açılmış olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü, 1879 yılında Askeri Rüşdiye açılması için uygun bir bina olup, olmadığı İstanbul'dan sorulduğunda, Trabzon valiliğine verilen cevapta;

"Evvelce Islahhane olarak inşa olunup, sonradan tederisat yetersizliğinden öğrencisi dağıldığı için, 3 yıldan beri boş durumda olan binanın tamir ettirilerek, askeri rüşdiyeye tahsis ve kifayet edeceği" şeklinde yazılmış olması ile Islahhane binaının en azından 1879 yılından 3 yıl önce yapılip hizmete girdiği açıkça anlaşılmaktadır. Tayyipzade Hafız Zühdü Efendi Trabzon Islahhane Mektebinde öğretmenlik yapmıştır" (41).

"Kimsesiz çocuklara bir dereceye kadar ve basit ölçüde san'at öğreten ve ilk bilgileri veren Islahhane, daha sonra teşkilatı değiştirilerek kılkokul haline getirilmiştir. İlkokul 1907 senesine kadar devam ederek, o sene içinde sanayi mektebi olmuştur. 1911 yılında bu binanın bahçesinde ve dış kapısının yanında bir Sütçüler mektebi açılmış, bu da I. Dünya Savaşına kadar devam etmiş, harpten sonra bu bina da sanayi mektebine ilave edilmiştir. Sanayi mektebinin ömrü de fazla uzun olamamış, kısa bir müddet sonra faaliyetine son vermek zorunda kalmıştır" (42).

5. POLİS MEKTEBİ

Tanzimattan sonra 1261 (1845) yılında İstanbul'da tophane ve zaptiyye müşirliği'ne bağlı olarak kurulan Polis Mektebi, 64 yıl aradan sonra 1909 da Bağdat, Beyrut, Erzurum ve Trabzon'da da açılmıştır (43).

41. Genc Anadolu Mecmuası, sayı 6, s.3, 3 Mart 1338 (1922), Trabzon
42. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.18
43. Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt III-IV, s.1497, İstanbul, 1940-41.

Trabzon'daki Polis Mektebi bugünkü çocuk yuvası yanında, Kanuni Süleyman İlkokulu giriş kapısı karşısında eski bir binada hizmet vermiştir. 3'er aylık kurslarla öğrenci yetiştiren Trabzon Polis Mektebinden mezun olan kişiler emniyetin çeşitli kademelerinde görev almışlardır^x.

Mektepte okutulan esas dersler; parmak izi, fotoğraf, hesap, fransızca, zehirli gazlar, makyaj ve tebdili kıyafet, motosiklet tatbikatıydı.(44).

Cumhuriyet döneminde kaldırılan bu mekteplerin yerine Polis Enstitüleri ve Kolejleri açılmıştır.

6. DARÜLMUALLİMİN

"Osmanlı İmparatorluğunda modern maarifin gelişmesinde karşılaşılan en büyük güçlüklerden birisi ve en önemlisi öğretmen ihtiyaçıdır. Yeni açılan rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek maksadıyla, 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul'da "Darülmuallimîn" adıyla bir öğretmen okulu açılmıştır"(45).

"1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi öğretmen okullarına gereken önemin ve yerin verilmesinde etkili olmuştur. Nizamnamede, rüşdiye, idadi ve sultanilere öğretmen yetiştirmek için İstanbul'da "Darülmuallimîn-i Kebir" adıyla bir öğretmen okulu tesisi öngörülümüştü" (46).

"1869 Nizamnamesinin Darülmuallimîn'lerle ilgili maddeleri kısa sürede uygulama safhasına geçirilememiştir. 1874 yılında "İstanbul Darülmuallimînî" adı ile sibyan, rüşdiye ve idadi şubelerini ihtiva eden bir okul açılmıştır. Öğretim müddeti sibyan şubesinde iki, rüşdiye ve idadi şubelerinde ise üç yıldır"(47)

44. Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, cilt III-IV, s. 1498, İstanbul 1940-41

45. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 226

46. Aziz Berker, Türkiye'de İlköğretim (1839-1908), s.93, Ankara, 1945

47. Mahmut Cevat, a.g.e., s. 135

^x Trabzon'da 90 yaşındaki Gazeteci-Yazar Cemal Rıza Osmanpaşa-oğlu ile şifai görüşme.

1874 yılından itibaren, Osmanlı vilayetlerinde Darülmuallimîn-i Sibyan adı verilen öğretmen okullarının açılmasına hız verilmiştir. İşte bu çalışmalar doğrultusunda, Trabzon'da da Darülmuallimîn adı verilen öğretmen okulu hizmete girmiştir. Okul kayıtlarından anlaşıldığına göre, Trabzon valisi Ali Bey ile Maarif müdürü Celâl Bey'in himmetleriyle Darülmuallimîn 1890 yılı Mart ayının ilk günü özel olarak kurulmuştur. Önce ıslahhane okul binasında hizmet vermeye başlamış, Hacı Vehbi Hafız muallimi evvel, Zurnacıoğlu Mehmet Efendi, Muallimi Sani ve Göreleli Topkaroğlu Servet Efendi muallimi salis olarak parasız ders okutmuşlardır. Derslerin her biri bir saat sürmekte ve günde üç ders verilmektedir. Ders olarak Kur'an-ı Kerim, Ulüm-i diniye, tecvit, kıraat, sarf, hüsn-i hat, hesap, coğrafya ve tarih-i Osmanlı okutuluyordu*.

O devirde okulun mahiyeti, önemi bilinmediği için programsız ve rehbersiz işe başlanmıştır, on günlük kısa bir tahsil müddeinden sonra imtihanla ilk ehliyetname verilmiştir. İkinci ehliyetname bir aylık, üçüncü ehliyetname iki aylık bir tahsilden sonra verilmiş ve bu hal iki yıl devam etmiştir (48).

1892 de vilayetin teşebbüsü ile kendi binasında resmen açılan Darülmuallimîn'in ilk müdürü İstanbul'dan tayin olunan Eyinli Abdullah Efendi'dir. 1311 (1895) tarihli Trabzon Vilayet Salnamesinde, adına rastlanan Eyinli Abdullah Efendi'nin maası da 600 kurustu (49).

Darülmuallimîn'in 1322 (1906) Trabzon Vilayet Salnamesindeki öğrenci mevcudu 17 dir (50).

Yukarıda da bahsedildiği gibi, maddi yokluklar ve okulun yatılı kısmının olmaması sebebiyle talebe sayısında büyük bir artış olmamıştır.

48. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.18; Mahmut Goloğlu, Fetihen Kurtuluşa kadar Trabzon Tarihi, s.212, Ankara 1975

49. 1311 (1895) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.147

50. 1322 (1906) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.441

* Trabzon'da 90 yaşındaki Gazeteci-Yazar Cemal Rıza Osmanpaşa-oğlu ile şifai görüşme.

1910 yılından itibaren, daha önce belirtilen dersler dışında elisleri, beden eğitimi, müzikî ve resim dersleri okutulmaya başlanmıştır (51).

" 2 Eylül 1911 de, zamanın ilim adamlarından Besim Efendi (Atalay) okul müdürlüğüne tayin edilmiş, 10 Ekim 1913 de vazifesini Hüseyin Avni Bey'e bırakmıştır. İlk müdür muavinliği bu tarihte ihdas edilmiş ve Mustafa Reşit Bey (Tarakçıoğlu) bu görevde getirilmiştir. 1913 tarihli Tedrisat-ı iptidaiye kanuni muvakkati gereğince, 1913-1914 ders yılında tahsil müddeti dört yıla çıkarılmıştır. Okulun 1914-1915 ders yılında tamamı gündüzlu olmak üzere 98 öğrencisi vardır" (52).

Darülmuallimin'de 1914-1915 ders yılında okutulan dersler ve bu derslerin sınıflara göre dağılımı şöyledir (53);

Dersler	birinci	ikinci	üçüncü	dördüncü
	sene	sene	sene	sene
Malumatı diniye				
Kurani kerim ve tecvit	1	1	-	1
İbadat	2	1	1	-
Sireti nebeviye	-	-	-	-
Türkçe				
Sarf, nahiv	2	2	-	-
Kıraat ve imlâ	2	2	2	-
Ezber ve inşat	1	1	1	-
Tahrir	1	1	1	-
Kavaidi edebiye ve kıraat	1	-	1	1
Usulü tahrir	-	-	-	-
Hat	2	2	1	1
Lisani Ecnebi	3	2	1	-
Hesap	-	-	-	2
Cebir	1	2	2	2

51. Hasan Ali Yücel, Türkiye'de Ortaöğretim, s.226 İstanbul 1938
 52. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Trabzon'un Yakın Tarihi, s. 34 Trabzon, 1986
 53. Hasan Ali Yücel, a.g.e., s. 228.

Dersler	birinci sene	ikinci sene	üçüncü sene	dördüncü sen
Resmihaati, hendese ve fenni mesaha	-	-	-	1
Kozmografiya	-	-	-	1
Usul defteri	2	2	1	1
Tarih	1	2	1	1
Coğrafya	2	2	2	1
Fizik	1	1	1	-
Kimya	2	-	-	-
Hayvanat	-	2	-	-
Nebatat	-	-	1	-
Tabakat	-	-	1	1
Teşrih ve fizyolojii beşer ve hıfzıssıhha	-	-	-	1
Hıfzıssıhha-i mekâtip	-	-	3	3
Ziraat	-	-	3	3
Fenni Terbiye	2	2	2	-
Musiki ve gına	2	2	2	2
El işleri Terbiye-i bedeniye	2	2	2	-
Resim	2	2	2	1
Ahlak, Malumatı medeniye-i				
Hukukiye	-	1	1	1
Tatbikat	-	-	-	9
YEKÜN	32	32	32	33

Birinci Cihan Harbi ve Rus'ların Trabzon'u işgal etmeleri üzerine eğitimde aksamalar olmuş, hatta okul iki yıl (1916-1917, 1917-1918) kapalı kalmıştır. 24 Şubat 1918 de Rus'ların Trabzon'dan çekilmesinden sonra, 1400 kuruş maaşla Mustafa Reşit Tarakçıoğlu okulun müdürlüğünne tayin edilmiştir. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun gayretleriyle okul yatılı duruma getirilmiştir. Bu dönemde, ilkokul öğretmenleriyle Darülmuallimîn öğretmenleri maaşlarını vilayet-i hususiye muhasebesinden (İl Özel saymanlığı) parasızlık yüzünden alamamışlardır (54).

54. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, a.g.e., s.34.

"Bu olumsuz gelişmelere rağmen, hizmet vermeye devam eden Darülmüalliminden 1922 ye kadar 1 sancak, 9 kaza ve 3 nahiyeden gelip, diploma alan talebelerin sayısı 358 olmuştur"(55).

1918 den 1934 e kadar, Darülmüallimin olarak hizmet vermiş ve daha sonra da kapatılmıştır.

15 sene aradan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Trabzon ve Karadeniz Bölgesinin bu çok önemli ihtiyacını dikkate alarak, Trabzon Öğretmen okulunun 1949 yılında yeniden açılmasına karar vermiştir. Okul kayıtlarından anlaşıldığına göre, 1949-1950 ders yılında 150 yatılı, 150 gündüzlü olmak üzere 300 öğrencisi mevcuttu*.

7. İDADİ MEKTEBİ (MEKTEB-İ İDADİ MÜLKİ)

"Hazırlamak, geliştirmek manasına gelen Arapça "İdad" kökünden türetilmiş olan idadi kelimesi, hazırlama yeri demektir. Bunun içindir ki, 1869 dan önce pek çok okulların hazırlama sınıflarına idadi denmiştir. Fakat bazı maarif tarihçileri, bu idadi sınıflarını ilk ve orta öğretim derecelerinden birine dahil etmek istemişler; lâkin karar vermede güçlük çektiklerinden meseleyi ortada bırakmışlardır. Çünkü hangi seviyede olursa olsun bütün okulların, şayet varsa, hazırlama sınıflarına idadi adı verilmiştir. Bu terim ancak 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle açıklığa kavuşturulmuş ve ilk defa başlı başına orta öğretimin bir kademesi olarak ele alınmıştır. Böylece idadi kelimesi, eskiden ifade ettiği manayı kaybederek, yeni bir mana ve muhteva kazanmıştır" (56).

"1869 a kadar imparatorlukta rüşdiyelerin sayısı oldukça artmış, İstanbul'da ise, pek çok meslek okulu ve yüksek okullar açılmıştır. Buna rağmen, ne vilayetlerde rüşdiye üstünde bir

55. Mahmut Cevat, a.g.e., s. 136

56. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 181

* Okul kayıt defterlerinden çıkarılmıştır.

okul, ne de İstanbul'da yüksek okullara talebe yetiştirecek rüşdiye dışında bir okul vardı. Sadece, 1868 de İstanbul'da Galatasaray Sultanisi açılabilmiş ise de, vilayetler, bu gibi kuruluşlardan tamamıyla mahrum kalmıştır. Dolayısıyla, idadi okullarının kurulması ve açılması, hem öğretim-eğitim hem de siyaset bakımından zaruret haline gelmiştir" (57). Bu çalışmaların ışığında, vilayetlerde ise ilk defa Mora Yenişehir'inde 1875 de bir idadi açılmıştır (58).

"1869 Nizamnamesiyle açılması kararlaştırılan idadilerin, Tanzimat devri sonuna kadar ihmal edilmesi, idadi okullarının vilayetlerde yaygınlaşması, 1876 yılından itibaren başlamıştır. İdadilerin öneminin anlaşılması rağmen, hemen açılmaları yoluna gidilememiştir. Bunun en büyük sebebi parasızlıktı. Çünkü idadiler, gerek daimi giderleri, gerekse tesis ve inşa masrafları bakımından çok miktarda paraya ihtiyaç gösteriyordu. Fakat Sadr-iâzam Sait Paşa, buna çare bulmak üzere, evvelce ilk öğretim için kabul olunan ösrün ösrü nisbetindeki vergiyi kaldırılmış, bunun yerine 1300 malî yılından itibaren âşarın seb'i (1/7) ve rub'u (1/4) alınıp ve ayrıca müsakkafat (damlı mülkler) vergisinin de % 6 nın maarife ayrılmamasını temin etmiştir" (59)."

"Bu şekilde sağlanan malî kaynaktan idadilerin masraflarına da karşılık bulunmuştur. Bunun sonucu olarak, vilayetlerde idadilerin açılmasına hız verilmiştir. 1302 (1886) yılında Bursa, Edirne, Yanya, Çanakkale, İzmir, Selanik, Trabzon, Rodos, Konya, Elâzığ (Mamuratüllâzîz), Ankara, Üsküp, Priştine, Gümülcine, Manisa, Adana, Halep, Kudüs, Maraş, Kırşehir, Çankırı; Teke, Bitlis, Muş, Kastamonu, İzmit ve Sivas şehirlerinde idadi okulu açılmasına karar verilmiş ve yapımlarına başlanılmıştır" (60).

57. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 182

58. Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 45, Ankara, 1964

59. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 189

60. M.Sait Paşa (Sadrazam Küçük. Sait Paşa) Hatîrat, Cilt.I. s.156, İstanbul 1328.

Trabzon'daki Mekteb-i idadi Mülki'nin açılması bir noktada bu türlü okula olan ihtiyaçtan gelmiştir. Bu ihtiyaç sonucu, Trabzon'da daha büyük ve devlet destegisinde bir idadi okulu açma fikri yaygınlaşmıştır. Ancak, okulun açılabilmesi için devlet destegisinin yanında, halkın da önemli miktarda yardım yapması gerekiyordu. Çünkü, böyle bir okulun hizmet verebilmesi için elverişli bir bina da bulunmuyordu. Böyle bir binanın yapılabilmesi için devlet destegi yetmediğinden, Trabzon Valisi Sırri Paşa, ekmeke fiyatına 2 kuruş zam yapılarak, elde edilecek gelirin okul yapımına sarfedilmesini istemiştir. Zam fikrine karşı çıkan rum ve ermeniler bu girişimin aleyhinde çalışmalara başlamışlardır (61).

Rum ve ermeniler, ekmeğe yapılacak zamının fakir fukaraya ağır geleceğini, bu sebeple zamdan ve okul yapımından vazgeçilmesini istemişlerdir. Buna karşılık, Sivas valisi Rıfat Paşa'nın çalışmalarını örnek veren Sırri Paşa, Sivas'da beş sene müddetle çift başına yirmișer kiyye (okka) buğday ektirip elde edilen hasılatla okullar açtığını, diğer vilayetlerinde kendi özel durumlarına göre sürdürerekleri çalışmalarla memleket maarifini kalkındırmaya gidilmesi yolunda padişah tarafından emir verilmiş olduğunu belirtmiştir (62).

İhtiyacı hissedilen idadi okulu için konuyu, cesaret ve kararlılıkla ele alan Vali Sırri Paşa, vilayet idare meclisi aza- larından Arnavutzade Ahmet Efendi aracılıyla, çalışmalarına devam ederek, şehrin müslim ve gayrimüslim ileri gelenlerinden başka, idare meclisi, ticaret meclisi, istinaf mahkemesi üyelerini toplantıya çağırılmıştır. 80 kişinin katıldığı toplantıda Sırri Paşa, idadi okulunun Trabzon için faydalarını belirterek, olumlu bir kararın çıkmasını sağlamıştır. Bu toplantıya Rum metropolidi Krikos da katılmış, ancak rumların bu konudaki olumsuz tutumunu ortaya koymuştur. Bu toplantı sonucu, okulun yapımı sırasında gerekli harcamaları kontrol etmek amacıyla yarısı müslim, yarısı gayrimüslim üyelerden oluşan altı kişilik komisyon kurulmuştur.

61. Sırri Paşa, a.g.e., Cilt I., s.111
 62. Aynı eser, s.101.

Böylece "Mekteb-i Kebir" in açılması için ilk ve önemli bir adım atılmış oluyordu. Bu komisyonun yaptığı çalışmalar sonucu, Mekteb-i İdadinin devletçe kabul edilen programına uygun olarak açılmasına karar verilmiştir. Hükümetten yardım sağlamak için de "Maarif Nezaret-i Celilesi" ne telgrafla uzun bir mazbata ile durum arzedilmiştir (63).

Bu olumlu gelişmelerden sonra, 400 liraya okulun arası alınmış ve bualım işi İstanbul Maarif Nezaret-i Celilesi'nce onaylanmıştır. 1884 Eylül'ünde inşaata başlanılmasına karar verilmiş ve bunun için de valilikçe Maarif Nezareti'nden izin istenmiştir. İzin istenirken inşaat için gerekli masrafların bir kısmının Trabzon'un o yıldaki bugday gelirinden karşılanması belirtilmiştir. Bunun için de, temel atma zamanı hásat mevsimi olan Eylül ayına denk getirilmiş ve 27 Eylül 1884 tarihinde Mekteb-i İdadi Mülki'nin temeli atılmıştır. (64).

Temel atma sırasında Trabzon valisi Sırri Paşa yaptığı konuşmanın bir bölümünde şöyle demektedir;

"Efendiler bilirsiniz ki vatan, evladı için sevilir. Vatan evlatlarına verilecek en büyük hizmette onlara dünya ve ahiret saadetini elde edecek bir kazanç göstermektir ki, oda, ilim tahsil etmektir. İlim tahsili ise yer (okul) ister. Bunlar Padişah efendimiz hazretlerinin sayelerinde çoğalıyor. Geçmişe bakıp, zamanımızın gelişmesiyle kıyaslandığında sözümüzün doğruluğu tereddüsüz ortaya çıkar. Bilmeliyizki, devletimizin kuruluşundan buyana 600 bu kadar yıl geçmiş olduğu halde, Osmanlılar Abdülhamit Han devrindeki kadar büyük bir terakki görmemişlerdir. Bunun bir delili de, bugün saye-i şahanelerinde tesis ile iftihar ettiğimiz şu mekteb-i âlidir. Bu mektep cins-millet, din-meshep ayırmayarak bütün vatana açık olacaktır. İnsallah nice sanatkâr kabiliyetler yetişecek ve gelecekte mukaddes vatan bunlarla iftihar edecktir. Onun için ben dahi yüzümü mihraba çevirerek bütün millete şamil bir ilim müessesesinin taşını bu aciz kula nasip eder. Allahu zü'l-celâl'a hamdederim" (65)

63. Sırri Paşa, a.g.e., Cilt I., s. 101

64. Aynı eser

65. Sırri Paşa, a.g.e., Cilt I., s. 18.

İdadi mektebinin yapımı 1887 yılında bitirilmiştir. İdadının giriş kapısı üzerinde yazılı şiir aynen şöyledir (66);

"Şems-i burc-i Saltanat Abdülhamit Han milkini,
Neşr-i envâr-ı maarif ile ihyâ eylesedi
Bendesi hüsn-i hitamında dedi tarihini:
Şah-ı vâlâ Mekteb-i idâdi inşa eylesdi" (1303).

"Trabzon Mekteb-i idadi Mülki" adıyla öğretime açılan yeni okul faaliyete geçtikten sonra, daha önce Ali Nâki Efendi tarafından açılmış olan Mekteb-i Hamidiye müdür ve kadrosuyla, Mekteb-i idadiye aktarılmıştır. Ali Nâki Efendi idadi müdürlüğünü yanı sıra, Trabzon Maarif müdürlüğünü de birlikte sürdürmüştür, kısa bir süre sonra okul müdürlüğünü bırakmıştır" (67).

Trabzon Mekteb-i idadi Mülki müdürlüğüne 1888 yılı içinde Ahmet Fevzi Efendi getirilmiştir. Okulun talebe sayısı 34 olup, civar kazalardan talebe gelmemiş olmasından dolayı leyli (yatılı) kısmını da henüz açılamamıştır (68).

Yeni açılan Trabzon Mekteb-i idadi Mülkiye, iptidâî veya rüşdiye okullarından şahadetname (diploma) almış her sınıf Osmanlı tebasi kabul edilmiştir. Mekteb-i idadi Mülki de muslim ve gayrimuslim talebeler bir arada okuduğu gibi, gayrimuslimlerden okulun idareci kadrosunda da kişiler bulunmuştur. Panayot Efendi 1905 yılında Mekteb-i idadi Mülki'de muavini salis (3. muavin) görevinde bulunmuştur (69). Okula 1887 yılından 1895 yılına kadar (öğrenci sayısı yeterli olmadığı için) yalnız nehari (gündüzlu) öğrenci alınmış, 1895 yılından itibaren de leyli öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Okulun 1895 de 83 ü nehari, 51 i de yelyi öğrenci olmak üzere, toplam öğrenci sayısı 134 e ulaşmıştır. Fakir öğrencilerin dışında, leyli öğrencilerden ayda 10 kuruş eğitim gideri olarak alınmıştır (70).

Trabzon Mekteb-i idadi Mülki'nin yedi yıllık leyli (yatılı) kısmının haftalık ders programı şöyledir (71);

66. Sirri Paşa, a.g.e., Cilt II., s.18

67. Salih Münir Kivanç, "Merhum Ali Nâki Efendi'nin hayatından kısa notlar" Karadeniz Gazetesi, sayı 29 (31 Temmuz 1979) Trabzon

68. 1305 (1889) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.118

69. 1321 (1905) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.318

70. 1311 (1895) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.145

71. a.g.e., s. 146.

Yıllar ve Ders Saatleri

Dersler	1.yıl	2.yıl	3.yıl	4.yıl	5.yıl	6.yıl	7.yıl
Ulûm-u diniye	3	2	2	2	2	2	2
Arapça	3	3	3	3	2	-	-
Farsça	-	2	2	2	-	-	-
Türkçe	6	5	3	2	2	-	-
Fransızca	-	-	4	5	5	5	3
Hesap	2	2	2	3	-	2	2
Hendese	-	-	2	2	3	2	1
Cebir	-	-	-	-	-	2	1
Müsellesat	-	-	-	-	-	-	1
Kozmografya	-	-	-	-	-	-	2
Makina	-	-	-	-	-	-	2
Coğrafya	2	2	2	2	2	2	-
Tarih	-	2	3	2	2	2	2
Usûl-u defter	-	-	-	-	2	2	2
Malûmat-ı Fenniye	-	-	-	-	3	-	-
Hikmet-i Tabiyîye ve Kimya	-	-	-	-	-	3	2
Mevâlid ve hifz's-sîhha	-	-	-	-	-	-	3
Kavânîn	-	-	-	-	-	2	2
Edebiyat ve ahlâk	-	-	-	-	-	2	2
Hüsn-ü hat	1	1	1	1	1	-	-
Resim	1	1	1	1	1	1	1

Beş yıllık nehari kısmının haftalık ders programı ise şöyledir (72);

Yıllar ve Ders Saatleri

Dersler	1.yıl	2.yıl	3.yıl	4.yıl	5.yıl
Ulûm-u diniye	3	2	2	2	2
Arapça	3	3	3	2	2
Farsça	-	2	2	2	-
Türkçe	6	5	3	2	2
Fransızca	-	-	4	5	5

72. Bayram Kodaman, a.g.e., s.207.

Yıllar ve Ders Saatleri

Dersler	1.yıl	2.yıl	3.yıl	4.yıl	5.yıl
Hesap	2	2	2	3	-
Hendese	-	-	2	2	3
Coğrafya	2	2	2	2	2
Tarih	-	2	3	2	2
Usul-ü Defter	-	-	-	-	2
Malumat-ı fenniye	-	-	-	-	3
Nüsün-ü hat	1	1	1	1	1
Resim	1	1	1	1	1

Yukarıda belirtilen ders programına göre, derslerden geçebilmek için, sene içinde üç ay ara ile yazılı imtihan ve sene sonunda genel imtihanlar yapılmıştır. Trabzon idadisinde sınıf geçmek için esas alınan notlar ve karşılıkları da şöyle belirtilmiştir (73);

9-10 aliyyü'l-âlâ; 7-8 âlâ; 6 karib-i âlâ; 5 vasat; 4 karib-i vasat; 3 zayıf; 1-2 sıfır.

1887-1893 yılları arasındaki altı öğretim yılında şartlar normal olmadığı için, öğretim de normal olmamıştır. Kuruluş sebebiyle her sınıf ya kurulamamış, ya da o sınıf için yeterli öğrenci bulunamamıştır. 1892-1893 öğretim yılında Trabzon Mekteb-i idadi Mülki'nin öğrenci sayısı 49 olup, bu öğretim yılında 5. sınıfından 6 öğrenci mezun olmuş ve ilk idadi diplomasını almışlardır (74). Bu öğrencilerin okul numaraları, adları ve diploma dereceleri şöyledir (75);

Okul Numarası	Adı	Diploma Derecesi
1	Faik Efendi	aliyyü'l-âlâ
2	Mustafa Reşit Efendi	âlâ
3	İsmail Hakkı Efendi	âlâ
4	Ahmet Remzi Efendi	Karib-i âlâ
5	Ahmet Razi Efendi	Karib-i âlâ
27	Hasan Fehmi Efendi	aliyyü'l-âlâ

73. Trabzon Mekteb-i idadi Mülki'nin 1304-1305 (1888-1889) tarihli karne kayıt defteri
 74. 1309 (1893) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.118
 75. Trabzon Mektebi idadi Mülki'nin 1308-1309 (1892-1893) tarihli karne kayıt defteri.

Trabzon Mekteb-i idadi Mülki, kuruluş yıllarından sonra, Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı iç ve dış olayların etkisine rağmen, gelişmesini devam ettirmeye çalışmıştır. Talebe sayılarındaki artış 1902 yılında en üst seviyeye çıkmıştır. 1902 yılında 306 sı nehari, 82 si de leyli öğrenci olmak üzere toplam öğrenci sayısı 488 e ulaşmıştır (76). Daha önce belirtilen ders programları, 1902 yılına kadar devam etmiş, 1902 yılında idadilerin öğretim sürelerine göre mevcut derslerin fazla ve talebeye ağır geldiği gerekçesiyle leyli idadiler 8; nehari idadiler 6 yıla çıkarılmıştır (77). Bu karar gereği Trabzon idadisinde 1902-1903 öğretim yılında bir yenilik yapılarak son sınıflara ticaret şubesi eklenmiş (o yıl normal idadiden mezun verilmeyerek), 8. sınıf olan ticaret şubesinden 12 öğrenci mezun olmuştur. 1904 yılında ise, ticaret şubelerinden istenilen verim elde edilemeyeince, ticaret şubesi kaldırılmış ve okul tekrar 5 ve 7 yıl olarak kabul edilmiştir. Trabzon Mekteb-i idadi Mülki'den 1905-1906 öğretim yılında 10 öğrenci, yedi yıllık idadi düzeniyle mezun olmuştur (78).

Kuruluşundan itibaren 23 yıl idadi adı ve biçimıyla öğretimini sürdürün okul; 1325-1326 (1909-1910) senesinde idadi teskilatı değiştirilerek SULTANİ ismini almıştır (79). Bu tarihten itibaren Trabzon Sultanisi olarak anılmaya başlamıştır.

Trabzon vilayetinin bu tek idadisi, uzun seneler Türk Kültür ve eğitimine sayısız hizmetler sunmuş, bugün Trabzon'da adları unutulmayan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Faik Ahmet Barutçu, Hasan Saka ve Mahmut Gologlu bu eğitim yuvasından feyz almışlardır.

76. 1321 (1905) tarihli Maarif Salnamesi, s. 598
77. Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitimi: Kuruluşlar ve Tarihçeler, s. 389, Ankara 1948
78. Trabzon Mekteb-i idadi Mülki'nin 1321 (1905) tarihli karne kayıt defteri
79. Hasan Ali Yücel, a.g.e., s. 552.

8. TRABZON SULTANİSİ

"Tanzimat dönemi maarifçileri, her ne kadar 1845 tarihinde rüşdiyeleri yüksek öğretime ve Darülfünun'a mahreç kabul etmişlerse de, zamanla rüşdiye öğretiminin bu görevi yerine getiremiyeceğini anlamışlardır. Nitekim, daha başlangıçta, yani 1848 den itibaren rüşdiye ve yüksek öğretim arasında tahsil veren Darülmârif, Mahrec-i Aklâm ve bazı hazırlama sınıfları gibi müesseeşeleri açma yoluna gitmişler ve rüşdiye üstünde bir okula ihtiyaç hissetmişlerdir" (80).

"Bu fikirden hareketle, Galatasaray Sultanisi aslında rüşdiye ve yüksek öğretim arasında "Osmanlılık" siyasetini uygun biçimde, dinler arası bir müessese olarak 1 Eylül 1868 tarihinde açılmıştır. Model olarak Fransız liselerine benzeyen bu okulda öğretim süresi esas olarak beş yıl kabul edilmiştir" (81).

Bu çalışmalar doğrultusunda, Trabzon Sultanisi 1325-1326 (1909-1910) yılında eğitim ve öğretime açılmıştır (82).

Trabzon Sultanisi'ne 13 yaşını doldurmuş muslim ve gayrimuslim öğrenciler alınmıştır. Muslim ve gayrimuslim öğrencilerin ders takibindeki tek farklılık, din dersinde olmuştur. Gayrimuslim öğrenciler bu dersi almayıp muaf tutulmuşlardır. Trabzon Sultanisi'ne altı yıllık ilkokul mezunları alınıyordu. Onun için Sultanî'nin birinci sınıfı yedinci, ikinci sınıfı sekizinci, üçüncü sınıf dokuzuncu, dördüncü sınıfı onuncu, beşinci sınıfı onbirinci, altıncı sınıfı onikinci sınıfı oluyordu*.

Sultanî'de 1326-1327 (1910-1911) öğretim yılında sınıflara göre ders programı, imtihan defterinde şöyledir (83);

80. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 209

81. Aynı eser, s. 211

82. Trabzon Sultanisi'nin 1325-1326 (1909-1910) tarihli ilk karnıne kayıt defteri

83. Trabzon Sultanisi'nin 1326-1327 (1910-1911) tarihli imtihan defteri

* 75 yıl önce Trabzon Sultanisi'nde okuyan Mustafa Hacisalih-oğlu ile şifai görüşme.

Dersler	7. sınıf	8. sınıf	9. sınıf	Dersler	10. sınıf	11. sınıf	12. sınıf
Ulûmu diniye	2	2	2	Ulûmu diniye	2	1	1
Arabî	2	2	2	Arabî	2	2	1
Türkçe	3	3	2	Farisi	1	1	-
Hesap	2	1	2	Türkçe	2	2	2
Hendese	1	2	1	Fransızca	3	3	3
Farisi	1	1	1	Hendese	2	2	2
Ulûmu tabiiye	1	1	1	Cebir	2	2	-
Malûmatî medeniye	1	1	1	Müsellestat	1	-	-
Fransızca	4	5	3	Usulu defteri	1	1	1
Tarih	2	2	2	Mihanik	1	-	-
Coğrafya	2	2	2	Kimya	1	1	1
Hat	1	1	1	Tarihi tabii	1	1	1
Resim	1	1	1	İlmi ahlâk	-	2	1
Jimnastik	1	1	1	İlmi kavânîn	-	2	2
				İlmi iktisat	-	-	1
				Tarih	1	1	1
				Coğrafya	1	1	-
				Resim	1	1	1
				Hat	1	1	1
				Jimnastik	1	1	1
				İngilizce	2	2	2
Toplam	24	25	22	Toplam	26	27	22

Sultani'de ayrıca 1326-1327 (1910-1911) öğretim yılında, öğrencilerin sınıflara göre dağılımı da şöyledir;

Sınıf	Muslim öğrenci sayısı	Gayrimuslim öğrenci sayısı	Toplam
7.	100	2	102
8.	68	-	68
9.	43	-	43
10.	47	-	47
11.	19	-	19

"Trabzon Sultanîsi'nde, öğrenciler 3 ayda bir iki defa yazılı ve bir sözlü imtihan olurlardı. Yazılı imtihanlar ders öğretmenleri tarafından, sözlü imtihanlar ise imtihan heyeti tarafından yapılmıştı. Bu heyette ülemadan, fetvahaneden, maarif meclisinden ve ders öğretmenlerinden birer mümeyyiz bulunurdu. Sınıf geçmeye esas olan notların karşılıkları da şu şekilde belirtilmiştir;

9-10 aliyü'lâlâ; 8 âlâ; 7 karib-i âlâ; 6 vasat; 5 karib-i vasat; 4-3 zayıf; 2-1 pek zayıf; 0 fena. (84).

"1912 senesinde bu teşkilatla kurulan sultanî'ler bir yıl sonra yeni bir kuruluşa mevzu oldular. Buna göre de sultanî'ler beşi iptidai ve yedisi tâli sınıflardan müteşekkil ve tâli sınıflar dördü birinci ve üçü ikinci olmak üzere iki devreye ayrılmış, ikinci devre fúnun (fen) ve ulum (edebiyat) şubelerine ayrılmıştı" (85). Bu düzenlemeye göre Trabzon Sultanî'sinde 1328-1329 (1912-1913) öğretim yılında ders programı şöyledir (86);

84. Trabzon Sultanîsi'nin 1326-1327 (1910-1911) tarihli imtihan defteri
85. Hasan Ali Yücel, a.g.e., s.15
86. Trabzon Sultanîsi'nin 1328-1329 (1912-1913) tarihli imtihan defteri.

D e r s l e r	6. sene	7. sene	8. sene	9. sene
Ulûmu diniye	1	1	2	2
Lisansı Osmanî	5	5	4	4
Tarih	2	2	2	2
Coğrafya	1	1	1	1
Hikmeti tabiiye	-	-	2	2
Kimya	-	-	1	1
Hesap ve Cebir	2	2	2	2
Usulü defterî	-	-	-	1
Hendese	2	2	2	2
Resim ve Resim Hattı	2	2	2	2
Arabî	5	5	4	3
Farisi	-	-	1	1
Fransızca - İngilizce	5	5	4	4
Terbiye-i Bedeniye	2	2	2	2
Toplam	27	27	29	28

Dersler	10. sene fünun ulum	11. sene fünun ulum	12. sene fünun ulum		
Ulûmu diniye	2	2	2	1	1
Lisansı Osmanî	4	4	3	3	5
Tarih	2	2	2	2	2
Coğrafya	1	1	1	1	1
Hayvanat	-	-	1	1	2
Nebatât	-	-	-	-	2
Hıfzıssıhha	-	-	-	-	1
Hikmeti tabiiye	2	2	2	2	2
Kimya	2	2	2	2	-
Cebir	3	2	2	1	2
Müsellesat	-	-	2	1	-
Hendese	3	1	2	-	-
Kozmografya	-	-	-	-	2
Mihanik	-	-	-	-	2
Mantık ve Felsefe	-	-	1	1	1
Resim ve Resim Hattı	2	1	1	1	1
Arabî	-	4	-	4	-
Farisi	-	1	-	1	-
Fransızca ve İngilizce	5	5	5	4	4
Terbiye-i Bedeniye	2	2	2	2	2
Toplam	27	29	28	29	31

Trabzon Sultanisi'nde, 1910 dan Birinci Dünya Savaşı'na (1914) yılına kadar mezun durumu şöyledir (87);

Öğretim Yılı	Mezun Sayısı
1326 - 1327 (1910 - 1911)	19
1327 - 1328 (1911 - 1912)	48
1328 - 1329 (1912 - 1913)	29
1329 - 1330 (1913 - 1914)	21

Trabzon Sultanisi'nin gelişmesinde, giderek değerli ve ünlü öğretmenlerin toplanmasında o dönemde Trabzon valilerinin büyük etkisi olmuştur. Edebiyatımızın önde gelen kişilerinden biri olan, Süleyman Nazif'in Trabzon valisi (24.8.1911) oluşu, bir yıl kadar süren valiliği sırasında sık sık Edebiyat ve kültür sohbetlerinin yapılması olumlu sonuçlar vermiştir. Bu gelişmelerden Trabzon Sultanisi de etkilenmiştir. Bu gelişme, Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarda, Trabzon'da eğitim-öğretimde durgunluk başlamış olup, 1914-1915 öğretim yılında Sultanî binası Türk'ler tarafından hastahane olarak kullanılmıştır. Bunu takip eden üç dönemde de, Rum'lar tarafından hastahane olarak kullanılmıştır (88).

Genel savaş sebebiyle seferberlik ilân edilince, herkes askere alındığından, sultanî öğrencisiz kalmıştır. Bu konuda Mustafa Reşit Tarakçıoğlu şöyle demiştir (89);

" Yüksek tahsil öğrencisi veya mezunu olanlar ile İdadi veya Sultanî diploması almış olanlar, medrese mezunları ve öğrenciler ihtiyat zabiti (yedek subay) yetiştirmek üzere, İstanbul'a veya Erzincan ihtiyat zabit okuluna çağırılmışlardır. Böylece, Trabzon Sultanisi öğrencilerinin bir kısmı cepheye, bir kısmı batıya doğru dağılmıştır. Trabzon'un işgal tehlikesi üzere, batıya göz edenlerden biri Sultanî Arapça öğretmeni İbrahim Cüdi Efendi, diğer de Edebiyat öğretmeni Ahmet Sarım Doğru'dur".

87. Trabzon Sultanisi'nin 1329-1330 (1913-1914) tarihli mezuniyet defteri
88. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, a.g.e., s.20
89. Aynı eser, s. 21.

1915-1917 yıllarında, Trabzon Rus işgalinde olduğu için, Sultanî'de öğretim yapılamamıştır. 24 Şubat 1918 de Trabzon işgalinden kurtarıldığı halde, bu yılda da öğretim yapılamamış ve 1918-1919 öğretim yılında dört yıllık bir aradan sonra, Sultanî açılmış ise de, bu defa da öğrenci bulmak mümkün olmamıştır. Okul kayıtlarından, bu yıl ancak 2 öğrencinin mezun olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yillara ait mezun olan öğrenci sayısı ise şöyledir (90);

Öğretim Yılı	Mezun olan öğrenci sayısı
1335 - 1336 (1919 - 1920)	3
1336 - 1337 (1920 - 1921)	-
1337 - 1338 (1921 - 1922)	1
1338 - 1339 (1922 - 1923)	1

" 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilân edilmiş, yeni bir döneme, yeni bir kalkınma hamlesine girişimmiştir. Trabzon Sultanî'sinden, 1339 - 1340 (1923-1924) öğretim yılında onikinci sınıfından üç ve onbirinci sınıfından dört öğrenci diploma almıştır. Bu öğrencilere verilen diplomalar Sultanî adı ile verilen son diplomalardır. Çünkü yeni eğitim politikası gereğince, Türkiye düzeyinde Sultanî'lerin bütünü yeni bir plan ve programla "Lise" lere dönüştürülmüş ve bu uygulama 1340-1341 (1924-1925) öğretim yılında başlamıştır. 15 Temmuz - 15 Ağustos 1923 tarihleri arasında toplanan Birinci Heyet-i İlmiye'de, orta öğretim sistemi üzerinde durulmuştur. Bu heyet-i İlmiye'nin verdiği kararlar arasında, umumi orta öğretim müesseseleri adının Sultanî'den Lise'ye dönüştürülmesi de vardır" (91).

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, diğer ülke sultanilerinde olduğu gibi yeni bir programla ortaokula dayalı Trabzon Sultanisinde de genel kültüre ve akademik bilgiye ağırlık verilmiştir. Bu günkü adı Trabzon Lisesi olan okul, Türk Eğitim Tarihinde önemli bir mevkiye sahiptir.

90. Trabzon Sultanisi'nin 1338-1339 (1922-1923) tarihli mezuniyet defteri

91. Hasan Ali Yücel, a.g.e., s.20.

B. ÖZEL OKUL

1. MEKTEB-İ HAMİDİYE

"İmparatorluk içinde hızla gelişen rüşdiye ve idadi açma faaliyetlerini yakından takip eden Trabzon halkı, arzu ettikleri yeni okula kavuşamamanın ezikliği içindedeydiler. Konuya bir çözüm getirmek için, şehrin ileri gelen ve nüfuzlu ailelerinden, Nemlizâde Hikmet Efendi'nin öncülüğünde Nemlizâde Hacı Ahmet Efendi ve arkadaşları harekete geçtiler. İstanbul'da bulunan, Trabzon'lu büyük edebiyatçı Ali Naki Bey'i Trabzon'a davet ettiler. Bu daveti kıramayarak Trabzon'a gelen Ali Naki Bey, 1296 (1880) tarihinde özel olarak kurulan Mekteb-i Hamidiye'nin plan ve programını yaptı. Okulun müdürlüğünü de kabul ederek eğitime açtı" (92).

Altı sınıflı bu idadi'de, yabancı dil, müzik, idman gibi dersler modern anlamda verilmeye başlandı. Trabzon'da büyük ilgi gösteren buokulda Trabzon'lu meşhur Muallim Cüdi Efendi de Türkçeye dersleri veriyordu. Ali Nâki Bey'in bu girişimi, Trabzon'un eğitim ve kültür ufkunda büyük bir canlılık meydana getirmiş ve umulanın üstünde ilgi ile karşılanmıştır. Eğitim alanındaki bu faaliyet sonucu, resmi idadilerin Trabzon'da çoğalması sağlanmıştır. Ali Nâki Efendi tarafından açılmış olan Mekteb-i Hamidiye müdür ve kadrosuyla Mekteb-i İdadiye geçmişlerdir^x.

C. GAYRİMÜSLİM VE ECNEBİ OKULLARI

İstanbul'un fethinden sonra, Rum'lar siyasi hakimiyetlerini kaybetmekle beraber, başlarına Patrik adıyla getirilen ruhani reise, Rum toplumunun okullarını, kiliselerini, hastahanelerini ve düşkünlüklerini isdedikleri gibi idare etmek yetkisi verilmiştir. Osmanlı yönetimi, Rum topluluğuna verdiği hak ve yetkilерden Ermeni'leri ve sonra da Yahudi'leri ayrı tutmamıştı. Bu haklar, zamanla yabancı devletlere de tanınmış ve isteyen her gayrimüslim, memleketin her yerinde okul açabilir hale gelmiştir (93).

92. Salih Münil Kivanç, a.g.e., s. 29

93. Necdet Sevinç, Ajan Okulları, s.13, İstanbul 1975

^x Mustafa Hacisalihoglu ile Şifai görüşme.

Tanzimattan sonra, Türk okullarına gayrimüslimlerin de kabul edilmesi esası getirildiği halde, ruhani liderler, çocukların Türk okullarına verilmesi konusunda hassas davranışmışlar, aksine yeni okullar açarak Osmanlı devleti aleyhine faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu okullar, zamanla devletin hakimiyetine zarar veren fesat yuvaları haline gelmiştir (94).

Yukarıda belirtilmeye çalışılan genel durumun görüntüleri, Trabzon için de söz konusudur. Doğunun Transit limanı olan Trabzon'da o zaman küçümsenmeyecek kadar gayrimüslim ve bu yüzden de konsoloslukların bulunması Trabzon'un önemini ortaya koymaktadır. Çünkü Tanzimattan sonra Trabzon'da İran, Belçika, Yunanistan, İspanya, İtalya, Avusturya-Macaristan, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin faaliyet gösteren elçilikleri mevcuttu (95).

Bu sebeple, Trabzon'da bulunan gayrimüslim ve ecnebi okulları, Türk toplumuna karşı tavır içindediler ve bir nevi misyoner öncülüğü yapıyordular. Tanzimattan sonra, Trabzon'da açılmış olan gayrimüslim ve ecnebi okulları şunlardır;

1. RUM OKULLARI

a. Kemerkaya Rum Okulu

1898 yılına kadar, Rum'lar tarafından kullanılan okul binası, bu tarihte yeniden ve esaslı bir biçimde tamir ettirilerek son şeklini almıştı. Binanın zamanın değerine göre, 15.000 TL'sına mal olduğu, bu paranın 2.000 TL'sinin Rum'lar tarafından verildiği, diğer kısmının ise bağış yoluyla toplandığı, malzemenin her türlü vergiden ve gümrükten muaf tutularak getirildiği bilinmektedir (96).

1902 yılında, yeniden öğretime başladığı bilinen okulun ilk kısmı 4, orta kısmı 3, lise kısmı ise 4 sınıflı idi. Burada zengin çocukların ücretli olarak gündüzülü, yoksul çocukların ise ücretsiz olarak yatılı okutuluyordu. Okul, misyonerlik faaliyetlerini alabildiğine yaygınlaştırmıştı. Okulun ilk kısmında 358, orta kısmında 298, lise kısmında 126 olmak üzere toplam 772 öğrenci vardı (97).

b. Diğer Rum Okulları

Trabzon'da, aynı gayeye hizmet etmek için daha başka Rum okulları da açılmıştı. Bunlardan, erkek öğrenciler için açılan Ortodoks Rüşdiyesi'nde 1314 (1898) Maarif Salnamesi'ne göre 110 öğrencisi bulunmaktaydı. Kız öğrenciler için açılan üç ayrı Rüşdiye'de ise, toplam 260 öğrenci öğrenim görüyordu (98).

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rum'lar bir Pontus devleti kurmak hevesine düşmüştlerdi. Bu ideal uğruna da binlerce Türk'ü katletmişlerdi. Trabzon'un vatanperver halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle şuurlu bir şekilde birleşmiş, bu menfur hadise önlenmişti. Trabzon'da Pontus devleti kurmak isteyenlerin hayalleri de suya düşmüştü.

2. İRAN OKULU (MEKTEB-İ NASİRİ)

Trabzon ticarî bakımından büyük bir ehemmiyet arzetmekte, batı ile yakın ve uzakdoğu ülkeleri arasında bir translast vazifesi görmekteydi; Batı'dan İran'a, İrandan da batıya sevdilecek mallar Trabzon limanına uğramak zorundaydı. Bu bakımından İranlı tacirler gerek şehir içi, gerekse milletlerarası ticarette Trabzon'da bir mevcudiyet teşkil etmekteydiler. İran'lilar eğitim hizmetlerini yürütmek için Mekteb-i Nâsırî okulunu açmışlardır. Mirza Mehmet Ağa tarafından 1883 de ilk ve orta dere-

97. 1319 (1903) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.70
 98. 1314 (1898) tarihli Maarif Salnamesi, s.608.

cede öğretim yapan mekteb-i nâsırî'ye ye Trabzon'daki İranlı öğrenciler devam ediyordu. Bu okul için verilen ruhsatnamenin tarihi 1313dür. Trabzon'lu muallim İbrahim Cûdî Efendi bu okulda da bir müddet öğretmenlik yapmıştır. İbrahim Cûdî Efendi Trabzon'daki ecnebi okullarda ve bu okulda Türkçe, Arabî, Fârîsi, Tarih ve Hitabet konularında dersler vermiştir (99).

İran okulunun Rüştîye (orta) kısmında 45 öğrencisi vardı (100). Cumhuriyet'in ilanından sonra, eğitim faaliyetlerini durdurulan bu okul, daha sonra uzun bir dönem tekel deposu olarak kullanılmıştır.

3. AMERİKAN OKULLARI

Batı ülkelerinin faaliyetleri yanında, Amerika Birleşik Devletleri de Ortadoğu'da birtakım iktisadi ve ticarî bakımdan çıkarlar peşine düşerek, önemli pazarlara sahip olan Osmanlı Devleti'ne yaklaşmak isteyince, Osmanlı Devleti'nin bir ticaret ve sanayi merkezi olan Trabzon'da Amerika'lilar da ticarette söz sahibi olmaya başlamışlardı (101). Bunun için iktisadi ve misyonerlik çalışmalarını sürdürden Mösyö Palmer 1865 yılında Amerikan Okulu'nu açmıştır.

İlköğretim yapmak üzere açılan bu Amerikan Okulu'na, 1314 tarihinde açış ruhsatnamesi verilmiştir (102). Ayrıca Trabzon'da Uzun Sokak ve Boztepe mahallelerinde toplam 3 tane daha Amerika'lilara ait ilkokul vardı (103).

- 99. Murat Uraz, a.g.m., yıl, 5, sayı 5, s.19
- 100. 1319 (1903) tarihli Maarif Salnamesi, s.617
- 101. Necdet Sevinç, a.g.e., s.29
- 102. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.19
- 103. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 183.

4. ERMENİ OKULLARI

Trabzon'un iktisadi ve ticari hayatı en etkili gayrimüslimlerinden biri de Ermeni'lerdir. Ermeni'ler Trabzon'da Çömlekçi denilen yerde meskün idiler, Trabzon Vilâyet Salnamesine göre, Ermenilerin kemiyet olarak pek büyük bir varlığı yoktu. Nüfus olarak nefs-i Trabzon'da 3000 e yakın Ermeni bulunmaktaydı. Ancak, keyfiyet olarak deruni Trabzon'da büyük ağırlıkları vardı (104).

Eski ismiyle Frenkhisar'da (Kemerkaya) Mihadiyan isminde bir Ermeni Papaz'ın idare ettiği ilk ve orta kısımları bulunan Ermeni okulunda diğer gayrimüslim okulları gibi faaliyetini uzun bir süre sürdürmüştür. Bu okulun açılış tarihi tesbit edilememiştir. Okulun 1286 (1870) yılındaki öğrenci ve muallim sayısı söyleydi; Öğrenci 153, muallim 3 (105). 1898 yılında Trabzon'daki diğer Ermeni okullarında toplam olarak 130 erkek öğrenci bulunmaktadır (106).

5. FRANSIZ OKULU

Trabzon'un iktisadi ve ticari hayatı Fransız'ların büyük bir ağırlığı vardı. Fransız'lar kendi çıkarlarını korumak ve misyonerlik faaliyetlerini yürütebilmek için diğer devletler gibi eğitim alanında da çalışmalara başlamışlardı. Belirtilen bu gayeler doğrultusunda Trabzon'da Sen Greguar okulu Fransızlar tarafından açılmıştır (107).

Okul 1875 yılında ilk ve orta derecede öğretim yapmak üzere, Mösyo Edliben tarafından açılmıştır. Sen Greguar okuluna 24 Nisan 1313 (1897) yılında ruhsatname verilmiştir (108). Okulun Rüşdiye kısmında ise, 137 erkek öğrencisi vardı (109).

- 104. 1286 (1870) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s.70
- 105. Aynı eser, s. 70
- 106. 1314 (1898) tarihli Maarif Salnamesi, s. 608
- 107. Necdet Sevinç, a.g.e., s. 78
- 108. Murat Uraz, a.g.m., yıl 5, sayı 5, s.19
- 109. 1314 (1898) tarihli Maarif Salnamesi, s.617.

Birinci Dünya Savaşının çıkışıyla birlikte, hem Fransa ile ayrı bloklarda savaşa girmemiz, hem de Trabzon'un eski ticari potansiyelini yitirmesi üzerine, bu Fransız okulunun da kapanlığı anlaşılmaktadır.

Trabzon'da yabancıların açmış oldukları ve yukarıda belirtilen bu okulların sadece eğitim amacı ile açıldıklarını söylemek mümkün değildir. Okullar, ilk planda eğitimi değil de, yöredeki azınlıkları siyasi yönden bilinçlendirip, yörede üstünlük sağlamayı hedef almışlardır. Misyoneerlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında okulların fonksiyonu büyük olmuştur. Ancak, bu azınlık okulları, zararlı faaliyetlere yönelikle, bölgedeki Türk insanların da eğitim ve kültür hayatında benzer tedbirleri almalarını sağladıkları için, onlar kadar, Türklerin de işine yaramışlardır.

BÖLÜM II.

TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR TRABZON'UN KÜLTÜR HAYATI (1839-1923)

Trabzon'da XIX. yüzyılın son çeyreği kültür faaliyetleri açısından, oldukça canlı ve hareketli geçmiştir. Yeni yeni okullar açılmış, matbaalar kurulmuş ve ilk Türk gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

A. TRABZON'DA İLK TÜRK MATBAASI VE GAZETESİ

Trabzon tarihinde ilk matbaa, devlet eliyle kurulmuş olan "Trabzon Vilâyet Matbaası"dır. Bu matbaanın kuruluş tarihi 1866'dır (1).

Matbaanın, önce islahhane binasında, daha sonra da hükümet konağı karşısında hizmet verdiği kesin olarak tesbit edilmektedir (2).

Trabzon Vilâyet matbaasında "Trabzon" adı ile ilk Türk gazetesi (13 Nisan 1869) çıkarılmıştır. 1870 yılında da ilk vilâyet salnamesi basılmıştır. Matbaada, valilik onayından geçen resmi evrek, kitap ve broşürler ile Vilâyet Salnameleri basılmıştır (3).

1294 (1879) tarihli Trabzon Salnamesinde Vilâyet matbaasının kadrosu şöyledir (4);

Matbaa Müdürü	:	Mehmet Efendi
Yazar	:	Emin Hilmi
Mürettip	:	Mehmet Nuri
Kâtip	:	Bilâl Efendi
Ustabaşı	:	Panayord
Müvezzi	:	İsmail Ağa ve arkadaşı Hurşit Ağa

1. Mahmut Gologlu, Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi, s.188 Ankara, 1975
2. Trabzon Gazetesi'nin 18 Kasım 1297 (1881) ve 6 Mayıs 1308 (1892) tarihli sayıları (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi)
3. Hüseyin Albayrak, "Trabzon Basın Tarihi" Kuzey Haber Gazetesi yıl 1, sayı 65, 18 Kasım 1983, Trabzon
4. 1294 (1878) tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesi, s. 147.

Birinci Dünya Savaşına kadar faal durumda çalışan matbaa, Rus işgali sırasında tahrip olmuş, daha sonra da elden çıkarılmıştır (5).

Osmalı devrinde resmî vilâyet matbaalarının yanında, resmî destek olmaksızın, ilk özel Türk matbaası Trabzonda kurulmuştur. Ortahisar'daki vilâyet matbaasının dışında, Semerciler karşısındaki Serasi Dimitraki tarafından kurulan (1887) Serasi Matbaası, Hükümet Konağı karşısında Hacı Hüseyin tarafından kurulan (1887) Hacı Hüseyin Matbaası, Mihalidi Matbaası (1900), Üskünar Matbaası ve Mirkoviç Matbaası'dır (6).

1883 yılında Sofuoğlu Mücellit İsmail Hakkı tarafından kurulan özel matbaa, uzun yıllar Trabzon'un kültür hayatına ışık tutmuştur. İlk kurulan İsmail Efendi matbaasının yanında, belirtilen diğer özel matbaalarda basılan birçok kitap, Trabzon'un eğitim ve kültür hayatına canlılık getirmiştir. Trabzon'lu kitapçı Kitabi Hamdi (Başman) in Lügat-i Ecnebiye'si 1329 (1913) yılında Serasi Matbaasında, Kiraat-i İptidaiyye'si (Ahlaka ve sağlığa dair bilgileri öğreten, küçük çocuklar için bir öğüt kitabıdır), 1326 (1910) yılında yine bu matbaada basılmıştır^x.

B. TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADAR TRABZON BASINI

Trabzon basın hayatını belirtmeden önce, konunun daha iyi açıklığa kavuşması için Türkiye'deki ilk basın hayatına degeinmek gerekir.

"Ülkemizde matbaanın kuruluşundan 103 yıl sonra, 1 Kasım 1831 de özel emirle çıkmaya başlayan, Takvim-i Vekâyi adlı resmi gazete görülmektedir. Haftada bir kere çıkan bu gazetede resmi ilanlar, dış olaylar, ticari ve sanayii ilgilendiren ilanlar yayınlanıyordu" (7).

- 5. Hüseyin Albayrak, a.g.g., yıl 1, sayı, 65,
- 6. 1321 (1905) tarihli Maarif Salnamesi, s.608
- 7. Orhan Koloğlu, Takvim-i Vekâyi, s.17, Ankara 1981

^x Adı geçen eserlerle birlikte Hekim Mecmuası ve Feyz Gazetesi' nin de Serasi Matbaasında basıldıkları bizzat tesbit edilmişdir. (Milli Kütüphane, 1971 SC 180).

Takvim-i Vekâyi'yi takip eden yıllarda, memleketin diğer vilayetlerinde canlanmaya başlayan basın hayatına, Trabzon'un da Meşrujiyetin ilânına yakın bir tarihte katılmaya başladığı görülmektedir. Bu tarihten sonra Trabzon'daki gazete ve mecmua sayılarında önemli bir artış kaydedilmiştir. Cumhuriyete kadar Trabzon'da yayılanan bu basın organları kronolojik sıralamaya göre şöyledir;

1. TRABZON'DA YAYIMLANAN GAZETELER

a. Trabzon Gazetesi

Trabzon Gazetesi, yukarıda belirtildiği gibi, Trabzon'da yayılanan ilk gazetedir. 13 Nisan 1869 yılında ilk sayısı yayılanan gazete, yayım hayatına Takvim-i Vekâyi'den 38 yıl sonra başlamıştır. Gazetenin ilin adını almasında Trabzon valiliğinin rolü olmuştur. Gazete haftada bir defa, Perşembe günleri çıkyordu. Bu gazete, 30x40 eb'adında (cm) ve dört sayfa idi. Trabzon gazetesi sahil boyu doğuda Batum'a, batıda Samsun'a kadar uzanan iller içerisindeki haberleri "VUKUAT-I VİLAYET" yani, ilden olaylar başlığı altında vermektedir; ayrıca resmi ilanlar, mahkeme ilamları, ölüm duyuruları, bunun yanında, edebi ve fikri yazılar ile Millî Kültür'ün yayılmasında büyük hizmetler ifa etmektedir.(8).

Trabzon'un bu ilk gazetesi Birinci Cihan Harbine kadar çıkışıyla uzun ömürlü olmuş, Rusların Trabzon'u işgal etmeleri sırasında yerli Rumlar ve Ermeniler tarafından tahribata uğramıştır. Bu olaylardan sonra, gazeteyi çıkarmak bir daha mümkün olamamıştır. Trabzon gazetesinde valilik arşivlerinden elde edilen bilgilere göre, Tayyipzâde Hafız Zühdi, Giritli Ali Reşit Bey, İbrahim Cüdi Efendi gibi Osmanlı aydınlarının görevlendiği anlaşılmaktadır (9).

8. Seyit Bilâl Seyalioğlu, Damla, s.110, Trabzon 1953

9. Aynı eser, s. 111..

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Trabzon gazetesi şu özelliklere sahipti;

1. 1294 (1878) Tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesine Göre

Vilâyeti	:	Trabzon
Cıkış günleri	:	Perşembe
Gazete adı	:	Trabzon
Yıllık abone ücreti	:	48 kuruş (10).

2. Muallim İbrahim Cüdi Efendi'nin Genç Anadolu Mecmuasında çıkan bir yazısına göre (11);

"Merhum (Tayyipzâde Hafız Zühdü Efendi) bir aralık Matbaayı Vilayet müdüryyetini dahi uhde-i kiyafetine almıştı. Aynı zamanda, Trabzon gazetesi muharrirliği dahi uhdesinde bulunmakla beraber, kendi kalemi icazî mahsulu olmak üzere ahlâki tehzip, ukulu tenvir, hissiyat-ı diniyeyi tenmiye, muhabbet-i vataniyeyi tenbih yollu gayet-ül gaye selis ve selis olduğu kadar da, nefis makalelerderci ile gazeteyi gerçekten bir rehber-i yegâne haline koymuştı. Hatta, birçok müşvikâne makaleleri teşebbüsât-ı fiiliyesiyle de vucuda getirmiştir".

3. Seyit Bilâl Seyalioğlu'na Göre

Tayyipzade Hafız Zühdü Efendi'nin vilayet matbaası müdürüluğu sırasında, Trabzon gazetesinin yazarlığı görevini bir süre Giritli Ali Reşit Bey de yürütmüştür (12).

4. Gazetenin 18 Teşrinisâni 1297 Tarihli Örneği

Trabzon Gazetesi

Numara : 603

(Bilcümle mabahis ve havadisi nesir vilayet gazetesiidir)

10. 1924 (1873) tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi, s.74
(Trabzon Belediyesi arşivi)

11. Genç Anadolu Mecmuası, sayı 6, s.3, 31 Mart 1338 (1922)
Trabzon, (Milli Kütüphane 1956, SB 275)

12. Seyit Bilal Seyalioğlu, a.g.e., s. 110.

Muharrem 9, sene 1298 (Teşrinisâni 18, sene 1297) 18
 Kasım 1881
 1 nüsha 40 para

Yevm ve merkezi mahsusu : Haftada bir defa Perşembe günleri çıkarılır. Matbaası, umum vilayet-i celile matbaalarının merkezi olan İsrafim Efendi'nin kıraathanesidir.
 Bedelât-ı Maktuası : Seneliği 48 Kuruş ve altı aylığı 24 kuruştur.

Merkezi vilayetten maada mahaller için senevi 12 kuruş posta ücreti zam olunur.

İlânat'ın beher santimi 3 kuruştur. Tekerrür ettikçe 1 kuruş zam olunur.

Trabzon Gazetesinde, birinci sayfasının baş tarafında, çerçeveye içinde "Mevad-ı Münderice" başlığı altında gazetede yer alan haber yazı ve ilânlar söyledir;

Nuzul-u madar, Muvasalat, Taltif, Azimet, Musabahat cetylî, Muharrerat-ı umumiye-yi vilayet penahî, Kısmî gayri resmi, İrtihal, Tedabir-i İnzibatiye, Karar-ı Meclis, Kaza, Harîk, Orman müzayedesi, Tonbeki rejisi, Berat ziya-
 İlânat-ı adliye (13).

b. "Trabzon'da Meşveret" Gazetesi

Trabzon'da çıkan en eski Türk gazetelerinin ikincisi, "Trabzon'da Meşveret" gazetesiidir. Bu gazete Trabzon'da ilk özel gazetedir. 30 Mayıs 1325 (1909) tarih ve 80. nüshasının baş tarafında yazılı 2. sene ifadesinden, gazetenin 1907 yılında çıkmaya başladığı anlaşılmaktadır (14). Bu nüsha incelediğinde, gazete hakkında aşağıdaki bilgiler görülmektedir;

13. Trabzon Gazetesi'nin 18 Teşrinisâni 1297 (1881) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi)
14. Trabzon'da Meşveret Gazetesi'nin 30 Mayıs 1325 (1909) tarihli sayısı. (Gazeteci-yazar Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivi).

Trabzon'da Meşveret
 Fikri Hürriyete hadim Osmanlı gazetesidir.
 Numara : 80
 30 Mayıs 1325 (1909) Cumartesi-ikinci sene
 İmtiyaz Sahibi : Naci
 Mahalli İdare : Uzun Sokak Caddesinde Meşveret Matbaası
 Gönderilecek evrak sahib-i imtiyaz namına gönderilmelidir.
 İmzasız mektup kabul olunmaz.
 Abone şartları :
 Seneliği Trabzon'da 30, taşra için 40 kuruştur.
 İlanat pazarlığa tabidir.
 Mesleğine muvafık asara sahifelerimiz açıktır.
 Yayınlanmayan evrak iade olunmaz.
 Nüshası 10 paradır.
 Şimdiilik haftada iki (çarşamba-Cumartesi) gün neşr olunur.

36x50 ebadında (cm) ve 4 sahife olan 78 yıl önceki, bu nüsha baskı bakımından oldukça güzel ve okunaklıdır. Bugünkü taşra basını ile kıyaslandığında, büyük bir emek mahsülü olduğu anlaşılmaktadır.

Trabzon'da Meşveret Gazetesinde "Vatanın Hayatına Dair" başlıklı yazı, M. Sadık imzası ile yayımlanmıştır. Bu yazında özetle, Trabzon'un önemli bir Osmanlı vilayeti olduğu belirtilmekte, Trabzon'un nüfusu 1.281.786 kişi, yüzölçümünün 32.895 km. den ibaret olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgilerin yanısına, vilayet arazisinin 36.147.845 dönümden meydana geldiği, bu arazinin 6.299.720 dönümünün orman, 9.437.050 dönümünün de tarla ve bahçelerin, 20.411.582 dönümünün de ziraata pek elverişli olmadığı belirtilmektedir.

Vatanın kalkınmasında demiryollarının önemi ve gerekliliği belirtilerek, Trabzon sahil şeridinde demiryolu açılması için çalışmaların derhal başlatılması savunulmaktadır.

"Kalelerin Hadmi" başlığı altında, Trabzon kalelerinin dahiliye nezaretinden alınan izin ile tamir edileceği belirtilmektedir.

Trabzon kalelerinin tamirine ait haber günümüz için oldukça ilgi çekicidir. Trabzon'da tarihi eserlere verilen değeri belirtmektedir.

Mesveret Gazetesi, Trabzon'daki maarif faaliyetlerini de yakından takip etmiştir. Maarif müdürü Ferit Bey'in okulları teftişinden sonra görülen öğretmen açığının giderilmesi için, çalışmalara başlanıldığını, yine önemli bir haber olarak Mesveret Gazetesi duyurmuştur (15).

Trabzon'un içtimai hayatının gelişmesine, Mesveret Gazetesi büyük bir destek verdiği anlaşılmaktadır.

1908-1909 yıllarında, İkinci Meşrutiyet'in ilanı sebebiyle yeni yeni gazeteler ve mecmular çıkararak, Trabzon'un basın hayatı bir anda hareketlenmiştir.

C. Feyz Gazetesi

İlk yayına başladığı zaman haftada bir defa olmak üzere Salı günleri çıkarılıyordu. Ancak, kısa bir süre sonra baskı adedini çoğaltarak, haftada üç defa (Salı-Cuma-Pazar) çıkmaya başlamıştır (16).

Gazete, Serasi matbaasında basılmış ve 16 sayfadan ibarettir. Gazetenin idarehanesi Trabzon'da Ortahisar caddesinde numara 4 de bulunuyordu. Fiyatı 10 paraydı. Abone şartları; Trabzon için yıllık 40, altı aylık için 22 kuruştı. Taşra için yıllık 60, altı aylık için 35 kuruştı. 13 Ağustos 1324 (1908) tarihinde Eyyüpzâde Osman Nuri tarafından yanına hayatına başlatılmıştır (17).

Feyz Gazetesinin yayın hayatına girmesiyle ilgili olarak Hamamizâde İhsan Bey şöyle demektedir (18).

"Ömrünü kitabıç, gazeteci, matbaacı olarak geçiren ve Trabzon'da Feyz adı ile özel gazeteyi 13 Ağustos 1324 (1908) de çıkarılan Osman Nuri Eyyüpoğlu'nun zaman zaman Avrupa'da bastırıp

15. Trabzon'da Mesveret Gazetesi'nin 30 Mayıs 1325 (1909) tarihli sayısı (Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivi).
16. Feyz Gazetesi'nin 1324 (1908) senesine ait 8,16,18 numaralı sayıları (Millî Kütüphane, 1971, SC 180).
17. Aynı gazete
18. Ihsan Hamamîoğlu, Trabzon'da ilk kitabı Kitabi Hamdi Efendi ve yayınları, s.22, İstanbul 1947.

getirttiği, 500 den çok çeşitli renkli Trabzon ve civarı kart- larından bugün bir seri arayayım demeyin, bulanazsınız".

Gazete, ittihatçı bir görüşe sahip olmakla birlikte, taassuba karşı olmuştur. Meşrutiyet öncesi sık sık yaşanan, Jurnal olaylarının ittihatçılar döneminde de devam etmesinin, devletin geleceği açısından sakıncalar doğuracağına işaret et- miştir (19).

Meşrutiyetin tatbik edilmesi konusunda da, önemli fikir- ler ileri sürmüş ve hükümeti uyarmaya çalışmıştır. Meselâ, 16 Eylül 1324 (1908) tarihli Feyz Gazetesinde, Kadri Mesut im- zasıyla yayımlanan bir makalede "Bazı kanunlar batıdan alın- mis olabilir, fakat bunların tatbik edilmesinde, Osmanlı toplu- munun ve Türk milletinin özellikleri dikkate alınmalıdır" de- nilmektedir (20).

Meşrutiyetin ilanı ile birlikte, Osmanlı kamu oyu ve bası- nında başlayan "Adem-i Merkeziyet" tartışmalarına da şiddetle karşı çıkarak, bu konuda önemli makaleler yayımlamıştır. Gazete- nin 2 Kanûnî evvel 1324 (2 Ekim 1908) tarihli nüshasında, Osman Vasfi imzasıyla çıkan bir makalede; Adem-i merkeziyetçiler sert bir dille eleştirdiği gibi (21), 19 Eylül tarihli ve Kadri Mesut imzalı bir makalede de, Prens Sebahattin'in İstanbul'da vermiş olduğu konferansa ateşli bir biçimde karşı çıktı (22).

Gazete, bazı kimselerin Abdülhamit döneminde siyasi faali- yetleri yüzünden hiç sıkıntı çekmediği halde, meşrutiyetin ilanı ile birlikte yüksek mevkilere gelmesine de karşı çıkmıştır. Bu konuda da Giresun'lu Mehmet Hamdi, 31 Eylül 1324 (1908) tarihli Feyz Gazetesi'nde "Program Hakkında" başlıklı makalesinde şöy- le yazmaktadır. "Devr-i İstibdat'taki altı aylık mahkûmiyetim sırasında, bir defa bile ziyaretime gelmeyen arkadaşlarımı, meş- rutiyetin ilanı ile kaymakamlık gibi makamlarda görmek bana ga- rip gelmiyor değil" (23).

19. Feyz Gazetesi'nin 29 Eylül 1324 (1908) tarihli sayısı
 20. Feyz Gazetesi'nin 16 Eylül 1324 (1908) tarihli sayısı
 21. Feyz Gazetesi'nin 2 Kanûnî evvel 1324 (2 Ekim 1908) tarihli sayısı
 22. Feyz Gazetesi'nin 19 Eylül 1324 (1908) tarihli sayısı
 23. Feyz Gazetesi'nin 31 Eylül 1324 (1908) tarihli sayısı
- * Adı geçen gazeteler Milli Kütüphane 1971 SC 180 de mevcuttur.

Feyz Gazetesi, Trabzon'da Meşveret Gazetesi gibi Trabzon'un siyasi ve kültürel yapısında etkili olmuştur.

d. Temkin Gazetesi

1909 yılında Tayyipzâde Hafız Zühtü tarafından çıkarılmıştır (24). Gazete, 1325 (1909) da Trabzon'da çıkmaya başlamıştır. İdarehanesi Ortahisar'daydı. Günlük sayısı 10 para olup, sorumlu yazı işleri müdürü Faik Bey idi. Senelik abone bedeli Trabzon için 15, taşra için 22 kuruştı. Haftada bir kere ve Pazar günleri yayımlanıyordu. Siyasi ve fenni bir Osmanlı gazetiydi. Gazete daha çok yörede eğitime ağırlık vererek, Trabzon'daki okulların çoğaltımasına çalışmıştır. Meselâ, 8 Mart 1325 (1909) tarihli Temkin Gazetesi'nde; dünya eğitiminden örnekler verilerek, Trabzon'da tam bir eğitimi sağlayabilmek için gerekli olan okullar şu şekilde belirtilmiştir (25);

- 1 Mekteb-i Ali
- 4 Mekteb-i İdadî
- 4 Mekteb-i Muallimin
- 4 Mekteb-i Muallimat
- 50 Rüşdiye.

24. Tayyipzâde Hafız Zühtü Efendi; (1845-1914) 1845 yılında Trabzon'da doğmuştur. Babası, Trabzon'un baş hafızlarından Hafız Tayyip Efendi'dir. Trabzon İslahhane, Rüşdiye ve Hamidiye mekteplerinde Farsça ve Kavaid öğretmenliği yapmıştır. Trabzon Vilâyet Matbaası müdürü, Trabzon Gazetesi'nde yazarlık yapmış, daha sonra Temkin adlı Gazete'yi çıkarmıştır. En önemli eserleri, Nazm-ü Siyer ve Zinet-ül Efide'dir.
25. Genç Anadolu Mecmuası, sayı 6, s.3, Trabzon 1338 (Millî Kütüphane 1956 SB 275)
- Temkin Gazetesi'nin 8 Mart 1325 (1909) tarihli sayısı (Millî Kütüphane 1971 SC 179).

Diğer bir sayısında da "Maarif Meselesi Memalik-i Osmaniye için ve bilhassa vilayetimiz için mesail-i hayatıye-dendir. Her nevi terkiyatın ruhudur. Ondan her eli kalem tutan bahsetmelidir" denilerek, eğitimin önemine işaret edilmiştir(26).

Gazete, yayın hayatında fazla kalamamış, bir sene kadar çıkabilmiş, daha sonra da imkânsızlıklar yüzünden kapanmış-tır (27).

e. İkbal Gazetesi

1325 (1909) yılında çıkarılmaya başlanan İkbal Gazetesi, ticari, ilmi, siyasi ve tarafsız bir gazetedir. Haftada iki gün (Pazar ve Çarşamba) yayımlanan gazetenin fiyatı 10 para olup, senelik abone bedeli Trabzon için 25, taşra için 30 kuruştu. Ecnebi memleketler için 10 frank, Rusya için 4 ruble idi. Gazetenin sahibi Eyüpzade Osman Nuri Bey'di. İdarehanesi, Ortahisar'da numara 2 olup, İkbal Matbaasında basılıyordu (28).

İkbal Gazetesi, ikinci Meşrutiyetin getirdiği Hürriyet ortamı içerisinde oldukça ölçüülü bir yayın politikası izlemiştir. Zaman zaman, Mehmet Akif (Ersoy) in sosyal muhtevali şiirlerini de yayumlahayan gazete, her önüne gelenin politika yapmasına da karşı çıkmıştır. Böylece, gazete İkinci Meşrutiyeti benimsemekle birlikte, acemi politikacılığa karşı cephe almıştır. Balkan savaşları sırasında, cepheden elde ettiği bilgileri günü gününe hal-hal ullaştırmaya çalışmış, imzalanan anlaşmalar hakkında da fikirlerini belirtmiştir. Gazetede, dönemin büyük şairlerinin, yazarlarının şiir ve makaleleri yayımlandığı gibi, Trabzon dahilinde de Hamamizade İhsan Bey, Üçüncüoğlu Kemal Ahmet Bey gibi kalem-lar gündelik yazılar yazmışlardır. (29).

27. Genç Anadolu Mecmuası, sayı 6, s.3, Trabzon 1338 (Milli Kütüphane 1956 SB 275)
28. İkbal Gazetesi, 6 Mart 1329 (1913) tarihli sayısı (Milli Kütüphane 1962 SG 68).
29. Aynı Gazete, 9,13 Mart 1329 (1913) tarihli sayıları.

İkbal Gazetesi, 23 Mayıs 1935 den sonra "OLCAY" adını almıştır. Gazete, aynı gün çıkan sayısında, adının Olcay olacağını duyurmuştur (30).

f. Tarık Gazetesi

Şatırzade Hasan Hicabi tarafından 1326 (1910) senesinde, "Tarık" gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. Haftada bir defa Salı günleri yayımlanıyordu. Siyasi bir gazeteydi. Abone şartları, Trabzon için 30, taşra için 33,5 kuruştı. Ecnebi devletler için 6 Franktı (31).

İttihatçılar tarafından çıkartılan "Trabzon'da Meşveret" gazetesine karşılık olarak çıkarılmıştır. Hakkı Tuncay, Tarık'ın basın hayatında epeyce hareket uyandırdığını, koyu itilâf'cılar dan Arif Oruç'un da, bu gazeteye İstanbul'dan yazılar gönderdiği ni belirtmektedir (32).

Gazete, İkinci Meşrutiyetin getirmiş olduğu hakları kendi lehlerine alıkoyduklarını ileri sürerek, bu konuda karşı bir tavr içерisine girmiştir. Özellikle seçimlerde, iktidarda bulunan İttihat'çıların, kendi partileri lehinde çalışmalar yapmalarını sert bir dille eleştirmiştir (33).

Haftalık olarak çıkan bu gazetenin, ne zaman yayım hayatına son verdiğini biliyoruz.

Bu konuda Mahmut Goloğlu şöyle demektedir;

"Hasan Hicabi, daha önceleri çok sıkıntılardır çekmiştir. II. Abdülhamit'in tahttan indirilerek, yerine Sultan Reşat'ın padişah olmasıyle İttihat ve Terakkiciler hükümeti ellerine geçirince sert davranışlarla herkesi sindirme yoluna gittiler. Bütün bu baskılara karşı koyan, Hasan Hicabi çok sıkıntı çekti. Muhtemel dir ki, İttihatçıların baskularıyla kapanan gazeteler arasında Hasan Hicabi'nin çıkardığı Tarık da vardır" (34).

30. İkbal Gazetesi, sayı 1587, 23 Mayıs 1935, Trabzon (Milli Kütüphane 1962 SC 68).
31. Tarık Gazetesi'nin 26 Mart 1328 (1912) tarihli sayısı (Milli Kütüphane, 1962 SC 270).
32. Hakkı Tuncay, "Trabzon Basını Hakkında Notlar", Yeniylol Gazetesi, sayı 3050, 19 Ocak 1944, Trabzon.
33. Tarık Gazetesi'nin 3, 26, 31 Mart; 13 Nisan; 3 Ekim 1328 (1912) tarihli sayıları (Milli Kütüphane, 1962 SC 270).
34. Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s.237, Ankara 1968.

"Şatırzade Hasan Hicabi, 1918 sonlarında, İstanbul'daki doğu karadenizlilerle bir araya gelerek (Dervişkaptanzade Necati, Muhsinpaşaçade Ethem, Süleyman Südi, Mehmet, Kamil ve Besim Bey'ler) bölgelerinin padişaha bağlı kalmak ve kendi kendisini idare etmek yoluyla koruyabilmeleri için "Trabzon ve havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti"ni kurdular ve Rize ile Of'ta şubeler açtılar" (35).

g. İstikbal Gazetesi

İstiklâl Savaşı'nın çetin mücadeleli döneminde bile, Trabzon'da çeşitli yayınların yeniden çıkması oldukça önemlidir. Bir yandan eli silah tutan gençlerimiz vatanın kurtuluşu ve istiklâli için savaşırken, öte yandan, geride kalanlar da istiklâlden emin olmanın verdiği soğukkanlılıkla basın hayatının canlı kalmasını sağlamışlardır. Bu özelliğiyle de Trabzon, ayrı bir anlam taşımakta ve kültür hayatının ne kadar köklü olduğunu ortaya koymaktadır.

Millî Mücadele başlarında, Rum ve Ermeni basınına karşı Trabzon'da en etkili mücadeleyi veren gazetelerin başında, İstikbal Gazetesi gelmektedir.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti başkanı, Barutçuzade Ahmet Efendi'nin oğlu, Faik Ahmet Barutçu^x tarafından 10 Aralık 1918 tarihinde İstikbal Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır (36).

35. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s.12

36. İstikbal Gazetesi'nin 10 Aralık 1334 (1918) tarihli sayısı (Arsian Pütathaneli'nin özel arşivî)

^x Faik Ahmet Barutçu; (1894-1959) 1894 yılında Trabzon'da doğmuştur. Rüşdiye ve İdadi okullarını daha sonra da Hukuk Fakültesini bitirmiştir, Birinci Dünya Savaşının çıkması üzerine Trabzon ve Samsun karargahlarında askerlik görevini yerine getirmiştir. Savaştan sonra Trabzon'da Millî Teşkilâtın kurulmasında büyük hizmetleri olmuştur. Babası Hacı Ahmet Efendi ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Teşkilâtı'nın kuruluşunu sağlamıştır. Millî Mücadele fikrinin canlı tutulması için, İstikbal Gazetesi'ni çıkarmıştır. 1933-1934 ve 1938-1939 dönemlerinde Trabzon Baro Başkanlığı ve 1939-1954 yılları arasında Trabzon Milletvekilliği görevini sürdürmüştür. Ömer Akbulut, Trabzon Meşhurları Bibliyografyası, s.37, Ankara, 1970.

İstikbal Gazetesi'nin ilk sayısında aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

İstikbal (Siyasi, ilmi, müstakil halk gazetesi)
Şimdilik Pazar ve Çarşamba günleri, haftada iki defa yayılanır.

İmtiyaz sahibi ve ser muharriri : Dava vekili Faik Ahmet
Tesis Tarihi : 10 Kanunievvel 1334 (10 Aralık 1918).

İdare ve Basım Yeri : Uzun Sokak'ta Yorgo Mihailidi
Matbaası.

Fiyatı : 2 kuruş.

Milletimiz için faydalı olan yazılarımıza sayfalarımız açıktır.

"İstikbal Gazetesi, iki sayfa olarak günde 300 nüsha basılmaktaydı. Gazete için en büyük güçlük, Trabzon'da elverişli bir Türk matbaasının bulunmamayılarından gelmekteydi. Vilayet Matbaasında ise, özel gazete basımına izin verilmiyordu. Bu sebeple bir Rum matbaası olan, Yorgo Mihailidi Matbasında, bir odada gazete hazırlanıyor ve aynı matbaada basılıyordu. Bu duruma, söz konusu davanın büyülüğu bakımından katlanılması gerekiyordu. Gazetenin çıkışının aksamaması ve herhangibir baskının olmaması için, haftalarca Pontos-Rum çalışmalarıyla ilgilenilmemiş, sadece Millî birlik ve genel konular üzerinde durulmuştu" (37).

İki aylık bir uğraşmadan sonra, İstikbal, kuruluşunun 75. gününde Trabzon Muafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin 12 Ocak 1919 da kurulmuş olduğunu belirtmiştir (38).

Trabzon'da çıkan İstikbal Gazetesi'nde, Faik Ahmet Barutçu, bu bölgeye türeyen Pontuscularla yiğitçe doğuşuyor, Muafaza-i Hukuk Cemiyeti, Karadeniz sahillerinde fikirleri bir araya topluyor ve tesir alanını her gün biraz daha genişletiyordu (39).

37. Ömer Sami Coşar, Millî Mücadele Basını, s.219, İstanbul 1963

38. İstikbal Gazetesi'nin 15 Şubat 1335 (1919) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).

39. Cevat Dursunoğlu, Millî Mücadele'de Erzurum, s.43, Ankara, 1946.

Vatan'ın bütünlüğüne kastetmiş bir azınlığın elindeki Rum matbaasında, tamamen zıt görüşler içindeki Türk Gazetesi, İstikbal'in çıkarılmasının zorluğu ortadaydı. Bunun en iyi ifade eden durum, 15 Mayıs 1919 ərifesinde meydana gelmiş, İzmir'in Yunan'lilar tarafından işgali sırasında bayram yapmaya başlayan matbaa mensupları, 17 Mayıs günü gazetenin çıkış gününü olmasına rağmen, kutlama şenliklerine katıldıkları için gazeteyi basmamışlar, İstikbal Gazetesi ancak 19 Mayıs 1919 günü ikindi vakti çıkabilmisti (40).

Bu olumsuz durumlar karşısında yeni bir matbaa kurulması çalışmaları başlamıştır. İstanbul'dan gerekli makine ve malzemelerin getirilmesiyle 1920 yılının ilk günlerinde çalışmalar tamamlanmış, Sakız Meydanı'nda yeni Türk Matbaası (İstikbal Matbaası) hizmete girmiştir.

Yeni matbaanın kuruluşuyla, İstikbal endişesiz bir biçimde dış ve iç olaylara el atmaya başlamıştır. Faik Ahmet Barutçu "Kızıl Tehlike" başlıklı makalesinde Bolşeviklikten sakınılmazı gerektiğini belirtmiştir (41).

Trabzon'un öncülüğünde 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi toplanmıştır. İstikbal Gazetesi, kongrenin sözcülüğünü yaparak, kongrenin çalışmaları hakkında Trabzon halkını aydınlatmıştır. Damat Ferit Hükümeti'nin Millî Mücadeleyi destekleyen Anadolu Basını'na karşı uygulamak istediği sansüre İstikbal Gazetesi karşı çıkmış ve 14 Temmuz 1919 tarihli sayısında Nebiye Sacit imzasıyla baş makalede şöyle denilmiştir;

"Ali Kemal gibiler işbaşına gelince, onlar da matbuat hürriyetini yok ettiler. Ferit Paşa, hükümeti her tarafta yükselen âmal ve metalibî milliyeyi boğmak için elinden gelen herşeyi yapmış ve bu yolda gayrimantiki ve gayri kanuni icraattan olarak taşra gazetelerini sansüre tabi tutmak suretiyle maksadını istihsal edeceğini ümit eylemiştir" (42).

40. Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.219

41. İstikbal Gazetesi'nin, 10 Şubat 1336 (1920) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).

42. İstikbal Gazetesi'nin 14 Temmuz 1335 (1919) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).

17 Ekim 1920 tarihli İstikbal Gazetesi'nde, baş yazar Faik Ahmet Barutçu'nun yazdığı "Şark Cephesinde Ermeni Taarruzları" başlıklı makalede; Kars mintikasında 13 Ekim'de Ermeni'lerin başlattığı genel taarruzun Türk Kuvvetleri tarafından büyük bir muvaffakiyetle püskürtüldüğü ifade edilmiştir. Aynı gazetedede, Ebül Hâmit Hüsnü tarafından yazılan "Bolshevik Meselesi" başlıklı makalede de Bolshevikler'in Anadolu'yu ele geçirebilmek için Anadolu'daki Millî Mücadele hareketine destek verdikleri ifade edilmiştir (43).

Baş yazar Faik Ahmet Barutçu, "Kaçıyorlar" başlıklı makalesinde şöyle demektedir;

"Yunan ordusu nihayet Türk'ün, kalbi çok geniş ve zengin bir azim ve iman yatağı olan, o pek çok asil kahraman milletin perişan ve müzmehil bir halde Yunanistan yolunu tyutmuş kaçıyor. Evet kaçıyor" (44).

İstikbal Gazetesi, Birinci İnönü Zafer'inden sonra günde 500 adet basılmaya başlanmıştır. Haftada üç defa çıkan gazete, ihtiyaca cevap veremeyince, 27 Ocak 1921 tarihinden itibaren günlük çıkmaya başlamıştır. Bu durum, o günkü gazetenin başlığı altındaki bilgilerden bilinmektedir. "Cumartesi'den maada her gün nesrolunur. Siyasi, ilmi, müstakil Türk Gazetesi" (45).

İstikbal Gazetesi günlük olarak çıkışından iki ay kadar sonra da, İkinci İnönü Zafer'inin müjdesini 2 Nisan 1921 Cumartesi günü vermiştir. Böylece gelenek bozulmuş, bu önemli haber için Cumartesi günü gazete çıkarılmıştı (46).

Trabzon halkı, doğudaki Ermeni olayları ile, batı cephesinde Yunanlılara karşı verilen mücadeleleri İstikbal Gazetesi'nin manşetlerinden öğrenmiştir.

- 43. İstikbal Gazetesi'nin 17 Ekim 1336 (1920) tarihli sayısı
- 44. İstikbal Gazetesi'nin 2 Nisan 1337 (1921) tarihli sayısı
- 45. İstikbal Gazetesi'nin 27 Ocak 1337 (1921) tarihli sayısı
- 46. İstikbal Gazetesi'nin 2 Nisan 1337 (1921) tarihli sayısı
- *. Adı geçen gazeteler Arslan Pulathaneli'nin özel arşvinde mevcuttur.

İstikbal Gazetesi'nde, Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından sonra, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet İnönü'ye ve Fevzi Çakmak'a yaptığı başarı telgraflarına dâyér verilmiştir (47).

Trabzon halkı, Sakarya ve Büyük Taarriz Zaferlerini yine İstikbal Gazetesi'nden öğrenmiştir. Gazete sayesinde, Trabzon'da Millî ruh ve heyecan canlı kalmıştır.

Cumhuriyet'in ilanına yaklaşıldığı bir dönemde, İstikbal Gazetesi'nin yurdisına da gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Anadolu'nun sesi yurdisında da duyulmuştur (48).

Faydalı her olayda sesini duyuran İstikbal Gazetesi, Cumhuriyet'in ilânından sonra da Cumhuriyet'in yerlesip, kökleşmesi için nesriyatta bulunmuştur. Bu sebeple, gazetenin 2 Kasım 1923 Cuma günü çıkan 1054. sayısı, Cumhuriyet'in fazileti ve geleceği konusunda geniş bilgi vermiştir (49).

İstikbal Gazetesi, Cumhuriyet dönemi ilk yıllarda, Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in liderliğini yaptığı "İkinci Grup"un tarafını tutmuş ve Trabzon'dan sözcülüğünü yapmıştır. Birinci grubun teşvikleriyle, Kayıkçilar Kâhyası Yahya'nın öldürülmesi, Muhamfaza-i Hukuk Cemiyeti ve taraftarlarının sindirilmesinden sonra, İstikbal'in karşısına Ali Becil tarafından yayılanan "Güzel Trabzon" gazetesi çıkarılmıştır. Böylece Trabzon'da iki gazete arasında kıyasıya bir basın kavgası başlamıştır. Ankara'da cereyan eden ve Giresun'lu Topal Osman tarafından tuzağa düşürüllererek öldürülen, Ali Şükrü olayından sonra, İstikbal Gazetesi üzerindeki baskılar artmış ve Ali Şükrü Bey'in cenazesinin Trabzon'a getirilmesi sırasında, İstikbal Gazetesi, birinci gruba karşı çok ağır ifadelerle ithamkar yazılar nesretmiştir (50).

47. İstikbal Gazetesi'nin 26 Eylül 1337 (1921) tarihli sayısı
(Arslan Pülathaneli'nin özel arşivi)
48. İstikbal Gazetesi'nin 13 Eylül 1339 (1923) tarihli sayısı
(Mustafa Hacisalihoğlu adlı şahsin elindedir).
49. İstikbal Gazetesi'nin 2 Kasım 1339 (1923) tarihli sayısı
(Mustafa Hacisalihoğlu adlı şahsin elindedir).
50. Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, s.223, İstanbul, 1961.

1925 yılında kabul edilen, Takrir-i Sukün kanununun uygulamasına geçildi. 6 Mart 1925 de Bakanlar Kurulu kararıyla, İstanbul'da yayımlanan belli başlı gazetelerin yanında, 3 gün sonra İstikbal Gazetesi de kapatılmıştır (51).

Böylece, 10 Aralık 1918 de çıkan İstikbal Gazetesi, 6 yıl, 2 ay, 29 gün yayım hayatını sürdürdüktен sonra, 9 Mart 1925 tarihinde kapanmıştır.

h. Selamet Gazetesi

Trabzon'da Millî Mücadele'ye karşı tavır koyan "Selamet Gazetesi" 1919 yılında Ömer Fevzi Eyüboğlu tarafından çıkarılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın mücadele içinde geçen günlerinde, Ömer Fevzi Eyüboğlu yönetimindeki gazete, Erzurum Kongresinden umduğunu bulamaması, garip ve muhalif tutum ve davranışları yüzünden, "Kuvay-i Millîye" ruhuna aykırı olarak Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti'nin sürdürdüğü mücadeleye sırt çevirerek, yıkıcı yayımlar yapmaya başlamıştır. Sivas Kongresi hazırlıklarının sürdüğü dönemlerde, İstanbul hükümeti ve özellikle Damat Ferit'le çok sıkı irtibatı bulunan Trabzon valisi, Mehmet Galip'in tenkil edilerek Erzurum'a gönderilmesi üzerine, Ömer Fevzi Eyüboğlu, himayesiz ve desteksiz kaldığından, can korkusuna düşerek, kurtuluşu kaçmakta bulup, İstanbul'a sığınmıştır (52).

Selamet gazetesi hakkında hildiklerimiz, siyasi nitelikte olduğunuşdur. İhsan Hamamioğlu'nun "Trabzon Şairleri" adlı araştırması bu gazetedede yayımlanmıştır (53).

Bir süre İstanbul'da kalan Ömer Fevzi Eyüboğlu, oradan Yunan işgali altındaki Balıkesir'e giderek, 1920 Ağustos'unda "İrşad Gazetesi"ni çıkarmaya başlamıştır. İrşad Gazetesi vatanı ihanetin tipik bir örneğiydi. Büyük Taarruzla, Balıkesir kurtuluncaya kadar bu yayının devam ettiği bilinmektedir (54).

- 51. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, s.107, Ankara 1982
- 52. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s.221
- 53. Hakkı Tuncay, a.g.g., sayı 3050, 19 Ocak 1944, Trabzon
- 54. a.g.g.

"Ömer Fevzi Eyüboğlu, 1938 yılında çıkan af kanunundan yararlanarak, Trabzon'a döndü. Bütün mallarını satıp İstanbul'a yerleştirdi. Çok rahat bir hayat süren Ömer Fevzi Eyüboğlu, 1951 yılında ölmüştür" (55).

1. Güzel Trabzon Gazetesi

İstiklâl Savaşı sonlarına doğru Trabzon'da çıkan gazetelerden biri de "Güzel Trabzon" gazetesiidir. Trabzon ismi ile çıkan ikinci gazetedir.

İstiklâl Savaşı yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan muhaliflik, şehirlerden en çok Trabzon'da kendini göstermiştir. Bunun sebebi, Meclis'teki muhalif grubun liderliğini, bir Trabzon Mebusu olan, Ali Şükrü Bey'in yapmış olmasıdır. İstikbal Gazetesi'nin Ali Şükrü Bey ve arkadaşlarının kontrolünde olması ve bir bakıma onların basın sözcülüğünü yapması, diğer grubu da harekete geçirmiş ve onları İstikbal'e rakip olabilecek bir gazete çıkarmaya zorlamıştır. Böylece, doğan Güzel Trabzon gazetesi tamamen politik bir amaca hizmet etmek için çıkarılmıştır.

Güzel Trabzon Gazetesi'nde, ana hatları ile şu bilgiler bulunmaktadır;

Gün aşırı yayımlanır, Müstakil Türk gazetesiidir.

Çıkış tarihi : 1 Nisan 1338 (1922) Cumartesi.

Sahibi ve Baş Yazar : Ali Becil.

Mesul Müdür : Mehmet Ziyaeddin.

Meslek ve millete faydalı yazılar kabul olunur. Yayımlanmayanlar iade edilmez.

Her hususta imtiyaz sahibine müracaat edilir.

Matbaa ve idarehane : Uzun Sokak Caddesindeki Mihailidi Matbaası.

55. Mahmut Goloğlu, a.g.e., s.222.

Her yer için seneliği 450 kuruştur. Nüshası 100 paradır.
Tek yapraktır.

Yukarıdan da anlaşıldığı gibi, gazete ilk sayısını 1 Nisan 1338 (1922) de yayımlamış ve İstiklal Savaşı'nı desteklemiştir (56).

Güzel Trabzon Gazetesi'nin 2. sayısında, İkinci İnönü Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle, cephede yapılan bayram genlikleri ve Başkumandan Gazi Mustafa Paşa Hazretleri'nin, bu konudaki nutuklarına yer verilmiştir. Yine aynı sayıda, İkinci İnönü zaferinin yıldönümü münasebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan kutlama kabulüne, Azerbeycan Şuralar Cumhuriyeti Mümessili (Sefiri), İbrahim Anyolof, Rus Şuralar Cumhuriyeti Mümessili, Aralof ve Afgan Sefiri Ahmet Han'da katılmışlardır (57).

Gazetenin 4. sayısında "Trabzon'da Hayırlı Bir İctima Himaye-i Eftal Cemiyeti'nin Teşkili" Trabzon'da Çocuk Esirgeme kurumunun kurulduğu belirtilmektedir. Aynı sayıda Ali Becil tarafından yazılan "Yunanistan için Harp ve Sulh" başlıklı makalede de Yunanlı'ların Anadolu'daki hayalleri ve bozguna uğramaları dile getirilmiştir (58).

31. sayıda "Millî Mücadele'mizin münasebetleri" başlıklı H. Reşit tarafından yazılan makalede, Millî Mücadelenin kazanılmasındaki başarı ve bu uğurda çekilen zorluklar anlatılmıştır (59).

68. sayısında da "Kahraman Ordumuz Süngü Hükumu ile Afyonkarahisar'ı İşgal Eylemiştir" haberi ile Türk Milleti'nin büyük zaferesini belirtilmektedir (60).

56. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 1 Nisan 1338 (1922) tarihli sayısı
 57. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 3 Nisan 1338 (1922) tarihli sayısı
 58. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 7 Nisan 1338 (1922) tarihli sayısı
 59. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 2 Haziran 1338 (1922) tarihli sayısı
 60. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 26 Ağustos 1338 (1922) tarihli sayısı.
- x. Adı geçen gazeteler Trabzon'da Mustafa Hacisalihoğlu adlı şahısta mevcuttur.

Gazetenin 74. sayısında, 30 Ağustos 1922 de kazanılan büyük zaferle "Başkumandanlık Muharabesi" adının verilmesi ise şu şekilde belirtildi;

"Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, namı alilerine izafeten, Dumlupınar Meydan Muharebesine, harbi tedvir eden kumandanımızın arzusu ile bir hatırlatma olmak üzere ve başkumandanımıza muhabbet ve merbudiyet ve itimadımızı kavı bir delil teşkil eylemek üzere, meskün 30 Ağustos tarihindeki büyük muzafferiyetle intaç edilen muharebeye "Başkumandanlık Muharabesi" adı verilmiştir" (61).

Trabzon'dan ve İstiklâl Savaşı'ndan haberler veren Güzel Trabzon Gazetesi'nin ömrü 8 ay, 9 gün olup, 10 Aralık 1922 de kapanmıştır (62).

j. Zafer Gazetesi

İstiklâl Savaşı yılları içinde Trabzon'da çıkan gazetelerden biri de "Zafer Gazetesi'dir".

İçtimai, edebî Türk Gazetesi'dir. Çıkış tarihi Aralık 1922 dir. Sahip ve müdürü, Avukat Hatipzâde Kemal'dır. Trabzon'da Turan matbaasında basılmıştır. Gazetenin seneliği 250, 6 aylığı 125 kuruştur. Pazartesi ve Perşembe günleri yayımlanmıştır (63).

Gazetenin yayına başladığı tarih, 1922 Aralığı olduğuna göre, Büyük Zafer'in heyecanı ile çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Zaten adının da Zafer oluşu buna şüphe bırakmamaktadır.

Trabzon'un her alandaki meselesiyle yakından ilgilenen gazete, bunların çözümü için tavsiyelerde bulunmuştur. Bilhassa Trabzon'daki Sağlık, Eğitim ve Kültür olaylarını günü gününe duyurmuştur. Gazetede, Eğitim konusunda Darülmüallimin müdürü, Mustafa Reşit (Tarakçıoğlu) in Kültür konusunda ise, Cemal Rıza (Osmanpaşaoğlu) nun makaleleri yayımlanmıştır. Dış olaylara da kayıtsız kalmayan Zafer Gazetesi, Lozan görüşmelerine geniş yer

61. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 11 Eylül 1338 (1922) tarihli sayısı (Mustafa Hacısalihoglu adlı şahsin elindedir).
62. Güzel Trabzon Gazetesi'nin 10 Aralık 1338 (1922) tarihli sayısı (Mustafa Hacısalihoglu adlı şahsin elindedir).
63. Zafer Gazetesi'nin 10 Mayıs 1339 (1923) tarihli sayısı (KTÜ'de görevli Okutman Süleyman Erkan'dadır.)

vermiştir. (64).

Gazetenin yayım hayatına nezaman son verdiği bilinmemektedir.

k. Halk Gazetesi

Halk Gazetesi, 24 Nisan 1339 (1923) tarihinde eski Trabzon Milletvekillerinden, Ali Becil tarafından yayım hayatına başlatılmıştır. Gazetenin 24 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı incelediğinde, teknik ve yayım politikası bakımından aşağıdaki bilgileri içtiği görülmektedir;

a. Teknik Bilgiler

- Halk Gazetesi
- Halkın nef'ine hadim günlük gazete
- Sahip ve Muharriri : Ali Becil
- Telgraf adresi : Trabzon'da Halk
- Her husus için sahib-i imtiyaza müracaat edilir.
- Müdür-i Mes'ulu : Murathanzade Bahri
- Mahalli idaresi : Uzun Sokak'ta Daire-i mahsusası
- İlanat pazarlığı dahildir.
- Nüshası 100 paradır.
- Hergün yayımlanır, Turan matbaasında basılmıştır.

b. Yayım Politikası

40x28 ebasında (cm) ve dört sahife, dört sütun şeklinde olup, baskı bakımından oldukça güzel ve okunaklıdır. Yazılarda Trabzon'un siyasi, iktisadi ve içtimai yönü ağırlıkta olup; Anadolu'nun genel siyasi durumuna da değinilmiştir (65).

Gazetede "Umumi Vaziyet" başlığı altında Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmaları, Mustafa Kemal Paşa tarafından takdirle karşılanmış olduğu belirtilmektedir. Yine

64. Zafer Gazetesi'nin 21 Mayıs, 11 Haziran, 5 Temmuz 1339 (1923) tarihli sayıları (Süleyman Erkan'dadır).
65. Halk Gazetesi'nin 24 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı. (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).

"Okuyucularımıza Not" başlığı içinde ise, gazetenin yeni yaşam hayatında, Güzel Trabzon Gazetesi'nin devamı olduğunu da belirtmektedir.(66).

Gazetede "Afganistandan Kumandanlarımıza Hediyeler" başlığı içinde, "Afganistan Emir Emanullah Han tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Afganistan'ın en büyük nişanı olan, Elmira Ali İhda buyurulmuştur. Müşir Fevzi (Çakmak) ve Ferik İsmet Paşa (İnönü) hazretlerine de yine Elmira Ali nişanı ihda buyurulmuştur" denilmektedir (67).

16. sayısında ise, "Muallimler Cemiyetindeki Seçim" başlığı içinde, Muallimler Cemiyetine Darülmuallimin müdürü, Mustafa Reşit Bey'in, Sultani Müdürü Hüsnü Bey'in, Tedrisat-ı İptidaiye müfettişi Hüsnü Bey'in ve Sultani muallimlerinden Murat Bey'in seçildikleri belirtilmektedir. Yine aynı sayıda, İdmanoğağı, İdman Grubu ve Muallimler Cemiyeti'nde Gençlik Bayramı münasebetiyle, birinci gün bayramlaşmanın yapılacağı haberine de yer verilmiştir. "Lozan'da Vaziyet" başlığı içinde Lozan görüşmerinde, İsmet Paşa'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ve Türk Milleti'nin haklarını her konuda iyi savunduğu övülmektedir (68).

Gazetenin 7. sayısında, Ziya Gökalp'in "Doğru Yol" başlıklı Halk Fırkası'nın umdelerini açıklayan küçük bir risalesi de neşredilmiştir.(69).

- 66. Halk Gazetesi'nin 24 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı
- 67. Halk Gazetesi'nin 28 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı
- 68. Halk Gazetesi'nin 16 Mayıs 1339 (1923) tarihli sayısı
- 69. Halk Gazetesi'nin 22 Mayıs 1339 (1923) tarihli sayısı.
- *. Adı geçen gazeteler Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinde mevcuttur.

2. TRABZON'DA YAYIMLANAN MECMUALAR

a. Hekim Mecmuası

1325-1326 (1909-1910) yıllarında Trabzon'da çıkartılan bir Tıp Mecmuası'dır. Sorumlu Müdürü, Eczacı A. Dursun olup, Trabzon'daki Serasi matbaasında basılmaktaydı. Senelik abone ücreti, il içinde 20, il dışına 25 kuruştu. Fiyatı 1 kuruştu. 15 günde bir neşrediliyordu. Mecmua 8 sahife olarak yayınıyordu. İdarehanesi Ortahisar'da Şifa Eczanesiydi. Sahibi, M. Raif'di (70).

Mecmuanın her sayısına verilen numaralar, birbirini takip etmektedir. Bunun mecmuanın, ileride bütün sayılarının bir araya toplanarak kitap haline getirilme isteğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Mecmua, yörenin insanına sağlık konusunda büyük hizmetler vermiştir. Her sayısının sağ üst köşesinde sağlıkla ilgili önemli sözler yer alıyordu. Meselâ, mecmuanın 1 Kanûnisani 1325 (1 Kasım 1909) tarihli sayısında "Hasta olupda ilaç aramaktan ise, hasta olmamağa çalışmak elbette daha iyidir" (71) sözü yer alıyordu. Aynı sayıda mecmuanın çıkarılış amacı, doktorun bulunmadığı yerlerde, vatandaşların basit hastalıkların tedâvisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.

Hekim Mecmuası, bir ara 15 Mart 1326/15 Mart 1910 dan itibaren, 4. Ordunun neşir organı haline gelmiştir. Bu teklif, mecmuanın idarecilerine 4. Ordunun "Sıhhiye Cemiyeti" tarafından yapılmış ve idareciler de, amaçlarının vatana hizmet olduğunu belirterek, bunu memmuniyetle kabul etmişlerdir (72). Mecmua bu görevi üstlendikten sonra, ordu ile yapılan prensip anlaşmasına göre, başlıca şu konularda faaliyet gösterecekti;

70. Hekim Mecmuasının 1325-1326 (1909-1910) tarihli sayıları (Millî Kütüphane, 1962 SB 237).
71. Hekim Mecmuasının 1 Kanûnisani 1325 (1 Kasım 1909) tarihli sayısı (Millî Kütüphane, 1962 SB 237).
72. Hekim Mecmuasının 15 Mart 1326 (1910) tarihli sayısı. (Millî Kütüphane, 1962 SB 237).

1. Ahaliye sağılıkla ilgili konferanslar vermek,
2. Gerek Osmanlı, gerekse yabancı kaynakları takibederek, yeni gelişmeleri izlemek,
3. 4. Ordu'nun sağılıkla ilgili bildirilerini mecmua va-sıtasiyla duyurmak (73),

Mecmuası, 1910 yılında memlekette görülen kolera salgını ile yakından ilgilenmiş ve doktor Mehmet Şükrü adında bir şahsi, bu hastalıkla ilgili bilgiler vermek üzere kasaba ve köylere göndermiştir. Mehmet Şükrü gitmiş olduğu yörelerde, halka kole-reya karşı alacakları tedbirleri anlatmış ve edindiği intibağla-rı Trabzon'a dönüşünde mecmuada yayımlamıştır (74).

b. Kehkeşan Mecmuası

Trabzon'da çıkan kültür ve sanat mecmualarından biri de Kehkeşan adını taşımaktadır.

"Kehkeşan mecmuasının 6. sayısından edinilen bilgiler sunlardır;

- Onbeş günde bir yayımlanır. Edebi, fennî, ziraî, tica-rî, sînâî mecmuası.
- Çıkış tarihi : 10 Temmuz 1325 (1909).
- İmtiyaz sahibi : Ali Rıza Pulathaneli.
- Büttün yazılar için imtiyaz sahibine müracaat edilmelidi.
- Abone şartları : Trabzon'da seneliği 15, taşra için 20 kuruştur.
- Yayımlanmayan evrak iade edilmez.
- Nüshası 20 paradır.

Kehkeşan mecmuasının ilk sayısı 1. hamur kâğıda basılmış olup, 14 sahifedir. Sayfa ebadı ise, 27x20 (cm) dir. İkbal mat-baasında basılan Kehkeşan mecmuasının nezaman kapandığı belli degildir" (75).

73. Hekim Mecmuasının 15 Mayıs/1 Haziran 1326 (1910) tarihli sayıları (Milli Küütphane, 1962 SB 237).
74. Hekim Mecmuasının 1 Kanûnisanı 1326 (1 Kasım 1910) tarihli sayısı (Milli Küütphane, 1962 SB 237).
75. Hüseyin Albayrak, "Trabzon Basın Tarihi", Kuzey Haber Gazetesi yıl 1, sayı 77, 30 Kasım 1983, Trabzon.

c. Envar-i Vicdan Mecmuası

Trabzon'un sanat hayatında, etkili bir diğer mecmuası da 1909 yılında çıkarılan Envar-i Vicdan'dır.

Mecmua hakkındaki ana bilgileri şöyle sıralayabiliriz;

- Haftalık, edebi, siyasi, Osmanlı mecmuasıdır.
- Çıkış tarihi : 16 Teşrinievvel 1325 Cuma (16 Ekim 1909).
- Sahibi ve mesul müdürü : A. Zeynelabidin.
- Umumi yazılar için, mesul müdüre müracaat edilir.
- Abone şartları : Trabzon için, senede 26, hariç için posta ücreti ile birlikte 40 kuruştur. Nüshası 40 paradır.
- İdarehane : Trabzon'da Yorgo Mihailidi matbaasıdır.(76).

Mecmuanın 135 numaralı sayısında idari kadroda bazı değişiklikler olmuş ve bu değişiklikler şöyledir;

- İmtiyaz sahibi : Ali Rıza Pulathaneli.
- Mesul Müdür : Ali Osman.
- Müessisi : Zeynelabidin.
- Seneliği, Trabzon için 25, harice posta ücretiyle 30 kuruştur. Nüshası 20 paradır.(77).

"Mecmuanın muhteva yönünden zenginliği, gerçekten Trabzon için ögünülecek derecededir. Gerek hekim, gerek Kehkeşan ve gerekse Envar-i Vicdan mecmuaları, günümüz sanat mecmualarına örnek olabilecek niteliktir" (78).

76. Envar-i Vicdan Mecmuası'nın 16 Ekim 1325 (1909) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).
77. Envar-i Vicdan Mecmuası'nın 3 Temmuz 1328 (1912) tarihli sayısı (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).
78. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 77, 30 Kasım 1983 Trabzon.

d. Genç Anadolu Mecmuası

İstiklâl Savaşı yılları içinde Trabzon'da çıkan mecmular- dan biri de Genç Anadolu Mecmuası'dır.

Mecmua, mesleki ve eğitim dergisi olarak dikkati çekmektedir. Baskı ve yazı bakımından da oldukça kalitelidir. Mecmuanın birinci sayısından edinilen bilgiler şöyledir;

- Genç Anadolu
- İlmî, edebî ve bilhassa terbiyeli mecmuadır.
- Çıkış tarihi : 30 Aralık 1337 (1921) Cuma.
- Sahip ve Müdürü : Nizamettin (Trabzon Sultanisi Müdür muavini ve Fransızca öğretmeni).
- İdarehanesi : Uzun Sokak'ta Mihailidi matbaası.
- Şimdilik 15 günde bir yayımlanır.
- Trabzon için, abonesi 120, hariç için 130 kuruştur. Nüs- hası 5 kuruştur.
- 16 sahifedir.(79).

Mecmuanın birinci sayısında; "Anadolu Yavrusuna Verilecek Terbiye, Gaye" başlıklı Ali Canip tarafından yazılan makalede, okul çağındaki çocukların yetişirilmesi konusunda anne ve baba- lara, öğretmenlere önemli görevlerin düşüğünü, iyi terbiye alan çocukların eğitim hayatında başarılı oldukları belirtilmektedir (80). Aynı sayıda, "Çocuk Orduları" başlıklı Hıfzırrahman Raşit tarafından yazılan makalede de, çocukların yetişmesindeki esas terbiye kuralları açıklanmaktadır. Yine, Maarif Haberleri başlığı altında, okullarla ilgili anket, derslerle ilgili sual- ler ve açıklamalarına yer verilmiştir.

"3 Aylık bir yayım hayatı olan Genç Anadolu mecmuasında, Ali Canip (Trabzon Sultanisi Müdürü), Celâlettin Avni, Hıfzırrahman Raşit, M. Pertey, Esat Ömer Eyyübî, Kuğuzâde Süleyman Rıza, Nizamettin (Sultani Müdür Yardımcısı), Muallim İbrahim Cudî Efendi gibi isimler de görev almışlardır" (81).

79. Genç Anadolu Mecmuasının 30 Aralık 1337 (1921) tarihli sayısı
 80. Aynı Mecmua (Millî Kütüphane, 1956 SB 275).

81. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 94, 16 Aralık 1983, Trabzon.

"Trabzon'un eğitim hayatında kısa da olsa, etkili olan Genç Anadolu Mecmuası, 31 Mart 1338 (1922) tarihinde kapanmıştır" (82).

e. Kahkaha Mecmuası

Trabzon'da, 1337 (1921) yılında çıkmaya başlayan mecmua-nın sahibi, Esat Ömer Eyyübi'dir. İstikbal matbaasında basılmaktaydı. Haftada iki gün (Salı-Perşembe) çıkmaktaydı. Sorumlu yazı işleri müdürü, Nazmi Nafî idi. Günlük sayıları 100 paradan satılıyordu. Her yer için yıllık abone ücreti, senelik 300 kuruştu (83).

"Trabzon'da Millî Mücadele bayrağını açıp, bu mücadelenin yönlenmesinde çok büyük emeği geçen, İstikbal Gazetesi'nin yanında bir tutum takınan ve Ali Sükrü Bey'in oluşturduğu ikinci grup aleyhinde mizahi yazıları ile dikkati çeken Kahkaha, Trabzon'un kültür hayatında değişik bir iz bırakmıştır. Edebi yazılar ve şiirlere yer verilen mecmuada, açıktan olmasa bile, kapalı bir biçimde Marksist yanlısı bir meyil sezilmektedir. Bu sebeple, Kahkaha mecmuasının 114. sayısının mahkemeye düştüğünü ve mahkemenin 15 Mart 1924 e ertelendiğini belirtmek gereklidir" (84).

Mecmua, Trabzon'a gelen Ali Sükrü Bey'e "Muhterem Mebusumuz geliyor" başlığı altında manzum bir dille hakaretlerde bulunmuştur (85).

Kahkaha Mecmuası, Esat Ömer Eyyübi'nin Rus'yaya kaçışında sonra da yayımına bir müddet daha devam etmiştir (86).

Cumhuriyet yönetimine dolaylı yoldan muhalif durumundan ötürü, takribi sükun kanunu uyarınca 9 Mart 1925 yılında kapatılan mecmualardan biri de Kahkaha olmuştur (87).

82. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 94, 16 Aralık 1983, Trabzon
83. Kahkaha Mecmuasının 7 Teşrinievvel 1338 (7 Ekim 1922) tarihli sayısı (Millî Kütüphane, 1962 SC 220)
84. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 96, 18 Aralık 1983, Trabzon
85. Kahkaha Mecmuası'nın 30 Ağustos 1338 (1922) tarihli sayısı (Millî Kütüphane, 1962 SC 220).
86. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 96, 18 Aralık 1983, Trabzon.
87. Ergun Aybars, a.g.e., s.107.

f. Yeni Mektep Mecmuası

Trabzon'da çıkan mecmualardan birisi de, Yeni Mektep adını taşımaktadır. Kısa bir yayım hayatı olan mecmua hakkında Hüseyin Albayrak şöyle demektedir;

"Trabzon'lu eğitimcilerimizden Hıfzırrahman Raşit (Öymen) tarafından, 7 Ekim 1922 tarihinde Yeni Mektep Mecmuası çıkarılmıştır. İstikbal Gazetesi'nin 6 Teşrinievvel 1338 (6 Ekim 1922) tarih ve 730 sayılı nüshasında "Darülmüallimin Fenni Terbiye Muallimi, Hıfzırrahman Raşit'in Yeni Mektep Mecmuası Yarın Çıkıyor" ifadesinden, mecmuanın çıkış tarihini 7 Ekim 1922 olarak kabul ediyoruz.

Yeni Mektep Mecmuası, 15 günde bir nesredilmiş olup, Trabzon'daki Mihailidi matbaasında basılmıştır. Mecmuanın kapak resimlerini Kitabızade Genç Hamdi Bey çiziyordu. Mecmuा öğretmenler ve öğrencilere hitap etmekteydi.

Hıfzırrahman Raşit, Samsun İstiklâl Ticaret Okulu Müdürlüğüne tayin edilince, mecmuanın 8. ve 14. sayıları Samsun'da Şems matbaasında basılmıştır. Kısa bir müddet sonra, Hıfzırrahman Raşit Bey, tekrar Trabzon öğretmen okulu öğretmenliğine tayin edilince, büyük bir ihtimalle, Yeni Mektep Mecmuası'nın çıkışını aksamış, ayağından rahatsız olan Raşit Bey'in 1926 yılında tedâvi için Viyava'ya gitmesiyle, bu çalışmalar sona ermiştir"(88). Mecmuanın 10. sayısında, "Tedrisat ve terbiye" başlıklı Hıfzırrahman Raşit tarafından yazılan makalede, okul eğitimi içinde terbiye kurallarına ağırlık verilmesini önemle belirtmiştir (89).

Mecmuada, A. Nurettin tarafından yazılan "izcilik" adlı yazıda, çocukların bilhassa yaz tatillerinde geçen boş zamanlarını izcilik faaliyetleriyle değerlendirmelerini istemisti (90).

88. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 108, 1 Ocak 1984, Trabzon
89. Yeni Mektep Mecmuasının 2 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı
90. Aynı Mecmuası, (Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivi).

Eğitim öğretim alanında yaptığı başarılı hizmet ve yayılmlarından dolayı, Yeni Mektep Mecmuası, Mustafa Kemal Atatürk'ün de takdirini kazanmıştır. Atatürk'ün, Hıfzırrahman Raşit (Öymen) e göndermiş olduğu teşekkür yazısı aynen şöyledir;

Yeni Mektep Mecmuası Müdürüne

"Mecmuanızı ve mektubunuza aldım. Ümid-i âti olan, vatan yavrularının terbiyesine maruf mesainizde muvaffakiyetiniz temennisiyle, beyan-ı tebrik ve teşekkür eylerim efendim". (91).

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal

Belirtilen bu mecmuaların dışında, Trabzon'da daha bazı mecmualar da yayımlanmıştır. Ancak, bunların arşivlerde orjinallerine rastlamak mümkün olmadığı gibi, bu konuda yayımlanan tetkik eserlerde de, çok az sayıda ve doyurucu olmayan bilgiler vardır. Meselâ, 1909 yılında Mehmet Tevfik Yunusoğlu tarafından çıkarılan "Haber Anası"nın^x sadece haftalık resimli bir mizah mecmuası olduğu bilinmektedir. Ne yazıkki, Trabzon'da Türkçe olarak çıkan, bu ilk mizah mecmuasının yayım hayatı hakkında elde mevcut bilgi bulunmamaktadır.

Yine, 1 Nisan 1923 de yayım hayatına başladığı belirtilen "Özdilek" mecmuasının da, Trabzon'da eğitim ve edebiyat alanında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Fakat, mecmuanın yayım hayatına kısa sürede son verdiği muhtemeldir (92).

91. Yeni Mektep Mecmuası'nın 2 Nisan 1339 (1923) tarihli sayısı (Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivi).
92. Hüseyin Albayrak, a.g.e., yıl 1, sayı 133, 25 Ocak 1984, Trabzon.
- ^x. 28 Ocak 1325 (1909) tarihli Trabzon Gazetesi'nde, Trabzon'da çıkan bu mecmuanın (Haber Anası) adından söz edilmektedir.

C. TRABZON KÜTÜPHANELERİ

Trabzon'un kültür hayatında, kütüphanelerde önemli bir yeri vardır. Trabzon, önemli Osmanlı vilayetlerinden olduğu için, kütüphanecilik bakımından kültür tarihimize önemli bir yer işgal eder.

Trabzon'un kültür hayatına yön veren en eski kütüphane, Ortahisar Camii karşısında, 1762 yılında Saraczâde Mustafa Efendi'nin yaptırdığı Saraczade Kütüphanesi'dir. Bu zatın, yine kendisinin yaptırdığı Mescit'in üstündeki bir odada açılmıştır. Ancak, kısa bir süre sonra çıkan yangında harap olmuştur. 1848 de tamir parasını垫işah'ın vermesiyle Rüstem Paşa'nın valiliği sırasında (1849-1851), Müderris Muhammed-un Nafizî Efendi' nin gayretleriyle yeniden hizmete açılmıştır. Bu kütüphanede, 611 adet nadide yazma eser bulunmaktadır (93).

Bir diğer kütüphane, Trabzon valilerinden Hazinedârzade Abdullah Paşa (1842-1845) tarafından kurulan, Hatuniye Kütüphanesi'dir (94). Abdullah Paşa Trabzon valiliği sırasında 1260 (1844) yılında Hatuniye Medresesi'nin bir odasında kütüphane açmıştır. Trabzon'un, Kavak Meydan Semtinde bulunan bu kütüphanenin çekirdeğini 444 yazma kitap teşkil etmektedir (95). Bu kütüphane bugün mevcut değildir.

Diğer bir kütüphane, Ortahisar caminin batı yönünden bitişik odasındaki Fetvahane Kütüphanesi'dir. 451 yazma eser ile 1845 yılında hizmete girmiştir. Trabzon'un Rus'lar tarafından işgal edilmesinden sonra, Trabzon'a gelen Rus akademisi azalarından, Arkeolog Profesör İvanovtch Ouspenki bu kütüphane ve diğer kütüphanelerden seçtiği 497 yazma eseri, Rusya'ya götürmüştür (96).

93. 1321 (1905) tarihli Maarif Salnamesi, s. 608
94. Murat Uraz, "Trabzon'da Medrese Kütüphaneleri", Eğitim Hareketleri Dergisi, sayı 258-259, s. 10, Ocak-Şubat 1977, İstanbul
95. Ömer Akbulut, Trabzon Kitabeleri, s.15, İstanbul, 1954.
96. Murat Uraz, a.g.e.,

Vali Abdullah Paşa'nın kardeşi Muhtar Bey tarafından, Ortahisar camiinin doğu yönündeki bir odası tamir ettirilerek, Ortahisar Kütüphanesi adıyla açılmıştır. Kaynaklar bu kütüphanede 611 yazma kitap bulunduğu kaydetmektedirler. Bu kitaplar sonraki yıllarda Fetvahane Kütüphanesi'ne kaldırılmıştır.

Vali Abdullah Paşa ve kardeşi Muhtar Bey Trabzon'un kültür hayatının gelişmesinde çok faydalı çalışmalarda bulunmuşlardır (97).

Trabzon'un merkez kazalarından Vakfikebir, Akçaabat, Maçka ve Of'ta birer kütüphane olup, bunlardan Of'takinde 2.036 kitap bulunduğu anlaşılmaktadır (98).

Osmancık döneminde, Trabzon'da bulunan kütüphaneler, varlıklarını Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam ettirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Trabzon'daki kütüphanelerde bulunan kitapların bir çoğu tahrip edilmiş ya da Anadolu dışına çıkarılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra, elde kalan mevcut eserlerin biraraya toplanabilmesi için, Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Trabzon İl Halk Kütüphanesi, Necmiati Spor kulübü tarafından, Ermeni Tahtacıyan Mihran'in eşi, Eliza'dan 1000 altına alıharak, kulüp olarak kullanılan binada, 1 Ekim 1927 de hizmete girmiştir. 1927 yılında 392 yazma ve 12478 basma olmak üzere 12890 kitapla hizmet vermeye başlayan kütüphane'nin okuyucu sayısı 6000 iken, kütüphane 1983 yılında 50.000 e yakın kitap ve yıllık, 70.000 okuyucuya ulaşmıştır (99).

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Trabzon kültür hayatında, gerek nesredilen yayım organları ve gerekse eğitim kurumları ve kütüphaneler sayesinde büyük bir canlılık yaşamıştır. Bu sebeple, Trabzon eğitim ve kültür yönünden kuvvetli bir geçmişe sahip olan önemli vilayetlerimizin başında yer alır.

97. Ömer Akbulut, Trabzon Kitabeleri, s.14, İstanbul 1954

98. 1314 (1898) tarihli Maarif Salnamesi, s. 597

99. Saïd Bilâl Çakıroğlu, Tarihi, Ekonomik, Sosyal Yönleriyle Trabzon, s. 116, Ankara, 1964.

SONUÇ

Tanzimattan Cumhuriyete kadar, Trabzon'da eğitim ve kültür hayatında, parlak gelişmelerin meydana geldiği görülmektedir. Bu dönemde içerisinde, Trabzon'da büyük bir kültür potansiyelinin varlığı da aşikârdır. Trabzon'daki eğitim kurumlarından mezun şahsiyetlerin de, Türk devlet hayatındaki hizmetleri gerçekten takdir edilecek türdendir.

Yöre insanların genellikle bilinen, çalışkanlık, hareketlilik gibi becerileri her zaman olduğu gibi, bu dönemde de, şehrin eğitim ve kültür hayatına yansımış ve varlığına muhafaza etmiştir. 1839-1923 yılları arasında hakim olan bu anlayış, Trabzon'da Türk kültür hayatının parlak bir sahifesi oluşturmuştur; Böylece, şehirde Türk kültürü çok kuvvetli bir biçimde canlılığını sürdürmüştür.

Trabzon'daki Türk kültürünün bu parlak gelişmesinde, şüphesiz, eğitim kurumlarının büyük rolü olmuştur. Gerçekten de Osmanlı devletinde mevcut, hemen bütün okulların Trabzon'da da açılmış olması dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu da, devlet yetkililerinin, bu ilimizdeki eğitim ve öğretime özel bir önem verdiklerini gösterir. Ayrıca, şehrin önemli bir liman ve ticaret merkezi olması ve İstanbul'la ulaşımın kolay sağlanması, bütün eğitim ve kültürel faaliyetlerin Trabzon'a girmesini kolaylaştırmıştır. Bunun yanısıra, sehere Amerika Birleşik Devletleri dahil, bütün batılı devletlerin stratejik değerden dolayı, özel bir önem vererek, bu şehirde temsilciler bulundurup, özel okullar açmaları Avrupa'da ve bütün dünyadaki gelişmeleri de Trabzon'a taşıyabilmistiştir.

Yabancıların Trabzon'daki bu eğitim ve kültür faaliyetleri yerli Rum'lارın gayretleriyle birlikte, hernekadar ilk planda Türk kültürü için birer tehdit unsuru gibi görüluyorsa da, gerçekten bu durum, Trabzon'daki Türk kültürünün gelişmesinde bir bakıma teşvik edici bir rol de oynamıştır. Çünkü, yörede bazı yabancı kaynaklarda yer alanın aksine, Türk'ler sayı olarak eziçi bir yoğunluktadır. Ayrıca, yabancı unsurların bu siyasi mak-

satlı gayretleri, Türklerin gözünden kaçmamıştır. Böylece, yabançılardan açmış oldukları okullara, Türk'ler sayıca birkaç misli ile mukabelede bulunarak, eğitimi, bu karşılıklı rekabet içersinde devamlı canlı tutmaya çalışmışlardır. Böylece, Trabzon insanların siyasi bakımından da bilgi düzeyi hep yüksek olmuştur. Bu da eğitime daha çok önem vermemeyi gerektirdiğinden, eğitimdeki ilerlemeyi kendiliğinden getirmiştir. Bu rekabetin önemli bir bölümü de gazetecilik alanında olmuştur. Gerçekten, Trabzon'da çıkarılan gazete ve mecmuaların sayı bakımından kabarık oluşu şaşırtıcıdır. Yine, bu yayın organlarında gösterilen titizlik ve itina ilgi çekicidir. Günümüzde sahip olunan teknik imkanlarla çıkartılan yayın organlarını, bunlarla mukayese ettiğimizde, onları tebrik etmek gereklidir.

Böylece, Trabzon'daki Türk eğitim ve kültür hayatı, bu rekabetin içersinde yürütken, rekabet edilen çevreden bazı şeyle de öğrenilmiştir. Her şeyden önce, teknik bakımından bazı bilgiler, bu sayede kültürle ilgili olarak çalışanların bir bakıma ayağına gelmiştir. Onlar da, bu avantajları iyi değerlendirerek Trabzon'daki Türk kültürünü hep yüceltmislerdir.

Eğer, Millî Mücadelenin daha başında iken, Trabzon'da tam teşekkülü bir mücadele kadrosu oluşturulabilmişse, bunu, daha önce Trabzon'da mevcut olan kuvvetli eğitim ve kültürde aramak gereklidir. Nitekim, "Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti" ni kurarak, Pontusculara aman vermeyen ve Erzurum Kongresinin toplanmasında büyük hizmetleri olan insanlar, hep bu Millî Terbiye ile yetişmiş vatanseverlerdir. Millî Mücadelede Trabzon, bir bakıma daha önce önem ve titizlikle yürütülen eğitim ve kültür politikası sayesinde kendini hazır bir vaziyette bulmuştur.

Trabzon'da çıkan bu değerli yayın organlarının, yörede yaşayan Türk insanının fikri yönden bilişlenip, olgunlaşmasında katkıları büyük olmuştur. Ayrıca, bu gazete ve dergilerin Trabzon eğitim hayatına sağlamış oldukları yararlar tartışılmaz.

Vatanın kurtarılmasında alınan kararlara iştirak eden ve yeni Türk devletinin her bakımından gelişmesine katkıda bulunan Trabzon insanları, hep bu dönemdeki eğitimin meyveleridir.

Bu nedenle, her dönemdekilerle birlikte, tanzimattan sonra da, Trabzon'daki eğitim ve kültür hayatında hizmet verenleri saygıyla anmak gereklidir.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

SALNAMELER

- A. Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye
1314, 1319, 1321 Hicrî tarihli Maarif Salnameleri
- B. Trabzon Valâyet Salnamesi
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295,
1296, 1298, 1305, 1309, 1311, 1313, 1316, 1318, 1319, 1320,
1321, 1322 hicrî yıllarına ait Trabzon Vilâyet Salnameleri
taranmış, ancak 1286, 1294, 1311, 1316, 1321 ve 1322 yilla-
rına ait olanlar tez kapsamı içersine alınmış ve daha iyi
bir şekilde incelenmiştir.

GAZETELER

Trabzon
Trabzon'da Meşveret
Feyz
Temkin
İkbal
Tarık
İstikbal
Güzel Trabzon
Zafer
Halk

MECMUALAR

Hekim
Envar-ı Vicdan
Genç Anadolu
Kahkaha
Yeni Mektep

ESER VE MAKALELER

1. AKBULUT Ömer, Trabzon Kitabeleri, İstanbul 1954
2. AKBULUT Ömer, Trabzon Meşhurları Bibliyografyası, Ankara 1970
3. ALBAYRAK Hüseyin, "Trabzon Basın Tarihi", Kuzey Haber Gazinesi, yıl 1, sayı 65-133, 18 Kasım 1983-25 Ocak 1984, Trabzon
4. ARIKOĞLU Damâr, Hatıralarım, İstanbul 1961
5. AYAS Nevzat, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitimi : Kuruluşlar ve Tarihçeler, Ankara 1948
6. AYBARS Ergün, İstiklâl Mahkemeleri, Ankara 1982
7. BERKER Aziz, Türkiye'de İlköğretim (1839-1908) Ankara 1945
8. CEVAT Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, İstanbul 1338
9. COŞAR Ömer Sami, Millî Mücadele Basını, İstanbul 1963
10. ÇAKIROĞLU Said Bilâl, Tarihi, Ekonomik, Sosyal Yönüyle Trabzon, Ankara 1964
11. DURSUNOĞLU Cevat, Millî Mücadelede Erzurum, Ankara 1946
12. ERGİN Osman, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt III-IV, İstanbul 1940-1941
13. ERGİN Osman, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt I-II, İstanbul 1977
14. GOLOĞLU Mahmut, Erzurum Kongresi, Ankara 1968
15. GOLOĞLU Mahmut, Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi, Ankara 1975
16. HAMAMİOĞLU İhsan, Trabzon'da İlk Kitapçı Kitabı Hamdi Efendi ve Yayınları, İstanbul 1947
17. KIVANÇ Salih Münir, "Merhum Ali Nâki Efendi'nin Hayatından Kısa Notlar", Karadeniz Gazetesi, sayı 29, 31 Temmuz 1979 Trabzon
18. KODAMAN Bayram, Abdülhâmit Devri Eğitim Sistemi, İstanbul 1980
19. KOLOĞLU Orhan, Takvim-i Vekâyi, Ankara 1981
20. LERMİOĞLU Muzaffer, Akçaabat Tarihi, İstanbul 1949

21. M. SAİT PAŞA (Sadrazam Küçük Sait Paşa), Hatırat, Cilt I-III
İstanbul 1328
22. SEYALİOĞLU Seyit Bilâl, Damla, Trabzon 1953
23. SEVİNÇ Necdet, Ajan Okulları, İstanbul 1975
24. SIRRI PAŞA, Mektubat-ı Sırri Paşa, Cilt I-II, İstanbul
1316
25. TARAKÇIOĞLU Mustafa Reşit, Trabzon'un Yakın Tarihi,
Trabzon 1986
26. TUNCAY Hakkı, "Trabzon Basını Hakkında Notlar", Yeniyol
Gazetesi, sayı 3050, 19 Ocak 1944 Trabzon
27. UMUR Hasan, Of ve Of Muharebeleri, İstanbul 1949
28. UNAT Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine
Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964
29. URAZ Murat, "Trabzon'da Kültür Hayatı", Hamsi Mecmuası,
yıl 5, sayı 5, İstanbul 1952
30. URAZ Murat, "Trabzon'da Medrese Kütüphaneleri", Eğitim
Hareketleri Dergisi, sayı 258, 259, Ocak-Şubat, İstanbul
1977
31. YÜCEL Hasan Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, İstanbul 1938.



1295 (1879) yılında açılan Trabzon Askeri Rüşdiye'sinin okul binası (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).



1307 (1891) yılında açılan Trabzon İnas (Kız) Rüşdiyesi'nin okul binası (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivi).



1303 (1887) yılında açılan Trabzon Mektebi İdadi Mülki'nin okul binası. (Fotoğrafçı Coşkun Kulaksızoglu'nun özel arşivi).



1316 (1900) yılında Trabzon Mekteb-i İdadi Mülki'den, Mehmet Temel Efendi'ye verilen şahadetname.(Trabzon Lisesi arşivinden).



1316 (1900) yılında Trabzon Mekteb-i İdadi Mülki'den Şahadet-nâme alan öğrenciler.(Trabzon Lisesi arşivinden).



Trabzon Sultanisi'nin 1325-1326 (1909-1910) tarihli karne kayıt defter başlığı (Trabzon Lisesi arşivinden).



Trabzon Sultanisi'nin 1326-1327 (1910-1911) tarihli karne kayıtları defter başlığı.(Trabzon Lisesi arşivinden).



1291 (1875) yılında Trabzon'da açılan Fransız'lara ait Sen Greguar okulu binası. (Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinden).



Trabzon Gazetesi başlığı.(Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinden).



Trabzon Gazetesi'nin 18 Kasım 1881 tarihli sayısı,
(Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinden).

(مکرسی ددغیت) [توسید ۱۹۰۰] شوال ۲۵ نامیں نوست ۲۰۵

طربون

مددات مفظوته

مکرسی ددغیت کو فری بیگلہ بود
جسے سی حکومت فرانسیسی ایجاد کیا
کیا مل مسوس کیا
(بوقت من ۱۰ بجہ)

ولاست اعلانہ قائمہ صوبیہ و خصوصیہ ملکیت اولان طاریات اسے سے مر دلو جوادت کا ملہ اساملہ لاس کر کو سدر کے

<p>[مکرسی]</p> <p>بیرونی امی : سلطان مرک حس اشہد ریکی کور چسائی ایتابے سوق ماموریت اولان کرسون افسانی اسلامتمند الائیڈ اسنال امیر طرزون کش و ساینا ایوان حررت پا یا یادی قاعده ایرا لو یاری کوشہ هرل و ازوله دلار بالیز جان ولیست وہ حسر اپنی حاتم المشر امی :</p>	<p>[مکرسی]</p> <p>عکس اسٹینک ایت جزا داری دشی مرتکو اسد الدین یونچی و بیرون و رفعہ عینی ننان ذینی اسان و عکس مذکورہ مدھی عس و میں عز کو خور الدیہ کیتھ مفت میار و سکر هایت مکرسی جزا داریں دس من غور ناص الدیہ دنی کا یا صفت آپنی توجیہ بور کردا</p>
<p>[مکرسی]</p> <p>بیرونی امی : مولانا جنگ طوری کوشی و کو ماڈنا ایسنانہ عز من المقدار</p>	<p>[مکرسی]</p> <p>طربون اش راست دیکی زخمی خان ایشا بر مدنیتی بیلا او بیل میڈن دھاب اوہمیوں کیں پھارند کیجستن حلول اجامی میودہ اڑخال دھا ایش و فرداس چہار شبہ کوئی بر جست کوئی ماض اوہمی خالہ ایش مفت تھی انتدالات لاد ایله تو کاندن کا دیوب بورہ حاد جایم شر طی مسلمانی جائز ناید ادا اوہنلدن سکر ماری ایت سانشہ و دیہ خاک و حث المقدار</p>
<p>[مکرسی]</p> <p>بیرونی امی : مولانا جنگ طوری کوشی و کو ماڈنا ایسنانہ عز من المقدار</p>	<p>[مکرسی]</p> <p>بیرونی امی : جنگ طوری کوشی و کو ماڈنا ایسنانہ عز من المقدار</p>

[زند می]

بیرونی امی : جنگ طوری و سری
بیلک مل جد اولسون بونت ایکند
شیر ملہ جو الیت ناشق اولیق دریہ
پیشورلی ایسی ایت میان اولیکیتیکی زدن
روزی رسانک عو ایک و اسالی زراعت
چوکی کو ایزدی . ولایزک
لیت الیبست کو رہ و موسیہ بالیق
پیشورلکیش و رکیب ن بیک ریمن
تائیری اولیجی عیاج پان اولیکیتیکی زدن
روزی رسانک عو ایک و اسالی زراعت
چوکی کو ایزدی . ولایزک
ولا یزک شلیجی مسولای مسرو و
میون لو یوب بر مسونگ ایسی بر رایت
حشرلات میاث بر مدن سیود و فیض
و نلک ایلرود اکیشیہ بیچک اولان درجہ
لیش و بیکن شنبدن کشکر بہ من سد

Trabzon Gazetesi'nin 6 Mayıs 1892 tarihli sayısı
(Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinden).



Feyz Gazetesi'nin tahtaya oyulmuş klijesi. (Gazeteci-yazar Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivinden).



Feyz Gazetesi'nin 11 Eylül 1324 (1908) tarihli sayısı
(Milli Kütüphane, 1971 SC 180).

برنگی سه

(پازار - ۸ مارس شه ۱۳۲۵)

نویرو

صاحب امتیاز و سرمهوری : حافظ زهدی

سنه

عل اداره ای اورتھ حصارده

سنه

کوئیدریل جلک اوراق صاحب امتیاز نام

کوندرلیدر

سنه

نخستی ۱ پاره در

مکتب

مدیر مستولی : فائق
شیراٹ اشترا
طریزوند استانی ۱۵ طشراچوون ۲۲ غرب پیش
اعلانات پازار آننه تابع
سلکجزه موافق آثاره حبشه لیز آجیده
دنچ اوئیمان اوراق اعاده اوغلز
اضمار اوراق قبول اوغلز
نخستی ۱ پاره در

(هفتاده بردفه پازار کونلری نشر اوئلور ادبی ، فنی ، سیاسی عنایی غریمه سیدر)

موجودیت شخصیتی جماعت موجودیت سیاسیه منی
پولیه عسانقه ایدمن . موقع خداوندیه ئیل
ایدیانجه کورلولور که مالکمزرک امیرانقی چویزون
دونلارک هیسی مسارة زندن پک ایلرو کیشلار در
پوله سلاح معرفه که محیز اقوام او زینه عنده انجه
چیل الله واریله مازه .
زماعزی بسلک ایجادات زمانه کوئه طاور آنچه
هیزره فرض عیند . بزم قرآن کریم صوت بلند
اوه واعدوا . من قوه پیوریور .
استجباریه قرمان پیوریلان قوده الیم زابدا
فکر آ عمرنا اکتاب معلومات ایلک داشلار .
اوولاد منی احتجاجات زمانه کوئه اوقوفتم و نونه
غفلت آنهمه اوغونیلکه مشورت غریمه شه نسر
اشدیگه سندده غریزه اندکه . وجیله اندر فرم

بهر آی ایلک لیارا که برسنده تشن ایلک بیک
لیارا ایدر اولکو اون بیک ایلک ایلک سکان بیدی بیک
ایراه باخ اولور .
وکون ولايت و مکتبه عجاجد . هم آچ
آدمک امک احتیاجی کی شنلر عجاجد ذاتا
ارباب حکمت السائلک امکنن سکره احتیاجلری
تهذیب و زریه دور دیورلو بونقدارده تاخروماسه
تعلیم اجاز دیکلر زیرا آنده الیم و خیم تتجهز
موسی اولور .
ولایات تماریق حصه بیکه ایلک بکری بیک
ایل ایمک طوپ پلر . توون اعشاری دیکه ماتلوریه
او توییلک لیارا جیهانی ده مامولور او توییلک
لیارا واردات ایلک سکان بیدی سک لیار مسافر

مکتب

هزولاشن ایان معارف حصه نک بـ
او ولایه نزک معارف نظار تجـه قرار کـه اولـدـنـیـ
باـزـمـنـ وـبـوـکـادـ اـرـطـالـاتـ عـاـبـرـانـهـ مـزـیـ باـزـ جـمـزـیـ
کـبـنـکـیـ تـسـخـنـهـ مـزـدـهـ وـعـدـ اـیـشـ اـیـلـکـ .
سـالـانـلـارـدـهـ باـلـدـنـیـ اوـزـدـهـ طـرـزـونـ وـلـایـجـ
اوـجـیـکـ قـرـبـ قـرـبـیـ وـکـرـیـ بـشـ قـدـ بـیـوـجـکـ
وـبـ اوـقـمـدـهـ کـوـبـکـ قـبـ وـتـبـرـیـ بـلـسـدـرـ .
نـ اـمـرـیـ عـالـیـ بـهـ بـیـوـزـ خـانـیـهـ دـاـبـدـانـیـ بـهـ اـیـکـوـوـ
خـانـیـهـ بـرـشـدـهـ تـحـصـیـلـهـ اـیـشـدـلـرـ . رـشـدـیـکـ
اوـسـنـوـ مـدـهـ مـسـافـرـیـ تـائـیـهـ قـالـشـنـیـارـ فقطـ
بـوـلـاحـزـجـهـ اـجـراسـیـ وـایـجـ وـتـاـخـیـرـیـ غـرـیـزـ جـائـزـ

Temkin Gazetesi'nin 7 Mart 1325 (1909) tarihli sayısı.
(Milli Kütüphane, 1971 SC 179).



İkbal Gazetesi'nin 6 Mart 1329 (1913) tarihli sayısının
(Milli Kütüphane, 1962 SG 68).

اسباب امتیاز و مدیر امنیتی

تدریج زبان میراث سالی

د. نادر مسی: طرزی و نمای طارق گنابادی

— 1 —

DIRECTEUR-PROPRIÉTAIRE : HASSAN HIDJIBI

ADMINISTRATIVE LIAISON AGREEMENT

LE JEUDI 3 Octobre N° 150

دسمبر ١٠٠

طاش

TARIK

Abonnement: 6 fr. pour étranger

Abonnement: 6 fr. pour étranger

卷之三

تمهار مانند ایشی ایسہ جو تک سببیں متزویت
بردهیں آئندہ نائس ایش اولان فرمیتے تک

سکوت خانیک پس از نسبت آیدیهیک
بیشتر مرست امثال ایجوسن ثابت اسرارهای
مالان، و دردناک اوه-چندر، و لالشون، تو رسی
مانویت اسرول شلیخ اون چندر، گات شلیخ
شیراپنک افسن کمال تو گانه ای بود، آنچه
بروی و مادرانه سر بر عده ایم دارم که دلخواز آنچی
شان این اهداف هستند

اسلامات پسما بر قول بی متنادن صارت

صلاده‌اند و می‌گره اینش باشت آنکه سفرموده . و بجه
حکومت : عالی سارمه و مخرب و عملکت اعماقی
اسفلا امید کندنیز که که خواهد بکار رفته باشد

وضيقنده دلو . و بوند و ظيقنله بی حسن ایا
اپسلوی فلکی کیا از الله ایده من . آتینیم اون
توس و تزیادت من سخ ایده بیلور که . بوده شزان
قدو و رخدمت و مقدمت .

وست اول كامل پاشا حضرتلىك دان

حضرت پادشاهی قدیم یا شاهزادگانی هستند، اویند
سوکره نه امکنند و بمال سپاهیه منک، سپاهیان

١٣٢٨
١٩١٢

هر عالمی پر بذات علمی قلب
و شیرینل و اوندن صورگه ماننی ۱۰
وقوامی بر لئنتر دودرن و منصفه ندیقی
اولیم ۱۱ بحث هفت در شیرین

عبدة صرفة

دستورات برقی
مکارهای برقی

جنبه

برآز ادراك، برآز

شو گونلار ادرالا وانس

فتنه لر ستوانده رواج دهد

Tarık Gazetesi'nin 3 Ekim 1328 (1912) tarihli sayısı.
(Millî Kütüphane, 1962 SC 270).



İstikbal Gazetesi'nin 13 Eylül 1339 (1923) tarihli sayısı.
(Mustafa Hacisalihoğlu adlı şahsin elindedir).



Güzel Trabzon Gazetesi'nin 27 Mayıs 1338 (1922) tarihli sayısı.
(Mustafa Hacisalihoglu adlı şahsin elindedir).



Zafer Gazetesi'nin 12 Mayıs 1339 (1923) tarihli sayısı.
(KTÜ'de görevli Okutman Süleyman Erkan'dadır).



Halk Gazetesi'nin 19 Haziran 1339 (1923) tarihli sayısı.
(Arslan Pulathaneli'nin özel arşivinden).

ساحب امتیاز : اجزاى عمر طورسون	نمره ۱۶	ابکنیت
عومول صحنه و ملکتىڭ قىعادى صحىھىتە خادم		
ستاكابونسى :		مدير مسئول
داخله : يكىرى		اجزاسى
خارجه : يكىرى بشقى		ع. طورسون
غروشور		...
...		...
لەخانى		سراجىت : مدير مسئوله
برغروشور		...
حىزلىرى		...
اوْن بىش كۈنە بىنۇر ئۆلۈر سەھى مەكىم غەزەنلىرىدە		
مندرجات		
يەھىچاقلىر		
اعلانات و حوادث طيبة		اوپقا و شرائط صحىھى مايدى
ادارە ئامانسى : اوئرە مەصادىقە ستا ابىنامانسى		
طربۇن : اقبال مطبعىسى		

Hekim Mecmuası'nın 15 Temmuz 1327 (1911) tarihli sayısı.
(Milli Kütüphane, 1962 SB 237).



Genç Anadolu Mecmuası'nın 30 Aralık 1337 (1921) tarihli sayısı.
(Millî Kütüphane, 1956 SB 275).



Yeni Mektep Mecmuası'nın başlığı. (Gazeteci-yazar Cemal Rıza Osmanpaşaoglu'nun özel arşivinden).

V. C.
Yükseköğretim Kurumu
Dokümantasyon Merkezi