

**18. YÜZYILA AİT BİR TEKKE ŞİİRİ
MECMUASI ÜZERİNE TETKİK
(Yüksek Lisans Tezi)**

Hatice AKBULUT

2011

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
HALK EDEBİYATI BİLİM DALI

18. YÜZYILA AİT BİR TEKKE ŞİİRİ MECMUASI ÜZERİNE TETKİK

Yüksek Lisans Tezi

Hazırlayan
Hatice AKBULUT

Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hamdi GÜLEÇ

Çanakkale – 2011

TAAHHÜTNAMES

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “**18.Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine Tetkik**” adlı çalışmanın, tarafimdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih

05/07/2011

Adı ve Soyadı

İmza

Hatice AKBULUT

Hatice Akbulut

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne

Hatice AKBULUT' ait **18. Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine Tetkik** adlı çalışma, jürimiz tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalında **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.



Üye Prof. Dr. Kemal YÜCE


Üye Yrd. Doç. Dr. ~~Hamdi~~ GÜLEÇ
(Danışman)


Üye Yrd. Doç. Dr. Mesut TEKŞAN

Tez No : 406002

Tez Savunma Tarihi: 05.07.2011


ONAY

Doç. Dr. Hamit PALABIYIK

Enstitü Müdürü

14.07.2011

ÖZET

18. Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine Tetkik

Geniş bir zaman ve coğrafya içerisinde gelişerek bugünlere ulaşan milli kültürümüzü ve edebiyatımızı daha yakından tanımak ve tanıtmak ihmali edilmemesi gereken önemli bir amaçtır. "18. Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine Tetkik" isimli bu çalışma, milli kültürümüzün değerli yapıtaşlarının ortaya çıkmasında önemli bir kaynak niteliğindedir.

Mecmular, halk edebiyatına kaynaklık etmeleri açısından, önemli eserler arasında yerini almaktadır. Günümüze ulaşamayan şairlerin ve şiirlerinin gün ışığına çıkarılması açısından bizlere değerli bilgiler sunmaktadır. Biz de bu amaçla Yapı Kredi Sermet Çifter kütüphanesinde yer alan 549-1 numaralı, varakları 1a-91a şeklinde sıralanmış "İlahi Mecmuası" adı altında kayıtlanmış olan bu mecmuayı inceledik.

Arap harfleri kullanılarak yazılmış olan şiir, kıssa, tilsim vb. türdeki yazıları Latin harfleriyle transkript ettik. Birinci bölümde mecmua kavramı ve mecmuların sınıflandırılması, ayrıca mecmuların şekil ve muhteva özellikleri hakkında bilgi verdikten sonra 549-1 numaralı mecmuayı tanıttık. İkinci bölümde, tekke edebiyatı, musiki ve tasavvuf hakkında bilgi verip tekke edebiyatı şairlerinin ve tasavvuf anlayışının günümüzdeki yansımalarına değindik. Üçüncü bölümde, mecmuada yer alan şairleri kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde tanıttık. Mecmuada yer alan şair ve şirlerinin daha sonraki dönemlerde ve günümüzdeki tanınma durumlarını araştırdık. Ayrıca mecmuadaki şirlerden hareketle dönemin tekke şiir zevkini ortaya çıkarmayı amaçladık. Bu bölümde 549-1 numaralı mecmuayı çevriyaziya aktardık.

Bu mecmuada, 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tekke edebiyatının piri olarak kabul edilen Yunus Emre, Niyazi Mısıri ve Eşrefoğlu gibi birçok önemli şair ve onların şiirleri yer almaktadır. Şiirlerde, Allah aşkına, peygamber sevgisi, dünyanın faniliği gibi dini ve tasavvufi konular işlenmiştir. Bu şiirlerin dışında İbrahim Edhem, Abdülkadir Geylani gibi meşhur mutasavvıflar da kıssaları ve dualarıyla karşımıza çıkmışlardır.

Kütüphanelerin karanlık rafları arasından gün ışığına çıkmayı bekleyen bu mecmular tarihi kaynak olmalarının yanı sıra Türk edebiyatı açısından da değerli birer hazine değerindedir.

Anahtar sözcükler; 18.yy, halk edebiyatı, şiir, çeviri

ABSTRACT

A Study on an Islamic Monastery Poem Journal Which Belongs to The 18th Century

To know and introduce our national culture and literature that have kept developing in a long time and geography till this day is an important aim that should not be ignored. This study which is called “A Study on an Islamic Monastery Poem Journal Which Belongs To The 18th Century” is a valuable source that reveals the building stones of our national culture. Journals take an important place among the important literature for they are resources of folk literature. They present valuable information in terms of bringing poets and their poems which have not reached today to light. For this purpose, we analyzed this journal found in The Yapı Kredi Sermet Çifter Library and registered as “Chant Journal” which is numbered as 549-1 and whose leaves are ranged as 1a-91a.

We transcribed some writings written in Arabic alphabet such as poems, parables, and talismans with Latin alphabet. In the first part after we gave information about the term “journal” and their characteristics of form and content, we introduced the journal numbered 549-1. In the second part we mentioned about reflections for today of the perception of monastery literature poets and Sufism perception giving information about monastery literature, music and Sufism. In the third part we introduced the poets who take place in the journal within the frame of the information that we had from the resources. We investigated the recognition status of these poets and their poems next days and nowadays. We also aimed to reveal the taste of monastery poem with reference to the poems in the journal. We also transferred the journal numbered 549-1 to transcription.

In this journal, important poets such as Yunus Emre, Niyazi Mısıri and Eşrefoğlu, who are accepted as the master of monastery literature from 13th century to 19th century, and their poems take place. In the poems there are some religious and sufistic topics such as the love of Allah, the love of the Prophet, and the mortality of the world. We also meet famous Sufis such as İbrahim Edhem, Abdulkadir Geylani with their parables and prays apart from these poems.

These journals that are waiting to come to light from dark shelves of libraries are not only historical resources but also valuable treasures for the Turkish literature.

Key words; 18th century, folk literature, poem, translation, chant

ÖN SÖZ

Türk milleti olarak kökleri yüzyıllar öncesine uzanan, dalları çağları aşarak günümüze ulaşan zengin bir kültür ve edebiyat bahçesine sahibiz. Bu zenginleşmede İslamın etkisi büyüktür. Hızla modernleşen ve geçmişten neredeyse ışık hızıyla uzaklaşan günümüz insanın tarihi, kültürü ve edebiyatıyla bağlarını koparmaması için sahip olduğu eşsiz değerleri bilmesi ve bu değerlere sahip çıkması gerekmektedir. Geçmişle kurulamayan köprüler, gerçekte var olan zengin mirasımızın günümüze taşınamamasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda bize düşen görev; çelik köprüler inşa ederek günümüze ulaşmayı bekleyen milli varlığımıza sahip çıkmaktır.

Tekke edebiyatı, İslam ışığının kanatları altında büyüyen ve gelişen bir edebiyattır. İslamın temel ilke ve dayanaklarını bilmeden insanlar üzerindeki etkisini ve devamlılığını anlamaya imkan yoktur. İslam kültürü içerisinde en üst köşede yerini alan tasavvufun, İslami toplumlar üzerinde biçimlendirici ve yönlendirici bir etkisi vardır.

Tekke edebiyatı şairlerinin yörungesini belirleyen ana eksen Allah aşkı ve peygamber sevgisi olmuştur. İslam kültürüyle tomurcuklanan tasavvuf, tekke edebiyatı şairlerinin söz ve misralarında filizlenerek başka gönüllerde dallanıp budaklanmış rengarenk çiçekler haline dönüşmüştür.

Edebiyat tarihimiz içerisinde birçok açıdan mecmualar önemli bir yere sahiptir. Çünkü mecmualar yazıldıkları döneme ayna tutarak o devrin şiir ve estetik özelliklerinin günümüze yansımmasına katkı sağlar. Geçmiş anlamak; geleceği anlamak ve geleceğe yatırım yapmak demektir. Mecmualar bu açıdan geleceğe yapılmış önemli yatırımlardır.

Hocamız Doç. Dr. Mustafa AKSOY ile Yapı Kredi Sermet Çifter araştırma kütüphanesinde bulunan 18. yüzyıla ait 549-1 numaralı mecmuada yer alan 1-90 varaklar arasındaki şiirler üzerine çalışmaya ve tekke şiri konusunda araştırma yapmaya karar verdik.

Bazı eserlerin eski değerlerinin anlaşılabilmesi için, uzun yıllar üzerinde bulunan tozların silinmesi gereklidir. Mecmuların araştırma konusu olarak seçilmeleri onları karanlık ve yalnız dünyalarından kurtaracak ve hak ettikleri değeri diğer dönemlerde de görmelerini sağlayacaktır. Halk edebiyatımıza ve tekke şirimize katkı sağlamak kültür denizimize yeni damlalar eklemek, denizleri okyanusa çevirmek için bu araştırmalara ihtiyaç vardır.

Halk edebiyatımızın tekke edebiyatı alanına katkı sağlamak amacıyla beni bu çalışmaya yönlendiren, günden güne ağrılaşan hastalığına rağmen şiir çevirilerinde ve araştırmalarımda yardımlarını esirgemeyen , bu alanda gelişmemi sağlayan,fikirleriyle beni aydınlatan, başarılı olmamda ve ilerlememde maddi manevi destek olan, kısa bir süre önce kaybettiğimiz çok değerli hocam merhum Doç. Dr. Mustafa Aksoy'a teşekkürlerimi sunarım.

Son aydaki çalışmalarımın devam etmesi için danışmanlığı üzererene alarak tezimi tamamlamamda yardımlarını esirgemeyen ilim yolunda bana ışık olan hocam Doç. Dr. Hamdi Güleç'e teşekkürlerimi sunarım.

Hatice AKBULUT

Çanakkale-2011

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	i
ABSTRACT.....	ii
ÖN SÖZ.....	iii
KISALTMALAR.....	vii
TRANSKRİPT.....	viii
GİRİŞ.....	1

BÖLÜM I

MECMUALAR VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Mecmua Kavramı ve Mecmuların Sınıflandırılması	3
1.2. Mecmuların Şekil ve Muhteva Özellikleri	4
1.3. 549-1 Numaralı Mecmuanın Tanıtılması	5

BÖLÜM II

TEKKE EDEBİYATI VE MUSİKİ

2.1. 18. Yüzyıl Tekke Edebiyatı ve Türk Musikisi	7
2.2. 549-1 Numaralı Mecmuadan Hareketle 18. Yüzyıl Tekke Edebiyatına Genel Bir Bakış	9
2.3. Tekke Edebiyatı Şairlerinin ve Tasavvuf Anlayışının Günümüzdeki Yansımaları.....	12

III. BÖLÜM

MECMUADA YER ALAN ŞAIRLERİN TANITILMASI VE MECMUANIN ÇEVİRİYAZIYA AKTARIMI

3.1. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Tanıtılması	18
3.1.1. Sezayi Gülşenİ.....	18
3.1.2. Yunus Emre.....	20
3.1.3. Aziz Mahmud Hüdayi	21
3.1.4. Niyazi Mısıri	26

3.1.5. Ümmi Sinan	28
3.1.6. Hacı Bayram Veli.....	28
3.1.7. Kul Hikmet.....	28
3.1.8. Nakşî	29
3.1.9. Nuri	29
3.1.10. Emir Sultan.....	29
3.1.11. Üftade.....	29
3.1.12. Cemali	29
3.1.13. Gülşeni	30
3.1.14. Derviş Osman.....	30
3.1.15. Muhyi	30
3.1.16. Akşemseddin	30
3.1.17. Şemsi	31
3.1.18. Mevlana.....	31
3.1.19. İtri.....	32
3.1.20. Nasuhi	33
3.21. Seyyid Seyfullah	33
3.1.22. Hilmi	33
3.1.23. Nutk-ı Sezayı.....	34
3.1.24. Eşrefoğlu Rumi	34
3.2. Mecmuanın Çevriyazıya Aktarımı	38
SONUÇ.....	156
KAYNAKÇA.....	158
EKLER.....	160

KISALTMALAR

a.g.k: Adı geçen kitap

Bkz: Bakınız

BTK: Büyük Türk Klasikleri

C : Cilt

İ.M: İlahiler Mecmuası

s.: Sayfa

sav: Sallallahu Aleyhi ve Sellem

TDEA: Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

TMKİ: Türk Musikisi Klasikleri İlahiler

YKSÇK: Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi

yy: yüzyıl

TRANSKRIPT

Ā, ā ۚ

Ğ, ġ ۼ

Ḩ, ĥ ڇ

ڸ, ڸ ڇ

ܵ, ܵ ܶ

ܴ, ܴ ܷ

ܵ, ܵ ܸ

ܵ, ܵ ܹ

ܵ, ܵ ܻ

ܵ, ܵ ܻ

ܵ, ܵ ܻ

ܵ, ܵ ܻ

ܵ, ܵ ܻ

GİRİŞ

Tasavvuf, İslami bir hayat sistemi, bir dünya görüşüdür. Genel bir çerçeveden baktığımızda tasavvuf, insanı olgunlaştırmayı onu en üst mertebe olan insan-ı kamil mertebesine ulaştırmayı amaç edinmiştir. Vahdet-i vücut anlayışının lirik temsilcileri olan tekke şairleri Allah aşğını ve peygamber sevgisini gönüllerinde tutuşan iman nuruyla söze dökmüşler, Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin ışığında karanlık gönülleri aydınlatmayı kendilerine esas gaye edinmişlerdir.

Tekke şiiiri, tasavvufun başköşede yerini almışdır bir bakıma. İnsani insan yapan özellikler gerçek değerini bu edebiyat kolu içerisinde bulmuştur desek yanlış olmaz sanırım. Bir damla sudan yaratılmış olan insan niçin gönderilmiştir bu dünyaya; yeme, içme ya da makam mevki sahibi olmak için mi? Tekke şairleri; insanı, kulluğun esaslarını, insanın ve diğer varlıkların yaratılış amacını ölümün gerçekliğini, her şeyin geçici ve zamanın tekrar ele geçmez bir hazine olduğunu, imanı arttırmayan yollarını ve daha birçok önemli konuyu sese ve söze dökerek bu edebiyatın oluşmasına katkı sağlamışlardır.

Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmanın konusu 18. yüzyıla ait bir tekke şiiiri mecması üzerine tetkiktir. Bu konuya seçmekteki amacımız, Türk halk edebiyatımızın önemli bir alanını oluşturan tekke edebiyatının şairlerini ve onların kaleme almış oldukları şairleri ortaya çıkararak bu şiir geleneğinin ve zevkinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

Tekke edebiyatı alanında çalışma yapmanın önemine baktığımızda, tekke şiiiri halk edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır, bu şiirlerin yer aldığı kaynaklar mecmular ve cönklerdir. Osmanlıca olarak oluşturulmuş olan bu metinlerin günümüz Türkçesine aktarılması, şairlerinin ve şiirlerinin tespiti halk edebiyatımızın zenginliğine daha bir zenginlik katmaktadır.

Tezin yöntemi olarak öncelikle, hangi mecmuayı okuyacağımızı ve bu mecmuanın nerede olduğunu tespit ettik. Kullanmış olduğumuz mecmua, İstanbul Sermet Çifter kütüphanesinde 549-1 numaralı kayıt altına alınmış olan 18. yüzyıl tekke edebiyatına ait olduğu bilgisi verilen bir yazma eserdir. Mecmuadan hareketle bu şairleri yazmadaki sıralarına göre çevriyaziya aktardık, hangi şairlerin ve şiirlerinin bu mecmuda yer aldığı tespit ettik ve tekke şiir geleneğinin içerisinde değerlendirilmesine özen gösterdik.

Kapsam ve sınırlılıklarına baktığımızda okumuş olduğumuz bu mecmua 18. yüzyıla ait tekke şiiiri mecması olarak gözükmektedir. Yazmanın ilk şiiiri 18.yüzyıl tekke

şairlerinden Sezayi'ye aittir. Yazmadaki son şiirin de yine ona ait olduğunu görüyoruz. Fakat yazmanın genelinde Yunus Emre'den Eşrefoğlu'na, Hüdayi'den Niyazi Mısıri'ye, Mahvi'den Muhyi'ye, Derviş Osman'a Nasuhi'ye Nakşî'ye, Ümmi Sinan'a, Üftade'ye ve daha nice tekke şairine rastladık.

Bu yazmayı diğer birçok yazmadan ayıran temel özellik şiirlerin başında hangi makamla yazılmış olduğunun belirtilmesidir. Yazmanın içerisinde bu makamlar tablo halinde ayrıca gösterilmiştir. Tablonun Osmanlıcası ekler bölümünde yer almaktadır.

Mecmuada, silinmiş ya da okunamayan sözcükler için (...) ifadesini kullandık. Şiirlerin üst kısmında şairi yazılmamış olan şiirlere rastladık, bu şiirler hangi şaire ait olduğu şiirdeki son beyitlerden tespit ettik ve dipnotta belirttik. Hadis ve ayetleri ‘’ işaretleri arasında verdik. Kaynak olarak divanlarına ulaşabildiğimiz şairlerin şiirlerini bu mecmuada yer alan şiirleriyle karşılaştırıldı ve farklılıklarını dipnotta belirttik.

Mecmuada yer alan ve bestesi kaynaklara geçmiş olan şiirlerden tespit edebildiklerimizi notalarıyla beraber ekte sunduk. Bestesi kaynaklarda olmayıp da bu yazmanın içerisinde yer alan tekke şiirleri sadece halk edebiyatımız açısından değil, Türk musikimiz açısından da büyük önem taşımaktadır.

BÖLÜM I

MECMUALAR VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Mecmua Kavramı ve Mecmuların sınıflandırılması

Arapça olan bu kelime cem' kökünden gelmektedir. Toplamak, derlemek, bir araya getirmek anlamlarında kullanılan mastardan yapılmış olan "mecmu" ise toplanmış, derlenmiş demektir. Bu kelimenin müennesi ise "mecmu'a"dır.¹ Ferit Devellioğlu'nun tarifine göre, "toplanmış biriktirilmiş şeylerin hepsi, seçilmiş yazılarından meydana getirilmiş yazma kitaptır."² Genel olarak ise, "Aynı veya farklı türden seçilmiş çeşitli hacimlerdeki metinlerin ve risalelerin ortak adıdır."³

Günümüzde ise mecmua denildiğinde, belirli zaman aralığında düzenli olarak yayımlanan aynı tür konuları içeren kitaplar ya da dergiler akla gelmektedir. Ancak bizim ele aldığımız, üzerinde çalışma yaptığımız mecmua bu türden değildir. Geçmiş dönemlerde yazılmış, edebiyatımıza büyük katkılar sağlayan o dönemin beğenilerini yansıtan mecmualardandır.

Mecmuların sınıflandırılması konusunda kesin olarak belirtilmiş kurallar bulunmamaktadır. Agah Sırı Levend Edebiyat Tarihi⁴ isimli çalışmasında mecmuları beş başlık altında şu şekilde sıralamıştır:

- a) Nazire Mecmuları
- b) Meraklılarca Toplanmış, Birer Antoloji Niteliğindeki Seçme Şiir Mecmuları
- c) Türlü Konulardaki Risalelerin Bir araya Getirilmesiyle Oluşan Mecmular
- d) Aynı Konudaki Eserlerin Bir Araya Getirilmesiyle Oluşan Mecmular
- e) Tanınmış Kişilerce Hazırlanmış, Birçok Yararlı Bilgileri, Fıkraları ve Özel Mektupları kapsayan mecmular

Günay KUT⁵da mecmuları beş bölüme ayırarak şu şekilde sıralamaktadır:

¹ Günay Kut "Mecmua" TDEA, 6. C., Dergah Yayınları, İstanbul, 1986 s.170-174

² Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydin Kitabevi Yayınları,

³ Mustafa Uzun "Mecmua", TDVİA, 28, C Ankara, 2003, s.265

⁴ Agah Sırı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 1.cilt, TTK Basımevi, Ankara, 1998 s.166-167

- a) Nazire Mecmuaları
- b) Seçme Şiir Mecmuaları
- c) Aynı Konu İle İlgili Eserlerin Bir Araya Getirilmesiyle Oluşan Mecmular
- d) Karışık Mecmular
- e) Tanınmış Kişilerce veya Derleyeni Belli Kişilerce Hazırlanmış Mecmular

Bu iki sınıflamanın bazı isim farklılıklarını dışında aynı nitelikte olduğunu görmekteyiz. Bizim okumuş olduğumuz mecmua bu sınıflandırmanın içerisinde değerlendirildiğinde aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmular kısmında yer alabilir çünkü; bu mecmuada yer alan şiirlerin ve yazıların tümü dini içeriklidir.

1.2. Mecmuların Şekil ve Muhteva Özellikleri

Mecmular şekil olarak incelendiğinde genel olarak dış yüzeylerinde meşin kapak kullanıldığı görülmektedir. Mecmular arasında çok düzenli olanlarının yanı sıra dağınık, sayfa ebatları ya da renkleri birbirinden farklı mecmualara da rastlanmaktadır.

Mecmularda kullanılan yazı çeşidine ve sayfalara konan şiirlerin sayısında da farlılıkların olduğunu görüyoruz.

Bizim kullanmış olduğumuz 18. yüzyıla ait bu mecmua bir ilahi mecmasıdır. Tekke edebiyatının önemli şair ve şirleri bu mecmuada bir araya toplanmıştır. Bu mecmuada farklı yüzyıllara ait tekke edebiyatı şairlerini ve şirlerini görmekteyiz. Allah aşkınnın, peygamber sevgisinin insan-ı kamil olmanın, dünyanın faniliğinin, kulluğun mertebelerinin ve buna benzer daha nice konunun en güzel şekilde işlendiği şiirlerdir ilahiler.

İlahi mecmualarında makamlarına ve muhtevalarına göre isimlendirilen ilahileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Tevhid: Allah'ın varlığını, birliğini, esmasının kainattaki tecellilerini anlatan ilahilerdir.
2. Münacat: Allah'a yakarış, O'ndan af dileyiş ilahileridir.

⁵ Günay Kut "Mecmua" TDEA, 6. C., Dergah Yayıncıları, İstanbul, 1986 s.171

3. Na'at: Peygamber Efendimiz'i yüceltmek, onun birtakım hususiyetlerini dile getirmek, şefaatin dilemek için yazılan ilahilerdir.
4. Tevşih: Mevlid ve miraciyle bahirleri arasında topluluk tarafından okunan, Peygamberi konu alan ilahilerdir.
5. Mersiye: Ölüm ve yas manzumeleridir. Bilhassa Kerbela Vakası'nda Ehl-i Beyt'in başına gelenleri anlatan ilahilerdir.
6. Durak: Tekkelerdeki zikir törenlerinde aralarda okunan dinlendirici ilahilerdir. Allah'in kudreti, azameti, merhameti gibi konuları işler.
7. Şavt: Tekkelerde zikir esnasında okunan ve vahdet sırrından bahseden kısa ilahilerdir.
8. Nefes: Sözleri genellikle Bektaşı şairler tarafından yazılmış ilahilerdir.
9. Şuğul: Türk bestekarları tarafından bestelenen fakat sözleri Arapça olan ilahilerdir. Kadiri, Bedevi, Sazeli ve Rifai tekkelerinde okunurdu.
10. Kaside: Divan edebiyatının bir nazım şekli olan kaside, dini terminolojide, cami ve tekkelerle çeşitli dini toplantılarında genelde irticalen okunan uzun soluklu bir ses gerektiren ilahi çeşididir

1.3. 549-1 Numaralı Mecmuanın Tanıtılması

Tez çalışmam için Yapı Kredi Sermet Çifter kütüphanesinden almış olduğumuz bu mecmua 549-1 numaralı “İlahi Mecmuası” adı altında kayıtlanmıştır. Varaklar 1a-91a şeklinde sıralanmıştır. Eb’adları 190 x 130 (142 x 85) mm şeklinde belirtilmiştir. Mecmuada aharlı ince sarı kâğıt kullanılmış olup yazı tipi nesta’lıktır. Dış yüzeyinde ise kahverengi meşin cilt kullanılmıştır. Mecmuadaki şiirler iki sütundan oluşmaktadır. Tamamen boş bırakılan sayfaların yanı sıra üç şiirin yer aldığı sayfalar da mevcuttur. Bu nedenle mecmua toplam 164 varaktan oluşmaktadır.

“İlahi Mecmuası” olarak isimlendirilmiş bu mecmuada tekke şiirinin önemli şairlerine ve şairlerine yer verilmiştir. Ayrıca kıssa, dua, tilsim, şairlerin makamlarının yer aldığı tablo gibi şiir dışı unsurlarda bu mecmuada yer almıştır.

Mecmuada karşımıza çıkan ilk şair Sezayı'dır ve şiiri na'at şeklinde dir. İlahi şairlerinin sırası konularına göre sıralanmaktadır ve bu tarz şairlere tevhidle başlanmaktadır.

Bu mecmuada bu kurala uyulmadığını görmekteyiz. Sonrasında yer alan şiir Yunus Emre'ye aittir ve Allah aşkından bahsetmektedir. O bu aşka tutulanların maddi aşklarla ilgisinin kalmadığını vurgulamaktadır. Mecmuada biraz ilerledikten sonra karşımıza bir kıssa ve makamların yer aldığı bir tablo çıkmıştır. Sonrasında Mahvi, Derviş Osman gibi isimler gelmektedir. Mısri'nin ve Yunus'un bazı şiirlerinin arka arkaya sıralandığını görüyoruz. Ayrıca ünlü bestekar İtri de bu mecmuada tekke şairleri arasında karşımıza çıkmıştır.

Mecmuanın son bölümlerinde baş ağrısı için, her isteğin gerçekleşmesi için dualar yer almaktadır ayrıca harflerle oluşturulmuş tilsimler da bulunmaktadır. Mecmuadaki son şiirin yine Sezayi'ye ait olduğunu görülmüştür. Son kısımda bunlardan başka, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evrad-ı şerifleri, Esmaü'l Hüsna ve dualar yer almıştır.

BÖLÜM II

TEKKE EDEBİYATI VE MUSİKİ

2.1. 18. Yüzyıl Tekke Edebiyatı ve Türk Musikisi

Osmanlı döneminde özellikle 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren, Türk müzikisi büyük dehalar yetiştirmeye başlamıştır. Özellikle tekkeler bestekarların yetitiği önemli yerler haline gelmiştir.

Türk müzikisi, cami ve tekke müzikisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlar esasta müsterek olmakla beraber, her biri icra edildiği yerin hususiyetine göre ayrı bir üslup ve tavır arz etmektedir. Denilebilir ki; cami müzikisi daha ziyade zahidane bir tarzdadır. Tekke müzikisi ise; tasavvufi bir lirizmi ihtiva etmektedir. Bununla beraber muhtelif tarikatların müziklerinde de bazı hususiyetler ve birtakım incelikler vardır. Anadolu Türkleri arasında en çok yayılan Halvetilikte ve kollarını teşkil eden Bayramilik, Ahmedilik, Sünbüllilik, Gülşenilik, Şabanilik, Şemsilik, Uşşakilik, gibi tarikatlarda ve Kadirilik ile Halvetiliğin birleşimi olan Eşreflikte “devran” yapıldığı için müziklerinde coşkun bir hareket mevcuttur.⁶

Türk müzikisinin en güzel ve sanatlı eserlerinden olan “durak” ve “teşvh”lerin özellikle tarikatlara mensup musikişinaslar tarafından vücuda getirildiğini görmekteyiz. Mevlevi ayinleri dışında diğer tarikatların zikirleri esnasında musiki aleti kullanılmamakla beraber Bedevilik ve Sadilik gibi bazı tarikatlarda el ile vurulan bender kullanılmış ve ney üflenmiştir. Camilerde ise bilindiği üzere sadece ses müzikisi kullanılmıştır. Bir dua ve bir niyaz mahiyetinde olan bu musiki, Türklerin Müslüman oluşundan itibaren Türk milletinin elinde büyük bir gelişme göstermiş ve en yüksek seviyeye Osmanlı döneminde ulaşmıştır. İtri ve Dede Efendi gibi büyük bestekarlarımız müzikimizin kıymetli eserlerini vücuda getirenler ya bir tarikata girmiş ya da tarikat terbiyesiyle yetişmiş kimselerdir.⁷

Gelecek nesillerin milli müzikimiz içinde yetişmesi ve onu devam ettirebilmesi için, tarihi müzikimizde geniş bir yer tutan dini musiki eserlerinin bilinmesi, öğrenilmesi ve ortaya çıkarılması gerekmektedir.

⁶ Ali Rıza, Şengel Türk Musikisi Klasikleri İlahiler, 1.cilt, Kalem Matbaası, İstanbul 1979

⁷ Ali Rıza, Şengel, Türk Musikisi Klasikleri İlahiler, 1.cilt, Kalem Matbaası, İstanbul 1979

Klasik Batı musikisinde de kilise musikisinin önemli bir yeri olduğu, onlardaki büyük bestekarların kilise musikisi içinde yetişikleri ve dini eserler besteledikleri bilinmektedir. Hendel'in dünyanın hayranlığını kazanan ölümsüz besteleri hep dinin etkisiyle oluşmuştur.

Türk musikisi içerisinde dini musikinin bu kadar önemli bir yeri ve kıymeti olmasına rağmen dini musiki eserlerimizi tespitte ve ortaya çıkarmada diğer milletlere göre geç kaldığımızı ve bazı eserlerin kaybolmasına göz yumduğumuzu belirten Rauf Yekta Bey, elimizde kalan eserlerin hem sayı hem de musiki değeri itibariyle başka milletlerinkinden daha ehemmiyetli olduğunu vurgulamaktadır.

Tekkelerin her birinin ilim, irfan, edebiyat ve musiki yuvası olduğu günümüzde de bilinen bir gerçektir. Mesela bir Yunus Emre'yi Türk edebiyatına kazandıran tekke edebiyatıdır. Bugün yapılması gereken elde kalan eserleri tespit ederek Türk edebiyatımıza ve musikimize kazandırmak, kültürel zenginliğimize daha bir zenginlik katmaktadır.

18. yy.da da önceki dönemlerde olduğu gibi, klasik musikişinaslar tarafından iltifat gören ve sanat değeri yüksek olmayan cami musikisi eserleri göze çarpmaktadır. Ayrı bir tavrı bulunan tekke musikisi de kimi zaman klasik musikişinaslar, kimi zaman da tekke müntesibleri elinde varlığını devam ettirmiştir. Halk ve tekke musikisi ile klasik musiki tesiri altında şekillenen, saz sairlerinin vücuda getirdiği aşık musikisi de dini ve din dışı formlarda eserler bırakmıştır.

Osmانlı padişahlarından III.Ahmed'in sultanlığı sırasında yaşanan Lale Devri'nde musiki sanatı zirveye taşınmış, onu takip eden I. Mahmud ve I. Abdülhamid döneminde de aynı himaye devam etmiştir. Sultan I.Mahmud kabiliyet sahibi bir musikişinas'tır ve unutulmaktan kurtarılan bazı eserleri çok takdir görmüştür. Onun döneminde sarayda sanatkardan oluşan bir kadro teşekkül etmiştir. I.Mahmud'un ölümü üzerine tahta geçen III. Osman saraydaki musiki çevresini dağıtmıştır. III. Mustafa şair padişahlardan biridir ve döneminde nisbi bir toparlanma olmuştur. I.Abdülhamid döneminde genişleyen sanat hayatı sultan saraylarına da yansımıştır. Padişahın kızı Esma Sultan'ın yalıları birer musiki okulu gibi hizmet vermiştir. Kendisi de bir musikişinas olan III. Selim ise musikiye hem bizzat hizmet etmiş, hem de destek vermiştir. Onun sultanlığı sırasında Türk musikisi tekamülünün zirvesine çıkmıştır.⁸

⁸ Nuri Özcan, XVIII. Asırda Osmanlılarda Dini Musiki, s.52-53.

Dönemin ünlü musikişinasları arasında yer alan Itri, Derviş Ali, Sirügani , Çalak Ahmed Efendi , Tosunzade Abdullah Efendi ,Küçük Müezzin Mehmed Efendi, Çalakzade Mustafa, Çalak Ahmed Efendi'nin oğludur ve değerli bir zakir ve mevlidhandır.

Tüm bu örneklerden hareketle diyebiliriz ki, tekke şiiri Türk musikimiz içerisinde önemli bir yere ve değere sahiptir. Bu değerlerin yok olmaması, korunup kollanması gerekmektedir. Bir milletin sanattaki zenginliği, edebiyat ve müzik alanındaki eserlerinin çöküğü ve bu eserlerin o millet etkilemesiyle doğru orantılıdır. Köklerine sarılan bir milletin her konuda başarıya ulaşacağı bilinen bir gerçekktir.

2.2. 549-1 Numaralı Mecmuadan Hareketle 18. Yüzyıl Tekke Edebiyatına Genel Bir Bakış

Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı getiren Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'ye göre; İslamiyetten sonraki Türk edebiyatında milli ruh ve milli zevki anlayabilmek için en çok tatkive layık devir, halk lisanını ve veznini kullanmak suretiyle geniş bir kitleye hitap etmiş ve eserleri ayrıca yaşamaya devam eden büyük mutasavvıflar devridir.

Sanat, insanın zihniyet dünyasının yansımasıdır. Yani sanat, bir zihniyetin bir duygunun, sosyo-kültürel yaştanının çeşitli sembollerle yansıtılmasıdır. Bu nedenle sanat eserleri az veya çok sosyo-kültürel tarihin birer belgesi olarak değerlendirilmelidirler. Bir eser hangi dönemde ortaya konmuşsa, o dönemin izlerini taşıır.

Şiirlerin hangi döneme ait olduğunu, dil özelliklerinden, şiirin şekil özelliklerinden, anlatım biçiminden, benzetmelerden, zevk ve sanat anlayışından hareketle tespit edebiliriz. Özette, bir şiiri incelerken, şiiri ve şiirin bize iletmek istediği mesajı tam olarak anlayabilmemiz için dönemin zihniyetini iyi bilmemiz gereklidir.

Türkler İslamiyeti kabul edip Müslüman olduktan sonra daha çok XI. yy.dan başlayıp 20.yy.in başlarına kadar gelen ve tekkelerde tasavvuf erbabı, medreselerde din bilginleri vasıtıyla oluşturulan edebiyat ürünleri genelde dini ve tasavvufi bir özellik göstermektedir.

Tekkelerin okumuş-cahil, esnaf-memur, asker-işçi, vezir-padişah gibi her kesimden insana kapılarını açması buraya bağlı edebiyatın çok daha geniş bir sahada büyük insan kitleleri arasında yayılmasını sağlamıştır.

Yusuf Has Hacib'in insana her iki dünyada da mutlu olma yollarını gösteren, toplumda devletin ideal bir hale gelebilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatan Kutadgu Bilig adlı eseri İslami içerikli Türk edebiyatının ilk örneklerinden biridir. 12 yy.in başlarında Ahmed Yesevi'nin Divan-ı Hikmet isimli eseri kaleme alınmış dini-tasavvufi edebiyatın içerisinde yerini alır.

13. y.y.in başlarından itibaren tasavvuf cereyanının Anadolu'da halk arasında büyük bir hızla yayılmaya başladığı görülür. 13. yy.in başlarında Atabetü'l Hakayık isimli eseri ile Edip Ahmed Yükneki'nin, Çarh-name'si ile Ahmed Fakih'in büyülüğünü asırlardır koruyan Mevlana'nın hep bu dönem içerisinde yetiştigi bilmekteyiz.

Bu y.y.in sonlarına doğru Divanı ve Risaletü'n Nushiyye'syle Yunus Emre karşımıza çıkar. O denizler gibi çağlar, ırmaklar gibi akar ve günümüze ulaşır. Yunus Emre, tasavvuf eğitiminin verildiği tekkeerde yetişmiş bir şairdir. Tasavvufa göre dünya bir gurbettir. Can, mutlak varlık olan Allah'a donecektir. Gerçek vatan Allah katı, gerçek sevgili de Allah'tır. Yunus Emre bu durumu şu şekilde dillendirmektedir:

“Ben dost ile dost olmuşam kimseler dost olmaz bana

Münkirler bakup gülüşür selam dahi vermez bana

Ben dost ile dost olayın canımı feda kılayın

Ölmezden evvel öleyim dünya baki kalmaz bana”⁹

O ve daha birçok şair, tasavvuf felsefesinin oluşturduğu zihniyetin etkisiyle şiirler yazmıştır. 15. yy.a geldiğimizde tekke şiirinde öne çıkan isimler Eşrefoğlu Rumi ve Hacı Bayram Veli'dir. Hacı Bayram Veli'nin kaynaklarda en çok karşımıza çıkan şu şiiri okuduğumuz mecmuada da yer almaktadır:

“N'oldı bu gönlüm n'oldı bu gönlüm derd ü gamınla doldı bu gönlüm

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm yanmada derman buldu bu gönlüm”¹⁰

Tekke şairleri derdi de dermanı da hep aynı yerde aramışlar bu dertle yanıp pişip gerçek manada olgunlaşmışlardır.

16.yy.da Hüdayi ve Kul Himmet, 17.yy.da öne çıkan isim ise Niyazi Mısıri'dir.

⁹ 549-1 ilahiler mecması, s.[836a], Sermet Çifter Kütüphanesi, İstanbul

¹⁰ 549-1 ilahiler mecması, s.[859b], Sermet Çifter Kütüphanesi, İstanbul

Niyazi misri'nin şu şiiiri musiki kaynaklarında da karşımıza çıkmaktadır:

“Gül müdür bülbül müdür şol zar u efgan eyleyen

Ten müdür can mudur hem arşu seyran eyleyen”,¹¹

Tekke şiirinde gül, bülbül motiflerinin sık sık kullanıldığını görmekteyiz. Tekke şairleri fani olan hiçbir şeye kıymet vermez. Ten bir gün toprağa karışacaktır; fakat ebedi olan candır. Onlar bu işin özünü mutlak manada kavramış ve ruhlarını semaya yükseltmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Şiirlerinin tamamını okuduğumuzda bu şairlerin zihniyetlerini daha iyi kavramış oluyoruz.

18.yy.da Sezayi karşımıza çıkmaktadır. Yüzyıllar birbirini takip etmekte fakat şiir zevki aynı değerini korumaktadır. Sezayi'nin yazmış olduğu şu na'at bu konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir:

“Kapuna geldiler ümmet-i Muhammed

Dilerler her himmet şefkat Muhammed

Cihana Hak Te'ala kıldı ihsan

Vücudun ayıt rahmet Muhammed”,¹²

19. yy. tekke şairlerinden Kuddusi de mecmuada yer alan önemli isimlerindendir. Aşağıdaki şu şiiiri veli olmanın yollarından bahsetmektedir:

“Veli olmaz kişi taşlanmayınca

Siva endişesi başlanmayınca

Kemale eremez diriga

Bu aşkın oduna haşlanmayınca”,¹³

Kullanmış olduğumuz 549-1 numaralı mecmua her ne kadar 18 yy.a aitmiş gibi kayıt altına alınmış olsa da vermiş olduğumuz örneklerde görüldüğü gibi, 13. yy.dan 19. yy.a birçok mutasavvıf şair bu mecmuada karşımıza çıkmıştır. Bu şairler yüzyıllar

¹¹ 549-1 ilahiler mecması, s.[836b], Sermet Çifter Kütüphanesi, İstanbul

¹² 549-1 ilahiler mecması, s.[868b], Sermet Çifter Kütüphanesi, İstanbul

¹³ 549-1 ilahiler mecması, s.[910a], Sermet Çifter Kütüphanesi, İstanbul

îçerisinde birbirini etkilemiş ve tekke şìiri geleneğinin devam etmesini sağlayarak günümüze ulaşmasında öncülük etmişlerdir.

Şunu da belirtmemiz gereklidir ki; saymış olduğumuz bu isimler ve mecmuda yer alıp da burada adı anılmayan nice isimler edebiyat kaynaklarında şair olarak anılmalarının yanı sıra evliya olma sıfatlarıyla da tanınmaktadır. Ayrıca mecmuada geçen bazı isimler birbirlerine hocalık yapmışlar ve Allah ulaşmada Peygamberin önderliğinde birbirlerine destek olmuşlardır. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hacı Bayram velinin halifesidir, ayrıca onun diğer bir halifi Hızır Dede'dir ve onun dervisi de Üftade'dir. Kaynakları incelediğimizde Aziz Mahmut Hüdayi'nin hocasının da Üftade olduğunu görmekteyiz. Halvetilikten, Bektaşiliğe çeşitli tarikatların içerisinde yer alan bu isimlerin ortak noktasının Kur'an-ı Kerim ve Peygamber hadisleri olduğunu ve amaçlarının peygamber şefaatine nail olarak gerçek sevgili olan Allah'a ulaşmak olduğunu görmekteyiz.

2.3. Tekke Edebiyatı Şairlerinin ve Tasavvuf Anlayışının Günümüzdeki Yansımaları

Anadolu sahasında 13. yüzyılda ilk örnekleri verilmeye başlanan ve klasik şìirimizde gelenek halinde yaygınlığı devam eden na'atlar 19. yüzyılda Tanzimat'ın ilanıyla başlayıp günümüze kadar uzanan ve daha çok batı kültürünün tesiriyle gelişen edebiyatımızda da canlılığını korumuştur. Ziya Paşa, Muallim Naci, Recaizade Mahmud Ekrem, Mehmed Akif Ersoy, Ali Ekrem Bolayır, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Kadri Timurtaş, Sezai Karakoç ve isimlerini sayamadığımız daha birçok şair na'at zincirini devam ettirmiştir.

Hz. Muhammed'e(sav) duyulan samimi sevginin göstergesi kabul edilen, başta na'atlar olmak üzere O'nunla ilgili türler dolayısıyla, bütün dünya edebiyatlarında istisnasız başka hiçbir şahıs, hiçbir din veya müessesesi etrafında böyle asırlar boyunca devam eden zengin bir edebiyat teşekkülü etmemiştir. Bu konuda Hz. Muhammed (sav) tektir ve istisnadır.

Na'atlar muhteva yönünden incelendiği zaman; şairlerin Hz. Muhammed'in(sav) isim ve sıfatlarını, kainatın efendisi, yaratılışın gayesi, Cenab-ı Hakk'ın Habib'i olduğunu, örnek ahlakını, üstün vasıflarını, manada ve surette hiç kimsenin benzemesi mümkün

olmayan eşsiz güzelliğini, mucizelerini, miracını ve diğer peygamberlerden üstünlüğünü ayet ve hadislerle ele aldıları görülmektedir.

Na‘atlar, samimi bir sevginin ürünü olan, şefa’at arzusunun ön plana çıktığı ve lirizmin hakim olduğu, şairlerin sanatkarlık gösterme iddiasına girmediği sade bir dille kaleme aldıları şiirlerdir. Üslupta da şairler özentili, süslü ifadelerden kaçınmış ve içten duygularını dile getirme gayreti sergilemişlerdir.

Yunus Emre’nin etkisini birçok şairin üzerinde görmekteyiz. Tekke edebiyatı içerisinde ve okumuş olduğumuz mecmuada yer alan Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi, Ümmi Sinan, Aziz Mahmud Hüdayi, Niyazi Mısıri gibi isimlerinde onun yolunda olan olan mutasavvif şairlerdendir. Yunus’un etkisi çağlar, iklimler aşarak her dönemde karşımıza çıkar.

Arif Nihat Asya’daki sufiliğe ilgi duyan şairlerimizdendir. O da şiirlerinde Yunus’un etkisinde kalmış hatta açık açık ona yönelmiştir. ‘‘Basamaklar’’ isimli eserindeki şiirlerini örnek olarak gösterebiliriz.

UNESCO’nun 1972 yılını ‘‘Yunus Emre Yılı’’ olarak ilan etmiş olması dünyaca kabul gören önemli bir şahsiyet olduğunu kanıtlıdır. Ayrıca aynı kurum tarafından 1991 yılı ‘‘Yunus Emre Dünya Sevgi Yılı’’ olarak kabul edilmiştir.

Asaf Halet Çelebi, ‘‘Cüneyd’’ şiirinde, okumuş olduğumuz mecmuda da yer alan tekke şairlerlerinden Cüneyd-i Bağdadi’nin etkisi açıkça görülmektedir. Ayrıca ‘‘He’’ şiirinde Allah’ı simgeleyen ‘‘ه’’ harfinden yola çıkarak beseri aşktan ilahi aşka kavuşmayı anlatır. ‘‘Güneşin Işığı’’ adlı şiirde de yine tasavvufi aşktan bahseder.

‘‘Sandukalar’’ adlı şiirde de mutlak varlık olan Allah’ın ruhundan yaratılan diğer varlıklar, özellikle insanın bu anlamdaki durumu gösterilmeye çalışılmış ve ‘‘can’’ın, ‘‘mutlak can’’a bağlılığı üzerinde durulmuştur.

‘‘Lamelif’’ şiirinde daha çok tasavvufun ‘‘bilmeme’’ esası, ‘‘bilinse de ‘‘söylememe’’ esası üzerinde yoğunlaşmıştır.¹⁴

Nazım Hikmet’in yazmış olduğu ‘‘Dergahın Kuyusunda’’ isimli şiiri onun da zamanında geleneğin içinde yer aldığı gösteren güzel bir örnektir.

¹⁴ Asaf Halet ,Çelebi *Om Mani Padme Hum*, Adam Yay., İstanbul, Eylül 1993, s. 31.

DERGAHIN KUYUSUNDA

Ne içli bir dua, ne içten bir ah,
 Uyuyor serviler altında dergah!
 Kaç kere gönlümü dinledi bu yer.
 Tek tük kandillerde yorgun alevler,
 Titriyor gecenin sert rüzgarıyla.
 Gece sanki sönen yıldızlarıyla
 Gölgeli dergahın dolmuş içine...
 Bir inilti, bir ses... bu yalvarış ne?
 Yarabbi, ne içten anıldı adın!
 "Ölmeden ölü!" diyen bir itikadın
 Gönülden duyarak ulu sesini,
 Ruha şifa sunan felsefesini,
 Biri zikrediyor dergâhta işte.
 Göklere yükselen bu inleyişte
 Elemi gizlidir bir ah u vahin,
 Çoktan dervişleri yattı dergahın...
 Bu yalvaran kimdir, kim bu zikreden?
 Yoksa ağlıyor mu gönlüm bilmeden!
 Gönül! bu inilti senden mi geldi?
 Hayır, işte o ses yine yükseldi,
 Yine yalvarıyor, yine ağlıyor.
 Gözümü dumandan eli bağlıyor
 İçimde yakılan bir buhurdan,
 Vuruşu duruyor kalbimde kanın.
 Bir hayalet oldu yanın benliğim:
 Bu kuvvetli ruh kim? bu zikreden kim?
 Kim bu varlığını kendine çeken?
 Şimdi bir zulmet te gölge gibi ben
 O yalvaran sese ilerliyorum,
 "Benliği ölmenden öldü!" diyorum,
 Böyle yürüyerek geçikçe her an,

Gitgide geliyor sesi yakından,
 Gitgide sinerken ben gölgelere,
 Yorgun ayaklarım çarptı bir yere.
 Titredim bir taşa ani temasla,
 Ömrümde bu kadar korkmadım asla:
 Sanki ta kalbimi bir bıçak yardı...
 Önümde bir küme karanlık vardı.
 Bütün varlığını bir an unuttum,
 Yavaşça eğilip o yeri tuttum.
 Dergah kuyusunun duvarıydı bu...
 Yeniden benzimi sararttı korku.
 Burdan geliyordu o iniltiler!
 Gönülde titreren şüpheli bir yer
 Allah'a yalvaran Allah'ın adı
 Beynimin içinde bir uğuldadı.
 Sanki bir dakika çarpmadı kalbim...
 Ey ulu Allah'ım, ey ulu Rabbim!
 Kuyuda zikreden, ağlayan kimdi?
 İçine eğildim, anladım şimdi,
 İsm-i celalini candan andıkça,
 Yer yer yükselerek çalkalandıkça,
 Kuyunun zulmette parlayan suyu...
 Kuyu zikrediyor, ağlıyor kuyu!

Yahya Kemal'in Ezan-ı Muhammedi¹⁵ şiirini, Mehmet Akif'in Tevhid ve Ezanlar¹⁶ şiirini, Tevfik Fikret'in Sabah Ezanında şiirini yine bu gelenek içerisinde örnek olarak gösterebiliriz.

Erman Ertun'un günümüzdeki Adanalı aşıkların dini tasavvufi şiirleri isimli çalışmasında, karşımıza çıkan isimlerin incelenmesinde tekke şiir geleneğinden yararlanıldığını görmekteyiz. Aşıklar dini-tasavvufi şiirlerinde Allah'ın birliğini,

¹⁵ Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgarıyla, 2. Baskı, İstanbul, 1974,

¹⁶ Mehmet Akif Ersoy, Sefahat, İnkılap kitabevi, İstanbul 2003

peygamberleri anlatırlar, din ulularını sıralarlar. Onların bu tür şiirlerinde tasavvufi bilgiler bir sistem içinde verilmez. Yalnızca geleneğin aktardığı bilgiler kalıp olarak alınıp tekrarlanır. Dünyayı İslami inanca göre kavrayan aşıklar, şiirlerini mistik ve metafizik bir temele dayarlar.

Adanalı aşıklar İslami ahlakın temeli olan "Allah'ın emirlerine saygı, Allah'ın kullarına sevgi" düsturunu pek çok şiirlerinde işlerler. Yaratılmışların dünya hayatlarını takip edecekleri bir hayat programı olarak nitelenen alinyazısı, kader inancı işlenir. Âşıklarca ölüm, ahiret öncesi hayatın son vadesi olarak tevekkülle karşılanır. Âşıkların dini tasavvufi şiirlerinin özünde bağlı bulundukları kültür değerlerine ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar.

Bu çalışmada, özel arşivde bulunan 78 Adanalı aşağı ait dosyalar taranmış içlerinden dini- tasavvufi şiir türünün en karakteristik özelliklerini taşıyan 13 aşığın 30 şiiri seçilerek incelemelerine konu edilmiştir. Bu şairler: Aşık Öksüz Mehmet, Aşık Kaçıran, Aşık Ferrahi, Aşık Halil Aşık Hacı, Aşık Akçay, Aşık Dertli Polat, Aşık Feymanı, Aşık Fidani, Aşık Ali, Aşık Hoca, Aşık Kara Mehmet, Aşık Eyyubi Erman Artun bu çalışmasında dini-tasavvufi şiir söyleme geleneğinin devamlılığını araştırmıştır.

Okumuş olduğumuz yazmada Mevlana'ya ait Türkçe bir şiir yer almaktadır. Bilindiği gibi Mevlana da çağları aşıp günümüzde de yerini ve değerini koruyan önemli bir isimdir. Tekke şiiri üzerinde onun da değerli bir yeri ve etkisi vardır.

Yukarıda da saymış olduğumuz tüm isimlerin beslendiği esas kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Mevlana'da en tanınmış eserlerinde biri olan Mesnevi'sini Kur'an-ı Kerim tefsiri olarak yazmıştır.

Engin bir şefkat ve derin bir hoşgörüyle oluşan Mevlana'nın duygusu ve düşünce dünyası bugün de tüm dünyada ilgi görmektedir. O dünyanın dört bir köşesinde yer alan sanatçılara, eserleriyle ışık olmaktadır. İngiliz doğubilimcisi A.J. Arberry, onu "Dünyanın en büyük ozanı" olarak nitelendirmiştir. George Wilhelm Friedrich Hegel, Felsefi Bilimler ansiklopedisi isimli eserinde "Muhteşem Mevlana" olarak nitelendirmiştir. Mevlana'nın Goethe üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur. Rembrandt tablosunu yapmış, İngiliz doğubilimcisi Nicholson otuz yıl çalışarak Mesnevi'yi İngilizçeye çevirmiştir ve bu eserin Batı dünyasında yerini almasını sağlamıştır. 2007 yılı Mevlana'nın 800. doğum yılı olduğu için Unesco tarafından "Dünya Mevlana Yılı" olarak kabul edilmiştir.

Burada belirtmemiz gereken diğer önemli bir konu tasavvufun, islamın sadece şiirlerde değil günümüz romanlarında da karşımıza çıkmasıdır. Postmodern bir yazar olan Elif Şafak ilk romanı olan ”Pinhan”da derviş, Dürri Baba tekkesi gibi kavramlara yer vermiştir. Bu romanı ile ”Mevlana Büyük Ödülü”nü kazanmıştır. Ayrıca yazmış olduğu ”Aşk” isimli romanıyla tasavvufun derinliklerine dalmış sufiliğin 40 altın kuralını Şems'in üzerinden yansıtmıştır. Mevlana ve Şems üzerine kurulan bu romanda da yazarın gelenekten faydalandığını görmekteyiz.

III. BÖLÜM

MECMUADA YER ALAN ŞAIRLERİN TANITILMASI VE MECMUANIN ÇEVİRİYAZIYA AKTARIMI

3.1. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Tanıtılması

3.1.1. Sezayi Gülşeni

İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. İsmi Hasan bin Ali, mahası Sezayi'dir. Tasavvufa Gülşeni yoluna mensub idi. 1669 yılında Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 senesinde Edirne'de kendi ismi ile anılan dergahının bahçesinde defnedildi.

Sezayi, on sekiz yaşına kadar doğum yeri olan Gördes'te kalmıştır. 1687 senesinde Venedikliler o beldeyi istila edince, gemi ile Gördes'ten İstanbul'a gelmiş ve yolculuk esnasında, Halvetiyye yolunun büyüklerinden biri ile tanışıp onun sohbetinde bulunmuştur.

İstanbul'dan Edirne'ye geçen Hasan Sezayi bir taraftan oradaki alimlerden zahiri ilimleri tahsil ederken, diğer yandan kendisini tasavvuf yolunda yetiştirdi, manevi terbiye verecek bir rehber aradı. Gemi yolculuğu esnasında tanıştığı zatin tesiri ve gördüğü bir rüyadaki işaret üzerine, Aşık Musa Dergahi'nda bulunan Şeyh Muhammed Sırri Efendi'ye talebe olup bir müddet hizmetinde bulundu. Muhammed Sırri'nin vefatından sonra onun vekili olup, yerine geçen Muhammed La'li Fenayı Efendiye bağlandı. Hasan Sezayi'ye dergahın vakıflarının icarlarını toplamak vazifesi verildi. Bunun için Sezayi'ye; Cabi Dede Efendi de denilmiştir. Hasan Sezayi ondan mezun olup, Gülşeni Veli Dede Dergahi'nin şeyhi oldu. Buradaki vazifesi altı ayı dolunca, hocası Muhammed La'li'nin halifesi olan Muhammed Hamdi Efendi vefat etti. Bunun üzerine Sezayi onun yerine geçti.

Hasan Sezayi Efendi bir gün talebeleriyle sohbet ederken kalp gözüyle hocası La'li Efendi'nin vefat ettiğini anlayıp, şiddetli üzüntüye kapıldı ve kendinden geçerek yere düştü. Bu esnada bir dişi kırıldı ve bu dişi bir tahtaya saplandı. Günümüzde de bu dişi, mihrabın sağ tarafında bulunmakta ve ziyaret edenler tarafından görülmektedir.

Hasan Sezayi Efendi bir ara İstanbul'a gelmişti. Daha önce Edirne'deyken ismi her tarafta duyulmuş olduğundan, İstanbul'a gelince, birçok kimse onu görmek arzusu ile bulunduğu yere akın etti. Böyle gelip sohbette bulunanlardan bazlarının kalbine, Hasan Sezayi'yi tahmin ettikleri gibi bulamama düşüncesi geldi. O gece bu kimselerin herbiri, rüyalarında, Resulullah efendimizi ziyaret için Medine-i münevvereye gittiklerini, fakat

kapıda Hasan Sezayi'nin bulunduğu ve huzur-ı saadete girebilmek için onun yardımını gerektiğini gördüler. Ertesi gün rüyalarını birbirine anlattıklarında, hepsinin aynı rüyayı gördükleri anlaşıldı. Böylece Hasan Sezayi hazretlerinin, Resulullah efendimizin varisi olan büyük alimlerden olduğunu anladılar.

Hasan Sezayi hazretleri daha sonra Mısır'a gitti. Kahire'de, Gülşeni Dergahında vazife yapan İbrahim Çelebi tarafından, Gülşeni tarikatinde ikinci pir olarak kabul edildi.

Edirne'deki dergahında 53 sene talebe yetiştirdi. Talebelerinin sayısının beş yüz bini bulduğu ve bunların iyip içmelerinin bizzat kendisi tarafından karşılandığı bilinmektedir. İlme çok hizmet etti. Dergahın yanında bir sebzeci dükkanı vardı. Bir gün talebeleri ile sohbet ederken o dükkanı bakarak şu şıiri söyledi:

Derd ile daim yanmakta bu dil,

Aşkın narına olmuşlar fitil,

Pervane-sıfat olmaya vasıl,

Şem'-i cemale suzana geldik.

Cismimiz bunda, canımız onda,

Gevherimizin aslı ol kanda

Sezayi, şimdi biz bu dükkanda,

Biraz eylenip seyrane geldik.

Talebeleri önce bu sözlerin hikmetini anlayamamışlardı. Ancak çok geçmeden dükkanın yeri satın alınarak dergâha ilâve olundu ve Sezayi Efendi vefat edince o yere defnolundu.

Hasan Sezayi Efendi uzak bir yere gittiğinde oğullarına ve talebelerine yahut uzakta bulunan sevdiklerine mektuplar gönderir, onların dinin emir ve nehiyelerini yerine getirmekte gayret ve şevklerini artırırı.

Oğluna yazdığı bir mektuptan bazı kısımlar:

"Gözümün nuru evladım. Her halinle seni Cenab-ı Hakk'a emanet ettim. Kalp gözün açık olsun. Mahluklara güzel ahlak ile muamele edesin. Bütün amellerin en güzeli, güzel huylu olmaktadır. Dili tathı olanın dostu çok olur, buyrulmuştur. Daima insanların

aybını gizle. Kimsenin aybını yüzüne vurma. Gadab ve kızgınlığını yenmeye çalış. İhtiyarlara karşı hürmet et. Bir fakir gördüğün zaman, gücün yettiği kadar elinde bulunandan yardımda bulun. Bunlara riayet edersen ömrün uzun olur, Hak teala her yerde seni aziz eder.

Daima affedici ol. Vasiyetlerimi tutarsan dünyada rahat ve muhterem, ahirette de mükerrem olur ve rızamı kazanırsın. Daima itikadı düzgün, salih kimselerle birlikte bulun. Dünya fanidir. Ne sana kalır ne de başkasına. Baki kalacak şey, Allahü teala için olan muhabbettir."

Başka bir talebesine yazdığı bir mektuptan:

"Allahü teala manevi nimetlerden hisse almani nasib eylesin. Sakın ha dünya itibarına aldanıp manevi yükselmaneden geri kalmayasın. Suret ve görünüşe itibar etmeyesin. Zira görünüşteki itibar, olsa olsa su üzerinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür ve ona bağlanıp kalmak akıl karı mıdır? Hak teala mana aleminizi ihya eylesin. Bize hidayet versin. Çeşitli yanlışlara düşerek, maneviyatımızın harab olmasından Allahü tealaya sığınırız."

Hasan Sezayi'nin ilim ve evliyalığı yanında çok kuvvetli şiir söyleme kabiliyetine de sahip idi. Bu yönü ile kendisine, "Osmanlıların Hafız-ı Şirazi'si" ünvanı verilmiştir. Şiirlerinin ekseriyetini ilahi aşk ve muhabbet ile söylemiştir.¹⁷

Hasan Sezayi'nin büyük bir kısmı tasavvufi muhtevalı kaside, gazel, muhammes, tahmis, tesdis, rubai gibi şiirlerden meydana gelen Divan'ından başka, müridleriyle bazı devlet büyüklerine yazmış olduğu mektuplardan oluşan Mektubat'ı vardır.¹⁸

3.1.2. Yunus Emre

Türk milletinin yüzyıllar içerisinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden biridir. 13. yy. in ikinci yarısı ile 14. yy. in ilk yarısında yaşamış, İslamın getirdiği irfan nuru ve Türk milletinin asırlar içinde geliştirdiği milli kültür unsurlarıyla aydınlanan mutasavvıf bir şairdir.

¹⁷ İslam Alimleri Ansiklopedisi; c.17, s.217

¹⁸ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, Akçağ Yayıncıları, Ankara 1986

Yunus Emre'nin Risaletü'n Nushiyye ve Divan-ı İlahiyat olmak üzere bilinen iki eseri vardır. İlahilerini aruz ve hece vezni ile yazmıştır. Divanında hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerin sayısı aruz ölçüsüne göre daha fazladır.¹⁹

Günümüzde İngiltere, Arnavutluk, Makedonya gibi dünyanın birçok ülkesinde onun adını taşıyan enstitüler kurulmuştur. Buralarda Türk Kültürü, Türk dili, İslam felsefesi gibi alanlarda birçok kişinin bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

3.1.3. Aziz Mahmud Hüdayi

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir 1541 yılında Şereflikoçhisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftade hazretlerinden feyz aldı. 1598 yılında Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı. 1628 yılında vefat etti. Kabri Üsküdar'da kendi dergahı yanındaki türbesindedir. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki bir defa okuduğunu zihinde tutar. Tekrar kitaba bakmaya lüzum görmezdi. Hocalarından Hazırzade Ramazan Efendi, ona hususi bir itina gösterirdi. Mahmud Hüdayi genç yaşta; tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alım oldu. Hocası Hazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi Bir taraftan hocası Ramazan Efendiye yardım ederken diğer yandan da tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Otuz üç yaşındayken, hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. Üç sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. Üç sene sonra, hocasının vefatı ile Bursa kadılığına getirildi. Bursa kadılığına başlayan Hüdayi hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında Cehennemi ve Cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde, bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı.

O günlerde Bursa da büyük bir alım olan Muhammet Üftade hazretleri halkın manevi terbiyesi işi ile meşgul olurdu. Yine Üftade hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister. Fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmeyen gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hamımı yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne

¹⁹ Mustafa, Tatçı, Yunus Emre Divan ve Risaletü'n Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005

yapacağını şaşırıldı. Aralarında geçen bir konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına: “Eğer bu sene de hacca gitmezsem seni üç talak ile boşadım” dedi.

Günler geçti. Kurban bayramı yaklaştı Fakiri bir düşüncedir aldı hacca gidemezse evde hanımı boş olacaktı. Bir yerlerden borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırıldı bir gün, hatırlına Muhammed Üftade geldi hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da; “bizim Eskici Mehmet Dedeye git, selamımızı söyle. O seni hacca götürüp derdine derman olur ” buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı, süratle Mehmet Dede’nin dükkanına koştu Mehmet Dede’ye hocasının selam söyleyip derdini anlattı. Mehmed Dede:

“Ey fakir! Gözlerini kapa aç demeden sakın açma ” dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke de buldular. Mehmet Dede, Allah’ın izniyle fakiri bir anda hicaz'a götürmüştü. O gün arife idi, Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Gezilecek yerlere gittikten sonra, Bursalı hacıları buldular. Onlar, hemşerileri olan Mehmet Dedeyi ve Fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp, bir kısmını getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine Mehmet Dede'nin kerameti ile bir anda, Mekke'den Bursa'ya geldiler.

Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince, hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve;

“Sen beni boşmadın mı? Hangi yüze bana hediye getirerek eve giriyorsun?” dedi. Kocası da; “ Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım ” dediyse de kadın:” Bir de yalan söylüyorsun 3-5 gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye vereceğim ” dedi ve Kadı Aziz Mahmut Hüdayi'ye gelerek; “Kadı Efendi! Artık ben bu adamlı bir arada yaşayamam. Nikahımızın fesh edilmesini istiyorum. Bunun Kurban bayramından iki gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun, hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş... Beni aldatıyor. Bir haftada oraya gider bu işleri yapar ve nasıl geri gelir? Yanına da bir yalancı şahit bulmuş ” Eskici Baba gördü yanındaydı ” diyor.

Bu sözler üzerine Aziz Mahmut Hüdayi hanımın kocasını mahkemeye çağırarak onu da dinledi. Fakir; hacca gittiğini Kabe'yi ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdienen iddia etti. Bu sebeple boşanmanın olmadığını söyledi. Fakir, Mehmet Dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet Dede

ise Kadı'nın bu sözlere bir türlü inanmak istemediğini göstererek; "A Kadı Efendi! Şeytan, Allah'ın düşmanı olduğu halde, bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gidip gelir de, bir velinin bir anda Ka'be'ye gitmesi niçin kabul edilmez!" dedi. Kadı hayret ederek, mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar geldi. Mahkeme gününde şahit olarak, fakirin hac vazifesinin yaptığı, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği bu ifade ile davacı hanımın nikahı fesh etme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı.

Ancak bu hadise, Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin günlerce aklından çıkmadı ve çok etkilendi. Nihayet Eskici Mehmed Dede'nin yanında gidip; "Beni talebeliğe kabul buyurman için gelmiştim" dedi O da; "Nasibiniz bizden değil, Üftade'dendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin" dedi. Kadı evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp, Üftade hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camisi'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde, atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşmalarına rağmen bir adım ileri süremedi. Çaresiz, atından indi. Sırmalı kaftanıyla Üftade Dergahı'na doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında, bahçede yamalı elbiseli bahçeyi çapalan bir zat gördü. Ona hitaben; "Ben Bursa Kadısı Mahmud'um Şeyh Üftade'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver" dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftade hazretleri dinledi dinledi, sonda hafifçe doğrularak:

"Yazıklar olsun ey Kadı Efendi! Herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyam var. Bizim gibi kulların Allah'tan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalıklara saplanmadı mı?" buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'ye çok tesir etti.

Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde; "Efendim! Her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım" dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftade hazretleri tane tane buyurdu ki: "Ey Bursa Kadısı! Kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanıla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her gün de dergaha üç ciğer getireceksin!" Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi derhal

kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde, ciğerleri, Bursa sokaklarında, "Ciğerci, Ciğerci!" diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler; "Bursa Kadısı aklını oynattı" diyorlardı. Bu şekilde, nefsin kırıp, ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona; "Bugün ne yaptın? Ciğerleri satabildin mi?" diye soruyor, o da, başından geçenleri anlatıyordu.

Üftade hazretleri daha sonra, yeni talebinin nefsin iyici kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta hela temizleme işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul-zurna sesleri geldi. Şöyledir bir kulak kabartlığında, kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlık ile kendi kendine; "Yeni kadı geliyor ha! Biçare Mahmud, sen böyle bir mesleği bırakın. Şimdi abdesthanede temizlik yapıyorsun" diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak daha bu düşünceler geçer geçmez derhal toparlandı ve; "Mahmud! Sen şeyhine nefsin ayaklar altına alacağına dair söz verdin" diyerek derhal tövbe etti. Sonra da nefsin tahkir için elindeki süpürgeyi atarak, taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda, şeyhi Üftade hazretleri kapıda göründü ve;

"Mahmud, evladım! Sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı" buyurarak, Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü.

Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarfeden Hüdayi kısa zamanda ustadının en onde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabı ona öğretemediğini Üftade hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden veriyordu. Bir gün Üftade hazretleri talebeleri ile kırlarda sohbet etmişlerdi. Bir ara talebeler etrafı dağılarak her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdayi Efendi ise elinde kurumuş ve sapı kırılmış bir çiçek olduğu halde döndü. Herkes hediyelerini şeyleri Üftade hazretlerine takdim etmiş o da kabul ederek memnuniyetini belirtmiş ve dualar etmişti. Hüdayi de hediyesini verince, Üftade hazretleri:

"Oğlum, arkadaşlarınız demet çiçek getirdiler. Siz bize tek solmuş her çiçeği mi layık gördünüz?" buyurdu. Hüdayi de; "Efendimize ne getirsem azdır. Fakat koparmak için el uzattığım her çiçek Allah'ı tespih ediyordu. Bu tespihi işiterek el çekip hiç birini koparamadım. Ancak kurumuş ve sapının kırılmış olmasından dolayı bu çiçeği tespihten kesilmiş gördüm. Bu sebeple bunu getirebildim. "Hüdayi'nin bu cevabıyla şeyhinin bir kat

daha muhabbet ve teveccühünü kazandı. Çünkü Üftade hazretleri Hüdayi'ye her zaman; "Evladım her zerrede Hakk'ı göreceksin, her zerreye Hak muamelesi yapacaksın, başka yolu yok, bu böyledir" derdi. Sevinci, talebesinin bu mertebeye ulaşmasından geliyordu.

Nitekim bir sabah Hüdayi hazretlerinin artık nihayete erdiğini ve halkı irşadı, doğru yolu göstermeye başlayacağına işaretini verdi. Hüdayi hazretleri her sabah erkenden kalkarak hocasının abdest suyunu ısıtıp hazır ederdi. O sabah ise uykuya dalmış ve ancak son vakitte uyanabilmişti. Derhal ibriğini aldı. Fakat ısıtmaya vakit yoktu. Çünkü hocasının ayak seslerinin işitiyordu. İbriği göğsüne bastırmış bir halde kalakaldı. Üftade hazretleri eğirerek ;

"Haydi evladım suyu dök "dedi. Hüdayi hazretleri ibriği göğsüne bastırmış halde duruyor ve buz gibi olan suyu hocasının eline dökmeye kiyamıyordu. Üftade hazretleri tekrar; "Haydi evladım! Ne duruyorsun? Geç kalacağız" deyince, çekine çekine ve korkarak suyu dökmeye başladı. Ancak hocasının sözü onu bir kat daha şaşırttı "Evladım Mahmud bu su ne kadar ısınmış böyle. Bunu normal ateş ile ısıtmayıp, gönül ateşi ile ısıtmışsun Bu hal artık senin hizmetinin tamam olduğunu gösteriyor ".

Böylece Muhammed Üftade hazretleri, Hüdayi'ye icazet, diploma verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a, İslamiyeti yarmak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi, ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece altı ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde, doksan yaşından ziyade olan hocasının hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade ; "Oğlum! Padişahlar ardınca yürüsun " diye dua etti. O sene Üftade hazretleri vefat etti.

Aziz Mahmud Hüdayi manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislam Hoca Sadreddin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Cami Tekkesi'nde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Cami'nde, talebelere tefsir, hadis ve fikih dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde, ilim ve devlet adamlarına uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada, Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahında yüzlerce talebenin yetişmesi için çok uğraştı. Kısa zamanda namı her tarafta duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koşular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine koşular. Onun feyzi ve bereketine kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet mercilerine kadar her tabakadan insanlarla dolup

taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. III. Murad Han, III. Mehmed Han, I. Ahmed Han, II. Osman Han ve IV. Murad Han'a nasihatlerde bulundu. Murad Han'a sultanat kılıçını kuşattı.

1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahları davetlisi olarak saraya gidip, onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerinin, çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar İskelesiindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultanahmed Camii'nde belli günlerde vaaz vererek, insanlara feyz ve mafiret sundu.

Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmakla şereflenmek için, herkes birbiriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Sadreddin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi, Okçuzade Mehmed Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zaman Hüdayi Dergahı, İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Pek çok alim yetişti.

Üsküdar'da cami ve dergah yaptırın ünlü tekke şairi 1628'de vefat etti. Kabri, İstanbul Üsküdar'da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir.²⁰

3.1.4. Niyazi Mısıri

Niyazi Mısıri'nin asıl adı Mehmet'tir. Halveti tarikatının Mısıriyye kolunun kurucusudur. Yunus Emre'nin güçlü bir takipçisi çوشkulu bir şair, büyük bir mutasavvif tir. Babası soğancızade Ali Çelebi Nakşibendi tarikatındandır. İlk eğitimine kardeşleriyle birlikte köyünde başlayan Niyazi Mısıri Malatyalı bilginlerden hem dini alanda hem de tasavvufi alanda dersler alarak kendini yetiştirdi.

Mahlası Niyazi olup, uzun müddet Mısır'da kaldığı için de kendisine Mısıri denilmiştir. 1618 senesinde Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. 1693 Limni Adası'nda vefat etti.

Niyazi Mısıri, Malatya'da, önce İslami ilimlere ait temel bilgileri, sonra da medrese tahsiline başlayıp tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrendi. Sonra Malatya'da bulunan Halveti şeyhi Hüseyin Efendi'nin sohbetinde bulunarak, ondan feyz aldı. Hüseyin Efendinin vefatından sonra, onun hasretinin tesiri ile seyahate karar verdi. Diyarbakır-Mardin yoluyla Bağdat'a gitti. Burada, büyük alimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkadir

²⁰ Mustafa, Tatçı, Aziz Mahmut Hüdayi Divan-ı İlahiyat, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005

Geylani'nin kabrini ziyaret ederek bereketlendi. Sonra Hazret-i Hüseyin'in kabr-i şerifini ziyaret etti. Bağdat'ta dört sene ilim tahsil etti. Tahsilini tamamlayan Niyazi Mısıri, Kahire'ye gitti. Şeyhuniyye denilen yerde, Kadiriyye tarikatı büyüklerinden olan bir zatın dergahında misafir kaldı ve talebe oldu.

Niyazi Mısıri, elde ettiği ilim ve marifetlere doymuyor, daha fazlasına kavuşmak için Allah'a şöyle yalvarıyordu:

Ya Rab bize ihsan et,

Vuslat yolunu göster.

Suretde koma Can et,

Uzlet yolunu göster.

Nefsimi hevadan kes,

Kalbimi riyadan kes,

Meylimi sivadan kes,

Halvet yolunu göster.

Candan sana latif kıl,

Her taata ragib kıl,

Bir pire musahib kıl,

Hizmet yolunu göster.

Tâlim edip esmâyı,

Bildir bize eşyayı,

Doymaya "Ev ednayı",

Hikmet yolunu göster.

Har içre biter gülzar,

Zar içre doğar envar,

Her şeye tecellin var,

Kurbet yolunu göster.

Başa Divanı olmak üzere Türkçe ve Arapça men isimlerindendir. Samimi ve içten duygularla kaleme aldığı şiirleri oldukça sadedir. O sanatını geniş halk kitlelerinin manevi ihtiyacı için gelitirmiştir. Müzekki'n-nüfus adlı eseri ve Divanı vardır.²¹

²¹ Kenan, Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, Erek Matbaası, Ankara 2008

3.1.5. Ümmi Sinan

17. yy. mutasavvif şairlerimizdendir. Kaynaklarda mahlası hem Ümmi Sinan hem de Sinan Ümmi olarak geçmektedir. Elmalı'da doğup büyüyen şair, Yunus Emre Eşrefoğlu Rumi, Hacı Bayram Veli gibi bir tekke şeyhi olması hasebiyle mesajlarını şiirleriyle vermiştir. Çevresini bu konuda aydınlatmaya çalışmıştır.

Ümmi Sinan'ın tekke edebiyatı içerisinde tanınmasını sağlayan eseri Divanı olmuştur. Ayrıca yine aynı yüzyılın ünlü mutasavvif şairlerinden Niyazi Mısıri'nin de şeyhi olması ününün yayılmasına tesir etmiştir.

Ümmi Sinan şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmış işlediği konular itibariyle önemli tekke şairleri arasında yerini almıştır.

3.1.6. Hacı Bayram Veli

Asıl adı Numan olan Hacı Bayram Veli 15. yy tekke şairlerindendir. Şeyhi Hamid-i Velî ile görüşmesi bir bayram günü olduğu için mürşidi ona "Bayram" diye hitap etmiş daha sonar o da adla anılır olmuştur.

Ciddi bir medrese tâhsili görmüş olan Hacı Bayram Veli şeyhinin ölümünden sonra Halvetiye ve Nakşibendiye tarikatlarını birleştirerek Bayramîye tarikatını kurmuştur.

Anadoluda milli edebiyatın ve tasavvufî hayatın gelişip yayılmasında büyük rolü olan Hacı Bayram Veli, başta Akşemseddin, Eşrefoğlu Rumi, Dede Ömer gibi pek çok ismi de yetiştirmiştir.²²

3.1.7. Kul Hikmet

16. yy.ın ikinci yarısı ile 17. yy.ın başlarında yaşadığı tahmin edilen Alevi- Bektaşî şairlerindendir. Alevi cemaatini teşvik eden kuvvetli şairler arasında Pir Sultan Abdal'dan sonra Kul Hımmet kabul edilir. Daha sağlığında bilhassa Alevi çevrelerinde büyük bir şöhrete kavuşan Kul Hımmet güçlü bir sanatçıdır. Şairin iyi bir tekke kültürü yanında edebiyat, İslam tarihi vb. alanlarda devrinin gerektirdiği bilgiye sahip olduğu tahmin edilen şairin şiirleri bir kitap halinde toplanmıştır.

²² Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, s.15,Akçağ Yayıncıları, Ankara 1986

3.1.8. Nakşî

17.yy Halveti şeyhlerindendir.Sünbül Sinan dergahı şeyhi Ramazan Efendi'nin şeyhidir.Şiirlerinde Allah aşğını ve peygamber sevgisini güzel bir şekilde işlemiş olan şairin yazma halinde bir Divanı mevcuttur. Ayrıca Manzume-i Aynü'l Hayat, Vakiat, Biatname, Manzume-i Gavriyye gibi eserleri vardır.²³

3.1.9. Nuri

Dedesi Sivas müftüsü İsmail Efendi, babası ise Kadı Muslihiddin Efendi'dir.Çeşitli camilerde vaazlar veren şair bilhassa rüya tabirleri konusunda ün kazanmıştır.Nuri Halveti tarikatının önde gelenlerindendir. Otuz yakın eseri olduğu belirtilen şairin Divanı da bulunmaktadır.²⁴

3.1.10. Emir Sultan

Asıl adı Seyyid Şemseddin Muhammed bin Ali el-Hüseynî el-Buhari'dir. Seyyid Ali isimli Buharalı bir mutasavvîfin oğludur. Osmanlı devletinin genişleyip büyümесinde çeşitli maddi ve manevi yardımları olan Emir Sultan asıl kurduğu tarikat ve yetiştirdiği müridleriyle hizmet etti. Anadolu'nun Türkleştirilip İslamlanmasında onun büyük rolü vardır.Birkaç şîiri dışında eseri yoktur.²⁵

3.1.11. Üftade

(Bursa 1477-1580)

Asıl adı Mehmed Muhyiddin'dir. Tasavvufî şîirinin önde gelen şâhsiyetlerinden biri olan Üftade daha çok ilahileri ile şöhret bulmuştur. Divanın yanı sıra Vakiat, Nasihat ve İrşadname, Mikalatü'l-Aliye isimli eserleri vardır.

3.1.12. Cemali

17. yy.in sonu ile 18. yy.in başında yaşamış olan şair Uşşaki tarikatının ikinci kurucusu olarak tanınmaktadır. Şairin asıl adı Mehmed Celaleddin'dir.

²³ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.6,s.38,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

²⁴ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.6,s.35,,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

²⁵ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.4 s.18,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

Kaynaklar, Cemali'nin tasavvufi bilgileri Edirneli mutasavvıflardan Uşşaki şeyhi şair Muhammed Hamdi ile Gülşeni şeyhi şair Hasan Sezayı'den aldığına kaydeden. Bunlardan şeyh Muhammed Hamdi''Bağdadi'' diye şöhret kazanmışsa da Edirnelidir. Cemali irşad konusunda icazet veren divan sahibi bir mürşid ve mutasavvıftır.²⁶

3.1.13. Gülşeni

Halvetiye tarikatının Gülşeniye kolunu kuran İbrahim Gülşeninin eserlerinde başta Mevlana ve Yunus Emre olmak üzere, Şeyhi Ruşenî'nin tesirleri görülür. Türkçe divanında yer alan gazel ve ilahilerinde sağlam bir dil ve akıcı bir üslup görülür. Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Ma'nevi, Razname ve Kenzü'l-Cevahir eserleridir.²⁷

3.1.14. Derviş Osman

17. yy.in Mevlevî şairlerindendir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın babasıdır. Hayatının büyük bir kısmını Galata Mevlevihanesi'nde hizmetle geçirmiştir. Mevlevi büyüklerinden Ağazade ve Ankaravi'nin sohbetlerinde bulundu. Gülşen-i İrfan isimli ahlaklı nasihatlerde bulunan kitabını kardeşi Kara Mustafa Paşa'ya ithaf etmiştir.

3.1.15. Muhyi

(Konya ?- İstanbul 1611)

Konyalı olup asıl adı Bezcizade Mehmed Muhyiddin'dir. Medrese tahsilini Konya'da tamamladıktan sonra once Halveti tarikatı şeyhlerinden Ezelizade'ye katıldı. Muhyi'nin yazma Divanın bir yanında kaybolduğu tahmin edilmektedir. Bazı eski yazma mecmularla cönklerde şairin kendi ilahileriyle bestelediği bazı eserlere rastlanır.²⁸

3.1.16. Akşemseddin

1390 yılında Şam'da doğmuştur. Yedi yaşındayken babasıyla Anadolu'ya göç etmiş, küçük yaşta Kur'âni Kerimi ezberlemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak tanınmaktadır. Hacı Bayram Veli'nin tahsil ve terbiyesiyle yetişmiş bir şahsiyettir.

²⁶ Nihal, Karaman, Cemali Divanı, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2002

²⁷ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.5.s.300,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

²⁸ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.6,s.15,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

Risaletü'n Nuriye, Def'ü Metain,Risale-i Zikrullah, Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram Veli,Malumat-ı Evliya,Maddet'ül Hayat,Nasihatname-i Akşemseddin eserleridir.

3.1.17. Şemsi

1185 yılında Tebriz'de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed'dir. Melik Şad oğlu Ali adında bir zatin oğludur ve Azeri Türklerindendir. Şemseddin yani dinin güneş'i lakabıyla anılmıştır.

Daha küçük yaşlarda manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, din ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir Sellaf'a mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır. Bu gezginliğinden dolayı kendisine "Şemseddin Perende" uçan Şemsed din denilmiştir, ayrıca Tebriz'de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona "Kamil-i Tebrizi" adını vermişlerdir.²⁹

Daha sonraları Secaslı Şeyh Rukneddin, Tebrizli Selahaddin Mahmut ile büyük alim ve ünlü mutasavvif Necmüddin Kübra'nın halifelerinden Centli Baba Kemal'e intisap ederek onlardan feyz almıştır. Hz. Muhammed (sav)'in ahlakını örnek alan Şemseddin-i Tebrizi, devamlı bir arayış içerisinde olmuş, manevi bir işaret üzerine de Hz. Mevlana'yı arayıp bulmuştur. Dünyaya, kılık ve kıyafete önem vermeyen Şems, Mevlana ile üç yıl süren beraberliği neticesinde onun hayatında yeni ufukların açılmasına vesile olmuş, onun ilahi aşıkın potasında eriterek, kamil bir Hak aşığı yapmaya muvaffak olmuştur. Makalat isimli eseri büyük önem taşımaktadır.

3.1.18. Mevlana

1207 yılında Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası "Bilginlerin Sultanı" ünvanını almış olan Bahaddin Veled'dir.13. yy.da sūfîliğin altın çağını tamamlayan Mevlana Celaleddin Rumi geniş bilgisinin yanı sıra üstün bir edebi kişiliğe sahiptir. Şems Tebrizi'nin yanında yetişmiş önemli bir alimdir. Eserleri okuyanda büyük bir hayranlık uyandıracak kadar derin bir düşüncenin üstün bir duyuşun ürünüdür. Divân-ı Kebir, Mesnevi, Fihi mafih, Mektubat, Mecali's-i Seb'a, Rubailer'dir.³⁰

²⁹ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.4 s.18,Akçağ Yayınları, Ankara 1986

³⁰ Yüksel Kınar, Mevlana Celaleddin Rumi Eserlerinden Seçmeler, morpa yay. İstanbul 1992

3.1.19. Itri³¹

(1640?-1712)

Burürizade Mustafa Efendi'dir. Itri'nin bütün parçaları üstün bir değer taşımaktadır. Günümüze ulaşan 42 eser vardır. Bunların 10'u dini 4'ü saz eseri 28'i de din dışı eserlerdir.

17. yüzyıl büyük Türk bestekarı. Asıl adı Mustafa olup Itri mahlasıdır. Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir. Ustaları arasında Hafız Post, Nasrullah Vakif Halhali, Kasım Paşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendi gibi, 17. yüzyıl bestecileri vardır. Çağının kaynakları mevlevi olduğunu göstermektedir. Mevlevi mukabelesinde okunan bir Segah ayin bestelemiştir olduğundan bu rivayetlerde haklılık payı olabileceği düşünülmektedir.

Hayatı müddetince birçok padişah ve devlet adamından himaye görmüş olup, bunlardan en önemlileri ıv. Mehmet ve Gazi Giray Han'dır. Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle bir dönem esirciler kethüdalığı yapmış, sarayda da müsiki dersleri vermiştir. Mezarı divan şairi Şeyhi 'nin yazdığını göre Yenikapı Mevlevihanesi'ndedir. Ancak mezar taşı kaybolduğundan, yeri konusunda bugün bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşamı boyunca şairlik, hattatlık ve bestekarlık gibi sanatlarla uğraşmıştır. Ancak hiç şüphe yok ki onun bugün ki ününün sebebi bestekarlığıdır. Bestelerinde daha çok Nabi, Baki, Nazım, Naili, Nefi, Hafız gibi Türk ve Fars divan şairlerinin şiirlerini kullanmıştır. Itri zamanının tanınmış şairlerindendir. Divan ve aşık tarzlarında şiirleri vardır. Na'tlar, gazeller, tahmisler, nazireler, tarih düşüren beytler ve şarkılar dışında, hece ölçüsüyle türküler de yazmıştır. Bestelediği yapıtlarda şiirlerinin pek azını güfte olarak kullanmış, Nabi, Baki, Nazım, Naili, Nef'i gibi ustaların şiirlerini bestelemeyi yeğlemiştir. Şiirlerini topladığı Divan'ı kayıptır. Şiirlerine şuara tezkirelerinde, yazma şiir derlemelerinde rastlanır. Ancak, Itri mahlaslı bütün şiirler ona ait değildir, 1622'de ölmüş başka bir şair de aynı mahlasla şiirler yazmıştır. 17. ve 18. yy'larda Buhurizade lakabıyla tanınmış iki müzikçi daha bulunduğu için, Itri'nin onlarla da karıştırılmaması gereklidir.

Günümüze ulaşan yapıtlarının çoğunda mistik bir hava vardır. Bu yönü bir ölçüde, Mevlevi olmasına bağlanabilir. Seçtiği formlar için en uygun anlatımı bulan Itri, cami

³¹ Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969

müziği olarak bestelediklerinde, derin bir dindarlık duygusunu, Mevlevi müziği yapıtlarında, tasavvufi bir içe dönüş heyecanını dile getirmiştir.

3.1.20. Nasuhi

Üsküdarlı Şeyh Muhammed Nasuhi Efendi, 17-18. yüzyıllar arasında Üsküdar'da yaşamış mutasavvif bir şairdir. Nasuhi, gençlik yıllarının daha ilk evrelerinde tasavvufa merak sarmış, uzun süre sufi meclislerinde sohbetlere katılmış ve sonunda Atik Valide Tekkesi'nde irşad hizmetinde olan ve o dönemde Karabaş-ı Veli lakabıyla tanınan Şeyh Ali Atvel'e intisap etmiştir. Üstadının vefatından sonra kendi adıyla anılan Nasūhiyye-i Şa'baniyye'yi kurarak erkanını devam ettirdi.

Mutasavvif Muhammed Nasuhi, yaşadığı dönemde gerek halktan ve gerekse devlet ricâlinden pek çok kişiyi sohbet ve eserleriyle eğitip irşad etti. Yūnus Emre'den beri devam edip gelen ve Niyazi Mısıri'de zirveye ulaşan "ledünni dil"in tercümanlarından biri olan Nasuhi Efendi, Üsküdar'da Salacak Mahallesi'nde Doğancılar Caddesi üzerindeki dergahında, 15 Ağustos 1718 tarihinde vefat etmiş, dergah içindeki türbesine defnedilmiştir.

Şair şiirlerini "Divançe-i İlahiyat"ta toplamıştır. Şiirlerinde genellikle gazel, murabba ve koşma nazım şekillerini kullanan Nasuhi'nin şiirlerinin tamamına, bestelenmeye uygun oldukları için tasavvufi şiir yani "ilahi" denilebilir.³²

3.21. Seyyid Seyfullah

Yaşamı edebi kişiliği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı şiirlerinden 16. yy.da yaşadığı anlaşılmaktadır. Çağının gereği olan dini ilimleri öğrenmiş bir tekke şairidir. ilahileri bestelenerek tekkelerde okunmuştur. Eski yazmalarda şiirlerine rastlanmaktadır.³³

3.1.22. Hilmi

Asıl adı Mehmed Ali Hilmi'dir. Yaşamı hakkında elimizde tam bir bilgi yoktur. Bektaşı şairi olarak tanınmıştır. Eski mecmualarda dini içerikli şiirlerine rastlanmaktadır.³⁴

³² Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1986

³³ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1986

³⁴ Ahmet Bican, Ercilesun, Büyük Türk Klasikleri, c.6s.12, Akçağ Yayınları, Ankara 1986

3.1.23. Nutk-ı Sezayı

18. yy tekke şairlerindendir. Babası Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden Kütahyalı Ebubekir Dede Efendi'nin oğludur. Dini Türk müsikisi içerisinde yer alan bestelenmiş önemli şiirleri vardır.³⁵

3.1.24. Eşrefoğlu Rumi

Anadolu'da yaşayan büyük velilerden ayrıca 15.yy.ın önemli şairlerindendir. İsmi Abdullah olup, babasınınki Eşrefdir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Nefsini terbiye etmek, kalp aynasını cilalamak için kendi kendine uğraşmaya başladı. Bu yolda bir hoca bulmanın şart olduğunu düşünerek, kitaplarını dağıttı ve Bursa'da bulunan Emir Sultan'ın huzuruna gitti. Talebesi olup, hizmetiyle şereflenmek istedığını bildirdi. Emir Sultan, Abdullah'ın tasavvuf yolunun aşkıyla yandığını görünce, onu evliyanın büyüğü Ankara'daki Hacı Bayram Veli'ye gönderdi. Sonra, Ankara'ya gidip, yeni hocasına tam teslim oldu

Abdullah-ı Rumi, Fatih Sultan Mehmed Hanın İstanbul'u fethinden önce Müzekkin-Nüfus isimli bir kitap yazdı. Bu kitabını okuyan herkes çok beğendi. Bundan ayrı olarak Tarikatname, Delalil-ün-Nübütve, Fütüvvetname, İbretname, Mazeretname, Elestname, Nasihatname, Hayretname, Münacaatname, Cinan-ül-Cenan, Tacname, Esrar-ut-Talibin gibi eserleri vardır. Divanında pek güzel şiirler, kasideler bulunmaktadır. Yunus Emre'nin şiirleri tarzında şiirler söylemiştir.

Abdullah-ı Rumi, bir sohbetinde Ebülleys-i Semerkandi'den naklen şöyle anlattı:

Bir tarihte Bağdat'ta, zenginler hacca gidiyorlardı. Peygamber efendimizin aşkıyla yanın bir fakir de, o sene hacca gitmeye niyet etti ve hac kaflesiyle yola çıktı. Kafile hareket etmeden önce, herkes eşi-dostu ile helallaştı. Şehir dışına çıktıığında, zenginlerden biri bir fakirin de hacca gittiğini görünce; "Bineğin yok, azağın yok. Sen hacca nasıl gideceksin? Bari cebinde birkaç bin altının var mıdır?" diye alay etti. Fakir, bu zenginin alaylı sorusuna çok üzüldü ve; "Allahü teala ne güzel vekildir. Mahlukatın rızkını o vermektedir. Hepimiz O'nun verdiklerini yiyoruz." diyerek, zenginin bulunduğu yerden mahzun bir şekilde ayrıldı. Hac vazifelerini yapana kadar da o zengine hiç görünmedi.

³⁵ Yılmaz, Öztuna Türk Müziksi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969

Herkes Mekke-i mükerremeden, Medine-i münevvereye yola çıktıkları zaman, o zengin, fakiri sağ salim tekrar karşısında görünce hayret etti ve; "Komşu, sen de buraya kadar gelip hac vazifeni yapabildin mi?" diye sormaktan kendini alamadı. Fakir de; "Allahü tealaya sonsuz hamdü senalar olsun. Yüzümüzün karasına bakmayıp, bu mübarek makamı ziyaret etmeyi nasib etti. Geldim, Beyt-i şerifi tavaf ettim. Sağ salim dönüyorum." dedi. Zengin; "Hacı Efendi! Acaba sana da berat verdiler mi?" diye sordu. Fakir; "Bu ne beratıdır ki?" dedi. Zengin; "Beyt-i şerifi ziyaret edenlere, Cehennemden azad olduğuna dair berat kağıdı verilir." diyerek, koynundan herhangi bir kağıt çıkarıp fakiri aldattı. Fakir, berat kağıdının kendisine verilmediğine çok üzüldü. Derhal geriye dönüp Harem-i şerife geldi. İki gözü iki çesme halinde, kanlı yaşlar akitarak çok inledi. Allahü tealaya kırık bir gönülle dualar etmeye, yalvarmaya başladı: "Ey alemleri yaratan yüce Rabbim! Sen her şeye kadırsın, gani bir padişahsın. İhsanların bütün kullarına her an yağmaktadır. Cehennem'den azad olup orada incinmemeleri için kullarının bazısına berat vermişsin. Bu fakir kuluna berat verilmedi. Yoksa bu garib kulun azad olmadı mı?" deyip bayıldı. Bayığın halde iken, mana aleminden yanına bir kimse gelip; "Ey fakir! Başını kaldır ve şu beratını alıp arkadaşlarına yetiş!" diyerek elindekini ona verdi. O anda fakir kendine gelerek ayıldı. Elinde, dünya kağıtlarına hiç benzemeyen, yeşil renkli nurdan yazıları olan ve misk gibi kokan bir berat kağıdı vardı. Kağıdı defalarca öpüp başına koyan fakirin sevincinden neredeyse aklı gidecekti. Şükür secdesine kapandı. Ömründe hiç görmediği o berati, yüzüne ve gözüne sürdü, başına bastı ve koynuna sokarak arkadaşlarına yetişmek için hızlı adımlarla yürümeğe başladı. Arkadaşları, geriden fakirin geldiğini görünce gülüşmeye başladilar. Yanlarına soluk soluğa gelen fakire alayla; "Cehennemden azad olma beratını alabildin mi?" diye sordular. Fakir de koynundan beratını çıkararak; "İşte! Rabbimizin ihsanı olan beratım!" diyerek, misk kokulu beratını zengine sunuverdi. Herkes yerinde donakalmıştı. Beratı alan zengin, nurdan yazılarla fakirin Cehennemden azad olduğunu okuyunca, aklı başından gidip, atından düştü. Bir süre yerde bayığın yatan zengini zor ayıltılar. Kendine gelen zengin, kağıdı öpmeye, misk kokusunu koklamağa başladı. Kendi kendine de; "Vah, vah benim boşça geçen ömrüme! Keşke ben de bu fakir gibi sadık bir fakir olsa idim. Onun kavuştuğu bu saadete ben de kavuşsaydım. Bu fakir, sadakati sebebiyle bu mertebelere ulaştı. Ben ise zenginliğim sebebiyle gurura kapıldım ve bundan mahrum oldum. Bütün malımı versem, bu kağıttakilerin bir noktasını alamam" diyerek ah eyledi. Gözlerinden kanlı yaşlar döktü. Fakir; "Hacı Efendi! Beratım sende kalsın. Sakla. Ben öldüğüm zaman kefenimin arasına koyun da kabrimde sual meleklerine onu göstereyim." dedi. Hacı Efendi

beratı büyük bir itina ile koynuna koydu. Uzun yolculuktan sonra evlerine ulaştılar. Zengin olan hacı, beratı sandığına koydu. Aradan günler geçti. Zengin, ticaret için başka memlekete gittiğinde, fakir vefat etti. Yıkayıp kefenlediler, fakat beratını bulup kefelin içine koyamadılar. Fakirin cenazesini kabre defnettiler. Ancak birkaç ay geçtikten sonra, zengin ticaretinden döndü. Fakiri sorduğunda; "Sizlere ömür! Sen gittikten sonra vefat etti." dediler.

Zenginin sanki dünyası başına yıkıldı. Çok ağladı ve; "O zavallının bende pek kıymetli bir emaneti vardı. Onu yerine getiremedim. Böylece vasiyetini yapamamış oldum. O ahirete göctü, beratı ise bende kaldı. Beratını yanına koyamadım." dedi. Hemen sandığın yanına varıp ağını açtı. Fakat beratı koyduğu yerde bulamadı. Tekrar tekrar aramasına rağmen yine bulamadı. "Kabrine gidip bakayım. Belki, birisi beratı alıp ona vermiştir." dedi.

Kazma kürek alarak kabre gitti. Mezarını açmak istedî. O anda; "Kabri açma! Biz ona o beratı verdik, dışında bırakmadık!" diyen bir ses işitti. Nereden geldiği belli olmayan bu ses karşısında zengin, düşüp bayıldı. Mana aleminde fakiri gördü. Fakir; "Ey Hacı Efendi! Allahü teala sana selamet versin. O berat bana verildi. Hamdolsun. Münker ve Nekir meleklerine gösterdim. Onu görünce sorgu sual bile etmediler. Bu beratı almama hacdan dönerken sen sebeb olmuşsun. Cenab-ı Hak senden razı olsun." deyip kayboldu. Zengin ayıldığında, doğru evine gidip, fakir için hatimler okuttu. Yemekler pişirtip, yetimleri, fakirleri doyurdu."

Eşrefoğlu bir vazında şöyle buyurdu: Ey müslümanlar! Dünya dedikleri bir hiçten ibarettir. Hiç olduğu şuradan anlaşılıyor ki, sonucu hiçtir. Hiç olan dünyaya gönül veren, yolunda ömrünü çürüten ve hiç olan şeyi isteyenler de bir hiçten ibaret kalacaklardır. Amma hiçi hiç sayan ariftir.

Azizim! Sen o sultanları gözünün önüne getir ki, onlar dünyaya geldiler. Lakin dünyaya itibar etmediler. Dünyanın arkasına düşüp hırsla dünyalık toplamaya çalışmадılar. Ahiret amelleriyle meşgul oldular. Onlar, bu dünyanın ahiret yolunun üzerinde bir yol uğrağı olduğunu anladılar. Buna aldanmak olur mu? Yol tedarikinde bulunup kafileden ayrılmadılar. Bu dünyaya gönül verip aldanmadılar.

Aziz kardeşim! Temiz ve pak erler ile aziz canları gör. Onlar bu dünyaya aldanmadılar. Allahü teala kendilerine ne verdi ise nefislerinden kestiler. Kendi nefislerine vermeyip fakirlere dağıttılar. Açıları doyurup, çıplaklısı giydirdiler. Muhtaçları arayıp

buldular. Kapılarına gelenleri mahrum etmediler. Darda kalanların gönüllerini ferahlattılar, işlerini gördüler. Şu hadis-i şerifi kendilerine düstur edindiler: "Bir kimse, din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse, bir müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü teala onu sıkıntıdan kurtarır."

Akıllılar bu dünyada şu üç şey ile meşgul olurlar. Böylece onlar herkesin üzüldüğü gün, bayram ederler: 1) Dünya seni terk etmeden sen dünyayı terk edesin. 2) Her şeyden kurtulasın. 3) Rabbinle buluşmadan, Rabbin senden razı olsun. Bunlara riayet eden kimse, Allahü tealâ ile görüşüp kabrine öyle gider.

3.2. Mecmuanın Çeviri Yazıyla Aktarımı

[823a]

Der-makām-ı ‘uşşāk

SEZĀYĪ

Derūnum āteş-i ‘aşķıñla yandır yā Resūlallah
 Dil teşnem vaşlinle ḫandır yā Resūlallah
 Firākīñ āteşi bağrim yaküp eşkim revān etdi
 Dü çeşm-i enzārim dürlü ḫandır yā Resūlallah
 Sen ol şemş-i ḥakiğatsin ki ‘ālem cümle zerrātiñ
 Vücūduñ bā‘iş-i kevn ü mekāndır yā Resūlallah
 İçerler cām-ı ‘aşķıñ āb-ı hıżra iltifāt etmez
 Seniñ ‘aşķıñ ḥayāt-ı cavidāndır yā Resūlallah
 Sezāyī derdmendiñ bāb-ı luṭfuñ ilticā eyler
 Bilür kim dergehiñ dār’ül emāndır yā Resūlullah

‘Uşşak

YŪNUS

Bugün Mevlā gören Leylā’ya bakmaz
 Ulu a‘lā gören ednāya bakmaz
 Güne nāzır olanlar aya bakmaz
 Yüri Leylā ki ben Mevlā’yı buldum
 Eyzan
 Ki ben yalvariken sen nāz éderdiñ
 Semāyi gürleyüp pervāz éderdiñ
 Cefāyı çok vefāyı az éderdiñ
 Mecnūn’a şordılar Leylā nice oldı
 Gitdi Leylā şu yerde adı ḫaldı
 Benim gönlüm bir ḡayı Leylā buldı
 Gel ey Yūnus bu sırlardan açılma
 Ḥakk’ıñ luṭfuñ görüp ḡayre saçılma

‘İnāyet-i Hāk olan yerden kesilme
Eyżan

[824a]

MAHVİ

Derdmendem mücrimem dermāna geldim yā Resūl
Sā’ilm muhtacınım ihsāna geldim yā Resūl
Ka’be-i vaşlıñ yolında sa’y edüp düşdüm ḡarīb
Dahı nem var cānimı ķurbāna geldim yā Resūl
Nār-ı hasret cāna geçdi cān atup cānim saña
‘Aşķla didārını seyrāna geldim yā Resūl
Etme mahvī bendeñi ridayı şefā‘at menba‘ı
Señ gibi ihsānı çok sultāna geldim yā Resūl

SEYYİD ŞERİF

Tulū‘ etdi yine şems-i ḥaķīkat
Şerefendik bugün Ahmedullah
Muşaffā oldı meclis қaldı zulmet
Şerefendik bugün Ahmedullah
Görenler ericek zevk-i şafāya
Baķılmaz çekilen cevr -i cefāya
Erişdik Hāk Te‘āladan ‘aṭāya
Şerefendik bugün Ahmedullah
Edüp ‘arżu vaşl yā nedem
Akıldırdı gözümden eyle dem
Olup Seyyid Şerif yār ile hem dem
Şerefendik bugün Ahmedullah

[824b]

Der-makām-ı ‘Acem

YAHYA

Cümleniň mahbûbu sensin ey ḥabîb-i ezeli
 Cümle Yūsuflar içinde ey güzeller güzeli
 Cümle ümmet saña ‘âşık oldı ey seyyid-i ḥalk
 Himmetiňle gitdi ġayıṛı baġ-ı vahdet ġazeli
 Künti kenzen sañadır muṭlab-ı a'lā sensin
 Mazhar-ı zât-ı Ḫüdâ'sın naḳş-ı ruhiň ezeli
 Cümle ‘âlem kapuña yalvari geldi ey şefî‘
 Hep kabul oldı dilekler sen ahḍlîm yüzli
 Oldı ‘uşşâk gözü giryân dili püryân ey ḥabîb
 Oldı Mecnûn-ı divâne Yaḥya hüsnnüň yazalı

İKBĀLÎ

Şermsâr étme Ḫüdâyâ rûz-ı maḥşerde beni
 Hürmetine ḥâtemiň baķdırma düzaħda beni
 Mu'terifem ben günâhîma muķerrem cûrmüme
 Enbiyâ'-i mürselin içre hacîl étme beni
 Ümmet-i Ahmed'e benden 'âsayı mücerrim var
 Müsteħâk zehr-i 'itâba benden aħkar ferd mi var
 Sen 'inâyet étmez isen baňa hiç rahat mı var
 Enbiyâ ve murselin içre hacîl étme beni
 Şimdilik İkbâlî'ya daldım 'umîk-ı hayrete
 Luťf ile rüstemi al yarab düşürme gurbete
 Diler isen cehenneme diler isen cennete
 Enbiyâ ve murselin içre hacîl étme beni

[825a]

DERVİŞ 'OŞMĀN

Dertlüyem dermâna geldim yâ Resûlullah meded
 Düşmüşem fermâna geldim yâ Resûlullah meded
 Ḥak-i pây 'izzete sordum yüzüm seni 'azrâ ile
 Luťf-u umut iħsâna geldim Resûlullah meded
 Nice nice yüz ƙarasın eylemişem ben geda

Bergāh-ı hane geldim yā Resūlullah meded
 Sen şefā‘at kānīsin ey yüce sultānim benim
 Ben ķulum sultāna geldim yā Resūlullah meded
 Enbiyāniñ fażlisin ey Ḥabīb-i muḥterem
 ‘Aşkiñ ile yana geldim yā Resūlullah meded
 Dervīş ‘Oṣmān cān u dilden çün teveccüh eyledi
 Sen mürüvvetkāne geldim yā Resūlullah meded

‘Acem
 EŞREFOĞLI³⁶

Ger şorarsaň intisāb zātimiz kimdir deyü
 Bülbül-i şüride yüz bir Eşeref ‘uşşākıyuz
 Gülşen-i vahdetde feryād eylerüz Allah deyü
 Bülbül-i şüride yüz bir Eeşref ‘uşşākıyuz
 Sırrı Ahmet kānīdir ehli vefādır yērimiz
 Haşimi nesli Muhammed Muştafa’dır pīrimiz
 Sırrı hikmet tercümān-ı rahmāndır pīrimiz
 Bülbül-i şüride yüz bir Eşref ‘uşşākıyuz
 Bir şarāb-ı vuşlatı ma‘şuk elindeñ içmişiz
 Mest-i medhūş cemāliz cümleden el çekmişiz
 Cān vērüp seyyid-i şerif cāna cāndan çekmişiz
 Bülbül şüride ile yüz bir Eşref ‘uşşākıyuz

[826b]

Kul Estağfirullah (aded 3)
 Kul Lā ilahe illallah
 Muhammedün rasūlullah (aded 3)
 Bibereket-i Rasūlullah (aded 3)

[828b]

³⁶ Divanda bulunmamaktadır.. Bkz. Mustafa, Güneş, Eşrefoğlu Rumi’nin Hayatı-Eserleri ve Divanı, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2006

CAMI‘

Bir gün İbrāhim Edhem Hażretleri³⁷ bir mahallede maḥzun otururdı. Bir kimse geldi İbrāhim Edhem’e yā İbrāhim ben seni dā’im ġam kin görürüm sebeb nedir diye? İbrāhim eyitdi: Ben Ādem atamız salibende cennetde iken dünyaya düşüp şeytān elinde mahpūs olduk. Bir kişi hem ḡarīb hem maḥbūs olsa hapisden kurtulup vaşlin alşına varmayınca şādmān olmaz dēdi ķuddüs-i sırra el‘azīz

&

Hażreti Mūsa’nıñ Hızırlar kışşası meşhūrdur. Çün mabeynelerinden geçdi. Aḥir Mūsā hażreti veda‘ edüp andan ayrılır. Oldı hażre etdi baña bir yažħan eyle dēdi. Hażret Musa Hızır etdi güzel yüz ol ekşi yüzlü olma, melül vüşħat oturma, ēllere kāfi‘ ol ziyānkār olmağdan şakın maşlaħatın olma dayan bir yire, varma bir te’ccüb édecek gǔlmek kötüdür sensene olma diyen, dişin śiritma ve bir günāhkārı görseñ aña melāmet étme ve kendi günāhiñ içün çok ağla ki Haqq Te‘alā her minnetde niyāzdır dēdi ve aña veda‘ etdi.

³⁷ Tezkiretü'l Evliya ve Nefahatü'l Üns gibi birçok eserde, Belh Sultanıyen tahtını ve tacını tasavvuf yolunda terk edişi anlatılan ünlü bir derviştir.

[829a]

MAKAMLAR³⁸

Nikrīz	Rehāvi	Pençgâh	Rāst
7	5	3	1
Zāyil	Māhūr	Nihâvend	Nişābūr
13	11	10	9
‘Uşşāk	İşfahān	Hümāyūn	Nevā
19	17	16	13
Acemaşırān	‘Acem	‘Arzyār	Bayātī
30	28	26	22
Hicâzkâr	Saba	Dügâh	Kürdī
39	32	3...	32
Bûselikaşırān	Bûselik	Hişār	Hüseynî
...7	...6	..5	..1
Zîrefkand.	Muhayyerbûselik	Muhayyer	Baba Tâhir
56	55	53	..6
Şehnâz	‘Abüzzâl	Hicâz	Dilkeş
11	20	58	57
Segâh	..	Râhatü'l-ervâh	Nühüft
66	65	6..	63
	Evc	Bestekâr	‘Irâk
	77	7..	70

³⁸ Mecmuada da makamlar tablo şeklinde gösterilmiştir.Bkz. ekler.

[829b]

Nevā

NİYĀZĪ

Toeğdi ol şadr-ı risālet başdı ‘arş üzre ķadem
 Şaldı ol nūr-ı nübüvvet pertev-i fevkā‘l ümem
 Çalınup tabl-ı besāret geldi şāh-ı enbiyā
 Ğulgule ṭoldı cihāna ķondı ol şahib-i ‘ālem
 Nūr-ı vechinden alındı encüm ü şems ü ķamer
 Bahır-ı ‘ilminden bilindi hikmet-i levh u ķalem
 Merħabā yā Muştafa ey nūr-ı ‘ayn-ı aşfiyā
 Merħabā ey şaibü'l mirāc fi dare'z- ȝulm.
 Gelmeseydün ‘āleme sen ҳalq olunmazdı cihān
 Dostluğına yaradıldı ey nebiyyi muhterem
 Yā Resūlallah şefā‘at kıl Niyāzī bendeki³⁹ (mücrime)
 Şol zaman kim baş açık yalın ayał қan ağlayam

Rāst

YŪNUS⁴⁰

‘Ālemler nūra ȝark oldu Muhammed doğduğu gēce
 Mü‘min münāfiķ fark oldu Muhammed doğduğu gēce
 ‘Arşın nūrı yere indi şuyun rengi nūra döndi
 Hep şusuzlar şuya ķandı Muhammed doğduğu (gēce)
 Ananıñ rāhmine düşdi küffārların ‘aklı şaşdı
 Biñ gūlisa yere geçdi Muhammed doğduğu gēce
 Hūri kızları geldiler ķundağın bile şardılar
 Muhammed’e yüz sürdiler Muhammed doğduğu gēce
 Ağlayan oğlan ondı doğuran ana sevindi
 Nice küffār dine geldi Muhammed doğduğu (gēce)
 Yerden göge nūr atıldı yediler kırkā katıldı

³⁹Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım, Akçağ yay. Ankara 2008,s.301

⁴⁰ Ali Rıza Şengel, TMKİ, 1.C, Kalem Matbaası, İstanbul 1979

Keşişler dili tutuldı Muhammed doğduğu gëce
 Yûnus éder hey kardeşler akar gözden kanlı yaþalar
 ‘Âlemindi dağlar taþlar Muhammed doğduğu gëce

[830a]

Râst

YŪNUS⁴¹

Dolab niçün iñilersin derdim vardır iñilerim
 Ben Mevlâ’ya ‘âşik oldum efendim hû anîn içün iñilerim
 Beni bir daðda buldilar kolum çanadım kırdılar
 Dolaba lâyık gördiler efendim hû añın içün iñilerim
 Ulu daðlar aðacım ne tatluyum ne aciyum
 Ben Mevlâ’ya du‘aciyım efendim hû añın içün iñilerim
 Dülgerler hezânım yundi her a‘zâm yérine köndi
 Bu iñildim Hâk’dan geldi efendim hû añın içün (iñilerim)
 Dervîş Yûnus éder âhı gözyaþı döker günâhı
 Hâkk’a ‘âşikim billahi efendim hû añın içün iñilerim

[830b]

MIŞRÎ⁴²

Dermân arardum derdime derdim baña dermân imiş
 Bürhân arardum aşlima aşlim baña bürhân imiş
 Sâg u şolun gözler idim dost yüzünü görsem deyu
 Ben taþrada arar idim ol cân içinde cân (imiş)
 Mûrşîd gerekdir bildire Hâkk’ı saña hâkk’el-yakîn
 Mûrşîdi kâmil olanuñ yolu gâyet âsân (imiş)
 Her mûrşîde dil vîrme kim yolunu şarpa ugradır
 Mûrşîdi olmayanlarıñ bildikleri gümân imiş

⁴¹ Ali Riza Şengel, TMKİ, 1.C, Kalem Matbaası, İstanbul 1979

⁴² Divanda 9 beyitten oluşan bu şiirin mecmuada 3,4 ve 5. beyitleri yoktur. Bkz. Kenan Erdoðan, Niyazi Mîsri Dîvâni, 2.basım, Akçaþ yay., Ankara 2008, s.255.

Añla hemān bir sözüdür yokuş değıldir düzdürür
 ‘Ālem ƙamū bir yüzdürür gören anı ḥayrān imiş
 İşit Niyāzī’nūn sözin bir nesne örtmez Haƙ yüzin
 Haƙk’dan ‘ayān bir nesne yok gözsüzler pinhān imiş

YŪNUS

‘Aceb bu benim cānim azād ola mı yā Rab
 Yoḥsa yedi ƙamuda yana ƙala mı yā Rab
 ‘Aceb bu benim hālim yér altında ahvālim
 Varup yataçak yērim ‘akrep ola mı yā Rab
 Allah olıcağ ƙađı bizden ola mı rāżı
 Görüp ƙabibî bizi şefî ola mı yā Rab
 Cān ƙulkuma geldikde ‘Azrā‘il’i gördükde
 Baña şu’al şordukda dilim done mi yā Rab
 Yūnus ƙabre vardıkda Münker-Nekir geldikde
 Bāki şu’al şordukda dilim done mi yā Rab
 Mahşer yērine varup mīzān anda kurulup
 Sevābımız tartılıp ağır gele mi yā Rab

[831a]

MIŞRĪ

Gir semā‘a ȝikr ile gel yana yana hū deyu
 Ēr şafā-yı ‘aşk-ı Haƙk’ a yana yana hū deyu
 Hep erenler hū ile ƙaldırdılar⁴³ cān perdesin
 Açıdlar gözlerin añdan yana yana hū deyu
 Gördiler hū ƙaplamış hep on sekiz biñ ‘ālemi
 Feyz alurlar cümle hūdan yana hū (deyu)
 Zāt-ı Haƙk’ı buldilar bulışdilar bu hū ile
 Dost görindi her bekādan yana yana hū (deyu)
 Ey Niyāzī göñlüne ‘aşıklarıñ hikmet tolar

⁴³ Ƙaldırdılar: ƙaldırırlar. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım, Akçağ yay., Ankara 2008, s.343.

“Küntü kenz” ün⁴⁴ һaznesinden yana yana hū (deyu)

MIŞRİ⁴⁵

Alduñ mı göñül hüsn ile yektā һaberin señ
 Duyduñ mı hem ol Yūsuf-ı zībā һaberin señ
 Şular gibi yüzin yere sür կalma yolindan
 Açıkdan al⁴⁶ yürü deryā һaberin señ
 Bülbüllere şorma yürü var hālet-i ‘aşkı
 Pervāneden al gizlice tenhā һaberin señ
 Lāhut ile nāşūtı göñül añladı ise
 Mışrī aña şor Kāf ile Anka һaberin señ

[832 a]

Zāhidā aç gözüñ şahraya baķ da ‘ibret al
 Bir direksiz կubbe-i bina baķ da ‘ibret al
 Zikrini Mevlā ēde dā’im կalbiñi pāk ēde gör
 Dā’ima gözün aç dünyaya baķ da ‘ibret al
 Fani bu dünyaya gelen bu nice կahırhān
 Pür yerler id çekeñ eyleyüp éderler imtiḥān
 Tahtını pīrlər götürdi fanidüri Süleymān
 Devlet-i İskender’e baķ da ‘ibret al
 Gel ‘emaresin çekelim bu dünyanıñ miḥnetin
 Görünmez vérir yā Rab her կulunuñ կametin
 Eğer seyr édeyim dersen ol Hūdā’nın Hikmetin
 Her seher ulu deryaya baķ da ‘ibret al
 Gel ‘ömr sen bu dünyanıñ müħnetine hemān
 Bir զindān müşali aldanma zīnetine padişāh

⁴⁴ Hadise atıfta bulunulmuştur.”Küntü kenzen mahfiyyen fehalaktü'l halka liya‘rifuni”(Ben gizli bir hazineydim, görülmek, bilinmek istedim. Bu yüzden alemi yarattım.)

⁴⁵ Alçağdan al:alçağda alursın. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,Akçağ yay.,Ankara 2008,s.343

Ölünce er kişi dérler niyetine var
Musallāda yatan mevtāya baķ da ‘ibret al⁴⁷

[832b]

Nühüft

‘İTRİ

Beste Buhūrīzāde
Sāyesi düşmez yere bir böyle naħl-i Ṭūr’sun
Mihl-i ‘ālemgir başdan ayağa nūrsun
Tārik-i gülzār-i ‘ālem mālik-i mülk-i ‘adem
Münkirîne mahż-i mātem mü’mine nūrsun
Sensin ol şeh kim Süleymānlar ķapunda mūrdur
On sekiz biñ ‘āleme hükm etmeğe me’mūrsun
Padişāh-ı evvelîn kīblegāh-ı āḥirîn
Evvel-i ahîr imām-ı enbiyā mezkûrsun
El benim dāmen seniñ ey raħmeten li’l-‘ālemin
Şöħretim ‘isyān benim sen ‘afv ile meşhūrsun
Yā Resūlallah umarım diyesin rūz-ı cezā
Gerçi cürmüñ çokdur ammā ‘Iṭrīyā maġfūrsun

Nevā

AHMEDİ

Ey Kerim-i kāni ‘afv şāni
Sebeb-i bahāneyi ‘afv eyle yā Rab
‘Āşa oldum āh ‘afuvsun vallah
Kādirsiñ billah ‘afv eyle yā Rab
Bu yüzü ķara nefs-i āvâre
Kıldı beybâde ‘afv eyle yā Rab
Tā‘atda noķşān ziyāde-i ‘isŷān
Dileğim her an ‘afv eyle yā Rab

⁴⁷ Şairin adı mecmuada yer almamaktadır.

Aḥmed'iň sözi günahkār özi
Toprağda gözü ‘afv eyle yā Rab

‘ADLI

Levh-i ledün okuyan ‘ilm-i ilāhīden sebk
Zerrece başında kalmaz maḥv olur hep mā sebk
Çün ledün‘ ilm-i demādem ḳalbine ẓulm olur
Neyler ol ‘ ārif billah yazmak okumak
Cān ü başıñ terkiñ o dahı Hakkı'ı sürsün ey göñül
"Len tenālü'l bira hatta tūnfikū"⁴⁸haḳ
Kıl ü ḳāl terk edüp daldan taraş et ḥabbeni
'Adliyā yeter okursun bāb-ı'aşkdan bir varak

[833a]

Muḥayyer
EŞREFOĞLI

Cemī‘ enbiyālardan Muḥammed cümleniñ şāhı
Yüzi nūrından alınmış felekler şems ile māhı
Yedi ḳat gökleri geçti ḳadem ‘arş üsüne başdı
Erişdi ḳabe-i ḳavseyne ṭavaf eyledi dergāhi
Anıñ seyri sülükünden melekler ‘aciz⁴⁹ oldılar
Ki biñ yıl varamazlar o bir dem vardu rāhi hemānim
Tecelli-i cemāliñi şolar kim gördiler bir kez
Añın çün ‘aşk ile da’im éderler derd ile āhi
Éderler derd ile cāniımı kurbān senin yolunda ey Aḥmed
Ne var bir kez yüzüñ görsem seher vaqtı sehergāhi
Bu Eşrefoglu Rūmi’niñ günahı çokdurur ǵayet
Şefā'at yā Muḥammed yuziñ şems ü ḳamer māhi

⁴⁸ Ayete atıfta bulunulmuştur. (Sevdiginiz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsınız. Her ne harcansanız Allah onu hakkıyla bilir.) Bkz. Kur'an-ı Kerim, Al-i İmran 92. ayet.

⁴⁹ ‘aciz: hayran. Bkz. Mustafa Güneş, Eşrefoglu Rumi'nin Hayatı- Eserleri ve Divanı, s.393 Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2006.

NAŞŪHĪ

Şafālар habeş édüp ‘arż-ı cemāl ét
 Kerem ét yā Resūlullah Kerem ét
 Cemālinden bize һabeş vişāl ét
 Kerem ét yā Resūlullah Kerem ét
 Dili permürde men ihyā édesin
 Göñül makşūd neyi irhā édesin
 Cümleniñ va‘dine ubkā édesin
 Kerem ét yā Resūlullah Kerem ét
 Ezel bezminde bilmisdik kemāliñ
 Fenā mülkünde cān ister vişāliñ
 Bu gönlüm bir şāfā étsün cemāliñ
 Kerem ét ya Resūlullah Kerem ét
 Şefā‘at mu‘dinisin kıl ‘atālar
 Cemāliñ tür-ı mahv étsün ‘atālar
 Naşūhī’ye vişālinden şafālar
 Kerem ét ya Resūlullah Kerem ét

[833b]

Nevā
YA ‘KŪB

Dil u cān hiç қarar étmez tecelli eyle yā Allah
 Eşkinden firār étmez tecelli eyle yā Allah
 Yandır ‘āşık һalālāti yandır şādık-ı mükālāti
 Cemāliñ fikrine düşdüm ehli cümleden geçdim
 Қanad açup saña uçdum tecelli eyle yā Allah
 Dil-i cānsuñ seyrān eyle Ken‘an iliñ virān eyle
 Yūsuf Mışır'a һān eyle tecelli eyle yā Allah
 Çün ‘aşkdir saña Yakūb yüzini göster aya maḥcūb
 Yine sensiñ saña maṭlūb tecelli eyle yā Allah

NŪRİ

Yanmakdan usamazam pervāne miyem bilmem
 Hiç şonuñı şaymazam dīvāne miyem bilmem
 Her şāmı seher zārim kevs eylemez ol yārim
 Bağmaz baña hünkārim bī-gāne miyem bilmem
 Kalbimde ocağım var bu sinemde dağım var
 Āteşde durağım var hep yāne miyem bilmem
 Dilhane hārāb oldu yıkıldı turāb oldu
 Her cānı bāb oldu vīrāne miyem bilmem
 Nūrī dem hīc̄r-i ḡam firḳatde (...)
 Fa'riyem bahrinde dürdāne miyem bilmem

[835a]

Hışar

NAKŞİ

Nūrı fahri 'āleme bir zerre olmaz āf-tāb
 Kemal-i tābīndan numūne güher yektāde-i tāb
 Pākiñe yüz sürmeğe müştāk ola 'arşin pīriñ
 Var kiyās et kimdir ol peygamberi 'ālicenāb
 Mazharı nūr-i tecelli ey İhudāvend-i 'azīm
 Şāhid-i dīdār-i Haķ sāhib-i hītāb-ı müsteṭāb
 Hamdülillah Ravża-i pākiñ ziyāret édeli
 Oldu ey Naḳṣi derūnum mülküne çok feth-i bāb

EMİR SULTĀN

Gerçi 'āşıklara şalāh neyledi
 Dertli olan gelsün dermān buldum
 Āh ile vāh ile cevelān éder iken
 Cāniminiñ içinde cānānı buldum
 Açılmış dükkānlar kurulmuş bāzār
 Cānlar mezād olup dellālda gezer

Oturmuş ümmetin berātin yazar
 Cevāhir bahş olan dükkāni buldum
 Akar gözlerimden kanlı yaşlar
 Zerrece gözüme görünmez cihān
 Deryālar cūş edüp kanmaz iken
 ‘Āşıklar kandıran ‘ummān buldum
 Emir éder ne hoşça bāzār imiş
 ‘Āşıklar cem’olup gezer imiş
 Cümleniñ maksamdu ol dīdār imiş
 Haḳḳ'a maḳbūl olan sultān buldum

Rāst

NAKŞİ

Merhabā ey şu‘le-i āyine-i sırr-ı Hüdā
 Merhabā ey şāhid-i dīdār-ı maḳṣūd-i evberi
 Merhabā ey mazhar-ı feyz-i cenāb-ı kibriyā
 Merhabā ey nām-ı pākiñdir Muḥammed Muṣṭafa
 Sidreden teşrifini tebṣir edüp biñ Halīl
 Şāniña yüz dört kitāb oldu şarāhatle delil
 Cadd-i pākiñdir Ḥalīl erz nūr-i cemīl
 Merhabā ey kurretü'l-‘ayneyn nūr-i aşfiyā
 Āh Nakşī bende-i kebir ser-defter ‘uşşāka kıl
 Estāniñda cemāliñ nūruna müştäk kıl

YŪNUS⁵⁰

İlāhî
 Koyun beni şeyh eteğinde yatayım
 Dönmezem şeyhimden yaña döneyim
 Yarıñ ol hażretden mahṛūm қalayım
 Naḳarāt

⁵⁰ Divanda yer almamaktadır. Bkz. Mustafa, Tatçı, Yunus Emre Divan ve Risaletü'n Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005

Münkerler yolum başarsa işde urğan işde kerdān
 Eğer dahı başımı da keserse (eyzan)
 Benim pīrim bir ulu kişidir üçler yediler kırkılar iṣidir
 On iki imamıñ sır yoldaşıdır naṣarat
 ‘Āşık Yūnus bu cihāna gelince araya derdine dermān bulunca
 Şeyhime hürmet édeyim tā ki ölünce

Naṣarat

[836a]

YŪNUS⁵¹

Ben dost ile dost olmuşam kimseler dost olmaz baña
 Münkirlер baküp gülüşür selām dahı vērməz baña
 Ben dost ile dost olayın cānimı felā ķilayın
 Ölmezden evvel öleyim dünyā bākī ķalmaz baña
 Ben bir ‘aşık-ı bī-çāreyim başdan ayağa yāreyim
 Bir ‘akılsız bī-çāreyim ‘aklımda yār olmaz baña
 Şanma şora ķaddelüyüm dost bağçesiniñ gülüyüm
 Tañrinin ‘abdal ķuluyum kimse bahā şaymaz baña
 ‘Āşık Yūnus bir nice dem fānī cihāni terk édem
 Yana yana dosta gidem perde hicāb olmaz baña

[836b]

Pençgāh

MIŞRİ⁵²

Gül müdür bülbül müdür şol zār u efgān eyleyen
 Ten müdür yā cān⁵³ mudur hem ‘arşu seyrān eyleyen
 Nār u bād u āb u һāliñ gel һaber vēr aşlunu

⁵¹ Divanda yer almayan bu şiir, Türk Musikisi Klasikleri İlahiler kitabında yer almaktadır. Bkz. Şengel, Ali Rıza, TMKİ, 1.cilt, 66,Kalem Matbaası,İstanbul 1979

⁵² Mecmuada 3.4.5.7.9.10.11.12.13. ve 14. beyitler yoktur. Bkz . Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,s.332, Akçağ yay.,Ankara 2008.

⁵³ Cān: dil. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,s.332, Akçağ yay.,Ankara 2008,

Kim bularuñ her birini emre fermān eyleyen
 Haň ne ma‘denden biter andan mu‘aden nebāt
 Kimdür anı gāhi ḥayvān gibi insān eyleyen
 Bāde birdür sāki bir meclīsdeki yārān da bir
 Bādeniñ keyfiyyetinü kimdür elvān eyleyen
 Ey Niyāzī kim vücūduñ terk éderse ol dürür
 Cümle yüzler içre ol bir yüzü seyrān eyleye

[837a]

‘Uşşak⁵⁴

Mecnūn'a şordılar Leylā nic'oldı
 Leylā gidüp nām-ı dillerde կaldı
 Benim göğnüm bir ḡayr-ı Leylā buldı
 Yüri Leylā git Mevlā'yı buldım
 Mecnūn 'arżūlayup Ka'be'ye vardi
 Halķaya yapuşup çok zārı կıldı
 Mecnūn Leylā dérken Mevlā'yı buldı
 Yüri Leylā git Mevlā'yı buldım
 Şu ben yalvarırken sen nāz éederdin
 Қanať urup yüce pervaž éederdin
 Cefāyı çok vefāyı az éederdin
 Yüri Leylā git Mevlā'yı buldum

[837b]

MIŞRĪ

Baňr içinde қatreyim baňr oldı ḥayrān baňa
 'Arş⁵⁵ içinde ʐerreyim 'arş oldı seyrān baňa
 Dost görenleri⁵⁶ çün 'ayān қalmadı bir şey nihān

⁵⁴ Mecmuada şairin adı şirin başında yazılmamıştır. Bkz. Mecmuua [337a]

⁵⁵ 'arş: ferş. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım, s.174 Akçağ yay., Ankara 2008,

Tūfān olursa cihān bir қaṭre tūfān baña
 Şüretde nem var benim siretdedir ma‘denim
 Қopsa kiyāmet bugün gelmez perişān baña
 Kaf-ı dil ‘ankāsiyim sırrıñ āşināsiyim
 Endişeler haşıyım ad oldiinsān baña
 Niyāzī’niñ dilinde Yūnus durur söyleyen
 Herkese çün cān gerek Yūnus durur cān baña

[838b]

Rehāvī

FENĀYĪ

Cān-ı dil şehrini ezelden eyledi yağmayı ‘aşk
 Ol vücūdun düşdi bu ‘ālemelere ǵavgayı ‘aşk
 Derde düşendi bilenler ehli derdiñ hālini
 Görince ‘akılları Mecnūn éder Leylā-yı ‘aşk
 Gel gülistānı seyrān édelim Haķ қafesden ey hezār
 Cennet қadısı ‘urūc ét bularsın ma’ivāyı ‘aşk
 Zāhir olup sır étmez ‘ālemelere fāş eyledi
 Hem dem oldun bu sırra nokta sevdāyı ‘aşk
 Çünkü mevcūd nuťk étmiş ‘ālemde ‘aşk-ı қā’imkām
 Bize bildirdi Fenāyī sırrı Mevlā-yı ‘aşk

Rehāvī

HAYFĪ

Bu gülüşde hezār-ı bī-nevāyım yā Resūlullah
 Veli ezārda һār-ı cefāyım yā Resūlullah
 N’ola olsam duācu sine’i derdi ihsānıñ
 Esiri derd-i ‘aşka mübtelāyım yā Resūlullah
 Nigāh-ı şikaktaň ǵaribi zār devr étme
 Yoluñda yine de kemter-i kebāyım yā Resūlullah
 Meded sendendir ey kāni şefā‘at bende ki yuhse
 Hużūr-ı Haķ’da maḥbūb-ı һaṭāyım yā Resūlullah

Yüzüm yun ‘arż-ı hāle ‘arşagāh var dokun
 Günahkārim giriftār-ı hevāyım yā Resūlullah
 Kerem kıl luṭf-ı ihsāniňla dilşād eyleyen zāri
 Hayfiy’im ķavinde bir gedāyım yā Resūlullah

[839b]

Rehāvī

MIŞRĪ

Dervīş olan kişinüň sözleri ‘ümrān olur
 Sālik-i Haķ olanuň rāhına bürhān olur
 ‘İlm-i ledün dersini ‘ārif olan kişiler
 Haste-i dil olanlaruň derdine lokmān olur
 Her seher efgān èdüp bülbülü ḥayrān éder
 Dīde’i giryān èdüp sîne’i püryān olur
 Beyt-i dili pāk olur zikr-i Haķķ’ı işidür
 Şabr u ķarārı gider işleri devrān olur
 Şem’-i cemāle döner pervānedür aşıkūn
 Münkerleri dahil éder kime söziñüz dēmez
 Yine işi anlara luṭf ile ihsān olur
 Şanma Niyāzî özüň dervīş olupdur seniň
 Dervīş olan kişiler söylece sultān olur

[840a]

Rāst

NŪRĪ

‘Aşkıňla cihān yetse luṭf ile ‘ināyet kıl
 Hicriňle bu cānim ħasta luṭf ile ‘ināyet kıl
 ‘Āşıklara ihsān ét derdlilere dermān ét
 Vuşlat yolın āsān ét luṭf ile (‘ināyet kıl)
 Ey raḥmeti çok Raḥmān ‘ālem gözime zindān
 Uçarsa ķafesden cān luṭf ile ‘ināyet kıl
 Raḥmān-ı raḥimsin ǵufrān-ı ā‘zimimsin

Şultān-ı kerimimsin luṭf ile ‘ināyet (kıl)
 Bülbül gibi berzārım dā’im ḫurup ağlarım
 Dahı kime yalvaram luṭf eyle ‘ināyet (kıl)
 Ey derdime dermānim ḫurbān yolına cānim
 Nem var dahı sultānim luṭf eyle ‘inayet (kıl)
 Bi-çāreleri yād ēt divāneleri ābad ēt
 Nūrī ḫulını şād ēt luṭf eyle ‘inayet kıl

[840b]

Der-makām-ı nikrīz

İLĀHĪ

Ey Ḫüdā’dan luṭf-ı ihsān isteyen
 Cennet içre ḥūri ḡilmān istemeyen
 Ni‘met-i pākīn cān-ı dilden dökülsün
 Mahż-ı nūr ḥaḳḍır ol zāti Hüseyin
 Olduğunca dünyada şāğ ve āsān
 Ol Resūlün ḍoḍḍığı şeb bī-gümān
 Leyle-i ḫadr meşābahdi bir hemān
 Yolmaḳ isterseñ cihānimdan emān
 Fikr ḫedüp dünyadan ol göçmeği
 Havż-ı kevşerden dilersen içmeği
 Cennetde ahır şirāṭı geçmeği
 Meclis-i mevlüdde ey velī meded
 Ḫanda ağladır ümmetisin maḳām
 Ol Resūl’e ver şalāt ile selām

[841a-b]

SEZĀYI⁵⁷

Ey şehīd-i kerbelā’da ağlayan
 Ağla ma‘temdir Muḥarrem’dir bugün
 Nār-ı firḳatle ciğerin dağlayan

⁵⁷ Bu şiir hareke kullanılarak yazılmıştır. Bkz. ekler.

Ağla ma‘temdir Muḥarrem'dir bugün
 Gece gündüz ey Muḥammed ümmeti ḫedelim cān-ı Yezid'e lāneti
 Gel dilersen ola Ḥaqq'ın rāḥmeti ağla, mā‘temdir
 Muḥarrem'dir bugün
 Her seher şanma şefkatle şebnemi anda ḫan ağlar
 Melekler ol dem-i ‘ālemi durdu Hüseyin'in ma‘temi
 Ağla ma‘temdir Muḥarrem'dir bugün
 Kimdir ol ṣāḥ-ı şehid-i Kerbela nūru çeşm-i
 Murteżā cedd-i pākidir Muḥammed Muṣṭafa
 Ağla ma‘temdir Muḥarrem'dir bugün
 Ey Sezāyī bilmiş ol Ṣāḥ Hüseyin cümleye
 Sevmekdir a‘nı farż-ı ‘ayn
 Şeksiz ehlullah oldu nūr-ı ā‘yn
 Ağla ma‘temdir Muḥarrem'dir bugün

[842a]

SİNĀN ÜMMİ

Meded Allah saña şundum elimi
 Bizi ol dost⁵⁸ Muḥammed'den ayırma
 Ey keremler kānı ḡanī celilim
 İbrāhīm'e dēdin dostum Ḥalīl'im
 Zāhirde bāṭında budur derd-i delilim
 Bizi ol dost Muḥammed'den ayırma
 Ebübekir ‘Ömer ‘Oṣmān ‘Alī'nin
 Buburhānidir anlar İslām yolunuñ
 Hürmetine yā Rab cümle veliniñ
 Bizi ol dost Muḥammed'den ayırma
 Enbiyā evliyā çıkışar köşkine
 İmām-ı Hüseyin'iñ ḫanı ‘aşkına
 Bizi ol dost Muḥammed'den ayırma
 Sinān-ı Ümmi sözi söyle gümānsız

⁵⁸ Dost: güzel. Bkz. Azmi Bilgin, Ümmi Sinan Divanı, s.201 Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,2000

N'èderler cesedi içinde cānsız
 Hūri ġilmān görünmez baña ansız
 Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

[842b]

NAKŞİ

Bugün ol 'ayda kebirdir n'olur kurbāna 'āşıklar
 Gireler cām'i gülgüne kayıralar cān-ı 'āşıklar
 Yağalar buşe-i 'aşkı ola rāzen-ı kāmildir
 Olurlar cevher ol ayrı ol kāni 'āşıklar
 Karar étmez düş oldum görüp ol şem'in rūyunda
 Yanar kandil 'aşk içre olur pervańe 'āşıklar
 Şarāb-ı 'aşk-ı dildār-ı içüp mihbān-ı dilden
 Temāmet aldırup 'aklın gezer mestāne 'āşıklar
 Geçer şekil-i behā meydān hemān pervaź urur bunlar
 Tenezzül étmez hiç şüret-i insān 'āşıklar
 Başın tevvāb eyledi Nakşî girüp meydāne 'aşık içre
 Salādır merd olan gelsün bugün meydane 'āşıklar

MIŞRİ⁵⁹

Ey enbiyālar serveri ey evliyālar rehberi
 Ey ins-ü cān peygamberi ehlen ve sehlen merhabā
 Allahu ekber şāna sultāna secāna
 Kad cāe⁶⁰ tābirhane ehlen ve sehlen merhabā
 Peygamber idin ol zaman yoğ idi 'ālemde şān
 Kurbān saña baş ile cān ehlen ve sehlen merhabā
 Sensin ol maḥbūb-i hūdā kılma şefā'atden cūdā
 Ahmed Muhammed Muştafa

⁵⁹ Bu şiir kaynaklarda Yunus Emre'ye ait olarak gözükmektedir. Fakat mecmuada şiir daha farklı kaleme alınmış olup şairi Niyazi Mısıri'dir. Bkz. ekler.

⁶⁰ Ayete atıfta bulunulmuştur.”Onlar kiyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir.(Ama öğüt almıyorlar. Kiyamet gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bkz. Muhammed suresi 18. ayet meali

Cümle nebiler geldiler pāyiñe yüzler sürdiler
Haqq’ı seniñle buldilar ehlen ve sehlen merhabā

EŞREFOĞLI

Bu gönü'l⁶¹ şehrini seyrān éderken
Dèdi baña sırrım seyrān içinde
Derde düşdüñ niçün dermān ararsın
‘Āşıklar derd arar dermān içinde
Mihneti rahat bil rahat arama
Rahat mı bulunur zindān içinde
İçüp ‘aşķıñ meyin şöyle mest ol kim
Divāne dēsinler agyptar içinde
‘Āşıklara karış ‘āşık ola gör
Ne gevherler vardır ol kān içinde
Aç gözini Eşref Haqq’ı zikreyle
”Fezkuruni”⁶² dērler Kur‘ān içinde

[843a]

‘Uşşak
NİYĀZĪ

Zāt-ı Haqq’dan⁶³ mahrem-i ‘irfān olan aňlar bizi
‘İlm-i sirdan ḥaber bī-pāyān olan aňlar bizi
Bu fenā gülzārına tālib olanlar aňlamaz
Vech-i pāki hüsnuñe ḥayrān olan aňlar bizi
Dünyevi ‘ukbāyi ta‘mir eylemekden geçmişüz
Her tarafdan yıkılıp vīrān olan aňlar bizi
Biz şol ‘abdalız bırakdık egnimüzden şalımuż

⁶¹ Gönül: gönlüm. Bkz. Mustafa Güneş, Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı- Eserleri ve Divanı, s.363 Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2006.

⁶² Ayete atıfta bulunulmuştur. Fezkuruni ezkürküm. (Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım.) Bkz. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 2.cüz.

Varlığından şoyunup ‘üryān olan (añlar bizi)
 Ƙahr u luṭfu şey’i vahidet bilmeyen çekdi ‘azāb
 Ol ‘ukbādan ƙurtılup sultān olan añlar bizi
 Zāhidā ayık yürürken añlamazsun sen bizi
 Cür’ a-yı şafī içüp mestān olan añlar bizi
 Halkı ƙoyup lāmekān elinde Mışrīya
 Şol cānlara cānān olan anlar bizi
 ‘Ārifin her bir sözünü duymaya insān gerek
 Bu cihāda şanmaki ḥayvān olan añlar bizi
 Ey Niyāzī ƙatremiz deryaya şaldık biz bugün
 Ƙatre nice añlasun ‘ummān olan añlar bizi
 Hulkı ƙoyup lāmekān elinde menzil ƙutalı
 Mışriyā şol cānlara cānān olan añlar bizi

MÜRİDOĞLI

Bugün bize vefālarla şafālarla Muştafa geldi
 Zahi zevk-i şefālarla şefāyi Muştafa
 Erişdik yāre ‘iyd oldı sevādan dil...oldı
 Bugün yevm olmaz oldı şafāyi Muştafa
 İster bād-ı şabā eyle ƙadrimi mücebba eyle
 Muhammed Muştafa eyle hezaran her cān geldi
 Müridoğluna һaletdir niçün gönlüm melālindir
 Gelen һitan risaletdir şafāyi Muştafa

[843b]

‘Uşşāk
 EŞREFZĀDE⁶⁴

Bu göñül şehrini seyrān édersen
 Dèdi sırrım baña seyrān içinde
 Derde düşüp niçün dermān ararsın

⁶⁴ Aynı şiir mecmuada [842b] olarak yer almaktadır. Sözcük kullanımında ve mısraların dizilişinde bazı farklılıklara rastlanmaktadır.

‘Āşıklar derd arar dermān içinde
 İçüp ‘aşkın meyin söyle mest ol kim
 Divâne desünler yağran içinde
 ‘Āşıklara karşı ‘āşık ola gör
 Ne gevherler vardır ol ḫa□n içinde
 Bu ‘aşk meydānidır bunda ār olmaz
 Başını top eyle meydān içinde
 Mihneti rahat bil rahat arama
 Rāḥat mı bulunur zindān içinde
 Açı göziñi Eşref Haḳḳ’ı zikreyle
 “Fez̄kurūni”⁶⁵ dèdi Kur‘ān içinde

‘Uṣṣāk

MIŞRĪ

Ey bülbül-i şeydā yine efgāne mi geldüñ
 ‘Azm-i gül edüp zār ile giryāne mi geldüñ
 Pervāne gibi āteşe dā’im cān atarsın
 Evvelde bu ‘aşk odına sen yane mi geldüñ
 Yağmur gibi yağar bela sen baş açarsın
 Cān vērmeye dost yoluna ķurbāne mi geldüñ
 Her şey çalışır bir şifatı eyleye ma‘mūr
 Sen cümle şifat ehlini virāne mi geldüñ
 Bir kimse seniñ olmadı hiç ħaliñ maḥrem
 Bilmem bu cihān içine yekdāne mi geldüñ
 Bu ħasta Niyāzī’ye şifā remzin èdersin
 Derde düşen derdine dermāne mi geldüñ

[844a]

Hüseynī

ŞEMSİ

⁶⁵ Ayete atıfta bulunulmuştur.”Fezkuruni ezkürküm”(Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım.) Bkz.Kur‘an-ı Kerim Bakara suresi 2.cüz.

Cānān eliniň gülleriniň bağı göründi
 Dost ikliminiň lâlesiniň dağı göründi
 Kayğu gecesi gitdi kamu қalmadı қorku
 Vuşlat gününüň gündüziniň ağı göründi
 Envâr-ı Muhammed doğuben tuțdı cihâni
 Şakkı'lı қamerin mu‘cize-i parmağı göründi
 Eyyüb'a dahı şıhhatiniň çağrı göründi
 Dil һastasınıň derdine dermânı èrişdi
 Şemsi'ye bugün dosyunun otağı göründi

NŪRĪ

Cemâliň Nûrı'nıň ‘âşıklarına kerem eyle kerem sultânım Allah
 Firâkıň nârınıň yankılarına kerem eyle kerem (sultânım Allah)
 Cigerler yandı ‘aşkıň âteşine cihân қандı efendim gözyaşına
 Neler geldi neler ‘âşk başına kerem eyle kerem (sultânım Allah)
 Yoğ oldu Nûrı'nıň külli vücûdı ne ‘aynı қaldı anıň ne şehirdi
 Efendim aña eyle lutf-ı cevdi kerem eyle kerem (sultânım Allah)

[844b]

Der-makâm-ı bayâtı

HÜDÂYÎ

Cân terkini urmadan cânâñ eline girmez
 Zünnârını kırmadan İmân eline girmez
 Ey laf urucu nâmerd âhen doğülür mü
 Olmadan esîr-i derd dermân eline girmez
 Şu gibi arınmazsan yèrlere sürünmezsen
 Taşlarla dögünmezsen ‘ummân eline girmezsen
 Nâz olur işi hûbuň çokdur ǵamı maḥbûbuň
 Sarbdır yolu maṭlûbuň ăsân eline girmez
 Sen bu yolu bilmedeň erkân edataip almadaň
 Sıdk ile կul olmadaň sultân eline (girmez)
 Her demde Hûdâyî'den ders okı me‘âlinden
 Sürçi sevâyi sen ‘irfân eline girmez

Der-makām-ı bayāti

BAĞDADĪ

Kenzi ezel uçmağa Lā ilāhe illāllah
 Fikr-i fāsed geçmeğe Lā ilahe illallah
 Ȧlbine vēren vefā göstermez şoñra cefā
 Dediysi ol Muştafa Lā ilahe illallah
 Va‘di maz̄har éder mah̄rūmlar niye söyler
 Gelin diyelim bekler Lā ilahe illallah
 Ne yakın Ȧoruna Ȧıraq Hâk budur
 Mü’minlere bu gerek Lā ilahe illallah
 Enbiyālardan mirāş ancaç bu Ȧaldı gelen
 Devlet budur et̄ hürsün Lā ilahe illallah
 On sekiz biñ ‘âlemeler cümlesi ikrar eyler
 Bağdadī Ȧayı neyler Lā ilahe illallah

[845a]

MIŞRĪ

Zulmet-i hicründe bī-dār olmuşam yā Rab meded
 İntizār-ı şubh-ı dīdār olmuşam yā Rab meded
 Gülşen-i vaşluñ nesīmin irgürüp bād-ı şabā
 ‘Andelîb-i bāğ-ı gülzār olmuşam yā Rab meded
 Kalmışam zindān-ı cism içre bugün tenhā garīb
 Bu Ȧafesde rüz u şeb zār olmuşum yā Rab (meded)
 Ȧol şarab kim āni şunduñ baña rüz-i elest
 Ol zamān⁶⁶ mest-hüşyār olmuşum yā Rab (meded)
 Vahdet ilinde seniñle yār idim n’oldu bana
 Keşret içre bend-i ağıyār olmuşum yā Rab meded
 Bu Niyāzî düşdi varlık cāhina Yūsuf gibi
 Al elim Ȧurtar ki nāçār olmuşum yā Rab meded

⁶⁶ Zaman: zamandan. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım,s.201, Akçağ yay., Ankara 2008.

Her ne yere⁶⁷ varsam yaşkar cānımı ‘aşk āteşi
 Yana yana külli pür-yān⁶⁸ olmuşum yā Rab meded

ZEYNEL ‘ABİDİN

‘Aceb miñāredir dünyā bilürken aldanır ādem
 Cihānīñ böyledir ħaliki zehürlüdir malı
 Dosta ya düşman malı ħalurken aldanır ādem
 Gelübdür emr-i rabbani olurken aldanır ādem
 Ne şāh ne gedā bilür bilinmez bir özge serdār
 Ecel ħalka ɣamū birbir gelürken aldanır adem
 Onca nicele canı yerirken aldanır adem
 ‘Aceb ġafletdedir insan eger derviš eger sultān

HÜDĀYİ

Hüdāyā cümle-i ‘ālem saña ‘aşık seni özler
 Melek cin ü beni ādem saña ‘aşık seni özler
 Seherde açılan güller öten şūrīde bülbüller
 Benefşelerle sünbüller saña ‘aşık seni özler
 Eger baġ u eger bostan eger sünbül eger reyhan
 Efendi hep baharistān saña ‘aşık seni özler
 Ɇamūnuñ maṭlabı birdir ‘aceb hālet ‘aceb sirdır
 Eyzan
 Ya niçin bazı kāfirdir sana ‘aşık seni özler
 Hüdāyi’ye ḫedip hālet vaşlıňla bulup izzet
 Efendi cümle mevcūdāt saña ‘aşık seni özler
 Eyzan

⁶⁷ Yere: nere. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım,s.201, Akçağ yay., Ankara 2008.

⁶⁸ Pür-yan: pür-nar. Bkz . Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, 2.basım,s.201, Akçağ yay., Ankara 2008.

[845b]

GÜLŞENİ⁶⁹

Çün doğup tutdı cihān yüzini hüsnüñ güneşi
 Kim ola sevmeye bu vech ile sen māhveşî
 Sen ey şāh-ı resûl uymayaniñ bitmez işi
 Bu leheb gibi anıñ tayyibat olur serzenişi
 Türki gördü ‘Acemî Hindî bilür bu ne kesen
 Hâşimisin ‘Arabîsin medenîsin Kureyşî
 Parmağından aķudup āb-ı revân içenmiş revân
 Nice yüz biñ kişiden ref^c édesin sen ‘aṭaşı
 Sen ümmide ḫul olan hür nağdirimdir ise
 Bende maķbûl olur şol Bilâl-i Ḥabeşî
 Velezzâhî vîrdiği velleyl oķurum sen bilene
 Gülşen vîrdi budur gül ü geda o ‘aşk

Bayātî

NAKŞÎ

Ayâsın şanma kim senden bu küffârı dehân söyler
 Veya terkîb olan ‘enşarı yaḥûd kim zebân
 Seni ol sâki bildirmek murâdîn ḫâṣtd éder Mevlâ
 ‘Enâşirdan giyüp bir ḫon yüzünden tercemân
 Şolar kim bilmedi nefsin ‘arifden almadı dersin
 Değildir Haḳḳ'a ‘arifler özün bilmez bilen söyler
 Seykahem rabbehem hümrân için ‘âşıklar ey Nakşî
 Érer ma‘şûkun anlar mekândan lâmekâن söyler
 Rahmânîm Rahîmîm Kerîm Allah

⁶⁹ Bu şiir kaynaklarda Ruşeni ismiyle yer almaktadır. Bkz. Ali Rıza, Şengel, TMKİ, 1.cilt,s.99, Kalem Matbaası, İstanbul 1979. Ayrıca bestesi İtri'ye ait olan bu şiir başka bir kaynakta güfte Ömer Dede şeklinde belirtilmiştir. Bkz. Semih Ayverdi, Yunus Emre ve İlahiler, s.17, İstanbul 1969

[846a]

YŪNUS EMREM⁷⁰

Evvel imāniñ bünyādı
 Kurulur zikrullah ile
 Ezelallahıñ biñ bir adı
 Okunur zikrullah ile
 Yüzünde yine güldeñ yana
 Dün ü gün Allah diye
 Kā‘be ķavsin o ednāya
 Varılur zikrullah ile
 Nice a‘lāyam nice gülem
 Mevlām seni ķanda bulam
 ‘Arş küresi levh-i ķashım
 Görülür zikrullah ile
 Yüri Derviş Yūnus yüri
 O lely-i Allahın yolu
 Terk eyle bu ķıl u ķāli
 Bulunur zikrullah ile

NİZĀMOĞLU

Bir dertliyim derdim vardır ya ben niye dönmemeyeyim
 İşim gücüm āh u zārdır ya ben niye dönmemeyeyim
 ‘Aşķıñ odı derdime yanar gören beni Mecnūn şanar
 Gökyüzünde āy gün döner ya ben niye dönmemeyeyim
 Yüzer eşti bacılar din yolunda du‘ācılar
 Ka‘bede döner hacılar ya ben niye dönmemeyeyim
 Müfti virir baña fetvā cānim ķurbān olsun aña
 Komaz beni bu ‘aşķ baña ya ben niye dönmemeyeyim
 Bu sırra münkirlər irmez münkir çok cemālin görmez

⁷⁰ Bu şiir divanda bulunmamaktadır. Bkz. Mustafa, Tatçı, a.g.k, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005

Çarh-ı felek döner dermān ya ben niye dönmemeyeyim
 Derviṣ Niżāmoğlu'nundur münkerleriñ eşi
 Evvel aḥır dönmek ḥakdir ya ben niye dönmemeyeyim

[846 b]

Der-maḳām-ı ‘acemşīrān
 SEYYİD CEMĀLĪ

Ḥulūsi Derviṣhan
 ‘İbret eyle baḳ baña ḫatremde ‘ummān gizlidür
 Hālī şanma sen beni cānumda cānan gizlidür
 Bu vücūdum gerçi zerre deñlü yokdurur zāhidā
 Līk her ẓerremde şems-i tāban gizlidür
 Şüretā bir bendeyim ki cümleden ḥor u ḥakir
 Ma‘beynde sırrımda hep bende sultāñız gider
 Cān gözüñ aç vakıt eyle muṣḥaf hısmında baḳ
 İncil ve Tevrāt zebūr ayet kur‘ān gizlidür
 Ey Cemālī ‘ārif ol görme tahi bu nutk sen
 Her kelāmum içre duy tevhīd-i ‘irfān gizlidür

Dermaḳam-ı ‘acemşīrān
 ȆAFŪRĪ

Ey sa‘ādet mülküñüñ Sultani
 Pişür ey enbiyā maḥbūb rabbel ‘ālemin
 Sensin ol Ser u ḥarāmı bostān feyz-i gözin
 Sā’ir luṭfuñda raḥat buldı ażḥāb gözin
 Eylemezdi meyve-i ṭubāya herkez iltifāt
 Sedr-i feyziñde olsa dost-ı ‘āşılk (...)
 Tarfenel‘ayn içre ‘arş u ferş seyretmez idi
 Hemişin ya leył-i pervāz étmezse rūh
 Enbiyā yı aşb‘ ḳudretde ḥātim eyleyüp
 Haḳ Te‘alā zat-ı pākin eyledi añi...
 Zāhir ve bāṭın umar senden bekā luṭfunı
 Ȇıl Ȇafūrī yā şefā‘at (...)

[847a]

NŪRĪ

Derde devā olmaz ise bī-çāre ķullar neylesün
 Dilde şefā bulmaz ise bī-çāre ķullar neylesün
 Ey pādişāh bī-nişān kūnhene ērmez ‘akl u cān
 Haberlerindeyken dü cihān bī-çare ķullar neylesün
 Қul bir že‘if ü bī-hāl ‘akıl aña olmuş ‘akıl
 Sensiz seni bulmaķ muhāl bī-çare ķullar neylesün
 ‘Uşşāka étmezseň birdir bī-çare ķullar neylesün
 Mevlā қabrimizse қulı Nūrī nice bula yoli
 Menzil ırakdır gāh ulı bī-çare ķullar neylesün

SEZĀYĪ

Bezm-i ‘aşk içre medāhı nūş éden şahaba biziz
 Tā ezelden mest cāmı һazret Mevlā biziz
 Zerremizden zāhir oldu nice biñ һurşidim
 Kişi bu şüretde baksiñ cümleden(...) biziz
 ‘Ālem-i emkāna geldiñ қatre oldukça bağıriken
 Қıl sefer mu‘nide görkim ka‘ri yok derya biziz
 Şor tā bu ‘ālemi sağrada itdiñse žuhur
 Bā‘is şıgar eyi ‘ālemi kübrā biziz
 Gerçi ădemden zuhûr étdin Sezāyī ǵalbe
 Ādemin ezharına ba‘is olan ăma biziz

[847b]

SEZĀYĪ

Cemāliniñ nūruna minnet-i güneş bī-nūr bağırıdır
 Güneş sensin ki zerratıñ nebilerle velilerdir
 Sen ol sultān ‘aklım risaletsin aya sordur
 Қamu şehler қapuñda bir gedān dahı kemterdir
 İşin altın éder һal-i dergehde eyleyen һezamet
 Nigāh-ı iltifatıñ ‘aşka kibrit-i ahmerdir

Yeter ‘uşşāka sen rāzı kim buyurmuşsun
 Seni görmek ile Haqqı görmek beraberdir
 Aya şah-ı resûl raḥîm et Sezâyî'dir demendiñdir
 Haqq'uñ bekler ķadımı hîzmetinde pîr-i perverdir

NİYĀZĪ⁷¹

Baķup cemāl-i yâre çağıruram dost dost
 Dil oldı pâre pâre çağıruram dost dost
 ‘Aşķıñ ile tolmuşum zühdimi yañılmışım
 Mest-i müdām olmuşum çağıruram dost (dost)
 Mescid ü meyhânede hânedede virânedede
 Ka‘bede puthânedede çağıruram dost (dost)
 Hep gorinen dost yüzü andan ayırmam gözü
 Gitmez dilimden sözi çağıruram dost (dost)
 Gökler gibi dönerim gün gibi dolanuram
 Derd ile eğlenirem çağıruram dost dost
 Ne yerdeyem ne gökde ne ölüyem ne zinde
 Her ⁷²yerde her zamân da çağıruram dost dost
 Geldim o dost ilinden қoқa қoқa gülinden
 Niyâzî'nüñ dilinden çağıruram dost (dost)

[848a]

SEZÂYÎ

Hażreti Haqq'ın hâbîbin sevili bir dânesi
 Sevdigi içün oldı ‘âlem hemişiñ divânesi
 Zât-ı-i pâkîndir sebeb bu ‘âlemin icâdına
 Olmasa teşrifîñ olmazdı cihân kâşanesi
 Yâ Resûlullah cemâliñ bize münaşâyeste kıl
 Tâ göñül olsun şerâbı ‘aşıkın müstenası

⁷¹ Mecmuda 4,5,6,7,8,9, ve 10. beyitler yoktur.Bkz. Kenan Erdoğan, a.g.k,2.basım,s.201, Akçağ yay.,Ankara 2008.

⁷² Her: yer. .Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mîsri Divanı,2.basım,s.201, Akçağ yay.,Ankara 2008.

Gāhi ‘aşķıñ maḥzuni olmuş Sezāyī ḡaliba
Hiç ‘emāret istemez bu gönlümüñ virānesi

[848b]

Der-makām-ı Kürdī

HÜDĀYĪ

İsteyen yarin ḥañ édüp varan
Bulsa dildärin şaklar esrārin
Baḳmayın cāna érdi cānana
Girdi meydāne terk édüp varan
‘Ārif ol adil ola gör kāmil
Ben din-i ḡāfil unutur yāren
Nas değil mi dostdan eğilme
Günden egleme bülbülüñ zārin
Yaradan döndi dostdan pırlığe yatdı
Dost ile étdi gizli bāzārı
Gel hüdāyi’den al ḥaber-i erken
Haḳḳ’ı isteyen ḳosun enkārı

[849b]

‘Acem

YŪNUS

Milk-i Bekā' dan gelmişem fāni cihānı neylerem
Ben dost cemālin görmüşem ḥuri cinānı neylerem
Vücut meyin cūr‘asın ma‘şūk elinden içmişem
Ben dost ḳoḳusun ḳoḳmuşam misk-ı ṭaṭarı
Ibrāhim‘im Cebrail’e hiç ihtiyyācım ḫalmadı
Muḥammed‘im dosta giderim ben tercümānı neylerem
İsma‘il‘im Haḳ yoluna cānimı ḫurbān eylerem
Çünki bu cān ḫurbān imiş ḳoço ḫurbānı neylerem
‘İsa gibi dünya ḳoyup günleri seyrān étmışem
Mūsa-i didār olmuşam benlen terānı neylerem

Dervîş Yūnus ma‘şūkun vuşlat bulunca mest olur
 Ben şîşeyi çalam taşâ namûsu ārı neylerem

‘Acem

MUHYÎ

‘Arż et cemâliñ göreyim ey māh-i tāb Muştafa
 Ref̄ et niķabıñ rüyını şems-i dırâḥşān Muştafa
 Haqq’ıñ sen oldun mużahrisen sen ḥamūnuñ rehberi
 Seni seven olur velî cümleden eykān Muştafa
 Seniñle oldu afitāb gönderdi saña Haq̄ kitāb
 ‘Āşkla fet̄ oldu bāb ey derde dermān Muştafa
 Medh eylemeñ seni mahal-i medâḥiñ oldu Zülcelâl
 Muhyî ķulına ķıl vişâl ey Haqqâ mihmân Muştafa

[850a]

MAHVÎ

Derūnumda olan hâlet-i fecâletdir anı bilmem
 Ezel cānimdan ecelmiş ne hikmetdir anı bilmem
 Bu gönlüm gâhi gûhândır vûcûdum cümle büryândır
 Akar gözlerimiñ yaşı ne hikmetdir anı bilmem
 Ȧarib oldum şu ‘âlemde meşâlemdir benim Mecnûn
 Cûdâ düşdüm o Leylâ’dan ne firkatdır anı bilmem
 Ȧariķ içre hayretde faķiriñ Maḥvî yâ Rab
 (...) cûdâ düşdüm ne hikmetdir anı bilmem

[850b]

Şabâ

‘ABDULLAH

Ravżana çün yüz süren bulur eman
 Alaman ey faĥr-i ‘âlem alaman
 Her gelen dîl-i hasta bulur taze cân
 Eyżan

Oldum ‘aşkıñla dér yarimden cüdā
 Tadħulī ravżana olmaz sezā
 Hamdullah ḥak nasib étdi baña
 Eylesen bir kerre luṭfuñla nażar
 Hiç derūnemde ķalur mī birikdir
 Қıl şefā‘at ḥaġħ’dan ey nūr-i basr
 Eyżan
 ‘Anda kim metfūn ola nāzeñ teniñ
 Cennet me’vadir rahim merkadiñ
 Derviš ‘Abdullah ġaribiñdir seniñ

Biñ iki yüz ḥoksan ṭoķuz sene
 Sālinde cümādi'l-evvel (...) üçüncü
 Yevm-i bazār ertesi günü sa‘at altı
 Yukarıdaki cümādi'l-evvel
 Kırklarında ķomşusu Ali ķapudan
 (...) aķdi
 İcra olunduğu iş bu mahalle derc (...)
 Oluna Mevlā mübārek ve mes'ud
 Eylesün amin cümād'il-evvel sene 1255
 28 (...) sene 1296

[851a]

NAKŞİ

Yā ilahi bilmezem bu nebideki sevdā nedir
 Yā seniñ ‘aşķin yolunda çekdiğim ġavġandır
 (...) vebalden söyleyen güher seniñ
 Ya göñül mülkünde şāhim calkanañ deryāndır
 Cümleden ‘ibret budur kim nefi‘olan bir nūriken
 Niceler alāya düşmez nice sende lānedir
 Evvel oldır aħiġ oldır żahid oldır tān ol
 Layistisat eyle imdi bilmış olanadır

Hem urup ھالکىنىң içinde zâhid-i hüzün bugün
 Cihân ezhâr eylenüp bu etdügi da‘vândır
 Étmişler gevâh-i қâfi Naşî’ya seyr ü şikâr
 Bilmediler mülk-i dilde bir cân-ı ‘ankandır

Sabâ

HAKKI

Seherlerde eser bâd-ı tecelli
 Uyan hey gözlerim vakıt-i seherde
 Seherde açılır ihsân güli
 Eyzan

Tarikat bağıñā girmek dilerseñ
 Haqîkat gülleriñ dirmek dilerseñ
 Cümle hażret görmek dilerseñ
 Eyzan

Seherdir ehl-i ȝikriñ cülûsgâhı
 Seherdir ehl-i vakıtın vakitgâhı
 Seherdir ehl-i derdiñ padişâhı
 Eyzan
 Yuyanlar çeşm-i berkden bu câni
 Seher vaktı görürler mâh-ı tâbı
 Göreñ aç Haqq’dan işit hîtabı

[851b]

Şabâ

FENÂYİ

Ya ehli estanıñ hastaya dâr-ı şifâ
 Şerbet vaşlıñ içenler buldu her derde devâ
 Bahır-ı rahmet-i қatresi yanında cümle maḥû olur
 Her nedenlü çok olursa bize cûrmle һaṭâ
 Ger ziyyâ-i şems zâtiñ érmez ise salına
 Nice қat‘ éder menâzil-i қanda érişir ‘aṭâ
 Maḥâz-ı fażlıñdan ehli vâkîf étse esrârına

Edelim her haliyle sırrı resüle iktidā
 Zerre görünmez Fenāyi iş bu ‘ālem ‘ārife
 Bir deyse vuşlatın iki cihān olmaz bah

[852a]

YŪNUS

‘Āşık oldum bugün meydān benimdir
 Benimdir hey pehlivān meydān benimdir
 Bu dem ‘aşkın şuyyla ġayı yudum
 Topı kim alısar cevgānimizdan
 Bugün meydānda ṭop cevegān benimdir
 Harāmiden benim korkum kūyum yok
 Bu cümle var dāt-ı Haqq’ dan benim
 Ebübekir ve ‘Ömer din uluları
 ‘Ali murtaza ‘Osmān benimdir
 Yūnus éder bugün iki cihānda
 Benim sultān ve kūl sultān benimdir

[852b]

Der-makām-şabā

SEZĀYĪ

Sır eyleyim Allah-ı göñüldür
 Tecelliħane vallahi göñüldür
 Yüri gözüme ya bende żar giryān
 Hūdā’nıñ ulu dergāhı göñüldür
 Żemin-i tende feyzi oldı sāri
 Semā-i şadırının mahi göñüldür
 Ne isterseñ yüri var ondan iste
 Muħakkak sırrınıñ māhı göñüldür
 Ra‘iyyet gibidir a‘żā Sezāyi
 Vucūd iķliminiñ şāhı göñüldür

YŪNUS

Ğaflet ile baña bir häl yöneldi
 Bir yeşil ‘ālem-i sultān görindi
 Gözümüñ gördiğin söylerim saña
 Bir yeşil ‘ālem-i sultān görindi
 Sancağı aķ idi döndi yeşile
 Uyandım kendimi doğdim taş ile
 Ehli bir dahı göster düş ile
 Bir yeşil sancaklı sultān görindi
 Derviş Yūnus saña sıdk ile ṭapar
 Daima yanar doğru yolından şapar
 Ey Allah’ım bizi anlar ile կopar
 Bir yeşil sancaklı sultān görindi

[853a]

NAKŞİ

Cemālin nūrına nisbet-i cihān şemsi değil zerre
 Zikirler muhber-i cüdandan sayılmaz kemterin ḫat̄re
 Deri-i dīvarınıñ taşın edinse bir gedā-i minnet
 Bulur ḫalbinde istığna başlanmaz ar idüp ..
 Ḥabibā isnatıñ yitikler éden kim olur ma‘dur
 Erişüp ḫadr ü alāya mürid şāh olur Mışira
 Kerimler sultānim ḫapuñ bendesidir Nakşī
 Anı redāyetim yanından rebuda olsun ġayra

Sabā

YŪNUS ⁷³

Ḩālet ile baña bir häl yöneldi
 Bir yeşil ‘ālem-i sultān görindi
 Gözümüñ gördiğin söylerim saña
 Bir yeşil ‘ālem-i sultān görindi

⁷³ Aynı şiir [852b]’de yer almaktadır. Fakat diğer şiirin ilk mısrasında yer alan halet sözcüğü gaflet olarak geçmektedir.

Sancağıн қaldı şöyle yürüdi
 Yüri kim içinde bağı erdi
 Dost Muhammed'in nûri 'rşî bürüdü
 Bir yeşil sancaklı sultân görindi
 Dervîş Yûnus saña şîdâ ile țapar
 Țapmaya anlar doğru yoldan şapar
 Allah'ım bizi anlarla կopar
 Bir yeşil sancaklı sultân görindi

[853b]

Şabâ

MIŞRÎ

Dervîş olan 'âşık gerek yolunda hem şâdîk gerek
 Bağrı dağı⁷⁴ yanık gerek cân gözleri açık gerek
 Alçakdan alçak yürüye țopraç içinde çürüye
 'Aşk âteşinde eriye altun gibi sızmak gerek
 Zikr-i Haķķ'a meşgul ola, yana yana tâ kül ola
 İsterse kim maķbul ola tevhîde boyanmak gerek
 İven kişi yol alamaz maķsûduń yine bulamaz
 Yoğ olmayan var olamaz varını țalatmak gerek
 Dervîşleriń en alçağı buğday içinde burçağı
 Bu Mîşrî gibi balçığı her bir ayał basmak gerek

İLĀHÎ

Hevâyı nefse cânım mübtelâdîr yâ Resûllullah
 İşim hep cümle cûrmi һaṭadîr yâ Resûllullah
 Seniń sünnetleriń bildim birini etmedim icrâ
 Baňa her ne cezâ olsa söz eder yâ Resûllullah
 'Aceb mi murğ-ı dil kim dost hasretinden figân iste
 Sen ol sultân-ı 'ali rabbe tahtı risâletsin
 Қadumuń ola 'arş üzre sezâ yâ Resûllullah

⁷⁴ Dahi: anun. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Misri Divanı, 2.basım,s.277, Akçağ yay., Ankara 2008.

Kerem kıl cürmim şefā‘at rūz-ı mahşerde
 Gılamañ cümleten maķbūl-i hübādır yā Resüllullah
 Yüziñ ferş eyleyenlerden zahi devlet mayındır
 (...) ümmetinden Muştafa’dır yā Resüllullah

[854a]

Şaba

‘AZİZİ

Ey cemāl-i Haķķ’ a tālib teveccüh eyle Mevlā’yi
 Ey vişāli Haķķ’ a rāgīb-ı teveccüh eyle Mevlā’yi
 Yine geldik bu dünyaya nażar kıl gör bu şafa ile
 Ne luťf oldu bu kibrāya teveccüh eyle Mevlā’yi
 Maķamını et mu‘alli teveccüh eyle Mevlā’ya
 Bu deryada olan ḡavvas olur elbette hāş-ı enhāş
 ‘Azīzī sende ayaķ baş teveccüh eyle Mevlā’ya

EŞREFOĞLI

Gāh gāh kendüme gelürem gāhi yavuklunuram
 Gāh yoğ ile yoğ oluram gāh varlıkda bulunuram
 Gāh deryālara⁷⁵ düşerem mevc urup taşra düşerem
 Nādan eline düşerem kem bahāya alınuram
 Gāh çıkaram bu göklere dönerem cezħ eyle yele
 Gāhi yürürem ay ile gāh gün ile dolanuram
 Gāh çıkaram ‘erķāna lebbeyk lebbeyk çağırıram
 Kurbān yerine gelüben koç olup boğazlanuram
 Gāh muṭi‘gāhi ‘āşıyem gāh ‘ālem gāhi hāşim
 Gāh Eşrefoglu Rūmī’yem bu dillerde söylenenürem

[854b]

EŞREFOĞLI

Nēdeyim şabır édebilsem dil-i cān o da yanar

⁷⁵ Denizlere: deryalara. Bkz. Mustafa, Güneş, a.g.k

Velī āh eylerisem kevn ü mekān o da yanar
 Bu bārı yarıyoz beni āh eyle zarım tütnü
 Bu iñledim nārına cümle cihān o da yanar
 Firaķınıñ oduna yanar idi ȳamū⁷⁶
 Yine haceriñ odına gün ü mekān o da yanar
 Beni vaşlıñdan ıraq eyleyüp cennete ȳoma
 Bu iñledim işidüp hür ü cāna o da yanar
 Kim ola şemi' yakın olmağı du'ayı èdene
 Nice yüz biñ pervāne-i revān o da yanar
 Eşrefoğlu yanar görindi kenarında Haqq'ın
 Dēmesünler ruhi ya ben o da yanar

YŪNUS EMREM

Eyyüb'am mübtelāyım derde dermān isterem
 'Āşıkım dil-i hastayım cānim cān isterem
 Ya'kūb'am Yūsuf için kıldım firāk
 Yūsuf'am zindan içinde fażl-ı rahmān isterem
 Tūr'una Mūsā'nıñ vardım dost cemālin görmeğe
 Gitdi 'aqlım taki oldum sırrı secān isterem
 Bir mekāna gelmişem ki ol benim yurdum değil
 Hızähl ile zulmāna érdim āb-i hayvān isterem
 Defter-i a'mālimi yükledim étdim istedim 'azm-i rāh
 Menzili maķşuda Haqq'dan emr-ü fermān isterem
 Yūnus Emre'm kimseler hiç bilmedi ȳaliñ senin
 Halimi 'arż étmeğe bir merd-i 'irfān isterem

[855a]

Bayātī

'AZİZİ

'Aşķıñ dādı gönlümde hiç gülmedim 'ömrümde
 Muhammed'i seyrimde aman göresim geldi

⁷⁶ Divanda misranın başında ya Rabbi sözcüğü yer almaktadır. Bkz. a.g.k

Terk eyledim dünyayı nedem gayrı sevdâyı
 Muhammed Muştafa'yı aman göresim geldi
 Dostum göster yüzini işideyim sözünü
 Hâk-i pâye yüzimi aman süresim geldi
 Müstakîm cemâlini bir gör hem vişaliñi
 Lutf-ı ‘azîz bendeki vuşlat zamanı geldi

Bayâtı

YŪNUS

Anca zâr eyler kim şol bülbül eyler
 Anda ol eylemen âh alâ gül eyler
 Yağar gülde görür dostuñ cemâlin
 Çağırıñ kim beni âh dili şol eyler
 Ne göründi şol Ferhâd'ın gözine
 Kayalar kesüp âh dosta yol eyler
 Ne gördü Leylâ'nıñ yüzünden Mecnûn
 Açıdup gözyaşın âb-ı sel eyler
 Ne göründi Şâh İbrahîm gözine
 Tacını tahtını âh târmâr eyler
 Bu dervîş Yûnus'uñ altın sözünü
 Nâdana söyleme âh kıızıl yol eyler

ŞEMSİ

Göster cemâliñ şem'ini yansın oda pervâneler
 Devlet değil mi ‘âşıka şem'ine karşı yaneler
 Ol hali çok a'lâ güzel yağmaladı göñül evin
 Biñ bağıla ‘aşk zincirin, boşanmasun divâneler
 Mescid ile medreseyi ışmarladık zâhitlere
 Hâkk'a ‘ibâdet etmeye yeter bize meyhâneler
 Biz mey'e tövbe etmişiz ağıyâr elinden içmezem
 Kudret elinle şun bize dolu dolu peymâneler
 Cevr-i cefâ çekmek ile Şemsî seni terk etmezem
 Sen şanma kim yüz şâha senden uşanalar seni sever

[855b]

Nevā

YŪNUS EMREM

Bilmem nèdeym ‘aşkıñ elinden
 Қanda gideym ‘aşkıñ elinden
 Diñle ʐarımı ʐodum ‘arımı
 Vérdim serimi ‘aşkıñ elinden
 Varım véreyim ʐadre èreyim
 ‘Üryān olayim ‘aşkıñ elinden
 Meskeñim ʐağlar göz yaşı ʐağlar
 Durmaz ʐan ağlar ‘aşkıñ elinden
 Қaddim yay oldı baǵrim nāy oldı
 İşim vāy oldı ‘aşkıñ elinden
 Yūnus'un sözi güneş imiş özi
 ʐan ağlar gözü ‘aşkıñ elinden

HİMMET

Uyan be hey ǵāfil hāb-ı ǵafletden
 ‘Ömrüñ geldi geçti ʐaberiñ var mı
 Bir ʐaber aldın mı sırrı vaǵdetden
 Murǵ-ı cāniñ uçdı ʐaberiñ var mı
 Azıǵıñ var mıdır yola gitmeǵe
 Dösegin ʐaźır mı serip yatmaǵa
 Ecderler kimi dem geçüp yutmaǵa
 Yérler aǵzin açdı ʐaberiñ var mı
 Ma‘şiyet yükünü aldın boynuna
 Hiç ölüm ʐorkusu gelmez aynıñña
 Yaķasız don biçer ʐaberiñ var mı
 Felek birkaç arşun bezden eynine
 Derviš Himmet senden evvel gelenler
 Kimisi ʐul kimi sultān olanlar
 Dünya benim mülküm deyip bilenler

Ecel cāmiñ içdi һaberin var mı
 Bir dār-ı miһnetdir burda қalınmaz
 Hem şoñı fenādır murād alınmaz
 Қāfile қalkınca geri dönülmez
 Kervān başı göctü һaberin var mı

[856a]

Bayātī
 MEVLĀNA⁷⁷

Olursa devletim hem dem қalursa tala'm yāri
 Vişale deгişdim hicr-i bāki Haкк ēr göre yāri
 Hezārin ederli şehvab ta'ma kesyari istese
 Özünden(...)yāri nazr-ı kim olmaya 'āri
 Saña ol dost içün düşman cefā iste taһammül կıl
 Gelin didār yine 'aşık gerek hoş gore her hāri
 Aceb haddince Mevlāna sözü Türkçe nazm eyler
 Kelāmindan olur ma'lum kişiniñ kendi mikdārı

FAHRİ

El can-ı dil peygambere 'aşık isen şallū 'ala
 Her kim şer'at dēr kurbiyete başarı қadem
 Mazhar olur lutf-ı Haкк'a şebha yok şallū 'ala
 Sünnetini peygamberiyet icra éder isen eğer
 Na'il olursan lutfuna hiç şebha yok
 Cümle neyler efzulī ahir zaman peygamberi
 İstedi bizi ümmet Haكк'a şükür şallū 'ala
 Takzim eyle tekririm ile leylü nehar hem şevkle
 Ey Fahriya her hal ile ezcān-ı dil şallū 'ala

YŪNUS

Şehitleriñ ser çeşmesi mü'minleriñ gözyaşı

⁷⁷ Kaynaklardan ulaşamadığımız bu şiirin Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait olduğunu varsaymaktayız.

Hasan ile Hüseyin'dir
 Kerbelā'nın yazılıları şehit düşmüş gazileri
 'Arşin iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin'dir
 Hażreti 'Ali babaları Muhammed'dir dedeleri
 Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'di
 Kerbelā'nın ta içinde nūr akaar siyah saçında
 Yatan al kanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir
 Dedesiyle bile varan Kevşer ırmağında duran
 Şusuz ümmetle şu veren Hasan ile Hüseyin'dir
 Derviş Yūnus dünyā fani bizden evvel gelen kāni
 Budur uçmağın sultāni Hasan ile Hüseyin'dir.

[856b]

Der-makām-ı 'arzyār
 NA'İLİ

Göñl-i bīgāneler ātaştadır yā Resūlullah
 Dér devlet ma'bendin cüdādır ya Resūlullah
 Şırdır zikr-i fikriñ cehde sen erbāb-ı tevhidiñ
 Siyah hākī zar eyler kimyādır yā Resūlullah
 Sözüñ makbūldür gāh şamed dilerler evşanıñ
 Şefi' hulk-ı Mecnūn-ı Hüda'sın yā resūlullah
 Ne deñlü Na'ilî şayān-ı terrib hīcrā olsa
 Cāna yekden şefa'at mültecā diler yā Resūlullah

Der-makām-ı 'arzyār
 ŞEMS-İ TEBRİZ

Bihamdiłlah dērem Allah alup 'aklīm fikrullah
 Dilimde zātin esmāsı baña üns oldı zikrullah
 Göñül āyinesi sūfī eger ķılar isen sāfī
 Açılur saña bir ķapu 'ayān olur Cemālullah
 Bu tevhidde murād olan kemāl-i zāta èrmektir
 Görünen kendi zātidir deģildir şanma ġayrullah
 Şems-i Tebriz bunu bilür eħad ķalmaz fenā bulur

Bu ‘ālem külli maḥvolur hemān bākī ḳalır Allah

[857a]

NİZAM ÇELEBİ

Vücud-ı enbiyā tesbih derki serāmdadır
 O tesbihe emāme-i güher zat Muhammed'dir
 N'ola olsa emāme ol dürri yekta
 Cem'i enbiyādan hem resülden zāt-ı muğarriddir
 Tecelli ḫedeli nūrullahdır rec-i hüvviyetden
 O nūruñ culūhgāhı tāk-ı çeşmim Ahmed'dir
 (...) tahtgāh leym‘ullah seyyidelkevnin
 Hübā (...)

MIŞRİ⁷⁸

Uyan gözüñ aç turma yalvar güzel Allah'a
 Yolundan iziñ ayırma⁷⁹ yalvar güzel Allah'a
 Her gēceyi kā'im ol hem gündüzü şā'im ol
 Hem ʐikr ile dā'im ol yalvar güzel Allah'a
 Bir gün bu gözüñ görmez hem ķulağıñ işitmez
 Bu fırsat ele girmez⁸⁰ yalvar güzel Allah'a
 Her vaqt-i seherde bir luṭfu gelir Allah'ın
 Ol vaqt uyanır ḳalbiñ yalvar güzel Allah'a
 Allah'iñ adın yad ḫet cān ile dili şād et
 Bülbül gibi feryād ḫet yalvar güzel Allah'a
 Gel imdi Niyāzı ile dergāha niyāz eyle
 Cānı vezār eyle yalvar güzel Allah'a

[857b]

⁷⁸ Mecmuada 4,5 ve 6. beyitler yoktur. Bkz.Kenan Erdoğa, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,s.201, Akçağ yay.,Ankara 2008.

⁷⁹ Ayırma: irma. . Kenan Erdoğa, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,s.201, Akçağ yay.,Ankara 2008.

⁸⁰ Geçmez: girmez. . Kenan Erdoğa, Niyazi Mısıri Divanı,2.basım,s.201, Akçağ yay.,Ankara 2008.

NŪRĪ

Tarikat kurup rahmāndır bu meydān özge meydāndır
 Həqiqat sırrı secāndır bu meydān özge(meydāndır)
 Gelir meydān-ı ‘aşıklar vücūd-ı ‘aşka yanarlar
 ‘Aceb münker ne şayıkłar bu meydān özge (meydāndır)
 Bu yol cāndan firağ ister çeker de nice dağ ister
 Bu ķābir ķalb sağ ister bu meydān özge (meydāndır)
 Bu meydānda şatılur cān bu meydānda şorulmaz ķan
 Olur her demde biñ ķurbān bu meydān özge (meydāndır)
 Bu yolda Nūrī Seden geç bu erkān içre sırlar aç
 Bu meydān içre ķalanlar saç bu meydān (özge meydāndır)

‘Aržyār

SEZĀYĪ

Ey ‘āşıķ-ı dildāde gel nūş ēdelim bāde
 Bir bāde gerek amma kim içelim me’vāda
 Sākisi ola Mevlā iķdāhi anıñ esmā
 Bir kerre içen ķat‘ā ġam görmeye dünyāda
 Her kim içer ‘āşıkdir yolında ol şadıkdir
 ‘Āşķ anlara lāyıkdır Mecnūn eyle Leylā’da
 İşit bu Sezāyī’den ne gördü fenādan
 Dost u cihānı gösterdi berāt-ı mücellādan

[858a]

BEKĀYĪ

Derūnum āteşi yakdı cihānı yā Resūlullah
 H̄ayālin tabiki dilde nihāni yā Resūlullah
 ‘Aceb mi nār-ı ‘aşķınla tuťuşsa bu delü cānim
 Tereħħüm ķıl seniñ vaqtı zamāni yā Resūlullah
 Қıłarsam bülbül-i asā gülşeniñde nāl u zāriñ
 Temennāyi vişaliñdir kemāni yā Resūllullah
 Bekāyi hak-i pāyiñe yüzüm sürmeğe ruhsat vér

Şalātiler selām eyler duhayı yā Resūlullah

‘Arzīyār

YŪNUS

İlhām ile dün gēce seyrētdim Muhammed'i
 Āyine-i ḫalbimde seyrētdim Muhammed'i
 ‘Emāmesi başında yeşil hulle eñinde.
 Dört yāriyle yanında seyrētdim Muhammed'i
 (...) şundi Muhammed mest etdi beni ġayet
 Haķķ'dan oldu ‘ināyet seyretdim Muhammed'I
 Katre-i ‘ummān buldum derdime dermān buldum.
 Dün gēce ḫadre ērdim seyrētdim Muhammed'i.
 Pervāneyim şem'ine şeyhim ‘azīzim ile
 Cümle ‘āşıklar ile seyrettim Muhammed'i
 Yūnus murāda ērdi zevk ile şafa kıldı.
 ‘Āşıķ ma’sukun buldu seyretdim (Muhammed'i)

[858b]

Dermaķām-ı ıṣfahān

EŞREFOĞLI⁸¹

Şular kim dost elinden içdi cāmı
 Olar bilmədi hergiz həs u ‘āmı
 Olar eseriñ dürür dā’im eylemez
 Olar fehm eylemez⁸² şac u şāmı
 Olara ḫorķu yok iki cihānda
 Olar gör Mısır-ı dār melāmı
 Olar ‘arş ile girse bir nefesdir
 Gezüp seyrān ēderler Rūm u Şam’ı
 Olarıñ şānına geldi Resūl
 Ki “lā ḥayfün aleyhim” Haķ kelāmı

⁸¹ Mecmuada 3,4,5,6 ve 7. Beyitler yer almamaktadır. Bkz. A.g.k.

⁸² Eylemezler: eylemez. Bkz. A.g.k.

Buları Eşrefoğlu Rūhiya şor
Oları göstere sāki medāmī

İşfahān
AKŞEMSEDDİN

Zahi cānañım münevverdir bugün nūr-ı mücellādır
Zahidliğim mu‘azzardır hevāyi ‘aşk-ı Mevlā’dır
Hārābat içre ‘uşşākı görüp ṭa‘an etme ey zāhid
Ki ol rüsvā-yı ‘aşk olmuş yanar derd dolar adın
Göñül dildāra vērenler cihānda ḫalmadı āram
Yürür avāre ser-gerdan geçer dünya ve ‘uqbādan
Temāşāsız tūyun-ı ‘aşķın nażar ḫılmadı aqyāra
Gir dā’im ‘aşk u şevķ ister uşanmaz o bu sevdādan
Cihāniñ macerasından koyupdur şanma ol ‘āşıķ
Du‘alımda ḥaber bilmez dahı ol ‘arşı a‘lāda
Hüda’niñ ‘aşķı çokdur Veli Akşemseddin kimi
Ḳani bir gerçek ‘aşık kim ya nevbedir derd-i Mevlā din

[859a]

‘Uşşākī
HESĀMĪ

Vaşl-ı feyz-i hüdayız ḥalveti ‘uşşākīyuz
(...) Muştafa yüz ḥalveti ‘uşşākīyuz
Cāriya (...) şafaya ḫul ve ḫurbān olmaktadır
Bende (...) ḥalveti ‘uşşākīyuz
Mektub-ı ‘irfāndan aldı ders ‘aşķı ṭagaddil
Ehli derde (...) ḥalveti ‘uşşākīyuz
Hażreti piriñ eşiği hanına yüz süreli
Hamdullah pīr-i şafayuz ḥalveti ‘uşşākīyuz
Tahtgāh dilde mi mimān oldı esrār-ı Hüdā
Her gürüha muktedāyuz ḥalveti ‘uşşākīyiz
Nūr-ı Ḥabeş (...)
Cümleden feyzin (...) ḥalveti ‘uşşākīyuz

[859b]

İşfahān

SEZĀYĪ

Seniñ derdiñle ey cānan cihān oldı baña zindān
 Gezersem gülistān içre görinür gözime gülhān
 Ya‘kūb dağ eyledi bağrım muhabbet āteşi amma
 Baña her dağ...göynür bir gül-i ḥandān
 Bir özge derde düş kimse bilmez aḥvālim
 Yürürum şor ḳahrim göñuldür...giryān
 ᜒGamım şādı hem dersimdir baña kerīm
 Yanalı ‘ālemin ḥulkı olur bu ḥālim ḥayrān
 Sezāyi nār-ı firḳatle yanup yakılmadır kāri
 Çeker büryān göñül sūzān gözümden ḫan akar her an

‘AZZĪ

Şāh ‘aklım velāytdir gürūh-ı kāderi
 Rāh-ı Ḥaḳda ȝevāliñin ümmetdir gürūh-ı kāderi
 Cümle erbāb tarīkat bülbul-i şurīdedir
 Añlar bağı letāfetdir gürūh-ı kāderi
 Dāmenin tuṭmuş buları sultān ‘Abdülkadir’in
 Müf̄her ehl-i sa‘ādetdir gürūh-ı kāderi
 Astān ḳadriye süren yüzin añlardan ol
 ‘Azziyā şāḥab selāmetdir gürūh-ı kāderi

Nevā

HACI BAYRĀM

N’oldı bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü ȝamıñla ḫoldı bu gönlüm
 Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm yanmada dermān buldı bu gönlüm
 Gerçege yandı gerçege yandı rengine ‘aşķıñ cümle boyandı
 Kendi de buldı kendi de buldı matlabını hoş buldı bu gönlüm
 Sevda-yı a’zam sevda-yı a’zam baña olupdur ‘arş-ı mu‘azzam
 Señin cānān mesken-i cānān olsa ‘acep mi şimdi bu gönlüm

Elfakrı fahri elfakru fahri demedi mi ‘ālemlerin fahri
 Bayrāmındı bayrāmındı bayrām édersiñ yār ile şimdi
 Hamd ü şenada hamd-ü şenalar dostla bayrām étdi bu gönlüm

[860b]

HİLMİ

Çalmışız derya-yı ǵaflet içre bītāb-ı revān
 Yā ehli kıl feyż ihsāniñ vizān
 Olmuşuz afitād girdāb-ı ‘aşiyān olaman
 Yā ehli kıl feyż-i işsāniñ vizān
 Genc tariḥ günahda կoma ser gerdān-ı ezār
 Gülşen tevfikına ér gör (...) perverdegār
 Ganber-i makşūd һandān içre bu rüzgār
 Yā ehli kıl feyż ihsāniñ vizān
 Ma‘ni mu‘ti (...) sensin ǵayrıdan yokdur ricam
 Genc bād odur lütfuñla beni kıl şād-ı gam
 Çalabım bir şār yaratmış iki cihān aresinde
 Bakıçak didār görünür ol şārin kenaresinde
 Nâgehān bir şāra vardum ol şāri yapılı gördüm
 Ben dahı bile yapıldum taş u տoprağ aresinde
 Şabirdleri taş yonarlar yonup üstāda şunarlar
 Mevlā’niñ ismiñ añaclar her taşun bir pâresinde
 Ol şehirden oklär atılır gelüp ciğere batılır
 ‘Ārifler sözi şatıldı ol şārin bāzāresinde
 ‘Ārifler bu sözi añaclar cāhiller bilmeyup dinler
 Hacı Bayrām kendi bekler ol şārin minâresinde
 Mestimindiñ Hilmi’i nāşade feyziñdir merām

HACI BAYRĀM

Çalabım bir şār yaratmış iki cihān aresinde
 Bakıçak didār görünür ol şārin kenaresinde
 Nâgehān bir şāra vardum ol şāri yapılı gördüm

Ben dahı bile yapıldum taş u toprağ aresinde
 Şabirdleri taş yonarlar yonup üstāda şunarlar
 Mevlā'nın ismiñ añaclar her taşun bir pâresinde
 Ol şehirden oklar atılır gelüp ciğere batılır
 'Ārifler sözü şatıldı ol şärin bāzāresinde
 'Ārifler bu sözü añaclar cāhiller bilmeyup dinler
 Hacı Bayrām kendi bekler ol şärin minâresinde

[861a]

'Acem

ĞAFŪRİ

Cün bahār ērüp şeñirlersiz revnākgir olur
 Âyet ta' Hüdāyi her varak tefsîr olur
 Bir zaman şir et gōñül makşûd istersen vaşūl
 'Âşık-ı şadık isen terk eyle hārabāhti
 Ey Ğafūri ṭalib-i didār olan şebibgar olur
 Nur-ı zikrullah Allah eyle ķalb kimin kim oldu aķ
 Şor tā ol şayān şim'āni yüzinde peyrā olur

NİYĀZİ

Tende cānum cānda cānānumdur Allah hū diyen
 Dilde sırrum sırda sübhānumdur Allah hū diyen
 Dest-i ķudretle yazılmış yüzüne ayāt-ı Haķķ
 Gönlümüñ tahtında sultanumdur Allah hū diyen
 Gēceler ta şubh olunca iñletir bu derd beni
 Derdimüñ içinde dermānumdur Allah hū diyen
 Cümle 'āzadan gelür zikr-i ene'l Haķķ na'resi
 Cism içinde zar-ı efgānumdur Allah hū diyen
 Yere göge şıgmayan bir mü'minüñ ķalbindedür
 Қatremiñ içinde 'ummānumdur Allah hū diyen
 Her kişiye kendinden aķrep olan dost zātidur

Ey Niyāzi dilde mihmānumdur Allah hū diyen
Ma‘būdum maķşūdum sultānum Allah

[861b]

Sallellahu ale’t-t...
Seyyidü'l-veled-i'l Adnān ... yā mevle'l-mevālī mevlām ya Alīm ...
Enbiyāların imāmı ... yā mevle'l-mevālī mevlenü yā Alīm ...
Sallellahu ale'n-nebiyyizevi'l-lisāni'l-'Arabiyyi
Tāhiru'l-hulki'l-celīl ... yā mevle'l-mevālī mevlenü yā Alīm ...
Enbiyāların imāmı ... yā mevle'l-mevālī mevlenü yā Alīm ...
Sallellahu aleyk yā Ahmed yā Mezīd yā Muhammed
Men ... nūreyk ... yā mevle'l-mevālī mevlenü yā Alīm ...
Enbiyāların imāmı ... yā mevle'l-mevālī mevlenü? ya Alīm ...
Sallellahu ale'l-kerīm sāhibü's-setri'l-'azīm Hādiyyü'l-şer'i'l-kavīm
Rabbü bi'l-hādi'l-emīr sāhibü'l-fazli'l-celīl
Abdike's-şāhi'l-hakīr ... yā mevle'l-mevālī mevlenü yā Alīm ...

[862a]

Şabā
YŪNUS EMREM

Menem zārı ƙalan ol yare ƙarşu
Göñülden cān vēren dildāra ƙarşu
Gēceler şubha dek ƙayrān u müstem
Oturup muntazır çün yāre ƙarşu
Seħergāhı ڏurub zārı ƙılarım
Şanasın bülbülem gülzāra ƙarşu
Bugün ݂urbetde қaldı Yūnus Emrem
Ki ‘aşķı söyledi aqyāra ƙar

Şabā
DERVİŞ ‘ABDULLAH

Rūzuna yüz süren bulurlar emām

Olaman ey fahri ‘âlem olaman
 Her gelen dil hasta bulur taze cân
 Olaman ey fahri ‘âlem olaman
 Eyleseñ bir kere luþfûnla naþar
 Hiç derûnumda  alur mı bir keder
  ıl şefâ‘at hâkda-yı burbaþr
 Olaman ey fahri ‘âlem olaman
 Oldum ‘aþkiñla diyârimdan cüdâ
 Tâ cenâb rûzuna olaman sezâ
 Hamdullah hâk naþib etdi baña
 Olaman ey fahri ‘âlem olaman
 Anda kim medfûn ola nâzeñ teniñ
 Cennet-i a‘lâya yanarız medfeniñ
 Dervîş ‘Abdullah (...) seniñ
 Olaman ey fahri ‘âlem olaman

EŞREFOĞLI⁸³

Cânumı ‘üryân édüp şaldum bu ‘aþk deryâsına
 Nagehân ‘aþkiñ şataþdum dürr-i bî-hemtâsına
 Mâsivâdan göz yumup gördüm anuñ dîdârıñı
 Kendi özümden el çeküp⁸⁴ gördüm fenâ şâhrâsına
  akul ister cennet hûri mi  usûr  ilmân ola
 ‘Aþkiñ hiç meyli yokdum⁸⁵ cennet na‘masına
 Eşrefoğlu reva mı bu ‘aþkdan  aber vîrdi yine
 Müdde‘inün hiç  ulaþ tutmaz  uri da‘vasına

YÙNUS

Her fecr anarsam seni kararım  almaz Allah’ım
 Senden  ayrı gözüm yaþın kimseler silmez Allah’ım

⁸³ Mecmuada 2,3,5,6,7,9,10 ve 12. beyitler yer almamaktadır. Bkz. a.g.k

⁸⁴ Yudum: çeküp. Bkz. a.g.k.

⁸⁵ Yokdur: yokdum. Bkz. a.g.k

Açılır bağ u bostanıñ okunur dilde destanıñ
 Seniñ baktığıñ gülisdanıñ gülleri şolmaz (Allah’ım)
 Sensin dillerde okunañ Sensin göñüllerde baki olan
 Senin ‘aşkına dokunan kendini bilmez Allahım
 ‘Aşık Yūnus seni ister luft eyle cemālin göster
 Cemlin gören ‘aşıklar ebedi ölmez Allah’ım

[863b]

HİMMET

Ne var derde düşdüm ise
 Göñül senden dermān ister
 Her gözümden şaşdım ise
 Eyzan
 Dar dünya keşretinden
 Kurtuluş yok mihnetinden
 Cenāb-ı Hāk hāzretinden
 Eyzan
 Tahsil edüp şeri‘atı
 Maḥkum tutup tarīkatı
 Geçüp rāh-ı haqīqati
 Derviṣ Himmet éder eri
 Ben de bulaydım dildarı
 Dil mulkünüñ şehriyarı
 Eyzan

HİMMET

Bad-ı şabāya şoranlarlar hayan eyler kandadır
 Allah Allah Allah
 Bilenler haber vērsünler hāyan éller kandadır
 Ol hicrim kapandı coşdu mücevrin
 Haddin aşdı diyar-ı kor teber düşdim
 Eyzan
 Hayli zamāndır şoraram bir dertli

‘Aşık ararım şalmadı şabra şararım
 Fikr ederim ‘aklim érmmez yürek şanar
 Taşar durmaz bilenlerde şaber vérmez
 Eyzan
 Derviş Himmet eder ahi ‘aceb görem mi
 Ol mähî seversen gözün Allah’ı
 Eyzan

[864b]

‘Uşşak
 EŞREFOĞLU⁸⁶

Nağkaşumuz bizi ezel bî-levn ü renk yazup durur
 Levh-i göñülden şayırınıñ naşşını hep bozup durur
 Kullab urup nâmında dün gün çeker kendizine
 Külli cihândan ser-te-ser bilmez meylimizi üzüp durur
 Yer gök dahı eylenmedin Kalu Belâ söylenenmedin
 Kendi cemâlin görmeğe göz görmezi düzip durur
 Bu Eşrefoglu Rûmî ‘aşık deryasınıñ mevcleri
 Taşdan şasa çala çala mahv eyleyüp ezüp durur

[Der-mâkâm-ı hüseyinî]

MIŞRÎ

‘Aşkuñ meyine ben şana geldüm
 Şevkuñ nârina hoş yana geldüm
 Şem‘-i tevhidi gördüm yakmışlar
 Gitdi şararum pervañe geldim
 Halqa-i zikri kurmuş ‘aşıklar
 Ben de şahniñda cevlâna geldüm
 Mecnûn’um bugün Leylâ derdinden
 ‘Akli neylerüm dîvâne geldüm
 Derd-i cânânuñ açdı yâreler

⁸⁶ Mecmuada 4,5 ve 6. beyitler bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

Bağrım üstünde dermāna geldüm
Ümmi Sinān'uñ ḥak-i pāyine
Sürmeğe yüzüm sultana geldüm
Yaramı bildüm yārumdan imiş
Bunda Niyāzī Lokman'a geldüm

[865a]

Hüseyni

MIŞRĪ

Zühdüni ko ‘aşka düş ehli hayān étsün seni
Pīr-i ‘aşka ķulluk ét cānāne cān étsiñ seni
Bir zamān bülbül gibi efğānuñ aǵdur göklere
Şol կadar կıl nāleyi kim gülsitān étsüñ seni
‘Ār u nāmūsuñ biraǵ şöhret կabāsından şoyun
Giy melāmet hırkasın kim ol niḥan étsün (seni)
Yüziñi yérler gibi ayaklar altında ko kim
Haǵ te‘alā başlar üzre āsumān étsüñ seni
Vérme rāhhat nefsuñe dā’im ǵazā-yı ekber ét
Ka‘be-i dil fetħ olup dāru’l emān étsüñ (seni)
Gel Niyāzī’nüñ elinden bir կadeh nūş eyle kim
Mahv édüp nām u nişānūñ bī-nīşān étsüñ (seni)

Hüseyni

DERVİŞ (‘OŞMĀN)⁸⁷

Žiyālar vērdi nūr ile dīl ü cāne seher ʐikri
Şafalar bahş édüp vaşl étdi sübhāne seher ʐikri
Seherde bülbül-i şurideveş efğāne başladı
Göñül mülküni döndürdi gūlistāne seher ʐikri
Gēceler sabaha dek zār ét göziñ yaşin revān eyle
Dilerseñ döndüre derdini dermāna seher ʐikri
Bizi ref̄ étdi esfelden ‘urūc étdirdi a‘lāya

⁸⁷ Mecmuada şairin adı yazmamaktadır.

Ulaşdırıcı sarayı ‘arş-ı Rahmān’ a şehir zikri
 Hamdullah ‘anásırı bend ü bağından ḥalās édüp
 Müyesser kıldı vuşlat Derviṣ ‘Oṣmān’ a şehir zikri

[865b]

‘ABDURRAHİM

N’oldı saña ey a göñül āteş-i ‘aşka mı uğradıñ
 Durmaz akar gözüñ yaşı ṭūfān-ı Nūh’ a mı (uğradıñ)
 Çalḳanursun derya gibi çağlarsın ırmaqlar gibi
 Āh édersin Ya‘kūb gibi ayrıliga uğradıñ
 Kurudun şol kolar gibi (...) meyler gibi
 Tuṭuşduñ gülhanlar gibi (...) uğradıñ
 ‘Arz eyleyen Haqq’ a özüñ mahv eyleyen kendi özüñ
 Tūr dağında Mūsa gibi nūr-ı Hüda’ya mı
 Başdan ayağa tuṭuşduñ tutmadan gül olup geçdiñ
 Ne yāvuz derde şataşdıñ āteş-i ‘aşka mı
 Hükm eyleyen (...) zincirler çeken devlere
 Süleymān beni gibi (...) şāha mı uğradıñ
 ‘Abdurrahim ters isen yürir iken sağ isen
 Cānlar alup başlar kesen heybetli şāha mı uğradıñ

HÜDĀYĪ

Ey nefsi sevm inşaf édüp démediñ yā Hū
 Ḳalbiñ günahdan pāk édüp démediñ yā Hū
 Hiç tebdil-i evşaf édüp démedin yā Hū
 Şimden gerü inşaf édüp diyelüm yā Hū
 Ahiret yolu uzakdir eyle bir azık
 Yoğ yerlere şarf édersin ‘ömriñe yazık
 Hamd ü şükür eyleyüp bil kendin ayrik
 Şimden gerü insaf edüb diyelüm yā Hū
 Haşr-i neşri ikrār édüp etmekle inkār
 Önündeki ile (...) elde fırsat var
 Haḳḳı değer ile Hūdāyī gel eyle tekrār

Şimden gerü inşaf edüp diyelüm yā Hū

[866a]

Hüseyni

CEMĀLĪ

Muhammed Cemâlî Halvetî

Suffe-i şadrında dâ’im ‘âşikîn inkâr hū
 Şâkiriñ şükri hū Allah zâkirin ezkârî hū
 Seniñ seyrine muhakkâk érmeye Cibrîl esir
 Olmasa anıñ dilinde dem müdem tekrâr hū
 Nâleden ney dil-i bağrim hū deyû nâlân éder
 Mevlevîler mesnevîler işledi eş'ârı hū
 Ravza-i hûdur makâm-ı Cemâlî Halvetî
 Tâ vücûdum mülküne keşf ola bu esrâr hū

KUL HİMMET

Uyan hey ǵafil hâb-ı ǵafletden
 Murg-ı câniñ uçdu һaberiñ var mı
 Hiç ölüm korkusunu gelmez âynına
 Felek birkaç arşun bezden eynine
 Yağısız don biçdi һaberiñ var mı
 Ağızın var mıdır yola gitmeye.
 Döseğin hazır mı varup yatmağa

MAHVI

Cümle işim oldu һaṭa iğfir lenâ yâ ze'l-atâ
 (...) ileyke ercü'lata iğfir lenâ yâ ze'l-atâ
 Uydum hevâya her zaman etdim günah küllü an
 Geldim kapuna el-amân iğfir lenâ yâ ze'l-atâ
 Bir կatre-i bahır-i kerem(...)kul-i muhterem
 Zenbim կamu olsun adem iğfir lenâ yâ ze'l-atâ
 Fikr-i կamu տul-i emel ‘ilmim dağı cümle cedel
 İhlâs ile yok bir amel iğfir lenâ yâ ze'l-atâ

(...)edem bī kemāl çokdur deyû cürmüm hemân
Mahvî değil zâhir nihân iğfir lenâ yâ ze'l-atâ

[866b]

Hüseynî

YŪNUS

Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicâb nedür
Çün ‘aybin yok göñli yüzün üzerinde niçâb nedür
Sen eyitdin ey Pâdişâh men Yehdil’lâhu limen yeşa’
Şerikün yok seniñ hâşâ şuçlu kimdir ‘azâb nedür
Raḥîm durur seniñ adın Raḥîmliğin bize dêdiñ
Mûrşîdleri müştiladın Lâ taķneṭu hîṭâb nedür
Yûnus bu göz anı görmez görenler hîdîf haber vîrmez
Bu menzile ‘akıl èrmez bu ķoduğun serab nedür

MIŞRÎ

Her neye baksa gözüñ bil sırr-ı Sübhân andadur
Her ne işitse kulağıñ mağz-ı Kur‘ân andadur
Her şeye mahlûk gözüyle baksañ ol mahlûk olur
Haķ gözüyle bak ki bî-şek nûr-i Yezdân anda(dur)
Keşret-i emvâca bakma cümle bir deryâ durur
Her ne mevci kim görürsüñ baĥr-ı ‘ummân andadur
Mazhar-ı tammî velî Ādem yüzidür şüphesiz
Künh-i zâti hem sıfâti cümle yeksân andadur
Haşr u neşr ile Şîrât u dûzaḥ u mâlik ‘azâb
Hem dâhi Rîzvân u cennet hûr u ǵilmân andadur
Görinen şanma Niyâzî’ niñ hemân sen mülküni
Göñli bir virânedir genc-i pinhân andadur

[867a]

Hüseynî

MIŞRÎ⁸⁸

Bugün Ya'kūb-ı ḫalbe Yūsuf-ı cāndan ḥaber geldi
 Kāmîs-i pür- nesîm ile o cānāndan ḥaber geldi
 Açıldı gözlerüm envâr-ı vech-i zül-celâlîden
 Dilâ bedr ol kim mihr-i dırâḥşândan ḥaber geldi
 Yerinme nâkîsum deyü kemâl ehlini gördükde
 Kamû noksânı tekâmil éden insândan ḥaber geldi
 Bu Mîşrî'nün vücûdî mîsrinuñ oldur şehîşâhî
 Ezelden tâ ebed ḥüküm-i Süleymân'dan ḥaber geldi

Hüseynî

MAHÎ

Derd ehli libâsını 'aşk ile giyen gelsün
 Zehrini şeker gibi ȝevk ile yiyen gelsün
 Ol günleri şâ'im hem geceleri kâ'im
 'Aşk âteşîyle da'im şabr ile yuyan gelsün
 Aldanma şakın Mahî heraline dünyaniñ
 Öz varlığını bir gün yokluğa şayan gelsün

[867b]

Hüseynî

MIŞRÎ

Ol menem kim vâkîf-ı esrâr-ı ilm-i âdemüm
 Kâşif-i genc-i ḥâkîkat hem hayatı-ı âlemüm
 Bende mahfî oldu ȝayb'ül ȝaybiñ esrârı hemîn
 Bendedür sîrr-ı emânet ana kenz-i mübhêmün
 Ben cemâl-i Haḳḳî'ı cümle şeyde zâhir görmüşem
 Bu merâyâya anînçün baktığımca ḥurremüm

⁸⁸ Mecmuada 4 ve 5. beyitler yoktur. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mîşri Divânı, II.basım, s.371,Akçağ,Ankara 2008

Cümle mevcûdâti verdüm ben vücûd u vâhîde
 Zât-ü esmâ ve şîfâtın ile hâlâ yek demüm
 Yerde gökde her ne kim var bağladur bâşı baña
 Âşikâre vü nihâne ben tîlsîm-ı â'zâmum
 Ben o Mîşrî'yem vücûdum mîşrîna şâh olmuşum
 Hâdişim gerçi velî ma'nâda sırr-ı akdemim

Şabâ

MIŞRÎ

Çandedür cehl ile ژulmet nefs-i şu'bânuñdadur
 Çandedür 'ilm ile hîkmet bil anı cânuñdadur
 ژulmet-i cehli bırak sen iste nûr-ı hîkmeti
 Cennetüñ ژevkîn dilersen cümle 'irfânuñdadır
 Belki vech-i Haqq'a mir'atdur özüñ bir hoş gözet
 Men 'arif sırrîndaki ma'den senüñ kânundadur
 "Küntü kenzen"⁸⁹ remzini bulduñsa sen de Mîşrîyâ
 "Külle yevmin"⁹⁰ hû'yu aña kim señün şanundadur

MIŞRÎ⁹¹

Yarab bize ihsân êt vuşlat yolunu göster
 Suretde կoma cân êt 'izzet yolunu göster
 Eyledi hevâ گaret oldı işimiz 'âdet
 Dergâhın ulu گayet կudret yolunu göster
 Nefsimi hevâdan kes կalbimi riyâdan kes
 Meylimi sivâdan kes կalvet yolunu göster
 Ta'lîm edüp esmâyı bildir bize eşyâyi
 Duymağça "ev ednâ"⁹²yi hîkmet yolunu göster

⁸⁹ Hadise atıfta bulunulmuştur. Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en unefe fe halaktel halka li uref (Ben bir hazineydim keşfedilmek istedim.)

⁹⁰ Ayete atıfta bulunulmuştur. Külle yevmin hüve fiy şen'nin.(Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister ve O her an yaratma halindedir.) Rahman suresi 29. ayet

⁹¹ Mecmuada 4 ve 6. beyitler yoktur.Bkz. Kenan Erdoğan,Niyazi Mîşri Divanı,II.basım, s.217,Akçağ yay.,Ankara 2008

Şol kim ola vuşlatda ḥalvet bula halvetde
Bu Mışrı'ye keşretde vahdet yolunu göster

[868a]

MIŞRĪ

Uyan ǵafletden ey dā'im⁹³ Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Döküp acı yaşı dā'im Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Kapusında ḫurup her bār yüzüñ dergāhına tut yalvar
Yürekden ḫıl demādem zār Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Seherlerde açılır gül anıñçün zār éder bülbül
Uyanup derd ile ey dil Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Açılar bāb-ı sübḥānı çekilür ḥānı sultānı
Dökülür feyzi Rabbānī Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Seherde ḫaluben her gāh yuziñ yere sürüp ḫıl āh
Ére luṭfu saña nāgāh Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde
Seherde uyķudan uyan Niyāzī durma derd ile yan
Ola kim érişe dermān Ḥaḳḳ'a yalvar seherlerde

SEYYİD SÜLEYMĀN

İsteyen cānanı meydāna gel meydāna
Terk édüp baş u cānı ḫurbāna gel ḫurbāna
Şebnem düşünce güle tabib érer bülbüle
Bülbül olup ben güle efgāna gel efgāna
Baḳma nefsiñ eline girme ‘ārif bağına
Tıfl-ı dildeñ ḫarına ḫurbāna gel ḫurbāna
Seyyid Süleymān bilse ḡaybı zāta bir sitem
Tennūreye girüben ‘üryāna gel ‘üryāna

[868b]

Der-maḳām-ı ḥiṣār

⁹² Ayete atifta bulunulmuştur. Fe kane kabe kavseyni ev edna.(Muhammed'e yaklaştı daha da yaklaştı iki yay arası kadar hatta daha yakın oldu.) Necm suresi 9. ayet

⁹³ Da'im: na'im. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. basım, s.350, Akçağ, Ankara 2008

SEZĀYĪ

Kapuna geldiler ümmet-i Muhammed
 Dilerler her hımmet şefkat Muhammed
 Cihāna Hāk Te‘āla kaldi ihsān
 Vücūduñ ayıt rahmet Muhammed
 Nebîlerle velîler bāb-ı Hāk’da
 Seniňle buldılar fa‘at Muhammed
 Sezāyī var կapusunda niyāz ét
 Seni red eylemez elbet Muhammed

[869 b]

MIŞRĪ⁹⁴

Nice bir besleyesiñ bu կadd ile կāmeti,
 Düşdüñ dünya զevkine unutduñ emāneti
 Duriş կazan yē yēdür bir gönül ele getür
 Yüz ka‘beden yigregdür bir gönül ziyāreti
 Kerāmetim var deyü հalqa sālūsluk şatan
 Nefsin Müslümān étsin var ise kerāmeti
 Nefsin Müslüman éden հaк yola doğru varır
 Yarın aña éderler Muhammed şefā‘ati
 Yūnus Emre’m sen dahı gerçeklerden ola gör
 Gerçek erenler imiş cemālinin ziyāreti

VAHİ

Sercücek müezzini
 Göñül olsun nevāñla muṭayyeb
 Bizi luṭfuñla mesrūr eyle yā Rāb
 İki ‘ālemde luṭfuñdur cev/cū? muṭalleb
 Bizi luṭfuñla mesrūr eyle yā Rāb
 Serāser cûrm-i ‘isyān-ı ḥaṭāyız

⁹⁴ Mecmuada şiir Niyazi Mısıri’ye ait olarak verilmiş; fakat şiir Yunus Emre’ye aittir. Bkz.Mustafa Tatçı,Yunus Emre Divan ve Risaletü’n Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı,İstanbul 2005

Esīr-i nefs mağlūb-i hevāyız
 Velī senden ‘ināyet-i mültecāyız
 Bizi luṭfuñla mesrūr eyle yā Rāb
 Deli Vahī giriftār-ı hevādır
 Deli dā’im talebkār-i rehādır
 Kavliñ kārı temennā-yı ricādır
 Bizi luṭfunla mesrūr eyle yā Rāb

[870a]

Būselik

NAHİFİ

Bülbül-i nālān olur çağırırım dost dost
 Ol güle ḥayrān olup çağırırım dost (dost)
 Her ne dērsem şüretā mafide ķasd-ı ḥüdā
 Vird ḫedüp dā’ima çağırırım dost (dost)
 Derd dilemeden eğer ister iseñ bir ḥaber
 ‘Aşkla şam-ı seher çağırırım dost (dost)
 Der şafā derdiyle ben dērim ihlās eyle
 Kabrim içinde bile çağırırım dost (dost)
 Cazibe’i ‘aşk vaşlıñ buldu Nahīfī-i kemāl
 Yūnus u Mışrī mişāl çağırırım dost (dost)

[870b]

Der-makām-ı būselik

HİMMET

Yine bir sevdāya düşdüm ‘aşķīñ elinden elinden
 Yine ‘umman olup ṭasdım ‘aşķīñ elinden elinden
 Seherlerde ağlayayım ciğerciğim dağlayayım
 Şular gibi çağlayayım ‘aşķīñ elinden elinden
 Āteş-i ‘aşk ile yandım iki cihāndanuşandım
 Gūyā bir Mecnūn'a döndüm ‘aşķīñ elinden elinden
 Özümi deryaya şaldım aña ḡavvās olup daldım
 Pırlikde ḥayretde ḫaldım ‘aşķīñ elinden elinden

Dervîş Himmet bî-çâredir cihân içre avâredir
Hem yüregi pür-yâredir ‘aşkıñ elinden elinden

Hüseyinî

ŞEMSİ

Vâşıl olmaz kimse Haqq'a cümleden dûr olmadan
Kenc açılmaz şol bir göñülden tâki pür-nûr olmadan
Sür çıkar gâyri göñülden tâ tecelli éde Haq
Pâdişâh konmaz sarâya hane ma'mûr olmadan
Haq cemâlî ka'besini ķıldı 'âşıklar tâvaf
Yerde ka'be gök yüzünde beyt-1 ma'mûr olmadan
Maḥv olanlarıñ kelâmî gâyrıdan gelmez velî
(...) enelhaq nice dêsün kişi manşûr olmadan
Mest olan mestâne geldi tâ ezelden (...)
Îcdiler 'aşkıñ şarâbiñ ab-1 enkûr olmadan
Bir 'acaib sevdâya düşmüş Şemsi yanıyor müdam
Haqq'a makbûl olmak ister halqa mansûr olmadan

[871a]

YŪNUS

Çalab nûrdan yaratmış cânını Muhammed'iñ
'Âleme râhmet saçmış adını Muhammed'iñ
Muhammed bir deñizdir 'âlemi tutup ȳurur
Yetmiş biñ peygamberler gölünde Muhammed
Tañrı arslanı 'Ali, sağında Muhammed'iñ
Hasan ile Hüseyin'i şolunda Muhammed'iñ
Dervîş Yûnus 'aşklıdır eksiklidir miskindir
Her kim yemez mahrumdur ȳevânını Muhammed'iñ

[871b]

‘Irak

MIŞRİ⁹⁵

Zāhidā şüret gözetme içeru gel cāna bak
 Vechi üzre gör ne yazmış defter-i Raḥmāna bak
 Muşhaf-ı hüsnünde yazmış Hüvellāh⁹⁶ āyeti
 Gel inanmazsañ gir okı mekteb-i ‘irfāna bak
 Hep mülāzim ķulluğunda bu cihānin şehri
 Kāpusunda Pādişahlar ķul olan sultāna bak.
 ‘Ālem anıñ hüsnünүн şerhinde olmuş bir kitāb
 Metnin isterseñ Nīyāzi şüret-i insāna bak

Tāhir

YŪNUS

Cānim ķurbān olsun seniñ yoluña
 Adı güzel kendi güzel Muhammed
 Şefa‘at eyle bu kemter ķuluña
 Adı güzel kendi güzel Muhammed
 Yedi ķat gökleri seyrān eyleyen
 Kürsiniñ üstünde cevelān eyleyen
 Mi'rācında ümmetini dileyen
 Eyzan
 Mü'min olanlarıñ çokdur cefāsı
 Aħiretde olur zevk u şefāsı
 On sekiz biñ ‘ālemin Muştafa'sı
 Derviš Yūnus neyler cihāni sensiz
 Sen ħaġi Peygamberin şeksiz gümānsız
 Saña uymayanlar gider imānsız

⁹⁵ Mecmuada 3,4 ve 5. beyitler yoktur.Bkz. Kenan Erdoğan,Niyazi Mısıri Divanı,II. Basım,s.268,Akçağ yay.,Ankara 2008

⁹⁶ Divanda Kul Hüvellah olarak yazmaktadır. İhlas suresine atıfta bulunulmuştur. Tevhidi açıklayan bir suredir.(De ki, O Allah'tır, birdir, tektir.)

Eyzan

[872a]

BAĞDĀDĪ

Dost yoluna ƙurbān olan
 Dergāhına yüzler süren
 Cemālini ‘ayān gören
 Olur leyil ü nehār ḥayrān
 Artar yüreğiniň derdi
 Āh-ı efğān olur virdi
 Kim ki vuşlatına érdi
 Diñle nedér dost bülbülü
 Zikr-i Haqq’ı oқurdılar
 Maһrem olan görür kali
 Dirseň ‘aşıkın hāli ne
 Ko zühdi döşü ‘aşk eline
 Gir nice tevhid bağına
 Ey Bağdadī seni senden
 Cüda kılma bir kez andan
 İçen vahdet şarābindan
 Eyzan

Tāhir

HİLMĪ

Ser-ḥulūs Dervīş Han
 ‘Ā‘lem-i cemi’l-verā Seyyidinā Muştafa
 Şāfi‘u rüz-i cezā Seyyidinā Muştafa
 Secde kend rüz-i arz(...)şefā‘at kend
 (...) merhūme rā Seyyidinā Muştafa
 Yā seyyidü'l-enbiyā Seyyidinā Muştafa
 Mu‘cez her dū cihān muktedî-i ins ü cān
 Ma‘den-i sıdk u şafā Seyyidinā Muştafa
 Bende Hilmî fakî hôhende ez-tūmed

Ey ki (...) Seyyidinā Muṣṭafa

[872b]

Şabā

SİNĀN ÜMMİ

‘Acep ḥayran oldum ‘aşķa uyāldan
 Yanup püryān oldum ‘aşķa uyāldan
 Ne aşşı farķ éderim ne ȝelyāni
 Külli virān oldum ‘aşķa uyāldan
 Şabr édeyim dérsem durmaz bu dilim
 Söyler ozān oldum ‘aşķa uyāldan
 Uçdı rahat կuşı miḥnet uyandı
 Derde dükkān oldum ‘aşķa uyaldan
 İlm ü hikmet ile doldu vücūdum
 ‘Ayn-i ‘irfān oldum ‘aşķa uyaldan
 Kimi derdli kimi éder uşlı
 Ḥalķa seyrān oldum ‘aşķa uyaldan
 Sinān Ümmi éder կalmadı bir ȝam
 Özge sultān oldum ‘aşķa uyaldan

[873a]

NİYĀZİ⁹⁷

Rumūz-i enbiyāyı vāķif-i esrār olandan şor
 Enel-Hak sırrını cāndan geçüp ber-dār olandan şor
 Yüri var ehl-i tecrid'i ‘alāyık ehliñ şor
 Añı cānı cihānı terk èdüp diyār olandan şor
 Dilā bu Manṭikuṭ Ṭayr'i fesāḥat ehli aňlamaz
 Bunı ancak yā ‘Aṭṭar u yaḥud ṭayrār olandan şor
 Anadan ḫoġma gözsüzler kemāhi görmez eşyāyi
 Niyāzī vech-i didārı⁹⁸ ulül-ebşar olandan şor

⁹⁷ Mecmuada divana göre 3. beyit yoktur. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s. 268, Akçağ yay., Ankara 2008

[873b]

DERVİŞ AHMED

Geçeyim ten ile cändan beni ‘aşkıñla şeyda kıł
 Ḥaberdär olayım sırdan beni ‘aşkıñla şeyda (kıł)
 Geçer varlık hicabından ki zevk ola vişalinden
 İçer vahdet şarābından beni ‘aşkıñla şeyda kıł
 Semā-i vecd-i haletle bu derviṣ Ahmed yaratup
 Ger nice ḥalka-i zikre beni ‘aşkıñla şeyda kıł

Tahir

MAHVİ

Bulmaķ isretseñ da’im sa‘adet
 Cānı göñülden Allah'a yalvar
 Čafletde ƙalma eyle ‘ibādet
 Cānı göñülden Allaha yalvar
 Aldanma zinhār fāni cihāna
 Taķvayı zikri ƙut eyle cānana
 Uçmaķ dilerseñ bāğı cenāna
 Cānı göñülden Allah'a yalvar
 Kaldır diliñden keşret-i hicābin
 Sırriñda oku vahdet kitābin
 İcmek dilerseñ vuşlat şarābin
 Cānı göñülden Allah'a yalvar
 Yokluğda yokla mefāyi mahvī
 Makşūd gele şoran iħvayi
 Merd ü dīrah ol gel iste Mahvī
 Cānı göñülden Allah'a yalvar

⁹⁸ Didarı: dildarı. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s. 268, Akçağ yay., Ankara 2008

[874a]

Tahir

SEYYİD NİZĀM

Cem'i derdlere dermān Muhammed
 Cihān-ı ten gibi aña cān Muhammed
 Zemini asūman olmaz idi peyda
 Seninki çün oldu envān Muhammed
 Günāhkār ümmetine kıl şefā'at
 Şu'al etdügi ġufrān muhammed
 Seniň seyyid Nizām oğlu kuluñdur
 Hiç ażad eyleme sultān Muhammed

[874b]

CEMĀLī⁹⁹

Benim zāhirde baťında penāhım
 Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir
 Kuluyum ben anıň kim ulu şāhim
 Ne dem қaldım dēse raħcu elinde
 Meded dēyince érişdi o demde
 Naziri olmayan lutf-ı keremde
 Eyzan
 Anıň medhinde kaşr-ı derlisānim
 Anıň dergahıdır darülemānim
 Bu ten içindeki cānimda cānim
 Eyzan
 Yüzün pāyına sür töprak misāli
 Muhammedsiz bulunmaz Hāk vişāli
 İki 'ālemde bir (...) Cemālī
 Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

⁹⁹ Bu şiir Cemali Divanı'nda yoktur. Bkz. Nihal, Karaman, a.g.k, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2002

[875 b]

ŞEMSİ

Cümle ‘ālem aşınā ben arada bīgāneyim
 Her işim ağıyar ile görkim ‘aceb divāneyim
 Bilmeyüp ta‘mir-i cism etdim veli ķalbim ḥarab
 Nişāneyim żulmetde ķaldım āb-ı hayvān isterim
 Girmeden derya-yı ‘aşka ṭaleb-i derd-i anayım
 Zatı mutlak çünkü yüz gösterdi ķaydı neylerim
 Қayda gözüm қaya èdem һakim eyle secānim
 Mey furūş oldum salādir ehl-i ‘aşka Şemsiyā
 Bendedir һamd-ı ezel gelsün gelen meyhənedir

Muhayyer

MIŞRİ

‘Āriflere esrār-ı Hüdā'dan һaberim var
 ‘Āşıklara dildār-ı bekādan һaberim var
 Ey firḳāt odına¹⁰⁰ yanuben bağırı göyünen
 Gel kim yarana dürlü devādan һaberim(var)
 Gel ölü isen sözlerime tut kulağın kim
 Ādem yüzü ol yüze muķabil dedi Ahmed
 Bu sözde olan remz u insāndan һaberim (var)
 Gir mekteb-i ‘irfāna okı Ādem'iñ ‘ilmin
 ‘Ālimlere bu ‘ilm-i künādan һaberim var
 Vechinde yedi fātiha āyāti yazılmış
 Ādemdeki āyāt-ı Hüdā'dan һaberim var
 Ādemde bulup vaşf-ı ilāhîyi Niyāzī
 Ol mecmā'-i evşāf-i amādan һaberim var

¹⁰⁰ Odına: odunda. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyāzī, Misri Dīvāni, II. Basım, s.268, Akçağ yay. Ankara 2008

[876a]

YŪNUS

Ğani Mevlām naşib étse gitsem ağlayı ağlayı
 Medine'deki Muhammedi görsem ağlayı ağlayı
 Delil yapışsa elime lebbeyk söyletse dilime
 İhrām bezini belime şarsam ağlayı ağlayı
 Hüccac döner yana yana ciğerciğim döndi kana
 Āb-ı zemzem kana kana içsem ağlayı ağlayı
 Akıdırlar hayvan kānīn kimse esirgemez cānīn
 Şol meydāna hac ḫurbānīn etsem ağlayı ağlayı
 Derviş Yūnus der cān ile Қul olmuşdur imānla
 Dilim zikr-i Kur'ānla varsam ağlayı ağlayı

YŪNUS

Ben bende buldum çün Haqq'ı
 Şekk-ı gümān nemdir benim
 Ben dost yüzün görmez isem
 Bu gözlerim nemdir benim
 Ol dost baña ümmî demiş
 Hem adımı ümmî komuş
 Dilim şeker gövdem kāmış
 Bu söyleyen nemdir benim
 Nūr oluban göze akan
 'Aşk oluban yürek yanam
 Söz oluban dilden çıkışan
 Söze en'ām nemdir benim
 Yūnus benem ümmî benem
 Dokuz atam dörtdür anam
 'Aşk oduna düşüp yanam
 Suķ-ı pazar nemdir benim

[876b]

ĞAFŪRĪ

Eden rāh-ı miḥnetde tegāyu
 Gül-i gülzārdır vuşlatda olur bu
 Göñül olsun o gülşende akaarşu
 Dēyelim ‘aşķla Allah yā hū
 Şolar bir gün olur ‘ömrün baharı
 Cihānı terk édersin (...)
 Söyleüp ayine-i dilden ǵabārı
 Eyzan
 Édem cān vaşlı bāde nūş
 Odum ile hep ferāmuş
 Ğafūrī eylesin bahr-i şafā-i cūş

Muḥayyer

MIŞRĪ¹⁰¹

Bilürse vech-i cānanı bu cism ü cānı neylerler
 Görünse şemsün envārı meh-i tābānı neylerler
 Bugünkü cennet-i ‘irfāna dahil olsalar ‘uşşak
 Yarınki va‘d olan һuri veya ǵılmanı neylerler
 Bugün a‘mā olan yarın dağı a‘mā olur elbet
 Açıagör cān gözin kim bī-başar nādānı neylerler
 Ne haşıl şol ‘ibādetden riyā vü ‘ucb ola anda
 Gider şırkı göñülden Hakk'a kim tuğyānı neylerler
 Şalāt-ı ehl-i ‘irfān kíblesidür şemme vechullah
 O veche կul olanlar ta‘at-i nokşanı neylerler
 Niyāzī küntü kenzen sırrını kendünde bulduñsa
 Süleymān tahtını yā hikmet-i Loğmanı neylerler

¹⁰¹ Mecmuada 4. ve 5. beyitler yoktur. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazî Mısıri Divanı, II. Basım, s.229, Akçağ yay., Ankara 2008

[877 a]

HÜVELLFYĀZ

Hezārān ḥam̄d ü minnet ol Hūdā'ya
 Beni cezb eyledi 'aşk-ı ilāhī
 Errenler bendesiym bī-riyāyım
 Olup mest zühd-i taķvādan cüdāyım
 Şerīatle tarīkat ma'rifetle
 Nedendir ayI meh āyine ruḥsārım
 Ḥakāyık-ı serlerinden āşināyım
 Ğam-ı hicrānla ben mübtelāyım
 Erişdi men 'arif sīrr-ı derūne
 Nazar kıl bātına baṭına zāhirde nem var
 Dahı 'ilm-i ledünne mübtelāyım
 Velī sūretde bir kemter-i gedāyım
 Melāmīyim mecāzib hem divāne
 Yitürdüm benliğim varlık Haqq'ındır
 Dīvāne düşmüşüm ben cān-ı fedāyım
 Cihān içre fenā ender fenāyım
 Niçün mağrūr olam 'ilm-i nukūşa
 'Anāşırdan giyüp bir eğreti ten
 O varlıkdān düşüp yolda ḳalayım
 Haḳīḳatde ebed muhklem bināyım
 Göñül levhine gir gör baḳ neler var
 Gel ey zāhid biraḳ kibr u inādı
 Saña bir güher-i yekta sunayım
 Elim ṭut gel yola ben reh-nümāyım
 Elest bezminden içdim cām-ı 'aşkı
 Bugün meydān-ı 'aşka rehber oldum
 O lezzetden mücellā pür-ṣafāyım
 Rızāyī' yim hem āl-i Muṣṭafā'yım

[877b]

Muḥayyer

MISRİ (164)

Aḥvāl serencāmum bu sā‘ate èrince
 Dényem saña icmālin tā gāyete èrince
 Biz beş er idik çıktıuk bir günde yola girdük
 Kırk yılda ere erdik bu şohbete èrince
 Her yānaya çalındıuk çoğ oları takındıuk
 Dört biliri bir kııldıuk tā kāmete èrince
 Çün kāmet alup ḫurduk divānına el ƙavuştırdıuk
 Vechini ‘ayān gördük bu ḥayrete èrince
 Tā‘at bu imiş ancaq rāhat bu imiş ancaq
 ‘İzzet bu imiş ancaq bu ḥizmete èrince
 Keşret idi bir oldı şüret idi sır oldı
 Zulmet idi nūr oldı bu āyete èrince
 Çün cān ile bir idik ebdān ile dağıldıuk
 Āhir ki deme érdik bu vahdetē èrince
 Biñ dört yüz kanat açdum altı yüz daḥı koşdum
 Tā on beşe dek uçdum bu ḥālete èrince.
 Dünyāyı n’èder ‘āşıq ‘uḳbāyı n’èder şādık
 Mışrī ola gör ayık sen vuşlata èrince

[878a]

NİYĀZĪ (37)

Ey göñül gel ağlama zar zarı iñleme
 Pīrden aldum ḥaberi ol bī-nişān sendedür
 Sendedür yarıñ eli sende açulur gülü
 Söyler bu cān bülbüli gül-i ḥandān esendedür
 Gezme gel bahṛ u berri kendüñde iste sırrı
 Cism ü cāna ḥakim éden gizli sultān sendedür
 Añladuñsa sen seni bildiñse cān ū teni
 Ğayı ne var ey göñül cān cānān sendedir

Ten tahtıdur bu cānı¹⁰² cān tahtıdır cānānuň
 Ey Niyāzī şübsiz ol bilişān sendedür
 Der-makām-ı muḥayyer būselik

HÜDĀYĪ

Çünkü mukşūdımız sensin ḡayıñ sevdāsını ķaldır
 Pāk eyle göñül hānesin kendi ‘aşķıñ ile ڏoldur
 Nice bir derd ile miñnet nice bir hüsnet ü firḳat
 Vaşlına vēr қābiliyyet çok ağlatdıñ bizi güldür
 İster seni cānim velî neylesin érişmez eli
 El şanur ‘aşķı deli kimse bilmez bu ne hāldir
 Eğer elinden geleydi çokdan maķşūdın bulaydı
 Bul ki lütfun olaydı çünkü bir bî-çāre ķuldur
 Hüdāyī-i derd ile yandı iki cihāndan uşandı
 Lūtf et esirge efendi raḥmet ü ḡufrānıñ ķaldır

[879a]

NİYĀZĪ¹⁰³

Ey çārh-ı dūn n'ettim saña hiç vērmedüñ raḥat baňa
 Göndermedin önden şoña āh miñnetā vah miñnetā
 Bendiñi¹⁰⁴ ăzād étmedüñ feryādına dād étmedüñ
 Bir dem beni şād étmedüñ āh veyletā vah veyletā
 Érişmedi dosta elüm raḥmāna varmadı yolum
 Çıkmadı başa menzilüm āh ǵurbetā vah ǵurbetā
 Kārum durur derd ile ǵam gitmez başımdan hiç elem
 Gülden cüdā bir bülbülem āh firḳatā vah firḳatā
 Niyazî derd ile hiç kimse yok hālin bile.

¹⁰² Canı: cānun. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyāzī Mīsrī Dīvānī, II. Basım, s.209, Akçağ yay. Ankara 2008

¹⁰³ Mecmuada 5 ve 6. beyitler yoktur. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Misri Divani, II. Basım, s.209, Akçağ yay. Ankara 2008

¹⁰⁴ Bendiñi: bendüñden. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mīsrī Divanı, II. Basım, s.209, Akçağ yay. Ankara 2008

Nälān olur¹⁰⁵ girdi yola āh rıhletā vah rıhletā

[880b]

Der-makām-ı dilkeş

Baba Rasūl Halvetī 600 sene

Pīr ‘Ömer oğlu Halvetī 60050

Mehmed Cemāl Ḥalvetī ṭokuz yüzde sene

90095

(...) baş Ahmet Şemseddin Ḥalvetī pīr....

Yūsuf Sünbül Sinān sekiz yüzde sene

(...) Emruddīn Uşşākī ṭokuz yüzde sene

Sene 100 Muslihiddin Muşa 90085

Eşher Muştafa merkez sene

[881b]

Hicāz

YŪNUS

Dün ü gün yalvarırım ben dostuma

Ben murādım Allah’ımdan isterem

Yarab sen irgür kulu kaşdına ben muradım (Allah’ımdan isterem)

Bilürem günāhim suçlarım çokdur benim bilürem

Benüm hiç kimseden isteğim yokdur ben muradım (Allah’ımdan isterem)

Gözsüz olan bu dünyayı göremez uzandığı yere èremez

Benüm mağşudum kimse véremez ben muradım (Allah’ımdan isterem)

Bir ismi Ahmet diledi ümmetin ol nūr-ı Ahmet

Şefā’at kıluben sındır Muhammed ben muradım (Allah’ımdan isterem)

Dervīş Yūnus cihān başına dardırışımız āh ile zardır

‘Aşıkın isteği ancak cemāldir

Ben muradım Allah’ımdan isterem¹⁰⁶

¹⁰⁵ Olur: olup. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209, Akçağ yay. Ankara 2008

¹⁰⁶ Bu şiir divanda yer almamaktadır Mustafa, . Tatçı, Yūnus Emre Dīvān ve Risaletü'n Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005

Hicāz
YŪNUS

Baña Haň'dan nažar oldı Haň ƙapusın açar oldum
 Girdim Haňk'ın ƙaznesine dürr ü gevher saçar oldum
 Devlet tacı başa geldi ‘aşk ƙadehiň bana şundı
 İçdi cānim andan ƙandı dādın aldım içər oldum
 Gerçekdir benim ƙasdım ben saňa dēdim ey dostum
 Bu nefsin başını kesdim (...) kaçar oldum
 Miskin Yūnus bilişeli cān u göñül verişeli
 Tapduk'uma erişeli gizli razım saçar oldum

[882a]

‘AZİZİ

‘Aşkiň meydanına ƙandıñ nolduñ a göñül nolduñ
 Yaķdın beni yandırdıñ nolduñ a göñül (n’olduñ)
 Bir yerde ƙarar etmez hiç kimseden ‘ar etmez
 Hekimler tımār etmez nolduñ a göñül n’olduñ
 Ğamkin dili şad eyle hem Mevlā’yi yād eyle
 Ƙalbini keşad eyle nolduñ a göñül nolduñ
 Gel imdi ey ‘Azizî sırrını dème ol kim
 Ahvâle olup mahrem nolduñ a göñül (n’olduñ)

[882a]

VĀHDİ

Felekler şem‘i rüyında yanar pervâne olmuşlar
 Aniñçün durmayup da’im dönerler yā Resûlullah
 ‘Aceb dönerken (...) eflâk èder da’im yakarlar cāñ
 Ma‘şûkdan gözü nemnâk èderler yā Resûlullah
 Firâkınla döker göz i(...)yā Resûlullah
 Sen ol sultan günin seyli ƙamu ‘âlemdir ‘uşşâkîn

Veli ‘aşkıñla cān vēren veliler yā Resūlullah
 Semālar eyleye devrān devrāmī Vahdi bir an
 Cemāliñ vaşf edüp suzān éderler yā Resūlullah

[882b]

İşfahan

EŞREFOĞLI¹⁰⁷

Raziyam derdine yārun ben şikāyet étmezem
 Kendi ḥalüm söylerem ġayri hikāyet étmezem
 Derd ü miħnet yoldaşumdur bu yola ‘azm édeli
 Dost belāsından başım bir dem selāmet étmezem
 Dost baña nefsüni ķahr eyle beri gel dèdi čün
 Nefsümü ķahr eyledüm hergiz ‘imāret étmezem
 Dost yüzini göstermeyeñ bildim ki benlikdir¹⁰⁸ baña
 Benliğim evini yakḍum čün ‘imāret étmezem
 Véreyüm¹⁰⁹ ‘aşıklara ‘aşkdan ḥaber şimden gerü
 Aşikāre gün gibi gizli işaret étmezem
 Söyle Eşrefoglu Rūmī derdüni ‘aşıklara
 Dème kim ben gizleyüm¹¹⁰ ‘aşk-ı melāmet étmezem

HİLMİ

Ezelden tā ebed mestāneyiz biz
 Cemāl-i şem’ine pervāneyiz biz
 İçüp ‘aşkıñ meyini dost elinden
 O ‘aşkla deli divāneyiz biz
 Görün Mecnūnves ‘ālemle rüsva
 Şanup ‘āklınca ol bīgāne yerir

¹⁰⁷ Mecmuada 3,4,5,6,7 ve 8. beyitler bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

¹⁰⁸ Benlikmiş: benlikdir. Bkz. a.g.k

¹⁰⁹ Ederem: vereyüm Bkz a.g.k

¹¹⁰ Gizlerem: gizleyüm Bkz. a.g.k

HaⱤikat nūrunı görmek dilerseň
Nazâr kıl Hilmî'ye āyineyiz biz

[883a]

YŪNUS

Cebraıl'ım selam eyle dostuma benim Muhammed'ım sırdır Ahmed'ım
Söyle gelsin çıkışın ‘arşım üstüne eyzan
‘Arşımı ṭonatdım gelsün göreyim kollarım halinden haber şorayım
Söyle gelsün ana cevap vêreyim eyzan
kendi nurumdan bırakdım anı ‘aşık oldum yine hem dün ü günü
Neylerem ben ansız iki cihânı eyzan
Ümmetini iki cehennem yakmadı eyzan
Ahmed’imdir enbiyâlarıñ başı göklere mûriddir ‘arşin naâkâşı
Yerde gökde iki cihân güneşi eyzan
Dervîş Yûnus severiz Muhammed’i her andıkça vêrelim salâvati
Kadir Allah anın haâkında dèdi eyzan

[883b]

‘Uzzal MIŞRÎ

Ey derde dermân isteyen
Yetmez mi derd-i dermân saña
Ey rahat-ı hân¹¹¹ isteyen
Kurbân olandır (cân) saña.
Yağma édersiñ varlığıñ
Gider göñülden darlığıñ
Mahveyle señ ağıyârlığıñ
Yâr olısar mihmân saña
Yüziñ Niyâzî eyle hak
Derd ile kıl bağırıñı çâk
Kalbiñ sarayıñ eyle pâk

¹¹¹ Hân: cân. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mîsri Divanı, II. Basım, Akçağ yay. Ankara 2008

Şayed gele Sultan saña

‘Uzzal

MIŞRİ¹¹²

Ey garib bülbül diyarıñ қandedir
 Bir һaber vər gül-i zarıñ қandedir
 Sen bu ilde kimseye yār olmadıñ
 Var seniñ elbet de yāriñ қandedir
 Artdı günden güne feryādıñ seniñ
 Ah ü efğān oldu mu‘tadiñ seniñ
 ‘Aşk içinde kimdir üstādıñ seniñ
 Bu seniñ şabr ü կararıñ қandedir
 Gökde uçarken seni indirdiler
 Çar ‘unsur bendlerine urdilar
 Nūr iken adıñ Niyāzī dēdiler¹¹³
 Sol ezel ki ‘itibareñ қandedir

[884a]

ĞAFŪRİ

Haqq’ā teslim etmeyen cānun besleyen
 Cān gözüyle görmeyen cānān eylesin
 Sıdk ile bir kemāliñ varđut eyleyen
 Bulmaç isterseñ eğer mevlā yolın
 Kalbin zikri döküp bağ dile
 Gence-i maķṣudıñı Haq’dan dile
 Kalb-i duha vər şafā-i tevhid eyle
 Dermāñ isterseñ eğer ‘irfāniñ ile
 Ko hevāyi ey göñül inşāfa gel
 Tā (...) bu ǵaflet şehve-i zelil

¹¹² Mecmuada 5,6,7 ve 8. beyitler yoktur. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyāzī, Mısrī Dīvānī, II. Basım, s.211, Akçağ yay. Ankara 2008

¹¹³ Dediler: kodular. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209,Akçağ yay. Ankara 2008

Ey Ȣafūrī oldu esrāra muḥal
Er görün vuşlat eline sır eyleyen

[884a]

NİYĀZĪ

Çıkup hüccāc ile gitmek ne güzeldir ne güzel¹¹⁴
O yollarıñ riyāżatı eridir hep ḥatî’atı
Vişaliñ hacc u lezzatı ne güzeldir ne güzel
O yollarıñ muğeylānı ‘āşıklarıñ gūlistānı
Hicāz¹¹⁵ yolu kārbānı ne güzeldir ne güzel
Medine şehrine varsam Habîbiñ ravżasın görsem
Eşigine yüzüm sürem¹¹⁶ ne güzeldir ne güzel
Geçüp ol yüce belleri çıkarsak başa yollarını¹¹⁷
Görünse Kā’be illeri ne güzeldir ne güzel
Nebileriñ nażargāhı velileriñ ƙarargāhı
Görürsem Kābetullahı ne güzeldir ne güzel
Niyāzī’ye naşib olsa varup maksûdunu bulsa
Şafā u zevk ile dolsa ne güzeldir ne güzel

[884b]

Der-maḳām-ı sehnāz

CEMĀLĪ

Muḥabbet lezzetin baş ile cānāndan geçenden şor
Muḥal vuşlatı iki cihānidan geçenden şor
Nişān şorma şakın esrār-ı Haḳḳ’dan ehli nefsine
Nişān-ı şīzen nişānin her nişāndan geçenden (şor)
Haḳīḳat özüne mi’rāci ṭoyum dérseñ a yā şūfi

¹¹⁴Güzel: güzeldür. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209,Akçağ yay. Ankara 2008

¹¹⁵Hicaz: Hicaz’un. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209,Akçağ yay. Ankara 2008

¹¹⁶Sürem: sürsem. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209,Akçağ yay. Ankara 2008

¹¹⁷Yollarını: yolları. Bkz. Kenan Erdoğan, Niyazi Mısıri Divanı, II. Basım, s.209,Akçağ yay. Ankara 2008

‘Ayān görüp yüzün Hākk’ın gümānidan geçenden (şor)
 Ana Hāk rahzeni bildim deyüp nuṭk eyleyen bilmez
 O rāhz-i hal edüp kāl ziyānidan geçenden (şor)
 Cemālī añlayım dērseñ eger sen gerçek o sırrıñ
 Fenā zevķine ērüp kām u şānidan geçenden (şor)

[885b]

Şehnāz

MIŞRĪ

Āşinā-yi ‘aşk olalıdan āh-ü zār eksik değil
 Keşt-i bahre demādem rūzgār eksik değil
 Yeri cennet baķdğı dīdār olursa ‘āşıkıñ
 Vechi nūrundan anı yakmağa nār eksik değil
 Şem-i ‘aşka Mışrīyā yandır özün yoğ ol müdām
 ‘Āşıkıñ her yokluğun üstünde var eksik değil

[885b]

Şehnaz

ŞEMSİ

Ol şeyhimin sözlerin ‘ārif olmaya bilmez
 Kırk yıl hizmet éderse tarīkatın bulmaz
 Hākīkatdır sözleri tarīkatsız bulunmaz
 Benim şeyhim pek ulu bir sözünde yanılmaz
 Ben āndayım ol bende bu sırrı kimse bilmez
 Ğayetle gözlenür aramıyla bulunmaz
 İki cihān kūtbudur ol bir yerde denilmez
 Fethü'l-ma'rīfdir kāvli remzleri bilinmez
 Şemsī gibi taķmışdır şimden sonra bulunmaz
 Herkes āni arıyor şudur deyū söylenmez

[886b]

Nühüft

MIŞRĪ

Hakk'ı seven 'âşıkların eylencesi tevhîd olur
 'Aşk oduna yanişların eylencesi tevhîd olur
 Halkın arasından çıkar tevhîd görse cân atar
 Bülbül gibi dâ'im öter eylencesi tevhîd olur.
 Allah ismin okur dili güder dâ'im doğru yolı
 Gerçek aradım velî eylencesi tevhîd olur
 Mışrîyâ uyan kişiniñ gider her güç işiniñ
 İçindeki cân kuşunuñ eylencesi tevhîd olur

[887a]

Nühüft

ŞERİFİ

Cemâliñ gülşeni feyz-i âtâdir yâ Resûllullah
 Habibiniñ pertevi bahş-i Hüda'dır yâ Resûllullah
 Cemî'-i kâinâtıñ rehberisin dér Haç levlâk
 Seniñ zâtın gözünü enbîyâdir yâ Rasûlallah
 Göridi cism-i câni ile gelirdi münkir imâna
 Seni ol gözle görmeyen 'amâdir yâ Rasûlallah
 Sen oldun yevm-i 'ukbâda şeff' mücrime bâ'is
 Şefâ't-i hasta sende devâdir yâ Rasûlallah
 Sür (...) Şerîfî bende kemter
 Rikâbında nebîler şevâdir yâ Rasûlallah

[888b]

Der-makâm-ı muhayyer

'ADLÎ

Mevt haberîñ işidicek yanesin benim dervîşlerim
 Pervâneler gibi her dem dönesim benim dervîşlerim
 Nefs-i hevâdan geçsünler cennet kapusin açsunlar

Kevser-i şerāban içsünler ḫansın benim dervīşlerim
 Emir Ḥakk’dan geldi bize sa’id defterin yaza
 Yarın şafi’ ola bize bilsün benim dervīşlerim
 Beş vakıti etdi emr ḫula tevhid zikrullah eyle
 Şeyḥim gelür dēyu yola baxsın benim dervīşlerim
 Ğaflet ile yatmasunlar eğri yola gitmesünler
 ‘Adlīyi unutma sevenler añsun benim dervīşlerim

[889a]

Havāmı serīka olmuş eşyā içün;
 Eşyā-i mesrūkun sārikı ma’lūm olmas içün bu āyet-i kerīme birkaç pāre kağıda
 yazup ve şübheli olan ādemlerin her birini ol āyet-i şerīfenin zahrına yazup beşer pārça
 koyup şuya birağa her ḫaṅgısının ismi şuyun yüzüne çıkışarsa ol ādem almış deyū cevāb
 vēresin gāyet mücerrebdır bi-iznillahi Te’ālā

Bismillahi’r-Rahmāni’r-Rahīm

Ve izā seeleke ibādī annī fe-innī karīb. Ücībü da‘vete’d-dā’i izā de‘ānī fe’l-
 yestecībū lī ve’l-yü’minū bī le‘alleüm yerşidūn.

[889b]

Der-makam-ı segāh

YŪNUS

Rumda Acemde ‘aşık olduğum
 Yemen illerinde Veysel Ḳaranī
 Allahīn ḥabībi dostum dēdiği
 Yemen illerinde Veysel Ḳaranī
 ‘Atası var idi ḥurma dalından
 Hırkası var idi deve yününden
 Gözlerin ḫermez idi Ka‘be yolundan
 Yemen illerinde Veysel Ḳaranī
 Yūnus bunda kendisi añda
 ‘Arzmānim ḫaldı Kā‘be yolunda
 Aşlını şorarsan ḫuran günüdür
 Yemen illerinde Veysel Ḳaranī

Segāh
EŞREFOĞLI¹¹⁸

Yüzüñi göreli ḥayrān olmuşam
Bilmezem ben benim ya sen olmuşam
Düşmüsem ‘aşk bahrine ḡavvās olup
Baḥr elimdedir süleymān olmuşam
Sırrımı bilmez benim ins ü melek
Sırr içinde ya‘ni piñhān olmuşam
Gerçi kim ben Eşrefoglu Rūmī'yem
Cümleniñ istedüğü ben olmuşam

[890a]

Segāh
MAHVİ

Sivā efkārını çün bīgönül mülkün ḥarāb étdiñ
Elim al düşmüsem kıldır meded Mevlāyı mihmānim
Emel arzusunu oda yaküp bağrum kebāb étdiñ
Eyzan
Hulüs üzre ‘ibadetle teveccüh eyleyem saña
Gelür ḫalbe sevi fikri ḫomaz hergiz beni yana
Dilimde ḫuvvetim yokdur cevab misk mi ana
Eyzan
İlāhi cümleniñ ḫasdı rızana olalar na’ıl
‘Inayet senden olmaz sırra yanmadır maṭluba vāṣıl
Kerem ya nebidedir andan biridir Maḥvī sa’ıl

¹¹⁸ Mecmuada 3,4,5,6 ve 7. Beyitler bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

[890b]

Segāh

MIŞRİ¹¹⁹

Bilmeyen bu süfün-i ken‘an bilmez ḫandedür
 Öz vücudu mülküñ sultān bilmez ḫandedür
 Mübtelâ-yı ‘aşk oluben bilmeyen cānânını
 Derdiyle devrān eder devrānı bilmez ḫandedür
 İçmeyen vuşlat şarâbın yār elinden her zaman
 Bī-nikriz ol māhiye kim ‘ummānı bilmez ḫandedür
 Bilmeyen ‘ilm-i izzeti dört kitabı okusa
 Zāhirā ‘ālimdir ol kur‘an bilmez ḫandedür
 Cān kulağıyla işit Muhyī Muhammed nuṭķıdur
 Kendi nefsin bilmeyen Rahmānı bilmez ḫandedür
 Ne Mîsrī’yim ne Mehdī’yim ne İsâ'yim e insanum
 Bu yanın da’ima şem'iñ velî pervânesiyem ben

Segāh

Bu ‘aşk bir bahre-i ‘ummāndır buna ḥadd-ü kenar olmaz
 Subhānallah Sultān Allah her dertlere dermān Allah
 Eğer ‘aşık isen yāre şakın aldanma aḡyāre
 Düşüp râhib gibi nāre bu gülşende yanar olmaz
 Subhānallah (Sultān Allah her dertlere dermān Allah)
 (...)Mansūr’un işine ḥalkı uşur mevşir başına
 Enel Hakk’ın savaşına bilenlere tımār olmaz
 Subhānallah (Sultān Allah her dertlere dermān Allah)

¹¹⁹ Mecmuada makamında belirtilmiş olan bu şiir divanda yer almamaktadır. Bkz. Kenan, Erdoğan, Niyazi, Mîsri Divanı, Erek Matbaası, Ankara 2008

[891a]

Hüseyni

YŪNUS

Be hey kardeş Hakk'ı bulam mı dersin
 Hakk'a yarar 'amel işlemeyince
 Bu sırrın ötesin duyam mı dersin
 Mürşid-i kāmille başlamayınca
 Değme kimse göñül evin düzemez
 Hakk'ının taqdīrini kimse bozamaz
 Deryalara dalup çıkışup üzemez
 'Aşkıñ deryāsını boylamayınca
 'Aşkın galib oldu yüreğim harlar
 'Aşkı olan 'arı nāmusu neyler
 Be hey Yūnus saña söyleme dérler
 Yā ben öleyim mi söylemeyince

Şabā

YŪNUS EMREM

Benim ol 'aşk bahrisi denizler ḥarān baña
 Derya benim ḫatremdir 'aşk oldı seyrān baña
 Yoğ iken ol barigāh, var idı ol padişāh
 Āh bu 'aşk elinden āh derd oldu dermān baña
 Kaf ṭağı żerrem değil ay ü güneş baña ḫul
 Hakk'dan aşlım şek değil mürşiddir Kur'ân baña
 Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldir ilim
 'Aşkdan söyler bu dilim ne ḫul ne sultān baña
 Şeri'at ehli ırak èremez bu menzile
 Ben kuş dili bilirim Süleymān söyler baña
 Yūnus bu alk içinde eksiklidir Ḥaḳ bilir
 Divāne olmuş çağırır dervişlik bühtān (baña)

[891b]

Hüseynî

EŞREFOĞLI

Baña sen cān yetersin cān gerekmez
 Seni gerek seni kevneyن gerekmez
 Seniñ fikriñ ile doldum temāmet
 Yeter derdiñ dahı dermān gerekmez
 Murādım sensin ey dost senden özge
 Sekiz uçmaك dahı¹²⁰ ǵilmān gerekmez
 Beni külli yitürdüm seni buldum
 Bu ben sensin öldüm ben gerekmez
 Ene'l Haك sırrını fāş eylerim fāş
 Melāmet olurum pinhān gerekmez
 Saña Dost 'aşkı Eşrefoglu Rūmī
 Yeter imān dahı imān gerekmez

[892a]

Hüseynî

YŪNUS

Ğaflet ile baña bir hāl büründi
 Allah dèrler bir meclise uğradım
 Tutuñ կulaк nakl eyleyem size
 Allah dèrler bir meclise uğradım
 Münadîler çağrışur zārara başlar
 Hāl dilince Haك'ı ｚikr éderler kuşlar
 Tevhid éder tağlar taşlar ağaçlar
 Allah dèrler bir meclise uğradı
 Münâdi sözünden tutulur կulaكلar
 'Arşı seyrān éder şaf şaf melekler
 Ol meclisde կabûl olur dilekler

¹²⁰ Huri:dahı Bkz.a.g.k

Allah dérler bir meclise uğradım
 Muhammed'iñ aşhābı yārenleri
 Anda hazır olmuş gördüm anları
 Vecde girmiş tarikat erenleri
 Allah dérler bir meclise uğradım
 Yūnus éder çok şükür Hakk'ı buldum
 Muhammed nūrı berk urur gördüm
 Ebübekir 'Ömer 'oşmān 'Alī hem
 Allah dérler bir meclise uğradım

[892b]

YŪNUS

Seyyāh olup şol 'alemde ararsañ
 'Abdulkādir gibi bir er bulunmaz
 Ceddi Muhammedi eğer şorarsañ
 'Abdulkādir gibi bir er bulunmaz
 Mevlām yüce devlet vērmiş başına
 Meşgūl olmuş yarādanıñ işine
 Allah ile (...)aşına
 'Āşıķıñ yüreği yanar tutuşur
 Çigleriñ var ise gel bunda pişür
 Her kanda çağırsam anda yetişir
 'Abdulkādir gibi bir er bulunmaz
 Cüdā dervîleri gelür dirilür
 Erkāniyla ihyāları sürilür
 Kudretullah'dan naşıpleri vērilür
 'Abdulkādir gibi bir er bulunmaz
 Anlardan kalmışdur yol erkān aşul
 Eteğin tutanlar olmuşlar vaşūl
 Ceddini şorarsañ hażret-i Resûl
 'Abdulkādir gibi bir er bulunmaz
 Cümle evlādına yeşil yaraşır
 'Aşkı gelir bu cānimə dolasır

Aña derviș olan Haqq'a ulaşır
 Eyzan
 ‘Aşık Yūnus nice çeker gayreti
 Üstümüzde hazır ola himmeti
 Oğul dēmiş ana Resūl Hażreti
 ‘Abdulkādir gibi bir er bulunmaz

[893a]

EŞREFOĞLI¹²¹

Cemāliñ seyredip ismiñ aندığım
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 ‘Aşkın ile paşlı gönlüm açdığını
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 Seniñ sözüñ hem vücuduñ muṭlakdir
 Şol iki cihānda gül yüzün akdır
 Yeryüzüñde ḥalifeleriñ çokdur
 Bize himmet eyle şeyh Abdulkadir
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 Saḥabeniñ yüreği yanar tuṭuşur
 Çiyleriñ var ise var anda pişür
 Her ḫanda çağırsam érer yetüşür
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 Nağıpları sancagini götürür
 Nice munkirleri yola getirür
 Ḥalifeleri yanında oturur
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 Müridleriñ ḥaṭalardan şaklarsın
 Munkirleriñ sır okuya oklarsın
 Kuṭbu zamānsın dört köşe beklersin
 Bize himmet eyle şeyh ‘Abdulkādir
 Eşrefoğlu Rūmī ‘aşkını elinde

¹²¹ Mısraların sıralanışı divandan farklıdır. Bkz. a.g.k

Kimse mahrum kalmaz seniñ yolundan
 Eğer bunda eger Bağdad elinde
 Bize himmet eyle şeyh 'Abdulkâadir

[893b]

MIŞRİ

Ey göñül gel Hakk'a giden râhi bul
 Ehl-i derd olup derûnî ilahi bul
 Cânîñ ilindeki şems ü mâhi bul
 Âdem iseñ şemme vechu'llâh'ı bul
 Kande baksañ ol güzel Allâhı bul
 Devlet-i dünyâya maqrur olma sen
 Lezzet-i câhîna mesrûr olma sen
 Anları 'izzet şanup hor olma sen,
 Âdem iseñ semme vechu'llâh'ı bul
 Kande baksañ ol güzel Allâhı bul.
 Gerçi Allâha 'ibâdet de güzel
 Zühd-i takvâ ve kanâ'atda güzel
 Halvet ehline kerâmet de güzel
 Âdem iseñ semme vechu'llâh'ı bul
 Kande baksañ ol güzel Allâhı bul
 Ol saña açmış durur dâ'im yüzin
 Sen yetürmişsin ha ararsıñ kendü izin
 Bi-cihet göstermiş eşyâda özin
 Âdem iseñ semme vechu'llâh'ı bul
 Kande baksañ ol güzel Allâhı bul
 'Arife eşyâda esmâ görinür
 Cümle esmâda müsemmedâ görinür
 Bu Niyâzi'den Mevlâ görinür
 Âdem iseñ semme vechu'llâh'ı bul
 Kande baksañ ol güzel Allâhı bul

[894a]

‘Iraқ

SA‘İD

Cemāliñ gösterüp güldür deli mahzutları şād èt
 Kerem kerāmetdür ‘āşıkların bir gülüyle gülyād èt
 Nedenlü siyahsam yüz sürüp dergāh ile geldim
 Beni de bendelerden yā Resüllullah tevdād èt
 Harab oldı ǵamı haber gele sultanım meded senden
 Vişalinle kerem ǵıl bende-i ma‘mur abad èt
 Karāratim Sa‘id ağu leşiniñ güllerindensin
 Demadem ni‘met (...) Muştafaya durma feryād èt

[894 a]

HAKKI

Yanup derd-i elemelerle
 Ağla göñül ağla inle göñül inle
 Gelür geçer bu demlerle gelür geçer bu demlerle
 Ağla göñül ağla inle göñül inle
 Derd ile güle mi enbiyā
 Muhammed’de göçdi evliyā
 Dar-ı fenādir bu dünya
 Ağla göñül ağla inle göñül inle
 Hakkı bu neşleri
 Ciğerini çün eyledi
 Yaşını (...) eyledi
 Ağla göñül ağla inle göñül inle

[894 b]

‘Iraқ

ÜFTĀDE

İlahi yāri ǵıl baña ki senden ǵayrı yādım yok
 Ne yüz ile varam saña günahdan ǵayrı kārim yok

Ne dervîşim ferâğatde ne tac-ı vahit
 Bu dar dehr-i ǵurbetde ǵarib oldum kârım yok
 Göñül yâr étdi cânâni gözüm yaşı çeker kâni
 Kuşum başıyla cânı bu yolda ihtiyadım yok
 Yine bir menzile érdim nedâmet bâhrine daldım
 Hayal-i ‘aşka կul oldum şabani կaram yok
 Beni ‘âsa yüzü կara ǵarib Üftâde bîyare
 Tutuşmuşum ki bir nâra yanmaca bir yanarım yok

‘Iraқ

NÎYÂZÎ

Zâhidâ şüret gözetme içeri gel câna baķ
 Vechiñ üzre gör ne yazmış defter-i Rahmâna baķ
 Muşhaf-ı hüsnüñde yazmış Қul hüvellâh âyetiñ
 Ger inanmazsañ gir okı mekteb-i ‘irfâna baķ
 Hep mülâzim կulluğında bu cihâniñ şâhları
 Pâdişâhlar կapusunda կul olan sultâna baķ
 ‘Ālem anıñ hüsnünүн şerhinde olmuş bir kitâb
 Metnin isterseñ Nîyâzi şüreti insâna baķ
 Zülfünüñ her bir telinde bağlı biñ Mecnûn gör
 Hat्तînuñ ilindeki yüz biñ meh-i tâbâna baķ

[895a]

İLÂHÎ

Her seherde feryâd idüp ötersin
 Bülbül feryâd étme bağrim delindi
 Sen de ǵurbetlik eyle bağrim delindi
 Bülbül feryâd étme bağrim delindi
 Feryâdiñ aňladır ǵaǵ ile ǵaşı
 Deryâlar akar çeşmimiñ başı
 Yaķdı beni yine ölüm âteşi
 Bülbül feryâd étme bağrim delindi
 Üstümüzden öne öne geçersin

Eski yeni yaralarım açarsın
 Seniň hūd қanadıň vardır uçarsın
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi
 A bülbül feryādiň bağırsa çıktı
 Nice yanmışların bağırını yakdı
 Şāhmerān seniňyavriň mı կapdı
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi
 Sen söylersen ben sözünü düreyim
 Göz yaşından yollarımı göremem
 Derdim çokdır kimselere diyemem
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi
 Kendi kendim āteşine yandırdıň
 Gözlerim yaşını қana döndürdiň
 Nice ana yiğid oğlan gönderdiň
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi
 Yine öldi yüreğimiň yaresi
 Ahımla ڈoldı yer gök arası
 Kara yérde yatur cānim pāresi
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi
 Bülbül feryād ètme vazgel bu işden
 (...) sağ olan başdır
 Ölüm ayırrı қardaşı қardaşdan
 Bülbül feryād ètme bağırm delindi

[895b]

EŞREFOĞLI¹²²

Ey gönül var kim bu dertden sen һaberdär olmadın
 Anun cündir bu yolda sen çekerdär olmadın
 Ey gönül var kim benimle dosta karşı yanmadın
 Çok cefalar eylediň baña vefadär olmadın
 Ben diledim dost zülfün boynuna kılam kemend

¹²² Divanda bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

Sen perişānlı édüp ol dara berdār olmadın
 Eşrefoğlu Rūmī ile yoldaş oluben ey göñül
 Geçüben assı ziyānı dosta gider olmadın

[896a]

Bab her kim bu āyeti şu üzerine okuyup ol şuyla ḡasıl eylese nice iki millet ana ne étseler
 hiçbir kılına dahı hāṭa gelmeye ol āyet-i kerīme budur:

Bismillaḥi’r-Rahmāni’r-Rahīm

“Ve կul cāe’l-ḥaḳḳu ve zeheka’l-bātil ḫinne’l-bātīle kāne zehūkā.” Ve a’lā ālihī ve saḥbihī
 ecma’īn.

Āmīn

Bu iksir içün tertīb

<u>Dar Fülfül</u>	<u>karanfil</u>	<u>Tarçın</u>	<u>Ak Zencebil</u>
1	1	1	1
<u>Hindistān Cevīzi</u>	<u>Afyon</u>	<u>Diş...</u>	
1	1	1	1

Bālā muharrer eczāları hal edüp ... ve ... ile ḥamur edüp āndan yüz yirmi i‘māl édeler
 sonra her güne... üç sā‘atde bir bir dāne istihsal éde ‘āyet mücerir.

[896b]

EŞREFOĞLI¹²³

Vārını vēr dost derd-i Ḥaḳ’dan eli gör bir ȝerrece
 Tā ki saña da diyeler derd var dermān diler
 ‘Āşıküñ ‘aşķda nişānı vardır(...)‘ayān
 Fāriġ gūnin olur ne (...) ziyān diler
 Kibri kin olduğu yerde ‘aşķ gelüp kılmaz karar
 ‘Aşķ ḥaraplıklar diler mā‘murları virān diler
 Eşrefoğlu Rūmi ‘aşķa verdi hep vārını
 Bir murād olup yürür ne vaşlı ne vīrān dile

¹²³ Bu şiir divanda yer almamaktadır. Bkz. Mustafa, Güneş, Eşrefoğlu Rumī’nin Hayatı-Eserleri ve Divanı, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2006

[897a]

YŪNUS

Ey miskin bir gün saña Öl dèrlerse ne dérsin
 Şorı hesab yerine gel dèrlerse ne dérsin
 Sen dünyāda gezerken ola cānın sezerken
 Sen ölümden bezerken Öl dèrlerse ne dérsin
 Git dèrlerse yoluña baķ dèrlerse hāliñe
 Defterleriñ eliñe aldirırlarsa ne dérsin
 Okuyasın günāhın yumazsa pādişāhıñ
 İçinde bir ‘amelin yok dèrlerse ne dérsin
 Yoğ ise ‘amelimiz çok ise günāhimiz
 Kabir içinde yalñız kıldırırlarsa ne dérsin
 Yūnus sen dervīş iseñ vazgel dünyādan uşañ
 Buñda ne étdiñse bul derlerse ne dérsin

[897b]

Der- makām-ı bestenigār

MIŞRĪ

Tā ezelden biz ‘aşk içinde rüsvā olmuşuz
 İsmimizdir söylenen bizler müsemmā olmuşuz
 Gerçi şüret ‘āleminde şandılar kesretdeyiz
 Kesret içre bilmediler ferd-i tenhā olmuşuz
 Mantık-at-tayr’ın lūgātı muğlākından söyleriz
 Kimse aňlamaz bizi bizler mu’ammā olmuşuz
 Alleme’l esmāya mazhar isterseñ gel beru
 Ādem u hem aña ta’līm olan esmā olmuşuz
 Zerreler şemse güneş érişdi vahdet kanına
 Kalmadı aşla ta’addüd ferd-ü yektā olmuşuz
 Ten gözüyle Mışrīyi süretde görsem dème kim
 Zirā biz ol Kāf-ı şüret içre ‘Ankā olmuşuz

YŪNUS

Seniñ ‘āşikların kılmaz nazar firdevsi a'lāya
 Ne ھuriden ھaber söyler ne meyl éder müşaffāya
 Vallahdan geçirmiş bunları
 ‘Aşkın կомуşlar bunca sevdāyi
 Ulaşmışlar bu sevdāya
 Eğer deryā-yı ‘aşkından ki қatreylemiş eda
 Salık heman bu cümle kevneyni
 Қatreler ırmağa ırmağ érdi bahre cem‘ olup
 Kavuşup birbirine ھala o derya olmuşuz

[898b]

Beste-i dügāh

MIŞRĪ

Devr édüp geldim cihānı yine bir devrān ola
 Ben dérim bu ten sarāyı yıkılıp virān ola
 Cuş édüp ‘ummān-ı cān cismim gemisin >tagıda
 Yérler altında tenüm toprağıyla yeksanda
 Bu vücudum ڈağı қalkip itile yükler gibi
 Şes cihātim açıla bir haddi yok meydān
 Benliğim onlar alup bu varlığım tālān ola
 Қabrome dostlar gelüp fikrēdeler aḥvālimi
 Her biri bilmekte ھālim vāleh-i ھayrān ola
 Her kim ister bu Niyāzī derd mendi ol zamān
 Sözlerini okusun kim sırrına mihmān ola

[899b]

HÜDĀYĪ

Buyruğun tut Rahmān’ın tevhīde gel (tevhīde)
 Tazelensün imāniñ tevhīde gel tevhīde
 Sen seni ne şanırsıñ fānīye dayanırsın
 Hoş bir gün uyanırsın tevhīde gel tevhīde

Yaban yèrlere bakma cāniñ odlara yakma
 Her gördüğüne akma tevhīde gel tevhīde
 Hüdāyī'den gūş eyle ‘aşka gelüp çūş eyle
 Bu kevserden nūş eyle tevhīde gel tevhīde

[900a]

MEFTŪLĪ

Allah rabbül izāl yā vahid yā zülcelāl
 Ey padişahı bī-zeval sırrı lenā ḥayrālemvar
 Vaqt-i seher feryādimiz ‘arşa çıkış efgānimiz
 Cürmi ḥaṭadır kārimiz sırrı lenā ḥayrālemvar
 Senden erişmezse ehān olur ḫamu işler tamam
 Ya şahab gün ü mekān sırrı lenā ḥayrālemvar
 Ya ḥālik ferdisselā olsun ḥabībīne selām
 Burdır ḥalūş özde kelām sırrı lenā ḥayrālemvar
 Meftūnī ‘acizdir ḡarib luṭfunda etme bī-naşib
 Ya bāki el mecid sırrı lenā ḥayrālemvar

Der-makam-ı evic

NAŞŪHĪ

Dilhane-i mirāt-ı Ḥaḳ sırr-ı Cemālullah’ı gör.
 Maḳṣūd olan keşf-i sebaḳ fikr-i Cemālullah’ı gör.
 Ādemdedir kenz-i ezel ḡayre baḳup etme zelil
 Dil zevkine vērme ḥalel fikr-i Cemālullah’ı gör.
 İfnā ḫedüp kevn ü mekān vaḥdet sarāyından hemān
 Bulsun bekā sırrında cān keşf-i Cemālullah’ı gör.
 Cümle bilür sensin ‘ayān ancaḳ Cemālindir nihān.
 Oldı Naşuhī ḡark-ı ān bahr-ı Cemālullah’ı gör.

[900b]

CEMĀLEDDİN SEYYİDHAN EFENDİ

Ğariğ-ı bahr-ı ’isŷānim şefā’at yā Resūllah
 Añup cürmüm başımānim şefā’at yā Resūllah
 Günahım çokdurur ğayet şorarsan o ulu hažret
 Götüremem aña tākat şefā’at yā Resūllah
 Kereminden ḥayr aldım kapuna yüz sürüp geldim
 Hemānancaş saňa կaldım şefā’at yā Resūllah
 Devrilmez da’imā bunda yārīn vara cefam anda
 Bulunur her günāh bende şefā’at yā Resūllah
 Cemālī cürmüni andı cehālet nārina yandı
 Seniň luťfina dayandı şefā’at yā Resūllah

[901a]

MIŞRĪ

Ey kerīm Allah ey ǵanī Sultān
 Derdliyüz senden umarız dermān
 Luťfuňa ḥad yok ihsana pāyān
 Derdliyüz senden umarız dermān
 Gerçi kullarda ma’siyet çokdur
 Raḥmetiň Mevlā dahı artıkdur
 Ğayrıdan bize hiç medet yokdur
 Derdliyüz senden umarız dermān
 Bu Niyāzī çün zikrine düştü
 Dün ü gün gönlü fikriñe düştü
 Zātiňa éren şükrüne düştü
 Derdliyüz senden umarız dermān

Evic

EŞREFOĞLI¹²⁴

Ben dost hevāsına düşdüm ḡayrı hevā neme gerek
 Başumda dost sevdāsı var ḡayrı¹²⁵ sevda neme gerek
 Ey zāhid-i dünyā perest var zāhidini ‘arż eyleme
 Ben ‘āşık-ı şūrideyim zevk ü riyā neme gerek
 Ben ezelden mest gelmişem biz tā ebed mest giderem
 Hiç ayılmaz esrüklüğüm zühid ü taķva neme gerek
 Ben uyhumı fikr étmezem düş görüp ta‘bīr étmezem
 Ben gelmezem ben gitmezem bakā fenā neme gerek
 Ben sultān ins ü cānim ben fariğ-i dücihānam
 Gerçi süretā insanım iş bu ḡavġa neme gerek
 Ben Eşrefoglu Rūmī'yem ben bāki ve kadimiyem
 Ben ol murğ-ı lāhūtīyem arż u semānim gerek
 Ben dost yolunda naķdi mi hep oynayup yitirmişem
 Çün gitdi külli varlığım ḥavf-ı recānim gerek

Evic

SEYFİ

Mecnūn-ı haz olanı zincir çekerler
 Çün tālib çok olanı bir pīr çekerler
 Feray ile bilünür yine bu‘ālemin aşlı
 Ma‘ni bileni lafz ile muķarrebde çekerler
 Bu kān yegan içre ḥevace niye bu ezilmez
 Bu dersi bilen ‘āşıkı tefsīre çekerler
 Seyfî bilürem deme şakın ‘ālemi ledünni
 Erbāb-ı tarīkat seni bağban çekerler

¹²⁴ Mecmuada 3,4. 5 ve 6. Beyitler bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

¹²⁵ Dahi: gayrı Bkz. a.g.k

MISRİ

Varlığıñ mahv eyleyüp meydāna gel
 ‘Lā vü illā’ dan geçüp merdāne gel
 Gel haķikat ‘ilmini senden okı
 Bir ķadem baş mekteb-i ‘irfāna gel
 Zulmete gir Hıżr ile gevher çıkışar
 Āb-ı hayvāndan içüp hem kāna gel
 Şer’i başa taç edüp İskender ol
 Geç otur taht-ı dile şāhāne gel
 Vaḥdetin meydān-ı sırrı var iken
 Keşret içre girme sen zindāna gel
 Ey Niyāzī baş açık divānesin
 Nice bir divānesin uşlāne gel

[902a]

HİMMET

Nażarıñ pak ise aldıñ nażarı
 Gir hulusuñ yok ise kıl hazırlı
 Müdebb-i dehri isteyen olmaķ
 Vēemeyince ele ferseyim veziri
 Gelüñüz yāre cānimız vērelim
 Çün kuruldı bu günde cān bazarı
 Himmet ezgürme pīrlerin nażarı
 Nice bir cān değer bir er nazarı

YŪNUS

Derviš olan kişiler deli olağan olur
 ‘Aşk nedir bilmeyen aña gülegen olur
 Şakın sen gülme aña eyü değildir saña
 Kişi neye gülerse başa gelegen olur
 Bir kişi ‘āşık olsa ‘aşk deryāsına ȳalsa
 Ol deryāniñ dibinde gevher bulagan olur

Dervîş Yûnus sen dahı incitme dervîşleri
Dervîşleriñ du'ası kabul olağan olur

[902b]

FAHREDDİN

'Azadlığım gülşân içinde gülşânım Muhammed'dir benim
Şevk ile vakıt-i secede feryâdım Muhammed'dir benim
İştiyâkım gül cemâliñ zuhûrundan pürşafâ
Mevlevîler gibi döner şevk ile bir âsumân

...

Derdime dermân olan dermânım Muhammed
Bu fahreddin olmuşdur kapuñuzda bir gedâ
Bab-ı luťfundan umarız şefâ'at yâ mücebbâ
Gel kerem kıl nur-ı Ahmet yâ Muhammed Muştafa
Nur-ı 'âlem fâhr-i 'âdem ol mahi tâbânım Muhammed'dir benim

Evic

ĞAFŪRÎ

Himmetgâh etdi vücûdum şehrini sultân-ı 'aşk
Dil sarayına ķurulmuş bir 'aceb divân-ı 'aşk
Mübtelâyi red-i 'aşk olmuş seraser bu...
Söylenen dillerde hem bu dillenen destân-ı 'aşk
Ey Ğafûri èrmek isterseñ gir cânânım
Terk-i cân eyle tebbali eylesün sultân-ı 'aşk

[903a]

HİLMÎ

Her tarîķinîn vérdi var bülbüle gül vérdi Hüdâ
(...) şamet ü sukûnet şulara (...) şada
Herkesin bir canı vardır yana can derdi Hüdâ
Cânîma cânlar ķatar...derdi Hüdâ
Bir acep ҳalim var anlatmaz benim (...)

Derdimin derdine dermān eyle derd ile Hübā
 Kul halimi kalemler efla (...) çok söz dem bu dem
 Gör seni mağşūda (...) geri kursa Hübā

EŞREFOĞLI¹²⁶

Kulluğa bel bağlayup sultān gözler gözlerem
 Derdine dūş olmuşam dermān gözler gözlerem
 Bağdığım ol gördiğim ol istedigim oldır ol
 Evvel oldır aḥir oldır anı gözler gözlerem
 Muṣṭafa'nıñ yoluna ben cān-ı kurbān eylerem
 'Aşkla girdim yola meydān gözler gözlerem
 ''Şāhīmīñ yüzünü da'im gözlerem gözler hemān
 Nice gözlesün (...) gözler gözlerem
 Ya hüyāmın hū dērim da'im temenna ēderim
 Rahmetinden umarım rahmān gözler gözlerem'',¹²⁷
 Eşrefoğlu Rūmī'nin sözleri var kemter velī
 Da'ima imānla Kur'ān gözler gözlerem

[903b]

HÜDĀYI¹²⁸

Münādiler nidā eyler gel Allah
 İşiden cān feda ēder
 Yeter dünyāya rağbet ét cāha muhabbet ét
 Haḳḳı bulmağa himmet ét Hālullah
 Derunuñdan edüp āhi koma ḡafil sehergāḥı
 İşit ferru (...) gel Allah'a
 Açup vahdet şarābından ko gitsün aradan sen ben
 Şakınam dostı düşmandan gel Alla'a

¹²⁶ Mecmuada 4. beyit bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

¹²⁷ Tırnak içindeki kısım divanda bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

¹²⁸ Bu şiir divanda yer almamaktadır. Bkz. Mustafa, Tatçı, Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005. Ayrıca mecmuda şairin adı yazmamaktadır.

Benim olmazdan evvel hayatı cāvrānı bul
 Ola gör bir kapuya kul gel Allah'a
 Yolını et himmeti 'aşık ko işini niyyeti 'aşık
 Bula gör vahdeti 'aşık gel Allah'a
 Hübâyî'niñ sözüne guş et (...) Allah'a

YŪNUS

Dervîşlik başdadır tacda değildir
 Kızdırmaç oddadır sacda degildir
 Eğer bir mü'minin kalbiñ kırsan
 Hakk'ı arar isen kalbinde ara
 Kudüs'de Mekke'de hacda değildir
 Kabul et Yūnus'un ergen sözünü
 Tezcek gelür başa geçde değildir

[904a]

EŞREFOĞLI¹²⁹

Göce gündüz hayâlimde fikrimde
 Tā ezelden bismillâh'ım var benim
 Hakk'ıñ ismi ezberimden dilimde
 Tevhîdimde İllâh'ım var benim
 Geçüt olmayınca 'ummân boylamam
 Baña kim diyene ben kim söyleyemem
 Sîrrullâh'ın sırrına 'âyân eylemem
 Sîrrim saklar var Sîrrullâh'ım benim
 Eğri ok atarlar menzile èremez
 Kalb-i pâk olmayınca bir yerde duramaz
 Biñ bir 'aybım bulur yüzüme urmaz
 Biñ bir adlu bir Allâh'ım var benim
 İsmim Eşrefoglu ben bir gedâyım
 Dervîş-i kâmîl gerek hulk-ı mollayım

¹²⁹ Mecmuda şairin adı yazmamaktadır.

El göğüsde yüzüm yerededir da'im
Cümle göze Eyvallâh'ım var benim¹³⁰

YŪNUS¹³¹

Yüreğe değer münkir gibi dönerler
El el tuṭmuşlar Hakk'a giderler
Göñül Ka'besini tavāf éderler Muhammed
Semāda melekler ḥanad açarlar
'Aşklar üstüne râḥmet saçarlar
Birisi կulvāz Hakk'a ucharlar Muhammed
'Aşık Yūnus éder gönül zebāne
'Aşk ki muhabbet dokunur cān
Akılın başına gedürdi Muhammed

DERVİŞ YŪNUS¹³²

Ayırma beni senden yārdan
Düşüp ölürum ben bu yārdan
Öldüğüm içün ḡam çekerim
Ölür canımı bir güyārdan
Ağlama dērem bu gülerime
Kan yaṣ aķıdır akan ḫardan
Varam yüz sürem şeyh eşigine
Bir hırka kim yüz bin yārdan
Dervîş Yūnus budur ma'sūdum
Ölüp yārimi düşler...

Arayı arayı bulsam izini
İzinin ṭozuna sürsem yüzümi

¹³⁰ Şiir divanda yer almamaktadır. Bkz. a.g.k

¹³¹ Mecmuada şairin adı yazmamaktadır.

¹³² Mecmuada şairin adı yazmamaktadır.

Haқ naşīb eylese görsem yüzünü
 Eyżan
 Zerrece қalbimde қalmadı hille
 Şıdķ ile girmişim ben bu haқ yola
 Ebu Bekir ‘Ömer ‘Oşman da bile
 Eyżan
 Bir mübārek sefer olsa da gitsem
 Ka‘be yollarında қumlara bassam
 Hūb cemālin bir kez düşde seyretsem
 Eyżan
 ‘Ali Hüseyin ‘Oşman da bile
 Sevdāsı başında muħabbet cānda
 Kiyamet gününde Haқ divānında
 Eyżan
 Yūnus da medhini ēder dillerde
 Dillerde dillerde hem gönüllerde
 Arayı arayı қurbet illerde

905

Gözüm nūru fahr-i cihān
 Yetiş yā Muhammed yetiş
 ‘Āleme gün gibi doğan
 Yetiş ya Muhammed yetiş
 Yeşil sancaklarıyla yer
 Anı gören çatla yer
 ‘Aceb tūğ ētdi kāfir
 Eyżan
 Ğaziler қana boyandı
 Yandı şol yürekler yandı
 Bu demidir bize şimdi
 Eyżan
 Bizim aħvālimiz bildir
 ‘Ali sen bize gönder

...

Eyzan

Haç ermİŞ erler ile
Ak sakallı pirler ile
Cümle peyğamberler ile

Eyzan

Der Kuloğlu cānlar cānı
İki cihānın sultānı
Derdimizin ol dermānı

Yandım yakıldım ben nār-ı ‘aşka
'Andelip oldum gülzār-ı 'aşka
Bezm-i elesden mest olup geldim
Ben bende oldum sultān-ı 'aşka
Dost cemāline olalı ḥayrān
Oldum münādî bazār-ı 'aşka
Zülüf hevāsı eyledi ḥayrān
Olmuşum manşur bir dār-ı 'aşka
Hizmet şeyhine külluk edenler
Muharrem olurmuş esrār-ı 'aşka
Feth etdi ḫalbim çün nūr-i zātiñ
Müsteğräk oldum envār-ı 'aşka
Nice Süleymānlar geldi cihāna
Ben Süleymanım serdār-ı 'aşka¹³³

905

SİNĀN ÜMMĪ

Yandığıçın 'aşk oduna rahatım hū der hemān
Artıran derdimi Haç'dan hācetim der hemān
Bād-ı şabah esdikçe cānimiz bulur safā
Hasta vücūduma her dem tākatım hū der hemān

¹³³ Mecmuada şairin adı yazmamaktadır.

Yedi tamu sekiz uçmakдан müberrāyım bugün
 Çün naṣībim ‘aşka düşdi ķastım hū der hemān
 Genç ‘aşķīñ mahzeninde dersimi ɬatim eyledim
 Dört kitabıñ varlığıçün tā‘atım hū der hemān
 Sever Sinān-ı Ümmī bezirgān kim benim pazara gelmişim
 Müşteri olanlara elem şattım hū der hemān

905/3

YŪNUS¹³⁴

Gelin dileyelim bī-nar-ı Hūdā’dan

Muhammed’e düğün olur cenāze

Sancağı dibinde bile olalım

Muhammed’e düğün olur cenāze

O düğün geline ɬallame biçerler

Üstüne misk-i ‘anber saçarlar

Münāfiķ olanı iri seçenekler

Eyżan

Ayağına giyer nūrdan nalını

Hep münkir ķinalamış elini

Āsiye ana Meryem gelini

Eyżan

Salavatlardır o düğünün sāhibi

O düğüne gelür mü’minlerin hepsi

Anlara açılır cennet ķapısı

Eyżan

Fāṭima Ana süpürge etmesin saçını

Āmine bağışlamış suçun

Haydin seyr ēdelim cennet içini

Eyżan

Yūnus éydir bizde böyle olalım

Muhammed’e çok çok salāt ēdelim

¹³⁴ Bu şiir divanda bulunmamaktadır. Bkz. a.g.k

O düğünde Cemālullah'ı görelim
 Muhammed'e düğün
 Eyzan

[906a]

Nuṭk-ı Sezāyī Efendi¹³⁵

Ey Şehidi Kerbelāya Ağlayan
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün
 Nar-ı hasretle ciğer dağlayan
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün
 Her şehir şanma şafaklar şebnemi
 Onda kan ağlar melekler ol demi
 ‘Ālemi tutdı Hüseyin’in mātemi
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün
 Gēce gündüz ey Muḥammed ümmeti
 Edelüm cān u Yezid'e la‘neti
 Ger dilerseñ ola Hakk'ıñ rahmeti
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün
 Kimdir ol şahı şehidi Kerbela
 Nūr-ı çeşmi Murteza Āli ‘aba
 Cedd-i pākidir Muḥammed Muṣṭafa
 Sine desede gerektir dağ ola
 Kanlu yaşın dideden irmağ ola
 Ger dilerseñ menziliñ uçmağ ola
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün
 Ey Sezayi bilmış ol şahım Hüseyin
 Cümleye sevmektir anı farz-ı ‘ayn
 Seksiz ehlullah'a oldur nūr-ı ayn
 Ağla mātemdir Muḥarremdir bugün

¹³⁵ Sezayı'ye ait bu şiir mecmuda iki defa yazılmıştır. Bkz.[841a-b]

[906b]

Yā resülallah bize gör ne etdi ‘āsī ümmetiñ
 Görmeye anlar dahı rūz-i kıyāmet şefkatin
 Ya Resülallah amān
 Gir yola da yā Muhammed gir görünirde ḥalımız
 Tā kıyāmet sakin olmazdı bizim çün firḳatiñ
 Yā Resulallah amān
 Şah Hüseyin’iñ étdiler hāke beraber cismini
 Қılmadılar ol münāfiğler seniñ hiç hürmetiñ
 Yā Resulallah amān

[907a]

Bab baş ağrısğun bir uzun kağıda yāḥūd bir pāk güzelce bez pāresine altmış ‘aded “şād” yazup meselā şad şad şad şad şad şad şad şad Allah her onde. Bir kere lafẓatullah yazıla ve bu bezi alnına bağlaya bi-iznillah sākin ola. Evvel yazılacak budur

“Üskün yā vace‘u’r-ra’si bi-iznillah” Üskün bi-“Kāf Hā Yā Ayn Sād” ve “Hā mīm Ayn Sin Kāf” “Ve lehū mā sekene fi’l-leyli ve’n-nehār Ve hüve’s-semī‘u’l-‘alīm” Ve lā havle velā kuvvete illā billahi’l-aliyyi’l-azīm” temmet. Bu dahı baş ağrısğun nuşha yazıup başında götürüle mücerrebdır.

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahīm Bismillah ve Billah ve hāzihī min indillah ve Lā ilahe illalah āmentü billahi ve melāiketihı ve kütübihi ve rusülihi ve’l-yevmi’l-āhiri... “İnne Rabbekümüllahü’llezī haleka’s-semāvāti ve’l-arzi fī sitteti eyyāmin sūmme’stevā ale’l-‘arş Yağşe’l-leyle ve’n-nehāra yatlübühü hasīsā” eşfü ve ente’ş-Şāfi ve Şāfi sivāke şifāen lā yüğāsü bihi sekamāmin Yā Allah Yā Allah Yā Allah

[907b]

Bu dahı kezālik Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim Muhīlūş Selī‘ Helī‘ “Şehidellahü ennehū lāilahe illā hüve ve’l-melāiketü ve ülü’l-ilmi kāimen bi’l-kist Lāilahe illā hüve’l-Azīzü’l-hakīm. İnne’d-dīne indellahi’l-İslām.” Azımtü aleyküm eyyühe’l-vece‘a ve’l-fihān. Bi-nūri’n-nūr “Ve’l-beyti’l-ma’mūr ve’s-sakfi’l-merfū” 111981989181111111hā hā “Tāsīnmīm”911Tā11 Ayn1911rām sād da’11..99T1 hā69lām191811 Bu dahı kezālik

Bismillahi'llezī lā yazurru ma'asmihī şey'ün fi'l-arzi velā fi's-semā' ve hüve's-Semī'u'l-Alīm. "Velev enne Kur'ānen süyyirat bihi'l-cibālü ev kuttı'at bihi'l-arzu ev küllime bihi'l-mevtā. Belillahi'leru cemī'a" *111 mim ..1111 hā kāf * "Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim İzhebū bikamīsī hāzā fe-elkūhü alā vech-i ebī ye'ti basīrā. Ve'tūnī biehliküm ecma'īn." "Fekeşefnā anke ȝidāeke febasaruke'l-yevme hadīd"

Obrūşt

Ocālūs

Libos

Ochāvus

[908a]

Eynālus meynālus dücalūs fericālus riyālus
Giryālus yālus māsus enāseyalūca

[908b]¹³⁶

Tılsım sıtmaya için

[909a]

NŪRĪ¹³⁷

İLĀHĪ

Çün fenā meydānına merdāne érmışlerdenüz
Baş u cāne ȝalmayup cānāne érmışlerdenüz
Erişüp rāh-i tarīkatle haķīkat bahrine
Katremiz fark ḫetmekle 'ummāna érmışlerdenüz
Sireti ādemde bulduk çün ȝilāfet sırrını
Süreti insānuz seyrāna érmışlerdenüz
Süreti 'ābid bilüp ma'nāyi ma'būn eyleyüp
Kullugı işbāt ile Sultāna érmışlerdenüz
Müdde'īnin eylemek olmaz metā'-i diniyyeye aynı dünyādan
Yumup a'yāna érmışlerdenüz
Cem'olup ȝikretmekle Allah'ı lillah 'aşķına
Bir bölüm şādıklarız cevlāna érmışlerdenüz

¹³⁶ Tılsım mecmuadaki şekliyle aynen verilmiştir. Bkz. ekler.

¹³⁷ Şairin adı şiirin üst bölümünde yazmamaktadır. Şiirin son misrasını okunduktan sonra hangi şaire ait olduğu bilinmektedir.

Kesdirüp nefsiñ başın étdik cihād-ı ekberi
Nūriyā biz rāhmet-i Rāhmān'a érmışlerdenüz

[909b]

Veli olmaz kişi taşlanmayınca sevā endişesi
Kemāle érermi şadık bu ‘aşkın o dine haşlanmayınca
Sögündde biter mi hiç taşlı elma yarılip şarılıp haşlanmayınca
Hiç körpe kuzu yermi şu dürlü otı büyüp günbegün dişlenmeyince
Ne denli olsa da ‘aklı kişiniñ okuyup hocaya başlanmayınca
‘Amel çöklüğuna yok iħtibār hiç ķulundan hālikı hoşlanmayınca
Bu Kuddüsī gibi sen olma (...) vücud bulmaz bir iş işlemeyince
Temāşa eyleyen gelsin bunuñ gibi maķām
Ölmez kimi gelir kimi gider hiç kimse mekān ölmez

[910a]

Veli olmaz kişi taşlanmayınca
Sıva endişesi başlanmayınca
Kemâle éremez şâdîk diriğa
Bu ‘aşkın odına haşlanmayınca
Sögündde biter mi hiç taaklı elma
Yarılıp şarılıp ‘aşlanmayınca
Hiç körpe kuzı yer mi dürli otu
Büyüüp gün be gün dişlenmeyince
Ne deñlü olsa ‘aklı bir kişiniñ
Varup bir mürşîde başlanmayınca
Dağı başlanmağ ile alim olmaz,
Çalışup dersine düşlenmeyince
Sabî bâliğ hemin akıl olur mı

¹³⁸ Mecmuada sairin adı yazmamaktadır.

¹³⁹ Aynı şiir bazı farklılıklarla [910a]’da da yer almaktadır.

Nice yıllar geçüb yaşlanmayınca
 Amel çokluğuna yok itibar hiç
 Kulundan Hālik’ı hoşlanmayınca
 Bu Қuddūsī gibi señ olma tembel
 Vücūd bulmaz bir iş işlenmeyince

[910b]

SEZĀYĪ

Sineñ içre yeri olan māhiñ nedir
 Tahti dilde hükm ḫeden şahin nedir
 Şaklama benden dil(...)nedir
 Söyle ‘āşıķ-ı bāis āhiñ nedir
 Derd ile ‘azam étdiğiñ zāhiñ nedir
 Varise bir yara olduñ mübtelā
 Gah seni vuşlatdan étmışdır cüdā
 ‘Āşık u şadık iseñ söyle baña
 Yağdı yandırıcı seni ‘āşķın odi
 (...) ‘uşşakı hayretde կodu
 Göz yaşıñ kim gördü senin ol yürü
 Talibi vaşlı isen ol dilberiñ
 Yoluna қoymak gerek cān u serin
 Āteşi hicr anmaya yohsa yeriñ
 Āteşi ‘aşķa yanan pervānesi
 Gel Sezāyī dün bugün uyuyasın
 Derd ile ‘azm étdığınıñ zahiñ nedir

[911a]

Hażret-i Seyyid Sultān ‘Abdülkādir Geylāni Hażretleri’niñ¹⁴⁰ evrād-ı şerifleri var қuddūs
 Қuddise sirruhul aziz evrâd-ı şerifleridir
 Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah

¹⁴⁰ Evliyanın büyüklerindendir. Künyesi Ebu Muhammed’dir. Türbesi Bağdad’dadır. Tekke şairlerinin şiirlerinde de adı sık sık geçmektedir.

Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah
 Essalatü vesselamü aleyke ya Nebiyyallah
 Essalatü vesselamü aleyke ya safiyyallah

[911b]

Hażret-i Seyyid Sultān ‘Abdülkādir Geylānī
 Hażretlerinin evrād-ı şerīfleridir kuddise sirruhul ‘azīz
 Essalatü vesselamü aleyke yā rasülellah
 Tahta kehlesine (...) yazu
 Berāt-ı Muhī ile կubbeye karşıu (...)
 Tekaf tekaf miete elīf

[912a]

BISMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

El‘azimet yā Allah yā Allah yā Allah el-heybətū yā Allah yā Rabbi yā Allah el-Kibriyā yā Allah yā Rabbe’l Vāhiđu yā Rabbe’l Қahhār yā Allah Lā İlahe İllāllahu Muhammedün Resūlullah yā Allah Hakkā yā Allah Hakkā yā Allah yā ‘azīz yā Allah yā Əafūr yā Allah yā Əafūr Bismillahirrahmanirrahim yā Allah yā Rəhim el- ‘enne yā Allah fī şalq enne ‘izzete yā Rabbi bi ‘izzetike yā ‘azīz yā Əufūrī yā Rabbi yā Şekūru yā Rabbi yā Hākīmu yā Rabbi yā Rabbi yā Hannān yā Rabbi yā Hannān yā Rabbi yā Deyyān yā Rabbi Kerīm yā Allah el- Müste‘ān yā Allah yā Hayyu yā Қayyūm yā Allah yā Zülcelāli velikrām yā Allah yā Allah yā Allah yā Rabbi yā Allah yā Rabbi yā Allah yā Rabbi yā Allah yā ‘azīz biraḥmetike yā erhamerrāhīmīn.

Bu du‘a-i şerife hazine-i ‘ämireden bir kitāb iħrāc olunup anının içinde bulunmuştur. Hevāşı ġayrı saġdurur götürün kimin yer deyu şerħ olunmuşdur bundan biz şerħin muhtedih қıldık.

[912b]

Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah’ım
 Senden ġayrı gözüm yaşıñ kimseler silmez Allah’ım
 Açıılır bağı bostan oķunur dil-i desdānīñ
 Seniñ baķdigın gūlisdānının gülleri şolmaz

Sensiñ dillerde okúnañ sensiñ göñüllerde (...)
 Seniñ ‘aşķına dokunan kendini bilməz Allah’ım
 ‘Aşıkık yüzü seni esrār-ı lutf eyle cemālullahı güzel
 Cemālini gören aşıkık ebdi olmaz Allah’ım

[913b]

Cum'aertesi	Pazar gün	Pazarertesi	Salı
1	2	3	5
Çahārşenbe	Pençşenbe	Cum'a	
7	10	11	

Husūl-i murād içün sūre-i Feth-i Şerīf'iñ tarīk budur. Ve her okudukda “Ve kefā billāhi şehidā”ya gelince murādını dileye ba‘dehū “Muhammedü'r-Rasūllah” deyüp Feth-i Şerīf tamam eyleye bi-iznillah murādı hāsıl ola husūl okuya

Ve heb lī yā Vehhab ilmen ve hikmeten ve li'r-rizkı yā Rezzāk kün lī müsehhilen aded 17

Def'-i husūl murād içün mücerridir.

Āmentü billahi'l-Aliyyi'l-'Azīm “Ve tevekkel Ale'l-Ḥayyi'l-Ķayyūm” aded 10

İki rek'at namaz evvelinde üç “İzā zülzilet” ikincide dört “Kul yā eyyühe'l-kāfirūn” Şeyh Ma'rūfü'l-Kerhī rühiçün üç “İhlās-ı Şerīf” ve bir “Fatiha”

[914a]

BISMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdülillahi ellezi enzele minessemāi ḥaen tēhūden
 Ve ce'ale alā selāme nūren ve ḫāiden ve delilen
 Ve ilā cenāhiñ cenneti na'im ve ilā darike dārisselām

SONUÇ

İnsan-ı kamil, her zaman başkalarına faydalı olma arzusunda ve ilim ufkunu yükseltecek bir bilginin peşinde olmalıdır. O güzel ahlak taşıdığından güzel görür, güzel düşünür, güzel ve faydalı sözler söyler, güzel işlerin peşinden koşar, güzellere ve güzelliklere hayran olur. Her davranışında Hakk'ın rızasını kazanmayı kendine gaye edinir. Her daim O'nu düşünür, O'nu konuşur, her haliyle O'nu hatırlatır.

Tekke edebiyatını anlayabilmek her şeyden önce inanmayı ve onunda ötesinde sağlam bir imanı gerektirir. Çünkü tekke şairlerinin her sözü Allah ve peygamber üzerine kurulmuştur. Şiirleri okuyup transkript ettiğimizde bu büyük şairlerin dünyayla olan bağlarını kopardıklarını ebedi hayat olan ahiret için çalışıklarını ve çevresindekileri de bu konuda bilgilendirdiklerini görüyoruz. "Her canlı bir gün ölümü tadacaktır"¹⁴¹ ayetinin sırrına erip ömrülerini boş geçirmemiş ve ahiret hayatları adına her günlerini dolu dolu yaşamışlardır.

Sermet Çifter kütüphanesinde ulaştığımız 549-1 numaralı "ilahiler Mecmuası" isimli bu yazma bizi 18. yy.ın önemli tekke şairlerinden olan Sezayi eşliğinde bir edebiyat yolculuğuna çıkarmıştır. Çıktığımız bu yolculukta Yunus Emre, Niyazi Mısıri, Hüdayi, Sinan Ümmi, İtri gibi kokusu çağları aşıp günümüze ulaşan nice gyllere rastlamış bulunmaktayız.

Bu mecmuanın kim tarafından kaleme alındığı bilinmemektedir. Mecmuada 62 şairin toplam 218 şiiri yer almaktadır. 43 şiiriyle en çok geçen ismin Niyazi Mısıri olduğunu görüyoruz. 41 şiiriyle Yunus Emre 16 şiiriyle de Eşrefoğlu takip etmektedir. Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yapmış değerli isimlerden olan Akşemsedin'in, Üftade'nin ve daha başka birçok ismin bu mecmuada sadece bir şiirinin yer aldığınoticedir. Fakat Mahvi ve Nuri gibi birden fazla şiiriyle yer alan nice şairlerde karşımıza çıkmıştır.

Güftelerinin kime ait olduğu bilinen bu şairlerin üst kısımlarında hangi makamlara ait olduklarının da verilmiş olması Türk müziği araştırmaları açısından da değer taşımaktadır. Ulaştığımız kaynakları incelediğimizde gördük ki bu şairlerin çoğu notaya geçirilmemiştir. Bu şairlerin makamlarına uygun olarak bestelenmesi müzikimizin var olup ortaya çıkmayı dört gözle bekleyen hazzinerine ulaşılması açısından son derece değerlidir.

¹⁴¹ Kur'an-ı Kerim Enbiya suresi 35

Mecmuada ilgimizi çeken diğer bir nokta bazı sayfalara üç şiir yazılmışken bazlarının boş bırakılmış olmasıdır. Ayrıca bu mecmuada tekke şiirlerinin yanı sıra, İbrahim Edhem hazretlerine ait bir kıssa, baş ağrısı için bir dua, kaybolan bir eşyanın bulunması için yapılması gerenler ve duası, bir tilsim, Abdülkadir Geylani'ye ait evrad-ı şerif, her muradın gerçekleşmesi için okunacak dua ve bu duanın hangi günlerde kaç defa okunması gereği, Allah'ın isim ve sıfatlarının yer aldığı bir dua bulunmaktadır.

Tüm eserler yazılmış oldukları dönemin ve kültürün izlerini taşırlar. Okuduğumuz şiirlerin tümü aynı yüzyila ait değildir; fakat bu mecmuadaki şiirlerin hepsinin bir araya toplanması aynı yüzyılda olmuştur. Konu itibariyle baktığımızda ise hepsinin İslam inancı çerçevesinde oluşturulduğunu gördük. Ayrıca mecmuada yer alan isimlerin sadece şair olmadığınıçoğunun tanınmış evliyalardan olduğunu tespit etti.

Tekke edebiyatının sadece o yüzyıllarda sınırlı kalmayıp, içinde bulunduğuymüz yüzyılda da etkisinin hala devam ettiğini örneklerden hareketle tespit ettik. Günümüzde de Yunus Emre, Niyazi Mısıri, Hüdayi gibi isimler bilinmekte ve şiirleri sevilek okunmaktadır.

Mecmuada yer alan isimlerden Sezayi'nin türbesi Edirne'de, Aziz Mahmud Hüdayi'nin, Nasuhi'nin türbeleri Üsküdar'da Üftade'nin Bursa'da, Niyazi Mısıri'nin Yunanista'ın Limni Adası'nda yer almaktadır. Bu isimler gibi türbeleri belli olan nice tekke şairleri günümüzde de halk tarafından bilinmekte ve ziyaret edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Artun, Erman, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı , Karahan Kitabevi, Adana ,2011
- Artun, Erman, Günümüz Adanalı Aşıkların Dini-Tasavvufi Şiirleri, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi,2011
- Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1-2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1998
- Boratav, Pertev Naili : "Halk Şiiri" Türk Dili / Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı 207 (1968) Beyatlı,Yahya Kemal Eski Şiirin Rüzgarıyla, 2. Baskı, İstanbul, 1974,
- Bursalı, M. Necati, Karaca yay. İstanbul 2005
- Çelebi, Asaf Halet , *Om Mani Padme Hum*, Adam Yay., İstanbul 1993
Dağlı Yücel, Araştırmalar Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, Yapı Kredi Yayıncıları, İstanbul 2001
- Develioğlu, Ferit, Osmanlıca –Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1992
- Er, İzzet, Din Sosyolojisi, Akçağ Yayıncıları, Ankara 1998
- Ercilesun, Ahmet Bican, Büyük Türk Klasikleri, Akçağ Yayıncıları, Ankara 1986
- Erdoğan, Kenan, Niyazi Mısri Divanı, Erek Matbaası, Ankara 2008
- Elçin, Şükrü, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayıncıları, Ankara 2001
- Ergun, Saadettin Nüzhet, Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1937
- Ersoy, Mehmet, Akif, Sefahat, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2004
- Göçgün, Önder: "Yunus Emre'nin Ziya Gökalp Üzerindeki Tesirleri" Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1991/1 (Yunus Emre Özel Sayısı) 1991
- Günay, Umay: "Türk Kültürü Açısından Yunus Emre" Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1991/1 (Yunus Emre Özel Sayısı) 1991
- Güneş, Mustafa, Eşrefoğlu Rumi'nin Hayatı-Eserleri ve Divanı, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2006
- Gökyay, Orhan Şaike, Cönkler Üzerine Folklor Etnografya Araştırmaları, Anadolu Sanat Yayıncıları, İstanbul 1984
- Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayıncıları, İstanbul 2003
- Karaman, Nihal, Cemali Divanı, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2002

- Kınar, Yüksel, Mevlana Celaleddin Rumi Eserlerinden Seçmeler, morpa yay. İstanbul,1992
- Kocatürk, Vasfi Mahir, Tekke Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1968
- Köprülü, M. Fuat, İslam Medeniyeti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1973
- Kut ,Günay "Mecmua" TDEA, 6. C., Dergah Yayınları, İstanbul, 1986 s.170-174
- Levend ,Agah Sırri, Türk Edebiyatı Tarihi,1.cilt,TTK Basımevi, Ankara, 1998
- Önen, Uğur,18. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin edilen Bir El Yazması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul,
- Öztuna, Yılmaz, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969
- Şafak, Elif, Pinhan, Metis yayınları, İstanbul 2007
- Şafak Elif, Aşk, Doğan yayınları, İstanbul,2009
- Şengel, Ali Rıza, Türk Musikisi Klasikleri İlahiler, 1-2.cilt, Kalem Matbaası, İstanbul 1979
- Tatçı, Mustafa, Aziz Mahmut Hüdayi Divan-ı İlahiyat, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005
- Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Divan ve Risaletü'n Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005
- Tokdemir, Hatice, 18. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin edilen Bir El Yazması Güfte Mecmuası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, Marmara Üniversitesi, İstanbul
- Uzun,Mustafa "Mecmua",TDVİA, 28, C Ankara, 2003,

EKLER

لارع اندی یه شنونه
شوفلدر بیکون اندی
صفا ولای خسروانی
شوفلدر بیکون اندی
کلکلر بیکله زو و صفا
شوفلدر بیکون اندی
استاریت تغایر اندی
شوفلدر بیکون اندی
ادریدی بیکونه اندی
دیکلر بیکونه اندی
شوفلدر بیکونه اندی

وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُتَّقِينَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهَادَةَ إِيمَانِكَ قَدْ حَلَّتْ
لَكَ بِالْأَنْجَانِ كَمَا لَمْ يَحْلِ بِهَا يَوْمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جای عالمی
جهانی
برائے عالمیں
نسلی انتہائی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِنَّا نَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحُكْمُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ
شَرِيكَهُ فِي حُكْمِ الْعٰالَمِينَ
وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ يَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ
كَمْ بِلَارِبِّ الْعٰالَمِينَ
خَالِقَ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ
كَمْ بِلَارِبِّ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ
يَادِيْهِ دِسَافَقُ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ
يَادِيْهِ كَتَبَتِ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحُكْمُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ
شَرِيكَهُ فِي حُكْمِ الْعٰالَمِينَ
وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ يَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ
كَمْ بِلَارِبِّ الْعٰالَمِينَ
خَالِقَ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ
كَمْ بِلَارِبِّ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ
يَادِيْهِ دِسَافَقُ الْجِنَّاتِ وَالْأَرْضِ

ایش شهید ملیک اوره افغانستان
اعله معتمد مسیح در بوکوکو
تاریخ شریفہ صدیق دفلات
اعله معتمد مسیح در بوکوکو
کچھ کوئی ورن ایش شهید امتنی آیا نہیں جانی یہ یہ
کل دل رکن او لا حضن رختی اعلیہ معتمد مسیح
مسیح در بوکوکو
فرستہ صفتہ شکر شہیدی عنده فان اغفار
الله کو ولتی میں علی طور پر امتنیک معتمدی
اعله معتمد مسیح در بوکوکو

کہلیں اول تباہی شہید ملک اوری شعبی
امتنی مدینی اکیم در مسیح مصطفیٰ
اعله معتمد مسیح در بوکوکو

اے نبی مسیح
کلیل رومنا دل اعی دستی دستی دل
شکر اصلیہ (اللہ) لرد لندن
اعی سعید عجمان بولڈ

سنان افی

مددالله سکا صوندم الیهی بزرگ اول دوست محمد دن آبرمه

خیری کیم معرفتی بعده بیهم طالی
ای کرم ملر کان غنیم خانی
ای راهبیه دیدیش در کشم خانی

ناهره باطنی بودرد لیلم
ابو بکر ععنوان علیشانی

حمرتنه یادی چهل و پنده
اندا اولیا اجقار کوشکنه

اما حبیدنی قلی عشقه
بزرگ اول دوست محمد دن آبرمه

سنان افی سوزی بوبر کمان نز
پندر لر حبیدی ای چن جان نز

خوری علیان کر کفر بکان نز
بزرگ اول دوست محمد دن آبرمه

نم

me file

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلشَّهْدَى بِكَلِمَاتِهِ مُؤْمِنٌ

وَمِنْهُمْ مُّنْذَلِكُونَ

لـ من هم فعلوا مـ
لـ من هم فعلوا مـ
لـ من هم فعلوا مـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ بِمَا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوٰتِ
لَا يَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاوٰتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوٰتِ

۱۰۷- هاشمی عربی پسندیدی سرمه

نیہی نیاہ کر دے
کوئی نہیں اس ستر دشی
کوئی نہیں اس ستر دشی
کوئی نہیں اس ستر دشی

لکھنؤ کوئی جھاپڑے نہیں
کیا بھائیوں کو کسی نہیں
کوئی سوچیں گے ایک دن
اویں سوچیں گے ایک دن

مۇناسى
لەئەم
اول ئەمماڭىن بىتىادىك
ئەشىم كۈچىم دەرىم دەزىدەر يالىن دەزىزىخ
ئۆيىدەر دەتكۈرا الله ايلەم
اول ئەلەك سېكىپ بىتىادىك
عىشقىكەلدى دەزمەز يالىن كۈرۈپ بىتىزىخ
اول ئەلەك سېكىپ كۈرۈپ بىتىادىك
كۈلىپۈزىنەن كۈلە دەزىزىخ
بىز لەتىپ بىزىز دېرىپ بىز بۇنىڭىز دەزىزىخ
دۇن دەكۈن ئەلەھە دېرىپ
قابىه قىسىن دەۋادنایە
وار يەلۈپ دەتكۈرا الله ايلەم
فۇرمازىنى بىزىشىپ بىكەن ئەلەسلىكى
بۇنىڭىز ئەلەلەپ بىزىجىم كۈلە
ئېھەم اعلاقىم بىزىجىم كۈلە
مۇلام سەن ئىشلەپ دەزىزىخ
غۇشى كەرسىلىخ فەلم
اول ئەزىز دەنەلە ئەنلىرى كۈرۈپ بىتىادىك
كۈرۈپ دەتكۈرا الله ايلەم
بىز بىز بىز دەزىزىخ

لما ناداه رسوله بيت سروره تردد في كونه يحيى أم عيسى
فقال له يحيى يا عبد الله أنت ملك السموات والجنة
أنت ملك الأرض والسماء أنت ملك الجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة والجن وال الإنس وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة والجن وال الإنس وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة والجن وال الإنس وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة والجن وال الإنس وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس
أنت ملك الملائكة والجن وال الإنس وأنت ملك الملائكة والجن وال الإنس

لهم إني أسألك
أن تهدينا
إلى صراطك المستقيم
وأن تفرجنا
من شرور عدوينا
وأن تهون
عذابك علينا
وأن تغفر لنا
ما ارتكبنا
وأن تجعل
آياتك
معيناً
وأن تلهم
نفسي
الصراط
الصحيحة
وأن تهون
عذابك علينا
وأن تغفر لنا
ما ارتكبنا
وأن تلهم
نفسي
الصراط
الصحيحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ الْعِزَّةِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يُحِبُّ إِلَيْنَا وَمَنْ يُحِبُّنَا يُنَزِّلُ
الْكِتَابَ بِغَيْرِ حِكْمَةٍ فَمَنْ يَتَفَكَّرْ
يُنَزِّلُ إِلَيْنَا وَمَنْ يُحِبُّنَا يُنَزِّلُ
عِصَمِيًّا وَأَرْبَعِيًّا خَرْقَنَةً دَلَلَ
لَهُ قَرْبَسِيًّا وَأَرْبَعِيًّا لَدَنْ
كَوْزَلَيْنَ إِنْ أَرْبَعِيًّا كَعْبَيْنَ
مِنْ تَلَرِينَ وَمَنْ أَرْبَعِيًّا لَنْ
بَعْلَسَ بَعْلَلَ كَلْبَسِيًّا لَنْ
غَرْطَلَسَ ثَالَلَ كَعْبَيْنَ
أَصْلَلَ حَصَلَلَ كَلْبَسِيًّا لَنْ
مِنْ إِلَيْنَا وَمَنْ يُحِبُّنَا يُنَزِّلُ

منا دايدر ندا ايلس كل الله
اسندن جان خدا ايدر

پرسونه رخپت ايت پرسچه هم بخت ايت
خوق بولف همت ايت کمال الله

در ونکدن ايدوب آهي قوشه غافل سهرکاهي
ایشت فرووالداله کار الله

ایکوب وحدت شهرايدن قوکنسون ارادنسن بن
صفحه دوسنی دشندن کار الله

بکم اولمردن اول هول حیانی جاوران بن
اوله کوربر قبویه قول کار الله

پولپ ایت همه هاشق فی المیں لیستی عائشی
عده کور زونه ل هاشق کار الله



حضرت سید اصلطان عبد القادر حبیب

حضرت نبله اور رادھیقہ بیوی فتح العزیز

الصوّق دا سلوك علبيك يا د مسولي الله

شیوه کارهای فنی بسیار دلخواه است
نه آتی این ایام بدلیل قریب شدن عید

مُهْفَقْ بِعَدْ مَا نَهَى الْفَقْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ يَا اللَّهُ
يَا رَبُّ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ الْوَاحِدِ
يَا رَبُّ الْقَوْمَارِ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَاتُ رَسُولِ اللَّهِ
يَا اللَّهُ حَقُّكَ يَا اللَّهُ حَقُّكَ يَا اللَّهُ يَا عَزِيزَ يَا اللَّهُ يَا غَفُورَ
يَا اللَّهُ يَا غَفُورَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا رَبُّ
الْعِزَّةِ يَا اللَّهُ فِي صَلَوةِ أَنْ عَزَّتْهُ يَا رَبُّ بَعْرَتْكَ يَا عَزِيزَ
يَا غَفُورَ يَا رَبُّ يَا شَكُورَ يَا رَبُّ يَا حَكِيمَ يَا رَبُّ
يَا سَلَطَانَ يَا رَبُّ يَا بَرَّهَانَ يَا رَبُّ يَا بَحَارَ

يَا رَبُّ يَا حَنَانَ يَا رَبُّ يَا حَنَانَ يَا رَبُّ يَا دِيَانَ
يَا رَبُّ يَا كَرِيمَ يَا اللَّهُ الْمُتَعَانَ يَا اللَّهُ يَا حَنِيْفَ يَا قَيْمَونَ
يَا اللَّهُ يَا زَادَ الْجَلَلِ وَالْأَكْرَاجِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا عَزِيزَ
يَا حَمَلَكَ يَا رَحْمَمَ بِرَحْمَمَ يَا حَمَلَكَ

12

EV SAT

R A S T
(tevşih)

ÇÂLÂK ZÂDE ŞEYH MUSTAFA EF.

The musical score consists of ten staves of handwritten notation on five-line staves. The key signature is G major (no sharps or flats). The time signature is 2/4. The music is divided into measures by vertical bar lines. The lyrics are written below each staff, corresponding to the notes. The lyrics include: 'A Mü lem min ler mü', 'nú ná', 'ra fík gark fark ol ol', 'du du ya ha yi', 'Mu ham med', 'doğ', 'du gü ge', 'ce', 'Ar şin nü ru', and 'ye re'. The notation uses black dots for note heads and vertical stems. Some notes have horizontal dashes through them, and there are several grace notes indicated by small vertical strokes with stems pointing upwards.

ORJİNALİ 4. DÜR

A handwritten musical score for soprano voice, consisting of ten staves of music. The music is written in common time with a key signature of one sharp (F#). The vocal line includes lyrics in German and Chinese. The lyrics are as follows:

in di . . .
su yun ren gi . . .
ra dön dü . . .
dü ya ha yi Hep su . . .
suz lar lar . . .
su ya kan . . .
di di ya ha yi . . .
Mu ham med . . .
doğ . . .



Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece
 Mü'min münâfîk fark oldu Muhammed doğduğu gece
 Arşın nûru yere indi suyun rengi nûra döndü
 Hep susuzlar suya kandı Muhammed doğduğu gece
 Ağlayan oğlan avunu doğuran ana sevindi
 Nice küffâr dîne döndü Muhammed doğduğu gece
 Ananın rahmine düştü küffârların aklı şastı
 Bin kilise yere geçti Muhammed doğduğu gece
 Hûrî kızları geldiler kundağın bile sardılar
 Muhammed'e yüz sürdüler Muhammed doğduğu gece
 Yerden göge nur balkıdı yediler kırklar kalkıldı
 Keşişler dili tutuldu Muhammed doğduğu gece
 YÜNUS eydür ey kardeşler akar gözden kanlı yaşlar
 Secde eder dağlar taşlar Muhammed doğduğu gece (1)

(1) Salâhaddin Gürer el yazması ilâhî mecmâası.

17

DEVR-i HINDI

R A S T
(cumhur ilâhî)

ABDULLAH DEDE

Do laþ ni cin dir
Der dim var ni ter te
sin ya hay rim ah
Ben mev lá yá á
sik ol dum e
fen dim hú Y.Ömürlü

Dolap niçin inilersin
Derdim vardır inilerim
Ben mevlâya aşık oldum
Anın için inilerim

Beni bir dağda buldular
Kolum kanaðım kırdılar
Dolaba lâyık gördüler
Anın için inilerim

Suyum alçaktan çekerim
Dönüp yüksektен dökerim
Görün şu ben ne çekerim
Anın için inilerim

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emr eylemiş Çalap
Anın için inilerim

Dülügerler beni yondu
Her âzam yerine kondu
Bu iniltim Hak'tan geldi
Anın için inilerim

Ben bir daðın ağaciyim
Ne tatlıyım ne aciyim
Ben Mevlâ'a duâciyim
Anın için inilerim

(1) Faruk Kadri Timurtaş ; Yûnus Emre Dîvânî, sh.175. (Tercüman 1001 Temel Eser) Bu şiir Yûnus Emre'nin olmayıp Âşık Yûnus'a âiddir, bk.a.g.e., sh.175. Gûfteyi bugünün telaf-fuzuna göre yazdık.

DERVÎŞ YÛNUS eydür âhi
Gözyaþı döker günâhi
Hakk'a âşikim vallâhi
Anın için inilerim (1)

Der di men. . dim. müc. . ri . mim . . der

mâ ne gel. . dim. . . ya . . re . sül . .

Ya . . ke rim . . . ya . . ra him . .

ya . . Al . . . lah . . . lah . . .

ah . . lah . . . it . . me Mah . . vi

ben de ni . . red ey . . şe . fâ . . at . .

men. . ba ! . .

Ka'be-i vaslin yolunda sa'y edip düştüm garîb

Gayrı nem var cânımı kurbâna geldim yâ Resûl

İntisâb-i zât-i pâkin afv-i cürme gün sebeb

Astân-i rahmet-i Rahmân'a geldim yâ Resûl.

Varlığım zenbin bırakıtm kenz-i rahmet bulmağa

Ben mücerred sen şefâat-kâna geldim yâ Resûl

Etme MAHVÎ bendeni red ey şefâat menba'ı

Sen gibi ihsâni çok sultâna geldim yâ Resûl (1)

(1) S.N.Ergun ; A.g.e., c.1, sh.184.

NİŞABUR
(İlâhi)

54

SOFYAN

EDİRNELİ SALİH ZÂDE

E - ey - şe - hî - di - ke - ker. be.

lâ - ya - a - ağ - la - yan.

A - ağ - la - mâ - tem - di - dir. mu.

har - rem - di - dir bu - gün.

A - ağ - la - mâ - tem - di - dir. mu.

har - rem - di - dir bu - gün.

Nâ - na - ri - has - ret - le - le. ci.

ge - rin - da - dağ. la. yan.

Y. Ömürlü

Ey şehîd-i Kerbelâ'ya ağlayan
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bugün
(Inle mâtemdir Muharrem'dir bugün)
Nâr-ı firkat cigerin (1) dağlayan (aman aman)
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün
(inle mâtemdir Muharrem'dir bu gün)

Sînede serde gerektir dâğ ola
Kanlı yaşıñ dîdeden ırmag ola
Ger dilersen menzilin uçmaç ola
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün

Gece gündüz ey Muhammed ümmeti
Edelim cân-i Yezid'e lâneti
Dersen ere sana Hakk'ın rahmeti
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün

Kimdir ol şâh-i şehîd-i Kerbelâ
Nûr-i çesm-i Murtazâ Al-i abâ
Eb ü ceddidir Alî hem Mustafâ
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün

Her seher sanma şafakla şebnemi
Andı kan ağlar felekler ol demi
Âlemi tuttu Hüseyin'in mâtemi
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün

Çâryâr ile Muhammed ey saîd
Oldular tesmîm-i zehr ile şehîd
Kildilar rahm etmeyip bunca anîd
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün

Ey SEZÂYÎ bilmış ol şâh-i Hüseyin
Cümleye sevmektir anı farz-i ayn
Şeksiz ehlullâha oldu nûr-i ayn
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu gün (2)

(1) "Âteş-i hasretle sîne...."

(2) S.N.Ergun ; A.g.e., c.1, sh.325-326.

65

DÜYEK

TEBRIZ
(TEVSİH)

DÜYER

S.

Sheet music for 'DÜYER' featuring six staves of musical notation with corresponding lyrics in Turkish. The music is in common time (indicated by '1|2') and consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are:

Doğ Sa ri ri nü Sad nü
bas per di te arş vin üz sev
re kal ka ü dem mem
ya ya re sū lal
lah şe fâ at
ki kîl Ni yâ zî
ben de ne Y.Ömürlü

Cân ü dil şehrin ezeldan eyledi yağmâ-yı aşk
 Ol vecihden düştü bu âlem'lere gavgâ-yı aşk
 Derde düşendir bilenler ehl-i derdin hâlini
 Gör nice âkilleri Mecnûn eder Leylâ-yı aşk
 Gel gülistan seyrin eyle çıkış kafesten ey hezâr
 Cennet-i kudse urûc et bulasın me'vâ-yı aşk
 Zâhir olup sırrımız âlem'lere fâş eyledi
 Hemdem olanlar bu sırra nokta-i sevdâ-yı aşk
 Çünkü mevcud nutk imiş âlemde aşk âlî makâm
 Bize bildirdi FENÂYÎ dehri gün Mevlâ-yı aşk (1)

(1) S.N.Ergun : A.g.e., c.1, sh.303-304.

Doğdu ol sadr-i risâlet bastı arş üzre kadem
 Saldı ol nûr-i nübûvet pertevin fevka'l-ümem
 Çalınıp tabl-i beşâret geldi şâh-i enbiyâ
 Gulgule doldu cihâna kondu ol sâhib-alem
 Nûr-i vechinden alındı ancum ü şems ü kamer
 Bahr-i ilminden bilindi hikmet-i levh u kalem
 Biz günehkâr ümmete sen şâhî ırsâl eyledi
 Hâmdülillah sana ümmet eylemiş ol zî-kerem
 Yâ Resûlallah şefâat kıl NİYÂZÎ bendene
 Sol zaman kim baş açık yalın ayak kan ağlayam (1)

(1) S.N.Ergun ; A.g.e., c.1, sh.231.

(66)

DÜYEK

TEBRİZ
(ilâhi)

Ben dost ile dost olmuşam
Kimseler dost olmaz bana
Münkirler bakıp gülüşür
Selâm dahi vermez bana

Ben dost ile dost olayım
Canımı kurban vereyim
Ölmezden evvel öleyim
Dünyâ bâkî kalmaz bana

Ben bir aşık bîçâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Bir akılsız dîvâneyim
Aklim da yâr olmaz bana

Sanmanız beni deliyim
Dost bağıçesi bülbülüyüm
Tanrı'nın ednâ kuluyum
Kimse bahâ saymaz bana

AŞIK YÜNUS ben nic'edem
Fânî cihâni terk edem
Yana yana dosta gidem
Perde hicâb olmaz bana (1)

(1) S.N.Ergun ; A.g.e.,
c.l, sh.292-293.

75

EVSAT

PENÇGÂH
(CUMHUR İLÂHÎ)

ÇÂLÂKZÂDE ŞEYH
MUSTAFA EF.

Handwritten musical score for "Pençgâh" in G major, 2/4 time. The score consists of ten staves of music with lyrics written below each note. The lyrics are: "Gül müdür bül", "bül müdür şol", "zâ rü ef", "gân gân", "ey le", "yen ya hay", "Ten mi dir ya", "can mi dir hem", "ar sı sey", and "rân rân". The score uses a treble clef and includes various rests and dynamic markings.



Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen
 Ten midir yâ can midir hem arşı seyrân eyleyen
 Nâr u bâd ü âb u hâkin gel haber ver aslını
 Kim buların her birini emre fermân eyleyen
 Ateşin germiyetinin sırrını duyur bize
 Geh hilâf üzre anı kimdir gûlistân eyleyen
 Yelde kimdir ki nesîm ü geh sabâ zevkin veren
 Gâhi hism ile nîce büldâni vîrân eyleyen
 Ey NÎYÂZÎ kim bu vücûdun terk ederse ol dürür
 Cümle yüzler içre ol bir yüzü seyrân eyleyen (1)

(1) S.N.Ergun ; A.g.e., c.1, sh.252.

83

DÜYEK

MATURA
(ilâhi)

Handwritten musical score for "MATURA (ilâhi)" in G major, 2/4 time. The score consists of seven staves of music with lyrics written below each staff.

The lyrics are:

- Staff 1: Ah a ceb . bu be nim .
- Staff 2: câ . nim . â .
- Staff 3: zâd o la mi yâ .
- Staff 4: Rab Yok sa .
- Staff 5: ye dî ta mu da .
- Staff 6: ya nub ka la mi .
- Staff 7: ya Rab DK.

Eyâ sen sanma kim senden bu güftârı dehan söyler
 Veyâ terkîb olan unsur yâhud lahm-i zeban söyler
 Seni ol sana bildirmek murâdîn kasd edip Mevlâ
 Anâsîrdan giyip bir don yüzünden terceman söyler
 Hayâl-i zil yeter ibret görünen hayme-i tende
 Degildir nutk eden sûret dêrûnunda duran söyler
 Şolar kim bilmedi nefsin "aref"den almamış dersin
 Degildir Hakk'a ârifler özün bilmez yalan söyler
 "Sekâhüm rabbühüm" hamrin içen aşiklar ey NAKŞÎ
 Erer ma'sûkuna anlar mekândan lâ-mekân söyler (1)

(1) S.N.Ergun : A.g.e., c.1, sh.305.

(Âh) Aceb bu benim cânîm âzâd ola mı yâ Rab
 yoksa yedi tamuda yana kala mı yâ Rab
 Aceb bu benim hâlim yer altında ahvâlim
 Varıp yatacak yerim akreb dola mı yâ Rab
 Can hulkuma geldikte Azrâil'i gördükte
 Ya canımı al dikta âsân ola mı yâ Rab
 Allah olicak kâzî bizde ola mı râzi
 Görüp Habîb'in bizi şeffî' ola mı yâ Rab
 YÜNUS kabre vardıkta Münker Nekir geldikte
 Bize suâl ettikte dilim done mi yâ Rab (1)

(1) Fâruk Kadri Timurtaş : Yûnus Emre Dîvâni,
 sh.171. (Tercüman 1001 T.E.) Bu ilâhî Yûnus
 Emre'ye âid olmayıp Âşık Yûnus'a âiddir. Bk.
 A.g.e., sh.171. Güfte bugünkü telaffuza göre
 yazılmıştır.

112

DÜYEK

SÜZNÂK
(ilâhi)MEYDANCIK İMAMI
ZÂKIR HÂFİZ HASAN EF.

Rûm da A cem de
âşık ol du güm Ye men el le
rîn de Vey sel Ka râ
ni ni ah
Alâ hîn Ha bî bi
dos tum de di gi

D.K.

112

Rum'da Acem'de aşık olduğum
Yemen ellerinde Veysel Karanî (âh)
Allâh'ın Habîb'i dostum dediği
Yemen ellerinde Veysel Karanî

Asası var idi hurma dalından
Hırkası var idi deve yününden
Gözünü ayırmaz Ka'b'e yolundan
Yemen ellerinde Veysel Karanî

Seher vakitlerde kalkar giderdi
Dâlmâ Allâh'ı tevhid ederdi
Âdeti bu idi deve güderdi
Yemen ellerinde Veysel Karanî

YÜNUS bunda idi kendisi anda
Arzum kaldı yine benim ol yerde
Astını sorarsan Karan köyünde
Yemen ellerinde Veysel Karanî (1)

Der viş lik baş ta dir.

taç ta de ğil dir.

Kız Hak mak od da dir gin.

sac sec da de ğil dir.

E ğer bir mü mi nin.

kal bin ki far san.

Y. Omürlü.

Dervişlik başta ta ta değildir

Kızdırma oddadır saçta değildir

Ararsan Mevlâ'yı kalbinde ara

Kudüs'de Mekke'de hacda değildir

Eğer bir mü'minin kalbin kırarsan

Hakk'a eylediğin secdə değildir

Kabül et YÜNUŞ'un erken sözünü

Başa gelir bir gün geççe değildir (1)

DUGAH
(cumhur ilâhi)

(149)

DEVRİ HINDİ

f.

Aceb hayrân oldum aşka uyaldan
Yanıp biryân oldum aşka uyaldan
Ne assı fark idem ne hod ziyâni
Derde dükkân oldum aşka uyaldan
Kûmi eydür deli kîmi der uslu
Halka seyrân oldum aşka uyaldan
Uçup râhat kuşu mihnet uyandı
Söyler ozan oldum aşka uyaldan
SİNAN ÜMMÎ eydür kalmadı hiç gam
Özge sultân oldum aşka uyaldan (1)

Orjinali 151. dir.

150

DÜGÂH
(İlâhi)

DÜYEK

The musical score consists of five staves of handwritten notation. The lyrics are written below the notes:

- Staff 1: il Sey hâm-i tim le Mu dün ham ge me
- Staff 2: ce di A yî ne i
- Staff 3: kal bim de
- Staff 4: sey ret tim Mu ham me
- Staff 5: di DK.

İlhâm ile dün gece
Seyr ettim Muhammed'i
Âyîne-i kalbimde
Seyr ettim Muhammed'i

Emâmesi başında
Yeşil hulle eğininde
Dört yarıyle yanında
Seyr ettim Muhammed'i

Pervâneyim şem'ine
Şeyhim azizim bile
Cümle aşiklar ile
Seyr ettim Muhammed'i

Katreyim' umman buldum
Derdime derman buldum
Dün gece kadre erdim
Seyr ettim Muhammed'i

YÖNÜS murâda erdi
Zevk ile safâ sürüdü
Âşık ma'sûkun buldu
Seyr ettim Muhammed'i (1)

Orjinali 145-dır.

(1) S. Nûzhet Ergun; A.g.e., C. 1, sh. 304-305.