

T.C.  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

147150

IŞILAY PINAR YILDIRIM

LALE DEVİRİ'NDE KÜLTÜR ve EDEBİYAT

DANIŞMAN

DOÇ. DR. AHMET KARTAL

147150

KIRIKKALE 2004

T.C.  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

**IŞILAY PINAR YILDIRIM**

**LALE DEVRİ'NDE KÜLTÜR ve EDEBİYAT**

**DANIŞMAN**

**DOÇ. DR. AHMET KARTAL**

**KIRIKKALE 2004**

## **KİŞİSEL KABUL**

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım “**Lale Devri’nde Kültür ve Edebiyat**” adlı çalışmamı, ilmî ahlâk ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazdığını; faydalandığım eserlerin bibliyografyada gösterdiklerimden ibaret olduğunu ve bunlara atıf yaparak yararlanmış olduğumu belirtir; bunu şeref ve haysiyetimle doğrularım.

24.08.2004  
İşlay Pınar YILDIRIM



## ÖZET

Bu çalışmada III. Ahmet ve Nevşehirli İbrahim Paşanın çevresinde oluşan şairler grubundan hareketle Lale Devri’nde kültür ve edebiyatta meydana gelen farklılaşma dikkatlere sunulmuştur. Şiirlerden verilen örnek beyitlerle edebi eser ile gündelik hayat arasındaki sıkı bağ ortaya konulmuştur. Çalışmada dönemin kültür ve sosyal hayatında meydana gelen yenileşme hareketlerinin bu döneme ait edebi eserlere yansığı görülmüştür.

Lale Devri’nde dikkati çeken yenileşme hareketleri ayrı bölümler halinde incelenmiştir. Her bölümde, verilen bilgilere bu dönem şairleri arasından tespit ettiğimiz 10 ismin şiirlerinden örnekler verilmiştir. Bu örneklerden yola çıkarak Lale Devri edebiyatının dönemin sosyal ve kültürel değişimlerinden etkilenerek daha önceki yüzyıllara göre farklılık arz ettiği tespit edilmiştir.

## ABSTRACT

In this work, the cultural and social dissimilarities in *Lale Devri* has been presented, starting with the poet group surrounding Ahmed III. and Nevşehirli İbrahim Paşa. The strong bounds between the literary work and the daily life has been mentioned by giving verses as examples from the poems. In this work it's seen that the reformation movement in the cultural and the social life of the age. Has reflected of the age.

The reformation movement in Lale Devri has been analyzed in different section. In each section the given information has been demonstrated by the poems of ten poets that we choose among the ege's poets. With the help of the references, it's confirmed that Lale Devri has shown differences from the previous centruies by being influenced of the social and cultural change of the age.



# İÇİNDEKİLER

KİŞİSEL KABUL .....	II
ÖZET .....	III
ABSTRACT .....	IV
İÇİNDEKİLER .....	V
ÖNSÖZ .....	X
KISALTMALAR .....	XII
GİRİŞ .....	1
I. BÖLÜM: .....	7
LALE .....	7
LALE İSİMLERİ .....	14
II. BÖLÜM .....	45
LALE DEVRİNDE EDEBİYAT .....	45
NEDİM .....	46
ARPAEMİNİZÂDE SÂMÎ .....	48
RAŞİD .....	48
ŞÂKİR .....	48
SEYYİD VEHBI .....	49
AHMET NEYLÎ .....	52
OSMAN-ZÂDE TÂİB .....	53
KÂMÎ .....	57
ŞEHÜLİSLAM İSHAK EFENDİ .....	59
İZZET ALİ PAŞA .....	61
III. BÖLÜM .....	63
LALE DEVİRİ'NDE İLMİ FAALİYETLER .....	63
I. TERCÜME HEYETİ .....	63
A-SAHAİFÜ'L-AHBÂR FÎ VAKAYİ'İ'L-A'SAR .....	65
B-PHYSICA / (EL-TA'LÎM EL-SÂLİS) .....	66
C-İKDÜ'L-CÜMÂN FÎ TÂRİH-İ EHLİ'Z-ZAMÂN .....	66

*eserlerin  
İsimleri  
İsimleri*

D-HABÎBÜ'S-SÎYER FÎ AHBÂRÎ EFRÂDÎ'L-BEŞER .....	68
E-MATLA'USSA'DEYN.....	69
II. MATBAAA.....	70
IV. BÖLÜM.....	73
SEFİRLER ve SEFARETNAMELER .....	73
I. VİYANA SEFARETNAMESİ (1131 H.-1719 M).....	73
II. FRANSA SEFARETNAMESİ.....	74
III. İRAN SEFARETNAMESİ (1134 H.-1721 M.).....	76
IV. RUSYA SEFARETNAMESİ (1135 H.-1722 M.).....	76
V. BÖLÜM .....	78
MİMARİ ..... <i>Tulumbağalar çağında - 1720 s. 81'de.</i>	78
1. KÜLLİYELER:.....	82
1.1. Şehzadebaşı Damad İbrahim Paşa Külliyesi:.....	82
1.2. Üsküdar Ahmedîye Külliyesi:.....	82
1.3. Fatih-Çarşamba İsmail Ağa Külliyesi: .....	82
2. CAMİ VE MESCİDLER .....	82
2. 1. Günümüze ulaşan cami ve mescitler: .....	82
2.1.1. Çengelköy Kuleli Bahçe Mescidi.....	82
2.1.2. Üsküdar Kaptan Paşa Camii.....	82
2.1.3. Mahmutpaşa Çuhacı Han Mescidi .....	82
2.2. Günümüze ulaşmayan cami ve mescitler: .....	82
2.2.1. Ortaköy Mehmet Kethüda (Ortaköy) Cami.....	82
2.2.2. Kağıthane Sa'dabad Cami .....	83
2.2.3. Bebek Cami.....	83
2.2.4. Cağaloğlu Fatma Sultan Cami.....	83
2.3. Onarımı yapılan ve günümüze gelen cami ve mescitler:.....	83
2.3.1. Unkapanı Hoca Teberruk (Yahya Güzel) Mesciti.....	83
2.3.2. Sarıyer Ali Kethüda Cami .....	83
2.3.3. Topkapı Sarayı Ağalar Cami .....	83
2.3.4. Fatih Dıraman (Tercüman Yunus) Cami.....	83

<b>3. MEDRESELER .....</b>	<b>84</b>
3.1. Günümüze değişikliklerle gelen medrese.....	84
3.1.1.Cağaloğlu Açı Musluk (Damat İbrahim Paşa) Medresesi .....	84
<b>4. KÜTÜPHANELER.....</b>	<b>84</b>
4.1. Günümüze ulaşan kütüphaneler .....	84
4.1.1.Topkapı Sarayı III. Ahmet (Enderun) Kütüphanesi .....	84
4.1.2.Eminönü Yeni Cami (Turhan Sultan Türbesi) Kütüphanesi .....	84
<b>5. SİBYAN MEKTEPLERİ .....</b>	<b>85</b>
5.1. Günümüze ulaşan sıbyan mektepleri.....	85
5.1.1.Aksaray Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi.....	85
5.1.2.Aksaray Süleyman Halife Sıbyan Mektebi .....	85
5.2.Günümüze ulaşmayan sıbyan mektepleri.....	85
5.2.1. Cağaloğlu Damad İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi.....	85
<b>6.KÖŞKLER, KASIRLAR VE SAHİLSARAYLAR .....</b>	<b>85</b>
6.1.Günümüze ulaşmayan köşkler, kasırlar, saraylar .....	85
6.1.1.Çırağan Sahilsarayı; .....	85
6.1.2.Hüsrevabad Kasrı .....	85
6.1.3.Sadâbâd Sarayı .....	86
6.1.4.Çubuklu Feyzabad.....	106
6.1.5.Fındıklı Emnabad Sahilsarayı .....	106
6.1.6.Bebek Hümayunabad Sahilsarayı.....	106
6.1.7.Ortaköy Neşetabad Sahilsarayı .....	106
6.1.8.Kasr-ı Süreyya (Süreyya nevbünyad).....	111
6.1.9.Üsküdar Şerefabad Kasrı.....	111
6.2. Onarımlı yapılan ve günümüze ulaşan köşkler, kasırlar .....	113
6.2.1.Kasımpaşa Aynalı Kavak (Tersane Sarayı) Kasrı .....	113
6.3. Onarımlı yapılan ve günümüze ulaşamayan köşkler, kasırlar .....	114
6.3.1.Kandilli sarayı .....	114
6.3.2.Beşiktaş Sarayı .....	114
6.3.3.Ferahabad kasrı .....	114

<b>7. SU YAPILARI.....</b>	<b>115</b>
<b>7.1. Günümüze ulaşan çeşmeler .....</b>	<b>115</b>
<b>7.1.1 Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesi Çeşmesi .....</b>	<b>115</b>
<b>7.1.2 Çubuklu Damat İbrahim Paşa Çeşmesi .....</b>	<b>116</b>
<b>7.1.3. Sadâbâd III. Ahmet Çeşmesi.....</b>	<b>116</b>
<b>7.1.4. Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi.....</b>	<b>116</b>
<b>7.1.5. Fındıklı Fındıklılı Mehmet Ağa Çeşmesi.....</b>	<b>117</b>
<b>7.1.7. Topkapı Sarayı III. Ahmet Meydan Çeşmesi .....</b>	<b>117</b>
<b>7.1.8. Üsküdar (Başkadın) Emetullah Kadın Çeşmesi .....</b>	<b>117</b>
<b>7.1.9. Üsküdar III. Ahmet Meydan Çeşmesi .....</b>	<b>117</b>
<b>7.1.10. Kanlıca Ayşe Hanım Çeşmesi.....</b>	<b>118</b>
<b>7.1.11. Topkapı Sarayı Damat İbrahim Paşa Çeşmesi .....</b>	<b>118</b>
<b>7.1.12. Beykoz Kethüda Kadın Çeşmesi.....</b>	<b>118</b>
<b>7.1.13. Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Çeşmesi.....</b>	<b>118</b>
<b>7.1.14. Üsküdar Mehmet Paşa Çeşmesi .....</b>	<b>119</b>
<b>7.1.15. Üsküdar İbrahim Paşa Çeşmesi .....</b>	<b>119</b>
<b>7.2. Bentler, su yolları, maksemeler.....</b>	<b>119</b>
<b>7.2.1. Belgrat Ormanı III. Ahmet Bendi.....</b>	<b>119</b>
<b>7.2.2. Üsküdar Damat İbrahim Paşa Su Yolu.....</b>	<b>119</b>
<b>7.2.3. Üsküdar Doğancılar Damat İbrahim Paşa Maksemi .....</b>	<b>119</b>
<b>8. TİCARİ YAPILAR .....</b>	<b>119</b>
<b>8.1. Mahmutpaşa Çuhacı Han .....</b>	<b>119</b>
<b>9. SANAYİ YAPILARI .....</b>	<b>119</b>
<b>9.1. Topkapı Sarayı Darphane-i Amire .....</b>	<b>119</b>
<b>10. ASKERİ YAPILAR .....</b>	<b>119</b>
<b>10.1. Onarımı yapılan askeri yapılar .....</b>	<b>119</b>
<b>10.1.1. Tophane-i Amire .....</b>	<b>119</b>
<b>10.1.2. İstanbul Surları .....</b>	<b>120</b>
<b>11. KULELER .....</b>	<b>120</b>
<b>11.1. Kız Kulesi .....</b>	<b>120</b>

VI. BÖLÜM .....	123
BAHÇELER-MESİRELER .....	123
1. Kağıthane mesiresi .....	124
2. Göksu mesiresi .....	127
3. Çubuklu mesiresi.....	128
4. Alibey deresi mesiresi .....	128
5. Okmeydanı mesiresi.....	129
6. Karabali bahçe ve mesiresi.....	129
7. Büyükdere, Kırkağaç Bendler vadi ve mesiresi .....	129
8. Çubuklu mesiresi.....	129
VII. BÖLÜM.....	131
ÇIRAĞAN EĞLENCELERİ- SADÂBÂD ZİYAFETLERİ- HELVA SOHBETLERİ.....	131
VIII. BÖLÜM .....	151
GÜNDELİK HAYAT .....	151
SONUÇ .....	175
KAYNAKÇA.....	176
ÖZGEÇMİŞ .....	183

## ÖNSÖZ

18. yüzyıl Osmanlı tarihi batılılaşma hareketleri açısından oldukça önemli bir dönemdir. Özellikle 1718-1730 tarihleri arasında kalan ve Lale Devri olarak isimlendirilen 12 yıl, Osmanlı Devletinin batılılaşma sürecinde ilk adımları attığı dönem olması bakımından oldukça önemlidir. Batılılaşma hareketleri, kültür alanında yapılan yenilikler ve İstanbul'daki inşâ faaliyetinin de etkisiyle değişen sosyal hayat tabî olarak edebiyatta da kendisini göstermiş; klasik şair -daha önceki yüzyillardan farklı olarak- dış dünyayla kurduğu bağlar neticesinde eserine dış dünyaya ait gözlemlerini, yaşadığı hayatı daha çok yansıtmıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız bugüne kadar çok fazla üzerinde durulmayan Lale Devri Edebiyatının kendisine has özelliklerini dikkatlere sunmaktır.

Yapmış olduğumuz bu çalışmada amaçladığımız şey sosyal hayatın değişmesiyle ve kültürel alanda girişilen faaliyetlerin de etkisiyle Osmanlı şairinin zihniyetinin değişime uğradığını; dış dünyayla sıkı bağlar kuran şairin yukarıda saydığımız faktörlerin de etkisiyle şiir dilinde ve üslûbunda farklı bir söyleyiş yakaladığını göstermektir. Lale Devri şairinin yakaladığı bu farklı söyleyiş tarzını yine onun yazdığı eserlerden hareketle dikkatlere sunmaya çalıştık. Çalışmamızda kullandığımız divanlar, bu dönemde İstanbul'da yaşamış, İbrahim Paşanın çıragan eğlencelerinde, helva sohbetlerinde ve Sadâbâd'da düzenlediği ziyafetlerde hazır bulunmuş olan şairlerin divanlarıdır. Bu şairler; Nedim, Seyyid Vehbî, İzzet Ali Paşa, Arpaeminizâde Sami, Osmanzâde Taib, Kâmî, Râşîd, Ahmet Neylî, Şâkir ve Şeyhüllislam İshak Efendidir.

Giriş bölümünde, 18. Yüzyılın başından III. Ahmet'in tahttan indirildiği ve Lale Devri'nin sona erdiği 1730 tarihine kadar meydana gelen siyasi gelişmeleri özetledik. Bununla amacımız dönemin siyasi havasını ve sosyal şartlarını dikkatlere sunarak okuyucuya daha sonraki bölmelere hazırlamaktır. Çalışmamız toplam 8 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm *Lale* başlığını taşır, bu güzel çiçeğin tarihi gelişimi ve bizim toplumumuzdaki yeri üzerinde durularak 18. yüzyılda yetiştirilen lale çeşitleri ve bu çeşitlerin klasik şiirde kendisine ne şekilde yer bulduğunu

örnekleyen beyitler verilmiştir. 2. bölüm *Lale Devri Edebiyatı* başlığını taşımaktadır. Dönemin edebiyatı üzerine kısa bir değerlendirme yapılmış, çalışmaya kaynaklık eden şairlerin hayatları ve eserleriyle ilgili bilgi verilmiştir. 3. bölümde *Lale Devri’nde İlmi Faaliyetler* başlığı altında bu dönemde İbrahim Paşa tarafından teşkil ettirilen tercüme heyetine, matbaanın kuruluşuna, kağıt ve çini fabrikalarının açılmasına değinilmiştir. *Sefirler ve Sefaretnameler* ismini taşıyan bölümde Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri’nde İbrahim Paşa tarafından yabancı ülkelere gönderilen sefirlerden ve bunların sefaretnamelerinin Osmanlı toplum hayatı üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. 5. Bölüm *Mimari* başlığını taşımaktadır. Lale Devri’nde girişilen büyük çaplı inşa faaliyeti hakkında bilgilerin yer aldığı bu bölümün ardından bu dönemin sosyal hayatında önemli yere sahip olan bahçelerin ve mesirelerin anlatıldığı *Bahçeler ve Mesireler* isimli bölüm gelmektedir. 7. bölüm Lale Devrinin meşhur eğlencelerinin ve ziyafetlerinin anlatıldığı *Çırağan Eğlenceleri-Sadâbâd Ziyafetleri-Helva Sohbetleri* başlığını taşımaktadır. *Gündelik Hayat* ismini verdigimiz 8. ve son bölümde bu dönemdeki düğünlerin, bayramların, günlük hayata ait manzaraların şiirlerdeki görünümleri üzerinde durulmuştur.

Çalışmam boyunca gösterdikleri sevgi ve sabırdan dolayı aileme ve bana her türlü desteği esirgemeden sunan hocam Doç. Dr. Ahmet KARTAL'a teşekkürlerimi sunuyorum.

İşilay Pınar Yıldırım

24. 08.2004, Kırıkkale

## **KISALTMALAR**

- AND ; Ahmed Neylî Divanı.
- ASD ; Arpaemini-zâde Sami Divanı Tenkitli Metin, İnceleme, Özel Adlar Dizini.
- bk. ; bakınız
- c. ; cild
- İAPD ; Lâle Devri Şairi İzzet Ali Paşa Hayatı- Eserleri- Edebi Kişiliği.
- KD ; Edirmeli Kâmî ve Divanının Tenkitli Metni.
- ND ; Nedim Divanı, [Yayına Hazırlayan: M. Macit].
- OTD ; Osman-zâde Taib Divanı'ndan Seçmeler.
- RD ; Vak'a-nüvis Râşid Efendi Ve Divanı'nın Tenkitli Metni.
- s. ; sayfa
- SVD ; Seyyid Vehbî Ve Divanının Karşılaştırmalı Metni.
- ŞD ; Şâkir Divanı.
- ŞİD ; Lale Devri Şairi Şeyhüislâm İshak ve Divanı
- trhs ; tarihsiz

## GİRİŞ<sup>1</sup>

18. yüzyılın başında Avrupa'da siyasi dengeler değişmekte, Osmanlı İmparatorluğu da, bu belirsiz ortamdan en az kayıpla çıkmak için çaba göstermekteydi. Osmanlı İmparatorluğu bir yandan Avrupa devletleriyle iyi geçinmeye çalışmakta diğer yandan dengelerin değişmesiyle ortaya yeni bir güç odağı olarak çıkan Ruslara karşı dikkatli davranışmactaydı. 18. yüzyılın hemen başında Osmanlı halkı, Şeyhüllâh Feyzullah Efendinin yakınlarına sağladığı imkanlar ve herkesin dikkatini çeken nüfuzu nedeniyle, oldukça tedirgindir. Bunun yanında çekilen maddi sıkıntılar, II. Mustafa'nın Edirne'de ikamet etmesi gibi nedenlerle halkın sabrı taşmıştır. Gürcistan seferine çıkarken hala maaşlarını alamamaları nedeniyle askerler de durumlarından memnun değildirler. Halkın ve askerlerin birleşmesiyle patlak veren olaylar yeniçerilerin katılımıyla büyümüştür. Padişahın yanlış tutumu nedeniyle gittikçe büyütünen isyan önlenmemiştir. Tarihlerde Edirne Vak'ası olarak geçen bu gelişmeler sonucunda II. Mustafa tahttan indirilmiş ve III. Ahmet tahta çıkarılmıştır (1703).

Tahta çıkan III. Ahmet, içişlerinde kendisine yardımcı olacak bir sadrazam bulamamakta, görevde gelen sadrazamları birkaç ayda yahut bir-iki sene zarfında azl etmektedir. Devletin en üst kademesinde meydana gelen bu değişiklikler devlet işlerindeki istikrarsızlığı göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü işlerin yolunda gidebilmesi için istikrara ve huzura ihtiyaç vardır. Sürekli değişen sadrazamlar ve bu sadrazamların değiştirdiği devlet kadrolarında çalışanlar her an işlerinden olabileceklerinden dolayı korku ve tereddütle hareket etmektedirler. III. Ahmet'in sadrazamlığını yapan isimler ve görev süreleri şöyledir: Kavanoz Ahmet Paşa (22 Ağustos-16 Kasım 1703), Moralı Hasan Paşa (16 Kasım 1703- 28 Eylül 1704), Kalaylıkoz Ahmet Paşa (28 Eylül- 25 Aralık 1704), Baltacı Mehmet Paşa (25 Aralık 1704- 3 Mayıs 1706), Çorlulu Ali Paşa (3 Mayıs 1706- 16 Haziran 1710), Baltacı Mehmet Paşa (12 Ağustos 1710-20 Kasım 1711), Gürcü Yusuf Paşa (20 Kasım 1711- 12 Kasım 1712), Süleyman Paşa (12 Kasım 1712- 6 Nisan 1713), Hoca İbrahim Paşa (6 Nisan 1713- 27 Nisan 1713), Şehit Ali Paşa (27 Nisan 1713-5

<sup>1</sup> Aktepe, M., 1989, Ayverdi, S., 1999, Banarlı, N. S., 1997, *Büyük Türk Klasikleri*, 1987, 14 c., Koçu, R. E., 2003, Küçük Çelebizâde Âsim, 1153, Mehmed Râşid, 1282, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, 1962, Uzunçarşılı, İ. H., 1995.

Ağustos 1716), Halil Paşa (22 Ağustos 1716- 26 Ağustos 1717), Nişancı Mehmet Paşa (26 Ağustos 1717- 9 Mayıs 1718), Nevşehirli (Damat) İbrahim Paşa (9 Mayıs 1718- 30 Eylül 1730). 9 Mayıs 1718 tarihine kadar aradığı sadrazamı bulamamış görünen III. Ahmet, bu tarihten tahttan indirildiği 30 Eylül 1730 tarihine kadar devlet işlerini İbrahim Paşa'ya bırakarak huzurlu bir dönem geçirmiştir.

III. Ahmet' in sultanat dönemini iki kısma ayıralım. İlk siyasi belirsizlikle, savaş ve seferlerle geçen 1703- 1717 arasındaki dönemdir. İkincisi ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın sadarette olduğu 1718-1730 tarihleri arasında kalan yıllardır.

İbrahim Paşa eski ismi Muşkara olan Nevşehir'de tahminen 1662 yılında dünyaya gelmiştir. Babası İzdin voyvodası Sipahi Ali Ağa, annesi Fatma Hanımdır. İş bulmak amacıyla 1689'da İstanbul'a gelir. Aynı yıl bir akrabası vasıtıyla sarayın Helvacılar ocağına girer. Buradan sonra Baltacılar ocağına geçer, ardından da vakıflar katipliği görevine getirilir. Nihayet Edirne Sarayı'na Dârüssââde ağası yazıcı halifesi olarak çağrılan İbrahim burada şehzade Ahmet ile (III. Ahmet) tanışma imkanı bulur. III. Ahmet'in Edirne Vakasıyla tahta çıkışının ardından onunla birlikte İstanbul'a gelir. Dârüssââde Dairesi yazıcılığı görevini altı yıl yürütür. Bu sırada birçok kez vezirlik teklifi alır fakat kabul etmez. Padişaha olan yakınlığının bazı üst düzey yöneticilerin dikkatini çekmesiyle Haremeyn muhasebeciliği göreviyle hâcegân zümresine dahil edilerek İstanbul'dan uzaklaştırılır. 1715'te Damat Ali Paşanın Mora seferine de katılır. Paşanın şehit olmasıyla gerekli tedbirleri almakta gecikmeyerek orduyu dağılmaktan kurtarır ve durumu padişaha haber vermek üzere Edirne'ye gelir. Bu tarihten sonra III. Ahmet'in yanından hiç ayrılmayan İbrahim Paşa devlet kademelerinde hızla ilerleyerek önce III. Ahmet'in daha önceden Şehit Ali Paşayla nikahlanmış fakat sadrazamın ölümüyle evlilikleri gerçekleşmeden dul kalmış olan kızı Fatma Sultanla evlendirilerek saraya damat olur. Ardından sadrazam ilan edilir. Bu olaylar dönemin şiirine şu beyitlerle yansımıştır:

Yâ İlâhî sen mübârek eyle târihin didüm  
Oldı İbrâhîm Paşa sîhr-ı sultân-ı cihân (1129)

İAPD, s.132-10-19

Bir yire geldi iki sûrun didüm târihini  
Oldı İbrâhîm Paşa şimdi dâmâd u nedîm (1129)

KD, s.115-18

1683-1699 tarihleri arasında tam 16 sene savaşmış olan Osmanlı tam Karlofça antlaşmasıyla rahatlادığını düşünürken Prut, Venedik ve Avusturya seferleri dolayısıyla yorgun düşer. 1709 yılında Ruslar'a Poltova'da mağlup olan İsveç Kralı Şarl'ın Osmanlı'ya sığınmasıyla 21 Temmuz 1711'de Prut Antlaşmasıyla bitecek olan Osmanlı-Rus Savaşı patlak verir. Nisan 1712'de Rusların kaybettikleri yerleri Osmanlı'ya teslim etmeleriyle Osmanlı-Rus savaşı sona erer. Venediklilerin tahrikleri neticesinde Karadağ'da çıkan isyan Osmanlı ordusunun bir kez daha sefere çıkışmasına neden olur. Venedik'le yapılan mücadelede Osmanlı'nın üstün durumda olduğunu gören Avusturya, sırانın kendisine geleceğini düşünerek Venedik'in yanında savaşa katılır. Pasarofça antlaşması için Avusturya ve Venedik'le masaya oturulacağı günlerde Sadrazam Nişancı Mehmet Paşa azledilir, yerine Nevşehirli İbrahim Paşa getirilir<sup>2</sup>. İbrahim Paşa toprak kayıplarını göze alarak iç huzuru sağlamak ve devletin içişleriyle ilgilenmek için vakit kazanmak amacıyla barıştan yana bir siyaset izlemektedir. Aynı zamanda uzun süredir savaşlar ve seferler yüzünden maddî ve manevî anlamda perişan durumda olan halkın nefes almasını ve memnuniyetini sağlamak amacıyla Pasarofça antlaşmasını 21 Temmuz 1718 (22 Şaban 1130) tarihinde imzalar. Pasarofça antlaşmasıyla Osmanlı'nın Macaristan'daki son eyaleti olan Temeşvar, Belgrad, Semendire, Tuna nehrine dökülen Timok çayından Una nehrine kadar olan bölgeler Avusturya'ya bırakılır. Bu antlaşmadan imzalanmasıyla birlikte iki tarafa ait çeteler diğer tarafın sınırını ihlal etmeyecek, ihlal ettikleri taktirde cezalandırılacaklardı. İki taraftan da alınan esirler 2 ay zarfında iade edilecekti. Katolik rahipler eski imtiyazlarını koruyacaklardı. İki taraflı ticaret serbest olacaktır. Avusturya devleti tüccarlarının işlerini görebilmek amacıyla Osmanlı devletinde konsoloslar bulunduracaklardı. Dostluğun devamı için büyük elçiler atanacaktır. Yeni sınırların tespiti için ortak komisyonlar kurulacaktır. Bu savaş sırasında Osmanlı'nın yanında bulunan Macar ileri gelenleri Avusturya sınırlarından uzak yerlerde görevlendirilecekti. Antlaşmanın süresi 24 yıl olacaktır. Venedik'le yapılan antlaşmaya göre ise Mora Osmanlı devletinde kalıyor buna karşılık Serigo adaları ile Venedik'in Dalmaçya, Hersek, Karı-eli, Butrinto, Prevezë Vònica

<sup>2</sup> Barış taraftarı olan yeni Sadrazam, III. Ahmet'i şehzadeliği döneminden tanımaktadır. Hatta Şehit Ali Paşanın sadrazam olduğu yıllarda, Padişahın o sırada Darüssaade ağası yazıcısı ve Haremeyn muhasebecisi olan İbrahim Paşa'ya bazı konularda fikrini sorması üzerine Sadrazam tarafından muhasebecilikten uzaklaştırılarak mevkufatçılık göreviyle Mora'ya gönderilir. Varadin mağlubiyeti sonucunda padişaha haber vermekle görevli olarak İstanbul'a gönderilen İbrahim Paşa III. Ahmet tarafından geri gönderilmeyerek yanında alikonulur.

yakınlarında elde ettiği bazı kaleler Venedik'e kalıyordu. Yani Pasarofça antlaşmasıyla bir tarafta kazanan Osmanlı diğer tarafta kaybetmektedir. Pasarofça antlaşmasıyla kurulan Osmanlı-Avusturya dostluğu o esnada İsviçre savaşmakta olan Rusya'yı endişelendirir ve Haziran 1719'da Rus Çarının İstanbul'a Alexei Daskow isminde bir elçi göndemesine sebep olur. Rusya bu elçiyle Osmanlıya ebedi barış teklif etmektedir. Elçi iki sene uğraştıktan sonra, İngiltere'nin aleyhine olmasına rağmen 16 Kasım 1720 (15 Muharrem 1133) tarihinde Edirne antlaşmasının Ruslar lehine imzalanmasını başarır.

Bu uzun savaşlar ve seferler neticesinde bünyesinde ağır yaralar açılan Osmanlı'ının gerileme devrine girdiği anlaşılmaktadır. Toplumun savaşlar ve seferlerin ardından barışa ne kadar büyük bir özlem duyduğunu o dönemde yazılmış Sulhiyyeler<sup>2</sup>, den anlamak mümkündür.

Savaşlar ve seferler dolayısıyla alt-üst olan Osmanlı sosyal ve ekonomik düzeni uzun bir barış dönemine ihtiyaç duymaktadır. Asker ve esnaf farklı nedenlerle seferden nefret etmektedir. III. Ahmet'in tahtta olduğu dönemde Osmanlı topraklarında bulunan ve Osmanlı sosyal hayatıyla ilgili izlenimlerini dostlarına yazdığı mektuplarla ölümsüzlestiren Lady Montagu bu durumu şöyle ifade etmektedir "...yalnız farkına vardığım bir şey var ki, asker de sefere başlayacak ku'larda her zaman görülen memnuniyetten eser yok. Halk ve bilhassa esnaf harpten nefret ediyorlar. Özellikle ordu kumandanlığına padişah bizzat geçmeye karar verirse, o vakit tüccarın her sınıfı padişaha kendi servetine uygun bir hediye vermeye mecbur oluyorlar" (Montagu trhs : 86). Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanında, daha önce kaybedilmiş olan toprakların bir kısmı tekrar Osmanlı topraklarına katılır. 9 Temmuz 1723'te Gürcistan'da Tiflis ve Gori, 15 Ekim 1723'te Kermenşah, 6 Mayıs 1724'te Hoy Kalesinin fethi, 31 Ağustos 1724'te Hemedan, 3 Ekim 1724'te Revan, 3 Ağustos 1725'te Tebriz, 4 Eylül 1725'te Gence, 6 Eylül 1725'te Hürremabad fethedilmiştir.

Bu dönemde savaşlar dışında halkın perişan eden olaylardan bir tanesi de yangınlardır. İbrahim Paşa'nın sadrazamlık yaptığı dönemde İstanbul'da 21 Temmuz 1719'da Gedik paşa semtini kül eden, 27 Temmuz 1729'da ise İstanbul'un sekizde

<sup>2</sup> Dönemin ünlü şairlerinden Seyyid Vehbi'de bir sulhiyye kaleme almıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Dikmen, H., 1991, *Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.

birinin kül olmasıyla sonuçlanan iki büyük yangın meydana gelir. Özellikle bu iki büyük felaketin etkisiyle bu dönemde yangınları söndürmekle görevli bir Tulumbacılar Birliği kurulur.

Osmanlı devleti bu dönemde birçok yeniliğe sahne olur. 16 Aralık 1727'de İstanbul'da ilk Türk matbaası faaliyete geçer. İlk defa bu dönemde yurtdışına sefirler gönderilir. Çiniciliğin tekrar hayat bulması için İstanbul'da bir çini fabrikası açılır. Tercüme heyetleri oluşturularak önemli eserlerin dilimize tercümesi gerçekleştirilir. Eski ve kıymetli kitapların yabancılar tarafından yurtdışına çıkarılması yasaklanır. Bir kağıt ve bir kumaş fabrikası açılır.

İstanbul'da ve yurdun değişik yerlerinde inşa faaliyeti başlatılır. Tüm bu yenilik hareketleri devam ederken bir tarafta da merkezinde İbrahim Paşanın ve III. Ahmet'in bulunduğu lale eğlenceleri, Çırağan geceleri, helva sohbetleri ve Sadâbâd ziyafetleriyle dönemin şair ve alimlerinin de iştirak ettikleri zevkli bir hayat sürdürülür. Nitekim, Hadîkatü'l-Vüzerâ isimli eserde Damad İbrahim Paşa hakkında verilen bilgilerde onun öncü olduğu bu değişime işaret edilmekte, bu olay şu veciz sözlerle ifade edilmektedir: “*Evâ'il-i Devlet-i Aliye-i Ebediyyü'd-devâmdan berü böyle bir dürr-i girânmâye-i bî-bedelin vücûd-i cûd-i endûd-i âlem sûdî ziynet sâz-i sadefçe-i eyyâm olmuş degildi.*”<sup>3</sup> Devlet işlerini sadrazamına bırakın III. Ahmet'in hoşuna gidecek bir dünya yaratan İbrahim Paşa diğer tarafta ülkede bazı yenilik hareketlerini başlatabilmek için uygun olan ortamı yaratmaya çalışmaktadır.

Ülke ekonomisiyle ilgili de bazı tedbirlerin alındığı görülür; maliye düzene sokularak gelirler arttırılır. III. Ahmet tahta çıkışından itibaren bazı tedbirler alarak hazineye gelir sağlamaya çalışır. Bir yandan ülkenin çeşitli bölgelerindeki gümüş madenleri işlek hale getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan hazineden mahluller adına yapılan maaş ödemeleri gözden geçirilerek gereksiz ödemelere engel olmaya çalışılmıştır. Züyûf akçe ve kenarları kesik paranın kullanımını yasaklayan 22 Şubat 1728 (11 Recep 1140) tarihli bir de ferman çıkarılır. Yine bu dönemde bazı ek vergiler konulmasıyla, halk inşa edilen saraylar, köşkler ve düzenlenen eğlencelerin kendi sırtına yüklenen bu vergilerle yapıldığını düşünmeye başlar. Zihinlerde bu

<sup>3</sup> Osmanzâde Ta'ib Ahmed, 1969, *Hadiyat ül-vüzerâ (der garten der Wesire)*, Freiburg, s.33 (dilâver Ağazâde Zeyli).

düşüncenin yer etmesi halkın tüm yapılanlara karşı nefret duymaya başlamasına neden olur (Çolak 2002: 525-530).

1722'de İran illerini Afgan hâcumundan korumak amacıyla İran'a açılan sefer sonucunda İran toprakları Ruslarla paylaşılmıştı. Ancak bir süre sonra Şah Tahmasb ve Tahmasb Kuluhan Osmanlı'ya karşı harekete geçerek Hemedan, Tebriz, Ferehan gibi bölgeleri almışlardır. Bu haberlerin İstanbul'da duyulması III. Ahmet ve İbrahim Paşanın sürdürdüğü hayatı zaten nefretle izleyen halkın sabrını taşıma noktasına getirmiştir. Doğudan kötü haberlerin gelmesiyle İbrahim Paşa sefer yapılmasının gerekli olduğunu söyleyerek hazırlıklara başlamış; 31 Temmuz 1730 tarihinde başında III. Ahmet'in bulunduğu birlikler Üsküdar'a doğru yola çıkmıştır. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen buradan ayrılmayan birliklerden dağılan askerler şehrə dönmüşlerdir. 28 Eylül 1730 tarihinde Patrona Halil ismindeki bir hamam tellağının önderliğinde isyan hareketi başlamış, III. Ahmet'i tahtından İbrahim Paşayı ise canından eden hareket, Sultan Mustafa'nın oğlu olan şezade Mahmut'un tahta çıkışıyla son bulmuştur.

Nevşehirli İbrahim Paşa, sanatın, edebiyatın, sosyal hayatın gelişmesine oldukça önem vermiştir. Ancak şehri lale bahçeleri, saraylar ve köşklerle süslemesi, kültürel alanda gelişmelere zemin hazırlaması ülkede asırlardır hüküm süren taassup ve cehaleti engelleyememiştir. Zihinler değişmediği için de yapılan tüm bu değişiklikler uzun süreli olamamıştır (Altınay 1975: 97).

## I. BÖLÜM

### LALE

Tarih sayfalarında karşımıza çıkan olaylar zaman zaman inanılması son derece güç olan özellikler ihtiva eder. Bunlar arasında belki de bir milletin tarihinin belli bir dönemine ismini vermiş olan, güzelliğiyle zengin, fakir herkesi olmadık hayaller peşinde sürükleyen bir çiçeğin macerası oldukça dikkat çekicidir.

Bazen aynen bireylerde olduğu gibi kitleler de asıl amaçlarını bir kenara bırakarak çok başka mecralara kayarlar. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu da sayısız sıkıntıdan başına kaldırılamazken; tüm bunları bir kenara bırakarak kendisini bir lalenin peşinde israf ve sefahatin rahat kollarına bırakmış bulunmaktadır. Her ne kadar sanıldığı gibi bir lale soğanına verilen parayla köşkler satın alınamıysa bile, Osmanlı tarihinin bir döneminde lale meraklı sıradan halkın, farklı meslek gruplarını, din adamlarını hatta en üst seviyedeki yönetici sınıfı -ki bunların içerisinde şeyhülislamdan vezirlere ve vezir-i azama- nihayet padişahı bile etkisi altına alır. Yaklaşık iki asır sonra Yahya Kemal Beyatlı tarafından Lale Devri olarak adlandırılan bu dönem, tarih kitaplarına da konu olmuş ve Ahmed Refik'in Lale Devri adını taşıyan kitabıyla literatürüümüze girmiştir.<sup>4</sup>

Osmanlı İmparatorlu'ğunda 18. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen bu gelişmelerin bir benzeri yaklaşık yüz yıl önce Hollanda'da da yaşanır. Her ne kadar bu ülkede ihtilalle son bulan bir döneme isim vermemişse bile Hollanda halkın belki bu çiçek yüzünden Osmanlı'da olduğundan çok daha fazla sıkıntıya ve felakete sürüklendir.

Sözünü ettigimiz bu dönemde Semper Augustus isimli son derece nadir bulunan –bilinen örneklerinin sayısı bir düzineyi geçmemiştir- bir lalenin tek soğanı bir evin fiyatının iki katını bulur (Dash 2000: 96).

Bu çiçek Hollanda ekonomisini ve halkın o kadar çok etkiler ki nihayetinde bu çiçeğin ticaretini yapan bir grup ortaya çıkar ve bu ticaretten son derece zengin olanlar olduğu gibi nice zengin olan kimse de sefalet içine düşer. Tarihin birçok döneminde edebi metinlerin eğitim öğretim amacıyla kullanıldıkları bir gerçektir. Hollanda'da da öyle bir dönem olmuştur ki bu çiçeğin insanları sürükleiği sefaleti

<sup>4</sup> Ahmed Refik, 1311, *Lale Devri*, İstanbul.; Mufassal Osmanlı Tarihi, 1962, c.5, İstanbul, s.2437.

ve bu çılgınlığa kapılmanın zararlarını anlatmak için kitaplar yazılır, hikayeler anlatılır.

1636-1637 yıllarında Hollanda'da *Samenspraeken tusschen Waermondt ende Gaergoedt* (Açgözlü ve Açıksözlü Arasında Konuşmalar) isminde yazılı bilinmeyen üç eser ortaya çıkar. Bu eserler o dönemde Haarlem'in önde gelen matbaacıları olan Adriaen Roman tarafından yayınlanırlar (Dash 2000:103).

Osmalı'da da bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan ve ihtiras halini alan bu merak, bir kütle psikozunun ta kendisi haline gelir. Bir zamanlar dünyaya kafa tutmuş olan İmparatorluk, belki de sonradan Lale Devri ismini aldığı dönemde bu küçüklük hissini üzerinden atabilmek için çabalamakta ve dünyaya: *Bak ben hala neler yapabiliyorum!* Demek istemektedir (Ayverdi 1999: 464).

Kaynaklarda anavatanının Orta Asya olduğu belirtilen bu çiçeğin insanlar tarafından tam olarak hangi tarihten itibaren yetiştirmeye başlandığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. 1050 tarihinde lalenin İran'da son derece gözde bir çiçek olduğu bilinmektedir. Ömer Hayyam'ın rubailerinde kusursuz kadın güzelliğinin bir metaforu olarak karşımıza çıkan lale başka şairlerin şiirlerinde de kendisini göstermeye başlar. 1250 senesinde Müşerrefiddin Sadi hayalindeki bahçeyi “*serin suların miriltisi, kuşların şakiması, bolca olgun meyve, rengarenk ve pırıl pırıl laleler ile hoş kokulu güller*” in bir araya gelmesi diyerek tarif ediyordu. Hafız ise çiçeğin taçyapraklarının parlaklığını canının al yanaklarına benzetmekteydi (Dash 2000: 19). Gerçekten de lalenin kendisine has güzelliği onu İran'da büyük simgesel değeri olan bir çiçek haline getirdi. Sonsuzluk ile eşdeğer sayılan lale hakkında birçok efsane uyduruldu. Bu efsanelerden bir tanesi de talihsiz Ferhat'ındır. Ferhat, Şirin adında güzel bir kızın aşık olur. Kızın öldüğüyle ilgili asılsız bir haber alan Ferhat buna dayanamaz ve olduğu yerde baltasıyla vücutunda yaralar açar. Ferhat'ın yaralarından akan kanların toprağa düştüğü yerde kan gibi kıpkırmızı bir çiçek açiverir. Bu çiçekler kusursuz aşık simgesi olan lalelerdir. Bu efsanelerin yazıya geçirilmesinden asırlar sonra hala kusursuz aşık ve ölmeyen tutkuların simgesi İran'da kızıl lalelerdir (Dash 2000: 19-20).

Anadolu'da laleyi şiirlerinde ilk kullanan şair ise Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'dir (Ünver, S.A. 1968, Baytop 1987).

Sadece doğuda değil batıda da bu çiçek aşık ve tutkunun simgesidir.

17. asır gezginlerinden Jean Chardin, eğer bir genç sevgilisine bunlardan sunarsa çiçeğin rengiyle kadının güzelliğinin kalbini ateşe vermiş olduğunu anlatmaktadır. Taçyapraklarının dibindeki siyah yer ise çiçeği veren kişinin kalbinin aşk ateşiyle yanarak kömür gibi karardığını ifade eder demektedir (Dash 2000: 20).

Şu ana kadar bilinen en eski lale tasvirleri 13. yüzyıldan kalmadır. Bu tasvirler Selçuklu Sultanlarından I. Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yaptırdığı sarayda yapılan kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan çinilerde yer alır (Dash 2000: 20). XIV. Asırda Osmanlılar çiçeklerin en kutsalı saydıkları laleyi uğursuzluklardan korunmak için kullanırlardı. Hem korunmak hem de dini kuralların canlı varlıkların tasvirine getirdiği yasağın etkisiyle laleyi görünen yerlere değil iç çamaşırlarına işlerlerdi. İstanbul'daki Türk ve İslam Sanatları Müzesinde zırhın altına giyinilmesi için yapılan ön tarafında Kur'an'dan ayetler arka kısmında ise lale motifi işlenmiş olan sade bir iç gömleği sergilenmektedir. Pamuklu kumaştan yapılmış bu gömlek Sultan Murat'ın ikinci oğlu Beyazıt'a aittir. Beyazıt henüz genç bir şahzadeyken Kosova'da Prens Lazar'a karşı çarpışmış ve şehit olmuştur. Bu genç şahzade tarihte kişisel olarak lale ile anılabilecek ilk kişidir (Dash 2000: 24).

Saray ve ev duvarlarındaki süslemelerde, giysilerde, çinilerde, vazolarda, halılarda ve daha birçok yerde sıkça süsleme motifi olarak kullanılan lalenin nazardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılan bir simge olduğu düşüncesi oldukça ilginçtir.

Edirne Selimiye Camii'nin müezzin mahfilini taşıyan mermer ayaklarından birinde ters bir lale kabartması bulunmaktadır. Bu lale sütunun alt kısmında yaklaşık 20 cm. boyunda başı aşağı gelecek şekilde işlenmiştir. "ters lale" olarak isimlendirilen bu motifle ilgili 3 rivayet vardır. İlk Osmanlıca yazılmış lale kelimesinin tersten okunuşunun "hilal" olması, bununda Osmanlı'nın alameti olması dolayısıyla hilalin yere düşmesiyle Türkluğun sonunun geleceği inancıdır. Hilalin düşmesini ve caminin yıkılmasını engellemek amacıyla lale ters oyulmuştur. İkinci rivayete göre caminin yapıldığı arsanın "Laleci Baba" adıyla anılan ters bir ihtiyara ait olması ve bu ihtiyarın ilk başta caminin yapılması için bahçesini vermek istemeyiği üzerine uzun süren uğraşlar sonucu ikna edilmesi üzerindedir. İhtiyar razı edilince arzusu üzerine bu aksi adamın hatirasını yaşatmak için sütuna ters lale motif

işlenir. Üçüncü rivayete göre de Selimiye Camii o kadar kusursuz yapılmıştır ki nazar değimesini önlemek üzere ters lale işlenmesi uygun görülür (Baytop 1987).

Elbette lalenin Türk toplumunda değer görmesinde güzelliği, zarafeti yanında çok başka nedenler olmalıdır. Onu bahçelerde yetişen diğer güzel çiçeklerden ayıran ve onu bir milletin gözünde kutsal hale getiren bazı özellikler vardır.

Lale kelimesinin Osmanlıca yazılışı ile Allah kelimesinin Osmanlıca yazılışında aynı harflerin kullanılması, her ikisinin de ebced hesabıyla 66 olmasını vermesi bunların yanında lalenin tersten okunuşunun *hilâl* kelimesini vermesi, hilalin ise İslâmiyeti ve Osmanlı'yı simgelemesi, bir kök ve bir çiçeğinin olması dolayısıyla tevhidi hatırlatması Osmanlı toplumunda lalenin farklı bir sevgiyle yetiştirilmesine neden olur (Kartal 1998: XI).

Bu anlayış ifadesini en güzel şekilde aşağıdaki beyitle bulmaktadır;

Mazhari ismi Celâl olmasa idi lâle,

Bulamazdı bu kadar rütbeî vâlâ lâle (Ayverdi 1950: 3)

Toprağa gömülen bir soğanın, yağmurlarla sulana sulana zamanı geldiğinde yeşil birkaç yaprakla gün yüzüne çıkmasını sonra o yapraklar arasından önce bir yumrunun belirmesini, bir süre sonra bu yumrunun içinden de en olmadık renklerde kadeh biçiminde nazlı mı nazlı bir çiçeğin çıkışını kendiliğinden meydana getiyor saymayan Türkler bunu görmedikleri bir kuvvettin belirtisi olarak düşünürler. Kendisini gözler önüne sunmayan, insan aklına sığmayan, ama kendisini, sonsuz gücünü, sevgisini birçok şeyde olduğu gibi lalelerde de gösteren Tanrı'yı akla getirirler (Gülersoy 1980).

Laleyi dini bir simge olarak gören tek millet Türkler değildir. Pennsylvania Hollandalıları da -17. yüzyıldan itibaren Amerikanın doğu kıyılarına yerleşmiş olan Alman göçmen topluluğu- üç yapraklı bir lale motifini teslis simgesi olarak kullanırlar. Doğum belgesi gibi önemli ve resmi belgelerde bu motife yer verirler (Schloredt s.43; Dash 2000: 174).

İstanbul'da lale yetiştiren ilk isim Kanuni döneminde yaşayan Şeyhülislam Ebu Suud Efendidir. Yetiştirdiği laleye de Nur-ı Adn ismini verir. XVIII. yüzyılda III. Ahmet'in padişahlığı döneminde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa veziriazamlığı döneminde İstanbul'daki lale merakı hat safhaya çıkar. İbrahim Paşa

bir yandan devlet işleriyle meşgul olurken bir yandan şair ve ilim adamlarını desteklemiş bir yandan da III. Ahmet'in temayüllerini göz önünde bulundurarak onu eğlendirmek, memnun olmasını sağlamak için Çırağan eğlenceleri tertip eder<sup>k</sup> ve lale bahçeleri oluşturuyor -

III. Ahmet'in laleye olan tutkunluğu ve özellikle Çırağan sefaları lalenin kıymetini büsbütün artırır. Saray bahçelerinin yanında başta veziriazam olmak üzere vezirler ve devlet erkani bahçelerini lalelerle süslerler.

Lalelerin bu derece değerlenmesi halk arasında da rekabet hissi uyandırır. Hemen her evin bahçesinde çeşit çeşit laleler yetiştirilerek her birine yetiştircisi tarafından şairane isimler verilir. Lalelerin açılmasına başladığı dönem İstanbul halkı bunların açılışını seyretmeye gider, kısa bir zamanda şehir yeşil koruları, güzel bahçeleri ve rengarenk bahçeleri ile bir yeryüzü cenneti haline gelir. Bu gelişmelerle birlikte lale ticareti İstanbul'da bir meslek, yetiştirciliği ise bir sanat halini alır.

Münir Aktepe'nin, Damad İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dâir Bir Vesika isimli makalesinde belirttiği gibi lale fiyatları bir sene içerisinde olağan dışı bir yükseliş gösterir. Bu çalışmada görüyoruz ki bir lalenin fiyatı 1138 tarihli bir vesikada 50 kuruş, 1140 tarihli bir başka vesikada ise 200 kuruştur. Bu da gösteriyor ki lale meraklı her geçen gün artmaktadır. Ancak bununla birlikte hiçbir zaman bir lale soğanının fiyatı bin altın gibi o dönemde muazzam fiyatlara ulaşmaz.

Her ne kadar lale fiyatları zikredilen rakamlara ulaşmamışsa bile yine de laleye gösterilen fazla talep fiyatlarının artmasına neden olur. Bunun üzerine her lalenin fiyatının belirlenmesi yoluna gidilir. Bununla ilgili ferman aşağıdadır.

*“Laleye narh konulmasına dair*

*ahalii dariüssaltanatül aliyyem iktizai letafeti ab ü heva ile öteden berü şükûfe perverlige meylü rağbet ve kudreti ilâhiyyeyi nazar-i ibret ile temâşa ve müşahede içün lâle-i rumî terbiyesini zeman-i kadimden berü âdet idinüp ricâl-i devlet-i aliyyemden dahi niçeleri meşguf ve melûf ve her birinin enva' ve ecnasına göre hiridü firuhtunda kıymet ve behası vechi itidal üzre muayyen ve malûm olup devlet ü ikbâl ile âsitane-i saadete teşrif-i hümâyunumdan mukaddem cümle beyinde ol vechile beyi ü şira ve bazı şükûfe kesret buldukça behası dahi tedenni ve tenezzül bulmağla gün be gün beha-i rahis ile ahzü i'ta olunagelmişiken cenâb-i*

*hilâfetmeabim darüssaltana-i seniyyeme sâye endâzi iclâl ve bihamdillâhil melikil müteal her taraf karini asayış ve müreffehül hal ve sâye-i adaletmaye-i devleti aliyyemde cümlenin aramış ü istirahatleri reside-i rütbe-i kemâl olmağla bu hildâl-i meymenet şimalde tarafi hümâyunumdan dahi bazı mertebe rağbet olunmağın şükûfe dad ü sitedine me'lûf ve mu'tad olan tayife-i bî insâfi tama' itiyad bu hâleti mahzâ fırsat ad ve sene besene beherine terakki zam iderek hadd-i itidâl ve insaf-i tecaviüz ve içlerinde muhtekirler peydâ olup vakt ile bulunan mahallerden rahis behâ ile devşirüp muzayaka vaktinde zi'fi ile fırıhtuna kanaatitmeyüp behâ-i lâyuhsâ ve lâyuad mutalebesile tekdir-i nausn izalesine ve husûsâ ricâl-i devlet-i aliyyemden ve gayriden terbiyesine me'lûf olanların bivecih masarifi zayıdeleri izâlesi için birer behâ-yi mutedile ve nerhi kavime takvim ve tâyin olunmak iktizâ itmegin bu ahd-i karibde alınup satıldığı minval üzre ber vech-i itidal bir defter tertîb ve fileri vaz olunmagla sen ki mevlânâ-yi mumâileyhsin işbu emri şerîfi âlişan ve vacibül iz'anîm vusulünde ser şükûfeciyân olan Şeyh Mehmed zide salâhu marifetile cümle şükûfecileri huzuruna geürtüp lâle envaundan her bir nev'in defteri merkûmda mastur olan filerini birer birer kendülere tefhîm ve fîmabaad takinü takvim olunan behalarından bir akçe ziyâdeye fırıht olunmamak üzre tenbih ve te'kid ve nerh defterine tesbir ve işbu emr-i şerîfimin mazmunu münîfi düstürül amel kılınmak üzre bir sûretin sicill-i mahfuza kayıd ve bir sûretin dahi baş muhasebe kaleminde hifz olunmak üzre kalemi merkûma ırsâl ve ilâ maşallâhü tealâ mûcibile amel ve serim u hilâfindan begayet ictinâb ve hazer olunmak üzre ihtimâmi tam eyleyesin bu husus sirren ve alenen tecessüs olunmak mukarrer ve muhakkak olmagla söyleki tâyin ve takvim olunan behalarından bir akçe ziyâdeye beyi iden olur ise şükûfeleri canib-i mirîden zabit ve kendüleri bilâd-i baideyeye nefy ü tağrîb ile te'dib olunacakları musammem olduğun cümleye ilân ve sen dahi bu hususu üzerine olup gereği gibi tetebbu ve tecessüsle mukayyed ve her kim fermân-i vacibül imtisâlime mugayir hareket ider ise der-i devlet-medârima arz u ilâm eyleyüp ihmâl ve müsamahadan gayetül gaye tehaşı ve mücanebet olunmak bâbında fermân-i âlişânum sadır olmuşdur. Buyurdum ki fi evâsitu 1140”<sup>5</sup>*

<sup>5</sup> Küçük Çelebizâde Âsim, 1153, *Âsim Tarihi*, İstanbul, s.415.; Ahmet Refik, 1988, *Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayattı*, Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 95.

Osmanlı toplumunda bu denli rağbet bulan ve sevilen bu çiçekle ilgili yazılmış olan birçok mecmua ve risale mevcuttur. Bu eserlerin bazıları Ekrem Hakkı Ayverdi'nin XVIII. Asırda Lale isimli kitabında şu şekilde sıralanmaktadır:

- 1- *Netayicülezhar, (Mehmet bin Ahmedülubevdî) 1110 Emiri Ef. Tabiiye 162.*
- 2- *Goncei Lâlezârı Bâğı kadim, 1115 den sonra Emiri Ef. Tabiiye 157-172.*
- 3- *Defteri Lâlezârı İstanbul (1138) Emiri Ef. Tabiiye 157-164.*
- 4- *Narh Defteri, (1133) İstanbul Kadılığı Sicil s. 18 No. 24 Mecelleyi Umuru Belediye Cild: I. 434-437.*
- 5- *Lâlezârı İbrahim, Reisülküttap üç anbarlı Mehmet Ef. (1139) Emiri Ef. Tabiiye 163-174.*
- 6- *Mizanülezhar, Şeyh Mehmedî Lâlezârı Lale devri. Emiri Ef. Tabiiye 163-174.*
- 7- *Şüküfename, (Abdullah bin Mehmet Ef.) Birinci S. Mahmut devri Emiri Ef. Tabiiye 169.*
- 8- *Risalei Esamii Lâle, (Ahmet Kâmil Ef.) 1164 Emiri Ef. Tabiiye 158-171.*
- 9- *Tuhfetülahbap, (Fenni EF.) Emiri Ef. Tabiiye 161.*
- 10- *Miyarülezhar (Tabip Aşkî Ef.) Emiri Ef. Tabiiye 165.*
- 11- *Takvimi ezhâr (Tabip Aşkî Ef.) 1216 Emiri Ef. Tabiiye 159.*
- 12- *Şüküfename, (Urfâlı Admî Ef.) 1292. Matbu.*

Tabib Mehmed Aşkî Efendi başlangıçtan 1730 senesine kadar Osmanlı topraklarında yetiştirilen laleleri üçe ayırmaktadır;

1. Bölüm; Mukaddeme-i esmâ-i lâle ismindedir. Bu kısım Ebusuud Efendi'nin yetiştirdiği ve ismini de kendisinin verdiği Nur-ı Adn isimli laleyle başlar ve toplam 27 lale çeşidinin ismi sayılır.
2. Bölüm; Esmâ-i lâle der vakt-ı Hüdâî Mahmud Efendi başlığını taşır bu bölümde de bir öncekinden olduğu gibi 27 lale çeşidi sayılır.

3. Bölüm; Hûdâî Mahmud Efendi hazretlerinin zaman-ı şeriflerinden sonra yani Avcu Sultan Mehmed Han hazretlerinin zaman-ı şeriflerinden Sultan Ahmed Han-ı Sâlis hasretlerinin intiha-i vakitlerine deðin bâzı malûm olunan lâlelerin esmâları başlığını taþımaktadır. Bu bölümde isimleri verilen lalelerin sayısı oldukça fazladır.

Mizanü'l-ezhâr'da lalenin güzelliðini belirlemekte esas alınacak 20 özellik sıralayan Mehmed Aşkî çiçeðin sapının uzun ve sağlam olması gerektiğini düzgün yüzeýli, dayanıklı ve hepsi eşit uzunlukta altı taç yapraðı bulunması gerektiğini belirtir. Ancak yapraklar çiçeði gölgede bırakmamalı çiçek dik durmalıdır ve kendi polenleriyle kirlenmiş olmamalıdır. Çok renkli çiçeklerin ise deðiþik renklerinin vurgulanması için düz beyaz bir zemin üzerinde sergilenmesinin doğru olacaðı saptanan bir diðer husustur (Dash 2000: 158).

Lalezari' nin bir diðer el yazması Makbul ve GÜzel başlığını taþır. Bu yazma Berlin'deki bir arþivde bulunmaktadır. Adı geçen eserde ideal lale şu şekilde tanımlanmıştır; “*Yeni doğmuş ay gibi kıvrımlı, renkleri dengeli dağılmış, temiz ve muntazam olacak; badem biçimli iğne gibi uzun ince, zarif işinlarla bezeli olup iç yaprakları bir kuyuyu andırırken dış yaprakları hafif aralık duracaktır, beyaz zemin üstüne desenli taç yapraklar tam anlamıyla mükemmelidir. Lalenin böylesi, seçilmişlerin seçilmiş sayılır*” (Dash 2000:158).

Bu güzel çiçeðin tarihimize bir bölümune isminin verilið hikayesi de kendisi gibi zariftir. Elbette 1718-1730 tarihleri arasında hiç kimse yaðadığı döneme Lale Devri ismini vermemiþtir. Kanlı bir ihtilalle sona eren III. Ahmet'in hükümdarlık ve İbrahim Paðanın Sadrazamlık yıllarından seneler sonra döneme bu isim verilmiþtir.

## LALE İSİMLERİ

Münir Aktepe'nin “Damad İbrahim Paşa Devrinde Lale” isimli iki makalesinden hareketle belirlediðimiz lale isimleri ve bu isimlerin beyitlerde görünümü;

adîm (Aktepe 1954: 122)

adl (Aktepe 1954: 124)

akîyk-ı Yemen (Aktepe 1954: 124)

âlem-ârâ (Aktepe 1954: 124)  
âlem-beha (Aktepe 1953: 119)  
âlem-firib (Aktepe 1954: 119)  
âlem-gir (Aktepe 1954: 122)  
âlem-i bahar (Aktepe 1954: 124)  
âlem-nümâ (Aktepe 1954: 123)  
âlem-pesend (Aktepe 1953: 125)  
alemşah (Aktepe 1954: 124)  
âlem-zîb (Aktepe 1954: 124)  
âl-i bülend (Aktepe 1954: 124)  
âl-i cedîd-i Osmanî (Aktepe 1953: 119)  
âl-i cedîd (Aktepe 1954: 121)  
âl-i cedid müşabihi (Aktepe 1954: 124)  
âl-i Dihkaanî (Aktepe 1954: 123)  
âl-i Kethüda-zâde (Aktepe 1954: 122)  
âl-i nâzende (Aktepe 1954: 122)  
âl-i zer-bahş (Aktepe 1954: 124)  
âlî-kadr (Aktepe 1953: 112)  
âlî-meniş (Aktepe 1954: 119)  
âlî-şan (Aktepe 1953: 101)  
âlî-tebar (Aktepe 1953: 99)  
âlî-zat (Aktepe 1953: 123)  
âlü'l-âl (Aktepe 1954: 124)  
anber-nümâ (Aktepe 1954: 124)  
ârus (Aktepe 1954: 124)  
âsaf-perver (Aktepe 1954: 124)

âsaf-pesend (Aktepe 1954: 124)  
âşub (Aktepe 1954: 124)  
âtes-i ruhsar (Aktepe 1954: 124)  
baha-pîray-i İsmail (Aktepe 1953: 105)  
bahar-pîrâ (Aktepe 1954: 118)  
bahşende (Aktepe 1954: 124)  
bahş-ı Hüdâ (Aktepe 1954: 120)  
bâlâ turuncî (Aktepe 1954: 119)  
bâlâ-gevz (Aktepe 1954: 124)  
bâlâ-nişân (Aktepe 1954: 120)  
bedr-i münir (Aktepe 1954: 124)  
bedr-i rahşende (Aktepe 1953: 107)  
behcet-efza (Aktepe 1954: 121)  
behram (Aktepe 1954: 124)  
beyaz-ı perviz (Aktepe 1953: 106)  
bezm-efrûz (Aktepe 1954: 120)  
büyıklı velî (Aktepe 1954: 124)  
büyük-al (Aktepe 1954: 123)  
can-bahş (Aktepe 1954: 124)  
câzib (Aktepe 1954: 123)  
ciğer-delen (Aktepe 1954: 124)  
cîhan-ârâ (Aktepe 1954: 118)  
cihan-bezedi (Aktepe 1954: 121)  
cihangîr (Aktepe 1954: 124)  
cihan-tâb (Aktepe 1954: 124)  
cilve-rîz (Aktepe 1954: 119)

çemen-ârâ (Aktepe 1954: 122)  
çemen-zîb (Aktepe 1954: 124)  
çevgâni-i kadıncık (Aktepe 1954: 124)  
çırağ-ı gülşen (Aktepe 1954: 123)  
Davud'un büyük al'ı (Aktepe 1954: 124)  
Davud'un kibrîti'si (Aktepe 1954: 124)  
Davud'un küçük al'ı (Aktepe 1954: 124)  
derviş-pesend (Aktepe 1954: 124)  
dil-ârâ (Aktepe 1954: 124)  
dil-besté (Aktepe 1954: 124)  
dil-dâr-ı Salihî (Aktepe 1953: 125)  
dil-firib (Aktepe 1954: 124)  
dil-hâh (Aktepe 1954: 121)  
dil-küşâd (Aktepe 1954: 122)  
dil-nüvaz (Aktepe 1954: 124)  
dil-rûbâ (Aktepe 1954: 124)  
dil-sûz (Aktepe 1954: 122)  
dilsûz-ı Osman Efendi (Aktepe 1954: 124)  
dil-şad (Aktepe 1954: 122)  
dil-şifâ (Aktepe 1954: 124)  
dûd-ı dil (Aktepe 1954: 124)  
dürre (Aktepe 1954: 124)  
dürr-i adn (Aktepe 1953: 126)  
dürr-i şeh-var (Aktepe 1953: 126)  
elmas-pâre-i Kethüda-zâde (Aktepe 1954: 123)  
elmas-pâre-i Uşşakî-zâde (Aktepe 1954: 124)

erik-dibi (Aktepe 1954: 124)

Eyyûbî-turuncî (Aktepe 1954: 122)

ferah-âver (Aktepe 1954: 122)

ferah-dil (Aktepe 1954: 120)

ferah-efza (Aktepe 1953: 100)

ferah-engîz (Aktepe 1954: 119)

ferah-nümâ (Aktepe 1954: 122)

ferah-perver (Aktepe 1953: 121)

ferid-i Üsküdârî (Aktepe 1954: 123)

ferîd-i zaman (Aktepe 1954: 124)

feyz-i bahar (Aktepe 1954: 118)

feyz-i Hüdâ (Aktepe 1954: 119)

feyz-i nev (Aktepe 1954: 124)

feyz-i sânî (Aktepe 1954: 124)

feyz-i seher (Aktepe 1954: 124)

feyz-i Süleymânî (Aktepe 1954: 121)

feyz-yâb (Aktepe 1954: 124)

freng-pesend (Aktepe 1954: 124)

fürûzende (Aktepe 1954: 122)

gam-güsâr (Aktepe 1954: 124)

gavvas (Aktepe 1954: 124)

girre (Aktepe 1954: 124)

gonce-nümâ (Aktepe 1954: 123)

güher-i nigîn (Aktepe 1954: 124)

gülçü-başı (Aktepe 1954: 123)

gül-nûş (Aktepe 1954: 124)

gül-reng-i Salihî (Aktepe 1953: 110)  
gül-rîz (Aktepe 1954: 118)  
gül-ruhsar (Aktepe 1954: 119)  
gül-rûy (Aktepe 1954: 124)  
gülşen-ârâ (Aktepe 1953: 115)  
gülşen-efrûz (Aktepe 1954: 119)  
gülşen-i ziya (Aktepe 1953: 116)  
gülşen-nümâ (Aktepe 1954: 124)  
gülşen-pîrâ (Aktepe 1954: 124)  
gülşen-sûz (Aktepe 1953: 126)  
gülşen-zîver (Aktepe 1954: 118)



hançer-i lâ'lin (Aktepe 1954: 124)  
hançer-i yakut (Aktepe 1954: 120)  
hançer-i zerrin (Aktepe 1954: 124)  
haşhaş (Aktepe 1954: 120)  
hayat-ezfa (Aktepe 1954: 124)

hem-ser-i Salihî (Aktepe 1954: 120)  
himmet-zâde (Aktepe 1954: 122)  
hoş-âyende (Aktepe 1954: 124)  
hoş-bûy-i Sarrac (Aktepe 1954: 121)  
hoş-nümâ (Aktepe 1954: 124)  
hulâsa (Aktepe 1953: 107)  
hûr-peyker (Aktepe 1954: 120)  
hü'lâsâ (Aktepe 1954: 119)  
hüsн (Aktepe 1954: 124)  
izar-i kavukçu (Aktepe 1953: 122)

İbrahim Bey alı (Aktepe 1954: 123)  
ilâve (Aktepe 1953: 105)  
işve-baz (Aktepe 1954: 119)  
işve-engîz (Aktepe 1954: 124)  
izâr-ı Kavukçu (Aktepe 1954: 121)  
izar-ı Yusufî (Aktepe 1954: 122)  
kalayıcı-beyazı (Aktepe 1954: 124)  
kalayıcı-kibritîsi (Aktepe 1954: 121)  
kavs-i kuzah (Aktepe 1954: 124)  
kebir-gevz (Aktepe 1954: 124)  
keresteci (Aktepe 1954: 124)  
kıt'a (Aktepe 1954: 124)  
kızıl (Aktepe 1954: 124)  
küçük-al (Aktepe 1954: 124)  
la'l-fam (Aktepe 1954: 121)  
lâ'l-pâre (Aktepe 1954: 124)  
la'l-pûş (Aktepe 1954: 122)  
lâ-nazîr (Aktepe 1954: 124)  
lâtif turuncî (Aktepe 1954: 118)  
leylâkî (Aktepe 1954: 121)  
leylâkî-i berber (Aktepe 1953: 121)  
leylâkî-i İshak Efendi ((Aktepe 1953: 110)  
mahbubü'l-kulûb (Aktepe 1954: 124)  
meclis-ârâ (Aktepe 1954: 122)  
melek-peyker (Aktepe 1953: 119)  
memduh (Aktepe 1954: 124)

memik-zâde (Aktepe 1954: 124)

mesned (Aktepe 1954: 124)

mesned-nişîn (Aktepe 1954: 119)

mestâne (Aktepe 1954: 124)

mihr-engîz (Aktepe 1954: 120)

mihr-i dırâhşan (Aktepe 1954: 124)

mihr-i tal'at (Aktepe 1954: 124)

mînâ-ı derun (Aktepe 1954: 124)

mir'at-ı berber (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı cihan (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı elmas (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı Halîm (Aktepe 1954: 123)

mir'at-ı kudret (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı musaffa (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı mücellâ (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı nur (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı ruh (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı selmanî (Aktepe 1953: 97)

mir'at-ı sîm (Aktepe 1953: 97)

mîr-i ezhâr (Aktepe 1954: 124)

mîr-i gülzâr (Aktepe 1954: 124)

mu'teber (Aktepe 1954: 120)

Muhammedî-gevz (Aktepe 1954: 121)

mur-ı aşçı (Aktepe 1954: 124)

mur-ı Yusûfî (Aktepe 1954: 120)

mülükâne (Aktepe 1954: 122)

mülükî (Aktepe 1954: 123)  
mümtaz (Aktepe 1954: 124)  
mümtenâ (Aktepe 1954: 124)  
münçelî-gevz (Aktepe 1954: 124)  
müşâbih-i hanzâde (Aktepe 1954: 124)  
müşabih-i şevk (Aktepe 1954: 124)  
müsirâne (Aktepe 1954: 118)  
nâhid (Aktepe 1954: 122)  
nahl-i ergavan (Aktepe 1954: 118)  
nar-çiçeği (Aktepe 1954: 122)  
naz-dar (Aktepe 1954: 124)  
nazende (Aktepe 1954: 124)  
nazenin (Aktepe 1954: 124)  
naz-perver (Aktepe 1954: 124)  
Necîb (Aktepe 1954: 123)  
necm-i bahar (Aktepe 1954: 124)  
necm-i seher (Aktepe 1954: 123)  
necm-i süreyya (Aktepe 1954: 124)  
neş'e-bahş (Aktepe 1953: 118)  
neş'e-dâr (Aktepe 1953: 125)  
neş'e-efgen (Aktepe 1954: 120)  
neşat-ârâ (Aktepe 1954: 120)  
nesat-âver (Aktepe 1953: 118)  
neşat-bahş (Aktepe 1954: 121)  
neşat-efgen (Aktepe 1954: 121)  
nev-âmed (Aktepe 1954: 123)

nevres (Aktepe 1954: 120)  
neyyir-i gülşen (Aktepe 1953: 111)  
nişter-i zerrîn (Aktepe 1954: 122)  
nîze-i gülreng (Aktepe 1954: 120)  
nîze-i haşhaş (Aktepe 1953: 113)  
nîze-i lâ'lin (Aktepe 1954: 120)  
nîze-i molla (Aktepe 1954: 123)  
nîze-i rummânî (Aktepe 1953: 95)  
nîze-i selman (Aktepe 1954: 119)  
nîze-i Süleymanî (Aktepe 1954: 124)  
nîze-i Tanburî (Aktepe 1954: 122)  
nîze-i Yusuf (Aktepe 1954: 122)  
nnabî-i İmam Tarsusî (Aktepe 1953: 125)  
nûr-efzâ (Aktepe 1954: 123)  
nûr-ı bihişt (Aktepe 1954: 120)  
nûr-ı cihan (Aktepe 1954: 124)  
nûr-ı cinan (Aktepe 1954: 124)  
nûr-ı mücessem (Aktepe 1954: 121)  
nûz-bû (Aktepe 1954: 123)  
papuçcu (Aktepe 1954: 123)  
pençe (Aktepe 1954: 118)  
pençe-i berber (Aktepe 1953: 96)  
pençe-i mu'ciz (Aktepe 1954: 124)  
pertev-efgen (Aktepe 1953: 116)  
pesendide (Aktepe 1954: 124)  
peyk-i bahar (Aktepe 1954: 124)

reşk-i gülşen (Aktepe 1954: 118)  
reşk-i gülşen-i Ömerî (Aktepe 1953: 115)  
revnak-ı gülşen (Aktepe 1953: 123)  
ruh-ı dilber (Aktepe 1954: 123)  
ruh-perver (Aktepe 1954: 120)  
ruhû'l-kulûb (Aktepe 1954: 124)  
rûy-ı mahbûb (Aktepe 1954: 124)  
rûy-ı nigâr (Aktepe 1954: 123)  
sadriye (Aktepe 1954: 124)  
sadr-nişîn (Aktepe 1953: 124)  
safa-perver (Aktepe 1954: 123)  
sâgar-i gülşen (Aktepe 1954: 118)  
sâgar-i lâ'lîn (Aktepe 1953: 98)  
sâgar-i sîm (Aktepe 1954: 119)  
sâgar-nüma (Aktepe 1953: 115)  
sâgar-şinas (Aktepe 1954: 123)  
sâhib-kirân (Aktepe 1954: 118)  
selmân-ı pâk (Aktepe 1954: 121)  
ser-âmed (Aktepe 1954: 123)  
serbâz-ı cihan (Aktepe 1954: 120)  
serkeş-ı cihan (Aktepe 1954: 124)  
ser-tîz (Aktepe 1954: 122)  
serv-kad (Aktepe 1954: 124)  
sîm-atlas (Aktepe 1954: 124)  
sîm-derûn (Aktepe 1954: 124)  
sîm-endâm (Aktepe 1954: 124)

sîm-i ten (Aktepe 1954: 124)  
sîm-varak (Aktepe 1954: 124)  
sinan (Aktepe 1954: 123)  
sîrâc-ı gülşen (Aktepe 1954: 122)  
subh-ı bahar (Aktepe 1953: 102)  
sultan-ı cihan (Aktepe 1954: 124)  
sun'-ı Hak (Aktepe 1953: 108)  
sun'-ı Hüda (Aktepe 1954: 124)  
sûrûr-ı dil (Aktepe 1954: 124)  
sûrûr-ı şeyh (Aktepe 1953: 117)  
şafak-puş (Aktepe 1954: 124)  
şarâbî (Aktepe 1954: 124)  
şehinşâhî (Aktepe 1954: 123)  
şehlevend (Aktepe 1954: 122)  
şehnaz (Aktepe 1954: 124)  
şeh-per (Aktepe 1953: 103)  
şehper-i Ali (Aktepe 1954: 119)  
şeh-per-i hüma (Aktepe 1953: 103)  
şeh-per-i şeydâ (Aktepe 1953: 103)  
şeh-pesend (Aktepe 1954: 118)  
şevk-bahş (Aktepe 1953: 101)  
şevk-efrûz (Aktepe 1954: 119)  
şevk-efza (Aktepe 1954: 121)  
şevk-engîz (Aktepe 1954: 118)  
şevketî-turuncî (Aktepe 1954: 124)  
şîr-i nigâr (Aktepe 1954: 123)

şirin (Aktepe 1954: 124)  
şişe-i fanus (Aktepe 1954: 124)  
şive-engîz (Aktepe 1953: 98)  
Şivekâr (Aktepe 1954: 123)  
şu'le-dâr (Aktepe 1954: 124)  
şu'le-paş (Aktepe 1954: 124)  
şû'le-riz (Aktepe 1954: 119)  
şur-efgen (Aktepe 1953: 113)  
tâb-âver (Aktepe 1954: 119)  
TİFL-ı çemen (Aktepe 1954: 124)  
tırnaklı al (Aktepe 1954: 124)  
tiğ-i sürh (Aktepe 1953: 123)  
tohm-ı benefşe (Aktepe 1954: 122)  
toz-koparan nâm-ı diğer neşât-âver (Aktepe 1954: 120)  
tuhfe (Aktepe 1954: 123)  
turuncî-i berber (Aktepe 1953: 99)  
turuncî-i müferrah (Aktepe 1953: 99)  
turuncî-i sagîr (Aktepe 1953: 99)  
turuncî-i şeyh (Aktepe 1953: 99)  
tutiyay-ı çeşm (Aktepe 1954: 124)  
Unnâbî (Aktepe 1954: 121)  
vahîd (Aktepe 1953: 97)  
vahîd (Aktepe 1954: 118)  
vâlâ-şan (Aktepe 1953: 97)  
vasat turuncî (Aktepe 1954: 121)  
velvele (Aktepe 1954: 124)

yakut-nûmâ (Aktepe 1954: 124)  
yakut-reng-i Sübaşı (Aktepe 1954: 122)  
yed-i beyzâ (Aktepe 1954: 120)  
yek-dâne (Aktepe 1953: 112)  
yek-dâne-i İmam (Aktepe 1953: 112)  
yekdâne-i Salihî (Aktepe 1954: 120)  
yeni-dünya (Aktepe 1954: 124)  
zer-peyker (Aktepe 1954: 123)  
zer-puş (Aktepe 1954: 121)  
zerrinli (Aktepe 1954: 124)  
zevk-bahş (Aktepe 1954: 119)  
zîba (Aktepe 1954: 124)  
zişân (Aktepe 1953: 106)  
zîşan-müşabibi (Aktepe 1953: 106)  
zîver-bahş (Aktepe 1954: 121)  
ziver-yab (Aktepe 1954: 121)  
ziver-yâb-i Salihî (Aktepe 1953: 119)  
ziya yolunda al (Aktepe 1954: 122)  
ziya-bahş (Aktepe 1953: 113)

Lale Devri şairlerinin şiirlerinden tespit edebildiğimiz lale çeşitlerinin isimlerinin geçtiği beyitler şunlardır:

#### **Gazel-i Müzeyyel Bâ Esâmî-i Lâle Der VASF-i Vezîr-i Mezkûr**

1

Gönülde şevk-i vuslat dîdede rûy-i nigâr olsa

Çırağan vakti gelse fasl-i seyr-i lâlezâr olsa

2

Yine bir nâz-perver şeh-levend ister gönü'l ammâ

Hât-i nevle beyâz-i gerdeni subh-i bahâr olsa

s.206-3

Vahîd olsa dür-i yektâ gibi hüsn-i ser-âmedle

Dil-ârâ dil-fîrîb ü dil-nüvâz u dil-guşâ olsa  
4  
Şafak-pûş oldu zann itse gören hurşîd-i rahşâni  
Turuncî câme ile reşk-i mihr-i tâb-dâr olsa  
5  
Sirâcâsâ olup mir'ât-ı rûh-sârı fürûzende  
Çerâğ-ı hüsni ile gülşen-i dil şu'le-dâr olsa  
6  
Görüp dâğ-ı kebûdum lâciverdî lâle şevkiyle  
O gül-ruhsâr gelse sîneme zîb-i kenâr olsa  
7  
Sinân-ı gamze dönse nîze-i gül-gûna her zahmî  
Misâl-i hancer-i la'lîn dilde yadigâr olsa  
8  
Bahâr u lâle vasfı şimdi bî-hengâmdir Neylî  
Ne denlü gerçi vaktinde sezâ-yı i'tibâr olsa  
9  
Tek ü pûy-i dile bir gülşen-i feyz olsa 'âlemde  
Olup dâ'im şüküfte gülleri her dem bahâr olsa  
10  
Nihâl-i hâmeye ya'nî olursa cilvegâh-ı feyz  
Çemenzâr-ı senâ-yı Âsaf-ı 'âlî-tebâr olsa  
11  
Vezîr-i bî-müdânî revnak-ı câh-ı kapudânî  
Ki şâyan zevrak-ı iclâli gerdûn-i 'tibâr olsa  
12  
Yem-i mecd ü me'âlî kim sezâ eyyâm-ı ikbâli  
Misâl-i 'îkd-ı gevher-zîb-i tâc-ı rûzgâr olsa  
15  
Hemîşe neyyir-i iclâli reşk-i mihr ü mâh olsun  
Budur Hakdan du'âmîz her ne dem leyl ü nehâr olsa

AND, s.205, 16

Hat-âver oldu ten-i dâğ-dâre gelmez mi  
Bahâr geldi o gül lâlezâre gelmez mi  
AND, s.306, 168-1

Çırâgân eylediler makdem-i sultân-ı nev-rûza  
Gül ile lâle gülzârin olup şem'-i şebistâni  
AND, s.307, 171-4

Sîne de tâze zahm-ı müjgânın  
Nev-şüküfte sinân-ı lâlesidir  
AND, s.410, 28

Belki bu demlerde tab'-ı pâkine matlûb-ı vakt  
'Izz-i devlet birle meyl-i lâlezâr olmakdadur  
RD, s.46, 18

Elbette her lisâna birer tercemân olur  
Engüst lâle harf-şinâs-ı zebân olur  
RD, s.261, 57,1

Yâ Rab o şeh-levendine sâhib-kırân olur  
Kanda çıkarsa nîze-i rümmâni kan olur  
SVD, s.161-39

İkbâlün ile lâle-i feyz-i Hudâ gibi  
Hem-seng-i şeb-çerâğdur ezhâr-ı ma'rifet  
SVD, s.182-13

Eylerem zahm-ı nîze-i yâra  
Câ bir lâle-i sinâni gibi  
SVD, c.II, s.665-240-4

### Kasîde bî-hemtâdîr der-medh-i ibrâhîm paşa bi'l-esâmî-i lâle lehâ inşâ-

şud

- 1 Nola reşk-âver-i gülzâr-ı ‘adn etse gûlistânı  
Getirdi şevke şevk-i nev-bahârı andelîbâni
- 2 Fürûğ-ı lem'a-i hûrşîd-i envâr oldu tâb-âver  
Ziyâ verdi harîm-i gülşene nevrûz-ı sultâni
- 3 Çerâğ-ı gülşen oldu şu'le-pâş-ı nağme-i bülbül  
Bu dem dilsûz ile etse nola lâle çerâğâni  
s.33-4
- 4 Safâ-âver-i sabâ peyk-i bahâr-ı rûh-perverdir  
Getirdi mîr-i gülzâra peyâm-ı verd-i handâni
- 5 Şafak-pûş oldu ebr-i müncelî çün gurre-i ra'nâ  
Eder necm-i bahâra gibta-fermâ mâh-ı tâbâni
- 6 Dürr-i yekâtâ ‘arûs-ı gülşene şâhâne zîverdir  
Eder dürr-i ‘aden rûy-ı ‘udûl ol gevher-i câni
- 7 Dil-ârâm oldu mir'ât çemen-i dildâr gelir diye  
Olup pertev figen kıldı musaffâ tâb'-ı cânâni
- 8 Dem-i subh-ı bahâr-ı rûh-bahş-ı gülşen-ârâdîr  
Kılındı tuhfe-i sev-i sehî feyz-i hîrâmâni
- 9 Zihî bahşâyış-i sun'-ı ilâhî nehr olup cârî  
'Aceb şîrîn-i mecdûl eyledi etrâf-ı bustâni
- 10 Salındı nahl-i hoş-endâm olup pîrâye-i gülşen  
Mülükâne giyip dîbâ-yı hoş-reng ü hoş-elvâni
- 11

- Turuncu bir hitâya câme giymişdir bahâriyye  
Murassa' eyledi sanma şafak hûrşîd-i rahşâni  
12  
 'Îzâr-ı al-ı cânânun gül-i zîbâ-yı elmâsı  
 'Aceb mi olsa gülşen-zîb iken ser-mest-i hayrâni  
13  
 Benefşe ser-be-pîş-i hayret oldu sûsenün böyle  
 Miyânında görünce hançer-i zer-tîğ-i 'üryâni  
14  
 Döşendi hoş-kumâş-ı dil-nişîn sahn-ı gülistâna  
 Ser-hoş oldu güller buldu 'âlem-zîb ü 'ünvâni  
15  
 Zihî feyz-i dem-i bî-misl ü şâdî bahş-ı 'âlem-gîr  
 Hoşâ vakt-i revân-bahş-ı ferah-efzâ-yı handâni  
16  
 Peyâm-ı yâr-ı sîm-endâm için zanbak tutar dâ'im  
 Yed-i beyzâ ile mektûb-ı mihr-engîz-i cânâni  
s.34-17  
 Gelip cû-yı semen-sîmâ sabâ-yı dil-küşâ birle  
 Mutarrâ eyledi sildi süpürdü sahn-ı bustâni  
18  
 Fürûzende çerâğ-ı gülşen-i 'âlem-behâ yer yer  
 Meger seyr etmek ister âteşin ruhsâr-ı hûbâni  
19  
 O şûh-ı şeh-levend-i dil-şkâr-ı 'âlem-ârânın  
 Olup elmâs-ı pâre hançer-i ser-tîz-i 'üryâni  
21  
 Edip şâh-ı dîraht-ı müntehâdan nîze-i gül-gûn  
 Pesendîde eder bâd-ı sabâ turfende cevlâni  
22  
 Şerâb-ı câm-ı reng-â-reng ile gül-nûş eder dâ'im  
 Eder mestâne cünbüs gösterip hoş-rûy-ı handâni  
23  
 Dürr-i nâ-yâb-ı mazmunu nisâr etdi çemenzâra  
 Bahâriyye bu matla'la olup bülbül gazel-hâni  
24  
 Oyalının yüzlinün reftâr-ı gül-şensûz-ı cevlâni  
 Yakar âteşlere sad harmen-i ârâm u sâmâni  
25  
 Nola mey-gûn olursa la'l-i gül-rengi o hûnînün  
 Dem-â-dem nûş eder hûn-ı dil-i 'uşşâk-ı nâlâni  
26  
 Döşense nola aya zülf-i müşgîn-i dil-âvîzi  
 Ne kadar kıl kalemlerle ede tasvîr anı Mâni  
27  
 Berûmend-i ma'ârif ser-be-pîş-i hâk-i zilletdir  
 Temâşâ eyle şâh-ı meyvedâr-ı nâhl-i rümmâni
- ŞD, s.32, 10

Dü misra'la olup bu şeh-pesend-i hûb-ı müstesnâ  
Açılmış iki tahta lâle-i sultânîdir gûyâ  
ŞD, s.311-2

Her lâle-i yâkût-gûn olmakdadur sâgar-nümûn  
Mânend-i bîd-i ser-nigûn dönsün sürâhîler müdâm  
ASD, s.121-17-2

- 1 Sahn-ı gülcende olup gice saf-ârâ lâle  
Seherî oldı şikest-âver-i sermâ lâle
- 2 Gösterüp düşmene her berg-i sinâni bir tîr  
Çekdi fark-ı deye bir şeş-Per-i garrâ lâle
- 3 'Isk ile bağda bir na'ra-i mestâne çeküp  
Oldı gül-bağçede velvele-ârâ lâle
- 4 Gice bir hançer-i la'lîn çeküp yanından  
Saff-ı sermâya hûcûm itdi ser-â-pâ lâle  
s.65-5  
Süpüri tutdılar evrâk-ı hazân-dîde hemân  
İdicek hamle-i şîrânesin icrâ lâle
- 6 Ser-te-ser hitta-i gûlzârı idince teshîr  
İtdi bir meclis-i pür-zîb müheyyyâ lâle
- 7 Göricek nergisün elde kadeh-i la'lînin  
Destine aldı hemân câm-ı musaffâ lâle
- 8 Nûş idüp bâğda şeş-hâne kadehden bâde  
Altıyı aldı olup kanzil ü rûsvâ lâle
- 9 Gösterüp hey'et-i zîbâsı surâhî şeklin  
Gül-i ra'nâyı ider penbe-i mînâ lâle
- 10 İdicek nâmına mensûr-ı bahârı tahrîr  
La'l ile çekdi hemân üstine tuğrâ lâle
- 11 Destgâhından alup eyledi zünnâr güli  
Urdı târ-ı teline kırmızı tamga lâle
- 12 Gösterüp 'âleme şeş bergini etrâfindan  
Remz ile sırr-ı cihâti ider îmâ lâle
- 13 Şîve ta'lîmin ider cümle nigârân-ı güle  
Nâz ile gösterür engüşt-i muhannâ lâle
- 14 Şeh-levendâne n'ola sâkını teşmîr itse

- Altı yaprak dimisin geydi ser-â-pâ lâle  
 15  
 Kalmadı hâceti halkun hele şevk-engîze  
 Oldı şol denlü çemende ferah-efzâ lâle  
 16  
 Sâgar-ı leb-be-lebi bâde-i nâba benzer  
 Nes'e-bahşâ-yı cihân olmada gûyâ lâle  
 s.66-17  
 Jâle sanma gül için eyler 'azîmet-hânî  
 Destine sübha alup çekmede esmâ lâle  
 18  
 Yohsa bir kîse-i zerdür çikarup ceybinden  
 İder etfâl-i güle nukreler i'tâ lâle  
 19  
 Çiçek elkâbin okur gerçi çemende nergis  
 Gülşen-i Râz bilür söylemez ammâ lâle  
 20  
 Mekteb-i bâğçede Nefhatü'l-ezhâr okuyup  
 Oldı destâr-ı mükevver ile mollâ lâle  
 21  
 Cân virüp oldı nefes oğlu buhûr-ı Meryem  
 Neşr idüp 'âleme enfâs-ı Mesîhâ lâle  
 22  
 Bir Hatâyî dokuyup kârgeh-i gülşende  
 'Arz ider pâdşeh-i 'âleme kâlâ lâle  
 23  
 Tâ ide makdem-i sultâna anı pây-endâz  
 Döşedi gülşene hep kırmızı dîbâ lâle  
 24  
 Hân Ahmed ki eger olsa sezâdur hakkâ  
 Dest-i rehvârina debbûs-ı mutallâ lâle  
 25  
 Şâh-ı Cem-gevkebe kim olsa eger lâyîkdur  
 Mehter-i dergeh-i ikbâline sûr-nâ lâle  
 26  
 'Arz ider haclet ile ol şeh-i 'âlî-şânun  
 Kâtib-i sîrrına rîgdân-ı mücellâ lâle  
 27  
 Yohsa tûmâr-ı nev-ahkâm-ı felekîdür ki anı  
 Eylemiş hüsrev-i sûr-ahtere ihdâ lâle  
 28  
 Olmasa nâmîye-i lutfî eger kim cârî  
 Bağda olmaz idi yek-sere peydâ lâle  
 s.67-29  
 Olmasa sâye-i 'adlinde eger âsûde  
 Çekemezdi bu kadar tâ kad-i bâlâ lâle  
 30  
 Ebr-i nîsân-ı mekârim ki yem-i lutfî ile  
 Açılur gül bitürür dâmen-i sahrâ lâle

- 31  
Vefk-i sad-der-sad-ı tâc-ı ser-i ikbâl güli  
Bâzu-yı devletine heykel-i zîbâ lâle
- 32  
Anı şâhinci-başı kuhna eyle i'tâ  
Ki getürmiş sana bir üsküf-i zîbâ lâle
- 33  
Lutf idüp pâdşâhum sahn-ı çırâğâna buyur  
Yandı yakıldı ruhun şevkîna zîrâ lâle
- 34  
Cümle âmâde-i teşrif-i hümâyûnundur  
Saff-be-saff oldu turup yek-sere ber-pâ lâle
- 35  
Revnâk-ı tâze virüp mastaba-i gülzâra  
Çekdi gül şevkîne bir sâgâr-ı sahbâ lâle
- 36  
Kim alup destine keşkûlini dervîşâne  
Bir gazel okıldı mevzûn u mukaffâ lâle
- 37  
Mâzhar-ı ism-i celâl olmasa hakkâ lâle  
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle
- 38  
Ne açık meşreb olur şâh-ı gül-i nev-rüste  
Almış âgûşına anı tek ü tenhâ lâle
- 39  
Rengden renge hülûl eylemese bulmaz idi  
Eller üstinde gezüp revnak-ı zîbâ lâle  
s.68-40  
Kimde var bû-yı hakîkat ‘acebâ ‘âlemde  
N’ola olmazsa müşâbih gûle zîrâ lâle
- 41  
Gülşene her sene bir gûne libâs ile gelür  
Olsa dönmekde felekde n’ola hem-pâ lâle
- 42  
Mevlevî olmasa geymezdi külâhı başına  
Durmayup böyle dönerse felekâsâ lâle
- 43  
Bâğda destine almış varak-ı reng-âmîz  
Tâ ide menkabet-i âsafa inşâ lâle
- 44  
Âsaf-ı sâf-şiyem ya’ni vezîr-i a’zam  
İ’tibâr itmese bulmazdı mutarrâ lâle
- 45  
Sâhib-i Cem-haşmet sadr-ı felek-rif’at kim  
Oldı cârû-keş-i dergâhı ser-â-pâ lâle
- 46  
Gelmese ‘âleme âsâyiş eger devrinde  
İdemezlerdi bu gülşende temâşâ lâle
- 47

Şemme ahz eylese ger nefha-i ahlâkından  
Ki bulur hâssiyet-i ‘anber-i sârâ lâle

48

Dâverâ rahş-ı sabâ-seyrün içündür eyler  
Bir kutâs ile gelüp ‘arz-ı hedâyâ lâle

49

‘İzzetâ kâfiye teng oldı du’â eyleyelüm  
K’ola âmîn diyerek yek-sere gûyâ lâle  
50

Her sene tâ ki çemen-suffe-i gülşende ola  
Zînet-i revnak-ı nâziyla saf-ârâ lâle

51

Gülşen-i devleti her demde anun şâd olsun  
Sahn-ı gülzâr-ı cihânda açila tâ lâle

İAPD, s.64,2

Oldı çün la’lîn-kadeh nergislerin faslı tamâm  
Elde lâzımdur surâhî lâle-i hamrâ gibi

İAPD, s.77-18

Keremverâ bu gönül kaldı bâğ-ı devletinün  
Bir iki lâle-i mümtâz-ı nâmdârında

İAPD, s.91-36

Dâg yaksa çâk çâk itse girîbânın n’ola  
Lâle-i Rûmî o Rûmî-beççenün dil-hûnidur  
İAPD, s.165-15-3

Hat-ı püşt-i lebi pûşide kılmış dâne-i hâlin  
Çemende lâle-i Rûmî anun-çün dâg-ber-dildür  
İAPD, s.193-52-3

1

Salınsa ol kad-i bâlâ Turuncı câme ile  
Düşerdi ardına şeyhü'l-harem ‘imâme ile

2

Bu bergüzâr-ı Müşîrâne oldı yek dâne  
Sezâ ise n’ola tahsin-i şâh-ı devrâna

3

Senün vûcûdun olur ey hîdîv Feyz-âver  
Yine nûmûne-i Feyz-i Bahâr olsa eger

4

Senün kef-i keremündür eyâ cihân-dâver  
Yine Müşâbih-i Feyz-i Bahâr olsa eger

5

Geyüp o kâmet-i Bâlâ Turuncı câmesini  
Çevirdi zâhid-i huşkün bu gün ‘imâmesini

6

Çemen geyindi yine sebz-i sihr-i berrâkı

N'ola tırâz olursa kumâş-ı Leylâkî  
s.278-7

Zamânun olur ise Rüstem ü Nerîmân'ı  
Harîf-i hamle-i Sâhib-kırân-ı 'Osmânî  
8

Fürûğ-ı zâtun ola Pertev-eğen-i dünyâ  
İde felekde çırâgân tâ-nuçûm-ı Sühâ  
9

'Atâda sana nazîr olmaz 'âmmdur keremün  
Ferah-fezâ-yı kulûb-ı enâmdur keremün  
10

Cihân hemîse zamânunda pür-safâ olsun  
'Inâyetün bize dâ'im Ferah-fezâ olsun  
11

Bir hîdîvün Hakk ki mütahkem kîla erkânını  
Ser-fürû eyler gören dergâh-ı Vâlâ-şân'ını

12

Zât-ı pâk-i pâdişâhîdür Cihân-ârâ olan  
Lutfidur ser-mâye-bahş-ı Behçet-i Dünyâ olan  
13

Her şükûfe böyle Hayret-bahş u Müstesnâ midur  
Fark olunmaz lâle mi mahtûbe-i dünyâ midur  
s.279-14

Ol kad-i Bâlâ Turucî câme ile gûiyâ  
Şem'a-i kâfürdur kim eylemişler zer tîlâ  
15

Rağbet-i şâhenşeh-i 'âlemden olmaz behremend  
Her kimün olmazsa tavrı lâleveş Âsaf-pesend  
16

Dâ'imâ mânenede-i bedr ol felekde kâm-rân  
Mâh-tâb-ı devletündür Gûlsen-efrûz-ı cihân  
17

Sâyeni memdûd idüp âfâka Rabb-i Müste'ân  
Ola dâ'im ebr-i cûdun Gûlsen-efrûz-ı cihân  
18

Zât-ı pâkün ey güzîde âsaf-ı Tâyî-'atâ  
Ola Zîver-bahş-ı eyvân-ı sa'âdet dâ'imâ  
19

'Âlemi tecdîd kıldun ey vezîr-i ser-firâz  
Çarh-ı pîr oldı zamânunda cüvân-ı 'Îşve-bâz  
20

Gün-be-gün Allâh ide efzûn kadr ü rif'atün  
Şu'le-rîz-i bezm-i 'âlemdür Fürûğ-ı devletün  
s.280-21

Lâlezâr-ı devletün ey âsaf-ı çâker-nevâz  
Ola her dem tâze hem-çün dil-rübâ-yı 'Îşve-bâz  
22

Tâ ki ebr-i nev-bahârî bâğı reyyân eyleye

- Zâtunı Allâh Zîver-bahş-ı ‘ünvân eyleye  
23  
Yine gül-gûn câmeler geymiş o şûh-ı dil-sitân  
Salınursa yakışur mânen-i Nahl-i Ergavân  
24  
Nîze-i Rummâni-i dil-dûzı itmiş der-kenâr  
Gâlibâ teshîr-i mûlk-i bâga ‘azm eyler bahâr  
25  
Görmedük biz ey hîdîv-i kâm-bahş-ı kâm-rân  
‘Arsa-i himmetde zâtun gibi bir Sâhib-kırân  
26  
Mâh-ı cûdundur şebistâna viren germiyyeti  
Mihr-i re’yündür açan Subh-ı Bahâr-ı devleti  
27  
Hüsrevâ zâtun iden râyiz-i şeb-dîz-i cihân  
Eylemiş nâm-ı şerîfün Ferah-engîz-i cihân  
s.281-28  
Turdiğinca felek ey âsaf-ı ‘âlî-himmet  
Şem’-i zâtun ola Tâb-âver-i bezm-i devlet  
29  
Eyleyüp kuvvet-i ikbâlini efzûn Hudâ  
Satvetün eyleye Şûr-efgen-i mûlk-i a’dâ  
30  
Olsa bu lâle-i garrâ n’ola Gûlsen-zîver  
Resm-i tuğrâ-yı şehenşâh-ı cihâna benzer  
31  
İtdi her bergini bu lâle-i ter bir Şeh-perr  
Var ise ravza-i Hân Ahmed’e uçmak ister  
32  
Tâ-ebed sana Hudâ sadrı idüp cây-ı nişest  
Câm-ı ikbâl-i Ferah-perver ola zîver-i dest  
33  
Her sene lâle-i Rûmî vire tâ gûlsene tâb  
Îde gûl-bâğçe-i devletünü Hakk Şâd-âb  
34  
N’ola bu lâle-i zîbâda olan tarz-ı hasen  
Olsa sahn-ı çemene nâziş ile Şûr-efgen  
s.282-35  
Gûlsen-ârâ-yı çemen suffe-i iclâlün ola  
Dâ’imâ feyz-i ezel hâfız-ı ikbâlün ola  
36  
Lem’â-i şem’â-i iclâlün eyâ sadr-ı be-nâm  
Şu’le-rîz ola çemen-suffe-i ikbâle müdâm  
37  
Âsaf ikbâlün o denlü Ferah-engîz olsun  
Açılan lâlelerün yek-sere Gûl-rîz olsun  
38  
Habbezâ lâle-i Gûlsen-zîver  
Oldı hem-reng-i ‘izâr-ı dil-ber

39

Eylemiş zât-ı pâkini Mennân  
Şevk-bahş-ı kulûb-ı ‘âlemiyân

40

Cümlesinden bu lâle Fâyık’dur  
Nazar-ı pâdşâha lâyîkdur

s.283-41

Burma destâr ile o dil-ber-i mest  
Pençe-i Âftâb’ı itdi şikest

42

İde hemvâre Hâlik-ı Mennân  
Lutfuni Neş’e-bahş-ı gamm-zedegân

43

Keremündür ey âsaf-ı efham  
Ferah-efzâ-yı hâtır-ı ‘âlem

44

Âsafâ zâtun ola subh u leyâl  
Çemen-ârâ-yı gülşen-i ikbâl

45

N’ola kapılsa ana merd-i zarîf  
Bu Turuncı’nun oldu rengi latîf

46

Serîr-i saltanatda her gören hâkân-ı devrânı  
Bulurlar şevketinde mâye-i Feyz-i Süleymân’ı

47

Misâl-i himmet-i sultân-ı ‘âlem ser-bûlend olsa  
Olursa lâle işte böyle pâk ü Şeh-pesend olsa

48

Bahâr eyyâminun olsa ‘aceb mi her günü nev-rûz  
Hamel baş tahtadur üstinde lâle mihr-i Şevk-efrûz

s.284-49

Şeref-bahş olduğınca zât-ı pâkün sadr-ı vâlâya  
Hemîşe satvetün Şûr-efgen olsun mülk-i a’dâya

50

Ki her bir bergi gûyâ bir hadeng-i nâz-ı dil-berdür  
Bu tohm-ı nev-zuhûrun ism-i pâki Nâz-perver’dür

51

Safâsından senün devrinde ey sadr-ı kerem-ârâ  
Cüvân-ı ‘Îşve-bâz’ a benzemişdür pîr iken dünyâ

52

Gülzâr-ı sultanat şeh-i kişver-güşâ ola  
Her dem bahâr-ı şevk ola Feyz-i Hudâ ola

53

Açıldı lâle bâğda Gül-gûn Kabâ ile  
SGelmez mi seyre Şeyh Turuncî ridâ ile

54

Gülzâra gelse şeyh riyâsı şikest olur  
Bir kerre görse Sâgar-ı Lalîn’i mest olur

55

İzhâr ider isem ne ‘aceb sûz ile güdâz  
Kundak bıraktı gönlüme bir tıfl-ı ‘Îşve-bâz  
s.285-56

Zâtun eyâ Güzide-cihân dâver-i Ferîd  
O dürr-i şâhvâreye benzer k’ola masîd  
57

Endâm-ı şûhî düşmen-i sabr u şikîbdür  
Bu lâlenün nûmâyîsi ‘Âlem-firîb’dür  
58

Ey dâver-i hureste-şiyem vire dâ’imâ  
Subh-ı Bahâr-ı devletün ‘âlemlere ziyâ  
59

‘Âlemlere mükâmeleti eylemiş mezîd  
Zâtun ide mastaba-i gülzârda Vahîd  
60

Endâmi nâzükâna kumâş-ı nazîfdür  
Bu lâle bir Turuncı’dur ammâ latîfdür  
61

Fürûğ-ı Subh-ı Bahâr-ı sa’âdetün her dem  
İde nişîmen-i gülzâr-ı ‘âlemi ber-dem  
62

Güşâyîş-i dil-i halka medârdur cûdun  
Hemân Müşâbih-i Feyz-i Bahâr’dur cûdun  
İAPD, s.277

Herkesün tarhında gerçi lâle-i gül-gûn biter  
Bir avuç yirinde gel gör bir berün altun biter  
KD, c. II, s.303-28

Âlemves nîze-i rümmâni oldukça çemen pîrâ  
Bula râyât-ı hâkan-ı cihan nusretle isti’lâ  
ND, s.373-1

Bu nâzük lâle-i zîbâ ki olmuş nâmı gül-ruhsâr  
Ola hünkârimin bezminde sad şevk ile hidmetkâr  
ND, s.373-5

Hemîse bu müferrih lâle-i dil-cûy-ı hüsn-âmîz  
Ola ismi gibi bezm-i şehenşâha ferah-engiz  
ND, s.373-7

1  
Nemâ-yı re’feti düstûr-ı zîll-ı Yezdânî  
Riyâz-ı ‘âleme virdi o rütbe handânî  
2  
Fusûl-ı erba’a yek-laht olup letâfetden  
Safâ-yı ‘ahdi behîş eyledi gûlistâni  
3

O sadr-ı mekrümet-ârâ ki gülşen-i dehre  
Tarâvet-efgen olunca nemâ-yı ihsâni

4

Zemîn-i dilde temennâ-feşân-ı tohm-ı emel  
Bihîn şükûfe-i dil-hâh-ı behcet-ünvâni

5

Tırâz-ı şîse-i çeşm-i vusûl ider şîmdi  
Ki oldı nâmîye-bahşâ zamân-ı ihsâni

6

Ser-â-ser olmada baş tahta-veş bu demde zemîn  
Şükûfe-zâr-ı ferah-ı gülistân-ı şâdânî

7

Cihâni eyledi yek-reng gâze-i keremi  
Döneklik oldı fakat tab'-ı lâlenin şâni

8

Bûlend-kevkebe sâhib-kırân-ı kişver-i cûd  
Elinde nîze-i rümmânî-i kerem-rânî

9

Semiyy-i cedd-i Habîb-i Hudâdir olsa sezâ  
Cemî'-i ‘âlemiyân sîr-i hân-ı ihsâni

10

Nesîm-i re’fet-i gül-rîzidir hemîse olan  
Cihâna nefha-disâr-ı neşât-ı rûhânâ

11

Zebûn-ı pençe-i fermâni Kahramân-ı zamân  
Hirâs-ı satveti lerzân ider Nerîmâni

12

Vûcûd-ı cûd-ı nihâdi o rütbe vâlâ-şân  
Ki oldı Bermekiyânın şikeste ‘ünvâni  
s.192,13

Tırâz-ı sadr-i mu'allâdir olsa şâyeste  
Vûcûd-ı pâki sa’âdetle sıhr-ı sultânî

14

O tâze feyz-i nemâ-bahş-ı şevk ile ‘âlem  
Ser-â-ser olmada vakt-i bahâr-ı şâdânî

15

Hemîse virmededir re’y-i şeh-pesendiyle  
Bihîn sarây-ı nizâm-ı umûra ‘umrânî

16

Virürdi destine terk eyleseydi sûzişini  
Zer-i turuncî diyü çarh mihr-i rahşâni

17

Olunca safvet-i mir’ât-ı tîneti manzûr  
Nigâh-ı hayrete kor hep nezâre-sencâni

18

Nigâh-ı ‘âtifeti şevk-bahş-ı ‘âlemiyân  
Fürûg-ı lutfî ider pûr\*ziyâ gülistânı

19

‘Arus-ı cûd-ı cihân-gîr-i şîve-engîzi

- Olunca hacle-nişîn-i güşâde-pîşânî  
 20  
 İder nûmâyış-i ‘âlî-tebâr-ı Hâtemi tay  
 Kemâl-i behcet-i dîdâr-ı lem’ a-eşânî  
 21  
 Dakîka-dân-ı cihândır o sadr-ı ‘âlî-şân  
 Ki re’ y-i mu’cizinin cümle halk hayrânı  
 22  
 Cemâli subh-ı bahâr-ı neşât-ı zîbende  
 Vahîd-i zâtı sabâhatda neyyir-i sânî  
 23  
 ‘Aceb mi hüsn ile her lâle ‘işve-bâz olsa  
 Nigâh-ı rağbete şâyeste eyledi anı  
 s. 193,24  
 Ferah-fezâ-yı dil ü nûr-ı çeşm-i şâdîdir  
 ‘Uyûn-ı ‘âleme çün kim cilâ-yı ihsânı
- 25  
 Düşürdi bînî-i âmâl-i ehl-i hâhişden  
 Hemîşe ‘aynek-i hayret-nûmâ-yı hirmâni  
 26  
 Olunca ‘âlemiyana eşî’ a-pâş-ı neşât  
 Bihîn hadîka-i nev-tarhının çerâğânı  
 27  
 Görüp o tâbiş-i gülşen-fürûz-ı şevki felek  
 Derûni şevk ile pûr-dâg olursa erzânî  
 28  
 ‘Aceb mi sâgar-ı gülşen-gehin olursa gören  
 O âb ü tâb-ı letâfetle mest ü hayrânı  
 29  
 Ki oldı şevk ile her lâle sâgar-ı la’lîn  
 Olunca neş’ e-figen sıhr-i zill-i Yezdânî  
 30  
 Meşâm-ı ‘âleme feyz-i seher iderîsâr  
 Nisâr idince sabâ hulk-ı sadr-ı zî-şânî  
 31  
 Yed-i müeyyedi meşşâta-i cihân-ârâ  
 Nigîni hükm-dih-i hâtem-i Süleymânî  
 32  
 Sezâ o âsâf-ı dil-perver-i cihânyânın  
 Olursa micmer-i hurşîd zîr-i dâmâni  
 33  
 Çemende almada gül reng feyz-i tab’ından  
 Ki gülşen olmada sîr-âb-ı cûy-ı ihsânı  
 34  
 ‘Atâ-yı tab’-ı kerîmi olur müşâbih-i feyz  
 Ki oldı neş’ e-dih-i resh-i ebr-i nîsânî  
 s.194,35  
 Hulâsa-i eser-i feyz ü bast-ı re’fetidir

- Sükûn-ı mâye-i kân cûş-ı mevc-i ‘ummânî  
 36  
 Vücûdî evc-i sadâretde bedr-i rahşende  
 Sipihr-i ma’deletin zâtı necm-i rahşânî  
 37  
 Hemîse re’fetidir zevk-bahş-ı ‘âlemiyân  
 Ofeyz-i nevle gelür bâğ-ı dehre reyyânî  
 38  
 Tırâz-ı gülşen olursa ‘aceb mi leylâkî  
 Ki oldı lâyık-ı nezzâre-i cihân-bânî  
 39  
 Olalı hulkı riyâz-ı sürûra şûr-efgen  
 Unutdî halk-ı cihân ‘ahd-i hân-ı hânânu  
 40  
 Ziyâ-yı neyyir-i ahlâkî dehre tâb-âver  
 Cihân fürûg-ı ‘atasıyle oldı nûrânî
- 41  
 Si’âr cem ise zerd ü beyâzı Pervîze  
 O sadr-ı cûd-verin bahş-ı sîm ü zer şânu  
 42  
 Hudâ o sadr-ı kerem-kârı eylemiş zî-şân  
 Der-i ‘inâyetine bende kîlmış insânu  
 43  
 Nemâ-yı ‘âtifeti feyz-bahş-ı ‘âlemdir  
 Sezâdir olsa ‘ilâve bahâra ihsânu  
 44  
 Dür-i vücûd-ı girân-kadrin itmiş ‘âlem-zîb  
 Sîfat u zâtını kîlmış medîhe erzânî  
 45  
 Neşât-ı re’fetidir rûh-perver-i ‘âlem  
 Ki herkes olmada sâgar-nûmâ-yı im’ânu  
 s.195,46  
 Hemîse feyz-i nemâ-yı bahâr ile İshâk  
 Derûn-ı gülşene geldikce tâb-ı handânî  
 47  
 Bi-hakk-ı mefhar-i ‘âlem o sadr-ı zî-şânın  
 Ola ‘uyûn-ı ‘inâyât-ı Hak nîgeh-bânî  
 48  
 Riyâz-ı ‘âlemi hemvîare eyleye reyyân  
 Nemâ-yı cûd-nûmâ-yı sehâb-ı ihsânu  
 49  
 Sîyânet eyleye tâb-ı hazândan her dem  
 Gül-i vücûdunu hîfz u emân-ı Rabbânî
- ŞİD, s.190

1  
 Şeh-pesend eyledi gülzârı yine feyz-i bahâr  
 ‘İşve-bâz oldı letâfetle çemende ezhâr

- 2  
Şâhidân-ı çemen ârâyış-i nev buldı yine  
Kimi sîmîn-beden oldu kimisi gül-ruhsâr
- 3  
Oldı bâlâ-yı çemen-zâra münâsib câme  
Bir çiçekli çemenî atlas-ı i'câz-şî'âr
- 4  
Geydi ezhâr yine câme-i reng-â-rengin  
Aldı sükkân-ı çemen yıllığını oldu bahâr
- 5  
Şâhid-i gülşene zîver viricek feyz-i Hudâ  
Lâleyi rûy-ı nigâr-ı çemene kıldı 'izâr
- 6  
Mazhar-ı mevhibe-i feyz-i seherdir lâle  
Diseler şâm-ı çerâğâna sezâ subh-ı bahâr
- 7  
Lâledir sâgar-ı la'lîn-i mey-i şevk-engîz  
Ki olur reng-i turuncisi dile âteş-bâr
- 8  
Lâle bir sâgar-ı gülşen-geh-i şâdîdir kim  
Oldı mir'ât-ı safâ hemçü cebîn-i dildâr
- 9  
Lâledir zîb-dih-i şîşe-i çeşm-i bülbül  
Olsa lâyık gül-i zîbâ gibi meftûnu hezâr  
s. 201,10
- 10  
Hüsн-i dil-keşle görüp behcet-i vâlâ-şânın  
Lâleye nîze-keş-i dâğ-ı haseddir ezhâr
- 11  
Lâle der-dest idicek nîze-i rümmânîsin  
Oldı gül-rîz-i ferâh pençe-i hayyal-i bahâr
- 12  
Dönse her lâle n'ola dilber-i 'âlem-zîbe  
Vechi var olsa da yek-reng 'izâr-ı dildâr
- 13  
Feyz-i nev buldı olaldan beri Âsaf-perver  
O güşâyışdır iden lâleyi reşk-i ruhsâr
- 14  
Feyz-i ikbâl-i şehenşâh-ı cihân-âver ile  
Nâz-dârende-i ârâyış-i nevdir ezhâr
- 15  
Şîve-engîz iden ol feyz-i cihân-ârâdîr  
Lâleyi reng-i nümâyişle misâl-i ruh-ı yâr
- 16  
Eyleyen lâleyi ol şevk-ı bahâ-pîrâdîr  
Zîver-i gülşen-i zîbende-i ikbâl-i kibâr
- 17  
Feyz-i cûdiyle o zî-şân-ı vahîdü'z-zâtîn  
Kuvvet-i nâmiye kesb eyledi tâb'-ı gülzâr
- 18

Oldı gül-rûy-ı ‘arûs-ı çemene ol neş’ e  
Behcet-ârâ-yı dil-efzâ-yıbihîn nakş u nigâr  
19  
Gülşen-ârâ-yıbihîn taht-ı hilâfet ki olur  
Feyz-i lutfiyle çemen-zâr-ı cihân reşk-i bahâr  
20  
Neş’-e-i ‘âtifeti öyle ferah-efzâ kim  
Rûh perverliğini itmede ‘âlem ikrâr  
21  
Şâhid-i re’feti ol mertebe şevk-âver kim  
Zevk-bahş olmadadır eylese ‘arz-ı dîdâr  
22  
Eyleyüp nermî-i gulgonge-i tab’-ı te’sîr  
Hiddetin gamze-i hûbân gibi terk eyledi hâr  
23  
Fass-ı yâkût-ı girân-kadre dönerse ne ‘aceb  
Reng-i lutfiyle benân-zîb-i çemendir gülnâr  
24  
Tâbiş-i mihr-i nigâhiyle beyâz-ı Pervîz  
Dest-i rağbetde olur reşk-i turunc-ı zer-kâr  
25  
Kalb-i berg-i gül ile şebneme nezzâre olur  
Varak-ı zer birisi ol biri dürr-i şeh-vâr  
26  
Oldı ezhâr-ı çemen-zâr firûzende çerâğ  
Nûr-ı lutfiyle dil-efrûz olıacak tab’-ı bahâr  
27  
Pertev-i neyyir-i lutfiyle o ‘âlî-şânın  
Oldı hem-tînet-i iksîr-i zemîn-i gül-zâr  
28  
Lâleyi kıldı nemâ-yı keremi sultânî  
Oldı te’sîr-i nigâhiyle mülükî ezhâr  
29  
Âsumân oldı zemîn şâm-ı çerâğânında  
Pertev-efgen olıacak encüm-i şem’-i nevvâr  
30  
Gerdiş-âmûz-ı felekdir o sipihr-i keremin  
Evc-i tab’ında olan tavr-ı nizâm-ı reftâr  
31  
Baksan âyne-i safvet-menis-ı tab’ından  
Sath-ı şâdî görinür ‘aks-i kîbâb-ı küh-sâr  
s.203, 32  
Kıldı ressâm-ı ezel dâ’ire-i ‘âlemde  
Re’y-i zîb-endesini hatt-ı nizâma pergâr  
36  
Bedr-i rahşende-i vâlâ-ufuk-ı şevketdir  
Ne ‘aceb olsa ziyâ-bahş-ı derûn-ı şeb-i târ  
37  
Nuhbe-i pâdişehândır ki yed-i beyzâsı

Dil-nüvâz olmada âfâka olur mu'ciz-kâr

38

Neyyir-i lutf-ı safâ-âver-i 'âlem-tâbı

Lâleyi eyledi tâb-âver-i sahn-ı gül-zâr

39

Eser-i meşreb-i sâf u nigeh-i rağbetdir

Âb ü tâb-ı ferah-ârâ-yı vücûh-ı ezhâr

40

Lâle ten-pûş olarak câme-i leylâkîsin

Vaktidir eylese gül-reng-i 'izârin izhâr

ŞİD, s.201





— ZEVK-BAHŞ (Zevk veren).

زیست



— GÜL-RİZ (Gül saçan).



NİZE-İ RUMMÂNİ.

## **II.BÖLÜM**

### **LALE DEVRİNDE EDEBİYAT**

18. yüzyılın ilk yılında III. Ahmet'in tahtta ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sadarette olduğu 1718-1730 yılları arasında kalan 12 senelik zaman dilimi Lale Devri olarak anılmaktadır. Bu kısa zaman dilimine böyle bir isim verilmesi elbette o dönemin siyasi ve sosyal hayatıyla yakından ilgilidir. Kaynakların birçoğunda Tanzimat'la başlatılan Osmanlı Devletinin batılılaşma sürecinin temelleri aslında Lale Devri olarak adlandırdığımız bu dönemde gerçekleşmiştir. Özellikle savaş alanlarında alınan başarısız sonuçların ardından Osmanlı Devlet adamlarında ilerlemesini hızla sürdürün batıdan faydalansabileceğ fikri hasıl olur. Bu amaçla yurduşuna sefirler gönderen ve onlardan gördükleri her şeyle ilgili ayrıntılı rapor isteyen Damat İbrahim Paşa diğer tarafta Osmanlı'ya gönderilen elçileri inşa ettirilen yeni saraylar, bahçeler, ziyafetler ve eğlencelerle etkilemeye çalışmıştır. Bu eğlencelerin ve ziyafetlerin vazgeçilmez üyeleri arasında devrin alim ve şairleri de vardır.

Ottoman edebiyatında 17. yüzyılda Nefî, Nailî-i Kadîm, Neşâti ve İsmetî ile etkisini hissettiren Sebk-i Hindî üslubu yine aynı yüzyılda Nabî'nin hikemî tarzda yazdığı şiirlerinin ve şiir diliinde gerekli gördüğü sadeleşme fikirlerinin etkisiyle 18. yüzyılda etkisini yitirmiştir. 17. yüzyılda Nabî ile birlikte dikkat çeken bir diğer şair Bâkî, Şeyhü'lislâm Yahya ve Necatî'de kendisini hissettiren mahallileşme cereyanının temsilcisi olan Sabit'tir. Klasik şiir bu yüzyılda şair kadrosu bakımından en zengin dönemini yaşamaktadır. İstanbul kütüphanelerinde 18. yüzyıla ait divanı olan şairlerin sayısı 168 olarak belirlenmiştir. Bu dönem şairlerinde dikkat çeken bir başka husus da bu döneme kadar 10'u bulmayan kadın şairlerin sayısının 19. yüzyılda 20'nin üzerine çıkmasıdır (Kızıltan 1994: 106-107; Horata 2004: 459).

Bu dönemde bir yandan hikemî tarzda şairler yazılrken diğer yandan İran etkisi Arpaeminizade Samî gibi şairlerde görülmeye devam etmiştir. Geçmişten gelen aşk, tasavvuf, tabiat gibi konuların yanı sıra mahallî konular şire daha çok girmiştir; şairler bu dönemde dış gerçeklige şiirlerinde daha çok yer vermeye başlamışlardır (Horata 2004: 461).

Sevgilinin tüm cefalarına seve seve katlanan, eziyetlerini minnetle kabul eden, sevgilinin ayağını sürdüğü toprağa yüz süren klasik şairden farklı olarak bu dönem şairleri sevgiliyi evlerine davet etmekte:

Münâsibdir sana ey tıfl-i nâzım hüccetin al gel  
Beşiktaş'a yakın bir hâne-i vîrânımız vardır  
ND, s.286

neşeli bir söyleyişle sevgilisine arzularını bildirmektedir.

Didüm öpeyüm didi o mâhum ramazândur  
Didüm seni mushaf gibi öpmek ne ziyândur  
KD, s.306

Kaynaklarda bu dönemi İbrahim Paşanın meclislerinde ve Onun himayesinde birebir takip etme imkanı bulan şairlerin isimleri belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda dahil ettiğimiz şairler kaynaklarda ortak olan şairlerdir. Bunlar; Nedim, Arpaeminizade Sâmî, Raşîd, Şâkir, Seyyid Vehbî, Ahmet Neylî, Osmanzade Taib, Kâmî, Şeyhüllislam İshak Efendi ve İzzet Ali Paşa'dır. Sözü edilen bu şairler döneme ait hususiyetleri şiirlerinde yansımışlardır. Ancak Lale Devri'nde faaliyet göstermiş olan şairlerin isimlerini dönemde ilgili ayrıntılı bilgi veren Safayı tezkiresinde bulabilmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmanın bu bölümünde Lale Devri'nde İstanbul'da bulunup İbrahim Paşanın meclislerine katılan ve bu dönemi şiirlerine aksettiren şairlerin hayatları ve eserleriyle ilgili bilgi verdik. Bu bölümde ele aldığımız şairler aynı zamanda çalışmamızın bütün bölümlerinde beyitlerini örnek olarak aldığımız şairlerdir.

## NEDİM

Asıl ismi Ahmet olan şairin 1681 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Annesi Salihâ Hanım tarafından soyu Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanan şairin babası kadı Mehmet Efendi, dedesi ise Sultan İbrahim devri kazaskerlerinden Merzifonlu Mustafa Muslihüddin Efendidir. Muslihüddin Efendi, kötü şöhretinden dolayı “mülakkab-zâde” lakabıyla anılmıştır. Arapça ve Farsça'yı iyi derecede bilen Nedim iyi bir tâhsîlin ardından Şeyhüllislam Ebezâde Abdullah Efendinin imtihanını geçerek hariç medresesi müderrisi olmuştur. Bir süre Sadrazam damat Ali Paşanın himayesinde olduğu anlaşılan şair Paşaya üç kaside sunmuştur. Ali Paşanın şehit olmasının ardından o dönemde yıldızı parlamakta olan Nevşehirli İbrahim Paşaya

kasideler sunan şair Paşanın sadrazam oluşuyla Onun meclislerinin değişmez simalarından bir tanesi olur. İran Sefiri Murtaza Kulu Han'ın İbrahim Paşayı ziyareti esnasında ve başka kabullerde de Paşanın yanında bulunan Nedim, resmi ziyafetler dışında düzenlenen helva sohbetleri ve çırğan eğlencelerinde de yerini alır. İbrahim Paşanın şehrin çehresini değiştiren hemen her faaliyeti Nedim' in şiirlerinde kendisine yer bulur. İbrahim Paşanın o dönemde vücuda getirdiği tercüme heyetinde de yer alan şair, müderrislik görevinin ardından Mahmut Paşa Mahkemesi naipliğine getirir. Sırasıyla Molla Kırımî Medresesi ve Nişancı Paşa-yı Atik Medresesi'nde müderrislik yaptıktan sonra 1729'da Sahn Medresesi müderrisliğine terfi eder. 1730 senesinde Sekban Ali Paşa Medresesi'nde müderrislik yapmakta iken Patrona Halil İsyani sırasında hayatını kaybeder. Ölümü konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır.

18. Yüzyılın başında Osmanlı edebiyatındaki Nabi ve Nefî etkisinden kısa sürede kurtularak kendine has bir üslup yakalan şair döneminin şairleri etkilemiştir. Bâkî, Şeyhülislâm Yahya ve Necatî'de kendisini gösteren mahallileşme hareketi bu dönemde Nedim'in şiirlerinde en güzel örneklerini verir. Nedim'in şiirlerinde son moda elbisesiyle salınarak geçen dilberler, Sadabad'ın tenha köşeleri, Göksu mesiresi günlük hayattan alınmış tablolar halinde son derece gerçekçi bir biçimde anlatılmaktadır. Lale Devri'nin kendisine has atmosferi en güzel şekilde Nedim'in şiirlerinden takip edilmektedir. Denilebilir ki zaman, mekan ve şahıs muhteşem bir uyum içerisindeidir. Nedim'in bu denli hayatın içinden seslenebilmesinde kuşkusuz içinde yaşadığı zamanın yani Lale Devri'nin, bu devrin eğlencelerinin, sohbetlerinin geçen yüzyıllara nazaran canlılık gösteren sosyal hayatının etkisi vardır.

Nedim'in divanlığında Sultan III. Ahmet'e yazdığı 12 methiye, Damat İbrahim Paşa'ya yazılan 19 methiye, III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa'ya birlikte sunulmuş 2 methiye yer almaktadır. Nedim'in divanı dışında kurulan tercüme heyetinde tercumesini gerçekleştirdiği Câmiü'd-düvel isimli eser, Safâyî Tezkiresi Takrizi, Şehid Ali Paşaya yazdığı dilekçesi ve İzzet Ali Paşanın şaka yolu yazıladığı mektubuna verdiği cevabı ile Münseuat-ı Aziziye'de yer alan ancak kime yazıldığı belli olamayan mektubunu sayabiliriz.

## **ARPAEMİNİZÂDE SÂMÎ**

Asıl ismi Samî Mustafa olan şairin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Arpaeminizâde lakabıyla tanınmaktadır. Lakabı Arpaemini olan babası Osman Efendiden gelmektedir. I. Mahmut döneminde Küçükçelebîzâde Asım'ın yerine vakanüvislige getirilen şair bu görevi aldıktı üç sene sonra 1733-1734 (1146) tarihinde İstanbul'da ölmüştür. Dönemin mahallileşen, dilde sadeleşmeye giden üslubunu takip etmemiş, soyut hayallerle örülü anlaşılması güç bir şiir dili kullanmıştır. Şairliğinin yanı sıra iyi bir hattat olan şair devrinde üslubu bakımından Şevket, Saib ve Örfî'ye benzetilmiştir.

## **RAŞİD**

Asıl adı Mehmet olan şair İstanbul'da doğmuştur. İlmiye mesleğine giren şair Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiştir. Lale Devri'nin Reis-i Şairan'ı ilan edilen Osmanzâde Taib tarafından şairliği övülen Raşid, Patrona Halil İsyanının ardından bir süre sürgünde yaşamıştır. I. Mahmut döneminde Anadolu kazaskerliğine getirilir. Divan'ı, Sîhhât-âbâd isimli mesnevisi, ve III. Ahmet'in emriyle Naima'ya zeyl olarak yazdığı Tarih'i bulunan şair 1735 (1148)'de İstanbul'da ölmüştür.

## **ŞÂKİR<sup>6</sup>**

İstanbul'da doğan şairin asıl ismi Hüseyin'dir. Edirne kadısı Mustafa Efendinin oğludur. Bir süre öğrenim gördükten sonra çeşitli kademelerde görev yapan şair, İbrahim Paşanın tertip ettiği çrağan eğlencelerinde, helva sohbetlerinde ve Sadâbâd ziyafetlerinde bulunur. Sultan III. Ahmet'e, veziriazam İbrahim Paşa, dönemin Şeyhülislamı Abdullah Efendiye, vezir Mehmed Paşa ve bazı devlet büyüklerine kasideler yazar. 1719 -1720 (1132)'de İbrahim Paşa sunduğu bir kasidenin beğenilmesiyle Medrese-i Hariç'le ve müderrislikle ödüllendirilir. Daha sonraları Zâl Paşa Medresesi müderrisliği, Süleymaniye ve Darü'l-hadis müderrisliği, İbrahim Paşa medresesi müderrisliği gibi görevlerde bulunan Şâkir, 1732-1733 (1145) yılında Arpa Emini-zâde Sami Efendinin yerine vakanüvis olur. Bazı beyitlerinden de anlaşılacağı üzere şair istediği görevi ifade etmek amacıyla

<sup>6</sup> Hüseyin Şakir'in hayatının yazılmasında Seyhan Yıldız'ın "XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Şâkir Hayatı, Eseri, Edebi Kişiliği Ve Divanının Tenkitli Metni" isimli yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır.

şirlerinden faydalanan. Kaynaklara göre 1742-1743 (1155)'de Halep mevleviyetine atanan Şâkir buradan azledildikten bir süre sonra vefat eder. Öldüğü tarih konusunda farklı kaynaklarda farklı bilgiler verilmektedir. Şemseddin Sami 1150'de, Mehmed Süreyya 1156'da, Ramiz 1155'te vefat ettiğini belirtirler. Ancak Hatimetü'l-Eşar, Mecelletü'n-Nisab ve İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğundaki bilgilere dayanarak şairin ölüm tarihinin 1745 olduğunu söylemek mümkündür. Şairliğinin yanı sıra hat sanatıyla da ilgilenen Şâkir, bir Mushaf yazmış ve Seyyid Vehbî'nin surnamesinin yazılışında görev almıştır. Lale Devri'nin onde gelen şairlerinden olan Şâkir İbrahim Paşa'nın meclislerinin de daimi üyelerinden bir tanesidir. Bu meclisleri şair Baykara meclislerine benzetmektedir;

Bu mu'allâ meclis-i hâs-ı şetâret ihtisâs

Bezmgâh-ı Baykara mı sohbet-i helva mıdır

Edebi kişiliği hakkında Sâlim tezkiresinde şíirinin beğenildiği ve devrinin onde gelen şairlerinden olduğu dışında bilgi yoktur. Türkçe Divanı ve Tarih'i olan Şâkir'in divanının beş yazma nüshası vardır. Tarihinde ise Sami Efendinin kaldığı yerden devam eden şair 1733-1740 yılları arasında meydana gelen olayları kaydetmiştir. Birbirleri ardına vakanüvislik yapan Sami, Şâkir ve Subhi Efendi'nin kaydettikleri olaylar Subhi Tarihi adıyla basılmıştır.

## SEYYİD VEHBİ<sup>7</sup>

Şíirlerinden adının Hüseyin olduğunu öğrendiğimiz Seyyid Vehbî, Yenişehir-Fener kazasından İmam-zâde Mehmed Efendinin kethüdası olan Hacı Ahmet Efendinin oğludur. İstanbul'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber mülazım olduğu tarihte 20-23 yaşlarında olması gerektiği göz önüne alınırsa yaklaşık olarak 1674 (1085) tarihinde doğduğunu söyleyebiliriz. Safayî ve Salim tezkirelerinde belirtildiğine göre soyu ehl-i beytten şeyhi'-ş-şüyûh Hüsamüddin Efendiye dayanan Vehbî önce Hüsâmî mahlasını kullanmış daha sonra hocası Mirza-zâde Ahmet Neylî ona Vehbî mahlasını vermiştir. Ayrıca ceddi seyidlerden sayıldığı için Seyyid unvanını almıştır. Devrinin önemli bilginlerinden dersler alan Seyyid Vehbî ayrıca Kazasker Abdülbaki Arif Efendi'den de hat dersleri alır. Mektupçuluk,

<sup>7</sup> Seyyid Vehbî'nin hayatının yazılmasında Hamit Dikmen'in "Seyyid Vehbi Ve Divanının Karşılaştırmalı Metni" isimli doktora tezinden faydalanılmıştır.

tezkirecilik, kassamlık gibi devlet hizmetlerinde bulunan Seyyid Vehbî 1696 (1108) tarihinde nakîbü'l-esraf Hoca-zade Seyyid Osman Efendi'nin Anadolu Kazaskerliğinde mülazım olmuştur. 1711 (1123)'de çıkan Moskova seferi esnasında yazdığı tarihler ve kasidelerle III. Ahmet'in ilgisini çekmiştir. Hariç medresesi payesi alarak Hoca Hatun Medresesi'nde müderrislik görevine başlamıştır. Bu görevi Şerife Hatun Medresesi müderrisliği ve Sahn-ı Seman müderrislikleri takip etmiştir. İbrahim Paşanın Aynî Tarihini Arapçadan Türkçeye çevirmek için oluşturduğu heyette de yer alan Seyyid Vehbî Halep naipliği, Kayseri, Manisa ve Halep mevleviyetleri görevlerinde de bulunur. 1736 (1146) yılında hacdan döndükten hemen sonra hastalanarak vefat eder. Seyyid Vehbî'nin arkadaşlarından Suyolcu-zade Mehmed Necib Efendi ölümüne şu tarihleri düşürmüştür:

Âh Vehbî-i hüner-pîse cehandan gitdi (H. 1149)  
Göçdi 'ukbâya emîrû's-şu'arâ-yı dânâ (H. 1149)

Seyyid Vehbî'nin divanının yanı sıra Hadis-i Erba'in Tercümesi, Leyla vü Mecnun, Sulhiyye, Takriz ve Sûr-nâme'si de vardır.

37-2

Ol mest-i nâz-ı nîze be-kef geldi meclise  
Var ise başuma gelecek var geliş budur  
SVD – c.II, s.538

24-2

Süd dökmiş idi Kanluca'da yapdı yoğurdu  
Bir dahı rakîb ol meh ile körfefe gelmez  
SVD – c. II, s.689

Reis-i şairan olan Osmanzâde Taib'in kendisine vekil olarak tayin ettiği Seyyid Vehbî dönemin şairlerini şu şekilde değerlendirmektedir:

### **Kasîde-i Garrâ Eser-i Kilk-i Vehbî-i Nikât-ârâ Der-VASF-ı Şî'r ü İnşâ'-i Şu'arâ Der-Zemân-ı Sultân Ahmed Hân**

2-58

Halîlu'llâh gibi Ka'be bünyâd itmedür kârı  
Ki âbâd itdi dest-i cûdî bî-had kalb-i vîrânı  
59

Hem itdi 'âleme bast-ı sîmât-ı emn ü âsâyîş  
Hem itdi halkı sîr-i zemzem-i lutf-ı firâvânı

60

İder yok dil-harâbîden şikâyet devr-i lutfında  
Meğer kim hasret-i vîrâneden bûm ide efgâni  
s.37-80

Ki olmuşdur sühân devrinde hem-seng-i dür-i yektâ  
Harîdâri olurdı her kimün var ise 'îrfâni

81

Vezîrün şöyle rağbet virmiş idi cins-i ‘îrfâna  
Görenler mâlik-i iksîrdür dirler sühân-dâni

s.38-87

Safâyî tezkire zeyl idermiş havfum oldur ki  
İder şâ’ir Fasîhî gibi Mecnun ile Vartanı

s.39-106

Güzel itdün efendüm eyledün hatt-ı şerîfunle  
Re’îs-i şâ’iran Tâ’ib kulun gibi sühân-dâni

107

Vekîl itdi o da bu bendeni öz ihtiyâriyle  
Vezîr-i a’zamun da sâdir oldu emr ü fermâni

108

Müvellâ eyledüm ben de Nedîm-i nükte-perdâzi  
Eğer boğmasa mevc-i ıstılâha sakk-ı ‘îrfâni

109

O da defter idüp erbâb-ı isti’dâdı bi’l-cümle  
Bakup âsârına bilsün ‘ayâr-ı şî’r-gûyâni

s.40-120

Meğer Kâmî-i kâmil Neylî-i fâzıl ola nâzır  
Edîbân-ı suhandan ideler temyîz nâ-dâni

121

Bana kalsa ben eylerdüm hakem İshak Efendi’yi  
Ki haddin bildürür te’dîp idüp hod nâ-şinâsâni

122

Mahâdîmi kulun Râşid Efendi eylesün ta’rif  
Tefahhus itsün ‘Îzzet Beg dahı küttâb-ı dîvâni

s.41-135

Kiminün rütbe-i eş’ârı nâmî gibi Sâmî’dir  
Sezâdur levh-i mihr ü mâha tahrîr olsa dîvâni

s.42-144

İderse mahlasın Tâ’ib kulun mîrîye zabt itsün  
Bulup bir müstehakkın sonra tevcîh eylesün anı

145

Ne kaldı lâlenün esmâsı ne mektûbun elkâbı  
Alup mahlas idindi bir nice tîfl-ı debistânı

146

Sûhanver ana dirler ki kaçan âgâz-ı nazm itse  
Ola sandûka-i zer gibi pûr-gevher kalem-dâni

147

Benümle söyleşür var ise gelsün imtihân olsun  
Huzûr-ı âsafide idelüm ‘arz-ı sebak-hâni

148

Zemîn ü kâfiye ta’yîni şartıyla bedîhice  
Kasîde yazup isbât idelüm da’vâ-yı ‘îrfâni

s.43-150

Kerem-dîde çerâğundur kulundur müstemendündür  
Unutma pâdişâhum Vehbî-i ber-geşte-sâmâni

154

Çerâğ-ı pâdişâhîyem kulun Râşid gibi ben de  
Ne var bir tafra itsem iltifâta olsam erzânî

158

Velî kasdum kulun Tâ’ib Efendi gibi virmekdür  
Vekâlet-nâme’ye hatt-ı hümâyûnunla ‘ünvâni

SVD - s.36-43

10

Velîk her biri itmez bahâ iden ancak  
Medâyiühünde olan tâze nazm-ı garrâdur

11

Bilürler anı ki cins-i sühan huzûrunda  
Şükûfte lâle kadar i’tibâra ahrâdur

12

Çiçek mi terbiyet-i mihr feyz-i Bârif’den  
Hezâr reng-i tecelli ile hüveydâdur

SVD -s.322

## AHMET NEYLÎ<sup>8</sup>

Ailesinin lakabının Mîrzâ-zâde, asıl adının Ahmed ve Mahlasının Neylî olması nedeniyle kaynaklarda ismi Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî olarak geçen şair 1673-1674 (1084) yılında İstanbul'da doğmuştur. Mirza-zâdeler olarak anılan büyük ve köklü bir aileden gelen Ahmet Neylî babası ilim aleminden olduğu için ulemâ-zâde sıfatıyla altı yaşından itibaren tahsil görmeye başlar. 1677 yılında Mekke kazası teşrifatından mülazım olur. Müderris olmak isteyen Ahmet Neylî bu isteğini belirtmek için dönemin Şeyhüllislâmi ve ağabeyi Mirzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi'nin kayınpederi olan Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendiye 24 beyitten oluşan bir kaside sunar ve bunun neticesinde daha 25 yaşında Câfer Ağa darülhadisi müderrisliğini hâric pâyesi ile alır. Daha sonra sırasıyla Sayyadbaşı Medresesi'nde, Ahmet Paşa Medresesi'nde, Mimar Kâsim Medresesi'nde, Sahn-ı Semâniye'de, Nuh Efendi Medresesi'nde, Sinan Paşa Medresesi'nde, Süleymâniye ile Kalenderhâne Medresesi'nde müderris olarak görev yapan Ahmet Neylî, 1717 (1129) yılında en yüksek Osmanlı eğitim kurumu olan Süleymâniye Medresesi müderrisliğine geçmiştir. Müderrislikten sonra İzmir Kadılığı görevini ifa eden Ahmet Neylî buradan azledildiği sırada İbrahim Paşanın, İmam Bedrû'd-din ‘Aynî’nin “İkdü'l-Cümân fi Târihi Ehli'z-Zamân” isimli eserinin tercüme edilmesi amacıyla kurduğu

<sup>8</sup> Ahmet Neylî'nin hayatının yazılmasında Atabey Kılıç'ın “Ahmet Neylî Divanı” isimli doktora tezinden faydalanılmıştır.

Mehmed Paşa'nın kethüdalığı, Halep Mevleviyeti, Mısır Kadılığı gibi devlet görevlerinde bulunmuştur. Bir rivayete göre atandığı Mısır Kadılığı görevi için gittiği Kahire'de Mısır Valisi ile ilgili bir espri yapması üzerine vali tarafından zehirlettirilerek Haziran 1724 (Ramazan 1136) tarihinde öldürülmüştür. Osman-zâde Tâib sevdiklerini öven, beğenmediği kişileri ise yermekten çekinmeyen, hazırcevap bir şairdir. Bu yönleri ve ölüm şekliyle bize Nefî'yi hatırlatmaktadır. Reis-i şâiran unvanını aldiktan sonra devrinin şairlerini değerlendiren bir de kaside<sup>10</sup> yazan şair bu kasidede kendisini övmekten geri kalmamıştır. Günlük hayatı şiirlerinde aksettiren şair İstanbul'daki yetkililere hitap eden, İstanbul'daki yoksul halkın durumunu gözler önüne seren bir de manzum dilekçe<sup>11</sup> yazmıştır. Halk deyimlerini, günlük hayatı şiirine malzeme yapan şair döneminin “mahallileşme” akımına katkıda bulunan şairlerimizdendir.

### Kaside-i Arîzatu'l-Fukarâ

- 1  
Hayr makdem aceb mahallinde  
Geldin ey âsaf-ı bülend-ârâ
- 2  
Berekât-ı Halîl İbrâhîm  
Olmada makdeminle cilve-nümâ
- 3  
Gelmeseydin eğer bu günlerde  
Şehr olurdu harâb ser-tâ-pâ
- 4  
Etme ahvâl-i halkı istifsâr  
Nakli dersem keder verir zirâ
- 5  
Çıkdı âteş bahâsına heyzüm  
Satılur dirhem ile 'ûd-âsâ
- 6  
Cilve-ger micmer-i tesâvîde  
Kara günlüğe anber-i sârâ
- 7  
Yâ kömür şöyle kim gubârı dahi  
Tûtyâ oldu dîdeye hâlâ
- 8  
Arpayı hod tefahhus eyleme kim  
Arpalık hâsılı yetişmez ana
- 9  
Arpa torbası sânur anı gören

<sup>10</sup> Bu kasidenin ilgili kısımları aşağıda verilmiştir.

<sup>11</sup> Kaside-i arîzatu'l-fukarâ, başlığını taşıyan bu dilekçe aşağıda verilmiştir.

Olsa bir gözde arpacık peydâ  
s.42-10

Revgan-i dil erimedede şeb ü rûz  
Mum deyu şem'a-veş yanup fukarâ  
11

Revgân-ı sâde iştirâsı muhâl  
Ki bahâsına itmez akça vefâ  
12

Şimdi bir yağlı kapu da yok kim  
İdelim anda derd-i cû'a devâ  
13

Hasret-i balı sorma bâle k'anın  
Kadri sükkerden olmada bâlâ  
14

Buldu ismine nisbet olmağla  
Aselî çukada ziyâde bahâ  
15

Allah Allah tıfl-ı mahtûna  
Yiyecek bal bulunmuyor hayfâ  
16

Kahveyi mezhebine uydurdu  
Nohudu kavurup içер zürefâ  
17

Ser-i dervişde bir küleh görse  
Bal kabağı sanup kapar gurebâ  
18

Sabun anılsa ağızımız köpürür  
Üştür-i kef-zebân gibi meselâ  
19

Vesah-âlûde kaldı cümle siyâb  
Şimdi aynîyle kirli dinse sezâ  
20

Cümle eşya bahâdadır şimdi  
Sirkeden gayrı yok rahîz aslâ  
21

Koltuğunda somun sanup sevinir  
Bir fakîr olsa mübtelâ-yı vebâ  
otd – s.44-22

Bu galâya sebep nedir bilmem  
Yine her şeyde var bakılsa rehâ  
23

Her taraftan zâhîre gelmekde  
Pür sefâin ile leb-i deryâ  
24

Yok mahâzinde yer ayak basacak  
Öyle memlû zehâyir ü eşyâ  
25

Yolun öğrendi satmanın tüccâr  
Sorar izler kimesne yok zîrâ

26

Tamâ-ı hâmi ile hükkâmın  
Muhtekirler belâsıdır bu belâ

27

İhtimâm eyle narha sultânım  
Def' ola ehl-i beldeden bu galâ

28

Ahz idüp kanda muhtekir var ise  
Eyle resm-i vezâreti icrâ

29

Ki safâ-yı derûn ile âlem  
Eylesünler duâ sabâh u mesâ

30

Nazm idüp silk-i nazma evsâfin  
Böyle yazsun medâyihin şu'arâ

31

Ey peder-ber-peder güzîn-i sudûr  
Ey eben'an ced emced-i vüzerâ

OTD – s.40

1

Aceb mi ba'd-ez-in teshîr idersem milk-i irfânî  
Ki oldu sözlerim şâyân-ı istihsân-ı Sultânî

2

Bana hatt-ı humâyûn ile tevcîh itdi Sultânîm  
Fezâ-yı kışver-i nazmı fezâ-yı nükte-sencânî

3

Bu lutfu görmedi nazm-âverân-ı zümre-i eslâf  
Bu rütbe iltifâta olmadı bir kimse erzânî

4

Tanîn-endâz-ı gûş-ı çarh iken âvâze-i Bâkî  
Çıkarmışken sipihre medh ile Sultân Süleymânî

5

Ne oldu böyle bir hatt-ı humâyûn ile nâm-âver  
Ne buldu sâye-i devletde böyle şöhret ü şâni

6

Edâ-yı şûkrü mümkün mü bu eltâf u atâyânîm  
Sucûd-i şûkr için ser-tâ-kadem olsam da pîşâni

7

Bana şimdén gerü kimdir idenler pâye ta'rîzin  
Sudûrûn bile yokdur pâye emrinde bu unvâni

8

Ne devletdir bu kim tahsîn idüp şâhen-şeh-i âlem  
Diye târîhime sad âferin ilhâm-ı Rabbânî

s.32-30

Benim ehliyyetim hatt-ı humâyûn ile sâbitdir  
Müsellemdir yed-i te'yîdimi mülk-i suhandânî

31

Benim şimdén gerü mahkûm-ı fermân-ı mutâ'dîmdir

Gerek erkân-ı tediâsi gerek küttâb-ı dîvânî  
 s.34-32

Velîkin hüsrev-i mülk-i ma'ânî Râsid ü Vehbî  
 Birisi nûr-ı çeşmimdir birisi cânumin cânı  
 35

Mevâlî zümresin addeylemem şâir gürûhundan  
 Ki nâdir bulunur nazm-âşinâ merd-i suhan-dânı  
 37

Velî ben bildiğim şâir fakat Neylî vü Kâmî'dir  
 Hatâdır gayre itmem şâiriyyet ile bühtâni  
 39

Eğer meşk itse Mektubi-i Defterdâr İzzet Bey  
 İderlerdi reîs-i zümre-i nazm-âveran ânı  
 40

Reşid ü Sâlim ü Şehrî vü Lem'î vü Rahîmî'dir  
 Be-nâm-ı şâirân-ı zümre-i küttâb-ı dîvânî  
 s.36-51

Vekîlimdir benim Vehbî-yi mu'ciz-dem beyân itsün  
 Sunûf-ı tâze-gûyâni gürûh-ı yâve-destâni

OTD – s.28-36

## KÂMÎ<sup>12</sup>

Kaynaklarda Kâmî, Kâmî Mehmed veya Edirneli Kâmî olarak geçen şairin gerçek ismi Mehmed'dir. Safâyî Tezkiresinde ise Edirneli olması nedeniyle halk arasında “Edirneli Efendi” diye meşhur olduğu belirtilmektedir. Şairin 17. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Kâmî Gülşen-i tarikatı şeyhlerinden dervîş İbrahim Gülsenî'nin oğludur (Tarikatın kurucusuyla karıştırılmamalıdır.). Kâmî tahsiline Edirne'de başlamış bu arada babası gibi Gülsenî tarikatına intisap etmiştir. Aşağıdaki beyitte de bu bilgiyi kendisi şöyle ifade eder:

Gülşenîyüz biz çerâğ-ı Rûşenî'den yanmışuz  
 Mest (ü) medhûşuz bugün sahbâ-yı 'aşka kanmışuz

İstanbul'da alimlerin meclislerinde bulunan Kâmî, Ankaravî Mehmed Efendiden mülazîm olduktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik, fetva eminliği, kadılık ve evkaf müfettişliği gibi devlet kademelerinde çalışmıştır. Nevşehirli İbrahim Paşanın damat ve sadrazam oluşunun ardından onun himayesine giren Kâmî, Paşa'ya dört kaside sunar. İbrahim Paşa'nın meclislerinde de bulunma şansı yakalayan şairin divanı dışındaki eserleri şunlardır: Asaf-nâme, Behçetü'l-feyhâ,

<sup>12</sup> Kâmî'nin hayatının yazılmasında Gülgün Erişen Yazıcı'nın “Edirne’li Kâmî ve Divanının Tenkitli Metni” isimli doktora tezinden faydalanılmıştır.

Firuz-nâme, Tuhfetü’z-zevrâ, Fetâvâ-yı Kâ’idiyye, Huz Mâ Safâ, Mehâmmü'l-fukahâ Fî-Tabakâti'l-Hanefiyye, Metâlib-i Sâ'ire, Nefise-i Uhreviyye, Riyâzü'l-kâsimîn, Şerh-i Hicv-i Şifââ. İyi bir eğitim alan Kâmî Arapça ve Farsça'yı oldukça iyi derecede bilmektedir. İstanbul'da bulunduğu süre zarfında İbrahim Paşanın meclislerinde de bulunan Kâmî 'nin şiirleri aileden gelen tasavvufî özelliklerin yanında yaşadığı hayat ve mekandan da izler taşımaktadır. Sadâbâd hakkında beş manzumesi bulunan şair gezdiği mekanları şiirine konu etmekten geri kalmaz. Zaman zaman Nedim'in şiirinde kendisini hissettiren uçarı havaya Kâmî'nin şiirlerinde de rastlamak mümkündür. Kâmî, İstanbul'un meşhur mesire yerlerini, toplum hayatıyla ilgili bazı ayrıntıları şiirlerinde aksettirmiştir. diğer mesire yerleri dışında, şairin beyitlerinde özellikle Hisar'a karşı ayrı bir sevgi duyduğu görülmektedir. Bunun nedeni de yine şairin Rumeli Hisarı'ndaki Manoğlu Yalısında ikamet etmesidir. Şair düzenlenen eğlenceleri, helva sohbetlerini, giysileri, hatta konulan içki yasaklarını eserlerine alarak adeta dönemin sosyal hayatını gözler önüne sermektedir:

Girme bîgâneleriün dâ'ire-i ülfetine  
Çekmesünler seni ey şûh sîra sohbetine  
KD – s.142

Şairin Ramazan dolayısıyla tübünsüz kalmaktan ne kadar muzdarip olduğunu yine onun şiirlerinden öğrenmekteyiz:

Atvel-i rûz-i rûzeden yok derece nûfûrumuz  
Vakt-i futûra nâz ider feyz-i dem-i sahûrumuz

Elde asâmuz idi çün çûb-ı duhan tâ-şeb  
Eksügümüz hemân odur 'afv ide Hakk kusûrumuz

Lale Devri edebiyatında göze çarpan sadeleşme ve mahalli renklerde şiirlerde oldukça sık yer verme özelliğini Kâmî'nin şiirlerinde görmek mümkündür. Zaten şairin kendisi de bu özelliği şu şekilde ifade etmektedir:

Kelâmun rûhi ancak tuhfe-i mazmûn-ı ma'nâdur  
Hünerdür sâ'îrinden zîveri Türkî lisân üzre

Ne denlü da'vi nazm itse sha'îrler lisânında  
Hüner Türkî-edâ nazmînadur silk-i beyân üzre  
KD - s..19-25,26

Egerçi kalmamış söylenmedük bir söz bu ‘âlemde  
Bu nazm-ı sâde kilk-i Kâmî-i nâ-şâddan kalmış  
KD G.107-7

Zihî na-süfte gevher Kâmiyâ kim rişte-pîrâdur  
Bu nev ber-ceste nazmı Dürri-i üstâddan gayrı  
KD – c. II, s.267-217-7

Şiiri hakkında bize bu bilgileri veren Kâmî, Lale Devri’nde İstanbul kültür ve eğlence hayatının önemli simalarından birisidir. Şair 22 Temmuz 1724’té vefat etmiştir.

Seyret beyaz fesde o zülf-i mu’anberi  
Şeb-bûyu gör ki berk-i semenden kabâsı var  
ND – s.286-25-3

Münâsibdir sana ey tifl-i nâzım hûcettin al gel  
Beşiktaş'a yakın bir hâne-i vîrânımız vardır  
ND- s.286-26-3

On bir yaşa girmiş o meh-pâreyi gördüm  
Kim dedi ki ‘âlemde eş ü penç bulunmaz  
4  
Limonî hitâyîde o pistâna nigâh et  
Hiç böyle celî şâ’sâ'a nârenc bulunmaz  
ND –s.297-46-3

### **SEYHÜLİSLAM İSHAK EFENDİ<sup>13</sup>**

Ebû Ishak İsmail Efendizâde Ishak Efendi 1679 (1090) yılında İstanbul'da doğdu. Ailesinin birçok üyesi devletin yüksek kademelerinde görev yapan ve Ishakzadeler olarak anılan ailedir. Şairin babası da Şeyhülislamlık yapmış olan Ebû Ishak İsmail Efendidir. İlk eğitimini babası Şeyhülislam İsmail Efendiden alan şair daha sonra devrinin önemli hocalarından Ahmet Efendiden, Şeyh Süleyman Efendiden, Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendiden almıştır. 1685 senesinde Müftü Ankaravî Mehmet Efendiden mülazım olarak 1699'da müderris olur. Farklı medreselerde müderris olarak görev yapan şairimize babasının şeyhülislamlığı döneminde İzmir mevleviyeti verildi. Bu görevden sonra Edirne ve Mekke-i mûkerreme pâyelerini alan şair 1722'de İstanbul Kadısı olur. Ishak Efendinin

<sup>13</sup> Şeyhülislam Ishak Efendi' nin hayatıla ilgili bu bölümün yazılmasında Muhammet Nur Doğan' in “Lale Devri Şairi Şeyhülislam Ishak ve Dîvâni” isimli eserinden faydalanılmıştır.

İstanbul Kadılığına getirildiği dönem III. Ahmet'in tahtta Nevşehirli İbrahim Paşanın ise sadarette olduğu yillardır. İbrahim Paşanın bu dönemde etrafında oluşturduğu her meclisine dahil ettiği şairler grubunun içerisinde İshak Efendi de vardır. Dönemin diğer şairleri gibi III. Ahmet ve İbrahim Paşa kasideler sunan doğuda fethedilen yerler için tarihler düşüren şaire 1728'de Anadolu Kazaskerliği görevi verilir. Bu sırada İran'dan gelen kötü haberler ve halkın padişahın eğlencelerine, yaptığı harcamalara karşı duyduğu nefretle içten içe kaynayan İstanbul'da 1730'da Patrona Halil isminde bir hamam tellağının önderliğinde III. Ahmet'i tahttan indiren ve sadrazamla birlikte bazı devlet adamlarının ölümüne ve birçoğunun da sürülmESİNE neden olan ihtilal patlak verir. 1730 tarihinde gerçekleşen ihtilal İshak Efendinin çok üzülmesine ve kendisini bir süre uzlete çekmesine neden olur. 1732 yılında dönemin Şeyhülislamı Damat-zade Ebülhayr Ahmet Efendi tarafından yerini alacağı korkusuyla Kütahya'ya sürülen İshak Efendi, Padişahın durumu fark etmesiyle 1733 yılında Rumeli Kazaskerliği göreviyle İstanbul'a çağırılır. İstanbul'a gelişinden bir ay sonra yani Ekim 1733'te İshak Efendi Şeyhülislam olur. 31 ekim 1734 tarihinde vefat eden İshak Efendi ölümüne kadar vazifesini en iyi şekilde yapmış, şiir yazmaya da devam etmiştir. Aldığı medrese tıhsili nedeniyle Arapça ve Farsça'yı da iyi derecede bilen İshak Efendi, Damat İbrahim Paşanın teşkil ettirdiği tercüme heyetinde de görev almıştır. İshak Efendinin divanında III. Ahmet'e yazılmış dört kaside mevcuttur. Bunların dışında III. Ahmet'e yazdığı 19 kaside daha sonra yeniden düzenleyerek I. Mahmut'a sunduğu divanında I. Mahmut'a uyarlanmıştır. Yine İbrahim Paşa adına kaleme alınan 17 kaside Sultan Mahmut'a sunulmuştur. Divanda İbrahim Paşa için yazılan üç kaside vardır. Divanının yanı sıra El-istişfâ fi tercümeti's,şifâ, Bûstânü'l-ârifin isimli tercümeleri ve bir de Bi'setnâme'si olan şair şiirinde Arapça ve Farsça kelimele oldu¤a fazla yer vermiştir:

Merkez-i nokta-i sipir-i himem  
Kutb-ı arz ü semâ-yı lutf u kerem  
ŞİD, s.109-180

Ancak bunun yanında şiirlerinde halk tabirlerinden örnekler bulabilmektedir:

Cemâl-i nûrîna pûr-tâb-ı reşkdir o mehin  
Çalarsa kendüyi yerden yere n'ola hurşîd  
ŞİD, s.170-13

Yaşadığı dönemde meydana gelen önemli olaylara şiirlerinde yer veren; tarihler düşüren şair Lale Devri'nin önemli simalarından bir tanesidir.

## İZZET ALİ PAŞA<sup>14</sup>

İzzet Ali Paşanın doğum tarihinin 1691 veya 1692 olduğu tahmin edilmektedir. Babası kölelikten yetişmiştir, ismi Mehmet'tir. Mevkufat başhalifesi Ahmet Efendinin evlatlığıdır. Kasapbaşı Ali Ağaya damat olduğu için Damat Mehmet Paşa olarak anılmıştır. Şairin asıl adı Ali, mahlası ise İzzet' tir. Devrin önemli hocalarından aldığı eğitim ve babası Defterdar Mehmet Paşanın iltimasıyla defterdar mektupçusu olduğu belirtilen şair farklı görevlerden sonra Sicil-i Osmani'de 1730-1731 (1143) tarihinde defterdar-ı şikk-ı evvel (maliye bakanı) olduğu belirtilmektedir. Patrona Halil isyani sırasında devlet hazinesini korumada başarı gösteren İzzet Ali Paşa isyanın ele başlarının ortadan kaldırılmasında da rol oynamıştır.<sup>24</sup> Ekim 1731'de vezir olur. 1722 Nisanında Anadolu Valiliği göreviyle Revana gitti. Kasım 1734'te Revanda öldü. İbrahim Paşanın bu dönemde teşkil ettirdiği tercüme heyetinde de görev yapan şair sadrazamın meclislerinde diğer şairlerle birlikte yerini almıştır. Divanında III. Ahmet'e yazılmış 3, Damat İbrahim Paşa'ya yazılmış 4 kasidesi bulunan şairin en çok etkilendiği şair Nedim'dir. Birçok gazelleri birbirine nazire olan bu iki dost şair bir de Nigâr-nâme isimli esere vücut vermişlerdir. İzzet Ali Paşanın, Nedim'in sevgilisinin ağızından şaire yazdığı mektubun her cümlesine Nedim'in aynı şekilde şakayla cevap vermesiyle oluşan bu mensur eser, iki şairin dostluğunu göstermesi bakımından önemlidir. Safayı'nın kaleme aldığı tezkire için birkaç şiir istediği İzzet Ali Paşa, şirleriyle birlikte şiirle ilgili düşüncesini de belirttiği bir mektup bırakmıştır.

Sonuç olarak, yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü gibi klasik şiir bu dönemde sadece soyut olanı değil somut varlıklarını hatta geçim sıkıntısı çeken halkın kendisine malzeme yapmıştır. Bu bize Lale Devri olarak adlandırdığımız dönemde edebi dilde ve eserde işlenen konularda nasıl bir değişimin gerçekleştiğini göstermektedir. Şair evini ve hayal dünyasını bir nebze de olsa terk ederek mesire yerlerinde salınan güzellerin, kayıkla geçen afetlerin, yoksulluktan perişan olan halkın arasında yani

<sup>14</sup> İzzet Ali Paşanın hayatıyla ilgili bu bölümün yazılmasında A. İrfan Aypay'ın "Lâle Devri Şairi İzzet Ali Paşa Hayatı-Eserleri-Edebi Kişiliği" isimli çalışmasından faydalanılmıştır.

yaşadığı dünyada meydana gelen olayları, gördüğü insanları şiirinde işlemeye başlamıştır.



### **III. BÖLÜM**

### **LALE DEVİRİ’NDE İLMİ FAALİYETLER**

#### **I. TERCÜME HEYETİ**

Birçoklarının sandığının aksine Lale devri sadece bir çılgınlık, zevk ve sefa devri değildir. Dönemin kaynaklara geçmesi gereken bir yönü de bu dönemde başlatılan tercüme faaliyetleridir. Bu faaliyetler belki de tarihimizin ilk bilinçli tercüme çalışmalarıdır. Bu çalışmalara neden gerek duyulmuştur? Sanıldığı gibi Lale Devri sadece bir zevk ve sefa dönemi olsa idi böylesine bir girişimin manası ve gerekçesi ne olurdu?

18. yüzyılın ilk çeyreğini Osmanlı düşünce hayatı bakımından ele alırsak, bu dönemin bir uyanış devri olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde halkın aydınlanması sağlanacak olan birçok değerli eserin tercümeleri yapılmıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı aydınının fikri ve felsefi konulara ilgi göstermeye başlaması tasavvuf, kelam gibi ilimlerin yanında tıp, fizik, tarih, astronomi gibi konularla ilgilenmeye başladıkları görülür. Katip Çelebi'nin fizik ve hendese okutmak için öğrenci bulamadığı günler geride kalmış pozitif bilimlereraigbet edilmeye başlanmıştır. Bu değişimin sebepleri arasında Osmanlı'nın dışında aldığı mağlubiyetler dolayısıyla gözlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dikkat çektiği batıya çevrilmesidir (Kazancıgil 2000: 198).

İslam dünyasında sistemli olarak ilk tercüme faaliyetleri Emevîler Döneminde Halid b. Yezid b. Muaviye tarafından başlatıldığı görülür. Bundan sonraki dönemde en önemli faaliyet Abbâsiler zamanında II. Halife Mansur tarafından başlatılmıştır. Bu dönemdeki tercüme faaliyetine bakıldığından oldukça sistemli ve bilinçli bir çalışma olduğu görülmektedir. Bu dönemde kurulan Beytü'l-Hikme isimli tercüme heyeti Eflatun, Aristo, Hipokrat gibi eski filozofların eserlerini tercüme ederek İslam kültür dünyasına kazandırmışlardır. Beytü'l-Hikme İslam aleminde daha sonra kurulacak olan tercüme müesseselerine örnek olmuştur. (Kayaoglu 2002).

Osmanlı İmparatorluğunda ise 18. yüzyılın ilk çeyreğinde sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın isteğiyle bir tercüme heyeti kurulmuştur. Bu heyet

İslam dünyasında görülen ilk örneği gibi batı dünyasının klasik eserlerini ele almadı Osmanlı'nın ilmi hayatındaki ilk uyanış sinyallerini vermesi bakımından önemlidir. Böyle bir heyetin Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın sadrazamlığı döneminde kurulmuş olması elbette bir tesadüf değildir. İbrahim Paşa tarih kaynaklarına Lale Devri adıyla geçen döneme damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Lale Devri denilince ilk akla gelen Sadâbâd, çırğan eğlenceleri, helva sohbetleri, lale bahçeleri olsa da Paşa'nın edebiyata ve ilme verdiği önem unutulmamalıdır.

Osmanlı'ya İran'dan bir elçi geldiğinde verilen ziyafetlerde elçiye kendi müzik zevkimizi ortaya koyan fasillar dinletilir, Türk harsının yetiştirdiği önemli şahsiyetler bu misafirlerin karşısına çıkarıldıkçıkarak İbrahim Paşa göre milletleri ordularla yenmek çok zor bir şey değildi. Önemli olan, asıl zafer addedilecek şey kültür ve sanatta üstün gelmekti. Bu nedenle ziyafetlerde Seyyid Vehbîler, Nedimler, Veli Efendiler, Dürre Efendiler arasında Raşîd'i de bulundururdu (Ayverdi 1999: 457).

İbrahim Paşanın sadrazam olduğu dönem Osmanlı'nın sürüklendiği felaketin kendisini askeri ve politik anlamda hissettirmeye başladığı dönemdir. İmparatorluk sınırlarının dışındaki dünyayla ilişki kurmak mecburiyetinin doğduğu, toprak kayıplarının hat safhaya ulaştığı bu dönemde Avrupa'da bilimsel çalışmalar ve gelişmeler son sürat devam etmektedir. Bir anlamda doğudan yükselen güneşin ışığı artık Osmanlı topraklarını değil batıyı aydınlatmaktadır; İmparatorluk topraklarında bir süredir alacakaranlık hüküm sürmektedir. İbrahim Paşa İmparatorluğun içinde bulunduğu durumun farkındadır, sadrazamlığı süresince de batıya elçiler göndererek oradaki gelişmeleri takip etmiş ve memleketinde uygulamaya çalışmıştır. Hatta belki de bu zeki devlet adamı atacağı adımların önüne geçilmemesi için dikkati bir başka yöne lale bahçelerine, çağlayanlara, Sadâbâd'a çekmiştir. İstanbul'un ve memleketin farklı yerlerinin değişen çehresinin ardında İbrahim Paşa hummalı bir çalışma içerisine girer. Yabancı ülkelere sefirler gönderir, şairleri bulunduğu meclislerden eksik etmeyip onlara her anlamda destek vererek edebî hayatı canlandırır, Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'yı görevlendirerek kurulmasına ön ayak olduğu matbaada önemli eserlerin basılmasını sağlar, yangınlardan görülen zararın en aza indirilmesi amacıyla Tulumbacılar Ocağı'nı kurar, çini fabrikası kurar, tercüme heyetleri oluşturarak ilmi çalışmaları ateşlemeye çalışır.

İmparatorluk uzun süredir hasret kaldığı barış ve sükünete kavuşmuştur. Her ne kadar başarısı tartışılsa da İbrahim Paşa ilk etapta uzun süredir savaşmaktan ve yenilgilerden iki büklüm hale gelen halkı ve bu başarısızlıklardan bunalmış olan Padişah III. Ahmet'i memnun edecek bir politika izlemiş, bir dizi barış antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmalarla en azından bir süreliğine sükünet bulan Osmanlı topraklarının üzerinde Nevşehirli İbrahim Paşanın elleri dolaşmaya başlar. İbrahim Paşa bir yandan göze ve gönle hitap ederken bir yandan da Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri izlemekte ve imparatorluk için aydınlanmanın ilk sinyalleri sayılacak bazı adımlar atmaktadır. Bu dönemde İbrahim Paşanın isteği ile kurulan tercüme heyeti bu adımların en önemlilerinden bir tanesidir.

Osmanlı İmparatorluğunda tercüme genellikle dini ilimlerle ilgili kitaplar üzerinde yoğunlaşır. Tercümenin sistemli bir faaliyet halini alarak, bir heyet kurularak yapılmaya başlanması Lale Devri'nde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın önderliğinde olur.

Kurulan bu heyet müspet ilimlerle ilgili ancak bir eser çevirmesine rağmen böyle bir heyetin teşekkürülü bile o dönem için oldukça önemli bir harekettir. (Kazancıgil 2000: 199).

Lale Devri'nde kurulan tercüme heyetiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin bir kısmını Çelebizâde Asım Tarihinden almaktayız. Kurulan heyetler ve bu heyetlerin tercüme ettikleri eserler şunlardır:

### A-SAHÂFÜ'L-AHBÂR FÎ VAKAYÎ'İ'L-A'SAR

Eser Müneccimbaşı Şeyh Ahmed b. Lutfullah el-Mevlevî'nin (doğ. 1041/1631-32 ölü. 29 Ramazan 1137/27 Şubat 1702) Hz. Adem'den başlayarak 1673 yılına kadar meydana gelen olayları anlatan Arapça eseridir. İki cilt halindeki bu eser yazıldıktan 30 sene sonra Damat İbrahim Paşanın isteği üzerine 1132 Cumâdelâhirinde (Nisan- Mayıs 1720) tercüme edilmeye başlanır ve 1142 yılında Şevval ayının 25'inde (13 Mayıs 1730) tercümesi tamamlanır. (Kayaoğlu 2002)

Mehmet İpszirli, "Lale Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazi Gözlemler" isimli makalesinde eserin tercümesinde görev alanları şu şekilde sıralar:

- Nedim Efendi
- Vehbi Efendi
- Müstakimzâde Mustafa Vefa Efendi
- Sîr Kâtibi Hîfzî Efendi
- Râşid Efendi ve diğer bazı ilim adamları.

## B-PHYSİCA / (EL-TA'LİM EL-SÂLİS)

Eser Aristoteles'in sekiz bölümden oluşan Fizik kitabının ilk üç bölümünün tercümesi ve son beş bölümünün özeti çıkarılarak Grekçeden Arapçaya çevrilmesiyle oluşan metinden esas alınarak tercüme edilir. Metnin tercümesi görevi Yanyalı Esad (öl.1736) ve yardımcısına<sup>15</sup> verilir. (Kayaoglu 2002; Mahmut Kaya 'nın İslam Kaynakları Işığında Aristoteles Ve Felsefesi isimli eserinden alıntı).

## C-İKDÜ'L-CÜMÂN FÎ TÂRÎH-İ EHLİ'Z-ZAMÂN

Eser Aynî Bedreddin Ebi Muhammed Mahmud El-Aynî<sup>16</sup>, ye aittir. İnsanlığın yaratılışından 1446 yılına kadar meydana gelen olayları anlatan eser 24 ciltten oluşmaktadır. (Kayaoglu 2002)

Çelebizâde Asım'ın belirttiğine göre eser Mekke kadısı iken vefat eden Mu'iid Ahmed Efendinin metrûkatı arasından çıkar. Kethüda Mehmet Paşa bu nûshayı sadrazam İbrahim Paşa'ya takdim eder. Eseri beğenmiş İbrahim Paşa ise bir an önce III. Ahmed adına tercüme edilmesini ister. Ancak eserin çok hacimli olması ve tercümesinin çok uzun süreceği düşünülerek bir tercüme heyeti oluşturulur ve eser beşer, onar cüzler halinde heyette bulunan otuz kişiye paylaştırılır. Ancak elde bulunan nûshanın bazı yerlerinin tahrip olmuş olması okumayı zorlaştırdığı için padişah III. Ahmed'in fermanı ile Edirne Selimiye Cami Kütüphanesinde bulunan ikinci nûshanın getirilmesi istenir (Çelebizâde Asım 358-361).

III. Ahmed'in fermanı;

*“Edirne monlasına ve Edirne bostancı başısına ve Edirne'de vaki sultan Selim Camii şerifi evkafi mütevellisine hükmü ki*

<sup>15</sup> Yanyalı Esad' la birlikte bu eserin tercümesinde Spandoni oğlu görev alır. Tercüme yapılmırken Aristo'yu şerh etmiş olan Karafergeli Yuannis Kuttinus'un eserinden faydalанılır (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi c.IV, s.155).

<sup>16</sup> Ayrıntılı bilgi için; Bursali Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s.252

*Edirne'de vaki merhum u mağrifet nişan sultan Selim han tabe serahü camii şerifi kitabhanesinde mahfuz kütübü mevkufeden fenni tarihe dair lisani arabîde Aynî tarihi olduğu ihbar olunub tarihi mezburun bu tarafa ırsali fermanım olmağla imdi siz ki Edirne kadısı ve bostancı başısı ve evkâfi merkume mütevellisi mumaileyhim siz merhumu müşarünileyhin kitabhanesine varub zikrolunan Aynî tarihi kaç cild ise cümlesini ihrac ve mevsimi şitâ olduğunu iki üç kat müşammaa sarub ve yollarda nemnâk olmasından vikaye içün kavi zarflara koyub acaleten deri devletme darıma ırsal ve isal eylemeniz babında fermanı alışanım sadır olmuşdur Buyurdumki Fi evaili ca 1138” (Altınay 1988: 84-85).*

Fermanda Edirne kadısı ve bostancı başına zikir olunan Aynî Tarihi kaç cilt ise hepsinin alınması ve mevsim kiş olduğundan eserin zarar görmemesi için iki üç kat müşambayla sarıldıktan sonra yol şartlarından etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınarak derhal gönderilmesi istenir.

Aynî Tarihinin tercumesinde ilim erbâbı kimselerden oluşan 30 kişilik bir heyet görevlendirilir ve bu kişilere çokça ihsanlarda bulunulur. Heyette şu kişiler vardır:

- İstanbul kadılığı mazullerinden Mirza Efendizâde Mehmet Salim Efendi,
- İstanbul kadılığı mazullerinden İshak Efendi Hazretleri,
- Şam'dan mazul Mehdi Efendi,
- Halep'ten mazul İlmi Efendi,
- Selânik'ten mazul Mestcizâde Abdullah Efendi,
- Yenişehir mazullerinden Râzî Efendi,
- Karahalil Efendizâde Mehmet Said Efendi,
- İzmir mazullerinden Neylî Ahmed Efendi,
- Fetva emini Ömer Efendi,
- Galata mazullerinden Mustafa Efendi ve
- Esad Efendi,
- Süleymaniye Cami Şeyhi Arapzâde Hasan Efendi,
- Sultan Mehmed Cami Şeyhi (Şehzâde Cami) Ali Efendi,
- Müderris Yekçeşm İsmail Efendi,
- Recebzâde Ahmed Efendi,
- Turşucuzâde Efendi,

- Seyid Vehbî Efendi,
- Nedim Efendi,
- Arapzâde Sâlih Efendi,
- Tezkireci Halil Efendi,
- Sâmî Ahmed Efendi,
- Şâkir Hüseyin Beyefendi,
- Darendeli Mehmed Efendi,
- Râzî Efendizâde,
- Çelebizâde Asım,
- Hacı Çelebi,
- Rum kazasından Şeyhî Mustafa Efendi,
- Mevkufatçı Hüseyin Paşazâde Mehmed Beyefendi,
- Defterdar Mektupçusu İzzet Ali Beyefendi,
- Tavukçu Paşa Çelebi. ( Çelebizâde Asım 358-361 )

#### **D-HABÎBÜ'S-SÎYER FÎ AHBÂRÎ EFRÂDÎ'L-BEŞER**

Lale Devri’nde bir tercüme heyeti oluşturularak tercüme edilen diğer bir eser de, Timurlular devrinin sonlarında yaşayan tarihçilerden Giyaseddin Handmir'in (1475-1535) Habîbü's-sîyer adlı eseridir. Üç ciltlik eser Şah İsmail'in 1523'teki ölümüne kadar meydana gelen olayları kapsamaktadır. ( Kayaoglu 2002)

Çelebizâde Asım Tarihinde Habîbü's-sîyer'in tercümesiyle ilgili olarak verdiği bilgilerden şunları öğrenmekteyiz; İran Tarihlerinden Ravzatu's-safâ isimli meşhur tarihin yazarı Mir-hand'ın yeğeni Handmir'in Habîbü's-sîyer isimli tarihinin tercüme edilmesi görevi Farsça'ya vakif olan ulema arasından seçilen şu kişilere verilir:

- Eski Halep kadısı olan Mansûrîzâde Efendi,
- Müderris Fasîhî Hasan Efendi,
- Hâcegân-ı Divan'dan Nahîfî Efendi,
- Dürrî'nin biraderi Sad Efendi,
- Kasımpaşa Mevlevîhânesi Şeyhi Musa Efendi,
- Defter-i Hâkânî katiplerinden Seyid Çelebi,
- Divan Katiplerinden Herevî Fâiz Efendi ve

- Şürmî Efendi ( Çelebizâde Asım: 361).

Yukarıda sıraladığımız dört eserin yanı sıra bu dönemde İskender Bey Münşî'nin Farsça Târih-i âlem-ârâ-yı Abbâsî'si Sadrazam İbrahim Paşanın emriyle Mehmet Nebih tarafından Tercüme-i Tarih-i âlem-ârâ-yı Abbâsî adıyla Türkçe'ye kazandırılmıştır. Yine Hoca Gıyâşuddin Nakkaş'ın Farsça olarak kaleme almış olduğu Acâibü'l-letâif isimli eseri Sadrazam İbrahim Paşanın isteğiyle Çelebizâde Asım Efendi tarafından 1140 (1727-1728) tarihinde dilimize tercüme edilir. Eser 1331'de İstanbul'da basılır (İpşirli 1987).

Mehmet İpşirli'nin ilgili makalesinde görüldüğü üzere heyet tarafından tercüme edilen İkdü'l-cûman isimli eser üzerinde bir çalışma yapılır ve bu çalışma şu sonuçları ortaya koyar; aynı eseri farklı kişilerin tercüme etmesiyle ortaya bazı eksikler çıkmıştır. Yapılan çalışmaya göre eserin bazı kısımları aynen tercüme edilirken; bazıları hiç tercüme edilmemiş, atlanmış; gereksiz görülen olaylar çıkarılmış; tercümenin bir kısmı müellifin bizzat yazdığı 3 ciltten bir kısmı ise müellifin kardeşi tarafından yapılan 8 cilt tutarındaki muhtasar nüshadan yapılmıştır (İpşirli 1987).

Tüm bu eksiklerin dışında tercümenin bir an önce yapılması endişesiyle eserlerin bölümler halinde farklı kişiler tarafından yapılması dolayısıyla bazı üslup problemlerinin olacağı da akla gelmektedir.

Tüm bu eksiklere rağmen elde bulunan bu tercümeler bize Lale Devri'nin bir başka yüzünü göstermeleri bakımından oldukça önemli belgeler olma özelliğini taşımaktadırlar. O debdebenin, o ihtişamın, eğlencelerin ardından memlekette ilimin, ilmi faaliyetlerin desteklendiği adeta bir kültür ortamının oluşturulmaya çalışıldığı ortadadır.

## E-MATLA'USSA'DEYN<sup>17</sup>

İlhaniler Devletinden Ebu Sait döneminde meydana gelen olayları ihtiva eden eserin yazarı Kemalüddin Abdürrezzak'tır.

<sup>17</sup> Eserin tercumesinin bu dönemde yapıldığını İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Osmanlı Tarihi c. IV s. 15)'dan öğrenmektediyiz.

## II. MATBAA

Osmanlı topraklarında huzur ve barış hüküm sürerken İbrahim Paşanın canlandırmaya çalıştığı bilimsel çalışmalar ve edebiyatla ilgili gelişmeler kendilerini gösterir. Bir yandan birbirinden değerli eserlerin tercümeleri yapılarak İmparatorluk halkın hizmetine sunulurken bir yandan da artık eksikliği dikkat çeker hale gelen matbaanın kurulmasıyla ilgili adımlar atılmaktadır. Matbaanın kurulmasıyla kitaplar belli bir sınıfın egemenliğinden çıkacak, isteyen herkes kitaplara ulaşabilecek, bilgiyi kaynağından edinebilecektir. Ancak her yenilik hareketinde olduğu gibi bunda da bazı riskler söz konusudur. Gerçi İstanbul'da daha önce Ermeni ve Yahudilerin kurdukları matbaalar mevcuttur ancak Türklerin henüz bir matbaası yoktur. İbrahim Paşa her yenilikte olduğu gibi matbaa konusunda da duyarlı ve istekli davranır.

Batıda ilk matbaa 1440 ile 1450 yılları arasında Guttenberg tarafından faaliyet göstermiş ve kitap basılmıştır. Bundan önce kitaplar tahta kalıplarla basılmaktadır. Tahta kalıpların geçmişlerini Çin'in Kan-Su bölgesinde bulunan bir mağaradaki tahtadan yapılmış Uygur manuskriptlerine dayarak<sup>12</sup> 12. yüzyıla dayandırıyoruz (Gerçek 1939: 15).

Yahudilerin 1492 tarihinde İstanbul'a geldiklerinde beraberlerinde matbaayı da getirdiklerini Avram Galantin'in "Türkler ve Yahudiler" isimli kitabından biliyoruz. Yani 1493'te Avrupa'nın birçok yerinde henüz matbaa yokken II. Beyazıt zamanında İstanbul'da ve Selanik'te matbaa vardır. Bu dönemde 19 kitap basılır ve kitapların ilk sayfalarında "*Sultan Bayezit-i Sani Sultanatının gölgesi altında*" manasına gelen İbranice kelimeler mevcuttur (Gerçek 1939: 27). İstanbul'da ilk Ermeni matbaası 1567'de kurulmuş aynı yıl bir dil kitabı basılarak faaliyete geçirilmiştir. Rumlara ait ilk matbaa ise 1627 senesinde faaliyete geçmiştir (Gerçek 1939: 29).

Bize ait bir matbaanın kurulması ise İbrahim Paşanın sadarette olduğu Lale Devri adıyla andığımız dönemde gerçekleşmiştir. Sen Simon yayınladığı anılarında Fransa Sefirimiz Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Paris'te bir matbaayı ziyaret ettiğini ve bu ziyaret esnasında Çelebi'nin Türkiye'de bir matbaa açmayı düşündüğünü de ilave eder. Sefirle birlikte Fransa'ya giden oğlu Sait Efendi yurda döndüğünde hemen bu düşünceye hayat vermek amacıyla girişimlerde bulunmaya başlar. İbrahim

Müteferrika'yla bu konuda görüşüler (Gerçek 1939: 46-47, Çelebizade İsmail Asım Tarihi s.120).

Sait Efendi ile her konuda anlaşmaya varan İbrahim Müteferrika matbaanın faydalarını anlatan “vesiletüttibaa” isimli bir risale yazarak Sadrazam İbrahim Paşa verir. Müteferrika'nın risalesinde matbaanın şu özellikleri anlatılmaktadır: Birçok önemli kitabın basımı halk için faydalıdır. Kitapların yazıları okunaklı olduğu için öğretmen ve öğrenciler için kolaylık sağlanmış olacaktır. Bu eserlerin mürekkepleri sudan etkilenmez ve yazma eserler gibi bozulmazlar. Bir cilt kitabı elde yazmak zahmetiyle binlerce kitap matbaada basılabilir. Kitapların başına ve sonuna fihristler konularak kullanım kolaylığı sağlanır. Matbaa dolayısıyla kitaplar ucuzlayınca taşradaki halk da bunlardan faydalananır. Böylece ilim tahsil edenler çoğalır. Avrupalılar Osmanlı'ya ait kitapların basımını gerçekleştirip Müslüman ülkelerden bu yolla para kazanabilirler, her konuda kafirlerin önünde olan Osmanlı bu konuda da onlardan önce davranmalıdır. Bu maddelerin sonuna kitap basımının devletin şerefini artıracağını da ekleyen Müteferrika yine de bazı softalar arasında bu konuya ilgili hoşnutsuzluk meydana geldiğini görür. Bu hoşnutsuzluk ortamından zarar görmek istemeyen İbrahim Müteferrika Sadrazam İbrahim Paşa bir arzuhal yazar. Bu arzuhal Müteferrika Sadrazamdan matbaanın açılması için padişahtan ferman ve şeyhülislamdan fetva istemektedir. Nihayetinde İbrahim Müteferrika istediği sonuca ulaşır. Şeyhülislam Abdullah Efendiden tefsir, hadis, fıkıh ve kelam kitapları basmamak şartıyla fetva alır. Dönemin aydın düşünceli alimlerinden Damatzade, Mirzazade Abdullah, Feyzullah, Esseyit Mehmet, Salih, Dürri, Mustafa, Salim, İshak, Abdurrahman, Şehzade Mehmet, Zeynelabidin, Zülalî, İshakzade efendiler de vesiletüttibaaya takriz yazarlar (Gerçek 1939: 50-58).

Gerekli izinler alındıktan sonra çalışmalara başlayan Sait ve İbrahim Efendiler iki senelik bir çalışmanın sonunda 31 Kanunusani 1729 tarihinde Vankulu Lugatını satmaya başlarlar. Müteferrika matbaası Lale Devri boyunca 6 kitap basar. Bu kitaplar, kopya sayıları ve basım tarihleri şöyledir:

- a. Terceme-i Sıhah-ı Cevherî, Lûgat-ı Vankulu – 1000 adet- 1729 (1141).
- b. Tuhfetü'l-kibar fi esfarilbihar li Kâtip Çelebi – 1000 adet- 1729 (1141).

- c. Terceme-i Tarih-i Seyyah li tabiilkıtap- 1200 adet- 1730 (1142).
- d. Tarih-i Hindi Garbielmüsemma bihadisi nev – 500 adet- 1730 (1142).
- e. Tarih-i Timur gürgân li Nazmî-zâde Bağdaî – 500 adet- 1730 (1142).
- f. Tarih-i Mîsr-i kadîm ve Mîsr-i Cedit Essüheyli- 500 adet- 1730 (1142).



## IV. BÖLÜM

### SEFİRLER ve SEFARETNAMELER

III. Ahmet dönemini Osmanlı İmparatorluğu için bir uyanış devri olarak adlandırmak yanlış olmasa gerek; etrafındaki gelişmelere daha fazla kayıtsız kalamayan Osmanlı yönetimi bu dönemde Viyana'ya, Fransa'ya, İran'a ve Rusya'ya elçiler göndererek bu ülkelerdeki gelişmeleri takip etme gayreti içerisinde girer. Bir yandan yabancı ülkelerdeki gelişmeler takip edilirken bir yandan da bu ülkelerden gelen elçilere devlet şerefinin gereği çok gösterişli kabul törenleri tertiplenir ve ziyafetler verilmesi adettir.

Elçilere ziyafet veren sadrazam olduğunda sadrazamın ziyafetin verileceği yere gelişti oldukça parlak olur; orada bulunan herkes ayağa kalkar; Selam Ağası ise yüksek sesle selam alır. Bu ziyafetlerde fasıllar hiç eksik olmaz, hatta bazen bu okuyucular ve söyleyicilerin sayısı altmışa ulaşır. Ziyafetlerin sonunda sadrazam aynen gelişinde olduğu gibi gidişinde de gösterişli bir şekilde uğurlanır, orada bulunan herkese kürkler, hilâtlar, hediyeler verilir (Altunay 1973 :65)<sup>18</sup>.

İran'dan bir elçi geldiği zaman verilen ziyafetlerde Acem müzikine meydan okuyan fasıllar yanında eksik olmayan şeylerden biri de Türk kültür ve edebiyatının önde gelen isimleridir. Çünkü Sadrazama göre zaferi meydanlarda yapılan savaşlarda üstün gelerek kazanmak kolaydır asıl önemli olan şey kültür ve sanat alanında üstün gelmektir. Bu yüzden Nedim, Seyyid Vehbî, Veli Efendi, Dürri Efendi ve Raşid gibi isimler bu ziyafetlerin değişmez simalarıdır. (Ayverdi 1999: 457)

III. Ahmet döneminde gönderilen sefirler ve sefaretnameleri sırasıyla şunlardır;

#### **I. VİYANA SEFARETNAMESİ (1131 H.-1719 M)<sup>19</sup>**

III. Ahmet Pasarofça Antlaşması'ndaki iki devletin birbirlerine göndermeyi taahhüt ettikleri sefirlerden Viyana Sefirliği görevine II. Mustafa döneminde önemli devlet görevlerinde bulunduktan sonra emekli olan fakat III.

<sup>18</sup> Elçilerin kabul törenleri için bk. Altunay 1973:69, 70, 71; Raşid Tarihi c. 5 s.401, 412, 423.

<sup>19</sup> Ayrıntılı bilgi için bk. Raşid Tarihi c. 5 s.131.

Ahmet'in tahta geçmesiyle tekrar memuriyete dönen İbrahim Paşayı Rumeli Beylerbeyliği göreviyle atamıştır. Sefaretnâme İbrahim Paşanın maiyetindekilerden birinin elinden çıkmıştır. Edebi bir değeri yoktur. Kafilənin Viyana'ya giderken ve gelirken takip ettiği yol, kabul merasimi gibi konularda ayrıntılı bilgi vermektedir (Unat 1992: 52).

## II. FRansa SEFARETNAMESİ

Bu dönemde gönderilen elçilere de belki de en önemli dönüsünde memleketine getirdiği farklı fikirlerle Osmanlı Devletinin önde gelen simalarını etkileyen Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendidir. Sefaretnâme, Osmanlı'da büyük ilgi uyandırır.

Zenta, Salankamen yenilgilerinden sonra, Osmanlı'nın en yakıcı dönemini atlatmış olan Avrupalı devletlerden Fransa bir müttefik bulabilmek ihtiyacını hissederek Osmanlı'ya yakınlaşmaya başlar. Osmanlı'da bu alakaya kayıtsız kalmamış hatta bu alaka Fransız kültür ve politikasına duyulan yakınlığın ilk adımı olur (Ayverdi 1999: 446).

Fransa, Osmanlı ile kurmaya çalıştığı bu dostluğu varlığının terminatı olarak görüyor ve Türk ordusundan yararlanabilmek için yeri geldiğinde haysiyetinden fedakarlık etmekten geri durmuyordu. Fakat hiçbir taahhütte bulunmamasının yanında sıkıştığında bu birlikteliği Hristiyanlık alemine inkardan da çekinmiyordu. Tüm bunlara rağmen Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendinin sefaretle Paris'e gönderilişi Osmanlı'nın iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilir (Ayverdi 1999: 447).

İbrahim Paşanın Sadrazam olduğu dönemde Fransa ile olan ticaret oldukça gelişir. İki ülke arasında yılda beş yüz ticaret gemisi gelip gider. Fransız vatandaşları on yıldan fazla Osmanlı topraklarında ikamet edemedikleri için imparatorluk topraklarındaki ticari ilişkilerini genellikle elçiler vasıtıyla sürdürmektedirler. Bu dönemdeki Fransa sefiri Mösö Dö Bonnak sarayla iyi ilişkiler geliştirir. Hatta bu ilişkiler sayesinde Kammame kilisesinin tamirini gerçekleştirir. İbrahim Paşa da bu devletle olan ilişkilerin iyi yönde gelişmesi için çaba sarf eder. Fransa'ya dostluğunun bir nişanı olarak sefir göndermeye karar verilir (Altınay 1973: 95-96).

Fransa sefirligine Hıristiyanların hilelerini anlayabilecek, işten anlayan biri olması dolayısıyla Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi uygun görülür. Kudüs'te Fransızlara verilen bazı imtiyazları XV. Lui'ye bildirecek olan sefirin asıl vazifesi Büyük Pedro'nun Paris'te yürüttüğü politika hakkında bilgi edinmektir (Altınay 1973: 18).

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Çelebi Mehmet Efendi, Edirne yakınlarında dünyaya gelir. Seksuncubaşı Süleyman Ağa adlı birinin oğludur. Yeniçi Ocağına giren Çelebi Mehmet Yirmisekizinci ortaya mensup olduğu için Yirmisekiz Çelebi Mehmet adıyla bilinmektedir. Zamanla Yeniçi Ocağında ilerlemiş Çorbacılık, Muhzırbaşılık, Yeniçi Efendiliği, Darphane Nazırlığı, Pasarofça Antlaşmasında Osmanlı heyeti ikinci murahhaslığı, üçüncü defterdarlık ve baş muhasebecilik görevlerinde bulunur (Uçman 1975 :9).

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaretnamesinden aldığımız bilgilere göre; kafile 1132 yılının Zilhicce ayında (Eylül 1720) Fransa elçisinin tedarik ettiği bir ticaret kalyonuyla yola çıkar ve zor geçen bir yolculuktan sonra Muharrem ayının yirmisinde Cuma günü Tulon limanına ulaşır. Burada attıkları on bir pare selam topuna karşılık limandan atılan üç yüz topla karşılaşırlar. O sırada Fransa'yı kasıp kavuran salgın bir hastalık nedeniyle bir süre karantinada tutulurlar, karantina günleri sona erdikten sonra ulaştıkları Paris'te kalacakları eve bir alay düzenleyerek gelirler. Çelebinin sefaretnamesinden aldığımız bilgiye göre bu alay Paris halkı ve devlet adamları tarafından ilgi ve merakla izlenir. Daha sonra kral, vasi ve diğer önemli devlet adamları tarafından kabul edilen Çelebi yanında götürdüğü son derece değerli hediyeleri takdim eder (Uçman 1975: 14-48).

İki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla orada bulunduğu bir an olsun unutmayan Çelebi; zor yolculuk şartlarına, zaman zaman karşılaştığı tuhaf isteklere –yemek yerken izlenmek gibi- rağmen tam bir diplomat gibi davranışarak nezaketinden ödün vermez ve kendisini herkese sevdirir.

Sadrazam İbrahim Paşa'nın mektubunu Vasi'ye takdim ettiğinde Vasi'nin şu övgülerine mazhar olur; "*Mutlu Veziriazamınızın mektuplarından ve sizin gibi değerli birini buraya göndermesinden ayrıca sizlerin buraya iki ülke arasındaki*

*dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için gelişiniz bizim Vasi'liğimize rastladığından çok memnunum”* (Uçman 1975: 47).

Paris'te bulunduğu süre içerisinde kralla av partilerine katılan, operaya giden, Versay, Trianon, Marly saraylarını gezen Çelebi gezip gördükleri karşısında sık sık, *gördüklerimin hepsini anlatmama imkan yok, eşi benzeri yok...*, gibi cümleler sarf eder. Gördükleri karşısında kıskançlığa kapılmaktan kendisini alamayan Çelebi “*Dünya müminlerin cehennemi, kafirlerin ise cennetidir.*” hadisiyle avunur.

Yirmisekiz Mehmet Çelebi 1721'de İstanbul'a dönmüştür. Faik Reşit Unat, Çelebi'nin aslında *Fransa ve İspanya ile tecâvüzî ve tedafüî bir ittifak akdini temin suretiyle Avusturya'ya karşı müttehit bir hareket imkânını hazırlamak* amacıyla gittiğini ancak görevinde başarılı olamayacağını anlayınca memleketine döndüğünü söyler.

Çelebi yurda her ne sebeple dönmüş olursa olsun, beraberinde getirdiği bilgi ve gözlemler Osmanlı toplumunda yeni hareketlerin temellerini atar.

### **III. İRAN SEFARETNAMESİ (1134 H.-1721 M.)**

Osmanlı Devleti 1721 tarihinde bir darbe ile sarsılan İran'ın durumunu yerinde görmek, kendisini hatırlatmak ve İran-Osmanlı dostluğunu vurgulamak amacıyla bu ülkeye bir elçi gönderir. Elçi kalemiye mesleğinden yetişerek devletin farklı kademelerinde görev yapan ve Farsçaya vakıf olan Ahmet Dürri Efendidir. Dürri Efendinin İran sefaretnamesi seyahat hakkında bilgi vermesi bakımından ilgi çekici olsa da asıl önemini İran'la ilgili gözlemlere borçludur. Bu sefaretnameyle birlikte Dürri Efendinin gözlem yeteneği hakkında da bilgi sahibi oluruz. İran'ın önde gelen devlet adamları, saray hayatı, devlet teşkilatı gibi konularda verdiği bilgiler dikkate değerdir (Unat 1992: 59-61).

### **IV. RUSYA SEFARETNAMESİ (1135 H.-1722 M.)**

Osmanlı sınırlarında Rusya'yla bir savaş ihtimali belirdiği sırada Osmanlı, Fransa ile umduğu ittifakı temin edememiş bulunmaktadır. Bu şartlarda Ruslarla bir ittifak yapmak İran'daki karmaşadan faydalananmak için gereklidir. İşte Rusların bu ittifak teklifine nasıl bakacaklarını anlamak üzere 1135 senesinin

İlkteşrininde Kapıcıbaşlarından Niş'li Mehmet Ağa Orta Elçi tayin edilerek Moskova'ya gönderilir. 17 Şubat 1723 tarihinde vazifesini tamamlayan Mehmet Ağa Rusya gözlemlerini sefaretnamesinde nakletmektedir (Unat 1992: 62-64 )



## V. BÖLÜM

### MİMARİ

III. Ahmet döneminde sosyal hayat, ilmî faaliyetler ve siyasi ilişkilerde görülen değişim, kendisini mimarî faaliyetlerde de hissettirir.

17. yüzyılı toprak kayıpları ve siyasi çalkantılarla kapatan Osmanlı devletinin ileri gelenleri imparatorluğun kötü gidişine engel olacak bir çare düşünmektedirler. Batı rönesans ve reform hareketleriyle ilerlemeyi başlatmış ve devam ettirmiş, teknolojik gelişmelerin de yardımıyla Osmanlı karşısında büyük bir güç haline gelmiştir. Osmanlı da içinde bulunduğu durumdan kurtulmanın yolunun batılı devletleri izlemekten geçtiği düşüncesiyle bu ülkelerle özellikle de Fransa'yla ilişkilerini arttırmıştır. İlişkileri düzeltmek ve sağlamlaştırmak ayrıca sevgi kazanmak amacıyla Osmanlı elçisi olarak Fransa'ya gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi, gözlemlerini sefaretnamesinde ayrıntılarıyla anlatır (bkz. Sefirler).

Batıya yönelik sanatta da kendisini gösterir aynı dönemde batıda son derece moda olan zengin bezemeli sanat zevki İstanbul'da inşa edilen saray ve köşklerde kendisini gösterir (Eyice 2002: 384-309).

Bu yıllarda Fransa XIV. Louis döneminin katı ve kasvetli yönetiminden sonra başa geçen XV. Louis'in reşit olmaması nedeniyle naıplığını yapan Philippe d'Orleans yönetimindedir. Naip son derece zarif, sanat zevki gelişmiş bir insan olmasının yanında iyi de bir koleksiyoneridir. Sanata, sanatçıya son derece değer veren ve sanatın gelişmesi için gerekli ortamı sağlayan, sanatçılardan koruyuculuğunu üstlenen biridir. Naip ağırlık merkezi saray olan sosyal hayatı yeni alanlara yönlitmeyi amaçlar ve bu dönemde özel konutların sayısında artış olur. Bu gelişme iç dekorasyona yansır, yeni arayışlara gidilir (Canca 1999: 37-38).

18. yüzyılın ortalarına kadar etkisini hissetiren Fransız Rokoko üslubu zamanla kendisini Avrupa ve Osmanlı topraklarında da göstermeye başlar. Özellikle III. Ahmet'in hükümdarlığı döneminde Fransa'ya sefir olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin İstanbul'a dönerken beraberinde Barok ve Rokoko çizimleri içeren belgeler getirdiği, bu çizimlerin İstanbul'daki köşk ve sarayların yapımlarında

ve dekorasyonlarında etkili oldukları bilinmektedir (Canca 1999: 40; F, İrez 1990:21-33).

1718'den itibaren İbrahim Paşa ve III. Ahmet'in, felaketlerin ardından gelen bu huzur dönemini en iyi şekilde değerlendirme istekleri İstanbul'daki mimari değişikliklerin ve bilim alanındaki gelişmelerin esasını teşkil etmektedir.

Osmanlı-Türk sanatının her şeyi incedenince inceye nispetlere bağlayan anlayışı batıdan gelen yeni bir akımla sarsılmakta, tam olarak değişimse bile bu yeni akımın bazı elemanlarını bünyesine almaktaydı. Sanattaki bu geçiş dönemi 1740'lı yıllara kadar devam eder (Eyice 1981).

Osmanlı mimarları asırlardır medeniyetlerinin aşina olduğu alışkanlıklarından kurtulamadıkları ve Osmanlı topraklarında daha çok yeni olan mimari ve süslemedeki eğilimleri tam olarak kavrayamadıkları için uygulamada Türk Baroğu ve Türk Rokokosu isimlerini alan ve iki medeniyetten izler taşıyan sanat eserleri meydana getirirler (Ayvazoğlu 2000 :32-33).

Tarihleri boyunca İslam şehirleri tabiat zarar vermeden onunla bütünleşerek oluşturulmuştur. Bu yüzden topraktan kopmayacakmışçasına inşa edilen taş evler yerine ahşap evler Osmanlı toplumu tarafından daha çok tercih edilir. Taşlıcalı Yahya'nın şu beyti de bu düşünceyi en güzel biçimde ifade etmektedir;

*Bâde-nûşân gibi doğru yolumuzdan sapmazız  
Avn-i Fir'avn ile şeddâdî binâlar yapmazız*  
(Armağan 1997: 49).

Yukarıdaki beyitte geçen düşünce Falik Rıfkı Atay'ın kaleminde şu şekilde ifadesini bulmaktadır: “*Taş ve kârgîr binalara şeddâdî bina adı verilir ve bu binalar gurur eseri sayilarak hoş görülmezdi*” (Armağan 1997: 56-57).

Osmanlı insanı mimaride faniliğini, geçiciliğini kendisine sürekli hatırlatacak bir yol izleyerek özellikle evlerde taşa göre son derece dayanıksız olan ahşap, kerpiç gibi malzemeler kullanılır. Bu tercihin bir nedeni de “*Siz her yüksek yere bir işâret yapıp boş şeyle mi uğraşıyorsunuz? Belki ebedî yaşırsınız diye sağlam köşkler ediniyorsunuz?*” (Kur'an-ı Kerîm 26. Sure, 128-129. ayet) ayetlerinin ikazı olmalıdır (Ayvazoğlu 2000: 21-22).

Yukarıda ifade edilen sebepler dolayısıyla ahşap binalara yönelen Osmanlı toplumu böylece bir tehlikeyle de karşı karşıya kalmaktadır. Döneme ait tarihlerde sıkılıkla rastladığımız yangınlar İstanbul'u sık sık tehdit etmektedir. Bazen günlerce süren bu yangınlar evlerin ahşap olmaları nedeniyle kolayca yayılmakta, bazen bir yangının ardından koca bir mahalle kül olmaktadır.

Sitânbûl halkını yek-ser binâya eyledi teşvîk  
O mi'mâr-ı mebânî-i himem destûr-i vâlâ-dâd  
OTD, s.72-8

- 1 Pâdişâhim meded âteşlere yandırı bizi  
Nemçe sekban başının şâimet-i ef'âli
- 2 Dâd ol hâin-i bed-kış-i sitem-perverden  
Ki ta'addisi ile yandi cihânın malı
- 3 Vak'a-i Beç'de meğer yanmış imiş varoşda  
Bir donuz damı içinde bir iki partâlı
- 4 İntikâm aldı henüz âteşi teskîn oldu  
Mehd-i nâr içre görüp giryе iden etfâli
- 5 Böyle ma'mûreyi sad hayf ki vîrân tdi  
Ola vîrâne hâbâset-gede-i âmâli
- 6 Nice câmi'nice mekteb nice mescid yandı  
Görmedik dâiresinde bir eli kancalı
- 7 Lîk kurtardı kilisâyı yedi kîse alup  
Öyle çalışdı ki aşk eyledi Dülger Bâlî
- 8 Dir gören şimdi Sitânbûlu belî böyle olur  
Zâbiti Nemçe olan memleketin ahvâli
- 9 Gerçek takdîr-i Hûdâ böyle imiş lîk gerek  
Def'e imkânı kadar sa'y ide zâbit vâlî
- 10 Yanarak yoksa revâ mı diyeler târîhin  
“Yakdı İstanbullu vâlîlerin ihmâli”  
OTD, s.76

İbrahim Paşanın sadareti döneminde şehrin yanında insanların hayatlarını da tehdit eden bu yangınları söndürmekle görevli itfaiye teşkilatı kurulur. İbrahim Paşa bir yanık tulumbası icat eden Davut Gerçek Ağa isminde bir Fransız mühtesini

himaye eder ve 1720 yılında Yeniçeri Asker Ocağına bağlı bir tulumbacılar Ocağı kuruldu (Koçu 2003: 71).

Adeta tabii afetler gibi benimsenen yangınlardan bir tanesi Eyüp Sultan semtini sarmış; çarşıları, evleri, sarayları yok ederek semti perişan etmiş olan yangındır. Aynı dönemde Hocapaşa semtinde, Kumkapı'da, Gedikpaşa'da, Cibâli'de çıkan yangınlar birçok zarara sebep olur (Ayverdi 1999: 466).

İstanbul'da çok sık çıkan bu yangınların birinden sonra İbrahim Paşanın da bulunduğu bir mecliste devlet erkanı ve zenginler kendilerinin seçeceklere bir ibadet yerini onarımı davet edilirler. İbrahim Paşa İstanbul'da banisinin ismi İbrahim olan bütün cami ve mescitleri tamir ettireceğini söyler. Bunun üzerine herkes gücünün elverdiği kadar bu imar faaliyetine katılır (Koçu 2003: 60-61).

Hele top-hâne vü tersâne vü hisn-ı Stanbul'un  
Tefavvuk eyledi eslâfa ta'mîr ü binâsında

RD, s.18, 3- 31

Tamir ve onarımı yapılan binaların yanında İstanbul'un çehresini değiştiren asıl husus bu dönemde yoğun bir şekilde başlatılan ve sürdürülen imar faaliyetleridir. Her ne kadar Ayda Arel 18. Yüzyıl İstanbul Mimarısında Batılılaşma Süreci isimli eserinde İstanbul'da girişilen inşaatın halkı ilgilendiren bir faaliyet olmaktan çok padişahın lüks ve değişiklik isteklerini karşılayan ve eğlenceleriyle ünlü devrin dekorunu hazırlayan bir faaliyet olduğunu söylese de (Arel 1975: 35) Gülçin Erol Canca'nın, Bir Geçiş Dönemi Olarak İstanbul'da III. Ahmet Devri Mimarisi başlığını taşıyan doktora tezinden hareketle bu dönemin arka planında halkın kullanımı için yapılan medreseler, kütüphaneler, çeşmeler ve camilerin sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yeni imar edilen yapıların yanında daha önce yapılmış birçok eserin onarımları da yine bu dönemde yapılır.

Mezârin eyledi tezyîn Ebû Eyyûb'un Îbrâhîm  
Ebî Eyyûb'ı Îbrâhîm Paşa eyledi tezyîn (1137)  
İAPD, s.130-9-21

Gülçin Erol Canca, çalışmasında III. Ahmet döneminde inşa edilen ve daha önceki dönemlerde inşa edilmiş bu dönemde onarım gören mimari eserleri ele alır. Biz de bu çalışmayı kaynak olarak 1718-1730 tarihleri arasında yani Lale Devri'nde yapılan ve onarım gören eserleri belirledik.

## **1. KÜLLİYELER:**

**1.1. Şehzadebaşı Damad İbrahim Paşa Külliyesi:** İbrahim Paşa ve Fatma Sultanın birlikte yaptırdıkları bu külliyenin inşa tarihi 1720'dir. Külliye cami, kütüphane, sebil, çeşme, hazire ve şadırvandan meydana gelir. İnşa tarihinden 9 yıl sonra buraya gelir kaynağı sağlamak amacıyla sonrası ilave edilir (Erol Canca 1999: 72)

Şâkirâ gördükde itmâmîn dedim târîhini  
Fâtima Sultân yapdı çeşme-i pür-nûr-ı pâk  
ŞA, s.209, 47-11

**1.2. Üsküdar Ahmedîye Külliyesi:** 1722 yılında III. Ahmet tarafından inşa ettirilen külliye cami, medrese, kütüphane, sebil, çeşmeler, hazire ve Kepçe Dede türbesinden oluşmaktadır (Erol Canca 1999: 83).

**1.3. Fatih-Çarşamba İsmail Ağa Külliyesi:** İsmail Ağa tarafından 1724-1725 tarihinde inşası tamamlana külliye cami, medrese, sıbyan mektebi, hazırladen oluşmaktadır (Erol Canca 1999: 92).

## **2. CAMİ VE MESCİDLER**

### **2. 1. Günümüze ulaşan cami ve mescitler:**

**2.1.1. Çengelköy Kuleli Bahçe Mescidi:** Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa tarafından 1724'te yaptırılır (Erol Canca 1999: 105).

**2.1.2. Üsküdar Kaptan Paşa Camii:** Kaptan-ı derya Mustafa Paşa tarafından 1727 tarihinde yaptırılır (Erol Canca 1999: 107).

**2.1.3. Mahmutpaşa Çuhacı Han Mescidi:** (Erol Canca 1999: 111)

### **2.2. Günümüze ulaşmayan cami ve mescitler:**

**2.2.1. Ortaköy Mehmet Kethüda (Ortaköy) Camii;** İbrahim Paşa'nın Kethüdası Mehmet tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 113).

Târîhini bu resme senâ birle didiler  
İhyâ kılındı ma’bed-i hâs-ı Muhammedî  
AND, s.329, 27

Tamâm oldukça Vehbî bülbül-i kudsî didi târîh  
Yapıldı Ortaköy’de gül gibi bir ma’bed-i zîbâ  
SVD, c.II, s.429-12

Mücevher harf ile Şâkîr dedi târîh-i itmâmın  
Mehmed kethuda kıldı bu vâlâ-ma’bed ihyâ  
ŞD, s.264, 98-25

**2.2.2. Kağıthane Sa’dabad Cami;** İbrahim Paşa tarafından 1721-1722 tarihinde yaptırılır (Erol Canca 1999: 115).

**2.2.3. Bebek Cami;** 1725-1726 tarihinde Sultan III. Ahmet adına Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 119).

**2.2.4. Cağaloğlu Fatma Sultan Cami;** Fatma Sultan tarafından 1727-1728 tarihinde yaptırılır (Erol Canca 1999: 121).

Bi-hamdi’llâh ki Sultân Ahmedün eyyâm-ı ‘adlinde  
Yapıldı câmi’-i vâlâ-binâ-yı Fâtima Sultân  
ŞD, s.209, 46-17

Bu misra’la Nedîmâ söyledi târîh-i itmâmın  
Ne a’lâ câmi’ ihyâ etdi el-hâk Fâtima Sultân (1140)  
ND, s.149-14

### **2.3. Onarımı yapılan ve günümüze gelen cami ve mescitler:**

**2.3.1. Unkapanı Hoca Teberruk (Yahya Güzel) Mesciti;** 1718’de onarımı yaptırılır (Erol Canca 1999: 126).

**2.3.2. Sarıyer Ali Kethüda Cami;** 1695-1703 yılları arasında inşa edilen cami 1720-1721 yıllarında onarımından geçirilir (Erol Canca 1999: 128).

**2.3.3. Topkapı Sarayı Ağalar Cami;** Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen caminin onarımı 1724’té Seyyit Mehmet Ağa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 129).

**2.3.4. Fatih Diraman (Tercüman Yunus) Cami;** 1541’de inşa edilen cami 1729-1730’da tamir ettirilir (Erol Canca 1999: 131).

### **3. MEDRESELER**

#### **3.1. Günümüze değişikliklerle gelen medrese**

**3.1.1. Çağaloğlu Açı Musluk (Damat İbrahim Paşa) Medresesi;** 1726-1727 yıllarında inşası tamamlanan medrese İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 135).

Sezâ altın kalemlle yazsalar târîhin ey Vehbî  
Bu vâlâ medrese îcâd-ı İbrâhîm Paşa'dur  
SVD, c.II, s.404-7

Hâzihî dâru'l-'ulûmu'l-'âliye  
Derre bânî-hâ'âla' llâhi'l-Kerîm  
2  
Ni'me kavlun kîle fî-târîhi-hâ  
Tilke dârun câru-hâ 'ilmü'l-cemîl (1139)  
ŞİD, s.299

### **4. KÜTÜPHANELER**

#### **4.1. Günümüze ulaşan kütüphaneler**

**4.1.1. Topkapı Sarayı III. Ahmet (Enderun) Kütüphanesi;** 1719 tarihinde Sultan III. Ahmet tarafından Topkapı Sarayında inşa ettirilir (Erol Canca 1999: 143).

Didi İshâk-ı midhat-gû o dem târîh-i itmâmın  
Zihî beytü'l-kütüb îcâd-ı kem-yâb-ı mülükâne (1131)  
ŞİD, s.240

**4.1.2. Eminönü Yeni Cami (Turhan Sultan Türbesi) Kütüphanesi;** 1724-1725 tarihinde Sultan III. Ahmet tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 147).

## **5. SİBYAN MEKTEPLERİ**

### **5.1. Günümüze ulaşan sıbyan mektepleri**

- 5.1.1. Aksaray Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi;** 1723-1724 (1136) tarihinde Divan-ı Hümâyûn Başçavuşu Ebubekir Ağa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 149).
- 5.1.2. Aksaray Süleyman Halife Sıbyan Mektebi;** Muhasebe-i evvel kalemi halifelerinden el-Hac Süleyman Efendi tarafından 1728-1729'da yaptırılır (Erol Canca 1999: 152).

### **5.2. Günümüze ulaşmayan sıbyan mektepleri**

- 5.2.1. Cağaloğlu Damad İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi;** Damad İbrahim Paşa tarafından 1725-1726 (1138) tarihinde yaptırılır (Erol Canca 1999: 158).

## **6. KÖŞKLER, KASIRLAR VE SAHİLSARAYLAR**

### **6.1. Günümüze ulaşmayan köşkler, kasırlar, saraylar**

- 6.1.1. Çırağan Sahilsarayı;** Yalı Köşkü; Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki sahile yaptırılan saray 1719 (1131) da inşa edilir. Burada yapılan ziyafetlerde bahçenin mumlar ve kandillerle aydınlatılması nedeniyle burası Çırağan Köşkü adıyla ünlenir. İnşası dolayısıyla pek çok şair tarafından tarihler düşürülür (Erol Canca 1999: 167).

Dedim banisine Raşid duadan sonra tarihin  
Bu bala kasrı ziba cilvegah-ı sadr-ı alidir (1131)  
RD.

Ne hacet medhe Taib vasfi tarihinden anlansın  
Bu vala kasrı İbrahim Paşa eyledi bünyad (1131)  
OTD.

- 6.1.2. Hüsrevabad Kasrı;** 1720-1721 (1133) tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 170).

**6.1.3. Sadâbâd Sarayı;** 1721-1722 (1134) tarihinde kağıthane deresi üzerine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 170, Eldem 1977).

Gûş-ı Ishâka o dem hâtif didi târîhini  
Oldı Sa'dâbâd Sultân Ahmede nûzhet-sarây  
ŞİD, s.285

Sadâbâd, dönemin sosyal hayatında oldukça büyük değişikliklere neden olur. Bu dönemde eğlence ve ziyafetlerin odak noktası haline gelir ve adeta Lale Devri'nin sembolü olur. Hem yapılan köşk ve etrafındaki yapılar hem de buradaki ziyafetler o dönemin şiirlerine yansır. İbrahim Paşa bu dönemde başlattığı imar faaliyetiyle İstanbul'un dört bir yanında köşkler, camiler, saraylar, çeşmeler, okullar yaptırır. İstanbul adeta cennete döner. Bu değişiklikleri o dönemde şairlerinin şiirlerinde de görebilmekteyiz:

Stanbulun hele her cânibin reşk-i behîş etdi  
Bu da'vâya delîl olur mu Sa'd-âbâddan a'lâ  
ND, s.135-7-7

Sadâbâd'la ilgili geniş bilgiyi Sedad Hakkı Eldem'in Sadâbâd isimli kitabından alıyoruz. Bu dönemde Kağıthane deresinin, Kağıthane Karakolu öünden Çadır Köşkü'nün bulunduğu yere kadar olan yani yaklaşık 1100 metrelük kısmı 28 metre genişliğinde 1100 metre uzunluğunda mermer bir kanalın içine alınmıştır. Derenin suları sarayın önünde kanala inşa edilmiş iki bend üzerinden çağlayan şeklinde akarak büyük bir havuzda toplanır (Eldem 1977: 6).

Sadâbâd Sarayı'nın Lale Devri'nda Fransa'ya gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesinden ve getirdiği saray ve köşk planlarından etkilenilerek yapıldığı söylenir. Oysa Sadâbâd Sarayının 18. Yüzyılda Avrupa'da çok moda olan sınırlandırılmış bir akarsuyu olan saraylarla ortak yanı bu kanaldır. Avrupa'da buna benzer yapılarda fiskiyeler, su oyunları ve çağlayanlar oluşturan kaskatlar mevcuttur. Ancak tüm bunlar söylenilirken unutulan bir şey var ki batıdan önce doğuda da çeşitli su oyunlarıyla zenginleştirilen saraylar vardır. Şahcihan'ın 1642'de Lahor'da yaptırdığı Şalamar bahçesi bu tür saraylara bir örnek teşkil etmektedir (Eyice 1998).

Eldem'de bu konuya ilgili olarak Sadâbâd kompleksinde Fontainebleau kanalını sadece Cedvel-i Sîm'in andirdığını, bunun dışında Fransız sanatının bir etkisini göremediğini söyler. Sadâbâd'ın Marly sarayı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını bu sarayın planlarını inceleyen herkesin anlayabileceğini tüm bunlara rağmen Sadâbâd'ın Marly'le benzer yanını arayarak Türk geleneğine yabancılığını kanıtlamaya çalışmanın yersiz olduğunu söyler (Eldem 1977: 6).

3

Su gibi okunur oldu varak-ı sebze çemen  
Gül-sitâna çekeli cedvel-i sîmin enhâr

4

Bâğda lâle-i beli devr ederek gül-zâri  
Lâm-elif çizdirir âlâme misâl-i pergâr  
ŞD, s.10, 3

Didi itmâminin İshâk-ı midhat-gûy târîhin  
Zihî ‘âlem-nümâ nev kasr-ı vâlâ-yı safâ-ârâ (1121)  
ŞİD, s.282

III. Ahmet döneminde Kağıthane'de başlatılan inşa faaliyetinde Kasr-ı Sadâbâd, Hurremabad, Hayrabad, Çeşme-i Nevpeyda, Kasr-ı Cinan, Kasr-ı Nişad, Çeşme-i Nur, Cetvel-i Sîm, Asr-ı Surur, Cisr-i Nurani isimli kasır, köşk, çeşme, havuz ve köprüler yapılmıştır (Eldem 1977: 6). Kasrın önündeki havuzda birbirinin etrafına sarılmış yılan gövdelerinin ayak kısmını oluşturuğu ve yukarı kısmında bunların birbirlerinden ayrılarak dört ejder kafası haline geldiği fiskiye mevcuttur. Nedim'in ejderha dediği fiskiye bu olmalıdır (Eldem 1977: 8).

26

‘İzzetâ medh ü sitâyiş birle târîhin didüm  
Oldı Sultân Ahmed’ün kasr-ı cinânı dil-güşâ (1134)

27

Hûrlar seyr eyleyüp ‘İzzet didüm târîhini  
Sahn-ı dünyâya yapıldı resm olup kasr-ı cinân (1134)  
İAPD, s.145

I-6

Câme-i sebz ile bak cilvesine şîmşâdîn  
Nev-be-nev hüsni füzûn olmada Sa’d-âbâdîn

II-3

Hikmet-i sun’-ı Hâkin oldı riyâziyyâti  
Cedvel-i sîm ile bir nûshadır ol reşk-i İrem

II-5

Demidir eyleye teşrif o Neşât-âbâdî

‘İzz ü ikbâlile sultân-ı hümâyun-makdem  
AND, s.209

1

Çemen pâ-bûsuna bin cânyla âmâde sultânım  
Kiyâm itdirdi şevk-i makdemin şimşâde sultânım  
Ayağın tozin özler bende vü âzâde sultânım  
Kadem rencîde kıl devletle Sa'd-âbâda sultânım

II

Sabâ kim hâk-i ‘anber-fâmını geşt ü güzâr eyler  
Şemîm-i cân-fezâsin ber-güzâr-ı zülf-i yâr eyler  
Çerâg-ı devletindir makdeminle iftihâr eyler  
Kadem rencîde kıl devletle Sa'd-âbâda sultânım

III

O bağ-ı dil-keşin mi'mârı bir düstûr-ı ekremdir  
Ki 'âlem 'ahd-i lutfında ser-â-pâ şâd u hurremdir  
Zaman hurrem zemin reşk-i İrem ferhunde bir demdir  
Kadem rencîde kıl devletle Sa'd-âbâda sultânım

IV

Hudâ zât-ı hümâyûnun hatâlardan ba'îd itsün  
Sa'âdetle hemîse her günün 'îd-i sa'îd itsün  
O da Neylî gibi takbîl-i dâmânınla 'îd itsün  
Kadem rencîde kıl devletle Sa'd-âbâda sultânım

AND, s.224, 10

12

O kasr-ı dil-güşânın tâk-ı eyvân-ı felek-kadri  
Kusûr-ı 'adne eyler gûşe-i ebrû ile îmâ

14

Virildi şimdi Kâğıd-hâneye mensûr-ı âbâdî  
Sezâdır olsa Sa'd-âbâd o cây-ı dil-keş ü zîbâ

15

Letâfetde ruhâm-ı pâkidir âyîne-i gerdûn  
Safâ-yı havzıdır rûy-ı zemîne dîde-i bînâ

16

Yanında eylemez kasr-ı Havernak da'vî-i revnak  
Vûcûh ile bu nûzhetgâh-ı zîbâ oldı bî-hemtâ

18

Bu Sa'd-âbâdda şeh-zâdegân-ı sa'd-ahterle  
Esâs-ı devlet ü ikbâlini Hakk eylesün ber-câ

20

Kudûm-ı pâkine gelsün de Neylî söyle târîhin  
Sa'îd itsün bu Sa'd-âbâdı Sultân Ahmedede Mevlâ

AND, s.330, 28

4

Değil evsâfini tecdîd mümkün  
Yazılısa nev-be-nev niçe kasîde

5  
Midâd-ı rağbetinden resha-i feyz  
Ki Kâğıd-hâneye olmuş çekîde  
6  
Ne Kâğıd-hâneye kim olmuş ezelden  
Sa'âdet ser-nüvist ol nâ-ümîde  
7  
Ki Sa'd-âbâd ile nâm-âver oldı  
Musâdif düşmegin baht-ı sa'îde  
15  
O kasr-ı dil-güşâ kasr-ı cinândır  
Değil gam sâhesine âremîde  
17  
Zemîni üzere Kâğıd-hânenin kim  
Kılındı Cetvel-i sîmin keşîde  
18  
Açıldı gözleri rûy-ı zemînin  
O rûşen havzile mânend-i dîde  
19  
'Adili rûb'-ı meskûn içre oldı  
Bu reşk-i çâr-bâğın nâ-şinîde  
21  
Bu Sa'd-âbâdda şeh-zâdeganla  
Îrişdirsün hezâran Kadr u 'îde  
24  
Bu Sa'd-âbâd-ı 'âlî cennetâsâ  
Yapıldı 'ahd-i Sultân Ahmedîde

AND, s.331, 29

1  
Olup manzûrı Kâğıd-hâne bir dem  
Nigâh-ı iltifât-ı emcedile  
2  
Sarây-ı dil-güşâ fermânın itdi  
Kenâr-ı cûya re'y-i erşedile  
3  
O Sa'd-âbâdI Sultân-ı cihâna  
Hümâyûn ola baht-ı es'adile  
5  
Bu Sa'd-âbâd-ı vâlânın hemîşe  
Anilsun nâmı Sultân Ahmedile

AND, s.333, 30

Lisânü'l-gaybdan Neylî gelürse söyle târihin  
Sa'îd itsün bu cây-ı sa'dı Sultân Ahmedede Mevlâ  
AND, s.333, 31

Yazıldı tâkına eyvân-ı çerhin Neylîyâ târih  
Bu Sa'd-âbâdî yaptı mecdile Sultân Ahmed Han  
AND, s.333, 32

- 12 Nice kılâ'u husun yaptı bâ-husûs itdi  
Hisâr-ı şehr-i Stanbûl'ı ser-tâ-ser âbâd
- 13 'Îmâret-i Haremeyn-i şerîf ü Kuds-i münîf  
Dahı bunun gibi çok hayr-ı bâhiru'l-is'âd
- 14 Serây-ı hâs-ı Galata vü dergeh-i meydân  
'Ale'l-husûs kütüb-hâne-i şeref-bünyâd
- 15 Nice hadâyîk-ı dil-keş nice mesîre-i hâs  
Nice emâkin-i âbâ me'âsir-iecdâd
- 16 Anun zemân-ı şerîfinde buldu nakş-ı zuhûr  
Sûhan dırâz olur eylersem anları ta'dâd
- 17 Biri de işte işte bu nûzhet-serâdur ez-cümle  
K'olur müzakkir-i hüsn-i behîşt-i heşt-a'dâd
- 18 Gören o cennet-i rûy-ı zemîni şevkinden  
Bu gûne itmege başlar medâyihiñ îrâd
- 19 Zihî letâfet-i âb u hevâ-yı Sa'd-âbâd  
Ki virdi bûy-ı güle nefha-i gül-âbâ kesâd
- 20 Hoşâ behîşt-i Hudâyî ki sûz u reşkiyle  
Cahîm olur görücek anı cennet-i Şeddâd  
s.55, 21  
'Ale'l-husûs ana revnak-ı diger virmiş  
Bu pâdişâha sezâ kasr-ı bî-bedel-bünyâd
- 22 Ne kasr cennet-i tâsi'sipihri 'âsir kim  
Nazîrin itmedi ibdâ'mühendis-i îcâd
- 23 Kenâr-ı lüccede her bir sütûn-ı mevzûnu  
Elifdür âb üzerinde velî be-resm-i 'imâd
- 24 Şu gûne mürtefi'ol kâh-ı şevk-bahşâ kim  
Zemîni ile berâber tibâk-ı şeb'-i şidâd
- 25 Hümâ-yı devleti hût-ı sipihri sayd eyler  
Menâzırında kafes çûn şebîke-i sayyâd
- 26 Gumûma sîli-i rû şevka dest-i da'vet olur

Sabâh u şâm der-i dergehinde pest ü güşâd  
27  
Murahhas olsa temâşâsin itmege Rîdvân  
İderdi sa'yini bâğ-ı cinandan istirdâd  
28  
Behişt nice olurmuş görirdi dünyâda  
Göreydi her birin Âdem gibi be-çeşm-i fu'âd  
29  
Nigîndân-ı safâdur dü-havz-ı sersâri  
İçinde su degül elmâs-ı fass komış üstâd  
30  
Suyı 'usâre-i kand-ı nebâtdur gûyâ  
Gelû-yı teng ile fevvâre şîse-i kannâd  
31  
Dehân atar durur âb-ı hayâta fevvâre  
Zebân-ı lûlesi endûha hançer-i fûlâd  
32  
Sipihre efser atardı çü gûy-i fevvâre  
Olaydı şâdrevânında kâse tâc-ı Kubâd  
s.56, 33  
Zebân-ı mevc ü leb-i cû tebâreke'llâh-gû  
Şenîde sûy-be-sû nağme-i mübârek-bâd  
34  
Bu cûybâr ki 'âlem-nümâ bir âyînedür  
Nola Sikender-i devrâna olsa pîş-nihâd  
35  
Kîlup sa'âdet-i teşrifे anı erzânî  
Zuhûr eylese te'sîr-i nâm-ı Sa'd-âbâd  
36  
Ki oldı muhteri-i hâtır-ı hümâyunu  
Bu tarh-ı hâs ile ol resm-i şeh-pesend îcâd  
37  
Görüp temâyül-i tab'-ı nezâket-âyînin  
Vezîr-i a'zamı destûr-ı âsaf-isti'dâd  
38  
Bu kasr-ı dil-keşi kırk altı günde bu resme  
Otuz iki direk üstinde eyledi bünyâd  
39  
Ki idüp gezende-i dendân-ı hayret engüştin  
Leb-i tahayyüri bâz eylesün gören üstâd  
40  
Kusûr-ı zât-ı 'imâda anı nazîr idenün  
Bulinsun otuz iki yanlışı dem-i ta'dâd  
41  
Tamâm olup döşenildükde sadrı tahtında  
Harîr-i nûr-ı nigehden olan bisât-ı ciyâd  
42  
O şehriyâr-ı Süleyman-serîr-i ma'delete  
'Arîza eyledi mânend-i nîsf-ı rîcl-i cerâd

- 43 Görüp hulûs idince kabûle erzânî  
O şehriyâr-ı kadir-dân-ı mekrümet-mu'tâd
- 44 Buyurdu bin yüz otuz dört mâh-ı Şevvâl'i  
Ayun yigirmi yedinci günün idüp ta'dâd  
s.57, 45 Ziyâfet eyledi şükrâne şâh-ı zî-şâna  
Tefâhür eyleyerek ol vezîr-i sâf-nihâd
- 46 Hazîne çâderine döndi kubbe-i eflâk  
Yığıldı altına cins-i tuhaf 'ale'l-mu'tâd
- 47 Şu gûne bezl-i zer itdi ki 'add degül kâbil  
Ulûf hikmeti virse hesâbda âhâd
- 48 Vel'î anun dahı ihsâni lutf-ı şehendür  
Çerağ-ı mâhi belî nûr-ı mihr ider îkâd
- 50 Kiyâmet oldı hele olziyâfet-i 'âlî  
Fezâyı eyledi gûyâ ki mahşer-i ecsâd
- 51 O şâha sanki hîyâbansitân-ı şevk oldı  
Taraf taraf dizilüp nice kâmet-i şimşâd
- 52 Döşendi taht-ı sa'âdet bezendi kasr-ı celâl  
Ne ise lâzîme-i şevket itdiler ı'dâd
- 53 Kurıldı cûy kenârında haymeler yir yir  
Habâb-ı lûcce gibi oldı hâric-i ta'dâd
- 54 Dizildi mâ'ideler pîşgâh-ı huzzâra  
Döşendi 'â'ideler aldı ehl-i istî'dâd
- 55 Sûhan-fürûşlarun oldı germ bâzârı  
Bulup revâcını bî-minnet-i harâc u mezâd
- 56 Medâyih-i şeh-i vâlâ-himemde şâ'irler  
Nice kasâyid ü târîh itdiler inşâd
- 57 Tîlâ-yı cedvel-i sîme tenezzül itmediler  
Eliyle eyledi tezhîb âsaf-ı nakkâd
- 58 Ricâl-i himmeti kal'-ı cibâl itdüğini  
Cehanda görmeyen itsün bununla istishâd  
s.58, 59 Ki kûhsârı idüp tîşe ile berkende  
Nice müşâbih-ı Ferhâd taş dögen ırgad
- 60

Turâb sengini handeklere idüp ilkâ  
Firâz u şîb-i zemin kalmadı be-vefk-ı murâd  
61

Huzûr-ı Şâh Süleyman-hâsemde pîç-â-pîç  
Koşuya eyledi pertâb sâfinât-ı ciyâd  
62

Nice zimâm-keşîde semend-i sarsar-pâ  
Ki gerd-i râhi olur tûtiyâ-yı dîde-i bâd  
63

Biri birisine hem-pâ du-sâ'a menzilden  
Misâl-i murg Per u yâl u bâle virdi gusâd  
64

Kimi geçüp kasabü's-sabkı eyledi ihrâz  
Kimisi eyleyerek kaldı 'özr-i leng îrâd  
65

Cirîd-bâzlara kaldı ba'd-ezin meydân  
Görildi nice zed ü berd ü nice hîz ü fütâd  
66

Fışekler ise biri birine katup halkı  
Tabanca zorı ile eyledi tûfeng feryâd  
67

Tarâka-efgen olup top u humbara virdi  
Burûc-ı kulle-i çerha tezelzül-i ecsâd  
68

Taraf taraf o kadar şenlik oldı kim görseren  
Sanursın eyledi 'avdet mevâsim-i a'yâd  
69

Nice muganni vü sâzendegân-ı seyr-âheng  
Hezâr mutrib-i dil-keş-terâne sad-'avvâd  
70

Huzûr-ı hüsrev-i kânun-nevâz-ı ma'delete  
Gelüp olurdu terennüm-nisâr dâda-yı dâd  
71

Çehâr-pâre-i rakkâs çıkış çıkış eyleyicek  
Çıkardı nice oyun çengiyân-ı şevk-îcâd  
s.59-72

Hurûş-ı velvele-i def ü deblek ü surnâ  
Olurdu gulgule-endâz tâk-ı Seb'-i şidâd  
73

İderdi el ile sad mâh-pâre bir kavlden  
Ayağ usûli ile cilve-i kıyâmet-zâd  
74

Göreydi anı 'asâsın çehâr pâre idüp  
Virürdi şâl oyununa ridâsını zühhâd  
75

Çü gird-bâd nice takla kıldı şevkinden  
Perende-bâzlık itdükde usta-i berbâd  
76

Güleşdi geh har u geh bârgîr ü üstür ile

- Garîb katır oyunı çıkardı bir üstâd  
77  
Biraz da hırs ile sansonlar itdi keşmekeşi  
Biri birisine gösterdi hamle-i âsâd  
78  
Misâl-i halka-i zencîr girdi birbirine  
Görince halk anı bendinden olduğın âzâd  
79  
Huzûr-ı şâhda hem-çün piyâde-i satranc  
Koşu idüp nice ferzâne atludan müzdâd  
80  
İdince ‘arz-ı hüner kudretince her birisi  
Zuhûr-ı bahşîş-i âsafla oldılar dil-şâd  
81  
Görüp bu feyz-i ‘atâyi cirîde da’vet içün  
Şehâbe nâme-i da’vet uçurdu kâğıd-ı bâd  
82  
Zihî ziyâfet-’uzmâ ki vasfi nâ-mümkin  
Ki oldı sîr-i ni’am cism ü rûh çeşm ü fu’âd  
83  
Zihî şeref ki gelüp üç gün itdi bast-ı ni’am  
Veliyy-i ni’met-i ‘âlem o pâdişâh-ı cevâd  
s.60-93  
Simât-ı devlet ü câhında oldılar dilîr  
E’âzîm-ı ‘ulemâ vü ekâbir-i emcâd  
94  
Tırâz-ı çetr-i ziyâfet idi o meclisde  
Cenâb-ı hazret-i müfti’l-enâm-ı fazl-nihâd  
95  
‘Ale’l-husûs Kapudan Mustâfâ Paşa  
O dâver-i melikî-sîret ü bülend-ecdâd  
96  
Olup kuzât-ı ‘asâkir dahı o gün hâzır  
Döşendi sofra-i ni’met kemâ-hüve’l-mu’tâd  
97  
Girüp huzûr-ı hümâyûna sonra eylediler  
Zemîn bûsi-i şâh-ı cehanla istis’âd  
98  
İdüp tamâm ziyâfet merâsimin icrâ  
Cenâb-ı sadr-ı kerîm-ı Büzürckihr-i reşâd  
99  
Olınca sa’yi karîn-i kabûl-i pâdişehî  
İdince rağbet-i şeh kadr ü kıymetin müzdâd  
100  
Kılınca ferve-i semmûr ile anı teşrîf  
Yer öpdi eyledi iki elin du’âya gûşâd

101

Zebân-ı sîdk-ı hulûs ile didi târîhin  
Hidîv-i âleme mes’ûd ola Sa’d-âbâd  
SVD, s.54

1

Seyr-i Sa’d-âbâd düşdi yine ‘iyd eyyâmına  
Olalum âmâde bir feth-i nevün peygâmına  
3

Oldı âgâz-u-ı binâsı re’s-i târîh-i fütûh  
Müjde-i İran tesâdûf eyledi itmâmına  
SVD, s.98

16

Bahı zen-i dehre itdi îlâd  
Bir şehr-i nev adı Sa’d-âbâd

17

Seyr eyledi anda çeşm-i ‘ibret  
Kal’-i cebel itdüğini himmet

18

İsmindeki sa’d oldu cârî  
Tevsî‘-i memâlik itdi Bârî

SVD, s.288

Yapdurup bu kasr-ı Sa’d-âbâd’ı çün fass-ı nigîn  
Şöyle bir su virdi kim hayretde kaldı kâ’inât

SVD, c.II, s.354-2

Âbını nûş eyleyüp Vehbî didi târîhini  
Dehre Sultân Ahmed icrâ eyledi mâ-i hayât

SVD, c.II, s.355-5

1

Bir seher ki eser-i feyz-i Hudâvend-i kerîm  
Gam-ı dîrîne vü endûh u keder oldı ‘adîm

2

Hâtura düşdi o dem dâ’iye-i Sa’d-âbâd  
Ki odur şimdi temâşâgeh-i gül bâğ-ı na’îm

6

Kasr zann itme odur genc-i neşât u şâdî  
Pâsbânıdur anun ejder-i pür-hevl ü şekîm

KD, s.51

I-6

Tutalum tab’umuzun var imiş isti’d’adı  
Nice vasf eyleyeyüm gülşen-i Sa’d-âbâdı

II-1

Cedvel-i sîmi ki dil-teşnesidür “ ”  
Reşk ider hâk-ı ‘itırnâkine Bulgâr-ı zemîn

2

Buna benzer mi meğer lutf-i hevâ-yı Tübbet  
Her siyeh seng-i sadef-pâresi bir nâfe-i Çin  
s.65-3

Ey perî gelmeye yanunca meded bunda rakîb  
Girmeye dâ'ire-i cennete şeytân-ı la'în

4

Zevke darbü'l-mesel olmuşdı ki dâğ üstine bâğ  
Mâ-sadak oldu bu nûzhetgeh-i ra'nâya yakîn

5

Varalum zevk idelüm fursatı fevtitmeyelüm  
Böyle eyyâm-ı tarab böyle hevâ-yı müşgîn

6

Ol Hudâvend-i cihân Hazret-i Sultân Ahmed  
Muntazır pâyını rû-mâle bu cây-ı emced

IV-3

Yâd olınsun mı zamânında cevâd-ı eslâf  
Bir eli altın oluk bir eli de cedvel-i sîm

KD, s.64

I

Cennet-i rûy-ı zemîn olmuş bu her dâğ üsti bâğ  
Gel salın serv-i revânum bağ-ı Sa'd-âbâd'a gel  
Sen güzeller şâhisin olmaz sana hergiz yasag  
Gel salın serv-i revânum bağ-ı Sa'd-âbâda gel

II

Gonce-i ra'nâya benzer zînet-i kasr-ı cinân  
Dergeh-i vâlâsına yüzler sürer âb-ı revân  
Bunda şimdi hep güzeller cilvegâh-ı dil-berân  
Gel salın serv-i revânum bağ-ı Sa'd-âbâd'a gel

III

'Iys u nûş eyyâmıdur bezm-i tarab âmâdedür  
Çağlayup feryâd iden sular sana dil-dâdedür  
Sîm cedvel de cemâlün 'aksine üftâdedür  
Gel salın serv-i revânum bağ-ı Sa'd-âbâd'a gel

IV

Cîsr-i nev-peydâya dek salın yûri ey serv-i nâz  
Sen salındukça dökilsün pâyuna rûy-ı niyâz  
Bir nigâh it Kâmi-i zârun da bulsun imtiyâz  
Gel salın serv-i revânum bağ-ı Sa'd-âbâd'a gel

KD, s.76

6

Zamân-ı devletinde kalmadı yir olmaya ma'mûr  
Nice gülşen-serây-ı dil-güşâlar eyledi âbâd

7

Bu nûzhetgâha teşrif eyledükde oldu ma'lûmî  
Teferrücgâh-ı şâhân olmağa var bunda istî'dâd

8

Ezelden bir nişmen idi Kâğıd-hâne nâmında  
İderdi anda cem’iyyet gürûh-ı âşinâ vü yâd  
9  
Revâ görmez ki Kâğıd-hâne vasfi ile yâd olsun  
Dürer-bâr-ı lisânından didiler ana Sa’d-âbâd  
10  
Bu vech üzre zuhûr itdi o dem hükm-i hümâyûnı  
Ki olsun kasr ile kâşâne-i şâhâneler bünyâd  
11  
Gelince hükmî sadr-ı a’zam İbrâhîm Paşa’ya  
Vekîl-i mutlakî hem âsafî hem ‘izz ile dâmâd  
14  
Bu kasr-ı bî-kusûrı tarh idüp bi’z-zât ol âsâf  
Sarây-ı pûse-câyı olmak için eyledi i’dâd  
15  
Musanna’ bî-bahâne fass-ı hâtem bir eser oldı  
Pesend itdi nizâm-ı tarh-ı dil-cûsin gören üstâd  
16  
Mülâsık birbirine nice suffice nice kâşâne  
Yapıldı müstakil yirler levâzîm oldı istitrâd  
17  
Öninde havz-ı ‘âlem-gîr yokdur belki dünyâda  
Meğer bahr-i muhit-i şüreden bahs eyleye hussâd  
18  
Bahâne-cûy olan hussâda ejder ağızın açmışdur  
Yudar bir demde bakmaz her ne denlü eylese feryâd  
19  
Harîr-i mâ-i ‘azb-i selsebîl-i cûşisindedür  
Ki baht-ı şâ’iri bir dem uyanmakdan ider ib’âd  
20  
O nûzhetgâha vü bünyâdına Kâmî didi târîh  
Hümâyûn ola Ahmed Han’a Sa’d-âbâd-ı nev-bünyâd (1135)  
KD, s.128

Söyle kim mülk-i Sebânın var mı bir pirâyesi  
Kasr-ı zerrin-tâk-ı Sa’d-âbâd-ı nev-peydâ gibi  
ND, s.13

Tâ ki her sâl eyleye ‘iydîn neşât-ı makdemi  
Sahn-ı Sa’d-âbâdî leb-rîz-i ferah me’vâ gibi  
ND, s.73-53

5  
Dedi kim ey hüner-âmûz-ı Zahîr ü ‘Örfî  
Ne durursun ele al hâme-i sihr-efşâni  
6  
Tatlı sözlerle yazup vasfinı Sa’d-âbâdin  
Eyle şîrin yine gel zâ’ika-i ‘irfâni  
7

- Anda îcâd olan âsâr-ı cemîlin bir bir  
Nâmını yâd kîlup şevka getir yârâni  
8
- Ben de ol emr-i şerîf üzre alup ele kalem  
Böyle vasf eyledim ol nev-eser-i zî-şâni  
9
- Ne münâsib yere drmuş o tavanlı köprü  
Cümle gözden geçirir seyre gelen hûbâni  
s.77-10
- Pek safâ kesb edecek tekye hele Hayr-âb3ad  
Cümle zevk ehli anun zümre-i dervîşâni  
11
- Görmeyen âdeme el-hak ne kadar vasf etsem  
Nice ta'bîr olunur çağlağanın seyrâni  
12
- Yok bu dünyâda hele Kasr-ı Cinânın misli  
Bilmezem var mı cinân içre dahı akrâni  
13
- Çeşme-i Nûr ise Nûr âyetin eyler tefsîr  
Cedvel-i Sîm ile bulsa n'ola zîb ü şâni  
14
- Gûyiyâ zevk u safâ dahmesine oldu tilsim  
Şâh-ı mârâni 'aceb ol cesed-i nûrâni  
15
- Pek güzel mevkî'ine düştü hele Kasr-ı Neşât  
Gerçi kendi küçük ammâ ki büyûkdür şâni  
16
- Ya o cesrin ki adı kendi gibi Nev-peydâ  
Şüphesiz yokdur ana mûlk-i cihanda sâni  
17
- Ferkadandır adı üstünde olan kasrların  
Ki ederler ikisi 'âleme nûr-efşânî  
18
- Hurrem-âbâda karîb olduğu' için Cîsr-i Sürûr  
Etmede hurrem ü mesrûr dil-i nâlâni  
19
- Kadd-i hûban mîdir âyâ o sütûn-ı bâlâ  
Ki temâşâsının olmakda cihan hayrâni  
20
- Gör ki başındaki zer tâs ile andırmaz mı  
Peyk-i mevzun-reviş-i pâdişeh-i devrâni  
s.79-39
- Göricek rûh-ı Sikender hele Sa'd-âbâdi  
Oldu parmak ısrıup himmetinin hayrâni  
40
- Çend mâh içre bu denlü eser-i vâlânın  
Hele bilmem nice tecvîz olunur imkâni  
41
- Pâdişâhim olasın taht-ı sa'âdetde mukîm

Olmaya haşre değin devletinin pâyâni  
42  
Sen buyur ‘izz ü sa’âdet ile Sa’d-âbâda  
Künc-i endûh ola düşmenlerinin zîndânı  
43  
Budur âhir sözü her lahza Nedîmâ kulunun  
Âh ‘iyd olsa da öpsem yine ol dâmâni  
ND, s.76

- 1  
Bak Stanbulun şu Sa’d-âbâd-ı nev-bünyânına  
Âdemin canlar katar âb u havâsı cânına  
2  
Ey sabâ gördün mü mislin bunca demdir ‘âlemin  
Püşt-i pâ urmakdasın İrânına Turânına  
3  
Ey felek insâf ey mihr-i cihân-ârâ aman  
Bir nazîri varise söylen konulsun yanına  
4  
Ben de bilmem böyle rûh-efzâlığın aslın meger  
Hîzr tohm-ı ‘ömr-i câvîd ekdi nahlistânına  
5  
Hey ne feyz-i câvidandır kim olur serv-i sehî  
Sûrseler bir katre âbin nâvekin peykânına  
6  
Şöyledir sahnindaki cûş u hurûş-ı nev-bahâr  
Kim erişmişdir telâtum âsman eyvânına  
s.80-10  
Arşa dek çıkmakda mânend-i du’â-yı müstecâb  
Uğrayan âb-ı musaffâ râh-ı şâdirvânına  
11  
Sizde böyle müşk olr mu deyü hâkinden birâz  
Âh göndersem sabâyile Hoten hâkânına  
12  
Cedvel-i Sîm içre âdem binse bir zevrâkçeye  
İstese mümkün varılmak cennetin tâ yanına  
s.82-40  
Sahn-ı Sa’d-âbâda da sad el-hased sad el-hased  
Oldu çün makbûl dehrin husrev-i zî-şânına  
41  
Şehriyârâ devlet ü ikbâle reşk olsun ki ol  
Întisâb etmiş senin gibi şehin derbânına  
42  
Lûtif ile nutk-ı hümâyûnun anı vasf etdi çün  
Kim bakar gayri Nedîmin nazm-ı nâ-çespânına  
43  
Hiç ne mümkün dir efendim anı vasf etmek kulun  
Tûp-ı meh düşsün mü bir mûrun ham-ı çevgânına  
44

Anı vasf etmek senin eltâfinı vasf etmedir  
Anun için kâil olmam ben anun imkânına  
45

Elde hâmem zabit olunmaz yohsa mümkün mi vusûl  
Lâyıkînca vasf-ı zât-ı pâkinin pâyânına  
46

Bir gazel tarh edeyim bârî ki kalsın yâdgâr  
Sahn-ı Sa'd-âbâdda İstanbulun hûbânına  
s.84-68

Hak hatâsız eyleyüp bağışlasın ikbâl ile  
Ol vezîr-i a'zamı hâkân-ı 'alî-şânına  
69

Sahn-ı Sa'd-âbâda lütfu verdiği pîrâyeyi  
Vermedi fasl-ı bahâran gülşenin meydânına  
70

Şehriyârâ şüphe yokdur böyle bir dâna vezîr  
Olmadı dehrin müyesser husrev ü hâkânına  
71

Ey şehensâh-ı cihan lütfunla Sa'd-âbâda çün  
Eyleyüp teşrif verdin tâze revnak şânına  
72

Lâlezârin da 'acâyib şevkî var hasretdedir  
Ol da yüz sürmek diler hünkârimin dâmânına  
73

Cünkü Sa'd-âbâdi seyr etdin şehensâhâ buyur  
İzz ü devletle Çırâğânın dahı seyrânına  
74

Şâd-kâm olsun safâlarla hemîşe hâtırın  
Bin sürûr âmâde olsun vaktinin bir anına  
75

Gâh sâhil-hânelerde gâh Sa'd-âbâdda  
Sen safâ kıl düşmenin endûh geçsin cânına  
nd - s.79-21

1  
Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdir  
Bir sengine yek-pâre 'Acem mülkü fedâdir  
2  
Bir gevher-i yektâdir iki bahr arasında  
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdir  
3  
Bir kân-ı ni'amdır ki anun gevher-i ikbâl  
Bir bâg-ı İremdir ki gülü izz ü ulâdir  
4  
Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ  
El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u havâdir  
5  
Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet  
Her gûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdir

- 6  
 İnsâf degildir anı dünyâya değişmek  
 Gülzârların cennete teşbîh hatâdır
- 7  
 Herkes erişir anda murâdına anunçün  
 Dergâhları melce-i erbâb-ı recâdîr
- 8  
 Kâlâ-yı ma'ârif satılır sûklarında  
 Bâzâr-ı hüner ma'den-i 'ilm ü 'ulemâdîr
- 9  
 Câmi'lerinin her biri bir kûh-ı tecelli  
 Ebrû-yı melek andaki mihrâb-ı du'âdîr
- 10  
 Mescidlerinin her biri bir lüccâ-i envâr  
 Kandilleri meh gibi leb-rîz-i ziyâdîr
- 11  
 Ser-çeşmeleri olmada insâna revan-bahş  
 Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdîr
- 12  
 Hep halkın etvârı pesendîde vü makbûl  
 Derler ki biraz dil-beri bî-mihr ü vefâdîr  
 s.86-13  
 Şimdi yapılan 'âlem-i nev-resm-i safânîn  
 Evsâfi hele başka kitâb olsa sezâdîr
- 14  
 Nâmî gibi olmuşdur o hem sa'd hem âbâd  
 İstanbulla sermâye-i fahr olsa revâdîr
- 15  
 Kûhsârları bağları kasrları hep  
 Gûyâ ki bütün şevk u tarab zevk u safâdîr
- 16  
 İstanbulun evsâfini mümkün mi beyan hiç  
 Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra du'âdîr
- 17  
 Dâmâd-ı güzîn-i şeh-i zî-şân-ı felek-câh  
 Fahrü'l-vüzerâ âsaf-ı ferhunde-likâdîr
- 18  
 Hem-nâm-ı Halîl olmağ ile zât-ı şerîfi  
 Ahdinde cihan pür-ni'am-ı cûd u sehâdîr
- 19  
 Devşirmededir saçlığı ihsâni şeb ü rûz  
 Pîr-i feleğin anun içün kaddi dütâdîr

nd – s.85-22

I  
 Şehriyârâ ahd-i 'adlindir cihâna rûz-ı iyid  
 Kıldı Sa'd-âbâdî teşrif-i hümâyûnun sa'îd  
 Şevket ü şân u celâlin dâimâ olsun mezid  
 Kıldı Sa'd-âbâdî teşrif-i hümâyûnun sa'îd

s.242-II

Geldi iclâl ile ey sâhib-kırân-ı bahr u ber  
Bu hümâyun kasr-ı ‘âlî-şâni çün kıldın makar  
Eyledi endûh u gam iklîm-i Îrâna sefer  
Kıldı Sa’d-âbâdî teşrif-i hümâyûnun sa’îd

III

Iyddir kıldı yine şevk ü tarab cûş u hurûş  
Eyledi şâdî dil-i âlem de eltâfinla cûş  
Vaktidir olsa Nedîmin hâmesi sükker-fürûş  
Kıldı Sa’d-âbâdî teşrif-i hümâyûnun sa’îd

ND, s.241-15

Döneme ait kaynaklarda yapının 60 gün gibi kısa bir sürede bitirildiği kaydedilmektedir. Sarayın yapımında Çengelköy'de bulunan ve harap halde olan Kuleli Bahçe'den alınan mermerler elden geçirilerek kullanılır (Raşid Tarihi: 443-446).

Sarayın su üzerine uzanan kısmı derenin içine dikilen direklerin üzerine oturtulur. Kanalda meydana getirilen yapay çağlayanın hemen üzerine ince sütunlara dayanan kenarları açık üzeri ise geniş bir saçakla kapalı olan Kasr-ı Neşad bulunur. Havuzun içinde ejder başlı tunç fiskiyenin aşağı tarafında mermer çanaklar yükselmektedir. Birinci bendin iki yanında da iki kameriye bulunmaktadır (Eyice 2002: 284-309).

Birinci kaskadın ismi kaynaklarda “sagir çağlayan” olarak geçmektedir ki bu Nedim'in Cisr-i Nuranî'si olmalıdır. Bundan sonra gelen ve kaynaklarda “kebir çağlayan” olarak adlandırılmış olan kaskad ise Nedim tarafından “Cisr-i Nevpeyda” olarak anılır (Eldem 1977:24).

Sedad Hakkı Eldem'in adı geçen eserinin 143. sayfasında Topkapı Sarayı Müzesinden alınmış bir belgeden Sadâbâd'da bu dönemde inşa olunan binalarla ilgili şu metin mevcuttur:

*“Avn-i inayet-i Bâri ile serzedede-i munassa-i husûl olan Sadâbâd-i feyz îcâdin mevce-i sürûr ve menba'-i huzûr olan mevâzi'-i lâtîfesinde esmâ-i dilgûşâsının ismidir ki zikr olunur: Kasr-ı Mîrâhur, Cisr-i Fil, Îskele-i Hayr-âbâd, Tekke-i Hayr-âbâd, Îskele-i Eyyü-hennas, Kovanlı Cisr, Havz-i deryâ, Bağ-ı İrem, Vezir Îskelesi, Hüñkar Îskelesi,... Bahçe-i Has, Harem-i Şerif, Çağlayan-ı Evvel, Kâse-i mermer, Kâse-i Summâki, Ejder-i Cârî, Çeşme-i Nûr, Kasr-ı Sürûr, Kasr-ı Cinân, Çağlayan-ı Sânî, Cisr-i Sirat, Çağlayan-ı Sâlîs, Cedvel-i Sîm, Sofa-i Cinân, Sofa-i Mihmân, Cisr-*

*i Nevpeydâ, Sütûn-i Tîr, Cîsr-i Ebyaz, Tekke-i Asaf-âbâd, Sûk-ı Cedid, Havz-ı dü-ser,  
Kasr-ı Şehînşâh-ı Cedid, Ferriye-i Hürrem-âbâd, Cîsr-i Ahmer*” (Topkapı Sarayı  
Müzesi, Hazine Kitaplığı).

I

Şimdi Sa'd-âbâda bak evvelkinden a'lâ mıdır  
Gör hele dünyâyı eski bildiğin dünyâ mıdır  
Bu görünen bir müzeyyen kasr-ı müstesnâ mıdır  
Yohsa nehr-i cennet üzere cisr-i nev-peydâ mıdır

II

Ben dedim gitdi behişt-i câvidandır yâ felek  
Görmüşümdür anda zîrâ nice bin hûr u melek  
Hurrem-âbâdin önünden havza bak tâ kasra dek  
Gül-zemîn üzere döşenmiş buz gibi dîbâ mıdır

III

Gûş kıldım kim bu gün ey dil-rübâ-yı gonce-leb  
Bir dirahat altında sen etmekdesin zevk u tarab  
Sıklet olmazsa eğer bir iki sa'atcik 'aceb  
Biz de varsak mı efendim yanınız tenhâ mıdır

IV

Oldu bu şarkı hele şarkılارın ber-cestesi  
Dil-güşâdır çün sabâ her nağme-i âhestesi  
Söz Nedîmindir 'aceb tarz-ı hasendir bestesi  
Güftesi ammâ ki bilmem besteden a'lâ mıdır

ND, s.245-19

I

Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda  
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâda  
İşte üç çifte kayık iskeleyede âmâde  
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâda

II

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan  
Mâ-yı tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan  
Görelim âb-ı hayatı akdiğın ejderhâdan  
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâda

III

Geh varup havz kenârında hîrâmân olalım  
Geh gelüp kasr-ı cinan seyrine hayrân olalım  
Gâh okuyup gâh gazel-hân olalım  
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâda

IV

Îzn alup cum'a namâzına deyü mâderden  
Bir gün uğrîliyalım çerh-i sitem-perverden  
Dolaşup iskeleyeye doğru nihan yollardan  
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâda

V

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-ı pâkîze-edâ  
İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ  
Gayrı yârânı bu günlük edüp ey şûh fedâ  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

ND, s.264-40

I

Var mı bir yer sahn-ı Sa'd-âbâd-ı nev-peydâ gibi  
Evce çıkışmış bir müferrih kasr Per-i 'ankâ gibi  
Kad çeküp her bir nihâl-i tâzesi tûbâ gibi  
Nâz eder 'uşşâkına mahbûb-ı müstesnâ gibi

II

Açılıp gül-gonceler esdi nesîm-i nev-bahâr  
Lâle etdi dâğ-ı pinhânın derûnundan âşikâr  
Seyr-i Sa'd-âbâda birkaç def'a vardık bî-karâr  
Gelmedin ey bî-vefâ maksûdun istîgnâ gibi

III

Nev-bahâr artırmış anun şöyle hüsn ü behcetin  
Kim bulur sahnında insan rûy-ı cânân hâletin  
Cedvel-i sîmin hele görsek kemâl-i ziynetin  
Mevcler ham-der-ham olmuş zülfe-i tuğrâ gibi

IV

Zevkine aslâ doyulmaz seyrine gelmez gînâ  
Ana dil-ber gibi dil bakdıkça olur mübtelâ  
Seyr-i mehtâbı husûsâ pek temâşâ dil-güşâ  
Ketm olur havz-ı musaffâ şîrden deryâ gibi

V

Resm-i tarhi bî-nazîr ü hayret-efzâdır anun  
Gûiyâ her cânibi bir başka dünyâdır anun  
Olamaz hakkâ ki vasf-ı medhine kâdir anun  
Gelse bin şâ'ir Nedîmâ-yı sühân-pîrâ gibi

ND, s.268-44

İbrahim Paşanın gayretleriyle 60 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Sadâbâd Sarayının çevresindeki arazi de padişah tarafından devletin ileri gelenlerinden 170 kişi arasında buraya birbirinden güzel köşkler ve bahçeler yapmaları şartıyla paylaştırılır. Sarayın çevresi ağaçlandırılır, bahçeler, bostanlar meydana getirilir. Osmanlı topraklarındaki bu gelişmeler batıda da ilgiyle izlenir.

Fransa sefirinin padişaha hediye ettiği 40 adet portakal ağıacı büyük saksılara konularak Sadâbâd'da yerlerini alırlar. Sefirler krallarına yazdıkları raporlarda Sadâbâd'dan bahsederler, hatta o günlerde Paris'te çıkan Merkür gazetesinde Sadâbâd'la ilgili yazılar neşredilir (Altınay 1973: 34-35).

Merkür gazetesinde çıkan yazının özeti şöyledir: “*Türkler, bu eğlence yeri dolayısıyla huy ve zihniyet değiştirmişe benzerler. Bildiğiniz gibi bayım, onlar hiçbir zaman gezintiye düşküün olamamışken, gezinti düşküünü kesilivermişlerdir. Öyle günler oluyor ki, oraları Cour-la Reine veya Champs-Elysees kadar kalabalıklaşıyor. Yerli olsun yabancı olsun, her yaştan ve her cinsiyetten kişiler oraya tam güvenle gidebiliyorlar. Ve burada zaman zaman sadrazam ya da öbür vezirlerle buluşabilen yabancı hükümdarların temsilcileri, onları hep keyifli ve kendilerini memnun etmeye hazır görüyor, kendilerine kolaylık ve memnuniyet sağlayan bir durumu burada bulabiliyorlar*” (Arel 1975: 27).

1730'da softaların kısırtılmasıyla ve cahil halkın da katılımıyla kanlı bir ihtilal neticesinde sona eren Lale Devri'nin bu mimari zenginliğinden günümüze bir şey kalmamasının bir nedeni zamansa bir diğer nedeni de ihtilalden sonra canilerin padişahın bu yapıların yakılması için ferman almaya çalışmalarıdır. Her ne kadar yeni padişah yakılması için izin vermemişse de yıkılması için ferman vermeye dönemin şartları nedeniyle mecbur olmuştur. Aşağıdaki belge Eldem'in Sadâbâd isimli eserinden alınmıştır.

*H. 1143 14 Rebiüllahir (1730)*

*“SUDUR U FERMAN BERA-YI HEDM-İ KUSUR-I SA'DABAD*

*Ricâl-i devletin bazilarınınraigbet ü talep ve ekserinin İbrahim Paşa tarafından memuriyetleri hasebiyle Sa'dabad'da altı yedi sene mukaddem bina ve terafını kürum-i eşcar garsu ile ihya ettikleri yüz yirmiden mütecaviz kasırların bilâ teşbih şehr-i kefere-i fecere gibi muhterik olmasını İstanbul Kadısı olacak divane-i hane harabin içtihadi ile Rüesa-yı eşkiyadan bazı serdengeçti ağaların zuğm-i fâsit ve itikâd-i kâsitlerine göre mühimmat-i din ü devletten ve müstahsen-i hâlet addolunduguına binaen Pâye-i serir-i cihanbâniye arz olunmasına iktâm olunduktâ ihtirakına rıza-yı Hümayunum yoktur. Bu kadar a'da-yı din ü devlet olan milel-i nasârâya bâis-i hande olacak bir madde olmağla ancak hedm-i tahribine ruhsat u iznim olmuştur deyu üç gün temamina deðin bilâ- kusur zikr olunan kusur u eşhabi hemd ü idam etmeleri içün fermân-ı Cihanmuta isdar olunmağın ol gün vech-i meşruh üzere münadiler nida ve kûşe bekûşe bu hususu ilân içün sef-i sedâ eylediler. Eshabından mukaddem haşerat venikebat makulesinden nice erazil ve esafil zikrolunan kasırların hedmine mübaşir ve havalilerine olan eşcar-ı müsmirenin kal u*

*kamlerinden ma' dâ enkazını gasb-i gârete mütecasır olup manend-i bum-i Şum kadi olacak mecnun ve mezmumun nühuseti ol mesireyi viran ve ümmet-i Muhammed'in emlakine fisk u fesat olmak töhmeti ile hedm ü tahribi esbab-i uzam-i devletten olmak üzere sevk u tasvip eyliyen divanenin Asitanen-i Saadette kaza vü hükümü ukala-yı ruzigarı denk ü hayran eyledi".*

**6.1.4. Çubuklu Feyzabad:** 1721-1722 (1134) tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından inşa edilen kasır Çubuklu koyunda yer alır. İbrahim Paşa Çubuklu'da bir çeşme, çeşme ile aynı adı taşıyan 5x14 m. boyutunda havuz ve bir namazgah yaptırır. Daha sonra da Çubuklu Deresinin çevresini düzenletip Feyzabad kasrı yaptı (Erol Canca 1999: 176).

Şeref kesb itmek ile makdem-i sultân-ı 'âlemden  
Leb-i deryâya oldu bûsegah ol kasr-ı Feyz-âbâd  
RD, s.159, 10-5

**6.1.5. Fındıklı Emnabad Sahilsarayı:** 1724-1725 (1137) tarihinde İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 179).

**6.1.6. Bebek Hümâyunabad Sahilsarayı:** Saray 1725-1726 (1138) tarihinde İbrahim Paşa tarafından yaptırılır (Erol Canca 1999: 181).

**6.1.7. Ortaköy Neşetabad Sahilsarayı:** Saray 1726 (1138) yılında İbrahim Paşa tarafından Defterdarburnu sahilinde inşa ettirilir. Burası aslında İbrahim Paşa aitken Fatma Sultanla evlendirilen Şehit Ali Paşa temlik edilir. Daha sonra Ali Paşanın ölümüyle Fatma Sultana kalır (Erol Canca 1999: 184).

13

Yapdı bir kasr-ı müşâde mevki'-i şâhâneyi  
Besmeleyle vaz'-ı pâ-best itdi dâmen berzede

14

Habbezâ kasr-ı mu'allâ kim ana vehm ü hayâl  
Çıksa bâlâdan bakar nuh-sakf-ı mînâ-günbede  
15

Mençe-i i'lâmı her bir tâkinun olsa revâ  
Târik-i tâc-ı tefâhür fark-ı necm-i Farkade

16

Sengi gevher âbı kevserdür hevâsı rûh-bahş  
Kîmyâdur hâki kalb eyler nuhâsı 'ascede

17

Böyle bir bahr-i selîs üzre zemîn-i tâzede  
Himmet-i şeh oldu tarh-eften bu beyt-i müfrede  
23

Ortaköy'de ma'ni-i hatrû'l-umûr idüp zuhûr  
Gerçi söz yok kasr-ı Feyz-âbâd u Emn-âbâd'da  
s.359-27  
Râşid ü Vehbî du'â idüp didi târîhini  
Sa'd ola kasr-ı Neşât-âbâd Sultân Ahmed'e  
SVD, c.II, s.358

Biz safâ-ile Neşât-âbâd'ı itdük çün makarr  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer  
SVD, c.II, s.456-5

Hamdü li'llâh şimdi dünyâ gussadan âzâddur  
Ser-be-ser ma'mûre-i 'âlem Neşât-âbâd'dur  
SVD, c.II, s.456-1

1

Dinse lâyıkdur Neşât-âbâd'a dünyâ cenneti  
Selsebîlinde 'ıyan Tesnîm ü Kevser lezzeti  
4

Lâlenün rengi gülün büyi meyün keyfiyyeti  
Dinle vasfında bu beyt-i hüsrev-i Cem-şevketi  
SVD, c.II, s.456

21

Nâmı bu kasrun Neşât-âbâd olsa vechi var  
Kim temâşâ idene feyz-i meserret itmede

26

Râşidâ bu cây-ı vâlânun didüm târîhini  
Sa'd ola kasr-ı Neşât-âbâd Sultân Ahmed'e  
RD, s.169, 16

20

Hevâsı mevki'i matbû'u hem tarhı müsellemdir  
Olnmazsa 'aceb mi ba'd-ez-în kasr-ı Hâvernak yâd  
21

Hem İstanbul'ı hem semt-i hisârı cümleton seyr it  
Boğaz içre bu gûne var mı bir cây-ı Neşât-âbâd

25

Bu denlü nakş u zîver bu binâ-yı hayret-âverle  
Ne himmetdir olnmak müddet-i yek-mâhda bünyâd  
30

Temâşâ eyleyüp Râşid didüm târîh-i itmâmin  
Makâm-ı bî-bedel kasr-ı mu'allâ-yı Neşât-âbâd  
RD, s.172, 20

I

Li'llahü'l-hamd oldu 'âlem şâd u handân ser-te-ser  
Geldi nevbet şevk ü şâdiye geçüp vakt-i keder  
Eyle ey endûh kahr-ı pâdişâhîden hazer  
Raht-ı istîlânı kaldur itdi devrânun güzer  
Kalmadı şimdén gerü dillerdeaslâ sana yir  
Böyle cârî oldı fermân-ı hidîv-i bahr u ber  
Biz safâ ile neşât-âbâdî itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer

II

Hak murâd itdükde bir 'abdün safâ-yı bâlini  
Nutk-ı fâl-i hayre sevk eyler zebân-ı kâlini  
Mâ'il-i semt-i tefe''ül eyleyüp akvâlini  
Dâ'imâ makrûn-ı yükün ü sa'd ider ahvâlini  
Hak Te'âlâ gün-be-gün itsün füzün ikbâlini  
Dinle ol şâhenşehün iş bu mübârek fâlini  
Biz safâ ile neşât-âbâdî itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer

III

Var mîdur 'âlemde böyle cilvegâh-ı dil-pezîr  
Resm-i dil-keş-tarh-ı müstesnâ vü mevki'bî-nazîr  
Hâk-i pâk-i sâhası hem-nükhet-i müşk ü 'abîr  
Bahr gûyâ pîşgâhında döşenmiş bir hasır  
Câmi'-i evsâf u midhatdür bu me'vâ-yı hatîr  
Gör ne dir vasfında şâhenşâh-ı İskender-serîr  
Biz safâ ile neşât-âbâdî itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer

IV

Ehl-i dil hayrân olur bakdukca her etrâfına  
Rişte-i nezzâre irmez menzil-i eşrâfına  
Bakılsa kasr u selsebil ü havz u âb-ı sâfina  
'Acz olur hayret-dih-i medh ü senâ vassâfina  
Âferîn sultân-ı dehrün tab'-ı pûr-insâfina  
Oldı bu müfredle revnak-bahş-ı şân evsâfina  
Biz safâ ile neşât-âbâdî itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer

V

Dâr-ı yükün itmiş bu me'vâ-yı Hûdâ-yı kâr-sâz  
Kim ana meyl eyledi tab'-ı şeh-i çâker-nevâz  
Vechi vardur eylese garrâlanup dünyâya nâz  
Bulsa sâ'ir cilvegehlerden 'aceb mi imtiyâz  
Devlet-i vasf-ı hümâyûn ile oldı ser-firâz  
Ya'nî hakkında buyurdı dâver-i re'fet-tûrâz  
Biz safâ ile neşât-âbâdî itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzımdur sefer

VI

Devlet ü ikbâline Allâh virsün imtidâd  
Sâyesinde buldı 'âlem intizâm-ı 'adl ü dâd  
Mugtenimdür zevk-i âsâyişle 'ahdinde 'ibâd

Gün-be-gün ma'mûr olup âsâr-ı 'adliyle bilâd  
Feyz-i Hak'dur Râşidâ ol dâver-i pâk-i'tikâd  
Kıldı bu hüsn-i tefe"ülle kulûb-ı halkı şâd  
Biz safâ ile neşât-âbâdi itdük çün makar  
Sana da ey gam 'adem-âbâda lâzîmdur sefer  
RD, s.220, 2

9

Dest-i mi'mârî-i 'adli şöyle âbâd etdi kim  
Kalmadı mülk-i hümâyûnunda bir vîrân mekân

10

Cümleden biri bu mevki'matmah-ı enzâr iken  
Nice demler dîde-i rağbetden olmuşdu nihân

11

Mevki'-i dilcû ki olmazdı nazîri rû-nümmâ  
Olmasa peşindeki deryâ-yı sâf âyînedân

12

Bu mahalle cümleden evvel gelip bâd-ı hevâ  
Fazlasıdır gayrı nûzhetgehler olan vezzân

13

İltifât u rağbet-i hâkân-ı bahr u berr ile  
Verdi bu cây-ı müferrih sahn-ı cennetden nişân

14

Emr edince âsaf ü dâmâd-ı 'âlî-şânına  
Oldu bünyâdına tarh-eften o sadr-ı kâm-rân

15

Öyle bir sâhil-serây-ı bî-mu'âdil yaptı kim  
Vasf-ı ta'bîrinde kâsîrdır zebân-ı şâ'irân

16

Medh ü evsâfa ne hâcet varsa görmüş söylesin  
Böyle bir şâhâne sâhil-hâne-i bir hüsn ü ân

17

Tarh-ı bî-mânend ü tarzı 'âlem-ârâ bâ-husûs  
Bu hümâyûn kasr-ı bahr-ârâ-yı sultân-ı cihân

18

Rûy-ı bahre bir letâfet verdi kim dil-teşneler  
Seyr ne çeşm-i meh-i hûrşîd-i 'uyûn-ı ahterân

19

Nâm-ı nîgûsı neşât-âbâd olursa vechi var  
Oldu ana makdem-i şâh-ı cihân şâdî-resân

20

Her cihetden pâdişâha lâyik u şayestedir  
Kim o 'ankâ-yı celâle böyle ister âşiyân

24

Çâker-i dîrînesi Şâkir dedi târîhini  
Cân-fezâdîr kasr-ı Sultân Ahmed-i sâhib-kırân  
ŞD, s.172, 11

Ta'âla'llâh ne cem'iyyet ne bezm-i şevk-bahşâdur  
Neşât-âbâd Kâğıt-hâne gûyâ huld-i dünyâdur  
2  
Girüp hûban senâya cûy-i nîlî-fâm sâfînda  
Görenler sandı bir nice perî mahbûs-ı mînâdur  
3  
Habâbî cûyinun çeşm-i perîye gamzeler eyler  
Safâ-yı mevci hayret-bahş-i mir'ât-ı mücellâdur  
4  
Zihâm-âbâd-ı şevk olmış o sahrâ-yı zümürrûd-gûn  
Ana nisbet behîstün heşt bâğı cây-ı tenhâdur  
5  
Kenâr-ı luccede eyyâmi gelmiş 'âlem-i âbun  
Zeberced-gun çemenler sanki mevc-engîz-i deryâdur  
6  
Nevâ-yı na're-i hû hû-yi 'uşşâka olup dem-sâz  
Makâm-ı nağme-i gû-gûy-i kumrî evc-i a'lâdur  
7  
Hele nev-rûz gelsün fasl-ı gül-geşt-i bahâr olsun  
Fezâ-yı seyr-i Kâğıd-hâne ol dem pek temâşâdur  
8  
Egerçi şimdi de yokdur nazîri mûlk-i dünyâda  
Ferah-bahşâ terah-fersâ müferrah cây-ı zîbâdur  
9  
Husûsâ elçi-i îrân'a tertîb-i ziyâfetle  
Çü bâg-ı huld hep "mâ-teştehî'l-enfûs" müheyyâdur  
10  
'Aceb satranc-ı şâdî kurdılar na't-ı zemînde  
Görenler şâh-ı mât-ı hayret olmak kevnden eclâdur  
11  
Mugannî nağmeye rakkâs raksa eyleyüp âgâz  
'Acem lu'bîne oldu hande-zen her vârid ü sâdir  
s.205-12  
Döşenmiş sofradur gûyâ zemin eflâk çînîler  
Ana mihr ü meh ü encüm şahân-ı hân-ı yağmadur  
SVD, s.204

Safâ verdi bu kasra makâm-ı şâh-ı kerem-mu'tâd  
Anunçün oldu nâm-i pâk-i 'unvânı neşât-âbâd  
SD, s.317-28

Kuşâd oldukça bâb-ı kasr-ı vâlâ-yı neşât-âbâd  
Sarîrinden gelir âvâze-i yâ Rabb mübârek-bâd  
SD, s.318-29

Şehriyâr-ı tâcver sâhib-kırân-ı bahr u ber  
Kıldı bu sâhil-serây-ı hâsına bir gün güzer  
Gam olup ol dem herâsan deyicek eyne'l-mefer

İzz ü devletle buyurdu ol şeh-i sâhib-hüner  
Biz safâ ile Neşât-âbâdî etdik çün makar  
Sana da ey gam ‘adem-âbâda lâzımdir sefer  
ND, s.225-3-I

Oldu teşrifin bu vâlâ mesnede ziynet-fezâ  
Sa'd ola kasr-ı Neşât-âbâd hünkârim sana  
Sâye saldın yükün-i iclâl ile mânend-i hümâ  
Sa'd ola kasr-ı Neşât-âbâd hünkârim sana  
ND, s.239-12-I

**6.1.8. Kasr-ı Süreyya (Süreyya nevbünyad):** Kuruçeşme'de 1727 (1139) tarihinde İbrahim Paşa'nın emriyle Kapitan-ı Derya Mustafa Paşa için yaptırılır (Erol Canca 1999: 187, Çelebizade İsmail Asım; Tarih s.480).

**6.1.9. Üsküdar Şerefabad Kasrı:** İbrahim Paşa tarafından 1728-1729 (1141) tarihinde inşa ettirilir (Erol Canca 1999: 188).

1  
Seyr iden bu eser-i muhteri'-i dil-cûyı  
Hak safâsının ide bâkî senün efzun didiler  
2  
Okuyup ismine telmîh iderek târîhin  
Şeref-âbâd ola bu kasr-ı hümâyûn didiler  
SVD, c.II, s.386

Kasr-ı pâkîze yapıldı Şeref-âbâd oldu  
Dâr-ı feyz ola Şeref-âbâd Sultân Ahmed'e  
SVD, c.II, s.387-1

İki ismiyle sezâ târîh bu nev-mesnede  
Dâr-ı yükün ola Şeref-âbâd Sultân Ahmed'e  
SVD, c.II, s.387-1

Yazılısun harf-i cevher-dâr ile târîhi ey Vehbî  
Sezâ şevketlü Sultân Ahmed'e bi'llâh Şeref-âbâd  
SVD, c.II, s.387-1

20  
Bak işte bu şeref-âbâd'a kim seyr iden eyler mi  
Sîfâhân'un nazar bağıyla kasr-ı cil-sütûnun yâd  
21  
Zihî kasr-ı ferîdü'l-'asr u hâvî nasr-ı şevket-hasr  
Ki oldı şehriyâr-ı fâtih-i Îrân içün bünyâd  
22  
Hevâsı can-fezâ âbı musaffâ tarhı gam-fersâ  
Nukûs-ı dil-keşi hakkâ ki reşk-i Mâni vü Bihzâd

23

Ya bu havz-ı münevver selsebîl-i rûh-perver kim  
Biri birisinün itmekde hüsün ü behçetin müzdâd  
30

Bu ‘âlî kasrı İbrâhîm Paşa eyledi âbâd  
Şeref-âbâd-ı nev-bünyâd-ı sultânî mübârek-bâd  
SVD, c.II, s.342

Kasr-ı vâlâ-yı Beşiktaş'a yapup bir şeh-nişîn  
Eyledi ke 'l-mîh dergâhın leb-i deryâya hâl  
SVD, c.II, s.352-6

Kîble-i ikbâl ide bu bâbı Hayy-i zü'l-Celâl  
Dâd-ı Sultân Ahmed oldu feth-i bâb-ı nasra dâll  
SVD, c.II, s.353-13

1

Seyr iden bu eser-i muhteri'-i dil-cûyi  
Hak safâsının ide bâkî senün efzun didiler

2

Okiyup ismine telmîh iderek târîhin  
Şeref-âbâd ola bu kasr-ı hümâyûn didiler  
SVD, c.II, s.386

Kasr-ı pâkîze yapıldı Şeref-âbâd oldu  
Dâr-ı feyz ola Şeref-âbâd Sultân Ahmed'e  
SVD, c.II, s.387-1

İki ismiyle sezâ târîhi bu nev-mesnede  
Dâr-ı yumn ola Şeref-âbâd Sultân Ahmed'e  
SVD, c.II, s.387-1

Yazilsun harf-i cevher-dâr ile târîhi ey Vehbî  
Sezâ şevketlü Sultân Ahmed'e bi'llâh Şeref-âbâd  
SVD, c.II, s.387-1

I

VASF-ı hüsün ü behceti bir vech ile sığmaz dile  
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârim hele  
Anlanılmaz hak bu kim ârâyişi takrîr ile  
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârim hele

II

Her nefes âb u havâsı câna canlar katmada  
İntisabinla cihâna nâz u nahvet satmada  
Kangı gün teşrif eder şâhim deyü cân atmada  
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârim hele

III

Anı ziynetler ile yaptırdı sadr-ı a'zamın  
Tâ ki açılsın temâşâsiyle tab-ı ekremîn

Lütf u ihsan kıl dirîğ etme efendim makdemin  
Gel Şeref-âbâdi gör şevketlü hünkârim hele  
s.262-IV  
Ben kulun sordum Nedîmâdan anun evsâfini  
VASF U medh etdi be-gâyet tarhini eşrâfini  
Rûha teşbîh eyledi hattâ havâ-yı sâfini  
Gel Şeref-âbâdi gör şevketlü hünkârim hele  
ND, s.261-37

## 6.2. Onarımı yapılan ve günümüze ulaşan köskler, kasırlar

**6.2.1. Kasımpaşa Aynalı Kavak (Tersane Sarayı) Kasrı:** Kasımpaşa ile Hasköy arasında I. Ahmet zamanında inşa edilen kasır 1679 yılında IV. Mehmet tarafından, 1726 (1139) tarihinde de III. Ahmet döneminde Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından onartılmıştır (Erol Canca 1999: 193).

Bu kasrı eyledi Tersâne'ye hâlet-fezâ-yı nev  
Hümâ-sâye Sikender-pâye Sultân Ahmed-i Gâzî  
SVD, c.II, s.369-31

Bu kasırla ilgili olarak anlatılan bir hikaye vardır:

*“İran’dan bir elçi gelir. Osman-zâde Tâib’i ona mihmandar tayin ederler. O zamanlar, Aynalı Kavak adlı yerde padişah sarayı varmış. Bir gün Tâib, elçi ile görüşüp sohbet ederken:*

*-Efendim, İstanbul’da bir konak sahibi olsanız olmaz mı? Der.*

*Elçi de:*

*-Ha, iyi dedin fena olmaz, müناسip bir konak var ise alalım, karşılığını verir.*

*Tâib:*

*-Efendim, benim bir konağım vardır. Aynalı Kavak adlı yerde oturduğum yoktur. Deniz kıyısına yakındır, iyidir. Kanımcı, görseniz beğenirsiniz, işte onu size satıyorum der.*

*Sözleşip, anlaşırlar. Elçi ile birlikte Aynalı Kavak'a giderek padişah sarayı gezerler. Saray elçinin pek hoşuna gider, memnun olarak sarayı satın alır. Giderek oraya oturur.*

*Derken, bu olay ortalığa yayılır ve tepkiyle karşılaşır. Elçi yaygarayı koparır:*

*-Ne demek olsun, satın almışem, paraları saymışem! Diyerek dava etmeye kalkar.  
Bunun üzerine padişah emri çıkar. Sadrazam önünde elçi ile Osman-zâde Tâib'i  
yüzlestirir ve yargırlarlar*” (Yatman 1989: 166).

### 6.3. Onarımı yapılan ve günümüze ulaşamayan köşkler, kasırlar

**6.3.1. Kandilli sarayı:** III. Murat zamanında (1574-1595) Kandilli Hasbahçesinin içine yapılan kasır, 1667-1668 tarihinde hassa başmimarı Mustafa Ağa tarafından onarılır ikinci defa III. Ahmet döneminde 1718-1719 (1131) tarihinde İbrahim Paşa tarafından onarımı yaptırılır (Erol Canca 1999:198).

Küçük suya büyük nâm oldu bi'llâh  
Bu kasr-ı cân-ı fezâ-yı âsaf-âbâd  
SVD, s.222, 60-10

**6.3.2. Beşiktaş Sarayı:** II. Beyazıt döneminde Beşiktaş sahilinde yapılan saray inşaatının ardından I. Ahmet zamanında burası doldurulur ve Dolmabahçe ismiyle anılmaya başlanır. III. Ahmet döneminde de 1709 (1121), 1719 (1131), 1724-1725 (1137) yıllarda onarımı yapılan ve yeni binalar eklenen saray daha sonraki dönemlerde de gözde bir mekan olma özelliğini korumuştur (Erol Canca 1999:200).

Kasr-ı vâlâ-yı Beşiktaş'a yapup bir şeh-nişîn  
Eyledi ke'l-mîh dergâhın leb-i deryâya hâl  
SVD, c.II, s.352-6

Kîble-i ikbâl ide bu bâbı Hayy-i zü'l-Celâl  
Dâd-ı Sultân Ahmed oldı feth-i bâb-ı nasra dâll  
SVD, c.II, s.353-13

**6.3.3. Ferahabad kasrı:** Bu bölüm yazarken kaynak olarak aldığımız çalışmada dephinilmemekle birlikte üzerinde çalıştığımız divanlardan bu kasırın o dönemde tanzim edildiği anlaşılmaktadır.

5  
Serâyın vasf iderken cennet-i rûy-ı zemin virsem  
Yeter da'vâma bu kasr-ı mu'allâ beyt-i istîshâd  
6  
Anun tâk-ı bülend-i âsuman-peyvestini görsek  
Sanursın oldı bir kat dahı efzun çerh-i heft-a'dâd  
7

Yeter her nerdubâni bir müsellem süllem-i bürhân  
Ki eylermiş du'â-yı hayr çerha andan istis'âd  
8

Kad-ı Cevzâ'yı reşk-i cüft-i zer nedür dü-tâ eyler  
Revâk u tâkînun evsâfin itdükçe melekler yâd  
9

İçinde her sütûni nûrdan bir ser-i mevzundur  
Cinandan eylemiş san bâğ-bân-ı gülşen-i îcâd  
10

Yahod saf saf dizilmiş hidmete olmuş kemer-besté  
Nice bir çîde-dâmen yâsemen-ten kâmeti şîmşâd  
11

Sanursın selsebîlinden olur altın suyu cârî  
Der ü dîvârin anun şöyle zer-kâr eylemiş üstâd  
s.407-33

Didi lâyık mîdur ma'mûr u âbâdan iken 'âlem  
Ola bir mevki'-i vîrânenün nâmı Ferâh-âbâd konıldı ad  
s.408-47

Teşekkür eyleyüp bu ni'mete Vehbî diye târîh  
Bu kasrı hükm-i Sultân Ahmedî kıldı Ferâh-âbâd  
48

Bu misra'dan da bir târîh-i zîbâ eyledüm tahrîc  
Mülûki tarh olındı kasr-ı zîbâ-yı Ferâh-âbâd

SVD, c.II, s.405

## 7. SU YAPILARI

### 7.1. Günümüze ulaşan çeşmeler

**7.1.1 Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesi Çeşmesi:** 1719 (1131) tarihinde Sultan III. Ahmet tarafından Enderun Kütüphanesi merdiven sahanlığının önüne yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:209).

20  
Bak sîm ü zerden tâsına âb-ı hayât-efzâsına  
Benzer gümüş sakkâsına bekler kapun subh u mesâ  
21  
Yapdun sarây meydânına kıldun sîla 'atşânına  
Cennetde kevser yanına gûyâ ki kasr itdün binâ  
s.362-28  
Târîhi Sultân Ahmed'ün cârî zebân-ı lüleden  
Aç besmeyle iç suyu Hân Ahmed'e eyle du'â  
SVD, c.II, s.360

**7.1.2. Çubuklu Damat İbrahim Paşa Çeşmesi:** Çubuklu Cami dışındaki duvara 1720-1721 (1133) tarihinde yaptırılır (Erol Canca 1999: 211).

Pür-himem Dâmâd İbrâhîm Pâşâ-yı vezîr (1133)  
Bu dil-ârâ çeşme-i dil-cûyu tecdîd eyledi (1133)  
ND, s.159-23

Olup gûyâ vezîri kît'a ber-mecmû'a bu mevki'  
Nazîri oldu bu müfred ü şâh-beyt Hüsrev-âbâd'a  
6  
Ziyâde bir güzel târîh tahrîr eyle ey Vehbî  
Suyin buldu Çubuklu devr-i İbrâhîm Paşa'da  
SVD, c.II, s.381-5

**7.1.3. Sadâbâd III. Ahmet Çeşmesi:** 1723 (1134) tarihinde Sultan III. Ahmet tarafından yaptırılan çeşme nur çeşmesi, çeşme-i nevpeyda, nev çeşmesi, nev çeşme-i pâkize isimleriyle anılır (Erol Canca 1999: 214).

Revnak-ı zîbâ virüp hakkâ ki uydı bî-'adîl  
Pîşgâh-ı Kasr-ı Sa'd-âb'âd'a 'ayn-ı selsebîl  
İAPD, s.275-13

Zebân-ı hâme-i Şâkir okur su gibi târîhin  
Bu zîbâ çeşme-sârây yapıdı Sultân Ahmed-i ekrem  
ŞD, s.179, 19-10

Kemîne-bendesi Şâkir dedi târîh-i itmâmin  
Bu çeşme-sâr-i pâki yapıdı Sultân Ahmed-i ekrem  
ŞD, s.180, 20-11

Temâmində bu mîsra'la dedi târîhini Şâkir  
Bu çeşme-sârî Sultân Ahmed-i 'âdil binâ kıldı  
ŞD, s.181, 21-11

**7.1.4. Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi:** 1723 (1136) tarihinde Ortaköy'de yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 219).

Dindi çok târîh Neylî bir ziyâd olsa n'ola  
Kıldı İbrâhîm Pâşâ menba'-ı lutfin sebil  
AND, s.345, 46-7

Bu dil-cû çeşme-i sâfî enâma nûş-ı cân oldu  
Zülâl-ı lutfî İbrâhîm Pâşânın revân oldu  
AND, s.345, 47-8

Bu dil-cû çeşmenün şeyhi didi târîhin ey Vehbî

Safâyile su iç gel ‘Ayn-ı İbrahim Paşa’dan  
SVD, c.II, s.381-6

**7.1.5. Fındıklı Fındıklılı Mehmet Ağa Çeşmesi:** 1724-1725 (1138) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 222).

**7.1.6. Kapahçarşı Hacı Bekir Ağa Çeşmesi:** 1727 (1140) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 224).

Beyân etdi Nedîmâ gayr-ı menkût ile târîhin  
Bu ra’nâ çeşme-i pür-nûru yapdırdı Beşir Ağa (1140)  
ND, s.178-18

**7.1.7. Topkapı Sarayı III. Ahmet Meydan Çeşmesi:** 1728-1729 (1141) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 226).

**7.1.8. Üsküdar (Başkadın) Emetullah Kadın Çeşmesi:** 1728-1729 (1141) tarihinde III. Ahmet'in başkadını Emetullah Kadın Sultan tarafından yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:233).

Söyledi târîh-i itmâmın anun kilk-i Nedîm  
Başkadın bu çeşme-i vâlâyı icrâ eyledi (1141)  
ND, s.150-10

Bende-i dirînesi Şâkir dedi târîhini  
Sîmkeşâne baş kadın yaptı bu cây-ı bî-‘adîl  
ŞD, s.203, 41-13

Bu dönemde ikinci ve üçüncü kadınların da birer çeşme yaptırdıklarını divanlardan tespit etmekteyiz.

Leb-i âbâd ile Şâkir dedi târîh-i itmâmın  
Bu dilcû çeşme-sâri kıldı ikinci kadın bünyâd  
ŞD, s.204, 42-9

4  
Şeref-âbâda icrâ etdiği ‘ayn-i musaffâda  
Bu şehri kıldı sîr-âb ol hîdîv-i mekremet mu’tâd  
10  
Tamâm oldunda me’mûren dedi târîhini Şâkir  
Üçüncü kadın etdi çeşme-i mâ-i zülâl îcâd  
ŞD, s.205, 43

**7.1.9. Üsküdar III. Ahmet Meydan Çeşmesi:** 1728-1729 (1141) tarihinde Üsküdar'da İskele Meydanına yaptırılan çeşmenin kitabesini III. Ahmet ve

İbrahim Paşa birlikte söylemişlerdir.çeşme III. Ahmet tarafından annesi Gülnuş Valide Sultan adına İbrahim Paşa'ya yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:235).

Dedi Han Ahmet ile bile İbrahim tarihin  
Su vardı alemi dest-i Muhammedle cevadullah

8  
Şeref-âbâdi bünyâd eyledikde ‘izz ü devletle  
Ana bir su bulundu kim nişândır ‘ömr-i ser-medden  
18  
Temâm oldukda ‘atşâna dedi târîhini Şâkir  
Gel iç mâ’-i hayatı çeşme-i Sultân-ı Ahmedden  
ŞD, s.182, 22

10  
Üsküdârı âb-ı rûh-efzâ ile ihyâ edip  
Dest-i cûdî kıldı sîr-âb ol sevâd-ı a’zamı  
17  
Şâkirâ Rahmî için âbin dedi târîhini  
Hüküm-i Sultân Ahmed icrâ etti el-hak zemzemi  
ŞD, s.185, 23

Kemîne-bendesi Şâkir dedi târîh-i itmâmin  
İçün mân etdi Sultân Ahmed ‘ayn-i zemzemi icrâ  
ŞD, s. 186, 24-5

Nûş edenler okusın misra’-ı târîhin o dem  
Hasan ile Hüseyin rûhuna âb-ı şîrîn  
ŞD, s.186, 25-3

**7.1.10. Kanlıca Ayşe Hanım Çeşmesi:** 1729-1730 (1141) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 240).

**7.1.11. Topkapı Sarayı Damat İbrahim Paşa Çeşmesi:** 1728 (1140) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:242).

Nedîm-i bende anun dedi tâhsin birle târîhin  
Gel âb iç çeşme-i pâkinde İbrâhîm Pâşânın (1140)  
ND, s.152-8

**7.1.12. Beykoz Kethüda Kadın Çeşmesi:** 1728 (1141) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 244).

**7.1.13. Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Çeşmesi:** (Erol Canca 1999:244).

**7.1.14. Üsküdar Mehmet Paşa Çeşmesi:** 1728-1729 (1141) tarihinde İbrahim Paşa'nın oğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:249).

**7.1.15. Üsküdar İbrahim Paşa Çeşmesi:** 1729 (1141) tarihinde İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 251).

## **7.2. Bentler, su yolları, maksemeler**

**7.2.1. Belgrat Ormanı III. Ahmet Bendi:** Bend-i Kebir, Büyük Bend isimleriyle de bilinen yapı 1723-1724 (1135) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:259).

**7.2.2. Üsküdar Damat İbrahim Paşa Su Yolu:** 1718-1728 (1131-1141) yılları arasında yapımı tamamlanmıştır (Erol Canca 1999:261).

**7.2.3. Üsküdar Doğancılar Damat İbrahim Paşa Maksemi:** Şerefabad kasırına su getirmek amacıyla 1728-1729 (1141) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:263).

## **8. TİCARİ YAPILAR**

**8.1. Mahmutpaşa Çuhacı Han:** İbrahim Paşa tarafından 1718-1730 yılları arasında yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:265).

## **9. SANAYİ YAPILARI**

**9.1. Topkapı Sarayı Darphane-i Amire:** İbrahim Paşa tarafından 1726-1727 (1139) tarihinde yaptırılmıştır (Erol Canca 1999:270).

## **10. ASKERİ YAPILAR**

### **10.1. Onarımı yapılan askeri yapılar**

**10.1.1. Tophane-i Amire:** 1723 (1136) tarihinde III. Ahmet tarafından onarımı yaptırılmıştır (age s.272).

Şimdi top şâhîye mahsûs olan kâr-hânceler  
Oldu ısdâra sebeb emr-i şehen-şâhânesin  
6  
Kâr-gîr olsun ocaklar deyu fermân eyleyip  
Kıldı me'mûr âsaf-ı dâna dil ü ferzânesin  
15  
Emr edip oldu ocaklar hep cedîd-i kâr-gîr  
Yine Sultân Ahmed ihyâ eyledi Top-hânesin  
ŞD, s.177, 14

‘Adl ile Sultân-ı Ahmed zeyn edip Top-hânesin  
Döndü altun topa bu zîbâ hümâyûn kasr-ı pâk  
ŞD, s.178,15

**10.1.2. İstanbul Surları:** 1722-1724 (1134-1136) tarihleri arasında İbrahim Paşa tarafından onarımıları yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 274).

**10.1.3. Silahhane-i Amire:** 1726-1727 (1139) tarihinde III. Ahmet tarafından onarımı yaptırılmıştır (Erol Canca 1999: 278).

## 11. KULELER

**11.1. Kız Kulesi:** Kandilden damlayan yağ nedeniyle çıkan yangın nedeniyle çok büyük zarar gören yapı 1719-1720 (1133) tarihinde İbrahim Paşa tarafından onartılmıştır (Erol Canca 1999:280).

Osmanlı topraklarındaki imar faaliyeti İmparatorluğun başkentiyle sınırlı kalmaz. İbrahim Paşa özellikle doğduğu yer olan Muşkara'ya birçok eser yapır. Yaptırılan bu eserlerle görünümü tamamen değişen Muşkara'nın ismi de değişir ve Nevşehir olur. İbrahim Paşa sadaretinin ilk yıllarda buraya bir cami, muallimhane ve hamam ile sekiz tane de çeşme yapır. Sadaretinin son yıllarda ise cami, medrese, imaret, mektep, kütüphane, han ve ikinci bir hamam ile çarşı yaptırarak Muşkara'yı tam manasıyla yeni bir şehir haline getirir. Bunlarla birlikte Ürgüp'ün farklı noktalarında on adet çeşme yapır. Nar köyünde Halil Beşe mescidinin, Göre köyü camiinin, Çorum'un Hacı Hamza köyünde bulunan Sinan Paşa Mescidinin ve Hanının onarımını yapır. İbrahim Paşa bu yapıların işlerliğini sağlamak amacıyla gelir kaynağı olarak sahibi olduğu birçok yeri buralara vakfeder (Erdenen 2003: 26).

Şâkirâ dedim du'â birle anun târîhini  
İç bu zîbâ çeşmeden 'ayn-i hayât-ı cân-fezâ  
ŞD, s.244, 82-13

Olup hubb-ı vatan Nev-şehri âbâd itmeğe dâ'î  
Mu'allim-hâne câmi'medreseyle eyledi ihyâ  
RD, s.163, 11-20

Zebân-ı lûle itmiş su gibi târîhini ezber  
Sebil oldu bu cârî mâ-i sâfî hasbeten li'llâh  
SVD, c.II, s.369-4

10  
Husûsâ matla'-ı hurşîd-i zâtı olduğu karye  
Ki ihyâ idüp anı Nev-şehir kıldı güzel yaptı  
s.383-15  
Du'â itmek gerekdir beş vaktde ana ey Vehbî  
Bu beytü'llâhi İbrâhîm Paşa bî-bedel yaptı  
SVD, c.II, s.382

Sezâ altun kalemler yazsalar târîhin ey Vehbî  
Bu vâlâ medrese îcâd-ı İbrâhîm Paşa'dur  
SVD, c.II, s.404-7

Tamâma irdüğü birle didüm târîhin ey Vehbî  
Musaffâ zemzemin iç 'Ayn-ı İbrâhîm Paşa'nun  
SVD, c.II, s.440-9

Görenler nev-şehirde dediler târîhini Şâkir  
Bu câmi'vakf-ı nev-âbâd-ı İbrâhîm Paşadır  
ŞD, s.232, 71-20

Nev-şehirde bir mu'allim-hâne bünyâd eyleyip  
Yapdı mekteb nâmına tahsîl-i 'ilme meksebi  
5  
'Abd-i ihyâgerdesi Şâkir dedi târîhini  
Cûdî İbrâhîm Paşa yaptı bu nev-mektebi  
ŞD, s.232, 72-3

Tamâm oldukda bir târîh-i müstesnâ dedi Şâkir  
Bu vâlâ-medrese îcâd-ı İbrâhîm Paşadır  
ŞD, s.233, 73-8

Sezâdır cevheri harfiyle Şâkir yazsa târîhin  
'Îmâret yaptı İbrâhîm Paşa cûd u re'fetle  
ŞD, s.233, 74-8

Okurlar su gibi leb-teşneler târîhin ey Şâkir  
Gel iç nev-çeşme-i Dâmâd-ı İbrâhîm Paşadan

ŞD, s.236, 75-29

Kemîne-bendesi Şâkir bu güne yazdı târîhin  
‘Atâsîdir bu nev-hammâm-ı İbrâhîm Paşanun  
ŞD, s.237, 76-6

Bâ-husûs işte bu Nev-şehr-i mu'allânın dahı  
Etdi her bir gûşesin âsârı hûb u dil-güşâ  
10  
Dedi bu mîsra’ ile târîh-i itmâmin Nedîm  
Kıldı İbrâhîm Pâşâ câmi’-i enver bînâ (1140)  
ND, s.153-4

Dedi menkût ile târîh-i itmâmin Nedîm anun  
Bu hân-ı pâki İbrâhîm Pâşâ kıldı nev-bünyâd (1140)  
ND, s.155-8

Cûd-ı İbrâhîm Pâşâ germ edüp bâzârını (1140)  
Buldu bu hammâm ile bu şehr-i zîbâ âb u tâb (1140)  
ND, s.157-25

Nedîm-i bende ol âsâr-ı pâkin dedi târîhin  
Su iç gel çeşme-i dil-cûy-ı İbrâhîm Pâşâda (1133)  
ND, s.188-4

Nedîmâ harf-i menkût ile tahrîr etdi târîhin  
Bu beytü'l-kütb-i ‘âlî tarh-ı İbrâhîm Pâşâdır (1140)  
ND, s.190-15

Söyledi târîhini anun Nedîmâ bendesi  
Al âbîn ola bîrûn ‘ayn-ı İbrâhîm Pâşâdan (1137)  
ND, s.190-8

Kasd-ı icrâyla yapup çeşme-i dil-cû kıldı  
Mevlevî-hâne-i Lefkoşenün âyen icrâ  
3  
Gûş edip Şâkir-i dâ’isi dedi târîhin  
Oldu ‘atşâna revân âb-ı Mehmed Paşa  
ŞD, s.266, 101-2

## VI. BÖLÜM

### BAHÇELER-MESİRELER

Osmanlı döneminde, İstanbul halkının günlük hayatında mesire yerlerinin ve bahçelerin yeri oldukça önemlidir. Halka açık bahçeler olduğu gibi İstanbul'un farklı noktalarında saraya ait bahçeler de bulunmaktaydı. Devlet erkanının ilgi ve merakına göre bu bahçelerin sayılarının arttığı veya azaldığı dikkat çekmektedir. Padişahın bir yerden bir yere giderken ya da günlük ziyaret amacıyla kullandığı ve “biniş” ismi verilen yerler olduğu gibi saraylara bağlı olan bahçeler de mevcuttu. Padişah burada sürekli ikamet etmese bile buranın bakımı ve korumasıyla görevli olan başta bostancılar olmak üzere bahçe ustaları, bahçıvanlar ve bostancı neferleri olurdu. Bir bahçe usta, yetmiş ile iki yüz arasında değişen bahçıvan ve bostancı neferi bu bahçelerin her an padişahın ziyaretine hazır olması için çalışırlardı. Ancak bu bahçeler sadece gezinti ve eğlenceler için değil, sebze ve meyve yetiştirilmesi için de kullanılmaktaydı. Bahçelerden elde edilen ürünün bir kısmı saraya gönderilir geri kalanı satılarak ondan gelir elde edilirdi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Emîri tasnifi ve 1590 senesine ait bir mühimme defterinden hareketle yaptığı çalışmaya göre 16. yüzyılın sonunda Has bahçelerin sayısının 39 olduğu görülmektedir. 17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde bu sayı 61'e çıkmıştır. 1704 tarihli bir mefruSAT listesine göre miri bahçelerinin sayısının 18 olduğu görülmekte olup isimleri şu şekildedir: *“Hadaik-i hassa’dan Karaağaç Bahçesi, Beşiktaş Yalısı Bahçesi, Üsküdar Bahçesi, Hasan Halife Bahçesi, Karabali Bahçesi, Fener Bahçesi, Üsküdar Ayazma Bahçesi, İstavroz Bahçesi, Telli Bahçesi, Kandilli Bahçesi, Davutpaşa Bahçesi, Beykoz Bahçesi, Vidos Bahçesi, İskender Çelebi Bahçesi, Florya Bahçesi, Çatalca Bahçesi, Karıştıran Sarayı Bahçesi, Beylerbeyi Bahçesi”* (Eldem 1976.: 365).

III. Ahmet döneminde meşhur olan bahçeler şunlardır: *“Topkapı Sahilsarayı Çiçek Bahçeleri, Çırağan Yalısı Bahçesi, Tersane’de Aynalı Kavak Bahçesi (1724), Kağıthane’de Hürremâbâd, Yeniköy’de Kalender Bahçesi, Şemsipaşa’da Şerefâbâd Bahçesi(1720), Alibeyköyünde Hüsrevâbâd Bahçesi, Fındıklı’da Asafâbâd Bahçesi, Kanlıca’da Mihrâbâd Bahçesi, Çubuklu’da Feyzâbâd Bahçesi (1721), Bebek’té Hümâyûnâbâd Bahçesi (1725), Defterdarburnu’nda Neşatâbâd Bahçesi (1725-26), Salıpazarı’nda Emnâbâd Bahçesi (1724-25), Bahariye’de Baharâbâd Bahçesi,*

*Kağıthane'de Sadâbâd Bahçesi(1722), Beylerbeyi'nde Şevkâbâd Bahçesi*" (Eldem 1976: 370)

İstanbul halkın tarih boyunca gezinti yerlerine ve açık havaya gösterdikleri rağbet sonucu, İstanbul'da şehrin güzelliğini bir kat daha artıran çeşitli mesire yerleri oluşmuştur. Oldukça fazla tabîî güzelliklere sahip olan İstanbul'daki akarsuların kıyılarında bulunan ağaçlık bölgeler halk tarafından baharın gelmesiyle birlikte hem bahar hem de yaz mevsiminde gezilen hoş mekânlar olarak dikkat çekmektedir. İstanbul halkın serbestçe gezebildiği, halka açık bu mesire yerleri şunlardır:

**1. Kağıthane mesiresi:** İstanbul halkı tarafından uzun süre rağbet gören bu mesirenin halka açık olan bölümü dere boyunca Fil köprüsü ve Doğancılar Köprüsünü de içine alarak devam eder. Buradan sonra yalnız sol sahil halka açıktır ve Kağıthane köyüne kadar devam eder. Sağ kısmda ise Hünkar Köşkü ve Has bahçe olduğu için burası halka kapalıdır ayrıca bu kısmda dere tanzim edilmiş, mermer bir kanal içine alınmıştır. Bu kanalın ismi de Cedvel-i Sîm'dir. Zaten iki köprü arasındaki kısmı rıhtım duvarları ile çevrilmiştir (Eldem 1976). Kâğıthane'nin bu hususiyetlerinin devrin şâirlerinin şiirlerine şu tarzda yansığı görülmektedir:

I  
Iyd gelsin bâ'is-i şevk-i cedîd olsun da gör  
Seyr-i Sa'd-âbâdî sen bir kerre 1yd olsun da gör  
Gûse gûse mihrler mehler bedîd olsun da gör  
Seyr-i Sa'd-âbâdî sen bir kerre 1yd olsun da gör  
II  
Anda seyret kim ne fursatlar girer cânâ ele  
Gör ne dil-cûlär ne meh-rûlär ne âhûlär gele  
Tİfl-i nâzîm sevdığım bir iki gün sabret hele  
Seyr-i Sa'd-âbâdî sen bir kerre 1yd olsun da gör  
III  
Gerçi kim vardır anun her demde başka ziynetî  
Rûze eyyâmında da inkâr olunmaz hâleti  
Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti  
Seyr-i Sa'd-âbâdî sen bir kerre 1yd olsun da gör  
s.244-IV  
Dur zuhûr etsin hele her gûşeden bir dil-rübâ  
Kimi gitsin bâga doğru kimi sahrâdan yana  
Bak nedir dünyâda resm-i sohbet-i zevk u safâ  
Seyr-i Sa'd-âbâdî sen bir kerre 1yd olsun da gör  
V  
Tİfl-i nâzîm cümle gördüm deyü aldatma beni  
Görmedin bir hoşça sen dahı ol dil-cû gülşeni

Serv-i nâzım gel Nedîm-i zâr gezdirsin seni  
Seyr-i Sa'd-âbâdı sen bir kerre iyid olsun da gör  
ND, s.243-17

I

Gel behey bîgâne-meşreb gel yeter nâz eyleme  
Çık benimle seyr-i Sa'd-âbâd-ı nev-peydâyı gör  
Ben niyâz etdikçe lütfet nâza âğâz eyleme  
Fursat olmuş iken aman gel a'lâyi gör

II

Lütf-ı sultan-ı cihân zîbâyi âbâd eyledi  
Âlemin kalbin bu tarh-ı dil-güşâ şâd eyledi  
Gör neler yaptı ne nâzük şeyler îcâd eyledi  
Himmet-i vâlâ-yı Sultân Ahmed-i dârnâyi gör

III

Gör biraz gelsin de bahr u berin sultânını  
Bak celâl ü câhîna seyreyle izz ü şânını  
Kıl temâşâ ebr-i cûd u himmetin bârânını  
Sadr-ı a'zam zer nisâr etsin hele namâyi gör  
s.245-IV

Eyleüp yolunda ey meh-rû fedâ cân u teni  
Arayup gezmekde ümmîdinle bâğ u gülşeni  
Şimdi Sa'd-âbâda gelmiş cüst ü cû eyler seni  
Nişlemiş aşkın Nedîm-i zâra gör hercâyi gör

ND, s.244-18

I

Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ  
Oldu Sad-âbâd şimdi sevdigim dağ üstü bâğ  
Çâr-bâğ-ı Isfahânu eylemişdir dâğ dâğ  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdigim dağ üstü bâğ

II

Nev-bahâr erişdi oldu ol zemin cennet-misâl  
Gars olundu kâmetin gibi hezâran nev-nihâl  
Bağlarla buldu ruhsârin gibi hüsün ü cemâl  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdigim dağ üstü bâğ

III

Andadır seyr-i nihâlistân u tarf-ı cûybâr  
Andadır gül-geşt-i sahrâ andadır seyr-i kenâr  
İster isen kûhu seyret ister isen bâga var  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdigim dağ üstü bâğ

IV

Anda idi dünkü gün hemşire-i sa'd-ahterin  
Sen de gel gâhîce hâlî kalmasın cânâ yerin  
Suç benim olsun beni doğsun duyarsa mâderin  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdigim dağ üstü bâğ

V

Bir nihâlistân kitâbidir o sahrâlar meger  
Kim ana havz-ı dil-âra sîmden cedvel çeker

Dâğa çıkış da bâglardan eyle bu sırra nazar  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bâğ  
s.248-VI

Şark u garb-ı âlemi seyrân eden peyk-i nesîm  
Der ki bî-şübhe cihân içre bnun misli 'adîm  
Vasfina bu mîsra'-ı garrâ münâsibdir Nedîm  
Oldu Sa'd-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bâğ

ND, s.247-21

I

Andırır kasr-ı cinâni bu dil-i nâ-şâda  
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-âbâda  
Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ârâ yâda  
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-âbâda  
s.261-II

Sûrmeli gözülü güzel yüzlü gazâlân anda  
Zer kemerli beli hançerli cüvânnâ anda  
Bâ-husûs aradığım serv-i hîrâmân anda  
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-âbâda

III

Görüp ol tarh-ı dil-ârâyı Nedîm-i şeydâ  
Vasfımı eyler iken levh-i sipihre imlâ  
Dedi bu mîsra'ı bir şâ'ir-i pâkîze-edâ  
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-âbâda

ND, s.260-36

I

Aceb reşkeyledi tab'im nevâ-yi andelîbâne  
Olur mu bülbül olsak biz dahi bir verd-i handâne  
Açıldı lâleler güller güzeller çıktı seyrâne  
Açılısak biz de birkaç gonca-leblerle gûlistâne

IV

Aman pek yârelendim ol nigâh-ı şûh-ı evbâşa  
Kapıldım doğrusu ol yâl ü bâle ol güzel kaşa  
Geçersen semtimizden yolun uğrarsa Beşiktâşa  
Efendim gel mûrvvet kıl senindir bende vü hâne

ND, s.262-38

I

Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda  
İşte üç çifte kayak iskelede âmâde  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

II

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan  
Mâ-yı tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan  
Görelim âb-ı hayat akdiği ejderhâdan  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

III

Geh varup havz kenârında hîrâmân olalim  
Geh gelüp kasr-ı cinan seyrine hayrân olalim  
Gâh okuyup gâh gazel-hân olalim  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

IV

İzn alup cum'a namâzına deyü mâderden  
Bir gün uğrılıyalım çerh-i sitem-perverden  
Dolaşup iskeleye doğru nihan yollardan  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

V

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-ı pâkîze-edâ  
İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ  
Gayrı yârâni bu günlük edüp ey şûh fedâ  
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâda

ND, s.264-40

**2. Göksu mesiresi:** Küçük Göksu ve Büyük Göksu arasındaki alanı kapsayarak Dört Kardeşler mevkiine kadar devam eden bu çayır Anadolu Hisarı ve Yenimahalle sırtları ile sınırlandırılmıştır. Çayırın boğaza bakan tarafı ise açiktır.

Ey şûh Nedîmâ ile bir seyrin işitdik  
Tenhâca varup Göksuya işaret var içinde

ND, s.350-145-5

Yâr ile zevk ü safâ etmege cây-ı dil-cû  
Var ise ola bogaz içre meger kim Göksû

ŞD, s.330-78

Sâgarın tutsa n'ola lâle iki desti ile  
'Ayş-i yek-rûze için çekmede yıllarca humâr  
22  
Virmede kalbe ferah Göksu hîyâbânında  
Mevc-i 'anber gibidür sanki zâlâl-i eşcâr

ASD, s.112-16-13

Seyr eyle ehl-i keyfi ki çûb-ı duhân ile  
Döndi Çubuklu bağçesine kahve-hâneler

KD, c. II, s.180-65-4

Çubuklu Göksu sâir gûşe gûşe müntezihler hep  
Zamân-ı devletinde oldu her biri cihan-pîrâ

ND, s.135-7-7

Rakîb o nev-resi Kız Kullesine sevk itmiş  
Medâr-ı zînet-i bezm-i Hisâr olur giderek

KD, c. II, s.214-124-4

Ne bezm-i bâde ne âlâyiş-i humâr gerek  
Hüküm-i leşker-i gam def'ine Hisâr gerek  
KD, c. II, s.311-77

Gelün hemân dem-i zevk-i Hisarı hoş görelüm  
Bu Rumili bu Anatol nizâ'ın anmayalum  
KD, c. II, s.314-93

Sen 'İzzetâ mukîm-i der-i hânesin dahi  
Seyr itmede Hisâr'da yârân böyük böyük  
İAPD, s.214-82-7

Hevâsı Tübbet'e gâlip zemîni Bulgar'a  
Hisâr gibi cihânun güzide hâki mi var  
KD, c. II, s.164-37-4

Yâr ile yine 'işret için geş ü güzâre  
Açıldı havâ açıyalım seyr-i Hisâre  
AND, s.419-79

Dil-i dîvâneyi zencîre çeker mevce-i yemmm  
Edelim vaktidir âheng-i temâşâ-yı Hisâr  
ŞD, s.12- 26

İy Hüseynim sohbetin seyr-i Hisârimdir benim  
Gözlerin Göksu sakalın Sarıyârimdir benim  
AND, s.421- 96

Söylenmez ol perî ile seyr-i Hisârimiz  
Zann etme ey dil anı heman söylerim sana  
ND, s.274-3-5

**3. Çubuklu mesiresi:** Bu mesirenin III. Ahmet devrinden önce de mevcut olduğu bilinmektedir. Fakat burayıraiget edilen bir yer haline getiren asıl unsur İbrahim Paşanın sadrazamlığı döneminde yaptırdığı Feyzâbâd'dır. Bu yerden kalanlar bir havuz ve çeşmeli sofadır. Havuzun ortasında ise muzikacılar köşkü bulunmakta imiş.

Seyr eyle ehl-i keyfi ki çûb-ı duhân ile  
Döndi Çubuklu bağçesine kahve-hâneler  
KD, c. II, s.180-65-4

Çubuklu Göksu saîr gûşe gûşe müntezihler hep  
Zamân-ı devletinde oldu her biri cihan-pîrâ  
ND, s.135-7-7

**4. Alibey deresi mesiresi:** III. Ahmet'in yaptırdığı Hüsrevâbâd burada bulunmakta idi. Koşu Köşküne kadar olan uzunluğu yaklaşık üç buçuk kilometredir.

Büyük vadi Çifte Havuzlar mevkiine oradan Bendler mesiresine ve nihayet Belgrad ormanına ulaşmaktadır.

**5. Okmeydanı mesiresi:** Burası daha çok bir spor alanı olarak kullanılmaktadır.

**6. Karabali bahçe ve mesiresi:** Özellikle II. Selim zamanında rağbet edilen bir gezinti yeridir. Kır kahveleri ve bahçelerle donatılmış bu gezinti yerini Gümüş Suyu ve Serviler üstü çevrelerde.

Kemer-bendinden âğuşa çeken yâri safâ eyler  
Kemerler seyrine çıkmış kadar kesb-i hevâ eyler

5

Gümüş-suyı'ndaki emvâci nahvetle ider pâ-mâl  
O sîmîn-sîne kim mestâne raksa ibtidâ eyler

İAPD, s.172-23-1

Oldı nîtâkı hancer-i sîmîne cilvegah  
Gûyâ Gümüş-su yine olupdur kemer memer  
AND, s.249, 53-3

Beşiktaş Hüseyin Ağa gezinti yeri, Nüzhetiye ve İhlamur mesiresi; buradan Fulya deresi geçer. Ferahâbâd Bahçeleri buraya kadar ulaşırıdı.

Buyurdu nâmına Bâğ-ı Ferah denmek münâsibdir  
Çü kalmaz mevki'-i pâkin gören dillerde gamaslâ

16

Nice Bâğ-ı Ferah denmez nice evsâfi söylenmez  
Cihân-zîb oldu çünküm böyle nûzhetgâh-ı gam-fersâ

ND, s.166-15

**7. Büyükdere, Kırkağaç Bendler vadi ve mesiresi:** O dönemde Kağıthane'den sonra gelen en önemli mesiredir. Bendler, Çiftehavuzlar güzergahı en çok rağbet edilen yerlerdir.

**8. Çubuklu mesiresi:** Burası sahile yakın bir yerdeki ağaçlık ve ağaçların altındaki havuz ve dereden oluşurdu. Çiftehavuzlar buradaydı.

28

Şu'arânun kalemi döndi dehân-ı lâle  
Diyecek söz bulamaz ya ne disün hayrandur  
s.75-39

Çifte Havz'un dahı vasfında didi ba'zılar  
Cennet-i rûy-ı zemin içre olan 'aynandur  
40

Hüsni söylediler şöyle güzelce Kemer'ün  
Ki heman ebru-yı pür-pîç ü ham-ı hûbandur

41

Didiler kankısını cây-ı karâr eylersiz  
Âsafâ bendelerün müntezîr-i fermandur

42

Her birin geşt ü güzâr itdi buyurdu ki belî  
Bunlarun her biri gerçi eser-i şâhandur

43

Cümleden lîk safâ-bahş ü ferah-cây-ı latîf  
Eser-i hazret-i hâkân-ı Sikender-şandur

44

İtdi su bendinün üstindeki kasrı teşrif  
Ki hümâyûn-eser-i pâdişeh-i devrandur

SVD, s.74

Yukarıda sayılan mesire yerlerinin dışında Fındıklı'nın da bu dönemde gözde mesire yerlerinden bir tanesi olduğu aşağıdaki beyitlerle ifade edilmektedir.

1

Ne koz kirdik geçip findıklıyla ol beste-lebsiz biz  
Nice râm eyleriz ol çeşm-i bâdâmı ‘acebsiz biz

6

Dü destim kalsa zîr-i seng-i hayretde nola ey Şâkir  
Ne koz kirdik gidip findıklıyla ol beste-lebsiz biz

ŞD, s.141- 35

## VII. BÖLÜM

### ÇIRAĞAN EĞLENCELERİ- SADÂBÂD ZİYAFETLERİ- HELVA SOHBETLERİ

Bahar ayları gelip de laleler açılmaya başladığında III. Ahmet'in yalı sefaları, eğlenceleri bütün haşmetiyle başlardı. Sadrazam da padişahın bu dönemde en güzel şekilde eğlenmesi için hiçbir fırsatı kaçırmasız, baharın geldiği günlerde tek bir günü tek bir geceyi bile boş geçirmek istemezdi. III. Ahmet'i lale seyrine davet için yazdığı telhis şöyledir: “*Şevketlü, kerâmetlü efendim. Yarınıki Perşembe günü yahut Cuma ve Cumartesi günlerinin her hangisinde teşrif-i hümâyûnları buyurulur ise, asla bir mani olur hâlet yoktur. Lâlelerin dahi temâşa olunacak zamanı olup, vakti geçmeden ve havalar dahi böyle letafet üzere iken, devlet ve ikbâl ile ululuk gölgeleri salmaları münasiptir. İnşâallah dahi yarınıki gün hava böyle lâtif olursa, teşrif-i hümâyûnları tamam vaktine tesadîf eder. Kulunuza göre bugün, yarın, ol bir gün buyurmalarıdır. Bu üç gün içinde herhangi gün şâhâne yüksek arzularına uygun gelürse, ol gün teşrif-i hümâyûnlarıyla bu zerre değerindeki kulu, topraktan kaldırmaları bâbında emir ve ferman, şevketlü, kerâmetlü, mehabbetlü, velî-i ni'metim, efendim, Padişahım hazretlerinindir*” (Altınay 1973: 43-44)

Bahâr eyyâmîdir zevk-i gûlistan vaktidir şimdi  
Açıldı lâleler seyr-i çırâğan vaktidir şimdi  
Çemen faslı nevâ-yı ‘andelîban vaktidir şimdi  
Açıldı lâleler seyr-i çırâğan vaktidir şimdi

ND, s.267-43-I

I

Gûlistan lâle-i ahmerle pûr-zîb oldu ser-te-ser  
Çırâğan faslı iyd eyyâmîdir şevketlü hûnkârim  
Karâr etsin mi İstanbulda şimdien sonra hâtırlar  
Çırâğan faslı iyd eyyâmîdir şevketlü hûnkârim

II

Senin çün besledi ezhârı bir yıldan beri gülşen  
Haber sormakdadır her lahma teşrif-i hümâyûndan  
Tebâh olur iki günde eger lûtfunla gelmezsen  
Çırâğan faslı iyd eyyâmîdir şevketlü hûnkârim

III

Bilirsin kim efendim lâlenin nâzûkdür eyyâmi  
Tamâm olur heman bir haftada âgâz-i encâmi  
Kerem kıl tizce teşrif eyle bilsin bâri bayramı

Çırâğan faslı iyd eyyâmıdır şevketlü hünkârim  
IV

Çemen kıldı yeşil dîbâsını yollarda güsterde  
Gelüp durdu selâma nev-bahâr u iyd bir yerde  
Hele geç kalması şâyan görünmez bu havâlarda  
Çırâğan faslı iyd eyyâmıdır şevketlü hünkârim  
V

O cây-ı nûzhet-efzâya nice meyl etmesin hâtır  
Ki ol yerlerden olmuşdur nice ehl-i hüner zâhir  
Zuhûr etmiş husûsâ kim Nedîmâ gibi bir şâ'ir  
Çırâğan faslı iyd eyyâmıdır şevketlü hünkârim

ND, s.253-27

I

Erişdi nev-bahâr eyyâmi açıldı gül ü gülşen  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen  
Çemenler döndü rûy-ı yâre reng-i lâle vü gülden  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen

II

Açıldı dil-berin ruhsârı gibi lâleler güller  
Yakışdı zülf-i hûbanves zemîne saçlı sünbüller  
Bu misra'la nevâ-sâz olmada âşüfte bülbüller  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen

s.259-III

Gelir deyü cihânın şehriyârı bezm-i gülzâra  
Temâşâ etmek için yâsemenler çıktı dîvâra  
Tebessümle dedi gül-gonce gûş-ı bûlbûl-i zâra  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen

IV

Olup gülşen çırâğân ile pür-şevk u neşât-efzâ  
Zemîni lâlezârin nûrdan tâvûsdur gûyâ  
Hezâran müjde kim açıldı rûy-ı gonce-i ra'nâ  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen

V

Sezâdır kim cihânın pâdişâh-ı mekrümetkârı  
Müserref ede teşrif-i hümâyûniyle gülzâri  
Nedîmin sazlarla okuna bu tâze güftâri  
Çırâğan vakti geldi lâlezârin dîdesi rûşen

ND, s.258-33

I

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi  
Müjdeler gülşene kim vakt-ı çırâğan geldi  
Bûlbûl âtes saçarak bezme gazel-hân geldi  
Müjdeler gülşene kim vakt-ı çırâğan geldi

II

Cıkup ikbâl ile gülzâra şehenşâh-ı cihân  
İltifâtiyle eder güllerî şâd u handân  
Lâlezâra gelir elbet yine sultân-ı zaman

Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi  
III  
Seyr olup raksi yine dil-ber-i mümtâzların  
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların  
Câna âteş bırakır şulesi âvâzların  
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi  
IV  
Ney ü santûr u rebâb ü def ü tanbûr ile çeng  
Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng  
Pür eder âlemi şevk u tarab-ı reng-â-reng  
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi  
V  
Can-fezâ turra-i hûban gibi zülf-i sünbül  
Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre-i gül  
Dün gûlistanda iştidim ki der idi bülbül  
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi  
ND, s.265-41

Bu mevsimde aynen devlet ricali ve padişah gibi halk da kalabalık gruplar halinde lale gezintilerine çıkar; kayıklar Sadâbâd sularında gezinirdi. Bu demlerde lale seyranı yanında muhtelif köşklerde, mesire yerlerinde ve özellikle Sadâbâd'da düzenlenen ziyafetler, çirağan eğlenceleri de son derece gözde eğlencelerdir.

### **Der-vasf-ı çırâgân-ı İbrâhîm Paşa**

1  
Bu lâlezârda seyr eyleyen çırâgânı  
Görür bahârda nûr olduğın şebistânı  
2  
Bahâr hîttâ-i gûlzârı eyledi teshîr  
Kolunda bulunalı nîze-bâz-ı rummânî  
3  
Çemende pertev-i mir'âta eyleyen dikkat  
Zemîne indi sanur âftâb-ı rahşânı  
4  
Bu bezm-ı nûr-siriş içre kim görürse ider  
Çırâg-ı gülşene teşbîh mâh-ı tâbânı  
5  
Zihî sirâyet-i feyz-i safâ ki şimdi bulur  
Basîret ehli süveydâ-yı tab'ı nûrânî  
6  
Açıldı pençe-i mihr ile yine rûy-ı nigâr  
Çözülse 'âşikinun n'ola rişte-i cânı  
s.96-7  
Bu mevsim içre n'ola nahl-i ergavân açılıp  
Olursa gülşene gûl-rîz-i şevk u şâdânî  
8  
Ki virdi özge letâfet zemîne feyz-i bahâr

İdüp güşâde çemen-suffe-i gülistânı  
9  
Bu zîb ü zîver ile da'vet eylese yaraşur  
Bahâr-1 gülşene sâhib-kirân-1 devrâni  
10  
İderse ta'ne bu şeb rûz-1 rûşene ne 'aceb  
Ki saldı sâye-i iclâl Zill-1 Yezdânî  
11  
Bu bezm-i hâssi temâşaya gelse lâyikdur  
Medâric-i felekün encüm-i fûrûzânı  
12  
Ne bezm-i hâss ki zer şemse itse şâyândur  
Felek derîcesine neyyir-i dırâhşânı  
13  
Ne bezm-i hâss ki devletle eyledi teşrif  
Anı zemîn ü zamânun hîdîv-i zî-şâni  
14  
Zihî hidîv ki subh-1 bahâr devletidür  
Açan ruh-1 çemeni rûy-1 verd-i handâni  
15  
Fürûğ-1 saltanatı reşk-i gülşen itmişdür  
Bu köhne 'âlem-i hikmet-medâr-1 imkânı  
16  
Zihî hidîv ki hikmetde bahse kâdirdür  
Büzürcimîr ile mesned-nişîn-i dîvânî  
17  
Zihî vezîr-i Felâtun-şu'ûr kim olamaz  
Hired mebâhis-i tedbirde sebek-hâni  
s.97-18  
Sirâc-1 saltanatı ola haşre dek tâbân  
Olup vikâye-i lutf-1 Hudâ nigehbâni  
19  
'Înâyetinden idüp 'İzzet iktibâs-1 fûrûğ  
Ana çırâgları eylesün çırâgânî

İAPD, s.95-8

### Müseddes Berây-ı Çırâgân-ı İbrâhîm Paşa

I  
Nigâh-endâz olanlar bâğda bezm-i çırâgâna  
Zemîni benzedürler âsmân-1 encüm-efşâna  
'Acâyib şu'le virmiş şem'ler sahn-1 gülistâna  
Ki kıldı hiyre-i reşk-i dü-çeşm-i mest-i hayrâna  
Çemen mi yohsa kim bir nûrdan deryâ mîdur bilmem  
Dokunmuş rişte-i meh-tâbdan dîbâ mîdur bilmem  
II  
Çemen kim sîne-i sebzinde yer yer lâle göstermiş  
Kumâşın 'arz idüp gûyâ mülevven kåle göstermiş  
Alup etrâfını her şem'a bedr-i hâle göstermiş  
Ser-âgâz eyleyüp mutrib nevâda nâle göstermiş

Sen insâf it nice ser-mest-i şâdî olmasun âdem  
Safâ âmâde hâtırlar güşâde her gönül hürrem

III

Şebistân-ı felek kim encümengâh-ı kevâkibdür  
Temâşâya bu bezm-i hâssi bin cân ile tâlibdür  
Bu mevsimlerde zîrâ lâlezâr eflâke gâlibdür  
Zemînün âsmâna şimdicek tercîhi vâcibdür  
Ki bir hurşidi var nâmî şehenşâh-ı mu'azzamdur  
Meh-i tâbâni var 'ünvânı dâmâd-ı mükerremdür

IV

Çemende lâleler kim keşf-i gül-ruhsâr-ı âl eyler  
O nev-res tâzelerdür gûiyâ 'arz-ı cemâl eyler  
Bu gûne bezm-i hâssu'l-hâssi kim vehm ü hayâl eyler  
Bu bezmün mislini ümmîd iden fikr-i muhâl eyler  
Bunun zîrâ ki bezm-ârâsı Zîllu'llâh-ı dânatür  
Tarâvet-bahş-ı 'ünvân-ı cemâli sadr-ı vâlâtür

V

Temâşâ eyle 'İzzet lem'a-i şem'-i şeb-i tâbı  
Akıtmış lûle lûle bâga gûyâ cûy-ı meh-tâbı  
Ser-â-pâ şu'le kılmış nûrdan her berg-i sîr-âbı  
N'ola sârî olursa çeşm-i câna feyz-i seyl-âbı  
Bu 'ahde 'ahd-i Sultân Ahmed-i kışver-güsâ dirler  
Bu eyyâm-ı şerîfe mevsim-i zevk u safâ dirler

İAPD, s.152-2

### Gazel-i müzeyyel berây-ı çırâğân-ı Kapudan Mustafâ Paşa

1

Lâle tâb-âver olup bezm-i çırâğâna bu şeb  
'Arz ider suzişini dâver-i devrâna bu şeb

2

Döşeyüp sahn-ı çırâğâna kumâş-ı elvân  
Ítdi ârâste bir bezm-i mülükâne bu şeb  
s.161-3

Şem'alar reh-güzer-i şâh-ı cihâni suladı  
Akıldup çeşme-i meh-tâbı gûlistâna bu şeb

4

Jâleden rûy-ı nigâra dizilüp dürr-i vahîd  
Gösterür hüsn-i dil-ârâsin 'arûsâne bu şeb  
5

Rûz-ı rûşen gibi her şem'a ziyâ-güster iken  
Kim bakar tâbiş-i rûy-ı meh-i tâbâna bu şeb  
6

Kangi şem'-i çemen-efrûza yakılsun bilmez  
N'ola hayret-zede olur ise pervâne bu şeb  
7

Tal'at-ı gurre-i şevvâl gibi virmede şevk  
Âdem itdükçe nazar şem'-i fürûzâna bu şeb  
8

Lâleler cümle idüp sâk-ı vifâk üzre kiyâm

Muntazır makdem-i şâhenşeh-i zî-şâna bu şeb  
9  
Makdem-i Sâye-i Mevlâ'dan idüp kesb-i fürûğ  
Feyz-i nûr itdi çemen bezm-i şebistâna bu şeb  
10  
Buldı teşrif-i hümâyûn ile gülşen rif'at  
Hande eylerse n'ola rütbe-i Keyvân'a bu şeb  
11  
Virdi zînet çemene feyz-i seher lâyikdur  
Şeh-pesend olsa bu tertîb-i müşîrâne bu şeb  
12  
Sadr-i 'âlî-menişün himmetidür dâmâdı  
Oldı nâ'il şeref-i makdem-i sultâna bu şeb  
13  
Haşre dek mâye-i fahr olsa sezâ kendüsine  
Sürdi yüz hâk-i reh-i şâh-ı cihânbâna bu şeb  
14  
'İzzetâ kalmadı söz bende du'âdan gayrı  
Döndi tab'um dahı bu dîde-i hayrâna bu şeb  
15  
Haşre dek şem'a-i ikbâli fürûzende ola  
Tâ-seher yalvaralum sıdk ile Yezdân'a bu şeb

İAPD, s.160-9

18  
Görmez cihâni gözlerimiz câm-ı Cem değil  
Keyf-i mey-i mahabbetin iy şûh kem değil  
Tahrîr-i ser-nüvişteme satr-ı rakam imiş  
Pür çîni-i cebîne sebeb yohsa gam değil  
s.404, 31  
Çerâğın ister efzûn olduğın tab'-ı mülük-âne  
N'ola eylerse rağbet Hüsrev-i devran Çirâğâna  
Çirâğân sanma encüm yeryüzünde encümen tutdı  
Temâşâ-yı gûlistân-ı şehenşâh-ı cihan-bâne  
AND, s.401

3  
Gül açıldı nahl-i sûra döndi eşcâr-ı çemen  
Oldı câm-ı lâle sahbâ-yı sabâdan âb-şâr  
5  
Vaktidür gülşen dahı efzûn tarâvet kesb idüp  
Eylese âheng-i tertîb-i Çerâğân lâlezâr  
s.60, 13  
Olduğun vâ-bestesi-vakt-i bahâr ihsâs idüp  
Lâle dîdârına bir yıldur çekerdi intizâr  
16  
Bir veliyy-i ni'met-i 'âlem ki buldı lâleler  
Yilda bir kerre nigâhîndan bu denlü iştihâr  
18

Lâle gibi yılda bir kerre degül her rûz olur  
Lâlezâr-ı âstânında çerâğân bî-şümâr

20

Lâlenün vakt-i temâşası gibi memdûhdur  
Râşidâ olmak sühanda dahı meyl-i ihtisâr

22

Lâlezâr-ı devleti dâ’im tarâvet-yâb olup  
Hîfz ide zâtın hatâdan hazret-i Perverdigâr

RD, s.59, 9

9

Gitdi germâ-yı gam irdi şeb-i yeldâ-yı neşât  
Meclîs-i sohbet-i helvâya halâvet geldi

s.63, 17

Ola hâtırları makrûn-ı meserret te kim  
Diyeler vakt-i şitâ mevsim-i sohbet geldi

RD, s.62, 11

40

Sezâdur sohbet-i helvâya âgâz eylese herkes  
Hemân tatluya tatlu söyle geldi zevk hengâmî

41

Sezâ-yı i’tibâr-ı meclis-i ülfet bu demlerde  
Ya bûs-ı çeşm-i cânândur ya hod helvâ-yı bâdâmî

42

Egerçi sohbet-i helvâ degül helvâ-yı sohbetdür  
Olan erbâb-ı tab'un bâ'is-i şîrînî-i kâmi

43

Velîkin ictimâ'a bir bahâne olmagın anun  
Miyân-ı halkda cem’iyyet-i helvâ olup nâmî

RD, s.67, 12

### Teşrifîyye berây-ı sohbet-i helvâ be-hâne-i kethudâ muhammed paşa

1

Bi-hamdi'llah yine olup resîde mevsim-i sermâ  
Sükûn buldu harâret-bahş olan tâb u tef-i germâ

2

Hudâ her fasla bir gûne tecelli eylemiş el-hak  
Bahâr u sayfa söz yok deyde vardur başka feyz ammâ

3

Şitâda revnâk-ı âteş dahı üşkûfeden kalmaz  
Bahâr eyyâmı vardur dirler ise lâle-i hamrâ

4

Fusûl-ı dîgerün devrân-ı hükmî irdi encâma  
Bu demde fasl-ı deydür eyleyen ahkâmını icrâ

5

Ocak kânûn-ı evvel manaklı kânûn-ı sânidür  
Temmuz eyyâmı geçdi âba rağbet kalmadı zîrâ

6

Nihâlân-ı çemen kar yağdı câmeyle ider cilve  
Dem-i germâda ak sade giyen meh-peykerân âsâ

7

İdüp hallâc-ı dey pür penbe-i berf ile dükkânın  
İder kişlik libâsin halka vakti geldügin îmâ

8

Mu’ammâ zann ider ahkâm-ı vakte olmayan ‘ârif  
Görüp çıkmadığın zîr-i lihâf-ı lafzdan ma’nâ

9

Cihânun şeker-i berf ile memlû olması eyler  
Mezâk erbâbına îmâ-yı vakt-i sohbet-i helvâ  
s.112, 21

Murâdi halka ta’mîm-i safâdur itmeden tertîb  
Bahâr olsa çerâğân zevki kışda sohbet-i helvâ

RD, s.111, 21

#### **Berây-ı teşrîf-i sohbet-i helvâ be-hâne-i dâmâd kapudan mustafâ paşa**

23

Geh Çerâğan gâh Sa’d-âbâd zevki şimdi hod  
Sohbet-i helvâ zamânıdır şitâ hengâmıdır

24

Eylesünler birbirin da’vet ricâl-i saltanat  
Çünkü germ-â-germî-i bezm-i vilâ hengâmıdır

RD, s.114, 22

29

Değüldür zümre-i nev-devletân âsâ fürû-mâye  
Dür-i yektâ-yı nîsân-zâde-i bahr-i asâletdür  
s.126-47

Şebâne güft-gûy-ı sükkerîn-i hâlet-i vasfi  
Mezâk-ı ehl-i istî’dâdda helvâ-yı sohbetdür

RD, s.125, 24

Kudûm-ı yâr ise maksûd bezm-i ünse eğer

Misâl-i sohbet-i helvâ vesile bulmaludur

Olup çûşîr ü şeker mümtezic miyâneleri

Efendisiyle kuli yağılu ballu olmaludur

İAPD, s.266-5

Çırağan eğlenceleri, Yeni sarayın bahçelerinde düzenlendiği zaman bu eğlencelere harem halkı da iştirak ederdi. Gece mehtabın aydınlatlığı muhteşem bahçelerde laleler arasına çeşit çeşit şekerlemeler konulup araları kandiller ve mumlarla aydınlatılırdı. III. Ahmet'in bu eğlenceler için tercih ettiği yerler Çırağan Bahçesi, Emnâbâd Sarayı ve İbrahim Paşanın Beşiktaş'taki Âsafâbâd isimli köşküdür. Bu eğlencelerde geç vakılere kadar sohbetler edilir, şiirler okunur, keyifli saatler geçirilirdi. Bu ziyafetlerin ramazan ayına tesadüf ettiği günlerde şehirde ayrı

bir güzellik hasıl olmaktadır. Bütün şehrin bahçeleri, camilerin minareleri mahyalarla donatılır (Altınay 1973: 67).

O dönemde çıragan eğlenceleri<sup>20</sup> adıyla anılan bu eğlencelerin ne oldukları hakkında bize bilgi veren sadece yerli kaynaklar değildir. O dönemde çeşitli vesilelerle ve görevlerle İstanbul'da bulunan batılılar da bu konuya ilgili bilgi vermektedirler. Bir Fransız soylusu bu eğlenceleri şu şekilde anlatmaktadır: “*Bahçelerde göz alabildiğine yayılan, her renkte lale tarlaları. İçlerine fenerler, lambalar, kristal fanuslar yerleştirilmiş. Topraktaki çiçek sayısı yeterli değilse, hem taze kesilmiş, hem yapma çiçekler, vazolar ve kâseler içinde her yere konulmuş. Fenerlerin ve fanusların çevrelerine aynalar, prizmalar yerleştirilmiş. Işıkların renkleri, çiçeklerin binbir tonuna yansıtılıp, ağaçların altı bir nur seli haline getiriliyor. Işık ve renk yetmiyor, yer-yer müsiki fasilları yapılıyor, mehtaba saz sesleri yükseliyor. Çiçek tarhları arasına dükkân taklısı pavyonlar yerleştirilmiş, bunlar içinde dünya güzelleri konuklara atlas, ipek, altın, gümüş, billür satışları yapıyor ve davetiler, birbirlerine bunları ve mücevherleri armağan ediyor*” (Gülersoy 1980 )

5

Rehgüzâra ferş-i dîbâ-yı çemenzâr itmege  
Emr-i Hak nev-rûzı evvelce şitâbân eyledi

6

Makdem-i şâh-ı şühûra itmege mum şenliği  
Gülşene peyk-i sabâ tebliğ-i fermân eyledi

7

Nahl-i sûrî gibi hel gül-deste zînet bağladı  
Her menâre ya’ni kandîlin fürûzân eyledi

8

Ser-nümâ olup kemingâh-ı zeminde lâleler  
Gül karanfil şevk ile çâk-ı girîbân eyledi

9

Lâle resmin eylesün mâhiyye-bâzan ba’d-ezîn  
Lâle zîrâ kendini kandîl-i sûzân eyledi

10

Table-i nukl-i fütûra döndi lâle tahtesi  
Hân-ı elvan ni’met-i feyz-i Hak erzân eyledi

11

Âb-ı gevherle su virdi ebr-i Nîsân ‘âleme  
Sun’-ı Yezdan gülşen-i kân-ı Bedehşân eyledi

12

Mevsim-i nev-rûz-ı sultânîyi ta’kîb eyleyüp

<sup>20</sup> Bk. Küçükçelebi-zâde Asım Tarih; s. 29, 155...

- Rûzemüz ‘iyd-i se-rûze kesb-i rûchân eyledi  
 13  
 Eyleyüp fasl-ı çerâgâna tesâdûf bâ-husûs  
 Nûkte-i nûrun-’alâ-nûri nûmâyân eyledi  
 14  
 Şöyle rûşen oldu şeb kim ana nisbetle kazâ  
 Rûz-ı ‘iydîn subhını şâm-ı garîbân eyledi  
 15  
 Tâb-ı reşk ile yakup Allâhu a’lem bi’s-savâb  
 Mevsim-i ‘iyd-i felek fasl-ı Hazîrân eyledi  
 16  
 Âsumân-ı pür-kevâkibden zemin fark olmayup  
 Çeşm-i çerhi pertev-i kandîl hayrân eyledi  
 17  
 Feyz-i te’sîr-i safâ ile karîrü'l-'ayn olup  
 Çeşm-i şevkin her kişi şem'-i şebistân eyledi  
 s.79-25  
 Bir çerâğan kim gûlistânın behîş idüp kıyâs  
 Bâmîni tâvûs-ı kudsî cây-ı cevlân eyledi  
 28  
 Bir çerâğan kim fetîl efrûzi-i kandîlini  
 Şu'le-i ikbâl ü baht-ı şâh-ı devrân eyledi  
 29  
 Çok mıdur bu revnak öyle lâlezâra kim anun  
 Tarh u resmin emr-i sultân-ı cehan-bân eyledi  
 SVD, s.78-10

İbrahim Paşanın sadareti sırasında İstanbul'da görevli olan Fransız elçisi Jean Sauvent de Villeneuve de sadrazamın kendi bahçesinde düzenlenen bir çırâğan eğlencesini şu cümlelerle anlatmaktadır: “*Sıradaki her dördüncü çiçeğin yanında, çiçekle aynı hızada bir mum duruyor ve tarhlar arasındaki geçitlere içi her türden kuşla dolu devasa kafesler açılmış. Kafesli cumbalar inanılmaz miktarlarda çiçekle donatılmış; bunlar şiselere konmuş oluyor ve çok sayıda rengarenk gaz lambasıyla aydınlatıyorlar. Bahçedeki bodur dallara da lambalar asılmış hep; bu yeşil dallar ise yakındaki ormanlardan şenlik için özel olarak getirilip cumbaların arkasına yerleştirilmiş. Bütün bu değişken renkler ile ışıkların yarattığı etkinin bir de bahçedeki sayısız aynaya sonsuza kadar çoğaltıldığını düşününce, görüntünün ne kadar muhteşem olduğu anlaşılabılır*” (Dash 2000: 159)

O şehenşeh ki olur necm-i seher subh-ı bahâr  
 Biri şem'-ü biri âyîne çerâğânında  
 SVD, s.13

Bazı kaynaklar çıragan sefalarını, “*Kaplumbağaların sırtına mumlar dikilirdi ve lale tarlalarının arasına salınırdı...*” diye son derece yanlış ve kaba bir şekilde anlatırlar. Halbuki o dönemde yaşamış bir tanık olan Kâtip Salahî Efendi bu eğlenceleri şu şekilde tarif etmektedir: “...menşurlu (prizmalı) billur kandiller lalelerin arasına konulur, kandillerin ışığını o mensurlar çiçeklere aksettirir, bu suretle ışıklanan binlerce rengârenk lalenin gece seyrine doyum olmaz” (Koçu 2003: 65).

**Kasîde-i çerâğâniyye der-medh-i sultân ahmed hân berây-i çerâğân-ı kapudân mustafâ paşa der-bağçe-i vefâ**

1

Oldı her lâle birer mihr-i dırâhsan bu gice  
Îtse rûz üzre nola da'vi-i rüchan bu gice

2

Halk bî-minnet-i mihr olacağı rûşendür  
Seher-i haşre değin bulmasa pâyan bu gice

4

Yakışup lâle-i rahşâna çerâğ-ı gülşen  
Eyledi nûrun-‘alâ-nûri nûmâyan bu gice

5

Tahte-i lâle degül âş-pez-i matbah-ı şevk  
Table table düşemiş ni'met-i elvan bu gice

9

İhtiyârı ile ‘avd etmez idi bir dahı hûr  
Ferah-âbâd’ı gelüp eylese seyrân bu gice

10

Kân-ı la'l oldu Vefâ bâğçesi lâle ile  
Suladı âb-ı güherle anı Nîsân bu gice

11

Mûm ile da'vet idüp şevk ü safâyı lâle  
Oldılar meclis-i Hân Ahmed'e mihman bu gice

s.112-22

Dün civârında çerâğân-ı hümâyun oldu  
Eyledi Hak seni ma'dûd-ı çerâğan bu gice

s.113-28

Ferah-âbâd'daki va'de vefâ-sâz olsa  
Eylese ‘azm-i Vefâ ol şeh-i hûban bu gice

SVD, s.111

Döneme ait sağlam kaynaklara baktığımızda görüyoruz ki bugüne kadar zihnimizde yer eden sırtında mumla ağır aksak ilerleyen kaplumbağa sembolü devir

inceen oldukça kaba ve yersiz kalmaktadır. Lale Devri anıldığından akla gelen bir başka şey de Sadâbâd eglenceleri<sup>21</sup> ve helva sohbetleridir elbette.

Başka bir başlık<sup>22</sup> altında yapılış macerası ve dönemin günlük hayatı üzerindeki etkisi hakkında geniş bilgi verdığımız Sadâbâd kasrı ve etrafındaki alan sadece Sultan III. Ahmet'in ve devlet adamlarının değil sıradan halkın hayatını da son derece etkiler. III. Ahmet'in dinlenmek ve eğlenmek için sık sık buraya geldiği hatta bu gelişlerin çoğunda sarayda birkaç gün kaldığı bilinmektedir. Yabancı devletlerin sefirleri ve önemli konuklar da burada ağırlanan konuklar arasındadırlar.

III. Ahmet'in, özellikle bu güzel kasırdı yapacağı eglencelerde vezirini de yanında görmek istediği, hatta "*Benim vezirim Sadâbâd mehtaplığı bir mertebedir ki kalem ile vasfetmek mümkün değildir. Bir gece gelip kalsanız gayet münasip olur...*" şeklinde hatt-ı humâyunlar gönderip vezirini bu eglencelere davet ettiği belirtilmektedir (Ayverdi 1999 : 463).

Bir süre sonra bu Sadâbâd ziyafetleri resmi bir mahiyet kazanmaya başlar, burada yapılan karşılamalar her seferinde tekrarlanan bir seremoni haline gelir. Ziynetlerde ve törenlerde devlet erkanı hazır bulunurdu. Şeyhülislam, Reisülküttap ve Yeniçeri ağasını davet etmek görevi Kethuda Beye düşerdi. Bütün devlet erkanı padişahın gelişini Mirahor köşkünde beklerler. Padişah buraya son derece süslü bir alayla gelirdi. Alayda sırasıyla kılavuz çavuş, dergâh-ı âli çavuşlarıyla silahdar çavuşları, gönüllü zeamet sahipleri ile birlikte dört bölük ve sipahi ağaları, Samsunlu neferler, rikab-ı humâyun ağaları bulunmaktadır. Tüm bu kalabalığın ardından Sultan III. Ahmet tüm haşmetiyle gelmektedir. Onun da arkasından Enderun ağaları, beşyüz civarında dal-fes nefer bunların ardından da mehteran takımı sultani izlerdi (Altınay 1973: 50).

Sadâbâd'da yapılan şölenlerden bir tanesi Sedad Hakkı Eldem'in Sa'dabad isimli eserinde Küçük Çelebizade İsmail Asım Tarihi'nden alınmış yapılarak günümüz Türkçesi ile şu şekilde anlatılmaktadır:

<sup>21</sup> Bk. Küçükçelebi-zâde Asım Tarihi; s. 177.

<sup>22</sup> Bk. Mimari.

## **“SADÂBÂD MESİRESİNDE İSKENDER YARADILIŞLI PADİŞAH HAZRETLERİ İÇİN (DAHİYANE) TERTİPLENMIŞ SADRAZAM ŞÖLENİ**

Sadr-ı azamın dağlar deviren büyük himmet ve gayreti ile dünya cennetlerinin beşincisi (*O devirde dünya cennetleri 4 tane idi. 1.si: Basra'da Ubulla, 2.si: Sogdiana'da Semerkand vadisi, 3.sü: Elcezire'de Bevvan Geçidi, 4.sü: Şam Vadisi.*) Sadâbâd diye adlandırılan gönül açıcı gösteri ve gezinti yerinde (*Tanrı ömürlerini sürekli ve baki kilsin*) Padişah hazretleri için inşa edilen gönül ferahlatıcı saray ve ışık saçan güneşin benzeri köşklerinin önünde yaratılan çağlayanandan başka parlak saf gümüşe benzeyen, raspa edilmiş beyaz mermerlerden bir çağlayan inşa edildi. Adı geçen çağlayanın iki tarafında ve arasında birer yaldız kaplı yüksek taht ile Saltanat'ın Parlak Güneşi için sanki üç tane Su Burcu (*Burc-i Abî*) oluşturmuştur. En mükemmel ve güzel tesisten Hürremâbâd (*Yeni kurulan Harem-i hümayun. "Yeşil Köşk"*) a geçiliyordu. Gümüş kanalın iki tarafında ve Eyüp Sultan semtinde saray bahçelerinden Karaağaç bahçesine ulaşıliyordu. Burada derenin iki tarafında bulunan (*tepelik arazi*) sarayın yüksek sempatisini kazanmış ayan ve devlet memurlarına temlik ve ihsan edilmiş ve herkese gönlünce birer köşk ve dinlenme evi inşa etmelerine ruhsat verilmiş, çok sayıda bağ kütüğü ve fidanı ve meyve ağaçları dikmeleri ferman buyurulmuş idi. Kısa sürede tüm o yerlerin tepelerine bağlar kurulmuş ve inşa edilen bağcılık stiline ve muhite uygun ve yapıları tabii ve takdire layık kusursuz köşklerin her biri birer dinlenme ve huzur yuvası olmuştu. Başkent İstanbul yöresinde bulunan güzel mesirelerin hepsinden üstün ve seyir ve teması şevketli padişaha layık görüldüğünden sözü geçen ayın dördüncü (Çarşamba) günü Sadr-ı azam hazretleri tarafından, Alemi Gözeten zamanın sonuna kadar -tanrı ömürlerini sürekli ve daim kilsin- Şehinşah hazretlerine bir şölen düzenledi. Akarsu kenarında ve gönül çekici güzellikteki Saray çevresine açık yeşil Zümriüde benzer (*Zeberced'in rengi*) çadırlar kuruldu. Şeyh-ül İslam -üzerine selam olsun- hazretleri ve kapudan derya Mustafa paşa hazretleri vr azl edilip sonra nasbolunan Rumeli ve Anadolu vezirliklerini bilfiil kazanmış ve Sadaret payesi ile akranları arasında temayüz etmiş ulema reisleri tarikinden eski Sultan imamı Hasan efendi ve Damadzade Ahmet efendi ve Mirzazade Şeyh Mehmet efendi ve Uşşakizade Abdullah efendi ve Rumeli Veziri doktorbaşı Ömer efendi ve Çivizade Ataullah efendi ve

*Kevakibîzade Veliddin efendi ve eski Sultan imamı Salih efendi ve Paşmakcızade esseyit Abdullah efendi ve Ak Mahmut efendizade nakibüleşraf esseyit Zeynelabidin Mehmet efendi ve Yahya efendizade Feyzullah efendi ve Anadolu veziri Tosyalı Mustafa efendi ve sair ayan ile Divan' a mensup mevki sahipleri davet olundular.*

*Halkın Sultamı ( Tanrı günlerin sonuna kadar onu durucu eylesin) Padişah hazretleri sabah erkenden Süleyman peygamber tahtına eşit yelkenli sultanat filikalarından Mirahur Köşkünde karaya çıktılar. Kaplan donlu Savaş arsları atının üzerinde güneş gibi yükseldiler. Görkemli ve düzenli alay ile kendilerine tâhsis olunan yerlerine geldiklerinde ışık saçan güneşin bir benzeri olan tahtlarına otururken etrafa ikbal ve mutluluk saçtılar. Sağda ve solda saf tutup elpençe divan duran saygı değer kişiler Sultanın iksir' e benzer bakışlarının etkisi ile şerefe ve kelâmsız selamlarına erdiler. Sonra bu ferahlık havası içinde hazır durumda geniş kapsamlı izin ve ruhsatın çıkışmasını bekleyen 400 kadar tüfekendaz, atıyla testi kırma hünerlerini göstermelerine ferman buyurulunca Padişahın önünde maharetlerini göstermeye başladılar. Hedefe doğru vuruş kaydedenler parti parti bahşiş ve in'amalar ile seçkin kılındılar. Doğru vuruş yapamadıklarından utanç teri dökenler de Sadr-Azamın önünden geçerlerken teker teker altınlara vurdular. Bunun ardından, yıldırım saçan toplarla dikili hedeflere ateş başladı. Birkaç kez yıldırım gibi vuran güllelerle hedef iman ehlinin düşmanlarının ocakları gibi darmadağın edildi. Daha sonra bu toplantıya çağırılanlar ağırlandılar. Bu arada saygı değer ulema vezirlere geçen yıl eristikleri şerefe nail olacakları ve padişah huzuruna kabul edileceklerine ruhsat ve izin verildiği bildirildi. İmtiyaz kazanan yüksek değerli vezir ve halk müftüsü ile kapidan-i derya vezir Mustafa paşa ile birlikte Sultanat tahtının eteğini öptüler ve mutluluk ve şeref mertebelerinin son basamağına eriştiler.*

*Ulu ve güçlü Padişah, feleğin kendisine destek olduğu tâcdar hazretleri ikindiden önce Sayın damatları Sadr-i azam ile yeni kurulan Hürremabad haremgâhi görmek istediler ve yeni yapılan sarayı seyretmek üzere o tarafa yöneldiler, dönüşlerinde ( yolda bilgilenme ) kuralına uyarak yeni kurulan köprüyü geçtikten sonra Hilafet doruğunun yüce güneşin süs evi Su Burcundan bahti genç şehzadeleri Sultan Süleyman hazretlerinin bindikleri hilâl şeklindeki filikaya geçtiler ve yüce değerli sadr-i azamlarını saadet ve ikbal ile karşısına oturtarak iltifat ettiler.*

*Orada veciz ifadeli şair Seyyit Vehbî efendinin tanıklamaya gereksinme göstermeyen  
şu beyti ne kadar sade ve hoştur:*

*Beyt: Bindi bir zevraka damadı ile hazret-i Şah*

*Burc-u âbîde karar eyledi san Mihr ile Mah*

*Açıklaması (nesir olarak) : “Hazret-i padişah damadı ile bir kayığa bindi, sanki su  
burcunda güneş ile ay karar kıldı”.*

Kangı sadr oldu kayıkda hem-nişân-i padişâh  
Kangı şeh itdi senün gibi vezîri yâr-ı gâr  
SVD, s.111

*Öğülmeye değer Sadr-ı Azam hazretleri orada da birgün hizmet etti ve  
sayesinde Cihan Gözetenlerin tümünü huzura kavuşturduğu gibi rüzgara açık bu  
vadi de koruyuculuk yaparak Ulu Tanrıının Gölgesini esen rüzgârlardan ve güneşin  
şiddetli sığaından korudu.*

*Feleğin yüce mekanının sahibi Padişah hazretleri - Tanrı korusun ve baki kilsin -  
akşama doğru saray-ı hümayunlarını teşrif buyurdular. Ertesi Perşembe günü namaz  
vakitleri esnasında durmak suretiyle yine seyran yeri Sadâbâd'ı şevketli ayaklarıyla  
şerefleştirdiler. İkindiye doğru kimi zaman koşu için hazırlanan cirit atlarının sür'at  
ve ivmelerini ve hızla uzaklaşmalarını seyretmek, kimi zaman güreş tutanları, cirit  
atanları ve çeşitli oyunları temaşa ederek vakit geçirdikten sonra yine saadetle  
Saray-ı hümayunlarına gidip Saltanat ankasının yuvasına teşrif buyurdular” ( Eldem  
1976 :145-146).*

Devlet ricali bu son derece görkemli törenlerle Sadâbâd'a gelip giderlerken  
ahaliden bazıları da süslü ve yaldızlı kafesleri olan arabalarla buraya gelirler.  
Kağıthane mesiresine asıl heyecan ve hareket katan unsur III. Ahmet'in yahut  
İbrahim Paşa'nın buraya yaptıkları ziyaretler olurdu. Bu günlerde her yerde yarışlar  
düzenlenir, at yarışları yapılrıdı (Altınay 1973: 50).

### III

Gâhi Feyz-âbâda doğru doğru ‘azmedüp eyle safâ  
Asaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ  
Gel hele gör sahn-ı Sa'd-âbâda hiç olmaz bahâ  
Iyddir çıkış ile seyrâna kurbân olduğum

#### IV

Kapladup gül-penbe şâli ferve-i semmûruna  
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna  
Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûruna  
Iyddir çıkış ile seyrâna kurbân olduğum

ND, s.251-25

Ziyafetlerin sonunda düzenlenen bu yarışların yanında pehlivan güreşleri, ayı ve köpek kavgaları tertip edilmekte, nişan talimleri ve top talimleri yapılmaktadır. Nişancılıkta isabet kaydedenlere padişah tarafından ödüller verilir, damatlara samur kürkler giydirilir, elmaslı hançerler bağışlanır. Eğer bu ziyafetlerde yabancı ülkelerden gelen konuklar da varsa bu altın ve mücevher yağmurundan onlar da paylarına düşeni alırlardı. Padişah düzenlenen yarış ve oyunları seyrederken devlet ricalinin yanında şair ve ilim adamları da yanında bulunur, bir fırsatını bulduklarında kasideler, kıtalar söyleler böylece sultanın yahut baş vezirin dikkatini çekerler (Altınay 1973: 52).

Havalارın güzel olduğu bahar ve yaz aylarında açık havada; sarayların, köşklerin, kasırların bahçelerinde, Sadâbâd' da düzenlenen bu eğlencelerin yerini havaların soğuduğu kış aylarında helva sohbetleri almaktadır.

*Nev-bahârin gerçi seyr-i gülşen ü sahrâsı var  
Fasl-i sermânen ve lâkin sohbet-i helvâsı var*

gibi beyitlerle gece sefalarına, helva sohbetlerine davet edilen devlet adamlarının hiçbirini bu davetleri kolay kolay geri çeviremezler. Bu davetler genellikle saraylarda olur; davet III. Ahmet tarafından devlet erkanına verilebileceği gibi, devlet erkanı tarafından padişaha da verilebilir. Her zaman olduğu gibi bu sohbetlerde de sadrazamının kendisini adeta bir gölge gibi takip etmesini arzu eden III. Ahmet zaman zaman bu çok sevdiği vezirine şöyle beyitler de yazarmış (Altınay 1973: 80)

*Çıraqımsın benim sen, hem vezîr-i nükte-dâniimsin  
Nazîrin yok, sadâkat ile meşhûr-i cihâniimsin*

Bazı geceler şair ve ilim adamları İbrahim Paşanın Beşiktaş'taki köşkünde toplanırlar sohbetlerini burada yaparlarmış. Bu sohbetlerde bazen yeni şiirler okunur, bazen yeni bir nüktenin manası açılmış. Yeni ve farklı üslupta bir kitanın tahlili bu

sohbetlerin konusu olurmuş. Helva sohbetlerinin sonunda adet olduğu üzere mecliste bulunan devlet erkanına, damatlara, şairlere derecelerine göre hediyeler verilirmiş (Altınay 1973: 81)

3

Habbezâ hurrem behâr-ı zevk u şâdî vü tarab  
Kim bu helvâ bezmini reşk-i çirağan eyledi  
s.95-10

Ya'ni ikbâl ü saâdetle vezîr-i a'zâmın  
Sohbet-i helvâsına teşrîfin erzân eyledi  
s.96-36

Meclis-i helvâsına teşrîf edüp ikbâl ile  
Lûtfun anun şem'-i ümmîdin dırâhsân eyledi  
ND, s.94-26

Teşrîf-i sadr-ı 'âlî İbrahim Pâşâ be-sarây-ı Mustafâ Pâşâ be-şeb-i helvâ

6

Perverîş bulmağ içün çarh-ı şafak lâlesini  
Bağına dikmeği çokdan beri eyler tahmîn  
7

Lâleyi bir iki gün anmayalım şimdî hele  
Kâmlar sohbet-i helvâ ile olsun şîrîn

ND, s.99-28

Âsafâ sen sohbet-i helvâda şîrîn-kâm olup  
Her şebin kılsın nice şevk ü meserretle güzâr  
ND, s.102-30-16

Bu helvâ bezminin hakkâ ki olmaz vasfina kâdir  
Nice garrâ kasîdeyle sitâyiş kılsa Hâkânî  
ND, s.103-31-7

Bu gûne sad şeb-i helvâya edesin teşrîf  
Hemîşe vefk-i murâdînca devr ede devrân  
ND, s.105-32-15

8

Leb-i dil-berle sezâ bahs-i halâvet itse  
Şeb-i sermâda olan sohbet-i hâs-ı helvâ  
9

Vaktidür serde idüp kar saçagi destârin  
'Âşıka yâr ola sohbet gicesi turre-nümâ  
s.156-23

Dergeh-i devletidür kîble-i ehl-i ikbâl  
Sâye-i himmetidür lâle-i 'ankâ vü hümâ  
SVD, s.155

3

Neşât-âbâd olup devr-i kamer bu ‘iyş u işaretler  
Bu demler dâstâni nice dem dillerde yâd olsun

4

Bi-hamdi’llâh zihî ârâyış-i bezm-i tarab-zâ kim  
Anıldıka Hüseyin-i Baykara’nun rûhi şâd olsun

KD, s.35

Dil gird-i leb-i la’l-i şeker-hâda bulundı  
Hâtem arar ol sohbet-i helvâda bulundı

KD, c. II, s.265-215-1

12

Bezm-i sadr-i a’zama gelsün de hasret gitmesün  
Görmeyen Sultan Hüseyin Baykarâ devrânını  
s.164-34

Bir şeb-i sohbetde ki halvâluğa itmez vefâ  
Ana ‘arz itse zemin gencîne-i pinhânını

SVD, s.162

12

Sehd-i ihsânunla şîrîn oldu kâm-ı kâ’inât  
Şükr şukrûn ile ‘âlem itdi helvâ sohbeti

13

Sohbet-i halvâ kodun zevk-i behîstün adını  
Ders-i hikmetdür anun ‘ârif yanında şöhreti

SVD, s.200

3

Nev-rûzda oynarlar ise gûy ile çevgân  
Var bunda da halvâ topı engüst-i dü-tâda

5

Bin rûz-ı bahâr ile harîdârı olurdum  
Bir kişi gicesi sohbeti virilse mezâda

6

Bulmam şeb-i sermâdaki âteş başı şevkin  
Eyyâm-ı zemistandaki zevk ü safâda

9

Mutrib ele al sazunu âvâzunu germ it  
Nâ-sâzlîk itme negamât ile sabâda

10

Hiç âteşe yok dâ’ire kızdurmağa hâcet  
Germiyyet-i sohbet o kadardur bu hevâda

11

Kıl kâse-i tanbûrunı pür-nağme-i rengîn  
Mest it bizi bi-minnet-i keyfiyyet-i bâde

12

Sernenglere eyle ser-âgâzını âheng  
Alkış iderek makdem-i sadrü'l-vüzerâda

13

Ya'nî ki kılup sohbet-i halvâyi bahâne  
Ol sadr-ı felek-kadr 'alâ-mâ-hiye 'âde  
s.213-33

Dil-hastelüğüm var beni 'afv eyle efendüm  
'Aczüm bilürem midhatunu hakk-ı edâda

34

Lutf u keremün zindesidür eyledün ihyâ  
Vehbî kulunu nâ'il idüp kam-ı fu'âda

SVD, s.211-50

1

Bu şeb cihâna kadr-i sa'âdet değil midir  
Âsâr-ı feyzi lutf u 'inâyet değil midir

2

Düşdü dehâna sohbet-i helvâ-yı hurremi  
Lezzet ribâ-yı bezm-i meserret değil midir

7

Bir şeh ki fer-i bahti ile tahtgâh-ı rûm  
Reşk-âver-i hadîka-i cennet değil midir

ŞD, s.39, 12

Geldi nevbet sohbet-i helvâya çünkü yeminle  
Oldu 'âzim sîhr-ı âsaf-câh-ı bâ-ikbâline

ŞD, s.41, 13-12

1

Mevsim-i şâdî mi bu ya rûz-ı şevk-efzâ midir  
Vakt-i pûr feyz-i safâ-bahşâ-yı gam-fersâ midir

2

Bu mu'allâ meclis-i hâs-ı şetâret ihtisâs  
Bezmgâh-ı Baykarâ mı sohbet-i helvâ midir

3

Baykarâ görmüş mü bu âyîn ü tarz-ı dil-küşâ  
Bezmi anun da bu denlü hûb u müstesnâ midir

4

Söylesinler feylosofân-ı cihân-ı tecrübe  
Gördüğü hâlet midir bildikleri ma'nâ midir

ŞD, s.43, 14

6

Sohbet-i helvâ da arada bir bahâne gibidir  
Şevkat u lutfindan ol fershunde makdemdir gelen  
24

Şevk-i sohbetle tegazzül eylesem imdâdîma  
Hem-çü abdâl-ı gazel-hân nâ-yı hâmemdir gelen  
32

Tâ ki sad Sal ede vakt-i sohbet-i helvâsına  
Diyeler dâmâdına düstür-ı ekremdir gelen

Zihinlerde zevk ve sefa ile geçen bir dönemin göstergeleri olan çirağan sefaları ve helva sohbetleri görülmüyor ki aynı zamanda bu devrin edebiyat hayatındaki canlılığını ve gelişmeyi sağlayan bir okul mahiyeti taşımaktadır. Bu dönemin şairlerinin şiirlerinde sık sık tesadüf ettiğimiz helva sohbetleri, İbrahim Paşanın iştirak ettiği meclisler, tarih kaynaklarında ilim adamlarını ve şairleri himaye ederek ün kazanan Hüseyin Baykara'nın meclislerine benzetilmektedir.

6

Verdi her kûsesi bu mülkef-i ‘adl u dâdun  
Baykarâ bezmi ile meclis-i Cemden peygâm

7

Baykarâ bezmi ile meclis-i Cem kande kalur  
Resîk-i ‘adn oldu bu ferhunde dem-i şevk encâm

ŞD, s.5, 2

Bu dönemde yaşamış ve İbrahim Paşanın meclislerinde bulunmuş olan birçok şairin şiirlerinde Paşanın sanata, edebiyata ve ilime verdiği değerin ifade edildiğini görmekteyiz.

Ben kendümi bildüm bilelü itmedi kimse  
Ehl-i dil ü ‘îrfâna efendüm gibi rağbet

SVD, s.195,8

## VIII. BÖLÜM

### GÜNDELİK HAYAT

18. yüzyılın ilk yarısında 1718-1730 yılları arasında kalan 12 yıllık zaman dilimi Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde Osmanlı toplumunda dikkat çekici bazı gelişmeler meydana gelmiştir. Batıyla ilk temasların kurulduğu, kültür ve bilim alanında bazı hamlelerin yapıldığı, değişen hayatla birlikte insanın özellikle bu döneme kadar evinin haremlığında yaşayan kadının evinden dışarı çıkarak sokakta varlığını göstermesi önemlidir. Tüm bu gelişmeler ve sosyalleşme şairlerin şiirlerinde görülmektedir. Bayramlardaki törenler, düğünler daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de şire malzeme olmuştur. Ancak bu dönemi kendinden öncekilerden farklı kılan bir takım hususlar mevcuttur; artık yapılan saraylardan bahsedilmekte; mesire yerlerinde sürdürülen zevkli bir hayatın ipuçları verilmekte; kadın şire etiyle kemiğiyle girmekte elbiselerinden, söyledişi şarkidan, yaşıdan bahsedilmektedir. Mesire yerleri dolayısıyla hayatında yeni bir pencere açılan kadın sokakta kendisine bir moda yaratmakta, bu moda şairlerin mîsrâlarda kendisini göstermektedir. Osmanlı kadınındaki değişim öyle bir hal alır ki padişah III. Ahmet sonunda kadınların kıyafetlerine bir çekidüzen vermeleri amacıyla bir ferman çıkartmak gereğini hisseder. Bu bölümde dönemin şairlerinin şiirlerinde, 1718-1730 yılları arasında Osmanlı toplum hayatıla ilgili bulduğumuz ipuçlarını dikkatlere sunmaktayız. Ancak dönemde ilgili beyitlerden önce meseleyi zihinlerde somutlaştmak amacıyla kadınların kıyafetleri hususunda çıkarılan fermanın metni verilmiştir.

III. Ahmet döneminde erkeklerin laleye ve güzelliğe olan düşkünlükleri arttıkça hanımların da lükse olan düşkünlükleri artar. İbrahim Paşanın huzursuzluk ve kayıplarla geçen yillardan sonra kurmak istediği huzur ve refah ortamı bu aşırı düşkünlükler nedeniyle kötüye gitmeye başlar. Kadınların mücevher ve giysi istekleri bir süre sonra ailelerin dağımasına bile neden olur. Kadınlar artık mesire yerlerinde boy gösterdikleri için giysileri çeşitlenir, renklenir. Kadınların ev içinde giysileri pek renkli ve hoştur. Sultanlar baştan ayağa inci ve kıymetli taşlarla süslü uzun elbiseler giyer, bellerine elmaslarla işlenmiş kemeler takar, boyunlarına inciler

kulaklarına büyük ve değerli taşlardan küpeler takarlar. Hotozlarının etrafi gül ve çeşitli çiçek şekilleri verilmiş yakutlarla süslenir (Altınay 1973: 77-78).

1717-1718 yılları arasında İstanbul'daki İngiliz Elçisi Edward Wortley Montagu'nun eşi olan Lady Mary Wortley Montegu'nun o dönemde ülkesindeki dostlarına yazdığı, Osmanlı toplum hayatı üzerine düşüncelerini ve gözlemlerini içeren mektuplarından Osmanlı kadınının o dönemdeki giyimi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. "... *sırmalı diba bir entari giymiş, boylu boyunca beyaz sim kenarlı, ince tül gömleğinden açık boynunun güzelliği meydana çıkmıştı. Gömleği gümüş yeşili, şalvari ise soluk karanfil rengindeydi. Gayet kibar işlenmiş beyaz terlikleri vardı. Elmas bileziklerle zarif kollarını süslemişti. Kemerî elmas işlemeli idi. Başındaki çevre zemini karanfil renginde sırmâ ile işlenmişti. Topuklarına kadar inen siyah saçlarını örgülerle ayırmış, başının bir yanına ustalıkla elmas iğneler takmıştı. Bunları anlatırken mübalâğa ettiğimi zannedersiniz. Fakat inanın hiç mübalâğam yok*" (Kurutoğlu trhs 79).

Ev içerisindeki bu kıyafet, dışında da aynı zarafetle kendisini gösterir. Fakat bir müddet sonra kıyafetler normalde olduklarından farklı bir hal alır. Önce feraceler, yakaların uzunluğu, yaşmaklarının inceliği dikkati çeker. Nihayet kadınlar zarafetlerini artıracak yeni yöntemler denemeye başlarlar. Bu şekilde güzelliklerini bir kat daha artırmak isteyen hanımlar bir süre sonra bu özgürlükleri dikkat çekecek kadar zorlamaya başlarlar (Altınay 1973: 79).

Kadınların kıyafetlerindeki bu değişiklik nihayet padişahın da dikkatini çeker ve şu ferman çıkar:

*"İstanbul kadınlarının kıyafetlerine dair*

*İstanbul kadısına ve yeniçeri ağasına ve hassa bostancı başıya hüküm ki dârü'l-hilâfetül aliye pâyitaht-i cihanbanî ve âbiruy-i memâlik-i osmanî olup mecma-i ulemâ ve makarr-i sulehâ ve üdebâ olmağla memâlik-i saireden rüchâni olduğu gibi sükkânının dahi merâtibi nasa göre elbise-i mu'tade ve kıyafet-i hasbel âdeleri ruhsat-ı şer'iyyeye mutâbık ve kavanin-i hikmet ihtiyâya muvafik muvâfik olmağla bilâdi saire ahalisinden imtiyazı lâzime-i namusu devletden iken seferler takrîbi ile devlet Edirne'de bulunup ümur u mühimmeye iştigâl ile tesamûh olunmağla bazı yaramaz avretler intihâz-ı fırsat ve sokaklarda halkı idlâl kasdına izhâr-ı zîb ü zînet ve libaslarında gûna gûn ihdâsi bid'at ve kefere avretlerine taklid serpuşlarında*

*u'cube hey'etler ile nice üslûbu ma'yub ibda' ve âdâbi ismet bîkülliyye meslûb olacak mertebe kiyafetler ihtira'itmeleriyle bundan akdem men' olunmuş iken mesâlik-i meham-i nizâmî memâlik-i islâma iştigal esnasında eslâfinizdan adem-i tekayyûdden naşı yine hetk-i perde-i namusdan tehaşı itmeyüp dürlü dürlü hey'et-i şenia ve kiyafet-i fazihaya mütasaddi ve birbirini görerek bu hâlet ehl-i ismet olanlara da âdet olmak mertebelerine müeddi olmağla ümmet-i Muhammedî idlâl ü ifsâda sebeb ve ehl-i irz ve sahibe-i ismet olanlara dahi ittihad-i kiyafetden naş-i şenâatletri sirayetine bâdi olduğundan maada nisvan kocalarına teklif-i hâm ve muhill-i edeb olan bid'at-i seyyieleri üzere elbise-i nev-zuhûr tedârikine ikdâm iderek zi kudret olenleri zükûr ü nisâya haram olan israf-i mal ve itlâf-i emvâl ile günahkâr ve kudreti olmayanlar ve olup bu hâlete rizâ virmeyenler eyyâm-i mübârekede zevcelerinden müsfârakat idecek rütbelerevardığı zâhir ve aşikâr ve kâr-i kadim olan elbise ve akmişé kâsid ü bî itibar olduğundan ehl-i sukda ve sair ehl-i beldede zaruret ü ihtiyâc vukuuna bais olacağı bedidar olup bu emr-i müinkerin nehyi lâzım ve bu gûne nisvânın su-i edeblerin men şer'an ve kanunen mühim olmağın badelyevm nisvân taifesi bir şibirden ziyâde kebir yakalu ferace ve üç değirmi mikdari haddi itidalден ziyâde yemeni ile sokağa çıkmayıp ve bir barmakdan ziyâde şirit istimal itmemek ve iderler ise yakaları kat olunmağla tenbih ve inzar ve bundan sonra dahi mütenebbih ve müteyakkız olmayıp kiraren müşahade olunur ise ahiz ve diyar-i ahare nefy ü iclâ ile te'dip olunacakların mahalle imamlarına muhkem tenbih ve te'kid ve bu gûne bidai fahişenin amelesi olan terzileri ve şiriticileri dahi zecr ü tehdid eyleyüp eger bundan sonra mütenebbih olmazlar ise feracelerinin yakaları ve serpuşları kat olunup yaramazlarının zararı ehl-i irz hatunlara dahi sirâyet idüp anların ateşine yanup libasları yırtılacağını ve perde-i ismetleri hetk olunacağını kemâl-i mertebe tefhim ve siz ki yeniçeri ağası ve bostancı başı mumaileyhısız bu makule hey'et-i fahişe ile rast geldiğiniz nisvân taifesinin hilâfi emr-i şerîf hareketlerine müsamaha ve iğmazı ayin ve himaye ile mazmunu emr-i âlişanı tenfiz ü icrâda bir dürlü tekâsüliniz istima' olunacak olur ise muahaz ve muakab olacağınızı yakinen bilüp ana göre basiret üzere hareket ve bu hususda ziyâde ihtimam ve dikkat ve bu emr-i şerîfimi mahâkimda sicillâta kayd ü sebt ve düsturiil amel olup fibaad işleyenlerin cezâ-yı sezâları tertîb ve nisvândan kâienen men kâne mütenebbih olmayanları ta'zir ü te'dib eyleyüp tesamûh ve tekâsülden ihtiraz ve müslime ve kâfire ve salihe ve facireyi kiyâfeti na meşru'adan bi eyyi hâlin men ü zecr ve mesağı*

*şer'i olmayan bid'atlerin def ü men eylemeniz babında fermân-i âlişanum sadır  
olmuştur. Buyurdumki evaili 1138*<sup>23</sup>

Yabancı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığı ve sosyal hayatın değişime uğradığı bu devirde zihinlerde meydana gelen değişim bir göstergesi de Fransız elçisi M. De Ferriol'le birlikte İstanbul'a gelen ressam Jean Baptisse Van Mour'un atölyesine gösterilen ilgidir. Osmanlı toplumunda dini kurallar nedeniyle uzun süre günah kabul edilen ve ihmäl edilen resim sanatı bu dönemde Van Mour'unda katkılarıyla oldukça ilgi görür.

Üne ulaştığında Van Mour'un atölyesi İstanbul sosyetesinin uğrak yeri olur. Elçiler sık sık onu çalışırken izlemeye gider ve kendileri de resimlerini yaptırırlar. Çoğunlukla Osmanlı giysileri giyinerek yaptırılan bu resimler ülkelerine döndüklerinde ilgi çeker. O devirde Türk gibi giymek bir süreliğine de olsa moda olur. La Condamine Marki de Villeneuve'un misafiri olarak İstanbul'da bir süre kalarak Paris'e döndüğünde arkadaşlarının karşısına Türk giysileriyle çıkar (Boppe 1998: 13).

İstanbul'da kaldığı süre içinde birçok tablo yapan Van Mour, yabancı ülkelerin elçileriyle de iyi ilişkiler içerisindeidir. Osmanlı sarayında elçilerin kabul törenlerini de resimleyen Van Mour'un eserleri dışında ilgiyle karşılanır.

Sadece kişiye özel portreler değil, çeşitli kabul törenlerinin ve sokaktaki olayların da resimlerini yapan Van Mour kanlı bir ihtilalle sona erdirilen Lale Devri'nin kapanışında rol alan Patrona Halil'in olduğu bir tablo yapar. 120 x 90 cm. ebatında olan tabloda Patrona Halil'in arkasında Atmeydanı ve yerde yatan ölülerini almaya gelmiş olan insanlar vardır. Bu ölüler belki de padişahın asilerin isteğiyle katledilmeleri için asilere verilen sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa ve üst düzey yöneticilere aittir. Amsterdam Rijksmuseum'da sergilenen bu tablo Mart 2004 tarihinde İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde Lale Devri'nin bir başka tanığı olan Levni'nin minyatürleriyle birlikte sergilenmiştir.

Sen yeşil hârâ giyüp salindun ammâ 'âlemi  
Hayrete gark itdi mevc-i hulle-i hadrâ-yı 'iyd  
KD, c. II, s.162,33-5

<sup>23</sup> Ahmet Refik, 1988, *Hicri On İkinci Asırda İstanbul hayatı*, Enderun Kitabevi, İstanbul.

Ol âfet-i zamâneyi nâ-sâz gösteren  
Mor çakşır ile kâtibî yenli ferâcedür  
KD, c. II, s.172,51-2

Kimdir o hanım-ignesi kayıkla geçenler  
Almış ele yelpâze bir âfet var içinde  
İAPD, s.238,118-2

1  
Sürin üstündedir dik dik gibi şimdi kemerler hep  
Miyân-ı dil-beranda bir yeni çıktı kıyâfet var  
2  
Cihâni bend eder sana o perçem gayri n'eylersin  
Yürü ey serv-i âzâdım başında yürü devlet var  
3  
Unutdurdu bana serv-i revâni dün gülistanda  
Efendim bir uzun boylu yeşil atlaslı âfet var  
4  
Henüz on ikiden on üç gün eksik yaşı ammâ kim  
Ayın ondördünü yâd etdirir bir mâh-tal'at var  
ND, s.194,6

Sal hatt-ı siyâhkârin o ruhsâre-i âle  
Semmûrunu kaplat bu sene kırmızı şâle  
Al deste eger lâle bulunmazsa piyâle  
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahârin  
ND, s.254,28-III

**Teşbîb-i Sürûr u Gam Der-Zîmn-ı Medh-i İbrahîm Pâşâ**  
1  
Hoşâ ey burc-ı ‘izz ü devletin hurşîd-i tâbâni  
Yine lütfunla pür-nûr eyledin çeşm-i dil ü cânı  
2  
Egerçi sûretâ kıldın ‘itâb ammâ ki ma’nâda  
Nüvâzişlerle memnûn eyledin bu ‘abd-i nâlânı  
3  
İtâb ammâ ki şâmildir hezâran himmet ü cüda  
Sitem ammâ ki olmuş müştemil bin lûtfl u ihsânı  
4  
Ki ya’ni bendene lûtfl-i hitâb edüp buyurdun kim  
Gel ey bîgâne meşreb bî-vefâ İstanbul oğlunu  
5  
Murâdin hâsil oldu gayri istiğnâya çekdin sen  
Gelüp hiç etmez oldun ‘arz-ı kâlâ-yı sühandânı  
ND, s.87-23

### Târîh-i sûr-i hitân-ı şeh-zâdegân-ı ‘âlî-şân

7

Bu rütbe sünnet-i şeh-zâdegânun sûrı hod oldu  
Sebeb ifrât-ı şâdî vü sürûr-ı halk-ı devrâna

8

Birisi şâh-zâde hazret-i Sultân Süleymân kim  
Nazîri gelmemiştir rûşd ü fitnat birle imkâna

9

Biri şeh-zâde-i sâhib-zekâ Sultân Muhammed'dür  
Ki olmuşdu necâbetden bütün etvârı şâhâne

10

Biri şeh-zâde Sultân Mustafâ'dur kim cebîninden  
Hüveydâdur fetânet çeşm-i istî'dâd-bînâna

11

Biri şeh-zâde Sultân Bâyezîd-i pûr-necâbetdür  
Ki kimse ana benzer görmedi bir nahl-i dûr-dâne

12

Bu gûne dört şeh-zâdeyle kim ihsân-ı Bârî'dür  
Şeh-i sencîde-kirdâr oldı mazhar lutf-ı Sübâhâna

13

‘Aceb ‘âlî-müretteb-sûr-ı mevfîru’s-sürûr oldı  
Mehâmi muntazam ser-cümle esbâbı mülükâne

14

Kurıldı hâsılı yumniyle Ok Meydâni’na yek-ser  
Hiyâm-ı cümle erkân-ı otak-ı pâdişâhâne

15

Çekildi pişgâh-ı igtinâm-ı halka ni’metler  
Ziyâfetler kılup sultân-ı ‘âlî halka şâhâne

16

Olup müstağrâk-ı en’âm ‘âm oldı muhassal sîr  
Bütün a’lâ vü ednâ hân-ı lutf-ı şâh-ı zî-şâna

17

Kenâr-ı devlete irdi simât-ı cûd-ı Sultânî  
‘Umûm üzre çekildi pîşgâh-ı bî-nevâyâna

s.183, 18

Açıldı hâsılı dervâze-i cûd-ı şehenşâhî  
Ganî olsun fakîr olsun sezâvâr oldı ihsâna

19

Gelüp emr-i hümâyûn ile etrâf-ı memâlikden  
Müşâ’bidler hüner ‘arz itmek için çıktı meydâna

20

Eşârâdan biri yüksek sütûna sarılıp çıktı  
Hem ihsân aldı hem âzâd olup hem geldi îmâna

21

Ne denlü hokka-bâz u zûr-bâz u ehl-i lu’betler  
İdüp san’atların icrâ virürler hayret insâna

22

Çıkup cân-bâzlar deryâ yüzinde rîsmân üzre  
‘Aceb bâzîceler gösterdiler hep üstâdâne

- 23 Dahı yapıldı üzre bir kaç kal'a-i vâlâ  
Ehâlîsi biri biri ile ceng itdi hasmâne
- 24 Fişekler atılıp fevvâre-i âteş gibi çerhe  
Derûn-i kal'e döndi sanki âteşden şadırvâna
- 25 Düğüp müştin sunarlardı biri birine mest âsâ  
Hüner 'arz itmede geldükce nevbet küst-gîrâna
- 26 Gehî dahı berây-ı germî-i bâzâr-ı bâzîçe  
Resîde oldu siyt-ı tabl u sûrnâ gûş-ı keyvâna
- 27 Safâ-bahş-ı dil-i ehl-i hevâ oldı gelüp gâhî  
Etekliklerde çün serv-i hîrâmân raks u cevlâna
- 28 İdüp taklîd ile her gûne şîrîn-kârlıklar ki  
Mukallidler virür bir başka hâlet bezm-i rindâna
- 29 Hüner-bâzân-ı 'âlem her biri bir gûne san'âyla  
'Aceb bâzîceler gösterdiler müşkil-pesendâne
- 30 Der-i iltifât u cûd oldı gûşâde bâb-ı re'fet bâz  
Telâtum geldi deryâlar gibi emvâc-i ihsâna
- 31 Şafakdan al eteklik kesdürüp düşîze-i hurşîd  
Berây-ı raks zühreyle 'aceb mi gelse meydâna
- 32 Şeb-i târı misâl-i rûz kıldı ser-te-ser rûşen  
Yanup bunca meşâ'il perteve-endâz oldı meydâna
- 33 Yürütdi karadan çekdirmeyi hüddâm-ı tersâne  
Katı garrâ hüner gösterdiler san'at-fürûşâne  
s.184, 34
- 34 Kanâdîl-i mülevvenler ile zînet bulup döndi  
Zemîn eflâke vü kîndiller necm-i dırâhşâna
- 35 Yeşil kîndillerden serviler îcâd idüp üstâd  
Nazîre oldı 'ayniyla sarây içre hîyâbâna
- 36 Temâşâ eylemekden olmadı bir gice hîç memnû'  
'Umûmen seyre izn (ü) ruhsat oldı müstmendâna
- 37 Sadâ-yı dûr-bâşı merhabâya itdiler tebdîl  
'Asâ-yı tard u red hasret-keş oldı müstmendâna
- 38 Hele bu rütbe esbâb-ı tarab cem' olmadı didi  
Nazar kıl cümle târîh-i şehenşâh-ı devrâna
- 39

Hatâlardan idüp hifz eyleye ‘ömr-i tavîl ihsân  
Hüdâ-yı lem-yezel şeh-zâdelerle şâh-ı zî-şâna  
40  
Görüp Râşid bu germ-â-germî-i şevki didi târîh  
Hümâyûn eyleye Allah sûrin şâh-ı devrâna (1132)  
RD, s.182, 29

29  
Kangı sadr oldu kayıkda hem-nişîn-i padişâh  
Kangı şeh itdi senün gibi vezîri yâr-ı gâr  
37  
Kangı şâhenşeh ricâl-i devleti tenfîz idüp  
Devlet ü dîn içün itdi bu kadar tedbîr-i kâr  
SVD, s.63,6

Eyleyüp bûy-i gül-i halkı zükâm âzürde  
Nezleden bir iki gün tab’ına zahmet geldi  
SVD, s.67,7-25

48  
Hâbda hem gördiler hem fâl-ı nîgû itdiler  
Kim olur devrinde üç sûr-ı hümâyun hem-çünîn  
49  
Şübhe yok ‘ömr-i tabî’ide terakkî isterüz  
Budur ümmîd eyleye ihsan mucîbü’s-sâ’îlîn  
50  
Oldı râhat-cûy-ı ‘âlem tab’un ey şâh-ı kerîm  
Haşre dek ol mesnedünde sen de âsâyiş-güzîn  
51  
Sen sipihr-i saltanat mehtâbı ol şehzâdegân  
Olsun evrenginde encüm gibi pîrâmen-nişîn  
52  
Evellâ Sultân Süleyman kim sipihr-i nîl-gûn  
Isbî’-ı kadrine lâyik olsa firûze nigîn  
53  
Sâniyen Sultan Muhammed kim necâbet pertevi  
Efser-i ikbâlün itmiş maşrik-ı nûr-ı cebîn  
54  
Sâlisen Şeh-zâde Sultan Mustafâ kim berk urur  
Cebhe-i pâkinde nûr-ı devlet-i dünyâ vü dîn  
55  
Râbi’an hem-zâd-ı devlet ya’ni Sultân Bâyezîd  
Kim ana Zühre olup dâye ider zânû-nişîn  
56  
Her birin ikbâl-i devletle mu’ammer eyleyüp  
Göstere sultân-ı dehre pîr-i Rabbü'l-‘âlemîn

Lâle-i âsârun oldu çünkü Vehbî şeh-pesend  
Sen de tarh-ı ârzû-yı lâlezâr it ba'd-ezîn

SVD, s.91,13

1

Şeb-i 'iyd içre kandîl zeyn olup şehrün menârında  
Hazan faslı çerâğân oldu rahmet lâlezârında

2

Çiçek gibi tonandı her menâre âl kandîller  
Nihâl-i ergavân açıldı 'iydün nev-bahârında

3

Murassa' nahle döndi her menâre gice zînetle  
Zifâf-ı 'iyd için sûr oldu İstanbul diyârında

SVD, s.102

1

Bağteten sâbit olup gurre firâşında imâm  
Hâb için yatmış iken etdi terâvîhe kıyâm

2

Baş kaldırımadılar ögleye dek uyhudan  
Yevm-i sek zevkîna hâzırlanan ahbâb-ı kirâm

3

Serdi-i fasl-ı bahâr etmiş iken tab'a eser  
Ataş-ı rûze ana kıldı mükâfât tamâm

4

Şu soğuk günlere bir pâre ısındırdı bizi  
Bir gün evvel erişüp geldi hele mâh-ı siyâm

5

Pâsban verdi kudûmiyle cevâb eyleyene  
Ramazan geldi mi âyâ diyerek istîfhâm

6

Çeşm-i Zerkâ-yı Yemâmeyle mi bakdı bilmem  
Nazâr-ı şâhîde ahsentü zihî dikkat-i tâm

7

Bilemem ben de ki şâhidde mi takvîmde mi  
Hele bir kizb var ortada budur sîdk-ı kelâm

8

Ehl-i keyfin birisi der ki behey sultânım  
Aydın ay bellü hesâb olmadı sha'bân tamâm  
s.44-9

Bir kiki meblağ-ı berş ile urup öldürecek  
Geldiler eylediler böyle cihâni sersâm

10

Olacak oldu heman çâre ne şimden sonra  
Edelim hükm-i kazâ destine teslîm-i zîmâm

11

Şevkîmiz şimdi ana düşdi ki in-şâ'allah  
Ola sıhhâtle selâmetle meh-i rûze tamâm

12

Kıla erbâb-ı dili âb-ı hayâta sîr-âb  
Erişüp Hızr gibi âh mübârek bayrâm

13

İbtidâ ıyd gün icrâ-yı merâsimle geçüp  
Gecesi dahı olup maslahat-ı hâb tamâm

14

Çün ikinci gün ola böylece ahd eylemişdim  
Yine sabr eyleyim ol gün ne direng ü ârâm

15

Çekdürüp pek seherî doğruca Sa'd-âbâda  
Tutayım zinde iken cennet-i a'lâda makâm

16

Varayım hâk-i tarab-nâkine yüzler süreyim  
Bir gün olsun alayım bâri felekden bir kâm

17

Havzdan kevser-i pâkizeyi nûş eyleyeyim  
Kasrdan bûy-ı cinânı edeyim istişmâm

18

Iyd ola fasl-ı bahâr ola da Sa'd-âbâdin  
Zevkini eylemeyim sıhhât olur bana harâm

19

Hürrem-âbâda varınca gideyim zevrak ile  
Bî-kusûr eyliyeyim seyr-i kusûru itmâm

20

Bir münâsibce refîk ile girersek kayığa  
Şevk ile kullanırız gayri bizimdir eyyâm

21

Sonra havzın öte yanına çıkışup zevrakdan  
Bir dîrah altına ferş eyliyeyim bir ihrâm

ND, s.43-10

### **Iydîyye Der Teşekkür-i Dâmen-bûs-ı Hazret-i Sultân Ahmed Be-Emr-i Hümâyûn**

1

Sabâh-ı ıyd kim 'âlem olup feyziyle nûrânî  
Sadâ-yı kûs u şevket eyledi pûr-çarh-i gerdânı

2

Sarây-ı şehriyâr-ı 'âlem oldu maşrik-ı ikbâl  
Gelüp hep hâk-bûsa devlet-i 'ulyânın erkânı

3

Kuruldu taht-ı 'âlî-baht tarz-ı dil-pesend üzre  
Döşendi pîşgâha ol murassa' ferş-i hâkânî

4

Hezârân zîb ü ziynet sad hezâran ferr ü şevketle  
Cülûs etdi çıkışup dehrin şehenşâh-ı cihânbânı

5

Yesârında durup şehzâdeğân 'izz ü sa'âdetle  
Sipîhr-i haşmetin her biri oldu mihr-i tâbânı

- 6  
Denür sâhib-kırânın çârdır yanında şemşîri  
Görüp şehzâdegânı anladım bu râz-ı pinhâni
- 7  
Mu’ammer eylesin yavuz nazardan saklasın Mevlâ  
Ki anlardr binâ-yı ‘izz ü şânın çâr erkâni
- 8  
Yemîninde dururdu hâtemâsâ âsaf-ı ekrem  
Olup rûh-ı mücessem ‘âlemin gûyâ nigehbâni
- 9  
Vezîr-i pür-himem Dâmâd İbrâhim Pâşâ kim  
Eder İbnü'l-‘Amîdi dergeh-i cûdunda derbânî
- 10  
Cenâb-ı sadr-ı a'zam gûiyâ tefsîridir anun  
Şehenşâh-ı cihan bir mushaf ammâ resm-i ‘Osmânî
- 11  
Erişmiş olsa bu vakte ‘Alî Şîr-i Nevâyî ger  
Olurdu ol hidîv-i ekremin bî-şübhe sekbâni
- 12  
Vezîr-i a'zamın da ‘izz ü devletle yemîninde  
Dururlardı şehenşâh-ı cihânbânın vezîrânı
- 13  
Durup ol çâr-destûr-ı giran temkîn-i vâlâ-câh  
Ederler hîfz içün vefk-ı murabba şâh-ı devrânı
- 14  
Birisi mesned-ârâ-yı Kapudânî saâdetle  
Üçü ol şehriyâr-ı ‘âlemin dâmâd-ı zî-şâni
- 15  
Sütûr-ı nûsha-i devlet gibi şâhın kafâsında  
Durur cümle ağâyân-ı harîm-ı hâs-ı sultânî
- 16  
Bu dârâtı temâşâ kıldı çün kim bende-i nâ-çîz  
Celâlet pertevinden hîrelendi çeşm-i hayrânı
- 17  
Mehâbet bir tarafdan bir tarafdan şerm ile haclet  
Gelüp dem-bestे vü lâl eylediler tab'-ı nâlânı
- 18  
Sürüp yüz hâk-ı pâye yek-be-yek erkân-ı ‘izz ü câh  
Kuruldu haşmet ü şevketle divân-ı Süleymânî
- 19  
Durup tertîb ile yerli yerinde ehl-i mansîb hep  
Tamâm oldunda dîvân-ı felek-‘ünvânın erkâni
- 20  
Cenâb-ı şeyhü'l-islâm-ı şerîf-atvâr-ı sa'd-âsâr  
Ki şâkird etmeğe etmez tenezzül Mirzâ Cânı
- 21  
Ulûm-ı Bû Hanîfeyle derûn-ı sînesi memlû  
Vera'la vech-i pâki subh-ı sâdîk gibi nûrânî
- 22

- Anun ardından biçil-cümle sudûr-ı âsman-pâye  
 Ki ‘ilm ü fazl ü takvâ gevherinin her biri kânı  
 23  
 Gürûh-ı dâ’iyan bir bir öpüp dâmân-ı iclâli  
 Hele ol devlet-i ‘ulyânın oldum ben de şâyâni  
 24  
 Şehensâhâ hidîvâ şîhriyârâ âsman-kadrâ  
 Bu devletle bu ‘abd-i kemterin sebk etdi akrânı  
 25  
 Sa’âdetle hitâb etdik ki geldin cümleden sonra  
 Efendim kıldı ihyâ nutk-ı can-bahşın dil ü cânı  
 26  
 Cemâl-i pâkin sâ’irden artuk görmek ister dil  
 Aceb mi cümlesinden sonra bûs etsem o dâmânı  
 27  
 Ne mümkünkindir kasîdeyle teşekkür böyle eltâfa  
 Yerin bulsun deyü hünkârimin ammâ ki fermâni  
 28  
 Bu gûne bir kasîde söyledi vasf-ı şerîfinde  
 Nedîmâ benden alup destine kilk-i dür-efşâni  
 29  
 Eyâ iklîm-i pür-tekrîm-i İslâmın nigehbâni  
 Bu kişi görememişdir sen gibi sultân-ı zî-şâni  
 s.50-51  
 Şehensâhâ egerçi ‘âlemin eyyâm-ı ‘adlinde  
 Sabâh-ı iyd ile hem-pâyedir her vakt ü her âni  
 52  
 Velîkin bu mübârek iyd dahı eyleyüp teşrif  
 Sitanbûlun ferahla iyd-ber-iyd oldu her yanı  
 53  
 Binüp sad ‘izz ü nâz ile semend-i şûh-reftâre  
 Güzeller Atmeydânında alır şimdi meydâni  
 54  
 Husûsa Hazret-i Eyyûb ile meydân-ı Top-hâne  
 Birer takrîb ile elbette cezb eyler cüvânâni  
 55  
 Firâz-ı Üskûdarın bu’dı vardır gerçi kim ammâ  
 Yine inkâr olunmaz Hak bu kim anun da seyrâni  
 56  
 Ya Sa’d-âbâd-ı dil-cûnun efendim sorma hiç vasfin  
 Kulun bir vech ile ta'bîre kâdir olmazam anı  
 57  
 Müferrih gam-zedâ hâtır-güşâ dil-cû vü rûh-efzâ  
 Temâşâsı muhassal mest ü hayrân eyler insâni  
 58  
 Biçinmiş bağlar iydiyye cümle fistıkî atlas  
 Sarılmış başa nefîşî şâlini serv-i hîrâmâni  
 59  
 Gümüş renginde bir dîbâ biçinmiş cedvel-i sîmîn

Velîkin hâre gibi mevci var şeffâf u nûrânî  
 60  
 O dîbâ âb-şârin dahı egninde heman farkı  
 Bunun mevci biraz sık anun ise kaddi tûlânî  
 61  
 Yine ıydîyye bahşîşler verüp fevvâre-i dil-cû  
 Dem-â-dem etmede etraf-ı havza sîm-efşâni  
 62  
 Şehenşâhâ bu ıyd eyyâmi cümle kulların çunkim  
 Şeref-yâb oldu pâ-bûsunla buldı ‘izzet ü şâni  
 63  
 Ya Sa’d-âbâd dahı çekmede hasret pâ-bûsâ  
 Anun hakkında da icrâ kıl ol lûtf-ı firâvâni  
 64  
 Buyur ol cây-ı dil-cûyu ser-efrâz eyle lûtfunla  
 Hemîşe hem-rikâb olsun sana te’yîd-i Rabbânî  
 ND, s.46,11

### **Kasîde der-vasf-ı şehzâdegân-ı Sultân Ahmed**

13  
 Zâtın cihânın zîveri kân-ı mekârim-perveri  
 Ol kânın olmuş gevheri şehzâdegân-ı pür-hâsem  
 14  
 Sultan Süleymân-ı zaman ‘izz ü şan gül-gonce-i nahl-ı himem  
 Nev-nahl-ı bâğ-ı ‘izz ü şan gül-gonce-i nahl-ı himem  
 15  
 Şekl ü şemâ’ilde heman gûyâ pederdir bî-güman  
 Ol Sâni-i sâhib-kiran ol beççe-i şîr-i üçem  
 16  
 Bârî hatardan saklasın yavuz nazardan saklasın  
 Dâ’im kederden saklasın kîlsin tebessüm dem-be-dem  
 17  
 Sultan Muhammed Hazreti gûyâ melekdir sûreti  
 Ol taht u tâcın ziyneti ol dürr-i yektâ-yı kerem  
 18  
 Zât-ı güzînin seyr eden vech-i mübînin seyr eden  
 Nûr-ı cebînin seyr eden mehdîr deyü eyler kasem  
 19  
 Mânend-i mihr-i tâbdâr devletle bulsun iştihâr  
 Haşmetle olsun ber-karâr ‘izzetle olsun muhterem  
 20  
 Şehzâde Sultân Mustafâ gül-gonce-i bâğ-ı ‘ulâ  
 Hâmem olur bülbül-nevâ evsâfin etdikçe rakam  
 21  
 Ol gevher-i pür-tâb u fer kim rûyuna etse nazar  
 Şerm ile ruhsâr-ı kamer gül-gûn olur hem-çün bakam  
 22  
 Devletle olup kâm-bîn ‘izz ü sa’âdetle karîn  
 Olsun hatâlardan emîn mânend-i âhû-yı harem

s.53-23

Mâh-ı nev-i iyd-ı sa'îd nev-nahl-ı gülzâr-ı ümîd

Ya'nî ki Sultan Bâyezîd ârâyış-ı hayl ü haşem

24

Fass-ı nigîn-i saltanat nûr-ı cebîn-i ma'delet

Hurşîd-i 'âlî-menzilet şehzâde-i nikû-şiyem

25

Dâ'im ferâğ-ı bâl ile handân olup ikbâl ile

Cemşîd-veş iclâl ile süesün cihanda 'iyş u dem

26

Sultan Nu'mân-ı cihan şehzâde-i vâlâ-mekân

Hurşîd ile ham-âşıyan mâh-ı münevverle behem

27

İkbâl ü şevket dâyesi 'izz ü sa'âdet vâyesi

Mecd ü şeref pîrâyesi nâzende âhû-yı harem

ND, s.52,12

### Iydiyye Der-Vasf-ı Sadr-ı a'zam İbrâhim Pâşâ

13

Iydiyye câmelerle çıkışup seyre dilberân

Uşşâkın etdiler yeniden hâlini yaman

14

Bir bûse verdi bana ağız miskidür deyü

Bir tatlı dilli câna yakın tîfl-ı dilsitân

15

Kasr-ı cinâna azm edelim sevdığım dedim

Ol hûrveş dedi ne durursun aman hemân

16

Görmüş mü kimse Cedvel-i Sîmin nazîrini

Dil-berler atsa seyrine anun aceb mi cân

17

Havzın safâsını edemem hiç sana beyân

Düştük bugün o şûh ile zevrakda yan-be-yan

18

Besdir ki geçdi cânimiza rûzenin gamı

Cîsr-i Sûrûrdan geçelim bâri bir zamân

ND, s.90-24

### 'Iydiyye

2

Ülfete cevan gibi güzel seyrine gitdi

Gel 'iydgehe eyle temâşâ-yı zemâne

8

Top şenliği var makdem-i şâhenşeh-i 'iydde

Hep toptolu halk ile zevâyâ-yı zemâne

SVD, s.168

### **Kasîde-i ramazâniyye der-sitâyiş-i dâmâd ibrâhîm paşa**

1

Hurd u hâbî şeb u rûz eyledi rindâne hîrâm  
Giceyi gündüze katup gelelü mâh-ı siyâm

2

Şimdi ger mistaba bir savma'a-i zühd oldı  
Sofralar eyledi seccâdeye teslîm-i makâm

SVD, s.175

### **Kasîde-i garrâ der-sitâyiş-i İbrâhim paşa**

13

İkbâlün ile lâle-i feyz-i Hudâ gibi  
Hem-seng-i şeb-çerâgdur ezhâr-ı ma'rifet  
s.183-23

Ammâ sudûr-ı sâlifeden bir vezîre de  
Olmadı rûzi sana olan feyz-i mevhîbet

24

Şeh-zâdelerle sünnet olup necl-i emcedün  
Tîfl iken itdi pâdişeh ile musâhabet

SVD, s.182

### **Târîh berây-ı hitân mehmed bin mahdûm sadr-ı müşârûn-ileyh bâ-şeh-zâdegân hazret-i sultân ahmed hân-ı sâlis**

1

Âsaf-ı hâkan-ı İbrâhim Paşa kim odur  
Şimdi dünyânun veliyy-i ni'met-i bî-minneti

2

Eşref-i halk eyledikçe ehl-i şer' ü sünneti  
Hakk mu'ammer eyleye mahdûm-ı sâhib devleti

3

Sûr-ı pâk-i meymenet-efzâ-i Sultân Ahmedî  
Gül-sitân-ı 'âlemün oldunda zîb ü zîneti

4

Eyledi şehzâdegân-ı dâver-i İslâm ile  
Sünnet-i mîr-i celîlü'l-kadr-i ekrem niyyeti

5

Dâ'im etsinler müşerref pâdişâh ile vezîr  
Biri taht-ı şevketi birisi sadr-ı devleti

6

Eyleye âyîn-i sünnet şehzâdegânla ala  
Bu hitân-ı pâk-i mahdûm-ı veliyy-i ni'meti

7

Bu server-i ehl-i behcet âsârun bütün ehl-i sühan  
Düşmesinler fikrine hiç çekmesinler zahmeti

8

Ref'-i tekbîr-i du'a edip dedi târîhini  
Gel edâ kıl hükm-i Ahmeddir Muhammed sünneti

ŞD, s.237, 77

4

İdüp tertîb-i dîvan pâdişehe nazm-ı umûr itsün  
Vücûdun ana rûh-ı ma’ni-i beytü'l-kasîd olsun

5

Müderrisler gelüp bûs eylesünler zeyl-i ihsânun  
Senün zât-ı şerîfün zîb-i sadr-ı dâd u dîd olsun

6

Kılup ‘örfe ri’âyet idelüm biz ‘iydüni tebrîk  
Senün de üstümüzde sâye-i lutfun medîd olsun

SVD, s.221

### **Sûriyye berây-ı hitân-ı şeh-zâdegân-ı sultân ahmed hân**

33

Şeh-zâdelerini sünnet itdi  
În’âm ile şukr-i ni’met itdi

34

Çün müsta’id oldılar hitâna  
Sûr eyledi şâh-zâdegâna

35

Oldukda be-ittifâk-ı tedbîr  
Menzilgeh-i sûr-ı sâha-i tîr

36

Oldı o fezâ misâl-i gülşen  
Çâder çiçeği ile müzeyyen

38

Halk akdı ana misâl-i enhâr  
Oldı meydan çü bahr-i zehhâr

39

Âdem deryâsı oldı sahrâ  
Her hayme birer cezîre gûyâ40  
s.301-40

Hurşîd ile meh degül nûmâyân  
Sini dizilüp şebân u rûzân

41

Bir gûne ziyâfet itdi halka  
Kim sofra çekildi şâm u şarka

42

Meydanda pîş-gûn felekler  
Hidmetde zülüflüdür melekler

43

Şems ile kamer degül nazarda  
Tableyle durur pilâv ü zerde

44

Sakâlik idüp sehâb-ı mumtîr  
Kırbayla ziyâfete su taşır

50

Bu berk midür k’ olur sebük-tâz  
Can-bâz mı yohsa hatva-perdâz  
s.302-54

Seyyâre-feşân olup fişekler  
Çün berk-i cehân idi tüfekler  
55  
Oynardı kılıçla berk-i çâlâk  
Birbiri içinde çetr-i eflâk  
56  
Ebr ile idüp reşâşe-pâşî  
Çerh oldu meger tulumcı başı  
57  
Kal'a yüriyipnezâket ile  
Kal'-i cebel oldu himmet ile  
58  
Meydân olup ‘arsa-i kıyâmet  
Tağlar mı yürür nedür bu hâlet  
59  
Ol sûregeh içre nahl-ı sûrî  
San Tûr'da gül-nihâl nûrî  
60  
Üstindekijale-dâr u dil-cû  
Gül müşrebedür cil akçe memlû  
61  
Cündîler iderdi germ-tâzî  
Manend-i şühub cirîd-bâzî  
62  
Atlu yaya itdi ‘arz-ı cevlân  
Hayyâl-i hayâle kaldı meydân  
63  
Anlar da çıkışup birer ikişer  
Hâme idi edhem-i muzammer  
64  
Her nev-heves itdi ‘arz-ı cünbüş  
Düşdi yola leng ü lûk ü dah cuş  
65  
Ağaçdan at idi kilk-i bârîk  
Oğlancık oyunçağı değilül lîk  
66  
Meydânı tehî sanup atıldı  
Kec tîr gibi ayakda kaldı  
s.303-67  
Târîh diyüp derî vü tâzî  
Zu'mînca iderdi meşk-bâzî  
68  
Hâmeyle olurdı rahş-rânî  
Tiryâki koşusu sanma anı  
69  
Vehbî ile Râşid-i sebük-tâz  
İtdi kasabât-ı sebki ihrâz  
70  
Meydânı bir iki kimse aldı

- Gayrileri sâye gibi kaldı  
71  
Rûz âhir olup bu hâletiyle  
Şeb geldi nehâr sûretiyle  
72  
Çün mihr-i vücûd-ı şâh-ı fîrûz  
Tahti Hamel eyledi şebi rûz  
73  
Meş'aller olup çü mihr-i enver  
Oldı gice gündüze berâber  
74  
Kandillerin eşi'asından  
Şeb oldı misâl-i subh-ı rûşen  
75  
Gice yem-i nûr idüp telâtum  
İtdi karayı nezâreden güm  
76  
Çıkmasa seher güneş bürûza  
Mehtâb-ı fişek bes idi rûza  
77  
Cûş itdi tenûr-ı âb-ı âteş  
Çâder fişeği habâb-ı âteş  
78  
Pîrâmenine şerâre düşdi  
Eflâkün etekleri tutışdı  
79  
Püskürme fişekle oldı mahsûs  
Sad-reng misâl-i dûm-i tâvus  
80  
Oldukça hevâyi âsuman-rev  
Pertâbı virürdi kavse pertev  
s.304-81  
İndükçe zemîne nâgehânî  
Olurdı kazâ-yı âsumânî  
82  
Kıldıukça fişek dolâbı devrân  
Delv-i feleği iderdi hayrân  
83  
Döndükçe garîb tâb virdi  
Bustân-ı safâya âb virdi  
86  
Çok ok fişeği zuhûr iderdi  
Behrâm'a sipihri gûr iderdi  
87  
Ejder fişek-ile oldı her şeb  
Sandûkî fişek çü burc-ı 'akreb  
88  
Âteş saçar idi ejderağzı  
Fîskiyyeler idi ejder ağzı

89

Çün koç fişegi iderdi natha  
Eylerdi Hamel çü Sevr sayha

90

Kestâne fişekleri husûsâ  
Kızmış turamaz yirindeaslâ

91

Sıçrar çabalar misâl-i duhter  
Kestânesi çatlamışa benzer

92

Reşk idüp ana niheng-i bahrî  
Kat kat boğılur fişeng-i bahrî

93

Humbâra hod itdi halkı mebhût  
Hâvanda tutışdı sanki bârût

94

Hâvanlar olup çü havz-ı sersâr  
Fiskiyyedür anda cûş-ı envâr

95

Gurre mi şeb-i siyehde dâ'ir  
Çekdürme midür karada sâ'ir

96

Elhâsil olup garîb seyrân  
Bu sûri görenler oldu hayrân

SVD, s.300

### **Târîh berây-ı sûr-ı hîtân-ı şeh-zâdegân-ı Sultân Ahmed Hân**

‘İzzetâ sûr-ı hîtânun didiler târîhini

Şâh-zâdegâna şeh sûr-ı hümâyûn eyledi (1132)

İAPD, s.133-12-11

### **Târîh berây-ı sûr-ı humâyûn**

1

Cenâb-ı Hazret-i Hân Ahmed-i Gâzî şehinşâhun  
Hudâ sad şevket ü haşmetle itsün ‘ömrini müzdâd

2

Süleymân-ı zamân şeh-zâdesinün kihterânıdur  
Selâtîn-i Muhammed Mustafâ vü Bâyezid-emcâd

3

Mu’ammer ide Hallâk-ı cihân ol ercmendânun  
Zamân-ı şevketi sûr-ı hitâna buldu isti’dâd

4

O şâhenşâh-ı mülk-ârây-ı takvâ itmeyüp te’hîr  
Murâd itdi ola i’lân-ı sünnet bir düğün bünyâd

5

Müheyâ itdiler Meydân-ı Tîr-i fûshat-‘unvânı  
Kemâl-i ziynet ile dâr mâ-dâr oldu sûr âbâd

6

Kurıldı çetr-i şâhensâh-ı ‘âlem tekyegâhında  
 Öninde bârgâh-ı sadr-ı vâlâ-yı kerem-mu’tâd  
 7  
 Cenâb-ı sadr-ı a’zam hazret-i dâmâd-ı sultânî  
 Odur şimdi iden cûd u kerem vâdîsini îcâd  
 8  
 Bu kâr-ı sûra sâhib-devlet-i İbrâhîm Paşanun  
 Dakâyık-senc-i tab’-ı mü-şikâfidur yine üstâd  
 9  
 Hiyâm-ı ehl-i dîvân ol fezâ-yı eyledi tezyîn  
 Ne mümkünkindür ki tasvîr ide resmin hâme-i Bihzâd  
 10  
 Kemân ebrûlarun menzil be-menzi kesretin gördü  
 Nice reşk itmesün meydân-ı tîre Halluh u Nevşâd  
 11  
 Bu bir ‘âlî düğün kim görmedi çeşm-i cihân hergiz  
 Tevârîh-i selef itmiş değil evsâf-ı mislin yâd  
 12  
 Gören meftûnolur her nahl-i sûr-i hayret-efzânun  
 Yanında serv yâd olmaz perîşân-hâlidür şimşad  
 s.123-13  
 Hüner göstermek için ihtirâ’ı her bir esnâfun  
 Garâ’ib san’at-ı nâ-dîdesin mümkün değil ta’dâd  
 14  
 Nevâzişler görüldi da’vet ile itdiler ikrâm  
 Mevâlî vü müderris oldı dâmen-bûs ile dil-şâd  
 15  
 Yedi binden ziyâde sünnet oldı zümre-i eytâm  
 Ki oldı her biri ilbâs u ihsânlar ile dil-şâd  
 16  
 Simât-ı ni’meti yir yir döşendi sahn-ı meydâna  
 Gedâ vü agniyâdan yok tena’um itmedük efrâd  
 17  
 Bu sûr-ı ‘âlem-ârâya melekler itdiler tahsîn  
 Pür itdi ‘âlemi hengâme-i sît-i mübârek bâd  
 18  
 Bulup sünnet yirin telmîh ile Kâmî didi târîh  
 O şehbâz-ı hümâ-cûy üsküfin itdi hümâyûn bâd (1132)  
 KD, s.122

**Târîh Berây-ı vilâdet-i şeh-zâde ‘Abdü'l-hamîd**  
 Yazdum o demde ‘İzzetâ tebşîr için târîhini  
 Geldi vücûda sulb-i Ahmed Hân’dan ‘Abdü'l-hamîd (1137)  
 İAPD, s.116-1-16

**Târîh berây-ı Dâmâd-şüden-i İbrâhîm Paşa**  
 Yâ llâhî sen mübârek eyle târîhin didüm  
 Oldı İbrâhîm Paşa sıhr-ı sultân-ı cihân (1129)  
 İAPD, s.132-10-19

III. Ahmet ve sadrazam Damat İbrahim Paşanın atış talimleri yaptıklarını tarihlerden ve dönemin şairlerine ait divanlardan öğrenebilmekteyiz. Döneme ait bütün hususiyetler olduğu gibi bu olay da edebi metinlerde yerini almıştır. Çünkü şair yaşadığı mekanı ve gördüklerini şiirine konu etmektedir.

### **Târîh-i tûfeng-endâhîn ve zer-şikesten-i Ahmed Hân-ı Sâlis**

1

Cehan-bân-ı mu'azzam Cem-hâsem şâhenşeh-i 'âlem  
Ki şân u şevketi kem-nâm ider ferr-i Ferîdûn'ı

2

Şehenşâh-ı sipihr-evreng Sultân Ahmed-i Sâlis  
Ki der-bân eylemez dergâhına Keyvan gerdûnı

3

Hudâvend-i Kadîr-kudret ki her ne kâra 'azm itse  
Delîl olur ana te'yîd-i Bârî 'avn-i bî-çûnî

4

'Îlâve eylemiş Hak 'unsur-ı îcâdına anun  
'Atâ-yı Ca'fer'i hilmi Reşîd-i 'afv-ı Me'mûn'ı

5

Yetişmez masraf-ı yek-rûzesine itseler farzâ  
Zamîme dahme-i Eefrâsiyâb'a mâl-ı Kârûn'ı

6

O sultân-ı Süleyman-bârgeh mânenede-i hurşîd  
Biniş takrîbi ile geşt iderken Deşît-i Hâmûn'ı

7

Müşerref eyleyüp günlerde bir gün bu ferah-câyı  
Nişâna kurşun atmak istedi tab'-ı hümâyûnî

8

Firengi bir zer âmâc itdi seksen beş adım yirden  
Tûfeng-i zer-nişanla bu mahalden atdı kurşunu

9

Tabanca çakdı bozdı çihre-i tasvîr-i Çâsârı  
Göz irmez yirde iken dîdesinden urdu mel'ûnî

10

'Aceb kundak bırakdı hâne-i sâmân-ı a'dâya  
Bu fâl-ı hayr eritdi kurşun-âsâ düşmen-i dûnî

11

Her adım başına bir kal'a almaga nişandur bu  
Nice zâhir olur seyr eyle kevn-i sırr-ı meknûnî

s.340-12

Tûfeng alup atarken pâ-nihâne olduğu yirde  
Nişangâha mukâbil dikdiler bu seng-i mevzûnî

13

Tûfeng atmakla kazdı sikkeyi mermerde taş dikdi  
Hatâdan saklasun Hak pâdişâh-ı rub'-ı meskûnî

14

Biri birinden a'lâ iki târîh ile resm itdi  
Kemîne bendesi Vehbî bu beyt-i tâze-mazmûnu  
15  
Tüfengin eyledi zer-dûz Sultân Ahmed-i Cem-câh  
Dilüp bir dâne ile eyledi yüz pâre altûni  
SVD, c.II, s.339

**Târîh be-her feşân-zeden dâmâd-i ibrâhîm paşa der-sâhil-serây-ı bahâriyye der-**  
**'ahd-i ahmed hân**  
Cün tüfeng-endâz olup âsaf yine ikbâl ile  
Kıldı sad pâre sekiz yüz kırk adımda üç sebû  
ŞD, s.213, 52-8

**Târîh berây-ı tüfeng-endâhten-i şehenşâh-ı cihân Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis**  
Bu gûne san'at-ı menkûta birle söyledüm târîh  
Tüfngle urdu Sultân Ahmed Efrençî bir altûna (1135)  
İAPD, s.138,14-27

Lale Devri’nde İstanbul’da yaşamış ve İbrahim Paşa ile III. Ahmet’in ziyafetlerinde ve meclislerinde kendilerine yer bulabilmiş olan şairlerin şiirlerinde görmekte olduğumuz bir husus da insanın şîrlere somut olarak girmesidir. Şiirlerde sosyal hayattan izler taşıyan beyitlere sıkça rastlanmaktadır. Bazen bir kadının elbisesi tarif edilirken bazen de bu dönemin ziyafetlerinden eksik olmayan müzikle ilgili hususiyetler beyitlerde ifade edilmektedir. Yaşanan hayatı ait bazı âdetler, makam ve müzik aletlerinin isimleri, mesire yerleri hep bu döneme ait olan özellikler artık yaşadığı hayatla daha sıkı bağlar kuran şairlerin şiirlerindedir. Aşağıda vermiş olduğumuz örnekler o döneme ışık tutması bakımından önemlidir:

Her dem ol perî kemâni çalar  
Hânmân-ı dili nihânî çalar  
KD, c. II, s.178,62-1

Zevklendik gece tanbûru biraz söyletdik  
Mutribin inmedi zâlim ser-i zânûsundan  
ND, s.204,4-2

4  
O şûh-ı lâle haddin sâk-i sâfin eyledim teşmîr  
Çerâğan etmeğe bir şem'-i kâfûr eyledim peydâ  
5  
Edip bûs-ı kenâra verziş-i devr-i revân Şâkir  
Makâm-ı Bûselikde fasl-ı meşhûr eyledim peydâ  
ŞD, s.121,2

Şeh-i bahâr geçer Kâmiyâ bu gülşenden  
Güzergehinde n'ola olsa akça yağması  
KD, c. II, s.268,219-6

II

O tifl-ı nâzı gördüm rûyuna hurşîd eser etmiş  
Haberdâr olmamışdım sonra bildim n'eylemiş n'itmış  
Meğer zâlim kaçup tenhâca Sa'd-âbâda dek gitmiş  
Temâşâ eylemiş âlâyını şevketlü hünkârin

III

Gezermiş kasrın etrâfında yer yer tâze meh-rûlar  
Mükahhal gözlu şîrîn sözlü leylî yüzlü âhûlar  
Heman alkış sadâsin andırırmış çağlayan sular  
Ederlermiş du'âsin pâdişâh-ı ma'deletkârin

ND, s.255,29

Göksu bir nâ-hoş havâ şimdi Çubuklu pek zihâm  
Sevdiğim tenhâca çekdirsek mi Sa'd-âbâda dek

ND s.306,60-4

Eywâh o üç çifte kayık aldı karârim  
Şarkı okuyup geçdi bir âfet var içinde  
ND, s.350,145-3

Zevk-bahş-ı hâb-ı nûşin fikr-i la'lindr senin  
Gül-şekersiz kahveyi erbâb-ı dil nûş eylemez  
ND, s.298,48-2

Giymiş ol rûh-ı musavver kırmızı canfes kabâ  
Lâleveş gördüm seher açıldı gülşenden yana  
Cism-i pâkine münâsib gelse olurdu sezâ  
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen  
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonce-dehen  
ND, s.239-V

Dil senin sohbetine tâlib ü râgîbdır pek  
Şevkımız tal'at-ı pür-nûruna tâlibdir pek  
Hele Top-hâne günü olsa münâsibdir pek  
Gel benim kaşı hilâlim bize bir ıyd edelim  
ND, s.250,24-IV

II

Dem urup 'uşşâkdan meclisde şimdi sad hezâr  
Nagme-i pür-sûz ile dildâra göster nakş u kâr  
Çok da tatvîl itme gerdâniyyede eyle karâr  
Bûselik faslin tamâm it kim sabâ eyyâmıdur

III

Zevk-ı sohbet kişdadur gerçi bahârun nâmi var  
Subhi var ise anun ammâ bunun ahşâmi var

Her işün bir vakti herbir ‘âlemün hengâmi var  
Şimdi dil-berlerle evde inzivâ eyyâmıdur  
İAPD, s.260,1

Yârüm hediyye-i ramazâniyye gönderüp  
Resm-i vefâyı eyledi icrâ cihân cihân  
Bizden dahı o yâr-i sadâkat-me’âba kim  
Olsa n’olabecâ-yı hediyye revân revân  
İAPD, s.266,6

Bir yire geldi iki sûrun didüm târîhini  
Oldı İbrâhîm Paşa şimdî dâmâd u nedîm (1129)  
KD, s.115,18

Gûş idince sadra teşrifin didüm târîhini  
Oldı İbrâhîm Paşa mühr ile âsaf-cenâb (1130)  
KD, s.117,11



## **SONUÇ**

1718-1730 tarihleri arasında kalan ve kaynaklarda Lale Devri ismiyle anılan 12 yıl Osmanlı'nın batılılaşma tarihi açısından önemlidir. Lale Devri bilim ve kültür alanında birçok yeniliğe sahne olmuştur. İlk defa yabancı ülkelere bu dönemde sefirler gönderilmiş; bu sefirlerden gönderildikleri ülkenin eğitim sistemi, askeri yapılanması ve teknolojisi hakkında bilgi edinmeleri istenmiştir. Değerli eserler teşkil ettirilen tercüme heyetleriyle Osmanlıca'ya aktarılmış, matbaa açılarak kitap basılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde kağıt, çini, hatayî (kumaş türü) ve çuha fabrikaları üretime geçmiştir. Tulumbacılar Ocağı kurulmuş ve mimari alanda Fransa'ya gönderilen sefirimiz Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin getirdiği saray planlarından hareketle bir inşa faaliyeti başlatılmıştır.

Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve Sultan III. Ahmet'in sanata ve edebiyata verdikleri değer bu dönemde edebî hayatın canlanması neden olmuştur. Padişah ve Sadrazamın etrafında ilim adamları ile şairlerden oluşan topluluk çıragan eğlenceleri, Sadâbâd'da verilen ziyafetler ve helva sohbetlerinde daima hazır bulunmuştur. Bir önceki yüzyılda özellikle Sabit'in şiirlerinde kendisini gösteren mahalli unsurlar ve Nabi'nin şiir dilinde sadeleşmeyi öngören fikirleri bu dönemde ortak bir paydada birleşmiştir. Önceki yüzyıllara nazaran sadeleşen ve konularını günlük hayattan alan bir şiir dili karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde şair, gezdiği mesire yerlerini, katıldığı ziyafetleri, giysileri, gündelik hayattan aldığı manzaraları şiirine malzeme yapmıştır.

Döneme ait bazı hususiyetlerle ilgili bilgilerin verilmesinin ardından eser ve yaşanılan dönem arasındaki ilişkinin dikkatlere sunulması amacıyla örnek beyitler metinlere eklenmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunda dönemin siyasi ve sosyal havasının edebiyat üzerinde büyük bir etkisi olduğu; yani şairin daha önceki yüzyıllardan farklı olarak somut gerçeklige şiirlerinde daha çok yer verdiği görülmüştür. Bu da edebiyatımız için büyük bir merhale olmuştur.

## KAYNAKÇA

- Adıvar, A., 1991, *Osmancı Türklerinde İlim*, Remzi Kitabevi, İstanbul.
- Ahmed Refik [Altınay], 1331, *Lale Devri*, İstanbul.
- Ahmed Refik, 1973, [Yayına Hazırlayan: H. A. Diriöz], Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, Ankara.
- Ahmet Refik, [Yayına Hazırlayan: D. Gürlek], 1999, *Osmancı Alimleri ve Sanatkârları*, Timaş Yayınları, İstanbul.
- Ahmet Refik, 1917, “Sa’dâbâd”, *Yeni Mecmua I*, İstanbul, s. 209 – 212.
- Ahmet Refik, 1988, *Hicri On İkinci Asırda İstanbul hayatı*, Enderun Kitabevi, İstanbul.
- Akbaş, İ. H., 1966, *Lâle*, İstanbul.
- Aktepe, M., 1953, *Damat İbrahim Paşa Devrinde Lâle*, Tarih Dergisi c.IV, sayı 7 ayrı basım, İstanbul.
- Aktepe, M., 1954, “Damat İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dâir bir Vesika”, *Türkiyat Mecmuası c. 11, sayı: 115*, İstanbul, s.115-130.
- Aktepe, M., 1958, *Patrona İsyani*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
- Aktepe, M., 1960, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Ait İki Vakfiye”, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi XI*, İstanbul, s.149 – 160.
- Aktepe, M., 1989, “III. Ahmed”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, c.2, İstanbul
- Aktepe, M., 1993, “Damat İbrahim Paşa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, c.8, İstanbul.
- Aktuğ, İ., 1993, *Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi*, Kültür Bakanlığı Yayınları:1405, Ankara.
- Ali Seydi Bey, [Yayına Hazırlayan: N. A. Banoğlu], (tarihsiz), *Tesrifat ve Teşkilatımız*, Tercüman Yayınları 10001 Temel Eser:17.

- Arel, A., 1975, *Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarısında Batılılaşma Süreci*, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
- Aypay, A. İ., 1998, *Lâle Devri Şairi İzzet Ali Paşa hayatı- Eserleri- Edebi Kişiliği*, İstanbul.
- Ayverdi, E. H., 1950, *XVIII. Asırda Lâle*, Kemal Matbaası, İstanbul.
- Ayverdi, S., 1976, *Âbide Şahsiyetler*, Kültür Bakanlığı Yayınları 11, İstanbul.
- Ayverdi, S., 1999, *Türk Tarihinde Osmanlı Asırları*, Kubbealtı Neşriyatı: 60, İstanbul.
- Bakır, B., 2002, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Mimarısında Sivil Mimarının Etkinliği”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 320 – 333.
- Balıkhanı Nazırı Ali Rıza Bey, [Yayına Hazırlayan: N. A. Banoğlu], (tarihsiz), *Bir Zamanlar İstanbul*, Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser:11.
- Banarlı, N. S., 1997, *Resimli Türk Edebiyatı Tarihi*, 2 c., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
- Baytop, T., 1987, “Osmanlı Lâlesi”, *Lale*, sayı: 5, Türk Petrol Vakfı Yayınları, İstanbul.
- Baytop, T., 1992, *İstanbul Lalesi*, Kültür Bakanlığı Yayınları 1415, Ankara.
- Bilecik, G., 2002, “Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi”, *Türkler 10*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 764 – 770.
- Biltekin, H., 1992, *Vak'a-nüvis Râşid Efendi Ve Divanı'nın Tenkitli Metni*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayınlannamamış Yüksek Lisans Tezi.
- Boppe, A., [Çeviren:N. Y. Celbiş], 1998, *XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları*, Pera Turizm ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
- Bursalı Mehmet Tahir Efendi, [Yayına Hazırlayanlar: A. F. Yavuz, İ. Özen], 1975, *Osmanlı Müellifleri 1299-1915*, Meral Yayınları, İstanbul.
- Büyük Türk Klasikleri*, 1987, 14 c., Ötüken Neşriyat İstanbul

- Canca, G. E., 1999, *Bir Geçiş Dönemi Olarak İstanbul'da III. Ahmet Devri Mimarisi (1703-1730)*, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Coşkun, M., 2004, “Son Klasik Dönem – Nesir”, *Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 5*, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s.552 – 591.
- Çolak, S., 2002, “Patrona Halil Ayaklanması’nı Hazırlayan Şartlar ve İsyanın Pây-i Tahtaki Etkileri”, *Türkler 12*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 525 – 604.
- D'Ohsson, M., [Çeviren: Z. Yüksel], (tarihsiz), *XVIII. Yüzyıl Türkîyesinde Örf ve Âdetler*, Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser: 3.
- Dash, M., [Çeviren: Ö. Arıkan], 2000, *Lale Çılgınlığı*, Sabah Kitapları: 113, İstanbul.
- Dikmen, H., 1991, *Seyyid Vehbî Ve Divanının Karşılaştırmalı Metni*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Eldem, S. H., 1969, *Köşkler ve Kasırlar*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Rölöve Kürsüsü, İstanbul.
- Eldem, S. H., 1976, *Türk Bahçeleri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
- Eldem, S. H., 1977, *Sadâbâd*, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
- Erdenen, O., 2003, *Lâle Devri Ve Yansımaları*, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul.
- Erdoğan, M., 1962, *Lale Devri Baş Mimarı Kayseri'li Mehmed Ağa*, İstanbul Enstitüsü Neşriyatı: 48, İstanbul.
- Erol, G. C., 2002, “İstanbul’daki III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 334 – 343.
- Eyice, S., 1981, “XVIII. Yüzyılda Türk Sanatı ve Türk Mimarısında Avrupa Neo-Klasik Üslubu”, *Sanat Tarihi Yıllığı IX-X*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü, İstanbul.
- Eyice, S., 2002, “Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 284 – 309.

- Gerçek, S. N., 1939, *Türk Matbaacılığı I- Müteferrika Matbaası*, Devlet Basımevi, İstanbul.
- Gölpınarlı, A., 1955, *Divan Şiiri- XVIII. Yüzyıl*, Varlık Yayınevi, İstanbul.
- Hayta, N.- Ünal, U., 2003, *Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (XVII. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar)*, Gazi Kitabevi, Ankara.
- Horata, O., 2004, “Son Klasik Dönem - Nazım”, *Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 5*, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s.443 – 551.
- İpekten, H.-M. Özergin, 1958, “Sultan III. Ahmet Devri Hadiselerine Ait Tarih Manzumeleri”, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi c.IX, sayı: 13*, İstanbul, s. 133 – 150.
- İpşirli, M., 1987, *Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler*, Osmanlı İldi ve Mesleki Cemiyetleri, İstanbul.
- Kabaklı, A., “XVIII. ve XIX. Yüzyıllar Divan Şiiri”, *Türk Edebiyatı Tarihi*, c.2, Türk Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 719-721.
- Kartal, A., 1998, *Klasik Türk Şiirinde Lale*, Akçağ Yayınları 245, Ankara.
- Kaynarca, A. T., 2000, *Seyyid Vehbî'nin Sûrnâmesi İnceleme-Metin*, Dumluşpınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Kazancıgil, A., 2000, *Osmanlılarda Bilim Ve Teknoloji*, Ufuk Kitapları, İstanbul.
- Koçu, R. E., 2003, *Patrona Halil*, Doğan Kitapçılık, İstanbul.
- Kopuz A., 1996, *Lale Devri Bestekarları*, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Köşklü, Z., 2002, “XVII. ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi”, *Türkler 12*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s.162 – 168.
- Kut, G., 1999, “Anadolu’daki Türk Edebiyatı”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, c.1, İstanbul.

- Kutlar, F. S., 1998, “İzzet Ali Paşa Diva’nda Lale ve İstanbul lalesi İsimleriyle İlgili Bie Dizin Denemesi”, *Prof. Dr. Dursun Ali Yıldırım Armağanı*, Ankara, s.250-270.
- Küçük Çelebizâde Âsim, 1153, *Âsim Tarihi*, İstanbul.
- Lecomte, P., [Yayına Hazırlayan: A. Düz], (tarihsiz), *Türkiyede Sanatlar Ve Zeneatlar*, Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser: 59.
- Mehmed Râşid, 1282, *Târih-i Râşid*, 5 c., İstanbul.
- Montagu, M., [Çeviren: A. Kurutoğlu], (tarihsiz), *Türkiye Mektupları*, Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser:12.
- Muallim Naci, [Yayına Hazırlayan: C. Kurnaz] , 2000, *Osmanlı Şairleri*, Akçağ Yayınları, Ankara.
- Mufassal Osmanlı Tarihi*, 1962, Güven Yayınevi, c.5, İstanbul.
- Mustafazade, T. T., 2004, “18. Yüzyılda Osmanlı- Azerbaycan İlişkilerinin Başlıca Merhaleleri”, *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, s.21-37.
- Nedim Divam*, [Yayına Hazırlayan: M. Macit], 1997, Akçağ Yayınları: 51, Ankara.
- Nutku, Ö., 1997, “Eski Şenlikler”, *İstanbul Armağanı-3*, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İslri Daire Başkanlığı Yayınları: 47, İstanbul, s. 97-138.
- Osman-zâde Taib Divam'ndan Seçmeler*, [Yayına Hazırlayan: M. Yatman], 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1015, Ankara.
- Osmanzâde Ta'ib Ahmed, 1969, [Yayına Hazırlayan: D. Robischon], *Hadiqat ül-vüzerâ (der garten der Wesire)*, Freiburg.
- Ökten, S.- A. Can, 2002, “Fetih’ten Günümüze İstanbul Kent Mekanının Oluşumu”, *Türkler 10*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 540 – 566.
- Pardoe, J., [Çeviren: B. Şanda], 1997, *18. Yüzyılda İstanbul*, İnkilap Kitabevi, İstanbul.
- Renda, G., 2002, “Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 265 – 278.
- Sevin, N. A., 2002, “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sarayları”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 374 - 381.

- Şahinoğlu, Z. R., 2000, *Lale Devri Minyatür Sanatçısı “Levni” ve Öteki Bakış*, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi.
- Tabakoğlu, A., 2002, “Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi”, *Türkler 10*, Yeni Türkiye Yayıncıları, Ankara, s. 653 – 694.
- Tanrıyar, A. H., 1997, *19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi*, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
- Toderini, G., [Çeviren: R. Kunt], [Yayına Hazırlayan] 1989, *İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı*, İstanbul.
- Turhan, M., 1969, *Kültür Değişmeleri*, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
- Unat, F. R., 1992, *Osmanlı Sefirleri Ve Sefaretnameleri*, Türk Tarih Kurumu Yayıncıları, Ankara.
- Uslu, R., 2002, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri”, *Türkler 15*, Yeni Türkiye Yayıncıları, Ankara, s. 443 – 448.
- Uzunçarşılı, İ. H., 1995, *Osmanlı Tarihi. Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar*, c.4/I, Türk Tarih Kurumu Yayıncıları, Ankara.
- Ülken, H., Z., 1997, *Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü*, Ülken Yayıncıları, İstanbul.
- Ünver, S., 1973, “Her Devirde Kağıthane””, *Vakıflar Dergisi- X*, Ankara, s. 435 – 462.
- Vienstein, G., [Çeviren: M. A. Erginöz], 2002, *İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Anıları*, Özgü Yayıncıları, İstanbul.
- Yalçınkaya, A., 2002, “XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)”, *Türkler 12*, Yeni Türkiye Yayıncıları, Ankara, s. 479 – 495.
- Yazıcı, G. E., 1998, *Edirneli Kâmi ve Divanının Tenkitli Metni*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Yenigün, H., 1964, “Nedim’in Şiirlerinden Beste Yapanlar - I”, *Türk Yurdu c.13, sayı 305-306*, İstanbul, s. 46- 47.

Yenigün, H., 1965, "Nedim'in Şiirlerinden Beste Yapanlar - II", *Türk Yurdu c.4, sayı 308*, İstanbul, s.19 – 21

Yirmisekiz Mehmet Çelebi, [Yayına Hazırlayan: A. Uçman], (tarihsiz), *Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Sefâretnâmesi*, Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser: 82.



## **ÖZGEÇMİŞ**

18.12.1979 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görevye başladı.

