

**71630**

T.C.

**İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ**

**SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

**TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI**

**XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANADOLU'DA  
EŞKİYALIK OLAYLARI**

**(DOKTORA TEZİ)**

**HAZIRLAYAN**

**Şaban BAYRAK**

**T.C. YÜKSEKOĞRETİM KURULU  
DOKÜMANTASYON MERKEZİ**

**DANIŞMAN**

**Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK**

**Malatya – 1998**

## İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .....	IV
KISALTMALAR.....	V
KONU VE KAYNAKLAR.....	VI
GİRİŞ.....	1
<b>BİRİNCİ BÖLÜM .....</b>	<b>8</b>
I. XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN GENEL VAZİYETİ.....	8
1. Siyasi Durum.....	8
2. Askeri Durum .....	9
3. İdarî Durum .....	10
4. İktisadî Durum.....	11
a)Toprak Sistemi .....	11
b)Maliye.....	11
c) Sanayi ve Ticaret.....	11
5.Sosyal Durum .....	12
II. EŞKIYA TABİRİNİN ANLAMI VE SINIRLARI.....	13
<b>İKİNCİ BÖLÜM.....</b>	<b>16</b>
EŞKIYALIĞI DOĞURAN SEBEPLER .....	16.
I. RESMÎ GÖREVLİLERİN ZULÜM VE EŞKIYALIKLARININ SEBEPLERİ.....	16
II. ÂYÂN VE MÜTEGALLİBENİN EŞKIYALIKLARININ SEBEPLERİ .....	36
III. AŞİRET EŞKIYALIKLARININ SEBEPLERİ.....	38
IV. AHLÂKİ ÇÖKÜŞ VE ZİHNİYET DEĞİŞMESİ .....	40
<b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.....</b>	<b>43</b>
XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANADOLU'DA EŞKİYALIK OLAYLARI....	43
I. RESMÎ GÖREVLİLERİN ZULÜM VE EŞKIYALIKLARI.....	43

1.Örfî Yöneticiler “Ehl-î Örf”.....	43
a) Vilayet, Sancak Ve Kaza Yönetimindeki Zulüm Ve Eşkıyalıklar .....	43
b) Yeniçerilerin Eşkıyalıkları.....	63
c) Levent Saruca Sekbanların Eşkıyalıkları.....	72
d) Sipahilerin Eşkıyalıkları .....	85
2-Adlî Görevlilerin (Ehl-î Şer') Zulümleri ve Sebep Oldukları Karışıklıklar.....	87
a) Suhtelerin Eşkıyalıkları.....	90
<b>II. MÜTEGALLİBE, AYAN ZULMÜ VE EŞKIYALIKLARI .....</b>	<b>91</b>
<b>III. AŞİRETLERİN EŞKIYALIKLARI .....</b>	<b>111</b>
<b>IV. FERDİ EŞKIYALIKLAR .....</b>	<b>164</b>
<b>V. YOL KESEN, “KUTTÂ-Î TARÎK”, “HAYDUTLARIN” EŞKIYALIKLARI.....</b>	<b>213</b>
<b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .....</b>	<b>226</b>
EŞKIYALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER.....	226
SONUÇ.....	237
KAYNAKLAR.....	241
<b>EKLER .....</b>	<b>249</b>
EK 1- XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu'da Yaşanan Önemli Olaylar ve Aşiretlerin Dağılışını Gösteren Harita .....	249
EK 2- Anadolu'daki İdari Kollar, Anayollar, Menzil ve Derbent Noktalarını Gösteren Harita .....	250

## ÖNSÖZ

Son yıllarda Osmanlı tarihi araştırmalarının siyasi, askeri alandan, sosyal ve iktisadi tarih anlayışına yönelmesi doğru ve faydalı sonuçlar vermiştir. Osmanlı toplumu ve kurumlarının bütün ayrıntısıyla ortaya konulmasının tarihin doğru anlaşılması kadar, yaşanmakta olan hadiselerin doğru değerlendirilmesine büyük katkıda bulunacağı muhakkaktır. Bu tarih anlayışının faydasına inanarak, bütün zamanların en önemli ve girişt içtimai meselelerinden olan eşkıyalık olaylarını incelemeyi uygun bulduk.

Araştırmada Osmanlı asırlarında yaşanan eşkıyalık olaylarının ellî yıllık (1700-1750) kesitini bugünkü Anadolu hudutlarını esas alarak ortaya koymaya çalıştık. Bu araştırmamın hadiselerin bütünü hakkında önemli kanaatlerin oluşmasına katkıda bulunacağını ummaktayız.

Bu önemli problem alanını belirleyen ve bu sahaya yönelmemi sağlayıp çalışmamın her safhasında kıymetli rehberliğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'e ve her türlü yardımıyla çalışma imkânlarını hazırlayıp, kıymetli tenkitleri ile katkıda bulunan hocam Prof. Dr. Salim CÖHÇE'ye teşekkür ederim.

Şaban BAYRAK

Niğde 1998

## KISALTMALAR

Nu:	Numara
nşr.	Neşreden
bkz.	Bakınız
S.	Sayı
s.	Sayfa
v.	Varak
a.g.e.	Adı geçen eser
a.g.m.	Adı geçen makale
Mühimme	Mühimme Defteri
Şer.Sic.	Şer'iyye Sicili
Kalcbend	Kalcbend Defteri
Ş.Ş.	Şükrü Şikayet
İ.A:	İslâm Ansiklopedisi
B.T.T.D.	Belgelerle Türk Tarihi Dergisi
İ.Ü.İ.F.M.	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
İ.Ü.E.F.T.D.	İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
D.T.C.F.D.	Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi
O.M.Ü.E.F.D.	Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
T.A.D.	Tarih Araştırmaları Dergisi
T.M.	Türkiyat Mecmuası

## KONU VE KAYNAKLAR

Türk tarihçilerinin sosyal konuları araştırmaya yönelik oldukça yenicidir. Buna rağmen son yıllarda sosyal tarih sahasında yapılan başarılı çalışmalar, bu anlayışla yapılacak yeni araştırmaların önünü açmak, örnek teşkil etmek ve problem alanlarının tespit edilmesi bakımından büyük ölçüde etkili olmuştur.

Türk tarihinde araştırılması, ayrıntısıyla ortaya konulması gereken bir çok sosyal mesele gibi, isyan ve eşkiyalık olayları da hemen her dönemde toplum ve idareyi doğrudan veya dolaylı olarak derinden etkileyen içtimai buhranlardan olduğundan önemle incelenmesi gerekmektedir. Herkesin malumudur ki umumi adıyla Osmanlı tarihinde “Celali İsyancılar” denilen hadiseler değişik mahiyetiyle ve nitelenmesiyle bütün Osmanlı asırlarında önemini korumuştur.

Bir çok sosyal konuda olduğu gibi, eşkiyalığın Osmanlı Devleti, Türk toplumu ve fert-devlet ilişkilerindeki mahiyeti hakkında yapılan çalışmalar yakın döneme rastlar. Bu hususta Mustafa Akdağ’ın çalışmaları XVI. yüzyıl olayları hakkında bilgi verip, konuya ilgili örnek çalışma olma özelliğini korusa da, bütün Osmanlı asırları hakkında fikir vermekte uzaktır.

Konuya ilgili çalışmaların tamamlanması ve bütün Osmanlı asırları boyunca gelişmelerin ortaya konulmasının lüzumuna inanarak bu sahaya yönelmemi uygun bulduk.

Araştırma konusunun, “XVIII. Yüzyılın ilk Yarısında Anadolu’da Eşkiyalık Olayları” olarak seçilmesinde, XVIII. yüzyılın Osmanlı toplumu ve müesseseleri açısından bir çöküş, aynı zamanda bir değişim dönemi olması yanında, araştırılıp ortaya konulması açısından büyük bir boşluk olması belirleyici oldu.

Coğrafyanın genişliği ve malzemenin yoğunluğu sebebiyle araştırmamızı ellî yıllık bir zaman dilimiyle sınırlamak zorunda kaldık. Ayrıca belgelerin fazlalığı ve araştırmmanın maksadı açısından, bütün hadiseleri ortaya koymak yerine, belgeleri olabildiğince zengin tutmak kaydıyla örnekleme metodunu uygun bulduk.

Araştırmamızda öncelikli olarak arşiv vesikaları esas alınmıştır. Arşiv vesikalarından **mühimme defterleri**, düzenli ve müteselsil olması bakımından en önemli kaynağımız oldu. 1700-1750 yıllarına ait mevcut **mühimme defterlerinin**

katalogları hazırlanmadığından, tek tek taramak suretiyle ilgili belgelere ulaşmaya çalıştık. Ayrıca Başbakanlık arşivinde bulunan **kalebend defterlerinden** de geniş ölçüde istifade ettik.

Araştırmamızda kullandığımız en önemli kaynaklarımızdan birisi de **Şer'iyye sicilleridir**. Daha önce değişik müzelerde muhafaza edilen bu önemli kaynakların tamamının milli kütüphanede toplanması ulaşmamızda büyük kolaylık sağladı. Araştırmamızda, coğrafi dağılımına göre, Amasya, Gaziantep, Trabzon, Konya, Balıkesir, Harput, Adana, Diyarbakır, Çankırı, Mardin, Kayseri, Bolu, Kastamonu vilayetlerinin sicillerini tarayarak büyük ölçüde yararlanmaya çalıştık. **Şer'iyye sicillerinin** eksik ve tahrif olarak zamanımıza ulaşmaması bir talihsizlik olmakla beraber, mevcutların konumuzun adli ve inzibati olayların bir halkası olması itibariyle büyük önemi vardır.

Dönemin kronikleri de bazı önemli olaylar ve devletin asayışın temini için yürüttüğü genel politikası hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu açıdan araştırmamızda kronikleri de dikkate aldık.

**Mehmet Raşit'in** 4 ciltlik eseri Viyana bozgunundan itibaren 1721 yılına kadar olayları ihtiva edip, konumuz açısından önemli bilgiler vermektedir. Yine Raşit tarihine zeyl olarak yazılan, **Celebi-zade (Küçük) Asım'ın** tarihi de 1722-1729 yıllarını ihtiva etmekte olup, önemli eşkiyalık olayları ve yürütülen mücadele hakkında malumat mevcuttur.

Sami, Şakir ve Suphi tarafından yazılan **Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi**, 1731-1744 yıllarının kroniyi olup bazı önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Süleyman Izzi tarafından yazılan 2 ciltlik **Tarih-i Izzi'de** incelediğimiz dönemin son kroniği olup bazı önemli hadiseler hakkında bilgi vermektedir.

Ayrıca şer'iyye sicillerine dayanılarak belge neşri niteliğinde hazırlanan bazı eserlerden ilgili bölgedeki olayların tespitinde yararlandık. Kamil Kepeci'nin yazma eseri “**Bursa Küfüyü**”, C. Cahit Güzelbeğ, Hulusi Yetkin'in “**Gazi Antep Şer'i Mahkeme Sicillerinden Örnekler**” adlı eseri, Edip Ali Baki'nin, “**Afyonkarahisar'da XVII, XVIII'inci Asırlarda Meçhul Halk Tarihi**” ve Çağatay Uluçay'ın “**18 ve 19.**

**Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri**" adlı eserlerin konunun aydınlatılmasında büyük katkısı oldu.

Tetkik eser olarak, Mustafa Akdağ'ın "Türk halkınin Dirlik Düzenlik Kavgası" adlı eserinden metot ve bilgi bakımından yararlandık. Yine Mustafa Öztürk'ün "XVIII. Yüzyılda Antakya ve çevresinde Eşkiyalık olayları" adlı makalesi meseleyi ele alış ve yorumlama bakımından çalışmamıza büyük ölçüde örnek teşkil ederken, konuya ilgili diğer bir çok değerli araştırmada incelememizin her safhasında yol gösterici olmuştur.

Araştırmamız esnasında kaynak açısından büyük sıkıntısını yaşadığımız husus dönemin halk edebiyatı ürünlerinin yetersizliğidir. Aydın kişinin hadiselere bakışını bazı divanlardan temin edebilmemize rağmen, halkın psikolojisini, hadiselere yaklaşımını ancak halk edebiyatı ürünlerinden öğrenebileceğimiz zarureti karşısında, bu tür eserler maalesef ya günümüze ulaşmamıştır veya henüz ortaya konulamamıştır.

## GİRİŞ

Tarihin her döneminde devletlerin temel meselelerinden birisi iç güvenliğin tesisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nde her dönemde az veya yaygın olarak fert ve çeşitli grupların asayışi bozan hareketleri görülmüştür.

Eşkiyalık olayları hakkında farklı değerlendirmeler görülse de, geniş anlamda eşkiyalık mevcut düzenin dışına çıkan, kanun dışı kalan fiillerin tamamıdır. Kanun dışı olan fiillerin sıfatı ne olursa olsun, herhangi biri veya birileri tarafından işlenmesi isimlendirmeyi değiştirmez. Osmanlı Devleti'nin XV., yüzyıl başlarında kurmaya muvaffak olduğu, Anadolu'nun siyasi birliği, Ankara mağlubiyetiyle (1402) dağılmış, ülke “Fetret Devri” de denilen siyasi karışıklığın içine düşmüştür.

Fetret (karışıklık) Devri, Sultan Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında (1402-1413) iktidar mücadelesi olarak geçen, Osmanlı Devletini yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya getiren önemli bir buhran dönemidir<sup>1</sup>.

Fetret Dönemi'nin siyasi mücadeleşi içinde Şeyh Bedrettin'in fikirleriyle öncü olduğu dinî-siyasî hareket dikkat çeker. Taht kavgasına Musa Çelebi'nin yanında iştirak eden Şeyh Bedreddin Mehmet Çelebi'nin tahta geçmesi üzerine Edirne'den İznik'e sürülmüştür (1413). Şeyh'in kadıaskerliği zamanında kethüdası ve sonradan da halifesi olan Börklüce Mustafa'nın İzmir-Karaburun bölgesinde isyan ettiği sırada, Şeyh Bedrettin de kaçarak, Sinop'a İsfendiyar Bey'in yanına sığıñıp, deniz yoluyla Eflak sahillerine çıkarak, Deliorman'a geçip, taraftarlarının başına geçerek, Rumeli'de büyük bir isyan çıkarıp, hükümeti ele geçirmek üzere Edirne'ye yürümüştür<sup>2</sup>.

Börklüce Mustafa ve isyanına, Manisa'da katılan Torlak Kemal, gönderilen kuvvetler karşısında fazla tutunamayarak, mağlup olup öldürülmişlerdir. Öte yandan etrafına pek çok Hıristiyan ve Yahudîyi de toplamaya muvaffak olan Şeyh Bedrettin, fazla direnemeyip teslim olunca, Mart 1420'de Serez'de asılmıştır<sup>3</sup>

Şii esaslarına dayanan, devlet kuran Şah İsmail halifeler göndererek Anadolu'nun Batını halkı arasında yoğun bir propaganda başlatmıştır. Şah İsmail'in Anadolu'daki faaliyetleri, 1511'de patlak veren, Şahkulu ve Baba Tekeli isyanlarıyla

<sup>1</sup> İlhan Şahin, *Doğuşundan Günümüze Büyük İslam Tarihi X*, İstanbul 1989, s. 164, 165.

<sup>2</sup> İsmail Hami Danişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi I*, İstanbul 1971, s.179.

<sup>3</sup> İsmet Miroğlu, *Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarihi X*, İstanbul 1989, s.178.

maksadına ulaşmış, ülkenin tahribiyle büyük insan kaybına yol açmıştır. Bu isyanlarda tımarları ellerinden alınıp, başkalarına devredilen Tekeli sipahilerin Şah İsmail'in vaatlerine aldanarak, Şii isyancıların tarafını tutmaları, devletin işini hayli zorlaştırmıştır. Öte yandan 1512'de Şah İsmail'in halifelerinden Nur Ali Halife'nin üç bin kişilik kuvvetiyle Tokat'ı zaptıyla Şah adına hutbe okutması, sonradan Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından üzerine gönderilen kuvvetleri mağlup etmesi yeni bir buhranın çıkışmasına sebep olmuştur.

24 Nisan 1512'de tahta çıkan Sultan Selim Anadolu'daki Şii faaliyetlerini Şiiliği ehl-i sünnet mezheplerince reddedilmiş olduğunu halka telkin etmek ve girişilecek karşı harekete meşruiyet kazandırmak olmuştur. Şii isyancılara karşı girişilen askeri hareketler sonunda kırk bin kızılbaş hayatını kaybetmiştir.<sup>4</sup> Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Yozgat (Bozok) bölgesinde Celal adında biri öncülüğünde yeni bir isyan patlak vermiştir. Yirmi bin kadar isyancı, üzerlerine gönderilen Ferhat Paşa ve Şehsuvaroğlu Ali Bey tarafından bastırılıp, Şeyh Celal öldürüldü. Fakat, bir yandan iktisadî bunalımın aşırı vergi yükünün bunalttığı Türkmen bölgelerindeki halk, orda burada ortaya çıkan yeni isyancı başbuğlarının etrafında toplanmaya başladılar<sup>5</sup>

Kanunu Sultan Süleyman tahta geçtiğinde para darlığına bir çare bulmak için girdiği "arazi tahririni" yenilemek suretiyle, hazine gelirlerini artırma çalışmaları, tımarlı sipahilerin ve reayânın rahatsızlığına sebep olunduğundan Türkiye genelinde daha geniş olayların çıkışmasına yardım etmiştir.

1526'da Macaristan seferi esnasında, "arazi tahriri"nin uyandırdığı hoşnutsuzluk geniş isyanlara dönüşmüştür. Ayaklanma önce Bozok Türkmenleri arasında başlar. Olaylar Sivas, Yeşilirmak çevresi, Maraş, Adana Tarsus ve İçel Bölgelerine yayılır. Süklün Koca, Baba Zinnun, Bozok-Dulkadir Türkmenlerinin isyanına başbuğluk etmişlerdir. İsyancılar yayan olarak kasaba çapında organize olmuşlar, kasaba merkezlerinde birçok hükümet görevlisini öldürmüşlerdir. Yozgat-Sivas-Tokat bölgesindeki isyanlar üzerine gönderilen önemli kuvvetleri birkaç defa bozguna uğratmışlardır. Bu sırada Ankara, Kırşehir bölgesinde Kalender'in öncülüğünde büyük bir ayaklanma patlak verdi. İbrahim Paşa komutasında ordu ile isyancılar arasında 27 Mayıs 1528 günü olan çarpışmalarda hükümet kuvvetleri önemli kayıplar vermiştir.

<sup>4</sup> İsmet Miroğlu, a.g.e., s. 292,293.

<sup>5</sup> Mustafa Akdağ, **Türk Halkı'nın Dırlık ve Düzenlik Kaygası**, Ankara 1975, s. 117, 118.

Yaşanan bozgun üzerine İbrahim Paşa, dirlikleri ellerinden alındığı için Kalenderle işbirliği içinde olan tımarlı sipahilerle gizlice ilişki kuracak, dirliklerini geri vermeyi kabul edip, Kalenderden ayırmaya muvaffak olunca isyancılar mağlup edilip, Kalender öldürülmüştür.<sup>6</sup>

Cift bozanlığın artması, büyük şehirlere aşırı nüfus yiğilmasının toplumu ve devlet düzenini temelinden sarsan etkilerini, XVI. Yüzyıl Türkiye'sinin bütün müesseseleri derinden yaşarken eğitim sistemi de bu tahribatın dışında kalmamıştır. Medrese ve imaretlerini doldurmuş köylü çocuklarından oluşan genç öğrenci yiğinları yaşanan karışıklıkta, güvenliği bozan bir unsur haline gelmişlerdir.

İmparatorluk genelinde yaşanan iktisadî darlığı öğrencilerin medrese şartlarında yaşadıkları psikolojik problemler de eklenince bazı öğrenci ve öğrenci gruplarının kanun dışı, gayri ahlakî davranışlara yöneldikleri görülmüştür. Özellikle 1558'de yaşanan taht mücadeleleri sonunda iç asayışın büyük ölçüde bozulmasıyla, medreselerin yoğun olduğu bölgelerde öğrenci gruplarının kanunsuz davranışlarında artma görülmektedir<sup>7</sup>.

II. Selim'in tahta geçtiği 1566 yılından sonra büyük gruplar halinde kanunsuz davranışlara yönelen öğrencilere (suhte) karşı alınan sert tedbirlere rağmen, olaylar daha da yaygın kazanmıştır. 1584'den sonra suhte hareketlerine karşı "il erleri"nden yararlanma yoluna gidilmesi, levend ve sekbanların tayin olunan başbuğların hizmetine girip, suhtelerden desteklerini çekmesiyle güç kaybeden suhte hareketlerinde azalma başlamıştır<sup>8</sup>.

XVI. yüzyılın ikinci yılında Celâlî gruplarının çoğaldığı ve daha organize bir hal aldığı görülür. Bu dönemde devleti uzun süre uğraştıran Celâlî başbuğlarının önde geleni Karayazıcı Abdulhalim'dir. Malatya'ya, il erleri teşkilatı başına ağa tayin olunan Karayazıcı, etrafına topladığı yirmi bin kadar kuvvetle isyan ederek Urfa'yi zaptederek halkın soymaya başlamıştır. Mahallî kuvvetleri mağlup edip, büyük şöhret kazanan Karayazıcı Göksün tarafında Sokullu-zade Hasan Paşa tarafından mağlup edilerek öldürülmüştür.(1601)<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 118-120

<sup>7</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 153-154-163.

<sup>8</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 178, 281.

<sup>9</sup> Mücteba İlgiürel, **Doğusundan Günümüze Büyük İslâm Tarihi X**, İstanbul 1989, s. 410.

Büyük Celâlî liderlerinden Karayazıcı'nın ölümü (1601) kardeşi Deli Hasan'ın Bosna beylerbeyi yapılarak itaat altına alınmasından sonra kalabalık celâlî gruplarının eşkıyalık dönemi kapanmıştır. Büyük Celâlî gruplarının eşkıyalık dönemi kapanmıştır. Büyük Celâlî gruplarının dağıtılmamasından sonra Anadolu'daki karışıklıklar yeni bir karaktere bürünür. Karayazıcı veya Deli Hasan'ın adamlarının her biri bir karayazıcı kesilir. Küçük gruplar tarafından gerçekleştirilen eşkıyalık bütün ülkeye yayılır. Yaygınlaşan eşkıyalık reâyayı yerinden yurdundan eder. Yaşanan "büyük kaçunluk" yedi yıl sürse de<sup>10</sup>, sonuçları bütün bir imparatorluk tarihini derinden etkileyecektir.

Osmanlı tarihinde XVI., yüzyılda yoğunluk kazanıp, sonraki yüzyıllarda devam eden halk hareketleri mahiyet bakımından birbirlerinden önemli ölçüde farklılık arz eder.

Yavuz Sultan Selim zamanında başlayıp, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk on yılında devam eden ve devlet için büyük tehlike arz eden dinî mahiyetli köylü isyanları, halkın tarikat ve kızılbaşlık duygularını kullanarak, başarılı olmuşlardır<sup>11</sup>

Kaynak ve araştırma eserlerinin birçoğunda XVI. Yüzyılın başından itibaren, görülen kanunsuz hareketleri temamı "Celâlî isyanları" olarak adlandırılsa da<sup>12</sup>, bu tespit eksiktir. Başlangıçta dinî siyâsî karakteri öne çikan isyanlar XVI. yüzyılı ikinci yarısına doğru toplumun içine düştüğü sosyal-siyâsî karakteri öne çikan isyanlar XVI. yüzyılın ikinci yarısına doğru toplumun içine düştüğü sosyal-siyâsî sıkıntıların devleti oluşturan bütün fonksiyonel unsurların iştirak ettiği toplumsal bir kavga halini almıştır.<sup>13</sup>

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Celâlî kavgasının kazanmış olduğu yeni karaktere uygun eşkıyalık olayları XVII. yüzyılda da devam etmiştir.

1622'de II. Osman'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan siyâsî kargaşadan Anadolu'da etkilenmiştir. Kalabalık kapu halkı besleyerek büyük bir güç haline gelmiş

<sup>10</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 470.

<sup>11</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 14,15.

<sup>12</sup> Stanfort Shaw, *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye I*, İstanbul 1982, s.331, 334.

<sup>13</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 15.

mahalli yöneticiler merkezî otorite boşluğunundan da istifade ederek, bağımsız davranışmaya başlamıştır.

Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa II. Osman'ın öldürülmesini bahane edip, rahatsızlık duyduğu şehirdeki yeniçerileri öldürerek büyük bir kargaşa sebep olmuştur. Kısa zamanda bölgedeki ası liderleri de etrafına toplayan Abaza Mehmet Paşa önemli bir güç haline gelmiştir. Bölgeyi nüfuzu altına alan paşa "Şehit Padişah'ın intikamını alalım" propagandasıyla etrafına otuz bin kişilik kuvvet toplayarak devleti uzun zaman uğraştıracak büyük bir zorba durumuna gelmiştir. Sivas'ı ele geçirip, Ankara'yı kuşatarak halktan mal ve para toplayıp, bölgedeki vali ve beylerbeylerini de safina çekip, gücünü artırmıştır. İsyandan vazgeçmesi istenince aldırmayarak Erzurum bölgesindeki keyfi davranışlarına devam edip, üzerine gönderilen hükümet kuvvetlerini bozmuştur. Hüsrev Paşa sadrazam olup, Abaza Mehmet Paşa'nın üzerine yürüyünce, maiyetindeki beyler ve askerler aman dilemişler, Paşa bunu öğrenince affını isteyerek bozgunculuktan vazgeçmiştir. 1628'de affedilerek, Bosna valiliğine tayin edilmiştir<sup>14</sup>

Bu dönemde devleti meşgul eden bir diğer isyan da Balıkesir bölgesinde ayaklanan Cennetoğlu'dur. Halkı himaye edeceği iddiasıyla etrafına topladığı birçok adımıyla Saruhan ve Aydın taraflarında halka zulmetmeye başlamıştır. Devleti altıay kadar meşgul ettikten sonra Denizli'de yakalanıp, Manisa'da 1624 yılında idam edilmiştir.<sup>15</sup>

Bağdat'ın fethine me'mur edilen Hüsrev Paşa, seferin başarısızlığı üzerine 1621'de azledilip, Tokat'a çekilince başsız kalan sipahiler Diyarbakır'da başlattıkları kanunsuzlukları Dağlar Delisi Süleyman adlı sipahi etrafında organize olarak, zulümleri bölgeye yaymışlardır. Deli Ası Rum Mehmet, Baba Ömer adlı asilerin öncülüğünde oluşan gruplar uğradıkları yeri yağmalamışlardır. Hüsrev Paşa'nın azlinin haksız olduğunu ve sadarete yeniden gelmesini ası ileri gelenleri, hükümetin kapu kullarını İstanbul'a daveti üzerine asiler İstanbul'a doluşarak, işi saray baskınına vardıran karşılıklara sebep olmuşlardır<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Müteba İlgürel, a.g.e., s. 445-447, 456,457.

<sup>15</sup> Müteba İlgürel, a.g.e., s. 455,456.

<sup>16</sup> Müteba İlgürel, a.g.e., s. 459-461.

1632'de Balıkesir bölgesinde isyan eden İlyas Paşa da bölge halkına zulm edip, devleti uğraştırmıştır. Küçük Ahmet Paşa'nın gayretleriyle yakalanan İlyas Paşa, İstanbul'da idam edilmiştir<sup>17</sup>.

Cebel-i Lübnan'da uzun zamandır müstakil bir irade kurup büyük nüfuz sahibi olan Dürzi Şeyhi Ma'noğlu Fahrettin İtalya'ya da seyahat ederek, dış destek temin etmiştir. Padişah gücünü artıran Fahrettin'in ortadan kaldırılmasına İlyas Paşa isyanını da bastıran Küçük Ahmet Paşa'yı görevlendirilmiştir. Dağlara sığınanası yakalanıp, İstanbul'a getirilerek<sup>18</sup>, 13 Nisan 1635'de idam edilmiştir<sup>19</sup>

Anadolu'da yayılma gösterene isyan ve eşkıyalıklar önce Kuyucu Murat Paşa'nın daha sonra IV. Murad'ın kararlı tutumu ile önlemişse de merkezi idare zayıflayınca yine zuhur etmiştir.

Sultan İbrahim'in tahta geçmesinden sonra bozulma hızlanmış, yedi yaşında hükümdar olan IV. Mehmed'in saltanatının ilk yılları Anadolu'daki isyan ve eşkıyalıklarla uğraşmakla geçmiş, emniyet ve asayıf namına hiçbir şey kalmamıştır. Bu dönemde Anadolu'da çıkan isyanların belli başlıları Nasuf Paşaoğlu, Katırcioğlu, Gürcü Abdünnebi, Abaza Hasan isyanlarıdır<sup>20</sup>. Her birisi devlete önemli sıkıntılar açmıştır.

XVIII. yüzyılın sonlarında devam eden harpler sebebiyle eyaletlerden gelen kuvvetlerin cephelerde kalmaları şehir ve kasabaları tenhalaştırmış olduğundan vilayetlerde başlayan asayıssızlık artmaya başlamıştır. Asker kaçaklarının eşkıyalıkları da durumu güçleştirmiştir, devleti ordunun bir kısmını eşkıyaya uğraşmak üzere seferden alıkoymak mecburiyetinde bırakmıştır.

Viyana bozgunundan sonra Anadolu'da Akkaş, Kara Mahmut, Yadigaroğlu ve Bölükbaşı Yeğen Osman adlarındaki eşkıya başları sekban ve levent kuvvetleriyle Sivas'tan Bolu'ya kadar olan yerdeki kasaba ve köyleri soymaya başlamışlardır. Eşkıya teftişine gönderilenlerin başarısızlığı eşkıyanın căretini daha da artırdığı görülmektedir.

<sup>17</sup> İsmail Hami Danişment, **İzahlı Osmanlı Tarihi kronolojisi III**, İstanbul 1972, s. 355,356.

<sup>18</sup> Mücteba İlgürel, a.g.e., s. 466,467.

<sup>19</sup> İsmail Hami Danişment, a.g.e., s. 362.

<sup>20</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, **Osmanlı Tarihi III**, 1. Kısım Ankara 1983, s. 310.

Cafer Paşa'nın 1686'da eşkiya tenkiline görevlendirilmesi ve kararlı davranışları üzerine eşkiya grupları dağıtılarak, halk sekban ve leventlerin zulümlerinden kurtarılmıştır<sup>21</sup>

XVII. yüzyılda Anadolu'da görülen olaylar büyük ölçüde devletin yaşadığı çöküşün bir sonucudur. Padişahların yaşı ve mizaçları dolayısıyla işleri bizzat idare edemeyişleri ehliyetsiz vezirlerin iş başına gelmesi vali, memur, kadı tayinlerinin liyakata göre değil, rüşvetle yapılması, malî işlerin mültezim ve mütgallibenin eline verilmesi halkın zulümden çiftini bozup, işsiz güçsüz dolaşmak veya eşkiyalığa başlamaları sonucunu doğurmuştur.

Hükûmetin aczi eyaletlerin ihmali isyanlarının bastırılması için asilerin reislerine valili verilmek suretiyle hükûmetin temsilcisi yapılip, halkın başına bela kesilmişlerdir.

Büyük miktarda rüşvet karşılığı vali ve kadı olanlar, görev süresinde verdiklerinin birkaç mislini halktan tahsil etmişlerdir. Beylerbeyi ve valilerin görevden haksız alınmaları nüfuzlu ve kalabalık kapu halkı olanların isyanına da sebep oluyordu.

XVII. yüzyılda asayışi bozan olaylara sebebiyet verenlerin büyük ölçüde devletin resmî görevlileri olduğu görülür. Ayrıca savaşlar ve otorite boşluğunundan faydalananarak eşkiyalık yapan irili ufaklı gruplara da rastlanılır. Hadiselerin siyâsi ve adî eşkiyalık olayları oluşları dinî-mezhebî karakter taşımaması XVI. Yüzyılın ilk yılında Anadolu'da yaşanan hadiselerden ayıran temel Özelliğidir.

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda görülen eşkiyalık olayları mahiyet ve karakter bakımından önceki yüzyılın devamı durumundadır.

---

<sup>21</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 484-486.

## BİRİNCİ BÖLÜM

### I. XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN GENEL VAZİYETİ

#### *1. Siyasi Durum*

1683 tarihinde Viyana'nın ikinci defa kuşatılıp, başarısız olunmasıyla başlayan muharebeler on altı seneden beri devam ediyordu. Venedik, Avusturya, Lehistan ve Rusya ittifakı karşısında önemli askeri mağlubiyetlerin alınması devlet adamlarında barış temayüllerini artırmıştır. Bu gelişmeler üzerine Karlofça Muahedesi (26 Ocak 1699) imza edildi<sup>1</sup>

Osmanlı İmparatorluğunun kuzey komşusu Rusya Osmanlı Devleti karşısında varlık göstermemiştir. Rusya'nın Osmanlı Devletini hedef almak yerine Kafkasya ve Avrupa istikametinde topraklarını genişletme faaliyetinde bulunmuştur. Osmanlı-Avusturya harplerini fırsat bilip, müttefiklerle beraber hareket etme sonunda 1700 antlaşmasıyla Azak ve Kuba bölgesinde önemli bir toprak parçasını ele geçirmiştir<sup>2</sup>. İsveç Kralı Demirbaş Şarl Ruslara yenilip, Osmanlı Devletine sığınmak mecburiyetinde kalınca Rusya'nın tehdidini anlatarak devleti Rusya'ya harp ilanına ikna etti. Açılan sefer sonunda Rus ordusu Prut bataklığında kuşatılarak imha edilmesi an meselesi iken, Rusların barış teklifi kabul edildi (23 Temmuz 1711). Rus Çarı Petro, Osmanlı cephesinde geri adım atmak zorunda kalmışsa da Avrupa'daki zaferleri üzerine 1711 tarihinde imparatorluğunu ilan etti<sup>3</sup>. Venediğin ası Karadağlılara yardım etmesi üzerine Venediğe savaş ilan edildi(1714). Avusturya'nın müdahalesi üzerine Venedik zaferinden cesaret alan Sadrazam Ali Paşa Avusturya'ya savaş ilan etti. Avusturya karşısında alınan mağlubiyetle devlet zor duruma düşünce, İngiltere ve Felemek'in aracılığıyla Pasarofça muahedesini imza edilmiştir. (21 Temmuz 1718)<sup>4</sup> Devlet Venedik ve Avusturya karşısında toprak kaybına uğramıştır.

Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Avrupa'da kaybedilen toprakların oluşturduğu hoşnutsuzluğu İran'ın içine düştüğü nazik durumdan istifade ederek kolay bir zaferle telafi etme yoluna gitmiştir. İran'a harp ilanı üzerine gelişen siyasi hadiseler

<sup>1</sup> Tahsin Ünal, *Türk Siyasi Tarihi (1700-1958)*, Ankara, 1977, s. 34,35.

<sup>2</sup> Mahmut Celalettin Paşa, *Mirat-ı Hakikat*, (Nşr. İsmet Miroğlu) İstanbul, 1983, s. 26.

<sup>3</sup> Akdes Nîmet Kurat, *Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917'ye kadar)*, Ankara, 1987, s.160, 162.

<sup>4</sup> Tahsin Ünal, a.g.e., s. 48, 49.

neticesinde İstanbul muahadesi imzalandı. (24 Haziran 1724). Böylece İran'ın batı toprakları Osmanlılar ve Ruslar arasında paylaşıldı. İran bu antlaşmayı kabul etmediği için harp devam etti. Alınan mağlubiyetler iç huzursuzluğa sebep oldu. Artan sosyal rahatsızlıklar ve tertip olunan ordunun bir türlü sefere çekmaması ordu ve halk arasında sadrazam ve taraftarları hakkında tepkinin yayılmasına sebep oldu. Patrona Halil'in ön ayak olduğu isyan sonunda İbrahim Paşa ve adamları hayatını, Sultan III: Ahmet ve tahtını kaybetti. Sultan I: Mahmut tahta çıktı.

I: Mahmut İstanbul'da sukünüeti teminden sonra İran harpleriyle meşgul olmaya devam etti. Nadir Şah'ın doğu işleriyle uğraşmak zorunda kalması üzerine Osmanlı Devletiyle anlaşmayı uygun görmesi tarafların 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması sınırları üzerinde anlaşmasıyla sonuçlandı (1736)<sup>5</sup>.

Rusya'nın Prut antlaşmasını tanımadıklarını bildirip, Osmanlı Devletinden Azak ve Kırım'ı istemeleri üzerine Fransa'nın etkisiyle de Rusya'ya harp ilan edildi (2 Mayıs 1736). Avusturya'nın da harbe iştirakiyla geniş bir cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı orduları Ruslar ve Avusturya karşısında önemli başarılar elde ettiler. Avusturya 18 Eylül 1739'da imzalanan Belgrat antlaşmasıyla, Pasarofça antlaşmasıyla elde ettiklerinden vazgeçiyordu. Ruslarla imzalanan 3 Ekim 1739 tarihli antlaşmayla da Azak geri alınıyordu.

1742 yılında başlayan İran harplerinde tarafların üstünlük sağlayamaması üzerine Kasr-ı Şirin sınırları esas alınan antlaşma yapıldı (4 Eylül 1746). 1747-1768 yılları arasında savaşlardan uzak barış dönemi başladı<sup>6</sup>.

## ***2. Askeri Durum***

İran harpleri, Rusya ve Avusturya savaşlarında görülen başarısızlıklar, Avrupa devletleri gibi muntazam orduların teşkilini zaruri kılmaktaydı. Kapukulu ocakları nizam ve talim kabul etmedikleri için saray üzerindeki yıldırıcı hareketlerinden dolayı da asıl nizama muhtaç bu ocaklara dokunulamıyordu<sup>7</sup>. Askeri Avrupa tarzında yetiştirmek isteyen I. Mahmut, Türkiye'ye iltica edip, Müslüman olmuş Ahmet Paşa'yı topçu ocağının ıslahına görevlendirdi. Ahmet Paşa'nın çalışmaları sonunda, modern ve maaşlı Kumbaracı ocağının kurulmasında muvaffak olunmuştur. Ancak kısa zaman

<sup>5</sup> Mücteba İlgürel, a.g.e., s. 137, 139. Stanford Shaw a.g.e., s. 331,334.

<sup>6</sup> Stanford Shaw, a.g.e., s. 331-334.

<sup>7</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi IV*, Ankara, 1982, s. 321.

sonra yeniçerilerin itirazları üzerine ocağın faaliyetleri durduruldu<sup>8</sup>. Savaşlar ve ihmal dolayısıyla devletin en önemli süvari askeri olan zeamet ve tımar teşkilatı bozulmuştur. Bu bozulmanın önüne geçilebilmesi içi birçok tedbir alınmışsa da, sonuç vermemiştir.

Ayrıca harpler sonunda değişen sınırların tahkimi ve yeni kaleler yapılması için de önemli tedbirler alınmıştır<sup>9</sup>.

### **3. İdarî Durum**

Anadolu XVIII. Yüzyılda eyalet, livâ (sancak), kaza, nahiye ve köylerden kurulu idarî bir düzene sahiptir. Anadolu'nun idarî taksimatında çok az değişiklik görülür. Sancakların birleşmesinden oluşan eyalet ve sancaklar idarî bölünmenin askerî ve idarî önemli vazifeler yürütürdü. Sancağına gitmeyip, mütesellim vasıtasiyla işleri idare edenlere XVIII. Yüzyılda sıkça rastlanır<sup>10</sup>.

Osmanlı rejimi merkeziyetçi özelliğini XVII: yüzyıldan itibaren yavaş yavaş kaybetmiş, Türkiye'de doğan sosyal-iqtisadi şartların geliştirdiği siyasi zemin üzerinde ayân-derebeylik sistemi kendiliğinden kurulmaya başlamıştır. 1702'de devlet mukataalarının mültezimlere malikane olarak verilmesi yanında 1726'da bir fermanla Enderunlu vali tayininden vali yapılması, köklü değişime sebep olmuştur. Mîri toprak düzeninin bozulmasından sonra mülkiyet edinerek zengin olan mahalli mütegalibe kalabalık "kapu halkı" barındırarak, devlete muhalefet edecek bir hal almışlardır<sup>11</sup>. Ayân tayinlerinde yetkililere fazla rüşvet verenin görev alması usulünün yaygınlaşması, kanunsuz davranışları, reâyâdan haksız vergi tahsilini adeta meşrulaştırmıştır. Ayrıca valilerin kadı ve naiblere tesir ederek, çıkışlarına uygun karar verdirmeleri, kadı ve ayânların anlaşarak hareket etmesi, nizamın önemli ölçüde zaafa uğradığını göstermektedir. Bu tür haksızlıkların önlenmesi için fermanlar yayınlanmışsa da yeterli olmamıştır<sup>12</sup>. Devletin önemli mevkileri rüşvet karşılığı tevcih edilir olmuştur<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Mücteba İlgürel, a.g.e., s. 144.

<sup>9</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.325,326.

<sup>10</sup> Yücel Özkaya, **Osmanlı İmparatorluğunda Ayânlık**, Ankara, 1977, s. 29,30.

<sup>11</sup> Mustafa Akdağ, "Osmanlı Tarihinde Ayânlık Düzeni Devri 1730-1839", T.A.D., VIII\_XII/14-23, Ankara, 1975, s. 51.

<sup>12</sup> Yücel Özkaya, a.g.e., s. 32,33.

<sup>13</sup> Mustafa Nuri Paşa, **Netayıcü'l-Vukûat, III-IV**, (Nşr. Neşet Çağatay), Ankara 1980, s. 101-103.

#### **4. İktisadî Durum**

##### **a) Toprak Sistemi**

Osmanlı Devletinin idarî ve iktisadî nizamını düzenleyen mîri toprak rejimi XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlamıştır. Bozulmayı engellemek için başvurulan ıslahatlar da yetersiz kalmıştır<sup>14</sup>. XVIII. yüzyılda alınan bir kararla toprak sisteminin bozulması hızlandırılmıştır. 1702'den itibaren devlet mukataaların mültezimlere erkek evlada geçmesi şartıyla verilmesi, toprağı işleyen reâyânın toprağından kopması ve büyük şehirlere devam eden göçü daha da hızlandırılmıştır. Gerçekte vergi yükü dayanılmaz olan reâyânın göçten başka çaresi de kalmamıştır. Yerini terk eden reâyânın geri dönmesi için birçok tedbir alınmıştır<sup>15</sup>

##### **b) Maliye**

1680-1750 dönemi klasik Osmanlı mali sisteminin sonlarına tekabül etmektedir. Maliye teşkilatı önceki yüzyillardakinin bir devamı olarak görülmekte, yapı bakımından bir takım değişiklikler geçirmekle birlikte temelde aynı özellikleri korumaktadır. Giderlerin büyük boyutlara ulaşması, yaşanan malî darlık, devlet adamlarını geçici ve kalıcı birçok tedbirlerin alınmasına sevk etmiştir. Akla gelen ilk tedbir harcamalarda tasarrufa gitmek olmuştur. Ayrıca hazine borçlarının ertelenmesi, paranın ayarlanması gibi geçici tedbirlere de başvurulduğu görülür. Kalıcı tedbirlerden cizye reformu başarıyla uygulanmıştır. Yeni vergiler koyma yoluyla gelirlerin artırılmasına çalışırken, üretimi artırma ve müsadere gibi uygulamalar görülür<sup>16</sup>.

##### **c) Sanayi ve Ticaret**

XVIII. yüzyılda devletin pek çok gelir kaynağını kaybettiği ve bunu telafi edecek yeni kaynaklar bulamadığı gibi verimin yükseltilmesiyle, üretimde bir artış da sağlanamamıştır. Bu sebeple batı ekonomisinin sürecine girdiği sanayileşme için gerekli olan zirai üretim fazlası da gerçekleşmemiştir. Bunun yanında emek vasıfsız ve sayı olarak yetersiz tarım teknolojisi ise geri idi. Ayrıca dış talep ve fiyatının yüksekliği üretimin dışarıya çıkışmasına yol açıyordu. Böylece mevcut tarım üretimi vergi gelirlerinin düşmesine sebep oluyordu.

<sup>14</sup> Halil Cin, **Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması**, Ankara. 1978, s.544.

<sup>15</sup> Hammer, **Büyük Osmanlı Tarihi VII**, İstanbul 1991, s.250.

<sup>16</sup> Ahmet Tabakoğlu, **Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi**, İstanbul, 1985, s. 302,303.

İhtiyaç duyulan teknolojik hamleyi besleyecek bilgi alt yapısı da yoktur. Tarım teknolojisindeki gerilikten ve üretimin tabii şartlara bağlı kaldığından bazı olumsuzluklar kıtlığa varan sonuçlar doğuyordu. Bu dönemde sanayide de üretimi artıracak, maliyetleri düşürecek bir teknolojik ilerleme görülmemektedir. Buna rağmen dokum gibi bazı sanayi kollarında yabancı mallara üstünlük sağlanabilmiştir<sup>17</sup>

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve gelişme döneminde Akdeniz çevresinde yoğunlaşan ticari faaliyetler, XV. Yüzyıl sonrası coğrafi keşiflerin başlamasıyla okyanuslara açılmıştı. Devletin iktisadî yapısı bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Ayrıca savaşlar ve asayışın bozulması da ticaret hacmini daraltıyordu. Devlet yine de ticarete önem veriyor, bir taraftan ticari mallara ağır vergiler koymaktan çekiniyor, diğer yandan ticaret yollarının güvenliği için gayret sarf ediyordu. Devlet transit ticaret bölgesi olmaya önem veriyor ve gümrük vergilerini %3-5 gibi düşük oranlarda tutuyordu<sup>18</sup>

### *5. Sosyal Durum*

Toplum döneminde mahalli güçlerin ağırlık kazandığı yepyeni bir hükümet düzenini dışında XVIII. Yüzyıl süresince karşılaşılan meseleler XVII. Yüzyılla aynıdır. Çift-bozan râyâdan biriken levent kitleleri vali kapılarda türlü düzenlere sokulmuş olmakla beraber, hem “kapulu” olarak, hem de başıboş eşkıya grupları halinde kendilerin halka besletmekteydi. Hatta çoğunluğu ergen (bekar) oldukları için toplum ahlakına zarar vermeye devam ediyorlardı<sup>19</sup>.

Hükûmet yönetimi devleti batmaktan kurtarmak için Avrupa'da gelişmiş devlet yönetim biçimini ülkede tesis etmenin kaçınılmaz olduğunu gördüklerinden gerekli teşebbüste bulunmuşlardır. Avrupa'dan getirilen uzmanlar yardımıyla ihtiyaca cevap vermeyen devlet düzeni, Avrupa'dakilere benzer kurumları hayatı geçirmeye başlamışlardır<sup>20</sup>.

XVIII. yüzyılın ilk yılında hükümeti en çok meşgul eden sosyal mesele Türkmen ve Kürt aşiretleri başta olmak üzere reâyânın iskânı olmuştur. İskânına çalışılan aşiretlerin bir kısmı iskânı kabul etmeyerek, ya doğrudan doğruya şekavete,

<sup>17</sup> Ahmet Tabakoğlu, a.g.e., s.214,215, 238.

<sup>18</sup> Ahmet Tabakoğlu, a.g.e., s. 235-238.

<sup>19</sup> Mustafa Akdağ, a.g.m.. s. 53

<sup>20</sup> Mustafa Akdağ, a.g.m., s. 53.

yada iskân edildikten sonra yerlerini terk etmek suretiyle asayışi bozuyorlardı. Aşiretlerin eşkiyalıklarının seferler esnasında özellikle Avusturya harplerinin (1716) devam ettiği yıllarda artış göstermiştir<sup>21</sup>.

Yerlerini terk edip eşkiyalığa başlayan aşiretlerin belli yerlerde iskanı veya yerlerini terk etmeleri engellenerek köylü reâyânin yerlerine dönmelerini sağlayıp, reâyâ göçerinden sonra azalan ziraî üretimi artırmak düşünülmüştür. Göçler ve zorunlu iskan XVII. Yüzyılın en önemli sosyal hadiselerinden biridir<sup>22</sup>.

## II. EŞKIYA TABİRİNİN ANLAMI VE SINIRLARI

Eşkiyalık fiili bütün toplumlarda büyük benzerlik arzettiği gibi, farklı dillerde kullanılan tabirlerin anlamları da birbirine yakındır. “Eşkiya” Arapça “şaki” kelimesinin çoğulu olarak Türkçe’ye girmiş olup; “bahtsız, fenâ hareketli, haylaz, habis, haydut yol kesen” anlamında kullanılmaktadır. Eşkiyalığın bu anlamı büyük ölçüde bütün lügat ve ansiklopedilerde ortaktır.<sup>23</sup>

Eşkiyalığın bu umumi anlamı dışında eylemin şekliyle ilgili olarak özel adlandırmalar kullanılmaktadır. Daha ziyade yol kesmekle tanınan eşkiyalar; “Kuttâ-î tarîk”, “haydut” veya “türedi kuttâ-î tarîk” diye anlandırılırken<sup>24</sup> pek adı duyulmamış eşkiyalardan; “türedi eşkiyası”, “haramzâde”, “erazil” gibi şifatlarla bahsedilmiştir.<sup>25</sup>

Her hangi bir zümreye mensup eşkiyalarda tabi oldukları topluluğun ismiyle tarif edilirler. Eşkiyalar aşiret, cemaat adıyla adlandırıldıkları gibi, “Ekrad Eşkiyası”, “Türkmen Eşkiyası” gibi isimlendirmeler yaygındır. Hatta iskân firarilerinden iskân sahasından dolayı, “Rakka parekendesi eşkiyası”, “Kıbrıs parekendesi eşkiyası” şeklinde de söz edilmektedir. Askeri zümrelerden eşkiyalık yapanlarda, “levendât eşkiyası”, “Saruca-sekban eşkiyası” vs. mensup olduğu sınıfın ismiyle adlandırılmıştır.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 316.

<sup>22</sup> Mustafa Akdağ, a.g.m. s.52,53.

<sup>23</sup> Muallim Naci, Lügat-Naci, s. 77; Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, s. 781; Ferit Develioğlu, *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*, Ankara 1978, s. 284, 1170; Meydan Larouse Büyük Ansiklopedik Lügat, C. IV, s. 401; C. V, s.723.

<sup>24</sup> Bkz; Yol Kesen “kuttâ-î tarîk”, “Haydutların” eşkiyalıkları bölümü

<sup>25</sup> Bkz: ferdi eşkiyalıklar bölümü.

<sup>26</sup> Ayrıntı için olayların anlatıldığı bölmelere bakınız.

Eşkıyalık geniş anlamıyla bütün kanun dışı hareketleri ihtiva etmekte beraber, adli bakımından sınırlandırma ve tasnif etme zorunluluğu vardır. Tarihçiler sosyal olay olarak kanun dışı hareketleri, umumi anlamıyla eşkıyalık kabul etseler de, hukukî açıdan doğru değildir. Bu noktada önemli olan husus, eşkıyalık fiilinin uygulanan cezalar bakımından tasnifinden ziyade, zulüm suçuya ayrı mütalaa edilmesidir. Çünkü teorik olarak eşkıyalık reâyânın işlediği suçlar için söz konusuyken, resmi görevlilerin kanunsuz davranışları zulüm olarak tavsif edilmektedir.<sup>27</sup>

Türk Hukuk Lûgatı'ndaki eşkıyalık tarifi bu yaklaşımı, teyid etmektedir: "Mal zapt ve gaspetmek, öz almak, suikastta bulunmak yahut memleketin dahili emniyetini bozmak için mesken, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi mahalleleri basarak veya yakarak yahut tahrip ederek veya adam öldürerek veya yollarda ve kırlarda soygunculuk yaparak veya adam kaldırarak ve bu fiillerden dolayı mevkuf veya mahpus iken firar ederek silahlı dolaşmak suretiyle emniyet veya asayışi münferiden veya toplu olarak tehdit ihlâl etmektedir."<sup>28</sup> Bu tarif Osmanlı asırlarında görülen eşkıyalık faaliyetlerine de uygun düşmektedir. Görüldüğü gibi resmi nüfuz ve yetkisini kullanarak işlenen zulüm suçunu ihtiva etmemektedir. Zaten, incelediğimiz resmî görevlilerle ilgili şikayet ve hükümlerde genel olarak "zulm" ve "teâddî" suçlarından söz edilmektedir.<sup>29</sup>

Fakat incelediğimiz bir çok olayda bu ayrimı yapmak mümkün değildir. Bir resmi görevlinin davranış ve işlediği suçların eşkıyalardan farksız oluşu bu karışıklılığı ortaya koymaktadır. Mesala; Sivas Beylerbeyi Süleyman Paşa'nın, 1702 yılında halkın muhafeliteine rağmen, kaldığı Geldiklan kazasında, kapısındaki "Levendât" halkın mallarını yağmalamaktan başka, 8 kişiyi öldürüp 50 kişiyi yaralayarak, 11 bekâr kimsenin ırzlarına tasallutta bulunurlar. Ve bu davranışlarını daha önce cereyan etmiş bazı hadiselerden doğan düşmanlık hissiyle yaparlar.<sup>30</sup> Bu hadiseyi zulüm kavramıyla izah etmek mümkün değildir. Yine Antep Sancığında, Mutasarrif Maraşlı Ahmet haksız vergi toplamaktan başka kapısındaki Leventlere zimmi reâyâdan bir kaçını öldürüp kimisini de yaralatır.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Ahmet Mumcu, *Osmanlı Devletinde Siyaseten Katlı*, Ankara 1985, s. 132.133

<sup>28</sup> Türk Hukuk Lûgatı, 1944, s. 132,133.

<sup>29</sup> Bkz. Resmi Görevlilerin Zulüm ve Eşkıyalıkları bölümü.

<sup>30</sup> Mühimme, 112, s. 168.

<sup>31</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 59, s. 8,12.

Hatta davranışları zulüm suçunun sınırlarını aşan bazı resmi görevlilerden eşkıya diye bahsedilir.<sup>32</sup> Manisa Mütesellimi Feyzullah'ın tâhsildarı Hacı Fazlı kendisinden eşkıya diye söz edilen bir diğer görevlidir.<sup>33</sup>

1728 yılında Trabzon Eyaletinde zuhur eden eşkiyayı yakalamaya görevlendirilen Mütesellim Cemşitoğlu Mehmet eşkiyayı yakalamak bir yana, bir kaç bin kişilik eşkıya gürühunun başına geçerek büyük karışıklıklara sebep olmuştur.<sup>34</sup> Bunlar gibi hadiseler bir hayli fazladır. Buna rağmen idareci sınıfın sebep olduğu hadiselerin büyük çoğunluğunun zulüm kavramı çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağı muhakkaktır.

Zulümleri sebebiyle haklarında takibat yapılan, resmi görevlilerin, itaat etmeyip kaçmaları veya karşı koymaları halinde “isyancı” muamelesine, tabi tutulmamaları,<sup>35</sup> eşkiyalık suçuyla bir diğer ortak noktayı oluşturur.<sup>36</sup>

O halde, eşkiyalık kavramının en geniş anlamıyla kanun dışı fiillerin tamamını ihtiâva ettiği söylenebilir. Biz de araştırmamızda eşkiyalık tabirini bu en geniş manasıyla kullanmayı uygun bulduk.

<sup>32</sup> Mühimme, 10, s. 146. Aydin ve Saruhan Sancakları muhassili vekili olan Süleyman'dan ve adamlarından eşkıya diye söz edilmiştir.

<sup>33</sup> Mühimme, 129, s. 319.

<sup>34</sup> Mühimme, 134, s. 327; Mühimme, 133, s. 289,290.

<sup>35</sup> Mühimme, 115, s. 442,582; Mühimme, 117, s. 141 Mühimme, 127, s. 227; Mühimme, 129, s. 163. Ayrıntı için; Resmi Görevlilerin Zulüm ve Eşkiyalıkları bölümune bakınız.

<sup>36</sup> Ahmet Mumcu, a.g.e, s. 52,53-133,134.

## İKİNCİ BÖLÜM

### EŞKIYALIĞI DOĞURAN SEBEPLER

XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşanan içtimaî ve iktisadî sarsıntı, köklü bir çözüme kavuşturulamadığından, daha da artarak; XVIII. yüzyılda devlet ve cemiyet hayatında büyük bir çöküş ve kırılma olarak devam etmiştir. Devlet müesseselerinin yetmediği, kanun hakimiyetinin sarsıldığı bu yüzyılda, eşkiyalık ve zulüm; cemiyeti ve devleti tehdit eden büyük bir problem halini almıştır.

Eşkiyalık; cemiyetlerin hayatında iktisadî krizin ve ahlakî çöküntünün arttığı ve devlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde yaygınlaşan kazanır.<sup>1</sup> Bütün bu şartlar ve eşkiyalık XVIII. yüzyılda Anadolu'da en yaygın şekilde yaşanmaktadır.

Eşkiyalığın sebeplerini incelerken, meseleyi daha anlaşılır kılmak için, eşkiyalık ve zulme yönelen kişi ve zümreleri; eşkiyalık sebeplerinin farklı oluşunu dikkate alarak ayrı ayrı mütalâa edeceğiz.

#### **I. RESMÎ GÖREVLİLERİN ZULÜM VE EŞKİYALIKLARININ SEBEPLERİ**

Bozulan devlet yapısı toplumun her sahasında olduğu gibi; resmi görevlilerin davranışlarında çarpıcı bir biçimde tezahür etmiştir.

Ottoman Devleti kuruluşundan itibaren, sağlıklı ve dengeli bir yapılmaya sahipken, devletin hızla büyümesiyle birlikte, temel müesseseler geliştirilemeden yeni şartlar karşısında yetersiz kalmıştır.

Naîmâ bu hızlı büyümeye karşısında ehliyetli idarecilerin azlığı ve görev istememelerine işaret, ederek ehliyetsiz kimselere görev verilerek «yüksek mertebelere» ulaşmalarının yolunun açıldığını söyler. Görev alan ehliyetsiz yetkililer ihtarla hareket edip, halkın malını garet ve zulüme yöneldiklerinden türlü karışıklıklara sebep olmuşlardır. Naîmâ'ya göre; taşra teşkilatındaki bu bozulmanın yanı sıra, XVII. yüzyılda vezir olanlar da umumiyetle bilgisizlikleri ve zalimlikleri ile tanınmışlardır. Bu bozulmanın sebebi de, yüksek mansıplarının ekonomik gücünü kaybedip, servet ve

---

<sup>1</sup> Mustafa Öztürk, «XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkiyalık Olayları» Belleten IV/211, s.983.

itibarının azalmasıdır. Servetin mansıp dışında başka yollarla elde edilir olması, liyakat sahibi olanların hizmetten kaçmalarına yol açmaktadır.<sup>2</sup>

Naîmâ'nın yöneticiler hakkındaki bu tesbitleri XVIII. yüzyıl içinde geçerlidir.

1719 yılında Türkiye'ye gelen Avusturya Elçisi Von Virmondt'da bu durumu teyid ederek; zengin ve tâhsilli bir Türk'ün devlet hizmetine girmekten nefret ettiğini, kabiliyetli kişilerin sarayda, itibarı olmadığını, cahillerin çoğaldığını, bu durumun devleti sonunda tam bir felakete sürükleyeceğini söyler.<sup>3</sup>

Dönemin edebi ürünlerinde ve ahlâk eserlerinde, makam, mansıp sahibi olmanın tehlikelerine işaret edilerek, devlet hizmetinden uzak durulması telkin edilir.<sup>4</sup>

Mansıp ve makamların rüşvetle alınması eski ve "mutad" bir uygulama<sup>5</sup> olduğu gibi, görevlilerin meşru gelirleri masraflarını karşılamaya bile yetmeyince sistem iyi niyetli yöneticileri bile zulme ve soygunculuğa yöneltmekteydi. Sistemin işleyişinin zorlaması dışında, ihtirasla ihtiyaçlarının dışında "calib-i mal sevdasıyla" servet biriktirmeye yönelenlerin sayısı da bir hayli fazladır.<sup>6</sup> Mesela; Karesi Sancağı Mutasarrîfi Mustafa Paşa 1702 yılında halka zulmedince, görevden alınır.<sup>7</sup> Yine halefi Ali Paşa'da İvrindi Kazası ahalisinin mal ve akçelerine el koyunca şikayet edilmiş, bir kısmını iade etmek zorunda kalmıştır.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Zeki Arslantürk, *Naîmâ'ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı*, İstanbul 1997, s. 103-105.

<sup>3</sup> Ahmet Mumcu, *Osmanlı Devletinde Rüşvet*, İstanbul 1985, s.88.

<sup>4</sup> Sümbülzâde Vehbi, *Lutfiyye* adlı eserinde, oğluna ulemâ mesleğini seçmesini söyleken;

Mûsil-i râhat olur nev-ummâ

Kaldi devletde tarîk-i ulema

ünvan peşinde koşmamasını telkin ederek:

Hâsilî mâ'il-i unvân olma

Fikr-i şöhretle perîşân olma.

Diye nasihatte bulunmaktadır. (Sümbülzâde Vehbi, *Lutfiyye*. (Haz. Yrd. Doç. Dr. Süreyya Ali Beyzâdeoğlu) İstanbul, 1996. s.131, 137.).

<sup>5</sup> Ahmed Mumcu, a.g.e., s. 88.

<sup>6</sup> Nâbî: Paşalık kurumunu "dağdağa" olarak nitelendirir. Bu görevin mahiyetini, gürültü, patırı, beyhude telaş ve ızdırap olarak görmesi yaşanan durumu açıkça gözler önüne sermektedir. Masrafların karşılaşması için de olsa gasb ve zulm paşaların sık sık azline sebeb olmuştur. Üstelik yapılan gasp masrafları bile karşılamamaktadır. Nâbî;

Zillet-i Azline deymez nasbı

Sarfina ser-be-ser olmaz gasbı.

Diyerek bu duruma işaret etmektedir. (Bkz. *Hayriyye-i Nâbî*, (İnceleme - Metin, Haz. Yard. Doç. Dr. Mahmut Kaplan), Ankara 1995, s.115 - 120)

<sup>7</sup> Bahkesir, Ser. Sic. Nu: 712, s.73

<sup>8</sup> Bahkesir, Ser. Sic. Nu: 712, s.128. Ayrıntı için bkz.: «Resmi Görevlilerin Zulüm ve Eşkiyalıkları» bölümü

Paşalar gerek devam etmekte olan seferler gerekse iç güvenliği sağlamak için kalabalık «kapı halkı» beslemek zorundaydılar. Sefere çağrıldıklarında, zayıf kapılarıyla orduya katılanlar azl edilip, cezalandırılmaktaydılar.<sup>9</sup>

Paşaların kapı halkı beslemeleri için sefer sırasında «imdad-ı seferiyye» sulu zamanında da «İmdad-ı hazariyye» toplamaları kanuni haklarıydı. Ancak bu yetki istismar edilerek, kadimden beri bu vergileri vermekten muaf olan Van Eyaletinden bile tahsil edilirken<sup>10</sup>, savaşların uzun sürmesi sebebiyle sürekli talep edilen vergileri ödeyemeyeceklerini söyleyen, Afyon Sandıklı Kazası halkı bir miktarının indirilmesini arz etmiştir.<sup>11</sup>

Görevlilerin kudret ve nüfuzlarını korumaları için kuvvetli kapı halkı beslemeleri kanuni gelirleriyle mümkün olmadığından masraflarını halkın sırtına yüklemektediler. Bu durumda da türlü şikayet ve sizlanmalara muhatap olmaktadır.<sup>12</sup>

Büyük masraflarla mevkilerini elde eden yetkililer; masraflarını çıkarmak ve azl edildiklerinde, gerekecek akçenin biriktirilmesi için, nüfuzlarını kullanarak, hepsi kendi hesabına birer vergi tahsildarı gibi davranışır olmuştur.<sup>13</sup>

Anadoluda'da “tekâlif-i şakka” türünden vergilerin yaygın bir biçimde alındığı şikayet mahiyetinde olan belgelerin dışında adalet-nâmeler veya aynı tarzdaki hatt-ı hümayun ve fermanlardan anlaşılıyor.<sup>14</sup>

Özellikle savaş olmadığı dönemlerde halkın rahatlatmak için “tekâlif-i seferriye” ve diğer, “tekâlif-i şakka” türünden vergilerin alınması yasaklandı

<sup>9</sup> Tarih-i Raşit, IV, s.58.59. Karaman Eyaleti Mutasarrıfı Vezir Karayıanoğlu Ali Paşa, çağrıldığı sefere zayıf ve pejmürde kapı halkıyla gidince azl ve haps edilmiştir.

<sup>10</sup> Mühimme, 149, s.96. (Tarih. Aralık 1742)

<sup>11</sup> Edip Ali Baki. Afyonkarahisar'da XVII. XVIII'inci Asırlarda Meçhul Halk Tarihi, Afyon, 1951, s.14.

<sup>12</sup> G. Antep'te Dölek Baba zaviyesi ahalisi: arpa, sazan, odun vs. tekalif alınarak rencide edildiklerine dair şikayette bulunmuşlardır. (G. Antep. Şer. Sic. Nu: 72/A. s. 287.288) Vilayetlerin masraf defterleri de halkın sırtındaki yükü açıkça göstermektedir. Bkz. (Mardin Şer. Sic. Nu. 247, s.49), (Edip Ali Baki. a.g.e, s.26—28) (Yücel Özkaya. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara 1985, s.21)

<sup>13</sup> Mustafa Akdağ. a.g.e, s.110. Haksız vergi tahsil edilerek halka görülmemiş zulmün yapıldığı hakkında bkz. (Koçi Bey, Risalesi (Nşr. Zuhuri Danışman) Ankara1985.

<sup>14</sup> Bolu Şer. Sic. Nu: 844, s.88.90 (16 Şubat 1705); Konya Şer. Sic. Nu. 44, s.181 (6 Temmuz1710); Çankırı Şer. Sic. Nu:6, s.143 (Mart 1713); Adana Şer. Sic. Nu: 129. s.36 (Kasım 1730); Amasya Şer. Sic. Nu: 44, s.113 (Temmuz 1748). Ayrıca adalet-nâmeler hakkında bkz; Yücel Özkaya "XVIII. Yüzyıl

halde<sup>15</sup> bu vergiler yaygın bir biçimde toplanmaya devam edilmiştir. Tüfenkçiyan akçesi, kaftan akçesi, zahire akçesi, bayrak akçesi, matarağı, tavuk baha vs.<sup>16</sup> haksız, keyfi vergiler talep edilerek halkın perişan olmasına sebep olunmaktadır. Hükümet bu tür vergilerin zulme dönüştüğünü dikkate alarak yasaklama yoluna gitmişse de bazı dönemlerde de bu gelirleri almadıkça memurların üzerine düşen vazifeleri yapamayacaklarına kanaat getirerek, bir disiplin içinde toplamalarını kabul etmek zorunda kalmıştır.<sup>17</sup>

Bu tür haksız vergi taleplerinin önüne geçilememeyişinin önemli sebeplerinden birisi de; vali, muhassıl ve voyvodaların iltizâmlarındaki mirî mukata'alar ellerinden çıkıp 1702 yılından itibaren, mültezimlere “mâlikâne” olarak, erkek evlada intikal edecek biçimde verilmesi<sup>18</sup>, mali yönden iyice zayıf düşmeleridir. Böylece; “vezirlere yalnız şehriler kaldığından yirmișer ve otuzar âdem ile otururlar ve iki taksit ile verilmek üzere senede on ve onbeş kese hazariye ta'bır olunan akçe ile” geçinmek zorunda kalmışlardır. Bu derece kuvvet ve kudretten düşen paşaların elbetteki eşkiyayı “def’i mümkün değildir”. Ayrıca reâyâ bir çok ihtilafta valilerle, malikâne, sahiplerinin arasında kalıp büsbütün perişan olmuştur.<sup>19</sup>

Malikânelere liyakat ve ehliyette değil, akçe kuvveti ve «kapu kethudasına» verilen hediyelerle elde edildiğinden dolayı, karışıklıklara sebep olmakta, eşkiya ve mütegallibenin türemesine yol açmaktadır. Mesela 1719 yılında Eğin Kazasını malikâne olarak elde eden İsmail Paşa, kazaya gitmeyip, mahalli mütegallibeye dayanarak idare etmeye kalkınca, büyük bir kavga başlar. Hükümet çareyi, «liva-î

da Çıkarılan Adalet-nâmeler Göre Türkiye'nin İç Durumu” Belleten C. XXXVIII, No:151, Temmuz 1974.

<sup>15</sup> Trabzon Ser. Sic. Nu: 1867, belge 102, 103, 110; Mühimme, 115, s.334; Mühimme, 119; s.190 Tarih-i Raşit II.. s.476. Haksız vergi toplandığına dair şikayetlerle ilgili belgelerin birçoğunda uygulamanın kanunsuz olduğunu işaret edilmiştir.

<sup>16</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e, s.37; Defterdar Sarı Mehmet Paşa. Devlet Adamına Öğütler. (Nşr. Hüseyin Ragıp Oğural). İzmir 1990, s. 92. Yazar mutad vergilerin dışında vergi talebiyle halka zulmedildiği, perişanlığına sebep olunduğuuna işaret ederek, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini kaydeder. (Yücel Özkaya, a.g.m.) s.450. Ahalinin vergi yükü hakkında bkz. (Yusuf Oğuzoğlu, “Osmanlı Şehirlerindeki Halkın Vergi Yükü Üzerine Bir araştırma (1680-1700)” Osmanlı Araştırmaları, s. XV. İstanbul 1995, s. 157-180).

<sup>17</sup> Mustafa Akdağ, “Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş Devrinde Esas Düzen” D.T.C.F.T.A.D. Cilt III, s.4-5 (Ankara 1965), s.144

<sup>18</sup> Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Âyânlık Düzeni Devri 1730-1839” T.A.D., Cilt VIII-XII, s.14-23, Ankara 1975, s.51.

<sup>19</sup> Cengiz Orhonlu, «Osmanlı Teşkilatına Aid Küçük Bir Risale (Risale-i Terceme), Beğeler, Cilt IV, s, 7-8, Ankara 1993, s.43.

mezburu malikânelikten ref» etmekte bulur.<sup>20</sup> Yine «Çapakçur Sançağı dahi mukaddema hükümet iken ref olunup malikâne verildiğinden» mutasarrıflar zabit ve rabta muktedir olamamış, valiler de ilgilenmeyince türeyen eşkıya ve mütagallibe üçer, beşer köyü zorla zabit edip ahaliyi soymuşlardır.<sup>21</sup>

1744 yılında gönderilen başka bir fermanda, Şam, Halep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Malatya Antep taraflarında ve bazı mahallerdeki «miri mukataatın» çoğu « ricâl-i devlet» ve «âyân-ı vilâyet»ten kimselere malikâne olarak verildiği söylenerek, liyakatle yönetilmediğinden, reâyâsının tohum vs ihtiyacı zamanında temin edilmediğinden murabahacılarla borçlandıklarına işaret ederek, halkın perişanlığının önüne geçilmesi istenmektedir.<sup>22</sup>

Gelir kaynakları bu şekilde iyice daralan valilerin kapı halkını beslemek veya «tez ma’zul olmakla bir kaç gün harçlık olsun deyü devr namına, dürlü dürlü bahane ile fukarayı soyup alırlar.» Çoğu kez senesi dolmadan azı olunan paşaların yerine gelenler de aynı uygulamayı devam ettirmişlerdir.<sup>23</sup> Nâbî paşaları bu hadsiz zulümlerinden dolayı sureten mü’mîn ancak gerçekte kafir olarak nitelendirir. Yine şaire göre, Paşaların kapı halkıda, zulüm ve şekavetleri gittikleriyle yerleri perişan etmektedirler.<sup>24</sup>

Eyalet ve sancak mutasarrıfları yaptıkları soygunları hakl göstermek için toplanan «imdâd-ı seferriyye» ve »imdâd-ı hazarriye» lerin masraflarını karşılamadığı şikayetinde bulunmalarına rağmen yapılan incelemelerde toplanan miktarın çoğu kez ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılmıştır.<sup>25</sup>

Ayrıca merkezden taşraya gönderilen görevliler ve taşrada ki diyer memurların da şikayeteye konu davranışları, haksız akçe tahsili yoluyla halka

<sup>20</sup> Mühimme, 127. s.326,327

<sup>21</sup> Mühimme, 130. s.159 (Tarih Ağustos 1721)

<sup>22</sup> Kayseri Şer. Sic. Nu: 134, s.155,156.

<sup>23</sup> Robert Arnhegger «Hazarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Mulâhazaları» *Türkiyat Mecmuası*. Cilt.X. İstanbul 1951-1953. s.373. 376; İncelediğimiz belgelerde bu tür hadiseler çok sık rastlanmaktadır.

<sup>24</sup> Nâbî, a.g.e., s.119;

Zulme mâ’illeri vardur vâfir  
Sûretâ mü’mîn ü ma’nen kâfir.

Ağalar zâlim ü ac u’ryân  
Vîmede her bîri mâl almağa can.

<sup>25</sup> Yücel Özkaya, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyanlık*, Ankara 1994, s.89, 90.

zulmettikleri görülür. Tosya'da, menzilci fazla akçe topladığından şikayet edilirken<sup>26</sup>, Kayseri İncesu'da hedden fazla cizye talebiyle ahali rencide edilmektedir.<sup>27</sup> Anadolu'ya gönderilen mübaşirler beşten fazla adamla görevde gitmeleri yasaklandığı halde kalabalık adamla gezip zulme sebep olmaktadır.<sup>28</sup>

Anadolu'da mutasarrıların görev yerlerine gitmeyerek, yerlerine vekil olarak mütesellim göndermeleri otoritenin zaafına haliyle eşkıyalığın yayılmasına yol açmaktadır<sup>29</sup> Seferler sebebiyle mutasarrıların yerlerine vekil olarak bıraktıkları mütesellimler de bunu fırsat bilip, servet biriktirmek için, halka hadsiz zulüm etmişlerdir.<sup>30</sup>

Uzun süren seferler sebebiyle Anadolu'nun «ekseri elviye mutasarrıları»nın kapı halkıyla vilayetlerden uzak kalmaları<sup>31</sup> eşkıyalığın yaygınlaşmasında bir çok bakımdan etkili olmaktadır.

Seferler sebebiyle eşkıya zümrelerinin faaliyete geçmeleri bilinen bir durum olduğundan sefer kararıyla beraber vilayetler uyarılarak tedbirli olmaları istenmektedir.<sup>32</sup>

İran seferi sebebiyle zuhur edecek eşkiyayı tedip ve vilayetleri zararlarından korumak maksadıyla, bazı yetkililer seferden muaf tutulmuşlardır. 1724 yılında Adana Beylerbeyi Ali Paşa sefere çağrılmayıp bölgeyi zuhur edecek Levent, Türkmen ve Ekrat eşkiyasından korumak için görevlendirilirken,<sup>33</sup> İç-il, Karaman, Maraş ve Halep hududuna kadar olan yerlerin muhafazası da uhdesine verilmiştir.<sup>34</sup> Bolu Voyvodası da Akşehir, Sivas hududuna kadar sahanın teftişinden sorumlu tutulmuştur.<sup>35</sup>

<sup>26</sup> Çankırı Şer. Sic. Nu: 9, s.10.

<sup>27</sup> Mühimme, 116, s.29.

<sup>28</sup> Mühimme, 149, s.128; Mühimme, 153, s.166.

<sup>29</sup> Mühimme, 148, s.67. Teke Sancağı Mutasarrı yerine mütesellim gönderince, «beldenin ihtilâline»

Seferlere bağlı olarak eşkiyalık olaylarında büyük bir artış görülmesi hükümetin endişelerini teyid etmektedir. Bu dönemlerde özellikle askeri zümrelerin eşkiyalıklarını da belirgin bir tırmanış gözlenmektedir. Küçük guruplar halinde asker kaçaklarının eşkiyalıkları yanında,<sup>36</sup> Levent, saruca-sekban, delil, yeniçi ve «yeniçerilik iddiasında» olan zümrelerin sebep oldukları hadiselerde büyük artış görülmektedir.<sup>37</sup>

1743 tarihli fermanda; Çankırı halkı üzeri ikişeryüzer kişilik gurblar halinde gezen «süvari eşkiyasının» türlü zulüm ve teaddilerine maruz kaldıkları şikayetinde bulunup, eşkiyanın mutasarrıflarının İran seferinde bulunmasını fırsat bilerek buna cesaret ettiğini ifade etmişlerdir.<sup>38</sup>

Aynı şekilde otorite boşluğunu fırsat bilen Ekrat taifesinden yüzlerce eşkiya Çorum yakınlarında, Sarmaşikkaya, Direklibel vs yol ve geçitlerde yolcuları soyup köyleri yağmalarken «Başıboş Levendat» taifesinden Pepe Halil 120 adıyla Sivas taraflarını soymaktadır.<sup>39</sup>

Seferler sebebiyle yapılan asker ve ağırlıkların sevkiyatı yol güzergahında kliman ve şehirlerde güvenliğin bozulup eşkiyalığın artmasında etkili olmaktadır. Ayrıca askerin ihtiyaçlarının piyasa değerinin altında alınması, zulüm ve kargaşalıklara yol açmaktadır.<sup>40</sup>

Ümumi ekonomik darlık vergilerin artması sonunda yoksullaşan köylülerin topraklarından koparak şeirlere yönelmesiyle, bu «çift bozan» kitlesinin «levendât» ve «suhtevân» diye adlandırılan zümreler olarak ortaya çıkmaları, ilk olarak XVI. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır.<sup>41</sup> Geçen zaman zarfında «çift bozanlık» sürümüş toprağını terk eden genç reâya kitleleri, eşkiyalığın ve Levent, saruca-sekban delil vs. zümrelerin ana kanağı olmaya devam etmiştir.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Bolu Şer. Sic. Nu. 842. s.89,90.

<sup>37</sup> Ayrıntı için olayın incelendiği böümlere bakınız.

<sup>38</sup> Mühimme, 150, s.154.

<sup>39</sup> Mühimme, 150, s.243. 244. (Tarih Nisan 1744)

<sup>40</sup> İbrahim Güler, «XVIII. yüzyılın ilk Yarısında Askeri Seferlerde Sinop'un Güvenlik ve Asayiş Meselesi» O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, s.6 (Samsun 1991), s.80-81. Adana yakınlarında Sarı Uşak menzilinde, Şark Seferine giden asker içir haksız mübayaşa yapılınca halkın muhalefetiyle karşılaşmıştır. (Adana Şer. Sic. Nu:129, s.20) Mustafa Öztürk, «Osmanlı İktisadında Fiyatları Etkileyen Unsurlar» Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, Elazığ 1996, s.228.

<sup>41</sup> Mustafa Akdag, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, İstanbul 1995, s.69.

<sup>42</sup> Bkz. Levend, Saruca -Sekbanların Eşkiyalıkları Bölümüne

Ahalinin çiftini-çubuğuunu terketmesin de iktisadi şartların ağırlaşması yöneticilerin artan zulmü kadar, bozulan aşayışın, eşkiyanın tasalludunun payı büyüktür. İncelediğimiz belgelerde bunun bir çok örneğini tesbit ettik. Bu göçlerden rahatsız olan devlet köklü tedbirlerde almamıştır. Sadece göçlerin önlenmesini parekendelerin eski yerlerine yerleştirilmeleriyle ilgili hükümler gönderilmekle yetinilmiştir<sup>43</sup>.

Yaşanan göçler, birçok bakımından yeni göçleri teşvik etmekteydi. Nüfusu azalan köylerin, yeni tahrirleri yapılmadığından, vergi yükleri aynı kalmaktaydı. Nadiren sesini duyurmayı başaran köylerin vergi haneleri düşürülmemekteydi. Mesela; Antep Kazasına bağlı İsbatrin köyü harap ve fukara olduğundan dört avarız hanelerini ödemeye kudretlerinin kalmadığı, bu sebeple ahalisinin parekende olduğu bunun bir haneye düşürülmesi arz ediler. Şikayet dikkate alınarak avarız hanesi ikiye düşürülür.<sup>44</sup>

Ahali, artan vergi yükünden kurtulmak ve güvenliği daha iyi büyük şehirlere göçerek buralarda istihdam olmak umudu taşımaktaydı. Büyük şehirlerde işgücünü istihdam edecek gelişmiş bir sanayinin olmayışi, varolan geleneksel üretimin de iş gücüne ihtiyaç duyması bir yana, mevcut kadrolar kapalı üretim ilişkileri ve «gedik» sistemiyle, kendi kalfalarının dükkân açmasına bile müsaade etmiyerek işsizliği beslemekteydi.<sup>45</sup>

Devlet halkın büyük kitleler halinde savrulmasının, büyük şehirlere yönelmesinin sebebini bilmekle beraber, köklü tedbirler almaktan acizdi. Zaman zaman halkın vergi yükünü azaltmaya çalışmış<sup>46</sup>, lakin bu uygulama uzun sürmemiştir. Halkın toprağını bırakıp büyük şehirlere göçmesinin önüne geçilememiştir.<sup>47</sup>

Can, mal emniyetini sağlamak için büyük şehirlere yönelen kitleler ya buralara ulaşmadan memleketlerine geri gönderilmekte, ya da şehir kapıları yüzlerine

<sup>43</sup> Konya. Şer. Sic. Nu: 48, s.262. G.Antep Şer. Sic. Nu:63, s.56.57.

<sup>44</sup> G.Antep Şer. Sic., Nu: 71, s.201,202.

<sup>45</sup> M. Münim Aktepe, *Patrona İsyani* (1730), İstanbul 1958, s.24-26; Sabahattin Güllülü, *Ahi Birlikleri*, İstanbul 1977, s.135.

<sup>46</sup> *Tarih-i Raşit*, II, s. 476, 481.

<sup>47</sup> Mühimme, 153, s.281; C.C. Güzelbey, a.g.e., s. 50; Edip Ali Baki, a.g.e., s. 11-13; Göç sorunu ile ilgili bkz.; M. Münim Aktepe «XVIII. Asırın İlk Yarısında İstanbul'un Nüfus Meselesine Dair Bâzı Vesikalar» *İÜ.E.F.T.D.* Cilt. IX, S. 13 (Eylül 1958); Yücel Özkaya «Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. Yüzyılda Göç Sorunu» *Tarih Araştırmaları Dergisi*, Cilt. XIV, S. 25, (1981 - 1982).

kapatılmaktaydı.<sup>48</sup> Bütün tedbirlere rağmen büyük şehirlere ulaşabilmelerin çoğusunun akibetleri daha kötü olmuştur. Bekar odalarına yerleşip geçimini temin edecek doğru dürüst bir iş bulamayan bu insanlar kanunsuzluğa yönelmekte hırsızlık veya çarşı pazarda ihtiyaçlarını zorla temine yöneldiklerinden cezalandırılmaktan kurtulamamışlardır.<sup>49</sup> Büyük şehirlere özellikle İstanbul'a göçen bu kitleler şehir asayışını bozup, Patrona isyanı gibi hadiselerin sosyal sebeplerinden olurken,<sup>50</sup> iaşe darlığı, fiyatların artması ve işsizlik gibi iktisadi sıkıntıların katmerleşmesine yol açmaktadır.<sup>51</sup> Zamanın edebi eserlerinde ihtiyaç maddelerinin bulunmadığı, çok pahalı olduğundan satın alınmasının imkansız olduğuna dair şikayetler bir hayli fazladır. Osman-zâde Tâib, bir gazelinde; Odunun, kömürün ateş pahasına çıktıığı, «Arpa torbası sanır anı gören; Olsa bir gözde arpacık peyda» diyerek hububatın bulunmadığı ve pahalı olduğuna işaret etmektedir.<sup>52</sup>

Şüphesiz yerinden yurdundan kopan bu kitlelerden genç ve eli silah tutanların, öteden beri ilk tercihi eşkıya gruplarına katılmak, ümeranın veya mütegallibenin kapılarına sığınarak, saruca-sekban, levent sıfatıyla bir başka kanaldan eşkiyalığa yönelmek olmuştur.

Çiftbozan reâyanın büyük arazi sahiplerine hizmetkâr olmayıp leventliye itibar etmesinin, özellikle Marmara çevresindeki çiftliklerin ırgat ve çoban ihtiyaçlarını Rumeliden karşılamak zorunda kalmalarının psikolojik sebepleri, büyük Celâli isyanlarından<sup>53</sup> XVIII. yüzyıla kadar pek değişmediği görülüyor. Ahaliden «... kılıça kaadir olanları birer mahalle temekkün ve derebeyi olup vüzerâya boyun eğemez olup ve Anadolu'da saruca - sekban ve delil ve levendât ve sairları huruc eyleyüp ...»<sup>54</sup>, eli

<sup>48</sup> M. Münim Aktepe, a.g.m, s.4 - 7: Eşkıya tasallutundan İç-il Sancağında birçok köy ahalisi Konya ve köylerine dağılınca, Ekim 1718 tarihinde bu nüfusun teftiş olunup, köylerine yerleştirilmeleri istenmiştir. (*Konya Ser. Sic.* Nu: 48, s. 260)

<sup>49</sup> *Mühimme*, 153, s. 281.

<sup>50</sup> M. Münim Aktepe, a.g.e., s. 1-73.

<sup>51</sup> Lütfi Gücer «XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul'un İaşesi İçin Lüzumlu Hububatın Temini Mesclesi», *İ.U.İ.F.M.*, Cilt. XI, S. 1-4 (Ekim 1949 - Temmuz 1950), s. 397, 398.

<sup>52</sup> *Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri*, Cilt. VI. s. 215.216. Şair yokolların mum gibi eridiğini söylemekten :

Revgan-ı dil erimedede şeb ü rûz  
Mum deyü şem'a-veş yanıp fukarâ

bunun, mal olmayışından deyil, esnafın çok kazanma hırsından, ihtiâkından kaynaklandığını ifade eder:

Tama-ı hanı ile hükümlün  
Muhtekirler belâsidir bu belâ.

<sup>53</sup> Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 71.

<sup>54</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.m., s. 42. Leventliği doğuran sebeplerin tesisatı için bkz; Mustafa Cezar, *Osmanlı Tarihinde Levendler*, İstanbul 1965.

kılıç tutmayanlar da ya şehirdeki sefil kitleleri oluşturmakta ya da kurtuluşu zulümlerinden köylerini terk etmek zorunda kaldıkları büyük servet ve çiftliklere sahip kişilerin yanına sığınmakta bulmuştur.<sup>55</sup>

Köylülere yönelik baskı ve aşırı vergi talebi Dünyanın diğer bölgelerinde de benzeri sonuçlar doğmuştur. Çin'de büyük nüfus hareketleri ve köylü isyanları olurken Japonya'da hiçbir siyasi maksadı olmayan, baskılara karşı ümitsiz bir tepkiden ibaret olan köylü isyanları ve göçleri yaşanmaktadır.<sup>56</sup> Avrupada da durum farklı değildir. Eşkiyaların en önemli kaynağını değişik sebeplerle toprağından kopan köylüler oluşturmuşlardır.<sup>57</sup> Kuzey Avrupa'da gerçekleşen sosyal çekişme ve halk hareketleri zamanla dini ve ideolojik mecraya girerek ihtilallerle sonuçlanırken, Akdeniz çevresinde, artarak devam eden sosyal gerilim, ayaklanma, karışıklık ve eşkiyalık olarak tezahür etmiştir.<sup>58</sup> Bu açıdan Anadolu'da görülen eşkiyalık olaylarının karakteri diğer Akdeniz ülkelerinde cereyan eden hadiselerle önemli benzerlikler arz eder.

Anadolu'da sebep oldukları eşkiyalık olaylarıyla en fazla tahripkar olan zümrelerden birisi «Çiftbozan reâyâ»nın beslediği; «Saruca-sekban» veya «Kapulu-Kapusuz Levendat» kitleleri olmuştur.

Devlet, Levent, saruca-sekbanların eşkiyalıklarının önüne geçmek için, 1683 yılı itibarı ile bu askeri sınıfları kaldırmaya çalışmış, ancak ne fiilen nede ismen bu askeri zümreleri kaldırmaya muvaffak olamamıştır.<sup>59</sup> Yasaklanan saruca ve levent bayrakları neferatı yerine kurulan, farisân, Gönülüyân, Divânnegân ve Azâbân gibi bayraklar altına toplayıp kontrol etme düşünceside pek netice vermemiştir.<sup>60</sup>

Herhangi bir kapı bulan leventler, fırsat buldukça, yerlerinde durmayıp, köylerde konup göçerek ahaliyi soyarken<sup>61</sup>, kapısız kalmaları halinde kalabalık gruplar halinde dolaşıp akla hayale gelmedik zülüm ve eşkiyalıkla şikayeteye konu olmaktadır. Meselâ, sabık Rakka Valisi Osman Paşa'nın azlı üzerine kapısız kalan 300 levent Yenidünya Hüseyin, Solak Ali, Çukurcu Ali ve Köçekî Salih adlı bölüm başılarının

<sup>55</sup> Yücel Özkaya, a.g.m, s. 178,179.

<sup>56</sup> W. Eberhard. *En Eski Devirden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi*. Ankara 1986, s. 183.

<sup>57</sup> Eric Hobsbawm, a.g.e., s. 22,23.

<sup>58</sup> Fernand Braudel, a.g.e., s. 100.

<sup>59</sup> Mustafa Cezar, a.g.e., s. 303-306.

<sup>60</sup> Mühimme, 129, s. 274.

<sup>61</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1874. belge 171. 1715 yılında vaki bu şikayette birkaç seneden beri, Trabzon valisi olanların «Etbaî ve Levendatı, şehirde konaklarında oturmayıp reâyânın evlerine konup » türlü zülüm üzere oldukları yazılmıştır.

idgesinde gezerek eşkiyalık yapmaya başlayınca, Mart 1718 tarihinde sefere katılmak kaydıyla af edilecekleri bildirilir.<sup>62</sup> İtaat etmeyip eşkiyalığa devam edince, katıldıklarına dair fetva ile «nefir-i amm» ilân edilse de<sup>63</sup>, ortadan kaldırılamayınca tekrar sefere iştirak şartıyla af edilerek uzlaşma yoluna gidilmiştir. Yenidünya Hüseyin savaşa iştirak edince sadrazam ağalığı görevine getirilir.<sup>64</sup> Bu uygulama büyük eşkiya gruplarını dağıtmak için sık sık başvurulan tedbirlerdir. Ancak, Yenidünya Hüseyin Ağa 1727 yılında binbaşı olarak İran seferine giderken, yol güzergahında ahaliye zulmedip, askerin karışıklığına bais olunca öldürülümuştur.<sup>65</sup>

Levent kitlelerinin dolaştıkları yerlerde bedava yem ve yiyecek almakta başka, türlü bahanelerle, bayrak akçesi, kurban akçesi, konak akçesi vs. adlarla reayâyi soyduklarına dair, şikayetler bitip tükenmek bilmez.<sup>66</sup>

Kuttâ-i tarik vs. eşkiyalarda zaman zaman levent kıyafetiyle, faaliyet göstermektedirler. Karaman Valisi Mustafa Paşa tarafından, muharebe sonunda yakalanan Küçük Mehmet Böyükbaşanın 11 adamından ekserisinin Dalkuşak ve Genç Ali adlı eşkiyaların refikleri olması<sup>67</sup> bu durumu doğrulamaktadır.

Sefer için toplanan «miri leventler» veya kapılı leventler, açılan bayraklar altında toplanıp sefere gitmek bahanesiyle Anadolu'da gezip eşkiyalık yaparken<sup>68</sup>, «kapısız levendat» eşkiyası da seferleri fırsat bilip, zulüm ve eşkiyalıklarıyla devleti uğraştıran büyük bir gaile teşkil etmekteydi. 1729 yılında Trabzon'da toplanan beşyüzden fazla, levendat vs. eşkiyalar, Kars'a varıncaya kadar yol güzergahında reayâya zulm ve teaddiden maada Erzurum köylerinde 12 kişiyi katl etmişlerdir. Bu davranışlarına Kars, Tebriz ve Revan çevresinde de devam edince, tediplerine karar verilir. Revan Muhafizi İbrahim Paşa'nın kethüdası ve Kars Beylerbeyi ittifakla eşkiyanın üzerine gittiklerinde üç saatlik muharebenin sonunda, eşkiyadan 400 kadarı öldürülüp, 100 kadarı yaralı olarak firar eder. Katlolunan 26 böyükbaşının kesilen

<sup>62</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 48, s.289.

<sup>63</sup> Mühimme, 127, s. 121-127.128.

<sup>64</sup> Tarih-i Raşit. V. s. 196,197.

<sup>65</sup> Tarih-i Raşit zeyli. Çelebi-zâde İsmail Asım Tarihi. s. 546.

<sup>66</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 59, s. 80,81; Amasya Şer. Sic. Nu: 27, s. 49; Amasya Şer. Sic. Nu: 38. s.83; Konya Şer. Sic. Nu: 56, s. 257.

<sup>67</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 57, s. 153 (3 Temmuz 1749)

<sup>68</sup> Mühimme, 133, s. 325,326. Capparoglu adlı Böyükbaşı ve hevadarları eşkiyadan Karamağalı Bekir Böyükbaşı, Eğinli Osman ve Artukabadlı İbrahim Böyükbaşı ile beş altı yüz eşkiyayı toplayıp süvari sekban veya levent kıyafetiyle, Boğazlıyanlıoğlu Mehmet Paşa'nın yanına gidiyoruz diye Erzurum havalısında gezerek eşkiyalık yaparlar. Mezkur Paşa'nın yanına da gitmezler. (Eylül 1726)

başları İstanbul'a gönderilir.<sup>69</sup> Bölükbaşılardan kimileride orduya katılıp, «tayinatları ve ulufelerini» aldıktan sonra levendatıyla firar edip, Anadolu'ya dağılarak şekavetlerine devam etmektedirler. Erzurumlu Ali, Genç Ahmet ve Genç Ali adlı bölükbaşılar yedi sekiz bölükbaşıyla birlikte, Erzurum'da ulufelerini aldıktan sonra firar ederek Amasya tarafına giderken,<sup>70</sup> Yaya Halil adlı bölükbaşı da ikiyüzden fazla levendatıyla Sivas tarafına firar eder. Sivas Valisi Ali Paşa eşkiyayı sıkıştırıp bir çوغunu öldürünce kurtulanlar etrafa dağılırlar.<sup>71</sup> Kars ve Van tarafında toplanan askerden firar eden Genç Ali ve İbrahim adlı bölükbaşılar da beş altıyüz levent ile birlikte Konya tarafına gitmişlerdir.<sup>72</sup>

Sefer bittikten sonra, valilerin masraflarını azaltmak için kapılarının sayısını azaltmalarıyla, «miri leventler» serbest bırakılınca bunlarda eşkiyalığa yönelmektedir.<sup>73</sup>

Levent, saruca- sekbanların kaldırılmasına karar verilince, 1698 tarihinde sekban ve levent bölükbaşları, kendilerinin Yeniçi Ocağından ayrıldıklarını bir daha Anadolu'da eşkiyalığın zuhuruna müsaade etmeyeceklerini taahhüt eden bir mahzar göndererek aflarını isterler. Aracıların tavassutlarıyla af istekleri kabul olmuştur.<sup>74</sup>

Affedilmelerinin üzerinden daha bir yıl geçmeden eşkiyalığa yeniden başlarlar.<sup>75</sup> Sekbanlar hakkında şikayetler, artınca, süvari-sekban ocağının serçeşmesi ve bölükbaşlarını mahzar göndererek, ocaklarının öteden beri devlete üstün hizmetlerinin olduğu «lakin bir zamandan beri ocaklarına bazı erâzil ve ahlâf» vs. kimselerin sahip çıkmasıyla nizamlarının bozulduğu, ocaklarına nizam verilmesi gereği şeklinde kendilerini savunmak ihtiyacı duyarlar.<sup>76</sup>

Sefer bahanesiyle açılan süvari-sekban bayrakları sefere gitmeyip, gitsede firar ederek eşkiyalık yapmaları yaygınlaşınca Ocak 1720 tarihinde ortadan kaldırılmaları için ferman yayınlanmıştır.<sup>77</sup> Şikayetler artarak devam edince eşkiyanın tedibi için fetva alınarak, Anadolu'ya hitaben umumi bir ferman daha gönderilmiştir.<sup>78</sup>

<sup>69</sup> Mühimme, 135, s. 461.

<sup>70</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 42, s. 97. (Ağustos 1742)

<sup>71</sup> Mühimme, 149, s. 18 (Temmuz 1742)

<sup>72</sup> Mühimme, 148, s. 113,122,270.

<sup>73</sup> Mühimme, 129, s. 274; Tarih-i Raşit, III, S. 93;

<sup>74</sup> Çağatay Uluçay. a.g.e., s. 464; Mustafa Cezar, a.g.e., s. 302-304.

<sup>75</sup> Çağatay Uyuçay .a.g.e, s. 303-304.

<sup>76</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 47, s. 258 (Ocak 1717)

<sup>77</sup> Mühimme, 130, s. 12; Balıkesir Şer. Sic. Nu: 717, s. 21,22.

<sup>78</sup> Mühimme, 133, s. 322 (Eylül 1726)

Erzurum çevresinde de faaliyetleri artan eşkiyaların, ittifakla ortadan kaldırılması Ağustos 1727 tarihli hükmüle istenmiştir.<sup>79</sup> Alınan bu tedbirlere rağmen savaşların devam etmesi, askere duyulan ihtiyaç, süvari-sekban bölüklerinin kaldırılmalarına ve disiplin altına alınmalarına mani olmuştur.

Anadolu'da çoğalan eşkiya zümrelerini ortadan kaldırmak maksadıyla yürütülen mücadele, bitip tükenmeyen kavga ve kargaşa yol açtığından, bir bakıma eşkiyalığı besleyen sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Eşkiya teştişine görevlendirilenler, masraflarını kanuni olarak halktan toplamak yetkisine sahipti.<sup>80</sup> Meselâ; Kilis Ekradı ve Kılıçlı aşireti eşkiyalarını tedibe görevlendirilen Maraş Valisi Ali Paşa'nın Aralık 1714 tarihinde Antep'te kaldığı üç günlük masrafı için her haneden 24,5 kuruş toplanmıştır.<sup>81</sup> Ancak teftişe çıkan yetkililerin kimileri hakları olan masraflarını talep etmekle kalmayıp, eşkiyalardan farksız davranışmayarak teftişte halkın soymak için bahane olarak kullanmaktadır. Hükmet bu tür davranışlarından dolayı Anadolu Valisi Yusuf Paşa<sup>82</sup> Sivas Beğlerbeyi<sup>83</sup> İç-İl sancağı yetkilileri<sup>84</sup> ve Erzurum Valisini<sup>85</sup> uyarmak zorunda kalmıştır. Bu hususla ilgili hükümler bir hayli fazladır.

Kaldı ki halkın fukaralığı sebebiyle, kanuni vergilerini ödemeye bile güçleri yetmezken, haksız talepler reâyâyi iyice canından bezdirmektedir. Mardin halkın eşkiya takibindeki askerin masrafını karşılamaya kudretlerinin olmadığı arzedilince «merhameten» bu yükümlülükten affedilirler.<sup>86</sup> Esasen hükümetin «avarız-nüzûl» vergileri yerine, XVIII. yüzyılda yürürlüğe konduğu vilayet masraf sistemi, valileri ekonomik bakımdan güçlü kılıp<sup>87</sup> ahaliyi biraz rahatlatmak istediği şeklinde yorumlanabilir.

Hükmet eşkiya teftisi bahanesiyle halka yapılan zulmün önüne geçmek için «eyalet ve elviye mutasarrıfları yaz ve kış makarrı hukumetlerinde» oturmalarına karar

<sup>79</sup> **Mühimme**, 134, s. 184.

<sup>80</sup> G. Antep Ş.S. Nu: 55, s. 270,271 Rakka Valisi Mehmet Paşa'nın 1704 senesinde Antep'te kaldığı sürece masrafının karşılanması için toplanan salyanenin defteri ayrıntısıyla mevcuttur.

<sup>81</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 65, s. 220.

<sup>82</sup> **Mühimme**, 115, s. 217.

<sup>83</sup> **Mühimme**, 116, s. 343.

<sup>84</sup> **Mühimme**, 127, s. 369.

<sup>85</sup> **Mühimme**, 150, s. 445.

<sup>86</sup> **Mardin** Ş.S. Nu:247, s. 48.

<sup>87</sup> Bruc Mc Gowan, «Osmanlı Avarız Nüzûl Teşekkülü. 1600-1830», XIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. II. Ankara (11-15 Ekim) 1976, s. 1331..

verir. Ancak bu kararın uygulanması, eşkiyadan temizlenen yerlerde bile eşkiya türemesine sebep olur. İç-İl Sancağı ahalisi, eşkiya teftişinin yapılmamasından dolayı vilayetlerinde yer yer eşkiyanın zuhur ettiği ve ahalinin perişan olup, başka yerlere göçmek zorunda kaldığını ilâm, edince Haziran 1721 tarihinde eşkiyaların teftisi için ferman gönderilmiştir.<sup>88</sup>

Anadolu'da devam etmekte olan eşkiya teftişini fırsat bilip, bu bahaneyle dolaşan, levent ve sekban bölükleri de şekavetlerini sürdürmüştür.<sup>89</sup>

Müfettiş Paşaların işi sıkı tutmaları üzerine, eşkiyalığın önüne geçmek mümkün olmaktadır. Anadolu Valisi Abdi Paşa kesintisiz mücadele sonunda eyaleti ve çevresini eşkiyadan temizlemeye, sükuneti sağlamaya muvaffak olmuştur. Abdi Paşa Bağdat tarafına vazifeyle gidince alınan tedbirler gevşemiş ve yer yer eşkiyalar zuhur etmiştir. Aralık 1701 tarihinde bir çok merkez gönderilen fermanda bu duruma işaret edilerek dikkatli olunması istenmiştir.<sup>90</sup> Bu hadisede görüldüğü gibi, eşkiyalıkta mücadelede, devamlılığın olmaması, görevlilerin farklı sebeplerle sık sık değiştirilmesi, olayların devamı ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

Yürüttülen mücadelede müfettiş paşaların yetkilerinin artırılması, Osmanlı adalet düzeninin kökünden sarsılmasına sebep olmuştur. Kadı ve Naibler, Sancakbeyi, Beylerbeyi, müfettiş paşaların istedikleri biçimde karar veren birer zulüm ve haksızlık aracı haline düşürülmüş, tarihte «Osmanlı adaleti»nin yerini «Osmanlı zulmü» almıştır.<sup>91</sup> Teorik olarak hukukun üstünlüğü fikri mevcut olmakla beraber, ulemanın bozulmasıyla fetva kitabına uydurma sanatına dönüşmüştür.<sup>92</sup>

Ehl-i şer' zümresinin ne tür zulüm ve suistimaller gerçekleştirdiklerini, vakî şikayet ve sizlanmalardan dolayı gönderilen «adâletnâme»lerden tesbit etmek mümkündür.<sup>93</sup> Hemen her dönemde yayınlanan adâletnâmelerde benzeri şikayetlere rastlıyoruz. İncelediğimiz dönem itibarıyle de bir çok adâletnâme yayınlanmıştır.<sup>94</sup> Bu

<sup>88</sup> Mühimme,, s. 141-142.

<sup>89</sup> Bolu Şer. Sic., Nu: 842. S. 98; Bolu Şer. Sic. Nu: 844. s. 62-63.

<sup>90</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 23, s. 83.

<sup>91</sup> Mustafa Akdağ, «Osmanlı tarihinde Âyânlık Düzeni Devri 1730-1839», T.A.D. C. VIII- XII, S. 14-23. (Ankara 1975), s. 56-57.

<sup>92</sup> Nevzat Kösoğlu, *Devlet, Eski Türklerde, İslâm'da ve Osmanlı'da*, İstanbul 1997. s. 269.

<sup>93</sup> Halil İnancık, «Adâletnâmeler», *Belgeler*, C, II, S,3-4, (Ankara 1993)

<sup>94</sup> Bolu Şer. Sic., Nu: 844, s.88-90. (1705); Konya Şer. Sic. Nu: 44, s.181. (6 Temmuz 1710); Çankırı Şer. Sic. Nu: 6, s.143. (Mart 1713); Adana Şer. Sic. Nu: 129, s.36. (Kasım 1730); Amasya Şer. Sic.

vesikalarda, yer alan iddialar, yaşanan hadiseler kadar, sebeplerinin tesbitinde de yol göstericidir.

İslam devlet geleneğinin kamu hukukuna fazla önem vermemiş olması, bu hususta Batı Medeniyetindeki gibi, ferdi devlete karşı koruyan müesseselerin oluşumunu engellemiştir. İslam hukukçuları bu açığı kapatmak için, mutlak otoritenin temsilcisi olarak, devlet başkanının vasıfları üzerinde durmuşlardır. Özellikle de adaletli olması şartını öne çıkarmışlardır. Osmanlı tecrübesinde hükümdarlar nazari olarak bu anlayışa bağlı kalmış olsa da, yönetici zümrənin çeşitli sebeplerle hukukun üstünlüğü şururundan uzaklaşması, zulümü yaygınlaşmıştır.<sup>95</sup>

Adalet müessesesinin ve kadıların fonksiyonunu<sup>96</sup> göz önüne alırsak, bu hizmetlerin aksaması hatta bu hizmeti yürütenlerin zulme yönelmesinin eşkıyalığın yaygınlaşmasında ne ölçüde etkili olduğu daha iyi anlaşılır.

Eski itibarını kaybeden kadılar, zaman zaman sancakbeyleri, mütesellimler ve mutegallibeler tarafından azlettirilmişler, veya onların doğru yanlış isteklerini yapmak zorunda kalmışlardır.<sup>97</sup>

Şair Nâbî kadıları tenkid ederken; hak korkusu kalmadığı, mahkemelerin ticarethâne olarak kullanıldığı, rüşvetin adının mahsul konulduğunu söyler.<sup>98</sup>

Kadıların görev sürelerinin çok kısa olması kanunsuz para toplamalarının en önemli sebebini oluşturmaktaydı. Kadıların kimisi çağrılmadığı halde paşalar gibi devre çıkışip, halktan akçe ve mal toplarken<sup>99</sup> kimiside zulmen halktan akçe toplayıp teaddi üzere olduğundan şikayet edilmiştir.<sup>100</sup>

Kadı veya naiblerin eşkıyaya işbirliği yaptıklarıda görülür. Aydin Muhassılı Abdullah Paşa haber aldığı eşkıyaları yakalamak üzere Edremit'e geldiğinde, Naib Süleyman ahaliyi tahrik ederek, Paşa'ya karşı koyup kazaya girmesi ve eşkıyaları

<sup>95</sup> Nu: 44. s.113. (Temmuz 1748). Ayrıca bkz. Yücel Özkaya, «XVIII. yüzyılda çıkarılan Adaletnâmelere göre Türkiye'nin İç Durumu», *Belleteren*, C. XXXVIII, No: 151, (Temmuz 1974).

<sup>96</sup> Nevzat Köseoğlu, a.g.e., s.264-267; Mehmed Niyazi, *İslam Devlet Felsefesi*, İstanbul 1989, s.88-96.

<sup>97</sup> Adalet hizmetlerinin işlevi hakkında bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı*, Ankara 1988; İlber Ortaylı, *Hukuk ve İdare Adamı olarak Osmanlı Devletinde Kadi*, Ankara 1994

<sup>98</sup> Yücel Özkaya, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Âyânlık*, Ankara 1994, s. 33.

<sup>99</sup> Nâbî, a.g.e., s. 122.

<sup>100</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 25, 2.123

<sup>101</sup> G. Antep Şer. Sic. 56, s. 323. Antep Müftüsü İvaz ve oğlu Mehmet'in bu davranışları sebebiyle, Ağustos 1705 tarihinde Rakka'ya sürülmelerine karar verilir.

yakalanmasına mani olur.<sup>101</sup> Biga Sancağına bağlı Balya kazası naibi de bir gurup eşkıya ile işbirliği yaparak, çeşitli bahanelerle mahkemeye getirttiği kimselerden haksız para almaktadır.<sup>102</sup>

Kadı olmak ehliyete bakılmayıp, « kudretî maliyesi olanlar beyinde müzayede» ile satılır olduğu, medrese mezunlarının çoğalmasından, mulâzemet nizamının bozulduğu bu durumun suistimallerin ana sebebini oluşturduğu devlet tarafından bilinmektedir. Hükümet önüne geçmek için 1695 yılında medreselerden mezuniyeti düzenleyip talebi azaltılmaya çalışılmış, ancak bu sırada ulemâ çocuklarına şartsız mulâzemat verilmesi, sistemi iyice tahrip etmiştir.<sup>103</sup> Tabiatıyla uzun süre görev bekleyen kadı adayları maaş almadıkları için borçlanmalarına ve perişanlıklarına sebep olmaktadır. Bu şartlarda görev alınca masraflarını karşılamak sevdasına düşüp zulmen akçe biriktirmeye kalkışmactaydılar. Bu durumda da vaki olacak bir şikayetle derhal görevden alınmactaydılar.<sup>104</sup> Mazûl durumda ihtiyaç duyacakları harçlıklarını biriktirme ihtiyacının ayrıca zulmü teşvik ettiği de muhakkaktır.<sup>105</sup>

Ehl-i şer' zümresi haksız muamele, servet biriktirme, çıkar çatışması sebebiyle zaman zaman büyük karışıklıklara yol açmaktadır. 1714 tarihinde Ankara halkı haksız uygulamalarından dolayı mahkemeyi basıp, Kadı Abdurrahim-zâde Yahya Efendi'nin eşyalarını yağmalayıp kendisini de öldürmüştür.<sup>106</sup> Konya naibi ve müftüsü de 1742 yılında iftiralarla halkı tahrik ederek, mütesellimin konağını basıp, eşyasını yağmalatıp kendisini Konya kalesine hapsederler.<sup>107</sup>

Rüşvetin, suistimalin, haksızlığın girdiği mahkemeler, taşra insanı için tek hak arama kapısı olduğundan, hak talebinde sonuç alamayan birey eşkıyalığa, zümrelerde isyana yönelmektedir.<sup>108</sup>

<sup>101</sup> **Kalebend:** 1.s.71. (Şubat 1723)

<sup>102</sup> **Bahkesir Şer. Sic.** Nu: 722 s.28

<sup>103</sup> Ulema zümresine taksim olunan mülazemet miktarı ve dağılımı için bkz. *Tarih-i Raşit*, IV, s.47-50

<sup>104</sup> **A.g.e.**, s. 192.

<sup>105</sup> Ahmet Mumcu, *Osmanlı Devletinde Rüşvet*, İstanbul 1985, s.299.

<sup>106</sup> Mustafa Akdağ, **a.g.m.**, s. 60

<sup>107</sup> **Mühimme**, 148, s.329. Ayrıntı için bkz; Adlı Görevlilerin Ehl-i şer Zulümleri ve Sebep oldukları Karışıklıklar Bölümü.

<sup>108</sup> Nevzat Kösoğlu, **a.g.e.**, s.266. Adlı Rüşvetin ayrıntısı için bkz; Ahmet Mumcu, *Osmanlı Devletinde Rüşvet*, İstanbul 1985.

Adalet hizmetlerindeki suistimal ve aksamalar, içtimaî ve siyasi çözülmeyi besleyen önemli bir kaynak olduğu apaçık bir gerçek olmakla beraber, diyer resmi görevlilerle kıyasen kanun dışı davranışlara en az adı karışan kesim “ehl-i şer’ ” zümresi olmuştur.

Yeniçerilik nizamının bozulması özellikle, şehirler başta olmak üzere bütün ülkede asayışın bozulması ve eşkıyalığın yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

I.Ahmet devrinde (1603-1617) bozulmaya başlayan yeniçerilik kurumu XVIII. Yüzyılda artık kontrol edilemez bir hal almıştır. Düzeltmek için alınan tedbirler büyük ölçüde başarısız olmuştur.<sup>109</sup>

Ocak nizamının bozulmasının en önemli sebebi genel faktörlerin dışında, kapıkulu ocaklarından yetişmeyen kimselerin, iktisadi ve sosyal itibarından istifade etmek için ocağa girmiştir olmalarıdır.

Mesela, Konya'nın sabık serdarları olan Mustafa Çavuş ve İbrahim Çavuş, 1712 yılında köylerden bir çok reâyâyi yeniçeri yazarlar. Bu tür uygulamalarla ocağın nizamı bozulduğu gibi, bu kimseler, «bizler yeniçeri olduk deyu üzerlerine edası lazımlı gelen hukuk ve rusumların vermeyip» devletin zararına ve karışıklığına sebep olmaktadır.<sup>110</sup> Yine Gümüşhane ve köyleri ahalisi maden reayası olup «askeriden bir fert yoğunken bir zamandan beri birer ikişer yeniçeri olup» üstelik sefere dahi gitmeyerek eşkıyalık yapmaya başlamışlardır. Nisan 1712 tarihinde gönderilen hükümde suçluların cezalandırılması gerçekten yeniçeri olanların serhadlere gönderilmesi ve yeniçerilikle ilgisi olmayanların «kadim üzere reâyâ kıyasetine» konulması istenmiştir.<sup>111</sup>

Sefer zamanında asker ihtiyacını karşılamak için Yeniçeri Ağası ve Kul Kethüdası tarafından müstahak olanlara verilen «serdengeçti bayrakları» bir süredir yetkisi olmayan bazı kimseler tarafından «gönüllü bayrağı» namıyla açılıp bir miktar

<sup>109</sup> Yücel Özkaya, **XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı**, Ankara 1985, s. 28,29.

<sup>110</sup> Mühimme, 117, s.127.

<sup>111</sup> Mühimme, 117, s.151.

neferat yazılarak, bu bahaneyle halka zulmedildiği görülür. Ocak 1717 tarihinde Anadolu'nun orta koluna gönderilen fermanla bunun önüne geçilmesi bildirilmiştir.<sup>112</sup>

Yerliden ocaklılara yeniçeri kaybedilince, şehirle içli dışlı olup, şehir umuruna karışmak gibi kendi aralarında da çatışmalara meydan verilmektedir. Bu durum Erzurum'da 1707 yılında büyük bir fitneye sebep olmuştur. Şehirde bulunan yirmibeş cemaat ile yetmiş dokuz cemaat neferatı, sefere gitmedikleri gibi aralarında ki kavgaya şehir ahalisini de çekerek büyük kargaşa yol açarlar.<sup>113</sup>

Yeniçeriler ekseriya şehirlerde oturduklarından, serkeşlik ve şekavetleriyle halkın canından bezdirmektedirler. Bursa'da seferi bahane edip şehirde silah ile gezerek eşkiyalık yapan bir grup yeniçeri Turnacıbaşı Mehmet Ağa'nın gayretleriyle ortadan kaldırılmış, ahalii biraz sükunet bulmuşken, 1737 yılında yeniden yeniçeri zümresinden eşkiya zuhur ederek ahalinin malına, canına, ırzına tasallutta bulunurlar.<sup>114</sup> Yine sefer firarisi yeniçeri eşkiyası Afyon'da da büyük karışıklıklara sebep olmuşlardır.<sup>115</sup> 1724 yılında Giresun'da<sup>116</sup> 1727 yılında Karahisar-ı Şarkî kazasında<sup>117</sup> benzeri hadiseler yaşanır.

Askere duyulan ihtiyaç sebebiyle hükümetin cezalandırmak yerine suçlarını «avf ve tehir» yolun gitmesi, eşkiyalığın daha da yaygınlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Giresun'da sefere katılmak şartıyla af olunan bir gurup yeniçeri sefere iştirak etmedikleri gibi fitne ve şekavetlerini daha da artırmışlardır.<sup>118</sup> Verilen cezalarda caydırıcı olmaktan uzaktı. Simav kazasında şekavet ve halka zulümleri sebebiyle Haziran 1707 tarihinde hapsedilmeleri istenen bir gurup yeniçerinin Aralık 1707 tarihinde itlakları için emr-i şerif yazılmıştır.<sup>119</sup> Kimi zamanda çok ağır suçlamalarla hapsedilen yeniçerilerin «bir yolunu bulup» kurtularak eşkiyalıklarına devam ettikleri görülür. Beypazarı'nda hapsedildiği Midilli kalesinden kurtulup geri dönen Karga Mehmet adlı yeniçeri büyük bir fitneye sebep olur. Başındaki eşkiyasına evleri

<sup>112</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 47, s. 257. Yeniçeri "Serdengeçti bayrakları " hatta " miri sekban bayraklarıyla" Şark seferine katılanlar geri döndüklerinde yeniçerilik iddiasıyla, reâyâlıktan kurtulmaya çalışıp türlü karışıklıklara sebep olmuşlardır. (Mühimme, 140, s.94)

<sup>113</sup> Mühimme, 115, s.431, 421.

<sup>114</sup> Kamil Kepeci, Bursa Kütüğü, s.80-82.

<sup>115</sup> Edip Ali Baki, a.g.e, s.85-86.

<sup>116</sup> Mühimme, 124, s.35.

<sup>117</sup> Mühimme, 134, s.91.

<sup>118</sup> Mühimme, 149, s.37.

<sup>119</sup> Mühimme, 115, s.325.

dükkanları yağmalattığı gibi,. Mahkemeyi basıp naibi öldürmek isteyince naib firar ederek kurtulur. Kimse korkusundan «niyabeti» almak istemez<sup>120</sup>

Taşradaki yeniçeri zümrelerinin disiplinin bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi de yeniçeri serdarı tayininde yaşan usulsüzlüklerdir.

Yeniçerilerin yönetimi ve disiplininden sorumlu olan serdarların ehliyetsiz kimselerce ele geçirilmesi, rüşvet ve kayırmaya isim yerleri açık mektup alınarak mümkün hale gelmiştir. Oysa eskiden ocak ihtiyarlarından, ehliyetli kimselerden isme mektup verilirken, bu uygulamayla yeniçerilikle ilişkisi olmayanların serdar olmaları söz konusu olmuştur. Bu şekilde serdar olanların zulüm ve şekavetlerine nihayet olmayınca, bunların kadim nizam üzere değiştirilmesi için 1722 yılında ferman yayınlanmıştır.<sup>121</sup> Serdarlığı soygun için vasıta haline getirenlerin sayısı bir hayli fazladır.<sup>122</sup> Serdar, kethüdayeri, dizdar gibi yetkililer bizzat eşkiyalık yaptıkları gibi yeniçeri zümresinden olan eşkiyalıkları menfaat ilişkisi sebebiyle himaye etmekteydi.<sup>123</sup> Şüphesiz himaye, eşkiyalığı yaygınlaştırın en önemli sebep olmuştur.

Yeniçeri zümresinden, mütegallibe ve âyânlık iddiasıyla zulüm ve eşkiyalığa yönelenler olmuştur. Mesala; Aksaray'da Yeniçeri İsmail mütegallibeliye kalkışınca 1718 yılında yakalanıp sürülmlesi istenmiştir.<sup>124</sup> Edremit'te Yeniçeri Serdarı Süleyman bir gurup yeniçeriyle ittifak yaparak « kazanın umuruna karışıp» ahaliye zulmetmektedir<sup>125</sup> Giresun'da Âyandan Dizdar Hasan Ağa, Serdengeçti Ağası Mehmet Ağa ve Deli Hüseyin Ağa denilen şakiler maiyetleriyle bir çok şikayeteye konu olacak eşkiyalık yapmaktadır.<sup>126</sup>

Şehirlerde esnafların yeniçeri olmasının, ocağın nizamının bozulması kadar, askeri zümrenin sosyal ve iktisadi hadiselerin dinamik bir unsuru haline gelmeleriyle sonuçlanmıştır.<sup>127</sup>

<sup>120</sup> Mühimme, 122, s.23; Mühimme, 121, s.353, 359.

<sup>121</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 717, s.26; Yücel Özkaya, a.g.e, s.33.

<sup>122</sup> Mühimme, 124, s.21. Ayrıntı için. Yeniçerilerin Eşkiyalıkları Bölümüne bakınız.

<sup>123</sup> Mühimme, 140, s.152; Mühimme, 138, s.110; Mühimme, 153, s. 123, 124.

<sup>124</sup> Konya Şer. Sic. Nu. 48. s.255.

<sup>125</sup> Mühimme, 115, s.638.

<sup>126</sup> Mühimme, 115, s.10.

<sup>127</sup> Patrona işyanın mali sebepleri incelendiğinde; paranın ayarının düşürülmesi ve esnaf vergilerinin artırılması normal esnaf sınıfı yanında İstanbul'da çoğunuğu ticaretle uğraşan yeniçerileri de çok rahatsız etmiş olduğu konumuz açısından önemlidir. (M. Münir Aktepe, a.g.e., s.18-40)

Yeniçerilik sıfatını da elde eden, kasap, ekmekçi, mumcu, bakkal vs zenaat erbabı fiyatlarla keyfi oynayarak, 1707 yılında Konya'da büyük karışıklıklara sebebiyet verirler. Zahireyi tüccardan «kem baha ile alıp iki bahasına fukara» ya satarlar. Şikayetler üzerine ahaliye yapılan zulmün önlenmesi için Serdar Kavaklıoğlu İbrahim Çavuş defaaten uyarıldığı halde, hiç bir tedbir almaz. Yine mumcu esnafından Mehmet iki akçelik mumu on akçeye satınca halk mahkemeye giderek şikayet ederler. Bu kez yeniçeriler halkın yıldırırmak için mahkemeyi muhasara edip taşa tutmuşlardır.<sup>128</sup> Yine Sinop'ta da yeniçerilik iddiasında bulunan esnaf vs. şehirde halka zulmedip, eşkıyalık yaparlar.<sup>129</sup>

Böylece tamamen askerlikten ve disiplinden uzaklaşan yeniçeriler, çoğunlukla seferlere iştirak etmeyip eşkıyalık yaparken orduya katıldıklarında da düşman karşısında metanet göstermeyip, savaşların kaybedilmesinde müessir olmuşlardır.<sup>130</sup>

Anadolu'daki önemli askeri zümrelerden biriside Timarlı Sipahilerdir. Timar sistemi Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren, asker ihtiyacının karşılanması yanında mirî arazinin yönetimi ve tarıma dayalı üretim ilişkilerinin kontrolünde çok etkili olmuştur. XVI. Yüzyılın ortalarına kadar oldukça istikrarlı ve faydalı olan timar rejimi bu tarih itibariyle bozulmaya başlamıştır. Devletin içine düştüğü iktisadî sıkıntı, timarların ehline verilmesi uygulamasından uzaklaşarak, kısa sürede gelire dönüştürülmesi maksadıyla, yüksek fiyat veren mültezimlere verilmiştir. Sistemin bozulmasına paralel olarak, devlet otoritesinin ortadan kalkması sipahilerin dirlik topraklarına kendi mülkleri gibi tasarruf etmeleri istismarın çoğalmasıyla sonuçlanmıştır.<sup>131</sup>

Dirlik topraklarının yönetiminde sipahilerin yetkilerini kullanarak reâyâya angarya kabilinden taleplerle zulmetmeleri bir hayli eski olmakla beraber<sup>132</sup> sistemin çökmesiyle birlikte bu zulüm yer yer soygun ve eşkıyalığa dönüşmüştür.

<sup>128</sup> Konya Şer. Sic. Nu:43, s.257.

<sup>129</sup> Mühimme, 147, s. 296.

<sup>130</sup> Yeniçerilik nizamının bazulması ve sonuçları hakkında bkz: Koca Sekbanbaşı Risalesi, (Haz. Abdullah Uçman), Tercüman, 1001 Temel Eser; Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, I, İstanbul 1309.

<sup>131</sup> Halil Cin, MirîArazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü, Konya, 1987, s.73-75. Timar sisteminin çöküşü hakkında bkz. Mustafa Akdağ, "Timar Sisteminin Bozulması", D.T.C.F.D.Cilt.III, s.IV.(Ankara1965)

<sup>132</sup> Halil İhalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1996, s.14

XVIII. yüzyıla gelindiğinde, iktisadî ve askerî ehemmiyetini büyük ölçüde kaybetmiş timar sisteminin toplum hayatında fazla fonksiyonun olmadığını görüyoruz. Hatta timarlara rağmen bile kalmamıştır. Timar gelirlerinin yetersizliği ve sistemin bozulması, şehirlere yaşanan göçün önemli bir sebebi olmuştur.<sup>133</sup>

Sipahilerden bazıları görev yerlerinde, haydutluk yapmaya kalkıştığı gibi<sup>134</sup> önemli bir kısmı çağrıdıkları sefere katılmazken<sup>135</sup> kimileride 1742 yılında şark seferine iştirakten sonra firar eden 117 sipahi gibi Anadolu'ya dağılarak eşkiyalık yapmaktadır.<sup>136</sup>

Netice olarak bozulan bütün müesseseler, eşkiyalık olaylarının önüne geçmekte başarısız olduğu gibi, eşkiyalık ve bütün kanunsuzlukları besleyen ana kaynağı oluşturmaktaydı.

## II. ÂYÂN VE MÜTEGALLİBENİN EŞKIYALIKLARININ SEBEPLERİ

Vilayet âyânlarının önem kazanması, merkezi otoritenin zayıflamasının sonucu olarak ortaya çıkan, toplum ve devlet hayatını derinden etkilemiş önemli bir gelişmedir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren memleketin idaresinde önemi artan âyânlar,<sup>137</sup> uzun süre halk ile devlet teşkilatı arasındaki işlerde aracı ve yerine getirilmesinde etkili olmuşlardır.<sup>138</sup> Âyanların yönetimindeki bu rolün XVIII. yüzyılın ilk yarısında artarak devam ettiğini, merkezden gönderilen hükümlerin büyük ekseriyatında, âyânlardan yardım istendiğinden anlıyoruz.<sup>139</sup>

Servetlerini sahip oldukları çiftliklerin yanında ele geçirdikleri mukataa ve malikhânelerle daha ziyade arttıran<sup>140</sup> âyânlar, köylü üzerindeki nüfuzlarının yanısıra,

<sup>133</sup> Yücel Özkaya, a.g.e.. s.42-43.

<sup>134</sup> Mühimme, 132, s.245; Mühimme, 114, s.111; Konya Şer. Sic. Nu: 53, s.278.

<sup>135</sup> Yücel Özkaya, a.g.e. s.41.

<sup>136</sup> Mühimme, 149, s.55.

<sup>137</sup> Özcan Mert, XVIII ve XIX Yüzyıllarda Çopanoğulları, Ankara, 1980, s.13

<sup>138</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.m., s. 45; M. Fuat Köprülü, "Âyân", İA, Cilt. II, s.41.

<sup>139</sup> Ayrıntı için olayları incelediğimiz bölümlere bakınız.

<sup>140</sup> Yuzo Nagata, Tarihte Âyâlar, Karaosmanogulları Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1997, s.5.

çiftbozan-levent birikintilerinden istifade ederek kalabalık kapı halkı beslemeye başlarlar.<sup>141</sup>

Resmi hizmetlerin yürütülmesinde etkili olmaya başlayan âyânların, ehl-i örf zümresiyle anlaşarak çeşitli bahanelerle özellikle vergilerin tevzi ve tahsilinde halka zulmedip, haksız servet biriktirmeye yöneldikleri görülür.<sup>142</sup>

Servet ve nüfuzları artan âyânların, yönetimde anlaşamadıkları görevlilere karşı mücadeleye girişip, büyük karışıklıklara sebep oldukları sık yaşanan hadiselerdir. Mesela; 1710 yılında Antalya ayanından Hızır Efendi, Osman Paşaoğlu Hüseyin, eşkiyayla anlaşarak ters düştükleri Teke Sanağı mütesellimine karşı mücadeleye girişerek, büyük bir kargaşalığa yol açarlar.<sup>143</sup>

Âyânlar çoğunlukla yerli ahaliden olduğundan ehl-i örf zümresine karşı yürüttükleri mücadelede halkın desteğini almak için, ahaliyi himaye iddiasıyla “vilayet umuruna karışıp” resmi işlerin aksamasına, devlet otoritesinin zayıflamasına, asayışın bozulmasına sebep olmaktadır.<sup>144</sup>

Beylerbeyleri ve sancakbeyleri, İstanbul'da oturmaları, seferlere görevli olmaları veya başka bir vazifeye görevlendirilmeleri gibi sebeplerle, yerlerine mütesellim tayin etmeleri, çoğu zaman mütesellimliyi vilayet âyânlarının ele geçirimesiyle sonuçlandırmıştır. Mütesellimliyi büyük paralarla elde eden âyânlar ve mütegallibeden kimseler, haksız vergiler toplayarak türlü zulüm ve şekavete yöneltmekteydiler.<sup>145</sup>

Anadolu'da servet ve kuvvet sahibi hanedanların, ayanlık için verdikleri kanlı mücadeleye<sup>146</sup> mütesellim olmak için yapılan kavga eklenince<sup>147</sup> asayış bozan eylemciler guruplara bir yenisini eklenmiş olmaktadır.

Âyânların kimileri nüfuz ve kuvvetlerini muhafaza etmek için kalabalık kapı halkı beslerken, kimileri de bölgedeki kalabalık eşkıya gruplarıyla işbirliği yapmaktadır.<sup>148</sup>

<sup>141</sup> Yücel Özkaya, a.g.e, s.25; **Mühimme**, 154, s.170.

<sup>142</sup> **Bolu Şer. Sic.** Nu: 845, s.20-21; **Kalebend:** 2, s.50; **Kalebend:**3, s.11,259.

<sup>143</sup> **Mühimme**, 117,s.37-38.

<sup>144</sup> **Mühimme**,133, s.289-290; **Mühimme**, 136, s.59; **Mühimme**,15, s.17; **Mühimme**,154, s.64.

<sup>145</sup> Yücel Özkaya, a.g.e. s.100-101

<sup>146</sup> **Trabzon Şer. Sic.** Nu:1885, V. 185; **Kalebend:** 2, s.8; **Kalebend:**3, s.212.

<sup>147</sup> Yücel Özkaya, a.g.e, s.101.

<sup>148</sup> **Mühimme**, 117, s. 37,38; **Mühimme**, 135, s. 414; **Mühimme**, 147, s. 157,158.

Ayrıca 1683 yılından sonra yaşanan uzun savaşlar, otorite boşluğu, mütegallibelik haraketlerinin de yaygınlaşmasına yol açmıştır.<sup>149</sup>

Mütegallibelliğin artmasında, güç ve servet hırsıyla halka zulmedip eşkiyalık yapan nüfuzlu kimselerin davranışları kadar,<sup>150</sup> resmi görevlilerin “Anadolu vilayetlerinde akrân ve emsâllerinden ziyâdece hayvanat ve tarla ve tohum ve hububatı, ziyâde olan bir âdemün elinden olan malını almak için” üzerine gidince bunlarda çoğu kez kendilerini müdafâ için itaatten, uzaklaştırip, kendileri gibi olanlarla güç birliği yaparak mücadeleye başlamışlardır.<sup>151</sup> Bu kavga aşayışi bozduğu kadar mahalli güç merkezlerinin güç merkezlerinin doğmasını hazırlamıştır.

XVIII. yüzyılda merkezi otoritenin azalmasıyla yaygınlaşan mütegallibelik, zaman, zaman hükümet tarafından tanınmak zorunda kalınan büyük bir siyasi-iktisadi güç halini almıştır. Mesela, İç-İl Sancağında mütegallibenin ve şekavetiyle meşhur Abdülmümin oğlu Sunullah 1720 yılında sancağın mutasarrıflığını ele geçirerek güçlü bir hanedan kurar.<sup>152</sup> Ayrıca, XVIII. yüzyılın en şöhretli eşkiyası olan Saribeyoğlu Mustafa'da Denizli'de şöhretli bir mütegallibe ve eşkiya hamisi olan Sarı Bey'in oğludur.<sup>153</sup>

Mütegallibelliğin yaygınlaşmasına idari boşluk ve savaşlar kadar, toprak rejiminin çökmesi, ve miri arazilerin mâlikâne yapılması, etkili olmuştur.<sup>154</sup>

### III. AŞİRET EŞKIYALIKLARININ SEBEPLERİ

Aşiretlerin eşkiyalık yapmaları, aşiretlere mensup bireylerin yerlesik nüfusa kıyasla daha kolay eşkiya olmaları, büyük ölçüde kontrol edilememeyişleri yanında, akrabalık ve çıkar ilişkileri sebebiyle himaye edilme imkanına sahip olmalarındandır. Eşkiyaların hem kendi aşiret veya oymakları hem de yabancı “Aşiretler derununda” saklanmalarıyla ilgili bir çok vesika mevcuttur.<sup>155</sup>

<sup>149</sup> Yücel Özkaya, a.g.e. s. 60.

<sup>150</sup> Mühimme, 112, S.391; Mühimme, 115, s. 149,240; Müh. Kalebend: 117, s. 107. Ayrıntı için bkz; Mütegallibe, ayân zulmü ve Eşkiyalıkları bölümü.

<sup>151</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.m. s. 45

<sup>152</sup> Mühimme, 115, s. 548; Konya Şer. Sic. Nu: 44, s. 192; Mühimme, 130, s.158

<sup>153</sup> Mühimme, 124, s. 69.

<sup>154</sup> Mühimme, 127, s. 326, 327. Arapkir Sancağı mütegallibeden İsmail Paşa tarafından mâlikâne olarak elde edilince, mahalli mütegallibeyle sancağı yönetmeye kalkınca, büyük bir zulüm ve fitne yaşanınca, sancak “mâlikânelikten ref olunur.”

<sup>155</sup> Mühimme, 112, s. 193; Mühimme, 115, s. 122, 165; Mühimme, 130, s. 80, 81; Mühimme, 115, s. 361. Ayrıntı için olayların anlatıldığı bölümde bakınız.

Aşiretlerin göçebe hayat sürmeleri, yaylak-kışlak arasında gidiş gelişleri, eşkiyalık yapmaları, yerli halkı mutazarrır etmelerinin diğer bir sebebini teşkil etmekteydi. Yaylak- kışlak arasında gidip gelirken, yerli halka, yolculara türlü zararlar verip<sup>156</sup> yaylak süresince etraftaki yerleşim yerlerinde büyük bir tahribata sebep olmaktadır. Mesela, Niğde ve Kayseri civarındaki yaylalara çıkan Lek Kürdü, Velili ve Kırıntılı cemaatleri eşkiyaları bölgede büyük tahribata yol açarlar.<sup>157</sup> Hayat şartlarından kaynaklanan bu mücadele “Çoban ile saban arasında bir mücadele” şeklinde gelişiyor ve çoğu zaman aşiretlerin zaferiyle sonuçlanmaktadır.<sup>158</sup> Bu mücadelenin çoğu kez göçebelerin zaferiyle sonuçlanması, göçebelerde görülen, yerleşik hayatı hor görme<sup>159</sup> psikolojisini güçlendirmektedir.

Aşiretlerin eşkiyalık yapmalarında, devlet tarafından tahsis olunan yaylak ve kışlakların yetersiz olmasıdır. Meraları yetersiz olan aşiretler, ya yerli ahalinin ekinlerine, tarlalarına zarar veriyorlar ya da diğer aşiretlerle yaylak-kışlak kavgasına tutuşuyorlardı.<sup>160</sup>

Savaşlar sebebiyle reâyâdan yeni vergilerin ve türlü hizmetlerin talebi ve bu bahaneyeyle yapılan haksızlıkların aşiretler üzerinde de etkili olduğu muhakkaktır. Bu vergileri ödemekte direnmeleri veya ele girmemek için başka yerlere gitmeleri türlü karışıklara sebep olmaktadır. Bu tür hadiseler, aşiretlerin kolaylıkla kanun dışına çıkmalarına, devlet tarafından eşkıya ilân edilmeleriyle sonuçlanmaktadır.<sup>161</sup>

Aşiretlerin eşkiyalıklarını önlemek için mutad tedbirlerin dışında, XVII ve XVIII. yüzyıllar boyunca uygulanan en önemli siyaset konar- göçerlerin, iskân edilmeleri olmuştur.<sup>162</sup>

Eşkiyalık yapan konar- göçerler boş ve harap yerlere yerleştirilmeye çalışılmış, itaat etmeyenler ise iskân ve cezalandırma gayesiyle Rakka ve Kıbrıs adasına

<sup>156</sup> Mardin Ser. Sic. Nu: 248, s. 34, 140; Mühimme, 114, s. 229; Mühimme, 115, s. 120.

<sup>157</sup> Mühimme, 112, s. 92; Ayrıca benzeri hadiseler için bkn. Mühimme, 115, s. 373; Mühimme, 115, s. 488; Mühimme, 115, s. 558; Mühimme, 133, s. 94, 207.

<sup>158</sup> Cengiz Orhonlu, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı*. İstanbul 1987, s. 40

<sup>159</sup> Mehmet Eröz, *Yörükler*, İstanbul 1991, s. 85.

<sup>160</sup> Mühimme, 115, s. 373; Cengiz Orhonlu, a. g. e, s. 40.; Yusuf Halaçoğlu, *XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti*, Ankara 1988, s. 45.

<sup>161</sup> Mühimme, 115, s. 165, 488; Mühimme, 122, s. 45; Mühimme, 133, s. 43, 44; Cengiz Orhonlu, a.g.e, s. 41.

<sup>162</sup> İskan siyaseti hakkında bkz, Cengiz Orhonlu, a. g. e ve Yusuf Halaçoğlu, a. g. e.

sürülmüşlerdir.<sup>163</sup> Aşiretlerin Rakka bölgесine yerleştirilmelerinde, Arap aşiretlerinin Anadolu'ya yönelik eşkiyalıklarını önlemek ve istilalarına mani olmak düşüncesi de etkili olmuştur.<sup>164</sup> Rakka'ya iskân edilen aşiretlerin Arap aşiretleriyle yaşadıkları büyük mücadelenin hatırları halen, bölge insanının folklorunda varlığını korumaktadır.<sup>165</sup>

Aşiretlerin eşkiyalığa yönelik kanunsuz davranışlarında bulunmaları, XVII yüzyıl sonlarından itibaren idareyi aşiretlere yönelik şiddetli tedbirler ve ıslah teşebbüsleri, netice alıncaya kadar, aşiretlerin eşkiyalıklarının daha da yaygınlaşmasıyla neticelenmiştir.

İskân olunan yerlerin otlak ve su kaynakları bakımından olumsuzlukları, zapturapt altına girmemek gibi sebeplerde iskân sahasından firar eden aşiretler, eşkiyalıkları veya firarlarından sert tedip ve takibata muhatap olmaktadır. İskânına karar verilen aşiretlerin ele girmemek maksadıyla, Anadolu'da geniş bir sahada dolaşmaları ve iskân sahasını terkedip “perakende ve perişan” olan aşiret mensuplarının eşkiyalık yapmaları kaçınılmaz bir akibet durumundadır.<sup>166</sup>

#### **IV. AHLÂKİ ÇÖKÜŞ VE ZİHNİYET DEĞİŞMESİ**

Eşkiyalığın genel sebeplerinden birisi de, devlet ve toplum hayatını düzenleyen müesseselerde görülen bozulmaya bağlı olarak yaşanan ahlâki çözülmeyidir.

Eşkiyalık olayları incelendiğinde, fertleri veya zümrelerin eşkiyalık yapmalarının öne çıkan, sebebini iktisadi sıkıntılar olduğu görülse de meseleyi tek başına izah etmeye yetmemektedir.

Çünkü tarihin her döneminde, bütün toplumlarda fikirler, ideolojiler, dini inançlar, hurafeler, peşin hükümler gibi birçok saikler, davranış tavır ve hareketlere tesir etmiştir. Bu motiflerden koparılmış bir iktisadi faaliyet düşünmek mümkün olmadığı gibi,<sup>167</sup> bütün sosyal dinamikler bu hükmün sınırları içinde anlaşılmaya çalışılmalıdır. Zira bir yaşayış biçiminin basit bir davranış olmaktan çıkıp, etik-ahlâki ifade kalıplarıyla bir dünya görüşü ve anlayışı olarak zihinlere saplanıp yerleşmesinde en etkili rolü

<sup>163</sup> Ayrıntı için Aşiretlerin Eşkiyalıkları bölümune bakınız.

<sup>164</sup> G. Antep. Şer. Sic. Nu: 54, s. 328. Ayrıntı için bkz; Mustafa Öztürk, “Antakya ve Çevresinde Aşiretlerin İskânı”. ( I. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri), Antakya 1992; Yusuf Halaçoğlu, a.g.e, s. 7, 120.

<sup>165</sup> Ali Rıza Yalman (Yalgin), Cenupta Türkmen Oymakları, Ankara 1993, Cilt. I, s. 84-96.

<sup>166</sup> İskân firarisi aşiretleri sebep olduğu büyük kargaşa için, Aşiretlerin Eşkiyalıkları bölümune bakınız.

<sup>167</sup> Mehmet Eröz. İktisat Sosyolojisine Başlangıç, İstanbul, 1982.,s181.

manevi - dini faktörün oynadığı şüphesizdir.<sup>168</sup> Bu sebeple hiç bir sosyal meselenin, zamanın ahlâk ve zihniyet yapısını dikkatle almadan doğru izah edebileceği kanaatinde değiliz.

Tarihimizde önemli anarşik hadiselerin yaşadığı dönemlerde dini-ahlâki hayatın zaaf içinde olduğu görülür. Mesela, XIII. Yüzyılda Babâiler İsyani böyle bir içtimai sarsıntıdan beslenerek zuhur etmiştir.<sup>169</sup> Aynı şekilde, Koçî Bey'in Osmanlı Devlet ve toplum düzeninde ilk ciddi bozulmaların Kanuni devrinde başlamış olduğu tespiti,<sup>170</sup> ondan sonra yaşanan Celali isyanlarının sebeplerinin izah edilmesi bakımından önemlidir.

Kanuni zamanında başlayan devlet ve toplum hayatındaki çöküş devam etmiştir. XVII. yüzyıl kaynaklarında bu durum bütün açıklığıyla ifade edilmiştir. Naîma, daha ziyade yöneticilerin zulüm ve ahlâksızlıklar üzerinde dururken<sup>171</sup> şair Atâyi eserinde halkın da büyük bir ahlâki çöküş içinde olduğunu ortaya koymaktadır.<sup>172</sup>

XVIII. yüzyılda gelindiğinde, dinî-ahlâki hayatı yaşanan çöküş artarak devam etmiş, din ve ahlâki değerlerin fert-toplum ilişkisini tanzim etme fonksiyonunu büyük ölçüde kaybolmuştur.

Toplumda içki ve uyuşturucu maddelere yönelik, alınan bütün sert tedbirlere rağmen büyük bir yaygınlık kazanmıştır.<sup>173</sup>

Yine resmi görevlilerin zulmü kadar ahlâksızlıkları da şikayet konusu olmaktadır. Bu hususta ki çürüme, vesikalarda olduğu kadar edebi ürünlerde de dile getirilmektedir. XVIII. yüzyılın asker şairlerinden, Aşık Sâdîk; paşaların zalim ve rüşvetçi olduğundan bahsettiğten sonra, askerlerin başı bozuk ve ahlâksız olduğunu

<sup>168</sup> Sabri F. Ülgener, *İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası*, İstanbul, 1981, s.14. Din ve İktisadi faaliyetlerin ilişkisi için bkz; Sabri F. Ülgener, *Dünü ve Bügünü ile Zihniyet ve Din, İslâm Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâki*, İstanbul, 1981.

<sup>169</sup> Ayrıntı için bkz; Ahmet Yaşar Ocak, *13. Yüzyılda Anadolu'da Babâiler İsyani*, İstanbul, 1980.

<sup>170</sup> Koçî Bey Risalesi, (Haz. Zuhuri Danışman) Ankara 1985,s.87-91.

<sup>171</sup> Bkz. Zeki Arslantürk, *Naîma'ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı*, İstanbul 1997.

<sup>172</sup> Tunca Kortantamer, *Eski Türk Edebiyatı Mukaleler*, Ankara 1993, s. 132, 133.

<sup>173</sup> M. D'Ohsson, *XVIII. Yüzyıl Türkiye'sinde Örf ve Âdetler*, (Çev. Zerhan Yüksel, Tercüman 1001 Temel Eser.), S.46-55.

açıkça anlatmaktadır.<sup>174</sup>

Askerin sınıfındaki disiplinsizlik, ideal ve zihniyet sapması Osmanlı Devletinin Viyana elçisi Ahmet Resmi Efendi tarafından da tenkit edilmiştir. Resmi Efendi; büyük zaferler kazanan dinî ve millî hedeflere koşan askerlerin: “Kızilelma semtini Boğdan’dan gelen alyanak elma gibi yenir şey...” zannettiklerini söyleyerek<sup>175</sup> yaşanan zihniyet değişimini çarpıcı bir ifadeyle ortaya koymuştur.

Genel ahlâkin bozulması iktisadi davranışlarda da kendini göstermiş; iktisadi ahlâkin bozulmasıyla fertler kaba ve kolay kazançlara yöneltmiştir. Üstelik, kaba ve zorlu kazançlar devlet otoritesini ellerinde tutanlarla, o otoritenin dışında ve uzağında kalanların beraberce paylaştıkları bir yol olmuştur. Artık, bazen açıkça, yağma, yol kesme soygun, bazen de reâyânın gelirine çeşitli bahanelerle el koyarak kolay kazanma tercih edilmektedir. Mazbut ve disiplinli iş hayatının (ticaret, ziraat, sanayi) bozulmasıyla kanunsuz kazanma istekleri artmıştır.<sup>176</sup>

Kanunsuz davranışlarda çeşitli sebepler etkili olsa da suç işleme halinde ferdin yapıp yapmama tercihini belirleyecek temel unsur şahsin ahlaki tercihleri ve dünya görüşü olacaktır. Ahlâki değerlin belirleyiciliği olmasa aynı olumsuz şartları yaşayanların tercihlerinin de aynı olması icap ederdi. Ayrıca, eşkıyalık olaylarını incelediğimiz bölümlerde bir çok örnekte görülen, farklı zümrelerden eşkıyalıların, halkın malına, canına zarar vermekten başka kadın, kız ve genç oğlanların ırzlarına tasallutta bulunmaları, hadisenin büyük bir ahlâki çöküşün tezahürü olduğunu ortaya koymaktadır.

Görülüyor ki ahlâki değerleri zayıf kişiler uygun zemin bulunca kanunsuz hareketlere yönelmektedirler. Toplumda yaşanan iktisadî sıkıntılar genel ahlâkin bozulmasında etkili olsa da kanunsuzluğun haklı ve asıl sebebi olamaz.<sup>177</sup>

<sup>174</sup> Fuad Köprülü, *Türk Saz Şairleri*. III, Ankara. 1962. s. 455, 456. Aşık Sâdî destanında bu durumu şöyle tasvir etmektedir:

Orduyu seyrettim: Bir çarşı pazar  
Serdengeçti ağaları ormanda gezer  
Lût kavmi doğmuş, put kavmi bozar  
Askerin lütü'dir, bil padişahım

<sup>175</sup> İ. Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, C. IX. Ankara. 1982. s. 373.

<sup>176</sup> Sabri f. Ülgener, a.g.e, s.159-160

<sup>177</sup> Mustafa Öztürk, “XVIII. Yüzyıl’da Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, *Bulleten* LIV/211, s.985.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### **XVIII. YÜYILIN İLK YARISINDA ANADOLU'DA EŞKİYALIK OLAYLARI**

#### **I. RESMİ GÖREVLİLERİN ZULÜM VE EŞKİYALIKLARI**

Osmanlı Devletinde geçerli olan hukuk anlayışında kanunların kaynağı (Şeriat ve örf) ne olursa olsun onları vazeden padişahın kendisidir. Yani teşriî yetki padişahta bulunmaktadır. Bu kanunları uygulayan ve yürüten teşkilathâ kuvvetler ikiye ayrılmaktaydı; bunlar, “ehlî-şer” ve “ehlî-örf” tür.<sup>1</sup>

Bizde bu tasnife uygun olarak resmi görevlilerin tutumlarını iki başlık altında inceleyeceğiz.

##### ***1. Örfî Yöneticiler “Ehlî Örf”***

Anadolu'da vilayet ve kazaların yönetimini üstlenen ümera ve rical kademesinde olanlar ile yeniçeri, levent ve sipahi gibi askeri zümrelerin zulüm ve eşkıyalıklarını ayrı bahislerde ele alacağız.

##### **a) Vilayet, Sancak Ve Kaza Yönetimindeki Zulüm Ve Eşkıyalıklar**

XVIII. yüzyılda idari yapıda gerçekleşen bozulmaya bağlı olarak “calibî mal sevdası”na kapılan yöneticilerin sebep oldukları olaylarda büyük bir artış görülür.

Bolu Sancağı ahalisi, mutasarrıfların haksız vergi toplamasından ve Sancak masrafından kurtulmak için, voyvodalık olmak isterler. Bu istekleri kabul edilerek “Bolu Sancağı Sancaklıktan ihraç” olunmuştur.<sup>2</sup> Ancak gelen voyvodalar, zulümleriyle geçmiş aratmışlardır.<sup>3</sup>

Valiler haslarının geliri yetmediği halde, hizmetleri yürütebilmek için kalabalık kapı halkı beslemek zorundaydılar. Bu durumda görevde çıktııklarında bunların iaşe ve masraflarını kanunsuz olarak halka yüklemekteydiler. Mesela, Sivas Beylerbeyi Süleyman Paşa görevle, Amasya kazalarından Geldiklan kazasına konduğunda ahalile adamları arasında bazı tatsız olaylar yaşanır. Süleyman Paşa bir süre sonra binden fazla

<sup>1</sup> Mustafa Akdağ, “Osmanlı imparatorluğunun Yükseliş Devrinde Esas Düzeni”. D.T.C.F. Tarih Araştırma Dergisi, Cilt III. S. 4,5, Ankara 1965, s. 141.

<sup>2</sup> Bolu Şer. Sic. Nu: 842, s. 99, 100, (Eylül 1699)

<sup>3</sup> M. Zekai Konräpa, Bolu Tarihi, Bolu 1964, s. 318, 319. Eserde Bolunun “Voyvodalık” oluşunun 1692 yılında gerçekleştiği yazılıdır. Aynı sebeplerle, 1720 senesinde Saruhan Sancağı malikâne yapılarak idare edilmeye başlanmıştır. Bk. (Çağatay Uluçay, a.g.e. s.8)

levent ile aynı kazada kalmak isteyince ahali karşı çikarak “levendat ile beynlerinde adavetleri” olduğu söyleyince, Paşa kendisinin Geldiklan kazasında kalıp Levendatını başka kazalara göndereceğine söz verir. Ancak sözünde durmayınca kazaya dağılan leventler 8 kişiyi öldürüp, 50 kişiyi de yaralarlar. 11 bekarın ırzlarına tariz, mal ve emlaklarını yağmalarlar. Hadiselerin vahametinden, mübaşir tayin edilmekle yetinilmeyip, 1702 yılında Anadolu da eşkiya teftişine çıkan Aydın ve Saruhan Sancakları Muhassılı Nasuh Paşa'nın da hadise mahallinde inceleme yapması istenmiştir.<sup>4</sup>

Manyas kazasında Derici köyü sakinlerinden Mehmet ve Mustafa 1702 yılında Karesi Sancağı Mutasarrıfı Mustafa Paşa hakkında şikayette bulunurlar. Haksız yere tutuklanıp zorla 95 kuruşlarını aldığı söylerler.<sup>5</sup> Paşa yine aynı yıl Ahmet adlı birinin evini 30 kadar levendata bastırarak haksızca mal ve eşyasını yağmalatır. Karısına da eziyet edildiğine dair hüccet olduğunu yazılır.<sup>6</sup> 1703 yılında Ali Paşa'nın Karesi Sancağı Mutasarrıfı olması Mustafa Paşanın görevden alındığını gösteriyor. Bu kez İvrindi kazasında bir gurup ahali Anadolu Beğlerbegine arzuhal göndererek Ali Paşa'nın kasabalarına konup bütün hayvanlarını sürüp akçelerini gasbettiğini söylerler. Mahkeme olduklarında Ali Paşa gasb edilen hayvan ve akçelerin bir miktarını iade eder. Bu kez ahali kalanın da iadesi için İstanbul'a şikayette bulunurlar.<sup>7</sup>

Karahisar-ı Sahip sakinlerinden ve Kethüda yeri olan Elhac Hüseyin mutasarrıfı olduğu mukataa reâyâsına zulmü sabit olunca yakalanıp Magosa kalesinde haps edilir. 1703 yılında arzuhal gönderip af isteyince kendi halinde olmak kaydıyla serbest bırakılır.<sup>8</sup> Yine 1705 yılında Mutasarrıf Feyzullah Paşa'nın zulmünden Çay kazasının bütün köyleri boşalmıştır. Sadece merkez karyenin kaldığı bildirilerek merhameten bu zulmün önlenmesi arz edilmiştir.<sup>9</sup>

Haksız vergi talebiyle reâyâya zulmedildiğine dair şikayetler Anadolu'nun her tarafından gelmektedir. Trabzon, Beğlerbeginin mübaşiri Akçaabad köyleri ahalisinin haksızca “Çayır hizmeti” adıyla 15-20 kuruşlarını zorla aldığına dair şikayet gönderilince Eylül 1703 tarihli fermanla Trabzon kadisinin durumu incelemesi, varsa

<sup>4</sup> Mühimme, 112, s.168.

<sup>5</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 712, s. 73.

<sup>6</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 712, s 73.

<sup>7</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 712, s. 128.

<sup>8</sup> Mühimme, 112, s. 453.

<sup>9</sup> Edip Ali Baki, a.g.e. s. 13.14.

suçluların cezalandırılması istenir.<sup>10</sup> Haksız muamele devam etmekte olmalı ki ertesi yıl Sürmene, Maçka ve Akçaabat kazaları ahalisinin benzeri şikayetleri söz konusu olur.<sup>11</sup>

Antep mutasarrıfı her sene bir kişiyi “Şeyh nasb ve başına bir sarık sarıp” esnaf ve ahaliden 70-80 kuruş tahsil ettirince, şikayeteye konusu olur. Haziran 1705 tarihli hükümlü, tarafların mahkeme edilmesi, doğruysa toplanan akçelerin iade olunması emredilir.<sup>12</sup> Antep bölgesinde yaşayan konar-göçer taifesinden kalınlı ( ) cemaati serbest olup tekâlif-i şakka talep olunmazken Rakka Valisi ve Antep Mutasarrıfı tarafından gönderilen adamlar vasıtasyyla rahatsız edilip cebren “zahire baha” ve “Kışlakiye” adıyla akçelerinin alındığı iddia olununca durumu incelemek üzere mübaşir tayin olunur.<sup>13</sup>

Tavşanlı kazasında şekaveti sebebiyle yakalanan Abdurrahman’ın suçu mahkemece sabit ve cezası uygulanmak üzereyken, hapsinde bulunduğu İvaz Paşa tarafından rüşvet karşılığı salıverilerek, firar etti diye mektup gönderilir. Ahalinin durumu ihbar etmesi üzerine Temmuz 1706 tarihinde eşkiyayı yakalamak ve durumun araştırılması görevi Hüdavendigar Sancağı Mutasarrıfı Hasan Paşa’ya verilmiştir.<sup>14</sup>

Haksız vergi talebinden dolayı sizlanmalar bitmek bilmez. Kocaeli Sancağında Mütesellim Topal Mehmet Ağa şikayet edilirken<sup>15</sup> Palu Hakimi hakkında defaaten yapılan şikayetlere 1707 yılında bir yenisini eklenir.<sup>16</sup> Sultanönü Sancağı beğinin zulmü sebebiyle 1707 yılı Temmuz ayı başlarında cezalandırılması istenir, fakat bir ay sonra serbest bırakılması için hüküm gönderilir.<sup>17</sup>

Arapkir Sancağı Mutasarrıfı İshak Paşa zulüm ve teaddisi sebebiyle İstanbul'a şikayet edilince görevden alınarak mahkeme edilmek üzere de merkeze çağırılınca, İshak Paşa itaat etmeyerek firar edip, Çemişgezek'de sakın kaynatası Ali Beğin yanında saklanır. Sağ yakalanırsa kendisi, ölü yakalanırsa kesilen başının

<sup>10</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1867. belge 110.

<sup>11</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1868, belge 102, 103

<sup>12</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 56, s. 333.

<sup>13</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 56, s. 281. (Nisan 1706)

<sup>14</sup> Mühimme, 115, s. 57.

<sup>15</sup> İbnülein. Ş.Ş. Nu: 166.

<sup>16</sup> Mühimme, 115, S. 265.

<sup>17</sup> Mühimme, 115, s. 334.

İstanbul'a gönderilmesi hususunda 1707 yılında Sivas Valisi Abdullah Paşa<sup>18</sup> Arapkir Sancakbeyi Kara Ali ve bölgedeki görevlilere ayrı ayrı hükümler gönderilmiştir.<sup>19</sup>

Bazen soyulacak kimseler haksız yere yakalanıp zincire vurularak yıldırlıp mal ve nakitlerine el konulmaktadır. Alaiyye gümüşü mukatasına mutasarruf olan Seyyid Mehmed ve Seyyid Hasan, bu maksatla سابق Sancak mutasarrıfı Seyyid Ahmet Paşa tarafından zincire vurularak 750 kuruşlarını almaktan başka korkularından, diyet olarak borç senedi vermek zorunda bırakılırlar. Akabinde öldürülerek kastiyla evleri basılmış, 5.000 kuruşluk malları yağmalandığından mezkurlar kurtularak 1706 yılında İstanbul'a giderek durumu arz ederler. İddiaların araştırılması için Kasım 1706 tarihinde mübaşir tayin olunur.<sup>20</sup>

Diyarbakır “voyvodayı aklâmindan” Ulus taifesine bağlı Şeyhbizini (Şeyhbuzuni) aşireti arzuhal göndererek, “lazım gelen hukuk ve rüsumatları” ödedikleri halde göçerken Genç kazasına geldiklerinde Bitlis Hakimi olan Abid Han’ın akrabasından Abdi beg ve Mahmut Ağa 2.000 kadar adamlarıyla bunların evlerini vurup mal ve eşyalarını yağıma “ırzlarını henk” 7 adamlarını öldürdüklerini bildirirler. Ağustos 1707 tarihinde suçluların cezalandırılması istenmiştir.<sup>21</sup> 1708 yılında Hazro Hakimi Bedir Han’da zulmü sebebiyle azl edilip cezalandırılmak istenir. Yerine tayip olan Abdullah Han ve mübaşir mezkur hükümeti zabt etmek istegince Bedir Han sığındığı Konik (?) kalesinden çıkararak üzerlerine hücum edip adamlarından kimisini öldürüp, kimisini de yaralayıp kaçar. Bu kez tebidime Diyarbakır Valisi Recep paşa tayin olunmuştur.<sup>22</sup>

Çorum Sancağı Mutasarrıfı Mehmet 1707 yılında 200 kadar atlı ile İskilip kazası köylerinde kırk elli gün gezerek, mal ve erzaklarını almaktan başka türlü zulüm ve teaddi üzere olduğu ahali tarafından bildirilmiştir.<sup>23</sup>

Sabık Malatya Sancağı Mutasarrıfı Kara Mehmet Paşa, öldürülen Kara Mustafa Paşa ve Molla Ebubekir’ın adamı olduğundan Eylül 1707 tarihinde Lefkoşe kalesine kapatılır. Çok geçmeden kasım 1707 tarihinde serbest bırakılır.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Mühimme, 115, s. 442.

<sup>19</sup> Mühimme, 115, s. 392.

<sup>20</sup> Mühimme, 115, s. 122.

<sup>21</sup> Mühimme, 115, s. 375.

<sup>22</sup> Mühimme, 115, s. 583.

<sup>23</sup> Mühimme, 115, s. 398.

<sup>24</sup> Mühimme, 115, s. 393.

Hamil Sancağı Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa “devre çıktığında” Uluborlu kazasından masrafi için 550 kuruş toplatınca şikayet edilir. İhkak-ı hak olmaya yanaşmayınca Karaman Valisine bunun temini yeniden yazılır.<sup>25</sup>

Antep Sancağında malikânenin üçte bir hissesine mutasarrif olan Maraşlı Ahmet hakkına razı olmayıp reâyâya zulmettiği gibi, zimmi halktan alınan “bac-ı hamr”ı dahi defter olunandan fazla toplamak isteyip, kapısındaki leventlere bir kaçını öldürüp, kimisini yaralatır. Halep Muhabizi Abdullah Paşa’nın gönderdiği mübaşir durumu incelediğinde şikayetlerin doğru olduğunu ilam edip Maraş’lı Ahmet ve Dimas zabiti Hüseyin Çavuş’un idam edilmelerini teklif eder. Fakat mezkurlar firar ederler.<sup>26</sup>

Antep’tे haksız vergi talebiyle halka zulmedildiğine dair, bir yıl sonra tekrar şikayetler gönderilmiştir.<sup>27</sup>

Bayezid Sancakbeyi Abdulfettah zulmen ocak beyzadelerinden amcası Mirzat ve amcası oğullarından Süleyman ile Çakır’ı öldürür. Ahaliye zulmedip, toplamaya memur olduğu cizyelerin tamamını tahsil etmediği gibi toplananı da göndermez. Bu tutumu üzerine azledilerek yerine Ocak zadelерden Musa tayin olunur. Ağustos 1708 tarihinde Sancağın zaptına ve Abdulfettah’ın yakalanmasına Erzurum Valisi görevlendirilir.<sup>28</sup>

1709 yılında cizye toplanması esnasında zimmi reâyâya zulmedildiğine dair bir şikayette Kayseri Sancağına bağlı İncesu kazasından gelir.<sup>29</sup>

Adana Valisi Ali Paşa’nın adamlarından Kara Mütesellim maiyetindeki kapısız levendat ile Nevahi (Ermenek) kazasını soyar. Kadınların ziynet eşyalarını dahi sıyrıp alırlar. Bir çوغunu yaralayıp hapsederek, zulmetmekten başka, kadınların ırzlarına tasallutta bulunmak çirkinliğine bile căret ederler.<sup>30</sup>

“Yörükân-ı Ankara” mukataası reâyâsı öteden beri kanuni vergilerini eksiksiz olarak ödedikleri halde 1710 yılında Mutasarrıf Hüseyin zulmen mal ve

<sup>25</sup> Mühimme, 115, s. 591.

<sup>26</sup> G. Antep Ser. Sic. Nu: 59, s. 8, 12. (17 Temmuz 1708)

<sup>27</sup> G. Antep Ser. Sic. Nu: 60, s. 16,17.

<sup>28</sup> Mühimme, 115, s. 650.

<sup>29</sup> Mühimme, 116, s. 29. Cizye tahsilinde görevlilerin istismarına açık uygulamalar için, bk. B.C. Nedkoff, “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye”, (Cev. Şinasi Altundag) Belleten, C.VIII, s 32. Ankara 1944

<sup>30</sup> Mühimme, 116, s.113.

akçelerine el koyunca şikayette bulunurlar. Ahalinin perişan olduğunu, bir kısmının yurdunu terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, mutasarrıfin cezalandırılmasını isterler.<sup>31</sup>

Mahalli yetkililerin soygunlarından, görevlilerde nasibini almaktaydı. Amasya'ya bazı eşkiyaları yakalamak üzürü gönderilen Bölükbaşı Genç Mehmet burada mütesellim tarafından soyulmuştur. Nisan 1711 tarihli hükümle mütesellimi ve ahz ettiği akçeler ile iki katırı İstanbul'a götürmek üzere mübaşir tayin edilmiştir.<sup>32</sup>

Mutasarrıflar, ahalije zulmetmenin yanında, rakip gördükleri âyân ve itibarlı kimseleri ezmek, iftiralarla sindirmekten de geri kalmıyorlardı. Mesela; Hüdavendiğar ve Karesi Sancakları Mutasarrıfı Mehmet Paşa, Balıkesir sakinlerinden Seyyid Elhac Yahya ile İbrahim'i eşkiya oldukları iftirasıyla limni kaleşinde hapsettirir. Bilahare kaza ahalisi ve ileri gelenleri defaaten arz ve mahzar göndererek, mezkurların suçsuz olduğu, aksine Mehmet Paşa'nın eşkiya teftişine çıkış kazalarına geldiğinde, meccanen yem ve yiyecek almakta başka, haksızca 600 kuruş imdad-ı seferiye tahsil ettiğini haber verince, haziran 1711 tarihinde, Limni kalezi dizzarına hüküm yazılarak mahkumların serbest bırakılması istenmiştir.<sup>33</sup>

Bozulmaya yüz tutan menzil teşkilatına bağlı ulaklar veya ulaklık iddiasında bulunanlar menzil reyası ve yol güzergahında ki köylülere zulmetmeye başlarlar. Mesela, Sivas Sancağındaki Zah köyü menzil olmadığı halde ulakların kanunsuz menzil beygiri veya ücretini talep etmeleriyle rencide edilmekteydi. Ulakların kanunlara aykırı olarak üç, dört beygirli araba talep etmeleri, yine ellerindeki menzil ahkamı geçtiği halde menzil beygiri istemeleri<sup>34</sup> sık görülen hadiselerdir.

Niğde ahalisi Nisan 1712 tarihinde Vali İbrahim Paşa'nın zulmettiğine dair arz göndermişlerdir.<sup>35</sup>

Zımmi reyanın vergilerini toplamaya memur kethüdalar da haksız vergi toplamalarından dolayı şikayet'e konu olmaktadır. Alaiyye kalezi sakinlerinden

<sup>31</sup> Mühimme, 117, s. 26.

<sup>32</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 26, s. 63.

<sup>33</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 714. s. 67. Mütesellim, ayan eşraf çekişmesi için bk: Yücel Özkaya, "XVIII. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi", D.T.C.F.D, C.XXVIII, S. 1, 2 (Ocak-Haziran 1970), s. 373-383.

<sup>34</sup> Yücel Özkaya, "XVIII. Yüzyılda Menzilhane Sorunu" D.T.C.F.D.,C. XXVIII, s. 1,2, Ocak-Haziran 1970), S.342, 343.

<sup>35</sup> İbnül Emin. Ş.Ş. Nu: 173.

akçelerine el koyunca şikayette bulunurlar. Ahalinin perişan olduğunu, bir kısmının yurdunu terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, mutasarrıfin cezalandırılmasını isterler.<sup>31</sup>

Mahalli yetkililerin soygunlarından, görevlilerde nasibini almaktaydı. Amasya'ya bazı eşkiyaları yakalamak üzürü gönderilen Bölükbaşı Genç Mehmet burada mütesellim tarafından soyulmuştur. Nisan 1711 tarihli hükümle mütesellimi ve ahz ettiği akçeler ile iki katı İstanbul'a götürmek üzere mübaşir tayin edilmiştir.<sup>32</sup>

Mutasarrıflar, ahalije zulmetmenin yanında, rakip gördükleri âyân ve itibarlı kimseleri ezmek, iftiralarla sindirmekten de geri kalmıyorlardı. Mesela; Hûdavendiğar ve Karesi Sancakları Mutasarrıfı Mehmet Paşa, Balıkesir sakinlerinden Seyyid Elhac Yahya ile İbrahim'i eşkiya oldukları iftirasıyla limni kalesinde hapsettilir. Bilahare kaza ahalisi ve ileri gelenleri defaaten arz ve mahzar göndererek, mezkurların suçsuz olduğu, aksine Mehmet Paşa'nın eşkiya teftişine çıkıp kazalarına geldiğinde, meccanen yem ve yiyecek almakta başka, haksızca 600 kuruş imdad-ı seferiye tahsil ettiğini haber verince, haziran 1711 tarihinde, Limni kalesi dizdarına hüküm yazılarak mahkumların serbest bırakılması istenmiştir.<sup>33</sup>

Bozulmaya yüz tutan menzil teşkilatına bağlı ulaklar veya ulaklık iddiasında bulunanlar menzil reyası ve yol güzergahında ki köylülere zulmetmeye başlarlar. Mesela, Sivas Sancağındaki Zah köyü menzil olmadığı halde ulakların kanunsuz menzil beygiri veya ücretini talep etmeleriyle rencide edilmekteydi. Ulakların kanunlara aykırı olarak üç, dört beygirli araba talep etmeleri, yine ellerindeki menzil ahkamı geçtiği halde menzil beygiri istemeleri<sup>34</sup> sık görülen hadiselerdir.

Niğde ahalisi Nisan 1712 tarihinde Vali İbrahim Paşa'nın zulmettiğine dair arz göndermişlerdir.<sup>35</sup>

Zımmi reayanın vergilerini toplamaya memur kethüdalar da haksız vergi toplamalarından dolayı şikayet'e konu olmaktadır. Alaiyye kalesi sakinlerinden

<sup>31</sup> Mühimme, 117, s. 26.

<sup>32</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 26, s. 63.

<sup>33</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 714, s. 67. Mütesellim. ayan eşraf çekişmesi için bk: Yücel Özkaya, "XVIII. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi", D.T.C.F.D. C.XXVIII, S. 1, 2 (Ocak-Haziran 1970), s. 373-383.

<sup>34</sup> Yücel Özkaya, "XVIII. Yüzyılında Menzilhane Sorunu" D.T.C.F.D.,C. XXVIII, s. 1,2, Ocak-Haziran 1970), S.342, 343.

<sup>35</sup> İbnül Emin. Ş.Ş. Nu: 173.

“Kefere Kethüdası” adlı zımmi, mütegalibe ve yöneticilere rüşvet verip onlardan aldığı destekle kendisi için 400 kuruştan fazla vergi toplar. Bu fesadı sebebiyle Kıbrıs adasında haps edilmesine karar verilince firar eder. Nisan 1712 tarihli hükmle, nerede bulunursa yakalanıp cezanın tatbiki yeniden istenmiştir.<sup>36</sup>

Erzurum Sancağına bağlı kuruçay kazası sakinlerinden Şehsuvaroğlu ailesi kazada ki nufuzu yanında aileden çıkan Sancakbaşı ve mutasarrıf gibi şahsiyetlerle tanınmaktadır.<sup>37</sup>

Bu aileden Hübavendigar Sancağı mutasarrıfı olan Seyyid Osman halka zulmettiğinden hapsedilmesi için ferman gönderilince firar eder. Bir zaman sonra, af ve merhamet isteyince muhtemelen ailesinin nüfuzunun etkisiyle af edilerek, kendi halinde olmak kaydıyla, Karahisar-ı Şarkı Sancağı tevcih olunarak kendisi Niğbolu'nun yakınında bulunan kalenin muhafazasına görevlendirilir. Burada da halka zulmedince yakalanıp cezasının tertibi görevi Özi Valisine verilir. Öte yandan Karahisar-ı Şarkı Sancağında mütesellimi olan oğlu Ömer dahi babasının ruhsatıyla, kalabalık kapı halkıyla, ahaliyi soyup, kimilerini de öldürür. Zulmünün nihayeti olmadığı için Eylül 1718 tarihinde öldürülmesi için fetva ve ferman gönderilmiştir.<sup>38</sup>

Şehsuvaroğlu Seyyid Osman'ın mütegallibeden olduğunu Kuruçay kazası ahalisinin 1712 tarihli şikayetinden öğreniyoruz.<sup>39</sup> Şehsuvarogullarının Kuruçay Kazasındaki zulümleri bununla bitmez. Süleyman, İsmail ve Abdullah'ın zulm ve teaddilerinin nihayeti olmadığından 1738 yılında, yakalanmaları için mübaşir gönderilirse de ele girmezler.<sup>40</sup> Bir yıl sonra tekrar ortaya çıkıp zulümlerine devam edince mezkurların “ehl-i iyallerinin” Malatya'ya iskan edilip, kendilerinin yakalanıp İstanbul'a gönderilmelerine Erzurum Valisi görevlendirilmiştir.<sup>41</sup> Bu tarih itibarıyle Şehsuvarogulları hakkında herhangi bir kayda rastlanılmaması ailenin nüfuzunun kırıldığını gösteriyor.

<sup>36</sup> Mühimme, 117, s. 141.

<sup>37</sup> Şehsuvar-zade Mehmet paşa sabık Kudüs-i Şerif Sancağı mutasarrıfı iken 1716 yılında Karaman Eyaleti Beylerbeyi olur. Yine aynı aileden Şehsuvaroğlu Seyyid Mehmet Paşa 1718 yılında Tarablusşam Eyaletine mutasarrıf olmuştur. (Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın ilk Yarısında Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı-Eyalet ve Sancak Tevcihati, Elazığ 1997, s. 120, 148.)

<sup>38</sup> Mühimme, 127, s. 227.

<sup>39</sup> Mühimme, 119, s. 136.

<sup>40</sup> **Kalebend:** 5, s. 20.

<sup>41</sup> **Kalebend:** 6, s. 29.

Kayseri Sancağı Mutasarrıfı Ebubekir Paşanın ahaliye zulmettiğine dair arz ve mahzar gönderilmekle kalmayıp, bir kaç kişide İstanbul'a giderek şikayetlerini bildirirler. Söylenenler doğruya Paşa'nın Kayseri kalesine kapatılıp, mallarına el konulması için Haziran 1712 tarihinde mübaşir gönderilmiştir.<sup>42</sup>

1713 senesinde İzmir'de oturan "Yahudiyan ve zımmiyan cemaatbaşları ve kethüdaları" orduyu hümayına adam ve arzuhal gönderip bir kaç seneden beri cizyedarlara kolcu ve kolcu başı olan Mustafa ve Mehmed'in zulümlerine maruz kaldıkları, bu sebeple Molova kalesinde hapis olundukları halde, bazı koruyucuları sayesinde serbest kaldıklarını bildirirler. Şehirde şer ve şekavetlerine devam eden Mustafa ve Mehmed'in derhal yakalanıp kalebend edilmeleri emredilmiştir.<sup>43</sup>

1712 yılında Erzurum Eyaletine bağlı Bayezit Sancağıının zabit edilmesi büyük bir karışıklığa yol açar. Sancak, Bayezit Sancağı ocak-zadelerinden Osman'a tevcih edildiği halde eşkiyadan Abdioğlu Mahmut zorla Eleşkirt Sancağıını ele geçirdiği gibi Bayezit Sancağıını da ele geçirme sevdasına düşer. Bayezit Sancağı ahalisinden 500 kişiyi öldürüp mallarını yağmalar. 1713 yılında Duzik aşiretinden Abdaloğlu İsmail adlı eşkiyayı tedip ve Hınıs Sancağında inşa ettiği kaleyi yık Maya memur edilen Erzurum Valisi Ali Paşa, Abdioğlu Mahmut'tan 130 kese akçe rüşvet alarak, bey yapmak ister. Bu maksatla halen Eleşkirt Sancakbeyi Halil'i hapsedip ahalinin mallarını yağmalanarak kimisini de öldürür. Diyadin kalesini de yağmalayıp Bayezit kalesini muhasara ederek topa tutar. Hınıs ve Erzincan ahalisine de çeşitli bahanelerle dört senedir zulmetmektedir. Bu ciddi suçlamalar üzerine Ali Paşa görevden alınmış yakalanıp Trabzon'a getirilerek iddiaların araştırılmasına Trabzon Valisi Abdullah Paşa görevlendirilmiştir.<sup>44</sup>

Bayezit Sancakbeyi Osman 1714 yılında 400 kadar Yezidi Ekrat eşkiyasıyla Erciş kalesini muhasara edip, buradan iki top alarak götürünce Van, Valisi Hasan Paşa topların çalınmasından kale halkını sorumlu tutarak, bir kısmını hapseder. Erciş halkı arz göndererek kabahatleri olmadığını bildirip, serbest bırakılmalarını isterler.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Mühimme, 119, s. 190, (Mehmet Karagöz, XVIII. Asırın Başlarında Kayseri (1700-1730), (Basılmamış Doktora Tezi). Kayseri. 1993. s. 202, 203)

<sup>43</sup> Mühimme, 121, s. 38.

<sup>44</sup> Mühimme, 120, s. 57.

<sup>45</sup> Mühimme, 121, s. 327.

Bayezit Sancakbeyi Osman iskan ettiği bir kısım aşiret mensuplarına dayanarak etraftaki, köyler ve Kars tarafında ki kazalarda halka zulmetmeye devam edince, tedibine karar verilmiştir. Cezasının uygulanmasına, Eylül 1716 tarihinde Erzurum Valisi ile Kars Beylerbeyi görevlendirilmiştir.<sup>46</sup> Her iki paşa'da firari Sancakbeyini yakalayamazlar. 1719 yılında Eleşkirt Sancakbeyi Halil civardaki aşiretlerin ağalarıyla ittifak yaparak, yakalamak için Osman'ın üzerine gittiğinde, Osman adamlarıyla Bayezit kalesini kapanır. Kalenin muhasarası yirmi gün sürer. Fakat, adamlarından, Duzik aşiretinden Abdaloğlu İsmail, Halidi, Çekvan, Şerkiyani aşiretleri eşkıyasıyla, Osman'ın yardımına gelince muhasara yarılır. Eşkıya kaleyi terk ederken, top ve tüfek atışıyla 70 kadar, çoğunuğu kadın ve çocuk kimseyi öldürürler. Eşkıyalar Hınıs tarafına gittiklerinde Erzurum Valisi Mustafa Paşa, Abdaloğlu İsmail'i yakalayıp idam ederse de Osman kurtulur. Osman'ın Hoşap Sancağında Mahmudi Ekradı arasında saklandığı ihbar edilince, ortadan kaldırılması için Van Valisine hüküm gönderilmiştir.<sup>47</sup>

En çok rastlanan suistimallerden birisi sefere görevlendirilen, Paşaların bu bahane ile haksız tekalifler toplaması ve yerlerine bıraktıkları mütesellimlerin soygunlarıdır. 1713 yılında sefere memur olan Karaman Valisi Osman Paşa Konya Sancağını “Üç, dört defa devr edip” soyduktan sonra, üst üste üç ayrı mütesellim görevlendirdiğinden onlarda çeşitli bahanelerle, kendileri ve bölüm başıları vasıtasyyla soyguna devam ederler. Halkın perişan olduğuna dair şikayetler artınca, mübaşir gönderilip, davalılarla mahkeme olunduktan, sonra üç mütesellimin de Edirne ye götürülmeleri emredilmiştir.<sup>48</sup> Mütesellim Ömer'in İstanbul'a götürülmesi için Aralık 1713 tarihli ayrı bir hükmü mevcuttur.<sup>49</sup>

Prut seferi sebebiyle Anadolu boşalmış, 1713 yılına gelindiğinde Rusya ile ihtilaf çözülemediginden ordu dağıtılmamıştı.<sup>50</sup> Yaşayan bu idari boşlukta yukarıda Konya da yaşandığını gördüğümüz olayların bir çok benzeri diğer vilayetlerde olmuştur. Örneğin Hüdavendigar Sancağı Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa sefere giderken, kendisi imdad-ı seferiye tahsil ettikten sonra “kutta-i tarık adeti müstemirresi olan”

<sup>46</sup> Mühimme, 125, s. 58.

<sup>47</sup> Mühimme, 129, s. 163.

<sup>48</sup> Mühimme, 121, s. 203. Padişah Edirne sarayında olduğundan Edirne'ye götürülmesi istenmiştir; (İ.H.Uzunçarşılı, a.g.e. V. S. 94.)

<sup>49</sup> Mühimme, 120, s. 75.

<sup>50</sup> İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e. V, s. 94.

Sakar Mustafa<sup>51</sup> adlı eşkiyadan bir kaç kese akçe alarak mütesellimliğe nasb eder. Sakar Mustafa beş-altıyüz eşkiyasıyla hadsiz akçe toplayıp zulm edince, şikayetler üzerine eşkiyasını dağıtıp, kendi halinde olması hususunda ikaz edilerek alttan alınmıştır. Ancak itaat etmeyince Ağustos 1713 tarihinde yakalanıp mahkeme olunması için Kütahya Mütesellimi görevlendirilmiş ancak<sup>52</sup> ele girmeyince Eylül ayında etrafındaki bütün yetkililer eşkiyanın ortadan kaldırılmasına memur olunmuştur.<sup>53</sup>

Aydın ve Saruhan Sancakları Muhassılı vekili olan Süleyman, halka zulmedince görevden alınıp yakalanması için, adam gönderilir. Durumu haber alınca binden fazla adamıyla İç-il tarafında gitmek ister. Şubat 1714 tarihli fermanla peşinden Anadolu Valisi Yusuf Paşa gönderilir<sup>54</sup> Mart 1714 tarihinde Yusuf Paşa eşkiyayı kuşattığında, adamlarından Manisalı Hacı fazlı üç-dörtüz miktarı silahlı adamıyla yardımına gitmeyi düşünürse de Süleyman'ın yakalandığını haber alınca adamlarını dağıtıp kendisi de ortadan kaybolur.<sup>55</sup> Manisa Mütesellimi Seyfullah'ın tahsildarı olan Hacı fazlı bir süre sonra yakalanıp, kalebend olunursa da gördüğü himaye sayesinde serbest bırakılmıştır. Serbest kalıp eşkiyalığa devam eden Hacı fazlı bölekbaşlarına köy ve çiftlikleri bastırıp yağmalatmaktan başka yolları kestirip tüccarları da soydurmaktadır. 1719 tarihinde durum ilam edilince mezburen ve eşkiyalarının cezalarının tertip edilmesi istenmiştir.<sup>56</sup>

Sefere davet edilen Hamit Mutasarrıfı Süleyman Paşa "ayak sürüyüp" yol güzergahındaki halka zahmet vermekten başka, birbuçuk ay gecikmeyle orduya katılıncı zulmü ve itaatsizliği sebebiyle 1715 yılında idam edilmiştir.<sup>57</sup>

Karahisar-ı Sahip Sancağı Mütesellimi Hasan da 1714 senesinde; "ıslah oluncaya kadar" kaydıyla Magosa kalesine kapatılır. Mütesellim Hasan bir yıl sonra af edilerek serbest bırakılmıştır.<sup>58</sup>

<sup>51</sup> Sakar Mustafa arkadaşlarıyla birlikte 1709 yılında Sığla Mütesellimini öldürüp, İzmir ve Kuşadası taraflarında bir çok soygun gerçekleştirmiştir. (Çağatan Uluçay, a.g.e. s. 86) Vesikada Sakar Mustafa'nın bu suçlarından söz edilmemesi bir yolunu bulup takipten kurtulduğunu göstermektedir.

<sup>52</sup> Bahkesir Şer. Sic. Nu: 715. Belge 20; Mühimme, 120, s. 6.

<sup>53</sup> Mühimme, 120, s. 20.

<sup>54</sup> Mühimme, 120, s.134

<sup>55</sup> Mühimme, 120, s. 146.

<sup>56</sup> Mühimme, 129, s. 319. Tayin olunan mübaşir Manisaya vardığında, Mütesellim Seyfullah ve Hacı fazlı'nın bir iş için İzmir tarafına gittiğini görünce bu kez mezburları Aydin ve Saruhan Sancakları Muhassılı Abdullah paşa bizzat yakalayıp cezalandırılmıştır. (Mühimme, 129, s. 335)

<sup>57</sup> Tarih-i Raşit IV. s. 82.

<sup>58</sup> Mühimme, 122, s. 24.

Konya'ya bağlı Eski Keşan reâyâsı, tayin olan her voyvodayla işbirliği yapıp haksız vergi toplayan Kara Mehmet hakkında şikayette bulunurlar.<sup>59</sup> Ayrıca Konya halkın da haksız vergi talebiyle rencide edildiğine dair şikayetleri mevcuttur.<sup>60</sup>

Abdurrahman Paşa Edirne Beylerbeyliği sırasında zulmü sebebiyle azledilmiş bilahare af edilerek 1717 yılında Afyon'a mutasarrif olmuştur. Burada da zulmetmeye devam edince halkın ısrarlı şikayetleri üzerine katli için fetva alınarak uygulanması hakkında 27 Ocak 1719 tarihli ferman gönderilir. Ferman ulaşır ulaşmaz, Paşa tutuklanarak cezası uygulanıp bütün mallarına el koyulur.<sup>61</sup>

İç-il Sancağı Mutasarrıfı Hüseyin Paşa haksız olarak Alaybeyi Seyyit Osman'ı kaleye kapatıp öldürünce, azledilerek mahkeme olunmak için Konya'ya getirilir. Paşa, Seyyit Osman'ı hapsettiğini kabul edip, lakin öldürülmesini kendisinin söylemediğini iddia etmişse de Karataş kazasından Abdi nam kimse, Hüseyin Paşa'nın emriyle Seyyit Osmanı öldürdüğü itiraf edecektir. Durumun ilam edilmesi üzerine Haziran 1719 tarihli fermanla Hüseyin Paşa'nın "siyaseten öldürülmesi" bildirilmiştir.<sup>62</sup>

Van Beylerbeyi Mehmet Paşa toplandığı vergileri teslim etmeyince görevden alınır. Mehmet Paşa'da topladığı "mal-ı mirî" ile ortadan kaybolunca, her nerede yakalanırsa, hapsedilip mallarına el konulması, Ağustos 1719 tarihinde Erzurum Valisine yazılmıştır.<sup>63</sup>

Antep kalesi Dizdarı Ahmet arzuhal göndererek, sabık Dizdar Seyyid Ebubekir'in kendi halinde olmayıp, eşkiyaya işbirliği içinde olduğu, kale defteri ile 1675.5 kile buğdayı zabit ederek sarfettiğini haber verir. Eşkiyaya istinat ettiginden yakalanmadığı, güçlerinin yetmediği ifadesine binaen Aralık 1720 tarihinde Rakka Valisi eşkiyayı yakalamaya görevlendirilmiştir.<sup>64</sup> Rakka Valisi de 15 Ocak 1721 tarihli buyrulusuyla mübaşir tayin ederek Seyyid Ebubekirin yakalanıp Rakka'ya gönderilmesini istemiştir.<sup>65</sup> Eski Antep Mütesellimi Dede Ebubekir'de zulmen ahalinin 150 kese akçelerini almıştır. Ahalinin şikayetlerine rağmen mahkeme olmadan vazifeyle

<sup>59</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 47, s. 290.

<sup>60</sup> Konya Şer. Sic. Nu:47. s. 288.

<sup>61</sup> Edip Ali Bakı, a.g.e. s. 17-20 Sadece şehirdeki esnafın Abdurrahman Paşa'ya verdiği mal ve paraların toplamının 1076 kuruş olması gerçekleşen soygunun boyutlarını göstermeye yetmektedir. Zengin bir terekeye sahip olması da bu durumu teyid etmektedir.

<sup>62</sup> Mühimme, 129, s. 29.

<sup>63</sup> Mühimme, 129, s. 98.

<sup>64</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 72/A, s. 27.

<sup>65</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 72/A, s. 270.

şehirden ayrılmak üzere olduğundan mahkeme edilmeden şehirden bırakılmaması hakkında Halep Muhafizi Recep Paşa 7 Ağustos 1721 tarihinde buyruldu göstermiştir.<sup>66</sup>

Van eyaletine bağlı Mahmudi Hükumeti Beyi Zeynel onbir seneden beri Hakkâri köylerini yağmalayıp, ailesinden rakiplerini haksızca Hoşap kalesine kapattığına dair defaaten şikayet gönderilmiştir. Bir türlü, yakalanması ve mahkeme edilmesi mümkün olmayınca 1721 yılında Van Valisi Abdullah Paşa tedip ve cezalandırılması için yollanınca, firar eder. Mahmudi hükümeti ocak-zadelerden Ahmet'e tevcih edilir.<sup>67</sup>

Sabık Maraş Valisi Ali Paşa, görevi esnasında kendisi ve kapı halkı reâyâya zulmedince azledilerek Sakız adasına sürülür. 1722 yılında af edilerek Ağrıboz ve Kırılılı kendisine tevcih edildiğinde, halka adaletli davranış olmadığı taktirde bir daha af edilmeyip cezalandırılacağı tenbih edilmiştir.<sup>68</sup>

Şehir masrafları ve bazı tekaliflerin toplanmasında da halka zulmedilmekteydi. Afyon'da sarayın tamiri vs. şehir masrafı için fazla akçe talep edilirken,<sup>69</sup> Karadeniz tarafında kereste kesilmesine görevlendirilen mübaşirde, Bafra halkına fazla kereste kestirip, muhalefet eden Müftü Abdurrahman'ı Amasya kalesine kapatmıştır. Müftünün, suçsuz olduğu halkın ihbarlarıyla anlaşılıncı Kasım 1722 tarihinde serbest bırakılması bildirilmiştir.<sup>70</sup>

Valilerin vakitsiz ve gereksiz "devre" çıkışları reâyâ açısından eşkıya tasallutuna maruz kalmaktan farksızdı. Ocak 1723 tarihli hükümdede Aydın Muhassisili Abdullah Paşa için kullanılan ifade bu hükümmüzü doğrulamaktadır. Emir Ali adlı eşkıyayı ortadan kaldırarak halkın rahatmasını sağlayan Paşa, halka zulmedince; "sen mezburdan ziyade fukaraya teaddi eylediğin istida" olunduğu, suçlamasına muhatap olmuştur.<sup>71</sup>

<sup>66</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 73, s. 246.

<sup>67</sup> Mühimme, 130, s. 148.

<sup>68</sup> Mühimme, 130, s. 348.

<sup>69</sup> Edip Ali Baki, a.g.e. s. 30, 31.

<sup>70</sup> Kalebend: 1, s. 9.

<sup>71</sup> Abdullah Paşa zulme devam ederse cezalandırılacağına dair tehdit edilir. "... reâyâya zulm etmekle kendi başına kast ediyorsun. Bu zulm ve teâdine son vermezsen bilâ tehir kat olunacağı bilib emr-i şerif mucebince hareket edersin..." (Mühimme, 131, s. 54)

Sefer olmadığı zamanlarda toplanan imdâd-ı hazariyye, alınması gerekenden fazla alınarak reâyânın rencide edilmesine fırsat verilmemesi için fermanlar gönderilir.<sup>72</sup>

Valilerin kapı halkı veya vekilleri haksız vergi talebiyle zulmederken, bazı eşkiyalarda bu iddiayla soygunlarını gerçekleştirmektediler. Kırk elli süvari eşkıya Adana Beylerbeyinin adamlarıyız diye, Çakıt Hanı ve Niğde taraflarında dolaşıp, yolcuları soymaktan başka, ahaliden vergi talep ederler.<sup>73</sup>

Sivas Beylerbeyi Rışvan-zade Mehmet Paşa'nın ve Sivas Mütesellimi Ömer'in vekili Kara Mehmet levendat eşkiyasına istinaden, servet biriktirme hevesine kapılıncı Amasya ahalisi ittifakla karşı durup 10 levent eşkiyasını yakalayarak Amasya kalesine kapatırlar. Bunların Kasım 1724 tarihli fermanla cezalarının tertip edilmesi bildirilmiştir.<sup>74</sup>

Çorum Beylerbeyi Mamalı-zade Ömer Paşa kabilesi eşkiyasına dayanarak, keyfi davranıp, zulme tevessül ederek, yapılan ikazlara aldırmayınca 1724 yılında Çorum'da Sivas Mütesellimi Rışvan-zade Ömer Bey tarafından idam edilmiştir.<sup>75</sup> 1726 yılında gelindiğinde kanunsuz olarak Çorum Sancağı mütesellimi olan, Zile Kethudayerinin oğlu Mustafa, Mamalı-zade Ömer Paşa'nın adamı olduğundan paşanın intikamını almak ister. Çorum halkına hadden fazla zulm ve teaddi gerçekleştirince yakalanıp Magosa kalesinde hapsolunması hakkında ferman gönderilmiştir.<sup>76</sup>

Devam etmekte olan İran seferleri sebebiyle Anadolu halkın perişan olduğu, seferler bittiğinden imdâd-ı seferiyye gibi vergilerle halkın daha fazla rencide edilmemesi hususunda tedbirler alınarak, 1728 yılında vilayetlerin masraflarının düşürülmesi yoluna gidilmiştir.<sup>77</sup>

Trabzon Eyaletinde zuhur eden eşkiyaları yakalamak üzere Trabzon'a mütesellim yapılan Cemşitoğlu Mehmet eşkiyayı yakalayıp, ailelerini Kaş kalesini iskân etmek için görevlendirildiyi halde eşkiyadan bir kaç bin adamı başına toplayarak

<sup>72</sup> Mühimme, 131, s. 138.

<sup>73</sup> Mühimme, 132, s. 89.

<sup>74</sup> Mühimme, 132, s. 187.

<sup>75</sup> Tarih-i Cebeli-zade, s. 111, 112.

<sup>76</sup> Kalebend: 42, s. 37.

<sup>77</sup> Tarih-i Çelebi-zade, s. 528.

şekavete başlar. Eşkiyayı dağıtmak üzere Şubat 1728 tarihinde mübaşir tayin edilir.<sup>78</sup> Dağıtılan eşkiyanın önemli bir bölümü Batum tarafına firar etmiştir. Burada yeniden inşa edilen Kaş, Batum, Sohum, kalelerinin Bina Eminlerinin hizmetine giren eşkiyalar, mübaşir sıfatıyla Trabzon kazaları halkına teaddi etmeye devam ederler.<sup>79</sup>

Niğde kalesi Dizdarı Ahmet suçsuz kimseleri kalebend edip, şehrde karışıklıklara sebep olunca Mart 1729 tarihinde azl edilerek kaleye hapsedilmesi istenmiştir.<sup>80</sup> Ankara Sancağı Mütesellimi olan Nakkaşoğlu Seyyit Hüseyin, haksız imdad-ı hazariyye toplamaktan başka “ağalık” adıyla her kazadan 200 kuruş toplayınca onunda Ankara kalesinde ıslah oluncaya kadar kalebend olunmasına karar verilmiştir.<sup>81</sup>

Ordu'ya bağlı Hapsamana kazasında, Trabzon Valisi Abdurrahman Paşa'nın Kethüdası olan Cemşidoğlu Mehmed yine kazada Kethüdayeri Mehmet nüfuzlu kimselerle iş birliği yapıp mahiyetlerinde olan 300 eşkiyayla halkın mal ve eşyarına el koyup altı kişiyi de öldürdükleri civar kazaların Naibleri tarafından haber verilir. Tayin olunan mübaşir eşkiyanın bir kısmını itaat altına alıp ellerinde ki eşyaları teslim etmelerini temin eder. Eşkiyadan Lazoğlu Abdullah vs. adamları dört-beş yüz eşkiyayla mübaşırın üstüne gidip öldürmek isteyince; mübaşir Bayramlı kazasına kaçarak kurtulmayı başarır, ancak 1500 kuruşluk emval ve eşyası eşkiyanın eline geçer. Ocak 1730 tarihinde Sivas Beylerbeyi İbrahim Paşa, eşkiyanın takibine ve cezalandırılmasına görevlendirilmiştir.<sup>82</sup>

Şark seferine gidecek ordu Adana yakınlarında Sarı Uşak menzilinde kalacağı bir gün için mübayaası emredilen mal ve eşya ahalinin takatinden fazla talep olununca, Boybeyleri Karsandıoğlu İbrahim tahsiline muhalefet eder. Gönderilen arzlarla ahalinin fukara olduğu anlaşılıncı, 12 Eylül 1730 tarihli hükmle ödemeye kudretleri olan miktarın bildirilmesi istenmiştir.<sup>83</sup>

Sabık Çankırı Mütesellimi Mustafa ve Tekesiz oğlu Hüseyin adlı kimseler “ziyade müttefikleri” ile 1730 yılından itibaren, halkın kanunu vergilerini vermelerine

<sup>78</sup> Mühimme, 134, s. 327; Mühimme, 133, s. 289, 290.

<sup>79</sup> Mühimme, 135, s. 236.

<sup>80</sup> Kalebend: 2, s. 123.

<sup>81</sup> Kalebend: 2, s. 272.

<sup>82</sup> Mühimme, 137, s. 8.

<sup>83</sup> Adana Şer.Sic. Nu. 129, s. 20; Mübaya fiyatlarının piyasa fiyatından düşük olması bu tür hadiselere sebep olmaktadır. Bkz. Mustafa Öztürk “Osmanlı İktisadında Fiyatları Etkileyen Unsurlar” Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, Elazığ 1996, s.228.

rağmen zulmen fazla akçelerini almaktadırlar. Şikâyetler üzerine mutasarrif görevden alındığı gibi, tayin olunan mübaşirle zulmen alınan akçelerin sahiplerine iadesi yoluna gidilir.<sup>84</sup> Kalecik-i Keskin ahalisinin de Mütesellim Mustafa hakkında benzeri şikayetleri mevcuttur.<sup>85</sup> Çankırı halkına yapılan zulüm bununla bitmez. 1732 yılında Mutasarrif olan Mirza Paşa'da zulmen topladığı akçelerle servet biriktirip, kapı halkıyla fukaraya zulmedince, görevden alınarak, yerine Selim Paşa Mütesellim yapılmıştır.<sup>86</sup>

Anadolu Eyaleti Mütesellimi Recep Ağa fukaraya türlü teaddi ve zulm edince, ahalî “divan-ı adalete” arzuhal göndererek mütesellimin zulmünden kurtarılmalarını isterler. 1732 yılında Mütesellim Recep Ağa'nın “Hesab ve kitabı” görülp, eyalete nizam verilmesi haklarında ferman gönderilmiştir.<sup>87</sup>

Saruhan Sancağına bağlı Gördes'te vergi toplamaya memur ümeradan Kör Ali Bey ve eşkiyadan Elhac Yakup Ağa ile Çolak Süleyman Ağa beşyüzden ziyade eşkiylarıyla vergileri toplamaktan başka ahaliye zulme yönelince Haziran 1731 tarihinde yakalanarak Güzelhisar kalesinde hapis edilmelerine karar verilmiştir.<sup>88</sup>

Van Muhafizi Mustafa Paşa, görevden alınınca kendisini kalebend, emval ve eşyasını ahz etmeye gönderilen mübaşir Van'a gidince Paşa'yı ve adamlarını hapseder. Eşyalarına el koyar. Mustafa Paşa'yı Rodos adasında ikameti için götürmek isteyince, âyândan bazıları buna mani olurlar. Mahzar gönderdiklerini Paşa'nın af edileceğini söylerler. Temmuz 1731 tarihinde Revan tarafına serasker olan Ali Paşa, Mustafa Paşa ve selefi olup suistimal ve halka zulmeden Ahmet Paşa'nın yakalanmasıyla görevlendirilir.<sup>89</sup> Ahmet Paşa Revan tarafında serasker vekili bulunduğu sırada ordunun zahiresine el uzatıp kendisi için kullanmaktan başka, askerin Revan etrafında ki köyleri tahrip etmelerine de göz yummıştır. Bu suçları sebebiyle, servetinin müsadere edilip kendisinin hapsine karar verilince firar etmiştir.<sup>90</sup>

<sup>84</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 8, s. 108 (Mayıs 1731)

<sup>85</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 8, s. 104.

<sup>86</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 9, s. 19.

<sup>87</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 9, s. 66.

<sup>88</sup> Mühimme, 138, s. 52.

<sup>89</sup> Mühimme, 138, s. 96.

<sup>90</sup> Mühimme, 138, s. 98.

Mihaliç Voyvodası olan Macaroğlu Mehmet kalabalık bir eşkıya gurubu barındırıp halka zulmedince Ağustos 1731 tarihinde tedibile karar verilmiştir.<sup>91</sup> Bozok Sancağı Mukataası Voyvodası Ahmet Bey'de ahaliye zulmedince Amasya kalesinde kalebend edilmesi için hüküm gönderilmiştir.<sup>92</sup>

Teke Sancağına bağlı Kalkanlı kazasında türeyen eşkıyayı 1733 yılında tedibe görevlendirilen Köyceyizli Hasan Çavuş başına topladığı adamları ve eşkıyayıla, Kalkanlı kazasını basarak dokuz köy ve iki cemaatin bütün mal ve eşyasını yaqmalar.<sup>93</sup>

Karaman Valisi Mustafa Paşa Konya çevresinde, Erkile ve diğer kazalarda devre çıkıp masrafını fazla fazla aldığı halde, tayin ettiği mübaşirleri vasıtasıyla da halkın tahammülünden fazla akçe ve erzak tahsil eder. Halkın şikayetleri üzerine bu kez ceza olsun diye Erkile'de bir kaç gün kalarak ihtiyacından fazla akçe ve zahire ister. Halk kazalarına konmaması için "kendine bin yüz kuruş miktarı zahire baha arz olundukta" kabul etmeyeip ısrarla konaklayıp devrettiği yerleri tahrip eder. Bunun misali başka zulüm ve istismarları üzerine 1734 yılında durumun araştırılması suçluların cezalandırılması vazifesiyle mübaşir tayin edilmiştir.<sup>94</sup>

İlfaz-ı zulkadriye Voyvodası Cin Hasan şekaveti sebebiyle idam edilmesine karar verilince firar eder. İzini kaybeden voyvodenin Antakya'da saklandığı ihbar edilince, Haziran 1734 tarihinde yakalanıp cezasının tertip olunmasından sonra, bütün malına el konularak kesik başının İstanbul'a gönderilmesi yetkililerden istenmiştir.<sup>95</sup>

Aydın Muhassılı olup Halep Valiliğinde bulunan Abdullah Paşa, muhassılı bulunduğu Aydın'dan fazla mal toplayıp halka zulmetmekten başka, Halep halkına da fazla tekalif talebiyle zulmetmiş, ayrıca 1734 yılında İran harbine memur olduğunda ayak sürüyerek geç kalıp orduda bazı karışıklıklara sebep olmuştur. Çıkardığı fesat sebebiyle, kendi kapı halkından başka ordudan bazı askerlerin firarlarına yol açar.<sup>96</sup> Cezalandırılıp servetinin müsadere edilmesine karar verilince firar eder.<sup>97</sup> Şubat 1735 tarihinde Erzurum Valisine ferman gönderilerek Ahmet Paşa'nın Erzurum'a gelmesi

<sup>91</sup> Mühimme, 138, s. 101. Belgenin kenar kaydında Macar oğlunun yanında bulunan bazı kimseler için ayrı ayrı hükümler mevcuttur.

<sup>92</sup> Kalebend: 43, s. 68.

<sup>93</sup> Mühimme, 139, s. 218, 221, 222.

<sup>94</sup> Mühimme, 140, s. 61, 62. Anadolu Valileri tarafından tayin olunan bölükbaşlarının Ankara Sancağında yaptukları zulüm için, bk. (Yücel Özkaya, a.g.e. s. 90)

<sup>95</sup> Mühimme, 141, s. 34.

<sup>96</sup> Mühimme, 141, s. 20.

<sup>97</sup> Mühimme, 141, s. 21.

halinde yakalanıp kaleye hapsedilerek mal ve eşyalarına el konulması bildirilmiştir.<sup>98</sup> Aynı şekilde Saruhan ve Menteşe Sancaklarındaki malları da müsadere edilir.<sup>99</sup> Ahmet Paşa Erzurum'a gidince Vali Yahya Paşa, dostça davranıp sarayına davet ederek yakalayıp görevli mübaşire teslim eder. Ahmet Paşa, hakkında ki hüküm gereğince idam edilir.<sup>100</sup>

Bolu Voyvodası Şehabettin kazası ve diğer kazaların ahalisine zulmedince 1735 yılında şikayet edilir. Voyvoda daha da hırçınlaşarak ahaliden intikam almak isteyince bu kez sert bir dille uyarılmıştır.<sup>101</sup> Vatandaş bir yana kazadaki askeri kesimin bile zulmünden yakındıkları Bolu Voyvodası hakkında, başka bir takibatın yapılmamış olması yönetimin duyarsızlığını göstermektedir.

Sabık Revan Muhafizi Ali Paşa'nın kethüdası Arnavut Osman Nahcivan mütesellimi olduğu esnada, Ali Paşa'nın öldüğünü öğrenince nahcivan ve Yezid abad Kazalarını yağmalayarak reâyânın bazısını esir alarak ortadan kaybolur. Mezburun Ali Paşa'nın divan katibi olup Tokat'ta oturan Dervîş'in yanında saklandığı ihbar edilince, Aralık 1735 tarihinde tayin olan mübaşirle yakalanıp yanında ki eşylarıyla birlikte İstanbul'a getirilmesi bildirilmiştir.<sup>102</sup>

Yalvaç kazasında bazı köylere mutasarrif olan Çavuşoğlu Ebubekir görevden ayrılinca eşkiyadan olan oğlu Hasan ve adamlarıyla, Abdurrahman adlı kimseyi öldürüp türlü şer ve şekavet üzere olduğu, mahkemeye çağrıldığında itaat etmeyerek mahkemeyi bastığı ilam olunmuştur. Haziran 1735 tarihli fermanla Kütahya Kalesinde hapsolunan Ebubekir aynı yılın Ağustos ayında Anadolu kazaskerinin İlâmi üzerine serbest bırakılmıştır.<sup>103</sup>

Bazı vazifeyle Anadolu'ya gönderilen mübaşirlerde, kendileri için haksız akçe toplama yoluna tevessül etmekteydiler. 1737 yılında Amasya halkından mübaşirlerin zulmüne dair böyle bir şikayet vaki olmuştur.<sup>104</sup>

1743 yılında Hamit Sancağında Yalvaç ve Hoyran Kazaları ahalisi de benzeri bir zulme maruz kalmışlardır.<sup>105</sup> Tayin olunan mübaşirlerin en fazla beş adam

<sup>98</sup> Mühimme, 141, s. 21.

<sup>99</sup> Mühimme, 141, s. 22.

<sup>100</sup> Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi, İstanbul 1198, v.65.

<sup>101</sup> M.Zekai Konropa, a.g.e. s. 319, 320.

<sup>102</sup> Mühimme, 140, s. 272.

<sup>103</sup> Kalebend: 3, s. 49.

<sup>104</sup> Amasya Şer. Sic. nu. 39, s. 67.

<sup>105</sup> Mühimme, 149, s. 128.

almaları ferman olunduğu halde Kütahya mütesellimi Bolu Sancağına yüzden fazla levendat ile mübaşir gönderip halka zulmedince uyarılmıştır.<sup>106</sup>

Bitlis Hakimi Süleyman Han'ın Kethüdası Alaattin ve Muş Mütesellimi Mirza ile Hal Ömer oğlu Mehmed adlı eşkiya binden fazla askerle 1738 yılında Erzurum Sancağına bağlı Hınıs Kazası köylerini soyarak büyük bir karışıklığa sebep olmuşlardır. Ahalinin birlerce hayvan, kovan ve akçelerini almaktan başka karşı koyan 13 adamlarını katl ederler. Köylerin harap ahalinin perişanlığına sebep olan suçuların cezalandırılmasına ve el konulan mal ve akçelerin sahiplerine iade olunmasına Erzurum Valisi Ahmet Paşa görevlendirilir.<sup>107</sup> Mezkur Alaattin, Bitlis Han'ı tarafından tedip edilmek istendiğinde, etraftaki mütegallibeye istinaden aşiretlerden topladığı adamlarla karşı koyup ele girmez Hatta gittikçe nüfuz kazanarak “bazı palanga ve kaleler binra ve ihdas” ederek zulmüni iyece artırmıştır. Eşkiyanın tedibi vazifesi 1747 yılında İbrahim Paşa'dan alınarak, Van Beylerbeyi olan Çeneci Abdullah Paşa'ya verilmiştir.<sup>108</sup>

Erzurum valileri veya kethüdaları bölükbaşlarının teftişe çıkmaları, haksız vergi talep etmeleriyle perişan olan Karahisarışarkı ahalisi orduyu humayuna arz göndererek kendilerinin bu haksızlıklardan kurtarılmalarını isterler. Yoksa takati olan bazı ailelerin civar Sancaklara göçtügü bu gidişle nüfusun boşalacağını söylelerler. Mayıs 1739 tarihli fermanla ödemeleri gereken tekâlif dışında ahalinin rencide edilmesine katiyyen müsamaha olunmayacağı söylenirken,<sup>109</sup> istenen parayı ödemeye takati olmadığından veremeyip kaleye kapatılanların serbest bırakılmaları emr edilmiştir.<sup>110</sup>

Katha kalesi Dizdarı Ömer Bey, Han Bey, Hasan Bey oğlu Deli Halit ve bazı akrabalarıyla aşiret eşkiyasını himaye edip, kalede barınmalarını sağlayarak iş birliği yapmaktadır. Eşkiyanın ahz ettiği mal ve erzakı Kahta kalesinde toplamaları burada saklanmaları bizzat dizdar tarafından idare edildiklerini gösteriyor. Mayıs 1740 tarihinde Rakka Valisi Ahmet Paşa kaleyi eşkiyadan temizleyip yeniden nizam vermek üzere bölgeye gönderilmiştir.<sup>111</sup>

<sup>106</sup> Mühimme, 153, s. 166.

<sup>107</sup> Mühimme, 145, s. 184.

<sup>108</sup> Mühimme, 153, s. 116.

<sup>109</sup> Mühimme, 145, s. 443.

<sup>110</sup> Kalebend: 4, s. 118.

<sup>111</sup> Mühimme, 147, s. 126.

Uşak Mukataasının Voyvodası Hasan halka zulmedip kimisini haksızca hapsetmekten başka maiyetinde ki eşkiyaya subaşının eşyasını yağmalatıp, kendisinin yaralanmasına sebep olunca Ekim 1741 tarihinde yakalanıp Kütahya Kalesinde kalebend edilmesine karar verilmiştir.<sup>112</sup>

İç-il Sancağında mütesellim olan Nevşehirli Ali Ağa bölgede şekavetiyle tanınan Silifkeli Gölgelioğlu İbrahim, Gülnar kazasından Kolbeyi Hüseyin ve Seyyid Nuh, Mut kazasından Mahmut Bey Sarıkavak kazasından Osman oğlu ile ittifak yapıp her biri ikişeryüzden fazla eşkiya ile kazalarda “devr” edip halka zulmedince 1743 yılında azl edilerek cezalandırılmaları istenmiştir.<sup>113</sup>

Sabık Simav Voyvodası Çayıroğlu ahaliye zulm ve kimisinin öldürülmesine sebep olunca, azl edilip “idam ve izalesine” ferman gönderilmiş, itaat etmeyip görevlilerle çarpışarak ele girmez. Şekavete devam edince bu kez yakalanmasına Demirci Voyvodası Hüseyin, Eylül 1744 tarihinde görevlendirilirken<sup>114</sup> yardımcı olmaları için etraftaki yetkililere de ayrı ayrı hükümler gönderilmiştir.<sup>115</sup>

Sabık Trabzon Valisi İshak Paşa, Rize kazasına teftişe çıkıp; “kanuna mügayir otuzbir binbir kuruş tekalif-i şakka tevziî” ve tahsile tevessül edince büyük bir kargaşa sebep olur. Zaten kanunî vergileri ödemeye takati olmayan ahali, talep edilen akçeden başka mübaşirlerin keyfi davranışları üzerine, köylerini evlerini terketmek zorunda kalmışlardır. Rize kadısının ilamına göre; buna rağmen ahali hisselerine düşen miktarı ödemeye çalışıkları halde mübaşirlerin İshak Paşa'yı yanlış bilgilendirmeleri, ahalinin itaat etmediği şeklindeki yanlış yönlendirmeleri üzerine, Paşa Of ve Sürmene kazaları eşkiyasından yardım ister. Tevzi olunan tekalifi toplamaya görevlendirir. Eşkiyalar ahalinin elinde ambarında ne varsa yağmalarlar. Kazada bunu fırsat bilen eşkiyalarda yağmaya katılınca fitne büyür. Duruma müdahale etmek isteyen İshak Paşa'yı dahi muhasara etmek cesaretini gösterirler. Nisan 1745 tarihli fermanda eşkiyayı cezalandırmaya görevlendirilen Trabzon Valisi kazaya nizam verip ahalinin

<sup>112</sup> **Kalebend:** 7, s. 26.

<sup>113</sup> **Mühimme,** 150, s. 110.

<sup>114</sup> **Mühimme,** 151, s. 142.

<sup>115</sup> **Mühimme,** 151, s. 143.

haksız vergi talebiyle rencide edilmemesi hususunda uyarılmıştır.<sup>116</sup> Aynı şekilde ahaliye zulmeden Rakka Valisi Ahmet paşa'da 1745 yılında azl edilmiştir.<sup>117</sup>

Ankara da Damga Emini olan Mahmut İstanbul'da oturan fransa elçisine mektup göndererek, ankara da konaklıyan ordunun fransa vatandaşı bir bezirgahın evinde konak yaparak zulmettiği ihbarında bulunur. Hükümetin durumdan haberdar olması üzeerne bu “gammazlığı”ndan dolayı Damga Emininin malına el konulup, katl edilerek kesilen başının İstanbul'a ırsali için ferman gönderilmiştir.<sup>118</sup>

Amasya'da Şeyh Sadi köyünde Tekyenişin olan Osman, Mahmut, Ömer ve Mehmet'in bütün mal ve eşyaları iftira üzerine tayin olan mübaşir ve ittifak yaptığı eşkiyalar tarafından ahz olunmuştur. Haklarındaki suçlamasının iftira olduğu anlaşılma, şekavete sebep olanların cezalandırılması ve el konulan malların iadesi için fetva ve ferman sadır olmuştur.<sup>119</sup>

İstanbul'un ihtiyacı olan koyunların naklinde tüccara müdahale edilmemesi için ferman olduğu halde, 1748 yılında Erzurum'dan koyun götüren bir gurup tüccar, yol boyunca aşiretler ve görevliler tarafından soyulurlar. Hatta Sivas Valisi tarafından da adam gönderilerek 180 kuruş ve beş koyun talep edilmiştir. Tüccarların İstanbul'a vardıkları sonra şikayetleri üzerine mezkur ferman hatırlatılarak el konulan koyunlar ve akçelerin tahsili yoluna gidilmiştir.<sup>120</sup>

Konya da Sultan Hanı Ağası olan Süleyman, zalim ve şekavet üzere olmaktan başka öldürülén Abdulhalim adlı şahsın da katili olduğu anlaşılma kısas edilmesine karar verilmiştir.<sup>121</sup> Süleyman Ağa'nın varisleri mallarını talep etmesi üzerine gönderilen ilama cevap olarak, 26 Haziran 1749 tarihinde Konya'ya ulaşan fermanda varislerin isteği reddedilmiştir.<sup>122</sup>

Malatya Sancağı Mutasarrıfı Rışvan-zade Süleyman Paşa, Darende Kazası Sivas Eyaletine tabi olduğu halde ikibindeen ziyade kapı halkıyla, her hangi bir görevi olmadığı halde Darende'ye gelip dört gün kalır. Meccanen yem ve yiyecek almaktan

<sup>116</sup> Mühimme, 151, s. 186.

<sup>117</sup> Mühimme, 151, s. 247.

<sup>118</sup> Mühimme, 152, s. 368 (Ocak-Şubat 1747)

<sup>119</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 44, s. 69, 99, 100.

<sup>120</sup> Mühimme, 153, s. 209.

<sup>121</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 57, s. 147.

<sup>122</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 57, s. 154.

başka adamları köylerde ve İlbasan Kazasında bir çok kimseye zulm vee teaddi etmişlerdir. 1750 yılında cereyan eden bu hadise üzerine Süleyman Paşa, bu tür davranışları bırakıp zulmen her ne aldıysa iade etmememi halinde, sadece azl edilmekle yetinilmeyip “katl olunacağını muhakkak” bilmesi ifadesiyle tehdit edilmiştir.<sup>123</sup>

### b) Yeniçerilerin Eşkıyalıkları

I. Ahmed devrinde (1603-1607) bozulmaya başlayan yeniçerilik kurumu XVIII. yüzyılda artık kontrol edilemez bir hal almıştır. Kurumu ıslah etmek için yapılan çalışmalar da büyük ölçüde başarısız olmuştur<sup>124</sup>. Yeniçerilik kurumunun bozulması özellikle şehirler başta olmak üzere, bütün ülkede asayışın bozulması ve eşkıyalığın yaygınlaşmasında etkili olacaktır.

Yeniçeriler hakkında rastlanan en sık şikayetler, zorbalık yapmaları ve ahalinin canına malına kastederek asayışi bozmalarıdır. Akhisar kazasında oturmakta olan yeniçerilerden Tiryaki Ali, damadı İbrahim ve Kör Şeytan “kendi halinde olmayıp fitne ve fesad üzere” olduklarından yakalanıp, kalebend olundukları halde, serbest kalınca aynı davranışlara devam edince, Mayıs 1701 tarihinde tekrar Güzelhisar kalesinde hapisleri için ferman gönderilmiştir<sup>125</sup>. 1703 yılında benzeri bir hüküm Erzurum'a bağlı Hınıs'ta halka zulmeden Mehmet adlı yeniçeri hakkında yazılmıştır.<sup>126</sup>.

Seydişehir'de Kör Ahmet adlı yeniçeri halka zulmetmekten başka, Deli Abdullah vs. 150 kadar eşkıya ile anlaşarak halkın perişanlığına sebep olduklarına dair şikayet edilirler. Haziran 1704 tarihli hükmüle durumun araştırılıp şikayet üzere ise mezburların yakalanıp Konya kalesine kapatılmaları bildirilmiştir<sup>127</sup>.

Yeniçeriler zaman zaman büyük karışıklıklara sebebiyet vermektediler. Serdengeçti Ağası Ulaçoğlu Ahmet, Bolu'da büyük karışıklıklara yol açınca, öldürülmesine karar verilip, Haziran 1704 tarihli hükmüle uygulanması için mübaşir gönderilmiştir<sup>128</sup>.

<sup>123</sup> Mühimme, 154, s. 273.

<sup>124</sup> Yücel Özkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara 1985, s. 28,29.

<sup>125</sup> Mühimme, 113, s. 3.

<sup>126</sup> Mühimme, 114, s. 16.

<sup>127</sup> Konya Şer. Sic. Nu. 41, s.280.

<sup>128</sup> Bolu Şer. Sic. Nu: 843, s. 46.

Bazı yeniçerilerin halka zulmettiklerine dair Bursa,<sup>129</sup> ve Trabzon'dan şikayetler gönderilmiştir. Nisan 1707 tarihinde yakalanıp ıslah olması için Sinop kalesine kapatılması talep olunan Serdengeçti Ağası Tosun İbrahim ve bazı yeniçeriler, ıslah oldukları kanaatiyle Eylül ayında serbest bırakılırlar<sup>130</sup>. Aynı şekilde Boyabat kazasında eşkiyalıklarından ötürü yakalanıp Sinop kalesine kapatılan bir gurup yeniçerinin de Kasım 1707 tarihinde yeniçeri ağasının talebi üzerine, bırakılmaları bildirilmiştir<sup>131</sup>.

Yeniçerilerin “vilayet umuruna karışıp”, “ihtilâline bais” olmaları haklarında sık rastlanan şikayetlerdir. 1707 yılında Turgutlu kazasında bazı karışıklıklara öncülük yapan, Abdulkaki, Berber Hüseyin, Mehmet, Bedel oğlu Halil, Giritli Ahmet vs, yeniçeriler Sakız Adasında hapsedilirler. Bu ciddi suçlamalara rağmen beş, altı ay sonra bırakılmaları<sup>132</sup> diğer bir çok olayda görüldüğü gibi, verilen cezaların yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.

Benzeri bir hadise de bir yıl sonra Van'da yaşamıştır. Haklarında birkaç defa ferman gönderildiği halde itaat etmedikleri gibi, cezalandırılmaları da mümkün olmayan bir gurup yeniçeri “ Serhad-i mansurenin ihtilâline bais ” olduklarından, mutlaka yakalanıp cezalandırılmaları yeniden istenmiştir.<sup>133</sup>

Sındırgı kazası ve çevresinde eşkiyalık yapmakta olan Sakar Mustafa yeniçerilik iddiasında olup ve etrafına topladığı eşkiyalarla halka zulmettiğinden, yakalanıp İstanbul'a gönderilmek üzere Çuhadar Hüseyin'e teslim edilir. Sakar Mustafa, Çuhadar Hüseyin'le anlaşıp birlikte firar edince, Mayıs 1708 tarihinde yakalanmaları için ferman gönderilir.<sup>134</sup> Bir türlü yakalanamayan Sakar Mustafa “Sındırgıdan ayağını kesmeyip” bölgede eşkiyalığa devam edince, ortadan kaldırılmasına Aydın ve Saruhan Muhassili Nasuh Paşa görevlendirilmiştir.<sup>135</sup> Eşkiyayı tedipte Nasuh Paşa'da başarılı olamaz. Sakar Mustafa ikiyüzden fazla eşkiyasıyla,

<sup>129</sup> Mühimme, 115, s. 180, 354.

<sup>130</sup> Mühimme , 115, s. 272.

<sup>131</sup> Mühimme, 115, s.439.

<sup>132</sup> Mühimme, 115, s. 410.

<sup>133</sup> Mühimme, 115, s. 581.

<sup>134</sup> Mühimme, 115, s. 605. Çağatay Uluçay, Sakar Mustafa'nın hangi zümreye mensup olduğunu tespit edilemediğini söylese de, bu vesikadan yeniçeri olduğu anlaşılmaktadır. Bkn. (Çağatay Uluçay, a.g.e., s. 86.)

<sup>135</sup> Mühimme, 115, s. 614.

bölgelerde büyük hadiselere sebebiyet verince 1709 yılında hakkında büyük bir teftiş başlatılacaktır.<sup>136</sup>

Kırşehir<sup>137</sup>, Balıkesir<sup>138</sup>, Karahisar-ı Şarkî<sup>139</sup> ve Giresun'dan bazı yeniçerilerin şahsen veya iş birliği halindeki eşkıyalıklarla halka zulmettiklerine dair şikayetler gönderilmiştir.<sup>140</sup> Yine Muğla'da bazı yeniçeriler elliden fazla eşkiyayla toplanarak yeniçeri serdarının hapsinde bulunan, eşkiyaları zorla kurtararak, Mütesellim Hacı İbrahim'in evini basıp birkaç adamını yaralamışlardır.<sup>141</sup>

Yeniçerilerin ikâmet ettikleri yerlerde zorbalığa başvurduklarına dair şikayetler bitmek bilmez.

1711 yılında Alaşehir kazasında, Hacı Ali oğlu Mustafa, Veli oğlu Mehmet, Süleyman Ağa ve kardeşi Halil adlı yeniçeriler reâyâdan bazı kimselerle ittifak halinde, kazanın işlerine müdahale edip, bir çok eşkıyalık hadisesine karışınca Rodos kalesine kapatılmalarına karar verilmiştir.<sup>142</sup>

Bazı yeniçeriler zorbalıklarını evleri basıp, ahalinin mal ve ırzlarına tasallutta bulunmaya kadar götürürler. 1711 yılında Antep'de geceleri evlerin kapılarını kırıp, sakinlerinin kimisini yaralayıp mallarını yağmalamaktan başka, ırzlarına saldıran yeniçerilerin cezalandırılmaları istenince firar etmişlerdir.<sup>143</sup> Ula kazasında da haksız akçe toplayıp, "ahalinin ırzını hetk" ve Musa adlı birini öldüren bir gurup yeniçeri de sürülerek hapsedirler. Yapılan araştırma sonunda mezbûrlardan Halil Çavuş ve kardeşleri Kara Mustafa ve Ömer suçsuz oldukları anlaşılıncı, Yeniçeri Ağasının mektubuyla serbest bırakılmışlardır<sup>144</sup>. Yine Trabzon'da cemiyet olup vilayet işlerine karışarak fitneye sebebiyet veren yeniçerilerin Sinop kalesine kapatılmalarına karar verilmişse de kendi hallerinde olacaklarını taahhüt etmeleri üzerine Nisan 1712 tarihinde bu karardan vazgeçilmiştir<sup>145</sup>.

<sup>136</sup> Mühimme, 116. s. 17.

<sup>137</sup> Mühimme, 115. s.632.

<sup>138</sup> Mühimme, 116. s. 114.

<sup>139</sup> Mühimme, 116. s. 125.

<sup>140</sup> Mühimme, 116. s. 137.

<sup>141</sup> Mühimme, 116. s. 171.

<sup>142</sup> Mühimme, 117. s. 57.

<sup>143</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu. 63, s. 107.

<sup>144</sup> Mühimme, 117, s.165.

<sup>145</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu:1872, vr.19.

Yeniçerilerin diğer eşkiyalarla iş birliğine gittiklerini daha önce görmüştük. Benzeri davranışlar hakkında 1712 yılında Satılmış kazası<sup>146</sup> Amasya<sup>147</sup> ve Simav halkı tarafından şikayetler gönderilmiştir<sup>148</sup>

Balıkesir'de kalabalık bir zümre olan yeniçeriler, kazanın yönetiminde söz sahibi olmak isterler. Mahkemeyi ve âyâni baskı altına alınca şikayeteye konu olmuşlardır. Şubat 1715 tarihli hükmüle "muharriki fitne" olan Çavdaroğlu Mustafa ve Mercimek Bayraktarların İstanköy kalesine hapsedilmeleri bildirilmiştir<sup>149</sup> Yine Tokat'ta kaza işlerine karışıp türlü eşkiyalık hadiselerine karışan yeniçerilerin Samsun kalesine kapatılmalarına karar verilmiştir.<sup>150</sup>

Eşkiyalığı sabit olan Karaman Serdarı Osman'ın, bir tarafa kaçmasına fırsat verilmeden yakalanıp Konya kalesine hapsedilmesi hakkında da ısrarlı hükümler gönderilmiştir.<sup>151</sup> 1717 yılında da Konya şehir merkezinde yeniçerilerin zimmi reâyâya yönelik zulümleri şikayetlere konu olmuştur.<sup>152</sup>

Konya'da 1718 yılında büyük bir fitne patlat verir. Hacı Abdulfettah Çavuş ve oğlu Abdullah Çavuş ve sabık kethüdayeri Araboğlu Arif, vs. yeniçeriler ve ahaliden bir grup şaki ile naibi öldürmek kastıyla mahkemeyi basarlar. Ahaliye zulüm ve teaddiye cesaret ederler. Eşkiyalar yakalanıp mahkeme edildiklerinde suçlu oldukları anlaşılıp hapsedilirken, hadiseye sebebiyet veren Hacı Abdülfettah Çavuş ve oğlu Abdullah Çavuş gönderilen ferman hükmünce öldürülmüşlerdir.<sup>153</sup>

Benzeri bir hadise de Aksaray'da yaşanmıştır. Yeniçeri Bektaş oğlu Kara Mustafa bir kadına küfrettiği için, mahkemeye çağrılinca itaat etmediği gibi serdar vekili Ali'yi katl eder. Daha sonra başına topladığı yeniçeri vs. 150 kadar eşkiyayla, mahkemeyi basıp, bulunanlara hakaret ederek, çarşayı pazarı yağmalarlar. Halk günlerce sokağa çıkamadığı gibi ezan okunamayıp Cuma kılınmaz. Bir çok kimsenin evlerini

<sup>146</sup> Mühimme, 119, s.232.

<sup>147</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 26; s.54.

<sup>148</sup> Mühimme, 117, s.110.

<sup>149</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 717. s.25.26.

<sup>150</sup> Mühimme, 122, s.142.

<sup>151</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 45, s. 299. (1715)

<sup>152</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 47, s. 238.

<sup>153</sup> Konya. Şer.Sic. Nu: 48, s. 180. 252.

basıp yağmalarlar. Hadise ilâm olununca, eşkiyaların yakalanıp Konya kalesine hapsedilmeleri için Temmuz 1716 tarihinde hüküm gönderilmiştir.<sup>154</sup>

Halka zulm ve teaddi ettikleri suçlamasıyla hapsedilen yeniçerilere genelde hafif hapis cezası verilirken, Kazabad kazasında aynı suçtan yakalanıp Niksar kalesine kapatılan, Osman ve İmamoğlu Ömer adlı yeniçeriler üç yıl içerisinde tutulmuşlardır. Ağustos 1714 – Temmuz 1717 tarihleri arasında hapis yatan mezburların durumu dikkat çekicidir<sup>155</sup>

1719 yılında eyalet mutasarrıflarının seferde olmasını fırsat bilen bazı yeniçeri ve mütegallibeler himayelerindeki eşkiyalarla, Trabzon, Giresun ve Ordu taraflarında büyük karışıklıklara sebep olurlar. Eşkıya reislerinden Trabzonlu Hasan Ağa oğlu Elhac Osman, oğlu İbrahim Ağa, Bayrakağısı Ekizoğlu Osman, Giresunlu Bayrakağısı Toramanoğlu Ahmet, Bayrakağısı Elhac fazlıoğlu Hasan, Voyvodaoglu Bayrakağısı Mehmet, Giresun Dizdarı Hasan vs, kimselerin himayesinde ki yüzlerce eşkıya yolları kesip çarşı pazarı basarak yağmalamak gibi bir çok eşkiyalık yaparak, halkın perişanlığına ve etrafı dağılmalarına yol açmışlardır. Eşkiyalar yakalanmak istendiğinde hamilerine sığındıklarından bu mümkün olmamaktadır. Eşkiyalar hakkında defalarca şikayet gönderilince<sup>156</sup>, Erzurum valisi Mustafa Paşa eşkiyayı tedip edip önemli bir kısmını cezalandırmaya muvaffak olursa da, bir çoğu firar ederek kurtulurlar. Bir süra sükünet sağlanır, ancak Paşa'nın bölgeden ayrılması üzerine, sinen eşkiyalar tekrar ortaya çıkarak şekavetlerine devam edince bu kez Erzurum Valisi olan Abdullah Paşa eşkiyayı tedibe memur olunur (Ekim 1719)<sup>157</sup>.

Abdullah Paşa'da eşkiyayı tamamen ortadan kaldırılamayınca, Görele kazasından ikizoğlu Elhac Osman ve Trabzon'dan Hakioğlu Mustafa ikiyüz kadar eşkiyalarıyla etrafta faaliyet göstermeye devam ederler. Mayıs 1723 tarihinde eşkıya hakkında verilen fetva hatırlatılarak ortadan kaldırılmaları için Trabzon beylerbeyine yeniden ferman gönderilmiştir<sup>158</sup>.

<sup>154</sup> Mühimme, 124, s. 17,53; Konya Şer. Sic. Nu: 47, s. 263

<sup>155</sup> Mühimme, 122, s.142.

<sup>156</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1877, vt. 51; Mühimme, 129, s. 62. Giresun Kalesi Dizdarı Hasan masum olduğu anlaşılıncı yeniçeri ağasının iltimasıyla af edilir.

<sup>157</sup> Mühimme, 129, s.356.

<sup>158</sup> Mühimme, 131, s. 134.

Trabzon Beylerbeyi Ömer Paşa'nın üstün gayretleri sonunda İkizoğlu Osman ile Hasekioglu Mustafa yakalanarak Trabzon kalesine kapatılırlar. İdam edilmek üzere iken mezburların eşi kadar adamı kaleyi basarak kurtarmaya muvaffak olmuşlardır. Bu kez yakalanıp şekavetlerine son vermek üzere Ocak 1724 tarihinde Trabzon mütesellimine hüküm yazılmıştır<sup>159</sup>

Ankara,<sup>160</sup> ve Van'da da yeniçerilerin zorbalıklarına dair ahalinin şikayetleri mevcuttur<sup>161</sup>.

Sabık Erzurum Valisi Mustafa Paşa'nın Trabzon çevresindeki eşkıya teftişinden, Kırım'a kaçarak kurtulmayı başaran yeniçerilerden Kazgancioğlu Hüseyin ve Gergeroğlu Muhammet, Kırım Hanı Saadet Giray'ın iltimasıyla affedilerek Trabzon'a dönmek isterler. Mezburların eşkiyadan olduğu, vilayete sokulmaması için mazhar gönderilmiş ve bu mealde Ekim 1720 tarihinde ferman sadır olmuşsa da<sup>162</sup>, Kazancioğlu Hüseyin Trabzon'a dönerek kendi halinde olmak kaydıyla, Balatmana(?) adlı karyesinde oturmaya başlar. Yukarıda gördüğümüz Trabzon kalesinin muhasara edilip eşkiyaların kaçırılması hadisesine karışan Kazgancı Hüseyin kendi halinde durmayarak, kendine tabii bir kaç yüz miktar eşkıya ile etrafta zulm ve taadiye yönelince yeniden tedibine karar verilmiştir. 1726 yılında ortadan kaldırılmasına muvaffak olunamayan Kazgancioğlu<sup>163</sup>, ününü ve gücünü daha da artırarak üçbinden fazla eşkıya toplayarak Trabzon'u tehdit etme çüretini gösterecektir. Bu tehlike üzerine, bölgedeki yetkililer dışında nüfuzlu kimselerden yardım istenerek 1728 yılında Kazgancioğlu ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.<sup>164</sup> Trabzon Valisi Abdurrahman Paşa'nın kethüası toplanan askerle, eşkiyanın cemiyetini dağıtip büyük bir kısmını ortadan kaldırımıya muvaffak olur. Eşkiyanın ileri gelenlerinden bazlarının kesilen başları İstanbul'a gönderilir. Lakin Kazgancioğlu ve bazı adamları Canik ve Ergani gibi uzak bölgelere kaçmayı başarırlar. Kimileri de Kaş kalesi tarafına firar etmişlerdir. Bunların yakalanması için ayrı ayrı hükümler gönderilmiştir.<sup>165</sup>

<sup>159</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1883, vr. 95.

<sup>160</sup> Mühimme, 129, s.135.

<sup>161</sup> Mühimme, 129, s. 197

<sup>162</sup> Trabzon Şer. Sic. Nu: 1878, vr. 122.

<sup>163</sup> Mühimme, 133, s. 215.

<sup>164</sup> Mühimme, 135, s. 6, 7. Bir türlü yakalanamayan eşkiyalardan Keşap'lı Hasan'ın ailesinin yeniden inşa olunan Kaş kalesine sürülmeleri tedbirine baş vurulmuştur.( Kalebend: 42, s. 180,181.)

<sup>165</sup> Mühimme, 135, s. 90, 128; Kalebend: 42, s. 140.

Devam etmekte olan savaşlar sebebiyle askere duyulan ihtiyaç, yeniçeri zümresinde olan Kangancioğlu gibi eşkiyaların af olunmalarına fırsat teşkil etmektedir. 1735 yılında Kazgancioğlunun sefere katıldığını görüyoruz. Ne varki “atik eşkiyadan” olan mezbur ve adamları firar ederek, gelip memlektlerinde eşkiyalığa devam etmişlerdir.<sup>166</sup> Bütün takiplere rağmen her defasında kurtulmayı başaran Kazgancioğlu ve adamlarının 1742 yılında haklarındaki tedip kararı “avf ve tehir” olunarak Üçüncüzade Osman Paşa’nın maiyetinde sefere katılmaları istenmiştir. Nevarki Kangancioğlu fitratı üzere eşkiyalık yapmayı tercih ederek itaat etmemiştir.<sup>167</sup> Bu tarih itibariyle Kazgancioğlu’nun hakkında herhangi bir kayda rastlanılmaması, ortadan kaldırılmış olduğunu düşündürmektedir.

Antep’de yeniçeri Serdarı Deveci Yusuf, zorbalığa kalkışıp, keyfi davranışlarıyla “ihtilâle bais” olduğuna dair şikayet edilince, Ekim 1721 tarihinde durumun araştırılması için mübaşir tayin edilmiştir.<sup>168</sup>

Balıkesir gibi yeniçerilerin yoğun olarak oturdukları sancaklarda, olayların daha yoğun olduğu dikkat çekmektedir. Serdengeçti Ağalarından Uzunzâde Elhac Mustafa Ağa ve bazı yeniçeriler, yetmiş seksen kadar eşkıya ile birlikte hareket edip, ahalî ve yöneticiler üzerinde büyük bir baskın kurarlar. Muhtemelen halkın desteğini almak için, vergilerin tahsiline mani olup, güherçile mubayaasına engel olurlarken, kendi hesaplarına kimi reâvâdan meccanen koyun, pirinç, yağ gibi ihtiyaç maddelerini zorla olmaktan geri kalmazlar. Üstlerine gidilince firar ederler.<sup>169</sup> Kazanın ileri gelenlerini mübaşir 1723 yılında mahkemedede toplayarak, eşkiyaya karşı işbirliği yapacakları, kazalarına gelirlerse yakalayacaklarına söz vererek, aksi taktirde, 6.000 kuruş nezir ödemeyi kabul etmişlerdir.<sup>170</sup> Uzunzâde Mustafa uzun süre ele girmez. Nihayet 1733 yılında İstanbul’da yakalanarak, davâhlâriyla mahkeme olunup, cezasının uygulanması için Balıkesir’e gönderilir.<sup>171</sup>

Serdengeçti Ağası Mehmet oğlu Mustafa levent tahriri bahanesiyle, Amasya, Çorum ve Bozok Sancaklarında gezip, yerliden bazı şahıslarla işbirliği yaparak, halka zulmedince, 1724 yılında cezalandırılmaları hakkında ferman

<sup>166</sup> Mühimme, 141, s. 63.

<sup>167</sup> Mühimme, 149, s. 37.

<sup>168</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 73, s. 211.

<sup>169</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 717, s. 43,44.

<sup>170</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 717, s. 48,49.

<sup>171</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 723, s. 92, vr. 45.

gönderilmiştir.<sup>172</sup> Aynı şekilde, Aydın, Manisa, Kütahya ve İzmir taraflarında serdengeçti ağalarının, açtıkları bayraklar, ve topladıkları adamlarıyla, geçtikleri yol güzergâhi ve İzmir, Turgutlu gibi merkezlerde yağma ve karışıklıklara sebebiyet vermişlerdir<sup>173</sup>.

Ankara'ya bağlı Beypazari'nda mütegallibeden Karga Mehmet, bir kışım yeniçeri ve halktan şahıslarla ittifakla, bir çok kanunsuzluğa ve çarşı, pazarı kapatıp yağmalamak gibi zorbalıklara kalkışınca, bütün suçluların cezalandırılmaları istenmiştir<sup>174</sup>.

Yukarıda bir çok örnek hadisede görüldüğü gibi 1730'lu yıllarda da yeniçeriler hakkında en sık rastlanan şikayetler, ahalije yönelik zorbalıklarıdır. Mart 1735 tarihinde Adana'dan<sup>175</sup>, Mayıs 1731<sup>176</sup>, ve Ekim 1735 tarihinde Trabzon'dan,<sup>177</sup> Aralık 1732 tarihinde Giresun'dan<sup>178</sup>, bu mahiyette şikayetler gönderilmiştir.

Birgi kazası köylerinde oturmakta olan yeniçerilerden fermanoğulları denilen Hüseyin ile kardeşleri İbrahim ve Abdullah yetmiş seksen kadar eşkıya ile iş birliği yapıp, Ketencioğlu Hacı Ali, Abdullah, Yazıcı Mehmed ve kardeşini öldürürler. Yakalanmak istendiklerinde firar ederler. Şekavetleri artarak devam edince Temmuz 1734 yılında yeniden yakalanıp cezalandırılmaları için bölgedeki yetkililer uyarılmıştır<sup>179</sup>.

Konya'ya bağlı larende kazası ahalisinden bazıları “askerlik iddiasıyla” ittifak halinde, kaza işlerine müdahale ederken, bunlardan Deli Serdar adlı birisinin adamları bir kişiyi yaralayınca, mezburu ve adamlarını yakalamak için tayin olunan mübaşir ve adamlarının konakları yine Deli Serdar'ın eşkıyası tarafından basılıp eşyaları yağmalanmıştır. Durumun bilidirilmesi üzerine, eşkıyanın tedibine Nisan 1734 tarihinde Karaman valisi görevlendirilir<sup>180</sup>. Yeniçerilerin bir çok hadisede görüldüğü gibi, yerli eşkıyaya ittifak halinde olmaları kapıkulu teşkilatının büyük ölçüde bozulduğunu ortaya koymaktadır.

<sup>172</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 32, s. 146.

<sup>173</sup> Mühimme, 133, s. 257. (1726).

<sup>174</sup> Mühimme, 124, s.22; Kalebend: 42, s. 7.

<sup>175</sup> Kalebend: 3, s. 12.

<sup>176</sup> Kalebend: 43, s. 12.

<sup>177</sup> Kalebend: 43, s. 258.

<sup>178</sup> Mühimme, 139, s. 5.

<sup>179</sup> Mühimme, 140, s.105.

<sup>180</sup> Mühimme, 140, s.28.

Malatya'da bir gurup serdengeçti ağası da hizmetlerin aksamasına ve menzilin nizamın bozulmasına sebep olurlar. Eşkiyanın tedibine sabık Erzurum valisi olup, Diyarbakır'a tayin olan İsmail Paşa, görevlendirilir. Paşa eşkiyadan Turfanda Mehmed'i yakalıp cezasını tertib ederse de diğerleri firar etmişlerdir. Paşa eşkiyaları barındırmayıp ele vereceklerine dair söz alıp Malatya halkını nezre bağlar<sup>181</sup>.

Ezine-i Kazdağı Serdarı Elhac Ebubekir oğlu Mehmet, yerli eşkiyayla iş birliği yapmaktan başka, "maden keferelerini Yeniçeri kıyafetine koyup" silahlandırarak, ahaliye baskısı yapıp, mallarını yağmalatır. Şikayetler üzerine Ağustos 1738 tarihli hükmüle yakalanıp hapsedilen Serdar Mehmet, Ekim 1739 tarihli yeniçi ağasının mektubuyla serbest bırakılmıştır<sup>182</sup>.

Yeniçerilerin kalabalık olarak oturdukları yerlerde yönetime müdahaleleri ve kanunsuz davranışları daha sık görülmektedir. Koyulhisar, Karahisar-ı Şarkî, Niksar, Eskikonur, ve Milas kazaları "ahalileri ekseri yeniçeri vs, askeriden" olup, halka zulmettikleri, çeşitli teaddilerin nihayeti olmadığına dair, şikayet edilmişlerdir. 1740 yılında vaki olan şikayetten netice alınamayınca, bir yıl sonra aynı şikayet tekrarlanmıştır<sup>183</sup>. Ocak 1742 tarihinde Muğla ahalisinin de benzeri bir şikayet mevcuttur<sup>184</sup>.

İlgın kazasında oturan Velioğlu Esseyiyit Abdullatif Çavuş, daha önce bazı suçları sebebiyle memleketi Konya'da oturması istenmiş, itaat etmeyince de Magosa kalesine kapatılması bildirilmiştir. Lakin mezbur "bir tarikle kendisini itlak" ettirmeye muvaffak olup, yine kazada işlere müdahale ederek, her salyane tahsilinde kendisi adına birer ikişer akçe toplayıp, bir çok kişinin hanelerini yağmalatınca, Mayıs 1741 tarihinde, yakalanıp mallarına el konularak kendisinin kalebend edilmesi istenmiştir<sup>185</sup>. Bir yıl sonra Abdullatif Çavuş ve babası Karaman Eyaleti Çavuşlar Emini Veli Ağa, Anadolu Valisi Ali Paşa'nın "iltiması" ile kendi hallerinde olmak kaydıyla affolunmuşlardır<sup>186</sup>.

Yeniçeriler eşkiyaları himayeleriyle de bir çok karışıklıklara sebep olmaktadır. 1742 yılında ikiyüz kadar eşkiya Tosya çevresinde ki yolları kesip

<sup>181</sup> Mühimme, 140, s.76.

<sup>182</sup> Kalebend: 6, s.34.

<sup>183</sup> Mühimme, 147, s.103, 395, 396.

<sup>184</sup> Mühimme, 148, s.186, 187.

<sup>185</sup> Konya Şer. Sic. Nu. 55, s. 325.

<sup>186</sup> Mühimme, 148, s.275.

köyleri soyarken, Tosya sakinlerinden Serdar Hasan, mahkeme Katibi İbrahim vs kimselerden himaye görmüşlerdir<sup>187</sup>.

1743 yılında Trabzon çevresinde faaliyet göstermekte olan yeniçeri zümresinden Yamak adlı eşkıya bir süre yetkilileri uğraştıran gailelerden olup, başına topladığı eşkiyalarla kara ve deniz yollarında bir çok tüccar kaflesi ve gemilerini soyarak adını duyurur. Trabzon valisinin sıkı takibi sonunda, Gönye Sancağı toprağına firar ederek soygunlarına burada devam eder. 1746 yılında Hemşin voyvodasını basarak mal ve eşyalarını yağmalar. Bunun üzerine eşkiyanın yakalanmasında ihmali görülen Gönye Sancağı Mutasarifi Hüseyin Paşayı ‘yı ikaz eden yeni bir ferman gönderilmiştir.<sup>188</sup>

Giresun ve Keşap kazalarında beş-altı yüz tüfekli eşkıya toplayıp halkı soyan Dizdaroğlu adlı yeniçerinin, halkın ısrarlı şikayetleri sonunda Aralık 1745 tarihinde yakalanması istenir. Yakalanan Dizdaroğlu 1746 yılının Kasım ayında affedilmiştir.<sup>189</sup>

1749 yılında Antep’te oturan kimi yeniçeriler büyük bir fitmeye yolaçarlar. Yetkililere müdahale edip, tüccarın mallarına zorla el koymaktan başka, penç erkekler ve kadınların ırzlarına tasallutta bulunurlar. Şekavetleri sebebiyle kaleye kapatılmış Çolak Mehmet ve arkadaşlarını, zorla kaleden çıkarırlar. Bu fitnenin ortadan kaldırılması için, halkın da yetkililere yardımcı olmaları gereği ve eşkiyanın cezalandırılması için ferman gönderilmiştir.<sup>190</sup>

### c) Levent Saruca Sekbanlarının Eşkiyahıkları

Leventler XVII. ve XVIII. yüzyılda devleti uğraştıran en önemli meselelerden olmuştur. Çiftbozan reâyânın beslediği “kapusuz ve bacısız levendât” birikintileri gerek kapılarında gerekse kapılarından ayırdıktan sonra eşkiyalık yaparak, asayışi büyük ölçüde tahrip etmekteydiler.<sup>191</sup>

XVIII. yüzyıl sona erken, Anadolu büyük guruplar halinde dolaşan, levent, saruca-sekbanların ağır tahrîbatıyla karşı karşıyaydı. Viyana bozgunundan sonra

<sup>187</sup> Mühimme, 148, s.328.

<sup>188</sup> Mühimme, 147, s.103, 395, 396.

<sup>189</sup> Mühimme, 152, s.77.

<sup>190</sup> Mühimme, 154, s. 100; C.Cahit Güzelbey, a.g.e, s. 55, 56.

<sup>191</sup> Yücel Özkaya, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık*, Ankara 1994, s.73. Ayrıntı için leventlerin eşkiyalıklarının sebepleri bölümüne bakınız.

orduda yaşanan, Disiplinsizlik ve kargaşa hükümeti kapılı-kapısız levent, saruca sekban zümrelerinden istifade etmeye yöneltti.<sup>192</sup> Savaşlar sebebiyle askere duyulan ihtiyaç, bir çok levent eşkiyasının, kapılara yerleşerek izlerini kaybetmeleriyle sonuçlandı.

1686 yılında Anadolu'da türeyen saruca-sekban eşkiya reislerinden şikayetler artınca, büyük teftiş başlatıldı. Mufettiş paşalardan Büyük Cafer Paşa kısmen başarılı olarak Yadigaroğlu'nu ortadan kaldırdı. Bu sırada Bitlis Han'ı da diğer bölükbaşılardan Akkaş ve otuz adamını ortadan kaldırarak kesilen başlarını İstanbul'a göndermiştir.<sup>193</sup>

Bu teftiş esnasında ele geçirilemeyen Yeğen Osman Bölükbaşı Afyon karahisar Sancak Beyliğine getirilerek itaat altına alınma yoluna gidilmiştir.<sup>194</sup> Daha önce büyük Celali reislerine karşı uygulanan bu tedbir bir kez daha tatbik edilerek, maiyetinde beş bin adamıyla Yeğen Osman Bölükbaşı, affedilip, Anadolu yakasındaki kapısız leventleri toplayıp sefere götürmek üzere görevlendirilmiştir.<sup>195</sup>

Eşkiyalıktan serdarlığa kadar yükselen Yeğen Osman Paşa'nın dönemi levent eşkiyalığının yaygınlaştığı yıllar olmuştur. Nihayet 1689 yılında Yeğen Osman Paşa ve bazı adamlarının ortadan kaldırılmaları<sup>196</sup> aynı bir kargaşa sebebiyet vermiştir Rumeliye ve Anadolu'ya dağılan leventler hakkında şikayetler devam etmiştir.

Mesela, Yeğen Osman Paşa'nın adamlarından olup Konya çevresinde eşkiyalık Evlad Bölükbaşı ve Gedik Osman'ın ortadan kaldırılmalarına Aralık 1701 tarihinde Karaman Beylerbeyi görevlendirilmiştir.<sup>197</sup>

Yeğen Osman Paşa gibi eşkiyalıktan gelmiş Sivas Beylerbeyi Gedik mehmet Paşa ve Çorum Sancakbeyi Geridoğlu ortadan kaldırılmaya çalışılınca, gerek tedipleri gerekse tediplerinden sonra kurtula bilen levent saruca-sekbanlar Anadolu'da büyük karışıklıklara sebep olmuşlardır.<sup>198</sup>

<sup>192</sup> Mustafa Cezzar, *Osmanlı Tarihinde Leventler*, İstanbul 1965, s.219-221.

<sup>193</sup> A.g.e., s. 221.

<sup>194</sup> Silahtar Tarihi, II. s. 266.

<sup>195</sup> A.g.e., s. 269

<sup>196</sup> A.g.e., s.423-425.

<sup>197</sup> Mühimme, 112, s.84.

<sup>198</sup> Mustafa Cezzar, a.g.e. S. 230-232.

Bu hadiseler üzerine yeniden saruca-sekbanlığın ortadan kaldırılma teşebbüsleri de ciddi neticeler vermemiştir.<sup>199</sup>

XVIII. yüzyıla bu karışıklık içinde girilmiş ve bütün yüzyl boyunca da devam etmiştir. Şimdi hadiselerin XVIII. yüzyılın ilk yarısında ki seyrini tespit etmeye çalışalım.

Leventler hakkında rastlanan en yaygın şikayetler, köylere konup göçüp meccanen yem ve yiyecek almak ve yolcuları soymaktır. 1702 yılında Manu Bölükbaşı ve leventleri Konya, Ilgin, Akşe'dir etrafında gezip yolcuları soyarak ahalinin yem ve yiyeceklerine el koyarken<sup>200</sup> yine Konya çevresinde kalabalık bir levent topluluğunun benzeri şikayetlerle ortadan kaldırılmalarına karar verilmiştir.<sup>201</sup> Leventlerin şikayetlerinden dolayı Nisan tarihinde Amasya'dan<sup>202</sup> ve Mayıs 1707 tarihinde de Sivas ve Karaman eyaletlerinden şikayetler vaki olmuştur.<sup>203</sup>

Bazı böyükbaşilar eşkiyalıktan yetişme olduklarından, zaman zaman Paşa kapılarına yerleseler de, eşkiyalık daha cazip geldiğinden ilk fırsattha kapılarından ayrılarak eşkiyalık yapmaktadır. Anadolu Valisi Hasan Paşa'nın Bölükbaşı Sekbanoğlu Bölükbaşı bu yolu tutanlardandır. 1707 yılında maiyetindeki 300 levendat ile kapısından ayrılarak Adana tarafına giderken yol güzergahındaki köylerden, yirmişer, otuzar kuruş toplamaktan maada, yolarda rastladıkları yolcuları soyarlar. Ayrıca Hama Sancağı mutasarrifinin adamını da soyukturken sonra Çakıt Hanı yanında üç dört nefer süvari kimseyi de soymuşlardır. Eşkiyanın yakalanması için Adana beylerbeyi ve civardaki mutasarrıflar görevlendirilmiştir.<sup>204</sup>

Leventlerin eşkiyalıklarından resmi görevliler ve ulaklar büyük zarar görmüşlerdir. Yine 1707 yılı Aralık ayında Adana Beylerbeyi Abdulgafur Paşa'nın adamlarından altı süvari levent Ulukışla yakınlarında, Halep muhassili tarafından İstanbul'a gönderilen bazı malları taşıyan Şatır Mustafa'yı soymuşlardır.<sup>205</sup>

<sup>199</sup> **Silahtar Tarihi**, II, S. 671.

<sup>200</sup> **Mühimme**, 112, s.413.

<sup>201</sup> **Konya Şer. Sic. Nu: 40,s.162.**

<sup>202</sup> **Amasya Şer. Sic. Nu: 25,S. 114.**

<sup>203</sup> **Mühimme**, 115, s.308.

<sup>204</sup> **Mühimme**, 115, s 402.

<sup>205</sup> **Mühimme**, 115, s 464.

Aynı güzergahta Eylül 1708 tarihinde Halep'ten gelen Çukadar Mehmet İlgin yakınlarında yedi nefer sekban tarafından soyulmak istenirken,<sup>206</sup> Nisan 1708 tarihinde kırk nefer sekban, Şam valisi Yusuf Paşa'nın çukadarı ve beş adamını Akşehir yakınlarında soyarak bütün emval ve eşyalarını ahz etmişlerdir.<sup>207</sup>

Hükümet yürütülen sıkı takip sonunda levent eşkiyasından bazlarını yakalayıp cezalandırmaya muvaffak olmaktadır. Trablus Şam Beylerbeyinin çukadarını İlgin kazası yakınlarında öldürüp eşya ve emvalini gasbeden levendattan küçük Mustafa Bozöyük kazasına bağlı Çukur Hisar köyünde yakalanır. Aralık 1709 tarihinde yakalanan Küçük Mustafa'nın İstanbul'a gönderilmesi için hüküm gönderilmiştir.<sup>208</sup> Halkta zulümelerinden bıktıkları firari leventlerin yakalanmasına ihbarlarıyla yardımcı olmaktadırlar. Konya'da Deli Hasan bin Bekir levent eşkiyasından olduğuna dair şikayet üzerine tutuklanır. Yapılan araştırma sonunda adı geçen şahsın gerçekten eski bir levent eşkiyası olduğu ancak, sekiz seneden beri sipahilerin hizmetinde bulunduğu anlaşılmıştır.<sup>209</sup>

Levent eşkiyalarının ya herhangi bir paşa kapısına mensup olduğu veya kapılarından ayrılmış olduğu sık rastlanan bir durumdur. Çankırı Sancağı Mutasarrıfı İsmail Paşa'nın bölüm başları eşkiya teftişine görevli oldukları halde, Havza kazasını vurup, Çorum mutasarifine bağlı yerleri soyduktan sonra Amasya yakınlarında yolcuları soydukları haber alınınca Amasya mütesellimi üzerlerine kuvet seveder. Eşkiyadan Kakülli Ahmet, Kara Osman ve Kavak kazasından Bali yakalanarak idam edilirler. Eşkiyadan Parmaksızoğlu Mehmet'in Zile kazasında saklandığı haber alınınca Ağustos 1709 tarihinde Sivas Beylerbeyine mezkur eşkiyayı yakalaması bildirilmiştir.<sup>210</sup>

Başboş leventlerin kimileri de haydut takımıyla işbirliği yaparak yol kesip, köy basarlar. 1708 yılında Hüdâvendigar Sancağı mutasarifine gönderilen hükmde böyle bir işbirliğinden söz edilmektedir.<sup>211</sup> Yine Bursa çevresinde eşkiyalık yapan bir gurup levent eşkiyası, İznik'te bulunan İç-il Mutasarifi Süleyman Paşa tarafından yakalanır. Temmuz 1708 tarihli hükmde yakalananların cezaları tertib olunması kalanların Bursa kalesinde hapsedilmeleri istenmiştir. Vesikanın kenar kaydında Ekim

<sup>206</sup> **Mühimme**, 115, s 689.

<sup>207</sup> **Mühimme**, 115, s 553.

<sup>208</sup> **Mühimme**, 116, s.289.

<sup>209</sup> **Konya Şer. Sic.** Nu:40, s.184

<sup>210</sup> **Mühimme**, 116, s.213.

<sup>211</sup> **Mühimme**, 115, s.659.

1708 tarihinde mezburların bazlarının serbest bırakılmaları için emr-î şerif gönderildiği yazılmıştır.<sup>212</sup>

Leventler özellikle kış aylarında köy köy gezerek kişi geçirdikleri için bu davranışlarında ayrı bir zulüm ve şekavet vesilesi olmaktadır. 1709 yılı kış aylarında, Katırcioğlu Mehmet Böyükbaşı kırk-elli nefer levendatıyla Konya çevresindeki köyleri gezip kişlayınca, köylerden kurban, konaççı ve bayrak akçesi namıyla onar-onbeşer kuruşlarını aldığı reâyâya zulm ve teâdi üzere olduğuna dair şikayet edilmiştir. Yakalanıp Konya kalesine kapatılırsa da Ağustos 1709 tarihinde serbest bırakılmıştır.<sup>213</sup> Burada da görüldüğü üzere leventlerin halktan, meccanen yem ve yiyecek almaları, biraz müsamahayla karşılanmaktadır. Bu tavırın benzeri davranışların yaygınlaşmasında etkili olduğu şüphesizdir. Nitekim benzeri bir şikayette Antep halkı tarafından yapılmıştır.<sup>214</sup> Ayrıca Amasya halkın<sup>215</sup> Konya<sup>216</sup> ve Balıkesir ahalisinin de<sup>217</sup> ayrı tarihlerde aynı mahiyette şikayetleri mevcuttur.

1711 yılı sonbahar aylarında kutâ-î tarîk eşkiyasıyla iş birliği yapan levendat taifesinden bazı eşkiyalar, Bursa ile Karesi Sancakları arasında, yolcuları soyup kimilerini katledince yakalanmaları için ferman gönderilmiştir.<sup>218</sup>

Kütahyalı Kara Ahmet Böyükbaşı, Çakır Hüseyin, Tokatlı Kafırın Körbeğ ve Sivastan Bektaş Böyükbaşı kalabalık leventleriyle Sivas çevresinde köyleri soyup, günahsız insanları öldürünce cezalandırılmaları için Ağustos 1713 tarihinde Sivas mütesellimi görevlendirilmiştir.<sup>219</sup>

Taşrada mütegallibeliye kalkışan bazı ileri gelenler hazır kuvveti bulunan levent böyükbaşlarına dayanarak, etraflarına korku salıp halkı soymaktadırlar. Çubukabad kazası sakinlerinden Hanimoğlu Mehmet Ağa, Süleymanoğlu Al Ağa, Kapıcıoğlu Deli Ali, Kıyometoğlu Recep vs, kimseler, Salim Böyükbaşı ve Abdal böyükbaşı ile ittifak yapıp 150 nefer levendat eşkiyasına dayanarak keyfi salyane tahsil etmekten maada ikazlara uymayarak, görevlendirilen Mustafa Çavuş'u basıp yanındaki

<sup>212</sup> Mühimme, 115, s.663.

<sup>213</sup> Mühimme, 116, s.120.

<sup>214</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 54, s.8.

<sup>215</sup> Amasya Şer. Sic. Nu. 26, s.73.

<sup>216</sup> Mühimme, 120, s.76.

<sup>217</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu. 715, v.19.

<sup>218</sup> Mühimme 119, s.50.

<sup>219</sup> Mühimme, 119, s.17.

fermanları alarak, şikayet etmemeleri için halka baskı yapmışlardır. Bu davranışları üzerine Mayıs 1714 tarihinde Kütahya kalesine kapatılmalarına karar verilir.<sup>220</sup> Yine Çankırı'da bir gurup sipahi Kadıoğlu Mustafa Ağa'yı levent eşkiyasıyla ittifak halinde halka zulmedip, kendilerine husumeti sebebiyle, seferde olmalarını fırsat bilerek evlerini yağmalattırdığı şikayetinde bulunurlar. Aralık 1711 tarihinde yakalanıp Samsun kalesine kapatılması istenen Mustafa Ağa yakalanıp hapsedilmiş, cezasını çektiğten sonra Ağustos 1712 tarihinde serbest bırakılmıştır.<sup>221</sup>

Levendat taifesinden olup suçları sabit olan Kör Yusuf, Odabaşı Elhac Ahmed Konya'da yakalanarak, suçu oldukları mahkemece tescil edilmiştir.<sup>222</sup>

Manavgat kazası sakinlerinden, reisi eşkiya olan Deli Osman maiyetinde ki levent eşkiyasıyla büyük karışıklıklara sebep olunca yakalanıp Magosa kalesine nefy ve îclâ olunur. Ancak “bir tarikle itlak olunmakla” yeniden zulm ve tâdisine fırsat verilmiş olunur. Şubat 1714 tarihinde tekrar yakalanması için hüküm gönderilmek zorunda kalınmıştır.<sup>223</sup>

Haziran 1714 tarihinde Beğpazarı kazası yakınlarında büyük bir kervan soygunu gerçekleşir. Ankara'dan sof kumaş vs, eşya olarak İstanbul'a gitmekte olan tüccarlar soyularak, bazıları da yaralanmışlardır.<sup>224</sup> Yapılan incelemede soygunu gerçekleştirenlerin, Kara Ahmet ve maiyetinde ki otuzbeş kadar levendatın olduğu anlaşılır.<sup>225</sup> Kütahyalı Kara Ahmet etrafına topladığı kalabalık levent eşkiya reisleriyle Ankara çevresinde faaliyet göstermeye devam edip, bir türlü hakkından gelinemeyince, bu kez ortadan kaldırılmak üzere, Adana beylerbeyi olup Anadolu'da eşkiya teftişine me'mur olan Ahmet Paşa görevlendirilmiştir.<sup>226</sup> Bu arada Karslı Abdullah ve Yenidünya gibi ünlü böyükbaşlıklarla birleşip binden fazla sayıda ulaşan eşkiyalar Çubuk kazasına gelince kaza ahalisi ve köyler halkı muhacir olarak Ankara şehrine sığınmak zorunda kalırlar.<sup>227</sup>

<sup>220</sup> Mühimme.122,s.16.

<sup>221</sup> Mühimme.117, s.109.

<sup>222</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 46, s.236. (10 Ekim 1713)

<sup>223</sup> Mühimme, 122, s. 19.

<sup>224</sup> Mühimme, 122, s. 53.

<sup>225</sup> Mühimme. 122, s. 123.

<sup>226</sup> Mühimme. 122, s.100.

<sup>227</sup> Mühimme, 120, s.218-219.

Leventlerin ve diyer eşkiya zümrelerinin faaliyetleri artıp, şikayetler yaygınlaşınca, hükümet Anadolu'da umumi teftiş başlatarak yetkilileri uyaran fermanlar göndermek zorunda kalmıştır.<sup>228</sup> Yine hükümet seferler sebebiyle Anadolu'nun boşaldığını ve eşkiyalığın tırmadığını bildiğinden, bazı görevlileri eşkiya teftişine görevlendirmekteydi. Mesela, 1716 yılında sefer sebebiyle levent vs eşkiyaların faaliyetleri artınca Yeni-il Hassı Voyvodası Mustafa Anadolu'nun sol kolunun teftişine görevlendirilmiştir.<sup>229</sup> İlk olarak adını Kütahyalı Kara Ahmet Bölükbaşıyla beraber hareket ederek duyuran, Yeni Dünya Hasan Bölükbaşı, kısa süre sonra Anadolu'nun en şöhretli eşkiya reislerinden birisi olacaktır. Nitekim Haziran 1718 tarihinde tedibi için fetva-i şerifle nefir-i amm ilân olunarak Anadolu'nun sağ, sol ve orta koluna da olan yetkililere bildirilmiştir.<sup>230</sup> Ayrıca Akşehir Sancağı mutasarrîfi olup, eşkiya teftişine görevlendirilen İbrahim Paşa'dan eşkiyanın firar edebileceği mahallerin sed ve bend olunarak, yerli ekrat ve Türkmen taifesinden istifade edilip eşkiyanın firarına mani olunması istenir.<sup>231</sup> Ancak bir türlü yakalanamayan Yeni Dünya diye tanınan Hüseyin nam şaki ile uzlaşma yoluna gidilip, devam etmekte olan 1715-1718 Avusturya harplerinde istifa edilmesi düşünülür. Maiyetiyle sefere davet edilip af olunacağı bildirilince, itaat ederek sefere iştirak etmiştir. Kendisine sadrazam ağalığı yoluyla memuriyet dahi verilmiştir.<sup>232</sup> Bu uygulama büyük eşkiya gruplarını dağıtmak için, sık sık başvurulan tedbirlerdendir. Yeni Dünya Hüseyin itaat etmesine rağmen, 1727 yılında binbaşı olarak iştirak ettiği İran seferine giderken, yol güzergâhında ahaliye zulmedip askerlerin karışıklığına sebep olunca öldürülerek cezalandırılmıştır.<sup>233</sup>

Manisa ve çeresi de leventlerin eşkiyalıklarının yoğun olarak görüldüğü bölgeleridendir. 1719 yılında Manisa çevresinde faaliyet gösteren Bölükbaşılardan, Şer Himmet, Gördesli Ali, Balçovalı İbrahim, Tahtalı Bekir ve Alaşehir'de zuhur eden Sipahioğlu'na karşı büyük bir tedip hareketi başlatırlılar. Aydın Muhassılı Abdullah Paşa eşkiyaları tedibe görevlendirilirken, bölgedeki yetkililer de maiyetine tayin

<sup>228</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 45. s.285; Tarih-i Raşit, IV. s.237.

<sup>229</sup> Mühimme, 125, s.25,26

<sup>230</sup> Mühimme, 127, s.127,128; Bolu Şer. Sic. Nu:846. s.18,19. (Nisan 1718). 1718 yılında leventler ile birlikte kapsız dolaşan süvari sekbanların da teftişine karar verilmiştir. (Mühimme 127, s.231,238,265).

<sup>231</sup> Mühimme, 127, s.121.

<sup>232</sup> Tarih-i Raşit, IV, s.14. 15. 196,197.

<sup>233</sup> Tarih-i Çelebi-zade, s.546.

olunmuşlardır. Aynı sene içinde Şer Himmet,<sup>234</sup> Sipahioğlu ve Tahtalı Bekir ortadan kaldırılırlar. Kurtulanların takibine Anadolu Valisi Ali Paşa görevlendirilir.<sup>235</sup>

Süvari sekban zümrelerinin şekavetlerinin artması üzerine 1719 yılında, eşkiyalığa karışan süvari sekbanların kapılı-kapısız olmasına bakılmaksızın ortadan kaldırılmaları için, fetva ve ferman çıkarılmıştır.<sup>236</sup> Fermanlarda kapılarında itaat altında olan süvari sekbanların dışında, hiç bir süvari sekban bayrağına fırsat verilmemesi emredilmektedir.<sup>237</sup>

Süvari sekbanlara karşı yürütülen mücadele aralıksız yürütülerek 1720 ve 1721 yıllarında da Anadolu'daki yetkililer, eşkiyaların takibi yanında ortaya çıkmaları ihtimaline karşı da uyarılmışlardır.<sup>238</sup>

Şer Himmet'in ve avanesinin ortadan kaldırılmasından sonra sükunet bulan Manisa ve çevresinde 1721 yılında yeniden, taraf taraf eşkiyaların türediğini görüyoruz. Halkın ısrarlı şikayetleri üzerine eşkiyanın teftişine Anadolu valisi Ali Paşa görevlendirilir.<sup>239</sup> Ali Paşa'nın teftiği sonunda bir çok eşkiya ortadan kaldırılmışsa da bazı ileri gelen eşkiya ortadan kaldırılmışsa da bazı ileri gelen eşkiya reisleri Aydın tarafına firar ederler. Bunun üzerine Ocak 1722 tarihinde firari eşkiyaların tedibile Aydın Muhassili Abdullah Paşa görevlendirilmiştir.<sup>240</sup> Bölge halkı nezre bağlanarak eşkiyanın desteği kesilmeye çalışıldı.<sup>241</sup> Eşkiyanın ileri gelenlerinden Emir Ali'nin İzmir'de yatakları olduğu, sıkıştığında, bunların yanında saklandığı haber alınınca İzmir Voyvadasından bu yatakların ele geçirilmesi istendi.<sup>242</sup> Bu arada bölgede faaliyet gösteren eşkiyaların en azılılarından Cin Halil bölükbaşı Nisan 1723 tarihinde İzmir Kadısı Mustafa Efendiyi öldürür.<sup>243</sup> Aydın Muhassili Abdullah Paşa tekrar bölgeye gelerek eşkiyaların izini sürmeye başlayıp, eşkiya yataklarını ve yardımının ele

<sup>234</sup> Mühimme. 129. s.22.86; Çağatay Uluçay. **18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'de Eşkiyalık ve Halk Hareketleri**. İstanbul. 1955. s.76.

<sup>235</sup> Mühimme. 129. s.241.

<sup>236</sup> Konya Şer. Sic. Nu. 48. s.245; Mühimme. 127. s.329.

<sup>237</sup> Mühimme. 129. s.336. fermanda: yetkililerin kapılarında saruca-sekban bayrağı açmamaları. bunun yerine, deli, gönüllü, farsan ve azaban bayrakları açılıp, bu bayraklara yazılmayan "mucerret saruca sekban namu ref" olunması bildirilmiştir. (Tarih-i Raşit. V. s.123).

<sup>238</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 718. s.40,41; Amasya Şer. Sic. Nu:30 s.85; G. Antep Şer.Sic. Nu:73. s.260-262.

<sup>239</sup> Mühimme; 130, s.214,244.

<sup>240</sup> Mühimme; 130. s.266, 311. Ayrıca eşkiyanın firar edebileceği Balıkesir Sancağı mütesellimine de ferman gönderilmiştir. (Balıkesir Şer. Sic. Nu. 717, s.37)

<sup>241</sup> Mühimme; 131, s.40

<sup>242</sup> Mühimme;131, s.97

<sup>243</sup> Mühimme; 131, s.126; Çağatay Uluçay, a.g.e. s.77.

geçirip,<sup>244</sup> eşkiyanın ekserisini yakalamayı başardıysa da, Cin Halil ve Köleoğlu nam eşkiyalar firar ederek ele girmemişlerdir.<sup>245</sup> Abdullah Paşa'nın sıkı takibi sonunda Temmuz 1723 tarihinde Cin Halil ve dört adamı yakalanarak, kesilen başları İstanbul'a gönderilmiştir.<sup>246</sup>

Süvari sekbanlara karşı yürütülen mücadelede önemli başarılar elde edilmekle beraber, 1722 yılı itibariyle, yer yer ortaya çıkıp eşkiyalık yapmaya başladıkları görülür. Karahisar-ı Sahip Sancağı Mutasarrıfı Mısırlı Mehmet Paşa'nın kapısından ayrılan onsekiz nefer levent, gezdikleri yerlerde tüccar ve ahaliye büyük zararlar verirler.<sup>247</sup> Seydişehir sakinlerinden Hacı Mehmet bölükbaşı başına topladığı eşkiyalarla, kaza halkına teâdi edince, Mart 1722 tarihli hükmle Magosa kalesine hapsedilmesine karar verilmiştir.<sup>248</sup> Sultanönü Sancağı ahalisi de süvari sekbanların eşkiyalıkları hakkında şikayette bulunmuşlardır.<sup>249</sup> Bu tür şikayetler artınca 1723 yılı başına tekrar süvari sekbanların, "tenbih ve tekid olunup mütenebbih olmayanların" cezalarının tertib olunması hakkında fetva-i şerif ve ferman yayınlanmıştır.<sup>250</sup>

Süvari sekban ve leventlerin eşkiyalığının önüne geçilmeyisi açılanavaşlarda, leventlere duyulan ihtiyaçtır.<sup>251</sup> 1723 yılında İran'a yeniden sefer açılırken, Anadolu'daki yetkililer mutad üzere yürüyerek levent vs. eşkiyalıklara karşı uyarıırlar.<sup>252</sup>

İran seferini fırsat bilen leventler taraf taraf Anadolu'yu gezip eşkiyalık yapmaya başlarlar. Cabbaroğlu bölükbaşı adamlarından Karamağaralı Bekir Bölükbaşı, Eğinli Osman, İbrahim bölükbaşı ile, beş-altı yüz nefer eşkiyayı yanlarına alıp, Boğazlıyanlıoğlu Mehmet Paşa'nın yanına gittikleri bahanesiyle geçikleri yererde ahaliye türlü zahmet verip eşkiyalık yaptıkları ihbar edilir. Eylül 1726 tarihli fermanda,

<sup>244</sup> Mühimme, 131, s.135.

<sup>245</sup> Mühimme; 131, s.187.

<sup>246</sup> Mühimme, 131, s.200.

<sup>247</sup> Mühimme, 131, s.23,24,25.

<sup>248</sup> Kalebend: 41, s.10; Mühimme, 131, s.134.

<sup>249</sup> Mühimme, 131, s.172.

<sup>250</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 31, s.131

<sup>251</sup> Yücel Özkaya, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık*, Ankara 1994, s.76; Amasya Şer. Sic. Nu: 32, s.147.

<sup>252</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 49, s.261; Mühimme, 133, s.182.

eşkiyanın ortadan kaldırılması, öldürenlerin leventlerin mal ve eşyalarını alabilecekleri, kesilen başlarının İstanbul'a gönderilmesi sert bir üslupla ifade edilmiştir.<sup>253</sup>

Ekim 1726 tarihinde Anadolu'ya süvari sekban eşkiyasının teftisi için yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>254</sup> 1728 yılında farklı bölgelerden süvari sekban ve levent eşkiyalıklarına dair şikayetler gönderilmiş olması bu teftişlerin kesin netice vermediğini gösteriyor.<sup>255</sup>

Levent ve sekbanların eşkiyalıklarının önü alınamayınca 1730 yılında yeniden bir umumi teftiş başlatılacaktır.<sup>256</sup>

Sefer sebebiyle doğan boşlukta istifade eden bazı bölükbaşilar ve Nazilli kazası ileri gelenlerinin ittifakıyla büyük karışıklıklara sebep olurlar.<sup>257</sup> Yine eşkiya'dan Tırtıroğlu, Deli Eyüpoglu Kara Ali, Demirci kazasından Çoban Ali ve Elhac Hüseyin nam bölükbaşilar ortaya çıkarak, başlarına topladıkları kittâ-i tarîk eşkiyasıyla, Demirci ve Gördes kazalarında, envâî zulm ve teaddiye bais olunca, 1733 yılında Demirci Voyvodası Karosman-zade Elhak Mustafa<sup>258</sup> eşkiyanın üzerine giderek gerçekleşen muharebede, eşkiyaların büyük bir kısmını ölü veya sağ olarak ele geçirmiştir.<sup>259</sup>

İran seferinde Serasker Ahmet Paşa'nın maiyetindeki istihdam olunan bölükbaşılardan olup firar eden, Hacı Ahmet oğlu Hüseyin, Nasuhoğlu İbrahim, Elçioğlu Abdullah Karacakürd Yusuf ve Karacakürd Mehmet, Kırşehir Sancağında sakin Türkmen cemaatlerinden olup zimmetlerindeki 640 kuruş miri akçeyle cemaatleri içinde saklanmaktadırlar. Şubat 1736 tarihinde yakalanmaları için gönderilen mübaşire ittifakla karşı koyarak, itaat etmezler. Kırşehir mutasarrîfi, mezburları itaate davet etmeye, kabul etmezlerse tedibe görevlendirilir.<sup>260</sup>

<sup>253</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 33, s.223. Karamağralı Bekir bölükbaşı bu ciddi suçlamalara rağmen Naziran 1735 tarihinde yakalanıp Samsun kalesinde hapsedilmiş, lakin iftiraya uğradığı gerekçesiyle kısa bir süre sonra itlak edilmiştir. (Kalebend: 3, s.48)

<sup>254</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 721, V.4; Mühimme, 133, s.332; Tarih-i Çelebi-zade s.488.

<sup>255</sup> Mühimme, 135, s.76, 104,142.

<sup>256</sup> Mühimme, 136, s.1.2, 136; Konya Şer. Sic. Nu. 52, s.256.

<sup>257</sup> Mühimme, 138, s.38.

<sup>258</sup> Karaosmanoğulları üzerine geniş bir araştırma yapan Yuzo Nagata, Hacı Mustafa Ağa'nın Demirci Voyvadalığı görevini yürüttüğü bilgisine yer vermiştir. (Yuzo Nagata, *Tarihte Âyânlar Karaosmanoğulları üzerine Bir inceleme*, Ankara 1997, s.26,27)

<sup>259</sup> Mühimme, 139, s.195.

<sup>260</sup> Mühimme, 142, s.54.

Amasya çevresinde gezen kapılı-kapısız leventler ahaliyi rencide ederken,<sup>261</sup> yine Amasya'dan gelen bir gurup yolcuyu soyup bazılarını da yaralامışlardır. Ocak 1737 tarihinde eşkiyaların yakalanması Amasya müteselliminden istenir.<sup>262</sup>

1739 yılında Diyarbakır bölgesinde, zaman zaman mevcutları ikiyüzü bulan levent vs. eşkiyaların faaliyet gösterdikleri haber verilince, yetkililere gönderilen fermanda bunlarla mücadele edilmesi istenirken, bu mücadelenin vacip olduğuna işaret edilmiştir.<sup>263</sup> Aynı sene seferler sebebiyle Anadolu'da doğacak otorite boşluğunundan yararlanacak eşkiyaların çıkabileceği bulara karşı tedbirli olunması gerektiği hakkında umumi bir hüküm gönderilecektir.<sup>264</sup>

Nitekim hükümetin endişesinin yersiz olmadığını görüyoruz. Anadolu'nun değişik bölgelerinde levent ve sekban eşkiyalıklarında bir artış gözlenmektedir. Mesela, Tarsus'a bağlı Ulaş nahiyesinden Turoğlu Tosun Mehmet ile Gürz Yusuf oğlu Mehmet adlı eşkiyalar altıyüzden fazla sekban eşkiyasıyla Gökçeli nahiyesinde yedi sekiz köyü harap edip, beş kişiyi de öldürüler. Ahali şikayetlerinde çaresiz oldukları, bu eşkiya gurubunun dağıtılmaması halinde yerlerini yurtlarını terketmekten başka çarelerinin olmadığını bildirince, bölgede ki bütün yetkililere ittifakla hareket edip eşkiyayı ortadan kaldırmak üzere Nisan 1740 tarihinde ferman gönderilmiştir.<sup>265</sup> İran seferi esnasında, ordudan firar eden veya cepheye gitmek bahanesiyle Anadolu'da gezen levent ve sekbanlardan şikayetler de sıklaşır. Leventlerin eşkiyalığı hakkında Amasya'ya hukum gönderilirken,<sup>266</sup> başıboş levend bölükbaşlarından Kılıçlı Çıraqı diye tanınan eşkiya yetmiş kadar adamıyla köylerden meccanen yem ve yiyecek almaktan baka, Seyyit gazi adlı mevkide yolları tutarak, bir cukadar ve sürücüsünü katledip, bir çok reâyâ ve yolcuyu soymuştur.<sup>267</sup> Bursa çevresinde eşkiyalık yapmakta olan leventlerden Mihaliç voyvodası tarafından yakalanınca, Ağustos 1742 tarihinde yakalanan eşkiyaların İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir.<sup>268</sup>

<sup>261</sup> Amasya Şer. Sic. Nu:39. s.67.

<sup>262</sup> Amasya Şer. Sic. Nu:39. s. 143.

<sup>263</sup> Diyarbakır. Şer.Sic. Nu: 360. s.31. Bölgede başıboş leventlerin eşkiyalığı devam edince 31 Mayıs 1740 tarihinde yeniden ferman gönderilir. (Diyarbakır Şer.Sic. Nu: 360. s147)

<sup>264</sup> Tarih-i Sami ve Şakir ve Subhi, v.148.

<sup>265</sup> Mühimme, 147, s.93.

<sup>266</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 41, s. 157.

<sup>267</sup> Kayseri Şer. Sic.Nu: 133,s.293.

<sup>268</sup> Mühimme, 149,s.1.

Bir gurup levent eşkiyası da Sivas valisinin kethudasının sıkı takibi sonunda ele geçirilmiştir. Hüseyin, Mehmet ve Amir Ali adlı bölükbaşları ve elli nefer adamları yakalanarak Sivas kalesine kapatılmışlar. Daha önce haklarında tedip kararı verilen bu leventlerin cezalarının tertip olunup kesilen başlarının İstanbul'a ırsali için Nisan 1742 tarihinde yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>269</sup>

Başıboş levendatın Sivas bölgesindeki endişe verici faaliyetleri üzerine, Anadolu'da ki bazı görevlilere, yeniden leventlerin eşkiyalıklarına karşı tedbirli olunması, "rençber" taifesinin memleketlerine ircası", "sahih levendat"ın istihdam edilmesi gibi uyarılarda bulunmuştur.<sup>270</sup>

Bazı levendat grupları da Gümüşhane çevresinde, gerek maden istihsal sahalarında gezip üretimi engellemekte, gerekse ahaliye zulüm ve teâdi ürerine olduğuna dair şikayet konu olmuşlardır.<sup>271</sup>

Bu yıllarda hükümeti en çok uğraştıran levent bölükbaşlarından Genç Ali, Pepe Halil ve adamları olmuştur. İran seferinde duyulan ihtiyacı karşılamak üzere, Kars ve Van tarafından toplanan leventlerin bölükbaşlarından Genç Ali, Pepe Halil ve Cüceoğlu İbrahim, kalabalık bir levent topluluğuyla firar ederek yol güzergahında ahaliye türlü zulm ve teaddi ederek Konya'ya gelirler. Kalabalık bir kuvvetle üzerlerine gidilerek eşkiyanın ileri gelenlerinden bazıları ve adamları yakalanıp cezaları tertip edilirse eser-i eşkiya olan Genç Ali ve Pepe Halil firar etmeyi başarırlar. Ocak 1742 tarihinde kaçanları da takip edilip ortadan kaldırılmaları hakkında tekrar ferman gönderilmiştir.<sup>272</sup> Genç Ali sıkı takip sonunda sıkışınca af talebinde bulunacaktır. Af isteği kabul edilmediği gibi levent eşkiyalarını tedipte başarılı olan, eski Sivas Beylerbeyi Zaralı-zade Mehmet Paşa, yeni görev yeri Sultanönü Sancağından zuhur eden Genç Ali ve yetmiş-seksen kadar adamını tedibe görevlendirilmiştir. (Kasım 1746)<sup>273</sup>

Aynı sene levent eşkiyaları hakkında genel bir teftiş başlatılarak, askerlerin teşvik edilmek düşüncesiyle öldürdükleri levent eşkiyasının atını ve ağırlıklarını

<sup>269</sup> Mühimme, 148,s.277

<sup>270</sup> Konya Şer. Sic.Nu:55, s.289; Mühimme, 148,s.287.

<sup>271</sup> Mühimme, 147,s.454. (Haziran 1741)

<sup>272</sup> Konya Şer.Sic. Nu. 55. s.282.

<sup>273</sup> Mühimme,152, s.87.

alabileceğe duyurulmuştur.<sup>274</sup> Bu tedbirler üzerine barınamayan levent bölükbaşları İran tarafına firar etmek zorunda kalmışlardır. Bir yıl sonra yeniden Anadolu'ya dönen Genç Ali Benli Ali, Çeçenoğlu Çıraqı ve Türkmen oğlu bölükbaşları Erzurum ve çevresinde dolaşıp eşkıyalık yapmaya devam ederler. Benli Ali Şiran kazası yakınlarında findıklı Deresi mevkiinde rastladığı Tokat kervanını vurarak bütün mal ve eşyalarını alırlar. Bu sırada eşkiyadan bölgün de Sivas çevresin de dolaştığı haber alınınca eşkiyaların yakalanmaları için Erzurum ve Sivas valilerine hücum gönderilir.<sup>275</sup>

Etrafına binden fazla levent toplayan Genç Ali büyük tehlike arz edince, tedibine sabık Serasker Ali Paşa görevlendirilir. Ali Paşa Sivas sahrasında kaynaklandığında Genç Ali rifiki Köçeklioğlu Mustafa, ordugaha bir saat mesafede konaklayarak ifaat edeceklerini bildirirler. Bunu fırsat bilen Ali Paşa Çukadar Mehmet Ağa'yı bir hileyle ser-i eşkiyayı öldürmeye görevlendirilir. Mehmet Ağa bir kısım adımıyla avlanmak bahanesiyle Genç Ali'nin çadırına yaklaştığında Genç Ali çukadarı çadırına davet edip kendisine ikramda bulunmak istedğini söyler. Mehmet Ağa'da avlandığını, kendisine katılması halinde dönüşte ikramına katılacağını söyler. Genç Ali, Köçeklioğlu Mustafa ve bir kısım adımıyla av davetine katılıp ordugahından bir miktar uzaklaşınca Mehmet Ağa ve adamları eşkiyaların üzerine atılıp, Genç Ali ve adamlarının birçoğunu öldürürler. Genç Ali'nin yetişen adamları Mehmet Ağa'yı takip ederlerse de yakalayamazlar. Başsız kalan birden fazla levendat, içlerinde haklarında emr-i âli olan eşkiyayı teslim etmek kaydıyla af edilerek ifaat altına alınmışlardır.<sup>276</sup> Genç Ali böylece 1747 yılında ortadan kaldırılınca, kurtulmayı başaran bazı adamları Anadolu'ya dağılarak küçük gruplar halinde dolaşmaya başlarlar. Bunlarında yakalanması için ayrı ayrı hükümler gönderilir.<sup>277</sup> Bazı levent toplulukları takipten kurtulmak için bazı aşiretlerin içinde saklanarak, eşkıyalıklarına devam ederler. Badıllı (Beğdilli) aşireti, kaçak leventlere dayanarak eşkıyalık yapınca Ağustos 1747 tarihli hükmüle tedibe muhatap olmuşlardır.<sup>278</sup>

Amasya çevresinde levent eşkiyalarının faaliyetleri yollardan büyük tehdit oluşturunca, Ergani ve Keban madenlerinde üretilen altın ve gümüş madenleri

<sup>274</sup> Tarih-i İzzi, II, v.39

<sup>275</sup> Mühimme, 153, s. 91, 118.

<sup>276</sup> Tarih-i İzzi, II, v. 68.69.

<sup>277</sup> Mühimme, 153, s. 170, 223. Anadolu'da umumi teftişe görevlendirilen Aydın Muhassisli Vezir Veli Paşa önemli başarılar elde edip, bir çok ünlü bölükbaşıyı ortadan kaldırdığı gibi, levent zümrelerinin dağıtılmamasına dair kalıcı tedbirler de almıştır. (Tarih-i İzzi, II, v. 72.)

<sup>278</sup> Mühimme, 153, s. 102.

Amasya'ya kadar nakledilir, ancak buradan İstanbul'a götürülmesine cesaret edilemez. Hükümet Amasya'dan Üsküdar'a kadar yol güzergahında bulunan yetkililere hitaben Ekim 1745 tarihinde gönderdiği hükmde, gereken her türlü tertibatın alınarak, hazinenin güvenlik içinde nakledilmesini istemek zorunda kalınmıştır.<sup>279</sup> Ertesi yıl tekrar Amasya mutasarrıfına, levent eşkiyasının tehdidinin ortadan kaldırılmasının bildirilmesi bölgede rahatsızlığın devam ettiğini göstermektedir.<sup>280</sup>

Levent eşkiyalarının en yoğun faaliyet gösterdikleri sahalardan birisi de Karaman Eyaletidir. 1744 yılında Hacı Nasuh adlı eşkıya 500 levendatıyla bölgeyi soyarken<sup>281</sup> bir yıl sonra, İran seferinden kaçip Anadolu'ya dağılan eşkiyalardan Dalkuşak bölükbaşı Ladik çevresine musallat olmuştur.<sup>282</sup> Konya mütesellimi 1749 yılında Genç Mehmet bölükbaşı ve çögusu Dalkuşak ve Genç Ali bölükbaşlarının adamlarından olan onbir refikini yakalayarak Konya kalesinde hapseder. Haber üzerine derhal eşkiyanın cezalarının tertip edilip kesilen başlarının İstanbul'a ırsali mütesellimden istenmiştir.<sup>283</sup>

Levent eşkiyalıklarının önüne geçmek için bir taraftan tedip ve teftiş devam ederken ayrıca köklü tedbir olarak eşkiyanın çiftini çubuguna dönmesi yurdu olmayanların Paşa kapılarına yerleşmeleri hakkın da fermanlar yayılansa da<sup>284</sup> seferlerin devam etmesi askere duyulan ihtiyaç: bu tür tedbirleri havada bırakmaktaydı.<sup>285</sup>

Leventlerin sebep oldukları eşkiyalıklar ve karışıklık; 1774 yılında Küçük Kaynarca antlaşması yapılip savaşlar bitince hükümet kapıları nizam vererek, leventliği kaldırılıncaya kadar devam etmiştir.<sup>286</sup>

#### **d) Sipahilerin Eşkiyalıkları**

Tımar sistemi bozulup, kurum olarak ehemmiyetini yitirmiş olduğundan XVIII. yüzyılda, tımarlı sipahileri eşkiyalık olaylarına karışan eylemciler arasında

<sup>279</sup> Mühimme, 152, s. 40.

<sup>280</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 44, s. 4.

<sup>281</sup> Mühimme, 150, s. 317, 318.

<sup>282</sup> Mühimme, 152, s. 29.

<sup>283</sup> Mühimme, 154, s. 90.

<sup>284</sup> Tarih-i İzzi, II. v. 108.

<sup>285</sup> Konya Şer. Sic.Nu: 57, s. 144. Mesela: 1749 yılında Bağdat seferlerinde duyulan ihtiyaç üzerine Sivas valisi Zaralizade Mehmet Paşa Anadolu'da miri levent toplamaya görevlendirilir.

<sup>286</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e., s. 77-80.

göremiyoruz. Çünkü askeri ve ekonomik gücünü kaybeden tımarlı sipahilerin, kuvvet ve nüfuza dayanan eşkiyalık ve mütegaliblik hareketlerinde etkili olmamaları gayet tabiidir. Genel durum böyle olmakla beraber, sınırlı da olsa bazı sipahilerin hadiselere karışıkları görülür.

Niğde'ye bağlı Dündarlı köyünde sakin sipahi Hacı Ahmet, Develiye bağlı Karahisar nahiyesinde bedel-i sürsat toplamaya görevliyken, kırk elli levent göndererek Seyyid Mustafa'nın evini bastırıp mal ve erzakını gasp ve sakinlerin ırzlarına tasallutta bulunurlar. Şikayet edildiğinde, Kayseri'den Seyyid Halil'e rüşvet vererek, Seyyid Mustafa'nın tutuklanıp, iki deve ve yirmibir kuruşunun alınmasını sağlar. Hacı Ahmed'in Niğde'de bunun emsali zulm ve teaddisinin olduğu ilâm olununca, yakalanıp mahkeme olunması için Nisan 1703 tarihinde ferman gönderilmiştir.<sup>287</sup>

1706 yılında Konya'da bazı sipahilerin usulsüz ve haksız muamelelerinden şikayetlerin artması sipahi kethüdasının uyarılmasına sebep olmuştur<sup>288</sup>. Yine 1736 yılında Hatun Sarı nahiyesi Dösse (?) köyünden beş sipahi halka kötü muamele edip, zamanlı zamansız onbeş adamlarıyla gezip, ihtiyaçlarını isteyip halkın rencide ettiklerine dair şikayet gönderilmiştir.<sup>289</sup>

Amasya'da Alaybeyi İbrahim, şehir kethüdası ve bazı ileri gelenlerle, yönetime müdahale edip, sefer yoktur diye bazı tekâlifin toplanmasına mani olurlar. Mezburların “ıslah-ı nefş” edinceye kadar Samsun kalesine kapatılmaları için hüküm yazılmıştır<sup>290</sup>.

Sipahilerden haydutluğa yönelenlere de rastlanmaktadır. Akşehir kazasında, Sipahi Molla Beğ diye tanınan Osman uzun süredir haydut-sarık eşkiyasından olduğundan takip edilmektedir. Hakkında cezalandırılması için ferman gönderildiği halde, pişmanlık bildirip, affolunmaya muvaffak olmuştur. Ne var ki, maiyetindeki eşkiyalarla, zulm ve teaddisini artırarak devam edince Nisan 1725 tarihinde yeniden tedibile karar verilir<sup>291</sup>.

<sup>287</sup> Mühimme, 114, s. 111.

<sup>288</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 42, s. 273.

<sup>289</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 53, s. 278.

<sup>290</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 27, s. 82.

<sup>291</sup> Mühimme, 132, s. 245.

1728 yılında Kütahya'dan gönderilen bir arzdan sipahi ve silahdar serdengeçtilerin sebep oldukları büyük bir şekavet hadisesini öğreniyoruz. Şikayet üzerine bölgeye gönderilen mübaşir eşkiyadan bazılarını ele geçirmeye muvaffak olur. Bunlardan dört neferi idam edip, onbeş neferini de kalebend ederek olayların önüne geçer. Eşkiyanın kalabalık kısmı firar ederler. Mübaşırın şehirden uzaklaşmasından bir süre sonra geri dönen eşkiyalar, "kalebend olanları birer takrib ile itlak" ederek kendi adamlarından Yakup adlı birini kethüdaları seçip şehrin ileri gelenlerinden bazılarıyla ittifak yaparak zulm ve teâdilerini daha da artırırlar<sup>292</sup>

Sefere iştirak ettikten sonra firar ederek Anadolu'da eşkiyalık yapan sipahiler de olmuştur. 1742 yılında İran seferine Ahmet Paşa'nın maiyetinde katılan 117 sipahi firar ederek eşkiyalığa başlayınca, Anadolu'nun bütün kollarına umumi bir ferman gönderilerek, her nerede yakalanırlarsa idam edilmeleri emredilmiştir<sup>293</sup>.

## ***2-Adlî Görevlilerin (Ehl-i Şer') Zulümleri ve Sebep Oldukları Karışıklıklar***

Adli görevlilerin geniş yetki ve sorumlulukları her türlü suistimale açık olmasının yanında, alınan karar ve uygulamalar da çeşitli sebeplerle tartışma ve karışıklıklara yol açmaktadır.

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda devam eden savaşlar halkın vergi yükünü tahammül edilemeyecek miktarda arttırmıştı. Toplanacak vergileri tevzi etmek kadıların vazifeleri arasında olduğundan, yapılan adaletsizlikler halkın isyanıyla sonuçlanmaktadır.

1705 yılında Manisa'da böyle bir hadise yaşanmıştır. Şehrin, ileri gelenleri, çıkarlarını korumak için birleşip, naibin vergileri adil dağıtmamasına mani olunca, asker ve halk ayaklanırlar. Başta askerlerden Bodur Süleyman, El-hac İlyas olmak üzere Çanka Hacı Ali; Burnaz Ahmet, Zülüflü Veli vs. kimseler mahkemeyi basarak İmam Osman Efendi ve Abdulfettah-zade Abdurrahman Efendiyi öldürürler. Ayaklanması sebep olan müderris Kabil-zade Mehmet Efendi, Kırkıkoğlu Seyyid Ahmet Efendi; Saatî İbrahim Efendi ve Menziki Ebubekir Çavuş oluncaya kadar Limni adasına sürülmüşlerdir. Cinayeti işleyen askerlerle ilişkisi olan bazı Serdengeçti Ağaları da Sakız adasına

<sup>292</sup> **Kalebend:** 2, s. 118.

<sup>293</sup> **Mühimme,** 149. S. 55.

sürülürken, mahkemeyi basan askerler hakkında on yıl sonra idam kararı verilebilmiştir.<sup>294</sup>

Benzeri bir hadise de 1714 yılında Ankara'da yaşanmıştır. Eski kadiaskerlerden, Abdurrahimizade Yahya Efendi, Ankara kadısı olduğu sırada vergilerin tarh ve tevziindeki haksız kararları galeyana gelen halkın kadın evini basıp, eşyalarını yağmalayarak kendisini de öldürmelerine sebep olmuştur.<sup>295</sup>

Yukarıda görüldüğü gibi, haksız vergi dağıtılmasında tepkiler, kadi veya naiblere olurken, bu tür uygulamalardan asıl çıkarı olan kadılardan ziyade, âyân mutegallibe, sancakbeyleri, mütesellimlerdir. Çünkü mevkiiyi koruma telaşına düşen kadi çoğu kez bunların zorlamasıyla hareket etmektedir.<sup>296</sup>

Servet biriktirme hevesine kapılan bazı kadılar, valiler gibi sebepsiz “devre çıkıp” halkın soyarlar. Amasya’ya bağlı Zara ve çevre karyeler ahalisi kadıları Ahmet’İN mahkemesinde oturmayıp, çağrılmadığı halde, devre çıkarak ihtiyaçlarını meccanen karşılatmaktan maada “Boğaz Akçesi” ve “Devriye Akçesi” talep edip, cebren ahz ederek zulmettiğine dair şikayetleri üzerine, Mart 1705 tarihinde ferman gönderilmiştir.<sup>297</sup>

Antep Müftüsü İvaz Memleketi Kilis’te haksız akçe talebiyle halka zulmedince Halep kalesinde hapsedilir. Bir yolunu bulup kurtularak Antep’E gelip müftü olur. Antep müftülüğü sırasında da aynı davranışlarına devam eder. Oğlu Mehmet’le halkın soymak için Rakka iskânından firar eden eşkıyalarla işbirliği yapmaktan da çekinmez. Mayıs 1705 tarihinde suçları sebebiyle Kilis’e sürülmelerine dair karardan vaz geçilerek, tayin olunan mübaşir marifetiyle şikayetlerin incelenip, mahkeme olunduktan sonra Rakka’ya iskânları istenmiştir.<sup>298</sup>

Görevden ayrıldıktan sonra da nüfuzlarını korumak, suistimallerine devam etmek hevesinde olan kadi ve müftülere de rastlanmaktadır. Konya’da سابق Eski-il Kadısı Bekir Efendi yetkisi olmadığı halde kimilerinden akçe talep ederken,<sup>299</sup> eski

<sup>294</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 92-94

<sup>295</sup> Mustafa Akdağ “Osmanlı Tarihinde Ayânlık Düzeni Devri (1730-1839)” T.A.D. C. VIII- XII, Sayı.14-23, s. 60.

<sup>296</sup> Tarih-i Raşit, IV. s. 60.61; Mustafa Akdağ, a.g.m. s. 56,57

<sup>297</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 25, s. 125.

<sup>298</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 56, s. 299,323

<sup>299</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 48, s. 283 (Nisan 1718)

Antalya Müftüsü Cuma oğlu Mehmet Efendi şehirde mütegallibeliye kalkışır. Yetmiş sekzen eşkiyayı “suhte namiyla” medresesinde barındırıp şehirde kontrolü ele geçirmeye çalışır. Eşkiyalar vasıtasyyla sebep olduğu zulüm ve teaddisi üzerine Ekim 1723 tarihinde Magosa kalesinde hapsine karar verilmiştir.<sup>300</sup> Mehmet Efendi eşkiya himayeye ve “vilayet umuruna” karışmaya devam etmiştir.<sup>301</sup>

Karahisar-ı Sahip kazasında “yerlüden naib” olmak yasak olduğu halde naibliği ele geçiren Yahya Efendi 1726 yılı itibarıyle altı yedi senedir âyânlık mücadelesi vermektedir. Taraftarlarıyla halkın soyarken, ittifak yaptığı mütegallibeyi de koruduğuna dair şikayet edilir.<sup>302</sup>

Dini hizmetlerde bulunan bazı kimseler de azda olsa eşkiyalığa kalkışırlar. Konya'da Haydarlar İmamı Abdulkadir, Çorbacı İmam, Aka Karyesi hatibi, Dedemoğlu İsmail, سابق Kethüdayeri Arapoğlu Arif, El-hac Abdulfettah, Çavuşoğlu Abdullah Çavuş adlı şakiler başlarına topladıkları eşkiyalarla, eşraf, ahali ve Konya çevresindeki hanlarda gezip, yolcu ve tüccarların mallarını soyup kimilerini de öldürürler. Mahkemeye gidenleri üzerlerine varıp yaralayıp veya öldürerek engellerler. Gönderilen mübaşir ve Osman Paşa'nın gayretleri sonunda eşkiyanın cemiyetleri dağıtılp ele girenlerden Abdullah Çavuş, Haydarlar İmamı, Çorbacı İmam, Dedem İsmail ve İsmail Beşe idam edilirler. Mart 1720 tarihli fermanda firar edenlerin de suçlarının sabit olduğu, yakalanınca cezaların uygulanması ve yeniden cemiyet oluşturmalarına engel olunmasına dikkat çekilmiştir.<sup>303</sup>

Manisa Kadısı Esseyiid Ali halka kötü muamele edince, azledilip İzmir'de hapsedilir. Oğlu Esseyiid Abdurahman'ın af isteği, Şeyhülislâm Mevlana Abdullah'ın “işaretiyle” kabul edilince Kasım 1722 tarihinde serbest bırakılmıştır.<sup>304</sup>

Edremit çevresinde türeyen eşkiyaların teftişine memur olan Aydın Muhassili Abdullah Paşa Edremit'e geldiğinde kazanın Naibi Süleyman ahaliyi tahrik

<sup>300</sup> Mühimme, 131, s.189

<sup>301</sup> Kalebend: 2 s. 189.

<sup>302</sup> Yücel Özkaya, a.g.e., s. 63.

<sup>303</sup> Mühimme, 129, s. 216. Aynı hükmü İç-İl ve Karaman valilerine gönderilmiştir. Bu belgenin kenarında, Sabık Kethüdayeri Arapoğlu Arifin suçsuz olduğunu anlaşıldığı ve gadre uğramaması hususunda kayıt vardır. (Mühimme, 127, s. 281) Suçluların cezalandırılması için Yeniçeri Ağasının Mektubu; (Konya Şer. Sic. Nu: 48, s. 252) ve idam olunanların hüccetleri mevcuttur. (Konya Şer. Sic. Nu: 48, s. 180. 21 Aralık 1718.).

<sup>304</sup> Kalebend: 1, s. 7.

ederek, eşkiyalarla birlikte yolları tutup paşa'yı kazaya sokmazlar. Durum arz olununca naibin azl olunup ıslah oluncaya kadar Bozcaada kalesine hapsolunmasına karar verilir.<sup>305</sup>

Biga Sancağına bağlı Balya kazası naibi bazı kimselerle işbirliği yapıp, iftiralarla mahkemeye getirilenlerden haksız tekalif aldığına dair şikayet edilmiştir.<sup>306</sup>

Konya naibi ve müftüsü aralarındaki husumet sebebiyle halkın tahrik ederek mütesellimin konağını basıp eşyalarını yağmalatırlar. Mütesellimi zincire vurup çarşıda teşhir ettiğten sonra kaleye kapatırlar. Kadı arzında mütesellimin suçsuz olduğunu bildirince Temmuz 1742 tarihli fermanla suçluların cezalandırılması bildirilmiştir.<sup>307</sup>

Trabzon müftüsü Kamil Efendi şehirde baş gösteren karışıklıklara adı karışınca tedibile karar verilen eşkiyalarla birlikte kaçmak zorunda kalmıştır. Mayıs 1750 tarihinde İstanbul tarafına firar ettiği yakalanıp cezalandırılması istenmiştir.<sup>308</sup>

#### a) Suhtelerin Eşkiyalıkları

Medrese öğrencilerinin eşkiyalığa yönelikleri XVI. Yüzyılda devleti uğraştıran en önemli asayiş meselelerinden birisi olmuştur. Alınan şiddetli tedbirler ve suhte teftişleri medrese öğrencilerinin Anadolu'daki faaliyetlerini büyük ölçüde engellemiştir. XVII. yüzyılda büyük Celali gruplarının ortaya çıkması suhte kalıntılarının bunlara katılması veya karşı örgütleme içinde kaybolmalarıyla neticelemiştir.<sup>309</sup>

1618-1628 yılları arasında yer yer ortaya çıkıp eşkiyalık yapan suhtelerin tedibile Anadolu Beylerbeyi Hüseyin Paşa tayin olmuş ve bu son teftişten sonra suhte eşkiyalığı büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.<sup>310</sup>

Yaptığımız araştırma, konu açısından yukarıdaki tespitleri doğrulamaktadır. İncelediğimiz dönemde tek bir vesikada suhtelerin eşkiyalığıyla karşılaştık.

<sup>305</sup> Kalebend: 1, s. 71. (Şubat 1723)

<sup>306</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 722, s. 28.

<sup>307</sup> Mühimme, 148, s. 329.

<sup>308</sup> Mühimme, 154, s. 332, 333.

<sup>309</sup> Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dırlık ve Düzenlik Kavgası, İstanbul 1995, s. 281,282; Çağatay Uluçay, XVII. yüzyılda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul, 1944, s. 27.

<sup>310</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 30.

İzmir havalisinde zuhur eden Suhteli Bekir adlı eşkiya 150 kadar "Sûhtevân" eşkiyasıyla 1719 yılında Turgutlu kazasını basmak üzere, Manisa bölgesini soymakta olan Şer Himmet Böyükbaşıyla<sup>311</sup> ittifak yapar. Turgutlu kazasını basıp, halkı soyduktan sonra Şer Himmet'ten ayrılan Suhteli Bekir Sığla Sancağına bağlı Ayasuluğ tarafına gider. Burada olduğunu haber alan İzmir voyvodası yeniçeri serdarı ile ittifakla üzerine yürüyünce durumu öğrenen eşkiyalar Nif tarafına kaçarlar. Nif kazasını da soyan eşkiya Alaşehirli Sipahioğlu nam eşkiya ile de birleşip güçlerini artırırlar. Yeniden Şer Himmetle beraber Manisa ve Turgutlu etrafında şekavetlerini artıran eşkiyaların ortadan kaldırılmalarına Aydın Muhammed Abdülkadir Paşa görevlendirilir.<sup>312</sup> Paşa'nın takibi sonunda Şer Himmet ortadan kaldırılır.<sup>313</sup> Ancak Suhteli Bekir'in akibetini tespit edemedik.

## II. MÜTEGALLİBE, AYAN ZULMÜ VE EŞKİYALIKLARI

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, klasik Osmanlı, yönetiminde görülen aksamalara paralel olarak önem kazanan ayanlar, bu dönemde halk ile yönetim arasındaki işlerde aracı ve iş takipçisi olarak faaliyet göstermişlerdir.<sup>314</sup> Önemli ekonomik ve siyasi imkanlar sağlayan ayanlığın elde edilmesi, çoğu zaman kanlı mücadelelerin sonunda mümkün olduğu gibi, bu statünün devamı dahi güç ve nüfuzunu korumakla mümkün olmaktadır.<sup>315</sup> Yaşanan bu mücadele, büyük karışıklıklar, zulüm ve şekavet hadiseleri şeklinde tezahür etmiştir.

Ayrıca 1683 yılından sonra yaşanan uzun savaşlar, otorite boşluğu, mütegalilbelik hareketlerinin de yaygınlaşmasına yol açmıştır.<sup>316</sup> 1702 yılında Denizli ayanından Eyüpoglu halka zulmedip kimini haksız yere öldürünce, bunu hayatıla öder. Eyüpoglu, hakkında şikayetler artınca İstanbul'a gelerek, hamisi Nakibüleşraf Feyzullah Efendi'nin yanına sığınır. Ancak davalıları peşini bırakmayıp İstanbul'a giderek şikayetlerini Divan-ı Hümâyûn'a götürdüler. Sadriazam Eyüpoglu'nun bulunup getirilmesini istediğiinde, hemen gayreTİyle kimse kaldığı yeri söylemek istemez. Bu kez şikayetçiler saklandığı yeri söyleyince mecburen yakalanıp getirilir. Katl ettiği kişilerin

<sup>311</sup> Çağatay Uluçay, 18 ve 19 Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık olayları ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944, s.

<sup>312</sup> Mühimme, 129, s. 17, 18

<sup>313</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 76.

<sup>314</sup> Özcan Mert, a.g.e. s. 12, 13

<sup>315</sup> Yuzo Nagata, a.g.e. s. 5.

<sup>316</sup> Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık, Ankara 1994, s. 60.

varisleriyle Rumeli Kadıaskeri Dede Efendinin huzurunda mahkeme olunurlar. Kısas isteklerinde ısrar ettiklerinden uygulanmıyacağı endişesine düşünce, Padişah divana katılmak üzere geldiğinde, feryat edip durumlarını Padişah'a duyurmayı başarırlar. Padişah'ın duruma müdahalesi üzerine Eyüpoğlu idam edilir.<sup>317</sup>

Boyabad kazasında oturan Uzun İsmail Ağa, ittifak halinde olduğu “ehl-i örf” taifesine dayanarak, haksızca halktan akçe toplar. 1703 yılında halkın şikayetü üzerine, Sinop Kalesi’nde hapis olunması bildirilirse de,<sup>318</sup> mütegalibeden olduğundan yakalanıp cezalandırılamaz. Zulmüne yıllarca devam edip, ahalinin perişanlığına ve kimisinin göç etmesine sebep olduğundan devam eden şikayetler üzerine Şubat 1708 tarihinde İsmail Ağa ve adamı Halil Ağa’nın cezalandırılmaları yeniden istenmiştir.<sup>319</sup> Bu hadisede olduğu gibi, mütegallibenin artan nüfuzu ve çıkar ilişkileri sayesinde, mahkeme edilip cezalandırılması mümkün olmamaktaydı. Kayseri’de de mütegallibeden Fincanı Büyük Mehmet, zulüm ve şekaveti sebebiyle cezalandırılmak istenmiş ancak gördüğü himaye sebebiyle bu karar uygulanamamıştır.<sup>320</sup>

Yine Maraş’ta mütegallibeden Zülkadiroğlu Murtaza Ali ahaliyi rencide ettiğinden üzerinden üzerindeki hukukun mağdurlara iadesi için defaten ferman gönderilmiştir<sup>321</sup> lakin nüfuzu sebebiyle uygulanamamıştır. 1706 yılında maraş eyaletinde tımar ve zeametlere yeniden nizam verilmesi hakkında ferman gönderildiğinde, haksızca tımarları kendi adına kaydettirmiştir. Maiyetinde olan eşkiyayla zulüm ve teaddiye devam etmiştir.<sup>322</sup> 1707 yılında Bayezid-zade Mehmet ve Abdulmuhtelip Efendi ile ittifalda vilayet umuruna karışıp cizyelerin tahsilini engellerler. Aynı karışıp cizyelerin tahsilini engellerler. Ayrıca şaraptan olarak yanlarında tuttukları onbeşer, yirmişer zımminde cizyelerini vermezler. Kendilerinin sıkı tenbih olunup, ıslah olmazlarsa “diyar-ı âhere nefy” edilmeleri Maraş Beylerbeyi’ne bildirilir.<sup>323</sup> Mezkurlar hakkında ciddi suçlamalara rağmen, kendilerinin “sıkı tenbih” olunmakla yetinilmesi, yönetimin mütegallibe karşısındaki aczini göstermesi bakımından manidardır.

<sup>317</sup> **Tarih-i Raşid**, II. S., 532, 533

<sup>318</sup> **Mühimme**, 112, s. 391.

<sup>319</sup> **Mühimme**, 115, s. 500.

<sup>320</sup> **Mehmet Karagöz**, a.g.t. s.199.

<sup>321</sup> Mayıs 1703 tarihli hükmde Zülkadiroğlu Murtaza Ali'nin mütesellimi olduğu Maraş Eyaleti ahalisine zulm ettiğinden haps olunması istenmiştir. Daha sonra kendisinden mütesellim olarak söz edilmemesinden davranışları sebebiyle azl edildiği sonucu çıkmaktadır. (**Mühimme**, 114, s. 174).

<sup>322</sup> **Mühimme**, 115, s. 149.

<sup>323</sup> **Mühimme**, 115, s.240.

Yukarıdaki, örnekte de görüldüğü üzere, farklı sebeplerle resmi görevini kaybeden kişiler, nüfuzlarını devam ettirme sevdasına düşüp, kanun dışı davranışlara itilmişlerdir. Eski Antalya kadısı Seyyid Yusuf'ta bunlardan birisidir. Eylül 1707 tarihli hükümde, maliyetindeki kırk elli kadar eşkiyayla kimilerinin evlerini basıp ırz ve mallarına tassallut ettiginden, yakalanıp Kıbrıs'ta haps edilmesi istenir. Belgenin kenar kaydından, ifade edilmeyen bir sebeple kısa bir süre sonra, serbest bırakıldığını öğreniyoruz (Ekim 1707).<sup>324</sup>

Elbistan da mütegallibeden, Kara Receb, Kara Ebubekir ve Hamza, besledikleri eşkiyayla ahaliye zulüm yaptıklarından, iki kez hapis olunmuş ve ıslah oldular diye nezre bağlanarak bırakılmışlardır. Buna rağmen, halkı soymaya devam edince Mayıs 1707 tarihinde yeniden yakalanıp Magosa kalesinde kalebend olunmaları bildirilir. Yaklaşık bir yıl sonrada ıslah oldular diye serbest bırakılırlar.<sup>325</sup>

Bolu'da Dörddivan kazasındaki âyânlar, Voyvoda ve askeri kesimle anlaşarak, haksız vergi tevzi edip, tahsil ederler.<sup>326</sup> Bazen de âyândan kuvvetli olanlar, bir miktar kuvvete dayanarak mütegalibelik yapmaktadır.<sup>327</sup>

İncelediğimiz dönemde nüfuuz ve hakimiyetini hükümete kabul ettiren büyük mütegallibe ailelere de rastlamaktayız. İç-il sancağında hakim olan Sunullah Paşa ve oğulları bunlardandır. Mut Kazasında mütegallibe olarak ortaya çıkan Abdülmümin oğlu Sunullah, adını İç-İl Sancakbeyliğine atanan Süleyman'ın, sarayını kuşatıp Konya'ya kaçmasını sağlayarak duyurur.<sup>328</sup> 1708 bahar ayında cereyan eden bu hadiseden de anlaşılıyor ki mezkur, elindeki kuvvete dayanarak sancağı, hakim olma mücadelesi vermektedir. Bu şekaveti sebebiyle yakalanıp Konya kalesinde hapis olunur. Şubat 1710 tarihinde kale dizdarı Recep Mehmet ile iş birliği yaparak birlikte firar ederler.<sup>329</sup> İç-il Sancağına dönen Sunullah iş birliği yaptığı "ehl-i örf" taifesine dayanarak zulüma ve şekavetine devam eder.<sup>330</sup> Her geçen gün nüfuz ve kudretini artıran, Sunullah, mufasarrıflığı ele geçirir. Kapı halkıyla şark seferine davet edilince yerine kethüda olarak oğlu Mehmed'i tayin eder. Bu süre zarfında gerek kethüda

<sup>324</sup> Mühimme, 115, s. 365.

<sup>325</sup> Mühimme, 115, s. 292.

<sup>326</sup> Bolu. Şer. Sic. Nu: 845, s. 20,21. Mutat vergileri, fazlasıyla toplamaktan başka, "nezaret hakkı" nâmıyla reâyâdan üzer, dörder akçe toplarlar.

<sup>327</sup> Yücel Özkaya, a.g.e. s. 61, Kalebend: 2, s.50.

<sup>328</sup> Mühimme, 115, s.548.

<sup>329</sup> Konya. Şer. Sic. Nu: 44, s. 192,

<sup>330</sup> Mühimme, 121, s. 164.

Mehmed<sup>331</sup> gerekse kardeşi Mustafa'nın hakkında zulüm ve şekavetleri sebebiyle bir çok şikayet gönderilmiştir.<sup>332</sup> Sunullah Paşa-zade Ahmet Beğ'de oldukça varlıklı hasan nam kimsenin evini basarak, bir çok hayvan ve eşkiyasıyla beraber, bir cariye ile bir gülamınına el koyar. Mağdur şikayetinde Ahmet Beğ'in nüfuzlu olduğundan söz ederek, mahallinde "ihkak-ı hak" mümkün olmadığından İstanbul'a bildirmek zorunda kaldığını yazmaktadır. Nisan 1726'da durumu araştırmak üzere mübaşir tayin edilmiştir.<sup>333</sup>

Bölgelerde eşkiyalık olayları artınca Adana Beglerbegi Seyyid Mehmet Paşa İç-İl Sancağına nizam vermek üzere görevlendirilir. Selenti kazanına geldiğinde eşkiyadan Selentili Arslan Gazioğlu Osman'ı yakalayıp, davalılarıyla mahkeme ettikten sonra, kaza ahalisini nezre bağlayıp, ellerindeki, tüfek ve büyük bıçakları toplatır. Buradan kalkıp, Nevahi(Ermenek) kazasına gidererek burada ki eşkiyaları yakalamak istediginde, Sunullah Paşa tarafından kazaya subası tayin olunan oğlu Mehmed ve Can Osman ve Hızır nam kimseler binden fazla eşkiya ile, derbentleri ve geçitleri tutarak Paşa'ya Nevahi'ye sokmazlar. Ermenek kadısı Altı parmak Hüseyin de eşkiyaya destek olur. Bilahare aranan eşkiyaların çoğu Sunullah Paşa'yı iltica etmişlerdir. Talep olunduğuunda verilmeyince, Nisan 1722 tarihinde Paşa'nın tenbih ve tekid olunup, himayesindeki eşkiyaların cezalandırılması için yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>334</sup> Sunullah Paşanın himayesinde oğulları Ahmet, Abid'in ve Abdurrahman maiyetlerindeki Leventler ile Mud kazası köylerinde bir çok, zulm ve teaddi ile halkın perişanlığına ve göçüne sebep olacak davranışlarda bulunmuşlardır.<sup>335</sup> Bu tür şikayetler artınca Haziran 1726 tarihi itibarıyle Sunullah Paşa azledilmiştir.<sup>336</sup> Azledilen, Paşa ve oğlu Ahmet Konya Valisi İbrahim Paşa tarafından yakalanıp Konya kalesinde hapis edilerek, sahip olduğu, servetine el konularak derdest olunup durum İstanbul'a bildirilince, Temmuz 1726 tarihinde "...Sunullah Paşa'nın tertib-i ceza ve emval ve eşyası kabzına..." mübaşir tayin edilir.<sup>337</sup>

Paşa'nın kesilen başının, çuhadar marifetiyle ırsalinden sonra, oğlu Ahmet'in davalılarıyla ihkak-ı hak olunduktan sonra kalebend olması için, ayrıca

<sup>331</sup> Mühimme, 130, s. 158. (Teammuz 1721)

<sup>332</sup> Mühimme, 132, s. 29. (Haziran 1724)

<sup>333</sup> Konya. Şer.Sic. Nu: 50, s. 280.

<sup>334</sup> Mühimme, 130, s. 332.

<sup>335</sup> Konya. Şer.Sic. Nu: 50, s. 281, 282, 283.

<sup>336</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 50, s. 284. "sabık İç-İl Sancağı Mutasarrıfı Sunullah Paşa'nın..."

<sup>337</sup> Konya. Şer.Sic. Nu: 50, s. 282.

mübaşire hüküm gönderilmiştir.<sup>338</sup> Sunullah Paşa öldürülüdüktan sonra, çocukları mütegallibeliğe devam ederler. Halktan zorla para topladığı için Mustafa Beğ'in tenbih edilmesi aksi takdirde Magosa Kalesinde hapis olunacağı bildirilmiştir.<sup>339</sup> Bu ikazları dinlemeyince Mustafa Ağa'nın tedibile Alaiye Sancağı mutasarrıfı görevlendirilmiştir. Emri götüren çuhadar bin beşyüzden fazla eşkıya toplayan mezburlar tarafından yakalanıp zincire vurulur. Nezre bağlanmış Mamuriye kazası ahalisi eşkıyaya yardım ederler.<sup>340</sup> Alaiye Sancağı mutasarrıfı bölgenin dağlık olduğundan eşkiyanın tedibi için daha çok askere ihtiyaç olduğunu bildirince Mayıs 1729 tarihli fermanla, civar Sancakların yetkilileri, maiyetinde görevlendirilirler.<sup>341</sup> Selenti kazasından Arslar Gazioğulları, Mehmed ve Mustafa "Reis-i eşkıya" olup kaza halkıyla birlikte Sunullah Paşa-zâde Mustafa ile ittifak halinde olduklarıdan cezalandırılmaları için İç-İl sancağı mutasarrıfı İbrahim Paşa memur edilmiştir (Temmuz 1730).<sup>342</sup> Bu tedbirlerle halktan ve eşkiyadan aldığı destek ortadan kaldırılmaya çalışılmış, ancak bir türlü yakalanamayınca 1731 yılında, hukum tekrar edilmiştir.<sup>343</sup> Sıkı takip sonunda sıkıştırılan Paşa-zade Ahmet ve kardeşi Abdi, (عنه) yaylağında palanga inşa ederek beş altı yüz, sekbanla direnmeye hazırlanmışlardır. Silifke kazasından Sarı Nebioğlu Mustafa ve kardeşi Mehmet, İbrahim, Çavuş Mehmet, Süleyman oğlu Halil vs. eşkiyay da sekbanlarıyla yardıma çağırırlar. Eşkiyaların büyük ölçüde ele geçirilip, cemiyetlerinin dağıtıldığını Ağustos 1731 tarihli belgenin kenar kaydından öğreniyoruz. Hapis edilen Paşa-zade Ahmet ve Abdi ile Sarı Nebioğlu Mustafa, muhtemelen kazanılmak düşüncesiyle Ocak 1732 tarihinde serbest bırakılmışlardır.<sup>344</sup>

Gerçekten bu tedbirler netice vermiş ve bölgede kısa bir süre içinde olsa sükunet sağlanmıştır. Lakin bu durum uzun sürmez. Maktul Sunullah Paşa'nın Mamuriye Kazasında oturan ( ) Beğ, etraftaki eşkiyayı başına toplayarak, İç-İl Mutasarrıfı Yakup Paşa'nın Perçem yaylağına çıkarken yolunu tutup muharebe ederek

<sup>338</sup> Mühimme, 133, s. 279. Aytıca Konya Valisine gönderilen hükmde "...Sunullah Paşa'nın hilaf-ı şer'i şerif ve mügayir-i emri münif hareketi olduğu şer'en idam ve izalesi iktiza etmekle..." denilerek idam sebebi ifade edilmektedir. (Mühimme, 133, s. 279.)

<sup>339</sup> Kalebend: 2, s. 333.

<sup>340</sup> Mühimme, 135, s. 275.

<sup>341</sup> Mühimme, 135, s. 342.

<sup>342</sup> Mühimme, 136, s. 148,149.

<sup>343</sup> Mühimme, 138, s. 75.

<sup>344</sup> Mühimme, 138, s. 101.

geçmesine mani olurlar fitneye sebep olup ahaliyi rencide eden eşkiyanın cezalandırılması istenmiştir. (Eylül 1734).<sup>345</sup>

Bu hadiseden sonra Sunullah Paşa'nın ailesi hakkında herhangi bir kayda rastlanılmaması af edilerek veya cezalandırılarak nüfuzlarının kırıldığını ortaya koymaktadır. Böylece otuz yılı aşkın bir süredir, zulüm ve şekavetiyle meşhur olup, bölgede asayiş ve devlet düzenini tehdit eden, önemli bir mütegallibe ailesi ortadan kaldırılmıştır.

Antalya âyânından Hızır Efendi, Bekir Efendi Kavalak Hacı Osman ve Osman Paşaoğlu Hüseyin, Kızılkaya'lı Hamza denilen eşkiyayla anlaşarak, ters düşükleri Teke Sancağı mütesellimine karşı mücadeleye girişirler. Mütesellimi şikayet edilmişlerdir. Antalya Kadısı Ahmet'inde âyânlâ iş birliği yaptığı haber verilince durumu araştırmak üzere, mübaşir tayin edilmiştir. Mezkur ayanlar, maiyetleriyle mübaşir ve mütesellime karşı gelip, şehirde büyük karışıklıklara sebep olurlar. Ekim 1710 tarihli hükmüle, bu fitneye sebep olanların cezalandırılıp Limmi kalesine kalebend olunmalarına karar verilmiştir. Suçlular yakalanıp Limmi kalesine kapatılmış, Şubat 1711 tarihinde ıslah oldukları haber verilince, kendi hallerinde olmak şartıyla bırakılmışlardır.

Bu dönemde, şehirlerin ileri gelenlerinin, mütegallibeyle işbirliği yapıp, devlet işlerine karışıklarına halka zulmettiklerine sık rastlanmaktadır. Antep'te Ramazanoğlu Seyyid Ahmed ve Debbağ Efendioğlu Seyyid İbrahim,<sup>346</sup> Honaz Kazasında Ferit Beğ denilen mütegallibe, zorla çiftlik edinip, beslediği yetmiş Levend ve sekban ile ahalinin mal ve emlakine el koyunca yakalanıp Boğazkesen kalesinde hapis edilmiştir. Ahaliden allıklarını iade edip kendi halinde olacağına söz verince bırakılmışsa da, zulm ve teaddiye devam etmiştir.<sup>347</sup> Uluborlu sakinlerinden Şeytan Hacı Hüseyin'de mütegalibeden olduğundan Kıbrıs'ta kalebend olunmasına karar verilmiştir.<sup>348</sup> Yine Uluborlu'dan Sipahi Hüseyin de mütegalibeden olduğu ahaliye zulm

<sup>345</sup> Mühimme, 141, s. 26 belgede bölgenin sosyal yapısına işaret eden şu ifadeler dikkat çekicidir. "Adana eyaletinde vaki İç-İl Sancağı Dağıstan ve ahalisi gayet haşin ve hükkâm-ı şer'i şerife ve evamir-i âliyyeye adem-i itaat ile umuru mühimmenin tatiline ve nizam-ı mahallâtın ihtilâline bais hareket-i şeriyyeleri zuhurundan naşı..."

<sup>346</sup> G. Antep. Şer.Sic. Nu: 61, s. 286. (Nisan 1711)

<sup>347</sup> Mühimme, 117, s. 107.

<sup>348</sup> Mühimme, 117, s. 257.

ve teaddisinin nihayeti olmadığından şikayet edilmiştir.<sup>349</sup> Kırşehir'de "Ayan-ı Vilayetten" Hızır ağa, vergileri toplarken kendisi için de haksız aça tahsil eder. Bu davranışsı sabit olunca "diyar-ı ahre nefy" olunmuştur. Ancak bir yolunu bulup vilayetine dönünce yine, ahaliye zulmüne devam eder. Bu kez Mayıs 1712 tarihinde yakalanıp Kayseri Kalesine kapatılmasına karar verilir. Haziran 1712 tarihinde de serbest bırakılmıştır.<sup>350</sup>

Sis kadısı gönderdiği mektubunda, ahalinin Divanoğlu Kubad ( ؟ ) nam mütegallibenin zulmündenizar oluklarını, hatta kazanın mütesillimliğini ele geçirdikten sonra zulmünü daha da artırdığını ihbar eder. Agustos 1713 tarihli fermanla Divanoğlu'nun başka yere sürülerer, zulmünden ahalinin kurtarılması Adana Beğlerbegine emronulmuştur.<sup>351</sup>

Kırkağaç kazasında ahaliye zulmeden mütegallibeden Elhac Ramazan Mart 1714 tarihinde Mağaso kalesinde hapsedilirse de kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır. (Kasım 1714)<sup>352</sup> Birçok örneğinde görüldüğü gibi mütegallibe ve ayanların çoğunlukla hapis edilmekle yetinilmesi hatta kısa sürede kurtulmaları, nüfuzları veya sahip oldukları himaye sayesinde gerçekleşmekteydi. Mesela, Ermenek kazasından ( قور فور ) Elhac İbrahim'in cezalandırılması için, bir kaç kez hüküm gönderilmiş ise de uygulanamamıştır. Hatta "akça kuvvetiyle" bazı kadılardan suçsuz olduğuna dair arzlar alıp sahte mahzar gönderilmiştir. Bütün bunlar Ermenek kadısı tarafından İstanbul'a yazılınca, sahtekarlığı ortaya çıkmıştır.<sup>353</sup>

Miri arazilerin malikhâne olması, aynı zamanda reayanın, mütegallibenin insafına terk edilmesi anlamına gelmekteydi. Mesela, Eğin Kazasından mütegallibe İsmail Paşa, Arapkir sancağını malikane olarak elde eder. Saïr mütegallibeye dayanarak sancağı idare etmeye kalkınca tam bir soygun dönemi başlar. İsmail Paşa ölünce yerine geçen küçük oğlu İbrahim duruma hakim olamayınca, malikaneyi zabit etmek isteyenler, kavgaya tutuşurlar. Devam eden zulüm ve kavga reayı canından bezdirir. Halk Sancağı terk edip, parekende ve perişan olurlar. Ahali gönderdikleri arzuhalde, Sancaklarının malikane olduğu günden beri, huzur ve nizamın bozulduğunu ifade

<sup>349</sup> Yücel Özkaya, a.g.e., s. 62.

<sup>350</sup> Mühimme, 117, s. 156.

<sup>351</sup> Mühimme, 121, s. 35.

<sup>352</sup> Mühimme, 122, s. 32.

<sup>353</sup> Mühimme, 122, s. 109.

ederek, “Liva-î mezburu malikânelikten ref” ve eşkiyadan temizlenmesini istemişlerdir. Şubat 1719 tarihli fermanla reâyânın talepleri kabul edilmiştir.<sup>354</sup>

Eski Antalya müftüsü Cuma oğlu Mehmed Efendi bir süredir 70-80 eşkiyayı “suhte namıyla” medresesinde barındırıp, şehirde kontrolü ele geçirmeye çalışmıştır. Maiyetindeki eşkiyalar türlü zulüm, teaddi ve fitneye sebep olmuşlardır. Mütegallibeden Mehmet Efendinin Magosa kalesine hapsi ve cemiyetinin dağıtımasına Teke Sancağı mütesellimi görevlendirilmiştir.<sup>355</sup> Bu karara rağmen mezkur, eşkiyayı himaye etmeye ve vilayet umuruna karışmaya devam etmiştir.<sup>356</sup>

Trabzon'da Serdengeçti Ağası olan Mehmet âyânlık iddiasıyla vilayetin işlerine karışıp, eşkiyalık yapınca, cezalandırılması istenir. Ancak “bir tarikle” kurtulunca şikayeteye konu olacak suçları işlemeye devam eder. Bu kez kat'î bir emirle Ocak 1726 tarihinde cezasının tertibi istenmiştir.<sup>357</sup>

Köylerde türeyen mütegallibelerde, halkı soyarak nüfuz ve servetlerini artırmaktaydılar. Kayseri sancağında Sarmıskılı Köyü'nden Bayramoğlu Mahmut, Ali, Mustafa, Hüseyin, Ahmet ve Pasatı köyünden İbrahim bunlardan bir kaçıdır.<sup>358</sup>

Karahisar-ı Sahip kazasında “yerlûden naib” olan Yahya Efendi 1726 yılı itibarıyle 6-7 seneden beri ayanlık peşinde koşmaktadır. Taraflarıyla iş birliği yapıp, vergileri toplarken kendileri için de 15-20 keseden fazla akçe toplamak yoluna giderler. Buna takat getiremeyen ahali, Yahya Efendi'yi yerliden naib olması yasak olduğu halde altı, yedi aydır naib olduğu, halkı soyan Ali Beğ ve diğer mütegalibibeyi koruyor diye İstanbul'a şikayet etmişlerdir.<sup>359</sup>

Kürtün kazasındaki sim madenini tehdit eden “kuttâ-î târik” eşkiyasını dağıtmak isteyen Kürtün Mutasarrıfı Ömer, eşkiya tarafından darb ve katlı edilir. Bu hadise üzerine mübaşir tayin olunan Sadri azam Ağalarından Mehmet eşkiyalardan Sekman (Seğman) Kethüdası Hüseyin ve Burusoğulları Süleyman ve Hüseyin ile refiklerinden onyedisini yakalar. Elegeçirilen eşkiyadan Hasan, Hergeléoğlu Hasan ve Kara Mahmud'un suçları ahalinin şahadetiyle sabit olduğundan öldürülürler. Sekman

<sup>354</sup> Mühimme, 127, s. 326, 327.

<sup>355</sup> Mühimme, 131, s. 271. (Ekim 1723)

<sup>356</sup> Kalebend: 2, s. 189.

<sup>357</sup> Trabzon. Şer.Sic. Nu: 1885, v. 185.

<sup>358</sup> Yücel Önkaya, a.g.e., s. 63.

<sup>359</sup> A.g.e, s. 119.

Kethüdası Hüseyin Burusoğulları Kürtün ayanından Naiboğulları denilen Ahmet ve Osman'ın himayesinde olduğundan kimse haklarında şahitlik etmediğinden cezaları tertib edilmeyip Trabzon kalesine kalebend edilebilmişlerdir. Mübaşırın arzında ayandan Ahmet ve Osman'ın ahaliye zulmétikleri, ayrıca katlı edilen Mutasarrif Ömer'in öldürülmesi "... müşaveresinde yekdil ve yek cihet" olduklarını yazarak bunlarında cezalandırılması hususunda yetki ister. Temmuz 1726 tarihli fermanla, mezkur ayan ve bölgedeki eşkiyaların teftiş edilip cezalarının uygulanması için yetkili olduğu bildirilmiştir.<sup>360</sup>

Bazı mütegallibenin sahip olduğu himaye, saraya kadar varmaktaydı. Mihaliç kazasında mütegallibe olup, halka zulm eden Seyyid Ömer, bir kısım ahali tarafından İstanbul'a gidilip şikayet edilmek istenince, "eşkiya-i merkumenin tarafkirlerinden bazıları bunları divan-ı hümayunuma çıkmaktan men" ederek kazalarına geri dönmek zorunda bırakılmışlardır. Durumdan haberden olan Seyyid Ömer, bölkübaşıları ve himaye ettiği eşkiyaya şikayetçilerden Hacı Ahmet ve Kara Mehmet'i öldürmüştür, yine bu bahaneyeyle reâyâdan onbeş adam katledilmiştir. Fitnenin büyümesi üzerine, eşkiyaya karşı civar köy ve kazalarda "nefir-i amm" ilân edilmek tedbirine başvurulmuştur.<sup>361</sup>

İç-İl sancağına bağlı Karahisar-ı Teke kazasında ayanlık iddiasında olan mütegallibe Hacı Yusuf oğlu Mehmet ve Ak Mustafa, vergi toplarken yakınlarını koruyup, ahaliden haksızca 400 kuruş salyane tahsil ederler. İhtiraz edenleri, çeşitli iftiralarla yöneticilere gammazlayıp, zulm ettiklerinden, defaaten ikaz edildikleri halde itaat etmezler. Tenbih olmadıkları tekrar Teke kadısı tarafından ilam olununca, Ekim 1728 tarihinde ıslah oluncaya kadar Kıbrıs'a sürülmeleri istenir.<sup>362</sup>

Ayan ve mütegallibeler haksız vergi toplamak ve ahaliye zulmetmek suçunu işlediklerinde umumiyetle sürgün veya kalebend edilmekteydiler. Yukarıda ki örnekte olduğu gibi Kırşehir sakinlerinden Seyyid İbrahim, Sağiroğlu Seyyid İbrahim vs. kimseler, yöneticilere dayanarak halka zulmedince, başka bir yere sürülürken,<sup>363</sup> Akşehir'den Müftü İbrahim, Elhac Ömer-zade Hüseyin, Ömer-zade Ahmet, Elhac Muttalip ve İbrahim'in ve Muttalip, davalılarının haklarını iade ederek,

<sup>360</sup> Mühimme, 135.

<sup>361</sup> Mühimme, 135, s. 176. (Eylül 1728)

<sup>362</sup> Kalebend: 2, s. 8.

<sup>363</sup> Kalebend: 2, s. 57.

fırar edenleri teslim edip kendi hallerinde olacaklarına dair nezre bağlanmayı kabul edince, Haziran 1729 tarihinde af olunmuşlardır.<sup>364</sup>

Yine Balıkesir'de mütegallibeden olup eşkiya himaye eden Uzunoğlu Mustafa Midilli adasına sürgün edilmiş, Ağustos 1729 tarihinde ıslah olduğundan af edilmesi arz olununca bu istek kabul olunarak, serbest bırakılmıştır.<sup>365</sup>

Ayan olan veya “ayanlık iddiasında” olanlar umumiyetle devlet hizmetlerine, çıkar temin etmek için müdahale etmekteydi. Mesela, Seydişehir kazasında ayanlık peşinde koşan Serdan Mustafa, Nakib İsmail, Vezir Mustafa vs. kimseler “imdad-ı hazariyye” malını bir kaç defa ahaliye tevzi edip zorla toplamışlar, görevlilere müdahale edip zor kullanarak vazifelerini yapmalarını engellemiştir. Şikayetlerin artması üzerine mahkeme olunduktan sonra Magosa'da kalebend edilmeleri hakkında Agustos 1729 tarihinde gönderilen hükmüle yakalanıp mezkur kaleye kapatılırlar. Mahkumlardan İbrahim Efendi ve Serdar Mustafa Ocak 1730 tarihinde serbest bırakılmışlardır.<sup>366</sup> Yine Niksar Kazası hududunda İşkefsir kazası ayanından Kara Kadı Ahmed, Şeyhoğlu İbrahim ve Mehmet Ağa, Topal Bekir oğlu Süleyman Kör Hacı, Niksar menzilinin işlerine karışıp, menziline perişanlığına sebep olunca Haziran 1730 tarihinde Erzurum kalesine kapatılmaları istenmiştir.<sup>367</sup>

Hükümet merkezinde yaşanan, istikrarsızlıkların ve isyanların Anadolu'ya tesirini bazı olaylarda görmekteyiz.<sup>368</sup> Bağdat tarafında Serasker olan Vezir Ahmet Paşa'nın ihtiyacı olarak İç-İl ve Ahaliye Sancaklarından “İhracı ferman olunan mekkari katırlarının” toplanmasına yardımcı olacaklarına söz veren ayan ve ahalî, toplam yüz baş katır götürülmek üzere iken, Patrona Halil isyanı bölge halkı tarafından öğrenilmiştir., Bunun üzerine Alaiye kazasından Göynili (!) oğlu Ahmed Kale Ağası Hüseyin Ağa, Ağaoğlu Mehmet, Hacı Efendi, Altı Parmak Efendi, Kerim Ağa, Manavgat kazasından Toyoğlu Ali, Mehmet ve Süleyman vs. kimseler, “İstanbul'da tekrar ihtilal vaki” olup sefer bertaraf oldu” diye, toplanan katırlarında geri alıp, muhtemelen bu tutumlarına mani olmak isteyen kadıyi başka kazaya gönderip mahkemeyi kapatırlar. Mütesellimin durumu İstanbul'a arz ettiğini haber alınca onu

<sup>364</sup> **Kalebend:** 2, s. 205.

<sup>365</sup> **Balıkesir, Şer.Sic. Nu:** 722, s. 33.

<sup>366</sup> **Kalebend:** 3, s. 259.

<sup>367</sup> **Kalebend:** 3, s. 11.

<sup>368</sup> **Mühimme,** 136, s. 16.

tehdit edip, gönderilen mübaşiri İç-İl tarafına kaçmak zorunda bırakılmışlardır. Bu fitnenin bastırılmasına, suçluların cezalandırılmasına İç-İl Mutasarrıfı Mustafa Paşa Mayıs 1731 tarihli fermanla görevlendirilmiştir.<sup>369</sup>

Devlet tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ödenen miktarın piyasa fiyatlarının çok alatında olması çoğu zaman itirazlara yol açmaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi, çeşitli bahanelerle, direnmelere de rastlanmaktadır.

1730 yılından sonra, savaşlar sebebiyle Anadolu'da yaşanan idari boşluk, mütegallibe ve ayanlar hakkında ki şikayetlerin artmasına sebep olmuştur. Kastamonu Kazalarından Karıpaşarî âyâni Seyyid Abdurrahman<sup>370</sup> Edremit kazasında Serdar Ali oğlu Mustafa<sup>371</sup> Koçhisar ve Tosya kazalarında âyân ve askeri taifesi<sup>372</sup> Uluborlu kazasında Sikkeci oğulları Hacı Ahmet ve Hacı İbrahim<sup>373</sup> zulmen akçe toplamak görevlilere müdahale etmek gibi ortak suçlardan şikayet edilmişlerdir.

Gördüs sakinlerinden mütegallibe Sunullah beslediği altmış kadar eşkiyayla, kaza halkına zulm ve teaddiden başka Voyvoda Tuzcu-zâde Mehmed'i öldürmek ister. Şer ve şekavetinin nihayeti olmadığından kalebend olunması hakkında Temmuz 1735 tarihli ferman gönderilirse de Rumeli Kazaskerinin ilamıyla serbest bırakılır.<sup>374</sup> Ancak mütegallibelikten vaz geçmeyen Sunullah ve diğer mütegallibeden Kara Ahmet Ağa ve Oğlu Mehmet Hacı Ahmet, Hacı Yakup vs. kimseler şikayetçilerle mahkeme olup hukuklarını edaya razı olurlarsa da sonradan maiyetlerindeki böyükbaşılırlara bunların evlerini bastırıp kimisini katlı ve kimisinin eşyasını yağmalatırlar. Ayrıca kalabalık eşkıya guruplarıyla, Simav, Sındırğı, Gördük, Bigadiç, Kebsut ve Mihaliç kazaları taraflarında yolları kesip ahaliye soyarak bir çok kanunsuz davranışa ceraset edince, Ocak 1736 tarihinde Aydın Muhassili Hüseyin Paşa tediplerine görevlendirilir.<sup>375</sup>

Aladağ kazasında 40-50 senedir âyânlık peşinde koşan Mahmut, Hüseyin ve Üryan Süleyman ehl-i örf ile de ittifak yapıp halkı soymaktaydılar. Yaptıkları haksızlara

<sup>369</sup> Mühimme, 136, s. 59.

<sup>370</sup> Çankırı. Şer.Sic. Nu: 8, s. 112, 120.

<sup>371</sup> Mühimme, 138, s. 354, 355.

<sup>372</sup> Mühimme, 138, s. 352.

<sup>373</sup> Kalebend: 3, s. 58. Haziran 1735 tarihinde yakalanıp Magosa kalesine kapatılmaları emredilen Sikkecioğulları, Ahmet ve İbrahim Ekim 1740 tarihinde serbest bırakılırlar.

<sup>374</sup> Kalebend: 3, s. 90.

<sup>375</sup> Mühimme, 3, s. 90.

ve zulme son vermek için Magosa kalesine kapatılmalarına karar verilmiştir.<sup>376</sup> Yine 1738 yılı itibariyle onbeş seneden beri Akşehir ayanı olan Hacı Paşa oğlu Ahmet'te her salyane toplanırken kendisi için de onbeş kese akçe tahsil ettirip, kapısındaki eşkiyaya halkın mal, can ve ırzını yağmalattığından yakalanıp salimen İstanbul'a gönderilmesi, Aydın tarafından bulunan Rakka Valisi Ahmet Paşa'dan istenmiştir.<sup>377</sup> Bu hadisede olduğu gibi suçlanan kişilerin yargılanmak üzere İstanbul'a istenmesi mahallin de nüfuzu sebebiyle himaye görebileceğinden cezalandırılmaktan kurtulma ihtimalini ortadan kaldırırmak düşüncesi olabilir.

1735-1739 yılları arasında Batı Anadolu'da faaliyet gösteren Sarıbeyoğlu Mustafa zamanın en meşhur eşkiyasıydı. XVII. Yüzyıldaki Celâlîler gibi kalabalık maiyetiyle Mersin'den Balıkesir'e Aydın'dan Akşehir'e kadar geniş bir bölgeyi tehdit altında bulundurmuştur.<sup>378</sup>

Sarıbeyoğlu Mustafa'yı mütegallibe olarak değerlendirmemizin sebebi vesikada babası Sarı Beğ'den<sup>379</sup> "mütegallibe ve zi-kudret" diye söz edilmesidir. Sarı Bey etraftaki eşkiyaları da himayesine alıp onların soygun ve teaddilerinden istifade etmiştir. 1717 yılında Uşak'ta yedi sekiz senedir eşkiyalık yapan Hatipoğlu Veli ve kardeşi Deli İsmail ve Tatar Ahmet sıkışınca firar ederek Sarı Bey'e sığınmışlardır.<sup>380</sup>

Yüzyılın en şöhretli eşkiya reisi olan Mustafa eşkiyalık ve mütegallibellik için her türlü imkanı hazır bulmuştur. Babasının bölgede ki tanmış eşkiyalarla ünsiyeti, oğlu Mustafa'nın aradığı desteği kolaylıkla sağlanmasını mümkün kılmıştır.

Sarıbeyoğlu Mustafa'nın affedilmesini isteyenler arzlarında, mezkûrun eşkiyalığa Genç Ali adında birinin evini basıp kendisini öldürmek istemesi üzerine Genç Ali'yi öldürmek zorunda kalarak başladığını söyleyip,<sup>381</sup> kabul edilir bir gerekçe bulmaya çalışmışalar da gerçekte eşkiya hamisi ve şekavetiyle cezalandırılmasına karar verilen bir ailenin çocuğu olarak, zaten kanunsuz davranışların içinde olduğu kuvvetle muhtemeldir.

<sup>376</sup> **Kalebend:** 3, s. 212.

<sup>377</sup> **Mühimme**, 145, s. 414.

<sup>378</sup> Çagatay Uluçay, a.g.e, s. 88.

<sup>379</sup> Sarıbeyoğlu Mustafa'nın faaliyetleri hakkında ilk bilgileri ortaya koyan Çagatay Uluçay, Mustafa'nın babası Sarı Beğ'in zengin ve nüfuzlu birisi olduğunu söyleyerek O'nun hüvviyeti hakkında başka bir bilginin olmadığını kaydetmektedir.(A.g.e, s. 89.)

<sup>380</sup> **Mühimme**, 124, s. 69.

<sup>381</sup> Çagatay Uluçay, a.g.e, s. 89, **Mühimme**, 142, s. 151.

Saribeyoğlu'nun cezalandırılmasına dair tesbit edebildiğimiz ilk hüküm Temmuz 1734 tarihini taşımaktadır. Kapısında ki Kürdoğlu, Mayas (?) oğlu, Çolak Ahmet, Delibaş, Musacikoğlu, Yillioğlu ve Kara Mustafa adlı bölgükbaşları vs. eşkiya ile Ezine-i Lazkiye kazasında toplanan vergilere el koyar. Yolları tutup yolcuları soyup, kimisini katl ederler. Yakalanmak isteyen Lazkiye voyvodasının iki adamını öldürüp, sıkışınca Halep tarafına firar etmişlerdi.<sup>382</sup> Eşkiyayı tedibe görevlendirilen Aydın Muhassılı vekili ve bazı görevlilerin ihmali haber alınınca sert bir dille ikaz edilmiştir. Bir ara eşkiya sıkıştırılmış, Zeyneloğlu ele geçmişse de Saribeyoğlu kurtulmuştur.<sup>383</sup>

1735 yılında 200 kişiyi aşınan avanesiyle Kabaağac karyesinde Hayrettin oğulları'nın evine yerleştiğini haber alıp üzerine varan Denizli voyvodasının 9 adamını öldüren Saribeyoğlu'nun yakalanması işi, bu kez Teke ve Hamit Sancakları mutasarrıfı Süleyman Paşa'ya verilmiştir.<sup>384</sup>

Süleyman Paşa bizzat gitmeyip Bergama voyvodası ile Denizli voyvodasının kardeşi ve vekili İbrahimî kuşatıp iki adamını öldürerek, mal ve eşyasının yağmaladıktan sonra, Salıncak Köprü adlı mevkide Tokat kervanını soymuştur. Alaşehir tarafına giderek burada da üç bezirganı katl edip emval ve eşyalarını yağmalayıp, Gördes'e saldırdı. Şehri kuşatmış, fakat ahalinin ve Sunullah Ağa denilen kimsenin gayretleri sonunda, beş on nefer adamlarını öldürmüştür ise de şehire girememiştir.<sup>385</sup>

Saribeyoğlu'nun Aydın ve Saruhan Sancaklarında görülmesi üzerine Kasım 1735 tarihinde Aydın Muhassılı Hüseyin Paşa tedibine görevlendirildi.<sup>386</sup> Eşkiyanın görüldüğü yerde himaye edilmeyip ele verilmesini temin için ahalî ve aşıretler nezre bağlanıp ihmali görülenlerin cezalandırılacağı ayrı ayrı hükümetleri uyarılmıştır. Ocak 1736 tarihli bu fermanın birer sureti bölgede ki yetkililere de gönderilmiştir.<sup>387</sup> Alınan tedbirler karşısında barınamayacağın anlayan eşkiyalar, güneye inerek İçel tarafına gitmişlerdir.<sup>388</sup>

<sup>382</sup> **Mühimme**, 140, s. 106.

<sup>383</sup> **Mühimme**, 140, s. 154.

<sup>384</sup> **Mühimme**, 140, s. 373, 374. Bu ferman birer sureti aynı konuda görevlendirilen; Karesi Sancakı mutasarrıfı, Kütahya mütesellimi. Ezine-i Lazkiye kazası Kethüdayeri ve Denizli voyvodasına gönderilmiştir.

<sup>385</sup> **Mühimme**, 141, s. 14. Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 89.

<sup>386</sup> **Mühimme**, 140, s. 408.

<sup>387</sup> **Mühimme**, 142, s. 46.

<sup>388</sup> **Mühimme**, 141, s. 75. Çağatay Uluçay, a.g.e, s.89

Hüseyin Paşa eşkiyayı takipte ağır davranışınca, ikaz edilerek, Sarıbeyoğlu'nun ortadan kaldırılması şartıyla bir defa olmak üzere kabahati bağışlanmıştır.<sup>389</sup>

Sarıbeyoğlu bir miktar adımıyla, 1736 yılının ilk aylarında Denizli Ovasın'da Salıncak köprü başında kuşatılır. Yüzden fazla adamı ve bölükbaşları yakalanıp veya öldürülür. Kendisi bir kaç adımıyla kuşatmadan kurtularak, Kisut kazasında Hacı Hüseyinoğulları'nın kalesine sığınır. Peşinden gidildiğinde buradan ayrılp Sivas tarafına gittiği haber verilmiş,<sup>390</sup> gitmesi muhtemel yerlere hükümler gönderilmiştir.<sup>391</sup>

Eşkiyayı elinden kaçırınan Hüseyin Paşa bu kusuru sebebiyle görevden alınarak, yerine Aydin Menteşe ve Saruhan muhassili yapılan Polat Ahmet Paşa aynı zamanda eşkiyanın tedibinede görevlendirilmiştir.<sup>392</sup> Görev değişikliği üzerine yeniden bölgede ki yetkililerden Ahmet Paşa'ya yardımcı olmaları istenmiştir.<sup>393</sup>

Gönderilen ihbarlar ve Ahmet Paşa'nın araştırmaları sonunda Sarıbeyoğlu'nun İç-il sancağına bağlı Ermenek nahiyesinde saklandığı öğrenilince, Nisan 1736 tarihinde Sancak mutasarrıfı Mustafa Paşa'ya eşkiyayı yakalanması için ferman gönderilmiştir.<sup>394</sup>

Devlet, sık sık büyük eşkiya reislerini af ederek tehdidini ortadan kaldırıp gücünden istifade etmek yoluna baş vurmaktaydı. Hükümet Sarıbeyoğlu'nu bir türlü ortadan kaldırıramayınca, araçların af isteğini fırsat bilip aynı yolla kontrol etmek istedi. Rus-Avusturya harbine iştirak etmek şartıyla affedilmiştir. Sarıbeyoğlu orduya katılmak üzere mahiyetile Lapseki'ye kadar gitmiş fakat oradan bazı "evham ve hayalet" ile geri dönmüştür. Hükümet bu evhamlarının yersiz olduğunu bildirerek, sefere iştirak etmesi için, Kasım 1736 tarihli yeni bir ferman göndermiştir.<sup>395</sup>

<sup>389</sup> Mühimme, 142, s. 32.

<sup>390</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 53. 297, Edip Ali Baki, a.g.e., s. 86.87. Yetkililerin, aranan şahsin "... rençber kiyafetine girerek...." köylerde barınabileceği hakkında uyarılması, eşkiyaların zaman zaman bu yola başvurduklarını gösteriyor.

<sup>391</sup> Mühimme, 142, s. 68.

<sup>392</sup> Mühimme, 141, s. 75.

<sup>393</sup> Bahkesir Şer.Sic. Nu: 725, s. 13, Mühimme, 141, s. 71.

<sup>394</sup> Mühimme, 141, s. 85.

<sup>395</sup> Mühimme, 142, s. 151, Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 90.

Sarıbeyoğlu eşkiyalığı tercih ederek yeniden Batı Anadolu'yu soymaya başladı. Zengin bir ticaret merkezi olan İzmir, Sarıbeyoğlu'nun ilgisini çekmekte gecikmedi. Sarıbeyoğlu şehri yağma etmekle tehdit edince, savunmak için karar verilip 150. 000 kuruş veya dolar kıymetinde otuz kese para toplanmıştır. Yabancı konsolosluklar ve tüccarlar da savunma giderlerine yardımlarıyla katılmışlardır.<sup>396</sup> İzmir'de yaşanan bu korku, Sarıbeyoğlu'nun gücü ve bölgede oluşturduğu tehdidi göstermesi bakımından önemlidir.

1737 yılında Polat Ahmet Paşa ölünce, yerine eşkiya teftişine oğlu Çelik Mehmet Paşa görevlendirildi.<sup>397</sup> Paşanın maiyetiyle eşkiya üzerine yürüdüğü duyulunca Denizli'den ayrılan Sarıbeyoğlu, tedibine tayin olan Karaosmanoğlu Hacı Mustafa'ya saldırır. İki saat süren çarşımadan sonra 8 adamını kaybedince kaçarak Gördes'te Bölükbaşı Ramazan'ın kalesine sığınır. Kalenin kuşatılması hazırlıkların yapılrken buradan da ayrılarak gidip kendi kalesine kapanır. Sarıbeyoğlunu kendi kalesinde kuşatan Mehmet Paşa mağlup ve askeri perişan olmuştur.<sup>398</sup>

Mehmet Paşa'nın başarısız olduğu görülmüşce azledilerek yerine Ahmet Ağa 1738 yılında vezirlik rütbesiyle Aydın muhassili ve başbuğ yapılmıştır.<sup>399</sup>

Sarıbeyoğlunun bölükbaşlarından Katırcioğlu Ahmet, Mustafa ve Yusuf teslim olurlarsa da kendisi yakalanamamıştır. Dışarıda savaş gailesiyle uğraşan devlet, Sarıbeyoğlunun sebep olduğu fitnenin bastırılmasına çok önem vermektedir. Bu sebeple netice alamayan başbuğ Ahmet Paşa görevden alınıp Sakız adasına sürülp, yerine aynı yıl rikab-ı hümayun Kaimmakamı Ahmet Paşa tayin olunmuştur.<sup>400</sup> Ayrıca Ocak 1739 tarihi bir fermanla selefinin akibeti hatırlatılarak ihtimam göstermesi tenbih edilmiştir.<sup>401</sup>

Sarıbeyoğluna karşı yürütülen mücadelede halkın desteğini kazanmak ve görevlileri cesaretlendirmek için, defaaten fetva dahi yalanlanmıştır. Fetvada eşkiyanın

<sup>396</sup> Mühimme, 142, s. 151. Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 90

<sup>397</sup> Necmi Ülker, "Sarıbeyoğlu'nun İzmir'e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar" Tarih İnceleme Dergisi, IV. İzmir 1989, s.44.

<sup>398</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e., 90. Anadolu'daki birçok yetkililerden Mehmet Paşa'ya yardımcı olmaları istenmiştir. (Mühimme, 143, s.177-183,184-202, 203)

<sup>399</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 90.

<sup>400</sup> A.g.e, s. 90.

<sup>401</sup> Mühimme, 145, s. 305-306.

katlinin caiz olduğu gibi malınınında öldürenler tarafından alınabilecegi ifade edilmiştir.<sup>402</sup>

1738 Bahar aylarında Manisa taraflarında görülp Turgutlu kasabasını tehdit eden Sarıbeyoğlu<sup>403</sup> kaçmaması için etraftaki derbend ve geçitlerin tutulması görevi Kütahya mütesellimine verilmiştir.<sup>404</sup>

Bu tedbirler alınırken eşkiya teftişinde başarısıyla tanınan Rakka Valisi Ahmet Paşa'da Sarıbeyoğlu'nu ortadan kaldırılmaya görevlendirilirmiç, Canik Muhassili Üçüncü-zâde Ömer Paşa ile birlikte bir çok yetkili maiyetine tayin edilmiştir.<sup>405</sup>

Anadolu'da bir çok vilayete gönderilen umumi fermanlarda, eşkiyanın her kimin vilayetine gelirse, ittifakla ortadan kaldırılması, sürücü tayin olan Halit Paşa'ya yardımcı olması söyleniken, kim eşkiyayı öldürür ise “.... ona rütbesinin fevkinde mansip verileceği....” taahhüt edilmiştir.<sup>406</sup>

Sarıbeyoğlu Alaşehir'i kuşattıktan sonra sıkışınca Denizli'de Honas kalesine kapanır. Muhasaraya karşı bütün tedbirleri almış olduğundan, uzun süre dayanır. Su ve erzak depoları imha edilince<sup>407</sup> kuşatmayı yararak Bolvadin, Tavas tarafına gider.<sup>408</sup> Fakat Ahmet Paşa'nın kethüdası peşini bırakmıyarak, Aydın Yenişehri yakınılarında yetişince, iki kuvvut arasında 25 Mayıs 1739 tarihinde kanlı bir çarışma olur. Sarıbeyoğlu yaralandığı halde tekrar kaçmayı başardı ise de, Sarayköyü karşısında ki dağda gerçekleşen ikinci çarpışmada öldürülmüştür. Kesilen başı Alaşehir'de bulunan Ahmet Paşa'ya teslim edilmiştir.<sup>409</sup> Sarıbeyoğlu'nun kesik başı İstanbul'a gönderilmiş. ibret olsun diye 15 Haziran 1739 günü bab-ı hümayunun önünde bir kaç gün süreyle teşhir edilmiştir.<sup>410</sup> Ölüm haberi Batı Anadolu'nun her tarafına gönderildiğinde sevinçle karşılanmış, mübaşirlere hediyeler verilmiştir.<sup>411</sup> Sarıbeyoğlu Mustafa öldürülülmüş

<sup>402</sup> **Mühimme**, 145, s. 1. Ayrıca "... mezburlar ile kıtale me'mur olan müsliminden mezburları katledenler gaziler olup, katli olunanlar şehit..." olacağı ifade edilerek, yürütülen mücadelenin dinen müşruiyyeti vurgulanmak istenmiştir. (Ekim 1738)

<sup>403</sup> Necmi Ülker a.g.m. s. 45.

<sup>404</sup> **Mühimme**, 145, s. 293, 194.

<sup>405</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 90, 91

<sup>406</sup> **Konya Şer.Sic**. Nu: 54, s. 346, **Mühimme**, 140, s. 380.

<sup>407</sup> Çağatay Uluçay a.g.e, s. 91.

<sup>408</sup> **Diyarbakır Şer.Sic**. Nu: 360, s. 12, 13.

<sup>409</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 91.

<sup>410</sup> **Tarih-i Subhi ve Sami ve Şakir**, Vr. 148.

<sup>411</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 91

ancak, bölükbaşları ve yüzlerce eşkiyası Anadolu'ya dağıldığından, bunların sebep olacağı gaile bir süre daha devam etmiştir.

Kimi fırsatçılar miri için ahz olunan, Saribeyoğlu ve refiklerine ait malları yağmalarken<sup>412</sup> kimileride sahipsiz kalan eşkiyaların kimilerini kapısına alıp mütegallibeliğe heveslenir. Mesela Simav kazasında Kefeli Bekir Ağa “calib-î mal sevdasıyla” Saribeyoğlu’nun bülükbaşlarının avenelerinden olan 20-30 nefer eşkiyayı yanına alıp, 1740 yılında halka zulüm etmeye başlamıştır.<sup>413</sup>

Eşkiyanın bir kısmı da İç-il tarafına giderek burada eşkiyalık yapmaya devam edince, şikayetler üzerine Eylül 1740 tarihinde İç-il Sancağı mutasarrıfına hüküm gönderilerek müfettiş Paşa’ya yardımcı olması bildirilmiştir.<sup>414</sup>

Yine Saribeyoğlu’nun adalarından Veli Osman memleketi Terkimiş kazasında kendi halinde durmayarak başına topladığı 70-80 suvari ve piyade eşkiyasıyla etrafi soymaya devam eder.<sup>415</sup> Saribeyoğlu’nun bülükbaşlarından Tavash Süleyman’da beş-altı yüz adamlıyla Manisa çevresinde gezip şikayetlere bais olunca şerrinden kurtulmak için Mayıs 1749 tarihinde ikinci bir fermanla af edildiği yazılmıştır.<sup>416</sup>

Ayrıca eşkiya perakendelerini teftişe adamlar tayin olunurken, ahalide gördükleri yerde eşkiyayı ele verip himaye etmeyeceklerine dair nezre bağlanmışlardır.<sup>417</sup>

Devlet uzun süren savaşlar sebebiyle mütegallibelerle ugraşmadığından, bu gelişme ayanlığın teşekkürünü hızlandırmıştır. Ayanlığı da elde eden bu kimselerin zulmünen nihayeti yoktu. Karabiga kazasında mütegallibeden Seyyid Hüseyin ayanlığı da ele geçirip zulmü artırınca Şubat 1740 tarihinde yakalanıp kaleye kapatılması yoluna gidilmiştir.<sup>418</sup> Aynı şekilde, İlyasoğlu 1740 yılı itibariyle 25 senedir, tegallüp yoluyla Suğla’daki hakimiyet kurup ahaliyi soymaktadır.<sup>419</sup>

<sup>412</sup> **Kalebend:** 6, s. 16.

<sup>413</sup> **Kalebend:** 4, s. 183.

<sup>414</sup> **Mühimme,** 147, s. 268.

<sup>415</sup> **Mühimme,** 152, s. 146. (Mart 1746).

<sup>416</sup> **Mühimme,** 154, s. 166.

<sup>417</sup> **Çağatay Uluçay, a.g.e,** s. 187-191.

<sup>418</sup> **Kalebend,** 4, s. 167.

<sup>419</sup> **Yücel Özkaya, a.g.e,** s. 121,122. İlyasoğlu servet ve nüfuzunu metesellimlik yaptığı dönemde elde etmiştir.

Mütegallibe ve âyânların servetlerini artırmak için en çok baş vurdukları yol, çeşitli bahanelerle vergi tevzi edip, toplamaktı. Karaman Eyaletinde Larende kazası ahalisi âyânlarının senede bir kaç kez “mesarî-vilayet” nâmıyla haksızca ve zorla vergi toplattığından şikayet etmişlerdir.<sup>420</sup>

Akşehir sakinlerinden mütegallibeden Hacı Paşaoğlu Ahmet, beslediği eşkıyalıyla halkın sindirip, bir bahane ile emlak ve eşyalarına el koymaktadır. Ayrıca, vergi toplanmasına da müdahale edip kendi adına “vâfir akçe” tevzi ve zorla tahsil ettirince bu davranışları sebebiyle şikayet edilir. Hacı Paşa oğlu Ahmet İstanbul’da iken Akşehir kadısı, yakalanıp davalılarıyla mahkeme olması için, mübaşirle birlikte gönderilmesi hakkında ilâm gönderince, hakkında ferman sadır olduğunu öğrenen mezbûr firar eder. Temmuz 1740 tarihli hükmüle, davalıyla yüzleşmek üzere ele geçmezse, bir kayyum tayin olunarak, Hacı Paşa oğlu İbrahim'in bütün mallarına el koyup, mağdurlara iade edildikten sonra kalanın bir yerde muhafaza olunması bildirilmiştir.<sup>421</sup>

Önemli mütegallibe ailelerden birisi de Ankara'da Murtazabad kazasında oturan Muslu Paşazâdelerdi. Bu aileden Mehmet Emin 1723 yılında üç-dörtüz adımıyla halka zulmettiğinden, şikayet edildiğinde, “emr-i âli”ye itaat edeceğine dair ilâm göndertmiş, ancak kanunsuz hareketlerine devam etmiştir.<sup>422</sup> Aynı aileden Muslu Paşa oğlu Salih'de eşkıya barındırıp, halka zulmedince yakalanıp, davalılarıyla mahkeme edilmesi için Mart 1742 tarihli ferman gönderilmiştir.<sup>423</sup> İtaat etmeyip, zulm ve teaddiye devam edince, “idam ve izalesi lazımlı geldiğinden” ortadan kaldırılması için Bozok Mütesellimi Çaparoğlu (Çaparoğlu) Ahmet Ağa görevlendirilip,<sup>424</sup> mallarına el konulması emredilmiştir.<sup>425</sup> 1745 yılında Muslu Paşa-zâde Salih Bey yakalanarak idam olunmuştur.<sup>426</sup> Muslu Paşa-zadeler XVII. Yüzyılın ikinci yarısında Murtazabad ayanlığını ele geçireceklerdir.

<sup>420</sup> Mühimme, 147, s. 158.

<sup>421</sup> Mühimme, 147, s. 157.158.

<sup>422</sup> Yücel Özkaya, a.g.e, s. 64.

<sup>423</sup> Mühimme, 148, s. 203.

<sup>424</sup> Mühimme, 151, s. 143. Mezburun şirarını önlemek için hakkında ki bu hükmün, saklı tutulması bu önemli görevi yerine getirirse bu hizmetinin zayı olmayacağı Ahmet Ağa'ya hususen bildirilir. Muhtemelen bu hizmet karşılığı 1745 yılında Ahmet Ağa'ya Kapıcıbaşılık payesi verilmiştir. (İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Çapan Oğulları” Belleten, Cilt. XXXVIII, No: 150, Nisan 1974, s. 216)

<sup>425</sup> Yücel Özkaya, a.g.e, s. 104.

<sup>426</sup> A.g.e, s. 252.

Niğde Sancığına bağlı Develi kazasında “zulm ile maruf” Develioğulları Seyyid Süleyman Çakır ve Elhac Mustafa kendi hallerinde olmayıp civar köylerin halkına zulmettiklerinden, vaki olan şikayet üzerine gönderilen mübaşire karşı gelip “emr-i şerife” itaat etmezler, Bu kez canlarından endişe duyan şikayetçiler İstanbul'a giderek tekrar, mezburların cezalandırılmalarını talep ederek, aksi takdirde memleketlerine dönemeyeceklerini söylerler. Eylül 1744 tarihinde tekrar mubaşir tayin olunarak suçlanan şahısların yakalanıp “ihkâk-ı hâk” olunması için İstanbul'a götürülmeleri istenmiştir.<sup>427</sup>

Mütegallibenin mali güçlerine dayanarak himaye edildikleri, hatta yakalasalar bile kurtulabildiklerine dair bir örnek Ilgin kazasında yaşanmıştır. Ayan ve mütegallibeden fazlı nam kimse halka zulmetmekten, maada, kanunsuz olarak, 40.000 kuruş salyaneyi zorla toplatır. Yakalanıp Beğşehir'de kaleye nefy olmuşken “kuvvet-î maliyesi” sayesinde serbest bırakılır. Ilgin'a döndüğünde yine kendi halinde durmayınca Şubat 1747 tarihinde tekrar yakalanıp Konya kalesine kalebend olunması hakkında ferman gönderilmiş, yakalanıp kalebend olunmuşsa da sene sonunda, kendi halinde durup memleket umuruna karışmamak şartıyla yine serbest bırakılmıştır.<sup>428</sup>

Kemah kazası sakinlerinden ve mütegallibeden Sağıroğlu Hasan, başına topladığı bazı Ekrat eşkiyası ve kendisiyle birlikte hareket eden bir kaç köyün halkıyla, Kemah kalesini muhasara edip, üç gün süreyle muharebe ederek kaleye girmek istese de buna muvaffak olamamıştır. Erzurum kadısı ve Kemah naibinin ilâmına göre bununla da kalmayıp, yolları kestirip ahaliyi dahi soymuşlardır. Nisan 1747 tarihli hükmüle Erzurum Valisi İbrahim Paşa bu fitneyi bastırıp suçluları cezalandırmaya me'mur edilmiştir<sup>429</sup>.

Afyon'da âyânlar vazife ile şehirden uzaklaşınca Sucuoğlu Ali müftü ve bazı esnaf tarafından âyân seçilir. O'da kendi adamlarını mütesellim ve serdar nasb ettirince, bunlara dayanarak, halka zulüm etmeye başlar<sup>430</sup>

<sup>427</sup> Mühimme, 150, s. 377.

<sup>428</sup> Kalebend, 9, s. 208.

<sup>429</sup> Mühimme, 153, s. 23.

<sup>430</sup> Edip Ali Baki, a.g.e, s. 89-91.

Diyarbakır âyânından Serdengeçti Ağa'sı Çalık İsmail şehrîn işlerine karışınca, Şubat 1749 tarihinde cezalandırılması istenir. Hapsedilen mezbûr Ekim 1749 tarihinde af edilerek serbest bırakılması bildirilmiştir.<sup>431</sup>

1749 yılında Sığla sancağına tabi Çine ve Karpuzlu kazalırında âyân olma mücadelesi vermekte olan Veli Efendi Hacı Mustafa, Bozdoğan kazasını da zabit edip, 150 kadar eşkiyayı buraya yerleştirerek, halkı masraflarını karşılamak zorunda bırakılmıştır. Vergilerin toplanmasına mani olup türlü şekavete adı karışınca cezalandırılmasına Aydın Muhassisli Ragıp Paşa görevlendirilmiştir.<sup>432</sup>

Ragıp Paşa'nın aynı sene tedibine görevlendirildiği bir diğer mütegallibede Aydın Yenişehirî âyânı Abdülkerim'dir. Ragıp Paşa yakalamak istediği itaat etmeyerek kuvvetine güvenip, kendi kalesine kapanarak mukavemet ederse de, kale tahrip edilerek bir çok adamı öldürmüştür. Abdulkerim bir fırsatını bularak Çal kazasına kaçınca, burada yakalanması Anadolu Valisi Çelik Mehmet Paşa emredilir.<sup>433</sup> Yakalanıp “emr-i şerif” hükmünce öldürülünce geriye büyük bir serveti kalır. Emlak ve nakitin eksiksiz olarak, ahz ve tahrir olunması için Ekim 1749 tarihinde, Ragıp Paşa'ya tekrar yazılır. Abdulkerim yakalandığında üzerinde hiç nakit çıkmaz. Ancak yanındaki bir gulum, yedi keselik altınla kaçarak Karesi Sancağında Edremit kazasında oturan Koca Mehmet oğlunun yanına gitmiştir. Firari gulum burada idam edilip, yanındaki altınlara el konulmuştur. Bu altınların ahz ve hazine için kaydolunması Karesi Sancağı mutasarrafina ve Edremit naibine bildirilmiştir.<sup>434</sup>

Önemli ticaret yollarından Bursa-Balıkesir yolu güzergahında ki kazaların âyân ve serdarları “...hadden fazla ulufesiz ve tayinatsız etbâ namında başbuğsuz eşkiyayı toplayarak”, bunların onu veya otuz kırkı birleşerek, Bursa ve Mihaliç çevresinde tüccar ve yolcuları soydukları, üzerlerine gidildiğinde kaçarak her biri bir ağa'nın yanına sıındıkları ilâm olunmuştur. Bu eşkiyanın hamilerinden istediği vermediklerinden cezalandırılmaları da mümkün olmamamıştır. Bu şekavet sebebiyle yolların emniyeti kalmayıp, ticarete mani olduklarından, eşkiyanın yakalanıp

<sup>431</sup> Mühimme, 15, s.17.

<sup>432</sup> Mühimme, 154, s. 64.

<sup>433</sup> Mühimme, 154, s. 170(Ağustos 1749)

<sup>434</sup> Mühimme, 154, s.190, 191. Ayan Abdülkerimin satılması istenen, çiftlik ve değirmen gibi emlaklı dışında, yekunu 60.707.5 kuruş olduğu tahrir edilmiştir. Bu paranın 46.148 kuruşu Nazilli, Yenişehir-i Aydın ve Kuyucak kazası ahalisinin zimmetinde borç olarak bulunmaktadır. Ahalinin ricası üzerine,

cezalandırılmaları bildirilir. Eşkıya hamileri, bu tutumlarını devam ettirirlerse, azl edilmekle kalınmayıp, tedip olunacakları hususunda tehdit edilirler.<sup>435</sup>

Anadolu'da mütgallibe ve âyânların zulüm ve eşkiyalıkları, XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında, âyânlık mücadeleisinin artması ve kurumlaşmasına bağlı olarak daha da yaygınlaşmıştır.

### III. AŞİRETLERİN EŞKIYALIKLARI

Osmanlı toplumunu meydana getiren en önemli unsurlardan birisi, aşiretler veya konar-göçer tabir olunan halktır.<sup>436</sup> Aşiretlerin yaylak-kışlak arasında gidip gelmeleri, temel iktisadi faaliyetleri olan hayvancılığın bir zarureti olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ziraat faaliyetinden tamamen kopuk da degillerdi. Özellikle kışlak sahalarında sınırlı da olsa ziraatla uğraşmaktaydılar.<sup>437</sup> Aşiretler, yerleşik nüfusun hayvan ürünlerine dayanan bir çok ihtiyacını karşılarken, çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını üretme esasına dayanan kapalı bir iktisadi yapı arzetmekteydirler.<sup>438</sup>

İl yahut ulus adı altında teşkilatlanan konar-göçer halk, kendi içinde, boy (aşiret), oymak (cemaât) ve oba (mahalle) bölgümlerine ayrılmıştır. Boy ve Oymakların başından sorumlu tutulmaktadır. Aşiretlerin ve oymakların idaresinden, boy beyi tarafından görevlendirilen kethüdâ ve vergileri toplayan voyvodalar da sorumludur. Ayrıca aşiretlerin söz sahibi ve ihtarları da yönetimde etkiliyidiler.<sup>439</sup>

Aşiretler vergi vermekle mükellef raiyyet sınıfından olup; bennak, mücerret, otlak resmi, resm-i çift, resm-i dönüm, arus (gerdek) resmi, yâve akçesi, bad-ı heva<sup>440</sup> gibi vergiler ödemektedirler.

Aşiretler devletin kudretini muhafaza ettiyi asırlarda; madenlerin muhafazası, kömür ihtiyacının karşılanması, elde edilen madenin nakli hatta zaman zaman üretiminde çalışmak ordunun ağırlıklarını nakletmek ve iç güvenliyin

asıl ve faizden oluşan bu miktarın 16.148 kuruşunun, merhameten bağışlandığı bildirilerek, kalanının taksitle alınması istenir.

<sup>435</sup> Kamil Kepeci, a.g.e., s. 85.86.

<sup>436</sup> Cengiz Orhunlu, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İslâmi*. İstanbul, 1987, s. 12.

<sup>437</sup> Yusuf Halaçoğlu, *XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İslâm Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi*, Ankara 1988, s. 14.

<sup>438</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 13.14; Mehmet Eröz, *Yörükler*. İstanbul 1991, s. 198.199.

<sup>439</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 14.15. Gonderilen bir çok hükümdede yetkililer yanında aşiretlerin ihtarlarına da hitab edilmektedir. (Antep Şer.Sic. Nu: 58, s. 42; Mühimme, 138, s. 39.vs)

<sup>440</sup> Konar-göçer reâyânın vergi yükünün ayırtusu için bk; Neşet Çağatay "Osmanlı İmparatorluğunda reâyâdan alınan vergi ve rüsumlar" DTCFD, V. (Ankara 1947), s. 483-511.

sağlanmasında yardımcı kuvvet olarak kullandılar. İkinci Viyana kuşatmasını izleyen Avusturya savaşlarının uzaması ve bir çok cephede yeni kuvvetlere ihtiyaç duyulması hükümeti aşiretlerden istifade etmeye yöneltti.<sup>441</sup>

Asker ihtiyacı ve aşiretlerin eşkiyalık sebepleri bahsinde ayrıntısıyla incelediğimiz sebeplerin zorlamasıyla, aşiretleri iskâna karar veren devlet, bu siyasetinden netice alıncaya kadar, aşiretlerin eşkiyalıklarının dahada yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Incelediğimiz dönemde tespit ettiğimiz hadiseler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

İskan olundukları yeri terk eden aşiretler de büyük kargaşa yol açmaktadır. Konar göçer Danişmendlü Türkmeni cemaatlerinden, Selmanlu Kebir ve Sagır, Kaşıkçı, Gölegir, Civanşır, Sermayelü, Karalu, Harbendelü cemaatleri iskân olundukları Kiçi Borlu, Geyikler, Sandıklı, Çolebad, vs., Kazalarda kırk iki köye yerleştirilmişler, ancak, bir miktarı ikamet etmeyip firar ederek, dilekleri mahal ve yaylakta gezerek reayaya zulm ve zarar verdiklerinden, iskân sahalarında oturup kendi yaylakları dışında hayvan otlatmamaları istenmiştir. (Eylül 1701)<sup>442</sup>

Maraş Beğlerbeği Rışvanoğlu Halil ve Adana Beğlerbeği Mustafa'ya Aralık 1701 tarihinde gönderilen hükmde, yörükân taifesinden Karahacılı cemaatinin iskân yerini terk ederek, Yahyalı bölgesini yaylak olarak kullandıklarından söz edilerek, Kethüdaları İbrahim vs. kimseler türlü şekavete sebep olduklarından, yakalanıp cezalandırılmaları cemaatin de iskân mahalli İç-il Sancağına götürülmesi istenmektedir.<sup>443</sup>

Adana, Kayseri, Niğde üçgeni öteden beri aşiretlerin en önemli yaylaklarındandır. Yaylaya geldiklerinde yerli ahaliye türlü zarar ve tecavüzleri sebebiyle çok sayıda şikayet ve takibe maruz kalmışlardır. Rakka'ya iskâni ferman olan ancak ele girmeyip itaat etmeyen, Lek Kürdü, Velili ve Kırıntılı cemaatlerinden Zakiroğlu Hasan, Mehmed, Uşak, Selim, Hamdi vs. dört yüz kadar şaki, Develi ovasında konup iki üç sene burada oturup, yirmi otuz athları Niğde, Bor, Ürgüp vs. kazalarda

<sup>441</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 26-28.

<sup>442</sup> Ahmet Refik, *Anadolu'da Türk Aşiretleri*, İstanbul 1989, s. 124-127; buna rağmen, iskâna razı olmayan bu aşiretlerin bazlarının, direnmeleri ve şekavetleri sebebiyle Rakka'ya iskâni dair hüküm gönderilmiştir. Sene, 1719, s. 164.

<sup>443</sup> Mühimme, 112, s. 101. Ahali şikayetinde buraların kendi yaylaları olduğunu zikr olunan cemaatin ziraatlarına mani olup "at, katur ve akçelerini ahz" ettikleri bunun önlenmesi istenmektedir.

gurup gurup gezip, harman zamanı ahalinin mallarını gasb, yağma ve "kutta-i tarik ve katlı-i nüfus adetleri olmakla, fesat ve şekavetlerinden bir karyeden bir karyeye varılmak mümkün olmayıp", şer ve fesatlarından kurtarılması arz olunmuştur. Gönderilen fermanda, Maraş Beğlerbeği Rışvanoğlu Halil Paşa'dan civardaki görevlilerle ittifakla hareket edip, eşkiyayı ve ailelerini yakalayıp, Ayas iskelesinde gemilere doldurup Kıbrıs adasına iskân ve "cezire bend" olunmaları istenmektedir. (Aralık 1701.)<sup>444</sup>

Aşiretler bulundukları mahallerde, kendi eşkiyalıkları yanında, sair eşkiya gruplarıyla birlikte hareket etmeleri ve onları himaye etmeleri de sıkça görülen bir durumdur. Meselâ, Koçhisar ve Karaman etrafında yaşayan Şerefli cemaati Türkmeninden, Haydar Fakiye oğlu Hasan ve kardeşi Muhammed, Hüseyin ve Küçük Şerefli cemaatinden Cebeci İsmail ve oğlu Halil vs., kişiler "kat'-ı tarik" etmektedirler. Ayrıca kutta-i tarik eşkiyasını da himaye ederek, Koçhisar Kazası köylerinden Çıkinoğlu(!) ve Boğazköy vs. yerlerde zulümlerinin nihayeti olmadığı, bildirilince Aksaray Mutasarrıfı Ebubekir eşkiyayı kendilerinden talep ettiğinde, Mutasarrıfları Yusuf sahip çıkıp vermez. Tekrar mübaşır marifetiyle mahkemeye davet olunduklarında da itaat etmezler. Bu mesele mahallinde halledilemeyeince, Nisan 1702 tarihli hükmle, Aydın ve Saruhan Sancakları muhassılı olup "Anadolu ve havalisinde eşkiya define me'mur olan" Nasuh Paşa görevlendirilir.<sup>445</sup> Nasuh Paşa'ya teftiş esnasında verilen diğer bir vazife de, Yeni-il Türkmeninden Ca'ber, Ba'albekli, Çakallı ve bazı Türkmen cemaatlerinin yurtlarını terk ederek<sup>446</sup>, Sandıklı, Uşak, Eşme vs. mahallerde, reaya'yı rencide edip, "adetî müstemirreleri" olan şekavetlerinin önlenip, kadim yurtlarına gönderilmesidir.<sup>447</sup>

Antep'te Kilis hassına tabi Okçuizzettinli aşireti bölgede uzun süren karışıklıklara bais olan aşiretlerden bir diğeridir. Hakkındaki şikayetler üzerine tedibine görevlendirilen Kilis Voyvodası Ahmed'in evini, yedi sekiz yüz eşkiya ile ittifakla basıp voyvodayı kat ederler. Eşyasını yağma ettikten sonra, Kilis Serdarının eviyle, babasının ve kardeşlerinin evlerini de yağmalarlar. Bu büyük fitne ve karışıklık üzerine, Antep Sancakbeğinden eşkiyanın ahz ve şiddetle tediplerinden sonra, kalanlarının Rakkâ'ya

<sup>444</sup> Mühimme, 112, s. 92. Aynı konuda Kıbrıs Valisine de hükmün gönderilmiştir. Aynı defter, s. 94.

<sup>445</sup> Mühimme, 112, s. 193.

<sup>446</sup> Yeni-il Türkmenleri Üsküdar'daki Atik Valide Sultan evkafının reâyâsı olup, Sivas güneyinde bugünkü Kangal Kazasının bulunduğu bölgede yaşamaktaydılar. (Bk. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.25, (Bk., Cengiz Orhonlu, İskân Teşebbüsü, s. 16)

<sup>447</sup> Ahmet, Refik, a.g.e., s. 129.

iskânları istenir. (Temmuz 1704)<sup>448</sup> Yine, Okçuizzettinli, Tecirli, Bahadırlı ve tabîî bazı eşkiyaların Antep Sancağına bağlı Burç Nahiyesi köylerine konup türlü zulm ve teaddi üzere oldukları ilam olunmakla engellenmesi için (31 Ekim 1704) tarihli ayrı bir ferman gönderilir.<sup>449</sup>

İskânlarına rağmen zabt edilemeyen Beydili cemaati, İskân mahalli olan Rakkâ'da, Yeni-il haslarına tâbi Musacalı vs. cemaatlara yönelik taciz ve eşkiyahıkları devam eder. Rakka'dan ihraçları için arzuhal gönderilirse de kabul edilmeyerek eşkiyanın cezalandırılması, kalanların nezr'e bağlanarak Rakka'da iskânı, 1704 yılında tekrar emr edilir.<sup>450</sup>

Alaiyye ahalisi mektup gönderip, "bundan akdem liva-î mezbura, müstevli olan yörük taifesinin vatan-ı asliyeleri olan İç-il Sancağına iskân olunması için" Nasuh Paşa tayin olunur. Paşa bölgeye gelince mezbur aşiretler firar ederek bölgeyi terk eder. Ahalî rahatlarsa da, Paşa'nın avdeti üzerine tekrar zuhur ve şekavete devam ederler. Bu defa Alaiyye Mutasarrîfi Hasan, mevcut olan asker, ayan, il-erleriyle ittifakla hareket edip, cezalarını, tatbikten sonra "vatan-ı aslilerine" iskânı emredilir. (Ekim 1706)<sup>451</sup>. Eşkiyanın tedibi esnasında Nasuh Paşa, "yörükân taifesinin rüesasından" El-hac Abdioğlu İbrahim, El-hac Mahmud, Togayioğlu Mustafa nam eşkiyayı ahz ve Antalya kaleşinde kalebend etmek ister. Üzerlerine vardığında mezkurlar, "vâfir tüfenkendaz ile meterise girip kurşun atıp muharebeye tesaddi" ve tutunamayarak firar ederler. Düşenbe Kazasında Senirlioğlu Ali, Elhac Hamzaoğlu Ahmed nam şakilleri, yanlarına alıp başlarına otuzar kırkar Sekban cem ve eşkiyalığı devam ederler.<sup>452</sup>

İfraz-ı Zülkadriye Türkmenleri ziraatla uğraşmak ve vergilerini verip "ol havaliyi kutta-i tariyk eşkiyasından hifz u hiraset eylemek üzere" Kınık ve Berendi arasına iskân olmuşken, on seneden beri türlü şekavete cesaret edip, taahhûdlerinde durmadıklarından başka, lekvanik aşiretiyle işbirliği yaparak, Kurtkulağında hakimleri olan İsmail Paşa'nın üzerine hücum ve mallarını zabt ederler. Bu hareketleri türlü şikayetlere konu olur. Karaman Valisi vezir Hasan Paşa kapı halkıyla, eşkiyayı ahz, mal-ı miriyi tahsil ve iskân mahallerinde kendi hallerinde olmalarını temine

<sup>448</sup> G. Antep Şer.Sic. Nu: 54, s. 9.

<sup>449</sup> G. Antep Şer.Sic. Nu: 54, s. 33.

<sup>450</sup> Halaçoğlu a.g.e., s.49

<sup>451</sup> Mühimme, 115, s. 139.

<sup>452</sup> Mühimme, 115, s. 122.

görevlendirilir. Kasım 1706. Paşa'nın emrine bölgedeki bütün görevliler tayin olunur. Mezcur cemaatlere içlerindeki eşkiyayı teslim ve kendi hallerinde olmaları halinde affedilecekti aksi halde cezalandırılacakları bildirilir.<sup>453</sup> Vali Hasan Paşa, Ocak 1707 tarihli mektubunda, mezcur cemaatlerin üzerine vardığında firarlarını önlemek için, Sis ve Payas ahalisi de "yolları sed ve bend" etmeleri için tenbih olunarak tedbir alınır. Bu tedbir sayesinde firarilerden onbir kişi ele geçirilir. Payas kalesine haps edilirse de, kale dizdarı "mezburların hamisi olduğundan" kaleden kaçmalarını sağlar.<sup>454</sup> Bu tür himayeler yürütülenihadetin başarısızlığının en önemli sebebinin teşkil etmektedir. Bu davranıştı eşkiyayı tahrik ettiğinden dizdar Hüseyin'in ahz ve kalebend olunmasına ferman gönderilmiş, yakalanıp kalebend olunmuşsa da, üçbüçuk ay sonra serbest bırakılması istenmiştir. (Mayıs 1707).<sup>455</sup>

Yakalanması ve tedibi ferman olan, Ekrad ve Türkmen taifesinden Badilli, Cihanbeyli, Milli, Avşar Türkmeni vs. aşiret ve kabile İran sınırı batısında oturup, türlü şekavet üzere olup ahaliyi perişan, köyleri harap ettikleri Kars Beğlerbeğinin mektubıyla bildirilir. Kendisi bunların ahz ve iskân yerlerine nakline görevlendirilir.<sup>456</sup> Aralık 1706 tarihli bu hükümden anlıyoruz ki alınan tedbirlerin şiddeti ve baskısıyla Anadolu İçlerinde barınamayan aşiretler İran sınırı boyuna firar ve tekrar sıkışmaları halinde İran topraklarına kaçmayı düşünmektedirler.

Karaman Valisi Hasan Paşa İfraz-ı Zülkadriye cemaatleri üzerine memuriyeti hakkında gönderdiği mektupta, Çukurova'da Sakin Tacirli cemaatinin eşkiya reislerinden on kişinin cezaları uygulanıp, yetmişbeş kişi dahi kalebend olunduğu, mahallî mezburda mevcut olan on üç mahalle ve on cemaat itaat edip, kalanları etrafı firar ve perişan olduğu, dağlık bölgelere sığındıkları ovadan süvari, dağdan piyadeler ile takip edildiği ifade edilmektedir. Ancak tahsili ferman olan mal-ı miri ve nezir akçelerinin ancak ovada olanlardan tahsili mümkün olmuştur. Kalanlarının da defter olunduğu üzere tekâliflerinin tahsili ve mübaşirle asitaneye ırsalinden sonra, mezbur cemaatlerin elindeki tüfek vs. silahları defter ve Konya kalesine nakl ve iskâna

<sup>453</sup> Mühimme, 115, s. 165. Birer sureti Maraş'ta sakın Kozanoğluna (Mühimme, 115, s. 171), (Ahmed Refik, a.g.e. s. 134, 135). Çobanoğluna. Abdulkerim Gögmen ve Bayezid oğluna gönderilmiştir. Malatya Mutasarrıfı Rışvanoğlu Halil'de aynı hususa memur olunur. (Mühimme, 115, s. 180).

<sup>454</sup> Mühimme, 115, s. 203.

<sup>455</sup> Mühimme, 115, s. 203. Serbest bırakılması hükmü belgeye not olarak ilave olunmuştur.

<sup>456</sup> Mühimme, 115, s. 181.

razi olanlardan yarar kefiller alınması yeniden istenir. (Şubat 1707)<sup>457</sup> Hasan Paşa'nın bu gayretleri sonunda 1303 hane Ayas, Berendi ve Kınık'a yerleştirilmiş ise de, bir müddet sonra tekrar dağılarak şekavete başlayacaklardır.<sup>458</sup>

İskanına karar verilen aşiretlerden iskân sahalarına gitmeleri için tedbir olarak rehinler alınmış değişik kalelerde haps olunmuşken bazılarının sened karşılığı bırakıldığı ancak senetsiz bırakılan var ise, ibret için mezkur kale dizdarlarının ahz ve hapsi için ferman gönderilmiştir(1706).<sup>459</sup>

Karaman Valisi Hasan Paşa tarafından Tacirlü cemaatine yönelik şiddetli tedip ve iskân hareketi cemaatin bazı unsurlarının dağılıp firar etmelerine sebep olmuştur. Firarilerden bir grup civardaki Türkmen eşkiyayıyla da birleşerek Maraş'a tabi Bulanıklı adlı köyü basıp, beş nefer kimseyi katl, hayvan ve eşyalarını yağmalarlar. Bu tür davranışları "adet-i müstemirreleri" olduğundan tayin olunan mübaşirle ittifak üzere hareket edip, eşkiyanın cezalarının tertibinden sonra "bir ferdi kalmamak üzere kaldırılmış" Rakkâ'ya iskân olunması için hüküm gönderilir. (Ocak 1708)<sup>460</sup> Bu hükmeye rağmen Tacirli cemaatinin ele girmesi ve iskânı mümkün olmayıp eşkiyalıkları devam etmiştir.<sup>461</sup>

Milli aşireti şekavetleri ve yaylak sahalarında ahaliye zararları hakkında yoğun şikayetler üzerine "ziraatla meşgul ve tekâriflerini vermek" şartıyla 1705 yılında Mardin'e Diyarbakır Valisi Yusuf Paşa tarafından iskân olunmuşlardı. Ancak aşiretten bazıları iskân mahallini terk ve civardaki aşiret ve ahaliye karşı türlü şer ve teaddi üzere oldukları bildirilir. Yoğun şikayetler üzerine bir ferdi kalmayacak kaydıyla iskân mahallerine yerleştirilmesi için yeniden Diyarbakır Valisine Ocak 1708 tarihli ferman gönderilir.<sup>462</sup>

Yukarıda Alaiyye Sancağına musallat olan yörükân taifesinin "vatan-ı aslileri " olan İç-il Sancağına iskânı hususunu görmüştük. Bu teşebbüs kısmen başarılı olmuşsa da, firarilerinin büyük karışıklıklara sebep olduklarını görüyoruz. Bu defa iskânın temini ve firarilerin yakalanması için Karaman Valisi Ali Paşa ve civardaki

<sup>457</sup> Mühimme, 115, s. 209. Tacirlü cemaatinin perakendelerinin Antep tarafına firar ettikleri haber alındığından, Antep Mutasarrıfı vs. görevlilere hitaben hükm gönderilir. (2 Şubat 1707) (G. Antep Ser.Sic. Nu: 58, s. 42).

<sup>458</sup> Halaçoğlu, a.g.e. s 51.

<sup>459</sup> Ahmet Refik, a.g.e. s.135.

<sup>460</sup> Mühimme, 115, s. 479

<sup>461</sup> Halaçoğlu a.g.e. s.51

<sup>462</sup> Mühimme, 115, s.488.

Mutasarrıflar maiyetine memur tayin edilir. Bu esnada gönderilen arzlar da Akseki Kazasına tabi Marulye köyünden, sabık Seyyid Ahmet Paşa'nın Kethüdası Abdünnebi, Hacı köyünden Serdengeçti Hacı Mahmut ve kardeşi Süleyman kendi hallerinde olmayıp, mütegallibeden oldukları, iskân firarisi eşkiyanın birkaçını oymaklarıyla yanlarına alıp, ittifakla civardaki reaya fukarasının, hayvan ve eşyalarını garet, iki kişiyi haksızca katl ettiklerine dair mahzar gönderilmiştir. Bundan başka iskân firarilerini himaye edip, onlara dayanarak kalabalık bir eşkıya gurubu oluşturan bir diğer "ser-î eşkıya"da Teke Sancağında Karahisar'ı Teke Kazasından Türkmenoğlu İbrahim ve adamı Sakatoğlu Ahmet'tir. Türkmen taifesinin başbuğlarından Solak Recepoglu Abdülkadır, Aybek, Karaman ile topladıkları 4-5 yüz kadar "tüfenkendaz" eşkıya ile ahalinin mal ve erzaklarını garet "ırzlarını hetk", Manavgat Kazası köylerinden ikisini yağma, ettikleri ilâm olunur. Bu nevi Şekavete cesaret edenlerin, ahz ve Kıbrıs adasında Magosa kaleşinde haps olunmaları, kalanlarının iskân mahalline 1707'de istenmiştir.<sup>463</sup> Ali Paşa işin üzerine ciddiyetle gider ve iskân firarilerinin önemli bir bölümünü iskân mahallerine yerleştirir. Elli kadar kimseyi rehin vs. sebeple ahz ve Konya kaleşine kalebend eder. Haps olunan elli kişiden otuzdördü yakalandıkları bulaşıcı hastalık sonunda ölürlər. Kalanlarının merhameten itlak olunması için buyruldu gönderilir. (Mart 1709).<sup>464</sup> Alaiyye Sancağına müstevli olan yörük taifesi hakkında şikayetler artınca tekrar meselenin halli için Karaman Valisi görevlendirilir.<sup>465</sup> Alaiyye Sancağı Mutasarrıfı Halil gönderdiği mektubunda, adı geçen cemaatlerin üç dörtüz miktarı evleri itaattan huruç ve yaylak bahanesiyle yine Alaiyye Sancağına geldikleri, öteden beri eşkiyalık yaptıkları haber verilir. Alaiyye sakinlerinden Gebilioğlu Mustafa, Düşenbe Kazası sakinlerinden Sekizlioğlu Ali vs nam kimseler mezkatı eşkiyayı himayelerine alıp ittifakla büyük bir güç haline geldikleri, karşı durmaya kudretleri olmadığından, eşkiyanın tedibine Karaman Valisi Osman Paşa'nın vazifelendirilmesinin müناسip olacağı arz olunur. Eşkıya bu talebi öğrenince Manavgat'a gelerek Yeniçeri Serdarı Osman'ı sen yörük taifesini devlete şikayet ettin diye öldürmeye kast ederlerse de, Osman firar ederek kurtulmayı başarır. Eşkıya Mutasarrıfin ordusunu basıp dağıtarak hapsinde olan iki nefer yörük eşkiyasını kurtarırlar. Bunun emsali şekavetlerinin nihayeti olmadığından, Karaman Valisi Osman Paşa'nın İç-il Sancağında

<sup>463</sup> Ahmet Refik a.g.e. s., 140, 141

<sup>464</sup> (Kalebent eylesiği elli nefer kimse bi emrullahi teâlâ (سقى) veya (قى) marazına müptelâ ve içlerden fevt olan otuzdört neferat dışındakilerin avf olunduğu dair) (Mühimme, 115, s. 76).

<sup>465</sup> Mühimme, 115, s. 612 (Haziran 1708)

ki vazifesinin tamamlanmasından sonra bu meselenin halline de memur tayin olunduğuna dair ferman gönderilir (Ağustos 1709).<sup>466</sup>

Ulus Tabir Olunan Cihan beylü aşiretine<sup>467</sup> tabi Koyunoğulları eşkiyalıkları sebebiyle Rakkâ'ya sürgün ve iskân olunmuşlardı. İskân mahallinden firar edenler, geniş bir sahada eşkiyalıklarıyla kendilerinden söz ettireceklerdir. Bunlardan Hakverdi, kardeşi Kasım, Arab, Tekin Hüseyin, Mustafa oğlu Hüseyin Ağa, Kasım, Mustafa, Oruç, Yanık Hüseyin, Mirza vs. tabii eşkiyalar ile Malatya'ya tabi Argovan nahiyesi köylerini vurup envaî teaddide bulunurlar. Şikayetin takibine Nisan 1709 tarihli hükmüle Maraş Beğlerbaşı Halil görevlendirilir.<sup>468</sup>

Eski-il Türkmenleri At-çeken ulusuna tabi, Afyon'dan Kayseri'ye kadar geniş bir sahada yurt tutmuşlardı.<sup>469</sup> Sivas eyaletine tabi Eskölice köyünde sakin, Eski-il Türkmenleri Kethüdası Ömer, amcası Ahmed ve kardeşi Mustafa, daha önceki şekavetleri sebebiyle Bozca Ada'ya nefy olunurlar. Bir süre sonra serbest bırakılan mezburlar, Osman, Şekeroğlu Bekir, Kürdoğlu Veli Gökçeoğlu diğer Veli vs. karyelerinden bazı kimseler ve kuttâ-i tarîk eşkiyasından kendilerine tabi eşkiya ile Erzurum'a tabi Kuruçay Kazası yaylaklarını ele geçirirler, onbin kile miktarı ekinlerini hayvanatlarına yedirip, adamlarını katl köylerini ihrak vs, enva-i şekavetle ahalinin perişanlığına bais olurlar. Nisan 1709 tarihinde mezburların ahz cezalarının tertibinden sonra, kadim yerlerine nakl ve iskân için ferman gönderilmiştir (Nisan 1709).<sup>470</sup>

Afyon çevresi iskân sahalarını terkeden aşiretlerin uğrak yerlerindendir. Rakkâ'ya iskânı ferman olup, Tarsus ile Misis arasında oturan Musacalu cemâati perâkendelerden Caber cemâati mensup 400 hane kiş mevsiminde Aydın ve Saruhan Sancaklarına gidip ilkbaharda Sanıklı Kazan civarına gelirler. Burada köylülerin ekili arazi ve meralarına büyük zararlar verirler. Türlü zarar ve zulümleri sebebiyle naibin arziyla, iskân mahallerini nakline karar verilir.<sup>471</sup>

İskan yerlerini terk eden aşiret mensuplarının yakalanması için büyük gayret sarfedilmiştir. Rakka Valisi Yusuf Paşa Antep Sancakbegini 29 Nisan 1711

<sup>466</sup> Mühimme, 116, s. 203.

<sup>467</sup> Cihanbeylü aşiretinin iskâniyla ilgili ayrıntı için (bkz. Halaçoğlu, a.g.e., s.111,113)

<sup>468</sup> Mühimme, 116, s. 41

<sup>469</sup> Halaçoğlu a.g.e.. s. 27. Vesikadan eski-il Türkmenlerinin Sivas'a bağlı köylerde de oturduğu anlaşılmıyor.

<sup>470</sup> Mühimme, 116, s. 100

<sup>471</sup> Halaçoğlu, a.g.e.. s.51,52.

tarihli buyrulduyla teftişe memur, eder. Ele girenlerin suçuna göre, haps veya iskân mahalline gönderilmesi bildirilir.<sup>472</sup>

Daha önce Mardin'e iskân edildiklerini gördüğümüz Milli aşireti burada da şekavete devam edince Rakka Valisinin gayreıyla 1711 yılında Rakka'ya iskan edilirler. Rakka Valisi azledilince Mardin Voyvodası aşiretin "iskândan ref oldukları"na dair bir mektup gönderince aşiret eski yurtlarına dönerler. Ancak yeniden şekavet ve şikayetlere bais olunca tekrar Rakkâ'ya iskânları Rakka Valisinden istenmiştir.<sup>473</sup>

Kayseri'ye tabi Horasan Köyü yakınlarında konaklayan Danişmendli Türkmeninden Suculu cemaati Haziran 1711 tarihinde köy basıp mal ve eşyalarını almanın yanında on nefer kimseyi yaralamışlardı. Yine Danişmentli cemaatinden Şerefli cemaatiyle ittifak eden "itaat-i şer'i etmiyüp mâl-i maktû" vermeyeceklerini bildirerek isyan ederler. Bu tavırları üzerine Rakkâ'ya iskânlarına karar verilmişlerse de, "îslah-ı nefs" ettiklerini bildirilince af edilirler.<sup>474</sup>

Büyük gayretler sonunda İç-il Sancağına iskân olunan yörük taifesi kendi hallerinde durmayıp, yaylaya gidip gelirken kuttâ-i tarîk ve ahaliye türlü şekavetleri olduğundan, bunların önlenmesi için tedbirlere başvurulur. Nezre bağlanıp kefil alınmışsa da kanunsuzlukları önlenememiştir. Ahaliyi zulm ve teaddilerinden kurtarmak için Temmuz 1712 yılında yeniden "hattı hümâyûn" yayınlanır. Teke, İç-il Sancaklı, Mutasarrîfi me'mur, diğer görevlilerde maiyetine tayin olunarak mezbur teifenin Kıbrıs'a nakl ve iskânına karar verilir.<sup>475</sup> Doğabilecek Sosyal tepkilerini, gidermek, itaati sağlamak uygulamanın kanunılığını halk ve görevliler bakımından teyid etmek için fetva da yayınlanır. İskânına karar verilen kişi ve cemaat itaat etmez, "muharebe sadedinde olsalar emr-i veliyyü'l emr ile taife-i mezbure ile mukatele idüp şerlerini def içün katletmek" câiz olacağı ifadesiyle kararlılık dile getirilir.<sup>476</sup>

Böylece İç-il yörüklerinin Kıbrıs adasına sürgün ve iskânları önemli ölçüde gerçekleşmiştir. Ancak Kiselioğlu cemaati gemi reislerini öldürerek Menteşe sahiline

<sup>472</sup> G. Antep Şer.Sic. Nu: 63, s.31

<sup>473</sup> Halaçoğlu, a.g.e., s.52.(1713) Bu teşebbüsun başarılı olamadığını ileriki tarihlerde vâki olan şikayetlerden öğreniyoruz.

<sup>474</sup> Mehmet Karagöz a.g.t.s. 190

<sup>475</sup> Vesikada "...bilcümle ehlü iyaller ile Kıbrıs ceziresine naklü iskân ettürülmek üzere hattı hümâyunu şevket-i makrunum şerafyatte südürüp" kaydı bulunmaktadır. (Mühimme, 119, s. 198-199)

<sup>476</sup> Ahmet Refik, a.g.e. s, 145.

çıkarken, Şerefli cemaatide gemiyi ele geçirerek Alaiye, İç-il bölgесine kaçarlar. Katı emirlerle yakalanıp iskân yerlerine nakli yeniden istenmiştir.<sup>477</sup>

Rakka'ya iskâni ferman olan; Bozkoyunlu Türkmeninden İdris ve Diyaboglu Ali adlı şakiler bu karara itaat etmiyerek oniki nefer süvari eşkiyayı ile her sene Ankara'da Sakin Boz-ulus Türkmeni cemaatlerinden Şeyhlü cemaati Kethüdası Yusuf Ali bin Abdurrahman nam şakinin hanesine gelip, etrafta ki ahalinin mallarını soyup tekrar Rakkâ'ya avdet etmektedirler. Mutadları üzere 1712 yılında mezkur Kethüdanın yanına geldiklerinde bu defa beraberlerinde Lek ekradından, Cerid Türkmeninden vs. aşiretlerden çok sayıda eşkiyayı da getirerek, Ankara, Kırşehir Sancakları köylerini soyarlar. Bu esnada, Ankara, Beğpazarı arasında rast geldikleri tüccarların mallarını da yağmalarlar. Eşkiyanın hamilerinin ve ahzi, cezalarının tertibi için Ankara, Kırşehir Sancakları Mutasarrıfları ve civardaki görevliler memur edilirler.<sup>478</sup>

Kayseri bölgesinde yaşayan ve eşkiyalıklarını önlemek için iskâni karar verilen aşiretlerden birisi de Recebli Afşarı cemaatidir. 1691-1696 senelerinde eşkiyalıklarıyla mütemadiyen şikayeteye konu olunca, Rakkâ'ya iskânlarına karar verilmişse de kendi hallerinde olmak şartıyla vazgeçilmiştir.<sup>479</sup> Sözlerinde durmayıp şekavete devam edince, 1713 yılında Rakka'ya iskânlarına yeniden ferman gönderilirse de bu mümkün olmaz. En azından göçbeliklerine mani olmak için Zamantı nehri kıyılarına yerleştirilmeye teşebbüs edilir.<sup>480</sup> Rakka iskânlından firar eden, Receblü Afşarı, Lekvanik aşiretiyle birlikte Kayseri Zamantı bölgесine gelerek civarda şekavete devam ederler. Aynı zamanda firarilerden 500 hanesi Pehlivانlı torunları yanında, 500 hanesi de Boz-Ulus Türkmeninden Tabanlı cemâatiyle, Danişmendlü ve Ketişoğlu yanlarında bir bölümü de Yüzde Türkmenlerinden Salarh-i kebir ve sagîr yanlarına sığınırlar. 1712 yılında Halep ve Rakka valilerine yeni bir hüküm gönderilerek adı geçen cemaatlerin civardaki görevlilerin yardımcı ile toplanarak Rakka'ya sürülmesi ve iskâni istenmiştir.<sup>481</sup> Aşiretlerin, iskân firarisi olsun, eşkiyalık sebebiyle olsun arananları

<sup>477</sup> Ahmet Refik, a.g.e. s. 148-151. Kütahya Valisi Mehmed Paşa'nın, 9 Mayıs 1714 tarihli, Balıkesir Mütesellimi ve görevlilerinin maiyetine memur oldukları hakkında buyrulduzu (Balıkesir Şer.Sic. Nu: 715. s. 27)

<sup>478</sup> Mühimme, 119. s. 246.

<sup>479</sup> Mehmet Karagöz, a.g.t, s.191.

<sup>480</sup> Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 115

<sup>481</sup> Ahmet Refik, a.g.e., s.145,147

himaye etmesi görevlilerin işini büyük ölçüde zorlaştırmaktaydı.<sup>482</sup> Bu himayeye istinaden bulundukları sahalarda bir çok eşkiyalık olayına sebep olmaktadır. Bağdat'tan gelmekte olan bir grup tüccar Zamantı yakınlarında Afşar Türkmeni eşkiyası tarafından soyulur. Durum Kayseri Mütesellimine duyurulunca eşkiya üzerine varan Mütesellim Mehmed iki neferini katlı iki neferini de ahz ve haps eder. Yakalananlara sorulduğunda garet ettikleri eşyaları Zamantı kalesine gönderdiklerini söylerler. Gonderilen fermanda, eşyaların sahiplerine teslim edilip, haps olunan iki nefer eşkiyanın da başlarının kesilerek Dersaadete ırsalı bildirilir (Ocak 1714)<sup>483</sup>.

Kilis Ekradından Okçuzzettinli, Amiki, Şeyhler cemaatleri daha önce şekavetleri sebebiyle Rakka'ya iskân edilip bir kaç sene oturmaları sağlanınca, teaddi ve tecavüzlerinden halk kurtulur. Birkaç sene sonra mezkur cemaatler firar ve yanlarında kırk elli nefer eşkiya ile Antep, Maraş ve Kilis etrafında gezip kat'ı tarîk, katlı-i nüfus üzerine olduklarına dair şikayetler vaki olur. Kilis Voyvodası eşkiyanın üzerine giderek, reis-î eşkiyadan Avcioğlu Fettah, Cemiloğlu Cemil, Davutoğlu Musa, Kara İbrahim, Ömeroğlu Cihangir, Hüseyinoğlu Ali vs. kimseleri ele getirip cezalarını tertib eder. Üstün gayretleriyle eşkiyanın hakkından gelip huzur ve sükunu sağlar. "eşkiya istilasından perişan ve perakende olan reaya ve beraya günbegün yerlerine avdet edip" havalının huzuru temin edilir. Bir zaman sonra cezaları verilen eşkiyanın aşireti ve avanelerinden, Söylemezoğlu Koca, mezburun oğlu ve kardeşi Ali Sucaklı Davud, Sarı Hüseyinoğlu İbrahim, Köse Bekiroğlu Halil, Ali Çavuşoğlu nam eşkiya hevalarına tabi eşkiyalar ile intikam almak sahiyle Kilis'i muhasara ve ahalinin eşya ve emvalini yağma ederler. Voyvodayı öldürmek için sarayını basarlar. Bunun emsali şer ve fesadlarıyla eşkiya orduyu humayuna arz ve şikayet olunur. Ağustos 1713 tarihinde eşkiyanın ahz ve teaddilerinden ahalinin kurtarılması için ferman gönderilir.<sup>484</sup> Okçuzzettinli cemaatinden bir grup kutta-i tarîk eşkiyası Elçi (veya Elcî), Tacirlü cemaatlerinden birkaç nefer şâkî ile Antep'te evleri basıp emval ve erzaklarını garet ederler. Maraş Beğlerbeği'ne hitaben Nisan 1714'de yeniden ferman yazılır.<sup>485</sup>

<sup>482</sup> Mesela: firarilerden bir kısmı Antep kalesinde bir kısmı kimselerin hanelerinde saklanmakta oldukları ihbarı üzerine 4 Şubat 1713 tarihli buyruldu ile Antep Naibi ve kale dizdarından, himaye edenlerin mühürlenip, firarlarına meydan verilmemesi emr olunur.(G. Antep Şer. Sic., Nu: 61, s. 282)

<sup>483</sup> Mühimme, 120, s. 112.

<sup>484</sup> Mühimme, 120, s. 10.

<sup>485</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 65. s. 272. Alcî cemaatinin adını. C. Cahit Güzelbeğ ilci (elçi) şeklinde okumuştur. (C. Cahit Güzelbeğ "Bir göç hikayesi ve Gaziantep Şer'i Mahkeme sicilleri", Türk Dünyası Araştırmaları, s. 35, İstanbul 1985, S. 132.)

Kayseri, Niğde, Adana üçgeninde yaşayan Danişmendlü aşireti cemaatleri de ahaliye zararları ve şekavetleriyle şikayetlere bais olurlar.<sup>486</sup> Danişmendlü aşiretinden Şarklı cemaati deve yetiştirmekle meşgul oldukları, bir süreden beri oturdukları yerleri terk ederek etraftaki ahalinin mallarını gasb ve garet, katlı nüfus üzere olduklarıdan tedipleri yoluna gidilir. Eşkiyanın cezalandırılıp, Rakka'ya iskâni hususuna Yeni-il Voyvoda tayin ve Kayseri'de ki yöneticilerinde yardımcı olmaları istenmiştir.<sup>487</sup>

Teke Sancağında oturan murtana (مُرْتَنَا) cemaatinden reis-i eşkiyadan fesad ve şekavetiyle meşhur olan Molla Hüseyin hevasına tabi eşkiya ile ahaliye hadsiz zulm ve teaddileri yanında niceşini “derzincir ve amerd oğullarını cebren yanlarına alıp, katlı nüfus üzere” olduğu şikayet edilir. Mezbur eşkiya ve adamlarının ahz ve katlı için fetva alınır. Fetva gereğince Teke Sancağı Mutasarrifi Hüseyin Paşa kapı halkıyla me'mur ve Burdur Kazası yeniçeri serdarı El-hac Ahmed neferatıyla, Menteşe sakinlerinden Hatiloğlu Ahmed 200 nefer Karahisarı Teke Sancağından Kaşakçıoğlu Süleyman 300 nefer kaç kalesi sakinlerinden Hacı Süleyman 100 nefer tüfenkendaz ve Eğridir Kazasından Uzunbeoğlu 'da kale neferatıyla vs. kimseler maiyetine tayin olunur.<sup>488</sup> Hüseyin Paşa liva-i mezbura gittiğinde Molla Hüseyin 500 miktarı tüfenkerdaz eşkiya ile mirimiran'ın üzerine hücum ve üç saat muharebeden sonra tutunamayarak kaçmış, adamlarından bazıları muharebe esnasında katlı ve kesilen başları İstanbul'a gönderilip bazıları dahi yakalanıp Antalya kalesine haps ve cezaları tertib olunmuştur. Eşkiyaya karşı büyük bir başarı elde edilmişken, Hüseyin Paşa'nın azıyla doğan idari boşluktan istifadeyle, Molla Hüseyin yeniden zuhur, topladığı eşkiya ile şekavete devam edince, Mayıs 1714 tarihinde Teke Sancağı Mütesellimi , tayin olunan mübaşir ve diğer görevlilerle eşkiyanın üzerine gönderilmiştir.<sup>489</sup>

Kıbrıs adasına nakl ve îskânları ferman olan cemaatlerden iskâni mümkün olmayan veya firar edenlerin eşkiyalıklarına devam etmeleri yeniden iskâni gündeme

<sup>486</sup> Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 114

<sup>487</sup> Mehmet Karagöz, a.g.t. s. 190, 191.

<sup>488</sup> Mühimme, 120, s. 96-97. (Ocak 1714)

<sup>489</sup> Mühimme, 122, s. 37-38. Aynı tarihli başka bir hükümle Teke Sancağında vaki âyân-ı vilayet, iş erleri, Antalya kalesi dizdarı Hamit Sancağında ki görevliler bu hususa görevlendirilmiştir. (Mühimme, 122, s. 38)

getirir.<sup>490</sup> İskânı düşünülen cemaatler kefiller verip, kendi hallerinde olmayı taahhûd edince, merhameten, sözlerinde durmaları halinde nefy kararından feragat edilebileceğine dair, 1714'de Anadolu Beğlerbegine yeni bir hüküm gönderilir. Bu talebin zaman kazanma, sürgünden kurtulmak için bir bahane olabileceği hususu da özellikle hatırlatılmaktadır.<sup>491</sup>

Boz-Ulus Türkmeninden Karaman'da sakin aşiret ahalisi İstanbul'a gönderdikleri arzda; yine cemaatleri sakinlerinden, Sadıkoğlu, Mehmet, Kanber Alioğlu, Ali, Kanber Kethüda, Abdurrahman, Hüsamoğlu Mehmet adlı eşkiyalar daha önce Karaman Beğlerbeğinin arz ve ilâmi üzerine Konya kalesine kalebend olunmuşlardır. Konya Mütesellimi mezburların 900 kuruş rüsumlarını alarak, gönderilen mübaşirleri İstanbul'a gittiler diye aldatarak eşkiyayı himaye edip sonra da serbest bırakmıştır. Böylece kurtulan şakiler hakkında defaaten ahz ve kalebent olunmaları yahut Rakka'ya iskânlar istenmişse de bu mümkün olmamıştır. Mezburlar otuz kırk süvari adamlı cemaatleri içinde gezip türlü şekavet üzere oldukları "ahalinin perişan ve perakende olmalarına" bais oldukları bildirilince Ekim 1716 tarihinde yeni bir hükmle yakalanmaları yazılmıştır.<sup>492</sup>

Daha önce şekavette bulunduklarından Rakka'ya iskânı, kararlaştırılan Millî aşiret cemaatlerinden bazıları iskân mahalline gitmeyerek Ergani Kazası köylerinde şekavete devam ederler. Vaki şikayetler üzerine Kasım 1718 tarihli bir hükmle yeniden İskânları istenmiştir.<sup>493</sup> Benzeri hareketleri Diyarbakır çevresinde reayanın perişan ve perakende olmasına bais olunca, sebep olan eşkiyanın mal ve eşyalarıyla birlikte Rakka'ya iskânı emr olunur. (20 Ekim 1718).<sup>494</sup> Rakka firarilerinin bir kısmının Sivas tarafına gittiği haber alınınca 6 Nisan 1719 tarihli fermanla yakalanıp, Konya Valisine teslim ve yarar adamlar nezaretinde Rakka'ya götürülmeleri yazılmıştır.<sup>495</sup>

Eşkiyalığın yaygınlaşmasıyla yol ve ulaşım emniyetinin bozulmasından resmi görevliler ve hizmetlerde büyük ölçüde etkilenir. Mesela, Diyarbakır Valisi Osman Paşa'nın Kapıcı Başının Çukadarı, Malatya yakınılarında Koyunoğlu ve

<sup>490</sup> Mühimme, 122 s. 54. Hükümde Anadolu Beğlereği Şehsuvaroğlu Mehmed Paşa'nın iskânâ memur, Aydın Menteşe Sancakları muhassili El-hac Ahmed'in maiyetine tayin olduğu muhassila hitaben Haziran 1714 tarihli hükümden anlaşılmaktadır.

<sup>491</sup> Ahmed Refik, a.g.e., s.151-153.

<sup>492</sup> Mühimme, 124, s. 28.

<sup>493</sup> Mühimme, 127 s. 276.

<sup>494</sup> Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 114.

<sup>495</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 51, s. 262.

Keliçorlu aşiretleri eşkiyasınca yolu kesilip katl edilip, eşyası ahz edilirken<sup>496</sup> Damat İbrahim Paşa'nın hac görevlilerinden Hüseyin, Şam Valisi ve mir-i hac olan Osman Paşa'nın yanından hacla ilgili evrakla gelirken Misis ile Adana arasında soyulur. Yapılan incelemede eşkiyanın Okçuzzettinli cemaatinden Büyük Şeyh Musa denilen şâki ile 60 kadar adamı olduğu öğrenilir.<sup>497</sup> Yine Sivas Beglerbeğinin Amasya tarafında tahsili ferman olan "emvâl-i miriyî" tahsil için görevlendirdiği adamları, tahsil olunan mal-ı miriyle avdetlerinde Canikli belinde ekrat taifesinden 16 nefer kutta-î tarik eşkiyası önlerine inip eşyalarını ve nakiti garet, çarşışmalar esnasında bir çukadarı katl, ve bir adamı da yaralarlar. O tarafta bulunan Delibaşanın haberi olunca hemen eşkiyanın peşine takılır, birisini yakalarsa da diğerleri evlerine ulaşınca, geriye döner. Ancak Milli taifesinden 200 süvari, 100 kadar piyade eşkiya, Delibaşı Musa adlı köye geldiğinde köyü muhasara ederek yakalanan Şakiyi kurtarırlar. Mezkurlar türlü şekayette meşhur olduklarından, Eylül 1719 tarihinde, Sivas Beglerbeğine cezalarının tertibi ve cemaatlerinin "vatan-ı aslileri" olan Çemişgezek'e iskânı emredilmiştir.<sup>498</sup>

Yeni-il Voyvadılığına tabi Gündesli cemaatine baş olan Bektaş nam şâki kendisine tabi binden fazla adamlı yurtlarından kalkıp Selendi civarında Marmara Kazası köylerine gelerek, ahalinin ekinlerini hayvanlarına yedirip, eşya ve hayvanlarını gasp ve garet edince, Aydın Muhassılı Elhac Abdullah mezkur cemaatin kaldırılıp iskân sahalarına nakline, Eylül 1719 tarihinde me'mur olunur.<sup>499</sup>

İskânı mümkün olmayan, Afşar Türkmeni eşkiyasından 50 kadarı Sivas ve Amasya arasında konup göçerek ele girmezler. İskanları için ferman, karşı koymaları halinde öldürülmeleri hakkında fetvâ-î şerif olduğu hatırlatarak ittifakla ahz ve iskân sahasına nakli için 15 Eylül 1719 tarihinde Sivas ve Amasya Kadılarına hitaben, ferman gönderilmiştir.<sup>500</sup>

Boz-Ulus Türkmeni aklâmından Kara Yağı cemaatinden Elhac Alioğlu Mehmet Kethüda ve Kalanderoğlu Ahmed, fesad üzere olduklarından, bundan önce üç defa Rakka'ya iskân olunmaları için evâmir-î şerif sâdîr olmuşkan, itaat etmeyip,

<sup>496</sup> Mühimme, 129 s. 315. (1719)

<sup>497</sup> Mühimme, 129 s. 100. (1719). 1725 yılında, Payas-Kurtkulağı arasında Demirkapı denilen mahallede Türkmen eşkiyası bir yolcuyu katl, birini de yaralayarak, eşyalarını gasb ederler. (Mühimme, 133, s. 212).

<sup>498</sup> Mühimme, 129, s. 133.

<sup>499</sup> Mühimme, 129, s. 104.

<sup>500</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 29, s. 58.

Bolvadin Kazası Naibi İbrahim; "hilâf-ı inha bir arz edip, kendilerini iskânдан itlak" ettip hala kendi hallerinde olmadıklarından Rakka'ya iskânları hakkında hüküm yazılmıştır.<sup>501</sup>

Malatya Kazasının Çobaş Nahiyesinde sâkin İzollu aşiretinin de, yolları kesip reayanın eşya ve hayvanlarını gasp ve bazlarını da katl etmeleri üzerine, Rakka'ya iskânı, firarlarına mani olmak için, Maraş Beğlerbeği ve Malatya kadısının adamlar tayin etmesi emr olunmuştur.<sup>502</sup>

Kayseri ve Kırşehir Sancaklarında yaşayan Cerid Türkmeni kutta-î tarîk eşkiyasından oldukları ahalinin şikayetleriyle sabit ve 1690 yılından Rakka'ya iskânlarına karar verilmiş ve iskân olunmuşlardır. Mezkur cemaat iskân yerlerinden firar ederek bölgeye gelip ahalî üzerinde türlü şer ve şekavetlere devam ettiğinden, kaldırılıp Rakka'da müناسip bir mahalle iskânları için yeniden, Ocak 1721 tarihinde ferman gönderilmiştir.<sup>503</sup>

Teke Sancağında iskânı kararlaştırılan Yörükân taifesi bir araya toplanıp Teke Sancağında bulundukları mahalden hareketle Hamit Sancağına doğru firar ve yol üzerinde kapatılan boğazda onbeş nefer adamı katl edip, Anamus (!) dağı tarafına gittikleri Girmeki kadısı tarafından ilâm ile haber verilmiştir. Mezkurların gittikleri istikamette bir iki boğaz daha olduğundan, sed ve bendi için mahalline emr-i şerif sureti gönderilmiş olup, üç, dörtüz miktar süvari tayin ve Anadolu Valisi Ali Paşa'da bizzat takip eder. Ancak, ne kadar kutta-î tarîk ve eşkiya yaramazları varsa, sair aşiret ve kabileler ile bir araya gelip "ikibinden mütecaviz piyade ve süvari Yörükân ve Türkmen taifesi bir yerde müctemi olduğun vukufu olanlar haber vermeleriyle" ittifakla üzerine varılması muharebeye cesaret ederlerse muharebeyle itaatlerinin temin olunması istenmiştir. Mart 1721 tarihli fermanla aşiretlerin ahz, eşkiyasının cezasının tertib, iskânları ferman olunanların iskân, kalanların da kendi hallerinde olmaları şartıyla nezre bağlanması bildirilmiştir.<sup>504</sup>

<sup>501</sup> Mühimme, 129, s. 133. Anadolu Valisine hitaben gönderilen Eylül 1719 tarihli fermanın kenarında başka yere iskân teklifi ile rencide edilmemeleri için yeniden emr-i şerif yazıldığı kaydı vardır. (Kasım 1719)

<sup>502</sup> Yusuf Halaçoglu, a.g.e., s. 114-115

<sup>503</sup> Mühimme, 130, s. 22.

<sup>504</sup> Mühimme, 130, s. 94.

Bütün gayretlere rağmen, iskânı ve kontrol altına alınmaları mümkün olmayan aşiretlerden ikisi de Koyunoğulları ve Karaçorlu aşiretleridir. Harput çevresinde Kızılıçayır mevkiinde bulunan mezkur eşkiyalar yolları keserek çok sayıda yolcuyu soyarlar.<sup>505</sup> Eşkiya üzerine Diyarbakır Valisi Ahmed Paşa başbuğ, civardaki görevlilerde maiyetine memur edilirler. Aynı konuda Ağustos 1721 tarihli bir başka hükümde Koyunoğullarının amcazaderinde Zeyve köyünde oturan 20 kadar hane ile Dürukan oymağı mezkur eşkiyanın hamileri olduğu, Koyunoğullarından Kucur uşakları denilen 4 hane Şeyh Efendi nam Şakiye tabi olup Malatya tarafına firar ettiği, mezkurların ahz ve iskân mahallerine nakli bildirilmiştir.<sup>506</sup>

Diyarbakır Valisi Ahmed Paşa müfettişliğinde eşkiya tedibinde büyük ölçüde başarılı olmuştur. Harput çevresindeki Koyunoğlu ve Karaçorlu eşkiyasını yakalayıp, suçluların cezalarını tertibden sonra, yüzelli kadar "etfâl ve iyallerin" ahalinin yardımıyla ahz ve haps ederek o havaliyi eşkiyanın tasallutundan kurtarır.<sup>507</sup> Buna rağmen iskân olunan Koyunoğulları eşkiyasının, "hududu iskândan gayri herhangi bir yere gitmelerine bir türlü rızâ-i hümayunun yokken", mezkur eşkiyadan bazıları Keban madeni ve Arabkir Sancağı havalisinde zuhur ve şekavete başlamaları, yeni bir fermanın gönderilmesine sebep olur. Ağustos 1727<sup>508</sup>

Zaman zaman aşiretler arasında cereyan eden çatışmalar şiddetli husumetlere dönüşmekteydi. Diyarbakır Valilerinin hasları reayasından Şikaki aşiretiyle, Millü taifesi arasındaki husumet bu kabilden olup uzun zamandan beri devam etmekteydi. 1721 yılında Şikaki aşireti yaylaktan dönerken, iki aşiret kavga edip iki taraftan da bazı kimseler öldürülürler. 1722 yılı baharında Şikaki aşireti ittifakla varıp, Habur nehri kıyısında Mardin reayasından Şeyhan aşiretinin seksenden fazla rical ve iyallerin haksızca katlı ve bütün mal ve hayvanlarını garet ettikleri, Mardin Voyvodası ve ahalisi tarafından ilâm ve mahzarla bildirilir. Mübaşir tayin olunursa da, içlerinden iki nefer ahz ve haps olunmasının ötesinde netice alınamaz. Firar ederek Musul, Cizre ve Hazo taraflarında dolaşırlar. Aralık 1722 tarihinde Diyarbakır Valisi Ahmed Paşa eşkiyanın ahzı ve cezalarının tertibinden sonra iskân mahallerine yerleştirilmelerine

<sup>505</sup> Mühimme, 130, s. 107-108. (1720).

<sup>506</sup> Mühimme, 130, s. 165.

<sup>507</sup> Mühimme, 131, s. 123. (1723). 1723 yılı sonlarında, Koyunoğulları ve Karaçorlu aşireetine mensup bazı eşkiyalardan "bakıyyetüs-süyuf" diye söz edilmesi yukarıdaki hükmünü doğrulamaktadır. (Mühimme, 131, s. 21.)

<sup>508</sup> Mühimme, 134, s. 165.

görevlendirilir.<sup>509</sup> Rakka firarilerinden Delsimli (Dersimli?) ve Hanlu eşkiyasının yakalanmasına me'mur olunan Maraş Mütesellimi Rışvan-zade Ömer ayrıca Millü aşireti eşkiyasının tedibine de katılmıştır.<sup>510</sup> Bir türlü ele girmeyen Millû aşireti firarileri, Erzurum bölgесine kadar yayılıp şekavetlerine devam ederler. Bu gailenin bir hayli uzun sürdüğünü Şubat 1729 tarihinde, eşkiyanın teftişine tayin olan Rakka Valisi Ahmed Paşa'nın maiyetine tayin olan Diyarbakır mütesellimine hitaben gönderilen hükümden öğreniyoruz.<sup>511</sup>

Rakka firarisi aşiretler eşkiyalıklarını bütün Anadolu'ya yayarlar. Kırıntılı cemaati eşkiyası Hacıbektaş çevresinde<sup>512</sup> Lekvanik eşkiyası da Ankara'nın batısından yol kesip soygun yaparlar. Ahz ve iskân mahalline nakl olunmalarına 1725 yılında Konya mütesellimi memur olur.<sup>513</sup> Netice alınamayınca Mart 1726 tarihinde Karaman Valisi İbrahim Paşa, Niğde, Aksaray Sancakbeğleri ve Adana mütesellimi, bölgenin eşkiyadan temizlenmesi eşkiyanın cezalandırılıp, iskân firarilerinin kaldırılarak iskan yerlerine ırsâline tayin olunmuşlardır.<sup>514</sup>

Danişmendlü Türkmenlerinden Şereflü cemaati reâyâsı Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir taraflarında gezip ahalinin ekinlerini yedirip, zaman zaman yolları kestiklerinden, ahaliyi tasallutlarından kurtarmak düşüncesiyle Rakka'ya iskânlarına karar verilir.<sup>515</sup> İskân olunanlardan yüzden fazla eşkiya geri gelip burada sakin Boynuincelü cemaatinin içine konup, Kethüdaları Ebubekir vs. kimsele ittifakla Kırşehir ve Karaman köylerinde türlü eşkiyalık yaparlar. Zulümleri Kırşehir kadısı tarafından ilâm olununca, yakalanmaları için Aralık 1725 tarihli hükümle Konya mütesellimi tayin ve bölgedeki diğer görevliler de maiyetine memur olunmuşlardır. Bu gayretlere rağmen eşkiyanın tamamının, izalesi mümkün olmaz. 1729 yılına gelindiğinde mezkur cemaatin eşkiyasıyla ilgili şikayetler halen devam etmekte olup, haklarında yeni hükümler gönderilmiştir.<sup>516</sup>

<sup>509</sup> Mühimme, 131, s. 20.

<sup>510</sup> Mühimme, 133, s. 314.(1726).

<sup>511</sup> Mühimme, 135, s. 261.

<sup>512</sup> Mühimme, 131, s 127.

<sup>513</sup> Mühimme, 132, s. 320-321, Haziran 1725 tarihinde soyulan yolcular tarafından lekvanik eşkiyasının şikayeti vesilesiyle sudur olan başka ir ferman vardır. (Mühimme, 132, s.328)

<sup>514</sup> Mühimme, 133, s. 147, 148.

<sup>515</sup> Mühimme, 133, s. 49, Ayrıca Ahmed Refik a.g.e., s. 166, 167, Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 115 Aynı konuda Karaman Valisi İbrahim Paşa'ya, Şubat 1726; (Mühimme, 133, s. 94), Ekim1726; (Mühimme, 133, s. 207), tarihlerinde ayrı ayrı ferman gönderilmiştir.

<sup>516</sup> Mühimme, 135, s. 437.

Banaz ve Uşak çevresinde, Uluyörük taifesinden, Hardallı, Tirtır, Çakır, Çepni vs. Türkmen, Ekrat ve Yörük taifesi cemaatleri perakendelerinin dağlar ve yollarda gezip, yolcu ve reayaya envaî hasarat üzere olduklarından, şerlerinin def ve müناسip bir mahale iskânı kararlaştırılır.<sup>517</sup>

Rumeli ve Anadolu tarafında vakî "Rakka parekendesi" reayaları mukataası, malikâne olarak matbah-ı amire emini Elhac Halil'in uhdesine verilir. Reayanın refahı ve nizamı için mir-î aşirete muhtaçtır diye Cemkânlu cemaatinden Yadigâr oğlu Mustafa mir-i aşiret nasb olunduğunda "Calib-i mât sevdasıyla" reaya fukarasına zulm ve teaddi üzere olunduğundan reâyayı perakende ve perişan etmiş mir-î aşiretlikten azl olunup, kalebend olunması istenmiştir. Kendisi hakkında Ankara civarındaki ahalinin de türlü şikayetleri de vaki olununca her nerede olursa ahz ve 29 Haziran 1726 Konya kalesine hapsi istenmiştir.<sup>518</sup> Aynı şahıs ve cemaatin ihtiyarlarından kardeşleri, Hüseyin ve Mehmed'in ahaliyi tahrik ederek mal-ı mirîn tahsiline mani olmakla beraber, zimmetlerinde, 200 kuruştan fazla mal-ı mirî olduğundan söz edilerek, her ne kadar daha önce mir-î aşiret nasb olunmuşsa da voyvadanın kimi isterse mir-i aşiret tayin edebileceğinden bahisle mezburların cemaatin umuruna karışmamaları karışınca haklarından gelineceğine dair ferman sadır olunca firar ederek Rumeli'ne geçikleri kayd edilmektedir.<sup>519</sup> Aynı tarihli bu hükmde haps olununca, ahaliden tahsil ettiklerini vermeleri kaydıyla bulundukları mahalde sakin olmalarına müsaade edilmesi, aksi fiillerde bulunmaları halinde kürek cezasına çarptırılacaklarının ihtarı mevcuttur. Benzeri karışıklara yol açlıklarından Cemkânlu ve Batılı cemaatlerinin Rakkaya iskanına teşebbüs olunmuştur.<sup>520</sup>

Aslen Kiğı Kazası reayasından Şeyh Hasanlı ve Delsimli Ekradı denilen aşiretler kadim yerlerinden kalkıp, Diyarbakır'a giderek Çarsancak reyasını yerlerinden atıp, köy ve arazilerini zabit ederler. "öşr ve rüsumat-ı mal-ı mirîlerin vermediklerinden gayri reayanın emval ve erzaklarını nehb ve garet eyleme adet-i müstemirreleri olmalarından" haklarında defalarca evâmir-î şerif sadır olmuşsa da, itaat etmeyerek şer ve fesatlarını günbegün artırmışlardır. Temmuz 1726 tarihinde

<sup>517</sup> Mühimme, 132, s. 324. Ağustos 1725 tarihli bu ferman, Kütahya mütesellimi ve civardaki Sancak ve kaza yetkilerine hitaben gönderilir.

<sup>518</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 50, s. 285.

<sup>519</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 50, s. 284. Vesikanın kenarında ayrıca Rakka'ya iskanlarına dair fermanın olduğu kaydı vardır.

<sup>520</sup> Ahmed Refik, a.g.e. s. 185, 186. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e. s. 116.

şikayetlerin artması üzerine gönderilen fermanda,<sup>521</sup> mezkur aşiretler hakkında yeni iddialar dikkat çekicidir. Veziriâzâm Damat İbrahim Paşa'nın İran'ın iç karışıklığını fırsat bilerek 1723 de başlattığı İran seferi devam etmekteydi.<sup>522</sup> Mezkur eşkiya Şikak nahiyesi köylerini basarak evlerini harap, emval ve eşyalarını garet ellerinde bulunan "kızılbaş esirlerini" kurtarıp, kendileri de "harici mezhep" olduklarından, İranlılara verdikleri arz ve ilâm olunmuştur. Ser-cemiyetlerinden Hüseyin Kulu ve diğer eşkiyanın cezalandırılması kalanların Rakka'ya iskanı için adamlar tayin olunmuşsa da itaat etmeyip görevlilerin bir çوغunu katl ederler. Eşkiyanın cezalandırılması ve iskânlarına Maraş mütesellini Rışvan-zade Ömer, maiyetine; Diyarbakır, Palu, Kîğı, Arapkir Mütesellimleri, Kuruçaylı Şehsuvar zade Mehmet, Küçük Alibeyoğlu Hasan, Sağıroğlu İbrahim ve Halil memur olunmuşlardır.<sup>523</sup>

Konar göçer cemaatlerin kalabalık gruplar halinde "eyyam-ı baharda sevahilden huruç" ve yaylak mahallerine gelip, buralarda bulundukları sürede yolcular ve ahalinin şikayetlerine bais davranışlarında bulunduklarını görmüştük. 1728 baharında İç- İl' den kalkıp , Hamit, Teke, Karahisarı sahip, Beğşehir ve Akşehir Sancaklarında köylere konup, ahalinin bağ , bahçe ve ekinlerine zarar veren yörük cemaatleri benzeri bir şikayeteye konu olurlar. Bu cemaatlerin kethüdaları, Şeyhoğlu, Abdülâdil, Emrullah ve oğlu İbrahim , Çakaloğlan, Muslu Kethüda, Kara Osman vs., idaresinde, ahalinin malını gasb ve kimilerini öldürmeleri yanında adamlar gönderip, zahire tevzi ve mallarını gasb ettikleri civarda ki 25 kazanın kadılarının arzıyla ortaya konulmuştur. Üzerlerine giden mübaşire karşı koyarlar. Mübaşırın arzıyla, eşkiyanın tedibile memur olan Sandıklı Serdarı 150 askeriyle gelirken, eşkiya Serdarı ahz adamlarının kimisini katl, kimisini yaralayıp eşya ve silahlarını gasb ederler. Bu şekavetlerinden Sonra Hamit Sancağında ki Anamus dağı tarafına gittikleri, yolda karşılaşıkları Kütahya Müteselliminin 30 adamını katl, bir çوغunu da yaraladıkları yeniden ilâm olunur. Eşkiyanın tedibi için Anadolu Valisiyle ittifak etmeleri için İç-il Mütesellimi, Sunullah Paşa zadeler, Karataş Kazasından Sarınebioğlu vs. görevlendirirken,<sup>524</sup> yeniden Anadolu Valisi ve Aydın

<sup>521</sup> Mühimme, 133, s. 260.

<sup>522</sup> Ayrıntı için bk. Uzunçarşılı, a.g.e. IV. Cilt. 1. Böl., s. 175-203

<sup>523</sup> Adı geçen görevlilere de ayrı ayrı emirler yazılmıştır. (Mühimme, 133. s. 281-282). (Mühimme, 133. s. 282, 283)

<sup>524</sup> Mühimme, 134. s. 135, 136.

Muhasılı eşkiyanın ahzı için uyarılmış, suçsuz olanlarının kadim yerlerine iskânı ve cemaatlere nizâm verilmesi söylemiştir.<sup>525</sup>

Rakka firarilerinin sebep olduğu büyük karışıklığı önlemek bir türlü mümkün olmaz. Mutat tedbirlerden birine başvurularak Anadolu'da ki firarilerin ahzı için mübaşir tayin olunur<sup>526</sup> Rakka firarilerinden Millü aşireti eşkiyası Malatya'da sakin İzollu aşireti üzerine üç yıldır müstevli olup, 30500 kuruş nakit, 9500 koyun, 20 katır, 23 at vs. emval ve eşyalarını gasb ederler.<sup>527</sup> Yine 1729 senesinde Tokat Sivas arasında 40 tüccarı soyup 8 kese akçelerini gasb edip, Hemedan muhafizinin çukadarını soyan 7 nefer kutta-î tarik eşkiyası da Millü ve Kevli (Kâvi?) aşiretlerinden olduğu anlaşılır. Mübaşir eşkiyadan Hasan'ı ahz, Arap nâm şaki de Rakka'ya firar eder. Diğer eşkiya da mezkur aşiretin, Tokat, Kazaabad, Turhal civarındaki cemaatleri arasında kaybolur.<sup>528</sup> Sivas Valisine gönderilen diyer bir hükümde de Barak, Rışvan vs, Rakka iskânı perakendelerinin şekavetlerinin önlenip, eşkiyasının cezalandırılmasından sonra iskân mahaline nakli emr olunur.<sup>529</sup> Musacalu Aşireti ve tabiî cemaatler de Anadolu Eyaletinde gezip, şekavet üzere olduklarından iskân mahaline kaldırılmalarına karar verilmiştir.

Kiğı Sancağında yaşayan Delsimli ve Şeyh Hasanlı aşiretleri bölgedeki eşkiyalıkları sebebiyle tedib olunmalarına çalışılmış ise de bu mümkün olmamıştır. Ahaliye zulümleri, Ergani ve Keban madenlerine kömür çeken köylüleri soyup hayvanlarını aldıklarına dair şikayet üzerine tamamının kaldırılıp Alacahan<sup>530</sup> civarına iskanlarına kara verilir. Ancak ihtarlarının kendi hallerinde olacaklarına söz verip aksi takdirde 50.000 kuruş nezr vermeyi taahüt ederler. Sözlerinde durmayınca nezrin tahsili ve iskanları emredilir. Ele girmemeleri yanında, bir iki senedi de Kiğı Sancağında sakin Şadili aşireti âyânından Yazıcıoğlu İsmail adlı şaki ile ittifak edip şekavet üzere olduklarından mezkur aşiretler halkın iskân mahaline nakline Diyarbakır Valisi Ali Paşa görevlendirilirken, Mayıs 1731 tarihinde Erzurum Valisinden Yazıcıoğlu İsmail'in yakalanıp Erzurum kalesinde hapsi istenmiştir.<sup>531</sup> Israrlı takiplere rağmen yakalanmaları

<sup>525</sup> Mühimme, 134. s. 325.

<sup>526</sup> Mühimme, 135, s. Ahmed Refik, a.g.e. s. 178, 179. (1729).

<sup>527</sup> Mühimme, 135, s. 320.

<sup>528</sup> Mühimme, 136, s. 3.

<sup>529</sup> Mühimme, 135, s. 378. (Temmuz 1729).

<sup>530</sup> Alacahan Sivas'ın bugünkü Kangal Kazasına bağlıdır. (Yusuf Halaçoğlu. a.g.e. s. 25)

<sup>531</sup> Mühimme, 136, s. 88.

ve iskânları mümkün olmaz.<sup>532</sup> Eşkiyanın yakalanması ve iskâni devam eden “şark seferi takribi ile” aksamış, gereken tedbirler alınamamıştır. Otorite boşluğunundan istifadeyle eşkiyalıklarını artırırlar ve Çarsancak nahiyelarından Şakakı Nahiyesini 600 eşkiya ile basarak 1100 koyun 300 katır, 650 at, 130 merkep, 650 kara sığır vs, emval ve eşyalarını gasb, 11 kişiyi katl ederler. Bundan Başka Mazgirt Kazası batısında Haran (?) adlı köyü basıp 5 kişiyi katl ve mallarını garet etmişlerdir. Eşkiya hakkında fetva ve tedipleri için katî ferman gönderilerek bölgede ki bütün yetkililer bu meselelerin halline memur edilirler.<sup>533</sup>

Antep ve Kilis çevresi aşiretlerin yoğun olarak yaşadıkları merkezlerden olduğundan, gerek kendi aralarında, gerek ahaliye yönelik suçlarıyla şikayet ve tedibe konu olmaktadır.

Elbeyli (il-beylü) aşireti vergilerini ödemeyince, ileri gelenlerinden Ahmet oğlu Hikmet ve Hasan, Rakka Valisi Ahmed Paşa'nın buyruldusu ile rehin olarak Antep kalesinde haps edilirler. Bir kaç gün sonra, mezkur aşiretten Çam oğlan ve Kör Murat oğulları 10 arkadaşı ve başka haydutlarla, gelip kalenin yakınında saklanarak, kale açıldığında, içeri girip zindanı basarak Hikmet ve Hasan'ı kaçırırlar. Bu suçu işleyenlerden Hüseyin, Bayezid ve Ali yakalanmış suçlarının sabit olduğu anlaşılmıca, öldürülerek cezalandırılmaları için fetva verilmiştir.<sup>534</sup> Yine çeşitli aşiretlere mensup eşkiyalar bir araya gelerek, köy köy gezip meccanen yem ve yiyecek alıp, Halep, Antep, Birecik yollarını kapatarak yolcuları soymaktadırlar. Rakka Muhafizi Hüseyin Paşa, gönderdiği buyruldusunda, eşkiyanın dağıtılması ve yol emniyetinin sağlanması, Antep voyvadası ve vilayet ayanından ister.<sup>535</sup>

Kilis'de sakin Okçu İzettinli, Tacirli, Kılıçlı ve Bektaşlı cemaatlerinden üçyüzden fazla eşkiya ve tabileri çok sayıda kimseyle gurup gurup gezerek, köyleri yağma ve yolcuları soymaktan başka. Şubat 1731 tarihinden beri Antep şehrini kuşatıp halkın perişanlığına sebep olurlar. Hatta bir fırsatını bulup şehre girerek 3 kişiyi katl nicesini yaralayıp, mallarını gasp ve "envâî şekavete cesaret" ederler. Eşkiyanın yakalanıp cezalarının tertib ve ailelerinin Kıbrıs'a sürgün ve iskânına Halep Valisi

<sup>532</sup> Mühimme, 139, s. 31. Aralık 1732 tarihli bu hükmüle Diyarbakır mütesellimine bölgede ki diğer eşkiyayı da teftiş yetkisi verilmiştir.

<sup>533</sup> Mühimme, 139, s. 354. (Kasım 1733.)

<sup>534</sup> Cemil Cahit Güzelbey-Hulûsi Yetkin. *Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicillerinden Örnekler*, Gaziantep, 1970, s. 1-2.

<sup>535</sup> A.g.e. s. 3.

Mehmed Paşa tayin olunur. Ayrıca Haziran 1731 tarihli fermanlada Maraş mütesellimi maiyetine memur olunmuştur.<sup>536</sup> Rakka Muhafizi Hüseyin Paşa bizzat eşkiyanın üzerine hareket edeceğini buyrulduyuyla Antep naibi ve voyvodasına yazarken, ayrıca yetişinceye kadar Çepni, Bahadırlı ve Reşi oymaklarının civarda ki görevlilerle Antep'in imdadına gitmelerini ister.<sup>537</sup> Ayrıca eşkiyanın sıkıştığında firar edeceği tahmin olunan güzergah üzerinde bulunan Sof derbendinin tutulması ve firarların engellenmesi tedbiri de düşünülür.<sup>538</sup> Hadiseler çoğalıp ölü alınamayınca Adana Valisi Ahmed Paşa, Anadolu müfettişi ünvanıyla bölgeye gönderilir. Antep'e gelip Değirmiçem mevkiîne indiğinde, Kilis reyasından Amiki, Çom, Musabeyli, Şeyhler cemaatleri ileri gelenleri ve boybeyleri, Kilis mukataasından İkenlü, Öksüzler, Okçu İzzettinlü, Çobanoğlu oymaklarının kadimden beri kendi hallerinde olmayıp, nice kimseyi öldürüp, Halep Valisi Mehmet paşa ile savaştıklarını söylerler. Kervan soyup nice haydutluklar yaptıkları halde, cezalandırılmadıklarından taşkınlıklarını artırıp Kilis voyvodasının üzerine de saldırarak kendisini yaralayıp bir kaç adamını öldürmüştelerdir. Receplü Afşarı ile birleşerek Mehmet Paşa'nın üzerine saldırırlarsa da 30 adamları öldürülüp yüzden fazla esir alınır. Kurtulanları Gavur dağlarında Çobanoğluna sığınırlar. Eşkiyadan rahatsız oldukları bir an evvel cezalarının verilip, kaldırılarak başka yerlere iskanlarını isterler.<sup>539</sup> Eşkiya üzerinden varan Maraş Valisi Süleyman Paşa, bir kısmını ahz ve cezalarını tertip, kadın ve çocukların bir miktarını da Maraş Kalesinde haps eder. Firar edenlerin Antep, Kilis, Antakya taraflarına gittiğini öğrenince buyrulduyla yakalanmalarını bildirir.<sup>540</sup> Maraş Valisi Süleyman Paşa'nın "eşkiya-î merkumenin ricallerinden bazıları ahz ve cezaları tertib ve nisâ ve sibyanlarından ikiyüz miktarı Maraş kalesine vâz' olunduğu" haber verilince, Mart 1734 tarihinde yeni bir ferman gönderilerek, yakalananların defter olunup Maraş'tan Payas limanına varıncaya dek yol üzerinde olan görevlilerle ittifak üzere hareket edip nakledilerek Kıbrıs'a iskanları emredilmiştir<sup>541</sup>. Devlet işledikleri bunca suça rağmen, eşkiya takibine memur olanların adil ve itidal üzere olmalarını ısrarla istemiştir. Buna

<sup>536</sup> Mühimme, 138, s.49 Aynı fermanını Antep Sicillerinde ki suretinde eşkiyaca öldürülenlerin sayısı 53 olarak yazılmıştır. (Cemil. C. Güzelbey, a.g.e., s. 5-6.)

<sup>537</sup> A.g.e., s. 3-4.

<sup>538</sup> A.g.e., s. 6.

<sup>539</sup> A.g.e., s. 7-8. (10 Haziran 1732)

<sup>540</sup> A.g.e., s. 14.15. Paşa yakalananların başlarının kesilip, İstanbul'a ulaştırılmak üzere kendisine gönderilmesi tenbih edilir.

<sup>541</sup> Mühimme, 140, s. 6. Kasım 1734 tarihli başka bir fermanla Süleyman Paşa, eşkiyayı Kıbrıs'a göndermeyeceğini davrandığından dolayı uyarılır. (Mühimme, 140, s. 213)

rağmen intikam hissiyle hareket eden görevliler çıkmıştır. Mesela Okçu İzzettinli eşkiyasının yakalanmasına vazifeli Kilis voyvodasının evi eşkıya tarafından basılıp eşyası ve topladığı otuz kese has malını garet edilince, Kilis voyvodası mezkurlara intikam saikiyle "cevr ve teaddi" edince azl olunur.<sup>542</sup>

Okçu İzzettinli aşiretinden Sergünanlı ve diğer cemaatlerden tesbit olunup isimleri defter olunan eşkiyanın yakalanması Maraş Beğlerbeği Rışvan zade Süleyman Paşa'ya bildirilmişse de, ihmal ve rehavete kapılarak yakalamadığından sert bir dille ikaz edilir. Ancak eşkiyayı ahz cezalarını tertib, ellerindeki mal-ı miriyi geri almak şartıyla af edilmiştir. (Ağustos 1734)<sup>543</sup> Görevinde kalan Süleyman paşa Eylül 1734 tarihinde, teftişe çıkan Rakka Valisi Ahmet Paşa'nın maiyetine tayin edilecektir.<sup>544</sup>

Okçu İzzettinli aşiretinden Ekintili ve Sayratlu cemaatlarından bir kısım eşkıya, Kurtkulağı menzilinin atlarıyla ahalinin atlarını gasb, ayrıca Adana ve Payas menzillerinin atlarından 80 kadarını gasb ederler. Kale dışında ki 20 kadar haneyi basarak eşyaları, 250 baş oküz ve ineklerini garet edip yolcuları soydukları haber verilir. Eşkiyanın ahz ve haps, ellerindeki malların sahiplerine verilmesi, Kilis voyvodası, Sayratlu, Ekintili cemaatleri kethüda ve ihtiyarlarından istenmiştir.<sup>545</sup>

Alınan bütün tedbirlere rağmen eşkiyanın ele girmemesi, aşiretler ve görevlilerin menfaat karşılığı sağladıkları himayeden de kaynaklanmaktadır. Mesela; İfraz-ı Zulkadriye Voyvodası Cin Hasan hükümeti dahilini eşkiyadan temizlemeye görevli olduğu halde, eşkiyadan firar edenleri himaye ve reaya içine dahil ederek, ittifak üzere hareket edip ahalije zulm ve teâdi etmektedir. Yine izalesi için defaaten ferman gönderilen Kılıçlı, Bektaşlı, Koyunoğlu eşkiyasını da reaya içine aldığı ve "eşkıya yatağı" olanlarla ilgisi olduğu öğrenilir. Ahz ve cezasının tertibi, Mart 1735 tarihli ferman ile Adana Valisi Yakup Paşa'ya yazılır. Cezanın "bilâ âmân tertib ve ser-î maktuasının" İstanbul'a gönderilmesi de ayrıca istenmiştir.<sup>546</sup> Kılıçlı, Bektaşlı cemaatleri eşkiyalarının öldürülp, 200 kadın, çocuk ve ihtiyarlarının Kıbrıs'a iskanına karar verildiğini görmüştük. Bunlardan bazıları, kendi hallerinde olup, Halep mütesellimine vermekte oldukları miriyelerini ödeyeceklerini bildirirler. Sağlam sened

<sup>542</sup> Mühimme, 140, s.140.

<sup>543</sup> Mühimme, 140, s.141. Belgenin devamında eşkiyaların isimlerinin tam listesi mevcuttur.

<sup>544</sup> Mühimme, 140, s.323. Aynı fermanın suretleri, Siverek, Kale, Gerger ve Kahta kazalarına da yollanır.

<sup>545</sup> Mühimme, 140, s. 179.

<sup>546</sup> Mühimme, 141, s. 35.

ve kefiller vermeleri kaydıyla uygun bir mahale iskân ve kaleden itlak olunacaklarına dair ferman gönderilir. Maraş Beylerbeyi ferman mucebince defaaten buyruldu gönderdiği halde itaat etmeyip şekavetlerine devam ederler. Tacirli, Ceritli ve Reyhanlı cemaatlerinin içine girerek onlarla beraber, yüzden fazla süvariyle yolları kesip, soygun yaparlar. Yeniden tedip ve Rakka'ya iskanları bildirilince, bu defa içlerinden bazıları, pişmanlık duyup, kendi hallerinde olacaklarını bildirirler. Sözlerinde durmazlarsa 5.000 kuruş nezr ödemeyi taahhüd ederler. Reyhanlı cemaati boybeyi kefil olur. Cemaatlerden 5 kişi kefil olarak Maraş kalesinde haps olunur. Bu tetbirlerden sonra kaledeki mahbuslar serbest bırakılır.<sup>547</sup>

Okçu İzzettinli aşiretine bağlı cemaatlerin kamilen tedip, eşkiyasının cazalandırılması, kalanlarının Rakka'ya iskânı için, yeniden fetva ve ferman gönderilir. Mart 1736 tarihli bu fermanla Adana Valisi Ali Paşa, eşkiya üzerine Kilis voyvodasıyla birlikte gönderilir.<sup>548</sup> Maiyetine Kars-ı Maraş mütesellimi<sup>549</sup> Yeni-il Voyvodası Ahmed<sup>550</sup> Receblü Afşarının tedibine mübaşir olan Mehmet<sup>551</sup> tayin olunmuştur.

Kilis'te sakin cemaatlerden bir grup eşkiya Kilis Mutasarrîfi Süleyman Paşa'yı A'zaz yakınlarında kuşatırlar. Çarpışma devam ederken, Halep Valisinin üzerlerine geldiğini öğrenince 15-20 kişilik gruplar halinde Antep köylerine dağılmışlardır. Halep Valisinin buyruldusunda, eşkiyayı her kim sağ veya ölü olarak ele geçirirse, eşkiyayı öldürmüsse kafasını teslim etmesi halinde, mal ve eşyalarını alabilecekleri söylenerek ahali eşkiya takibine teşvik edilmektedir.<sup>552</sup>

Çobanoğlu cemaati de, yaşadıkları Gavur dağlarında şekavetleri veya eşkiya himayeleriyle şikayeteye konu olmaktadır. Nihayet Halep Valisi Hüseyin Paşa bunların da tedibine yollanırken, buyruldusuyla Antep voyvodasını maiyetine çağrırmıştır.<sup>553</sup>

Eşkiyalıkları ve itaat kabul etmez tutumlarıyla devleti uzun süre uğraştıran, aşiretlerden birisi de Recepeli Afşarıdır. 1729-1730 yıllarında Kayseri çevresinde, yaylaya gidiş gelişte, ahaliyi rahatsız ettiğleri yolları kestikleri, vergilerini ödemeyip

<sup>547</sup> Mühimme, 141, s. 23. Taahhütlerinde durmadıkları takdirde, aile ve eşyalarıyla Rakka'ya iskân kararının uygulanması kaydı da mevcuttur. (Ağustos 1735).

<sup>548</sup> Mühimme, 142, s. 73.

<sup>549</sup> Mühimme, 141, s. 91.

<sup>550</sup> Mühimme, 141, s. 73.

<sup>551</sup> Mühimme, 142, s. 63.

<sup>552</sup> Cemil C. Güzeybey, a.g.e., s. 26. (21 Eylül 1737).

<sup>553</sup> A.g.e., s. 28-29. 20 Mayıs 1737 Tarihli buyruldu da şehirde savaşa kudreti yeterlerinde gönderilmesi istenmiştir.

itaatten uzaklaştıklarından, eşkiyasının haps, kalanlarının da Rakka'ya iskâni ferman olunursa da<sup>554</sup> önceki teşebbüslər gibi başarılı olunamaz.<sup>555</sup> Yeniden, Anadolu müfettişi Ahmed Paşa 1732 yılında, ası aşiretleri ve Recepeli Afşarını Rakka'ya iskâna görevlendirilmiştir.<sup>556</sup> Aynı zamanda Recepeli Afşarının üzerine giden Maraş Beğlerbeği Rışvanzâde Süleyman ve Kayseri Sancağı Mutasarrîfi Zaralı-zâde Osman'ın geldiği<sup>557</sup> haber alınınca aşiret mensupları ifraz-ı zulkadriye toprağına kaçarlar. Bu gelişme üzerine ifraz-ı zulkadriye Voyvodası Ali, firar edip hükümetine gelen eşkiyayı cezalandırıp "acuze ve sibyanlarını" Rakka'ya iskâna, Kasım 1734 tarihli fermanla vazifelendirir.<sup>558</sup> Afşar, Kılıçlı ve Bektaşlı eşkiyasından 200 kadarı Öruklu Han mevkinde oldukları ihbar edilir. Maraş Beğlerbegini kethudası askeriyle üzerlerine gider. Çıkan çarpışmada "kırk adet ricallerini katl ve yüz miktarı nisa ve sibyanları ve bakiyyetu'l süyüflarından" Recepoglu Süleyman kardeşi Ahmet, Bekir vs. 30 kadar adamlarıyla, Kozanoğlu Ruşen'in semtine firar ederlerse de onun tarafından yakalanırlar. Yakalananlardan eşkiya olanların idam kalanlarının Rakka'ya iskan olunması Kökvelioğlu tarafına firar edenlerin de yakalanıp Kozanoğlu Ruşen'in yanında olanlarla Adana'ya getirilip kalede haps edilmeleri için ferman gönderilir.<sup>559</sup>

Tedib ve takipten kurtulanlar Bozok, Sivas ve Kayseri taraflarında gezip eşkiyalık yapmaya devam ederler. 1735 yılında Kılıçlı ve Bektaşlı cemaatleri eşkiyasiyla birlikte Zamantı Kazasına gelerek yağma ve ahaliye zulm ederler. Haklarında Maraş Beğlerbeği Süleyman ve civardaki görevlilere hükümler yollanmıştır.<sup>560</sup> Eşkiya yakalanmadan Süleyman Paşa'nın sefere çağrılması üzerine, yerine Sivas Valisi Ahmet Paşa tayin olur. O'nun da Rakka'ya vali olmasıyla bu vazife Sivas mütesellimine verilir.<sup>561</sup> Aynı hususta Ekim 1735 tarihinde Kayseri mütesellimi Zaralı-zâde Osman'a da bir hüküm gönderilmiştir.<sup>562</sup> Seferler sebebiyle Anadolu'nun idari ve askeri bakımından boşalması, görüldüğü gibi eşkiya takibini aksatmaktadır.

<sup>554</sup> Mehmet Karagöz, a.g.t., s. 192.

<sup>555</sup> Yusuf Halaçoğlu a.g.e., s. 80.

<sup>556</sup> Mühimme, 138, s. 357.

<sup>557</sup> Mühimme, 140, s. 177. Kozan Dağı yolunun Bayezidoğulları ve Kozanoğlu Ruşen ile birlikte tutulması bildirilir. Firarilerin İfraz tarafına gitmesi tedbirin caydırıcı olduğunu gösteriyor.

<sup>558</sup> Mühimme, 140, s. 225.

<sup>559</sup> Mühimme, 140, s. 266.

<sup>560</sup> Mühimme, 140, s. 90.

<sup>561</sup> Mühimme, 141, s. 39.

<sup>562</sup> Mühimme, 140, s. 185-186

Cerid Türkmeninden Çobanoğulları cemaati eşkiyası üstüne gidilince bir miktarı Ankara taraflarına firar ederler. Mezkur cemaatten 40 süvari eşkiya Ayaş ve Beğpazarı arasında bir grup zimmi sof tücarını İstanbul'a giderken soyarlar. 30 kese nakit ve 30 keselik soflarını nehb ve garet etmişlerdir. Eylül 1733 tarihinde Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya eşkiyayı yakalayıp Çaldıklarını sahiplerine iade, kendilerini de cezalandırmak üzere ferman gönderilmiştir.<sup>563</sup>

Adana Valisi ve Anadolu Münfettişi Ahmet Paşa'nın iskanına memur olduğu Silsüpür Ceridi karara uymayıp firar ederek, gelip Mamalu ve Tabanlu aşiretleri arasına girerken, bazıları Kırşehir batısında eski yerlerine yerleşirler. Burada kendi hallerinde durmayıp, Pehlivanlı aşireti reayaşının hayvan ve eşyalarını gasb, evlerini harap ederler. Bir kızı öldürüp niceşini yaralarlar. Ahalinin emniyeti ve rahatı kalmayıp, köyleri dışına çıkamazlar. Durum, ilâm ve iskânları ricâ olunur. Zaten Ahmet Paşa iskâna memur olduğu halde başka vazifesi sebebiyle görevi tehir olunmuş, bu kez Kütahya, Ankara, Çankırı mütesellimleri, Aydın muhassili vs. ittifakla “ağaçlar yapraklanmadan” eşkiyayı ahz ve kalebend, ahaliyi de Rakka'ya nakl ve iskâna görevlendirilmiştir.<sup>564</sup>

İfraz-ı Zulkadriye reayaşı, Cerid eşkiyanın tahriki ile, mukataanın “mal-i mirîyesinden” eksik kalan 25.574 kuruşu ödemezken<sup>565</sup> Rakka'ya iskanı kararlaştırılan Köçeklü ve Silsüpür Cerid'i cemaatlerinden zuhur eden eşkiyanın yakalanması hakkında İç-il Sancağı Mutasarrîfi Mustafa Paşa asker gönderince, ele girmeyip Aydın taraflarına firar ederler. Kaçamayıp, itaat eden, ekseri kadın, ihtiyar ve çocuk olan 66 hane ahalisi defter olunup, Adana'ya getirirler. İskân mahalline gitmeye kudretleri olmadığı ilâm olunca, Mayıs 1736 tarihli fermanla Adana'da müناسip bir yere iskanları bildirilmiştir.<sup>566</sup> Ancak “aşireti merkum ve ahalisinin ekseri ehl-i ırz ve daire-i itaatte olup” iskân yerine gitmeye kudretleri olmadığından, kendi hallerinde olmak, eşkiya zuhurunda yakalamak ve vergilerini vermek kaydıyla af olunurlar. Yurtlarında Kırşehir Sancağına bağlı Dinek Keskin'de oturmalarına izin verilir.<sup>567</sup>

<sup>563</sup> **Mühimme**, 139, s. 319

<sup>564</sup> **Mühimme**, 139, s. 93. (Ocak 1733). Kırşehir, Çorum Mütesellimine de Ağustos 1732 tarihinde ayrıca hüküm yazılmıştır. (**Mühimme**, 138, S. 333.)

<sup>565</sup> **Mühimme**, 139, s. 149-150.

<sup>566</sup> **Mühimme**, 139, s. 195.

<sup>567</sup> **Mühimme**, 142, s. 94-95. Aynı tarihlerde Cerid Boybeyi Mirza Sait tabiî eşkiya ile Reyhanlı cemaatinin 50 adet evlerini basarak, adamları katl, mal ve eşyalarını yağmalar. Adana Valisi Ali Paşa ve civardaki aşiret beyleri ile yetkililer ittifakla eşkiya üzerine sevk edilir. (**Mühimme**, 142, s. 60).

Kara Hacılu cemaatinden Osman, Hasan, Kara Musaoğlu Ebubekir, kardeşi Mehmed ve Ciritcioğulları vs. tabî eşkıya ile iskân mahallini beğenmeyip Teke Sancağına gelerek, konup göçükleri yererde eşkiyalık yaparlar. Şikayetlerin artması üzerine, yakalanıp Kıbrıs'a sürülmeleri hakkında Ağustos 1732 tarihinde hüküm gönderilmiştir.<sup>568</sup>

Çepniler Giresun'dan Batum'a kadar uzanan Doğu Karadeniz Bölgesinde oturmakta olup<sup>569</sup> cemaat yapısını muhafaza eden bir Türkmen topluluğudur. Aşiret hayatı yaşayan “Çepniyan tâifesi” uzun süre bölgenin asayışını tehdit etmişlerdir. Özellikle maden sahalarında, reaya ve madencilere yönelik eşkiyalıklar yapmışlardır. Mesela 1728'de Espiye madeni etrafında ki eşkiyalıkları şikayet konusu olunmuştur.<sup>570</sup> Maden bölgelerinin dağınık olması eşkiyalığı kolaylaştırmaktaydı. eşkıya madencilere zulm ve teaddi edip hatta birçoğunu haksızca öldürünce, eşkiyanın üzerine gidilmesi istenir. Tirebolu, Giresun, Keşab ve Ordu tarafına firar edebileceklerinden gereken tedbirlerin alınıp, yakalanmaları buraların kadılarına da ayrıca bildirilmiştir.<sup>571</sup>

Trabzon Mütesellimi Murtaza'nın malikhânesine dahil Görele (Pavabolu) Kazası mukataası reyalarından Çepni tâifesi yurtlarını terk ederek kara ve deniz yollarını kesip yolculara çeşitli zulumlerde bulunmaktadırlar. Vaki şikayetler üzerine, haklarında sadır olan emr-i şerîflerle asker sevkedilmiş fakat kişişin şiddetli geçmesinden dolayı netice alınamamıştır. Espiye madenine yerleşen eşkiyanın, buradan kaldırılarak Görele Kazasına yerleştirilmesi için 1732 yılında Espiye madeni Emîni Ebubekir'e emir gönderilmiştir.<sup>572</sup>

Görele Kazasında Çavuş karyesinden İkizoğlu Hacı Osman ve Oğlu Mehmed nam şakiler Çepni tâifesini tahrik ettiklerinden yakalanıp cezalarının verilmesi, Espiye madeni tarafına firar edenlerin de maden Emini Ebubekir tarafından yakalanmasının istediği hatırlatılarak, Trabzon müteselliminin de eşkıya teftişine memur olduğu, Mart 1733 tarihli yeni bir hükmle bildirilmiştir.<sup>573</sup>

<sup>568</sup> Mühimme, 138, s., 347-348.

<sup>569</sup> Ayrıntı için b.k.z. Faruk Sümer, Çepniler, İstanbul 1992.

<sup>570</sup> Mühimme, 135, s. 70.

<sup>571</sup> Mühimme, 138, s. 236. Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200), İstanbul, 1989, s. 34-35.

<sup>572</sup> Ahmet Refik Anadolu'da Türk Aşiretleri, İstanbul 1989, s. 188-189

<sup>573</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1896, v. 59.

Çepni tâifesinin iskanı için gönderilen mübaşir aynı hususa memur olan Trabzon Mütesillimi Murtaza'ının öldürülüğünü İstanbul'a yazar. Mütesellimin ölümünü aydınlatmak üzere yeniden mübaşir gönderilir.<sup>574</sup> Yapılan incelemede Murtaza öldürülmeden önce, haklarındaki şikayet sebebi ile mübaşir olan Sekbanbaşı Abdurrahman ve Mütesellim Murtaza görevden alınmışlar, bu esnada mezkur mübaşir Trabzon'da Mütesellim Murtaza'yı yolundan çevirip konağına götürerek öldürdüğü anlaşılmıştır. Mesele aydınlatılınca mübaşirin gitmesi muhtemel yerlere hüküm gönderilerek yakalanıp kalebend olunması istenmiştir.<sup>575</sup>

Çepni tâifesinin eşkiyalığının önlenmesi ve iskânları mahallî yetkililer tarafından gerçekleştirilemeyince Erzurum Valisi İsmail Paşa müfettiş olarak bölgeye gönderilmiştir.<sup>576</sup>

Darbhâne Nazırı Sadullah arzuhal gönderip, halen Görele Voyvodası ve Tonya zeameti zaptına memur olan oğlu Ömer cesur ve güçlü olmasından dolayı, Gümüşhane ve Espiye madenlerinin eşkiyadan korunması ve maden nakli vazifesini başarıyla ifâ etmektedir. Yeniden Görele ve Tonya zeametlerinin uhdesine verilmesini ister. Bu talep hizmetinin devamı şartıyla kabul edilmiştir.<sup>577</sup> Eşkiyaların üzerine kararlılıkla gidilmiş olacak ki birkaç yıl zarfında haklarında şikayet'e rastlanmıyor.

Yeniden 1748 tarihinde Kürtün Nahiyesinde oturan Çepni tâifesinden 40-50 kadarının eşkiyalığa başladığını görüyoruz. Kapıcıbaşlarından Hüseyin vazifeyle Trabzon tarafına giderken Karahisar-ı Şârki menzilinden ayrıldıktan sonra Şiran menziline üç saat mesafede Fındıklı beli denilen yerde mezkur eşkiya önlerine inip 5 adamını katl, 6 adamını da yaralarlar. Eşya, nakit ve silahlarını gasb ve garet ederler. Eşkiyaların yakalanmasına Trabzon Valisi Vezir Çeneci Abdullah Paşa görevlendirilir.<sup>578</sup> Yine Espiye ve Kızılıkaya madenleri arasında yerleşen Çepni tâifesinden Dede Mehmed'in zaman zaman başına topladığı adamlarıyla yolları kesip madenci reyasının evlerine girip, sekavet üzere olduğu hakkından gelinmediği için

<sup>574</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1896, v. 65.

<sup>575</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1896. v. 63. Bu vesikada Murtaza dan Gümüşhane mütesellimi diye söz edilmektedir.

<sup>576</sup> Trabzon Şer.Sic., Nu: 1897, v. 76. Vesikada ki "... bu makule hilâf-ı mezhep mülhid-i edep.." ifadesinden Görele reâyâsı Çepnilerin Alevi olduğu anlaşılmıyor. Ayrıca bk. (Faruk Sümer, a.g.e., s. 115) Aytıca yazar, bölgedeki Çepnilerin mühim bir kısmının Sünni olduğunu da söylemektedir. (Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 247)

<sup>577</sup> Mühimme, 141, s. 94.(Nisan 1736.)

<sup>578</sup> Mühimme, 153, s. 341

şimdiginden söz edilmektedir. Nihayet, yakalanmaları hakkında Şubat 1749 tarihinde Gümüşhane emini ve Dizdaroğlu Hüseyin'e ferman gönderilmiştir<sup>579</sup>.

Kıbrıs'a sürgün ve iskân olunan yörük eşkiyasından Hacı İshakoğlu Abdülmümin ve kardeşleri Süleyman ve Hasan vs. ile firar ederek İç-il Sancağına gelirler. Burada Kırkılu cemaati eşkiyasından Sarıkaya oğulları, Nurullah Bölkbaşı, Kelağa, Çerkezoğulları, Çolak Hasan vs. Eski Yörükten bir kısım eşkiya ile Kumalar<sup>580</sup> dağına giderek Çakal cemaatinden Arap Kasım oğulları ve Hamdi oğulları adlı eşkiyalar ile birleşirler. Sarıkaya oğlu vs. 30-40 atlı avaneleriyle, Akşehir ve Karaağaç tarafından, Bursa, İzmir ve Antalya tarafına giden yolları kesib yolcu ve ahaliyi soymaya başlamışlardır. 1740 yılında, tüccar tâifesinden Manavgatlı Seyyid Hacı Ali, Çaycioğlu Mustafa, Beyşehirli Kara Mehmed, Türkmen Ahmed ve Sarı Mehmed İstanbul'a giderken Beyşehir'in batısında bu eşkiyalar tarafından soyulurlar. 2 yük ibrişim vs. bir büyük keselik eşya, 700 kuruş nakit, 7 deve, 1 katırları gasp edilir. Yine aynı eşkiyalar, Alaiye Kazasından Halil Ağa-zâde Seyyit Mustafa, Sarı Hacı Musaoğlu, Serdar oğlu Hasan vs. tüccarı Konya'ya giderken Mayıslı (?) nam mevkide soyarlar. Kahve, pirinç, sabun, bez vs. emtiadan müteşekkil 19 yük mallarını ve 20 katırlarını alırlar. Bunun emsali nice zulm ve teaddi üzere olan eşkiyanın halen Hamit Sancağında oturdukları, birkaç gün içinde Teke Sancağı ve Aydın sahiline gidecekleri haber alındığından, Anadolu Valisi Veli Paşa'nın üzerlerine varması emredilir. Fermanda cezalarının tertibi ve gasb ettikleri malların ele geçirilip, hak sahiplerine verilmesi özellikle tenbih olunmuştur.<sup>581</sup>

Kıbrıs'a iskânlarına karar verilen Yörük taifesinden Kara Hacılı, Gedüklü, Güzelbeğlû, Eski Yörük, Saçıklarlı cemaatleri ile Serik eşkiyası, Alaiye ve Beğşehir ahalileri üzerinde şer ve mazarrata sebep olduklarıdan biran evvel kaldırılmış iskân mahalline nakli yeniden istenir. Memur olanların emre itaat etmediğleri, rehâvete kapılanların cezalandırılacağı, ikazı görevlilerin üstüne düşeni yapmadıklarını gösteriyor. Mayıs 1740 tarihli fermanda cemaat mensuplarının Alaiye limanına getirilmesi, Kıbrıs'ın 260 mil-yarda mesafede olduğundan hayvanlarının değerince

<sup>579</sup> Mühimme, 154, s. 16.

<sup>580</sup> Aksu Vadisinde Bucak karşısında Kumar Dağı diye adlandırılan dağ vesikada kumalar diye yazılmış olabilir. (Huseyin Saracoğlu, Akdeniz Bölgesi, İstanbul, 1989, s. 281-282).

<sup>581</sup> Mühimme, 147, s. 297-298.

satılması da bildirilmiştir.<sup>582</sup> Şubat 1741 tarihinde aynı hükmün tekrarlanması henüz iskânın gerçekleşmediğini gösteriyor.<sup>583</sup> İskân teşebbüsünün sürüncemede kalması, kanun dışına itilmiş sürekli takip edilen aşiretlerin eşkiyalığının devamlılığını ve yaygınlAŞASINI teşvik etmekteydi. Böylece aşiret mensupları açısından haklı gerekçe teşkil etmekteydi.

Uzun zamandır iskânına çalışılan Recepî Afşarı, firarda gezmeye, devam etmekte olup özellikle Kayseri ve Zamantı civarında halkın bitim tükenmez şikayetlerine konu olmaktadır. İskân için görevlilerin yanından, civarındaki aşiret ve kabile beglerinden de yardım istenmekteydi.<sup>584</sup> Firarilerin Karaman tarafına gitmesi ihtimalî dikkate alınarak Mayıs 1742 tarihinde aynı hüküm Karaman ve kazalarına da gönderilmiştir.<sup>585</sup> Maraş Beğlerbeği Rışvanzâde Süleyman Paşa, Afşar eşkiyasının kaçacakları yolları tutturup. Kayseri, Zamantı tarafına geldiğinde eşkiyanın ekseri Cerid, Bozdoğan, Kerimoğlu, Akçakoyunlu, Köçerlioğlu vs. cemaatlerinin içine girdiklerini öğrenir. Talep ettiğinde de himaye eden aşiretler vermezler. Vermedikleri gibi, buyrulduyla davetine de katılmazlar. Eşkiyayı himaye eden Cerit cemaati firarilerle Elbistan tarafına kaçarlar. Kayseri Mütesellimi ve Çaparoğlu<sup>586</sup> eşkiyanın peşinden gidince, aşiret ahalisi Çukurovaya inerken, Boybegleri Emir Beğ ikiyüzden fazla evleri ile birlikte Maraş tarafında Akçakoyunlu oymağına, sığınır. Kasım 1742 tarihinde yakalanmaları için yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>587</sup>

Recepî Afşarından Göksun tarafına kaçanlar 1743 yılında büyük bir kervan soygunu yapmışlardır. Nevşehir vakfı reayasından Kurtulu, Heriklü, Karaca Kurd ve Boynuyoğunlu cemaatlerinden deveci, mekkari taifesinden bir gurup, Kayseri tüccarından, Ali, Seyyid Ömer, Halil nâm kimselerin mal ve eşyalarını Maraş'a götürürken, Afşar eşkiyasından Hacı Mustafa oğlu Mehmed, Meskel oğlu Mahmud vs. 52 nefer adamlı yollarına inip. 2 adamlarını katl, 12 adamlarını yaralayıp, bütün mal ve hayvanlarını gasb ederler. Yine bir süre önce Karaca Kurd mekkarisinin hayvanlarını ve

<sup>582</sup> Mühimme, 147, s. 132-133

<sup>583</sup> Mühimme, 147, s. 81.

<sup>584</sup> Mühimme, 148, s. 222-223

<sup>585</sup> Konya Şer. Sic. Nu: 55, s. 278.

<sup>586</sup> Çapanoğlu Ahmed Ağa, Yeni-il Voyvodası iken Recepî Afşarının tedibine memur olmuş civardaki mahalli yetkiler de maiyetine verilmiştir. (Özcan Mert, XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Ankara, 1980, s. 26)

<sup>587</sup> Mühimme, 149, s. 70. Etrafa dağılan Afşar eşkiyasından 2 kişi, Develioğlu ve İncesu Voyvodası tarafından yakalanmış, ilâmları üzerine Kayseri mütesellimine, katl edilmeleri için hüküm gönderilmiştir. (Kayseri Şer. Sic. Nu: 133, s. 308)

Gürün tüccarının kervanını soymuşlardır. Ayrıca bir düğün alayını basıp eşya ve hayvanlarını aldıkları, bunun emsali şer ve şekavetlerinin nihayeti olmadığı ilâm olunmuştur.<sup>588</sup> Bu tür hadiseler ve şikayetler artınca, hükümet, eşkiyanın tedibine öncelik vererek, sefere davet olunan Maraş Beğlerbegini, seferden muaf tutarak eşkiya teftişine görevlendirir.<sup>589</sup> Nihayet tedipte başarılı olunur. “ricalleri katl ve ekserisi parekende ve perişan” olur. Tedipten kurtulanların kendi halinde olduklarından, ricaları üzerine, vergilerini vermek, eşkiya zuhurunda teslim etmek kaydıyla, nezre bağlanıp Zamanti'ya iskânlarına müsaade edilir.<sup>590</sup>

Lekvanik Ekradı da şekaveti sebebiyle tedip ve Kıbrıs'a iskanı kararlaştırılan aşiretlerdendi. Bu işte Rışvanzade Süleyman Paşa'ya verilmiş, o bu vazifede de muvaffak olmuştur. Aşiretin “ricalleri katl” kadın ve çocuklarından 600 kadarı Kıbrıs'a gönderilmek üzere Adana kalesinde haps olunmuşlardır. Fakat bunların ekseri kadın, yaşlı ve çocuk olduğundan “iskâna kudretleri kalmadığı ilâm” olunarak afları istenir. Temmuz 1742 tarihli fermanla, kalede bırakılmaları ve istedikleri yerde oturmak üzere serbest olmaları bildirilmiştir.<sup>591</sup> Süleyman Paşa eşkiya takibinde 2.000 kadar askeriyle gereksiz yere Kayseri'de 10 gün, yol güzergahındaki köylerde birer gün kalarak hem eşkiyaya fırsat, hem de reayayı rencide ettiğinden dolayı uyarılmış, vakit geçirmeden firarilerin yakalanması hakkında sert bir dille tehdit edilmiştir.<sup>592</sup> Eşkiya takibi, zaman zaman eşkiyalık kadar, ahaliyi rencide etme noktasına varmaktadır.

Tedipten kurtulup Kayseri tarafına firar eden Genç Osman Çerkes ve ağabeyi Osman Çavuş vs. 20 eşkiya ile birlikte, Yarık Kaya adlı yerde yolcuları soyunca üzerlerine gidilince yine kaçmayı başarırlar. Tekrar Mihaliç, Gönen arasında, oldukları haber alındığında, bir kısmı yakalanmışsa da bazıları kurtulmaya muvaaffak olmuşlardır.<sup>593</sup>

Cihanbeyli aşireti daha önce Rakka'ya İskân edilmiştir iskan firarilerinden bir kısmı Malatya Sancağına tabi Şure -ili (Pötürge) toprağına yerleşirler. Civar köylere

<sup>588</sup> Mühimme, 149, s. 137.

<sup>589</sup> Mühimme, 149, s. 171.

<sup>590</sup> Mühimme, 151, s. 170. Vergilerinin toplanmasına ve idarelerine bu tarihlerde büyük nüfuz kazanmış. Yeni İl Volvodası Çapanoğlu Ahmed Ağa görevlendirilir.

<sup>591</sup> Mühimme, 148, s. 312

<sup>592</sup> Mühimme, 149, s. 47

<sup>593</sup> Mühimme, 8, s. 82. (Ekim 1743)

teaddilerinin nihayeti olmayıp, 18 kişiyi katl, nice kadın ve kızlarını da kaçırırlar.<sup>594</sup> Aynı aşiretten iskân firarisi Osman Uşakları, yakalanmaları için gönderilen mütesellim ile muharebeye tutuşurlar. Bir kısmı öldürülürse de, kurtulanlar Ergani madeni kazalarından Ebu Tahir Nahiyesine kaçarlar. Oturdukları köy ve mezra ahalisini rencide ve topraklarını terke zorlayınca, Nisan 1745 tarihinde, artan şikayetler üzerine yakalanmaları Ergani madeni emininden talep edilmiştir.<sup>595</sup>

Ergani, Çemişkezek Kazalarını tehdit eden aşiretlerden ikisi de, Şeyh Hasanlı ve Delsimlidir. Bu aşiretlerin ahaliye ve madenci reayasına teaddilerine mani olmak için Karaçorlu-zade Elhac Mustafa görevlendirilmiştir. Aynı aşiretten Osman Ağa oğlu Ahmed ve kardeşi Abdurrahman, Ömer Ağa oğlu İsmail nâm eşkiyalar refikleriyle ahali ve madencileri rencide ve teaddi üzere olduklarından, yakalanıp başka bir yerde hapsine karar verilir.<sup>596</sup>

Aslen Eğin'de sakin olan Şeyh Hasanlı ve Delsimli aşiretleri şekavetleriyle uzun zamandır takip edilmektedirler. Asli yurtlarından firar edip Çemişgezek köylerine yerleşmeden önce, Eğin köylerini yağmalamış, Erzurum, Gümüşhane hacılarını soyup bir kaçını da öldürmüştürlerdir. Mart 1745 tarihli hükmde Çemişgezek köyleri ahalisinin malları ve arazilerini zorla işgal edip, reyanın göç ve perişanlığına bais olduklarına işaret edilerek bir an evvel yakalanıp cezalarının tertip, ahalinin zulm ve teaddilerinden kurtarılması bildirilmiştir.<sup>597</sup>

Rakka iskanından firar eden Kar Hacılu cemaatinden Oduncuoğlu Hamdi, Kolu kırık Ali vs. eşkiyalar adamlarıyla Çankırı Sancağında dolaşıp yol keserler. 1743 yılında Ömerli köyü batısında, vazifeyle Erzurum'a gidip, dönen bir grup tatar ve görevliyi soyup eşya, binek ve nakitlerini almışlardır.<sup>598</sup> Aynı yıl Manavgat'ta oturan Kara Hacılu cemaatinden bir grup eşkiya ve Kızıllı taifesinin nezirlerini tahsile Teke Sancağı mutasarrıfı görevlendirilmiştir. Eşkiyalar İç-il tarafına firar edince, Teke Sancağı Mutasarrıfı, Kızıllı taifesinden nezrini tahsil ve Teke, Hamid Sancaklarından

<sup>594</sup> Mühimme, 150, s. 49. (Haziran 1743)

<sup>595</sup> Mühimme, 151, s. 225.

<sup>596</sup> Mühimme, 149, s. 135.

<sup>597</sup> Mühimme, 151, s. 164.

<sup>598</sup> Mühimme, 149, s. 154,155.

ihracına memur olduğu mekkari develerinin ihracı işinin önceliğinden dolayı eşkiyayı takip edemez.<sup>599</sup>

Kara Hacılı cemaatinden, Adana Sarı Çam Kazasında sakin bir grub eşkiya diğer Yörük taifesinden refikleriyle, Akköprü adlı yerde, Halep'ten gelen Mustafa Çavuş'un öünü keserler. Bazı mukataalardan topladığı 21,473 kuruş salyaneyi ve eşyalarını soyarlar. Haziran 1749 tarihli hükmle, mübaşir tayin ve Adana Beğlerbeği eşkiyayı yakalayıp gasb ettikleri salyaneyi kurtarmak üzere vazifelendirilir.<sup>600</sup>

Tecirli Türkmeni ve Kılıçlı Ekradının “ekser ricâli istâr olan emr-î şerîfimle kahr ve tedmir ve nisvan ve sibyanları Kıbrıs ceziresine iskân” olmuşken kurtulabilenler, halen Maraş ve Antep taraflarında gezip eşkiyalık yapmaya devam etmektedirler. Temmuz 1747 tarihli hükmle, bunların da yakalanıp Rakka'ya iskanı için Maraş Valisi görevlendirilirken,<sup>601</sup> Adana Mütesellimi ve bölgedeki yetkililer de, iskân kararına me'mur olunmuştur.<sup>602</sup>

Yeni-il hassına tabi aşiretlerden Ödemişli aşiretine tabi cemaatlerden bazıları da kadimi yaylaklarını terk ederek, Niğde yakınlarında Üçkapulu ve Hasan Dağı, yaylaklarında yaylayıp, Kişi geçirmek üzere, Niğde vs. mahallere de konarak ahaliye türlü-zarar ve teaddi üzerine oldukları, defaaten şikayeteye konu olur. 1740 yılında Yeni-il voyvodası, eşkiyanın cezalandırılması, kadim yurtlarına yerleştirilmelerine memur olunmuştur.<sup>603</sup>

Şerefli cemaati şekaveti sebebiyle Rakka'ya iskân olunmuşken, bilahare “îslâh-ı nefş” olduk diye af talebinde bulunmuşlar ve istekleri kabul olunarak Koçhisar Kazasında oturmalarına müsaade olunmuştur. Kendi hallerinde olacaklarını aksi halde, 15.000 kuruş nezr ödemeyi taahhüt ederler. Buna rağmen içlerinden Bölükbaşı namıyla birisi çıkış, etrafına aşiretten ve kapılı, kapsız levend toplayarak, köy köy gezip meccanen yem ve yiyecek almakta maada, yolları kesip yolcuları soyup, ahalinin hayvan ve mallarını alarak türlü eşkiyalıklarda bulunurlar. Yine 30 kadar “ser-î cemiyet” ile başlarına topladıkları 200 eşkiyayla, Nevşehir vakfi mülhakatından Boynuinceli mukataası cemaatlerinden Aksaray Sancağında sakin Kuzulu cemaati

<sup>599</sup> Mühimme, 150, s. 8.

<sup>600</sup> Mühimme, 154, s. 85, 86.

<sup>601</sup> Mühimme, 153, s. 277.

<sup>602</sup> Mühimme, 153, s. 153.

<sup>603</sup> Ahmed Refik, a.g.e., s. 206, 207.

ahalisinin köyünü basıp, 5 kişiyi darb ve mecruh kıymetli eşyaları ve hayvanlarını götürürler. 1741'de eşkiyanın cezalandırılması, çalınan malların iadesinin temini hakkında Konya Valisine ferman gönderilmiştir.<sup>604</sup>

Malatya'da sakin İzollu aşiretine tabi bir gurup eşkiya civardaki, tımar ve malikane köylerinden kırktan fazlasını basıp reyasını perişan, mallarını gasb ederek arazilerini ellerinden almışlar, Diyarbakır tarafındaki yolları tutarak yolcuları soymuşlardır. Fırat üzerinde seyreden 2 gemiyi batırarak, etraftaki reayanın hayvanlarını sürüp, evlerini ihrak ettiklerinden bunların teaddilerinin, önlenmesi ahali tarafından mahkemeye gelerek istenir. Eşkiyanın cezalanmasından sonra Rakka'ya iskânlarına karar verilir.<sup>605</sup>

Yörükân-ı Anadolu cemaatlerinden Kara Hacılı ve Tekelü cemaatleri, İç-il ve Adana'da kışlayıp Kayseri civarında Erciyes ve Big dağında yaylak yaparken, bir süredir Niğde ve Aksaray taraflarında köyleri vurup teaddi üzere olduklarından, buradan kaldırılıp, iskan mahalleri olan Aydın, bölgesine nakli için Karaman Valisi görevlendirilmiştir.<sup>606</sup>

Rakka iskânı firarilerinden Lek Kürdü (lekvâ'nik) eşkiyası, Pehlivanlı aşiretine tabi, Humurlu (حومر) cemaatinin köyünü basarlar. 2 adamlarını katl ve 6 adamlarını yarayıp, nakitleri yanında, çok sayıda hayvanlarını sürüp götürürler.<sup>607</sup>

Karaman Eyaletinden Kadın Han'ı etrafında oturan Türkmen eşkiyası ahaliyi rencide edip, sabık Han Ağası Hüseyin'i haksızca öldürmüştür. Tayin olunan mübaşir marifetiyle eşkiyanın yakalanması, etrafın güvenliğini sağlamak üzere, Boz Ulus Türkmeninden Oğulbeğlü cemaatine tabi bazı oymakların Kadın Han'ına iskânına karar verilir.<sup>608</sup>

Beğdili aşireti 1743 yılında, iskân mahalli Rakka'dan firar ederek gittikleri yerlerin ahalisinin perişan ve perakende olmalarına sebep olduklarından, yeniden

<sup>604</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 55., s. 340

<sup>605</sup> Mühimme, 147, s. 348.

<sup>606</sup> Ahmed Refik, a.g.e., s. 207-209.

<sup>607</sup> Mühimme, 148, s. 114. 1741 tarihli fermanla, Adana Valisi eşkiyayı her nerede olursa yakalamaya, tayin olunurken, firar edebilecekleri, yerlerin, ayan, ileri gelen ve yetkilileri de uyarılmıştır.

<sup>608</sup> Mühimme, 148, s. 250. vesikanın kenarında Mayıs 1742 tarihli kayıtta, Hüseyin Ağa'nın katillerinin bulunup verilen fetva gereğince cezalarının tertib olunduğu yazılmıştır. Ayrıca, mezkur oymakların iskânı 1721 yılında istenmişken, bu talebin yenilenmesi iskânın bu tarihe kadar gerçekleşmediğini

iskânları istenir. Rakka Valisi Ahmet Paşa görevlendirilir.<sup>609</sup> Bu esnada Kilis Ekradı eşkiyasından Okçu İzzeddinli aşiretinin tedibine de memur olduğundan Antep Voyvodası ve ayanına buyruldu göndererek 1000 asker toplayarak kendisine katılmalarını bildirmiştir.<sup>610</sup>

Aşiretlerin yaptıkları eşkiyalıkların en yayğını, yaşadıkları bölge ve yaylak sahalarında, kervan, yolcu ve ahalinin can ve malına yönelik olanlardır. Mardin Kazasına tâbi Turaçlu aşiretinden bir grup, yolcuları soyup yaralarken<sup>611</sup>, aynı bölgede Kiki (...) aşiretine mensup eşkiyalar da bir ticaret kervanını soyup tüccarları döverler.<sup>612</sup>

Adana, Sivas ve Konya civarında yaşayan Konar-Göcer Yörükân-Türkmen aşiretlerine tâbî eşkıya, 4 Haziran 1701 tarihinde Kayseri'nin Kırkaya Köyü ve Sarıkaya mezarasına gelerek, bazlarını öldürürler.<sup>613</sup> Yine Yörük taifesinden Günceli Bayadı'na tabi Kubad, Doğanlı ve Torbalı cemaatinden bir grup şâki, 11 Haziran 1701'de Kırkaya köyü civarında şekavette bulunurlar.<sup>614</sup>

Aşiretlerin yerli ahaliye yönelik tecavüzleri yanında kendi aralarında da soygun ve yağma hareketlerine sıkça rastlanır. Menteşe'ye tâbî Sincan Nahiyesi'nde, Türkmen taifesinden Hüseyin ve Abdurrahman'ın obalarını yine konar-göcer Türkmen taifesinden Kör Bayram ve İbrahim adamlarıyla basıp iki tüfek ve 200 kadar keçilerini alıp kendilerine türlü eziyet ve tarizde bulunduklarından, Ekim 1701 tarihinde, cezalarının tertibi ve "ihkâk-1 hak" olunmaları için, Karesi Sancağı Mutasarrîfi'na hüküm gönderilmiştir.<sup>615</sup>

Mamalı Türkmeni de bulunduğu mahallerde türlü kanunsuzluklara bais olduğundan tedibine karar verilir. Amasya, Alaybeyinin de bu hususa memur olduğu, Sivas'ta toplanacak kuvvetlere katılması bildirilmiştir. (12 Ocak 1702)<sup>616</sup>

gösteriyor. (Cengiz Orhonlu- a.g.e.. s. 110.) İskân isteği 1727 yılında da tekrarlanmıştır. (Yusuf Halaçoğlu. a.g.e., s.127.)

<sup>609</sup> **Mühimme**, 149, s. 112.

<sup>610</sup> C. Cahit Güzelbey. a.g.e., s. 41.

<sup>611</sup> **Mardin Şer. Sic.** Nu: 248, s. 140.

<sup>612</sup> **Mardin Şer. Sic.** Nu: 248, s. 34.

<sup>613</sup> Mehmet Karagöz, a.g.t. s. 188

<sup>614</sup> A.g.e., s. 188

<sup>615</sup> **Balıkesir Şer. Sic.** Nu:712, S. 22

<sup>616</sup> **Amasya Şer.Sic.** Nu: 23.S. 75. Aynı konuda Sivas Beğlerbeği Süleyman Paşa vs, hüküm gönderilmiştir. Ahmed Refik, a.g.e., s. 127, 128. Burada . “ Mamalı ve Cerid ve Pehlivanalı ve Güven vs, “ aşiretler birlikte anılmaktadır (1701). Bu tedbirlere rağmen, Mamalı Türkmenine tabi Şerefli,

Aşiretlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden birisi de Doğu Anadolu'dur. Bu bölgede de aşiretlerden kaynaklanan, şikayet ve kanunsuzluklar sık, sık gündeme gelmekteydi. Konar-göçer taifesi ağalarından Çoban adlı kişi, aşiretinden kalabalık bir grupla, bir kaç senedir, Van eyaletine tabi Hoşap "nam-i diğer Mahmudi hükümetinde" oturmaktadır. Burada kendi halinde durmayıp civarda yerleşmiş, "tevaif-i acem" vs, reâya ve "Ebna-i sebilin" yollarını kesip mallarını gasb ve garet ettiğinden, suçları sabitse cezalarının verilmesi için hüküm gönderilmiştir. (Temmuz 1702)<sup>617</sup> Bölgedeki aşiretler önemli yaylaklarından, Erzurum bölgesinde bulundukları sürede ve gidip gelirken, civar köylerde, benzeri davranışlarla tedibe bais olurlar<sup>618</sup>

Anadolu'da, ulaşım ve ticaretin cereyan ettiği yol şebekesi göz önüne alındığında, bir bakıma, yol kesme ve soygun türü eşkıyalıkların da haritası çıkarılmış olur. Yol şebekesinin ana güzergahlarında, yolcu ve kervan soygunlarının yoğunlaştığı görülür. Bu yönyle sık sık bahsi geçen, geçit ve derbentlerden ikisi, Misis ve Kurtkulağıdır.<sup>619</sup> İfrazı Zulkadriye mukatası reayasından bazı eşkiya, Misis'ten Kurtkulağı'na kadar bazı mahallerde "kat'-ı tarik" ve yolcuların mal ve eşyalarını soydukları, "fesad-ı şekavete" cesaret ettilerinden, ahz ve cezalarının uygulanması için Adana Valisine, Mart 1703 tarihli hüküm gönderilmiştir<sup>620</sup>

Malatya, Kahta, Gerger kadılarının gönderdiği mektupta yer alan Kahta Köyleri ahalisinin şikayetleri, büyük bir eşkıyalığı aydınlatmaktadır. Rışvan aşiretinden Tiryakioğlu Sefer, Kara Baba, Kara Ali, Kara İsmail, Kasımoğlu Hasan, Kartal, Mir Mehmed, Mehmed Han, Paşa, Gönüllü Hüseyin ve Ömer Böülübaşı adlı eşkiyalar kendilerine tabi iki bin kadar süvari ve piyade eşkiya ile, köyleri basıp otuz kişiyi yaralayıp, ondokuz kişi ve üç hatunu katl, türlü zulm ve ırza geçme cürümlerini işleyerek fesat ve yağma etmişlerdir. Bu fesadın önlenmesi, ihmâk-ı hâk olunup cezalarının tertibi için Maraş Beğlerbegine ferman yazılmıştır. (Haziran 1703)<sup>621</sup> Yine

Gülli, Kızıllı ve Nefesli cemaatlerinden bazıları Kayseri, Çankırı, Sivas Eyaletlerinde kervanları vurup insanları katl edip türlü zulm ve teaddi üzere olmaya devam ettiklerinden, Sivas Beğlerbeginden, nezrlerinin tahsil ve kendilerinin taş evler yapıp ziraatla uğraşmalarının temini istenir. (Halaçoğlu, a.g.e., s. 47, 48)

<sup>617</sup> Mühimme, 112. s. 291.

<sup>618</sup> Mühimme, 114. s. 163. (Mayıs 1703)

<sup>619</sup> Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 45, 46, 50, 56, 62, 71. Bk. Cengiz Orhonlu, Derbend Teşkilatı, s. 16, 18, 28, 105, 125, 24, 66, vs.

<sup>620</sup> Mühimme, 114. s. 104. Aynı konuda, Adana Yeniçeri Serdarına, Niğde Sancakbeyi ve civar Sancaklar ve ayanlarına ayrı ayrı hüküm mevcuttur.

<sup>621</sup> Mühimme, 114. s. 197.

Rışvan taifesinden Hısn-ı Mansur'da (Adiyaman) sakin Ali Şir, Kötek oğlu Zeynel. vs. ve yukarıdaki hadiseye karışan Kara Baba, Kara Ali, Kara İsmail adlı eşkiya, Hısn-ı Mansur Voyvodası tarafından kazaya zabıt tayin olunan Ömer, topladığı 2250 kuruş mal ile "iltizam-ı hass"ın voyvodasının yanına giderken menzilini basıp, para ve malları yağma ederler. Kendisini öldürmek isterler. Ahz ve cezalarının tatbiki için hüküm gönderilir. (Haziran 1703)<sup>622</sup>

Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sakin Ulu<sup>623</sup> Ekradına tabi Milli aşiretinden Yazgöri, Hastiman( يازغوري ). Düdegân ve onlara tabi Yezidi taifesinden Halidi aşireti eşkiyası her sene çolden yaylağa ve yaylaktan çole dolaştıklarından yol güzergahındaki, kasaba, köy ve yaylaklarda türlü şekavet üzere oldukları ilam olunmakla isimleri belli eşkiyanın ahz ve cezalarının verilmesinden sonra kalanlarının münasip bir mahalle iskânı Diyarbakır Valisinden istenmiştir. (Eylül 1703)<sup>624</sup>

Güneydoğu Anadolu'da Arap aşiretleri de, zaman zaman bölgede şikayetlere; bais olup, yağma ve garet sebebiyle haklarında hükümler yazılmıştır.<sup>625</sup>

Konar-göçer taifesinden, Bektaşlı Nebi adlı eşkiya adamlarıyla, kervan soyup, bazlarını katl edince, tedibi için Kudüs Mutasarrîfî İslâm Paşa görevlendirilir. Bütün sıkışan eşkiya gruplarının yaptığı gibi Bektaşlı Nebide firar ederek Antep taraflarına gelir. Durum haber alınınca 27 Aralık 1704 tarihli hükmle Antep Sancakbaşı, mezkur eşkiyaların yakalanması için memur tayin edilir.<sup>626</sup>

Çölâbâd Kadısı gönderdiği mektubunda sabık veziriazam ve halen Kastamonu ve Kocaeli Sancaklarına Mutasarrîf olan Hasan Paşa'nın Karahisar-ı Sahib Sancağı Çölâbâd Kazasında olan çiftliğini Türkmen taifesinden Küçük Süleyman cemaatinden bir gurup eşkiya, kırk atlı ve otuz piyade ile basarlar. Sekiz hizmetkânı yaralayıp çok sayıda hayvan, eşya ve nakit gasb ederek kaçarlar. Anadolu Valisi ve

<sup>622</sup> Mühimme, 114, s. 197.

<sup>623</sup> Diğer ismiyle Cihanbeyli aşireti, yaptıkları eşkiyalıklar üzerine. Keli-Çorlu ve Samakulu aşiretleriyle birlikte Rakka'ya sürülmeleri istenmiştir. (Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 46.)

<sup>624</sup> Mühimme, 114, s. 229. Daha önce Milli ve Şikaki vs. kabileler, Yezidi taifesiyle birleşerek Erzurum taraflarında, Erzurum Valisi Numan Paşa'dan eski yerlerine nakli istenmiştir. (Halaçoğlu a.g.e., s. 46)

<sup>625</sup> G.Antep Şer. Sic. Nu: 54, s. 328. Ayrıca yol kesip türlü şekavette bulunan Arap aşiretlerinden El-Vahap kabilesi Antakya, Bakras, Amik kazaları, civarında oturtulmayarak, A'zaz Kazasına iskanlarına karar verilmiştir. (Halaçoğlu, a.g.e., s. 50)

<sup>626</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 55, s. 278.

civar kazalardan Eylül 1706 tarihli emirle, eşkiyanın ahz ve cezalarının verilmesi istenir.<sup>627</sup> Aynı tarihlerde yine Simav çevresinde konar-göçer Türkmen taifesi geçikleri yol güzergâhında reayaya türlü zulüm ve teaddileri şikayet konusu olunca yeniden Anadolu Valisine bu tür teaddilerin önlenmesi yazılır.<sup>628</sup>

İfraz-ı Zülkadriye cemaatlerinin tedip ve iskânına görevlendirilen Karaman Valisi Hasan Paşa'ya, verilen diğer bir vazife de eşkiyadan oldukları söylenen, Bayazıtdoğlu, Muhammed, Çobanoğlu Kasım, Kerimoğlu Halil ve Kozanoğlu nam şakilerin yakalanmasıdır. Çobanoğlu Bayezıtdoğlu ve Kerimoğlu Halil ahz ve ele getirilmiş, ancak Kozanoğlu yanına gelmeyip itaat etmediği ilâm olunduğundan, her ne şekilde olursa ahz ve mübaşir marifetiyle asitaneye ırsali emredilir. (Şubat 1707).<sup>629</sup> Daha önce kendilerinden Tacirlü cematinin tedibinde yardım istenmişken böyle bir muameleye tabi tutulmaları vazifede suistimal ihtimalini düşündürmektedir. Aynı vesikanın kenar kaydında Nisan 1707 tarihinde Abdulkerim oğlu Halil'in serbest bırakılması için emr-i şerif yazıldığını görüyoruz. Mezburun kısa sürede bırakılması isnad olunan cürümün fazla ağır olmadığını gösteriyor.

Kozanoğulları ailesinin adının duyulması ve bölgede nüfuz kazanmaları XVIII. yüzyılın başlarında gerçekleşir. Ahmet Cevdet Paşa, Kozanoğullarının soyunun, Farsak (Varsak) olduğunu ve Antep Kazasının Kozan köyünden geldiklerini ifade etmektedir.<sup>630</sup> Kozanoğullarının adlarının karıştığı bilinen ilk hadise, Sis Sancağında Zaim Mustafa'ın mallarına zorla el koymalarıdır<sup>631</sup>. Ayrıca 1707 yılında Kozanoğlu Yusuf, kardeşi Kadir, oğlu Ruşen vs. aşiretlerden topladıkları adamlarla, Kozan dağında Gümüşhane'den ustalar getirilip ihya edilen madene saldılarak çalışan zimmileri soyup madenin kapanmasını, bais olmuşlardır.<sup>632</sup> Bu davranışları sebebiyle tedibile karar verilen Kozanoğullarından Derviş Ağa, Adana Beğlerbeği Abdulgafur Paşa tarafından yakalanıp Niğde kalesinde hapsedilir. Hatta Niğde Mutasarrıfı emr-i şerif gelmedikçe serbest bırakmayıp hiç kimseye teslim etmemesi hususunda tenbih edilmiştir. (Şubat 1708)<sup>633</sup> Bilahare Ağustos 1708 tarihinde kendi halinde olacağına söz verince kefil

<sup>627</sup> Mühimme, 115, s. 110.

<sup>628</sup> Mühimme, 115, s. 120.

<sup>629</sup> Mühimme, 115, s. 222.

<sup>630</sup> Ahmet Cevdet Paşa, *Tezakir*. III, Ankara. 1986. s. 109. Kozanoğulları hakkında ayrıntılı bilgi için bu esere bakılabilir.

<sup>631</sup> Cezmi Yurtsever, *Kadırılı Tarihi*, İstanbul. 1981. s. 78

<sup>632</sup> Mühimme, 115, s. 429.

<sup>633</sup> Mühimme, 115, s. 519, Ahmet Refik, a.g.e., s. 138.

alınarak serbest bırakılmıştır. Ancak Derviş Ağa sözünde durmayarak bölgedeki Ermenilerin ve 1711'de Sis'te oturan Divanoğlu Kubat'ın mallarını yağmaladı<sup>634</sup>

Yaşadıkları bölge dağlık olduğundan, her türlü kontrolden uzak olan Kozanoğulları etraftaki aşiretlerin eşkiyalarından istifade ederek Şekavetlerini giderek artırdılar. Sis ve Kadirli'de çeşitli vergileri kendi adlarına topladıkları gibi, beşyüzden fazla zımmi reayanın "haraç ve İspençelerin kendileri ahz", edip halkı soyarlar. Mart 1721 tarihinde cezalandırılmaları hakkında yeniden ferman gönderilir.<sup>635</sup> Kozanoğulları cezalandırılamadığı gibi, her geçen gün nüfuzlarını devlete kabul ettirip, 1734 yılında Kozan mukataâ emirliğini<sup>636</sup> ve Arıklı cemaatini Kethüdalığını ele geçirip<sup>637</sup> güçlenerek büyük bir hanedan haline geleceklerdir.

Aşiret dayanışması içinde, eşkiyalık yapan fertler rahatlıkla himaye bulmaktaydı. Mamalu cemaatinden Elçi oğlu Hüseyin ve Ahmed, rüfekasından, Halife Hımmet, Kara Halit ve oğlu Musa, Sefer, Kethüdaoglu Musa, Bektaşoğlu Muhammed, Öküz İbrahim vs. yirmi dört, nefer eşkiya Anadolu yakasında bazı mahallerde kuttâ-i tarîk eşkiyalığı yaptığı ihbar olunur. Tayin olunan mübaşir, eşkiyanın miriaşiret Ömer Beğ tarafından himaye edildiği ve kendisine verilmesi taleb olduğunda vermeyerek yok denilir. Bunun üzerine miriaşiret Ömer Beğ'e hitaben sert bir hüküm gönderilerek eşkiyayı himaye etmeyip mübaşire teslimi talep olunur.<sup>638</sup>

Aşiretler hakkında sık sık şikayet konusu olan hususlardan biri de, hayvanlarını olatırken, ahalinin ekili arazilerini tahrip etmeleridir. İshaklı üzerinde vaki dağda sakin yörükân taifesi Çan Kazası ahalisinin ekinlerini yedirip, türlü şekavete bais olduklarından eşkiyasının ahz ve cezalarının tertibinden sonra Karahisar-ı sahip kalesine hapsi emredilir.<sup>639</sup>

Mamalu Türkmeninden Deli Ali denilen şaki, yirmi miktar eşkiyasıyla Kırşehir yakınlarında Sipahi Satır Abdullah'ın yoluna inip kendisini katl eşyasını nehbe ve garet ederler. Bununla kalmayıp halen Beğrek nâm mahalde yolcuların ve reayanın üzerindeki teaddi ve fesatları devam etmeyeceğini doğrulanarak, vaki şikayetler doğru ise

<sup>634</sup> Cezmi Yurtsever, a.g.e., s. 88.

<sup>635</sup> Mühimme, 130, s. 80,81.

<sup>636</sup> Cezmi Yurtsever, a.g.e., s. 89.

<sup>637</sup> Ahmet Cevdet Paşa, a.g.e., s.109.

<sup>638</sup> Fermanda "bu tür makuleyi bir daha himaye edersen hakkından gelineceğini mukarrer ve muhakkak bilip" ona göre hareket etmesi istenir. (Mühimme, 115, s. 361)

<sup>639</sup> Mühimme, 115, s. 373 (Eylül 1707)

yakalanıp cezasının uygulanması için Ankara Mutasarrıfı Halim Paşa görevlendirilir. (Kasım 1707).<sup>640</sup>

Manisa çevresinde konar-göçer yörük aşiretlerinin önemli yaylaklarından birisi Yurt dağı çevresiydi. Bu aşiretlerden zaman zaman şikayetler ahalî üzerine zulm ve teaddileri olduğu hakkında arzlar gönderilmektedir. Böyle bir şikayet üzerine Aydın ve saruhan Sancakları muhassidi Nasuh Paşa'ya, Mart 1708 yılında yazılan hükümde bu tür eşkiyalıkların önüne geçilmesi istenmektedir.<sup>641</sup>

Antep çevresinde eşkiyalık eden Bozkoyunlu, Elçi cemaatlerinden dört kişi yakalanır. Eşkiyalıkları sabit olduğu ilamı üzerine Rakka Valisinin buyrulmuşyla 1 Kasım 1709 tarihinde idam edilip "ser-i maktularının" Rakkâ'ya gönderilmesi yazılır.<sup>642</sup>

Afyon Sandıklı Kazası civarında Pınarbaşı mevkîinde Sakin Salmanlu-i kebir cemaatinden Mehmet nam kimse "ilâm-ı hal" edip yine aynı cemaatten, Kara Yusuf, Kara Çakır, Deli Veli, El-hac Yusuf, Ebubekir vs., topladıkları eşkıya ile 1708 senesinde öldürmek kastıyla evini basıp 1.000 kuruşluk eşyasını garet, yedi atının kuyruğunu kesip, hanımının "ırzını hetk ettiklerinden", cezalarının verilmesi için gönderilen emr-î şerif mucebince tayin olunan adamlara itaat etmeyince kırk miktar tüfekli adam ile karşı durup itaat etmemiştir. Sandıklı naib'li de bizzat yanlarına gittiğinde üzerine hücum ve dört adamını yaralayıp firar ederler. İşlerinden El-hac Yusuf yakalanır. Nisan 1709 tarihinde, Karahisar-ı sahip Paşa'sına, Sandıklı naibine firarilerin yakalanıp cezalarının verilmesi hususunda yeniden ferman gönderilir.<sup>643</sup> Yine aynı tarihlerde Karahisar-ı sahip Sancağına tabi Barçınlı Kazası yakınlarında Ketişoğlu cemaatinden, Tüysüz diye tanınan şaki yirmi kadar kuttâ-i tarîk eşkiyayıla, Kıbrıs'tan gelen Çukadar Mehmed, Kıbrıs Valisi Yusuf Paşa'nın Çukadarı Ali, Sabık Kıbrıs Beğlerbeği Mustafa Paşa'nın adamı Mehmed'in yolunu kesip üzerinde olan 700 kuruşluk nakid ve eşyalarını soyarlar. Bayat köyünden himaye görürler. Kendilerinden defalarca istediği halde eşkiyayı ele vermezler. Karahisar-ı sahip Mutasarrıfı Levendat tayin edip ve bizzat gittiği halde yakalandıkları ilam olunmuştur. Eşkiyanın her ne

<sup>640</sup> Mühimme, 115, s. 454

<sup>641</sup> Mühimme, 115, s. 558

<sup>642</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 60, s. 13. Yine Elçi Türkmeni cemaatinden Rakka'da ki iskan mahallinden firar eden birkâçı aileleriyle Antep'te ahz ve haps olunmuşlar. Rakka Valisi Yusuf Paşa mezbûrların iskan mahalline nakli için buyruldu gönderir. (G.Antep Şer.Sic. Nu: 57, s. 31)

<sup>643</sup> Mühimme, 116, s. 103

şekilde olursa yakalanıp himaye edenlerin haps ve defter olunarak kayıtlarının asitaneye ırsali için mübaşir tayin olunur.<sup>644</sup>

Aşiretler tarafından intikam bahanesiyle de büyük karışıklıklar çıkarılmaktaydı. Reşi aşireti ve tabii Yezidi eşkiyası bir adamları katledildiği iddiasıyla Rumkale Halfeti Kasabasını yağmalarlar. Ahalinin şikayetü üzerine mahkemeye davet olunduklarında itaat etmezler. Eşkiyanın ahzi ve Harran'a iskânı için Birecik Mütesellimi Mustafa Ağa, Rakka Muhibbzî Yusuf Paşa tarafından görevlendirilir. Antep Sancağı mukatası Mutasarrîfi Ahmet Ağa'da buyruldu ile, 24 Eylül 1709 tarihinde bu hususa memur olunur.<sup>645</sup>

Ekim 1711 tarihinde Harput Malatya sınırında Koyunoğlu, Herdili zeameti ekrâdi ile Zeyk ve Bickân aşiretleri eşkiyası İranlı hacıları soyup kimisini de yaralarlar. Fermanda hac yollarının güvenliğinin sağlanması için müteaddit defa ferman gönderildiğinden söz edilerek eşkiyanın yakalanması ve gasb olunan eşyaların iadesi emredilir.<sup>646</sup> Hac kervanlarına yönelik bu tür tecavüzler sık sık gerçekleştiğinden<sup>647</sup> devlet bu işe ehemmiyet vermektedir, her yıl hac mevsiminde hacıların geçeceği güzergahlara gereken tedbirlerin alınması için hükümler yollanmaktadır. Bu soygunların ekseri Arap aşiretlerinin oturduğu güzergahta gerçekleşmekle beraber<sup>648</sup> Anadolu'da da zaman zaman bu tür hadiseler görülmekteydi.

Erzincan civarında yaşayan Şeyh Hasanlı ve Savanlı vs. ekrat eşkiyası gece Kemâh Kazasını basıp, pasbanlarını öldürüp, ahaliden bazı kimseleri katl, bazlarını yaralayarak hayvan ve eşyalarını gasb ederler. Kadının ilâmi üzerine Erzurum Mütesellimi eşkiyanın üzerine gider. Bazısın katl ve ahz ederse de bir miktarı civara firar ederler. Eşkiyadan bazıları Karaçor Nahiyesinde Karaçorlu Osman Ağa'nın yanına sığınırlar. Şekavetlerine devam ederler. Şubat 1712 tarihinde, Diyarbakır Valisi, Erzurum Mütesellimi ve civardaki kadılara gönderilen fermanda eşkiya her nerede olursa ahz ve “ihkâkî hak” olunması emredilmiştir.<sup>649</sup>

<sup>644</sup> Mühimme, 116, s. 113. (Mayıs 1709)

<sup>645</sup> G.Antep Ser.Sic. Nu: 60, s. 1

<sup>646</sup> Şaban Bayrak, XVIII, yüzyılın ilk yılında Harput ve Çevresinde Eşkiyalık Olayları (Basılmış Yüksek Lisans Tezi). Malatya 1992, s. 34, 35. Bölgedeki eşkiyalık olaylarının ayrıntısı için bu teze bakılabilir.

<sup>647</sup> Münir Atalar, Osmanlı Devletinde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayıları, Ankara, 1991, s. 136-145. Tarih-i Raşîd. II, s. 593-594.

<sup>648</sup> Bk. Eşkiyalığın önlenmesi için alınan tedbirler bölümü ve Münir Atalar, a.g.e., s. 131-136.

<sup>649</sup> Mühimme, 119, s. 561.

Sivas önemli bir idarî merkez olmanın yanında Sivas Beğlerbeği de kalabalık kapı halkıyla bölgenin güvenliğinde çok etkiliydi. Sivas Beğlerbeğinin sefer-i hümayuna memur olması üzerine doğan otorite boşluğunundan istifadeyle birçok mahalde eşkiya zuhur eder. Ekrat, Türkmen, Levent eşkiyasından bazı gruplar, Sonisa, Sirke, Karabiga, Taşabad vs. kaza ve kurralarından ahalinin emval ve erzaklarını gasb ve yolları kesip yolcuları soyduklarından başka, "bayrak akçesi" vs. tekâlif talebiyle "sükkân-ı vilayete isâlı hasarat üzere oldukları" ilâm olunur. Sivas ve civarında askeri ve görevliler, eşkiyanın teftişine görevlendirilir.<sup>650</sup> 1714 yılında da bölgede eşkiyalık olayları devam eder. Bozok Sancağı Boğazlıyan Kazasında yaşayan Pehlivanalı Türkmeni taifesinden Bozkara İbrahim ve yeğeni Kara Mustafa, Abdulkadir, Köroğlan, Deli Çopur, vs. kimseler hevalarına tabi eşkiyalar ile köyleri basıp ahalinin yem ve yiyeceklerini yağmalarlar.<sup>651</sup> Sipahi Mustafa İstanbul'a giderken Osmancık Kazasına tabi Sarmaşık derbendi nâm mahalde Lek Ekradından reis-î eşkiya Osman, Ahmed Mamalu Türkmeninden Çakır hevalarına tabi otuz eşkiyaya ile önüne inip, iki yüz kuruş nakit, iki katır ve bir atını alırlar. Mezburun oğlunu üç yerinden mızrakla yaralarlar.<sup>652</sup> Yine Lekvanik Ekradının Kethüdası Selim aşireti ve kuttâ-i tarik eşkiyasından altmış kadar adamlıyla bir kaç seneden beri İslkilip Kazasına müstevli olup, yem ve yiyeceklerini alıp türlü şer ve sekavet üzere oldukları. Kızıl viran dağında kışlayıp Türkmen taifesinden Çetmi (Çepni), Levlaç, Karahacılı vs. kendilerine tabi ehl-i fesad eşkiyasıyla Tokat kazalarında vaki kurra ahalilerinin hayvan, eşya ve mallarını garet edip ahaliyi perişan edip, perakende ettiklerinin ilamı üzerine, her üç konu ile ilgili, Sivas Beğlerbeğine ve ilgili kazalara ferman gönderilir.<sup>653</sup> Haklarında ferman-ı âli sadır olan Kılıçlı, Koyunoğlu, Elçi ve Bektaşlı eşkiyalarından bir kısmı ahz ve Antep'e ırsâl olunurlar. 27 Mart 1714 tarihinde Rakka Valisi Antep naibi ve dizdarına gönderdiği buyrulduda, mezburların vüsulünde münasip bir yere vaz ve muhafaza, altına alarak, ihtiyaçlarının karşılanması, lakin bir ferdinin firarına meydan verilmemesi hususu vurgulanır.<sup>654</sup> Diyar taraftan Koyunoğullarından, elegeçen kadın, erkek ve ehl-i iyallerinden bir kısmı da Diyarbakır'da haps ve defter olumuştur. Ele girmeyenlerinde ahz ve Tacirli cemaati arasına girip Çemişgezek, Harput taraflarına firar edenlerinde

<sup>650</sup> Mühimme, 120, s. 50 (Kasım 1713)

<sup>651</sup> Mühimme, 121, s. 367.

<sup>652</sup> Mühimme, 122, s. 50

<sup>653</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 65, s. 227

<sup>654</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 65, s. 227

yakalanarak, eşkiyasının cezalarının tertip ve kalanlarının Rakka'ya iskânı için Diyarbakır Valisine Temmuz 1714 tarihinde ayrı bir ferman gönderilmiştir.<sup>655</sup> Alınan neticeler görevlilerin meseleyi ciddiyetle takip ettiğini göstermektedir.

Ağustos 1714 yılından Kilis hassına tabi aşiretler eşkiyası muhtemelen intikam için Kilis Kazasını basarlar. Okçu İzzettinli Şeyhli, Amiki ve Hoştuvanlı cemaatinden beş, altı yüz miktar eşkiya Kilis'in batısında Zeytunlu nam mahalde toplanırlar. Mahkemeye davet edilip, davalarının görülmesi istenince itaat etmeyerek Kilis Kazasına gelip voyvodanın sakin olduğu saraya hücum ederek Voyvoda El-hac Mehmet, kethüdası ve beş nefer çukadarı katl olunur. Çikan çarpışmalarda iki yeniceriye de katl, toplanan mâl-ı hass voyvodanın mal ve eşyasını yağmalarlar. Durum ilan olununca Maraş Valisi Vezir Ali Paşa kapu halkıyla eşkiyanın ahzına tayin ve eyalet askeri vs. görevlilerle ittifak üzere hareketle eşkiyanın cezalandırılmasından sonra kalanlarının Rakka'ya iskânına karar verilmiştir.<sup>656</sup> Hadisenin cerayanından reayanın haksızlıklara maruz kaldıkları iddiasıyla Voyvodalarını cezalandırmak için bu yola başvurdukları anlaşılıyor.

Yeni-il hassına tabi cemaatlerin yeniden tahririne, karar verilmiş, tayin olunan adamlar Aydın havalisinde yaşıyan Gargin cemaatini tahrir için gittiklerinde kurşun atıp muharebeye cesaret ederler. Dışardan çoğunluğu Türkmen Levendatı eşkiyasından kimseler cemaate yardım edince görevlilerden birini katl ederler. Durum ilâm olunca eşkiyanın ahzı, Haziran 1714 tarihli hükümlü Aydın ve Menteşe Sancakları Muhassisili El-hac Ahmed'den istenir.<sup>657</sup> Aşiretin kontrol altına girmeyip, vergi yükünün artmasını engellemek düşüncesiyle tahrire direndikleri anlaşılır.

Adana Beğlerbeği Elhac Ahmed Paşa Anadolu'nun nizâmına ve eşkiyalığın önlenmesine müfettiş olur. Bu vazife esnasında kendisinden, Maraşta bulunan Mektûbiye Medresesinin vakfina tâbi Kara Beğdil Türkmenleri iskândan firar edip Aksaray civarına gelerek ahali ve yolcuları soymaktan başka vergilerinide ödediklerinden, bunların eşkiyalıklarının önlenmesi de istenmiştir.<sup>658</sup>

Eğridir Kadısı mektup göndererek Teke Sancağına tabi Karahisar Kazası ahalisinden, Doğancıoğlu Karamanlısı, Alaylı vs. karyeleri cemaatleri, ilkbahar

<sup>655</sup> Mühimme, 122, s. 87.

<sup>656</sup> G.Antep Ser.Sic. Nu: 65. s. 243-245.

<sup>657</sup> Mühimme, 122, s. 45.

<sup>658</sup> Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 53.

mevsiminde ziyade hayvanlarıyla kazalarına gelip, sonbaharda giderken ahalije envâî zararları verip, yollarda, köylerde şekavet, üzere olduklarından, mezburlar 20.000 kuruş nezre bağlanırlar. Halen tenbih olmadıklarından, Mayıs 1719 tarihli fermanda, taahhûd ettikleri nezrin tahsili ve şekavetlerinin engellenmesi Anadolu Valisinden istenir.<sup>659</sup>

Sadriâzâm Ağalarından Ahmed Irkîd Hanı mevkiinde soyulur. Eşkiyanın ahzı için İç-il Sancağı Mutasarrîfi Mustafa, Karaman ile Maraş Eyaletlerine Mutasarrîf olan Ahmed Paşa, adamlar tayin ettiğinde, bu fesada cesaret eden eşkiyanın Danişmendli Türkmeni cemaatlerinden Cevanişur oymağından oldukları anlaşılır. Yakalanmaları için varıldığında mezbur aşiret, eşkiyayı himaye edip ele vermemiştir. Bu defa Haziran 1720 tarihinde Anadolu Valisi Ali Paşa'ya hitaben yeniden ferman gönderilerek eşkıya ve hamilerinin yakalanıp cezalandırılması istenmiştir.<sup>660</sup> Yine Antep'te toplanan mal-ı mirî Haleb'e nakl olunurken, Türkmen eşkiyasından bir grup görevlileri soyarlar. Haberdar olan mal-ı mirinin tahsiline me'mur Mehmed Ağa 21 eşkiyayı ahz ve gasb ettiklerini yanlarında, bulunca tamamını haps eder. Halep Valisi Recep Paşa 21 Ekim 1720 tarihli buyrulduyla eşkiyanın Haleb'e gönderilmesini ister.<sup>661</sup>

Bu esnada Anadolu Valisi Ali Paşa'ya verilen bir diğer vazife de Saruhan Sancağından Haremeyn-i şerifeyn evkafı reayasından bazı Türkmen ve Yörük reyasının ahalî üzerindeki şer ve fesadın defolunmasıdır. Her ne kadar Saruhan Sancağı muhassılı Elhac Mehmed eşkiyasından iki neferi ahz ve "ser-i mak'tuların" ırsal etmişse de bu işi mezkur valinin bilgisi ve ehliyetine havale olunmuştur (Mart 1721)<sup>662</sup>.

Şekavetleriyle defaaten tedibe uğrayan Kilis sakinlerinden Okçu İzzettinli Aşiretinden, olup aranan Gocu denilen Şaki bir kaç gündür Antep'te olduğu ihbar edilince, Halep muhafizi Recep Paşa 6 Ağustos 1721 tarihli buyruldusu ile mübaşir gönderir.<sup>663</sup> Yine Kilis Ekradının reayanın ihtilaline bais ve mâl-ı mirinin toplanmasına engel olduklarından eşkiyanın ahzı ve taahhûd ettikleri nezrin tahsili için Halep, Rakka ve Maraş Mütesellimleri tayin olur. Konuya ilgili mübaşirin gönderdiği arz ve

<sup>659</sup> Mühimme, 129, s. 6.

<sup>660</sup> Mühimme, 129, s. 393.

<sup>661</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 70, s. 229.

<sup>662</sup> Mühimme, 130, s. 83.

<sup>663</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 73, s. 248. Mezkur şaki Gocu yakalanamaz. Rakka sükkânından Tacîlü. Kılıçlu. Elçi kabilelerini başına toplayarak büyük bir eşkıya cemiyeti oluşturur. Sivas Malatya arasındaki yolları tutarak, katlı-i nüfus ve soygunlarıyla korku salar. Bütün tadbirlere rağmen evlerinin dağlık bölgelerde olması sebebiyle yakalanmaları mümkün olmaz. Eylül 1723 tarihinde nasıl olursa

kaimesinde, eşkiyanın ahzı için çok askere ihtiyaç olduğu anlaşılmınca, yeni bir fermanla Sabık Sivas Mütesellimi Rüşvanzâde Ömer de görevlendirilir (Aralık 1725).<sup>664</sup>

Koyunoğulları, Karaçorlu, Atmalı, Tecirlü vs. aşiretler bulundukları mahallerde yolları kesip "gasp-ı emval ve katlı-i nüfus" üzere olduklarından maada Halep kervanını Arapkir'in batısında incebel denilen mevkide vururlar ve bir miktar eşyalarını gasp ederler. Bundan birkaç gün sonra Erzurum kervanı Kudüsü şerif ziyaretçileriyle giderken yoluna inip emvâl ve eşyalarını garet bir kaç adamlarını da katlı ederler. Eşkiyanın yakalanması istendiğinde Arapkir Kazasında bazı kimseler eşkiyaya yardım ettilerinden bu mümkün olmamıştır. Mart 1723 tarihli fermanla Sivas Valisi ile Maraş Beğlerbegine, hadise mahallindeki görevlilere ittifakla hareket edip, eşkiya ve yardımcılarının ahz, cezalarının tertibinden sonra, ahalinin eşkiyaya yardım etmemeleri, zuhuru halinde ittifakla yakalanmaları şartıyla nezre bağlanıp "birbirine kefil" edilip, hüccetinin gönderilmesi emr edilir.<sup>665</sup>

Çankırı Sancağına tabi Kalecik Keskini Kazasında, Bağbasan köyünden Akkuzulu Türkmeni cemaatinden Süleyman Kethüda adlı şakı, buraya geldiğinden itibaren kutta-î tarik eşkiyalığı yaptığından, hakkında birkaç defa evamir-î şerif sadır olmuşsa da yakalanamamıştır. Diğer cemaatlerden eşkiyayı da başına toplayarak "levendat kıyafetinde" gezerek şer ve mazarratlarının nihayeti olmadıgından, haklarında Nisan 1723 tarihinde yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>666</sup>

Aşiretlerin gidip geldikleri yol güzergahlarında soygunlarının sıklaşması yöneticileri sıkı tedbirler almaya yöneltir. Karaman Beğlerbegi Mehmed Paşa yeterli korumanın olmadığı yollarda seyahat edilmemesi, Beğlerbegi tarafından adam verilmekçe gidilmemesi sıkı sıkıya tenbih olunmuştur. Buna rağmen, Karamanda İlgın, Beğşehir, Kır-ili arasında Bağırsak deresi denilen yer dağlık olup "tarık-i cadde" olmamakla, adamsız gidilmemesi gerekirken 5-6 tüccar, bu dağ yolu ile gidip, böylece eşkiyadan kurtulacakları fikriyle Isparta tarafına yöneldiklerinde, mezkur mahale geldiklerinde 9 nefer piyade eşkiya önlerine inip birini katl ve 1000 kuruşluk mallarını gasb ederler. Mirimiranın haberi olup adam göndermişse de, adamları süvari, eşkiya

<sup>664</sup> olsun yakalanmaları için Maraş Beğlerbegi ve Sivas Mütesellimine ferman gönderilir. (Mühimme, 135, s. 140)

<sup>665</sup> Mühimme, 133, s. 43-44

<sup>666</sup> Mühimme, 131, s. 97.

<sup>666</sup> Mühimme, 131, s. 121.

piyade olduğundan yolların dağlık ve sarp oluşu takibi zorlaştırmış yakalanmaları mümkün olmamıştır. Eşkiya, Hamit Sancağından geçerek Anamus dağında sakin yörük taifesinden Çolakoğlu cemaatinin arasına karışırlar. Ekim 1723'de Anadolu Valisine, mezkur eşkiyanın Çolakoğlu cemaatinden olduğu haber verilerek yakalanmaları istenmiştir.<sup>667</sup>

Eşkiyalığın en çok zararlı olduğu hususlardan biride, Anadolunun maden istihsal bölgelerinde, yürütülen faaliyetin aksamasına sebep olmasıdır. Gümüşhane'deki madenlerde çalışan madenciler ve bölge ahalisi, sık sık Çepni eşkiyasının tasallutundan şikayetçi olurlar. Coğunluğu Görele ve Tirebolu Kazalarında sakin Çepni taifesi yolları "sed ve bend" ederek gelip geçenleri soyarlar. Bu fesad ve şekavetlerinin nihayeti olmadığından 1725 tarihli bir fermanla Trabzon, Karahisar-ı şarkı mütesellimleri ve kadılarından eşkiyanın ahzı ve müstahak oldukları cezalarının tertibi istenmiştir.<sup>668</sup>

Teke Sancağında sakin Yörükandan Karahacılı cemaatinden olup "şekavetleriyle meşhur reisî eşkiyadan" Çolak Recep oğlu Abdulkadir, Çerkez oğlu İsmail, Eski-Yörük cemaatinden Deli Hasan, Kötekli cemaatinden Hasan Kethüda kayınları denilen şakiler, 50-60 miktar "tüfenkendaz" eşkiyayı başlarına toplayıp, Alaiye Sancağına tabi Manavgat Kazasında sakin kendi hallerinde olan Yörükandan Tartarlı cemaatinin evlerini basarlar. Kethüdaları Ahmed ve 2 kişiyi "bî gayri hâk" katl ederler. Irzlarına tasallut, 2.000 koyun, 27, kısrak, 70 baş sığır, emvâl ve eşyalarını garet, ve yine, tahsil olunmuş 1000 kuruşluk "mâl-ı miriyî" gasb ederler. Aynı cemaatten, Lolo (لو لو) Suhte nâm şaki de 20 adamıyla "katl-i nüfus ve garet-i emvâl" ederken, yine mezkur cemaatten Kara Mustafa oğlu Bekir nâm şaki Kızılı cemaatinden 10 kadar evi basıp mallarını yağma ve bakire kızlarını dağlara kaldırıldığı ve bunun gibi türlü şekavet üzere olduğu ilâm olunur. Haklarında yakalanmalarına dair hüküm gönderilmişse de firar ederek ele girmemişlerdir. Haziran 1726 tarihli hükmde mezburların adetleri üzere fesatlarına devam ettikleri görülmektedir.<sup>669</sup>

Sefer sebebiyle, doğan otorite boşluğu ana ulaşım şebekesinde de hissedilir. Karaman Beğlerbeği Konya'dan Çiftehan'a kadar, Anadolu'nun orta kolunun teftişine çıkarılır.<sup>670</sup> Eylül 1726 tarihli emirle Yeni-il hassı voyvodası Çamlıbel denilen mahalde,

<sup>667</sup> Mühimme, 131, s. 272-273.

<sup>668</sup> Mühimme, 132, s. 352.

<sup>669</sup> Mühimme, 133, s. 243.

<sup>670</sup> Mühimme, 125, s. 104. (1726)

Sivas yolcularından ikisini katl ve eşyalarını gasb eden kutta-î tarik eşkiyasının, Recebli ve Pehlivانlı aşiretlerinden olduğu istihbar edildiğinden yakalanmaları istenir.<sup>671</sup> 1727 yılında Karaman Eyaletinden mekkari deve ihracına mübaşir olan Destarı Ali, dönüşünde, Kayseri'ye tabi Tuzhisarı(!) köyüne geldiğinde, Afşar eşkiyası gece köyü basıp, çok sayıda mekâri develeri gasb ederler. Bu eşkiya grubu, Maraş hududunda da köyleri yağmalayıp Bozok tarafına giderek şekavetlerine devam ederler. Karamanlı kervancılarından Hacı Mehmed'i soyup yaralarlar. Şerlerinden yolların ve ahalinin emniyeti kalmadığından, yakalanıp ahalinin emniyet ve huzurunun temini bildirilmiştir.<sup>672</sup>

Konar göçer Türkmen ve Ekrat eşkiyasından Kel Hasan Oğlu Kara Kulak (?) ve refikleri Kara Mustafa ve Çakır denilin şakiler tabileri obalarıyla Ab-sâfi Kazası ve köylerine konarak civar kasabalarda gezip, ahalinin ekin ve mallarını itlak, yolları keserek türlü şekayette bulunurlar. İstanbul'dan “serhâd-ı mansureye giden ve taşradan gelen miri hazineleri” yağma edip, bunun emsali suçları sebebiyle Kara Kulak’ın babası Hüdevandigar mutasarrîfi tarafından ahz ve cezası tertip edilmiştir. Mezkurlar “ıslahî nefş” etmeyerek Ab-sâfi Kazasında sakin “hırsız yatağı” olan Tarancıoğlu denmekle meşhur İsmail ve Kurdoğlu nam şakilerle ittifak halinde olduklarıdan ahalinin emniyet ve rahatı kalmamıştır. Hüdâvendigâr Sancağı mutasarrîfi ve Akyazı voyvodasına eşkiyayı yakalayıp cezalarını tertib etmeleri için ferman gönderilmiştir (Şubat 1729).<sup>673</sup>

Türkmen taifesinden İmam Kulu, Bahrılı ve Lekvanik Ekradından Mirsatlu cemaatleri Adana bölgesinde kişlayıp, Niğde'de Üçkapulu yaylağında, Develi ve Kayseri etrafında yayladıklarından, her sene gelip giderken ahalije zarar verdiklerinden, Develi'de sakin Develioglu Seyyid Mustafa, eşkiyadan bir kaçını ahz ve gasb ettiğini emval ve eşyayı kurtarır. Bu cemaatler civarda gezip kimseye zarar vermeyecekleri, kendi hallerinde olacaklarına dair söz verirler. Sözlerinde durmaları için “lekvanik Ekradından Mirsatlu, göçeve Türkmeninden İmâm Kulu cemaatlerinden herbir neferi canib-i mirîye yüzkuruş ve Bahrılı Türkmeni dahi beşbin kuruş” nezre bağlanarak, Develü Kazasında sicil, baş muhasebe defterinede kayd olunmuştur. Mezkurlar taahhüdlerinde durmayınca Develioğlu Seyyid Mustafa Haziran 1728 tarihinde tekrar

<sup>671</sup> Mühümme, 133, s. 333. Eşkiyanın himaye edilmemesi ve ele verilmesi için Pehlivânlı mir-î aşiretine de hükmü yazılmıştır. (Mühümme, 133, s. 333, 334)

<sup>672</sup> Mühümme, 134, s. 214, 215.

<sup>673</sup> Mühümme, 135, s. 272.

asker toplayarak nezirlerini tahsil ve eşkiyasının cezasını tertibe me'mur olunur.<sup>674</sup> Aşiretleri itaat altına alma, kanunsuzluklarını önlemek için nezre bağlanmaları en yaygın uygulamalardandır. Ankara'da sakin Tabanlı kabilesi mülhakatından şekavete karışanlar ayrı ayrı nezre bağlanmış, sözlerinde durmayınca da taahhüd ettikleri nezrin tahsili istenmiştir.<sup>675</sup> Yine Sivas Eyaletinde yaşayan Türkmen cemaatlerinden Dede Sülü (Dedeşlü), Küne, Kızık vs eşkiyası Çorum civarında reayaya zararları üzerine bu tür hareketlerde bulunmayacaklarına dair söz vermişler ve 22.500 kuruş nezre bağlanmışlardır. Sözlerinde durmadıkları ve şekavete devam ettikleri Çorum kadisinin arzı ve Sivas Beylerbeyinin mektubuyla anlaşılıncá, Haziran 1731 tarihli emirle Pehlivانlı aşireti beyleri nezrin tahsili ve cezalarının verilmesine görevlendirilmiştir.<sup>676</sup>

Diyarbakır bölgesinde yaşayıp, Ergani ve Erzurum çevresinde yaylaya çıkan Millü aşireti yaylakta ve gidip gelirken ahalinin can, mal ve bağ,-bahçelerine, ekinlerine zarar vermektediler. Alınan tedbirlerle bu zararların önüne geçilmiştir. Mart 1732 tarihli hükmüle, Millü aşiretinin yaylaya giderken eşkiyalık yapmaması için Diyarbakır Valisinin tedbir alması istenir.<sup>677</sup> Ancak alınan tedbirlere rağmen ahaliye zarar vermeye devam ederler. Nisan 1733 tarihinde Erzurum tarafındaki yaylaklarına giderken yol güzergahında verdikleri zararların ve halkın şikayetlerinin giderilmesi, eşkiyanın cezalandırılması, hükümeti hudutlarının eşkiyadan temizlenmesi yeniden Diyarbakır Valisine yazılmıştır.<sup>678</sup> Millü aşireti ve tabiî cemaatler Erzurum çevresinde yaylaya çıkmaya devam ederler. Haklarındaki şikayetlerde bitmez. Şiran, Kelkit arasında Sadrazam Çukadarlarından Gümüş Ali'yi soyup sürücüsünü öldürüler. Erzurum Valisi Ahmet Paşa'ya, Badıllu ve Hacibanlu (?) aşiretine tabi eşkiyaların bu işi yaptıkları bildirilerek yakalanmaları, mezkur aşirete tabi eşkiyaların ahali üzerindeki zülümllerine mani olunması bildirilir.<sup>679</sup> Fermanda eşkiyanın tedibinde dikkatli davranışlarak zülümllerine mani olunurken aşırı gidilip tamamen "itaatten huruç edecek"leri hareketlerden kaçınılması ikazı; yönetimin tedbirlerdeki hassasiyetini göstermesi bakımından önemlidir.

<sup>674</sup> Mühimme, 135, s. 73

<sup>675</sup> Ahmed Refik, a.g.e., s. 181, 182. (1729).

<sup>676</sup> Mühimme, 138, s. 39.

<sup>677</sup> Mühimme, 138, s. 232.

<sup>678</sup> Mühimme, 138, s. 397. (Kasım 1732.)

<sup>679</sup> Mühimme, 139, s. 186.

Sivas yakınlarında Kızılıöz nam mahalde oturmakta olan Ekrat taifesinden Düdük Velioğulları "öteden beri katî tarik ve katl-î nüfus ve şer ve şekavetle meşhur olup" haklarında defalarca evâmir-î şerif sadır olmuşken cezaları verilmediğinden,<sup>680</sup> zulümelerini artırmaktan maada, Musacalı cemaatinden Herkoğulları ve Cerit aşiretine tabi Lalalu mahallesinden Kel İsmail, kardeşi oğlu Tırtıl Hasan, Emiroğlu Solak ve oğlu Ali Böyükbaşı, Köçeklü aşiretinden Çobanoğlu vs. eşkiya aşiretlerinden ayrılip mezkurların yanlarına gelerek, onlarla ittifak edip zulm ve teaddilerini artırırlar. Vaki şikayetler defaaten emir gönderilmesine konu olmuşsa da yakalanamamışlardır. Ekim 1733 tarihli bu fermanla Sivas mütesellimi Zaralı-zade Osman yakalanıp idam edilmeleri için eşkiya üzerine sevkedilir.<sup>681</sup> Bozok mütesellimi ve Mamalu mir-î aşireti Kantemur da eşkiya tedibine tayin olunmuş ancak Mamalu mir-î aşireti kendi aşireti içinde de eşkiya türediğini arz ederek affını talep eder. "Aşireti toprağının eşkiyadan temizlenmesi" kaydıyla isteği kabul edilir.<sup>682</sup>

Ankara Mutasarrıfı Ahmed Paşa İran seferine gidince "vilayet korumadan hâli kalıp" Cerid eşkiyası Ankara ve çevresinde gezerek kaza ve köyleri soyup ahalinin hayvanlarını gasb ederler. Can, mal emniyeti kalmayan reaya şehirlere göç etmişlerdir. Otorite boşluğunundan istifadeyle türeyen eşkiya grupları da Cerid eşkiyası olduklarını söyleyerek zulümelerini artırırlar. Kırşehir Sancağı ahalisi silahlanıp ittifakla Sancaklarını eşkiyadan temizlemişler, buradan kaçanlar da Ankara tarafına gitmişlerdir. Ankara ahalisi de aynı yola başvurup mahkemeye gelerek şikayette bulunduktan sonra, silahlanmak için müsaade isterler.<sup>683</sup>

"Katl-î nufus ve nehb-î emval adetî müstemirresi olan" Lekvanik Ekradı eşkiyası Boynuyoğunlu mirâşireti Battal Beğ'in hanesini basarak kendisini çocuklarını ve 14 adamını katl ederek emval ve eşyalarını gasb ederler. Etrafta ki köyler ahalisi ittifakla üzerlerine gidip bir miktar muharebeden sonra bazı kimseler ölmüş ancak yakalanmaları mümkün olmamıştır. Sıkışan eşkiya Kozanoğulları tarafına firar eder.<sup>684</sup> Yine Lekvanik aşiretine bağlı Kırıntılı cemaatinden "ser- eşkiya" Hamdioğlu Emir Ali ve oğlu Emir Ali, Küçük Ahmet, Emir Salimoğlu Halil vs. başlarına topladıkları eşkiya

<sup>680</sup> "Bu durum belgede: Şakiler ahz ve cezalarının tertibi olmadığından ettikleri kabahat yanlarına kalıp tüfyanları gün be gün devam edip" diye ifade edilmektedir.

<sup>681</sup> Mühimme, 139, s. 348.

<sup>682</sup> Mühimme, 139, s. 385.

<sup>683</sup> Mühimme, 139, s. 195.

<sup>684</sup> Kayseri Şer.Sic., Nu: 128, s. 130 (Haziran 1734)

ile “envaî fesad ve melanet” ve zulüm üzere olduklarından başka, bir süredir vergilerini de vermedikleri ilân olunmuştur. İtaatleri istendiği halde etmeyince, Şubat 1735 tarihli fermanla Adana Valisi yakalanmaları ve cezalarının verilmesi için görevlendirilir.<sup>685</sup>

Tarsus'ta sakin Tekyeli cemaatinden Kethüda Ahmed aynı cemaatten bir grup Şakiyi tahrik ederek, aynı cemaatten Abdulkadir'i öldürür. Tarsus Voyvodası tarafından, adam tayin edilip mahkemeye çağrılmıştır. firar ederek, meşhur eşkıya Barla (?) Hadioğlu Emin'in yanına sığınlarlar. Beş altı yüz silahlı adam toplayarak eşkıyalığa başlarlar. Konar göçer taifesinden olup mekanları bilinmediğinden, yakalanmalarılarındaki hüküm gitmeleri muhtemel; Adana, Niğde, Aksaray ve Konya'da ki yetkililere gönderilir. Haziran 1736<sup>686</sup>

Yol güzergahı üzerinde oturan aşiretlerin, yolcu ve tüccarlara yönelik soygun ve tehdidinden, başka merkezden taşraya vazifeli olarak gidip gelen resmi görevlilerde büyük ölçüde etkilenmekteydirler. 1735 senesinde İzmir'deki görevini bitirip avdetinde Mudanya yakınlarına gelen Karasulu Tatar Mahmud ve Çukadar Mehmed'in önü sekiz piyade eşkıya tarafından kesilir. Çatışmada Cukadar tüfekle öldürülür. Tatar ve sürücüsü kaçarak kurtulurlar. Yapılan araştırmada eşkiyanın Koduna Pınar mevkisinde kışlacı yörük tarifesinden Kubaş (?) cemaatine mensup Musaoğlu bin Hamza ve adamları olduğu anlaşıılır.<sup>687</sup>

1742 yılında 300 İranlı hacı Ergani yakınlarında Cihanbeyli ve Terbekânlı ( ? ) aşiretleri eşkiyası tarafından soyulurlar. 2 hacayı da öldürürler. Eşkıya takibinde 20 kadarı öldürülü, kalanlarının da yakalanıp hacıların çalınan mallarının sahiplerine teslimi, Diyarbakır Valisi Ali Paşa'dan istenmiştir.<sup>688</sup>

Adana Eyaletinde Ayas, Berendi ve Kınık kazalarında sakin ifraz-ı Zulkadriye mukaatası cemaatlerinden Karalar Ceridi “öteden berü şekavetiyle maruf” olduğundan ıslah edilmeleri ve Dündarlı mukataasına tabi Kara Hacılar cemaatinden gasb ettikleri hayvanları ve eşyayı öldürdükleri 7 kişinin şer'en icabeden diyetlerinin tahsili, Adana Valisine yazılır. Yeterince levendat ve adamla bizzat gidip mezkur cemaatlerinin eşkiyasını cezalandırıp, kendi hallerinde olmak şartıyla “müceddiden kavi

<sup>685</sup> Mühimme, 140, s. 305.

<sup>686</sup> Mühimme, 142, s. 90.

<sup>687</sup> Kamil Kepecioğlu. **Bursa Kütüğü**. II, s. 80.

<sup>688</sup> Mühimme, 149, s. 100,101.

nezre kat eylemek” için civardaki görevlilerle ittifak üzere hareket edip, firar ve muhalefetlerine fırsat verilmemesi hakkında özellikle uyarılmıştır.<sup>689</sup>

İç-il Sancağında sakin Cerid cemaatinden Kuşcuogulları denilen Hanefi, Memiş ve Mustafa 1745 yılında Karataş, Sarı Kavak, Divle Kazalarında ki, aşiretlerin eşkıyasıyla birleşerek kalabalık bir eşkiya gurubu teşkil ederler. Kıbrıs, İç-il, Aladağ yollarını tutarak, yolcuları katl, eşyalarını garet etmekten maada, Larende Kazası yakınında olan değirmenleri ve civardaki köylere envâî hasar ve teaddidle bulunurlar. Daha önce sadır olan fermanla Larende ayanından Çavuş zade Abdurrahman ile Voyvodası ahaliyle ittifak üzere eşkiya üzerine giderek, eşkiya reisleriden Seyyed İbrahim'in 1 adamını katl ve 2 adamını yaralarlar. Muharebe esnasında kendiside kolundan kurşunla yaralanmış, sonra bu yaranın tesiriyle öldüğü haber verilmiştir. Bu kararlı tutum karşısında eşkiyalar Larende bölgesini terkederek İç-il tarafına giderler. Firar edenlerin yeni şekavetlerine fırsat vermeden yakalanıp cezalarının tertibi hakkında, İç-il Mütesellimi, Karataş âyânından Hacı Halim, ve Halil, Sarı Kavak âyânından Osmanoğlu ve Divle Kazası ihtarlarına, Derbend ağası Osman, Sunullah paşa-zade Abdülmümin ve kardeşi Mahmud'a hitaben ayrı ayrı hüküm gönderilmiştir.<sup>690</sup>

Ekrat ve Türkmen taifesinden boybeyleri ve mîr-î aşiretleri, kendi halkının zabıtı ve oturdukları yerleri eşkiyadan korumak üzere ayrı ayrı emirlerle uyarılmış ve sorumlu tutulmuşlardır.<sup>691</sup> Buna rağmen Şam'dan İstanbul'a dönen bir gurup görevli, Karaman Eyaleti dahilinde bir gurup eşkiya tarafından soyulurlar. Yapılan araştırmada eşkiyanın Cerit Türkmeninden oldukları öğrenilir. Bu kabahatları ve kusurları sebebiyle aşiret sorumluları ve hadise mahallinde ki görevlilerin cezalandırılmalarına kara verilmiştir. Ancak, bir defalık mezkur eşkiyayı yakalayıp cezalarını tertib ederek “ser-i maktü” İstanbul'a göndermek kaydıyla af olunduklarına dair Ağustos 1746 tarihinde yeni bir ferman gönderilmiştir.<sup>692</sup>

<sup>689</sup> **Mühimme**, 154, s. 4. Bu husus için görevlendirilen âyân ve mahalli yetkililer: Sis ahalisinden Divanoğlu Abdi, Kars-ı Maraş âyânından Eminoğlu İsmail, Gök Velioğlu, Keremoğlu, Yörükândan Mahlencioğlu (?) Ahmed, Kara Nebioğlu'dur.

<sup>690</sup> **Mühimme**, 151, s. 305

<sup>691</sup> “... Ekrat ve Türkmen taifesinin boybeyleri ve miri aşiretleri ve söz sahiplerinden her biri kendi aşiretinin halkını zabt ve rabta ve kat'-ı tarik ve nehb-i emvâl ve katl-i nüfus gibi fesad ve şekavete cesaret eden yaramazları katâ himaye etmemek ahz ve zabıtana teslim edecegi, aksi zuhur ederse hangi aşiretten ise o aşiret halkı tedib ve köşmel olunmak üzere....” ferman sadır olmuştur.

<sup>692</sup> **Mühimme**, 152, s. 277.

جۇر تىك

Yeni-il ve Türkmen-i Halep hasları mülhakatından Pürnek (جۇر تىك) aşireti reayaları “fitne ve ser-i cumhur olan” 5 kimsenin etrafında toplanıp, ödemeleri gereken mal-ı mirîyi ödemedede muhalefet ettiler, emr-î şerîfle ahz olunmaları murad olunduğunda, firar ederek mezkat aşıretin mahallelerinden Muradlu ve Koca Hacılı vs. derinlerine girerek, zorla ve şart koşturarak yerleşikleri bildirilir. Burada yaptıkları şekavetlerinden maada, Seferhisarlı Deli Hüseyin nâm şakiye istinaden Seferhisar'ın batısına yerleşerek Deli Hüseyin'in maiyetinde olan altıyüzden fazla eşkiya ile ittifaken envaî zulm ve teaddide bulunurlar. Durumu ihbar eden Yeni-il hâssi voyvodası Hacı Mustafa<sup>693</sup> teftişe müsaade ister. Mayıs 1740 tarihli hükümle buna müsaade edilirken, maiyetine ve ittifakla hareket etmek üzere, Kütahya, Bozok Mütesellimlerine, Pehlivânlı aşireti mir-î aşıretine Beypazarı Voyvodası Mihalic sakinlerinden Kocabeyogulları vs. yetkililere ayrı ayrı emir gönderilmiştir.<sup>694</sup>

Sivas Eyaleti “göçbe makulesinin ve Türkmen taifesinin güzergâh ve makarları” olduğundan içlerinden çıkan eşkiyaların ahaliye envaî teaddileri olduğundan sık sık haklarında şikayet vakı olmaktadır. Hükümeti hududunda zuhur eden eşkiyaları yakalanması için Sivas Beğlerbaşı Murtaza Paşa'ya 1740'da yeni bir ferman gönderilmiştir.<sup>695</sup>

Hasankeyf Sancağında oturan Eşni aşireti öteden beri yolları tutup, yolcuları soymak adetleri olduğu, yine Diyarbakır, Musul ve Trabzon'lü tüccarlar Bağdat'a giderken mezkat eşkiya tarafından vurularak, 60 keselik malları garet olunmuştur.<sup>696</sup>

Aydın sevahilinde kışlayan Yörük ve Türkmen cemaatleri ilkbaharda, Kütahya ve Karahisar-ı Sahib taraflarına giderek, ahalinin mal ve ekinlerine zarar vermektedirler. Temmuz 1741 tarihinde cemaat yetkililerine, bu tür hadiselere meydan verilmemesi, zuhur edecek eşkiyaların yakalanması bildirilmiştir.<sup>697</sup>

<sup>693</sup> Çapanoğlu Hacı Mustafa 1729'da Bozok Sancağı mütesellimliği ve voyvodalığına getirilmiştir. (Özcan Mert, a.g.e., s. 26) Bu vesikaya göre, daha önce babası Ahmed Ağa tarafından yürütülen Yeni-il voyvodalığı da Mustafa'ya verilmiştir. (Mühimme, 147, s. 118.)

<sup>694</sup> Mühimme, 147, s. 118.

<sup>695</sup> Mühimme, 147, s. 292.

<sup>696</sup> Mühimme, 147, s. 394. (1741)

<sup>697</sup> Mühimme, 148, s. 42.

Erzincan, Erzurum arasında Sasa<sup>698</sup> deresi gibi geçit noktalarını tutan yerli ve göçebe eşkiyalar, civardaki köylerden himaye görerek, gelip geçen yolcu ve tüccarları soymaktadırlar. 1747 tarihli fermanda, konunun önemine işaret edilerek, bizzat Erzurum Valisi İbrahim Paşa'nın eşkiyayı ahz ve tard etmesi bildirilmiştir.<sup>699</sup>

Denizli mukataası köylerinde zulm ve teaddisi sebebiyle hakkında hüküm gönderilen miri aşiret Kara Yakuboğlu Ahmed ve adamlarından 2 neferin yakalanıp haps olunduğu ihbar olunur. Temmuz 1747 tarihinde Anadolu Valisine gönderilen yeni hükmde, şikayetçileriyle “ihkak-ı hak” olunduktan sonra cezalarının tertibi emr olunmuştur.<sup>700</sup>

Karakeçili aşiretinden Şeyhlioğlu Ahmed ve oğlu Hüseyin, Kırşehir Sancağında Cebi (?) köyü ahalisinden 4 kişiyi öldürerek eşya ve hayvanlarını gasb ettikleri, üzerlerine gönderilen mübaşirle girişikleri çarpışmada, mezkur Ahmed ve Hasan'ın öldürildiği, Kırşehir Sancağı Mutasarrıfı tarafından bildirilmiştir. Kırşehir Kadısı, Ankara Mutasarrıfı ve Naibi mezkurların kuttâ-i tarîk eşkiyasından olduklarını ilâm ve inha etmişken, ahali ve ihtiyarları Keskin de mahkemeye giderek mezkurların kendi halinde olduğu halde, Mutasarrıf Gazi Mehmed Paşa “mal sevdasıyla” evlerini basıp kendilerini katl mallarını yağmaladıklarını ilâm ve ihbar ederler. Hadisenin araştırılıp, gerçek yüzünün aydınlatılması Karaman Valisi Mustafa Paşa'dan talep olunur.<sup>701</sup>

Kuruçay Kazası voyvodası Şehzavarzade Seyyid Süleyman Gümüşhane madeni emini tarafından verilen, 3.000 kuruş mirî salyaneyi naklederken, yanındaki 2 çukadarıyla Gercaniş Kazası köylerinden Biçer (?) adlı köye geldiğinde, Badıllı Ekradından Hacı Ömer Beğ adamlarıyla üçyüzden fazla eşkiya, mezkur Süleyman'ı muhasara ederler. Kendilerini yaraladıktan sonra nakit ve eşyalarını alıp kaçarlar. 1750'de Erzurum Valisi İbrahim Paşa Sivas Valisi ve etraftaki vilayetlerin yetkilileriyle ittifakla hareket edip, eşkiyanın yakalanması için görevlendirilmiştir.<sup>702</sup>

<sup>698</sup> Sasa deresi, bugün Erzurum, Erzincan arasında Sansa deresi denilen yer.

<sup>699</sup> **Mühimme**, 153, s. 23.

<sup>700</sup> **Mühimme**, 153, s. 91.

<sup>701</sup> **Mühimme**, 154, s. 40. (Mart 1749)

<sup>702</sup> **Mühimme**, 154, s.289.

#### IV. FERDİ EŞKIYALIKLAR:

Herhangi bir aşirete bağlı olmayan resmi görev ve sıfatı bulunmayan, resmi görevi olsa dahi bu görevinden ayrılmış bulunan, münferit veya organize olarak faaliyet gösteren eşkiyaları ferdi eşkiyalar olarak isimlendirip tasnif etmeyi uygun bulduk. Çünkü vesikalarda ferdi eşkıya olarak adlandırılacak, çok sayıda hadiseye rastlamaktayız. Bu tür hadiseleri çoğu zaman tek bir belge vasıtasyyla öğrendiğimiz ve akibetini tespit etme imkânından mahrum olduğumuz için, münferit hadiseler olarak ele almak zorunda kaldık.

Rize, Of ve Sürmene ahalisinden bir kısım eşkıya toplanarak ahalinin perişanlığına sebep olup, mahkemeye davet olunduklarında itaat etmeyerek şekavetlerine devam edince, şikayet üzerine Kasım 1701'de mübaşir gönderilerek büyüyen karışıklıkların önüne geçilmeye çalışılmıştır.<sup>703</sup>

Amasya'da Arıcık köyü ahalisinden bir gurup mahkemeye gelerek, köyleri halkından Recep bin İbrahim, yollarını kesip kendilerini soyduğu şikayetinde bulunurlar. Araştırıldığından mezburun eşkiyadan olduğu, doğrulanarak durum ilam olunmuştur.<sup>704</sup>

Sivas Beğlerbeğisi Süleyman Paşa, Bozok Sancağında oturan Mamalu Türkmeninin taahhûd ettikleri nezri tahsil için gittiğinde, bir kaç gün içinde ödeyeceklerine söz verip, yirmi kadar adamlarını rehin verirler. Paşa Sivas'a gelirken, Geldiklan Kazasına vardığında, Baytoklu, Karaşar, İncesu, vs, köyler ahalisi, yüzbaşılık iddiasında olup bayrak açan, Sefer Ağanın dörtüzden fazla adımıyla birlik olup, üzerine saldırıp 10 adamını katl edip, yanındaki rehinleri serbest bırakırlar. Mart 1702 tarihli fermanla. Aydın ve Saruhan muhassili olup, eşkıya teftişinde bulunan Nasuh Paşa, bölgede olması hasebiyle, bu iş için de görevlendirilmiştir.<sup>705</sup>

Hassa Silahşorlarından Veli, vazifeli olarak Erzurum'a giderken Karahisar-ı şarkî yakınılarında bir gurup "turedi eşkiyası" tarafından öldürülerek emval ve eşyası gasb edilmiştir. Eşkiyaların yakalanması için, Temmuz 1702'de bölgedeki kadılara

<sup>703</sup> Mühimme, 112, s, 58

<sup>704</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 24. s, 7

<sup>705</sup> Mühimme, 112. s, 174

emir gönderilir.<sup>706</sup> Eşkiyaların Malatya taraflarında olduğu haber verilince, burada ki yetkililer de uyarılır.<sup>707</sup>

1702 yılında Hamit Sancağında, büyük bir eşkiya gurubu zuhur eder. Gölhisâr-ı Karaağaç Kazasının Karaköy adlı karyesinden, Kılıçoğlu Himmet, Kethüdaoğlu Ömer, Sarı Mustafa, Koca Kuş ve yeğeni Böyükbaşı vs. hevalarına tabi ikiyüzden fazla eşkiya ile köyleri basıp gasb-ı emval ve adamlarını katl edip, kadınlara ve bakire kızlara tacizde bulunurlar. Eşkiyanın yakalanması Anadolu müfettişi Nasuf Paşa'ya bildirilir.<sup>708</sup>

Divriği sakinlerinden Abdi Bey kendi halinde olmayıp, başına topladığı eşkiya ile halkın rencide ve perişanlığına sebep olduğundan yakalanıp, mahkeme olunması istenmiştir.<sup>709</sup> Yine, Gülnar Kazasında türeyen bir gurup eşkiya da, halkın canına ve malına kast ettiklerinden, şikayet üzerine yakalanıp cezalarının tertibi bildirilmiştir.<sup>710</sup> Ermenek Kazasında Alamus nam köyde yerleşen Yusuf Ağaoğlu adlı şaki bir süredir, “türedi eşkiyası” ile birlik olup, köyü ve civar köylerde, faaliyet göstermektedir.<sup>711</sup>

Ankara mütesellimi, bir süredir Ankara çevresinde eşkiyalık yapan Ahmed Ali nam Böyükbaşının yakalanmasına gönderilmiş, eşkiyaya girdiği çarpışmada birisi yaralı olmak üzere yedisini yakalamıştır. Kalebend olunan eşkiyadan yaralı olanı ölmüş, birisi de Çorum Ekradından zorla alikonulan bir genç olduğu anlaşılıncı serbest bırakılmıştır. Mayıs 1703 tarihli fermanla durumlarının “sicil-i hüccet” olunup, yeterli adamlar koşularak İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir.<sup>712</sup>

Malatya'dan Mehmed ve Abdurrahman, suçları sabit olduğundan cezalarını çekmek üzere Kıbrıs'ta Magosa kaleşinde haps olunurlar. Suçlu olmadıkları anlaşılip, kendilerine iftira olunduğu ortaya çıknca, Temmuz 1703 tarihinde serbest bırakılması bildirilmiştir.<sup>713</sup>

<sup>706</sup> Mühimme, 112. s. 283.

<sup>707</sup> Mühimme, 112. s. 405.

<sup>708</sup> Mühimme, 112. s. 415.

<sup>709</sup> Mühimme, 114. s. 124.

<sup>710</sup> Mühimme, 114. s. 145.

<sup>711</sup> Mühimme, 114. s. 146.

<sup>712</sup> Mühimme, 114. s. 160.

<sup>713</sup> Mühimme, 114. s. 224.

Antep sakinlerinden Baharoğlu El-hac Osman hakkında “fesad ve mirîyenin ta'tiline bais” olduğuna dair şikayette bulunulur. Tenbih olunduğu halde islâh olmadığından Halep kalesinde hapsine karar verilir.<sup>714</sup>

Yine Antep'in eski Mahzarbaşı Ali nam kimse, kendi halinde olmayıp, yeniçerilik iddiasıyla halkın işlerine karışıp türlü şekavet üzere olduğundan yakalananıp Antep kalesinde haps edilmesi bildirilmiştir.<sup>715</sup>

Gürcü ve Abaza eşkiyası Atakara (أتاڭارە) kalesine saldırarak, neferatının dağılmasına ve perişanlığına sebep olurlar. Dağılan neferatın Trabzon tarafına firar ettikleri öğrenilince, Temmuz 1705 tarihinde Trabzon kadısı ve Yeniçeri Ağası Süleyman Ağa'ya ferman yollanarak, parekende neferatın toplanıp mezkur kaleye gönderilerek, muhafazasının temini istenmiştir.<sup>716</sup>

Develi Kazasına tabi Sendel Höyük köyü sipahisi öldürülür. Katillerinin aynı köyden Kara Bekir ve hevasına tabi reâyâ ve Ekrad taifesi olduğu anlaşılır. katiller tayin olunan mübaşir marifetyle yakalanmak istenince itaat etmiyerek, üç yüz kadar silahlı adamlarıyla karşı koyup, mübaşiri öldürmeye kast ettikleri arz olununca; Mayıs 1706 tarihinde gönderilen fermanla kethüdayeri, âyân-ı vilayet, yeniçeri serdarı ittifakla eşkiyayı yakalamaya gönderilir. Niğde Sancakbeği de maiyyetiyle mezkur görevlilerin yardımına gidip eşkiyayı yakalayıp, Konya kalesinde hapsi için görevlendirilmiştir.<sup>717</sup> Yine Yahyalı Kazası Kuyucu köyünden Mehmed nam şaki kendi halinde olmayıp zulm ve teaddisinden ahalinin perişan ve perakende olmasına sebep olur.<sup>718</sup>

Sultanönü ve Akşehir Mutasarrıfı Abdulkadir, eşkiya teftişine memur olup, Akşehir'de eşkiyalık yapan, Deresenk köyünden Abdülkerim, Tatar Ahmed kardeşi Ömer, Yakaseki köyünden Tiryaki adlı kimseleri yakalamak ister. Aynı zamanda “eskîya yatağı” olan mezkurların yakalanmasına, Akşehir'den İbrahim Beğ ve kendisine tabi âyândan bazıları ittifak edip mani olur. Temmuz 1706'da yeniden hüküm gönderilerek, eskîya ve yakalanmalarına mani olanların haps edilmesi istenmiştir..<sup>719</sup> Teftiş esnasında Tuzlukcu köyünden Deli Mevlüt yakalanıp, Limni kalesine haps edilir.

<sup>714</sup> G. Antep. Şer. Sic..Nu: 53. s. 62.

<sup>715</sup> G. Antep. Şer. Sic. Nu: 55. s.260.

<sup>716</sup> Trabzon. Şer. Sic..Nu: 1869. v. 68

<sup>717</sup> Mühimme, 115.s. 35.

<sup>718</sup> İbnülemin. Ş.Ş. Nu:167.

<sup>719</sup> Mühimme, 115. s.63.

Ancak “bir tarikle” kurtularak memleketine gelmişsede, zulm ve teaddiye devam ettiğinden yakalanması için Kasım 1706'da tekrar ferman gönderilmiştir.<sup>720</sup>

Trabzon Eyaletine tabi Görele Kazasında türeyen bir grup eşkıya etraftaki “türedi eşkıya” ile ittifak edip, ahalinin ırz ve mallarına tasallut etmektedirler.<sup>721</sup> Eşkıya teftişine memur Ali çavuş görevlilerle eşkiyanın üzerine vardığında, Görele kazası ahalisi itaati kabul edip, 8 kese nezr ödemeyi taahüt ederler. Buna rağmen, Esbiye köyünden Sinicioğlu Halil, Ali Kethüdaoglu İbrahim, Uzun Hamza, İlyaslı köyünden İbrahim kethüda, Ramazan, Tirebolu kazasına bağlı Karakaya köyünden Deli Ali vs. hevalarına tabi dört beşbin eşkiyayı başlarına cem ve “adet-i müstemirreleri” üzere eşkiyalığı başlayınca, Nisan 1707'de tekrar eşkiyanın tedibi istenmiştir.<sup>722</sup> Bu esnada teftiği istenen üçyüzden fazla eşkıya da Bayramlı Kazasında türeyip yolları keserek, yolcuları ve bir gurup sof tüccarını soymuşlardır.<sup>723</sup>

Kalyoncu kıyafetiyle ve silahlı olarak, Bursa'ya gelen beş kişi, şarap içip sarhoş olarak dönerken, yolda genç erkek ve kadınlara sarkıntılık edip, yolcuları soyarlar. Hadisenin duyulması üzerine, gönderilen kuvvetlerle muharebeye tutuşup iki adamı katl ederler. İkisi yakalanırsa da diğerleri kaçınca, firarilerin yakalanıp, ele girenlerle birlikte İstanbul'a gönderilmesi için ferman gönderilmiştir.<sup>724</sup>

Antep sakinlerinden Monla Mansuroğlu Ali hevasına tabi 10 nefer kimseyle, Ali nâm kişiyi evine davet ederek, zorla sarhoş ettikten sonra ırzına tasallut ederler. Yakalanmaları ve mahkeme olunmaları hakkında ferman mucebine Rakka muhafizi Yusuf Paşanın buyruldusu gönderilmiştir. Şubat 1707.<sup>725</sup> Mezkurlar mahkeme olunduklarında suçları sabit olunca, Mansuroğlu Ali'nin öldürülmesine karar verilir. Kararın uygulanması mahalli yetkililerce geciktirilince, Yusuf Paşa yeni bir buyrulduyla cellat göndererek cezanın uygulanmasını sert bir dille emreder.<sup>726</sup>

Serkes (Çerkeş) ve Keşderesi kadısı gönderdiği mektubunda Satılmış kazası sakinlerinden, Hasan nam şaki bir kaç seneden beri, kendine tabi eşkiyalar ile ittifak

<sup>720</sup> Mühimme, 115. s. 122. İslâh olduğuna hükm olunarak Eylül 1707'de serbest bırakıldığını vesikanın kenar kaydından öğreniyoruz.

<sup>721</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1869. vesika, 75.

<sup>722</sup> Mühimme, 115. s. 273.

<sup>723</sup> Mühimme, 115. s. 293.

<sup>724</sup> Mühimme, 115. s. 195

<sup>725</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 58. s. 10.

<sup>726</sup> G.Antep Şer.Sic. Nu: 58. s. 18.

edip, üçyüzden fazla “ tüfenkendaz piyade eşkiyasını” toplayarak, türlü eşkiyalık yaparak, “bayrak çıkarıp” ahalinin akçelerini aldığıńı bildirir. Nisan 1707 tarihli fermanla Sivas Valisi eşkiyayı cezalandırmaya gönderilmiştir.<sup>727</sup>

Kayseri'nin Efkere karyesine sonradan gelip yerleşen (عَسْنَى) adlı zımmi gammaz ve eşkiya olduğundan köy halkı tarafından şikayet edilir. Suçu sabitse cezasının verilmesi ve eski köyüne iskânı istenir.<sup>728</sup>

Ladik kazası ahalisi mahkemeye giderek, kaza sakinlerinden Seyyid Mustafa'nın reisî eşkiya olduğu başına topladığı adamlarıyla kaza umuruna karışıp ahalinin akçelerini aldığı şikayetinde bulunurlar. Şikayet doğruysa, yakalanıp ihmak-ı hak olunduktan sonra başka bir yerde haps edilmesi yazılmıştır. Daha sonra gönderilen arz ve mahzarla şikayetin “bühtan ve iftirâ” olduğu bildirilince kendi halinde hanesinde oturmasına müsaade edilir. Haziran 1707<sup>729</sup>

Ağustos 1707 tarihinde Ladik ahalisi tarafından benzeri bir şikayet daha gönderilmiştir. Seyyid Mustafa, Çorbacı Mehmed, Seyyid Ömer, Kalenderoğlu Mehmed, Gündük Hüseyin, Seyyid Hamza vs. nam kimseler askerîlik iddiasıyla ahalije zulm ettikleri, mahkemeye çağrıldıklarında itaat etmeyerek gelmedikleri bildirilir.<sup>730</sup> Bunlardan Seyyid Mehmed ve diğer Seyyid Mehmed, halkın malına, canına ve ırzına tasallut ettiklerinden yakalanıp Sivas kalesinde haps ve cezalarının tertibi için ayrıca hüküm gönderilmiştir.<sup>731</sup> Seyyid Mustafa'nın suçsuz olduğuna dair mahzar gönderilmişken, tekrar suçlanması korunmaya çalışıldığını düşündürüyor.

Denizli ahalisinden Tataroğlu Hacı Mustafa, kardeşi Hacı Mahmud, Karslıoğlu Hacı Mustafa, oğlu Hacı, Abdurrahman Ağa, Talib ve Eyyüp Ağa nam altı kişi fesad ve şekavete cesaret ederek, üçyüzden fazla adamlı mahkemeyi basarak cebren kadıdan arz alırlar. Aydin ve Saruhan Sancakları Muhassisli Nasuh Paşa bu fitneye sebep olanları yakalamaya gönderilir. Ayrıca, daha önce şekavetinden dolayı yakalanması buyrulan, Simav kazası yeniceri Serdarı Çavuşoğlu Mehmed ve altı adamını ele geçirilmesi de Nasuh Paşa'dan istenir. Şubat 1707. Vesikanın derkenarında, Ekim

<sup>727</sup> Mühimme, 115. s. 268.

<sup>728</sup> Mühimme, 115. s. 276.

<sup>729</sup> Mühimme, 115. s. 260

<sup>730</sup> Mühimme, 115. s. 558

<sup>731</sup> Mühimme, 115. s. 558

1707'de "itlakları için emr-i şerif yazılmıştır" kaydından mezkurların yakalanıp cezalarını çektiklerini öğreniyoruz.<sup>732</sup>

Konya'da Sarı Hasan mahallesi sakinlerinden Halil bin Osman tanımıdağı birisi tarafından elinden ve kafasından yaralanır.<sup>733</sup> Yine Konya sakinlerinden Mehmed adlı şahıs, kavga esnasında İsmail tarafından sol memesinin altından bıçakla yaralanmış, bu durum mahkemece tesbit olunmuştur.<sup>734</sup>

Aydın ve Saruhan Muhassılı Nasuh Paşa, (Acemi) isimli bir zımmiyi "iki kıta'sahte emir" le yakalar. Bu emirlerin kim tarafından yazıldığının araştırılması, bulunursa yakalanan zımmiyle birlikte İstanbul'a gönderilmesi için mubaşır tayin olunmuştur.<sup>735</sup>

Şekavetiyle meşhur Sındırgılı Sakar Mustafa'nın<sup>736</sup> yakalanması için ferman gönderilmiş, üzerine gidildiğinde firar ettiğinden bu mümkün olmamıştır.<sup>737</sup> Sakar Mustafa, Karakayalı Mehmed, Yanık Mehmed, Sardlı Mehmed ve Delioğlan nam meşhur eşkiyalar seksen kadar adamlarıyla Söke Kazasında Yeniköy çiftliğinde misafir olan Sığla Sancağı mütesellimi Ali'yi ve bir gulumunu katl ve bir kaç adamını mecruh ederler. Emval ve eşyalarını yağmaladıktan sonra İzmir tarafına giderler. Burada Yanık Mehmed ve Sartlı Mehmed bir miktar refikleriyle ayrılop, Tire Kazasına tabi Bergos ovasında Subası adlı köyü basıp, teaddi ürereyken, köyün dışında bulunan ahalisi yetişerek eşkiya ile muharebe edip, Sartlı Mehmed'i katl ve yedi adamını sağ olarak ele geçirirler. Aydın Sancağı mütesellimi İbrahim, Sartlı Mehmed ve Yaylaoğlu Isa'nın "ser-i maktularını" İstanbul'a gönderir. Sıkı takibe uğrayan Karakayalı Mehmed, Kırım tarafına firar ederse de, bir süre sonra dönerek, Saruhan Sancağında Yurdağında yatağı olan fazlı Bölükbaşı nam şakinin yanına gider. Sakar Mustafa, Yanık Mehmed ve Delioğlanı başına toplar. İzmir, Kuşadası taraflarını vururlar. Karataş Bağlararası mevkiinde Güzelhisar kervanını soyarlar. 12 katır emval erzak garet ederler. Mezburların ittifakla yakalanmaları hakkında Şubat 1709'da tekrar ferman gönderilir.<sup>738</sup>

<sup>732</sup> Mühimme, 115. s. 221.

<sup>733</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 43. s. 169

<sup>734</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 43. s. 231.

<sup>735</sup> Mühimme, 115.S, 479.

<sup>736</sup> Çağatan Uluçay, a.g.e, s, 86

<sup>737</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 713. vesika 72.

<sup>738</sup> Mühimme, 116. s. 60,61. (Çağatay Uluçay. a.g.e, s, 106-109.)

Bu tarihlerde Saruhan Sancağında Aydınılı namiyla bir eşkıya gurubu türediği, otuzar kırkar guruplar halinde gezip ahaliyi soyduklarından maada kadın ve kızlarını kaçırıp dağlarda gezdirdikleri görülür. Üzerlerine gidildiğinde “Aydınılı kıyafeti” ni soyunup, civarda ki derbend ve köy ahalisi tarafından himaye edilerek verilmekleri İlâm olunur. Eşkıyanın yakalanması gerekirse hamilerinin de cezalandırılmaları hakkında hüküm gönderilir.<sup>739</sup>

Karakayalı Mehmed'in adamlarından Delioğlan, Türkmen reâyâsına Mustafa ağa tarafından basılır. Üçü ölü dokuz adamı yakalanıp Manisa naibine teslim edilir.<sup>740</sup> Sağ olarak ele girenlerin müناسip bir kalede haps ve kalebend edilmeleri bildirilir.<sup>741</sup>

Kütahya'nın Afranos Kazasında sakin Ali ve Yarıçı Ahmed eşkıya ve "ehl-i fesad" olup, on seneden beri o havalide türeyen kuttâ-i tarik eşkiyasına yataklık etmektedirler. Hatta eşkiyadan Tatar Ahmed bir süre onde Yarıçı Ahmed'in evinde basılıp öldürülerek "ser-i maktuası" İstanbul'a gönderilmiştir. Ancak kendisi firar etmeyi başaranak ele girmez. Bir süredir yine evinde onbeş nefer eşkiyayı barındırarak, eşkiyalık yapmalarına yardımcı olduğundan, Nisan 1708'de yakalanıp Kütahya kasinde haps olunmaları istenmiştir. Nihayet yakalanıp haps edilmişseler de kısa bir süre sonra serbest bırakılmışlardır.<sup>742</sup>

Eşkıya yataklarına ve yardımcılarına iki üç ay gibi caydırıcılıktan uzak cezaların verilmesi, ayrıca eşkıyanın desteği ve mali imkanlarının cazibesi eşkıya yataklığını yaygınlaştırmaktaydı.

Trabzon Valisinin mektubunda, Of Kazasında İyazoğlu Kanlı Hasan ve Kardeşleri Mahmut ile Ali, Kirlioğlu Mehmed, Kosioğlu Hacı Mehmed vs. kimseler, bir süredir, silahlanıp, kazanın umuruna karışıp, ikiyüzyıldır aynı yerde kurulan pazarın yerini değiştirip, türlü fesad ve şekavate cesaret etmeyece oldukları yazar.<sup>743</sup> Suçların cezalandırılması ve kazaya nizam verilmesi yine Trabzon Valisine tevdi olunur.

<sup>739</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e. s. 109. 110.

<sup>740</sup> Mühimme, 116. s. 87.

<sup>741</sup> Mühimme, 116. s. 144.

<sup>742</sup> Mühimme, 115. s. 558. Vesikanın kenarında Mayıs 1708 tarihinde Yarıçı Ahmed'in Ağustos 1708 tarihinde de Ali serbest bırakıldıkları kaydı vardır.

<sup>743</sup> Mühimme, 115. s. 559

Zaman zaman, suçluların takibinde yakınlarında hırsızlık yapmakta ve şikayetlere konu olmaktadır. Tavşanlı nahiyesinden Gedik namlı şaki yirmi senedir şer ve fesad üzere olup, bir türlü yakalanamamıştır. Ele geçenlerin cezalandırılması esnasında yakınlarının rencide edildiğinden, buna meydan verilmemesi Kütahya Valisi ve Tavşanlı naibine bildirilir.<sup>744</sup>

Adana'da Mustafa Paşa oğullarından malikaneler voyvodası olan Kara Ahmed fesad ve teaddi üzeredir diye şikayet olunurken, yakalanıp Kıbrıs'ta "cezire bend" olunur. Şubat 1709'da Adana alaybeği ve ahaliden bir gurup arz göndererek, mezburen iftiraya uğradığı, af edilmesini isterler. İstekleri kabul edilerek, Adana'ya dönmemek kaydıyla serbest bırakılır.<sup>745</sup>

1709 yılında Çal Kazasında sebebini tesbit edemediğimiz büyük bir karışıklık yaşanır. Çal kadısı Muhammed katil edilir. Hadisenin muharriki Deli Ali'dir. Aydın Sancacı mütesellimi kazaya gelince suçluların büyük bir bölümünü yakalarsa da Deli Ali firar eder. Cinayete katıldığı anlaşılan Koca Kavuk Hüseyin, ile İvaz bin Ömer öldürülerek, kesikbaşları İstanbul'a gönderilir. Eşkıyanın refiklerinden 30 kişi Kütahya kalesine haps edilirler.<sup>746</sup> Haziran 1709'da bunlardan altısı hastalıktan ölüp, diğerleride hastalığa yakalanınca serbest bırakılmışlardır.<sup>747</sup> Ekim ayında Deli Ali ve rüfekasının kazada oldukları ihbar edilince, yakalanıp cezalarının tertib olunması bildirilmişsede,<sup>748</sup> bir süre sonra "ıslâh-ı nefs" ettiğleri haber verilince, kendi hallerinde olmak kaydıyla af olunmuşlardır.<sup>749</sup>

Menemen Kazasında Koca-i Cedit kalesi muhafizi Musa Çavuş vazifeyle İstanbul'a gidince yerine Abdullah nâm birini vekil bırakır. Bu da Yund dağlı, "zümre-i eşkiyadan" Emiroğlu Mehmed'i kaleye alır. Eşkıya ertesi gün mezbür Abdullah'ı kurşunla vurup öldürdükten sonra kaçar. Eşkıyanın bir an evvel yakalanmasına Saruhan Sancacı Mutasarrifi tayin olur.<sup>750</sup>

Günyüzü kazasına tabi Bazarlu köyü sakinlerinden öteden beri eşkiyalıklarıyla tanınan, Recep ve Küçük Mustafa, Mehmed'i yaralayıp, İsmail'i

<sup>744</sup> **Mühimme**, 116. s. 7

<sup>745</sup> **Mühimme**, 116. s. 57

<sup>746</sup> **Mühimme**, 116. s. 60

<sup>747</sup> **Mühimme**, 116. s. 144

<sup>748</sup> **Mühimme**, 116. s. 242

<sup>749</sup> **Mühimme**, 116. s. 242

<sup>750</sup> **Mühimme**, 116. s. 70

oldurunce, Ankara Mutasarri fi tarafından Küçük Mustafa ahz ve haps olunursa da Recep firar eder. Bilahare gönderilen ilâmda Receb'in de yakalanıp Mutasarrifin kethüdasına teslim edildiği haber verilmişse de kethuda firar ettiğini söyler. Fakat Receb'in yakalandığı sıhhaten haber verildiğinden meselenin araştırılması, firari her neredeyse yakalanması Beğpazarı voyvodasına bildirir.<sup>751</sup>

İç-il Sancağı Mutasarri fi Ali Paşa gönderdiği mektubunda Nevahi Kazasından olup "rüesây-i eşkiya" dan Abdurrahman, kardeşi İnce Ali, Ataullah, Abdulkâsim, Abdulkadir, Abdürrezzakoğlu Mehmed ve kardeşi Abdulbâki vs. şakilerin her biri başına eşkiya toplayıp on seneden beri "katl-i nüfus ve garet-i emvâl" üzere oldukları defaaten ilâm olunmuş sadır olan emr-i şerifle yakalanmaları istendiğinde üzeri ikişeryüzer eşkiya peyda ve karşı koyduklarından yakalanamamışlardır. Bundan başka Nevahi Kazasında sakin Kadı İsmail ve kardeşi Abdulkadir'in evlerini basıp envâî, hasar vermişlerdir. Nisan 1709'da yakalanıp, durumlarının ilâmi için yeniden ferman gönderilmiştir.<sup>752</sup>

İznik çevresinde zuhur eden eşkiyalardan Başikel Mehmet ile Numanoğlu Hasan yakalayırlar. Kadı gereken cezalarının verilmesini arz eder.<sup>753</sup>

Antakya Kazasında Süveyde nahiyesine bağlı Abdi köyü sakinlerinden Mehmed bin Mahmud eşi Leyla, babası Mahmud ve kardeşi Halil, gece Davut bin Bektaş ve Halil adlı eşkiyalar idaresinde dokuz kişinin saldırısına uğrarlar. Eşkiyalar Mahmud'u öldürüp diğerlerini de yaralamışlardır. Şikayetin gerçek olduğu, Antakya mahkemesince doğrulanmıştır.<sup>754</sup>

Karahisar-ı Teke kadısı gönderdiği mektubunda, kazanın sakinlerinden Türkmenoğlu İbrahim ve adamı Sakatoğlu Ahmed, İç-il Sancağına iskânı ferman olup iskân yerine gitmeyen Türkmen taifesinin başbuğlarından Solak Receboğlu Abdulkadir. Ferman vs. şakileri yanlarına alarak beşyüzden fazla tüfekli eşkiyayla "envai fesad ve şekavet" üzere olduklarıdan yakalanıp Mağosa kalesine haps olunmalarını arz eder. Nisan 1709'da Karaman Valisine eşkiyanın yakalanması hususu yazılır.<sup>755</sup>

<sup>751</sup> Mühimme, 116. s. 41

<sup>752</sup> Mühimme, 116. s. 108

<sup>753</sup> İbnülemin, Ş.Ş. Nu: 240

<sup>754</sup> Mustafa Öztürk, "XIII. yüzyılda Antakya ve çevresinde Eşkiyalık Olayları" Belleten Cilt.LIV/ S 211, s..981.

<sup>755</sup> Mühimme, 116. s. 50

Nevahi-i Ermenek Kazasından Yusufoğlu Mehmed, Kara Hüseyin, Emir Alioğlu Ahmed, Deli Süleyman, Kara Abdullah, Top Memiş vs. kimselerin, eşkıya oldukları ahali tarafından ihbar olunur. İç-il Sancağı Mutasarrıfı İslâm şikayetleri mahallinde incelemek üzere, Ermenek kazasına gelip eşkiyadan on kişiyi ele geçirerek kaleye haps eder. Haps olunanların adamları ve eşkiyadan 500 tüfekli kimse ile, iskân firarisi Yörük taifesinden Karahacılı ve Köseler cemaatinden 400 adam birleşerek İslâm Paşa'nın ordusunu, geceyi geçirmek üzere konakladığı yerde basarlar. Askerlerin bazısını öldürüp yaralarken, Paşanın ve adamlarının mal ve eşyalarını yağmalarlar. Cividaki kadılar tarafından, bu fitnenin tahrikcisinin Abdülmümin Paşa oğlu Sunullah'ın olduğu ilâm olunarak eşkiyanın cezalandırılması istenir. Bu vazifede Karaman Valisi Osman Paşa'ya verilir.<sup>756</sup>

Eşkiyalık kadar, eşkıya takibi de, ahalinin rencide edilmesi ve zulme uğramasına vesile olmaktadır. Ermenek'te zuhur eden büyük kargaşayı bastırmak üzere görevlendirilen Karaman Valisi Osman Paşa kapısı halkıyla memur olduğu halde “emr-i şerife mugayir” etraf ahalisinden, sekban toplar veya “sekban bey'i namıyla külli akçelerini” alır. Bundan başka ayak sürüyerek yol güzergahındaki köy ve kasabalarda, birer, ikişer gün bazen beş on gün konaklıyarak, ihtiyaçlarını meccanen temin ettirmiştir. Bu sırada İslâm Paşa tarafından yakalanıp Karaman kalesinde hapsolunan Abdülmümin Paşa oğlu Seyyid Sunullah, Osman Paşa'nın mütesellimi tarafından serbest bırakılır. Ancak birkaç adamı yardımıyla firar etti diye ilâm olunur. Osman Paşa; halka zulmetmemesi, topladığı sekbanları derhal dağıtması ve firari Seyyid Sunullah'ı yakalayıp İstanbul'a gönderilmesi hakkında sert bir dille uyarılır.<sup>757</sup>

1709 yılında Erzurum'da kalabalık bir gurup, sabık Erzurum Valisi İbrahim Paşa şehirden ayrılmak üzere iken, sarayına hücum ederek, kendisine hakaret edip mallarını yağmalarlar.<sup>758</sup> Paşa'nın görevden alınmış olması ve hadisenin ahali tarafından gerçekleştirilmesi daha önce bazı meselelerin yaşandığını düşündürüyor.

Sivas tarafında aranan Deli Ahmed nam eşkiyanın adamlarından Yüzbaşı Hacı Veli Amasya'ya firar eder. 1711 yılında yakalanması için, buyrulduyla mübaşir

<sup>756</sup> Mühimme, 116. s. 210. (1709)

<sup>757</sup> Mühimme, 116. s. 281. Derkenar olarak Karaman kalesi dizdarının af olunduğu kaydı vardır. (Temmuz 1710) Dizdar suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakılmış olabilir.

<sup>758</sup> Mühimme, 116. s. 245

gönderilir.<sup>759</sup> Amasya'daki bütün yetkililerin mübaşire yardımcı olmaları ayrıca bildirilmiştir.<sup>760</sup> Deli Ahmed'in refiklerinden kardeşi yakalanır.<sup>761</sup> Temmuz 1711'de mezkur eşkiya civardaki kaza ve köylerden çok sayıda eşkiya toplayarak köy köy gezip ahaliye zulmetmekten maada, on miktar adamını göndererek Kasaba-i Eskisine'yi üç yerinden ateşe verdirip bir kaç mahallesini yaktırır. Kazyaka Kazasında sakin sabık Bölükagaşı Bektaşın evini basarak kendisini öldürüp iki oğlunu yaralayarak bütün emval ve eşyasını gasb eder.<sup>762</sup>

Bir süredir Balıkesir'de Manyas sakinlerinden Uzun Alioğulları, İsmail, Ali ve Mehmed başlarına topladıkları eşkiyayla “katl-i nufus” ve yol keserek eşkiyalık yapmaktadırlar. Yakalanmaları için Karası Sancağı mütesellimine ferman gönderilmiştir.<sup>763</sup>

Atala (Adala) sakinlerinden Kuduzoğlu diye tanınan Mehmet'in bir kaç seneden beri altmış kadar eşkiya ile gezip reâyâya zarar verdiği kadı tarafından ilâm olunur. Şikayetler doğruya eşkiyaların yakalanıp haps olunmaları hususu Kütahya mütesellimine bildirilir.<sup>764</sup>

Bir gurup ahali tarafından eşkiyalık yaptıklarına dair şikayet üzerine tutulup haps olunan ancak bilahare iftira olunduğu anlaşılıp serbest bırakılan kimselerde rastlanmaktadır. Mesela, Bayramlı Kazasından Hacıoğlu Ali'nin Rakka firarisi Türkmen ve Ekrad taifesinden ikiyüzden mütecaviz eşkiyaya baş olup, kendi halinde olmadığı ihbar olunca yakalanıp Sinop kalesine haps olunur. Suçsuz olduğu anlaşılma 1710 yılında serbest bırakılır.<sup>765</sup> Yine Kastamonu ulemâsından Muharremzade Kızıl Kadı Mustafa Efendi “eskiya zümresinden” olduğu iftirasıyla yakalanıp Sinop kalesine haps olunur. Kendisinin af isteği, Kastamonu Araç kadısının mektubıyla ilâm olununca, itlak olunması için Sinop kalesi dizdarına hüküm gönderilir.<sup>766</sup>

Gümüşhane madenleri dağlık ve yerleşim merkezlerinden uzak olduğundan madenciler sık sık eşkiya tasallutuna maruz kalmaktaydılar. Madenci reâyâsından,

<sup>759</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 265. s.72.

<sup>760</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 26. s.71.

<sup>761</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 26. s.71.

<sup>762</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 26. s.70.

<sup>763</sup> Balıkesir Şer.S. Nu: 721. V. 34.

<sup>764</sup> Mühimme, 116. s. 326.

<sup>765</sup> Mühimme, 116. s. 326.

<sup>766</sup> İbrahim Güler. “XVIII. yüzyılda. Osmanlılarda Kale Muhafizliği Hakkında Bazi Bilgiler”, Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, Samsun 1993, s. 406.

Körköse köyünden Vasil veledi Ashos nam zımmi Yavabolu kazasına tabi Çayırçukur köyü yakınlarında ölü bulunur. Bir kaç yıldır, Yavabolu kazasına tabi Akköy'den Taşiroğlu, Haliloğlu Murtaza, Martol Hasan, Hasan Kethüdaoglu Mehmed vs.şakiler madenciler ve yolcuları soymakta olduklarından cinayeti bunların işlemiş olabilecekleri düşünülmektedir. Mayıs 1711 tarihli fermanla, mezkurların yakalanıp mahkeme olunduktan sonra “diyâr-ı âhere nefy ve iclâ” olunmaları istenir.<sup>767</sup>

Karahisar-ı Şarkı kazalarından Habsamana, ahalisinden Çukadar oğlu Mehmed bir süredir kırk elli miktar eşkiyaya baş olup, vergilerin toplanmasına karışıp, evlenecek kızları istediklerine değil, kendi rızası olanlarla evlendirdeği, ahalinin mal ve eşyalarını garet ettirdiğinden, yakalanması hakkında ferman sadır olmuşsada firar ederek kurtulur. Bir süre sonra “bir tarikle itlak” olunur. Fakat kendi halinde durmayınca Giresun kalesinde kalebend olması emredilir.<sup>768</sup> Yine Aybastı kazası köylerinden Yaras'lı (?) Deli Mehmed'de bir miktar eşkiyayla, ahalije zulm edip yedi sekiz yaşında kızları cebren ahz edip esir gibi sattığı, yolları kestirip geçenleri soyduğundan, defaaten yakalanması murad olunmuşsa da mümkün olmamıştır. Kasım 1710 tarihinde Erzurum Valisi ve Karahisar-ı Şarkı Paşa'sına gönderilen hüküm ve bunların gayreyle yakalanıp hapsedilir. Bilahare Eylül 1711 tarihinde islâh olduğu kanaatiyle serbest bırakılmıştır.<sup>769</sup>

Maraş'a bağlı İlbasan (bugünkü Elbistan) kazası ahalisi, Kara Receb, Hamza ve Kara Ebubekir'in kendilerine zulm ettiklerine dair birkaç defa şikayette bulunurlar. Mağosa kalesine hapislerine karar verilirse de, güvenilir kefiller gösterip, kendi hallerinde olacaklarına söz verince af olunurlar. Diğerleri sözlerinde dururlarsa da Kara Receb hevadarlarıyla zulm ve teaddiye devam edince, kasabadan uyarlaştırılıp, hapsedilmeleri ferman olunur.<sup>770</sup>

Karahisar-ı Şarkı köylerinde Eşharova (?) ve Arabdar ahalisi şikayette bulunarak; köylerindeki Vank kilisesi rahibi Kabriyel, kendi halinde olmayıp ahaliyi gammazlayıp türlü şer ve şekavet üzere olduğundan fermanla başka yere sürülmüşken, bir yolunu bulup köye dönerek zulmune devam edip, işbirliği yaptığı ehl-i örfe istinaden

<sup>767</sup> Mühimme, 117 s, 82.

<sup>768</sup> Mühimme, 117 s, 101.

<sup>769</sup> Mühimme, 117 s, 48.

<sup>770</sup> Mühimme, 117 s, 108.

haksızca zımmi reayanın akçelerini gasb ettiğini söylerler. Şikayet doğru ise yakalanıp kalebend olunması Mayıs 1712 tarihinde Erzurum Valisine bildirilir.<sup>771</sup>

Halil adlı eşkiya bir süredir Sandıklı kazası çevresinde eşkiyalık yaptığı, ahalî tarafından şikayet olununca, yakalanması için iki defa mübaşir gönderilmişse de, mübaşirler ve adamlarını katl ettiğinden yakalanamaz. Mezkur şakının yakalanması Anadolu Valisine yazılır. Kazaya vardığında, daha önce Doğancılık<sup>772</sup> iddiasıyla vegilerini vermeyen Dolanhan köyü halkından, bir süre önce, Anadolu Valisi Abdi Paşa'ya ödemeği taahhüt ettikleri nezri vermeyenleri hapsetmesi de istenir.<sup>773</sup>

Bazarcık kazası ve Akköy halkı mektup göndererek, Giresun sakinlerinden Şeyhoğlu Deli Hüseyin ve Delmeci İbrahim nam şakiler bir süredir kendilerine zulm etmekte olup, haksızca salyane toplatıp, mal erzaklarını gasp ettirmekten maada, "bayrak açıp" 150 nefer eşkiya ile evlerini basıp, 7 kişiyi katl, 750 baş hayvanlarını sürüp gittiklerini haber verirler. Mezkurlar hakkında daha önce vaki olan şike yetüler üzerine tayin olan mübaşir durumu incelinmiş ve suçları mahkemece sabit olmuşsa da "zeyn-i kudret ve sahib-i cemiyet" olmalarıyla icrâ-i hak olunamaz. 1712 yılında eşkiyayı yakalamaya bizzat Trabzon Valisi tayin edilir.<sup>774</sup>

Bazı kazaların ileri gelenleri güç birliği yaparak reâyânın işlerine müdahale edip kendi adlarına, zor kullanarak mal biriktirme sevdasında olmaları sık rastlanan bir durumdu. Bu şekilde işbirliyi yapan sabık Serdar Abdurrahman, Demircioğlu Ahmed, Hacı Yusuf, Küçük Hasan, Eski Çarıklı Ahmet, Şamlıoğlu, Çeribaşı, Mağriboğlu Hacı Mehmed vs. kimseler Larende ahalisinin evlerini basıp eşyalarını gasb ve türlü teaddi üzere olduklarından defaten şikayet edilmişlerdir. Yakalanmaları için iki defa adam tayin olunmuşsa da ahaliyi tahrik ederek görevlilerin kazaya girmesine mani olurlar. Temmuz 1712 tarihinde, yakalanıp Konya kalesinde haps edilmeleri hakkında hüküm yazılır. Ağustos 1712'de Larende kadısının arzıyla sabık Serdar Abdurrahman serbest bırakıldığına göre, diğerleri de haps edilmişlerdir.<sup>775</sup>

<sup>771</sup> Mühimme, 117, s. 157

<sup>772</sup> B.k.z: Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarihi Değimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, İstanbul, 1993, s. 470. Midhat Sertoğlu, *Osmanlı Tarih Lugatı*, İstanbul, 1986, s. 24-25. Reâyâdan bazıları saraya avci kuşları yetiştirmek hizmeti karşılığı, vergiden muaf tutulurlardı. Dolanhan köyü halkın iddialarına rağmen Doğancı olmadıkları anlaşılıyor.

<sup>773</sup> Mühimme, 117, s.164

<sup>774</sup> Mühimme, 117 s, 185.

<sup>775</sup> Mühimme, 117 s, 187.

Borlu (Taraklu-Borlu) Kazasından Kuruçaylı Ahmed ve Kalyoncu Siyamoğlu Hasan, eşkiyalıkları sebebiyle yakalanıp Kastamonu kalesine haps edilirler. "İslâh-ı nefş" ettiklerine kanaat getirilerek af istedikleri kabul edilip, 1712 yılında serbest bırakılırlar.<sup>776</sup>

Eşkıya takibine görevlendirilenler, zaman zaman mahalli yetkililerle aralarında çıkan ihtilaf veya eşkiyanın himaye edilmesi sebebiyle, başarısız olmaktadır. Denizli kazası Akça köyünden Tataroğulları Hacı Mahmud ve Hacı Mustafa, Kara Bayraktar, Suhteogulları ve adamları bir gurup eşkıya ile Ezine-i Lazkiye (Denizli) Kazasından iki kişiyi öldürüp onbeş kişiyi de yaralarlar. Eşkiyanın yakalanıp Magosa kalesine hapsedilmeleri hususuna Denizli hası voyvodası görevlendirilmiştir. Voyvoda adamlarıyla, eşkiyanın üzerine gittiğinde, çıkan çatışmada eşkiyadan ikisi öldürülür ve Çakalbel denilen mevkide kuşatılırlar. Ele geçirilmek üzere iken, Denizli kadısı Abdulgani ve Serdarı Yusuf ile eşkiyanın yakınlarından "yeniçerilik iddiasında olan" Hacı Hımmed oğlu Halil, Mehmed, Dokuzcuoğlu Hacı Mehmed vs. müdahale ederek eşkiyanın kurtulmasını sağlarlar. Gönderilen ilâmda mezkurların eşkiyayı himaye etmekten başka, emr-i şerife aykırı davranışlar içinde oldukları ifade edilmiştir. Eylül 1712 tarihinde Anadolu Valisine; durum ilâm olduğu üzere ise, eşkiyanın ve hamilerinin yakalanıp Magosa kalesinde haps olmaları hakkında hüküm gönderilir.<sup>777</sup> Vesikanın kenar kaydından Kasım 1712 tarihinde Denizli kadısı ve serdarının serbest bırakıldıklarını öğreniyoruz.

Rişvan hası reâyâsı vergilerini ödedikleri halde, Zaralı Osman kendine tabi eşkıya ile vergi toplama bahanesiyle halka zulmedip, kimisini katl ve kimilerinin mal ve hayvanlarını yağmaladığından, tayin olunan mübaşir, Zaralı Osman'ı yakalayıp götürürken, adamları zorla mübaşırın elinden alırlar. Bütün ikazlara rağmen zulme devam eder.<sup>778</sup>

Çorum Kazasında oturan Karabekârlı Kara Mehmed'in bir süredir Türkmen eşkiyasıyla ittifak halinde yol kesip, ahalinin akçelerini alıp mallarını yağmaladığı ihbar olunur. Şikayette Kara Mehmed'in daha önce Denizli'de 9 adamı katl ettiği iddiasına da

<sup>776</sup> Mühimme, 117 s, 191.

<sup>777</sup> Mühimme, 117 s, 209.

<sup>778</sup> Mühimme, 117 s, 217.

yer verilmiştir. Ocak 1712'de yakalanıp Samsun kalesinde haps olunması istenir. Kara Mehmed yakalanır ve Kasım 1712'de serbest bırakılır.<sup>779</sup>

Sefer esnasında ordunun ihtiyaçlarının vergi veya satın alınarak karşılaşmaya çalışılması zaman zaman şikayetlere ve karışıklıklara yol açmaktadır. Zira alınan malların bedeli bazen ödenmediği gibi ödenen miktarda piyasa değerinin altında olmaktadır.<sup>780</sup> Böyle olunca halkta talep olunan malları vermemeye hahane aramaktaydı. Meselâ; 1712 yılında İç-il, Alaiye ve Teke Sancaklarında sürsat deve ve katır mübâyaa olunmuştur. Ertesi yılda bedel-i sürsat talep olununca, Akseki sakinlerinden eski Antalya kadısı Seyyid Yusuf, seferin bertaraf olduğu iddaasıyla halkın tahrik edip, silahlandırarak yolları tutup görevlilere mani olurlar. Seyyid Yusuf daha önce fitne ve şekaveti sebebiyle haps olunmuştur. Nisan 1713 tarihinde bu karışıklığa yol açanların yakalanıp Antalya kalesinde haps olunup, mübâyaası istenen katır ve develerin alınması istenmiştir. Temmuz 1713'de yakalananlardan Abbas oğlu Hasan ve Abbas itlak olunur.<sup>781</sup>

Gölhisar-ı Hamid köylerinden Hızıroğlu Çingene İvaz, Şaban oğlu Elhac Ali, Veli oğlu Elhac Mehmed, Osman oğlu Mehmed, Hüseyin oğlu Elhac Ali nam şakiler, otuz kırk eşkıya ile işbirliği yaparak zulm ve teaddileriyle ahalinin perişanlığına bâis oldukları, kadının mektubıyla haber verilir. Eşkıyanın yakalanıp başka bir yerde haps olunmalarına Terkîmî hassı voyvodası görevlendirilmiştir.<sup>782</sup>

Muğla kazası ileri gelenlerinden sabık Isparta kadısı olan İsmail, Elhac Halil, Mumcuoğlu Hüseyin, Süleyman Çavuş, diğer Hüseyin, Turul oğlu Hacı Mehmed ve Abdurrahman ittifakla, kazanın işlerine karışıp ahaliyi tahrik ederek vergilerin toplanmasına mani olduklarıdan, Rodos adasında hapisleri istenir. Mart 1714 tarihli bu hükmüle adı geçen şahıslar haps olunmuş olmalılarki, Temmuz 1714'de, bunlardan, İsmail, Hacı Halil, Abdurrahman ve Hüseyin serbest bırakılırlar.<sup>783</sup>

<sup>779</sup> Mühimme, 117 s, 116. Kara Mehmet hakkındaki iddiaların bir kısmının gerçek dışı veya isbat edilemediği anlaşılıyor.

<sup>780</sup> Sürsat veya Bedel-i sürsat denilen bu işlem hakkında bkn. (Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e. III. s.300.)

<sup>781</sup> Mühimme 117,s.254.

<sup>782</sup> Mühimme, 121 s. 360. (1714)

<sup>783</sup> Mühimme, 122 s, 29.

Teke Sancağında Mutana<sup>784</sup> cemaatine mensup reis-i eşkiyadan Molla Hüseyin, bir süredir bölgede eşkiyalık yapmaktadır. Üzerine gönderilen Teke Sancağı Mutasarrıfı Hasan Paşa, şakının kardeşi Molla Ahmed, babası Abdulkerim vs. 51 nefer eşkiyayı sağ olarak yakalayıp Antakya kalesinde hapseder. Şeyhüislâm'ın verdiği fetvayla cezaları icra olunur. Ancak, eşkiyaya birlikte yakalanan 3 kişinin zorla tutuldukları anlaşılıncı serbest bırakılır. Ayrıca bu hükmde, eşkiyanın bütün mallarının mübaşir tarafından "... defter ve miri için ahz ve kabz..." olunup yeterince adam tayin olunarak İstanbul'a gönderilmesinin istenmesi dikkat çekicidir.<sup>785</sup>

Sincanlı Kazasından Seyyid Abdullah topladığı eşkiyayla ahaliye zulmettiğinden yakalanması hakkında ferman gönderilmişse de ele girmemiştir. Sincanlı kadısı yeniden mektup gönderince, Nisan 1714 tarihinde Karahisar-ı Sahip Mutasarrifina yeniden hüküm gönderilir.<sup>786</sup>

Ermenek Kazasında görevlilerin işlerine müdahale edip karışıklıklara yolaçan sabık Kale Kethüdası Altıparmakoğlu Mehmed, Kara Ali oğlu İbrahim ve Sağıroğlu Mehmed, yakalanıp Kıbrıs adasında haps olunurlar. (Temmuz 1714) Bunlardan Sağıroğlu Mehmed Aralık 1714'de cezasını çektiğine kanaat getirilerek bırakılırken, Kara Ali oğlu İbrahim Mayıs 1716 tarihinde kendi halinde, olmak kaydıyla saliverilir.<sup>787</sup>

Antalya'lı Kökoğlu nam şaki, komşu vilayetlerde takibe uğrayıp barınamayacağını anlayınca firar ederek Antalya'ya gelip maiyetiyle bir hana yerleşir. Üzerine asker sevkedildiğinden haberdar olunca firar ederse de iki oğluyla iki adamı ele geçirilip, Antalya kalesinde haps olunurlar.<sup>788</sup>

Çankırı kazası eşrafından Halil, Arasta şeyhi Çizmecioğlu Mehmed, Taş mescid imamı Molla Hasan, Emir Ali, Çakıroğlu Mehmed ve İsfendiyar'ın kardeşi Mustafa, Levend eşkiyasıyla ittifak edip zulm ve teaddi üzere oldukları şikayetiley

<sup>784</sup> Teke yöresinde Murtana adıyla bir cemaatin varoluğu hakkında bkz. (Cevdet Türkay, a.g.e. s. 593.)

<sup>785</sup> Mühimme, 120. s. 176

<sup>786</sup> Mühimme, 122. s. 13

<sup>787</sup> Mühimme, 122. s. 110. Sabık kethüda Mehmed'in mahkumiyetiyle ilgili kaydın olmayışı, mahkemeden sonra suçsuz bulunmuş veya idam edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

<sup>788</sup> Mühimme, 122. s. 39.

Konya kalesine haps olunurlar. Bir süre sonra aflarını istemeleri üzerine, Ocak 1715 tarihinde Konya kadısı ve kale dizdarına serbest bırakılmaları yazılmıştır.<sup>789</sup>

Çemişkezek Kazasında oturan Hamza Efendi, Elhac Fazlı ve Çavuşoğlu Osman bir miktar adamlarıyla ÇarSancak voyvodalarının konaklarını basıp burada ki mahkumları serbest bırakırlar. Bundan başka ahaliyi tahrik edip vergilerin toplanmasına mani olurlar.<sup>790</sup>

Vergi toplanmasıyla ilgili ihtilaflar, hatta çatışmalar sık rastlanan hadiselerdendir. Yine Antalya'da Haymana hassı voyvodası reâyânın ödemesi gereken resm-i bennak vs. rüsumatın tahsiline çalışınca Hasan böyükbaşı adamlarıyla voyvodanın evini basıp adamlarını yaralarlar. Hasan böyükbaşı ve müttefikleri Gürnarlı cemaatinden Böyükbaşoğlu Himmet, Arablar cemaatinden Murtaza oğlu Mustafa ve Koca cemaatinden İlbaş'ın yakalanıp, mani oldukları rüsumatın tahsili için, 1717 yılında Kütahya mütesellimine hüküm gönderilmiştir.<sup>791</sup>

Eşkıya takibinde zaman zaman önemli başarılar elde edilmektedir. Sabık çavuşbaşı olup, Yeni-il ve Bolu hasları voyvodası Ahmed'in oğlu Yusuf ve damadı İbrahim "türedi eşkıyasının" tedibile görevlendirilirler. Eşkıyanın ileri gelenlerinden on kişiyi ve refiklerinden seksendört nefer eşkıyanın "rûüs-i maktuların" İstanbul'a gönderirler. Temmuz 1717 tarihli hükmüle hizmetlerinin büyülüğu takdir edilerek, "reis-i eşkıyadan" olup yirmibeş adamıyla firar eden Kars'lı Abdullah'ın takip edilip her nerede olursa yakalanması işi deruhdelerine verilmiştir.<sup>792</sup>

Eğin ve Arapkir Ermeni marhasası (piskoposu) olan Palpus, "kendi halinde olmayıp şerir ve gammaz zümresinden" olup, bir süredir İstanbul'da yerleşerek yine fitne ve fesada bais olur. Ermeni patriğinin isteği üzerine kendi halinde olmak kaydıyla, Eğin ve Arapkir'e nefy ve iclâ edilir. Burada halkın işlerine karışıp mal toplamak için zımmi ahaliye zulmedip, halkı birbirine düşürerek "adavet ve harb-ı kıtale" sebep olunca, Ekim 1717 tarihinde yakalanıp başka bir viyayette nefy ve iclâ olunması için

<sup>789</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 45, s. 283.

<sup>790</sup> Mühimme, 124, s. 63. (1717.)

<sup>791</sup> Mühimme, 124, s. 70.

<sup>792</sup> G. Antep Şer. Sic. Nu: 67, s.596-597

yeniden ferman gönderilmiştir. Ocak 1718 tarihinde de vilayetinde kendi halinde olmak şartıyla af edilmiştir.<sup>793</sup>

İzmir sakinlerinden Hüseyin, Dervişoğlu, Macar Halid, Hüseyin Can, Dervişoğlu'nun oğlu Ahmed nâm şakiler, uluslararası bir liman olan İzmir'de yabancı tüccarları “calib-i mal için teaddi ve rencide” etmekte dirler. Fransız tüccarlardan ikisini yakalayıp, zorla akçelerini alarak Menemen hududunda ki yasakçıyı<sup>794</sup> da yaralayınca, İstanbul'daki Fransız elçisinin şikayetine konu olurlar. Şikayet üzerine Kasım 1717 tarihinde yakalanmaları hakkında hüküm gönderilir.<sup>795</sup>

Kıbrıs Adası sürgün cezasına çarptırılanların gönderildiği yerlerdendir. Konya sakinlerinden olup işledikleri suç sebebiyle Kıbrıs'a sürgün edilen Hacı Halil ve Molla Halil adlı şahıslar Temmuz 1718 tarihinde af olunup, Konya'ya dönmemelerine müsaade edilerek serbest bırakılmaları Lefkoşe kadısına bildirilir.<sup>796</sup>

1719 yılında Kars'ta büyük bir fitne baş göstermiştir. Sebebini tesbit edemediğimiz hadiseler esnasında Kars beglerbeği Ömer Paşa katl edilir. Olaylara sebep olanların, böyle hadiselere meydan vermemek ve 30.000 kuruş ödemelerini taahhüd etmeleri üzerine takibat yapılmaz. Ancak suçluların ödemesi gereken para, 200 keseden fazla olarak zulmen halktan toplandığından maada, taahhüd olunan miktarda ödenmez. Aynı zamanda gönderilen mübaşirler red ve tard edilirler.<sup>797</sup> Temmuz 1719 tarihinde, fitneye sebep olanların cezalandırılmasına Erzurum Valisi Mustafa Paşa tayin olunur. Ayrıca bir kaç senedir Doğubeyazıt kalesini zapt edip civarda eşkıyalık yapan Osman ve refiki Abazalı İsmail'in de yakalanması Mustafa Paşa'dan istenir.<sup>798</sup>

Bayramiç kazası ahalisi Işıkili adlı köy sakinlerinden Alaca Ahmed ve kardeşi Kara Mahmud; Çopur Hasan, Gönen'li İsmail, Türkmen İbrahim, Kemerli Mustafa, Laz Mehmed ve Yakub oğlu vs. hakkında şikayette bulunırlar. Bir kaç senedir başlarına tapladıkları yirmi otuz kadar haramzade ile köy köy gezip ahalinin can, ırz ve mallarına tasallut ettikleri evli kadın ve bakire kızları dağa kaldırıp, işaret yaptıkları,

<sup>793</sup> Mühimme, 124. s. 72.

<sup>794</sup> Yasakçı; Sefarethanelerin muhafazasına ve taşra kuluşlarına memur edilen yeniçerilere verilen addır. Bkz: (Midhat Sertoğlu, a.g.e. S. 361.)

<sup>795</sup> Mühimme, 124 s. 78

<sup>796</sup> Konya, Şer. Sic. Nu: 48. S. 268.

<sup>797</sup> Mühimme, 129. s. 345. Çıldır ve Kars beglerbegine gönderilen Eylül 1719 tarihli bu hükmde Erzurum Valisinin Abdullah Paşa olduğunu görüyoruz. Burada da görüldüğü üzere sık sık görevlilerin değişmesi, eşkıya takibini de aksatmaktadır.

<sup>798</sup> Mühimme, 129.s. 80

mahkemece sabit bulunup ilâm olunca, "bulundukları mahalde katl" olunmaları için emir gönderilmiştir. Tayin olunan mübaşir eşkiyayı yakalamak isteyince çıkan çatışmada, mübaşirin adamlarından biri öldürülür. Eşkiyadan, Kara Mahmud, Çolak Hasan, Gönenli İsmail, Yakuboğlu, Kemerli Mustafa öldürülürken Laz Mehmed ve iki adamı sağ yakalanır. Yakalananlar Bayramiç Kazasında mahkemedede suçlarını kabul edince kadının verdiği hüccetle asılarak idam edilmişlerdir. Firar eden Alaca Ahmed ve üç nefer adamının da yakalanması hakkında Aralık 1719 tarihli yeni bir hukum gönderilmiştir.<sup>799</sup>

Sabık Adana Valisi Osman Paşa zamanında toplanması ferman olunmuş imdad-ı hazriyye Alaiyye kazasına tabi Dim ve Milan karyesi tarafından ödenmez. Cemiyet olarak gönderilen memurlara karşı gelirler. Yine Senirme Düşünbe kazası köylerinden Eksere'den Hatip Akı ve İsmail nam şakiler Manavgat'ta beş kişiyi öldürdüklerinden, Alaiyye kalesinde cezaları tertib olunmak üzereyken, Eksere köyü ahalisinden Murtazaoğulları yeğenleri Osman, Mehmed ve amcaları vs. şakiler 400 kadar adamlarıyla ittifak edip kalenin kapısını kırarak, bir kaç kişiyi yaralayıp mezkur iki suçluyu kurtarırlar. Bunun emsali nice fesada bais olduklarından, eşkiyaların yakalanıp cezalandırılması, bu tür olaylara meydan verilmemeleri için ahalinin birbirine kefil edilip, nezre bağlanmaları 1720'de Karaman Valisine yazılmıştır.<sup>800</sup>

Bursa bölgesinde zuhur eden eşkiyaların teftişine memur olanlar, eşkiyayı sıkıştırınca, firar edip Biga kazası tarafına gidip burada nüfuz sahibi olan yataklarına sığınırlar. Bu eşkiyalar hamilerinden talep olunduğunda firarileri vermezler. Öte yandan Aydın tarafından kaçan bir gurup eşkiya da bunların yanına gelince, toplanan kalabalık gurup civarda yol kesip köyleri yağmalarlar. Eşkiyanın sayısı ve hamilerinin gücü dikkate alınarak bizzat Hûdavendigar Sançağı Mutasarrîfi, Mayıs 1720 tarihli hukümle yeniden görevlendirilir.<sup>801</sup> Farklı bölgeleri soyan eşkiyaların birbiri ile ilişkili olduğu, ortak hami ve yataklarının bulunması, bu kanunsuz hareketlerin, zaman zaman, organize bir hal aldığı göstermektedir.

İskilip'te Elhac Abdullah, Kenan oğlu Ahmed, Suhteoğlu Hacı İsmail, maiyetlerine on onbeş eşkiya alarak ahaliye zulm ve teaddide bulunup nicesinin ırzına

<sup>799</sup> Mühimme, 129. s, 161.

<sup>800</sup> Mühimme, 129. s, 234.

<sup>801</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 717. s.7

tasallut ederler. Kaza ahalisi bunların yakalanıp kalebend, maiyetlerinden olan eşkiyanın da tedib ve tazir olunmaları isteği ile şikayette bulunurlar. Mezburların yakalanıp Amasya kalesinde hapsi için hüküm gönderilir.<sup>802</sup>

Manyas ovasında türeyen Bulgar Ahmed nam şakı, 34 eşkıya ile Aydıncık, Bandırma iskeleleri ve civarda ki köyleri soymaktadır. İskeleler ve yollarda rastladığı, müslim ve gari müslim yolcu, tüccar taifesi soyarak ahalinin perişanlığına bais olduğundan, her nerede zuhur ederse ittifakla yakalanması istenmiştir.<sup>803</sup>

Anadoluda bazı görevlerin elde edilmesinde, nüfuzlu kimselerin çekişmesi ciddi karışıklıklara sebep olmaktadır. Emekli yeniçeri ağalarından Ahmed Bursa'ya bağlı Kızılca Tuzla Kazasında serdar nasb olunur. Kazada düzeni sağlamakta başarısız olunca, Mollaoglu Ali serdarlığı zabit etmek sevdasıyla, yetmiş seksen eşkıya toplayarak, ahaliye türlü zulüm ve teaddi yapmaya başlar. Yakalanması için mübaşir tayin olunduğunda civardaki kaza ve nahiye'lere firar edip, "adamlarını hanlar, hamamlar ve çiftliklerde sakladığı", sonra tekrar gelerek şekavetine devam ettiği ilâm olunur. Tekrar kaza ahalisinin birbirlerine kefil edilip, nezre bağlanmaları ve mezburen yakalanması için emr-i şerifle mübaşir tayin olunduğunda, Mollaoglu Ali kaza ahalisinden kendisine tabi olanlarla ittifak edip, mübaşiri kazaya sokmazlar. Durumun tekrar ilâmi üzerine, Eylül 1721 tarihinde Hûdâvendigâr Mutasarrîfina ve civar kazaların yetkililerini ferman göndererek, mezkurun itaat davet edilmesi, kabul etmezse muharebeyle ele geçirilip "ser-i maktuunun ırsali" istenir.<sup>804</sup> Buna rağmen mezkur ele geçirilememiş, Ekim 1722 tarihinde yakalanıp Midilli kalesinde haps olunması yeniden yazılmıştır.<sup>805</sup>

Bozdoğan mukatâası reâyasından Velioğulları diye bilinen şakiler bir süredir eşkiyalık yapmakta olup, seferlere davet edildikleri halde itaat etmiyerek, başı boş eşkiyayı yanlarına alarak, türlü şekavet üzere olmaktan maada, İzmir ve Manisa taraflarında zuhur eden eşkıya ile de işbirliği yapmaktadır. Ekim 1721 tarihli hükmüle Aydın muhassili Abdullah Paşa'dan bunların ortadan kaldırılması istenirken; aksi takdirde bahar mevsiminde adı geçen eşkiyalarla birleşmeleri halinde "büyük fitne

<sup>802</sup> Amasya. Şer.Sic. Nu: 30. s. 88,89.

<sup>803</sup> Mühimme, 130. s. 155.

<sup>804</sup> Mühimme, 130. s.205

<sup>805</sup> Kalebend, 41. s. 148

ve fesada sebep olacağı"na işaret edilmiştir.<sup>806</sup> Eşkiyalık için en müsait mevsim olan ilkbahar ve yaz ayları gelmeden türeyen şaki guruplarının ortadan kaldırılıp, ittifaklarının önlenmek istenmesi Batı Anadolu 'da eşkiyalığın organize bir hal aldığıının delilidir.

Yeniçeri olmadıkları halde, yeniçerilik iddiasıyla bazı kimselerin halka zulmettikleri sık rastlanan hadiselerdir. Canik muhassili Ahmed arz göndererek, Batica Kazasından Kaptanoğlu Mustafa Efendi'nin hevadarı olup yeniçerilik iddiasında olan Dürzi, Vezir Ali ile birlikte halka zulmetmekte oldukları, mal-ı mirinin toplanmasına karışıklarını yazar. Kaptanoğlu Mustafanın sahte arz ve ferman vermek dahi, adeti olduğundan ıslah oluncaya kadar Amasya kalesinde kalebend olunması talebi, Kasım 1721 tarihli buyruldu ile kabul edilmiştir.<sup>807</sup>

Anadoludaki maden işletmeleri umumiyetle dağlık bölgelerde olduğundan sık sık eşkiya tacizine maruz kalmaktaydı. Bu saldırılar madenlerin terkedilmesine veya üretimin aksamasına yol açmaktadır. Balya ve Bigadiç kazalarında işletilen sim madenleri böyle bir saldırıyla bir sene üretim dışı kalmıştır. Bigadiç köylerinden Suhteoğlu Osman maiyyetinde olan Türkmenoğulları ve bir kaç nefer eşkiya ile madeni basarak mühimmatları alıp, maden işçilerini yaralayıp soyarlar. Mağdurlar 1722 yılında Balıkesir'de mahkemeye başvurarak eşkiyanın yakalanması talebinde bulunmuşlardır.<sup>808</sup>

Beğpazarı köylerinden Çayırköy ahalisi mahkemeye giderek Ali Beğzade denilen kimsenin kendi halinde olmayıp, ahaliye zulm ve teâdisinin nihayeti olmadığından, yakalanıp başka bir yerde kalebend olunmasını isterler. Mayıs 1722 tarihinde Anadolu Valisine, mezburun Magosa kalesine haps edilmesi yazılır. Fakat bir ay sonra bırakılması için ayrıca ferman gönderilmiştir.<sup>809</sup> Kısa süre sonra bırakılması himaye gördüğü veya iddiaların abartılı olduğunu düşündürüyor.

Çok yaygın olmasa bile zımmi reâyâdan şikayeteye konu olanlar çıkmaktadır. İstanbul Patriği Ovannis arzu hâl göndererek kendisine tabi Tokat zımmilerinden Tarakçıoğlu diğe tanınan Samak (?), ahalinin işlerine karışıp zımmi reâyayı rencide

<sup>806</sup> Mühimme, 130. s. 227

<sup>807</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 30. s.113

<sup>808</sup> Bahkesir Şer.Sic. Nu:719.s. 15

<sup>809</sup> Kalebend, 41. s. 62

ettiği, ırzlarına tasallut edip, iftira ettiğinden yakalanıp ıslah oluncaya dek hapsini talep eder. Aralık 1772 tarihli hükmle, Karahisar-ı şârki kalesinde haps olunmasına hükm olunur.<sup>810</sup> Mezkur Ocak 1729 tarihinde ıslah olduğuna kanaat getirilerek kendi halinde olmak şartıyla serbest bırakılmıştır.<sup>811</sup>

Firari aşiret eşkiyasına dayanarak, bölgesinde nüfuz kazanmaya çalışanlara da rastlanmaktadır. Mesela; Boğazlıyanlioğlu Deli Mehmed Adana eyaletinde Anavarza ya iskânına karar verilen Lekvanik Ekradından bir miktarını Boğazlıyan civarına yerleştirip, bunlardan kırk süvariyi yanına alıp civar köylerde ahaliye “cevr ve teaddî” üzere olduğu ilâm olunur. Aralık 1722 tarihli hükmle başındaki haşaratı dağıtip Kayseri’de ki hanesinde sakin oturması tenbih edilmesi aksi halde cezalandırılması istenmiştir.<sup>812</sup>

Adana ahalisinden Seyyid Halil kendi halinde olmadığı için şikayet edilmiş, Kıbrıs'ta hapsi için ferman gönderilmişse de rüşvet vererek bir yolunu bulup af olmayı sağlar. Ancak yine Fellah Yusuf nam kimseyle ittifak yaparak vilayetin umuruna karışıp, fitneye sebep olunca tekrar yakalanması Aralık 1722 tarihinde Adana beglerbegine bildirilir. Yakalanıp Kıbrıs'ta Magosa kalesinde haps olunur. Yine serbest bırakılması için, başka başka emr-i şerif tahrir olunmussa da, 6 Ocak 1723 harihinde, henüz serbest bırakılmadan hapsinin devamına karar verilmiştir.<sup>813</sup> Burada da görüldüğü gibi nufuz ve servet sahipleri, kadılara suçsuz olduklarına dair arz yazdırarak kurtulabilmekteydiler. Bir çok hadisede ciddi suçlamalara rağmen cezanın hafif olması, bu tür kayırmaların yaygın olduğunu düşündürmektedir.<sup>814</sup>

Veziriazam Damat İbrahim Paşa'nın tatarı Musul'dan dönerken, Malatya yakınlarında, bir kaç eşkiya tarafından soyulduktan sonra öldürülür. Malatya voyvoda hükmet hudutlarını eşkiyadan temizlemediği için sert bir dille uyarılarak, suçların bir an evvel yakalanması istenir.<sup>815</sup>

<sup>810</sup> **Kalebend**, 1. s. 22

<sup>811</sup> **Kalebend**, 2. s. 50

<sup>812</sup> **Mühimme**, 131. s. 27

<sup>813</sup> **Kalebend**, 1. S. 23. Vesikadaki; "... kuvvet-i maliyesi sebebiyle adem-î itâat ve bir tarikle itlakına emr-i şerifim isdar ittirir..." ifadesi kurtuluşunun rüşvetle olduğunu göstermektedir.

<sup>814</sup> Adalet teşkilatında rüşvetin yaygınlığı ve sebebi için, bkz. (Cengiz Orhonlu, "Osmanlı Teşkilatına ait küçük bir risale "Risale-i Terceme", *Belgeler*, IV. S. 7-8. (Ankara 1993), s. 39-48.)

<sup>815</sup> **Mühimme**, 131. s. 78, 79 (1723.)

Karahisar-ı Teke Kazasında “şekâvet ve tüfyani” zuhur eden eşkiyalar, defaaten itaate davet olunduğu halde gönderilen mübaşirlere silahla karşı koyarlar. Alaiye Sancakbaşı ve Teke Sancağı mütesellimi ittifakla eşkiya üzerine giderek, Karataşbeli denilen mevkide karşılaşırlar. Muharebe esnasında tamamı tüfekli ikiyüzden fazla eşkiyanın başbuğlarından; Deli Ömer oğlu Ali ve refiklerinden, Akbaşlı Ayar Halife oğlu Hasan, Demircili Deli Hasan, Akbaşlı Gök Ali oğlu oğlu İsmail, Ayar, Kamalağlı Veli ve Devrihan nam kimseler ölü ele geçirilirler. Sağ ele girenlerden Eğri Veli ve Yörüköglü nam şakilerin cezaları hemen tertib olunurken, sekbanlardan Kara Mustafa, Kara Hasan, Keskin emirül-halı oğlu Osman, Mansuroğlu ve yeni Müslüman nam şakiler haps olunurlar. Firar eden Türkmenoğlu İbrahim ve oğlu Mustafa Kaşikcioğlu Hamzanın oğulları, Osman'ın oğulları, Serikli Mehmed ve Katircioğlu refikleriyle, Kıbrıs firarisi olup Karahisar-ı Teke Kazasında oturan Yörük taifesinin arasında saklanırlar. Mayıs 1723 tarihli yeni bir hükmüle, mahpus olanların gereken cezalarının uygulanması ve firarilerin mutlaka yakalanması emr olunmuştur.<sup>816</sup>

Niksar kazasına tabi leğan (leğen) köyünden Yağmuroğlu ve Taşabant Kazasından Karnıyarık nam şakiler bir gurup piyade eşkiya ile civarda ki köy ve kasabaları soymaktadırular. Defaaten yakalanmaları için adam gönderilmişse de müttefikleri köylülerin yardımı ve dağlık bölgelere kaçmalarıyla bir türlü ele girmezler. Bu esnada Kars tarafından gelen bazı suvari Levendat eşkiyasında bölgede faaliyet göstermektedir. Haziran 1723 tarihinde eşkiyanın yakalanması için bölgeye ferman gönderilmiştir.<sup>817</sup> Aynı zaman Sivas Valisi Osman Paşa'ya da şöhreti artan ve bir türlü yakalanamayan Yağmuroğlu ve refiklerinin yakalanması emr edilir. Paşa bir miktar kapı halkıyla başbölükbaşını görevlendirir. Bölükbaşı bu bahaneye halkı soyup türlü eziyetlerden maada onbeş kese akçelerini alacaktır. Şikayetler üzerine Sivas Valisinden bölümbaşıının cezalandırılıp gasp ettiği paranın mağdurlarına iadesi istenir.<sup>818</sup>

Malatya'nın Gerger kazası ahalisi şikayette bulunarak, Suval (Suvarlı) karyesinden şekaveti ile meşhur Kadı Hüseyin oğlu Süleyman, amcazadesi İbrahim, Hüseyin oğlu Hamit vs. kimselerle karyeleri ahalisinden 200 kadar silahlı ile Sulu (Sulak?) karyesi üzerine hücum ederek, haksızca Şahkulu nam kimsenin kardeşi

<sup>816</sup> Mühimme, 131. s. 145, 146.

<sup>817</sup> Mühimme, 131. s. 170.

<sup>818</sup> Mühimme, 131. s. 159, 160. Yağmuroğlu'nun ölüm tarihini kesin olarak tesbit edemesekte, Mart 1727 tarihi öncesinde ortadan kaldırılmıştır. (İbnüleinin Ş.Ş. Nu: 223.)

Abdulhamit ve Esseyid Şahin'i katl, kardeşlerini haps, bütün eşyalarını ve mallarını yağıma etmekten başka, otuz kadar evin bütün eşyalarını yağıma edip 200 hayvanlarını sürüp götürürler. Rakka firarisi bir miktar ekrad taifesinde himayelerine alarak, bunun emsali zulm ve teaddide bulununca, Haziran 1723 tarihli hükümlle mezkur köyün ahalisinden bir fert kalmamak üzere başka bir memlekete sürülmelerine karar verilmiştir.<sup>819</sup>

Merzifon'da Hacı Hüseyin ve Hafız Efendi'nin haklarında şikayet olunca, Sivas'ta kalebend olunmaları için Amasya mütesellimine ferman gönderilir. Fermanın ulaşınca mezkurun suçlularının af ve itlaklarını havi ilâm gönderilince, cevabı gelinceye kadar, şehrin ileri gelenlerinden bir gurup mahkemeye baş vurarak kefil olduklarını söyleyince, Kefillik kaydı tutularak mezburlar bırakılır.<sup>820</sup>

Harpot sakinlerinden "şekavetle meşhur Zehir Mustafa İbn-i Yusuf" adlı eşkıya, bir çok hadiseye sebep olunca, Diyarbakır Valisinden cezalandırılması için hüccet, buyruldu ve mübaşir istenmiştir. Mayıs 1723 tarihli buyrulduyla yakalanıp cezalandırılmasına mübaşir tayin olunur.<sup>821</sup>

Sultanönü Sancağına tabi Karacaşehir hududunda Kaya boğazı mevkisinde iki tüccar soyularak öldürülür. Tekrar dört zimmi tüccar aynı mevkide soyulmak üzere iken, eşkiyalardan Halil yakalanır. Murad oğlu Osman ve Hüseyin firar ederler. Halinin suçu sabit olduğundan cezası tertib ve kesik başı İstanbul'a gönderilir.<sup>822</sup>

Adana'da büyük bir fitneye sebep olan Balcioğlu elhac Mustafa hakkında, fetvaî şerifle ölüm cezası verilir. Balcioğlu yakalanamaz. 1725 yılında İfraz-ı Zulkadriye Kazasında Afşar Türkmeni arasında saklandığı ihbar edilince, yakalanıp cezası tertib olunarak kesik başının İstanbul'a yollanması hakkında yeniden hüküm yazılmıştır.<sup>823</sup>

Bazı eşkiyaların, bir kaza halkı tarafından korunması da görülen hadiselerdir. Bayramlı kazasına tabi Fındıklı köyünden Sarı Hüseyin oğlu Elhac Ali, Bayramlı ve Ulubeğ kazalarından bazı kimselerin rüfekası eşkiyadan kırk neferi yanına

<sup>819</sup> Mühimme, 131. s. 173

<sup>820</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 32. s. 184

<sup>821</sup> Harput. Şer.Sic. Nu: 396. v. 64

<sup>822</sup> Mühimme, 132. s. 173. (1725.)

<sup>823</sup> Mühimme, 132. s. 372.

alarak Elhac Ali 'nin menzilini basarak kendisini ve ailesini yaralayıp, ırzlarına teaddi ve bütün para ve mallarını yağmalarlar. Yine kazada çarşı, pazarı yağmalayıp türlü zulm ve teaddide bulunurlar. Tayin olunan mübaşir mezburları yakalamak isteyince bazıları kefil olmuşken, bu defa ele vermeyip bunlardan Alaybeği oğlu Derviş, kardeşi Hüseyin ve oğlu Mustafa hevalarına tabi eşkıya ile mübaşirle ittifak eden halkın üzerine gidip, evlerini basıp kimini katl kimisini de yaralayarak mallarını yağmalarlar. Barındıkları Milas kazası ahalisi de eşkiyalar istendiğinde vermezler. Ekim 1725 tarihli hükümlle sert tedbirlerin alınması istenir. Buna göre, eşkiyanın ve refiklerinin aileleri başka yere sürülüp evlerinin yıkılması, gerekenlerin nezre bağlanması öngörülür.<sup>824</sup>

Tarsus naibi gönderdiği mektubunda, Elvanlı nahiyesi ahalisi, voyvodalarına vergilerini vermiş, mutad üzere 1726 Mayıs ayında yaylalarına giderken, Elvanlı köyünden Elvanlioğlu Süleyman, oğlu Osman, Zelnel oğlu Mehmed, Mezidli Sarı Yusuf vs. kimseler 500 kadar tüfekli adamlarıyla önlerine inip mal-ı mîriyi yağma adamlarını mecruh ve hayvanlarını sürüp götürdüklerinden maada, bu tür şekavetlerinin nihayeti olmadığı bildirilir. Eşkiyanın yakalanıp gasb ettikleri mal-ı mîri eşya ve hayvanların alınıp ihkak-ı hak olunduktan sonra Kıbrıs'ta "cezire bend" olunmaları hakkında ferman gönderilmiştir.<sup>825</sup>

Devlet mübayaşa olunan mal ve hizmetlere düşük ücret ödediğinden, bu talepler halk arasında hoşnutsuzluk hatta direnişlere sebep olmaktadır. Mesela, Tebriz canibi seraskeri vezir Abdullah Paşa'nın, askerin ihtiyacı olarak mübayaasına karar verdiği zahireden Karahisar-ı şârki ahalisine isabet eden miktar ödenmek istenmez. Kaza sakinlerinden Paşazade Seyyid Osman maiyetiyle görevlilere mani olduğu ve karışıklığa sebep olduğundan, yakalanıp Samsun kalesinde kalebend olunmasına karar verilir. Haziran 1726 tarihinde ki bu kararla yakalanıp haps olunan mezkur, bir yıl sonra Haziran ayında serbest bırakılır.<sup>826</sup>

Bu yıllarda Trabzon çevresinde de eşkiyalık olayları bir hayli yaygın durumdaydı. Trebolu, Görele ve Keşap halkının bu durumu defaaten şikayetleri üzerine

<sup>824</sup> Mühimme, 133. s. 5.

<sup>825</sup> Mühimme, 124. s. 24

<sup>826</sup> Mühimme, 42. s. 57

Trabzon mütesellimi ve adı geçen kazaların görevlilerine, gereken tedbirlerin alınması, eşkiyanın cezalandırılması, isteği ile Ekim 1725 tarihli ferman gönderilmiştir.<sup>827</sup>

Trabzon'da Kürtün Kazasında zuhur eden eşkiyalardan yakalanan onbir neferi, tayin olunan mübaşir marifetiyle Trabzon kalesinde haps olunurlar. Mubaşırın avdetinden sonra sabık Trabzon mütesellimi Mehmed, âyândan Bolatoğlu vs. kimseler ittifak üzere "calibi mâl" için, sahte bir hüccetle hapisteki eşkiyaların 800 kuruşlarını alıp serbest bırakırlar. Ağustos 1726 tarihinde serbest bırakılanların ve bu hadiseye sebep olanların yakalanması Trabzon Valisine bildirilir.<sup>828</sup> Trabzon âyânı ve ileri gelenlerinin bölgede ki eşkiyalara hami oldukları, Eylül 1726 tarihinde başka bir hadisede de görülüyor. Of'ta ortaya çıkan eşkiyaların Trabzon ayanından Bolatoğlu Mustafa, Abacıoğlu Murtaza, Deve Mustafa, Arap İmam, Topaloğlu vs. kimselerin himmayesinde olduğundan, eşkiya tedib oluncaya kadar, tedbiren Samsun kalesinde hapsi için mübaşir gönderilmiştir.<sup>829</sup> Eşkiyanın tedibine Gümüşhane emini görevlendirilmiş, Trabzon'daki askerlerde maiyyetine verilmiştir.<sup>830</sup>

Rize'de lefkama (?) deresi mevkiiindeki köylerin ahalisi, on senedir ödemeleri gereken tekâriflerini vermemekten başka; "katl-i nüfus âdet-i müstemirreleri" olduğundan tediplerine karar verilir. Bu esnada Rize ileri gelenlerinden olup, eşkiyanın hamilerinden Matul (?) oğlu Uzun Hacı Mehmed, Mataracioğlu Uzun Ahmed, Şaroğlu Kara Hüseyin, Küçük Mustafaoğlu Molla Hasan'ın tedbir olarak, eşkiya bertaraf oluncaya kadar Samsun kalesine kalebend olunması uygun görülür.<sup>831</sup> Bu iki hadisede görülen âyân, eşraf, eşkiya ilişkisi diğer bir çok vak'ada açıkça söz edilmese de sezilebilmektedir.

Selendi Kazasında eşkiyadan Arslan gazi oğulları Osman, oğlu Mustafa, kardeşi oğlu Mehmed vs. akrabalarından 150 neferden fazla tüfekli adamlarıyla, bir sene evvel Seyyid Hacı Süleyman'ın evini basıp, kendisini yaralayıp, oğlunu öldürerek bütün mallarını yağmalamışlardır. Yakalanmaları için görevlendirilen Alaiyye Sancakbeyi, başka bir işe memur edilince, eşkiya takipten kurtulur. Bunu fırsat bilerek

<sup>827</sup> Trabzon Ser. Sic. nu. 1885. v. 170.

<sup>828</sup> Kalebend, 42. s. 112.

<sup>829</sup> Mühimme, 134. s.191

<sup>830</sup> Mühimme, 134. s.191. Ocak 1728 tarihinde, Trabzon Valisine ve civardaki yetkilere, Of'ta zuhur eden eşkiyanın yakalanmasının bildirilmesinden, henüz bu fitnenin önlenemediğini anlıyoruz. (Trabzon Ser. Sic.Nu: 1890. V, 108, 109.), (Mühimme, 134, s. 309.)

<sup>831</sup> Mühimme, 134. s. 191. (1726)

zulm ve teaddilerine devam ederler. Artan şikayetler üzerine Eylül 1726 tarihinde, bu eşkıya gurubunun tedibine İç-il Sancağı Mutasarrıfı görevlendirilir.<sup>832</sup>

Diyarbakır'ın Kulp kazası ahalisi, bir süredir vergilerini vermemekten başka, zımmi reâyanın da cizyelerini ödemelerine mani olmaktadır. Ahaliyi "Tuğyan ve isyana" teşvik edenler, kazanın ileri gelenlerinden; Hüseyin oğlu Sako, Süleyman, Mahmud, Mirzade Ali ve oğlu Hayri, Diyadin oğlu Osman, Murad oğlu Bayezid vs. kimselerdir. Tekalif vermemekten başka, ittifak edip civardaki köyleri, basarak, yağmalayıp, yolları kesip yolcuları soymaktadırlar. Aralık 1726 tarihli fermanla, eşkiyanın cezalarının tertibinden sonra, kalanlarının Rakka'ya sürülmelerine karar verilmiştir.<sup>833</sup>

İzmir'de kalabalık bir gurup eşkıya zuhur eder. Civardaki eşkiyalar ile irtibatlı olan şakiler, sıkışınca etraf kazalara kaçarken bazıları da, Boğaz Hisarı, Bozcaada, Sakız, Midilli, Rodos, İstanköy, Sisam, Kuşadası taraflarına firar ederler. Ocak 1728 tarihinde adı geçen kazaların, kadı ve voyvodalarına ayrı ayrı hüküm gönderilir.<sup>834</sup> "İzmir zorbalarıyla" ittifak halinde olan, Karaburun Kazasından bir gurup eşkıya da, başlarına topladıkları otuz kırk nefer "yeniceri makulesiyle" şekavet üzere iken, üzerlerine asker sevkedildiğini öğrenince, İzmir iskelesinde bir gemiye binerek Sakız adasına firar ederler.<sup>835</sup>

Çorum sakinlerinden Karabikâr Mehmed bir süredir bölgede eşkiyalık yapmakta olup, yakalanması için bir çok defa hüküm gönderilmişse de ele girmez. Temmuz 1728 tarihinde yeniden Çorum müftüsüne ve mubaşire hitaben, yazılan fermanda eşkiyanın yakalanıp cezası tertib olunduktan sonra bütün mal ve hayvanatının defter olunup miri için el konulması istenirse de,<sup>836</sup> Nisan 1729'da tekrar yakalanmasının bildirilmesi henüz ele girmeyi göstermektedir.<sup>837</sup>

Takibe uğrayan bazı eşkiyalar izlerini kaybedebilmek için, Anadolu ve Rumeli arasında gidip, gelmekteydi. 1728 yılında Rumeli'den kaçan "haydut

<sup>832</sup> Mühimme, 133. s. 339, 340

<sup>833</sup> Mühimme, 133. s. 384.

<sup>834</sup> Mühimme, 134. s. 325. İzmir'deki hadise, yeniceri zümresi ve voyvoda'nın adamları arasında ki kavgadan çıkışmıştır. (Çelebi-zade Asım. Tarih. s. 541-543.) Ayrıca bkn, resmi görevlilerin eşkiyalığı bölümü.

<sup>835</sup> Mühimme, 134. s. 371.

<sup>836</sup> Mühimme, 135. s. 76.

<sup>837</sup> Mühimme, 135. s. 317

eşkiyasından" onbeş nefer çoban kıyafetiyle, Bursa'ya gelerek Samanlı nam karye batısında bir mandıraya yerleşirler. Civarda eşkiyalığa başlayarak, Bursa'lı iki zımmiyi öldürerek, mal ve eşyalarını gasb ederler. Yakalanmaları için gönderilen iki çukadar'dan birisini kurşunla yaralarlar.<sup>838</sup> Aynı tarihlerde dört süvari eşkiyası, Bursa civarında yolları kesmekte olup, Karabekar menzilcisini de öldürmüştür.<sup>839</sup>

Mihalıccık kazası Doğanoğlu köyünden "ser- î cemiyet ve reîs-î eşkiya" olan Murat nâm şaki 1728 tarihlerinde Sultanönü taraflarını soymaktadır. Üzerine asker gidince "kale misüllü bina eylediği kaleye tahassün" ve dörtyüz kadar adamıyla çarpışmaya girer. Mübaşırın adamlarından birisini kurşunla yaralar. Anadolu Valisi Ali Paşa eşkiyanın etrafındaki ahalisiyle ilişkisini kesmek için taahhûd alır. Buna rağmen bazı köylülerin yardım ettikleri haber verilir. Bunun üzerine her ne şekilde mümkünse eşkiyanın yakalanmasına Hû davendigâr Sancağı mutasarrafi tayin olmuştur.<sup>840</sup>

Zımmi reâyâdan bazı kimseler de az da olsa bazı hadiselere karışmışlardır. 1729 tarihli, Keban madeni eminine gönderilen hükümde, madende çalışan madencilerden dört zımmî şahsin "madenin ihtilaline bais ve muharriki fitne" olduklarından ıslâh oluncaya kadar Hasankeyf kalesinde haps olunmaları yazılmıştır.<sup>841</sup>

Kayseri'ye bağlı İncesu kazası ahalisinden bir gurup müslim ve zımmi, kazada yaşanan bazı hadiseler sebebiyle olacak, öldürmek kastıyla voyvodanın sarayını basarlar. Bu fitneye önyak olanların Kayseri kalesinde kalebend olunmaları için ferman gönderilmiştir.<sup>842</sup>

1729 senesinde Manisa köprüsünde büyük bir kervan soygunu yapılır. Bu soygunu 12 kişilik çetesile Kozaklı Himmet gerçekleştirir. Bu sırada arkadaşları da deve mübaayasına mübaşır Numan Ağa ile Menemen naibini öldürürler. Tediplerine karar vermişsede akibetleri hakkında bilgi yoktur.<sup>843</sup>

Gökçeoğlu ve kardeşleri Hüseyin, Ahmed, ve Mustafa on seneyi aşkın bir süredir Sivas ve Çorum civarını soymaktadırlar. Bir çögünün evlerine girip eşya ve paralarını çalmaktan, maada, bir gurup Erzurum'lu yolcuya soyup katl ederler. Mayıs

<sup>838</sup> Mühimme, 135. s, 76

<sup>839</sup> Mühimme, 135. s, 124

<sup>840</sup> Mühimme, 135. s, 102

<sup>841</sup> Kalebend, 2. s, 123

<sup>842</sup> Kalebend, 2. s, 197. (1729).

<sup>843</sup> Çağatay Uluçay, a. g.e, s. 86.

1730 tarihinde şikayetler üzerine Sivas Beylerbeyine yakalanıp cezalandırılmaları yazılmıştır.<sup>844</sup>

Kastamonu yakınlarında, Sandık, Eğridere, Çatal köprü vs, mahallerde, zuhur eden "piyade haydut eşkiyasının" yakalanması için gönderilen adamlar, bir kısmını ele geçirmeyi başarırlar. Kasım 1729 tarihli fermanla, yakalanmalarının cezalarının verilerek muhkem kalebend olunması, firar edenlerin de yakalanması istenmişse de,<sup>845</sup> aynı konuda Haziran 1730 tarihinde, Bolu Voyvodasına ve Sivas Beylerbeyine hüküm gönderilmesi firar eden eşkiyanın yakalanamamış olduğunu göstermektedir.<sup>846</sup>

İstanbul'da zuhur eden Patrona Halil ayaklanması Anadolu'da da tesirleri görüldü.<sup>847</sup> İsyan bastırılınca Patrona Halil'in Manisa yeniçeri serdarlığına tayin ettiği Toramanoğlu Hasan ve Kula Kazasında isyancılara dayanarak halka zulmeden Emir Hüseyin Şaban oğlu, Kırkıroğlu, Odabaşıoğlu Gökçe, Çalgıcıoğlu Camu Ahmed, Kethüdayeri oğlu Ahmed'in ortadan kaldırılmaları veya yakalanıp yargılanmaları istenmiştir. Gönderilen mübaşir yakalamak isteyince, etraf, kazalara sığınırlar.<sup>848</sup>

Patrona Halil isyanına katılıp, sonra Anadolu'ya firar edenlerin her nerede yakalanırlarsa "merhamet edilmeksiz" cezalarının tertibi için umumi ferman gönderilmiştir.<sup>849</sup> Firarilerin bir kısmını himaye eden bazı şahıslar bunların gücüne istinaden halkın soymaya yeltenirler. Mesela, Alaşehir sakinlerinden Kör ağa denilen İbrahim ve Hüseyin beg nam müfsidler Hızıroğlu Hacı Mustafa, Süleyman ağa, Dedeoğlu Kör Mustafa, Çakmak Hüseyin, Esir Hacı Mehmed vs. Kimselerle işbirliği yaparak, firarilerden bir kısmını himayelerine alarak köylerden haksız akçe toplayıp envai şer ve şekavet üzere oldukça olduklarından, Haziran 1731 tarihinde, bunların yakalanıp cezalarının tertebi hususuna Aydın muhassili vekili görevlendirilir.<sup>850</sup>

<sup>844</sup> Mühimme, 137, s. 67

<sup>845</sup> Mühimme, 136, s 16

<sup>846</sup> Mühimme, 136, s 115.

<sup>847</sup> İsyan hakkında ayrıntı için. Bk. (M. Münir Aktepe, *Patrona İsyani 1730*, İstanbul 1958.)

<sup>848</sup> Çağatay Uluçay a.g.e. s. 86, 87

<sup>849</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 8, s. 88,89. Ayrıca, Kocaeli, Bolu, Kastamonu ve Karadeniz sahilindeki kazalara hitaben ferman gönderilmiştir. (Mühimme, 138. s. 11.)

<sup>850</sup> Mühimme, 138, s. 51.

Kocaeli ve Sancakları dahilinde, bahcivan, rençber ve kiremitçi bahanesiyle türeyen, Etrak, Ekrad ve müslim yahut gayr-i müslim Arnavut taifesinin halkın malına, canına kastettiklerinden, bin an evvel bertaraf edilmeleri bildirilir.<sup>851</sup>

Menemen kazasına tabi Çalbağçe köyü ve Bergama Kazasında toplanan eşkiyalar, sefer için buralardan deve ihracına memur, mübaşir ve hizmetkârını, Menemen'den Seyyid Hüseyin'i kaldıkları evde basıp hane sahibiyle birlikte öldürürler. Bu hareketlerinden başka yakın köylerin ahalisinin mallarını gasp ederler. Cezalandırılmalar için Hamit Sancakbaşı tayin olunurken, İzmir voyvodası, yeniçeri serdarı ve zabıtanı maiyetine memur olunmuşlardır.<sup>852</sup>

Bir süredir Manyas çevresinde eşkiyalık yapmakta olan Sefer Mehmed, Aydın muhassili tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bir süre sonra kardeşleri İsmail ve Ali yetmiş kadar eşkiyayı toplayarak zulme devam ederler. Hatta vergi toplamakta olan kethüdayı muhasara edip, birkaç adamını yaralayıp öldürdükten sonra, topladığı mal-miriyi gasb etmişlerdir. Mayıs 1730 tarihinde, bunlarında tedip vazifesi Aydın Muhassili Abdullah Paşa'ya verilmiştir.<sup>853</sup>

Bu sırada yine Manyas ve Mihaliç kazalarında nufuz kavgası vermekteden Uzun Ali oğlu İsmail ile Emin Ali oğlu İbrahim, halkın perişanlığına sebeb olurlar. Hamit Sancağı mutassarrıfı olup, aynı zamanda Anadolu müfettişi olan Ahmed Paşa Emin Ali oğlu İbrahim ve 29 nefer adamını yakalayarak cezalandırır. Uzun Ali oğlu İsmail firar etmeyi başarır.<sup>854</sup> Ahmed Paşa gönderdiği ilamında ele girenlerin "ser-i maktularını" İstanbul'a gönderip, firarilerinin yakalanması için etrafa, adamlar ve casuslar gönderildiğini yazar. Eylül 1731 tarihli fermanla Paşanın çalışmalanı takdir olunarak ne şekilde olursa olsun kalanların da cezalandırılmaları bildirilmiştir.<sup>855</sup> Bu hükümenin birer sureti firarilerin gitmesi muhtemel merkezlere de yazılır.<sup>856</sup>

Tebriz deftardarı Hüseyin Efendi Trabzon'da bulunduğu esnada, öldürülerek, malları gasp edilir. Katilleri takip eden Giresun voyvodası, üç neferini Karahisar-ı şarkı Sancağında Akköy Kazasında yakalar. Kendilerini ve yanlarındaki

<sup>851</sup> Mühimme, 138. s. 73. (Temmuz 1731). Mühimme, 138. s. 178. (Ocak 1732.)

<sup>852</sup> Mühimme, 138. s. 10.

<sup>853</sup> Mühimme, 136. s. 91

<sup>854</sup> Mühimme, 138. s. 101, 102.

<sup>855</sup> Mühimme, 138. s. 102.

<sup>856</sup> Konya. Şer. Sic. Nu: 52. s. 253.

çalıntı eşyaları Trabzon'a gönderir. Kalan eşkiyalar etraf kazalara ve Bayburt, İspir taraflarına dağılırlar.<sup>857</sup>

İran seferi için Bozok Sancığından toplanması ferman olan, 500 nefer levent askerinin cemine memur mübaşir, Çibik Kazasında Gemerek karyesinden emir gereği tayinatlarını talep edince, vermedikleri gibi silahla mukavemet ederler. Köyün ileri gelenleri 300 kadar, eşkiya toplayarak, mübaşire saydırıp, üç nefer levendatını katl, onyedisini yaralayıp, atlarını ve yanlarında ki miri akçeleri yağmalarlar. Haziran 1731 tarihli hükmüle, gönderilen mübaşirden, Anadolu müfettişi ve Adana Valisi olan vezir Abdullah Paşa ve Sivas Mütessiminden ittifak yaparak eşkiyaları yakalayıp cezalandırarak çaldıkları eşya ve akçelerin tahsili istenmiştir.<sup>858</sup>

1730 yılı itibariyle Karadeniz bölgesinde asayışın önemli ölçüde bozulduğunu görüyoruz. Aşiret yapısını koruyan Çepnilerin, dışında türeyen irili ufaklı eşkiya gruplarının da faaliyeti artmıştır.

1723 yılında, Görele, Trebolu, Keşap, Giresun taraflarında, ortaya çıkan Kürtülü eşkiyasının zulmü cezalandırma veya asli vatanları olan Görele'ye nakl ve iskan edilmeleriyle önlenmiştir.<sup>859</sup> Kürtülü eşkiyası 1731 yılında yeniden ortaya çıkıp, zulm ve teaddiye başlayınca, tediplerine mübaşir ve Görele voyvodası tayin olmuştur. Mübaşir görevine gitmeyince, fırsat bulan eşkiyalar faaliyetlerini daha da artırırlar. Bu kez Trabzon mütessimimi ve Görele voyvodası eşkiyayı cezalandırıp, Görele'ye iskâna tayin olunurlar.<sup>860</sup>

Trabzon çevresinde olayların artmasının sebebi Vali Ahmed Paşa'nın vilayet dışında görevlendirilmesidir. Ocak 1732 tarihli fermanla, Paşa'nın Trabzon'a dönüp vilayetine nizam vermesi yazılmıştır. Fermanda, daha önce tedip edilen, "laz taifesinin" kılıç artıklarının da ortadan kaldırılıp huzurun bir an evvel, temini istenmektedir.<sup>861</sup>

Erzurum Valisi İsmail Paşa kalabalık kapı halkıyla, Trabzon çevresinde eşkiya teftişine ve çepni taifesini Görele'ye iskana memur edilmiştir. Bu esnada

<sup>857</sup> Mühimme, 136. s. 90. (1730)

<sup>858</sup> Mühimme, 138. s. 58.

<sup>859</sup> Mühimme, 138. s. 69.

<sup>860</sup> Mühimme, 139. s. 5, 6. Görevine gitmeyen mübaşir azl edilip, hüküm yenilenerek, başka bir mübaşirle ullaştırılır. (Mühimme, 139. s. 162.)

<sup>861</sup> Mühimme, 138. s. 179.

Bayramili , Perşembe, Pazarcık civarında zuhur eden eşkiyaların tedibi işi de İsmail Paşa tevdî olunur.<sup>862</sup>

Trabzon şehir merkezinde Teres Ali, Genç Osman, Mirzaogulları, Çırıkçioğlu Ahmed, Bozbeğin kardeşi Ahmed, Sakaoğlu Mustafa vs. eşkiyalıkları sebebiyle yakalanmak istenince firar ederler. Himayeden mahrum kalmaları ve şehrden ayaklarını kesmek için 8 Aralık 1733 tarihli fermanla, adı geçenlerin ailelerinin, Sohum'a akrabalarının da başka şeirlere nefs ve iskanına karar verilir.<sup>863</sup>

1734 tarihi itibariyle Rize Kazasında da büyük bir eşkiya grubu faaliyet göstermektedir.

( **فُقَمْ** ) deresi denilen mevkide dokuz köy ahalisinden toplanan eşkiyalar etrafi soymaktadırlar. Üç bin kadar kişiden müteşekkil cemiyet oluşturarak, talep olunan imdad-ı seferiye ve hazırlayı ödemeyeceklerini bildirerek, ihracı ferman olunan mekkari davarlarını da vermezler. Bundan başka Rize'de oturan hamilerinin yardımıyla Rize'yi de basarlar. Trabzon anbarı Emiri Ömer'in evini basarak, 20.000 kuruşluk emval ve eşyasını garet, hanesini yıkmaktan maada kasabada envai fesad ve zulm yaparlar. Durum kadıların ilamıyla öğrenilince Trabzon Valisi, mübaşir, civarındaki askerler ve il-erlerinin yardımıyla bu fitnenin önlenmesi, suçluların cezalandırılması hakkında ferman gönderilmiştir.<sup>864</sup> Ayrıca daha önce eşkiyalık yapmayacakları, yapanları yakalayıp, teslim edeceklerine dair, sözleri de hatırlatarak, toplam onyedibin kuruşluk nezirlerinin de tahsili bildirilir.<sup>865</sup>

Trabzon çevresinde eşkiya teftişine memur olan Erzurum Valisi İsmail Paşa eşkiya cemiyetlerini dağıtarak bölgenin güvenliğini sağlar, lakin bölgeden ayrıılır ayrılmaz bu eşkiyaların bazıları yeniden faaliyet imkanı bulurlar. Giresun sakinlerinden şekavetiyle meşhur Kandazoğlu Mahmut yakalanarak islah oluncaya kadar ve kazasına dönmemek şartıyla Sinop kalesine nefy olunmuştur. Rüfekası da yargılanıktan sonra, başka yere sürülmüşlerken, Paşa'nın buradan ayrılımasından sonra Kandazoğlu Mahmud bir yolunu bulup serbest kalarak memleketine gelip yeniden Çepni eşkiyası vs. haydutları başına toplayarak eşkiyalığa başlar. Giresun'u kuşatarak ahaliyi kaleye

<sup>862</sup> Mühimme, 139. s, 360. (1723.)

<sup>863</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1897. v, 103.

<sup>864</sup> Mühimme, 140. s, 311.

<sup>865</sup> Trabzon Şer.Sic. Nu: 1898. v. 52. 52, 53

kapatır. Üzerine gelen Görele voyvodası ve Dizdaroğlu Hüseyin vs. görevlilerle altı saat muharebeden sonra firar eder. Eylül 1734 tarihli fermanla vakit kaybetmeden, yakalanıp ihkak-ı hak olunduktan sonra cezasının tertib olması istenir.<sup>866</sup>

1731 yılında Kula Kazasında toplanan kalabalık bir gurup eşkiyanın ahzi için görevlendirilen Hamit Sancağı Mutasarrıfı Ahmed Paşa, gönderdiği arzında Kütahya müteselliminin de maiyetine tayinini ister. Bu talebi kabul edilerek eşkiyanın cemiyetinin zaman kaybetmeden dağıtılmıştır.<sup>867</sup>

Hamil Sancağı Mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya aynı yıl içinde verilen diğer bir görevde, Gördük Kazasında toplanan eşkiyalarının yakalanmalarıdır. Deli Eyyüp, Zeyneloğlu ve Kara Mehmed nam şakiler, yüz kadar adamlarıyla, üzerlerine gelen kuvvetlerle muharebeye tutuşurlar. Muharebe esnasında Deli Eyyüp öldürülsel de diğerleri firar ederek, Akhisar ve Saruhan'da sakin Şabanoğlu Elhac İbrahim'e sığınırlar. Elhac İbrahim Aydın muhassili vekili Halil'in adamlarından olduğundan mezburları ele vermez. İtimat olunur şahısların ihbarıyla durum ilâm olununca, Aydın muhassili vekiline, firari eşkiyayı her ne şekilde olursa yakalayıp, durumun bildirmesi emr olunur.<sup>868</sup> Burada da görüldüğü gibi, eşkiyaların faaliyet alanlarının civarında nüfuzlu kimselerden himaye görmeleri, onları cesaretlendirmektedir.

İznik Kazasında kalabalık bir eşkiya gurubu toplayan Hatipoğlu Süleyman, yağma ve çapuldan başka 1732 yılında üç nefer serdarı haksızca öldürür. Gönderilen mübaşir, eşkiyanın bir çوغunu yakalayıp cezalarını tertib edersede, Hatipoğlu kaçmayı başarır. Gidebileceği kaza ve Sancaklılar fermanlar gönderilerek, rastlandığı yerde yakalanması bildirilmişse dahi<sup>869</sup> bu mümkün olmaz. Eylül 1733 tarihinde kırk elli eşkiya ile Kocaeli taraflarında ortaya çıkar. Halkı soyarken sıkıştığında sığınmak için birde kale inşa eder. Şöhreti arttıkça etraftaki eşkiyaları da başına toplar<sup>870</sup> Sıkıştırılıncı İznik tarafına geçerek, burada ki köyleri soymaya başlar. Alınan ihbarlara göre Çekmece derbendinde Halkayı çiftliğinde saklanmaktadır. Nisan 1734 tarihli fermanla

<sup>866</sup> Mühimme, 140. s, 201.

<sup>867</sup> Mühimme, 138. s, 64

<sup>868</sup> Mühimme, 138. s, 77.

<sup>869</sup> Mühimme, 138. s, 404. 405.

<sup>870</sup> Mühimme, 139. s, 312.

saklandığı yerde yakalanmasına Hübaverdigar Sancağı mütesellimi Zeynelabidin görevlendirilmiştir.<sup>871</sup>

Karahisar-ı şarkı Kazasında cemiyet olan eşkiyalar Erzurum mütesellimi tarafından tedib olunurlar. Ele girenlerden beş tanesinin, suçu sabit bulunarak cezaları verildiğine dair ilâm üzerine, Mart 1732 tarihinde firar edenlerinde yakalanmaları istenir.<sup>872</sup>

Kütahya, Simav, Görus, Eğrigözedağı, Demirci, Kulaçal vs. kazalar ahalisi, Kütahya'da mahkemeye giderek bir süredir, etraftan firar eden eşkiyanın, kazalarında kırkar, ellişer guruplar halinde gezip ahalinin perişanlığına bais oldukları şikayetinde bulunurlar. Kadının ilamı istikametinde Anadolu Valisine teftiş için hüküm gönderilmiştir.<sup>873</sup>

Haziran 1732 tarihinde, Antepte bir gurup mahkemeyi basarak naib Hacı Mustafa'yı öldürürler ve eşyalarını yağmalarlar. Şikayet üzerine durumu incelemek üzere Antep'e gelen Adana Valisi ve Anadolu müfettişi Ahmet Paşa'nın huzuruna çıkan şehrin ileri gelenleri mahkemeyi basanların isimlerini vererek, bunların öldürülmelerini isterler. Müftü Mehmet efendinin bu hususta fetva verdiği de hatırlatırlar. Bunun üzerine Ahmet Paşa, İnce Mehmet, Abdülkadir, Seraceddin, Abdurrahman, Berber Mehmed ve Himmet'in öldürülmelerine karar verir. Katillere yardımcı olan Basmacı oğlu Şeyh Mehmed, Ramazan oğlu Ahmet, Debbağzade Mustafa'nın da ömür boyu Magosa kalesinde haps edilmeleri için kale dizdarına ferman gönderilir.<sup>874</sup> Olayın sebebi ifade edilmemekle beraber, suçluların ahaliden ve esnaf olmaları, naibin onları rahatsız edecek bir uygulaması veya istenmediğini düşündürüyor. Şehirdeki resmi görevliler ve âyânın şikayetçi olmaları aynı zamanda maktûlünlük yanında yer almaları bunu doğruluyor.

Teke Sancağına bağlı Kalkanlı kazası ahalisinden Musabey oğlu Mustafa ve kathüdası Kara Abdi nam şakiler topladıkları eşkiyayla bir süredir yolları kesip, yolcuları soyup öldürmekten başka; Menteşe Sancağı köylerini de basarak yağmalayıp, kadın ve bakire kızlarını dağa kaldırırlar. Bu tür şekavetleriyle ahalinin perişanlığına ve

<sup>871</sup> Mühimme, 140. s. 20.

<sup>872</sup> Mühimme, 138. s. 207.

<sup>873</sup> Mühimme, 138. s. 228.

<sup>874</sup> C. Cahit Güzelbey, a.g.e., s. 8,9.

“mal-ı mirinin” tahsiline de mani olduklarından Aydın muhassili vekilinden, bu eşkiyaların ortadan kaldırılması istenir. (Temmuz 1732.)<sup>875</sup>

Tarsus Sancağında Elvanlı nahiyesine tabi seğmenli köyünden 100 kadar, tüfekli eşkiya kendi köylerinde ve etrafa evleri yağmalayıp sakinlerini öldürürler. Mübaşir gönderildiğini öğrenince firar ederek Kozan dağlarında oturan farsak aşireti içlerine sığınırlar. Mubaşir dönünce köylerine gelerek eşkiyalıklarına devam ederler. Ahalinin şikayetini Tarsus naibi tarafından ilâm olununca Temmuz 1732 tarihinde yakalanmaları için tekrar ferman gönderilmiştir.<sup>876</sup> Yine aynı tarihlerde Tarsus mukataası sakinlerinden Kurt oğlu Ahmet, Tur oğlu Süleyman, Koçakoğlu Yusuf, Ali Beşe ve Elvan oğlu İbrahim, bir miktar tüfekli eşkiya ile mukataa köylerini soyarken, vergi toplanmasına mani olup görevlilerle çatışırlar. Halkı vergi ödememek için kısırtır. Bu fitnenin ortadan kaldırılması, mukataaya nizam verilmesi için Adana Valisi Ahmet Paşa tayin olunur.<sup>877</sup>

Mihaliçcık Kazasında ikibinden fazla eşkiya toplanıp bölgede nizamı alt üst edince Kütahya mütesellimi Seyyid Süleyman kazaya nizam vermek üzere gönderilir. Kazanın dağlık olduğundan kuvvetlerin yetmediğini yazınca Karahisar-ı Sahib Sancağı Mutasarrıfı ile civarda ki görevliler yardımına gönderilmiştir.<sup>878</sup> Kurt oğlu Ahmet, Tur oğlu Süleyman, Koçak oğlu Yusuf, Ali Beşe ve Elvan oğlu İbrahim, bir miktar tüfekli eşkiya ile mukataa köylerini soyarken, vergi toplanmasına mani olup görevlilerle çatışır. Halkı vergi ödememek için kısırtır. Bu fitnenin ortadan kaldırılması, mukataaya nizam verilmesi için Adana Valisi Ahmed Paşa tayin olur.<sup>879</sup>

Mihaliçcık kazasında ikibinden eşkiya toplanıp, bölgede nizamı alt üst edince Kütahya Mütesellimi Seyyid Süleymak kazaya nizam vermek üzere gönderildi. Kazanın dağlık olduğundan, kuvvetlerin yetmediğini yazınca Karahisar-ı Sahib Sancağı Mutasarrıfı ile civardaki görevliler, yardımına gönderilmiştir.<sup>880</sup>

1732 yılında Eskişehir hudutları dahilinde, Rumeli hac kaflesi soyulur. Soygunda kalabalık hac kaflesinin bütün eşya ve malları yağmalanır. Yapılan

<sup>875</sup> Mühimme, 139. s. 7.

<sup>876</sup> Mühimme, 139. s. 17.

<sup>877</sup> Mühimme, 138. s. 333.

<sup>878</sup> Mühimme, 139. s. 27, 28

<sup>879</sup> Mühimme, 138. s. 333.

<sup>880</sup> Mühimme, 139. s. 27,28.

arastırmalar sonunda, mutemet kişilerden alınan bilgilere göre bu soygunu Musacalı cemaatinden Herk oğlu Ali ve refiklerinin yaptığı anlaşılmıştır. Soygundan sonra Keskin Kazasında dağa çıkarak cemaati içinde saklandığı, kendisinin Afşar yeğeni olduğundan, bu aşiretlerin himayesine de sahip olduğu Cerit aşireti tarafından ihbar edilir. Refiklerinin de “Haremeyn-î Şerifeyn” reâyâsından, Hamza Hacılı, Boynu İnceli Şerefli, Musabeyli, Tabanlu, Hacı Ahmetli, Piroğlu Şeyhlioğlu cemaatlerinden olup, yanlarına gittikleri öğrenilince, Anadolu müfettişi Ahmet Paşa saklandıkları yerlerde yakalanıp, cezalandırılmaları garet ettikleri malların hacılara geri verilmesi hususuna memur edilmişdir.<sup>881</sup>

Kütahya'da şehrın ileri gelenlerinden kimini katl ve ahalinin evlerini yağmalayan, reis-i eşkiyadan Hasırcı oğlu İsmail'in peşine düşülünce Bursa taraflarına kaçar. Hüdaverdiğar Sancağı Mutasarrıfı Solak Mehmet Paşa eşkiyayı yakalamak hususunda ihmalkâr davranışınca sert bir dille uyarılır.<sup>882</sup> Ayrıca gidilebileceği Sancak ve kazalar da uyarılır.<sup>883</sup>

1733 yılında Bursa şehir merkezinde de bazı silahlı “erazil-i eşhas makulesi” gezip, ahalije nice zulm ve şekavet üzere olduklarına dair şikayetler artar. Tedbir olarak şehirde silahlı gezilmesi yasaklanarak, bu hal üzere olanların mahallelerde imamların yardımıyla tesbit olunup cezalandırılmaları yoluna gidilir.<sup>884</sup>

Yol asayışının bozulması, görevi gereği taşraya giden memurları da tehdit etmekteydi. Sadrazam çukadarlarından biri Adana yolu üzerindeki Şekerpinarı mevkiinde öldürüerek soyulmuştur. Katillerinden birisi yakalanarak Adana kalesine haps edilir. İfadelerde, eşkiyadan beş neferin Perçem oğlu Davut, iki neferin de Turoğlu'nun yanında saklandığını söyler. Eşkiya yataklarının yakalanması Adana müteselliminden istendiğinde, Perçemoğlu Davut, kardeşi Ali ve amca-zadesi yakalanırken Turoğlu ele girmez. Yakalananlar Adana kalesine haps edilirler. Temmuz 1734 tarihli fermanla Turoğlununda yakalanması istenirken, civardaki yetkililer de ayrı ayrı uyarılmıştır.<sup>885</sup> Bir ay sonra Adana mütesellimi ve kale dizdarından Perçem oğlu Davut'un cezasının tertib idilmesi istenir. Mezburun “öteden beri eşkiya yatağı olup

<sup>881</sup> Mühimme, 139. s. 35.

<sup>882</sup> Mühimme, 139. s. 182.

<sup>883</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 723. s. 63. v.31.

<sup>884</sup> Mühimme, 139. s. 214.

<sup>885</sup> Mühimme, 140. s. 102.

sahibü'l- fesad ve müfsidi ibâd" olduğundan söz edilerek, zaman kaybetmeden cezasının uygulanarak, kesik başının İstanbul'a gönderilmesi tenbih olunur. Kardeşi ve amcası oğlunun da firari eşkiyayı gördüklerinde ele vermeleri kaydıyla güvenilir kefiller alındıktan sonra salı verilmesine karar verilmiştir.<sup>886</sup>

Diyarbakır Valisi olan İsmail Paşa görev yerine giderken yol güzergahında olan Eğin kazasına indiğinde, ahalî gelip, kazalarından bir kısım kimsenin kendi halinde olmadığı, öteden beri şekavet üzere oldukları hatta bazı seneler Dağıstan hacılarını da soydukları şikayetinde bulunurlar. Paşa eşkiyanın bir kısmını " idam ve izâle" ederek ahalinin huzur ve sükununu temin etmişse de bir kısmı kaçarak kurtulmayı başarırlar. Haziran 1734 tarihli fermanla firar eden, İshak Paşa oğlu İbrahim, Bayraktar Osman ve babası Ağzikara Ömer, Muhtar Hasan ve kardeşi Feyzullah, Kocaoğlan diye bilinen Muhammed, Ramazan oğlu Bekir, Budak oğlu Ali, Arap oğlu Osman, Mahzar oğlu Kör Hasan vs. kimselerin yakalanıp verilmesi Arapkır Sancağı Mutasarrıfına bildirilir.<sup>887</sup> Mutasarrıf İstanbul'a gönderdiği mektubunda, Ağzikara Ömerin yakalanıp Sivas kalesinde hapsedildiği, refiklerinden feyzullah'ın Veli nam kimsenin ve İshak Paşa oğlu İbrahim'in Çemişgezek tarafında Küçük Ali'nin hanelerinde saklandıklarını yazar. İsmail Paşa'nın firar eden eşkiyayı teslim etmeleri için ahaliyi 50.000 kuruş nezre bağlamış olmasının sayesinde İshak Paşa oğlu İbrahim, Çemişgezek halkı tarafından teslim ve voyvodaları marifetile Arapkır Mutasarrıfına ırsal edilir. Yakalananların muhkem haps, firarilerinde yakalanması için ihtimam gösterilmesi, Ekim 1734 tarihinde, tekrar istenmiştir.<sup>888</sup>

Hamil Sancağına bağlı Bavlu kazası köylerinden Kesme'de sakin eşkiyadan Abdulkadir oğlu Ahmed, Burhan, Bodurcuk (?) oğlu ve avanelerinin yakalanmalarına Hamil Sancağı mütesellimi görevlendirilmiş, maiyetine de, Teke, Alaiyye, Beşşehir mütesellimleri tayin olunmuştur. Görevliler tembellik gösterip eşkiya üzerine gitmeyince, zulüm ve teaddileri günbegün artar. Etrafta ki eşkiyaya ittifak yaparak, güçlerini artırıp, köyleri yağmaları, suçsuz insanları öldürürler. Köyleri yakıp yıkarlar. Şikayetler artınca, tekrar ihmali görülen yetkililere, ikazla birlikte, hükümler gönderilir.<sup>889</sup>

<sup>886</sup> Mühimme, 140. s, 149.

<sup>887</sup> Mühimme, 140. s, 89.

<sup>888</sup> Mühimme, 140. s, 195

<sup>889</sup> Mühimme, 140. s, 112. (Temmuz 1734)

Bursa, Gölpazarı köylerinde Mihal beg vakfı reâyâsına Kiziroğulları Ali ve kardeşi Kara Veli, enîtesi Bali oğlu Ali ve oğlu Mehmet nam şakiler, yakalanmak istendiğinde, kazanın kadısı tarafından himaye edilerek teslim edilmezler. Kadıya hitaben gönderilen fermanda bu tavrinin suç olduğu ancak eşkiyayı teslim etmesi halinde şimdilik af olunacağı bildirilir.<sup>890</sup>

Canik Sancağında Serkes kazasına tabi Göl karyesi ahalisinden Alaybeğioğulları Emin Mehmed ve Kardeşi Çavuş Mehmed ile Dervîş Mustafa adlı şakiler bir süredir, ahalinin umuruna karışıp kiminin evini ihrak kimini katl ve mallarını ahz etmektedirler. Suçlarının sabit olduğu anlaşılıncı verilen “hüccet-i şer’ ile fatvarî şerif mucebince” Emin Mehmed idam edilirken, Çavuş Mehmed Samsun kalesine haps edilmiştir. Ele girmeyen Dervîş Mustafa, kardeşlerinin tahrikiyle 500 kadar tüfekli eşkiyayı başına toplayarak, Canik civarında ki Karakuş kazasına giderek gördüğü himaye ile etrafta sekavete devam eder. Mayıs 1735 tarihinde bölgedeki görevlilere hitaben ferman gönderilerek eşkiyanın üzerine gidilmesi tenbih olunarak, mezkur kaza halkı himayeye devam ederlerse hepsinin “bağı” olacakları hatırlatarak, eşkiya ve yardımcılarının tedip ve haps edilmesi istenir. Ahalinin eşkiya himaye etmemesinin temini bakımından nezre bağlama yoluna gidilir.<sup>891</sup>

Bor kazası sakinlerinden, Çakmak Hacı Abdurrahman'ın eşkiyadan olduğu rüfekasıyla yol kesip ahaliyi soyduğu ahami tarafından kadiya ihbar edilir. Kadının mektubu üzerine gönderilen fermanla yakalanıp Niğde kalesinde haps edilmesi istenir. 1730 yılında yakalanıp haps olunan şaki, Haziran 1735 tarihinde cezasını çektiğine kanaat getirilerek serbest bırakılmıştır.<sup>892</sup>

Antep'te Çulhalar (Cullah) taifesinden 100 kişilik bir grup Mayıs 1735 tarihinde voyvoda Hacı Mehmed'in sarayında bulunmadığı bir saatte sarayı basarak camlarını kırarlar. Kapıyı keserek içeriye girip zincirle bağlı olan kişiyi saliverirler. Voyvoda'nın eşyalarını yağmalarlar. Şikayetciler ve şahitler huzurunda, yaşanan olaylar ve katılanlar mahkemece tesbit edilmiştir.<sup>893</sup>

<sup>890</sup> **Mühimme**, 140. s, 196. (Ekim 1734)

<sup>891</sup> **Mühimme**, 140. s, 381, 382.

<sup>892</sup> **Mühimme**, 3. s, 18.

<sup>893</sup> C.Cahit Güzelbey, a.g.e., s, 17, 18.

Adana'da cinayet suçundan, yakalanıp haps olunan Mirza adlı eşkiyanın öldürülmesi hakkında ferman gönderildiği halde, Adana Valisi kararı uygulamaz. Durum öğrenilince Şubat 1736 tarihli yeni bir fermanla validen sebebi sorularak derhal kararın uygulanması istenir.<sup>894</sup>

Sis ahalisinden eşkiyalığa karışanların tedibine Niğde Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahim görevlendirilir. Yahyalı Kazasından Bektaş oğlu Süleyman'da maiyetine verilir. Emir kendisine ulaştığında itaat etmeyen Bektaş oğlu Süleyman Mutasarrıfin adamını da yaralar. Madazı karyesine giderek, Madazılı İbrahim nam eşkiyayla ittifak yaparak beşyüzden fazla tüfekli adamlarıyla Madazı dağına çıkarlar. Defaaten itaate davet edildiğinde yine silahla mukabele ederler. Bundan maada civardaki Afşar ve Ekrad eşkiyasıyla ittifak üzere köy ve yollarda zulm ve soygun yapmaktan geri durmazlar. Bu suçlarıyla ilgili civardaki kadılardan sık sık ilâm gönderilince, yakalanmaları ve kalabalık eşkiya gurubunun ortadan kaldırılması için asker sevkedilir.<sup>895</sup>

İran Devleti adına, elçi olarak gönderilen Abdulkaki Han İstanbul'a gelirken Eskişehir'de ikâmet ettiği konak, bir gurup eşkiya tarafından basılarak eşyaları yağmalanır. Ayrıca şehirden ayrılan elçi ve yanındakiler Seyyidgaziye vardığında mezkur eşkiya peşlerinden gelip tekrar soymak kastıyla muharebeye cesaret etmişlerdir. Bu fitneye ve şekavete bais olanların yakalanıp cezalandırılmaları vazifesi Anadolu Valisi Ali Paşa'ya verilir.<sup>896</sup>

Konya'da Suvark(?) nâm karye sakinlerinden Deli Ahmed ve Konya'da oturan Abdulfettah çavuş zade Osman ahaliden bazı "mevâdd" iddiasıyla akçe toplayıp zulmétikleri halde, birçok defa şikayet olundukları halde cezalandırılmadıklarından cesaretleri dahada artar. 1737 yılında, İnsuyu kasabasından 5.000 kuruş, Bayburt Kazasından 2.000 kuruş, Eski-il Kazasından 2.000 kuruş tahsil ettiklerinden ahalii fukarasının "parekende ve perişan" olmalarına sebep olurlar. Böyle giderse ahaliden, vergilerini toplamanın mümkün olmayacağı şikayeti üzerine yakalanıp Karahisar-ı sahip kaleinde kalebend olunmalarına hükm olunur.<sup>897</sup>

<sup>894</sup> **Mühimme**, 142. s, 54

<sup>895</sup> **Mühimme**, 141. s, 15. (Ağustos 1735)

<sup>896</sup> **Mühimme**, 143. s, 222. (Ocak 1737)

<sup>897</sup> **Konya Şer.Sic.**, nu. 53. s, 66.

Aydın'da Haremeyn evkafından Türkmen mukataası voyvoda gönderdiği arzuhalinde, ahalinin gelip köylerinde ve kazalarında türeyen eşkiyadan emniyetlerinin kalmadığı şikayetlerinden sözeder. Karaağaç kazasına tabi Kızılhısar nam kariesinden Mehmed, Güzelhisar-ı Hamid Kazasından oluup şekaveti sebebiyle öldürulen Şeyh Hüseyin'in oğlu Hasan ve bölkübaşları Satılmış, Delibeğ Bekir, Katırcı oğlu Ahmed ve kardeşi Mustafa, Ahmed nam şakilerin bir süredir etrafta, yol kesip, soygun, yaptıkları ahalinin arzuhallareyle sabit olduğundan tediplerine karar verilir. Gönderilen mubaşırle, Aydın muhassili, Ağustos 1737 tarihli hükmle, bölgenin nizamının teminine görevlendirilmişlerdir.<sup>898</sup>

Eylül 1737 tarihinde Erzurum'da vali Ali Paşa'ya karşı, şehirdeki bir kısım ahalii ve askerin katıldığı ayaklanma yaşanır. Valinin yönetiminden memnun olmayan kalabalık, Ali Paşa'nın şehirden ayrılmasını isteyerek saraya hücum ederler. Bu esnada şehrın dükkanlarını kapatıp, iç kaledeki sarayı da muhasara etmişlerdir. Paşa durumu kontrol edemeyince şehirden çikarak, bir saat mesafede olan Yarımca köyüne giderek beklemeye başlar. İtimat edilen kimselerin İstanbul'a gönderdikleri mektuplarada, Paşanın iyi hizmet ettiği, vilayeti eşkiyadan temizlediği, kimseye hilaf-ı kanun hareketi olmadığını yazarak mezkur eşkiyanın iddialarında haksız olduklarını cezalandırılmaları gerektiğini ifade ederler. Erzurum mollasına, müftüsüne, yeniçeri zabıtına ve âyânına gönderilen fermanda, tayin olunan mübaşir marifetile durumun incelenmesiyle, mezkurların Paşa'nın "zimmetinde şer'en edai hakları" varsa, "ihkâk-ı hak" olunmaları, buna rağmen ıslâh olmayan olursa haklarından gelinmesi istenir.<sup>899</sup> Bu arada Vali görevden alınarak fitnenin yataştırılması yoluna gidilmiştir.<sup>900</sup> Valinin görevden alınması, suçu bulduğundan mı yoksa tedbiren mi olduğu mevcut bilgilerden anlaşılmıyor.

Canik Sancağınnın Mutasarrıfının kethüdası Küçük Ali onbeş kese mal-ı miri ile avdet ederken, Serkes kazasına indiğinde, şekaveti sebebiyle hakkında bir kaç kez ferman sadır olan Beğioğlu Derviş, üçyüzden fazla eşkiya ile, kethüdanın üzerine hücum ederek mal-ı miriyi gasb eder. Üç saatten fazla devam eden çarışma esnasında, eşkiya arasında tefrika baş gösterip cemiyetleri dağılınca, Beğioğlu Derviş 23 nefer

<sup>898</sup> Mühimme, 143. s, 130.

<sup>899</sup> Mühimme, 143.s, 163

<sup>900</sup> Mühimme, 143. s, 46. Şubat 1738 tarihli hükmde Ahmed Paşa'nın Erzurum Valisi olduğunu görüyoruz. Bu bilgiden anlaşılıyor ki Ali Paşa olaylardan sonra görevden alınmıştır.

refikiyle yakalanarak öldürülürler. Kaçmayı başaran eşkiyadan, Kavak Kazasından Deli Ahmed, Bafra'dan Yeniçeri oğlu Mehmed, Akçay'dan Derviş vs, öteden beri fesad ve şekavetiyle maruf olmaktan başka devlet tarafından talep olunan mekkâri develerinin teslimi ve vergilerin toplanmasına halkı tahrik ederek mani olmuşlardır.<sup>901</sup> Halka zulmeden, zararına davranışlardan çekinmeyen eşkiyanın devletin taleplerine mani olarak halkın koruyucusu gibi davranışları, şüpesiz sempati ve destek temin etmek ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Sancağında türeyen eşkiyaya karşı sert tedbirler alan mutasarrif Üçüncüzade Ömer Paşa, eşkiya ve eşkiya hamisi nüfuzlu kimselerin de husumettini kazanmıştır. Denizli bölgesinde zuhur eden Sarıbeoğlu Mustafa'nın tedibine görevlendirilen Ömer Paşa'nın Sancaktan uzaklaşmasını fırsat bilen, hasımları harekete geçerler. Ser-i cemiyet olan şakilerden Görele'li Yavaşça Mehmed, Sipahi oğlu Ahmed, Hacı Bayraktar, Hacı İbrahim, Dalevere oğlu Süleyman vs, eşkiya Ömer Paşa'dan intikam almak kastıyla bundan önce, Canik'e varıp şer ve şekavete cesaret etmekten başka, bu defada üçbinden fazla eşkiya ile Paşa'nın hanesini basıp yağma, cami ve medreseyi tahrip, müftünün eşya ve kitaplarına zarar vermekten başka, nice bakire kızlar ve kadınların ırzlarına tecavüzde bulunan eşkiyanın, fesadının bertaraf edilmesi muhassıl ve yakın Sancakların yetkilerine yazılır. 1739 yılı itibarıyle Sarıbeyoğlu'da ortadan kaldırılmış, Ömer Paşa'nın da Sancağına avdet etmekte olduğu haber verilerek gereken itimamın gösterilmesi bildirilmiştir.<sup>902</sup> Muhtemelen Paşa'nın dönüşüyle eşkiyanın cemiyeti dağıtılp, bir kısmı ortadan kaldırılırken, bazılarında haps edilmiştir. Belgenin derkenarında hadisenin ileri gelenlerinden Hacı İbrahim'in Kırım Hanı'nın iltimasıyla Ocak 1741 tarihinde serbest bırakıldığı kaydı bu görüşümüzü teyid etmektedir.

Bölgede, asayışın bozulduğu kazalardan birisi de Ladik'tır. Amasya'daki hasların mart ayı vergilerini toplamaya memur görevli, bir kaç süvariyle şekavet ve isyan üzüre olan Ladik sakinlerinden bir gurup eşkiyanın saldırısına uğrar. Tahsildar Mustafa'yı katlı adamlarını dahi yaralayarak yanlarındaki 1170 kuruş nakid ve eşyalarını gasb etmişlerdir. Nisan 1739 tarihli hükmüle eşkiyayı cezalandırma ve bölgeye nizam vermeye Rakka Valisi ve Anadolu müfettişi Ahmet Paşa görevlendirilmiştir.<sup>903</sup>

<sup>901</sup> Mühimme, 145. s. 22.

<sup>902</sup> Mühimme, 140. s. 380.

<sup>903</sup> Mühimme, 145. s. 407.

Eşkiyaların vergi ve angaryalar karşısında tavır almaları sık rastlanan hususlardandır. Akyazı Kazasında toplanan önemli bir eşkiya gurubu bir süredir bölgeyi soymaının yanında değişik tarihlerde 15 kişiden fazla kimseyi de katl ederler. Muhtemelen kendilerine mani olmaya çalışan Sarıçam kazası naib'inin evini basıp, kendisini yaralamışlardır. Ayrıca bu fiilleri işlemekle kalmayıp ahalinin ödemesi gereken tekâiflerin ödenmesine muhafelet edip, 1740 yılı itibarıyle tersanenin ihtiyacı olarak talep, olunan kerestelerinde kesilmesine ve İznikmid'de ikâmet eden İran elçisinin masraflarının karşılaşmasında, Akyazı ahalisine isabet eden miktarın tahsiline mani olurlar. Eşkiyanın cezalandırılması ve kazaya nizam verilmesi Koca-ili Mutasarrıfına bildirilmiştir.<sup>904</sup>

Maraş şehir merkezinde, türeyen eşkiyalar da ahalinin türlü şikayetlerine konu olurlar. Şehirdeki haydutlukları yanında kalabalık bir eşkiya görünümüyle kaleyi basıp zorla kapısını açarak beş altı nefer şuçluyu kurtarak zulm ve teaddilerine devam ederler. Bunlarında yakalanıp cezalandırılarak, halkın şikayetlerinin sona erdirilmesi için huküm gönderilmiştir.<sup>905</sup>

Bir süredir Ezine ve Bayramiç kazalarında nizamın bozulmasına, şer ve şekavete cesaret eden Çakıroğlu ile Hacı Bekir yakalanarak ortadan kaldırılır. Ayrıca yakalanamayan eşkiyanın ileri gelenlerinden fazıl oğlu Ahmed, Kuyumcu Ahmed, Tabanlı oğlu Hüseyin ve Hacı Bekir oğlu'nun ortaya çıkması halinde yakalanmaları, kalyon kerestesi vs. tekâiflerini ödemesi için ahaliden söz alınır ve nezre bağlanırlar. Fakat ahami sözlerinde durmayınca taahüt olunan nezrin tahsili için Haziran 1740 tarihinde kat-î ferman gönderilir.<sup>906</sup> Ayrıca bu kazaların ahalisinin içinde askerî taifesinden iki üç nefer kimse bulunurken, ahalinin tamamının hatta reşit olmayan çocukların dahi “birer ziraî bıçak ve çifte tabanca ve boylu tüfenk”, kuşandıkları hatta giyimlerinin dahi, diğer kazalar halkından farklı olduğu, “belinde kalun ve kebir kuşak” bir tür, eşkiyalık adeti olduğundan, ahalinin silahlı ve bu kıyaftel gezmemesi hususunda sıkıca tenbih olunmaları istenir. Bu davranışlarında ısrar ederlerse, elbise ve silahların toplanması ve böylece kazaların nizamının sağlanması da emr edilmiştir.<sup>907</sup>

<sup>904</sup> Mühimme, 147, s. 131.

<sup>905</sup> Mühimme, 147, s. 179.(1740)

<sup>906</sup> Mühimme, 147, s. 216. Tahsili istenen nezrin miktarı, Ezine kazası için 51.000 kuruş, Tuzla kazası için 43.000 kuruştur.

<sup>907</sup> Mühimme, 147, s. 218.

Bu dönemde, kadi ve mahkeme görevlilerini baskı altında tutmak veya uygulamalarından duyulan rahatsızlıkla, mahkemelere yönelik saldırıarda bulunur. Mesela 1741 yılında Erzincan'da bazı "erazil-î eşhas" ittifak ederek mahkemeyi basarlar ve müderrisi öldürürler.<sup>908</sup>

Hacı Hımmet oğlu ve Kaşlı Ömer adlı eşkiyalar 1741 yılı itibarıyle ittifak ederek büyük bir güç haline gelirler. Aydın ve Saruhan tarafında ki kazaları soymaya başlarlar. Eşen âyâni Osman'ın çiftliğini basarak, eşya ve hayvanlarını gasb ederler. Peşlerine düşülünce sıkışan eşkiyalar ancak çaldıkları eşya ve hayvanları bırakarak canlarını kurtarabilmişlerdir. Cividaki bütün görevliler bu kalabalık eşkıya gurubunu dağıtıp cezalandırmaya, görevlendirilirler.<sup>909</sup>

Seferihisar halkı mahkemeye giderek, kazaları ahalisinden, "ser-î eşkıya" olan Kocabeyoğullarının, şekavet üzere oldukları şikayetinde bulunurlar. Gönderilen fermanla itaate davet edildikleri halde, civar köylerin ahalisine zulme devam ederler. 1742 yılında verilen fetvayla, üzerlerine gidildiğinde kuvvetlerle çatışmaya girince, öldürüülerek ortadan kaldırılmışlardır.<sup>910</sup>

Kısapık Davut adındaki eşkıya altmış adamıyla, Gaziantep çevresinde eşkiyalık yapmakta olup Arıl köyünü basarak üç kişiyi öldürmüştür. Bunun gibi bir çok hadiseyle suçlanan eşkiyanın yakalanması hususunda ahalinin de görevlilere yardımcı olması, Rakka Valisi tarafından buyrulduyla istenmiştir.<sup>911</sup>

Sivas'a bağlı Kedeğra kazası ahalisinden, Seyfullah oğlu Mehmed, Hüseyin ve Bayburtlu oğlu Mehmet şekavetleri sebebiyle yakalanarak haps edilirler. İslah olduklarına kanaat getirilerek serbest bırakıldıklarında, kendi hallerinde durmayınca, kadının ilâmına binaen 1742 yılında tekrar kalebend olunmalarına karar verilmiştir.<sup>912</sup>

Yalvaç Kazasından Esseyiid Elhac Halil ve Çolak Ömer kendi hallerinde olmadıklarına dair şikayet üzerine, naibin arzıyla Antalya kalesine haps edilirler. Naib değişince ahalî, mahkemeye giderek, mezkurlara iftira edildiğini bildirilince serbest bırakılırlar.<sup>913</sup>

<sup>908</sup> Mükemmîme, 148, s. 80.

<sup>909</sup> Mükemmîme, 148, s. 149.

<sup>910</sup> Mükemmîme, 148, s. 177.

<sup>911</sup> C.Cahit Güzelbey, a.g.e. s. 35, 36.

<sup>912</sup> Kalemend, 7, s. 95

<sup>913</sup> Kalemend, 7, s. 283.

Çal kazası ahalisi arzuhal göndererek; bir süredir kazalarının eşkiya tasallutuna maruz kaldığı, gece gündüz silahlı olarak kazalarında gezerek türlü fesad ve şekavete sebep oldukları, ayrıca ahalinin perişanlığı ve fakir düşüğünden avarız, bedel-î nüzul vs. tekârifleri ödemeye kudretleri olmadığını bildirirler. Kazaya nizam verip eşkiyayı yakalamaya Haziran 1743 tarihli fermanla Kütahya mütesellimi görevlendirilir.<sup>914</sup>

Boğazlıyan'dan İbrahim Ağa topladığı eşkiyalar ile ahaliye zulmedip, eşya ve erzaklarını yağmalamaktadır. Defaten yakalanması murad olunmuşsa da itaat etmez. Nüfuzuna güvenerek kanun dışı hareketlerine devam eder. 1743 yılında şikayetlerin devam etmesi üzerine tekrar, yakalanıp Sivas kalesinde kalebend olunması hakkında ferman gönderilmiştir.<sup>915</sup>

Eşkiyaların resmi görevlilerin himayesinde gerçekleştiği iddiasına da zaman zaman rastlamaktayız. Tarsus ahalisinden yetmiş, seksen kadar eşkiya Tarsus voyvodası Ali'nin himayesinde, ahalinin evlerini basıp, mallarını gasb etmekten maada ırzlarına tasalluta bulunup, bir kişiyi katl ve bir kişiyi de yaralamışlardır. Eşkiyanın cezalandırılıp, durumun şikayet üzre olup olmadığına araştırılarak sıhhat üzere ilâm olunması istenmiştir.<sup>916</sup>

Bu tarihlerde Sıracalı Himmet, Kılıç Ebubekir, ve Kaypakkı eşkiyası Gediz ovasını soymaktadırlar. Bunların içinde en güçlü olanı Eğri Köy'den Sıracalı Himmet idi. Tedibine Saruhan'daki bütün kuvvetler memur olunarak, barınmalarını zorlaştırmak için kendisi ve refiklerinin malları zabtedilir.<sup>917</sup> 1743 tarihinde Himmet Ağa'nın af isteği “yüzelli nefer etbaî ve adamıyla “ Diyarbakır seraskeri maiyetinde İran seferine katılmak şartıyla kabul edilmiştir. Affina rağmen eşkiyalığa devam eden Himmet Ağa Süleymanlı yaylası denilen yerde Süleyman Ağa'yı basarak envâî zulm ve teaddidi bulunur. Voyvoda'nın ilâmi üzerine. İç-il Sancağı Mutasarrîfi olup, Rakka tarafına memur olan Ahmet Paşa'ya görev yerine giderken Himmet Ağa ve adamlarını da maiyetine alıp götürerek Manisa'dan uzaklaştırması bildirilir.<sup>918</sup> Sefere gidip gitmediğini tesbit edemediğimiz Himmet Ağa, sonraki yıllarda eşkiyalığa devam

<sup>914</sup> **Mühimme**, 150, s. 37.

<sup>915</sup> **Kalebend**, 8, s. 52.

<sup>916</sup> **Mühimme**, 150, s.258.

<sup>917</sup> **Çağatay Uluçay, a.g.e**, s. 87.

<sup>918</sup> **Mühimme**, 150, s. 164.

ettiğinden ortadan kaldırılır. 1745 tarihli fermanda Himmet Ağa'nın ortadan kaldırılmasından sonra, rüfekasından ve bölükbaşısı olan Koca İbrahim ve oğlu Deli Veli bir süre ortadan kaybolmuş bilahare, Manisa'da yeniden ortaya çıkıp, Boğaz nam vakıf köye giderek yerleşirler. Burada savunmaya elverişli “palanga misalü kale-i azime bina” inşa ederek etrafi soymaya başlarlar. Tediblerine Aydın muhassili Muhammed Paşa görevlendirilir.<sup>919</sup> Burada da görüldüğü gibi büyük eşkiya guruplarının dağıtılmamasından sonra, bakiyelerinin küçük guruplar halinde şekavete devam etmesi sık yaşanan hadiselerdendir.

Bütün tedip gayretlerine rağmen Himmet Ağa'nın çocukları nüfuzlarını artırarak Manisaya yerleşip, zamanla şehrın ayanları arasına girerler.<sup>920</sup>

Resmi görevlilerin çocukları veya yakınlarının aile nüfuzlarını kullanarak servet biriktirmek sevdasıyla halka zulm etmeleri zaman zaman karşılaşılan hadiselerdendir. Mesala; Canik Mutasarrıfı Ahmed'in oğlu Süleyman'ın hakkında defaaten ahalije zulm ve teaddi yaptığına dair arz gönderilmiştir. Bu tür hareketlerine son verilip yakalanarak İstanbul'a gönderilmesi Canik müteselliminden istenmiştir.<sup>921</sup>

Aynı şekilde, Tokat âyânından şehir kethüdası'nın oğlu Ebubekir Ağa, Cebeci Osman oğlu Hacı Mehmed ve diğer şehir kethüdası'nın oğlu Hafız Seyyid Ömer, Tomaç Hüseyin vs. kimseler “umuru memleketin ta'tiline” sebep olduklarından tutuklanıp Tokat kalesine haps edilirler. Bunlardan Tomaç Hüseyin firar ederek ele girmez.<sup>922</sup>

Eşkiyalık ahalinin yer ve yurdunu değiştirmesinde en önemli seplerden birisi olduğu görülüyor. 1745 yılında Ünye Kazasında türeyen iki firka eşkiya da kaza merkezinde, ahalinin perişanlığına sebep olarak, çarşı ve pazarı yağmalarlar. Can emniyeti kalmayan ahalinin bir kısmı Amasya'ya göç emek zorunda kalırlar.<sup>923</sup>

Amasya'ya bağlı Şeyhsadi köyü ahalisinden, askerlik iddiasından olan Kör Mehmet ve kardeşi Deli Mahmut, Deli Hasan ve Cizmeci Abdurrahim, başlarına topladıkları kapısız Levendat ile Canik muhassili vekilini öldürmek için muhassara

<sup>919</sup> Mühimme, 151, s. 93.

<sup>920</sup> Çağatay Uluçay, a.g.e, s. 87.

<sup>921</sup> Mühimme, 151, s. 141. ( Mart 1745)

<sup>922</sup> Amasya Ser.Sic. nu. 43, s. 101.

<sup>923</sup> İbrahim Güler, “XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde. Eşkiyalık Hareketleri” Osmanlı Araştırmaları, XV. İstanbul 1995, s. 196. 199.

edip, muharebeye kalkışıkları, civarda işledikleri suçların nihayeti olmadığı ihbar olununca, Ekim 1745 tarihli hükmle mezkurların her nerede olursa olsun yakalanmalarına Sivas Valisi görevlendirilmiştir.<sup>924</sup>

Düzce Kazasında ortaya çıkan “yaya haydut eşkiyası” etraftaki yolları kesip yolcuları soymaktan başka, kaza merkezinde oturan Camusoğlu Çakır Mehmed’İN evini basıp, 10 adamını öldürerek mallarını yağmalarlar. Eşkiyanın ekserisi Düzce ve Hendek Kazasından olup, civardaki menzilci ve sürücülerden adamları olduğundan, onların yardımıyla her hadiseden sonra kaçmayı başarırlar. 1745 yılında artan şikayetler üzerine eşkiyaların cezalandırılması görevi Bolu voyvodasına verilmiştir.<sup>925</sup>

Bozkır kazasının Meyre köyünden Siyami oğlu Mustafa yirmi yıldır şer ve şekavet üzerine olduğu halde bir türlü yakalanıp cezalandırılamaz. Her geçen gün nüfuzunu artırarak etrafi soymaktan başka, kazaya gelen naibleri iftira ve baskı ile makamlarından uzaklaştırarak, yerine adamlarından Abdi Bey oğlu Halil’İ naib atanmasını sağlar. 1746 yılı, itibariyle, kazanın kontrolünü ele alan şaki, zulmünu ve soygunlarının iyice artırır.<sup>926</sup> Hakkında şikayet olunduğuunda kadıdan suçsuz olduğuna dair ilam alıp göndererek kurtulmayı başarır. Bu fesat ve şekavetinin nihayeti olmadığından etraftaki bütün yetkililer ittifakla mezkur “bağının” ortadan kaldırılmasına görevlendirilmiştir.<sup>927</sup> Alınan bu tedbirler sayesinde Siyami oğlu Mustafa yakalanıp cezası tertip olunarak, kesilen başı mübaşirle İstanbul'a gönderilir. Yetkililerden aynı şekilde rüfekasının da cezalandırılması istenir.<sup>928</sup> Maktülün adamlarından olduğu iddia edilen, yeğeninin Boz-Ulus Türkmeni arasında olduğu haber alınınca Karaman Valisi Mustafa Paşa’nın gayreiyile yakalanıp Konya kalesinde hapsedilir. Ancak mezburenin suçsuz olduğu güvenilir kimselerce haber verilince, Nisan 1747 tarihinde serbest bırakılması için ferman gönderilir ve Eylül ayı başlarında kendi halinde olmak kaydıyla itlak olunur.<sup>929</sup> Bütün bu kargaşa esnasında eşkiyanın en yakınlarından birisinin hemen cezalandırılma yoluna gidilmeyip, suçlu olup olmadığını araştırılması, olup bitene rağmen yetkililerin adalet endişesini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

<sup>924</sup> **Kalebend**, 9.s. 99

<sup>925</sup> **Mühimme**, 152, s.55

<sup>926</sup> **Mühimme**, 152, s. 147.

<sup>927</sup> **Mühimme**, 153, s. 31.

<sup>928</sup> **Mühimme**, 153, s. 101..

<sup>929</sup> **Mühimme**,153, s.70

Amasya köylerinden Çukurviran sakinlerinden bir gurup eşkiya yolları kesip ahaliye zarar vermektedirler. 1746 yılında Ladik'ten gelmekte olan yolcuları da soyarlar. Ahali tarafından Etrafta yol emniyetinin kalmadığını işaret edilen şikayetler gönderilir.<sup>930</sup>

Eski Simav voyvoda şer ve şekavete yönelikçe yakalanıp ortadan kaldırılması için ferman gönderilmişse de ele girmez. Zulüm ve teaddisine devam eden sabık voyvoda, 1746 yılında “calib-i mal sevdasıyla” Kızıl Keçili cemaatini basarak, 6 adamlarını katl ederek, hayvan ve eşyalarını yağmalayınca, Aydın muhassili Şerif Halil Paşa, eşkiyayı tedibe görevlendirilir.<sup>931</sup>

Eski Erzurum kadısı Ahmed, Erzurum'dan Trabzon'a giderken, yolda soyulur. Trabzon Valisinin yaptığı araştırmada, kadıyi soyup iki adamını katl eden eşkiyanın Rıdvan oğulları ve 35 kadar adamları olduğunu tesbit eder. Takip sonunda eşkiyadan ikisi yakalanarak haps edilir. Kalanlarının garet ettikleri eşayı aralarında taksim ederek etraf kazalara dağıldıkları İlâm olununca, Ağustos 1746 tarihli fermanla, gereken tedbirlerin alınarak gidebilecekleri yerlerde ele geçirilmeleri istenmiştir.<sup>932</sup>

Söğüt yakınlarında Ömer Ağa'yı soyan eşkiyalarda Kütahya mütesellimi Ömer'in sıkı takibi sonunda yakalanırlar. Hadiseyi gerçekleştiren 12 eşkiyadan; Söğütlü Yazıcı'nın kardeşi Halil, Gördesli Deli Ahmed ve Gökçedağ Kazasında eşkiyanın “makarrı” olan Deli Beğ yakalanıp Kütahya kalesinde kalebend olunurlar. Aralık 1746 tarihinde hepsinin, cezalarının tehir olunmadan, uygulanıp kesik başlarının İstanbul'a gönderilmesi İstenmişse de, Şubat 1747 tarihli hükmle Halil'in serbest bırakılmasının talebi, mezburun ölüm kararının, suçunun hafifliği sebebiyle hapis cezasına çevrildiğini gösteriyor.<sup>933</sup>

Karahisar-ı şarkı Kazasından Ömer adlı eşkiya yakalanıp cezası uygulanmak üzere iken, mezburun adamlarından Kürdoğlu Muhammed, Feyzullah vs. 40-50 kadar eşkiya mahkemeyi basarak, kurşun atıp Ömer'i kurtarmak isterler. Bunun gibi başka bir çok şer ve şekavete bais olduklarından bu karışıklıkta rahatsız olan ahalinin bir kısmı, civardaki köylere göçmek zorunda kalır. Kasım 1747 tarihinde

<sup>930</sup> Amasya Şer.Sic. Nu:44, s.4. Yolların kesilmesi suretiyle yapılan eşkiyalığın Sinop çevresinde de yaygın olarak görüldüğüne dair, bkn. (İbrahim Güler, a.g.m. s.197-199.)

<sup>931</sup> Mühimme, 153. s.67-68.

<sup>932</sup> Mühimme, 152, s. 266, 267.

<sup>933</sup> Mühimme, 152, s. 342.

Erzurum Valisine, kazanın bozulan nizamın düzeltilmesi, eşkiyanın cezalandırılması için hüküm gönderilmiştir.<sup>934</sup>

Canik Sancağından Kinacioğlu Mehmet, bir süredir, Terme, Akçay ve Arım kazalarında eşkiyalık yapmaktadır. 1748 yılında Canik Sancağı Muhassılı Fatsalı Elhac Ahmed'i öldürme cesaretini gösterir. Memleketini ziyaret etmek için yola çıkan Muhassıl'ın Terme 'de konakladığı konakladığı Paşa Halil oğlu Hacı Mehmed'in evini basarak Elhac Ömer ve 40-50 adamını katl ederler. Bütün mallarını yağmalarlar.<sup>935</sup> Bölgedeki görevliler eşkiya üzerine görevlendirilince, yakın vilayet ve kazalara firar ederler.<sup>936</sup> Eşkiyanın takibine tayin olan Trabzon Valisi eşkiyayı sıkıştırarak bir miktarını yakalarsa da “ser-i eşkiya olan Kinacioğlu” bir kaç adıyla gece kurtulmayı başarak Sivas tarafına firar eder. Trabzon Valisi vilayetindeki kılıç artıklarını takiple uğraştığı için, Şubat 1749'da Kinacioğlunu yakalamaya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.<sup>937</sup> Kinacioğlu sıkışlığında deniz yolculuklarında kaçabilmenin tedbirini de alıp iki gemiyi hazır beklettiğine dair ihbarlar alınınca, Mayıs 1749 tarihinde Karadeniz sahilindeki görevliler de uyarılmışlardır.<sup>938</sup>

1748 yılında Canik'te olduğu gibi büyük bir karışıklıkta Antalya'da yaşanır. Teke Sancağından Karakoyunlu Osman efendi ve Teke Sancağı Alaybeyi Mustafa'nın tahrik ettiği oğlu Hacı Çakır, kendi adamlarından başka 500 kadar eşkiya toplayarak uğursuz bazı söylemliler yaydıkları için “bir kita tezkire tahrir ve irsal” ederek Antalya'nın üzerine yürürlar. Şehre girmek isterlerse de kaledeki ahali kapıları tutarak içeri sokmayıp, yardım isterler.<sup>939</sup> Tedip esnasında Osman Efendi öldürülür ve ele girmeyen adamları etrafına dağılıarak, Antalya civarında çiftlik ve çarşılıarı yağmalarlar. Bu defa eşkiyaya Çakır Hacı Osman reislik yapmaktadır. Osman Efendi'nin intikamını almak için Antalya kalesine hücum edince “Teke Sancağında ihtilâl bais” olduğu, Antalya ve Elmalı kadıları tarafından ilam olunur. Anadolu Valisi Çeneci Mehmed Paşa, Nisan 1749 tarihinde eşkiya üzerine gönderilir. Paşa tarafından eşkiyanın cemiyeti dağıtılarak Çakır Hacı Osman yakalanıp haps edilir. 11 yıl sonra 8 Şubat 1758 tarihinde

<sup>934</sup> Mühimme, 153, s. 166.

<sup>935</sup> Mühimme, 153, s. 342.

<sup>936</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 44, s. 83.

<sup>937</sup> Mühimme, 154, s. 35.

<sup>938</sup> Mühimme, 154, s. 103, 104.

<sup>939</sup> Mühimme, 153, s.225.226. Fitneye sebep olan hadiseden açıkça söz edilmekken, “hilaf-i şer’i bazı türrehat ile meşhur Antalya ahalisine” ifadesi mezurlar hakkında bazı söylemlerinin, söz konusu olduğu, hadiselerin bundan kaynaklandığını gösteriyor.

cezasını çektiğine kanaaat getirilerek, Teke Sancağına gitmemek kaydıyla af edilmiştir.<sup>940</sup>

Zile ve tabiî mukataanın Voyvoda Ebubekir, ahaliden vergilerini toplamak için gittiğinde, vergilerini vermedikleri gibi, silahla mukabelede bulunurlar. Bilahare Suçluların yakalanmaları için gönderilen mübaşiri dahi yaralayarak ölümüne sebep olurlar.<sup>941</sup>

Menemen hâssi civardaki Yunt Dağı, öteden beri eşkiyaların barınaklarındandır. Burada tedip edilen eşkiyaların bakiyelerinden olan Hamitoğlu Zeynelabidin, ahalinin ödemesi gereken tekalifleri kendi adına, toplamaktan başka, köyleri basıp yağmalayıp, kimisini öldürerek ahalinin perişanlığına bais olur. Mezburun cezalandırılıp, Yunt Dağıının kâmilen eşkiyadan, temizlenmesi için Aydın Valisi Ragıp Paşa'ya hüküm gönderilmiştir.<sup>942</sup>

Bolu hâssına bağlı köylerde eşkiyalık yapan Bozoklu Mustafa, mübaşırın gayretiyle yakalanıp ortadan kaldırılır. Ancak adamlarından Kalafatoğlu Mehmet kaçmayı başarır. Memleketi Çarşamba'ya gidebileceği dikkate alınarak, eşkiyayı görünce yakalamaları için ahalî nezre bağlanır. Trabzon'da görülen Kalafatoğlu Mehmet, buradaki eşkiyayla işbirliği yapıp onların himayesine girdiği, ahalinin de bu durumda onu yakalamaya güçlerinin yetmeyeceği göz önünde bulundurularak, kesilen nezih tahsilinden vaz geçilir.<sup>943</sup>

Trabzon ve çevresinde eşkiyalık olayları artınca 1750 yılında büyük bir teftiş başlatılır. Gerçekleştirilen teftiş esnasında defter olunan eşkiyaların bir kısmının cezaları uyarlanır. Yakalanamayıp şekavete devam edenlerden birkismi Gümüşhane tarafına gittiği öğrenilince, bunların da yakalanması istenir.<sup>944</sup> Trabzon'da eşkiyanın tahrikçilerden, şehrin müftüsü ve Hatuniye medresesi müderrisi Kamil Efendi'nin de İstanbul tarafına kaçtığı ihbar olununca bulunduğu yerde haps olunup, başka bir şehirde nefy olunması yetkililere bildirilmiştir.<sup>945</sup>

<sup>940</sup> Mühimme, 154, s.82

<sup>941</sup> Mühimme, 153 s.371

<sup>942</sup> Mühimme, 154, s. 96, 97. (Haziran 1749)

<sup>943</sup> Mühimme, 154, s. 268.

<sup>944</sup> Mühimme, 154, s. 369.

<sup>945</sup> Mühimme, 154, s. 332, 333 (Mayıs 1750)

## V. YOL KESEN, “KUTTÂ-Î TARÎK”, “HAYDUTLARIN” EŞKIYALIKLARI.

İncelediğimiz dönem itibariyle Anadolu'da en sık rastlanan eşkiyalık biçimlerinden birisi de yollar kesilerek yolcuların canına ve malına kastedilmek şeklinde gerçekleşmekteydi. Eşkiya guruplarının büyük bir bölümü, diğer eylemleri yanında yol kesme suçunu da işlemekle beraber, çoğunlukla yol kesmekle tanınan ve şöhret olan eşkiyalar, diğer suçluların aksine bu eylemleriyle tavsif edilmektediler. Bunlardan vesikalarda “kuttâ-î tarîk” veya “haydut” diye söz edilmektedir. Bu yaklaşımından hareketle, “kuttâ-î tarîk” eşkiyalıklarını ayrı bir başlık altında tasnif etmeyi uygun bulduk.

Seydişehir’li Deli Sefer “türedi kuttâ-î tarîk” eşkiyasında olup, uzun bir takipten sonra Karahisar’da mütesellim Türkmen Ahmed Ağa tarafından yakalanıp hapsedilmiştir. Deli Sefer'in mallarına el konulup, kaydı yapılır.<sup>946</sup> Yüklü bir servete sahip olması, eşkiyalığın kolayyoldan önemli miktarda mal biriktirme imkanı verdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Amasya kadısı, memleketi Bolu'ya giderken Zeytun kazası yakınlarında Kızılırmak kıyısında onsekiz eşkiya tarafından soyulmuştur. Aynı eşkiyalar, başka yolcuları da soyup, Zeytun kazasına firar ederler. Aynı tarihlerde Osmancık yolunda da soygunların yapıldığına dair, 1701 tarihli şikayet gönderilmiştir.<sup>947</sup>

Bir süredir Aksaray haValisinde yol kesip eşkiyalık yapan Kara Mustafa'nın adamlarından 25 neferi yanından ayrılarak, Erkili taraflarına giderek sekavete devam ederler. Aksaray mutasarrîfi eşkiyayı takip ederek başbuğları Çaylak Ali ile Kara Mehmet'i ele geçirerek cezalarını tertip edip, kesik başlarını İstanbul'a göndermiştir. Mart 1703 tarihli hükümde, hizmetinin büyük olduğuna işaret edilerek bölgeyi bu gibi yaramazlardan temizlemesi istenir.<sup>948</sup>

1706 yılında Akşehir ve civar yollarda, doksan altı ile altmış altı kişiden oluşan iki bölük eşkiya faaliyet göstermektedir. Yoldaşlara ve ahalisine çok zarar veren bu eşkiyalar, sabık Acemi Ağası Mahmut ile Karaman müftüsünü de soymuşlardır.<sup>949</sup>

<sup>946</sup> Edip Ali, Baki, a.g.e, s. 94.

<sup>947</sup> Amasya Şer.Sic, Nu: 23, s. 63.

<sup>948</sup> Mühimme, 114, s. 89

<sup>949</sup> Mühimme, 115, s.48

Basra tarafına görevli olarak giden bir kafile Turhal yakınlarında soyulurlar. Soygunu yapan Katırcioğlu Halil ve adamlarından Mustafa ile Recep yakalanırlar. İhkak-ı hak olunmadan, kefil alınarak mütesellim tarafından bırakılırlar. Gasb edilen malların bir kısmı dahi eşkiyanın yanında kaldığından, Haziran 1706 tarihinde, kefilleri tarafından, eşkiyanın yakalanıp, kalebend olunması ayrıca bütün malların defter olunarak, İstanbul'a bildirilmesi yazılmıştır.<sup>950</sup>

Toros adlı zimmi İstanbul'a giderken, Taraklıborlu ile Torbalı Göğnüğü arasında bir gurup kutta-i tarik eşkiyası tarafından soyulur. Eşkiyalar bütün emval ve eşyasıyla birlikte küçük yaşta bir oğlunu da yanlarında götürmüştür.<sup>951</sup>

Bu eşkiyalar bir kaç yıldır, ahaliye zulm ettiklerinden dolayı yakalanmaları için de efaaten ferman gönderilmiş ancak bu mümkün olmamıştır. Ekseri Göymük, İznik ve Pazar, köyünde sakin olan eşkiyalar sıkışıklarında, buralara giderek "Ayan ve zabitandan birine istinad" ederek takipten kurtulmaktadır. Durum haber alınınca Temmuz 1706 tarihinde, eşkiyanın saklandıkları yerlerde yakalanıp cezalandırılmaları istenmiş. hamilerinin vermek istememeleri durumunda onlarında cezalandırılmaları emr edilmiştir.<sup>952</sup>

Aynı tarihlerde Ankara çevresinde, türeyen eşkiyalarda, yol emniyetini tehdit edince Ankara sancağı mutasarrıfı eşkiya teftişine çıkartılmıştır.<sup>953</sup> Eşkiyanın faaliyeti yoğunlaşınca Anadolu'daki Sancaklar ittifakla hareket etmek hususu için uyarılmıştır. Öte yandan, Beğpazarı batısında Kayseri kervanını vurup yirmibeş kadar adam öldüren, Alacaoğlu, Erzurumluoğlu Mehmet, Genç Ali, Genç Mehmed, Bezgin Hüseyin, Ak Mustafa vs. eşkiyanın yakalanması hususunda gereken ihtimamın gösterilmesi istenir.<sup>954</sup>

Soygunlarda elde edilen eşya ve nakdi paylaşma fikri, eşkiyaların koruyucu ve yatak bulmalarını kolaylaştırmaktaydı. Anadolu'nun sol kolunda zuhur eden "kutta-i tarik" eşkiyası ve Elçioğlu Hüseyin Ahmet, Bozok sancağı Budak özü kazasında sakin Sungur oğlu Muhammed'i soyduklarından hissedar edince, çiftliklerinde saklanırlar.

<sup>950</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 25, s.125. Mühimme,115, s.62.

<sup>951</sup> Mühimme, 115, s.50

<sup>952</sup> Mühimme, 115, s. 61

<sup>953</sup> Mühimme, 115, s.52,334.

<sup>954</sup> Mühimme, 115 , s. 64,169. Eşkiyanın faaliyet gösterdiği yol güzergahında ki, Sancaklara ayrı ayrı hükümler gönderilmiştir.

Hatta, yakınları ve adamları eşkiya ile ittifak halindedirler. Ağustos 1707 tarihinde Çankı Sancağı mutasarrıfı, bölgeyi teftişe gönderilir.<sup>955</sup> Elçioğlu'nun rüfekasından Kör Abdulbaki'de beş adamıyla Bolu- Ankara yolunda soygun yapmaktadır. Bolu Voyvodası üzerlerine gittiğinde bir nefer adamlarını yakalarsa da diğerleri İstanbul'a kaçarlar. İstanbul'da araştırıldığında bir süre Karagümruk semtinde oturdukları tespit edilirse de, buradan da ayrılmışlardır. Nihayet Bolu voyvodası sürekli takip sonunda 1708 yılında Abdulbaki ve iki adamını ele geçirip haps etmiştir.<sup>956</sup>

Bursa yakınlarında Karakaya ve Çoban Kalesi adlı mevkide yedi, sekiz nefer yaya kutta-i tarik eşkiyası türeyip, yolcuları ve reâyâyi rencide etmekteydiler. Kocaeli müteselliminin adamları eşkiyadan dört tanesini yakaladılar. Suçlarını kabul eden, eşkiyanın gasb ettikleri eşyalar sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca Kocaeli sancağında eşkiyalık yapan Deli Mehmedoğlu ile Boduroğlu'da yakalamışlardır. Suçlarının sabit olması halinde cezalarının uygulanması için ferman gönderilmiştir.<sup>957</sup>

Suç işleyen eşkiyalar suç mahallini terk edip civar vilayetlere firar etseler de, bir süre sonra yakalanmaları mümkün olabilmekteydi. Maraşlı Fetullah'ı İstanbul'a giderken, soyup sonra katl eden eşkiyalardan ikisi Antep'te yakalanıp hapsedilmiştir. Maraş Valisi Halil paşa durumdan haberdar edilince 17 Temmuz 1708 tarihli buyrukla, cezalarının uygulanması için Maraş'a gönderilmelerini istemiştir.<sup>958</sup>

Aynı şekilde eşkiyadan Sarı Şahin bir kaç adıyla Eskişehir'in batısında bir kısım yolcuyu soyduktan sonra Akşehir tarafına firar ederler. Eşkiya hakkında haber verilen Akşehir Sancakbeyi eşkiyanın ekserini yakalarsa dahi, Sarı Şahin ile adamlarından Delioğlan kurtularak Teke sancağından Yörük taifesinden Kaşkıcıoğlu Süleyman'a sığınırlar. Bu defa Teke sancağı mutasarrıfı Yusuf Paşa firarileri yataklarının elinden alarak, Antalya kalesine kapatır. Şubat 1709 tarihinde eşkiyaların davahlarıyla mahkeme olunduktan sonra güvenli bir biçimde İstanbul'a gönderilmeleri istenmiştir.<sup>959</sup>

<sup>955</sup> Mühimme, 115, s. 363 "Elçioğlu Hüseyin Ahmed denilen şaki nehb ve garet eyledikleri emvalden merkum Sunguroğlu Muhammed'i hissedaredip ve eşkiya-i mezkura ihtifa lazı geldikte mezbür Sunguroğlu'nun çiftliklerinde saklanıp"

<sup>956</sup> Mühimme, 115, s. 480

<sup>957</sup> Mühimme, 115, s. 519. (1708)

<sup>958</sup> G. Antep Ser. Sic. Nu: 59, s. 14

<sup>959</sup> Mühimme, 116, s. 67 Belgede Antalya kalesinin güvenli olmadığından söz edilir Sebebi açıklanmamakla birlikte, kalenin zaman zaman mahkum yakınları tarafından kuşatılmış olması, hatta

İznik'te Çinicibaşı Hacı Hüseyin'in kethudası olup Bilecik kazasına tabi Abbaslık karyesinden Abdullah nam şaki<sup>960</sup> bir süredir başına topladığı elli kadar "kuttâ-i tarîk" eşkiyasıyla İstanbul'a gidip gelen, yolcu ve tüccarları soyarak zulm etmektedir. Eşkiyanın ortadan kaldırılması ve yolların güvenliliğinin sağlanması, bölgedeki yetkililerden ısrarla istenmiştir.<sup>961</sup>

Vergi toplamaya memur Elhac Mehmet ve iki adam Balıkesir'e dönerken Gölcük köyünden ayrıldıktan sonra bir kaç "kuttâ-i tarîk" eşkiyası tarafından soyulurlar. Gonderilen mübaşırın araştırması esnasında, mezkur köy ahalisi hadiseyi on beş kadar Cepni Türkmeninden eşkiyanın yaptığını söylemişlerse de gerçekte eşkiyanın köy ahalisinden olduğu tespit edilir. Konuya ilgili Kasım 1711 tarihli hükümle yetkililer eşkiyanın ortaya çıkarılıp gasp edilen "mal-ı amîri"nin tahsilinin temini yanında, günahsız olanlara zulmedilmemesi için uyarılır.<sup>962</sup>

Amasya Mütesellimi aranmakta olan eşkiyadan üçünü yakalayınca suçları sabit olan eşkiyanın cezaları tertib olunduktan sonra, yanlarında ki eşyalar kaydının yapılması ve muhafaza edilip, sahipleri çıkarsa iade edilmesine dair hüküm gönderilmiştir.<sup>963</sup>

"Kuttâ-i tarîk" eşkiyasından Baloğlu Halil, Deli Hüseyin ve İmam Bekar vs. on beş kişi Bursa civarında yolları kesip, bir çok şekavete adları karışmıştır. Sıkıştırıldıklarından çarpışmaya girerlerse de, Deli Hüseyin ve İmam Bekar öldürülüp Baloğlu Halil sağ olarak yakalanmıştır. O'da suçu sabit olduğu için mahkeme kararıyla öldürülmüştür.<sup>964</sup>

1712 yılında önemli bir eşkiya gurubu dağıtılmış ise de civarda ki kazalarda himaye bulan eşkiyalar fırsat buldukça, saklandıkları yerlerden çıkararak yollarda soygun yaptıklarından, Ağustos 1714 tarihli başka bir hükmle Hüdavendigar sancağı mutasarrıfı, teftiše görevlendirilmiştir.<sup>965</sup>

kaleye girilerek mahkumların kurtarılması gibi hadiseler yaşandığından, böyle bir tedbire başvurulmuş olunabilir.

<sup>960</sup> Mühimme, 116, s. 261

<sup>961</sup> Mühimme, 116, s. 247

<sup>962</sup> Balıkesir Şer. Sic. Nu: 714, v. 42, 43.

<sup>963</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 27, s. 84.

<sup>964</sup> Mühimme, 119, s. 229

<sup>965</sup> Mühimme, 120, s. 221

Çankırı'ya on iki saat mesafede olan Geçitbeli mevkiinde, İstanbul'a dönen iki Çukadar ve adamları 1712 yılı yazında soyulurlar. Soygunu dokuz nefer "kutta-i tarik" eşkiyasının yaptığı haber verilir.<sup>966</sup>

Balıkesir sancağı hudutları yol güvenliği bakımından büyük öneme sahipti. Sık sık eşkiya tehdidine maruz kaldığından, vaki şikayetlere binaen eşkiya teftişine çıkmaktaydı. 1713 senesinde Karesi sancağı mutasarrıfı sefere çağırılıncı, doğacak boşluktan eşkiyanın istifade edebileceğine işaret edilerek, gereken tedbirlerin alınması için kadı, mütesellim vs. yetkililer uyarılmışlardır.<sup>967</sup>

Eşkiyalığın sürdürülebilmesi, gerektiğinde, sığınılacak "yatağa" ve çalıntı malın muhafazasıyla beraber pazarlanması yapacak, işbirlikçilerin varlığına bağlıydı. Kayseri'den Deli Mehmet Bey ve eniștesi Yusuf'un "kuttâ-i tarîk" eşkiyasının yatağı olduğuna dair bir kadı ilamı gönderilmiştir. Eşkiyayı korudukları gibi, çalıntı malları da paraya çevirmektediler. Yakalanan eşkiyaların itiraflarıyla suçları sabit olduğundan öldürülmeleri için Ağustos 1713 tarihinde fermanla mübaşir gönderilmiştir.<sup>968</sup> Kayseri de eşkiyalığın artması üzerine ertesi yıl umumi teftiş istenmiştir.<sup>969</sup>

İlgın ve Ladik'te toplanan dörtüzden fazla "kuttâ-i tarîk" eşkiyası. Bursa kervanını soyup, bütün mal ve nakitlerini almışlardır. Aynı eşkiya gurubunun Şam'dan gelip İstanbul'a gitmekte olan büyük bir kervanı da vurmak hazırlığı içinde oldukları ihbar edilmiştir. Eşkiyanın dağıtılp, yakalananlarının cezalandırılmasına Anadolu Valisi vezir Yusuf Paşa tayin edilmiştir. Mart 1714 tarihli hükümdə, bölgedeki görevlilerin dışında, ahalinin savaşa kudreti yetenelerle "il erlerin" den de istifade edilmesi ahaliye müşfik davranışması gibi tedbirlere de işaret edilmektedir.<sup>970</sup>

Aynı tarihlerde Elhac Hasan ile bir acem, iki zimmi tüccar Ağlasun kazasında haydut tarafından soyulmuşlardır. Yapılan araştırmada eşkiyadan on tanesi. Ağlasun kazasında Hisar nam çiftlikte saklandıkları öğrenilir. Bir nefer eşkiyanın da Seydi karyesinde Yusuf Ağa'nın çobanı diğerinin de Şah adlı eşkiya olduğu anlaşılır. Mübaşirin gayreTİyle eşkiyalardan üçü yakalanıp Kütahya kalesine hapis edilirken

<sup>966</sup> Mühimme, 119, s. 238.

<sup>967</sup> Bahkesir Şer.Sic. Nu: 715, v. 17.

<sup>968</sup> Mühimme, 120, s. 9, 10.

<sup>969</sup> Mühimme, 122, s. 75.

<sup>970</sup> Mühimme, 120, s.157.

çalınan malların önemli bir kısmı da kurtarılmıştır. Kalan mal ve eşyanın elde edilip, fırarı eşkiyinin da yakalanarak cezalandırılmaları Anadolu beglerbeyinden istenir.<sup>971</sup>

Seferleri fırsat bilen eşkiyalar askerilik iddiasıyla toplanıp, sefere gittiklerini söyleyerek, zulmetmeye devam ederler. Bu tür bahanelerle türeyip Kocaeli sancağı<sup>972</sup> ve Bolu sancağında nehb ve garet üzerine olan eşkiyaların teftisi için ferman gönderilmiştir.<sup>973</sup>

İznikmid kazası sakinlerinden Karacaoğlu Bodur Mustafa “kuttâ-i tarîk” eşkiyasından olup adamlarıyla bir çok defa yol keserek yolcuları soymaktan maada İstanbul'a giden Çukadar Ali'yide soyarak katl ederler. Tayin olunan mübaşir, Bodur Mustafa ve rüfekasından Kel Bayram'ı yakalar. Suçlarını itiraf edince, Ağustos 1716 tarihinde İznik kadısından İstanbul'a gönderilmeleri istenir.<sup>974</sup>

1718 yılında Sivas eyaleti hudutlarında “kuttâ-i tarîk” eşkiyası zuhur edince, umumi bir teftiş gerçekleştirilmiş. Bu teftiş neticesinde eşkiyalar büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Eşkıya takibinde, şekavetle ilgisi olmayanlarında taciz edildiği, halka zulmedildiğine dair şikayetler gönderilince. Nisan 1718 tarihli fermanla, bu tür davranışlara müsaade, edilmemesi, ahalinin rencide edilmemesi, gereken tedbirlerin alınması Sivas beglerbegine bildirilmiştir.<sup>975</sup>

Eğrigöz kazasına tabi Emed kasabası civarında Solta nam karyeden olan eşkiyaların bir kısmı yakalanıp cezaları tertib olunarak, kesilen başları İstanbul'a gönderilmiştir. Kaçmayı başararlardan Danacı Mehmet ile iki adamı 1720 yılında yeniden ortaya çıkarak yolcuları ve ahaliyi rahatsız etmeye devam etmişlerdir. Ahalinin şikayetleri üzerine izaleleri hakkında ferman sadır olmuştur.<sup>976</sup>

Sındırgı kazasından Elhac Mustafa oğlu Hasan seksen miktarı kutta-i tarik eşkiyası ve haramzadeyi yetmiş seksen kadar Çepni Türkmen'inden eşkiyayı toplayarak Demirci ve Simav taraflarını yağmalar. Yolları, belleri tutarak tüccar ve yolcuları soyarlar. Ahalinin mal ve hayvanlarını gasp ederler. Ahalinin emniyeti ve rahatı kalmadığından kimse ticaret vs. sebeple evinden köyünden çıkamaz hale gelirler.

<sup>971</sup> Mühimme, 122, s. 108.

<sup>972</sup> Mühimme, 124, s. 7

<sup>973</sup> Bolu Şer.Sic. Nu: 844, s. 71

<sup>974</sup> Mühimme, 124, s. 20.

<sup>975</sup> Mühimme, 124, s. 5.

<sup>976</sup> Mühimme, 130, s. 11.

Eşkiya büyük kuvvet ve kudret sahibi olduğundan Karesi Sancağı mutasarrıfları üstesinden gelmemiştirlerdir. Demirci ve Simav kadılarının mektubu üzerine Ocak 1720 tarihinde eşkiyanın tedibi için Anadolu Valisi Ali Paşa görevlendirilmiştir.<sup>977</sup>

1721 yılında Saruhan sancağında türeyen, “kuttâ-i tarîk” eşkiyası da köy köy gezip, yolcuları soymaktan başka, ahaliye zulmedip zevcelerini yanlarına alıp dağlarda gezdirdikleri bunun emsali nice zulm ve teaddi üzere olduklarından, yetkililerin ittifakla hareket edip eşkiyayı yakalayıp cezalandırmalarına karar verilmiştir.<sup>978</sup>

Rehanik (!) demirciler şeyhi Ömer ve iki zimmi yardımcısı demir nakli için Antep'e gelirken, dört nefer eşkiya yollarına inip kendilerini soyuktan sonra, zimmilerden birisini katl ederler. Eşkiyadan üç neferi yakalanınca, mahkeme olunmak üzere, 28 Ocak 1721 tarihinde Rakka'ya gönderilmesi istenir.<sup>979</sup>

Alaiyye sancağından “şekavetiyle meşhur ve maruf” olan, kara Aliogulları ve Güzel Ağa, Abdulkerim ile Abdulfikar adlı şakiler bir kaç adamlarıyla, Molla Ahmed ve üç adamını Konya'ya giderken Çasır Yaylasında soyarak yaralamışlardır. Mağdurların arzuhalleri üzerine takip edilen eşkiyanın Bozkır kazasında bazı kimselerin yakınında saklandıkları öğrenilince, 1721 Ağustos tarihli fermanla karaman Valisine eşkiyayı yakalayarak cezalandırması bildirilmiştir.<sup>980</sup>

1723 yılında İran'dan gelen bir gurup tüccar Erzurum gümrüğüne, mallarının gümrüğünü ödedikten sonra, Eğili ile Arapkir arasında “kuttâ-i tarîk” eşkiyası tarafından soyulup bir kaç adamları katl edilir. Bu hadise üzerine bölgeye umumi bir teftiş fermanı gönderilir.<sup>981</sup>

Kocaeli sancağında Torbalı ile Köstebek Hanı arasında yol kesen bir kaç eşkiya, Kargasekmez mevkii de Ankara sancağı mütasarrıfının çukadarını soyarlar. Konuya ilgili gönderilen mübaşir henüz Bursa'da iken Yenişehir de yol kesildiğini haber alıp gittiğinde dört eşkiyayı yakalayıp Yenişehir Voyvodasına teslim eder. Gölbaşı'na vardığında Aydin tarafından firar eden dokuz nefer eşkiyayı da ahz ve

<sup>977</sup> Mühimme, 130, s. 11.

<sup>978</sup> Mühimme, 130, s. 141

<sup>979</sup> G. Anten Ser. Sic. Nu: 72/A, s. 246.

<sup>980</sup> Mühimme, 130, s. 181.

<sup>981</sup> Mühimme, 131, s. 47.

voyvodaya teslim eder. Fakat mübaşirin gitmesi akabinde Yenişehir Voyvodası eşkiyayı serbest bırakır. Temmuz 1723 tarihinde Kocaile ve Hüdavendigar Sancakları mutasarrıflarına bir ferman gönderilerek, eşkiyayı serbest bırakın Voyvodayı ve civarda ki eşkiyaları yakalayıp cezalandırmaları istenir.<sup>982</sup>

Bozok sancağı ahalisi eşkiya zuhurunda ittifaka yakalamayı taahhüd etmiş, aksi takdirde nezr ödemeye söz vermişlerdir. 1723 yılında gönderdikleri arzuhalde, eşkiyanın ekserisinin “süvari tüfenkendaz ve müsellem cengaver” olduğundan bunları yakalamaya kudretleri yetmediğini bildirmişlerdir. Halkın haklı talebi kabul edilerek, eşkiyanın üzerine Bozok hassı Voyvodası ve diğer askeri zümreler tayin edilmiştir.<sup>983</sup>

Hamit sancağında İrle kazasına iskan olunan Danişmendlü Türkmeni aklamından Karalar cemaatinden Altıparmakoğlu İbrahim ve kardeşi Halil, Emmioğlu ve Çenganeoğlu İbrahim'in “kuttâ-i tarîk” eşkiyasından oldukları Danişmendlü kadısı tarafından ilam olunur. Eşkiya talep olunduğunda cemaati sahip çıkarak vermeyip görevlendirilen bölük başılar ve adamlarını yaralامışlardır.<sup>984</sup>

Kürtün kazasında türeyen “kuttâ-i tarîk” ve soyguncular, buradaki sim madeni çalışanlarını tehdit etmekteydi. Madenci reâyâsının emniyet ve rahatı kalmadığından üretimi de engellemektedir. Aralık 1725 tarihli fermanla bölgenin eşkiyadan temizlenmesi istenmişse de<sup>985</sup> bu mümkün olmadığından ertesi yıl tekrar ferman gönderilmek zorunda kalınmıştır.<sup>986</sup> 1727 yılında Sürmene kazasında zuhur eden eşkiyalarda şikayetlere sebep olmuştur.<sup>987</sup>

Osmancık ve Hacı Hamzalı arasında Sarmaşikkaya mevkiiini tutan on iki nefer eşkiya yolcuları keserek mal ve eşyalarını garet etmektedirler. Şikayetler artınca Mayıs 1726 tarihinde Çorum mütesellimi eşkiyayı tedibe memur edilirken Bolu voyvodasıyla<sup>988</sup> Yeni-il voyvodası ve Pehlivânlı mir-i aşireti de maiyetine tayin olunmuştur. Alınan tedbirlere rağmen Osmancık, Tokat ve Sivas yollarında eşkiyaların faaliyetleri giderek artmıştır. Hatta Haziran 1728 tarihli hükmle Sivas mütesellimi

<sup>982</sup> Mühimme, 131, s. 191. 192.

<sup>983</sup> Mühimme, 131, s. 288.

<sup>984</sup> Mühimme, 132, s. 54.

<sup>985</sup> Mühimme, 133, s. 51

<sup>986</sup> Mühimme, 133, s. 292.

<sup>987</sup> Mühimme, 134, s. 191.

<sup>988</sup> Mühimme, 133, s. 217.

eşkiyaları yakalamak hususunda “rehavet ve tekasül’ünden” dolayı sert bir dille uyarılmıştır.<sup>989</sup>

Malatya yakınlarında yollarda eşkiyalık yapan haramzadelerin ortadan kaldırılması için görevlendirilen Malatya mukataası mutasarrıfı Rışvanzâde Ömer,<sup>990</sup> aynı zamanda Keban madeninde üretilen gümüş madenin nakledilmesinde eşkiya tacizinden korunması, bölgenin eşkiyadan temizlenmesi hususunda gereken tedbirleri almak hususunda yetkili kılınmıştır.<sup>991</sup>

Karesi sancağı mutasarrıfı Ömer Paşa Susurluk etrafında türeyen kutta-i tarik eşkiyasıyla, girdiği muharebe esnasında, yaralanıp hayatını kaybeder.<sup>992</sup>

Adana tarafında Misis havalisinde ve Kurtkulağı mevkiinde bir süredir yolcuların ve tüccarların yolları kesilip soyulmaktadır. Bölge Üzeyr Beğ'in toprağı olduğundan eşkiyayı takip ve cezalandırması gerekirken bu hususta ihmalkar davranışından, eşkiyalık günbe gün artmış olduğundan Adana Valisi 1727 yılında eşkiyayı tedibe tayin olunurken Üzeyr Sancağı Beği de ikaz edilir.<sup>993</sup>

Hüdavendigar Sancağı da uzun süredir “kuttâ-i tarîk” eşkiyasının faaliyet gösterdiği bölgelerdir. Yetkililerin eşkiyaya mücadelede isteksiz davranışları Temmuz 1728 tarihinde, rehaveti devam eden görevlilerin öldürülerek cezalandırılacaklarına dair bir ferman gönderilmesine sebep olmuştur.<sup>994</sup> Alınan tedbirlerle Sancakta sükunetin bir süre temin edildiği anlaşılıyor. 1735 yılında eşkiyanın yeniden faaliyete geçip, Mihaliç Boğazı'nda, İzmir'den gelen Karasulu Tatar Mahmud ve cukadar Mehmed'i soyup, cukadar Mehmed'i katl ederler.<sup>995</sup> Aynı yıl “kuttâ-i tarîk” eşkiyasından serbölük Kurd Yusuf Manyas kazasında bir kale ihdas ederek, buraya yerleşip etrafi soymaya başlar. Ahaliyi soymaktan başka, suçsuz insanları kaleye kapatıp, paralarını almıştır. 30 kadar eşkiyaya Aydıncık kazasında Akcabikar karyesinde bir kaleyi de zorla ele geçirip, silah temin ederek etrafta ki zenginlerden çiftliklerini yarmak tehdidiyle haraç toplar. Mihaliç Voyvodası ahalinin yardımıyla,

<sup>989</sup> **Mühimme**, 133, s. 234

<sup>990</sup> **Mühimme**, 135, s. 68. Şikayetlerin devam etmesi halinde “bila aman katl olunacağına mukatter ve muhakkak bilüp ana göre hareket” etmesi ifade edilir.

<sup>991</sup> **Mühimme**, 133, s. 217.

<sup>992</sup> **Balkesir Şer. Sic. Nu: 701, s.20 (Mart 1727).**

<sup>993</sup> **Mühimme**, 134, s. 202. İfraz-i zülkadriye voyvodası da eşkiya takibine görevlendirilmiştir.

<sup>994</sup> **Mühimme**, 135, s. 94.

<sup>995</sup> **Kalebend**, 3, s. 40

eşkıya alır. Mihaliç Voyvodası ahalinin yardımıyla, eşkıyanın bulunduğu kaleyi muhasara eder. Muharebe esnasında eşkıyanın bir kaçı öldürülmüş, ancak Kürt Yusuf ve Sadık nam şakiler ele geçirilememiştir.

Mihaliç naibi, eşkıyanın Kebsud Kazasında toplanmakta olduğuna, buna fırsat verilmeden ortadan kaldırılmaları gerektiğine dair ilam gönderir. Halk rencide edilmeden eşkıyanın ortadan kaldırılması görevi Hüdavendigar sancağı mutasarrıfi Solak Mehmet Paşa'ya verilir.<sup>996</sup>

Çankırı sancağında “kuttâ-i tarîk” eşkiyasının zulum ve teaddileri artınca şikayetler üzerine Mayıs 1731 tarihinde kadıya<sup>997</sup> ve mutasarrifa hitaben eşkıyanın tedibine dair ferman gönderilmiştir.<sup>998</sup>

Bir süredir Ulukışla ile Erikli arasında on iki nefer eşkıya bir çok kez yolcuların can ve malına zarar vermişlerdir. Yakalanmaları hakkında defaaten emr-i şerif sadır olmuş ise de gereken tedbirler alınmayıp yol güvenliği sağlanamamıştır. Mayıs 1731 tarihinde eşkıyanın teftiş edilip, cezalarının verilmesi için yeniden hüküm gönderilmiştir.<sup>999</sup>

Sivas'a bağlı Kangal yakınlarında Bağdat'tan gelen Karasulu tatar Ahmed 15 süvari eşkıya tarafından soyularak, bütün mal ve eşyası gasb edilir. Sivas müteselliği eşkiyayı yakalamakta başarılı olamaz. 1733 yılında Adana Valisi olup Anadolu da eşkıya teftişine çıkan Ahmet Paşa'dan bu eşkiyaları da yakalayıp cezalandırması istenir.<sup>1000</sup>

Devletin savaş halinde bulunduğu yıllarda, Anadolu da eşkiyalık olaylarında büyük bir tırmanış ve yaygınlaşma görülmektedir. Bu dönemlerde devlet, Anadolu'ya hitaben umumi fermanlar yayınlayarak, var olan eşkiyalara karşı mücadelenin aksatılmadan devam ettirilmesi<sup>1001</sup> yanında, zuhur edilecek şekavet hadiselerine karşı da gereken tedbirlerin alınması gerektiği uyarılardında bulunmuştur.<sup>1002</sup>

<sup>996</sup> Mühimme, 142, s. 34.

<sup>997</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 8, s. 98.

<sup>998</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 8, s. 82.

<sup>999</sup> Mühimme, 138, s. 20.

<sup>1000</sup> Mühimme, 139, s. 18.

<sup>1001</sup> Amasya Şer. Sic. Nu: 37, s. 115, 116

<sup>1002</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 10, s. 29.

Bu tedbirleri almakta ihmali olan yetkililerde sert bir biçimde ikaz edilmişlerdir. Sivas Valisi, Merzifon ile Osmancık dolaylarında soygun yapan yedi sekiz eşkiyanın yakalanmasında ki ihmaliinden dolayı 1736 yılında ikaz edilmiş,<sup>1003</sup> 1738 yılında tekrar bölgeye Sivas kaymakamı tarafından eşkıya teftişine mübaşir gönderilmiştir.<sup>1004</sup> Bu tedbirlere rağmen 1739 yılında da bölge halkının “kuttâ-i tarîk” eşkiyasından şikayetleri devam etmiştir.<sup>1005</sup>

Karadeniz bölgesinin önemli liman şehirlerinden Sinop v. Samsun limanlarına mal sevkeden tüccar veya yolcular da eşkıya ve haramzadenin tasallutu altındaydı.<sup>1006</sup> Şüphesiz bu durum ticari hayatı ve mal fiyatlarını olumsuz olarak etkilemekteydi.

Karataş Kazası ahalisinden Abdulhalim nam şaki Sarı Kavak Kazası köylerine ve yolculara zulm ve teaddi üzere olduğundan,larındaki şikayetler üzerine mübaşir tayin olunarak cezalandırılması yoluna gidilir. Abdulhalim yüzelliden fazla eşkiyasından başka, etraftaki eşkıya guruplarında başına toplayarak, Adana, Tarsus ve Karaman hudutlarında yolları kesip, yolcular ve ahalinin perişanlığına sebep olurlar. 1740 yılında eşkiyanın üzerine gidildiğinde, mübaşirle muharebeye girerek, üç adamını öldürüp dağlara çekilirler. Eşkiyaların, zulmünen ahalinin üzerinden kaldırılabilmesi için ittifakla hareket edilmesi fermanla istenirken, suçuların cezalarının uygulanmasından sonra yardımcılarının Kıbrıs'a sürülmeleri bildirilmiştir.<sup>1007</sup>

Demirci kazası köylerinden Çayıroğlu Mustafa yetmiş, seksen eşkıya toplayarak, köylülerin ve yolcuların soyulmasını organize etmektedir. 1740 yılında tedibine Anadolu Valisi Veli Paşa görevlendirilir.<sup>1008</sup>

Mihaliç kazası batısında, kalabalık bir “kuttâ-i tarîk” eşkıya gurubu yolcuları soyup, öldürdükleri şikayetleri ulaşınca, bölgenin teftişine karar vermiştir.<sup>1009</sup>

Divle kazasından İncegölü Halil, Maksut oğlu Mehmed ve Çopur oğlu Mehmet'in “kuttâ-i tarîk” eşkiyasından oldukları mahkemece tesbit edilmiştir. Konya

<sup>1003</sup> Mühimme, 142, s. 31.

<sup>1004</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 40, s. 27

<sup>1005</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 40, s.116, Mühimme, 147, s. 349, Mühimme, 149, s. 74.

<sup>1006</sup> İbrahim Güler, a.g.m. s. 198.

<sup>1007</sup> Mühimme, 147, s. 79.

<sup>1008</sup> Mühimme, 142, s. 218.

<sup>1009</sup> Kamii Kepeci, a.g.e. s. 84.

kalesinde hapis olan eşkiyaların suçlarının kadı tarafından ilam edilmesi üzerine, cezalarının uygulanması için Aralık 1746 tarihinde ferman gönderilmiştir.<sup>1010</sup>

1748 yılında Tosya kervanı İstanbul'a giderken İznikmid Kazası hudutlarında soyulur. Soygunu yapan Köse köyü ahalisinden ve Kıpti taifesinden eşkiyalar çaldıkları eşyaların bir kısmıyla yakalanırlar. Eşyalar sahiplerine iade edilirken suçlular öldürülerek cezalandırılmışlardır.<sup>1011</sup> Bir yıl sonra yine Akyazı yakınlarında Eğridere mevkiinde otuz kadar yolcu eşkiya tarafından soyulup, bir kaç yolcu da katlı edilmişlerdir.<sup>1012</sup>

Malatya sancağından avarız ve bedel-i nüzul malından, 400 kuruşu tahsil edip, Halep tarafına giden Osman nam görevli, Antep yakınlarında "kuttâ-i tarîk" eşkiyası tarafından öldürülerek, yanındaki nakid ve eşyaları gasb edilir.<sup>1013</sup> Yol güvenliğinin kalmaması 1749 yılında cereyan eden bu hadise de görüldüğü gibi devlet hizmetlerinin de önemli ölçüde aksamasına sebep olmaktadır. Aynı yıl benzeri bir hadise de Konya'da gerçekleşmiştir. İçel tarafından tahsil ettiği vergiyle Konya'ya dönen görevli Tokuz Han'ın mevkiinde kısapçı Hüseyin ve Alemdar Halil isimli şakıler ve 11 nefer adamları tarafından katlı edilerek nakit ve eşyaları gasb edilir. Köylüler hadiseyi Konya mütesellimine ihbar edince, hızla hareket eden mütesellim eşyayı yakalamayı başarır. Yakalanan mezburlar ve iki adamlarının öldürülmeleri için ferman gönderilir.<sup>1014</sup>

Şekavetiyle meşhur Karaoğlu Ömer uzun süre takip edilerek, cezalandırılmaya çalışılmış ise de bir türlü yakalanamaz. 1749 yılında hakkında şikayetlerin devam etmesi üzerine, bir kez daha yakalanması Ankara mutasarrıfindan istenmiştir.<sup>1015</sup>

Sadriazam tatarlarından Elhac Yahya, Çıldır'dan dönerken, 1750 yılında Karahisar-ı şarkı Kazasının batısında Karaçayır adlı mahalde, eşkiya tarafından soyularak sürücüsüyle beraber katlı edilmişlerdir. Erzurum Valisi İbrahim Paşa'ya

<sup>1010</sup> Mühimme, 152, s. 346.

<sup>1011</sup> Mühimme, 153, s. 241.

<sup>1012</sup> Mühimme, 154, s. 109.

<sup>1013</sup> Mühimme, 154, s. 34,35.

<sup>1014</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 57, s. 149.

<sup>1015</sup> Mühimme, 154, s. 103.

eşkiyaların yakalanması için ferman gönderilir.<sup>1016</sup> Yine Çukadar Mustafa görevli olarak Van'dan dönerken Erzurum yakınlarında karakulak mevkiinde kutta-i tarik eşkiyası tarafından öldürülerek 500 kuruştan fazla nakit ve eşyaları alınmıştır. Erzurum Valisinin tayin ettiği adamları eşkiyanın bir kaçını, nakit ve eşyanın bir kısmıyla birlikte ele geçirmeyi başarırlar.<sup>1017</sup>



<sup>1016</sup> Mühimme, 154, s. 406.

<sup>1017</sup> Mühimme, 154 . (Ekim 1750)

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### EŞKIYALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Zaman içinde devletlerin dejismeyen sorumluluğu ve varlık sebebi asayışi ve otoritesini tesis etmek olmuştur. Eşkiyalık olayları yaygınlaştıkça devletin aldığı tedbirler ve yürüttüğü mücadele o nispette sertleşerek artmıştır. Devletin eşkiyalığa karşı yürüttüğü mücadelede; yakalayıp yok etmenin yanında köklü tedbirlere de yöneldiği görülmektedir. İncelediğimiz belgelere dayanarak eşkiyalığa karşı yürütülen mücadelede alınan tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:

**1 Eşkiya Teftisi:** Devletin eşkiyalığa karşı aldığı en yaygın ve mutad tedbir teftiştir. Umumi teftiş kararı alındığında Anadolu'daki bütün görevlilere hitaben ferman yayınlanarak herkesin kendi "havza-i hükümetinde" bulunan eşkiyayı temizlemekten sorumlu olduğu bildirilirdi.<sup>1</sup> En yaygın uygulamaların birisi de, bir müfettiş paşa tayin edip bütün yetkililerin yardımcı olmalarının istenmesidir. Mesela, Aralık 1701 tarihinde Anadolu'da eşkiya teftişine görevlendirilen Anadolu Valisi Abdi Paşa'ya yardımcı olmaları için bütün vilayet ve sancaklar uyarılmıştır.<sup>2</sup> Umumi teftişlerin dışında, eşkiyaların faaliyetlerine dair şikayetlere binaen vilayet ve sancak görevlileri kendi sorumluluk alanlarında teftişe çıkarılmışlardır.<sup>3</sup>

1703 yılında Sivas ve Karaman Eyaletlerinde eşkiyalık olayları artınca beylerbeyi ve civardaki bütün yetkililer teftişe görevlendirilmişlerdir<sup>4</sup>

1714 yılında levent ve aşiret eşkiyalıkları yaygınlaşınca yeniden umumi bir teftiş fermanı yayınlanarak, bu işe Adana Beylerbeyi görevlendirilir. Yeniden bir çok vilayet ve sancak yetkililerine hükümler gönderilerek Müfettiş Paşa'ya yardımcı olmaları istenmiştir.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Bolu Şer.Sic. Nu: 842, s.98. (Nisan 1700); Amasya Şer.Sic. Nu: 23, s.69; Mühimme, 112, s.50.

<sup>2</sup> Bolu Şer.Sic. Nu: 842, s.73, Mühimme, 112, s. 50; G. Antep Şer.Sic. Nu: 52, s.90,91. Kasım 1703 tarihinde Rakka Beylerbeyi bölgede teftişe çıkarılınca, etrafındaki yetkililer maiyetine görevlendirilmişlerdir.

<sup>3</sup> G. Antep Şer.Sic. Nu: 52, s.45; Balıkesir Şer.Sic. Nu: 712, s.115; Kastamonu Şer.Sic. Nu: 422, s.31; Konya Şer.Sic. Nu: 40, s.7; Konya Şer.Sic. Nu: 41, s.293; Bahkesir Şer.Sic. Nu: 713, vesika, 74.

<sup>4</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 24, s.61; Konya Şer.Sic. Nu: 40, s. 273.

<sup>5</sup> Mühimme, 122, s.91.

Bu teftişler 1716 yılında Numan Paşa,<sup>6</sup> 1717 yılında Rakka Valisi Osman Paşa tarafından tekrarlanır.<sup>7</sup>

Artan şikayetler üzerine 1721 yılında bütün Anadolu'da başlatılan teftiş aralıksız iki yıl devam eder<sup>8</sup> Teftiş sonunda önemli başarılar elde edilip, “eşkıya ve haram zâde yatağı” olarak isimlendirilen Karaman eyaleti eşkiyadan temizlenmiştir. Ocak 1723 tarihli hükmde eyaletteki yetkililer uyarılarak “kılıç artığı” eşkiyaların heran ortaya çıkabileceğinden söz edilerek tedbirli olmaları istenmektedir.<sup>10</sup> Nitekim tedipten kurtulup sağda solda saklanan eşkiyalar toplanarak, 1725 yılı bahar ayında yeniden faaliyete başlamışlardır.<sup>11</sup>

Mutad teftiş uygulamalarından birisi de, her ilkbaharda eşkiyanın zuhur edebileceği hususunda, yetkililerin dikkatli olmaları, gereken tedbirleri almaları, eşkiyalar birleşmeden münferit ve küçük gruplar halindeyken ortadan kaldırılmaları ikazıyla umumi fermanların gönderilmesidir.<sup>12</sup>

Ayrıca maden istihsalinin yapıldığı bölgelerin güvenliği<sup>13</sup> ve ticaret yollarının emniyetinin sağlanması hususunda da zaman zaman teftişler yapılmıştır.<sup>14</sup>

Anadolu'da umumi teftişler 1740-1950 yılları arasında devam etmiş<sup>15</sup> ve önemli neticeler alınmıştır. Saruhan Sancığını eşkiyadan temizleyen Mütesellim Karaosmanoğlu Hacı Mustafa 1746 yılında Bursa ve Karesi Sancaklarındaki eşkiyaların da teftişine görevlendirilmiştir.<sup>16</sup>

2. Seferler devam ederken, eşkıya teftişlerinin aksaması ve yetkililerin sefer sebebiyle sancaklarından uzaklaşmaları eşkiyalar için büyük bir fırsat olmaktadır.

<sup>6</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 47, s. 277. Teftişte Vilayet âyânu ve iş-erlerinden de yardım istenir.

<sup>7</sup> Mühimme, 124, s. 55; Balıkesir Şer.Sic. Nu: 76, vesika, 71

<sup>8</sup> Mühimme, 130, s.208; Amasya S.S. Nu: 30, s. 95.

<sup>9</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 31, s. 82, 83; Mühimme, 130, s.467; Balıkesir Şer.Sic. Nu.718, s. 93.

<sup>10</sup> Mühimme, 131, s. 37.

<sup>11</sup> Mühimme, 132, s. 231.

<sup>12</sup> Adana Şer.Sic. Nu: 129, s. 76, 96. ( Mayıs 1731 ) : Amasya Şer.Sic. Nu: 35, s. 41; Çankırı Şer.Sic. Nu: 9, s. 12. Aynı şekilde 1733. ( Mühimme, 139, s. 131 ) ; 1734. (Mühimme, 139, s. 450) ; 1735, (Mühimme, 140, s. 324); 1736, (Konya Şer.Sic. Nu: 53, s. 280); 1737, (Çankırı Şer.Sic. Nu: 11, s. 64) ; 1739, (Mühimme, 145, s. 395, 396.); (Diyarbakır Şer.Sic. Nu: 360, s. 42.); (Çankırı Şer.Sic. Nu : 8, s. 153); 1740, (Kamil Kepeci, Bursa Kütüğü, s. 82); 1742, ( Çankırı Şer.Sic. Nu: 13, s. 65) ; 1745, (Amasya Şer.Sic. Nu : 43, s. 98) ; 1750. (Mühimme, 154, s. 258.)

<sup>13</sup> Mühimme, 138, s. 238; Diyarbakır Şer.Sic. Nu: 360, s. 159.

<sup>14</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu: 9, s. 30; Konya Şer.Sic. Nu: 56, s. 269.

<sup>15</sup> Mühimme, 147, s. 184, 185 ( 1740); Mühimme, 149, s. 10 (1742) ; Mühimme, 150, s. 138. (1743)

<sup>16</sup> Mühimme, 152, s. 342.

Hükümet eşkiyalığın artış gösterdiği sefer dönemlerinde, Anadolu'yu sahipsiz bırakmamak için, mevcut yöneticiler tedbirli olmak hususunda uyarılırken,<sup>17</sup> bazı görevliler de eşkiya teftisi için sefer görevinden muaf tutulmuşlardır. Mesela; 1732 yılında Revan muhafazasına memur Amasya Sancağı mutasarrıfı bölgede zuhur eden eşkiyaları ortadan kaldırmak şartıyla sefer vazifesinden muaf tutulmuştur.<sup>18</sup> Yine 1731 yılında mutasarrıfların sefere gitmesini fırsat bilen bazı eşkiyalar Aydin, Saruhan ve Kütahya taraflarında zulm ve teâddiye başlayınca, Hamît Sancağı Mutasarrıfı Ahmet Paşa bölgede teftise görevlendirilir.<sup>19</sup> Anadolu'ya değişik tarihlerde benzeri bir çok hüküm gönderilmiştir.<sup>20</sup>

**3 Görevlilerin Uyarılması:** Eşkiya takibine görevlendirilen bazı yetkililerin halka zulmettikleri, eşkiyayı himaye edip, yakalama hususunda ağır davrandıkları da şikayet konusu olmaktadır. 1723 yılında Diyarbakır bölgesinde eşkiya tedibine görevlendirilen Rışvan-zâde Ömer, vazifesini yapmakta ihmalkâr davranışınca sert bir dille uyarılmıştır.<sup>21</sup> Bu tür ihmallerde yetkililer umumiyetle ikaz ve tehdit edilmektediler. Bursa'da zuhur eden eşkiyaları yakalamakta adalet gösteren mütesellim Zeynelabidin, Haziran 1734 tarihli hükmle tehditle ikaz edilirken,<sup>22</sup> Konya çevresinde eşkiyanın ortadan kaldırılamayışı yine mutasarrıfların rehavetinden kaynaklandığı, başka bir hükmde yazılarak ihmali olanların uyarılması tedibine başvurulmuştur.<sup>23</sup>

Eşkiyaları yakalamakta ihmali olan yetkililere karşı uygulanan bir tedbirde, eşkiyanın zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesidir. 1735 yılında Beypazarı yakınlarında soyulan bir kimsenin, malları eşkiyadan geri alınmadığı ve eşkiyalar cezalandırılmadığı takdirde, çalınan mal ve paranın yetkililerden alınacağı bildirilmiştir.<sup>24</sup>

**4 Levent ve Saruca-Sekbanların Kaldırılma Gayretleri:** Levent ve saruca-sekbanların devam etmekte olan eşkiyalıklarının önüne geçmek için sert tedbirler

<sup>17</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 33, s. 220. Ekim 1724 tarihli bu hükm Anadolu'nun sol koluna gönderilmiştir. Amasya Şer.Sic. Nu: 38, s. 58, 59, 60. (1735); Konya Şer.Sic. Nu: 46, s. 264; Mühimme, 120, s. 27, 28.

<sup>18</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 36, s. 91.

<sup>19</sup> Çankırı Şer.Sic. Nu:9, s. 12.

<sup>20</sup> Ayrıntı için olayların incelendiği bölümlere bakınız.

<sup>21</sup> Harput Şer.Sic. Nu. 396, vesika, 83.

<sup>22</sup> Mühimme, 140, s. 70,71.

<sup>23</sup> Mühimme, 150, s. 38

<sup>24</sup> Mühimme, 141, s. 48

alınmıştır. Eşkiyalığa adı karışanların cezalandırılmasından başka, levent ve sekban bayraklarına yeniden nizam verme gayretleri dikkat çekmektedir.

1717 yılında süvari-sekban bayraklarına nizam verilip, müsaadesiz bayrak açan bölükbaşı ve levendatın yakalanıp “bilâ eman cezası tertib olunup” yok edilmelerine karar verilmiştir.<sup>25</sup>

1719 yılına gelindiğinde Anadolu'da artan eşkiyalıkların önüne geçilmeyip, sekban ve leventlerin ıslahında ümit kesilince, yayınlanan fetva ve fermanlarla levent ve sekbanların tamamen ortadan kaldırılmalarına karar verilmiştir.<sup>26</sup> Alınan kararda; lağvedilen sekban bayrakları yerine, delil, gönüllüyan, farisan, azeban, adıyla yeniden açılacak bayraklara yazılıp kendi halinde olanların af olunacakları, aksi halde levent ve sekban bayrağıyla dolaşanların tamamen ortadan kaldırılacaklarından söz edilmektedir.<sup>27</sup> Savaşların devam etmesi, askere duyulan hükümeti leventlere yönelik kanlı tedipten vazgeçmeye zorladı. Yeniden vali ve beylerbeylerinin “kapulu levent” bulundurulmalarına müsaade edildi. Uzun süren İran harplerinin sebep olduğu karışıklıklar esnasında leventlerin eşkiyalıklarında büyük artış yaşandı. Bunun üzerine 1742 yılında tekrar levent-sekban bayraklarının kaldırılmasına karar verilip, “nefir-i âm” ilan edilmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa’nın teftisi sonunda bir çok levent ve sekban ortadan kaldırılırken kurtulabilenler Suriye gibi uzak bölgelere sığınmışlardır.<sup>28</sup> Leventlik nihayet 1776 yılında ortadan kaldırılmıştır.

**5 Göçlerin Önlenmesi ve İskân Gayretleri:** Devletin leventlerle yürüttüğü mücadelede uygulamaya çalıştığı en önemli tedbirlerden birisi de, levent-sekban zümrelerinin insan kaynağı olan “çift bozan ve reâyânın” köylerine geri gönderilmeleridir. Eşkiya tasallutu veya çeşitli sebeplerle topraklarından kopup büyük şehirlere gelen insanlar büyük rahatsızlık sebebi olmaktadır. Bu kitlelerin eski yerlerine gönderilmesi hakkında birçok hüküm gönderilmiştir.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Konya Şer.Sic. Nu. 47, s. 258.

<sup>26</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Levend” mad. İ.A. VII. , s. 46-48.

<sup>27</sup> Mühimme, 127, s. 1. (1720)

<sup>28</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.m., s. 46-48; Tarih-i İzzi, II, s. 68,76,246.

<sup>29</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 48, s. 262; GaziG. Antep Şer.Sic. Nu: 63, s. 56,57.

Hükümet, göçün eşkiya tasallutundan<sup>30</sup> ve vergi yükünden kaynaklandığını biliyordu. Bu sebeple zaman zaman halkın vergi yükünü azaltmak tedbirine baş vurmuş<sup>31</sup> ancak bu uygulama uzun sürmemiştir.

Büyük şehirlerin göçlere kapatılması, Göçmen taşıyan gemi kaptanlarının ölümle tehdit edilmesi, halkın köylerine dönмелere için fermanların gönderilmesi, halkın toprağını bırakıp büyük şehirlere göçmesini engellemeye yetmemiştir.<sup>32</sup>

**6 Aşiretlerin İskânı ve Sürgün Edilmeleri:** Aşiretlerin eşkiyalıklarını önlemek için alınan en önemli tedbir, iskân edilmeleri olmuştur. Bu sebeple Devletin kuruluşunda XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar iskân meselesi gündeme gelmemiştir.<sup>33</sup>

En önemli iskân sahası olan Rakka'ya iskân olunan aşiretleri burada tutmak için büyük mücadele verilmiştir.<sup>34</sup>

Rakka'da iskân olundukları yerde tutulamayıp firar eden bazı aşiretlerin, muhafazası daha kolay olacağı düşüncesiyle Kıbrıs'a sürülmüşlerdir. 1712 yılında Rakka'ya iskân olunan Kılıçlı Ekradı burada tutulamayınca 1714 senesinde, haklarında “nefir-i âmm” ilan edilerek, eşkiyalarının öldürülüp, kadın ve çocukların Kıbrıs'a sürülmelerine karar verilmiştir.<sup>35</sup> 1733 yılında yenide, arta kalanların da yakalanıp Kıbrıs'a sürülmeleri istenmiştir.<sup>36</sup>

Aşiretlerin iskân sahalarını terk edip eşkiyalık yapmalarını önlemek için önemli geçit noktalarının tutulup, derbentlerin onarılması tedbirlerinin de alındığını görüyoruz. Ayrıca aşiretlerin beğenmedikleri iskân yerleri değiştirildiği gibi, iskân olundukları sahanın su ve toprak imkânlarının yeterli olması dikkate alınmıştır.<sup>37</sup>

<sup>30</sup> İç-il Sancağında bir çok köy, eşkiya tasallutundan boşalıp Konya ve köylerine sığınmışlardır. (Konya Ser.Sic. Nu: 48, s. 260.)

<sup>31</sup> Tarih-i Raşit, II, s. 201,202.

<sup>32</sup> Mühimme, 153, s. 281; M. Münim Aktepe, “XVIII. Asırın ilk Yarısında İstanbul'un Nüfus Meselesine Dair Bâzı Vesikalalar” LÜ.E.F.T.D., Cilt. IX, S, 13 (Eylül 1958)

<sup>33</sup> İskân meselesini ayrıntısı için; olayların anlatıldığı bölümlere bk.

<sup>34</sup> G. Antep Ser.Sic. Nu: 54, s.15; G. Antep Ser.Sic. Nu: 55, s. 250; G. Antep Ser.Sic. Nu: 64, s. 80,81; Konya Ser.Sic. Nu: 47, s. 259; Mühimme, 129, s. 172.

<sup>35</sup> G. Antep Ser.Sic. Nu: 65, s. 213-216. Yakalanan kadın, çocuk ve ihtiyarların tamamı 329 kişi olup, bunlardan 98 kişi sebebi belirtilmeyen bir sebeple Antep kalesinde hayatını kaybetmişlerdir.

<sup>36</sup> Mühimme, 139, s. 347.

<sup>37</sup> Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 93-97.

Aşiretlerin yaylak-kışlak arasında gidiş gelişleri esnasında halka zarar vermemeleri için gereken tedbirler alındığı gibi, bazen de, belli bölgeler yaylak olarak kullanılmaya kapatılmıştır.<sup>38</sup>

**7 Derbent ve Menzillerin İslahı:** Yolların emniyeti açısından önemli olan derbent teşkilatı bozulduğundan, yolcu ve kervanlara yönelik eşkıyalık olaylarında önemli artış görülünce, yeni tedbirlere başvurulmuştur. Eşkıya tasallatuna maruz kalan Balıkesir, Aydın, Saruhan yolu üzerindeki köylülerden derbentci kaydedildiği gibi<sup>39</sup> Anadolu'nun genelinde benzeri tedbirlere başvurulmuştur. 1719-1720 yılı itibarıyle önemli yerlerdeki derbentler müstahkem hale getirilerek, eskiden bir handan ibaret olan yerlerin etrafına palankalar yapılarak, askeri mahiyet kazandırılıp adeta birer kasaba haline getirildiler.<sup>40</sup>

Derbentlerin muhafazası için yeniden derbentci yazılarak buraların takviye edilmesi yoluna gidilmiştir. Balıkesir'e bağlı Bayat Köyü ahalisinin Bağırsak deresi yakınlarındaki derbentin ve çevresinin muhafazası şartıyla derbentci olma istekleri kabul edilmiştir.<sup>41</sup>

Anadolu'nun ana ulaşım şebekesi üzerindeki önemli geçit noktaları ve hanların bulunduğu yerler, tamir ve yeni iskânlarla şenlendirilerek güvenliğin sağlanmasında önemli başarılar elde edilmiştir.<sup>42</sup>

Derbentlere yeniden nizam verilme gayretlerinin bir sebebi de hac yolunun güvenlik altına alınmasıdır. Derbentler hacıların ihtiyaçlarının karşılanması ve can mal emniyetlerinin sağlanmasında büyük ehemmiyeti haizdi. Her hac mevsimin de görevliler, hac yolunun güvenliğinin temini hususunda uyarılmaktaydılar.<sup>43</sup> Sure-i Hümeyun ve hacıların emniyeti için alınan bir tedbir de, her vilayet ve sancak yetkilisinin kendi hudutları dahilinde yeterince kuvvetle hacı kaflesine refakat etmesidir.<sup>44</sup>

<sup>38</sup> Mühimme, 138, s.232. Ergani bölgesi maden sahası olduğundan, Milli aşiretinin yaylak olarak kullanması güvenlik sebebiyle yasaklanmıştır.

<sup>39</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 713, v. 37. (1706)

<sup>40</sup> Cengiz Orhonlu, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı*, İstanbul 1990, s.127.

<sup>41</sup> Balıkesir Şer.Sic. Nu: 720, s.4. (1725)

<sup>42</sup> Mühimme, 140, s. 73,74; *Kalebend*, 8, s. 66; Kanunun ayrıntısı için bkz, Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 128-134.

<sup>43</sup> Mühimme, 115, s. 174; Mühimme, 154, s. 361.

<sup>44</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 50, s.293; Mühimme, 142, s.23; Mühimme, 153, s.84;

**8. Eşkiyaların İlâni:** Bazı şöhretli eşkiyalar “defter edilerek” vilayetlere bildirilip, yakalandıkları yerde derhal öldürülmeleri, bundan dolayı kimseden hesap sorulmayacağı hatta, üzerlerindeki mallarının katledenlerin olacağı ilan edilerek halk teşvik edilmiştir.<sup>45</sup>

Bu tedbirci saruca-leventlerin ortadan kaldırılmalarına karar verildiğinde de baş vurulmuştur.<sup>46</sup>

**9. Halkın Palangalara Çekilmesi ve "Nefîr-i âmm" İlâni:** Resmi görevlilerin zulümlerinden bıkan halk, palankalar yapıp, şehirlerde sokakları kapatıp, savunma tertibatı almak zorunda kalmıştır. Afyon'da halk sokakları duvarlarla örüp, sağlam kapılar yapınca 1694 yılında bunların yıkılması için buyruldu gönderilmiştir.<sup>47</sup> Yine aynı şehirde bir gurup ileri gelen şahıs 1750 yılında mahkemeye giderek, kendilerinden haksız bir talep olduğunda ittifakla karşı koyacakları, mücadele edeceklerine dair birbirlerine kefil olmuşlardır.<sup>48</sup>

Halkın zulüm ve eşkiyalığa karşı kendi örgütlenmesi yanında, hükümet de zaman zaman “nefir-i âmm” ilân ederek eli kılıç tutan halktan yardım istemiştir. Özellikle saruca-sckban, levent zümrelerinin yok edilmesinde bu tedbire başvurulmuştur.<sup>49</sup> Ayrıca bir çok hükümdə görüldüğü üzere il-erleri ve iş-erlerinden de istifade edilmiştir.

**10. Kefalet Alınması ve Nezre Bağlama:** Eşkiyalığın önlenmesi için alınan başka bir tedbir de halkın ileri gelenleri ve ehl-i örf, zümresinden, eşkiyaya yardım etmeyecekleri ve eşkiyayı ele vereceklerine dair teminat alıp, birbirine kefil yapılarak nezire bağlanmaları olmuştur.

1724 yılında Harput'ta toplan ehl-i örf zümresi, zulme engel olacakları, kanunları uygulayacakları, suçları himaye etmeyecekleri taahhüdünde bulunmuşlar ve bu sözleri mahkemece kayıt altına alınmıştır.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Edip Ali Baki, a.g.e., s. 93

<sup>46</sup> Amasya Şer.Sic. Nu: 33, s. 223; Mustafa Cezzar, a.g.e., s. 341.

<sup>47</sup> Edip Ali Baki, a.g.e., s. 29.

<sup>48</sup> Edip Ali Baki, a.g.e., s. 29,30.

<sup>49</sup> Olayların anlatıldığı bölümlere bk; Cengiz Orhonlu, *Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskâni*, İstanbul 1987, s. 93.

<sup>50</sup> Harput Şer.Sic. Nu: 396, v. 349.

1721 yılında Karesi, Bursa ve Biga taraflarında hadden fazla eşkiya türeyip, ahalide eşkiyaya yataklık yapıp gönderilen emirlere itaat etmeyince, caydırırmak ve eşkiyaları teslim etmek şartıyla nezire bağlanmalarına karar verilmiştir.<sup>51</sup> Yine Balıkesir ahalisi 1723 yılında, Elhac Mehmet ve Dibağlar Kethüdası vs, eşkiyayı kazaları ve köylerine sokmayacakları gelirlerse yakalayacaklarına dair söz verip, birbirlerine kefil olmuş, aksi halde taahhüdleri olan 4000 kuruş nezirlerini 6000 kuruş olarak ödemeyi kabul etmişlerdir.<sup>52</sup>

Giresun çevresinde türeyen eşkiyaya karşı aynı tedbire başvurulup, ahalide “kefalet ile karye be karye birbirlerine kefil” ettirilip aksi halde “nezir akçesi” ödemek zorunda bırakılmışlardır.<sup>53</sup> Aynı şekilde 1738 yılında Bursa ahalisi de birbirine kefil yapılip mahkemece kayıt altına alınmıştır.<sup>54</sup>

Eşkiyalığı sabit olmayıp, şüphelenilen kimselerde mutemecet kabul edilen kişilerin kefaleti alınarak kontrol altında tutmuşlardır.<sup>55</sup>

Kırsal kesimde eşkiyalık olaylarının yaygınlaşlığı Çin ve Japonya'da XVIII. Yüzyılda benzeri tedbirler uygulanarak, her beş aileden oluşan birlikler oluşturulularak, iş dayanışması yanında güvenlik dahil her hususda birbirlerine kefil edilmişlerdir.<sup>56</sup>

Eşkiyalığa karşı alınan en yaygın tedbir kefil alma ve nezir akçesi ödeme mecburiyeti olmuştur<sup>57</sup>

**11. Silahların Toplanması:** Eşkiyalığın önüne geçmek için ateşli silahların ( Tüfek ) toplanmasının başlangıcı bilinmemekle beraber, ilk tüfek teftişinin tarihi 14 Aralık 1523'tür. Bu ilk uygulamadan sonra 1528, 1560, 1577 yıllarında Anadolu'nun değişik bölgelerinde silah toplama yoluna gidilmiştir.<sup>58</sup>

Devletin genelde ateşli silahlardan rahatsız olduğunu, ve bunları topladığını görüyoruz. XVIII. Yüzyılda da bu tedbire baş vurulmuştur. Reyanın silah taşıması yasak olduğundan, halk çeşitli bahanelerle bu engeli aşmaya çalışmışlardır. Afyon'a

<sup>51</sup> Mühimme, 130, s.181

<sup>52</sup> Balıkesir Şer.Sic.Nu: 717, s. 48, 49

<sup>53</sup> Mühimme, 135, s. 128.

<sup>54</sup> Kamil Kepeci, *Bursa Küfügü*, II. S.82.

<sup>55</sup> Harput Şer.Sic.Nu: 396, v. 302

<sup>56</sup> W. Eberhard, *Uzak doğu Tarihi*, Ankara, 1986, s. 183.

<sup>57</sup> Konunun ayrıntısı için olayların anlatıldığı bölümlere bakınız.

<sup>58</sup> Mustafa Akdağ, *Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası*, İstanbul 1995, s.214,215.

bağlı Sandıklı kazasında bazı köylülerin sakinleri derbentçilik iddiasıyla, vergilerini vermedikleri gibi silahlanmışlardır. 1707 yılında gerçekleştirilen teftiş sonunda toplam 60 adet tüfek ele geçirilerek İstanbul'a gönderilmiştir<sup>59</sup> 1723 yılında da Konya çevresinde yörüklerin ellerindeki tüfekler toplanmıştır. Yine geçirilip Konya kalesinde muhafaza edilenelli adet tüfeğin İstanbul'a ulaşılması istenmiştir.<sup>60</sup> Bu iki örnekten ve eşkiyalık olaylarında ateşli silahların büyük ölçüde kullanılması, bu dönemde ateşli silahların reaya arasında bir hayli yaygınlığını ortaya koymaktadır.

Mutad silah teftişlerinin tüfeklerin toplanması şeklinde gerçekleşmiş olmasına rağmen 1723 yılında Aydın'a bağlı Ezine-i Kazdağı kazasında bütün harp aletlerinin toplanması yoluna gidilmiştir. Halkın ekserisinin askerlik iddiasıyla, asker kıyafetinde silahlandığı şikayeti üzerine, "alet-i harp" cinsinden tüfek vs. bütün silahların toplanması ve bir ferdinin dahi asker kıyafetinde gezmeleri için ferman gönderilmiştir.<sup>61</sup>

**12. Zeybek Kıyafetinin Yasaklanması:** Dikkat çekici tedbirlerden birisi de bugün ki zeybek kıyafetine benzer bir elbisenin eşkiyalalar tarafından bir sembol haline getirilmesi üzerine yasaklanmasıdır. Bir süredir Uşak kasabasında türeyen bazı kimsele, başlarına topladıkları beş-on sekban veya tüfekçi diye adlandırılan adamlarıyla eşkiyalık yapmaya başlarlar. Bunlar "gece ve gündüz de belerinde kebir yatağan tabir olunur bıçak ve çifte piştol ve tüfenk ve yedi sekiz kuşağı birbiri üzerine kuşanıp ve üçer top bezden dizlik ve gayet tavil küllah ile eşkiya kıyafetine getirip" dolaştıkları, ahalide arsında bunlara özenenlerinde, bu şekilde giyinmeye başladıkları ilam edilince, Mart 1736 tarihinde gönderilen fermanda bu kıyafet yasaklanarak, herkesin eski kıyafeti üzere giyinmesinin temini istenmiştir.<sup>62</sup> Bu ifadelerden zeybek kıyafetinin, eşkiyalık alâmeti olarak görülmesinin henüz teşekkür safhasında olduğu anlaşılmıyor. Sonraki asırlarda, bu moda daha da yaygınlaşarak devam etmiş ve XIX. Yüzyılda defalarca yasaklanma yoluna gidilmiştir.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Mühimme, 115, s. 454.

<sup>60</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 49, s.292.

<sup>61</sup> Mühimme, 131, s.98. Nitekim Mustafa Akdağ, tüfeklerin dışında, diğer silahların toplatıldığına rastlamadığını söylemektedir.(A.g e, s. 214.)

<sup>62</sup> Mühimme,141, s. 72; Ezine ve Bayramiç kazalarında benzeri bir yasaklama için bkz.,(Mühimme,147, s.218.)

<sup>63</sup> Tuncer Baykara, "Zeybekler ( Zeybek elbisesi giyme yasağı )", BTTD, S, 19, s. 59-61. Yazar bu makalede, zeybek kıyafetiyle ilgili ilk yasağın 1838 yılında gerçekleştiğini yazmaktadır.

**13. Dini Tedbirler:** Bazı eşkiya zümreleri ve meşhur eşkiya reislerini ortadan kaldırınmada başvurulan bir diğer tedbir de fetva alınmasıdır. Fetva alınmakla görevlilerin dini, ahlaklı endişelerini göndermek yanında, halkın eşkiyaya meylinin ve yardımının engellenmesi hedeflenmiştir.

Resmi görevlilerin kanunsuz, hakları olmayan rüsumat talep etmemeleri hususunda fetva yayınladığı gibi<sup>64</sup>, itaat etmeyip görevlilere karşı koyan aşiretlerin; “bağiler olup kitaleri meşru” olacağına dair fetva alınma ihtiyacı duyulmuştur.<sup>65</sup>

Ünlü eşkiya reisleriyle yürütülen mücadelede sık sık fetva alındığını görüyoruz. Devleti uzun süre uğraştıran Sarıbeyoğlu Mustafa'nın tenkili esnasında, bağlı olduğu ve öldürülmesinin uygun olduğuna dair fetva alınmıştır. Fetvada eşkiyayı, ”kitale me'mur olan muslimden mezburları katledenler gaziler olup katl olunanlar şehit” olacağından söz edilmek suretiyle görevlilerin yapılan isteki dini mükâfatı hatırlatılarak, teşvik edildikleri görüyoruz.<sup>66</sup> Levent zümrelerine karşı yürütülen mücadele esnasında, görevlileri ve halkı yüreklemek için sık sık fetva verilmiştir.<sup>67</sup>

**14. Adalet-nâmelerin Yayınlaması:** XVIII. Yüzyılda devlet; Anadolu'daki kuvveti ve etkisini kaybettiğinden, yaşanan zulüm ve eşkiyalıkları kuvvet kullanarak önlemesi çoğu zaman mümkün olmadığından, “adalet fermanları”, “adalet - nâmeler” ve bu anlamda hattı hümayunlar gönderip, korkutarak veya gönül alıcı sözlerle haksızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır.<sup>68</sup>

1705 yılında adalet-name ve Şeyhülislamın “nizâm-ı aleme müteallik mektubu” gönderilerek, yetkililerin adaletli davranışları temin edilmeye çalışılmıştır.<sup>69</sup>

Sonraki yıllarda da bu tür fermanlar sık sık gönderilerek bu tedbir uygulamaya konulmuştur.<sup>70</sup>

<sup>64</sup> Edip Ali Baki, a.g.e. s.87.

<sup>65</sup> Mühimme, 135,s.158.

<sup>66</sup> Mühimme, 145, s. 1

<sup>67</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 40, s. 162; Mühimme, 129, s. 336; Amasya Şer.Sic. Nu: 31, s. 131; Mühimme, 133, s. 332; Mustafa Cezar, a.g.e, s. 241.

<sup>68</sup> Yücel Özkaya “XVIII. Yüzyılda Çıkarılan Adalet nâmelerine göre Türkiye'nin iç durumu”, Belleten, C. XXXVIII, No:151 ( Temmuz 1974 ), s. 447.

<sup>69</sup> Bolu Şer.Sic. Nu: 844, s. 88,90.

<sup>70</sup> Konya Şer.Sic. Nu: 44, s. 181, ( 1710 ) ; Çankırı Şer.Sic., Nu; 6. s. 143. (1713 ); Adana Şer.Sic. Nu; 129, s. 36. ( 1730); Amasya. Şer.Sic. Nu: 44, s. 113. (1748).

**15. Eşkiyaların Cezalandırılması:** Şüphesiz eşkiyalığın önlenmesi için alınan önemli tedbir, suçluların cezalandırılmalarıdır.

Hükümet tarafından gönderilen ferman, buyruldu vs. emirlerede, çoğunlukla verilecek cezanın belirtilmeyip, “eda-i şer” ile, “ihkak-ı hak”, “cezalarını tertib”, “haklarında lazım gelen icra olunmak” gibi ifadeler kullanılarak suçluların kanuni cezalarının verilmesi istenmektedir.

Genel uygulama bu şekilde olmakla beraber, eşkiyanın, “muhkem haps”, “kalebend”, “nefy ve iclâ” veya “katl” olunmalarını bildiren hükümlerde bir hayli fazladır.

Sürgün, zorunlu iskân genelde aşiretlere uygulanan cezalar olsa da, şahislara ve ailelere de sık sık tatbik olunmaktadır. Hatta Ekim 1725 tarihinde Bayramlı ve Milas kazalarında karışıklığa sebep olan kimseler başka yerlere sürüürken evlerinin de yıkılmasına karar verilmiştir.<sup>71</sup>

Ayrıca öldürülən eşkiyaların kesilen başlarının İstanbul'a istenip, burada ibret maksadıyla teşhir edilmesi de tedbir olarak değerlendirilebilir.

---

<sup>71</sup> **Mühimme**, 133, s. 5; Benzeri bir hadise de Trabzon'da yaşanmıştır, bkz: (Ferdi Eşkiyalıklar Bölümü s. 81.)

## **SONUÇ**

XVIII. yüzyılda incelediğimiz olaylar ve bu olayların yaygınlığı, devletin genel durumu ve iktisadî içtimaî yapısında yaşanan bozulmaya bağlı olarak asayışın, can mal emniyetinin büyük ölçüde kalmadığını ortaya koymaktadır. Devletin, varlık sebebi olan asayışi temin etmek hususunda acze düşmesinin sonucu olarak, kanun dışı hareketler diye tarif ettiğimiz eşkıyalık olaylarıyla karşı karşıya kalması tabiidir. Nitekim elli yıl zarfında örnek olarak incelediğimiz olayların yoğunluğu, neticenin böyle olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Osmanlı Devletinin bu aczinin temelinde, kuruluş ve yükseliş dönemindeki askerî ve iktisadî gücünden çok şey kaybetmiş olması, klasik müesseselerin büyüyen imparatorluğun ve değişen şartların karşısında yetersiz duruma düşmesi yatmaktadır. Şartların zorlanmasıyla, aynı ekonomiden, para ekonomisine geçiş, mirî arazi idaresinden mülk araziye yönelik klasik yapının değişimi olarak gelişse de, kontrollsüz ve öngörülümeden cereyan ettiğinden, şartların gerektirdiği düzenlenmeler zamanında ikame edilememiştir.

Osmanlı Devleti ile benzer sıkıntıları yaşayan, hatta daha zor durumda bulunan Avrupa Devletleri coğrafi keşiflerle sömürgecilik çağına geçip iktisadî sıkıntılarını aşarak, Rönesans ve Reform hareketleriyle gereken değişimi sancılı da olsa gerçekleştirmiştir. Bu değişimle Osmanlı Devletinin önüne geçen Avrupa, iktisadî ve askerî bakımından büyük bir güç haline gelerek Osmanlı Devletini tehdit etmeye başlamıştır.

İçte ve dışta yaşanan bu olumsuz gelişmelerin toplum ve devlet hayatında zuhur eden sonuçlarından biriside eşkıyalık olaylarının yaygınlaşması olmuştur.

Araştırmamızda tespit ettiğimiz hadiseler; yol kesme, soygun, hırsızlık, hırsızlık maksadıyla cinayet, can, mal ve ırza tasallut, aşiretlerin taşkınlık ve eşkıyalıkları, görevi suistimal, resmi görevlilerin zulümleri, mütegallibelik ve âyânlık mücadeleleri olarak sıralanabilir.

Eşkıyalık olaylarının daha ziyade iktisadi şartlar ve buna dayalı sebeplerle izah edilmeye çalışılmasının haklı ve kabul edilir tarafı olmakla beraber, tek başına

eşkıyalık olayları gibi son derece kompleks içtimaî hadiseyi izah etmeye yetmemektedir.

İktisadî darlığa düşüp, çıkış yolu arayan insanların tercihlerini belirleyen faktörler hemen her çağda benzerlik arzeder. Kanunsuzluğa sapma veya bütün zorluklarına rağmen ahlakî, toplumsal müeyyidelere bağlı kalma noktasında, belirleyici unsurlar büyük ölçüde morel değerlerdir. Eşkıyalığı seçenlerin, çevresinden, ailesinden kopmuş bekâr, belli sorumluluklardan uzak, yeni bir sosyal kimlik peşinde koşan, çift-bozan, sekban, levent, suhte gurupları ve yerleşik değerlere uzak, kanuni ve merkezi discipline alışmamış göçer unsurlar olması bu fikri doğrulamaktadır.

Ayrıca insanların kolay kazanma, şöhret olma arzusu, çözülme devri ahlâkında bir değer olarak ortaya çıkan eşkıyalığın yükseltilerek, kanunsuzluğa meyilli insanların özendirilmesi tercihleri etkileyen sebeplerdendir.

Zira eşkıyalık yapanların genelde fakir, zavallı, çaresiz insanlar olmadığını, mensup oldukları sosyal zümreler ve menşeylerinden açıkça anlaşılmaktadır. Eşkiyaların, resmi görevlerine dayanmaları veya askerlik iddiasıyla, saruca-sekban, levent zümrelerinden olmaları, aşiret ve cemaatlere dayanarak onların korunmasında yararlanmaları yanında, zengin, nüfuzlu ailelere mensubiyetinden güç alanlara rastlanması bu görüşü teyid etmektedir. Mesela binlerce eşkiyasıyla hareket edip, devleti dört yıl (1735-1739) gibi uzun zamanda uğraştıran Sarıbeoğlu Mustafa, zengin ve nüfuzlu bir aileye mensuptur. Yine aşiretlerin çoğu ekonomik olarak, çalacakları, yağmalayacakları mallara muhtaç değilken, böyle bir davranışa kalkışmalarının sebebini başka hususlarda aramak gerekmektedir. İktisadî zorunlulukla eşkıyalığa kalkışanların da "çoğunlukla" iskan firarisi parekendeler" olduğu dikkate alınırsa, bu da iktisadi sebeple değil, devletin iskân siyaseti ve kenar-göçerlerin buna karşı, sosyal-psikolojik direnişleriyle izah edilebilir

Aynı zamanda önemli bir gelir düzeyine sahip "ehl-i örf" zümresinin, kapu halkına dayanarak veya vasıta ederek, zulüm ve eşkıyalığa kalkışması çoğu kez ihtiyaçtan olmayıp daha çok iktisadi güç elde etme hırsından kaynaklanmaktadır.

Her geçen gün siyasi ve iktisadi bir güç haline gelen âyânlar, zaman zaman merkezi idareye karşı halkın yanında yer alsalar da, bunun bir hak aramadan ziyade,

yöneticileri baskı altına alma ve kendi nüfuzlarını tesis edip, yapacakları soyguna zemin hazırlamaktan ibaret olduğu açıklır.

Zaten XVIII. Yüzyılda bu kadar yaygın eşkiyanın arasından bir Köroğlu, Çakırçalı Mehmet Efe veya Dadaloğlu'nun çıkmamış olması, eşkiyalık fiilinin kamu vicdanında meşruiyet bulmadığı, vesikalardaki ifadesiyle kanun içinde çözümü aranan adli bir problem olarak anlaşıldığını ortaya koymaktadır. Eric Hobsbawm'ın "Sosyal Haydut" olarak nitelendirdiği, kanun karşısında ası fakat halk nezdinde davranışları haklı sebeplere dayandırılarak meşru sayılıp, yükseltilen hatta halkın sosyal-psikolojik şartlarından dolayı kahramanlaştırılan eşkiya tipine incelemelerimiz sırasında rastlamadık.

Ayrıca, dini, etnik ve siyasi mahiyetli olaylarda bir iki örnek dışında incelediğimiz dönemde görülmemektedir.

Eşkiyalık olaylarının coğrafi dağılışını kabaca şöyle sıralayabiliriz. Aşiret eşkiyalıkları genelde Anadolu'ya yayılmış olmakla beraber, aşiretlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde artış göstermektedir. Yeniçerilerin eşkiyalıkları ve zorbalıkları şehir merkezlerinde yoğunlaşmaktadır. Saruca-sekban, levent zümrelerinin eşkiyalıkları, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygınlık arz ederken, seferlere bağlı olarak "serhad" Doğu Anadolu'da da görülmektedir. "Kutta-i tarik" eşkiyalarının beslendikleri ana ve tali yol güzergahlarında faaliyet göstermeleri bütün zamanların değişmeyen özelliğidir. Mütegallibe ve âyân zulmünün, ticari hayatın canlı, tarım üretiminin geliştiği Anadolu şehirlerinde görülmesi, yaşanan kavganın mahiyetini de ortaya koymaktadır.

Eşkiyalık olaylarının sebeplerinin ortadan kaldırılması kalıcı ve sürekli sükunetin aslı tedbiri olmakla beraber, olayların önüne geçilmesi, büyük ölçüde devlet otoritesiyle ilgilidir. Mesela, aşiretlerin kontrolündeki bölgelerde genelde aşiret mensuplarının kanunsuzlukları dışında diğer zümrelerin faaliyetine rastlanmamaktadır. Kendileri asayışi bozsalar dahi, güçleri sayesinde diğer şekavet hadiselerini önlemektedirler. Yine seferlerin sona erip, vali ve sancak görevlilerinin geri dönümleri kısmi sükunet sağlamaktadır. Gerçekleştirilen umumi ve mevziî eşkiya teftişlerinin de başarılı sonuçlar verdiği görülür. Meselâ Eşkiyalığın yaygın olduğu Manisa bölgесine

hakim olan Karaosmanoğulları, kudretli yönetimleriyle “eşkiyanın ayağını havza-i hükumetlerinden” kesmeğe muvaffak olmuşlardır.

Görülüyor ki devlet otoritesinin zaafa uğradığı, iktisadi ve sosyal düzensizliğin, ahlakî çöküşün yaygınlaştığı, her dönem ve her ülkede eşkiyalık olaylarının yaygınlaşması kaçınılmaz olmaktadır.

Eşkiyalık olaylarının bu ölçüde yaygınlaşması devlet otoritesinin zayıflamasına, özellikle taşrada büyük ölçüde ortadan kalkmasına yol açmıştır.

Devlet otoritesinin zayıflaması, taşrada doğan idari boşluğun, her geçen gün, mütegallibe ve âyânlar tarafından doldurulmasıyla sonuçlanmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yılında âyânların güçlenip öne çıkması ve devletin bu yeni nüfuz odaklarını kabullenmesi, yaşanan asayiş meselesinin sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

Eşkiyalığa karışanların tedibi ve olaylar esnasında hayatını kaybeden insanlarla birlikte düşünüldüğünde önemli bir nüfus kaybının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, eşkiya tasallutu ile yaşanan nüfus hareketleri, hastalık, perişanlık, insan kaybı yanında köylerin boşalmasına, tarım alanlarının terkedilmesiyle üretimin aksamasına ve toprak rejiminin çökmesine sebep olmuştur. Şehir merkezlerine akan nüfus, eşkiyalık yanında yaşanmakta olan sosyo-iktisadi problemlerin kesifleşmesinde etkili olacaktır.

Eşkiyalığa bağlı olarak yol emniyetinin kalmaması; ticaretin aksamasına ve rahat mal dolaşımının engellenmesi sonunda fiyatların artmasına, ayrıca karaborsanın, kıtlığın doğmasına da uygun zemin hazırlamıştır.

Netice olarak, eşkiyalığın XVIII. yüzyılda yaygınlaşması, gelecek yüzyıla devrolunan sosyo-iktisadi problemlerin ana kaynaklarından birisinin eşkiyalık olduğunu ortaya koymaktadır.

## KAYNAKLAR

### I- ARŞİV KAYNAKLARI

#### *1-İstanbul Başbakanlık Arşivi*

##### **a- Mühimme Defterleri**

Nu: 112 – 114 – 115 – 116 – 117 – 119 – 120 – 121 – 122 – 124 –  
 125 – 127 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 –  
 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 145 – 147 – 148 –  
 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154.

##### **b- Kalebend Defterleri**

Nu: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 41 – 42 – 43

#### *c- İbnül Emin Tasnifi; Şükrü Şikâyet*

Nu: 167 – 166 – 173 – 240

#### *2-Şer'iyye Sicilleri*

##### **a- Adana Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 129

##### **b-Amasya Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 –  
 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44

##### **c- Gaziantep Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 63 – 64 – 65 –  
 67 – 70 – 71 – 72/A – 73

##### **d- Bolu Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 842 – 843 – 844 – 845 – 846

**e- Balıkesir Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 712 – 713 – 714 – 715 – 716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 721 – 722  
 – 723 – 725

**f- Çankırı Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 6 – 8 – 9 – 10 – 11 - 13

**g- Diyarbakır Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 360

**h- Harput Ser'iyye Sicilleri**

Nu: 396

**i-Kastamonu Ser'iyye Sicilleri**

Nu: 422

**j- Kayseri Ser'iyye Sicilleri**

Nu: 128 – 133 - 134

**k- Konya Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 –  
 53 – 54 – 55 – 56 - 57

**l- Mardin Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 247 - 248

**m- Trabzon Şer'iyye Sicilleri**

Nu: 1867 – 1868 – 1869 – 1872 – 1874 – 1877 – 1878 – 1883 – 1885  
 – 1890 – 1896 – 1897 - 1898

## II- YAZMALAR VE KRONİKLER

Asım, Çelebi-zade (Küçük); **Tarih-i Çelebi-zade**, İstanbul, 1282.

Ahmet Cevdet, **Tarih-i Cevdet**, I-IV, İstanbul, 1309.

Kepecioğlu Kâmil, **Bursa Kütüğü II**, Yazma (Orhan Gazi Kütüphanesi), Bursa.

Mahmut Celalettin Paşa, **Mirat-ı Hakikat**, (Nşr. İsmet Miroğlu) İstanbul, 1983.

Mehmet Raşit, **Tarih-i Raşit**, I-V, İstanbul, 1280.

Mehmet Silahtar, **Silahtar Tarihi**, İstanbul, 1928.

Mustafa Nuri Paşa, **Netayic'ül-Vukuat**, III,IV, (Nşr, Neşet Çağatay), Ankara, 1979.

Sami, Suphi ve Şakir, **Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi**, İstanbul 1198.

Süleyman İzzi, **Tarih-i İzzi**, I,II,İstanbul, 1199.

## III-TETKİK ESERLER

Akdağ, Mustafa, **Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası**, İstanbul 1995.

“Osmanlı Tarihinde Ayânlık Düzeni Devri (1730-1839)” T.A.D.C. VIII- XII, Sayı.14-23, (Ankara 1975), s,55-61.

“Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş Devrinde Esas Düzen” D.T.C.F.T.A.D. Cilt III, s.4-5 (Ankara 1965), s,139-156.

“Tîmar Sisteminin Bozulması”, D.T.C.F.D. Cilt. III, s.IV.(Ankara 1965).

Aktepe M. Münir, **Patrona İsyani** (1730), İstanbul 1958.

1727-1728 İzmir İsyانına Dair Bazı Vesikalar, İ.Ü.E.F.D., C.VIII:, S. 11-12, (Eylül 1955), s,71-98.

“XVIII. Asırın ilk Yarısında İstanbul'un Nüfus Meselesine Dair Bazı Vesikalar” İ.Ü.E.F.T.D.,Cilt. IX, S, 13 (Eylül 1958), s,1-30.

Anhegger Robert “Hazarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Mulâhazaları” **Türkiyat Mecmuası**, C. X, (İstanbul 1951-1953), s,365-393.

**Arslantürk Zeki, Naîma'ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı,**  
İstanbul 1997.

**Atalar Münir, Osmanlı Devletinde Surre-i Hümâyun ve Surre Alayları,**  
Ankara, 1991.

**Baki Edip Ali. Afyonkarahisar'da XVII, XVIII'inci Asırlarda Meçhul Halk Tarihi,** Afyon, 1951.

**Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri, Cilt. VI.**

**Baykara Tuncer, Zeybekler ( Zeybek elbisesi giyme yasağı),** B.T.T.D., S, 19

**Bayrak Mehmet, Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri,** Ankara 1985.

**Bayrak Şaban, XVIII. yüzyılın ilk yarısında Harput ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları** (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Malatya 1992,

**Braudel Fernand, II. Felibe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası,** C.II, Ankara 1993.

**Cezzar Mustafa, Osmanlı Tarihinde Leventler,** İstanbul 1965.

**Cin Halil, MirîArazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü,** Konya, 1987.

---

**Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması,** Ankara 1978.

Çağatay Neşet, "Osmanlı İmparatorluğunda reâyâdan alınan vergi ve rüsumlar"  
**D.T.C.F.D., v.** (Ankara 1947).

D'Ohsson M., **XVIII. Yüzyıl Türkiye'sinde Örf ve Âdetler,** (Çev. Zerhan Yüksel, Tercüman 1001 Temel Eser.), S.46-55.

Danişmend İsmail Hami, **İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi I-III,** İstanbul 1971.

Defterdar Sarı Mehmet Paşa, **Devlet Adamına Öğütler,** (Nşr. Hüseyin Ragıp Oğural), İzmir 1990.

Develioğlu Ferit, **Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,** Ankara 1978.

Eberhard W., **En Eski Devirden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi,** Ankara 1986.

Eröz Mehmet. **İktisat Sosyolojisine Başlangıç,** İstanbul, 1982.

---

**Yörükler,** İstanbul 1991.

Güler Lütfi «XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul'un İaşesi İçin Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi», **İ.Ü.İ.F.M.,** Cilt. XI, S. 1-4 (Ekim 1949 - Temmuz 1950), s.397-416.

Güler İbrahim, «XVIII. yüzyılda, Osmanlılarda Kale Muhafizliği Hakkında Bazı Bilgiler», Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, (Samsun 1993), s.399-412.

\_\_\_\_\_ "XVIII. yüzyılın ilk Yarısında Askeri Seferlerde Sinop'un Güvenlik ve Asayiş Meselesi" O.M.Ü.E.F.D., S.6 (Samsun 1991), s.73-85.

\_\_\_\_\_ "XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde. Eşkiyalık Hareketleri" Osmanlı Araştırmaları, S, XV, (İstanbul 1995), s.187-219.

Güllülü Sabahattin, **Ahi Birlikleri**, İstanbul 1977.

Güzelbeg C. Cahit "Bir göç hikayesi ve Gaziantep Şer'i Mahkeme sicilleri", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 35, İstanbul 1985.

Güzelbeg C. Cahit, Hulûsi Yetkin, **Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicillerinden Örnekler**, Gaziantep, 1970.

Halaçoğlu Yusuf, **XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi**, Ankara 1988.

Hammer, **Büyük Osmanlı Tarihi VII**, İstanbul 1991.

Hobsbawm Eric, **Haydutlar**, İstanbul 1990.

İlgürel Mücteba, **Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarihi X**, İstanbul 1989.

İnalcık Halil, **Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi**, İstanbul, 1996.

\_\_\_\_\_ «Adâletnâmeler», **Belgeler**, C, II, S.3-4, (Ankara 1993), s.49-142.

Karagöz Mehmet, **XVIII. Asırın Başlarında Kayseri (1700-1730)**, (Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1993.

Kılıç Orhan, **18. Yüzyılın ilk Yarısında Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı-Eyalet ve Sancak Tevcihatı**, Elazığ 1997.

**Koca Sekbanbaşı Risalesi**, (Haz. Abdullah Uçman), Tercüman 1001 Temel Eser.

**Koçi Bey, Risalesi** (Nşr. Zuhuri Danışman) Ankara 1985.

Konrapa M. Zekai, **Bolu Tarihi**, Bolu 1964.

Kortantamer Tunca, **Eski Türk Edebiyatı Makaleler**, Ankara 1993.

Köprülü Fuad, **Türk Saz şairleri III**, Ankara, 1962.

Kösoğlu Nevzat, **Devlet , Eski Türklerde, İslâm'da ve Osmanlı'da**, İstanbul 1997.

**Köylerimiz, İçişleri Bakanlığı, Ankara 1928.**

**Kurat Akdes Nimet, Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917'ye kadar), Ankara, 1987.**

**Mc Gowan Bruce, "Osmanlı Avarız Nüzül Teşekkülü. 1600-1830", XIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. II. Ankara (11-15 Ekim 1976).**

**Mehmed Niyazi, İslam Devlet Felsefesi, İstanbul 1989.**

**Mert Özcan, XVIII ve XIX Yüzyıllarda Çopanoğulları, Ankara, 1980.**

**Meydan Larouse Büyük Ansiklopedik Lûgat, C. IV, s. 401; C. V.**

**Miroğlu İsmet, Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarihi X, İstanbul 1989.**

**Muallim Naci, Lügat-Naci.**

**Mumcu Ahmet, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, Ankara 1985.**

**\_\_\_\_\_ Osmanlı Devletinde Rüşvet, İstanbul 1985.**

**\_\_\_\_\_ Osmanlı Devletinde Siyaseten Katıl, Ankara 1985.**

**Nâbî. Hayriyye-i Nâbî, (İnceleme - Metin, Haz. Yard. Doç. Dr. Mahmut Kaplan), Ankara 1995.**

**Nagata Yuzo, Tarihte Âyânlar, Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1997.**

**Nedkoff B.C., "Osmanlı İmparatorluğunda Cizye", (Çev. Şinası Altundağ) Belleten, C.VIII, s 32. Ankara 1944, s,619-631.**

**Ocak Ahmet Yaşar, 13. Yüzyılda Anadolu'da Babâîler İsyanı, İstanbul, 1980.**

**Oğuzoğlu Yusuf, "Osmanlı Şehirlerindeki Halkın Vergi Yükü Üzerine Bir Araştırma (1680-1700)" Osmanlı Araştırmaları, s, XV. İstanbul 1995, s,157-180.**

**Orhonlu Cengiz, «Osmanlı Teşkilatına Aid Küçük Bir Risale (Risale-i Terceme), Belgeler, Cilt IV, S. 7-8. (Ankara 1993), s,39-47.**

**\_\_\_\_\_ Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İşkanı, İstanbul 1987.**

**\_\_\_\_\_ Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1990.**

**Ortaylı İlber, Hukuk ve İdare Adamı olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara 1994**

**Özkaya Yücel, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara 1985.**

**\_\_\_\_\_ Osmanlı İmparatorluğu'nda Âyânlık, Ankara 1994,**

- “XVIII. Yüzyılda Çıkarılan Adalet-nâmeler Göre Türkiye'nin İç Durumu” **Belleten C. XXXVIII**, No:151, (Temmuz 1974), s, 445-491.
- ”Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. Yüzyılda Göç Sorunu” **Tarih Araştırmaları Dergisi**, Cilt. XIV, S. 25, (1981 - 1982), s,171-203.
- “XVIII. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi”, **D.T.C.F.D, C.XXVIII**, S. 1, 2 (Ocak-Haziran 1970), s,369-387.
- “XVIII. Yüzyılında Menzilhane Sorunu” **D.T.C.F.D. C. XXVIII**, S. 1,2, (Ocak-Haziran 1970), s,339-367.
- Öztürk Mustafa “Osmanlı İktisadında Fiyatları Etkileyen Unsurlar” **Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı**, Elazığ 1996, s,221-239.
- ”XIII. yüzyılda Antakya ve çevresinde Eşkiyalık Olayları” **Belleten Cilt.LIV/ S 211.**, (Aralık 1990), s,963-992.
- “Antakya ve Çevresinde Aşiretlerin İslâkâni”, (**I. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri**), Antakya 1992.
- Pakalın Mehmet Zeki, **Osmanlı Tarihi Değimleri ve Terimleri Sözlüğü I**, İstanbul, 1993.
- Refik Ahmet, **Anadolu'da Türk Aşiretleri**, İstanbul 1989.
- “**Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200)**”, İstanbul, 1989.
- Saraçoğlu Hüseyin, **Akdeniz Bölgesi**, İstanbul. 1989.
- Sertoğlu Midhat, **Osmanlı Tarih Lugatı**, İstanbul, 1986.
- Shaw Stanfort, **Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye I**, İstanbul 1982.
- Sümbülzâde Vehbî, **Lutfiyye**. (Haz. Yrd. Doç. Dr. Süreyya Ali Beyzâdeoğlu) İstanbul, 1996.
- Sümer Faruk, **Oğuzlar**, İstanbul 1992.
- Şahin İlhan, **Doğuşundan Günümüze Büyük İslam Tarihi X**, İstanbul 1989.
- Şemseddin Sami, **Kâmûs-ı Türkî**.
- Tabakoğlu Ahmet, **Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi**, İstanbul, 1985.
- Türk Hukuk Lûgatı**, 1944.

**Uluçay Çağatay, 17. Yüzyılda Saruhan'da Eşkıyalık olayları ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944.**

**18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'de Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul, 1955.**

**Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III (1. Kısım)-IX, Ankara 1983.**

**Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988**

**“Levend” mad. İ.A. VII.**

**Ülgener Sabri F., İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, İstanbul, 1981.**

**Dünü ve Bügünü ile Zihniyet ve Din, İslâm Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, İstanbul, 1981.**

**Ülker Necmi, “Sarıbeyoğlu’nun İzmir’e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar” Tarih İnceleme Dergisi. IV, İzmir 1989.**

**Ünal Tahsin, Türk Siyâsi Tarihi (1700-1958), Ankara, 1977.**

**Yalman (Yalgın) Ali Rıza, Cenupta Türkmen Oymakları, Ankara 1993, Cilt. I.**

**Yetkin Sabri, Ege’de Eşkıyalar, İstanbul 1996.**

**Yurtsever Cezmi, Kadırli Tarihi, İstanbul, 1981.**

## EKLER LİSTESİ

### I. HARİTALAR

**EK 1: XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu'da Yaşanan Önemli Olaylar ve Aşiretlerin Dağılışını Gösteren Harita**

**\*EK 2: Anadolu'daki İdari Kollar, Anayollar, Menzil ve Derbent Noktalarını Gösteren Harita**

T.C. YÜKSEKOĞLU İMAREN MURULU  
DOKÜMANASYON MERKEZİ

---

\*Y. Halaçoğlu, Aşiretlerin İskânı ve C. Orhonlu, Derbent Teşkilatı, adlı eserlerdeki haritalara ilavelerle hazırlanmıştır.

250

250 251 250 251 250 251





