

T.C.  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI  
ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

Karamanlı Nizâmî Dîvânı'ndan Seçme  
Gazeller ve Bugünkü Türkçesi  
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Danışman  
Prof.Dr.Ömer OKUMUŞ

Hazırlayan  
Ömer SAVRAN

ŞANLIURFA  
1996

## ÖNSÖZ

XV. yüzyıl Dîvân Edebiyatı şâirlerinden olan Nizâmî, devrinin önde gelen simaları arasındadır. Nizâmî; Ahmedî, Şeyhî ve Ahmed Paşa gibi yaşadığı çağa damgasını vurmuş Dîvân Edebiyatı'nın temellerini yerine oturtan şâirlerle aynı dönemde yaşamıştır.

Bu dönemdeki şâirlerin genelde birbirlerine nazire yazdıklarını görüyoruz. Nizâmî de bu geleneğe çok rağbet eden şâirlerdendir. Fakat Nizâmî, bu sahada oldukça başarılıdır ve kendine has bir üslûp geliştirmiştir.

İstanbul'dan uzakta yetişen şâirlerden olan Nizâmî, zamanında çok tanınmış ve sevilmiştir. Ahmed Paşa'nın saraydan uzaklaştırılmasından sonra, Fatih Sultan Mehmed tarafından saraya davet edilen şâir, ömrü yetmediği için o günleri görememiştir.

Bu tez çalışmasının gayesi Nizâmî'nin şiirlerini bugünkü Türkçe'ye aktararak, eski kelimeleri anlamakta zorluk çekenlere yardımcı olmak, Nizâmî'nin şiirlerini tanıtmak ve böylece daha fazla kişinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Bununla beraber halkımızın dokuz asra varan bir dönem içinde bedîi zevki olmuş Dîvân Edebiyatı kültürünün tanıtılmasına ve sevdirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu çalışmada Haluk İpekten tarafından "Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Dîvânı" adı altında neşredilen eserinde bulunan 124 gazelden 80'i seçilerek günümüz nesrine çevrilmiştir.

Çalışmamıza Dîvân'da bulunan Türkçe gazellerin yanı sıra, içerisinde Arapça, Farsça mülemmalar yer alan gazel örnekleri de seçilmiştir.

Şâirin hayatı ve Dîvân'ı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, ele alınan gazellerdeki kelimeler göz önünde tutularak bir sözlük hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın sonuna Dîvân Edebiyatı'nda sık kullanılan mazmunlarla beraber deyimleri de içeren bir indeks eklenmiştir.

Tez çalışmamın bu merhaleye gelmesinde büyük katkıları bulunan ve yardımlarını esirgemeyen Danışman Hocam Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ'a teşekkürü bir borç bilirim.

Ömer SAVRAN

## İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .....	II
I. KARAMANLI NIZÂMÎ	
Hayatı .....	1
Edebi Şahsiyeti .....	1
Eseri .....	2
II. GAZELLERİN METNİ VE BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ.....	4
III. SÖZLÜK.....	165
IV. BIBLIYOGRAFYA .....	176
V. İNDEKS .....	178

## KARAMANLI NİZÂMÎ

### Hayatı

Karamanlı Nizâmî hakkında kaynaklarda birbirinden farklı olmayan çok kısa bilgiler verilmiştir. Kaynaklarda Nizâmî-i Karamanî diye de geçen şair Karaman Beyliği hudutları içindeki, Konya şehrinde doğmuştur.

Nizâmî'nin doğum tarihinin 1435-1440/839-844 yılları arasında olduğu sanılmaktadır<sup>1</sup>. Babası Konya'nın tanınmış müderrislerinden Molla Veliyyüddin'dir. Nizâmî; tahsil için İran'a gitmiş, burada şiir için gerekli bilgilerden başka Farsça da öğrenmiştir.

Osmanlılar Karaman'ı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet burada yaşayan sanatkârların İstanbul'a gönderilmesini istemiştir. Bu çağrıya uyan Nizâmî yola çıkmış ve bu yolculukta ölmüştür. Nizâmî'nin ölümü, yapılan incelemeler ve şiirlerinden çıkarılan sonuçlara göre 1465-1473/874-878 tarihleri arasında bilinmeyen bir yerde olmuştur<sup>2</sup>.

Nizâmî'nin genç yaşta ölmesi kalplerde ona karşı sevgi ve acıma duygusu uyandırmıştır. Tezkireciler, bu sebepten onun ölümünü 14 yaşına kadar düşürmüşlerdir. Genç yaşta öldüğü kesin olmakla beraber şairin aşağı yukarı otuz, otuzbeş yaşlarına kadar yaşadığı sanılmaktadır. Buna delil olarak Dîvân'da bulunan:

Zülfünün zencirini bend it bana didüm didi  
Sakalun agardı miskin dahi uslanmaz mısın

beyti de gösterilebilir<sup>3</sup>.

### Edebi Şahsiyeti

XV. yüzyılda Divan Edebiyatı artık kuruluşunu tamamlamış ve gelişme halinde olan bir edebiyattı. İstanbul'dan uzakta yetişen şairlerden olan ve devrin büyük şiir ustaları yanında ikinci derecede bir şair sayılan Nizâmî, zamanında çok tanınmış ve sevilmiştir. Nazire mecmualarına alınan şiirlerinin fazlalığı devrinde ve hatta daha sonraları sevilen ve okunan bir şair olduğunu göstermektedir. Nizâmî'den bahseden kaynaklar onun şiirlerini abartarak ve aşırı derecede överek değerlendirmişlerdir. Şairin genç yaşta ölmesi tezkirecileri etkilemiştir.

<sup>1</sup> Haluk İpekten, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, Ankara-1974, s. 15

<sup>2</sup> a.g.e., s. 21

<sup>3</sup> a.g.e., s. 22 (G48/5)

Nizâmî, Fatih Sultan Mehmed'in gözünden düşen Ahmed Paşa'nın yerini doldurabilir düşüncesiyle Padişah'ın himayesine alınmak istenmiştir. Bu, Nizâmî'nin Ahmed Paşa'dan daha üstün olduğu biçiminde yorumlansa da Nizâmî, Şeyhi ve Ahmet Paşa'ya göre ikinci derece bir şairdir.

Şairden bahseden kaynaklar onun Türkçe, Arapça ve Farsça'da şiir söylemeye kudreti olduğunu söylüyorlar. Elimizde Türkçe ve Farsça şiirleri bulunan Nizâmî'nin Arapça şiirleri bulunmamıştır. Nizâmî'nin Farsçayı çok iyi bildiği Dîvân'ında bulunan 16 Farsça gazel, tahmis ve rübâîlerden de anlaşılmaktadır.

Nizâmî'nin şiirinde, yaşadığı devir şiirinin bütün özelliklerini bulmak mümkündür. Diğer şairlerde görülen devrin konuşma dilinin şiire sokulması, örf ve adetlerin kullanılması gibi özellikler Nizâmî'de de görülür.

Nizâmî'nin, devrinde çok beğenilmesine ve fazlaca okunmasına sebep olan âhenkli, canlı bir üslûbü vardır. Şiirinin selis ve yek-dest olduğu ve düzgün bir ifadesinin bulunduğu hususunda bütün kaynaklar fikir birliği etmişlerdir. Cinas ve tevriye gibi söz sanatlarına, hece tekrarlarına fazlaca yer vermiştir.

Şairin Türkçe kelimelere de fazlaca yer verdiğini görüyoruz. Şiirlerinde ayet ve hadislerden parçalar veya bunlara telmihler bulunduğu gibi beyitler arasında Arapça ve Farsça mülemmalar da görülür. Fakat mükemmel olan bu akıcılık ve ahenge rağmen Nizâmî'nin Dîvân'ında anlam ve fikir unsuru noksan, içi boş bırakılmış pek çok şiir vardır. Bu anlam eksikliği kelime oyunları cinas ve tevriye gibi sanatlarla giderilmeye çalışılmıştır.

Nizâmî şiirinde kafiyenin zengin olmasına dikkat etmiş, kafiyelerini ahenkli kelimelerden seçmeye çalışmıştır. Özellikle redif kullanmaya ve ahengi bu kelime tekrarlarından faydalanarak meydana getirmeye çalışmıştır. Bütün şiirlerinin 68 tanesinin kafiye düzeni rediflidir.

Arada bir rastlanan hatalara rağmen şairin vezne hakim olduğu, vezni hatasız kullandığı söylenebilir.

### Eseri

Nizâmî'nin elimizde küçük sayılabilecek bir "Divan"ı vardır. İçinde Farsça gazel ve rubailer de bulunan bu divanın büyük çoğunluğunu Türkçe şiirler oluşturmaktadır. Nizâmî, gerçek kişiliğini gazellerinde göstermiştir.

Nizâmî'nin Dîvân'ı küçük fakat müretteptir. Dîvân yazmalarından çıkarılabilen kasideleri 11 tanedir. Nizâmî'nin en çok sevilen şiirleri gazelleridir. Elimizde bilinen 124 gazeli vardır. Şeyhi ve Ahmed Paşa ile Nizâmî'yi karşılaştırıp onu üstün tutmaları gazelleriyle olmuştur.

Konularını sevgiliden ve aşktan alan gazeller şekil bakımından kusursuz, fakat fikir bakımından dar kalıplara sıkıştırılmıştır. Nizâmî'nin gazelleri genellikle yedişer beyitlidir. Daha uzun sekiz, dokuz beyitli olanları da vardır. Bu şiirler kasidelere göre daha sadedir.

Nizâmî pek çok şaire nazire yazmıştır. Özellikle Ahmedî, Şeyhî, Ahmed Paşa ve Atâyî gibi şairleri tanzîr etmiştir. Bunların içinde ise en fazla Ahmed Paşa'ya yazmıştır. Hatta onun hakkında: "*Ahmed Paşa'nın Divanı'nı okuyan Nizâmî'nin de Divanı'nı okumuş olur.*" denmiştir<sup>4</sup>. Fakat Nizâmî'nin bu sahada gerçekten çok başarılı olduğu ve nazire yazdığı şairleri geçtiği kaynaklarda belirtilmektedir.



---

<sup>4</sup> Haluk İpekten, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, Ankara.1974,s.26

GAZELLERİN METNİ  
VE  
BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ

1. Cān u dildür sen meh-i bedrũñ mekânı dā'imā  
Ol sebebden dirler ey dilber saña Bedrũ'd-dücā
2. Va'desine hecrũñũñ ğāyetde cān eyler hased  
K'andan artuđ kimseye 'ālemde itmezsın vefā
3. Dil ħam-ı zũlfũñde vaşl ister niçün olmaz kabũl  
Çũn şeb-i Kadr içre dirler müstecāb olur du'ā
4. Şefkat itdüğinden acır sāġar-ı şahbā beni  
İçi yandüğünden ađlar şem'-i cem'-ārā baña
5. Ağzũñı öpsem didükçe sen şorarsın la'lũñı  
Yok yire ben ħastenũñ cānına eylersin cefā
6. 'Aşıkuñ boynına ħol şalmađ günehdür dir iseñ  
Sen günāhından ħayurma tola benũm boynuma
7. Gerd-i rāhuñ ger ire Firdevse ħũriler diye  
Merĥābā ey tũtyāy-ı çeşm-i devlet merĥābā
8. Leblerũñ üstinde dũşmişdür gözüñ ğāyetde ħũb  
Ĥũb olur ħeyvā-yı şĩrĩn üzre kim bādām ola
9. Yaşũñũñ bārān ħomişlardur Nizāmĩ adını  
Ĥađ dimişler نَنْزَلَ الْأَسْمَاءَ مِنْ حُوبِ السَّمَاءِ

*Fā'ilātũñ fā'ilātũñ fā'ilātũñ fā'ilũñ*



1. Ayın ondördüne benzeyen sen güzelin yeri, daima can ve gönüldür. Ey sevgili! O sebepten sana karanlıkları aydınlatan ay, derler.

2. Âlemde kendisinden başka kimseye vefâlı olmadığın can, ayrılığın süresine haset eder.

3. Gönlün, senin saçının lülesinde kavuşma isteği niçin kabul olmaz? Halbuki, Kadir gecesinde yapılan dua kabul olur, derler.

4. Şarap kadehi, bana şefkat ettiğinden acır. Topluluğu aydınlatan ışık, bana içi yandığından ağlar.

5. Ağzını öpsem dedikçe sen dudağını sorarsın; boş yere benim gibi gönlü yaralı birinin canına eziyet verirsin .

6. Âşığın boynuna kol dolamak günahdır dersen; sen günahından korkma dola benim boynuma.

7. Eğer (senin bastığın) toprağın tozu firdevse ulaşırsa, huriler: “ Merhaba, ey saadet gözünün sürmesi merhaba!” desinler.

8. Nasilki tatlı helvanın üzerinde badem güzel olur; senin dudaklarının üzerine de gözlerin son derece güzel düşmüştür.

9. Nizâmî, gözyaşlarının adını yağmur koymuşlar. Doğru söylemişler çünkü yağmur, yağmur yüklü bulutlardan yağar.

1. Miskin blbl, derd ile niin feryad etmesin. nk kimse, kendini sevgilisine rakibinden yakın grmez.

2. Cennet bahesi, senin cemalinin bahesinden bir yapraktır. Cehennem atei, senin ayrılıęındaki yakıcı ateten kk bir alevdir.

3. Yzn kim grse " Ey namaz ehli, namaza!" syler. Senin saına kim baksa "Ey ehli salıp, haınıza!" der.

4. Snbln (saının) dkldę yerde yanaęın, mor meneke altında bir gl gibidir. enenin altındaki kıvrımlar zerindeki oluan ukurlar, turun zerinde elmaya benzer.

5. enenin altındaki kıvrımların ltfundan haberdar olmayan "ne ahmaktır.". Senin dudaęının vafından baı dnen "ne akıllıdır."

6. Srekli senin kynde ah edip inlesem ŗama; nk gl bahesinde blbln aęlayıp inlemesi, tuhaf deęildir.

7. Ey kfir soylu! Senin saın, Hayber kalesinden bedel olarak alınmıtır. Ey by yapan gzel, senin gzlerin Bbil kuyusundan daha beterdir.

8. Ey cef! Dn sevgili geerken rakibi onun arkasından giderken grdm ve geti mr geldi ecel, dedim.

9. Ey Nizm! Yudum her zaman topraęın nasibi olur. O kavuma yudumundan nasip istersen ayaęının tozu ol.

1. Şaçdı kāfir üzre ‘anber kākül-i müşkîn-i dōst  
İtdi cān mülkin musahhar kākül-i müşkîn-i dōst
2. Örtmez idi zulmet-i küfr ile imān yüzini  
Ger degülmeseydi kāfir kākül-i müşkîn-i dōst
3. İtdi eṭrāfi münevver çehre-i gülgün-ı yār  
Kıldı āfākı mu‘attar kākül-i müşkîn-i dōst
4. İrişürdi ey göñül zīrā-rişte-i maqşūde el  
Olsa el virmek müyesser kākül-i müşkîn-i dōst
5. Çıksa zülfi gibi başından ‘aceb olmaya kim  
Boynına şalınmağ ister kākül-i müşkîn-i dōst
6. Zülfi ile çıkduğı-çün başa ‘ilm-i fitnede  
Oldı mülki-i hüsne server kākül-i müşkîn-i dōst
7. Ayacağına düşiben yüz sürdüğü-çün dem-be-dem  
Oldı cān farkına efser kākül-i müşkîn-i dōst
8. Müntehā ḳaddinüñ üstinde Nizāmī toğrusı  
Sidre ṭāvusına beñzer kākül-i müşkîn-i dōst

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Sevgilinin misk kokulu kâkülü, kafur üzerine anber saçtı. Sevgilinin misk kokulu kâkülü, can mülkünü fethetti.
2. Eğer sevgilinin misk kokan siyah kâkülü, dökülmeseydi; İman yüzünü, küfrün karanlığı örtmezdi.
3. Yârin gül kokulu çehresi, etrafı aydınlattı. Sevgilinin misk kokulu kâkülü, bütün etrafı kokulara boğdu.
4. Ey gönül ! Sevgilinin misk kokulu kâkülüne dokunmak kolay olsaydı maksada erişmek mümkün olurdu.
5. Sevgilinin misk kokulu kâkülünün, saçı gibi başından dökülmesine şaşılmaz. Çünkü o da boynundan salınmak ister.
6. Sevgili, ilmi fitnede saçıyla öne çıktığı için sevgilinin misk kokan kâkülü güzellik ülkesine padişah oldu.
7. Sevgilinin ayağına düşerek ara sıra yüz sürdüğü için onun misk kokulu kâkülü, canın başına tac oldu.
8. Nizâmî! Sevgilinin belinin üzerine uzanan misk kokulu kâkülü, Sidre tavusuna benzer.

1. Hatt-ı reyhân kim tolanmışdur gülistânı dürüst  
Hâledür kim devr idüpdür mäh-ı tábânı dürüst
2. Dâne-i hâl-i siyâhı yâr-ı gendüm-günümüñ  
Odlara yandurdu ğamdan hırmen-i cānı dürüst
3. Korkaram öldürmege ‘âhd itdüğinden beni kim  
Bulmadım ‘âlemde bir ‘âhdı vü peymânı dürüst
4. Mürşid olmaz muşhaf-ı hüsnüñ revân itmezse şeyh  
Kim imâm eyler anı bilmez çü Kur’ânı dürüst
5. Meh ne lâf eyler senüñle h’ân-ı hüsn açmağda kim  
Gezmedük kapu komaz bulınca bir nânı dürüst
6. Beni gördükçe senüñle mihr idüp n’eyler rakîb  
Cân virürken kâfirüñ h’ôd olmaz imâni dürüst
7. Hânkâh içinde itseñ âstîn-efşân-ı semâ‘  
Kalmaya bir hırka ehlinüñ girîbânı dürüst
8. Tiz ider şîrîn lebüñe şeyh dendân-ı tama‘  
Gerçi kim bir dâne yok ağzında dendânı dürüst
9. Göñlini yıkma Nizâmîñüñ ki yapılmaz dañi  
Şişe kim uşansa kimdür eyleyen anı dürüst

*Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün*

1. Hâlenin, parlak ayın etrafını güzelce kuşatması gibi yüzündeki ayva türleri de gül bahçesine benzeyen yüzünü güzelce dolanmıştır.

2. Buğday benizli yârin siyah ben danesi, can harmanını üzüntüden tam anlamıyla ateşe verdi.

3. Dünyada, doğru dürüst verdiği sözde duran görmediğim için, sevgilimin beni öldürme ahtinden de şüphe ederim.

4. Kur'an'ı doğru dürüst bilmeyenin imam yapılmaması gibi senin güzellik kitabını ezberlemeyen Şeyh de, mürşid olamaz.

5. Ay, güzellik sofrasını açmakta seninle yarışamaz. Zira tam bir ekmeğe buluncaya kadar gezmedik kapı koymaz.

*Ekmeğin açılmış şekli ayın dolunay haline benzetilmiş. Ay bu hale gelmek için birçok aşamadan geçmektedir.*

6. Rakibin, beni seninle gördüğünde tebessüm etmesi; kâfirin can verirken iman etmesi gibi dürüst değildir.

7. Dergah içinde eteklerini silkerek dönsen, hırka ehlinin yırtılmadık yakası kalmaz.

8. Ağzında doğru dürüst bir dişi olmayan Şeyh bile, senin tatlı dudağın için dişlerini bilir.

9. Nizâmî'nin kalbini kırma ki bir daha yapılmaz. Şişe ufalansa onu eski haline kim getirebilir?

1. Didüñ itmeyem ayruķ zulum ü bî-dād  
Mubārek oldı andan itdüñ āzād

2. Çü kesdi başını murğ-ı esīrūñ  
Gerekse çözsün ayağını şayyād

3. Ne aşşı Husrevüñ acıduğundan  
Çü şīrīn cāndan ayru düşdi Ferhād

4. Raķībūñ ben tuturken dökme kanın  
Beni öldürüp itme düşmeni şād

5. Perīler yiri dirler çeşme olur  
Gözümdeñ gitme bir dem ey perī-zād

6. Ne yoldur ‘ışkuñun yolu ki anda  
Ġam u derd ü belā vü guşşadur zād

7. Cihānuñ şādīsi girmez gözine  
Olaldan göñlümüz ‘ışkuñla mu‘tād

8. Nizāmī aduñı şanuñı terk it  
Cihān içinde ķo sen daħi bir ad

*Mefā’ilün mefā’ilün fa’ülün*

1. Bundan sonra zulüm ve haksızlık etmeyeyim,dedin. Beni serbest bıraktığın için mübarek oldu.

2. Avcı, esir kuşun başını kestikten sonra isterse ayağını çözsün.

3. Ferhad, tatlı candan ayrıldıktan sonra Hüsrev'in acımasının ne faydası var.

4. Ben, dururken rakibin kanını dökme. Beni öldürüp düşmanı mutlu etme.

5. Perilerin yerleri; çeşme başı olur, derler. Ey peri yavrusu! Bir an bile gözümden ayrılma.

6. Senin aşkının yolu öyle bir yoldur ki; onun azığı üzüntü, dert, bela ve tasadır.

7. Gönlümüz, senin aşkına tutulduğundan beri dünyanın mutluluğu gözüne girmez.

8. Nizâmî! Adını, sanını terk et. Dünyada sen de bir iz bırak.



1. Gün yüzüñ görmeyeliden ki günüm dün gibidür  
Baña biñ yılca gelür gerçi saña dün gibidür
  2. Rüz u şeb zülf ü ruhuñ fikri enısüm olalı  
Ne gicem giceye beñzer ne günüm gün gibidür
  3. Şād u mātem ki firākuñ baña maḥşūş degül  
Ki dimişler qara gün il ile dügün gibidür
  4. Sen zīrā ü sīm ile sayd olduguñı işideli  
Gözlerüm gümüşe döndi yüzüm altun gibidür
  5. Yandurup yaşımı dökse ne ‘aceb zülf ü ruḥuñ  
Ki biri āteşe beñzer biri düttün gibidür
  6. Gitse gözümnden olur gözüme ‘ālem qarañu  
Ol ki alnı aya beñzer yañağı gün gibidür
  7. Ey Niżāmī lebi üstindeki ḥāl ol şanemüñ  
Guşşadan ‘āşığı cānındağı dügün gibidür
- Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Senin aydınlık yüzünü görmeyeli gündüzüm gece gibidir. Bu ayrılık bana bin yıl gibi ama sana dün gibi gelir.

2. Gece ve gündüz saçının ve yanağının düşüncesi fikir arkadaşım olalı; ne gecem geceye ne de gündüzüm gündüze benzer.

3. Senin ayrılığında üzülen veya mutlu olan sadece ben değilim. Zaten kötü gün başkasıyla paylaşıldığında düğün gibidir, demişler.

*Divan şiirinde, aşığın rakipleri vardır. Sevilen tek, seven yüzlercedir.*

*Burada halk arasında kullanılan "el ile gelen kötü gün bile düğün gibidir" sözü kullanılmıştır.*

4. Senin altın ve gümüşün esiri olduğumu duyalı; gözlerim gümüşe döndü, yüzün altın gibi oldu.

5. Saçın ve yanağın, beni yandırıp gözyaşımı dökse şaşılır mı? Çünkü biri ateşe benzer biri duman gibidir.

6. O alnı aya, yanağı güneşe benzeyen sevgilimi göremesem dünya gözüme karanlık olur.

7. Ey Nizâmî! O sevgilinin dudağı üzerindeki ben, aşığın canındaki gamdan oluşmuş düğüm gibidir.

1. Tebessümiyle nigārum ki atlı-i merdüm ider  
Bu asteyi daı öldür disem tebessüm ider
2. Raıb ālüme niün teraum eylemeye  
Ki görse ālümi kâfir daı teraum ider
3. Belā vü minet ü derd ü am ile ‘ayş iderem  
Kimüñ ki bu adar esbābı var tena‘um ider
4. Yüzüñde zülfüñi gördi vü didi aste gönül  
Ne sayedür bu ki mihr üstine teaddüm ider
5. apuñı koyup eger Ka‘be apusuna varam  
arem amāmeleri oturunca um um ider
6. Nazarda ‘arızuñı görmeyüp şuya baaram  
Kimüñ ki eline şü girmeye teyemmüm ider
7. Nizāmıye yüzüñ açsañ arāb ü bī-öd olur  
Güneş tulü‘ idicek zerre kendüzin güm ider

*Me ‘fāilün fe ‘ilātün me ‘fāilün fe ‘ilün*

1. Tebessümü ile insanı öldüren sevgilim; bu hastanı da öldür desem, tebessüm eder.

2. Rakip, benim halime bakıp niçin merhamet etmesin. Çünkü halimi görse, kâfir bile merhamet eder.

3. Bela, sıkıntı, dert ve tasa içinde yaşarım; kimin bu kadar nimeti olsa ondan istifade eder.

4. Yüzünde zülfünü görünce hasta gönül: “ Bu nasıl gölge ki güneşin parlaklığından daha üstündür.” dedi.

5. Eğer senin kapını koyup Kâbe kapısına varsam; Harem kumruları, ben oturunca “kalk kalk” derler.

6. Su bulamayan kimsenin, teyemmüm ettiği gibi ben de baktığımda yanağını göremeyince suya bakarım.

7. Nizâmî'ye yüzünü göstersen, harab olur ve kendinden geçer. Güneş doğduğunda zerre kendisini kaybeder.

1. Nigārā sensüz olan dem ne demdür  
Dem-i derd ü ğam u vakt-ı nedemdür
  2. Boyuñ Tûbā lebüñdür Āb-ı Kevser  
Özün hūrî yüzüñ Bağ-ı İremdür
  3. Göñül zülf ü dehānuñ dal u mîmin  
Kaçan kim görse aydur dem bu demdür
  4. Kaşuñ mihrābına ger secde kılmaz  
Hilālün kaddi niçün böyle hamdur
  5. Müseccel şaçı Dāvūdî zırhdur  
Mu'anber zülfî 'Ābbāsî 'alemdür
  6. 'Aceb mi yār benden 'ār iderse  
Ki ben ğāyet haķır ol muhteremdür
  7. Ayak başmış ki kanum dōke dilber  
Bi-ħamdi'l-lah yine demdür kademdür
  8. Nizāmî nāzmuñı aĝz ile ħatm it  
Ki kamu nesnenüñ şoñı 'ademdür
- Mefā'ilün mefā'ilün fa'ülün*

1. Ey sevgili! Sensiz geen zaman yle bir zamandır ki dert, gam ve piřmanlık zamanıdır.

2. Boyun, Tba aęacına; dudaęın, Kevser suyuna benzer. Aslın huridir, yzn ise İrem Baęı'na benzer.

3. Gnl, saın ve aęzın "dal" ve "mim"e benzer. Her ne zaman kim grse an bu andır, der.

4. Hill, eęer kařının mihrabına secde etmemiře, hillın boyu niin byle bklmřtr.

5. řpbesiz ki sevgilinin saı Dvd zırh gibidir. Gzel kokulu saı da, Abbs niřnıdır.

6. Sevgili, benden utanırsa řařılır mı? nk ben son derece deęersizim o ise saygı deęeridir.

7. Sevgilinin, kanımı dkmek iin geldięi bu zaman hamdolsun yine uęurlu bir zamandır.

8. Nizm, řiirini aęzınla mhrle. nk, btn herřeyin sonu yokluktur.

1. Yüzüñe ehl-i nazar cennet-i a'lā didiler  
Hüsñüñe pertev-i envār-ı tecellā didiler
2. Zāhidüñ yüzüñe bakmaduğın işidicek  
Pertev-i şemsi n'ider dīde-i a'mā didiler
3. Gördiler beni maħalleñde melāmet ehli  
Vāy ne bulmuş yirin ehluhu maħallā didiler
4. Dāyeler mehd-i melāħatde yüzüñe bakıcak  
Hālk-ı 'ālem kamu bu tıfla tufeylā didiler
5. Ehl-i ma'nā göricek şûretüñ āyīnesini  
Hak bilür kim n'ola bu şûrete ma'nā didiler
6. Hālk artuğ yana cennetde cehennemden eger  
Saña fi'l-cümle müşābih ola hūrī didiler
7. Ey Nizāmī göricek nāzmuñu erbāb-ı nazar  
Yaraşur saña mürīd olmağā Şeyhī didiler

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Ehl-i nazar, yüzünü görünce en güzel Cennet, dediler. Güzelliğine ise parlak ışıkların tecellisi dediler.

2. Zahidin, senin yüzüne bakmadığımı duyunca: “Kör göz, güneş ışığını ne yapsın!” dediler.

3. Melamet ehli, beni senin mahallende gördüler ve yerini ne güzel bulmuş “ehluhu mahallâ”, dediler.

4. Dadılar, güzellik beşiğinde senin yüzüne bakınca bütün halk bu çocuğa “tufeylâ” dediler.

5. Mana sahipleri, yüzünün şeklini görünce bu yüzün manasının ne olduğunu ancak Allah bilir, dediler.

6. Sevgili, eğer bütün huriler sana benzese; insanlar artık Cehennem yerine Cennette yanarlar.

7. Ey Nizâmî! Şiirden anlayanlar, şiirini görünce; Şeyhi sana talebe olmaya uygundur, dediler.



1. Dâğ-ı ğamuñ ki mihr ü maḥabbet nişānidur  
Sīnemde şaklaram ki sa'adet nişānidur
2. Ḳaddüñ kıyāma gelse firākun düşer dile  
Zirā kıyām-ı fitne kıyāmet nişānidur
3. 'Işkuñ nişānesin baña her kim şorar direm  
Başda belā vü dilde nedāmet nişānidur
4. Ḳaddüm muḳavves olalı hecrüñle cān u dil  
Āmāc-ı ğamda tır-i melāmet nişānidur
5. Şād ol Nizāmī saña itüm didüğine yār  
Çün ḥürmet ehl-i zillete devlet nişānidur

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilüm*

1. Gam yarası ki sevgiliye muhabbetin alâmetidir. O yarayı, kalbimde muhafaza ederim; çünkü mutluluk alâmetidir.

2. Sen boyunu göstersen, ayrılığın dile düşer; çünkü fitnenin artması kıyâmet alâmetidir.

3. Aşkın alâmetini, bana her kim sorarsa başta bela ve gönülde pişmanlık alâmetidir derim.

4. Senin ayrılığından kaddüm büküleli can ve gönül, gamın hedef tahtasında kınama oklarının hedefidir.

5. Nizâmî, yârin sana itim dediğine sevin; çünkü hakir kimselere verilen, değer devlet nişanı gibidir.

1. Müjde ey hâtır-ı pejmürde ki dilber geliser  
Cân serîrine emîr olmağa server geliser
2. Yine dil bülbüli başladı fiğân eylemege  
Meger ol serv-i gül-endâm u semen-ber geliser
3. Nefes-i bād-ı şābā ğāliye-sā oldı meger  
K'ol saçı nāfe-i ter zülfi mu'anber geliser
4. Gidiser miḥnet ü derd ü ğam u endüh u belā  
Yirine rāḥat u şādī vü şafālar geliser
5. Şeb-i firḫat geçiser miḥnet-i hicrān gidiser  
Şubḫ-ı vaşl irişiser mihr-i münevver geliser
6. Nice bir sa'y ideyin vaşluña irişmek için  
Dem-i fitratda ne kim oldı muḫadder geliser
7. Sen nigār ile Nizāmī gibi 'ālemde daḫi  
Şanemā şanma ki bir bī-dil ü dilber geliser

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1 Ey periřan gönül! Sana müjdeler olsun ki sevgili gelecek. Can tahtına emir olmaya sultan gelecek.

2. Yine gönül bülbülü, ağlayıp inlemeye başladı. Meğer o gül endamlı, yasemin tenli servi gelecekmiş.

3. Saba rüzgârının nefesi, sanki attar dükkanı gibi oldu. Çünkü o saçı taze misk kokulu zülfü anberli (yâr) gelecek.

4. Sıkıntı, dert, gam, tasa ve bela gidip yerine rahatlık, sevinç ve mutluluklar gelecek.

5. Ayrılık gecesi bitecek, ayrılık sıkıntısı gidecek. Kavuşma sabahı erişip güneş gibi parlak yüzlü (sevgili) gelecek.

6. Sana kavuşabilmek için nasıl bir çaba göstereceğimi bilmiyorum. Çünkü yâratılıřta (ezelde) ne takdir olunmuşsa o olacak.

7. Ey güzel! Senin gibi bir sevgili ve Nizâmî gibi bir aşğın bir daha bu dünyaya geleceğini sanma.

1. Ayağũñ altına her kiyüzini ħāk eyler  
Gün gibi kendüyi tãc-ı ser-i eflāk eyler
2. Zerrece bulmadugından dehenũñ sırrına rãh  
Gonce dil-teng oluben yağasını çāk eyler
3. Leb ü dendãnuña bađduğça gider ğuşşã vü ğam  
Dürr ü yãkũta nazãr cãnı ferağ-nãk eyler
4. Zülfũñũñ tãbını men' itdügi ãb-ı dehenũñ  
Bu ki bĩ-tãkat u zõr ef'iyi tiryãk eyler
5. Tutuben elde gözüm merdümi cãrüb-ı müje  
Ğayrıdan gözlerümüñ ğüşesini pãk eyler
6. Dile endüh u ğam ol turre-i bĩ-dĩnden irür  
Cãna cevr ü sitem ol ğamze-i bĩ-bãk eyler
7. Zãhid ol turre vü ruşsãrı Nizãmĩ ne bilür  
Giceden gündüzi a'mã kaçãn idrãk eyler

*Fe 'ilãtũn fe 'ilãtũn fe 'ilãtũn fe 'ilũn*

1. Her kim, senin ayağının altına toprak gibi yüz sürse; kendini güneş gibi göklerin baş tacı yapar.

2. Gonca, senin ağzının sırrına hiçbir yol bulamadığından dolayı; sıkıntı içinde kıvranıp yakasını yırtar.

3. Senin (yakut gibi kırmızı) dudağına ve (inci gibi beyaz) dişlerine baktıkça keder ve gam kaybolur. Çünkü inci ve yâkuta bakmak canı rahatlatır.

4. Saçın tarafından gücü engellenen tükürüğün, dayanılmaz ve ağrı veren engerek yılanının zehrini ilaç (panzehir) yapar.

5. Gözbebeğim, kirpik süpürgesini elde tutarak gözlerimin köşelerini yabancılardan temizler.

6. Gönle sıkıntı ve tasa, sevgilinin alnındaki o siyah saç kıvrımından gelir. Cana eziyet ve sitemi o korkusuz (can alıcı) gamze yapar.

7. Nizâmî, zahid sevgilinin kâkülünü ve yanağını ne bilsin. Gözleri görmeyen gece ile gündüzü nasıl ayırır.

1. Gözlerüñe fitne vü āşübı ol kaç añdurur  
Şüh u fettān merdüm-i ser-meste savař añdurur
2. Göñlüme cān çatı göñlüñden řikāyetler kıur  
Gör nice bī-‘aқıdur dīvāneye taş añdurur
3. Dil řeb-i hicrānda kūyuñ itlerini yād ider  
Yalıñızlık ĥasteye ĥurbetde yoldař añdurur
4. Gözlerüm ĥālini ‘arż it ey řābā ol řāha kim  
ĥālini saққālaruñ sultāna ferrāř añdurur
5. ĥüsn-i Leylidür viren Mecnūna Mevlādan ĥaber  
Naқş-ı dil-keř ma‘rifet ehline naққāř añdurur
6. Çarĥa cevri ol ĥamze-i ĥammāz u ĥün-rīz öĥredür  
Dehre kāhr ol çeřm-i kāfir-kīř ü қallāř añdurur
7. Āferin eyler Nizāmī gördüĥince ĥüsnüñi  
Şüret-i mevzün nařar ehline sābāř añdurur

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Senin gözlerine, onun fitnesi ve kargaşacılığı; o kaşı hatırlatır. Onun şuh davranışları ve fitneciliği, sarhoş adama kavgayı hatırlatır.
2. Gönlüme can, senin merhametsizliğinden şikayetler eder. Gör nasıl akılsızdır ki deliye taşı hatırlatır.
3. Gönül, ayrılık gecesinde senin köyünün itlerini anar. Yalnızlık, hastaya gurbette yol arkadaşımı hatırlatır.
4. Ey saba rüzgârı! Gözlerimin halini, o sevgiliye söyle ki sakilerin halini sultana hizmetçiler anlatır.
5. Mevlâ'dan Mecnun'a haber veren, Leyla'nın güzelliğidir. Senin gönül çeken nakşın, marifet sahiplerine nakkâşî hatırlatır.
6. Feleğe eziyeti kan döken ve fitne çıkaran yan bakış, öğretir. Zamana zorluğu o kalleş ve kâfir meşreb (merhametsiz) göz, hatırlatır.
7. Nizâmî, senin güzelliğini gördükçe alkış tutar. Senin ahenkli görünüşün, bakmasını bilenlere nakkaşî hatırlatır.



1. Her seher kim şah-ı encüm maşrıķı mesken tutar  
La'l-i nābuñ yādına cām-ı meyi rūşen tutar
2. Āteş-i ruhsāre şalmış 'ūd-ı hālinden buhūr  
Zengī-i zülf-i siyāhı üstine dāmen tutar
3. Yüzüñe gözükmek için şaķlar ey cān cümlesin  
Merdüm-i çeşmüm elinde bunca kim sūzen tutar
4. Yaşum akduđına niçün luţf u yā ķahr eylemez  
Çün müneccim hayr u şerri cümle encümden tutar
5. Uştur-ı sermest eger götürse hicrānuñ yükin  
Zülf ü hālün gibi kāfir cenneti mesken tutar
6. Haddi devrinde Nizāmī tutduđı küyın vaţan  
Bu ki gül vaķtinde bülbül gülşeni mesken tutar

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Her sabah, yıldızların şahı doğuyu kendine mesken edinir. Senin kırmızı dudağın, âşığa parlak içki kadehini hatırlatır.
2. Al yanağının ateşi, beninden güzel kokular tüttürmüş. Saçının siyahlığı üzerine, etek tutar.
3. Ey can! Göz bebeğim elinde tuttuğu bunca iğneyi (kirpiği) senin yüzüne gözükmek için saklar.
4. Sevgili, gözyaşımın aktığına niçin lütf veya kahretmez? Çünkü falcı, hayrı yada şerri yıldızların halinden bilir.
5. Eğer senin ayrılığının yükünü, sarhoş deve götürse senin saçın ve benin gibi kâfir, Cennet'e(yüzüne) yerleşir.
6. Sevgilinin ayvacık tüylerinin çıkması zamanında Nizâmî'nin, onun köyüne yerleşmesinin sebebi gül vaktinde bülbülün, gül bahçesini mesken tutmasındandır.

1. Tolaşıp dil zülfüne çāh-ı zenaḥdāndan kaçır  
Rīsmān bulan kişi elbette zindāndan kaçır
2. Görse yüzüñ muşḥafın zāhid qarār itmez gider  
Ġālibā şeytāndur ol kāfir ki Qur'āndan kaçır
3. 'Aql kūy-ı 'ışqdan niçün kaçır didüm didi  
Rüstāya şehir içi zindān gelür andan kaçır
4. Kūy-ı yāre ta'n-ı düşmenden kaçan varur kaçan  
Ka'beye varmaz şu kim ḥār-ı muğaylāndan kaçır
5. Tiğ alup gelür güneş senüñle ceng-i ḥüsne lik  
Korkusından ditrer endāmı vü meydāndan kaçır
6. Ol leb ü ḥad ile kaçsa eşk ü āhumdan ne tañ  
Kimde kim var şem' ü şekker bād u bārāndan kaçır
7. Ey Nizāmī ol şanemden kaçsa zāhid tañ degül  
Neylesün ḥuffāşdur ḥürşid-i tābāndan kaçır

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Gönül, saçının kıvrımları arasına dolaşarak çukurdan kaçır. İp bulan kişi, elbette zindandan çıkıp kaçır.

2. Zahid yüzünün güzelliğini görse durmaz gider. Galiba şeytandır o kâfir ki Kur'an'dan kaçır.

3. Akıl, aşk köyünden niçin kaçır, dedim. 'Köylüye şehir içi zindan gibi gelir, onun için kaçır' dedi.

4. Yârin köyüne düşmanın ayıplamalarından çekinen, nasıl varır? Deve dikeninden korkan kişi, Kâbe'ye varamaz.

5. Güneş, kılıcını alıp seninle güzellik savaşına gelir ama korkusundan boyu titrer ve meydandan kaçır.

6. O dudağı ve yanağı ile gözyaşından ve ahımdan kaçsa şaşılır mı? Kimde ki mum ve şeker olsa rüzgâr ve yağmurdan kaçır.

7. Ey Nizâmî! Zahid, o puttan kaçsa ayıp değildir. Neylesin yarasa kuşu, parlak güneşten kaçır.

1. Her seher-geh ki şabâ taraf-ı gülistândan eser  
Cân dimâğına irer nûkhet-i cânândan eser

2. Rûz-ı Nevrûz u şeb-i Kadri bir arada görür  
Her kim ol turre vü ruhsâr-ı dilârâya irer

3. Nice bir perdede pinhân idesin tal'atunı  
Yüzüñ ayına nazar kılsa ne zarr ehl-i nazar

4. Merhem-i luţf ile ol la'ı müdâvâlar ider  
Nitekim ğam-zedeler sînesin ol ğamze deler

5. Dilüñi lezzet ile şekkere nisbet idenüñ  
Olsun ey mısr-ı melâhat dili ağızında şeker

6. Zülfi yüzine baş urduğın dil gördi didi  
Görüñ ol hindûy-ı bed-mezhebi kim oda tapar

7. Ğamzeñ oğları kaçan irişe cânuma diyü  
Bu Nizâmî gözedür anca ki cânına geçer

*Fe 'ilâtün fe 'ilâtün fe 'ilâtün fe 'ilün*

1. Her seher vakti saba rüzgârı, gül bahçesinden doğru eser. Can dimağına kavuşup, sevgilinin kokusunu getirir.
2. Kim sevgilinin o gönlü dinlendiren yanağına ve saçına erişirse, Rûz-ı Nevrûzu ve Kadir gecesini bir arada görmüş gibi olur.
3. (Sevgili) Yüzünün güzelliğini, niçin bir perde ile gizlersin? Ehli nazar, senin yüzünün parlaklığına baksa ne zarar gelir.
4. Yanağın, lütuf merhemiyle derdime deva olur. Nitekim gama tasaya uğramışların sinesini o yan bakışların deler.
5. Ey güzellik ülkesinin sultanı! Senin dilini, lezzet yönüyle şeker benzetenin de dili ağzında şeker olsun.
6. (Sevgilinin) Saçının uçlarının yüzüne değdiğini gören gönül:" Görün o kötü mezhepli Hinduyu ki ateşe tapar." dedi.
7. (Nizâmî) Gamzenin okları, canıma ne zaman erişecek diye bekler ancak o oklar Nizâmî'nin canına geçer.

1. Baña yār itdi derd ü miḥneti yār  
Baña yār itdügini itmez aġyār

2. Neden bī-mihrsın dirsem ider ḥıṣm  
Baña bilsem neden ḥıṣm eyler ol yār

3. İnanmaz miḥnet-i hecre raḳībūñ  
'Azāb-ı ḥaṣre kāfir eyler inkār

4. Şaḩuñuñ 'anber-i sārā ġulāmı  
Gözüñe nergis-i şehlā perestār

5. Yüzüñe geldi kes zülfüñ ucını  
Gerekdür dīne girse ḩaṩ'-ı zünnār

6. Didüm ayāġuñā düşmek olur mı  
Te'emmül itdi bir dem didi duşvār

7. Nizāmī çeşm ü zülfüñ yād idicek  
Olur kendü perīşān göñlü bīmār

*Mefā'ilün mefā'ilün fa'ülün*

1. Sevgili, dert ve sıkıntıyı bana dost etti. Bana yârin ettiğini başkası etmez.
2. Bana neden sevgi göstermiyorsun desem, kızar. O yârin bana neden kızdığını bir bilsem!
3. Haşir azâbına kâfirin inanmayıp inkar ettiği gibi senin rakibin, ayrılıkta çektiğim acıya inanmaz.
4. Hâlis anber, senin saçının kölesidir. Şehla göz, senin gözüne kuldur.
5. Sevgili, yüzüne gelen saçının ucundan kes; zira Hıristiyan birisi Müslüman olsa “zünnar”ı kesmesi gerekir.
6. (Sevgiliye) Ayağına kapansan olur mu, dedim; iyice düşündü ve bir anda zor, dedi.
7. Nizâmî, senin gözünü ve saçını hatırladığında kendi perişan, gönlü hasta olur.



1. Zülfüñi bād-ı şābā depredicek cān dökülür  
Söze geldükçe lebüñ çeşme-i hayvān dökülür
2. İşiden āhumı ağlar yañağüñ devrinde  
Mevsīm-i gülde çû yel deprene bārān dökülür
3. Gelicek ğonce-lebüñ ğonce-i şādān açılır  
Gülicek gül yañağüñdan gül-i ħandān dökülür
4. Dökülürse ne ‘aceb hevl-i kıyāmetde nücüm  
Çû gözüm yaşı firākuñda firāvān dökülür
5. Kesicek zülfüñ ucın yaş yerine kıan dökerem  
‘Işk olan yirde nice baş kesilür kıan dökülür
6. Tağıdur zülfüñi ruḥsāruña bād-ı seḫerī  
Şanki gül ħırmenine sünbül ü reyḫān dökülür
7. Leb ü zülfüñ şıfatın yazsa Nizāmī şanemā  
Nāfe-i Çın saçılır la‘l-i Bedaḫşān dökülür

*Fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilün*

1. Saçını saba rüzgârı kımıldatınca can, dökülür. Senin dudağın konuştuğunda ab-ı hayat (ölümsüzlük suyu) dökülür.

2. Senin yanağının tazeliği vaktinde çektiğim ahları işiten, ağlar. Çünkü gül mevsiminde rüzgâr estiğinde yağmur, dökülür.

3. Goncaya benzeyen dudağın geldiğinde gülen gonca, açılır. Sen güldüğünde gül yanağından gülen güller, dökülür.

4. Kıyâmetin o korkulu anında yıldızların birden dökülmesine nasıl şaşılmazsa, senin ayrılığında göz yaşlarımın çok akmasına da şaşılmaz.

5. (Sen) Saçının ucunu kesince gözümde yaş yerine kan, dökerim. Aşkın olduğu yerde pek çok baş kesilir, kan dökülür.

6. Seher vaktinde esen rüzgâr, saçını yanağına dağıttığında; sanki gül harmanına sümbül ve reyhan dökülür.

7. Ey puta benzeyen sevgili! Nizâmî dudağının ve saçının vasfını yazsa Nafe-i Çin saçılır, Bedehşan taşı dökülür.

1. Dilā bu yolda cihānda saña güz̄er görünür  
Ki 'āşık olaña ya şābr u ya sefer görünür
2. Yüzüñ hayāli gözümde 'aceb mi ağlar isem  
Ki burc-ı ābiye gelse ķamer maķar görünür
3. Yire geķer utanup her gice cemālūñden  
Güneş ki hūsn ile 'ālemde mu'teber görünür
4. Şu deñlü atdı gözüñ cāna tır-i ğamzelerüñ  
Siper yirine hemān nāvek-i se-per görünür
5. Yüzüñde naķş-ı dehānuñ hayāl ü vehm gelür  
Güneş ķatında beli zerre ol ķadar görünür
6. Hemīşe 'ārız u ķaddi şifātıdur zikrūñ  
Nizāmī nāzmuñ anuñ-ķün revān u ter görünür
7. 'Aceb mi şi'r ile 'ālemde faķr eyler iseñ  
Ki 'aybı her ķişinüñ kendüye kemter görünür

*Mefā'ilün fe'ilātün mefā'ilün fe'ilün*

1. Ey gönül! Dünyada bu yolda (âşıklıkta) sana yol görünür. Ki âşık olana ya sabretmek ya da sefer görünür.

2. Yüzünün hayali gözüme geldiğinde ağlasam şaşılır mı? Çünkü Ay balık burcuna gelince yağmur yağar.

3. ( Güneş ) Senin güzelliğinden utanarak her gece yere geçer. Ki güneş âlemde güzelliğiyle itibar görmektedir.

4. Sevgili, gözün cana yan bakış oklarını o kadar çok attı ki üç kanatlı oklar siper gibi görünür.

5. Güneş katında zerre nasıl zor görünürse, senin yüzünde de ağzının nakışı sanki hayal ve vehm gelir.

*Burada Div. Şiiri geleneğindeki, ağzın küçüklüğü hatta yokluğu hatırlanmalıdır.*

6. Nizâmî, sevgili her zaman yanakları ve boyunun vasfıyla hatırlanır. Senin şiirin de onun için akıcı ve taptaze görünür.

7. Nizâmî, dünyada şiirlerin ile övüsen şaşılır mı? Zira, her kişinin ayıbı kendisine az görünür.

1. Şevkı yüzüñüñ zerreye düşse kamer eyler  
Zevkı sözüñüñ zehre irişse şeker eyler
2. Ğamzeñ çû rakı̄b ile olam kaçd-ı dil itmez  
Ağzı ne kadar cust ise itden hazer eyler
3. 'Aql u dil alup komadı ğamzeñ ki harāmī  
Hem rāht u metâ'ı alur hem kaçd-ı ser eyler
4. Dil k'ister idi cevriñi tā kendünüñ oldı  
Şimdi baña her cevri ki göñlüm diler eyler
5. Çeşmüñ gibi bir güşe-nişin rind-i siyeh-püş  
Görmez nice kim ehl-i başret nazar eyler
6. Her kişi ki çoçmaq diler ol mūy-miyānı  
Bir kılca kılup cānını қaddin kemer eyler
7. Sen şanma Nizāmī sañadur cevri rakı̄büñ  
Görseñ ki hābibe dañı ol it neler eyler

*Mef'ülü mefā'ilü mefā'ilü fa'ülün*

1. (Sevgili) senin yüzünün parlaklığı zerreye düşse ay gibi parlak yapar. Senin sözünün zevki, zehre erişse şeker gibi tatlı yapar.
2. Senin gamzen, rakib ile olayım dese de bunu gönülden söylemez. Her ne kadar ağzı söylese de itten (rakipten) sakınır.
3. Harâmîlerin hem erzağı ve malı alıp hem de cana kastedtiği gibi senin gamzen de aklımı ve gönlümü alıp bir şey bırakmadı.
4. Gönül, senin eziyetini isterdi; isteğine kavuştu . Şimdi bana gönlüm her istediği cevri yapar.
5. Siyah giysisiyle bir köşeye çekilip oturmuş zahide benzeyen gözün, kalpleri görenlerin baktığı gibi bakmaz.
6. O ince belliye herkes sarılmak ister. Bir kıl gibi canını incecik yapıp senin beline kemer yapmak ister.
7. Nizâmî, rakibin eziyetinin yalnız sana olduğunu sanma. Görsen ki o it (rakib) sevgiliye dahi neler yapar.

1. Yine dil murğı kadīmī vaṭanuñ yād eyler  
İrmege irmez eli nāle vü feryād eyler
2. Yār kūyına çû irdüñ beni terk eyle göñül  
Ḥayr için ḥacce varan bendeler āzād eyler
3. Şām-ı zülfinde dil añmaz yüzi rümını ki üns  
Her kişinüñ vaṭanı kendüye Bağdād eyler
4. Buḳ'a-ı cevre göñülden ḳoduğı yār esās  
Muḥkem olsun diyü ben taş ile bünyād eyler
5. Beñlerüñden beni āhumdur iden derd ile dūr  
Dānelerden nitelim kāhı cudā bād eyler
6. N'ola luṭf ile göñül mülkini yapsañ dir isem  
Başıma huşt ile seng urmağı bünyād eyler
7. Ger baḳup ḥāline ḥandān ola ol ğonce-dehen  
Rūḥımı 'āşık-ı sevdā-zedenüñ şād eyler
8. Daḫi yanımda Nizāmī adını añmañ dir imiş  
Gör ne luṭf ile bu bī-çāresini yād eyler

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Gönül kuşu,yine eski vatanını anar. Kavuşmaya gücü yetmediği için feryad eder.
2. Gönül,sevgilinin köyüne ulaştığın için beni terk et. Çünkü haccını tamamlayan kişi, hayır için köleler azat eder.
3. Gönül, senin saçının siyahlığında yüzünün rûmunu anmaz. Çünkü alışmış olduğu yer, herkese Bağdad gibi gelir.
4. Yârin, sağlam olsun diye eziyet binasına gönülden koyduğu temel taşı, benim.
5. Senin benlerinden beni dert ile uzaklaştıran âhımdır. Nitekim tanelerden saman çöpünü rüzgar ayırır.
6. Gönül mülkünü ne olur güzellikle yap desem; başıma kerpiç ve taş vurarak o bina yapar.
7. O gonca ağızlı, haline bakıp gülse sevdaya düşmüş aşığın rûhunu mutlu eder.
8. (Sevgili) Nizâmî adını yanımda daha anmayın dermiş. Biçare âşığını ne lütüfla yad ettiğini görün.



1. Her seher-geh ađlayup blbl tazallum gsterr  
Gl anuđ ađladuđın grp tebessm gsterr
2. Luřfına inanma bu dehrđ ki dihķān-ı felek  
Cev řatar ma'nide v řretde gendm gsterr
3. Ol rakıb-i r-siyeh niķn bađa rāđm eylemez  
Kim grrse hālmi kāfir terahđum gsterr
4. Cān u dil řrde v hayrān olur řāvus-vār  
Vech bstānında ķn zlf  ruđı dum gsterr

*Fā'ilātn fā'ilātn fā'ilātn fā'iln*

1. Blbl, her seher vakti ađlayarak halinden sızlanır. Gl, onun ađladığını grerek tebessm eder.
2. Bu dnyanın (zamanın) iyiliđine inanma.nk zamane iftisi sattığı arpayı buđday gibi gsterir.
3. O siyah yzl kfir niin bana merhamet etmez?nk halimi grse kfir bile acır.
4. Sevgili!Can ve gnl, saının ve yanađının gzellik bahesinde tavus kuşunun kuyruđu gibi boy gstermesine şık ve hayran olur.

1. İşigüñ tozın ‘aceb mi tıtsa çeşm-i ter ‘azîz  
Cevheri olan katında çün olur gevher ‘azîz
2. Zülf ü ebrūnı ‘aceb mi dutsa baş üzre gözüñ  
Çün çelîpâ ile zünnârı dutar kâfir ‘azîz
3. Götürüp başda atun na‘lin ne fahr eyler rakîb  
Çünkü efsâr ehlini itdügi yok efser ‘azîz
4. Zâhidâ ‘izzet gerekse gel sebüy-ı mey götür  
Yük götürmekden olur ‘âlemde çünkim har ‘azîz
5. Nice Yûsuf-ğüsni ħabs itdi zenağdânuñ çehi  
Mısr-ı ħüsne çünkim olduñ ey lebi şekker ‘azîz
6. Her kişi k’işigüñe çıkar iner zenbîl ile  
Gökden inmiş gibi zenbîl ile tutarlar ‘azîz
- 7 ‘İzzet isterseñ Nizâmî nefsüñi ħör eyle kim  
Nefsini ħör eylemekten buldı ‘izzet her ‘azîz

*Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün*

1. Islak göz, senin eşiğinin tozuna kıymet verse şaşılır mı?Çünkü cevher, cevherden anlayanın yanında kıymetlidir.

2. Gözün, saçını ve kaşını başı üzerinde tutsa şaşılır mı?Çünkü kâfir, haç işaretine ve bele bağlanan kuşağa kıymet verir.

3. Rakib, atının nalını başında götürmekle ne diye övünür ?Çünkü yular ehlini tac aziz yapmaz.

4. Ey zahid, ikram gerekirse gel içki testisi götür. Çünkü eşek, dünyada yük yaşadığı için değer görür.

5. Ey şeker dudaklı! Sen güzellik ülkesine aziz olalı; çenenin kuyusu Yûsuf'a benzeyen pekçok güzeli hapsetti.

6. Kim senin katına zenbil ile iner çıkarsa, bunu gökten zenbil inmiş gibi mübarek tutarlar.

7. Ey Nizâmî! Eğer saygınlık istiyorsan, nefsini hakîr gör; çünkü her aziz nefsini hakir gördüğü için aziz oldu.

1. Şol deñlü içdi nergis-i mestüñ şarāb-ı nāz  
K'oldı şarāb-ı nāz ile mest ü ħarāb-ı nāz
2. Gördüm yüzüñi perde-i zülfüñde ey şanem  
Didüm seĥāb-ı fitnededür āfitāb-ı nāz
3. Rūz-i ĥisāb u rūz-ı 'iķāb ol ġün ola kim  
Nāzın ĥisāb ile ide dilber 'itābın az
4. Şol deñlü nāz u şīve bilür ol nigār kim  
Gören şanur anı k'oķımışdur kitāb-ı nāz
5. Ey muşĥaf-ı cemāl cemālūñ kitābınuñ  
Her faşlı faşl-ı şīve vü her bābı bāb-ı nāz
6. Yāġmurda feth-ı bāba var ümmīd ben daĥi  
Aġladuġum budur k'idesin feth-i bāb-ı nāz
7. Bir nāzenīne baġladı göñlin Nizāmī kim  
Derdi devā vü cevri vefādur 'azābı nāz

*Mef'ūli fā'ilātü mefā'ilü fā'ilün*

1. Senin sarhoş nergisin, naz şarabını öyle içti ki naz şarabıyla sarhoş ve nazdan harab oldu.
2. Ey sanem! Senin yüzünü saçının perdesinden gördüm ve naz güneşi fitne bulutundadır, dedim.
3. Sevgilinin nazını ölçülü, eziyetini de az yaptığı gün benim için hesap ve ceza günüdür.
4. O sevgili, o denli naz ve şive bilir ki onu gören naz kitabını okumuş sanır.
5. Ey güzellik kitabı! Senin güzelliğinin kitabının her faslı şive ve her bölümü de nazdır.
6. Yağmurda kalana kapının açılacağına ümidim var. Ağlıyorum ki sen de naz kapısını bana açasın.
7. Nizâmî, gönlünü öyle bir nazenine bağladı ki onun derdi deva, cevri vefa, azabı da nazdır.

1. Sen yüzi gülsüz göñül bāğ istemez  
Kimse bāğı kendüye bağ istemez
2. Göñlüm uçup küyuña varmağ diler  
Dünyede kimdür ki uçmağ istemez
3. Haste ister gözlerün 'āşıkları  
Şayru olan kimseyi şağ istemez
4. Zāhidün meyl itmedügi la'lüne  
Bu ki tūḫı tu'mesin zāğ istemez
5. Mestdür dil k'ayağuß öpmek diler  
Kimse mest olmadan ayağ istemez
6. Dil dile cevr ü cefāsın dōstun  
Göñli kimün bal ile yağ istemez
7. Derdi var k'ister Nizāmī ḫālūñi  
Derdi olmayan kişi dāğ istemez

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Gönül, senin gül yüzünün olmadığı bahçeyi istemez. Kimse bahçeyi kendisine bağ (engel) olarak istemez.
2. Gönlüm, uçarak senin köyüne varmak ister. Dünyada kim uçmak istemez ki?
3. Senin gözlerin, âşıkların hasta olmasını ister. Hasta olan kişi kimsenin sağ olmasını istemez.
4. Zahidin, senin yanağına meyl etmemesine şaşılmaz. Çünkü papağanın yediğini karga yemez.
5. Gönül, sarhoştur senin ayağını öpmek ister. Kimse sarhoş olmadan kadeh istemez.  
*Bu beyitte "ayag" kelimesi tevriyeli bir şekilde kullanılmıştır.*
6. Gönül, sevgilinin cevri ve cefasını iste. Çünkü kimin gönlü bal ve yağ istemez.
7. (Sevgili) Nizâmî, senin benini derdi olduğu için istemektedir. Çünkü derdi olmayan kişi dağlanmak istemez.



1. Çün oldı şabā taraf-ı çemenden yine gül-rîz  
Sākî berü şun cām-ı şarāb-ı tarab-ı engîz
2. Ben nicesi perhîz idem ol yüzde lebûñden  
Cennetde çü olmaz şanemā Kevşere perhîz
3. Bir kılda aşam cānuñı zülfümde dir aşmaz  
Bir kılda aşar cānumı ol şūh-ı dil āvîz
4. Kesüldüğü cürminden utanup kılıcuñdan  
Maqtûl-i hevā başın öñine birağur tîz
5. Cān virdi meger serv-i çemen kıddi yolında  
K'ider başı üstinde figān murğ-ı seher-ñîz
6. 'Āşıkılarına va'de-i hecrüñ dehenüñden  
Bir zehrdür ey dōst ki ola şeker-āmîz
7. Çün teşne şudan kaçduğı yok vehm ide şanup  
Gösterme Nizāmî kuluña deşne-i ser-tîz

*Mef'ülü mefā'ilü mefā'ilü fa'ülün*

1. Saki, sabah rüzgârı çimenlikten gül dökmeye başladığında neşe veren şarap kadehini bize sun.
2. Ey sevgili! Senin yüzündeki dudağına perhiz edemem. Çünkü Cennet'te Kevser'e perhiz olmaz.
3. Canını zülfümdeki bir telde asayım deyip de asmayan çekici güzel, bir kıldan dolayı canımı asar.
4. Nefsi yüzünden öldürülen, kendisini kılıcın önüne getiren suçundan utanıp hemencecik başını önüne bırakır.
5. Sevgilinin boyu uğruna can veren çimendeki servinin başında da sabah kuşu (bülbül), figan eder.
6. Ey dost, ayrılığının süresi senin âşıklarına ağzından şekerle karışık bir zehirdir.
7. Susadığı için sudan kaçmadığını düşünerek Nizâmî kuluna ağzı keskin hançeri gösterme

1. Gül 'ārızuñna olsa mu'arız 'aceb olmaz  
Kim yüzi açılmışda hayā vü edeb olmaz
2. Tübā iremez luḫ ile sen serv-i bülende  
Bī-aşl olanuñ hem-seri 'āli-neseb olmaz
3. Göñlümde gözüñ fikri ile zevḫ u şafā yok  
Bir evde ki bīmār ola 'ayş u tarāb olmaz
4. Añlsa lebüñ cān u göñül cenge düşerler  
Mey meclisi bī-fitne vü şūr u şağab olmaz
5. Ol ḫadd u zenaḫdān u leb eyler beni ḫayrān  
Kim serv-i sehī meyvesi sīb ü ruḫāb olmaz
6. Yüz sürmege irmez eli sen serv ayağına  
Her kim şu gibi dīde-ter ü teşne-leb olmaz
7. 'Āşıklarūña ḫışm ile ḫancer ne çekersin  
Ceng etmege çün mihr ü maḫabbet sebeb olmaz
8. Aydun ki yüzi nārına yanmaya raḫībe  
Kim bu lehebūñ yanıcısı Būleheb olmaz
9. Gelmez yüzi şevḫiyle Nizāmī göze zülfi  
Her güşede kim pertev-i şems olsa şeb olmaz

*Mef'ülü mefā'ilü mefā'ilü fa'ülün*

1. Gülün, senin yanağını kıskanmasına şaşılmaz. Çünkü yüzü açılmış kişide, utanma ve edep olmaz.

*Gülün yanağı kıskanması yapraklarının dökülmesindedir.*

2. Tuba ağacı, lütf ile sen yüksek boylu selvinin makamına erişemez. Soysuz olan kişinin arkadaşı, yüce soylu olmaz.

3. Gönlümde, gözünün fikri ile zevk ve safa yok. Bir evde ki hasta olsa yeme-içme, eğlence olmaz.

4. Dudağından bahsedilse can ve gönül kavga, ederler. Gerçi içki meclisi, fitnessiz gürültüsüz ve cemaatsiz olmaz.

5. O boy, çene, dudak beni hayran eder. Halbuki servi ağacında elma ve hurma yetişmez.

6. Sen selvi boylunun ayağına yüz sürmeye aşığın eli erişmez. Herkes senin için su gibi gözyaşı dökmez ve sana o denli arzu duymaz.

7. (Sevgili) Âşıklarına öfkeyle niçin hançer çekersin? Çünkü sevgi ve muhabbet, kavga etmeye sebebiyet vermez.

8. Rakibe söyleyin ki sevgilinin yüzünün ateşine yanmasın. Çünkü Ebu Leheb bu ateşte yanmaz.

9. Nizâmî, sevgilinin yüzünün parlaklığıyla göze uyku girmez. Her köşede ki güneş ışığı olsa gece olmaz.

1. Öldürür lahzada yüz nāz ile biñ ehl-i niyāz  
Beni öldür disem eyler beni öldürmege nāz

2. İrübem la'lüne zülfüñi getürsem elüme  
İrişem Çeşme-i Hayvāna bulam 'ömr-i dirāz

3. Ağzuñı açubeni söyleme her cāhile kim  
'Ārif olan kişi açmaz şanemā kimseye rāz

4. Kaşı mihrābına farz oldu sücud ol güneşüñi  
Hācib-i şemsde mekrüh olur gerçi namāz

5. Zülfini alup ele kesmege kaşd itdi habīb  
Didüm itme bu Nizāmī kuluñuñ 'ömrini az

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Göz ucu ile baktığında yüz naz ile bin dua sahibini öldürür. Beni öldür desem öldürmeye nazlanır.
2. Senin dudağına kavuşup, saçlarımı elime alsam; ab-ı hayata erişip ölümsüzlüğü bulurum.
3. Ey güzel! Ağzını açtığında her cahile sırrını söyleme ki arif olan kişi, kimseye sırrını söylemez.
4. Her ne kadar güneş batarken namaz kılmak mekruh ise degüneşe benzeyen sevgilinin kaşlarının mihrabına secde etmek de farz oldu.
5. Sevgili, saçını eline alıp kesmeye davrandığında bu Nizâmî kulunun ömrünü az etme, dedim.

1. Harāmī gözlerüñ yağmaya düşmiş  
Zihī cādū ne hoş sevdāya düşmiş
2. Neden düşmiş mu'anber zülfüñe táb  
Meger şol vech ile kim aya düşmiş
3. Gözüñ şol sünbül-i hindū-sıfat kim  
Nice hūrşid ile hem-sāye düşmiş
4. Yañağūñdan şaçūñ başın götürmez  
Şabāyı gör ne 'ālī bāba düşmiş
5. Mey ü şāhid bu gün şekker harāmdur  
Aña kim kışsa-i ferdāya düşmiş
6. Ene'l- haq çağırur çeng ü def ü ney  
Ne hālet lā ile illāya düşmiş
7. Nizāmī kurbānuñ oldı kaşuñ-çün  
Ne kurbān kim anuñ tek pāya düşmiş

*Mefā'ilün mefā'ilün fa'ülün*

1. Sevgili, gözlerin haramiler gibi yol kesmeye başlamış. Büyü yapan gözlerin ne güzel, ne hoş sevdaya düşmüş.
2. Senin anber kokulu saçının parlaklığının sebebi, meğer ayın üzerine dökülmesindenmiş.
3. Gözün, şu siyah ve dağınık saçların gibi nice güneşlerle komşu olmuş.
4. Yanağından, saçının ucunu götürmeyen rüzgâra bak. Ne yüksek bir kapıya düşmüş.
5. Yarının derdine düşmüş olana, içki şahit ki bugün şeker haramdır.
6. Çalgı, tef ve ney "Ene'l-hak" diye bağırır. Bu ne hal ki "la ile illaya" düşmüş.
7. Nizâmî, yere düşmüş kurban gibi senin kaşının kurbanı oldu.



1. Âşık, senin ağzın için bazen var bazen de yok dese onun bu sözüne kimse ne doğru ne de yalan diyebilir.

*Bu beyitte yine ağzın küçüklüğü hatta yokluğu hatırlanmalıdır.*

2. Sevgili, gözlerine söyle kan içmeye perhiz etsin. Zira hastaya perhiz yapmak, uygun olur.

3. Dudağımı düşünmekten sarhoş olup, aklım başımdan gitse şaşılır mı? Şarap içen sarhoşu kim ayık gördü.

4. Gamzen, rakibin sözüne uyup çok kan döker. Fitneci göze münafığın fikri, uygun gelir.

5. Hey dost! Eğer kavuşmanın sonunda ayrılık acısı varsa benden bu ayrılık hali nitekim hiç ayrı olmadı.

6. Gönül, senin ağzın ve dudağındaki ince manayı anlayamaz. Deli, ince ve anlaşılması güç ince meseleri nasıl idrak etsin.

7. Nizâmî, yüzünü yüzüme sürse yaraşır, der. Ki her kişinin sözü kendi fitratına uygun olur.

1. Yüzüñi görmese çeşmüm n'ola giryān olıcağ  
Âfitābı göremez kimsene bārān olıcağ
  2. N'ola bir buse 'aṭā kılsa lebinden baña dōst  
Birine biñ vireyin şonra peşimān olıcağ
  3. Yā ilāhī nice bī-mihr imiş ol meh-ruhsār  
Farğ ider 'āşık-ı bī-dil ü bī-cān olıcağ
  4. Diler imiş ki beni dilbere öldürde rağīb  
Olur ise n'ola ған arada şeytān olıcağ
  5. Agladuğuna Niżāmī n'ola yār olsa ferağ  
Gül güler bülbül-i şūrīdesi nālān olıcağ
- Fe'ilātün fe'ilātün fe'ilātün fe'ilün*

1. Gözüm ağladığında senin yüzünü görmese ne olur? Yağmur yağdığında, kimse güneşi göremez.
2. Sevgili, dudağından bana bir öpücük verse ne olur? Birine bin veririm sonra(ihsan etmediğine) pişman olacak.
3. Ya ilahi, o ay yanaklı nasıl (vefasız) bir sevgili imiş ki, aşığı gönülsüz ve cansız olunca fark eder.
4. Rakib, beni sevgiliye öldürtmek istemiş. Şeytan arada olduğunda kan akarsa şaşılır mı?
5. Nizâmî, sevgili senin ağladığına sevinse ne olur? Gül, aşığı olan bülbül ağladığında güler.

1. Ey nesīm-i seherī müşk-feşāndur nefesüñ  
Vardur ol zülf-i semen-sāye meger dōst-resüñ
2. Ben ki cān bülbulinüñ nāzına katlanmaz idüm  
Çekerem sen gül için cevriñi her hār u hasuñ
3. Firqatuñda gözüm üstinde gören kaçumı dir  
Köpri kim yaptı ‘aceb üstine Nıl ü Arasuñ
4. ‘Anberīn beñlerüñe beñzedügi ni‘metine  
Şükr idüp el yüze sürmekdür işi her megesüñ
5. Yüz karası ile ger huld maķām ister iseñ  
Zülfinüñ izine yüz sürmege olsun hevesüñ
6. Ne bilür hālümü ‘ışkuñda rakīb ile benüm  
Bilmeyen kışşasını bülbul ü zāğ u kafesüñ
7. Rāh-ı kuyuñda virür nāle dil ehline şafā  
Nitekim Ka‘be tarīķında fiğānı ceresüñ
8. Mıcmere-i tende Nizāmī dil ü cān ‘üdını yak  
Ger dilerseñ kıla etrāfi mu‘aţtar nefesüñ

*Fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilün*

1. Ey latif sabah rüzgârı! Senin nefesin misk kokusu saçar. Senin o yasemin saçlı sevgiliye yetişen elin vardır.

2. Ben ki can bülbülünün nazına katlanmaz idim. Senin gibi gül için her çalı-  
cırpımın eziyetini çekerim.

3. Senden ayrı düştüğümde kaşımı gözüm üstünde gören: “Acaba Nil ve Aras  
nehirlerinin üzerine kim köprü yaptı?” der.

4. Her sinek, anber kokusunun senin benlerine benzemesi nimetine şükrederek  
ellerini yüzüne sürmeyi kendisine iş edinir.

5. Eğer yüz karası ile (bu halinle) Cennet makamını ister isen senin hevesin,  
saçının izine yüz sürmeye olsun.

6. Kafesteki bülbül ile karganın hikayesini bilmeyen, senin aşkında rakib ile benim  
halimi ne bilir.

7. Kâbe yollarında hayvanın boynuna takılan çingırağın çıkardığı sesin mutluluk  
vermesi gibi gönül ehline de yârin köyünün yolunda çekilen inlemeler, mutluluk  
verir.

8. Ey Nizâmî! Eğer nefesinin etrafı güzel kokulularla doldurmasını istiyorsan ten  
kabında gönül ve can ağacını yak.

1. Bāğ-ı cennetdür cemāl-i cān-fezāsı Yūsufuñ  
Şubh-ı devletdür vişāl-i dil-güşāsı Yūsufuñ
2. Gülşen-i cennet hevāsına nazār itmez göñül  
İreliden kim meşāmına hevāsı Yūsufuñ
3. Mısr-ı ğamda hüzn-i Ya'küb ile olsun mübtelā  
Her ki bu hüsn ile olmaz mübtelāsı Yūsufuñ
4. 'Işkı yolında Zeliha gibi şādık olana  
Yeg gelür mihr ü vefāsından cefāsı Yūsufuñ
5. Görmez idi bāht u tāht u tāt u devlet yüzini  
Gerd-i rāhı olmasa ger kuhl cilāsı Yūsufuñ
6. Ey Nizāmī cān u dilden yād olup yād eyleme  
Olmak isterseñ hevāsı āşināsı Yūsufuñ

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Yûsuf'un ömrü uzatan güzelliği, Cennet bahçesidir. Yûsuf'un gönlü ferahlatan visali, mutluluk sabahıdır.
2. Gönül, Yûsuf'un güzel kokusunu hissedeli ona kavuşma arzusuyla Cennet bahçesine heves etmez oldu.
3. Her kim Yûsuf'un bu güzelliği ile onun tutkunu olmazsa gam ülkesinde Yâkûb'un üzüntüsüne mübtela olsun.
4. Aşkı yolunda Zelîhâ gibi doğru olana; Yûsuf'un eziyeti, sevgisinden ve vefasından üstün gelir.
5. Eğer (Zeliha'nın) ayağının tozu Yûsuf'un gözünün sürmesi olmasa Yûsuf bahtı, tahtı, tacı ve sultanlığı görmezdi.
6. Ey Nizâmî! Eğer Yûsuf'un arzusu ve tanıdığı olmak istersen can ve gönül işlerini bilmeyen biri gibi davranma.

1. Dilden karar u şabri alup kara perçemüñ  
Âşüfte itdi cānı siyeh-kāre perçemüñ
2. Devr-i kamerde derd ile divāne göñlümi  
Zülfüñ mişāli eyledi āvāre perçemüñ
3. Cānā revā mıdur ki gözüñ cāne kaçd idüp  
Her dem kanımı kara yire kara perçemüñ
4. Gülzār içinde sünbül ü reyḥān ḥacıl olur  
Şalsañ bu ḥüsn ü luḥ ile ruḥsāre perçemüñ
5. Bī-ḳıymet itdi ‘anber-i sārāyı sünbülüñ  
Rağbet ḳomadı nāfe-i Tātāre perçemüñ
6. Şol resme aldı şabri göñülden ki ḳorḳaram  
Sırrımı fāş eyleye ağıāre perçemüñ
7. Cevr ü cefā vü ḳahr ile göñlin Nizāmınün  
Bī-çāre itdi eylemedi çāre perçemüñ

*Mef’ülü fā’ilätü mefā’ilü fā’ilün*



1. Siyah kâkülün, gönülden kararı ve sabrı alıp kendine canı meftun etti.
2. Kâkülün, ahir zamanda dert ile deli gönlümü saçın gibi başıboş gezer yaptı.
3. Ey sevgili! Gözünün canıma kasederek her zaman siyah perçiminin kanımı toprağa akıtması bana reva mıdır?
4. Sen bu güzellik ve yumuşaklıkla kâkülünü yanağının üzerine bıraksan gül bahçesinde sümbülün ve reyhanın utancından yüzü kızarır.
5. Senin sümbülün (saçın), katıksız anber kokusunu kıymetsiz yaptı. Kâkülün, Tatar miskine istek bırakmadı.
6. Kâkülün, sabrı gönülden şu denlü aldı ki sırrımı başkalarına söylemesinden korkarım.
7. Kâkülün, Nizâmî'nin gönlünü eziyet, sıkıntı ve kahr ile çaresiz edip yine çaresiz bıraktı.

1. Ey gözüm ben ölmeden ağlamağa mı başladuñ  
Cüş idüp taşduñ yine çağlamaga mı başladuñ
  2. Başladuñ ferdāya şalmağa beni sen ey şanem  
Çamusın kılduñ tamām aldamağa mı başladuñ
  3. Sen ki vuşlat yağlığıyla silmedüñ kanlu yaşum  
Hecr odıyla cigerüm dağlamağa mı başladuñ
  4. Her gice itüñ gibi yār işigüñ yaşdanuram  
Elüñe taş aluben taşlamağa mı başladuñ
  5. Ey Niżāmī hüsniñi yāruñ temāşā kılmaga  
Şehre girdüñ girmedüñ ağlamağa mı başladuñ
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Ey gözüm! Ben ölmeden ağlamaya mı başladın? Coşarak taşıp yine çağlamaya mı başladın?

2. Ey sanem! Beni yarına atmaya başladın. Hepsini tamam edip aldatmaya mı başladın?

3. Sen ki kavuşma havlusuyla kanlı yaşımı silmedin. Ayrılık ateşiyle ciğerimi dağlamaya mı başladın?

4. Sevgili, her gece köpeğin gibi eşiğinde beklerim eline taş alıp beni taşlamaya mı başladın?

5. Ey Nizâmî! Yârin güzelliğini seyretmeye şehre girdiğinde girer girmez ağlamaya mı başladın?

1. Mıhrını mühr itmişem cānumda ol cānānenüñ  
Şol şacı sünbül yüzi gül gözleri mestānenüñ
  2. Şüreti şem'ine yandıysa dil-i şeydā n'ola  
Şem'a yanmağdur işi her kande'se pervānenüñ
  3. Tolaşalı zülfüñün bendine bu miskīn göñül  
Bildim kim bagrı nedendür pāre pāre şānenün
  4. Ferruḥ u ferḥunde vü 'ālemde ağ olsun yüzi  
Göz kara kırup senüñ 'ışkuñ odına yanenüñ
  5. Yanmadın 'ışk odına bilmez Nizāmī anı kim  
İhtiyār ile degüldür cünbişi pervānenüñ
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. O saçı sünbül, yüzü gül, gözleri sarhoş olan sevgilinin sevgisini canımda mühür yaptım.
2. Aklı başından gitmiş gönül, mumun görünüşüne yandıysa ne olur? Pervanenin (kelebeğin) işi nerede olursa olsun muma yanmaktır.
3. Bu miskin gönül, saçının bağları arasına dolaşalı tarağın bağrının neden parça parça olduğunu anladı.
4. Gözü karalık edip, senin aşkının ateşine yananın bahtı açık, uğurlu ve dünyada yüzü ak olsun.
5. Nizâmî, aşk ateşine yanmayan onu bilmez ki kelebeğin (mum etrafındaki) hareketi kendi elinde değildir.

1. Gül şafhasında çünki'belürdi nişân-ı müşk  
İtme nihân ki sa'y ile olmaz nihân-ı müşk
2. Zülfinden ey şabâ bize bir bûy-ı mü getir  
Çinden gelenlerüñ çün olur armağanı müşk
3. Hâlûñ gibi emîr-i Hâbeş kim görüp durur  
Kim taht-gâhı 'âc ola vü säyebânı müşk
4. Haţtuñ ki yüzüne taraf-ı zülfden gelir  
Şan Rüm iline Çinden irer kârbân-ı müşk
5. Boynuñda beñlerüñle şaçuñ riştesi midür  
Yâ tavk-ı 'anberîn ki ola rismânı müşk
6. Ğamdan benüm gibi cigeri toldı kan ile  
Tâ kim işitdi ol hâţ-ı 'anber-feşânı müşk
7. Şey'u'l-lah eyleyem irişem zülfüne diyü  
Bir pōst-pūş olup tolanur bu cihânı müşk
8. Şi'rüñ Nizâmî kadrle şu'arâya ire kim  
Ol âstâne 'arz ola bu dâstân-ı müşk

*Mef'ülü fâ'ilâtü mefâ'ilü fâ'ilün*

1. İlkbaharda misk kokusunun alâmeti, belirdi. Onu gizleme ki misk kokusunun izi gizlemeye çalışmakla saklanamaz.
2. Ey sabah rüzgârı! Sevgilinin saçından bize bir kıl kokusu getir. Çünkü Çin'den gelenlerin armağını misk olur.
3. Habeş emiri senin benin gibidir ki tahtı fil dışından çadırı da misk kokulu olsun diye bakar.
4. Yüzündeki çizgi (ayva tüyleri) ki yüzüne saçından aşağı doğru gelir. Sanki Çin'den, Rum iline misk kervanı gelir.
5. (Sevgili) Senin boynundaki benlerinin ve saçının ipliği mi, yoksa ipi misk kokulu anberden gerdanlık mıdır?
6. (Yüzündeki) Anber ve misk kokusu, saçan ayva tüyelerini kim işittiyse benim gibi üzüntüden ciğeri kan ile doldu.
7. Misk kokusu, senin saçına erişebilmek için bir derviş olup "şeyen lillah" diyerek bu cihanı dolandır.
8. Nizâmî, şiirin şairlere kadriyle erişsin ki o payitahta bu misk destanı arz olsun.

1. Her ne cān kim gözlerüñ siḥriyle ser-gerdān degül  
Ehl-i diller mezhebinde cāndur ammā cān degül
  2. Nūr-ı Yezdāndur didüm ḥüsnüñ delīl ister ḥasēd  
Burqa'ı ref' it yüzüñden ḥācet-i burhān degül
  3. Çeşme-i Ḥayvān lebüñdür dir raḳībüñ ben didüm  
Çeşme-i Ḥayvāndur amma çeşme-i ḥayvān degül
  4. Şüretüñ cennetdür ey ḥūrī vü rıdvāñdur ṭapuñ  
Yüzüñe kimdür diyen kim cennet ü rıdvān degül
  5. Dem mi vardur baña bu derd ü ğam u hecr ile kim  
Sine sūzān u ciger büryān u dil giryān degül
  6. Zahmuma kim baksa aydur buña merhem neylesün  
Derdümi kim görse dir kim ḳābil-i dermān degül
  7. Her kemālī ki cihān içinde vardur ḥaḳ bu kim  
Cümlesin dirmiş velī mihr ü vefā çendān degül
  8. Ey Nizāmī çünki yok ḥūblarda āyīn-i vefā  
Ḥamdüli'l-lah kim bunlaruñ ḥüsnī bī-pāyān degül
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*



1. Hangi can ki senin gözlerinin büyüyle başı dönmüş değildir. Gönül sahipleri, mezhebinde can dense de hakikatte ruh değildir.
2. Güzelliğin, Yazdan'ın (Allah'ın) nurudur, dedim. Hasetçi, delil ister yüzünden örtüyü kaldır; (başka) delile ihtiyaç yok.
3. (Sevgili), Rakibin senin dudaklarının "ab-ı hayat" olduğunu söylediğinde, ben: "Ab-ı hayattır, ama ab-ı hayvan değil." dedim.
4. Ey huri! Senin yüzün Cennet, eşğin ise rıdvândır. Senin yüzüne "Cennet ve Rıdvân" değildir diye kim söyleyebilir?
5. Benim bu dert, üzüntü ve ayrılık acısından dolayı sinemin yanmadığı ciğerimin kebab olmadığı gönlümün de ağlamadığı an mı var.
6. Yarama kim baksa buna ilaç ne yapsın, der. Derdimi kim görse çaresi olan bir dert değil, der.
7. Sevgilinin, dünyada bulunan bütün güzel huylara sahip olduğunu herkes söylemiş ama sevgi ve vefâ bunun dışındadır.
8. Ey Nizâmî! Sevgililerde vefâ hali yok. Allah'a hamdolsun ki bunların güzelliği sonsuz değil

1. Yüzüñ ey reşk-i kamer nür-ı tecellâ mı degül  
Boyuyñ ey nür-ı başar ğayret-i Tübâ mı degül
2. Kâmetüñ Sidre tapuñ hür u tudaguñ Kevser  
Küyüñüñ her tarafı cennet-i a'lâ mı degül
3. Didi 'ömr-i ebedî var saña 'ışkumda didüm  
Zülfüñün zilsilesi nâ-mütenâhî mi degül
4. Şâkirem haylî hayâlî baña yâr itdügine  
Bu kadar yârlıĝ itdi baña haylî mi degül
5. N'ola ger sîm-i haqîkî ola kapuñda gözüm  
İşigüñ topraĝı iksîr-i ledünnî mi degül
6. N'ola ta'zâm idüp ol yâr Nizâmî kulına  
Ger mâhâllem iti dir ise maḥallî mi degül

*Fe 'ilâtün fe 'ilâtün fe 'ilâtün fe 'ilim*

1. Ey parlaklığıyla Ay'ı kıskandıran! Senin yüzün, nurların tecelli ettiği yer değil mi? Ey göz nuru! Senin boyun Tuba ağacını kıskandıran değil mi?
2. Senin boyun Sidre, makamın huriler katı ve dudağın Kevserdir; köyünün her tarafı Cennet-i ala değil mi?
3. Sana benim aşkımda ebedi bir hayat var, dedi. Senin saçının silsilesi sonsuz değil mi, dedim.
4. (Sevgiliye) Bana hayalini dost kıldığı için çok müteşekkirim. Bana bu kadar tenezzül etmesi çok değil mi?
5. Gözüm, senin kapında eğer hakiki bir gümüş olsa şaşılır mı? Senin eşiğinin toprağı, ilahi bir iksir değil mi?
6. O sevgili, Nizâmî kuluna eğer mahallemin itidir deyip yüceltse uygun değil mi?

1. Ey şacı sünbül yüzi gül reyḥānum benüm  
Yoluña olsun fedā 'aql u dil ü cānum benüm
2. anmadın bu teşne-ḥâtır leblerüñüñ andine  
Ḥasret ile ölür isem boynuña anum benüm
3. Zār u giryān geçdi 'ömrüm raḥm idüp bir gün baña  
Dimedüñ kim nicesin ey zār u giryānum benüm
4. Zāhida īmān eğer terk-i mey ü maḥbūb ise  
Kāfirem ger var ise sevdāy-ı īmānum benüm
5. Tolmadın peymāne ben peymāneyi terk etmezem  
Böyledür peymāne ile 'āhd u peymānum benüm
6. Ben fakīrūñ māḥazar cān u dil eyleyem nişār  
Ger ḥayālūñ bir gice olursa mihmānum benüm
7. ullaruñı bī-güneh öldürmek ise 'ādetüñ  
Bu Nizāmī uluñuñ suçı ne sultānum benüm
8. Sa'dī-i devrān benem devrümde nazm u neşr ile  
Bāğ-ı hüsnüñdür Gülistān ile Bustānum benüm

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Ey benim saçı sümbül, yüzü gül, zülfü reyhan sevgilim! Benim aklım, gönlüm ve canım senin yoluna feda olsun.

2. Ey (sevgili)! Bu susamış gönül, senin dudağığının şekerine doymadan hasretinle ölürse benim kanım senin boynuna olsun.

3. Ömrüm, ağlama ve inleme ile geçti. Bir gün bile bana acıyıp: “Ey benim ağlayanım ve inleyenim nasılsın?” demedin.

4. Ey zahid! Eğer iman, içkiyi ve sevgiliyi terk ise bu imana bir sevgim varsa ben kâfirim.

5. Şarap kadehi, dolmadan ben şarabı terk etmem. Şarap kadehiyle benim yeminim anlaşmam böyledir.

6. Eğer senin hayalin bir gece benim misafirim olursa; senin fakirin olan ben hazır bulunan canı, gönlü senin için saçayım.

7. Adetin günahsız kullarını öldürmekse bu Nizâmî kulunun günahı ne, ey benim sultanım?

8. Yaşadığım devirde şiirde ve nesirde devrin Sâdî’si benim. Benim “Bostân ve Gülistân”ım senin güzelliğinin bağıdır.

1. Hemdemī hemdemi olmayana hemdem dimeyem  
Demi kim hemdem ile geçmeye hemdem dimeyem
2. Baş koyup yoluña andan adum atam dime kim  
Ben daği 'âlem içinde adum âdem dimeyem
3. Elif ü mīmdür ağzuñ ile kıddüñ çü senüñ  
Derdüme ol ikisin ben ne için em dimeyem
4. Dir imişsin dir ise sırrımı cevrumden ölü  
Didüğüñ būs u kenār ise ölüsem dimeyem
5. Çünkü şāyd itmedi sen gözleri āhūyı baña  
Ben raķībūñe daği kelb-i mu'allem dimeyem
6. Çün yüzüñ Ka'be vü hālūñ Hacerü'l-esved imiş  
Leb-ü zülfüñe niçün Halka vü Zemzem dimeyem
7. Urunup tāt-ı belā geçmez ise taht-ı ğama  
Mülk-i 'ışk oldu Nizāmīye müselleme dimeyem

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Dostluđu, dostluk olmayana dost demeyeyim. Zamanı dost ile geçmeyene dost demeyeyim.
2. Sevgilinin yoluna baş koyup vazgeçene dünyada ben de adam demem.
3. Elife benzeyen boyuna ve mime benzeyen ağzına ben niçin derdimin dermanı demeyeyim?
4. Eğer sırrımı söylerse eziyetimden ölür, dermişsin. Senin dediğın kenardan bir öpücükse ölsem de söylemem.
5. Ben senin rakibine artık eğitilmiş köpek, demeyeyim. Çünkü ahu gözleri olan seni, benim için avlamadı.
6. Mademki senin yüzün Kâbe ve benim Hacerü'l-Esved imiş; senin dudağına ve saçına niçin Halka ve Zemzem demeyeyim.
7. Aşk ülkesine bela tacını giyip gam tahtına oturmaz ise Nizâmî'ye aşk mülki teslim edilmiş demem.

1. Faşl-ı güldür taleb-i bāde-i gül-reng idelüm  
Nağme-i çeng ile 'ayş itmege āheng idelüm
2. İçelüm cām-ı maşaffā virelüm cāne şafā  
Nice bir cehl ile 'aql āyinesin jeng idelüm
3. Muṭribâ tut ney ü kânûn ile 'işret sürelüm  
Hāsîdün yüzünü deff kāmetini çeng idelüm
4. Hāṭıruñ bülbül ü gül şohbetin eylerse heves  
Şubḥ-dem gülşene gel bir sen ü bir ben gidelüm
5. Ağzuña nisbet iderse özini teng-i şeker  
'Ālemi başına teng-i şekerüñ teng idelüm
6. Çün ḥadengine anuñ mâni' olan cevşen imiş  
Bārī çün ceng iderüz cevşen ile ceng idelüm
7. Kadem-i ḥüsrev-i âfâkda cām-ı Cem ile  
Taḥt-ı Kāvusa geçüp 'işret-i Hüşeng idelüm
8. Nağş-ı ḥāl u ḥaṭ ile matla'-ı dīvānımız  
Reşk-i dībāçe-i mecmū'a-ı Erjeng idelüm
9. Bezm-ı 'ışkuñda Nizāmī ger ura lāf-ı ḥıred  
Alalum 'aqlını bir cur'a ile deng idelüm

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*



1. Gül mevsimidir, gül renkli şarap isteyelim. Sazlı ve sözlü eğlenceye biz de uyalım.

2. Süzölmüş saf şaraptan içip cana mutluluk verelim. Öyle bir cehalet işleyelim ki akıl aynasını paslatalım.

3. Ey sazıcı, gel ney ve kanun ile içki meclisinde bulunalım. Hasetçinin yüzünü tef, boyunu saz yapalım.

4. Eğer canın, bülböl ve gül sohbeti yapmak isterse; sabah vakti gel sadece sen ve ben gül bahçesine gidelim.

5. Dudak, kendini senin ağzınla bir tutarsa aleml dudağın başına dar edelim.

6. Mademki onun okuna engel olan zırh (cevşen) imiş, bari savaşırken zırhla savaşalım.

7. Ufuklardaki padişahın ayağından, Cem'in sihirli kadehi ile Kavus'un tahtına geçip Huşeng'in içki meclisini kuralım.

8. Divanımızın başlangıcını, ben ve ayva tüyünün süsü ile Erjeng'in mecmuasının gıpta ettiren başı gibi yapalım.

9. Aşk meclisinde; eğer Nizâmî akıllı laf ederse; aklımı bir yudum ile alıp aptal edelim.

1. Buldı çün defter-i hüsnuñ yazmağa fermān kalem  
 Kaşlaruñ tuğrāsı vaşfin eyledi 'unvān kalem
2. Yazmadı hüsnuñ gibi bir nüsha-i dil-keş daħi  
 Gerçi çok taħrīr idüpdür defter ü dīvān kalem
3. Hüsnuñün vaşfinı yazmağa irişmez hüsrevā  
 Bāhr hibr olup olursa müddet-i devrān kalem
4. Naşsuñün sevdāsı ile tutmuş idi ins ü cān  
 Yazmadan levh-i vücūde naş-ı ins ü cān kalem
5. Haţtuñuñ vaşfin göñül levhine taħrīr itmege  
 Muķle-i çeşmüm devāt idinmişem müjgān kalem
6. Haţ ne vech ile getürdüñ beni öldürmege kim  
 Bulmadı dīvāneye hūkm itmege fermān kalem
7. Hüsnuñün vaşfin Nizāmī yazmağa kılsa şürū'  
 Cān u dilden dil diler kim defter ola cān kalem

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Kalem, senin gzellik defterini yazmaya ferman bulduęundan; kalem kařlarının tuęrasının vasfıyla iře bařladı.

2. Gerçi kalem, pek çok defter ve divan yazmıřtır ama senin gzellięin gibi gnl çekici bir nsha yazmadı.

3. Ey sultan! Kalem, denizler mrekkep olsa bile senin gzellięinin vasfını dnyanın sonuna kadar yazamaz.

4. Kalem, insanların ve cinlerin resmini vcut levhasına yazmadan nce insanlar ve cinler, senin resminin sevdasına tutulmuřtu.

5. Senin ayva tylerinin zelliklerini gnl sayfasına yazmak iin gzbebeęimi divid, kirpiklerimi kalem yaptım.

6. Ey ayva ty! Kalem divaneler hakkında hkm vermeye ferman bulamazken ne yzle beni ldrmeye getirdin.

7. Nizm, senin gzellięinin vasfını yazmaya bařlasa; gnl, canı gnlden canın kaleme defter olmasını ister.

1. Dir isem h̄usn-i dil-efr̄uzuña ‘āşık degülem  
Sözüm işitme ki bu da‘v̄ide şādık degülem
  2. K̄o işigüñde beni h̄ıdmete yüz sürıyeyin  
Meclis-i h̄aşda çün şoh̄bete lāyık degülem
  3. Zāhidā fāsıkam u rind-i naz̄ar-baz velî  
Bu kadar var ki senüñ gibi munāfık degülem
  4. İtme zülfüñ gibi ayağuña düşdügümi ‘ayb  
N’itdügüm n’eyledügüm bilmezem ayık degülem
  5. Tutağñ şerbetidür derd-i Nizāmīye devā  
Tıbbı yah̄şi bilürem şanma ki h̄azık degülem
- Fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilātün fe ‘ilüm*

1. Gönül aydınlatan güzelliğine âşık değilim desem, sözüme inanma; ben bu konuda sadık değilim.

2. Beni, eşiğine bırak, sana hizmet edeyim. Çünkü senin özel meclisinde sohbeteye layık değilim

3. Ey zahid! Gerçi ben günahkar ve neşeli bir rindim ama şu bir gerçek ki senin gibi münafık değilim.

4. (Sevgili) Saçın gibi senin ayağına eğildiğimi ayıplama. Ne ettiğimi ne eylediğimi bilmiyorum, kendimde değilim.

5. Nizâmî'nin derdinin çaresi, senin dudağının şerbetidir. Sanma ki işimim ehli değilim, hekimliği iyi bilirim.

1. Hurrem bu dem ki ölmüş iken cāne irmişem  
Kim hecr içinde vuşlat-ı cānāne irmişem
  2. Eflāke irse adr ile başum ‘aceb mi kim  
Burc-ı şerefde sen meh-i tābāne irmişem
  3. Dirler ki vuşlatuñia iren cāne irişür  
Ben vuşlatuñidan ayrılalı cāne irmişem
  4. Bir zerreyem ki cehd ile hūrşide yetmişem  
Bir atreyem ki sa’y ile ‘ummāne irmişem
  5. Ben ol Nizāmīyem ki kemālinde vaşfuñün  
Hüsn-i nizām-ı nazm ile Selmāne irmişem
- Mef’ülü fā’ilätü mefā’ilü fā’ilün*

1. Ne güzel bir an ki ölmüşken dirildiğim için, şu an mutluyum. Çünkü ayrılıkta sevgiliye kavuşmuşum.
2. Başım, şereften göklere değse şaşılır mı? Şeref burcunda parlak aya benzeyen sana kavuştum.
3. Derler ki sana kavuşan, hayat bulur. Halbuki ben senin vuslatından ayrılalı hayat bulmuşum.
4. Ben gayretle güneşe ulaşan bir zerre, çaba ile okyanuslara ulaşan bir damlayım.
5. Ben o Nizâmîyim ki senin vasfının mükemmelliğini anlatırken şiirdeki tertip güzelliğiyle Selman'a ulaşmışım.

1. Zülfüñe müşk-i Hıta dimek haḫādur dōstum  
Sidreden ḫaddüñ nihâli müntehâdur dōstum
2. Şaçlaruñ *واليل إنا يخشى* dişleruñ *والنجم* dūr  
Ṭal'atuñ *والشمس* alnuñ *والضحى* dur dōstum
3. Ğamzeñüñ her nāvegi tır-i Ḳazādur 'āşıḫa  
Zülfüñün her tāresi dām-ı belādur dōstum
4. Zaḫm kim ğamzeñ urur 'ayn-ı devādur 'āşıḫa  
Cevr kim la'lün ḫılır maḫz-ı vefādur dōstum
5. Leblerüñ ḫüt-ı revān mı yoḫsa yāḫüt-ı revān  
Bilmedügin her şeyi şormaq revādur dōstum
6. Ṭañ mıdur ger meyl iderse cān leb-i cān-baḫşuña  
Çünki bu bīmāre ol dāru'ş-şifādur dōstum
7. Cān u dilden yād olupdur şöyle kim yād eylemez  
Tâ Nizāmī 'ıškuñ ile āşinādur dōstum

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*



1. Sevgilim, senin saçına Çin miski demek yanlıştır. Sevgilim, senin fidan boyun Sidre'den daha sonsuzdur
2. Sevgilim, saçların "zifiri karanlık", dişlerin "yıldız"; yüzün "güneş", alnın "güneş parlaklığı" gibidir.
3. Sevgilim, yan bakışının her oku aşığa kaza oku gibidir. Zülfünün her teli bir bela tuzağıdır
4. Sevgilim, yan bakışından gelen yara aşığa devanın ta kendisi; dudaklarının ettiği eziyet ise tam bir vefadır.
5. Dudakların, ruhun gıdası mı yoksa kırmızı şarap mı? Sevgilim, bilmediğin her şeyi sormak uygundur.
6. Eğer can, sevgilinin cana can katan dudağını isterse şaşılır mı? Çünkü bu hastaya o dudak hastane gibidir dostum.
7. Nizâmî can ve gönülden hatırlanmıştır. Lâkin, sevgilim o aşkın ile aşına olduğu için bunu bilmez.

1. Gönlümü sevdā-yı zülfüñle perîşān isterem  
Cānumı ebrūlaruñ yāsına kıurbān isterem
  2. Nergis-i ŧehlālaruñdan raħm umaram ey ŧanem  
Gör nice dīvāneyem kāfirden īmān isterem
  3. Gönlümüñ derdine bildüm kim ‘ilāc itmez ţābīb  
Leblerüñden dōstum geldüm ki dermān isterem
  4. Gözlerüm yaŧın iŧigüñe revān itmek için  
Ķaddüñe mānend bir serv-i ħirāmān isterem
  5. Lu᧑fi çokdur ‘ālem içre bilürem sultānumuñ  
Ey Nizāmī ben daħi lu᧑f ile iħsān isterem
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Gnlm saının sevdasıyla perişan olsun, isterim. Canımı, senin kaşlarının kıvrımına feda etmek isterim.
2. Ey sevgili! Gzel ve baygın bakışlı gzlerinden acıma umarım. Gr nasıl divaneyim ki kâfirden iman isterim.
3. Sevgilim, gnlmn derdine doktorun neden çare bulamadığını bilip; dudağından derman istemeye geldim.
4. Gz yaşlarımı eşiğine akıtmak iin, boyuna benzer bir nazlı selvi isterim.
5. Bu dnyada sultanımın ltfunun ok olduğunu bildiğimden; ey Nizâmî, ben de ltuf ve iyilik isterim.

1. Āhır ey dilber cefā kılmakdan usanmaz mısın  
Müddet-i hüsnuñ nihāyet bula sen şanmaz mısın
  2. Țatalum öldüresin bugün kamu 'aşıkları  
Ey cefā-ḥû yār yarın n'idesin şanmaz mısın
  3. Şubḥ-dem yaturken ol meh üstüme geldi didi  
Üstüñe gelmiş güneş sen daḥi uyanmaz mısın
  4. La'l-i nābuñdan murādum istedüm sögdüñ baña  
Aldadum aldum murādum ya'ni aldanmaz mısın
  5. Zülfüñün zencirini bend it baña didüm didi  
Şaḳaluñ ağardı miskīn daḥi uşlanmaz mısın
  6. Ey güneş da'vā-yı istiḡnā urursın hüsñ ile  
Țās alup kūyın gedâlar gibi tolanmaz mısın
  7. İdemez dirsın raḳīb ile Nizāmī beni şayd  
Çünki āhûsın ya sen it ile avlanmaz mısın
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Ey sevgili! hâlâ eziyet etmekten usanmaz mısın? Güzelliğinin sona ereceğini sanmaz mısın?

2. Kabul edelim ki bugün bütün âşıkларını öldürdün. Ey cefa çektiren yâr! Yarın ne yapacağını düşünmez misin?

3. O sevgili, sabah vakti yatarken üzerime geldi ve: “Üstüne güneş doğmuş sen hala uyanmaz mısın?” dedi.

4. Saf dudağından istekte buldum bana sövdün. İstediyimi seni aldatarak aldım yani sen aldanmaz mısın?

5. Saçlarının zincirini bana bağla dedim. “Miskin sevgili, sakalın ağardı hala akıllanmaz mısın?” dedi.

6. Ey güneş! Güzelliğın ile naz edersin. Eline tas alıp, sevgilinin köyünü dilenciler gibi dolaşmaz mısın?

7. Nizâmî, rakip ile beni avlayamaz dersin. Çünkü sen ceyslansın ya it ile avlanmaz mısın?

1. Yüzi tā gündür anuñ saçları dün  
Yüzi vü saçıdur derdüm dün ü gün

2. Şaçuñda göñlümün āvāzı çıkmaz  
Egerçi gicede çatı çıkar ün

3. Yüzinden yaña varsa zülfi tañ mı  
Güzellerden yaña varur çü tütün

4. Nigārā gün varur öglen zevāle  
'Adūnuñ 'ömri günü öyle olsun

5. Ciger kanıyla yüzün yuya 'āşık  
Ki bī-kıymet olur ağ olsa altun

6. Yārum düşmen yeter 'işqumda baña  
Raķıbi di ki ğamzeñ iki biçsün

7. Be-ġāyet olduġı-çün himmeti dün  
Döner her dūnuñ üstine bu gerdün

8. Nizāmī gözleri-çün öl ki dirler  
Öl anuñ-çün k'ola şayru senüñ-çün

*Mefā 'ilün mefā 'ilün fa 'ülün*

1. Onun yüzü güneş, saçları gecedir. Gece ve gündüz benim derdim onun yüzü ve saçıdır.
2. Gerçi gece vakti ses, çok çıkar ama senin saçında gönlümün sesi, hiç çıkmaz
3. Onun saçı, yüzüne gelse şaşılır mı? Çünkü duman, güzellerin bulunduğu yöne gelir.
4. Ey sevgili! Güneş öğle vakti zeval durumuna gelir. Düşmanın ömür günü hep öyle olsun.
5. Âşık, yüzünü ciğer kanıyla yıkasa gerek yoksa altın ak renkte olsa kıymetsiz olur.
6. Bana aşkımda yarım düşman yeter. Senin gamzene söyle, rakibi iki biçsin.
7. Alçak kimselerin himmeti az olduğu için bu felek onların üzerine döner.
8. Nizâmî, sevgilinin gözleri için " Öl ki o da senin için hasta olsun." derler.

1. Gözlerüm yaşımı gözler ol büt-i sîmîn-beden  
Nitekim gökde şüreyyâ gözler âhüy-1 Huten
  2. Hâr-1 hecrüñ bağrumı deldi baña rahm itmedüñ  
Sen 'aceb hürmâ mısın sengîn dil ü şîrîn-beden
  3. Şimdiden ey dil diler hâlin müşevveş 'âşîkuñ  
Hâzır ol vâqtine didüm saña hâli şimdiden
  4. Hâtîm-i hüsn olduğına her kim isterse delîl  
Burka'-1 açup yüzüñden gösterir vech-i hasen
  5. Dirsem ey cân gözlerüñ altında n'eyler beñlerüñ  
Dir olur müşk-i Hâtâyâ nâfe-i âhû vağan
  6. Kaddüñe kim baksa cāna serv ü yā 'ar'ar sanūr  
Haddüñi kim görse eydür yāsemîndür yā semen
  7. Ol yüzü cennet nazār itse Nizāmî hâkine  
Açılır kabrine revzen cennet-i Firdevsden
- Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilü r*



1. Gökteki Süreyyanın Hutun ahusunu beklediği gibi o gümüş bedenli put da (sevgili), gözlerimin yaşını bekler.

2. Ayrılık dikenin bağırımı deldi fakat sen bana acımadın. Acaba sen taş kalpli, şirin bedenli bir hurma mısın?

3. Ey gönül! Senin aşğın, halini perişan ister. Sana o hale şimdiden hazır ol, dedim.

4. Güzellik mührü olduğuna kim delil isterse; yüzünden peçeyi açıp, güzel yüzünü gösterir.

5. Ey can, gözlerin altında benlerin ne yapar dersem;Hata miskine âhu kokusu vatan olur,derler.

6. Sevgili, senin boyuna kim baksa selvi veya ardıç sanır. Yanağını kim görse bu ya yasemindir ya da semendir, der.

7. Nizâmî, o yüzü Cennete benzeyen senin toprağına baksa firdevs Cennetinden kabrine bir pencere açılır.

1. Ğuşşafı 'ālemde şādī bilmeyen şād olmasun  
Olmayan 'ıŝkuñ esīri ğamdan āzād olmasun
2. Bu şıfatda gördügi yoĝ kimse nesl-i ādemi  
Key görüñ ol mäh-ı ħūrī-veş perī-zād olmasun
3. Göñlümüñ vīrānesin dirsın ki ma'mūr eyleyem  
Va'de-i vaşluñ gibi bī-aşl bünyād olmasun
4. Serv ııaddüñ 'āşıĝa naĝl-i cihān-ārā yeter  
Hiç 'ar'ar bitmesün 'ālemde şimşād olmasun
5. Ağzuñı yād itdügümce baña cevır eyler raĝīb  
Yoĝ yire āhdüñde şāhā kimse bī-dād olmasun
6. Zülfüñe ğamzeñ çeker çāh-ı zenaĝdāndan beni  
Ĥabs içinden çıkararı kimseyi cellād olmasun
7. Ey Nizāmī çünki yāruñ gencdür vīrān diler  
Ķo vücüduñ mülki vīrān olsun ābād olmasun

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Senin üzüntünü dünyada sevinç bilmeyen, mutlu olmasın. Aşkının esiri olmayan,üzüntüden kurtulmasın.
2. Adem soyundan bu sıfatta kimse görülmemiştir. O huriye benzeyen ay yüzlü sevgili, bir peri çocuğu olmasın.
3. Yıkılmış gönlümü yapacağını söylersin. (bu sözün de) Kavuşma sözün gibi asılsız olmasın.
4. Senin servi boyun, aşığa dünyayı süsleyen hurma ağaçları gibidir ve ona yeter.Dünyada hiç ardıç ağacı yetişmesin , şimşir ağacı olmasın .
5. Rakip, senin ağzını andıkça bana zulmet eder. Ey şah! Senin devrinde kimse yok yere zulme uğramasın.
6. Gamzen, beni çene çukurundan saçlarının arasına çeker. Kimseyi hapisten çıkaran, cellat olmasın.
7. Ey Nizâmî! Senin yârin hazinedir, dolayısıyla viran yer ister. Onun için bırak senin vücudunun mülkü harab olsun, mamur olmasın.

1. Ey gönül feryād idüp dād umma ol bī-dāddan  
Hükmi kim sultān ider aşşı nedür feryāddan
2. Ol ki yıllar geçdi vü bir dem beni yād itmedi  
Kendü yıllardur ki birdem gitmemişdür yāddan
3. Dil ider çāh-ı zenaḥdānuñda gamzeñden ḥazer  
Ḥabs içinde nitekim tutsağ olan cellāddan
4. Her ḥam-ı zülfüñ benüm-çün kızdırur āteşde na'l  
Çün gül üzre sünbülñ olur müşevveş bāddan
5. Ḥutbe-i ḥüsni bülend āvāze ile rāstda  
Ḥaddüñ adına okur murğ-ı çemen şimşāddan
6. Dil ser-i küyuñ koyup itmez heves dāru's-selām  
Her kişiye kendü şehri yeg gelür Bağdāddan
7. Ey Nizāmī itleri talar raķibi ḥōd n'olur  
Āşinādan ḥayr gelmez ne umarsın yāddan

*Fā'ilātün fā'ilātün fā'ilātün fā'ilün*

1. Ey gönül! Feryad ederek o zalimden adalet bekleme. Hükmü ki sultan verir, feryad etmekten ne çıkar.
2. Yıllardır hatırımdan biran bile gitmeyen o sevgili; yıllar geçtiği halde biran bile beni hatırlamadı.
3. Gönül, çene çukurunda gözlerinin yan bakışından sakınır. Nitekim hapiste tutsak olan da cellattan sakınır.
4. Saçının her kıvrımı, ateşte benim için bir nal kızdırır. Çünkü gülün üzerinde rüzgârdan sümbülün (senin saçların) dağılmış biçimde durur.
5. Bülbül, senin boyunun adına şimşir ağacından rast makamında yüksek sesle güzellik hutbesi okur.
6. Gönül, senin köyünü bırakıp Bağdat'a gitmek istemez. Çünkü her kişiye kendi şehri Bağdat'tan bile daha güzel gelir.
7. Ey Nizâmî! Sevgilinin rakibi, itleri salıp kendi ne yapar? Dosttan fayda gelmeyen yerde başkasından ne umarsın?

1. Dil ü cān itdi ki cā çeşm ü ebrū  
Anuñ-çün didiler anlara cādū
2. Delürmişdür gözün sevdālarından  
Anuñ-çün tağlara düşmişdür āhū
3. Uyumaz beñlerūñ fikri beni kim  
Meges çoğ olsa gelmez göze uyhu
4. Didüm hūsn iline kimdür Süleymān  
Çağırdı hūdhūd-i cān didi bu bu
5. Yā ben tūram kapuñda yā raķībūñ  
Ki bir yerde şığışmaz iki ulu
6. Yüzūñ nūrın ezelde vezn iderken  
Meh ü hūrşid imiş keff-i terāzū
7. Hāyāli bilinūñ göñlümde n'eyler  
Çū yanmaz oda yanmış yirde hūd mū
8. Niçün deryā dōken gözden anuñ-çün  
Ki tamzırmaz ölürsem aǵzuma su
9. Raķīb ile çıkar seyrāne dā'im  
Ki cān anuñla çıkar kim tutar hū
10. Şu deñlü yaş dōker sensüz Nizāmī  
Ki gören dir bu gözden var elūñ yu  
*Mefā'ilün mefā'ilün fa'ülün*

1. Gönül ve can, senin o gözünü ve kaşını kendilerine mekan yaptı. Onlara onun için cadu (büyüleyici göz) dediler.
2. Ceylan, senin gözlerinin sevdasından delirdiği için dağlara düşmüştür.
3. Benlerinin düşüncesi, beni uyutmaz. Çünkü bir yerde sinek çok olsa orda uyunmaz.
4. Güzellik ülkesine kimdir Süleyman (Padişah) dedim. Çağırıldı can hüdhüdünü "bu bu" dedi.
5. Senin kapında ya ben durayım ya rakibin dursun . Çünkü bir yerde iki ulu kişi bir arada bulunmaz.
6. Senin yüzünün nurunu, ezelde tartarken; terazinin bir kefesinde ay ile güneş varmış.
7. Senin belinin hayali, gönlümde ne gezer. Çünkü ateşte yanmış yerde kıl, olmaz.
8. Gözümden onun için niye deryalar kadar göz yaşı dökeyim? Çünkü ölsem ağzıma su bile damlatmaz.
9. (Sevgili) gezmeye daima rakip ile çıkar canın onunla birlikte çıkmasına kim engel olabilir.
10. Nizâmî , sensizlikten öyle gözyaşı döker ki, görenler var elini bu gözden yıka, der.

1. Nigārā aldı h̄attuñdan benefşe reng ü sünbül bũ  
Ki bāġı h̄urrem eyler o dimāġı h̄urrem eyler bũ
2. Hilāl ebrūna beñzerdi eger olsa güneş yüzli  
Güneş yüzüñe beñzerdi eger olsa hilāl-ebrũ
3. ‘Aceb bu k̄āmet-i ra‘nā nihāl-i bāġ-ı cennet mi  
Veyā bu tal‘at-ı zibā gül-i h̄ōd-rũ mı yāhūd rũ
4. Ol ince bilüñün vaşfin nice taħrîr idem çün h̄att  
Muħaġġaġdur ki neş olur k̄alem diline gelse mũ
5. H̄ayālũñ uyħuda görmek müyesser olmadı ammā  
Ġam-ı hecrũñle uyħuda görünür gözũme uyħu
6. Degül ben h̄addũñi her kim görür bu h̄add ü k̄add ile  
Olup bencileyin hayrān tutupdur k̄addũñe karşu
7. Lebũ dendānũnuñ vaşfin Nizāmî nazm itdükce  
Nice h̄ōş neşr ider görseñ cihāna la‘l ile lũ‘lũ

*Mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün*



1.Ey sevgili, menekşe rengini sünbül de kokusunu senin ayyva tüylerinden aldı.  
Çünkü o bağı bu dadimağı şenlendirir.

2. Hilal güneş yüzlü olsaydı senin kaşına benzerdi. Güneş hilal kaşlı olsaydı senin yüzüne benzerdi.

3. Acaba bu güzel boylu sevgili Cennet bahçesinin bir fidanı mı? Veya bu güzel çehreli kendiliğinden yetişen bir gül mü, yoksa yüzmü?

4. O ince belinin vasfını hat gibi nasıl yazayım?Muhakkaktır ki kıl kalem diline gelse nesh olur.

5. Senin hayalini rüyada görmek nasip olmadı ama ayrılık acısıyla uyku artık benim için rüya oldu.

6. Yanağını sadece ben değil kim seni bu boy ve yanakkla görse benim gibi boyuna hayran kalır.

7. Nizâmî, senin dudağının ve dişinin vasfını nazma döktükçe görsen lal ve inci cihana ne hoş saçılır.

1. Ey mäh-ı dil-efrūze melek-ḥūy u perī-rū  
Vey ḥüsrev-i şīrīn-leb ü nesrīn-ruḥ u gül-bū
  2. Her dem görelı eşkümi ḳapuñda ḥūn-ālūd  
Ḥūn-ı cigere ğarḳa varur lāle-i ḥōd-rū
  3. Āşüb-ı fiten ṭoldı cihān ğamzeñ idelden  
'Uşşāḳuñ ile 'arbede ey gözleri āhū
  4. Bir zerre şebih bulalı dendānuña Pervīn  
Oldur ki ḥasedden delinür sīne-i lū'lū
  5. Āḥsente zihf ḳad ki ḳıyām itdügi demde  
Taḥḳīḳ-i ḳıyāmet ḳıur ol ḳāmet-i dil-cū
  6. Ruḥsāruña ḥāfız ḳodı zülfüñi ḥālūñ  
Tâ mālīk-i gencīne-i ḥüsn ola bu hindū
  7. Yatarsa n'ola ravza-i ḥüsnüñde gözüñ mest  
Kim bāğ-ı Ḥuten gūşesidür mesken-i āhū
  8. Dürr gibi Nizāmī sözüñüñ görse nizāmın  
Tevsīmine taḥşīn ide Selmān ile Ḥ'ācū
- Mef'ülü mefā'ilü mefā'ilü fa'ülün*

1. Ey gönlü aydınlatan ay, melek huylu, periye yüzlü sevgili!Ey şirin dudaklı hüsrev, nesrin yanaklı, gül kokulu!

2. Kırdan yetişmiş lâle, her an gözyaşlarımı senin kapıda kana bulanmış gördükçe ciğer kanıyla boyanır.

3. Ey ceylan gözlü! Gamzen âşıkların ile kavga edeli dünya fitnecilerin kargaşasıyla doldu.

4. Pervin (Ülker yıldızı) senin dişlerine birazcık benzediğinden incinin sinesi hasetten delinir.

5. O gönül çeken boyun, senin ne güzeldir. Boyun, ayağa kalktığı zaman sanki kıyameti koparır.

6. Bu Hindu'ya benzeyen benlerin, senin güzellik hazinenin sahibi olmak için saçlarını yanağına koruyucu olarak koydu.

7. Gözün, sarhoş bir halde güzellik bahçende yatarsa şaşılır mı?Çünkü ceylanın yeri Hutun bağının köşesidir.

8. Nizâmî, senin sözünün inci gibi dizilişini Selmân ile Hâcû görselerdi; beğenip takdir ederlerdi.

1. Görinür ğurre-i ğarrāsı niķāb üstinde  
Şemse-i şems-i felek gibi seķāb üstinde
2. Kendü luţfidur eger yüzüme başsa ķademin  
Kendü luţfi yürüdür ābı türāb üstinde
3. Lebūñ üzre n'ola ķan iste gözüñ ağzuñ için  
Yoķ yire şimdi mi ķan oldu şarāb üstinde
4. Hattūñ üstinde gören zūfūñi ey bülbul-i cān  
Dum-ı tāvus şanūr perr-i ğurāb üstinde
5. Göñlüme çeşm-i siyeh-kāruñı hākim itme  
Zulm ider şahne ķoma şehr-i ğarāb üstinde
6. Lebūñ üstinde nedür beñlerūñ ey mışr-ı cemāl  
Noķtalar kim ķodılar şekker-i nāb üstinde
7. Yār 'ışķında Nizāmī oda şal ğırķañı kim  
Şōfī seccādeyi şaldı ise āb üstinde

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Feleğin güneşinin aksinin bulut üstünde görünüşü gibi (sevgilinin) parlak ve güzel yüzü de peçe üzerinden görünür.
2. Eğer ayağın, yüzüme bassa kendi lütfudur. Suyu toprak üzerinde yürüten kendi lütfudur.
3. Dudağının üstüne gözün ve ağzın için kan iste şarap üstünde kanın olması şimdi boşuna mıdır?
4. Ey can bülbülü! Senin saçını ayva tüylerinin üzerinde gören, tavus kuşunun kuyruğunu karga tüyleri üzerinde sanır.
5. Benim gönlüme siyah saçlarını hakim etme. Harab olmuş bir şehre polis koyma, zulm eder.
6. Ey güzellik ülkesinin sahibi! Dudağının üstündeki benlerinin hali, halis şeker üzerindeki noktalar gibidir.
7. Nizâmî, eğer sofi seccadeyi su üstüne serdi ise; sen de yârin aşkı için hırkanı ateşe koy.

1. Çün itdi nihān gül yüzine sünbüli perde  
Şan ebr-i siyeh oldı güneş yüzine perde
  2. Dögmedi ise gögsini taş ile ğamuñdan  
Pes bu gögerenler ne ola cirm-i kameran
  3. Eksük degül ey dōst raķībūñ işigūñden  
Dil nice taħammül ide bu derde bu derde
  4. Kaşuñ yayınuñ tiri göz üstindedür ey dōst  
Ġamzeñ oķınuñ nitteki cān ile cigerde
  5. A'rāzi için ğam yime anuñ bu Nizāmī  
Aġyār ile yār olduġına lık kemerde
- Mef'ülü mefā'ilü mefā'ilü fa'ülün*

1. Gül yüzüne sünbülü perde etti. Sanki güneş yüzüne siyah bulut, perde oldu.
2. Senin gamından göğsünü taş ile dövmediyse peki Ay kütleindeki lekeler nedir?
3. Ey sevgili! Rakibin eşiğinden hiç ayrılmıyor. Gönül bu derde nasıl tahammül eder.
4. Ey sevgili! Senin gamzenin oku can ile ciğerde olduğu gibi kaşının yayının oku da göz üstündedir.
5. Nizâmî, sevgilinin felaketi için gam çekme. Lakin (gam çekilecek şey)ağyar olan kemerin sevgilinin beline dolanmak suretiyle yâr olmasıdır.

1. Hatt-ı müşkîn kim yazılmış levh-ı sîmîn üstine  
Sünbül-i terdür dökülmüş berg-i nesrîn üstine
2. 'Arızuñda hattıñu gören şanür kim mürçe  
Pây-ı müşk-âlûde başmış berg-i nesrîn üstine
3. Da'vî-i islâm idersün zülfüñi yüzden götür  
Mü'min olan küfri tercîh eylemez dîn üstine
4. Ne kadar ölmüş isem tıram ayagıñ öpmege  
Seyr iderken dilberâ başsañ kadem sin üstine
5. Çeşm-i pür-eşkümde ey dilber hayâli haddüñüñ  
Şanki hürşîd-i felekdür geldi Pervîn üstine
6. Her yañadan ol leb-i şîrîne diller cem' olur  
Nitekim üşer meges helvây-ı rengîn üstine
7. Reşk ider tāvüs-i kıdsiler megesler hâline  
Kim tekellüfsüz konarlar la'-i şîrîn üstine
8. Yıllar oldı kim firâkuñda Nizâmî hastedür  
Şem' uyarup gelmedüñ bir gice bālîn üstine  
*Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilüñ*



1. (Sevgili) Misk kokan ayva t ylerin, g m ş levha  zerine yazılmıřtır. Taze s nb l (saçların) yaban g l  yaprađının  st ne d k lm řt r.

2. Senin yanađında ayva t ylerini g renler, ayađı miske bulařmıř k ç k karınca yaban g l  yaprađının  st ne basmıř sanır.

3. (Ey sevgili) M sl manlık iddia ediyorsan, saçıyı y z nden kaldır. M min olan, dinini bırakıp k fr  tercih etmez.

4. Ey sevgili! Dolařırken mezarımın  st ne bassan her ne kadar  lm ř olsam da ayađını  pmeye kalkarım.

5. Ey dilber! Senin yanađının hayali, g z yařı dolu g z mde Pervin( lker yıldızı)  st nde g neřin aksi gibidir.

6. Sineklerin tatlı helvanın  zerin  ř řt kleri gibi o tatlı dudaklıya da her taraftan g n lller, meyleder.

7. Tavus-ı Kudsiler, sineklerin halini kıskanırlar.  nk  sevgilinin tatlı dudađı  zerine teklifsiz konarlar.

8. Yıllar var ki Niz m , senin ayrılıđında hastadır. Fakat sen bir gece bile mum yakıp minder  st ne gelmedin.

1. Kim görürse seni şanır ki güneş indi yire  
Yire geçsün seni bu hüsn ile her kim ki yire
2. 'Arızundan şanemā öyle hayā eyledi şu  
Ki eger yir delik olsaydı geçerdi yire
3. Neye girdüñ varup ey dōst raķıbüñ evine  
Çün bilürsin ki melek girmez it olduđı yire
4. anı alı' ki gelesin dizümi yaşıdanasın  
Ben öpem seni vü sen kendüñ urasın o yire
5. Beni senden şanemā kimse cudā eyleyemez  
Meger ölüm gele kim cānı bedenden ayıra
6. Gözlerüm incine şanmañ yolu umından anuñ  
Toprađ ol göze ki bunuñ gibi umdan ayıra
7. Ol sarāyında vü şehr içi olu āh u figān  
Vāy eger ıķa sarāyından u bāzāra gire
8. Sevinürse n'ola sen māha iren kim sevinür  
Gökde istedügi kimüñ k'eline yirde gire
9. Sevinür cān ser-i küyına Nizāmı iricek  
Şol müsâfir gibi kim mesken-i me'lüfa ire

*Fe 'ilātüm fe 'ilātün fe 'ilātüm fe 'ilün*

1. Seni kim görürse güneş yere indi sanır. Seni bu güzelliğinle kim yererse (kötülerse) yere geçsin.

2. Ey güzel! Su, senin yanağınından(tazeliği ve parlaklığından) öyle haya etti ki eğer yer delik olsaydı yere geçerdi.

3. Ey sevgili, rakibin evine varıp niye girdin? Çünkü bilirsin ki köpek olan yere melek girmez.

*Şair, bu beyitte halk arasında görülen “köpek olan yere melek girmez” inancını yansıtmıştır.*

4. Hani o talih ki gelip dizime yaslanasın ben seni öpeyim ve sen kendini o yere vurasın.

5. Ey sevgili! Beni senden kimse, ayıramaz. Meğer ölüm gelip canı bedenden ayıra.

6. Onun yolunun kumundan gözlerim incinir sanmayın. Böyle kumdan rahatsız olan göze yazıklar olsun. (toprak olsun)

7. O sarayındayken şehrin içi ağlama ve inlemelerle dolu; eğer sarayından çıkar da pazara girerse yazık olur.

8. Senin gibi ay yüzlü güzele erişen, sevinse şaşılır mı? Çünkü gökte aradığını yerde bulan sevinir. (*Şair, bu beyitte yine halk arasında geçen “gökte aradığını yerde bulmak” tabirini kullanmış*)

9. Nizâmî, misafirin alışmış olduğu yere varınca sevinmesi gibi can da senin köyünün başına ulaşınca sevinir.

1. Tā ki hüsnüfiden haber virdi sabā gülzārda  
Kaldı derd ü güşşadan bülbül gibi gül zārda
2. ‘Ālemi tā tār-ı zülfüfiden mu‘aţţar eyledüñ  
Kalmadı bir kılcı kıymet nāfe-i Tatarda
3. ‘Āşık-ı hayrān gibi bir yirde kalur deng olur  
Görse kıaddüñ şivesin serv-i seh reftārda
4. ‘Ukdesinde zülfüñüñ ol hāle kılsunlar nazar  
Görmeyenler mühre-i mārı dehān-ı mārda
5. ‘Ārızuñdan cān su’āl itdi haţuñdan dil didi  
Sünbül-i terdür semende yāsemındür nārda
6. Ol dehānuñ vaşlı sevdāsında cān terk eyle kim  
Hıçe almazlar cihān mülkini bu bāzārda
7. Mār-ı zülfüñsüz hazer kılmaz gözüñden cān senüñ  
Kudret olmaz çün bilür kan dökmege bīmārda
8. Ey Nizāmī umma rahm ol ğamze-i ğammāzdan  
Çün vefā olmaz bilürsin merdüm-i mekkārda

*Fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün*

1. Saba rüzgârı, gül bahçesinde senin güzelliğinden bahsettiğinde; gül, bülbül gibi üzüntü ve dertten ağlamaya başladı.

2. ( Sevgili) Alemi saçının bir teliyle güzel kokulu eyledin. Tatar miskininde küçük bir kıl kadar kıymet bırakmadın.

3. Güz el boylu selvi, senin salınarak yürüyen boyunun edasını görse hayran olmuş âşık gibi bir yerde şaşırıp kalır.

4. Yılanın ağzındaki kıymetli taşı görmeyenler senin saçının düğümündeki o bene baksınlar.

5. Can, yanağından sordu gönül ayva tüylerin için dedi. Çimende, taze sünbül;ateşte yasemindir.

6. Sevgilinin o ağzına kavuşma sevdasına düştüğünde canı terk et. Çünkü bu pazarda cihan mülkü karşılıksız alınmaz.

7. Can, yılan gibi saçın olmasa senin gözünden sakınmaz. Çünkü hastada kan dökmeye kudret olmadığını bilir.

8. Ey Nizâmî, o fitneci yan bakıştan merhamet umma. Çünkü bilirsin hileci adamda vefa, olmaz.

1. Yüzidür nükte 'atān hüsn ile şems ü kāmere  
Sözidür ta'ne iden ta'm ile şehd ü şekere
2. Ola kim başdı ola itlerüñ ayağı diyü  
Sürerem yüzümi yüz zevk ile her reh-güzere
3. Baqma hâr-ı müjeye gözlerüme baş kademüñ  
Ki ziyān itmeye hâr-ı müje nür-ı başara
4. Ahenin hâbse esir eyledi tütüyi felek  
Koyuben la'lüni meyl itdügi için şekere
5. Toprak anuñ başına ki zer ü sîmi kazanup  
Koya toprakda vü harc itmeye sen sîm-bere
6. Bunca yüz biñ göz ile nice ki seyr itdi felek  
Getüremedi bu hüsn ile nazîrüñ nâzara
7. Yıllar oldu ki esir olduğ u esirgemedüñ  
Rahm idersen n'ola bu bende düşen bendelere
8. Ey Nizāmî nazar it ol şeh-i ferruḥ-ruḥa kim  
Gelmedi gelmeyiser mişl ü nazîri nazara

*Fe'ilātün fe'ilātün fe'ilātün fe'ilün*

1. Güneş ve Ay'a güzelliğiyle nükte atan, onun yüzüdür. Bal ve şekerle lezzet veren, onun kinayeli sözüdür.

2. Senin köpeklerinin ayağı basmıştır diye her geçit yerine yüz zevk ile yüzümü sürerim.

3. Kırpıkların dikenine bakma, ayağını gözlerime bas. Ki kırpiğin dikenini göz nuruna zarar vermesin.

4. Felek senin yanağını bırakıp, şekerle meyl ettiği için; papağanı demirden kafese esir etti.

5. Altını ve gümüşü kazanıp, toprakta bırakarak sen göğsü gümüşten olan güzele harcamayanın başına toprak atılsın.

6. Felek, yüz bin göz ile ne kadar baktıysa da senin gibi güzel birisini göremedi.

7. Yıllarca esir olduk, sen bağışlamadın. Zincire vurulmuş bu kölelere acısan ne olur.

8. Ey Nizâmî, o güzel yüzlü şaha iyi bak. Çünkü onun bir benzeri gelmedi, gelmeyecek.

1. Sünbül-i terden gül üzre ‘anber efşân eyleme  
Gönlümüñ zülfüñ gibi hâlin perîşân eyleme
2. Yüzine yüz dürlü gül gibi gülüp her bir hasuñ  
Bizi bülbül gibi ey gül zâr u giryân eyleme
3. İt bize dermân ki derdüñ bilmişüz dermânını  
Her devâdan bî- haber bî-derde dermân eyleme
4. Hasret-i zülf ü zenaḥdânuñda ey sîmîn-beden  
‘Âlemüñ ‘aysın baña bend ile zindân eyleme
5. Mühr-i mihrüñ ḥâtemini şakla her nâ-ehlden  
Dîv-i bed-rüyuñ yirin tâḥt-ı Süleymân eyleme
6. Dilberâ mülküñ Nizâmî olmasa olur ḥarâb  
Hüsnuñüñ mülkin yûri berk eyle vîrân eyleme

*Fâ 'ilâtün fâ 'ilâtün fâ 'ilâtün fâ 'ilün*



1. Taze sünbül den(saçından) gül üzerine anber kokusu saçma. Gönlümün halini saçın gibi perişan etme.
2. Ey gül! Her bir hasun (çöpün)yüzüne yüz türlü gül gibi gülüp bizi bülbül gibi ağlatıp inletme.
3. Bize derman et ki senin derdinin dermanını bilmişiz. Her devadan habersiz dertsiz derman eyleme.
4. Ey gümüş bedenli! Saçının hasreti ve çenenin hapsiyle dünya hayatını bana engel ve zindan etme.
5. Senin sevginin bulunduğu üstü mühürlü yüzüğü, her yabancından sakla. Kötü yüzlü devin yerini Süleyman'ın tahtı eyleme.
6. Ey sevgili! Mülkün Nizâmî olmasa harab olur. Güzellik mülkünün yerini sağlam eyle, yıkık eyleme.

1. Ka'be-i hüsn ü melâhat dimeyen sen saneme  
Maḥrem olmadı ḥarīm-i ḥaremi muḥtereme
2. Kanı ki derd ile dil hem-nefes oldu tapuña  
Ey ḥaṭāyī nice çok şükr o demden bu deme
3. Ser-i zülfüni dehānuñda görüp ḥaste gönül  
Didi ḥayfā ki irer āḫır 'ömrüñ 'ademe
4. Görelî kâmet ü zülf ü dehenüñ ḥarflerüñ  
Uḡradum fâriḡ ü âzāde yürürken eleme
5. Meger ol dem irişe ayaḡuñ öpmege elüm  
Ki ecel beni berāber ide ḥāk-i ḳademe
6. Sevinür cān göricek itlerüñ izin nitekim  
Yolda bir aç u gedā uḡraya birḳaç direme
7. Lezzetinden iki yarıldı zebānı ḳalemüñ  
Leb-i la'lün şıfatın tā ki getürdüm ḳaleme
8. İrem-i vaşla Nizāmī didüm āsān ire mi  
Didi cān virmeden irmez kişi bāḡ-ı İreme

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Senin gibi bir güzele güzelliğin Kabe'si demeyen o muhteşem ve mukaddes beldeye giremediğindendir.

2. Gönlün dert ile katında tek nefes olduğu hal nerede?Ey hatası çok olan, o zamana nisbeten bu zamana çok şükürler olsun.

3. Hasta gönül, saçının ucunu ağzında görüp ne yazık ki senin ömrünün sonu gelmiştir, dedi.

4. Hür ve tasasız bir halde yürürken senin boyunun saçının ve ağzının harflerini görünce üzüntüye düştüm.

5. Ecel, beni ayağının toprağıyla bir ettiği zaman elim ayağını öpmeye erişir.

6. Aç olan dilencinin yolda birkaç dirhem bulunca sevindiği gibi can da senin itlerinin izini görünce sevinir.

7. Kırmızı dudağının vafını kaleme dökünce lezzetinden kalemin dili, ikiye ayrılır.

8. Vuslat bahçesine Nizâmî kolay varır mı, dedim; can vermeden kişi İrem Bahçesi'ne varamaz, dedi.

1. İtme nihān cemālūñi ey meh niķāb ile  
Dā'im revā degül k'ola ebr āfitāb ile
2. Sen serv-ķad yolında süründü Őu deñlü kim  
Tutdı ĥābābdan tenini ābuñ āb ile
3. Ey dil Őaçında ĥadd u lebüñ gör ne ĥüb olur  
Sohbet ķarañu gicede Őem' ü Őarāb ile
4. Sūsen ķemende medĥini Őöylerdi ĝoncenüñ  
Toldurđı Őebnem aĝzumı dürr-i ĥoŐāb ile
5. Zülf ü 'izāri zikrine lāyık degül henüz  
Yüz yıl yur isem aĝzumı müŐk ü gülāb ile
6. Cānā 'aceb mi göñlüme meyl itse gözlerüñ  
Mestüñ hemiŐe baŐı boŐ ĥōŐ olur kebāb ile
7. Geldi Nizāmī derdine la'lüñden em Őorar  
Őāfi cevāb vir ķoma anı Őarāb ile

*Mef'ülü fā'ilätü mefā'ilü fā'ilün*

1. Ey ay yüzlü! Yüzünü örtü ile gizleme; daima güneşin örtülü olması reva değil.
2. Sen selvi boylunun yolunda şöyle süründü ki nilüfer çiçeğinin tenini su kabarcıkları kapladı.
3. Ey gönül! saçının altındaki yanağın ve dudağın karanlık gecede mum ve şarap eşliğindek sohbet gibi güzeldir.
4. Susam çiçeği, çimenlikte goncayı medhetti. Şebnem de ağzını taze inciyle doldurdu.
5. Ağzımı misk ve gül suyu ile yüz yıl yıkasam da saçını ve yanağını anmaya henüz layık değil.
6. Ey sevgili! senin gözlerin gönlüme meyl etse şaşılır mı? Sarhoşun her zaman kebab ile başı hoş olur.
7. Nizâmî, gelip derdine yanağından ilaç ister; ona safi cevap ver, onu şarapla başbaşa bırakma.

1. Ol serv-i gül-'izār çağındadır daħi  
Cān cilve-gāhı ıal'atı bāğındadır daħi
2. Gerçi ki hāl dānelerin dirdi mūr-ı hıtt  
Dil murğı kara zülfüñün ağındadır daħi
3. Ol çok yaşayası beni gördükçe hıřm ider  
Pend-i peder meger ki kulağındadır daħi
4. Zülfüñ cemende beñlerüñe beñzemez degül  
Tıfl-ı Habeř ki dāye kucağındadır daħi
5. Hıttuñ ğamile kaddi büküldi benefřenüñ  
Görmez misin ki bařı ayağındadır daħi
6. Zülfüñ ucunda la'lüñi gördükçe řanuram  
Bir taze ğoncedür ki budagındadır daħi
7. Zülm ile řanum içdüğine ol perı-řıfat  
řāhid yeter ki rengi řudagındadır daħi
8. Hüsñüñ řapanca urdı meh-i bedre kim yine  
Ol penřenüñ niřānı yañagındadır daħi
9. Ğamdan hilāle döndi vücüdi Nizāmınün  
Lû'lû diřün hevāsı dimāğındadır daħi

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilin*

1. O gül yanaklı servi ki henüz gençlik çağındadır. Can cilve-gahı da hâlâ güzellik bağındadır.

2. Hattının karıncası, beninin tanelerini toplasa da gönül kuşu henüz siyah zülfünün ağındadır.

3. O çok yaşayası, beni gördükçe öfkelenir. Demek ki babasının öğüdü hâlâ kulağındadır.

4. Süt anne kucağındaki Habeş çocuğu gibi zülfün çimende benlerine benzemiyor değil.

5. Menekşenin senin ayva tüyelerinin gamından boyu (beli) büküldü. Daha başının ayağında olduğunu görmüyor musun?

6. Zülfünün ucunda kırmızı dudağını gördükçe, daha dalında duran taze gonca sanırım.

7. O peri sıfatlının kanımı zulm ile içtiğine şahid olarak dudağındaki kırmızı renk yeter.

8. Senin güzelliğin, yeni aya yine tabanca ile ateş etti ki o pençenin izi daha yanağındadır.

9. Nizâmî'nin vücudu, gamdan hilale döndü. İnci dişinin arzusu hala (onun) hatırındadır.

1. Dilber ki dil yoluna revāndur revān daḥi  
Yolına terk olalı cihāndur cihān daḥi
2. Çün zülfi cîm ü kıaddi elif kıaşı nûn imiş  
Dirsem n'ola o serv-i gül-endāma cān daḥi
3. Mihr-i ruḥuñi fūdādesi ancak zemīn degül  
Ser-gerde ol hevāda yeler āsümān daḥi
4. Mihründe dil melāmet oḳına nişānedür  
'Işķa nişān dilerler ise uş nişān daḥi
5. Ger dūzaḥı içre vaşluñ ele girse 'ayş idem  
K'ol 'ayşā ḥasret olalar ehl-i cinān daḥi
6. La'lin şarābın içmege zulfuñ ne men' ider  
Kim şü içerken ādemi urmaz yılan daḥi
7. Cānā cefā bu ise ki ğamzeñi baña kıılır  
Çoķ geçmeye ki aydalar ölmüş filān daḥi
8. İtme Nizāmī yüzi güneşdür diyü beyān  
Ol ḥod 'iyāndur aña ne ḥācet beyān daḥi

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilün*



1. Sevgili, can dahi gönül yoluna revandır. Senin uğruna terk edilelili cihan dahi cihandır.

2. O gül boyluya can desem, şaşılır mı? Çünkü saçı cim, boyu elif, kaşı nuna benzermiş.

3. Yanağının parlaklığının düşkünü, sadece yer değil. Gök de bu arzuya başı dönmüş bir şekilde gezer.

4. Senin sevginde gönül, kınama oklarına nişandır. Aşka alamet isterlerse bu değersiz bedenim dahi nişandır.

5. Eğer sana kavuşmak, Cehennem içinde olsa bile yaşarım. Çünkü öyle bir yaşayışa Cennettekiler bile hasrettirler.

6. Dudağının şarabını içmekten, saçın beni niçin engeller? Halbuki su içen kişiye yılan bile değmez.

*Nizami, bu beyitte ise halk arasında kullanılan "su içene yılan bile değmez" sözünü kullanmış.*

7. Sevgili, senin yan bakışının bana ettiği eziyet bu ise çok geçmeden filan da ölmüş, diye söylerler.

8. Nizâmî! Onun yüzü güneştir, diye beyan etme. O kendisi açıktır, onu beyan etmeye daha ne gerek var.

1. 'Işkuñ cānumda cānâ şaklaram cānum gibi  
Mihrüñi mühr itmişem sīnemde īmānum gibi
2. Firkatüñ derdinden ey hūrşīd-eyvān-ı cemāl  
Göklere irdi duḥānum āh u efgānum gibi
3. Düşeli 'ışkuñ odı cānā hevā-yı gönlüme  
Yüz şuyın toprağa şaldum adum şanum gibi
4. Ruḥlarıñ şevkiyle ey dilber çemende her seher  
Gönce çāk eyler kabāsını girībānum gibi
5. Zülf ü ruḥsāruñ ğamından dilberā her şubḥ u şām  
Kan döker 'ayn-ı şafaḳ bu çeşm-i giryānum gibi
6. Bādeye 'āhd itmiş idüm gözlerüñ 'āhdinde līk  
Nice peymanlar şıdı peymāne peymānum gibi
7. Bozalı 'aḳlı niżāmımı Nizāmünüñ ğamuñ  
Key perīşān ḥāldür ḥāl-i perīşānum gibi

*Fâ'ilātün fâ'ilātün fâ'ilātün fâ'ilün*

1. Ey sevgili! Senin aşkını içimde canım gibi saklarım. Senin sevgini yüreğimde imanım gibi mühürlemişim.

2. Ey güzellik sarayının güneşi! Senin ayrılığının derdinden dumanım, ağlama ve inlemelerim gibi göklere ulaştı.

3. Ey sevgili! Senin aşkının ateşi, gönlümün hevesine düşeli utanmayı adım sanım gibi toprağa saldım.

4. Ey sevgili! Gonca, her seher senin yanaklarının isteği ile kaftanını elbisemin yakası gibi yırtar.

5. Ey sevgili! Senin saçın ve yanağının gamından her sabah ve akşam şafağın gözü bu ağlayan gözlerim gibi kan döker.

6. Senin gözlerinin devrinde içkiye yemin etmiştim ama şarap kadehi, yeminim gibi nice yeminler bozdurdu.

7. Senin verdiği üzüntü, Nizâmî'nin aklının düzenini bozalı perişan, halim gibi hali gayet perişandır.

1. 'İşkuñ olalı cānuma hemdem didükleri  
Derd oldı dil Һarîmine mahrem didükleri
2. Bezm-i 'ināk-ı 'ışkda cān mey-perest iken  
Öğrenmiş idi cām adını Cem didükleri
3. Bu naqş-қadd u zülf ü dehān ile ey perī  
Sensin cihānda var ise ādem didükleri
4. Görmez olalı çeşm ü қad ü zülf ü aғzuñı  
Görünmez oldı gözüme 'ālem didükleri
5. Қарûn gibi yire geçe luţfuñdan uţanup  
Gökden inerse 'İsī-i Meryem didükleri
6. Hecrûñde şöyle üns tutupdur benümle kim  
Bir laһza bensüz olamaz ol ğam didükleri
7. Demler gelür Nizāmī başa 'ışk içinde kim  
Biñ yılca görünür göze bir dem didükleri

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilün*

1. Aşkın, gönlümle hemdem olalı; gönül hareminin mahremi dert oldu.
2. Can, aşk meclisinde sarhoş iken; Cem dedikleri, kadehin adını yeni öğrenmişti.
3. Ey peri! Boyunun süsü, saçın ve ağzın ile dünyada adem diye biri varsa o sensin.
4. Senin gözünü, boyunu, saçını ve ağzını görmeyeli; dünya dedikleri gözüme görünmez oldu.
5. Meryem oğlu İsa, dedikleri gökten inerse senin lütfundan utanıp Kârûn gibi yere geçer.
6. Senin ayrılığında o gam dedikleri bana öyle alışmıştır ki bir an bile bensiz olamaz.
7. Nizâmî, aşk içinde öyle zamanlar gelir ki bir an dedikleri göze bin yıl gibi görünür.

1. Ey dil görürseñ ol boyı serv-i revānuñı  
Şu gibi ayağına revān it revānuñı
2. Bu tūrfadur ki noқта-i mevḥūm dir iken  
Қısmet ola diyü ben umaram dehānuñı
3. Pīr-i ḥıred ki bir қılı diққatde biñ yārar  
Ḥayrān olur işitse şıfāt-ı miyanuñı
4. Ey sāğar aғzın öpdigine şöyle oldı ḥalk  
Kim her kişi diler ki senüñ içe қanuñı
5. Ey şem' lāf-ı ḥüsn idüp ol meh-liқа ile  
Ortaya gelme yoқsa keserler zebānuñı
6. Kimüñ ki sīmi var yāraşur sā'idün gibi  
Yanuñca şalınup vaṭan eylerse yanuñı
7. Cān bülbüline gülşen-i cennet қafes gelür  
Tā āşiyān idindi senüñ āsitānuñı
8. Gördükçe serv-kāmetüñi Sidre sanuram  
Tāvüs-ı Sidre turre-i 'anber-feşānuñı
9. İtmez Nizāmī ol yüzi gül-güne çün eşer  
Tut kim 'ınān-ı çarha irirdüñ figānuñı

*Mef'ülü fā'ilätü mefā'ilü fā'ilün*

1. Ey gönül! Salınarak yürüyen selvi boyluyu görürsen ruhunu su gibi ayağına akıt.
2. Küçük bir nokta gibi turfanda (taze) ağızının bana kısmet olacağını umarım.
3. Dikkatte kılı bin yaran akıl pîri; senin belinin sıfatını işitse hayran olur.
4. Ey kadeh! Sevgilinin ağızını öptüğün için bütün halk senin kanını içmek ister.
5. Ey mum! O ay yüzlü sevgili ile güzel laflar edip ortaya çıkma, yoksa senin dilini keserler.
6. Gümüşü olana kolun gibi, etrafında salınarak yanında yer tutmak yakışır.
7. Can bülbülüne senin eşigini kendine yuva yaptığından; Cennet bahçesi, kafes gibi gelir.
8. Senin selvi boyunu gördükçe Sidre, anber saçan saç lüleni gördükçe de Tavus-ı Sidre (Cebrail) sanırım.
9. Nizâmî, ağlamalarını göğe eriştirsen de o gül yanaklıya tesir etmez.

1. Gitdi nūr-ı başar ey mûnis-i cān sen gideli  
Terk idüp cismi revān oldı revān sen gideli
2. Sen idüñ şemse-i şems-i felek-ārāy baña  
Gözlerüme karşı oldu cihān sen gideli
3. Lāle vü serv-i hırāmāne nażar eylemezem  
Ey yüzi lāle boyı serv-i revān sen gideli
4. Niçün irmez saña ey māh-ı cihān -tāb-ı felek  
K'irişür göklere feryād u figān sen gideli
5. Zülf ruhsāruñı yād eyleyüp ey hüsrev-i hüsn  
Oğuram sūre-i Nūr ile Duḡān sen gideli
6. İderem derd ile feryād u figān bülbül-vār  
Ey yüzi gül şanem-i ğonce-dehān sen gideli
7. Dil gümān eyler idi k'ola Nizāmī sensüz  
Gel gel ey cān ki yakīn oldı gümān sen gideli

*Fe'ilātün fe'ilātün fe'ilātün fe'ilün*



1. Ey canımın yoldaşı! Sen gideli gözümün nuru gitti. Sen gideli ruhum bedeni terk ederek çıkıp gitti.
2. Sen bana dünyayı süsleyen güneş gibiydin. Sen gideli dünya bana karanlık oldu.
3. Ey lâle yüzlü, servi boylu! sen gideli laleye ve nazlı serviye bakmaz oldum.
4. Ey cihanı ve feleği aydınlatan ay! Sen gideli ağlama ve inlemelerim göklere erişir de niçin sana ulaşmaz.
5. Ey güzellik padişahı! Sen gideli saçını ve yanağını düşünerek "Nûr ve Duhân" su okurum.
6. Ey gül yüzlü, gonca ağızlı sevgili! Sen gideli dert ile bülbül gibi ağlayıp inlerim.
7. Nizâmî, sensizliğe alışabileceğini zannedirdi. Gel ey can, sen gideli bu zan gerçek oldu. (sensiz yapamayacağımı anladı.)

1. Tā şafha-i ruhsāre haţıñg yazdı raķamnı  
Ser-nāme-i hūsniġa mehıñg çekdi kalemni
2. Ol naħs sitārem bile ceng eylemek ister  
Āhum ki tiker kûşe-i eflāke ‘alemni
3. Köp cevr ü cefā itġüci yār ola seniñg dik  
Çıngıs daġı itmes idi bu zılm ü sitemni
4. گفتم که بس رحم کن ای یار جفاکیش  
Türk oġlanı men añġlamañam didi ‘acemni
5. Cānsız büte tapġınca sañġa tapşa ne rāhib  
Mā‘būd idinip bāri siniñg kibi şanemni
6. Çün ķaddıñg elifdir dehening mīmdir ey dōst  
Ol ķadd ü dehendin umaram derdime emni
7. İtleriñg izin yolda görüben sevinirmin  
Müflis kişi tapmış kibi bir niçe diremni
8. Kıpıñda rakıbiñge şalatma bizi ħānım  
Zirā ki ħarām itdi Ĥudā şayd-ı Ĥaremni
9. Tūfān kibi berkidi cihān ħalkını ġarka  
Turguzmasa sindeki ot közdeki nemni
10. Naķķāş disem közlerüme n’ola ki sinsiz  
Altun varaķ üstige yazar reng-i baķamnı
11. Baş üzre yürüpdür ser-i kūyıġa Nizāmı  
‘Işkıñg yolıġa sıdķ ile baştıñg çü ķademni  
*Mef’ülü mefā’ilü mefā’ilü fa’ülün*

1. (Sevgili) Yanağının sayfasına rakamı ayva tüylerin yazdı. Güzellik mektubunun başlığını, senin ay gibi parlak yüzün yazdı.
2. Âlemin bir köşesine bayrağını diken ahım ; o benim uğursuz talihim ile kavga etmek ister.
3. Ey cefa çektiren sevgili! Senin çektirdiğin bu zulmü ve sitemi Cengiz dahi yapmazdı.
4. Ey cefayı kendisine huy edinen sevgili! Bana merhamet et dedim. Türk oğlanı: "Ben Acem dilini anlamam." dedi.
5. Rahip, cansız puta tapacağına bari senin gibi bir sanemi mabut edinip tapsın.
6. Ey dost! O boyundan ve ağzından derdine çare umarım. Çünkü senin boyun elif, ağzın mim gibidir.
7. (Ey sevgili) Senin itlerinin izini yolda görünce müflis bir kişinin bir dirhemi yolda bulunca sevindiği gibi sevinirim.
8. Ey Hanım! Bizi kapında rakibine ısırtma. Çünkü Hüdâ harem sınırları içinde avlanmayı yasak etti.
9. Eğer sendeki ateş gözdeki yaşları durdurmasaydı; tufan gibi cihan halkını suya batıracaktı.
10. Gözlerime nakkaş desem ne olur ki senden ayrı olduğunda altın yaprak üstüne kırmızı rengi çeker.
11. Aşkın yoluna sen ayağını doğrulukla bastığın için; Nizâmî, senin köyünün yoluna başını koymaktadır.

1. Şermsâr itdi yüzüñ luţfi gül-i nevrûzı  
Tal'atunı kıldı hacil şem' -i cihân-efrûzı
2. Ne şudur 'ârızunı ey bâde viren hâkî mi kim  
Oddan artuğ irüşür cānuma anunı sûzı
3. Baqmadan yaşuma cān virmedi derd ile raqıb  
Görmeden ölmedügi gerçek imiş yılduzı
4. Keşf ola sırr-ı semāvât ile ğayb-ı arzeyn  
Ger ola gözlerüme sürme ayağunı tozı
5. Şehriyâr olalı sen şehr-i maħabbetde şehâ  
Buldı ğam leşgeri cān kişverine pîrûzî
6. Gül-i nevrûza nazâr itmeyem ey dōst eger  
Bâğ-ı hûsnünde ola baña gül-i nevrûzî
7. Vaşl-ı devlet gūnidür cānuñı vir şükrâne  
Ger Nizāmî saña Hâk rûzî kıla ol rûzı

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Senin yüzünün lütfu, yeni açan gülü utandırdı. Yüzünün güzelliği, dünyayı parlatan ışığı utandırdı.

2. Ey içkiye rengini veren! Senin yanağının suyu nasıl sudur ki artık onun ateşi canıma erişmektedir.

*Su ateşi söndürdüğü halde sevgilinin yanağı aşığın ateşini arttırır.*

3. Rakip, akıttığım gözyaşlarımı görmeden dert ile ölmedi. Yıldızı görmeden ölmediği gerçek imiş.

*Bu beyitte ise halk arasında kullanılan "yılan, yıldızı görmeden ölmez" şeklindeki söz kullanılmış.*

4. Ey sevgili! Senin ayağının tozu gözlerime sürme olsa; iki dünyanın bilinmeyenleriyle gökyüzünün sırları bana görünür.

5. Ey şah! Sen sevgi ülkesinde şah olalı gam askeri can ülkesinde uğur buldu.

6. Ey dost! Senin güzellik bahçende benim için açmış bir gül varsa; yeni açan çiçeğe bakmayayım.

7. Nizâmî, Hak sana o günü nasip kılarsa o devletliye kavuşma günüdür deyip şükrederek canını ver.

1. 'İřret ü 'ayř idenüñ yār ile kārı bārı  
N'ider ol dünyede nāmus ile 'ārı bārı
  2. Göz ki vuřlat günini görmeyiser yumsa tek  
Görmez ola idi ađyār ile yārı bārı
  3. 'İřka řābr itmeyene çāre seferdür dirler  
Terk idelüm yine bu dār u diyārı bārı
  4. Bāđ ile dār řapuñsuz ün olur bađ ile dar  
Ben řapuñsuz n'iderem bāđ ile dārı bārı
  5. İrdi çün řaħn-ı felek evcine feryād u fiđān  
Kaçan iriřdire ol yāre bu ārı Bārı
  6. N'eylesün iřidüp efgānını bu ħaste-dilüñ  
Bir gül-i ter ki he ār oldu he ārı bārı
  7. řanma Cehd ile Nizāmı bulasın yāre vuřul  
Aya kim gördü ki iriřdi ħubārı bārı
- Fe'ilātün fe'ilātün fe'ilātün fe'ilü n*

1. İçki içip eğlenmenin kârı hiç değilse yâr ile olmaktır. O dünyada namus ile ârı artık neylesin.
2. Gözüm vuslat gününü görmeden kapanacaksa hiç olmazsa yâri başkasıyla görmeseydi.
3. Aşka sabır etmeyene çare sefere çıkmaktır, derler. Yine terk edelim bu yurdu memleketi bari .
4. Bağ ve yurt, sensiz sanki bağ(engel)ve dar olur. Ben sen olmadan bağı, yurdu ne yapayım.
5. Ağlama ve inlemeler, semanın en yükseğine kadar ulaştı. Fakat Allah, o yâre bu ağlamaları ne zaman ulaştıracak?
6. Bin bülbülü olan o taze gül, bu hasta gönlün ağlama ve inlemelerini işitip artık ne yapsın.
7. Nizâmî, gayretinle yâre kavuşacağını sanma. Ay'a, tozun ulaştığını kim gördü?

1. Dilber, yüzünden peçesini kaldırıncı gökyüzüne ay ve güneşini getirdi.
2. Güneş, senin yüzünün parlaklığını gördüğünden beri kapıdan kovsan bacadan girer.
3. Yudumunu rakibe sunma, çünkü kâfir senin gibi huri elinden Cennet şarabını içmeye lâıık değil.
4. Perilerin yerinin harabeler olduğunu söylerler. ( Sevgili) Gönlümün harabını kendisine mesken olarak seçse uygundur.
5. Senin kan döken gözün, her hastayı helâk eylese ehl-i basiret, toprağını gözlerine sürme ederler.
6. Senin ayrılığında ciğerimin iltihabını görseler, Cehennemde kâfirlerin içi yanar.
7. Nizâmî'nin ömrü senin köyünde ayrılık acısı içinde geçti. Cennet içinde, Cehennem azabı çekti.



1. Dilber götürdi çünkü yüzinden niķābını  
Çarķuñ getürdi çarķa meh ü āfitābını
2. Yüzine ķapu ķapar iseñ bacadan düşer  
Görelī āfitāb yüzüñüñ māh-ı tābını
3. Cur'añ raķıbe şunma ki kāfir mahal degül  
Hürī elinden içmege cennet şarābını
4. Dirler perīlerüñ yiri vīrāneler olur  
Mesken yiridür eylese göñlüm ĥarābını
5. Her ĥasteyi ki eylese ĥünī gözüñ helāk  
Sürme iderler ehl-i başıret türābını
6. Kāfirlerüñ cehennem içinde yana içi  
Hechründe görseler cigerüm iltihābını
7. Kūyuñda geçdi hecr ile 'ömri Nizāmīnün  
Cennet içinde çekdi cehennem 'azābını

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilün*

1. Olalı hulk ile sen hüsni ilinüñ pādīşehi  
Virdi yağmaya gönül mülkini 'ışkuñ sipehi
2. Nisbet itdüğüm için la'lüne ey ğonce-dehen  
Sevinüp göge atar lāle-i nu'mān külehi
3. Şöyle ğonc eyle ki dem-beste ola ğonce görüp  
Yürü nāz ile ki ğayrette ğala serv-i sehī
4. Gözleri cevri ile cān ğırmenini yakduđına  
Uşda yüzinde nişān dāne-i ğāl-i siyehi
5. Yā Rab ol turre ne tāvüs-ı mükerremdür kim  
Ravza-i ğülşen-i Cennetdür anuñ cilve-gehi
6. Ok gibi kīşüñe çün girmişem ey ğaşu kemān  
Küşe-i çeşmüñ ile ğālüme bađ ğāh ğehī
7. Sihr eger bilsem işigüñde olurdum cārüb  
Ayađuñ tozuna yüz sürmek için ğāh ğehī
8. Bülbüle ğussa vü ğam tütüye derd ile elem  
Şeker ü ğül meges ü ğāre zihī ğayf zihī
9. Yandı zulm ile Nizāmī ğuluñ ey ğusrev-i ğüsni  
Bir şor āhır ne durur iş bu ğarībüñ ğünehi

*Fe'ilātün fe'ilātün fe'ilātün fe'ilün*

1. Sen bu huyunla gzellik lkesinin padiřahı; olalı senin ařkının askerleri gnl mlkn yaęmaladı.

2. Ey gonca aęızlı! Senin yanaęına benzettięim iin lâle sevinip bařındaki klahı gęe atar.

3. (Ey sevgili) yle bir tomurcuk ol ki gonca seni grp hayretten nefesini tutsun. Naz ve eda ile yr ki serv-i sehi sana hayret etsin.

4. Gzlerinin cevri ile can harmanını yaktıęının izi, yzndeki siyah ben tanesidir.

5. Ya Rab! O sa llesi ne saygıya deęer bir tavus kuřudur ki onun cilve yeri Cennet bahesinin imenlięidir.

6. Ey keman kařlı! Ok gibi ben de senin okluęuna girmiřim. Gz ucuyla da olsa halime ara sıra bak.

7. Eęer sihir bilseydim, senin ayaęının tozuna ara sıra yz srmek iin eřięinde sprge olurdum.

8. Blble tasa ve znt, papaęana dert ve elem, sineęe řeker, dikene gl ne kadar yazık ne kadar yazık!

9. Ey gzellik lkesinin padiřahı! Senin Nizm kulun, zulm ile yandı. Bu garibin gnahı nedir diye bir kez sor.

1. Şermsār itdi şaçuñ nāfe-i müşk-i Hūteni  
Nitekim gözlerümün rengi 'aķıķ-i Yemeni
2. Nāvek-i tır-i Qazādur gözüñüñ her müjesi  
Halka-i dām-ı belādur şaçuñuñ her şikeni
3. Sen 'azizüñ hāberüñ ilteli gülzāre şabā  
Çāk ider hasret ile Yūsuf-ı gül pīreheni
4. Seyr iderken boyuñuñ şivesini gördi meger  
K'utanup geçdi hayādan yire serv-i çemeni
5. Tali' i kevkebi olmazdı muķārin şerefe  
Saña ism ile ķarın olmasa Veyse'l- Qarāni
6. Didiler baña ki hercā'idür ol yār didüm  
Şem'dür rüşen iderse n'ola her encümeni
7. Luţf uğurladı dişüñden dīv-i şarrāf-ı zamān  
Gezdirür ipe dizüp kūçede dürr-i 'Adeni
8. Gerçi hūsn ile Süleymānsın u Cemşid-i zamān  
Hātem-i mülke emīn eyleme her Ehrimeni
9. Hār-ı hecr ile ölen bülbül-i şūrīde-dilüñ  
Yāraşur ger ola gülberg-i ķarīden kefeni
10. Nazm dāmına şeker şaçdı Nizāmī dāne  
Ki meger şayd ide sen tūfī-i şekker-şikeni

*Fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilātün fe 'ilün*

1. Göz yaşlarımın Yemen akikini utandırdığı gibi saçının kokusu da Hutun miskin kokusunu utandırdı.
2. Senin gözünün her kirpiği, kaza oku gibidir. Saçının her kıvrımı, bela tuzağının halkası gibidir.
3. Saba rüzgârı, sen sevgilinin haberini gül bahçesine götürmeli; gül gibi güzel olan Yûsuf bile hasretle gömleğini yırtar.
4. Çimendeki servi seyrederken boyunun edasını görüp utancından yere geçti.
5. Veysel Karani, sana ism ile yakın olmasa bu şerefe ulaşamaz ve yıldızı parlamazdı.
6. O sevgili hakkında bana kararsızdır, dediler. Ben: "Mumdur her cemiyeti aydınlatsa şaşılır mı?" dedim.
7. Zamanın sarrafı olan dev, senin dışından çaldığı güzel Aden incilerini bir ipe dizip pazarda gezdirir.
8. Sen gerçi güzelliğin ile Süleyman'sın ve zamanın Cemşid'isin. Sultanlık mührünü her Ehrimen'e teslim etme.
9. Ayrılık dikeniyi (eziyetiyle) ölen gönlü perişan bülbülün kefeni, eğer taze gül yaprağından olsa yakışır.
10. Nizâmî, sen şeker çiğneyen güzeli avlamak için nazm ağına şeker tanesi saçtı.

1. Ğamzeñ ħadengi zāḥm uralı cāne Muştafā  
Derd ü ğām ile döndi ciger ķane Muştafā
2. Ĥālūñ ħadūñ yüzinde ne zālimdür āh kim  
İslām içinde ķaşd ider ĩmāne Muştafā
3. Olsan revān bu ķāmet ile ħaclet irişür  
Şahñ-ı ķemende serv- i ħırāmāne Muştafā
4. Bülbül ğam ile lāl u ħayādan gül āb olur  
Gelsen bu tal'at ile gülistāne Muştafā
5. Pervāne gibi şem'-i ruĥuñ şevķı yādına  
Hicrān odıyla dil nice bir yane Muştafā
6. Bu derd-i telĥ-i hecr Niżāmīyi öldürür  
Şirīn lebüñden irmese dermāne Muştafā

*Mef'ülü fā'ilātü mefā'ilü fā'ilün*

1. Ey Mustafa! Senin gamzenin okuyla gönlüm yaralandığından beri dert ve üzüntüden ciğerim kana boyandı.

2. Ah, senin yüzündeki benin ve yanağının ne kadar zalimdir. Ey Mustafa! İslam içinde imana kaseder.

3. Ey Mustafa! Bahçenin ortasında bu boyunla yürüsen salınarak yürüyen nazlı selvi utanır.

4. Ey Mustafa! Gül bahçesine bu güzelliğınle gelsen; bülbül, üzüntüyle lal (dilsiz) gül de utancından su olur.

5. Ey Mustafa! Pervanenin, senin yanağının mumu ışığında yandığını hatırlayıp gönül ayrılık acısıyla ne vakte kadar yansın.

6. Ey Mustafa! Senin tatlı dudağından derman bulmasa Nizâmî'yi bu ayrılık acısının derdi öldürür.

1. Gel ey derd ehlinüñ dermānı Luṭfı  
Göñüller tāhtınuñ sułtānı Luṭfı
2. Serīr-i şehri-i hüsnüñ şehriyārı  
Melāmet mülketinüñ hānı Luṭfı
3. Tarāvet gülşeninüñ gülsitānı  
Leṭāfet gevherinüñ kāmı Luṭfı
4. Bizi luṭf eyle ḳahr odıyla yaḳma  
Raḳıbe gösterüp ihsānı Luṭfı
5. Göñül yandı firāḳuñ miḳnetinden  
Bu derdüñ yok midur dermānı Luṭfı
6. Nizāmınüñ cemālün ḳasretinden  
İrişdi göklere efġāmı Luṭfı

*Mefā'ilün mefā'ilün fa'ülün*



1. Ey dert ehlinin dermanı Lütfi, gel. Gönüller tahtının sultanı Lütfi, gel.
2. Güzellik şehrinin tahtının padişahı, melamet ülkesinin hanı Lütfi!
3. Taze gülün bahçesi, letafet hazinesinin ocağı Lütfi!
4. Lütfi, rakibe ihsanı gösterip bizi kahr ateşiyle yakma, lütfeyle!
5. Lütfi, gönül ayrılığının sıkıntısından yandı. Bu derdin dermanı yok mu?
6. Lütfi, Nizâmînin senin cemalinin hasretinden ağlamaları göklere erişti.

1. Şabā zülfüñ koğusından mu‘attar kıldı āfākı  
Cemālūñ nusşasın gördi yile virdi gül evrākı

2. Naz̄irūñ şürete gelmek muḥāl-i ‘aḳıdur z̄irā  
Ki Ḥallāk-ı cihān ḥatm itdi sende ḥüsn ü aḥlākı

3. Ḳadīm-i lem-yezel ḥüsnüñ muḳīm-i lā-yezel ismüñ  
هو الأول هو الآخر هو الدائم هو الباقي

4. Dimişsin vaşlum isterse cihān u cānı terk itsün  
Nedür cān u cihān tek sen bütün kıl ‘ahd u mişākı

5. Nizāmī lebleri şevkiyile dir zāhid u rāhib  
Leb-ā-leb cāmdan mey şun لا يا أيها الساقى

*Mefā ‘ilün mefā ‘ilün mefā ‘ilün mefā ‘ilün*

1. Saba rüzgârı, ufukları senin saçının güzel kokusuyla doldurdu. Gül, senin güzelliğinin nüshasını gördü ve yapraklarını rüzgâra verdi.

2. Sana benzer birisinin gelmesi, akla ters düşer. Çünkü cihanı yaratan, güzel ahlakı sende bitirdi.

3. Senin güzelliğin ezelidir ve ismin sonsuza kadar kalıcıdır. "O ilktir, sondur; daim ve bakidir.

4. (Âşık) Kavuşmak isterse canı ve dünyayı terk etsin, demişsin. Can ve dünyayı senin uğrunda terk azdır yeter ki verdiğin sözü ve anlaşmamızı bozma.

5. Nizâmî, zahid ve rahib (sevgilinin) dudağının arzusuyla ey saki: "Ağzına kadar dolu kadehten şarap sun" derler.

1. Gözüñ ğamıyla ne cānuñ ki ğaste oldu mizācı  
Lebüñden özge ‘acebdür eger olursa ‘ilācı
2. Fezāy-ı ‘ālem-i ma‘nī münevver olsa ‘aceb mi  
Göñül serāçesinüñ çün cemālüñ oldu sirācı
3. Göñülden istemez oldu ğayāl-i zühd ile dīni  
Ne şāh olur ki ilinden götürdi bāc u ğarācu
4. Götürüp elini tutar yüzini göklere nergis  
Yüzünü görelı meger ki oldu saña du‘ācı
5. Raķıbe tatlı sözün beni bir gün öldüriserdür  
Kişiyi şimdi mi başdan çıkardı dünyede acı
6. Mağabbet iline sulţānlığ itmek isteyenüñ  
Gerek ki toz ile toprakdan ola tağtı vü tācı
7. Nizāmī küyuña vardı çü görmedi yüzüñ ayın  
Didi ki Ka‘beye vardı vü nūr görmedi ğacı

*Mefā‘ilün fe ‘ilātün mefā‘ilün fe ‘ilātün*

1.Senin gözünün gamıyla mizacımın durumu değiştiyse; eğer onun ilacı dudağından başkası olursa şaşılır.

2. Mana aleminin fezası aydınlansa şaşılır mı? Çünkü gönül sarayının kandili, senin güzelliğın oldu.

3.(Âşık)Zühd hayaliyle dini gönülden istemez oldu. Kendi ilinden vergi ve haraç alan nasıl şahtır? .

4.Nergis, senin yüzünü görelı elını götürüp yüzünü göklere çevirerek sana dua etti.

5. Rakibe ettiğın tatlı sözün, bir gün beni öldürecek . Kişiyi acı dünyada şimdi mi baştan çıkardı.

6. Sevgi şehrine sultanlık etmek isteyenın kişının tahtı ve tacı, toz ile topraktan olmalıdır.

7. Nizâmî, köyüne vardı fakat senin yüzünün parlaklığını görmedi. Zira”Hacı Kâbe’ye vardı, fakat nur görmedi”dedi.

## SÖZLÜK

### A

**âbâd:** mamur, şen  
**âb-ı dehen:** ağız suyu( tükrük)  
**âb-ı hayât:** ölümsüzlük suyu,  
bengisu  
**âb-ı Kevser:** Kevser suyu (Div.  
Şiirinde sevgilinin dudağı için  
benzeyen olur)  
**âbü:** nilüfer çiçeği  
**âc:** fildişi  
**acımak:** eziyet görmek, canı  
yanmak  
**adem:** yokluk  
**adû:** düşman  
**âfâk:** ufuklar  
**âgâh:** bilgili, uyanık  
**ağyâr:** başkalar, yabancılar  
**ahd:** yemin,söz verme  
**âhır:** son,en sonraki  
**âhu:** ceylan  
**ahd u peyman:** yemin, and  
**âheng:** uygunluk, çalıp eğlenme  
**âhenin:** demirden ; demir gibi  
sağlam  
**ahsen:** en güzel  
**akîb:** bir diğerinin arkasından  
gelen  
**akîk:** kırmızı renkli kıymetli bir  
taştır  
**a'lâ:** (daha, en, pek) yüksek  
**aldamak:** aldatmak, kandırmak  
**alem:** nişan, alamet, bayrak,  
sancak  
**âlem:** Dünya, cihan  
**âli:** yüce, ulu  
**amâc-ı gam:** nişan tahtası, hedef  
**-amiz:** ...le karışık, ...yı içine alan  
**anber-feşan:** anber saçan  
**anber-i sara:** hilesiz, katıksız  
anber  
**andelib:** bülbül  
**andurmak:** hatırlatmak  
**ar'ar:** dağ selvisi, dikenli ardıç  
**a'raz:** felaketler  
**arbede:** kavga, patırtı

**âriz:** yanak  
**ârif:** bilen,bilgili  
**artuk:** başka, gayri, maada  
**âsan:** kolay  
**assı:** yarar,çıkar, kazanç  
**asitan:** eşik  
**astane:** eşik, payitaht  
**astin-efşan:** yen silken, vaz geçen  
**âşina:** bildik, tanıdık  
**âşiyân:** kuş yuvası; mesken,ev  
**aşub:** kargaşalık, karıştırıcı  
**aşüfte:** çıldırircasına seven, aşifte,iffetsiz  
kadın  
**atâ:** bağışlama, bahşiş  
**âvâze:** yüksek ses, şöhret  
**ayag:** kadeh  
**âyet:** alemet, nişan  
**aymak:** ayılmak  
**ayruk:** başka, bundan sonra  
**ayş:** yeme, içme ,eğlence  
**azâb:** işkence, keder  
**azâb-ı haşr:** haşir azabı ( öldükten  
sonra dirilme)  
**âzâd:** hür, serbest, köle olmayan  
**âzâde:** hür, serbest  
**azîz:** muhterem,sevgili

### B

**bâc:** vergi, harç  
**bâd:** yel, rüzgar  
**bâdâm:** badem  
**bâd-ı sabâ:** Doğudan esen hoş rüzgar  
**bağ:** (1)bağlam, demet  
**bağ:(2)** bağ, bahçe  
**Bağ-ı irem:** Ad kavmi zamanında  
Şeddat tarafından cennete  
benzetilerek yaptırılan bahçe  
**bahr:** deniz  
**baht:** talih, kısmet  
**bâlin:** minder  
**bakam:** has olmayan her türlü boya  
**bâr:** (1)yük  
**bâr:** (2)Tanrı, Allah.  
**bârân:** yağmur

**bâri:** hiç olmazsa, bir kere  
**Bâri:** yaratan, yaratıcı  
**bazar:** pazar, çarşı  
**bed:** kötü  
**Bedahşan:** Bedahşan  
taşı (sevgilinin dudağını temsil eder)  
**bedr:** Ayın ondördüncü gecesi, dolunay  
**be-gayet:** çok aşırı, son derece  
**belfi:** evet  
**bend:** bağ, rabita, bağlama  
**benefşe:** menekşe, mor  
**berkimek:**  
sağlamlaşmak, pekiştirmek  
**bes:** tamam, kafi, çok  
**beyân:** açık söyleme  
**bî-akl:** akılsız  
**bî-dâd:** zulüm, işkence, zalim  
**bî-hod:** kendinden geçme  
**bî-mâr:** hasta, sayrı  
**bî-payan:** sonsuz, tükenmez  
**Bostan:** Şirazlı Şeyh Sadi'nin küçük  
**buhur:** tütsü  
**bunca:** bu denli, böylesi  
**burc:** kale, yıldızlar kümesi  
**burc-ı abi:** sulu burç, balıklar burcu  
**bûse:** öpme, öpücük  
**bûy:** kokuy  
**bülend:** yüce, yüksek  
**bünyâd:** asıl, esas, bina  
**bürhan:** delil, isbat  
**bürka:** peçe, tül, yüzörtüsü  
**büryan:** kebab  
**C**  
**câ:** yer, mevki, mekan  
**câdû:** büyücü  
**câm-ı Cem:** Cemin kadehi  
**câm-ı mey:** içki kadehi  
**câm-ı musaffa:** parlak kadeh  
**cân:** cin taifesi  
**cân:** gönül, can, ruh  
**canâ:** ey can, ey sevgili  
**cân-bahş:** can veren, hayat veren

**Cân- feza:** cana can katıcı, can artırıcı  
**cân u dil:** can ve gönül  
**cârûb:** süpürge  
**cûş:** coşma, kaynama  
**cefâ eylemek:** eziyet etmek  
**cefâ-cu:** cefa eden  
**cem-ara:** topluluğu aydınlatan  
**Cemşid:** Cemşasb'in babası, İran mitolojisinde bir kahraaman.  
**ceres:** çan, zindan  
**cev:** arpa  
**cevher:** değerli taş  
**cevr:** eziyet, zulüm  
**cevşen:** örme zırh  
**cihân:** dünya, âlem  
**cihân- ârâ:** cihanı, dünyayı süsleyen  
**cirm:** cisim, hacim  
**cüda:** ayrı, ayrı düşmüş  
**cümle:** bütün, hep  
**cünbüş:** eğlenme, bir çalgı çeşidi  
**cür'a:** yudum, içim  
**cürm:** suç  
**cüst:** arama

## Ç

**çâh-ı zenahdân:** çene çukuru, çene kuyusu  
**çâk eylemek:** yırtmak  
**çâk-i girîbân:** yaka yırtma  
**Çah-ı Babil:** Babil kuyusu  
**çarh:** felek  
**çehi:** kuyu  
**çelipa:** haç, put, çizgi  
**çeng:** bir çeşit saz  
**çeşm:** göz  
**Çeşme-i hayvân:** ab-ı hayat  
**çeşm-i ter:** ıslak göz  
**Çingis:** Cengiz  
**çü:** gibi  
**çün:** mademki, çünkü, gibi

## D

**dâd:** adalet, doğruluk  
**dâğ:** yara  
**dahi:** henüz, hala  
**dâm:** tuzak, ağ

**dâmen:** etek  
**dâne:** tane  
**dâr:** ev, yurt  
**dâru'ş-şifâ:** şifa yurdu  
**dâru'sselâm:** Cennet, Bağdat'ın eski adı  
**dîvâne:** deli, budala, alık  
**Dâvud:** Kendisine Zebur inen İsrailoğullarının peygamberinden biri  
**dâye:** dadı, süt nine  
**dakâyık:** ince ve anlaşılması güç şeyler  
**dastan:** destan, şöret  
**degül:** değil  
**dehr:** dünya, zaman, devir  
**dem:** soluk, nefes, içki, an, vakit, zaman  
**dem-be-dem:** daima, vakit vakit  
**dem-beste:** nefesi bağlanmış, susmuş  
**dendân:** dış  
**dendan-ı tamah:** aç gözlülük  
**deng:** ahmak, aptal.  
**denlü:** kadar, denli  
**depretmek:** kimildatmak, sarımsak  
**dermân:** ilaç, çare  
**dest- res:** kuvvet, zenginlik  
**deşne:** hançer  
**devlet:** devlet; talih, baht; rütbe  
**devrân:** dünya, felek, zaman  
**devr:** dönme, dönüp dolaşma  
**dîde:** göz  
**dihkân:** çiftçi, köylü  
**dil:** gönül  
**dilâ:** ey gönül  
**dil-ârâ:** gönül olan, gönlü dinlendiren  
**dil-âviz:** gönül çeken, güzel, cazip  
**dilber:** güzel, sevgili  
**dil-cû:** gönül çeken  
**dil-efruz:** gönül aydınlatan  
**dil- güşâ:** gönül açan, iç açan  
**dil-keş:** gönül çeken  
**dimaç:** beyin, akıl, şuur  
**div:** dev

**dîvâne:** deli, budala, alık  
**diyar:** memleket, ülke  
**dökülmek:** Birden topluca inmek  
**duhan:** tütün, duman  
**dûn:** aşağı, alçak, soysuz  
**dûr:** uzak  
**duşvâr:** güç, zor  
**dûzah:** cehennem  
**dücâ:** Karanlık  
**dügün:** düğüm  
**düm:** kuyruk  
**dün ü gün:** gece ve gündüz  
**dün:** gece  
**dürr-dâne:** inci tanesi  
**dürr-i Aden:** Aden incisi  
**dürr-i hoşab:** iyi inci  
**dütün:** duman

## E

**ebrû:** kaş  
**Ebu-leheb:** Peygamberimizin amcası olup İslam dinine olan düşmanlığı ile ünlüdür  
**efsâr:** yular  
**efser:** tac  
**ehl-i dil:** gönül ehli, aşıklar  
**ehl-i mana:** mana sahipleri  
**ehrimen:** dev, şeytan  
**el sunmak:** el uzatmak  
**el vermek:** yetmek, kafi gelmek  
**emîr:** bir şehrin başı, lider  
**em:** ilaç, çare  
**encüm:** yıldızlar  
**encümen:** cemiyet, meclis  
**endam:** boy  
**enduh:** gam, keder, tasa  
**envar:** aydınlıklar, parlaklıklar  
**Erjeng:** Meşhur ressam Mani'nin resimlerini topladığı koleksiyonun adı  
**eyvan:** büyük salon, yüksek bina, köşk

## F

**fârig:** vazgeçmiş, çekilmiş  
**fâsık:** günahkâr, fesatçı  
**fâş eylemek:** duyurmak  
**fahr eylemek:** övünmek  
**fark:** (f.i)baş, tepe  
**felek:** gökyüzü, sema(Utarit Yıldızı)



**ferah:** gönül açıklığı, sevinç  
**ferdâ:** yarın, gelecek zaman  
**Ferhâd:** Ferhad ile Şîrîn adlı hikayede geçen kahramanlardan biri

**ferhunde:** mübarek, uğurlu  
**ferrâş:** döşeyen, hizmetçi  
**ferruh:** uğurlu, kutlu  
**fettân:** fitneci  
**fitrat:** yaradılış, tabiat, huy  
**fi'l-cümle:** nihayette, sonunda  
**figân:** bağırıp, çağırma, inleme  
**firâk:** ayrılık  
**firavan:** çok, bol, fazla  
**Firdevs:** Cennet kapılarından birinin adı

**-firib:** aldatan, aldatıcı  
**firkat:** ayrılık, ayrılış  
**fitne:** ayartma, fesat  
**füdade(fütade):** düşkünler

## G

**gabgab:** çene altı ,çene altında meydana gelen kıvrım  
**galiye-sâ:** güzel koku terkipleyen kimse, attar, itir  
**gam:** keder, tasa, dert  
**gammâz:** münafık, herkesin ayıplarını çıkarmaya çalışan  
**gamze:** süzgün bakış, yan bakış  
**gark:** suya batma, batırma  
**garrâ:** güzel, gösterişli  
**geda:** dilenci, yoksul  
**gehi:** bazan ara sıra  
**genc:** hazine, define  
**gendüm- gunı:** .. buğday renkli  
**gendüm:** buğday  
**ger:** eğer  
**ger-dûn:** dönücü, felek, sema  
**gerd:** toz, toprak (gübar )  
**gevher:** cevher  
**giriban:** elbise yakası  
**giryân:** ağlayıcı, ağlayan  
**gonce:** açılmamış çiçek, tomurcuk  
**gonce-i şadan:** gülen gonca  
**gögermek:** morarmak, yeşermek  
**gulâm:** kul, köle, bende

**gurre:** aklık, parlaklık  
**gussa:** keder, tasa, gam  
**gûşe-nişin:** köşeye çekilmiş  
**gübâr:** toz  
**gül- bû:** gül kokulu  
**gül-endam:** gül boylu, nazik, güzel  
**gül-i handan:** gülen gül (gülün açılması)  
**Gülistân:** Şirazlı Şeyh Sadî'nin şiir-düzyazı karışık olarak yazdığı didaktik ahlaki hikayeler kitabı  
**gülistan:** gül bahçesi, gül tarlası  
**gül-izâr:** gül yanaklı, al yanaklı  
**gül-riz:** gül döken  
**gülşen:** gülbahçesi  
**güm etmek:** kayıp etmek  
**güman eylemek:** zan, sanma, sezme  
**gün:** gündüz, güneş  
**güzer:** geçme, geçiş, geçici

## H

**hâfız:** saklayan, ezberleyen  
**hâki:** toprak rengi, toprakla ilgili  
**hâl:** ben, nokta  
**hâle:** Ay ve güneşin etrafında görülen parlak daire.  
**habîb:** sevgili , seven, dost  
**habâb:** su üzerinde olan hava kabarcıkları  
**Habeş:** Afrikanın doğusunda Habeşistan olarak bilinen ülke, Div. Şiirinde sevgilinin zülfü ve beni, Habeş olarak nitelenir  
**hacet:** ihtiyaç, lüzüm  
**hâcib:** perde, hail  
**hacil:** utanmış, utancından yüzü kızarmış  
**haclet:** utanma, şaşırma  
**hadd:** yanak  
**hadeng:** kayın ağacı, sert ağaçlardan yapılmış ok  
**hakîr:** itibarsız, bayağı, değersiz  
**hak:** toprak  
**hal:** şimdiki zaman, durum  
**halk:** yaratma, yaratılma  
**hamâme:** güüvercin kumru  
**ham:** eğri, bükülmüş, eğri boy

**h<sup>v</sup>ân:** sofra  
**hankâh:** dergâh, zaviye, tekke  
**har:** eşek  
**hâr:** diken  
**hâr-ı mugaylan:** çöllerde yetişen  
deve dikeni  
**har u has:** çalı çırpı  
**harâb:** yıkık, viran, geçkin sarhoş  
**harâc:** gayri müslümlerden alınan  
vergi  
**harâmî:** haram yiyen, yol kesen,  
eşkiya  
**harîm:** başkasına kapalı olan yer  
**harc:** vergi , gider  
**harem:** herkesin girmesine  
müsade edilmeyen yer  
**hasud:** hasetçi, kıskaç  
**Hatâ:** Çin'in kuzeyinde Türkistan  
topraklarına verilen ad, misk  
ahuları bu bölgede çok olur  
**hatem:** mühür, üstü mühürlü  
yüzük  
**hating:** hatt  
**hâtır:** gönül ; zihin, fikir  
**hatm:** bitirme, hatim etme,  
mühürleme  
**hatt:** çizgi, satır, yazı; ayva  
tüyü(sevgilinin yüzünde yeni  
çıkan tüyler)  
**hatt-ı reyhan:** yazı çeşidi  
(Kalınlığı sülüs gibidir.Gözü  
kapalı harf yoktur)  
**hayfâ:** yazık; haksızlık  
**hayran:** aşırı tutkun olma hali  
**hazer:** sakınma, kaçınma  
**hazık:** işinin ehli, (doktorlar  
hakkında kullanılır)  
**hecr:** ayrılma, ayrılık  
**helâk:** mahvolma, ölme  
**hem-dem:** sıkı fıkı, canciğer  
arkadaş  
**hemîşe:** daima, her vakit  
**hem-nefes:** arkadaş  
**hem-sâye:** komşu  
**hem-ser:** arkadaş, kafadar  
**hercai:** kararsız, sebatsız

**hevâ:** heves, istek, sevgi  
**hevl-i kıyâmet:** kıyamet korkusu  
**heyva:** helva  
**hezar:** bülbül; bin; pek çok  
**hibr:** mürekkep, öğretmen  
**hicrân:** ayrılık, iç acısı  
**hiçe:** yok denecek kadar az olan;  
ehemmiyetsiz, değersiz  
**hıdmet:** iş, vazife; birinin huzurunda iş  
görme  
hikayelerden oluşan mesnevisi  
**hilâl:** yeni ay  
**himmet:** gayret etme, çalışma  
**Hindu:** Hintli, Hint  
**hired:** akıl  
**hırmen:** harman  
**hışm:** kızgınlık, öfke  
**hod:** kendi, bizzat  
**hod-ru:** kendi kendine biten, yabani  
**hûb:** Güzel, hoş, iyi  
**huffaş:** yarasa  
**huld:** sonu olmayan, sekiz cennet'ten  
biri  
**hulk:** huy, tabiyat, mizaç  
**hûn- âlûd:** kana bulanmış  
**hûnî:** kanlı, kan dökmeye meyilli  
**hûn-rîz:** kan döken, kan dökücü  
**Huri:** Cennet kızı, huri  
**huri-veş:** huri gibi  
**hurrem:** şen, sevinçli, taze  
**hurşid:** güneş  
**hurşid-i taban:** parlak güneş\*  
**Huşeng:** Şehname'de geçen Siyam b.  
Keyûmers'in oğlu ve Cavidan Hurd'ün  
müellifidir  
**huşenk:** akıl, idrak  
**Huten:** Doğu Türkistan ,Hıta(bk. Hata)  
**hüdhüd:** Süleyman Peygamber'e hizmet  
eden kuş  
**hürmet:** saygı  
**hüsn:** güzel, güzellik  
**Hüsrev:** Hüsrev ü Şîrîn adlı  
mesnevilerdeki erkek kahraman  
**hüsreva:** padişah, hükümdar  
**hüşyâr:** akli başında, akıllı, uslu

## I-İ

**ışk:** aşk  
**içre:** içinde, arasında  
**ihsân:** iyilik, lütuf, bağış  
**ihtiyar:** seçme, isteme  
**ikab:** eza, cefa  
**iksir:** tesirli şurup, şifa  
**ilac:** çare, derde deva  
**ilteli:** götürmek, götürelî  
**iltihab:** irin  
**mâk:** boynuna sarılma, sarmaşma  
**ins:** beşer  
**irmek (ermek):** ulaşmak, yetişmek  
**İsi-i Meryem:** (Hz. İsa) Kendisine İncil indirilen İsrailoğullarının son peygamberi  
**istiğnâ:** aza kanaat etme, nazlanma, çekinme  
**işret:** içki içme, eğlenme  
**itâb:** azarlama, tersleme  
**ivâz:** karşılık, bedel  
**iyân:** belli, açık  
**izâr:** yanak  
**izzet:** değer, kıymet, ikram

## J

**jeng:** pas, küf, kir

## K

**kâbil:** mümkün olan  
**kûçe:** küçük sokak - çarşı, pazar  
**kâfir:** Allah'a inanmayan, siyahlık. Rakip yerine de kullanılır.  
**kâfir-kış:** dinsiz, imansız, merhametsiz  
**kâfur:** Uzak Doğuda yetişen keskin kokulu bir madde  
**Kârun:** Beni İsrail'de zenginliğiyle meşhur olan insan  
**kâzib:** yalan söyleyen  
**kaba:** elbise, cübbe, kaftan  
**kaçan:** ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman  
**kadd:** boy  
**kadem:** ayak; adım  
**kadîm:** eski

**kadr:** değer, itibar, şeref  
**kahr:** zorlama, batırma, üzüntü duyma  
**kallaş:** kalles, döneke, hilebaz.  
**kamer:** Ay  
**kamu:** hepsi, bütün, herkes  
**kand:** şeker  
**kande'se:** nerede olursa olsun  
**karîn:** yakın, komşu  
**karanu:** karanlık  
**karar:** durma, süreklilik  
**karban:** kervan  
**kasdetmek:** kötülükte bulunmak, hedef seçmek

**katı:** çok, ağır, kırıcı

**kavl:** söz

**kayurma :** endişe etmek, korkmak

**kemalî:** olgunluk, mükemmellik

**kemter:** daha aşağı, hakir

**kendüz:** kendisi, özü, zatı

**kendüzinden:** kendiliğinden

**kevkeb:** yıldız

**kıssa:** hikaye

**kiş:** ok kutusu

**kıyâm:** ayağa kalkmak

**koçmak:** sarılmak, bağrına basmak

**köp:** çok

**kuhl cilâsı:** göze çekilen sürme, göz ilacı

**kurban:** bir gaye uğrunda fada olma

**kut:** yiyecek

## L

**lâle-i nu'man:** bir çeşit lale, dal şakayığı

**lahza:** göz ucu ile bakış; bir an

**la'l:** dudak, değerli bir taş

**la'l-i nâb:** saf dudak, kıpkırmızı dudak

**layık:** yakışan, yaraşır

**leb:** dudak

**ledünnî:** Allah bilgisine ve sırlarına ait

**leheb:** alev

**lem-yezel:** zeval bulmaz, baki

**levh:** levha

**lîk:** lakin, fakat, ancak

**lutf:** iyilik, güzellik

## M

**mâh:** ay

**mahal:** yer, yerler  
**mahallî:** bir yere mahsus, yerli  
**mâhazar:** hazır bulunan şey  
**mahub:** sevgili, sevilen  
**mâh-ı tâbân:** parlayıcı, parlak ay  
**mahrem:** haram, kendisinden kaçılan erkek  
**maksud:** niyet, varılmak istenen yer  
**ma'mûr:** bayındır, şenlikli  
**manend:** benzer, eş  
**mâr:** yılan  
**matar:** yağmur  
**mâtem:** üzüntü  
**medh:** övme  
**meger:** meğer, oysa ki  
**meges:** sinek  
**meh:** bkz. mâh  
**mehd:** beşik  
**mehing:** meh  
**mehlika:** ay yüzlü, güzel  
**mekkâr:** hileci, düzenbaz  
**melahet:** güzellik, yüz güzelliği  
**melâmet:** ayıplama, kınama, azarlama, çıkışma  
**me'lûf:** alışmış, huy edilmiş  
**men:** yasak etme, vermeme  
**merdüm:** insan, adam- gözbebeği  
**mesken tutmak:** yerleşmek  
**mesken:** oturulacak yer, oturulan  
**mestâne:** sarhoş  
**meşam:** burun, güzel koku  
**mevhum:** aslı olmayan, kuruntuya dayanan  
**mevzun:** düzgün, ahenkli  
**mey-perest:** sürekli şarap içen(ayyaş)  
**mezheb:** gidilen yol  
**micmer:** içinde tütsü yakılan kab  
**mihman:** misafir, konuk  
**mihnet:** sıkıntı  
**mihir:** güneş, sevgi  
**mihrab:** namaz kılınan yer (sevgilinin kaşları)  
**misâk:** sözleşme, anlaşma  
**mıtrab:** neşesi bol

**muâriz:** karşı gelen, muhalif  
**mû:** kıl  
**mu' teber:** itibarlı, hatırı sayılır  
**muallem:** talim görmüş, talimli  
**muanber:** güzel kokan, güzel koku  
**muattar:** ıtırılı, güzel koku  
**muhterem:** saygı değer, saygın  
**mukadder:** takdir olunmuş, kıymet biçilmiş  
**mukarin:** ulaşmış, bir yere gelmiş  
**mukavves:** bükülmek, kavisli  
**mukim:** ikamet eden, oturan  
**mukle:** gözbebeği  
**munis:** alışılmış; cana yakın, sevimli  
**murâd:** istek, dilek, maksat, meram  
**murçe:** küçük karınca  
**murg:** kuş  
**murg-ı çemen:** bülbül  
**musahhar:** fethedilmiş  
**mushaf:** kitap  
**mu'tâd:** adet edilen, alışılmış  
**mutrib:** çalgı çalan, okuyan  
**mutriba:** saz çalan  
**muvâfık:** uygun  
**mûy-i miyan:** ince belli  
**mübtela:** düşkün, tutulmuş; aşık  
**müdâvâ:** deva arama, ilaç verme  
**mühr:** mühür, imza  
**mühre:** bir çeşit yuvarlakşey, cam boncuk  
**müje:** kirpik  
**mülk:** ev, bir devletin ülkesi  
**mülket:** ülke  
**müneccim:** falcı, yıldız ilmiyle uğraşan kişi  
**münevver:** nurlandırılmış, aydınlatılmış  
**müseccel:** tescil edilmiş, deftere geçirilmiş  
**müsellem:** doğruluğu herkesçe kabul edilmiş, verilmiş  
**müstecâb:** kabul olmak  
**müşabih:** benzer, benziyen  
**müşevves:** karışık, düzensiz  
**müşk- feşan:** misk kokusu saçan  
**müşk:** misk kokusu

**müeyesser olmak:** nasib olmak,  
kolay olan

## N

**nâfe:** misk, koku

**nağme:** ezgi, güzel ses

**nahl:** hurma

**nahs:** uğursuzluk, talihsizlik

**nakkaş:** resim, duvarlara yapılan  
süsleme. Allhah'ın sıfatı yerine  
de kullanılır.

**nakş:** süsleme, nakış

**na' l:** nal(sevgilinin saçı)

**nâlân:** ağlayan, inleyen

**nâle:** inleyiş, inleme

**nâ-mütenahi :** sonsuz, uçsuz

**nân:** ekmek

**nâvek:** ok

**nazar:** bakma,göz etme; yan bakış

**nazîr:** benzer, eş

**nazm:** dizme, tertip etme, şiir

**ne:** hangi, nasıl

**nedamet:** pişmanlık

**nedîm:** meclis arkadaşı, sohbet  
arkadaşı

**nem:** hafif ıslaklık

**nergis-i şehla:** şehla göz, güzel ve  
baygın bakışlı göz

**neseb:** nnesil, soy

**nesh:** bir hükmü değiştirme, bir  
yazı çeşidi

**nesim-i seheri:** latif sabah rüzgarı

**nesrin:** yaban gülü

**neşr etmek:** yayma ,saçma;  
herkese duyrma

**nev-rûz:** yeni gün

**nice:** birçok, hayli

**niğâr:** (resim gibi güzel) sevgili

**nihal:** düzgün fidan, taze, sürgün

**nihân:** gizli,saklı ; görünmeyen

**nijad:** soy, nesil

**nikâb:** peçe,yüz örtüsü

**nisâr:** saçma, serpmeye

**nişân:** iz, belirtî, alamet

**nişâne:** nişan,iz, belirtî; yara izi

**niteki:** gibi,benzeri,nitekim

**niyaz:** yalvarma, yakarma

**nizam:** dizi, sıra, tertip

**n'ola:** şaşılır mı, ne olur?

**nükhet:** koku, ağız kokusu

**nükte:** incelik

**nüşha:** sûret, numûne

## Ö

**ömr-i dıraz:** uzun ömür, uzun yaşama

**öykünmek:** taklit etmek, özenmek

**öz:** aslı,kendisi

**özge:** başka

## P

**pâre:** parça

**pay:** ayak

**pejmürde:** eski,yırtık,dağınık

**pend:** nasihat, öğüt

**-per:** kanat

**perçem:** kakül, tepede bırakılan saç

**perestar:** hizmetçi, kul; tapan, tapıcı

**perişan:** dağınık

**peri-zad:** peri çocuğu, çok güzel

**pertev:** ışık, parlaklık

**pervane:** kelebek(aşığı temsil eder)

**Pervin:** ülker yıldızı

**pes:** ard, geri ; öyle ise, şimdi

**peymâne:** şarap kadeği

**pinhan:** gizli, saklı

## R

**rağbet:** istek, arzu

**rah:** yol

**rahîb:** evlenmez, papaz

**rahm eylemek:** merhamet etme, acıma

**raht:** yol levazımı

**rakîb:** aşık ile yarışan ona ortak olan  
kişi

**ranâ :** güzel, latif

**rast:** doğru, bir makam adı

**ravza:** bahçe

**ray:** rey, fikir, oy

**raz:** sır, gizli şey

**ref:** yukarı kaldırma

**reftâr:** salınarak edalı yürüyüş

**resen:** ip, urgan, halat

**reşk:** kıskanma, hased

**revân:** yürüyen, giden, akan ; ruh, can

**revzen:** pencere

**reyhan:** fesleğen  
**rıdvan:** Cennetin kapıcısı, Cennet  
**rind:** dünya işlerini hoş gören kişi  
**rismân:** ip, halat, urgan  
**rişte:** iplik  
**rû:** yüz, çevre  
**ruh:** yanak, yüz, çehre  
**ruhsâr:** yanak  
**Rûm:** Rumalı, Anadolu.  
(sevgilinin yüzü için kullanılır.)  
**rusta:** köy ( dih-karye)  
**rûşen:** aydın, parlak  
**rutab:** hurma, olgun hurma  
**rûz uşeb:** gece ve gündüz  
**rûzî:** gündüze ait, gündüzle ilgili

## S

**saâdet:** mutluluk  
**sagar-ı sahba:** şarap kadehi  
**sagar-ı sahba:** şarap kadehi  
**sâki:** su veren, içki dağıtan  
**sakîm:** yanlış, noksan, eksik  
**sakka:** su dağıtan, saka  
**saklamak:** muhafaza etmek,  
sakınmak, esirgemek  
**salınmag:** sallanmak, sarmak  
**salmak:** göndermek, bırakmak  
**sanem:** put  
**sanemâ:** ey put  
**savb:** yağmak, inmek  
**sa' y:** gayret etme, çalışma  
**sayru:** hasta  
**sayyâd:** avcı  
**sâye:** gölge  
**sâyebân:** büyük çadır, gölgelik  
**sebûy-ımey:** içki testisi, içki kabı  
**sehâb:** bulut  
**seher -geh:** seher vakti  
**semen:** yasemin  
**semen-ber:** göğsü yasemin gibi  
beyaz olan, yasemin göğüslü  
**semen-sâ:** yasemin döşeyen,  
yaseminimsi  
**seng:** taş  
**sengîn:** taştan yapılmış  
**serâçe:** saraycık, küçük konak  
**ser-gerdan:** başı dönen, sersem

**ser-gerde:** başı dönen, şaşkın; perişan  
**serîr:** yatacak yer, taht  
**sermest:** sarhoş  
**ser-nâme:** mektup başlığı  
**ser-nigun:** ters dönmüş  
**ser-rişte:** ipucu, tutamak  
**ser-tiz:** ucu sivri olan, keskin  
**server:** baş, başkan ; reis,ulu  
**serv-i hıraman:** salınarak yürüyen  
sevgili  
**serv-i revan:** yürüyen sevgili  
**serv-i sehi:** doğru büyümüş servi  
**servi:** servi, selvi (sevgilinin boyu)  
**sıdırılmak:** kırılmak  
**sib:** elma  
**sin:** mezar  
**Sidre:** Arabistan kirazı, Sidretü'l-  
münteha  
**sihr:** büyü  
**sim:** gümüş  
**simin:** gümüşten, sırmadan  
**sine:** göğüs, yürek, kalb  
**sipeh:** asker  
**siper:** arkasına saklanılacak şey  
**sirâc:** ışık, kandil, mum  
**sitare:** yıldız  
**sofî:** tasavvuf ehli, sofu  
**subh:** sabah vakti  
**sûret:** biçim, görünüş, kılık  
**sûzen:** iğne  
**sûziş:** yanma, yakma  
**sücûd:** secde etme  
**süçi:** şarap, içki içme  
**Süleyman:** Davud Peygamber'in oğlu  
olan Peygamber  
**sünbül:** sünbül  
**süreyya:** Ülker veya Pervin diye bilinen  
yıldızlar kümesi

## Ş

**şâd:** sevinç, mutluluk  
**şâdî:** sevinçlilik, gönül ferahlığı  
**şah:** padişah  
**şahne:** emniyet memuru  
**şâhid:** tanık, güzel, sevgili  
**şâm:** akşam  
**şâne:** tarak



**seb:** gece  
**sebih:** benzeyen, benzeyici  
**şehriyâr:** padişah, hükümdar  
**şeker:** şeker, senli benli olan  
**şekker-şiken:** tatlı söz söyleyen  
**sem':** mum  
**sem'a:** mum  
**şermsar:** utangaç  
**şevk:** arzu, keyif, ışık  
**şeydâ:** aşktan aklını kaybetmiş,  
divane  
**şimşâd:** şimşir ağacı, servi  
**şirin:** tatlı  
**şişe:** şişe, sırça  
**şive:** naz, eda  
**şol:** şu, ol  
**şuh:** hareketlerinde serbest,  
neşeli, hayasız  
**şûr:** tuzlu, şşamata, gürültü  
**şûride:** aşık, tutkun

## T

**ta:** kadar, değin  
**tâb:** parlayan, aydınlatan  
**tağ:** dağ  
**tahammül:** dayanma, kaldırma  
**tahkik:** araştırma  
**tahrir:** yazma, yazılma  
**taht- gah:** taht yeri, makamı  
**tal'at:** yüz, surat, çehre; güzellik  
**talamak:** ısırma, yaralamak  
**tali' :** kader, baht, tulu  
**ta'm:** yeme; tad, lezzet, zevk  
**tamzırmak:** damlatmak  
**tan:** hayret etme, şaşma  
**ta'm:** yeme; tad, lezzet  
**ta'n:** sövme, ayıplama, yerme  
**ta'ne:** kınama, sitem, kinayeli söz  
**tapanca:** tabanca  
**tapmak:** bulmak  
**tapu:** makam, eşik, kat  
**târ:** saç teli, iplik  
**tarî:** taze  
**tarab:** sevinme, coşkunluk  
**tarab-engiz:** sevindirici,  
çoşturucu  
**tarâvet:** tazelik, taze olma

**târe:** defa, kere  
**tavk:** gerdanlık  
**tâvûs-ı sidre:** Cebrail Aleyhisselam  
**tâvus-vâr:** tavus kuşu gibi  
**tazallüm:** sızlanma, yanıp yakılma  
**ta'zim:** saygı gösterme, yüceltme  
**te'emmül:** iyice, etraflıca düşünme  
**tecella:** görünme, belirme, ilahi sırların  
ayan olması  
**tek:** gibi  
**tekellûf:** külfetsiz, sıkıntısız  
**telh:** acı  
**tena'um etmek:** nimet içinde bolluk  
içinde rahat etmek  
**teng:** dar, sıkıntılı, küçük  
**teng-i şeker:** sevgilinin dudağı  
**ter:** ıslak, rutubetli, taze  
**terahhüm:** merhamet etme, acıma  
**teşne:** susamış, susuz  
**tıfl:** küçük çocuk  
**tig:** kılıç ( husam, seyf)  
**tîr:** ok  
**tîr-i gamze:** gamze oku  
**tu'me:** yiyinti, azık  
**Tuba:** kökü yukarı da olan  
ağaç (sevgilinin boyu bu ağaca  
benzetilir)  
**tufeylâ:** davetsiz ziyafetlere giden;  
dalkavuk  
**turgurmak:** durdurmak, ayakta tutmak  
**turre:** alın saçı, kıvırcık saç lülesi  
**turunc:** renk  
**tûtî:** dudu, papağan cinsinden bir kuş  
**tûtîyâ:** göze çekilen sürme  
**tutmak:** bir semte yönelmek  
**türab:** toprak

## U

**ukde:** düğüm  
**urmak:** nişan alarak atmak, vurmak  
**urunmak:** giyinmek, takınmak  
**uş:** işte, şimdi  
**uşanmak:** kırılmak, toz haline gelmek  
**uşşâk:** aşıklar, makam adı  
**uştur:** deve  
**uyhu:** uyku

## Ü

**ûd:** ağaç, odun (Hint'ten gelen kıymetli bir odun yakıldığında güzel bir koku verir.)

**ün:** ses, şöhret

**Üns tutmak:** alışmak, düşüp kalkmak

## V

**va'de:** Süre

**vây:** eyvah

**vasl:** kavuşmak

**vech:** yüz, surat, çehre

**vefâ:** sözünde durma, dostluğu devam ettirme

**vehm:** kuruntu, yersiz korku

**velî:** velakin, amma

**vey:** ve ey, ey!

**vezn:** ölçü, tartma

**viran:** yıkık, yıkılmış

## Y

**ya:** ohalde, öyleyse

**yâd:** hatırlama hatır, gönül

**yad:** yabancı

**yağma:** çapul, zorla alma

**yâr:** dost, sevgili, tanıdık

**yakin olmak:** sağlam bilgi, kesin olarak bilme

**Yâkûb:** Hazreti Yusuf'un babası, Hz. İshak'ın oğlu olan Yakub Peygamber

**yâkut-ı revan:** göz yaşı, kırmızı şarap

**yandurmak:** Yakmak, tutuşturmak

**yaraşmak:** yakışmak, uygun gelmek, böyle olmak

**yarlıg:** ferman, irade, buyrultu

**yasdanmak:** dayanmak, yaslanmak

**yezdan:** İlahi, Allah

## Z

**zâd:** azık

**zâg:** karga

**zâhid:** aşırı sofu, kaba sofu

**zâr:** ağlayan inleyen

**zahm:** yara

**zarr:** zarar

**zebân:** dil

**Zeliha:** Haz. Yusuf'un refikası

**Zemzem:** Kabe civarındaki meşhur kuyu

**zenbil:** hasırdan örülerek yapılan kulplu torba

**zengî:** zenci

**zer:** altın

**zer ü sim:** altın ve gümüş

**zerre:** parça, molekül

**zeval:** sona erme

**zevk:** tadma, tad

**zibâ:** süslü, güzel

**zihî:** ne hoş

**zikr:** anma, anılma

**zillet:** hakirlik, alçaklık, aşağılık

**ziyân:** zarar

**zulm:** karanlık

**zülf:** Saç

**zünnâr:** papazların bellerine bağladıkları uçları sarkık kumaş



## BİBLİYOGRAFYA

Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, bkz. Pala

Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, *İstanbul, 1971.*

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, *İstanbul, 1333.*

Cengiz, H. Erdoğan, Divan Şiiri Antolojisi, *Ankara, 1983.*

Çavuşoğlu, Mehmet, Necati Bey Divânı'nın Tahlili, *İstanbul, 1971.*

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, *Ankara, 1992.*

Divân Edebiyatı, bkz. Gölpınarlı

Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, bkz. Onay

Divan Şiiri Antolojisi , bkz. Cengiz

Gölpınarlı, Abdülbaki, Divân Edebiyatı, *İstanbul, 1965.*

Hayali Bey Divânı'nın Tahlili, bkz. Kurnaz

İstılahat -ı Edebiyye , bkz. Muallim Naci

İpekten Halük, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı, *Ankara 1974.*

İslâmî Türk Edebiyatı, bkz. Pekolcay

İzahlı Divân Şiiri Antolojisi , bkz. Onan

Kâmusu'l Alâm , bkz. Şemseddin Sami

Kâmus-ı Türki , bkz. Şemseddin Sami

Kanar, Mehmet, Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, *İstanbul, 1993.*

Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı, bkz. İpekten

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, TDV. Yayınları, *Ankara, 1993*

Kurnaz, Cemal, Hayali Bey Divânı'nın Tahlili, *Ankara, 1984.*

Levend, Agah Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, *Ankara, 1973.*

Muallim Nâci, İstılahat -ı Edebiyye (Haz. Alemdar Yalçın, Abdülkadir Hayber)  
*İstanbul.*

Necati Bey Divânı'nın Tahlili , bkz. Çavuşoğlu

Onan, Necmeddin Halil, İzahlı Divân Şiiri Antolojisi, *Ankara, 1941*

Onay, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (*Diyanet Vakfı,*  
*Ankara 1993*)

Osmanlı Müellifleri , bkz. Bursalı Mehmed Tahir

Pala, İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, *Ankara, 1989.*

Pekolcay, Necla, İslâmî Türk Edebiyatı, *İstanbul, 1981.*

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, bkz. Banarlı

Sefercioğlu, Nejat, Nev'i Divânı'nın Tahlili, *Kültür Bak 1990.*

Şemseddin Sami, Kâmusu'l- Alâm, *Ankara, 1996.*

Şemseddin Sami, Kâmus-ı Türki, *İstanbul, 1992*

Türkçe Sözlük, *T.D.K, Ankara. 1988.*

Türk Edebiyatı Tarihi, bkz. Levend

Yeni Tarama Sözlüğü, *T.D.K. Yayınları, Ankara, 1988.*

## İNDEKS

### A

**âb:** G64/2, G56/7, G56/2, G12/4  
**Abbasi:** G8/5  
**Ab-ı Kevser:** G8/2  
**Acem:**G71/4  
**âdem:**G68/3,G66/6, G51/2 G41/2  
**adem(yokluk):**G63/3  
**adû:**G49/4  
**âfâk:** G79/1, G42/7  
**afitab:** G74/2, G74/1, G64/1, G31/1,  
G24/2  
**ağız:**32, G64/5, G64/4, G56/3, G53/8  
G41/3, G20/2, G4/8, G1/5,  
**ağyâr:** G73/2, G57/5, G34/6, G17/1  
**âhenîn:** G61/4  
**âhu:** G55/7, G55/3, G53/2, G50/1,  
G48/7, G41/4  
**akik-i Yemen:** G76/1  
**âlem:** G80/2, G68/4, 62/4, G60/2,  
G51/1, G41/2, G36/4, G23/4, G19/7,  
G19/3, G11/7, G9/4, G6/6, G4/3,  
G1/2  
**alem(bayrak):** G71/2, G8/5  
**alın:** G46/2  
**altun:** G71/10, G49/5, G6/4  
**amâ:** G9/2  
**anber:** G62/2, G37/6, G34/5, G32/4,  
G17/4, G3/1  
**andelib:** G2/1  
**ar'ar:**G51/4, G50/6  
**Aras:** G32/3

**arız:** G72/2, G60/5, G59/2, G58/2,  
G27/1, G19/6  
**ârif:** G28/3  
**âşık:** G60/3, G49/5, G48/2, G46/4,  
G46/3, G44/1, G31/3, G27/7, G26/6,  
G25/3, G21/7, G19/1, G6/7, G1/6  
**âşinâ:** G52/6, G46/7, G33/6  
**âşiyân** G69/7  
**âşüfte:** G34/1  
**at:** G23/3  
**ateş:** G52/4, G14/2, G6/5, G2/2  
**âvâre:** G34/2  
**Ay:**73/7, G6//6  
**ayak:** G63/5, G61/2, G12/1, G3/7  
**ayık:**G44/5  
**azâb:** G74/7  
**azâb-ı haşr:** G17/3

### B

**bacadan düşmek:** G74/2  
**bâd:** G21/5, G18/6, G15/6  
**bâdâm(badem):**, G1/8  
**bâde:**G67/6  
**bâd-ı saba:** G18/1, G11/3  
**bağ:**G73/4, G72/6, G25/1  
**Bağdad:**, G52/6, G21/3  
**Bağ-ı İrem:** G63/8, G8/2  
**bahr:** G43/3  
**bârân:** G31/1, G18/2, G15/6, G1/9  
**basar:** G61/3  
**baş koymak:**, G41/2  
**bazar:** G60/6, G59/7

- Bedahşan:**, G18/7  
**bedr:** G65/8, G1/1  
**ben(hâl):** G56/6, G53/3, G21/5  
**bende:** G61/7  
**benefşe:** G54/1, G2/4  
**berg:** G58/1  
**bezm:** G68/2 G42/9  
**bil(bel):** G54/3, G30/6  
**biñ:**G6/1  
**boy:** G39/1, G8/2  
**boy(u)n:** G37/5, G1/6, G1/6  
**burc:** G2/7  
**bûse:** G31/2  
**Bûstan:** G40/8  
**buy:** G37/2  
**bûlbûl:** G77/4, G76/9, G75/8, G70/6,  
G69/7, G62/2, 60/1, G56/4, G42/4,  
G32/6, G32/2, G31/5, G22/1, G14/6,  
G11/2, G2/6  
**Bûleheb:** G27/8  
**bût:** G71/5, G50/1
- C**  
**câdû:** G53/1, G29/1, G2/7  
**câhil:** G28/3  
**câm:**G79/5, G68/2, G42/2  
**câm-ı Cem:** G42/6  
**câm-ı mey:** G14/1  
**cân:** G79/4, G77/1, G75/4, G72/7,  
G72/2, G70/1, G69/7, G68/1, G67/1,  
G66/2, G63/6, G60/7, G60/5, G59/9,  
G57/4, G56/4, G53/9, G53/1, G50/4,  
G47/1, G46/6, G45/1, G43/7, G40/6,  
G38/1, G36/1, G34/3, G33/6, G33/2,  
G33/1, G32/8, G32/2, G31/3, G26/3,  
G22/4, G20/6, G19/4, G18/1, G16/7,  
G16/1, G14/3, G13/2, G12/6, G12/3,  
G11/1, G10/4, G3/7, G3/1, G1/5,  
G1/1  
**cânâ:** G64/6  
**cânâne:** G36/1  
**can virmek:** G72/3, G63/8, G4/6  
**carub:** G75/7  
**cefâ:** G71/3, G66/7, G48/2, G34/7,  
G33/4, G25/6, G2/8, G1/5  
**cefa kılmak:** G48/1  
**Cehennem:** G74/7, G74/6, G9/6  
**cellâd:** G52/6  
**Cem:** G68/2  
**Cemşid:** G76/8  
**Cennet:**G75/5, G74/7, G74/3, G69/7,  
G54/3, G50/7, G39/2, G38/4, G33/2,  
G33/1, G26/2, G14/5, G9/6, G9/1  
**cev(arpa):** G22/2  
**cevr:** G75/4, G71/3, G51/5, G46/4,  
G41/4, G34/7, G32/2, G21/4, G20/7,  
G20/4, G20/4, G13/6  
**cevşen:** G42/6  
**ciger:** G74/6, G57/4, G55/2, G49/5,  
G38/5, G37/6, G35/3  
**cihan:** G79/4, G79/2, G72/1, G70/4,  
G70/2, G68/3, G66/1, G54/7, G38/7,  
G37/7, G19/4, G5/8, G5/7  
**cim:** G66/2  
**cûra:** G2/9  
**cürm:** G26/4

## Ç

*Çâh-ı Bâbil:* G2/7

*çâk idmek:* G76/3

*çarh:* G69/9, G13/6

*çelipa:* G23/2

*çemen:* G77/3, G67/4, G65/3, G64/4,  
G26/1

*çeng:* G42/1-3, G29/6

*çeşm:* G75/6, G68/4, G67/5, G58/5,  
G53/1, G43/5, G31/1, G23/1, G20/5,  
G17/7, G13/6, G2/7, G1/7

*çeşme-i hayvan:* G28/2, G18/1

*Çin:* G37/4, G37/2, G18/7

*Çingıs(Cengiz):* G71/3

*çok yaşayası:* G65/3

## D

*dâd:* G52/1, G5/1

*dâğ(yara):* G35/3, G25/7, G10/1

*dâm(tuzak):* G76/2, G46/3

*damen tutmak:* G14/2

*dâruş-şifâ:* G46/6

*dastan:* G37/8

*Davudi zırh:* G8/5

*dâye:* G65/4, G9/4

*deff:* G42/3, G29/6

*defter:* G43/2, G43/1

*dehan:* G71/6,, G69/2, G68/3 G64/4,  
G63/3, G60/6, G26/6 G21/7 G19/5  
G12/4, G12/2

*dehr:* G22/2, G13/6

*dem:* G68/7, G63/5, G63/2, G52/2,  
G38/5, G34/3, G17/6, G11/6, G5/5,  
G2/6

*dendan:* G55/4, G12/3, G4/8

*derman:* G78/5, G78/1, G62/3, G62/3,  
G47/3

*derya:* G53/8

*devat:* G43/5

*devlet:* 12, G72/7, G33/5, G33/1

*devr:* G34/2, G4/1

*dide:* G27/6, G9/2

*dihkan:* G22/2

*dil(gönül):* G76/9, G73/6, G69/1,  
G68/1, G66/4, G65/2, G64/3, G63/2,  
G60/5, G58/6, G57/3, G53/1, G52/6,  
G50/3, G46/7, G40/1, G36/2, G34/1,  
G33/6, G30/6, G20/4, G20/3,  
G16/6, G15/1, 12/6 G12/2, G10/4,  
G10/3, G10/1, G1/3, G1/1

*dil murgı:* G21/1

*dil(zeban):* G16/5

*dilârâ:* G16/2

*dilber:* G74/1, G67/4, G66/1, G58/5,  
G58/4, G48/1, G31/3, G24/3, G11/7,  
G11/1, G8/7, G1/1

*dilberâ:* G67/5, G62/6

*dil-keş:*, G43/2, G13/5

*dîn:* G80/3, G58/3, G17/5

*dirhem:* G71/7, G63/6

*diş:* G76/7, G65/9, G46/2

*div(dev):* G76/7, G62/5

*divane:* G47/2, G43/6, G34/2, G30/6,  
G13/2

*diyar:* G73/3

*diz:* G59/4

*dost:* G72/6, G59/3, G57/4,  
G46/1, 2, 3, 4,,, G31/2, G30/5, G25/4,

G3/7, G3/6, G3/5, G3/4, G3/3, G3/2,  
G3/1, G3/1

*dua*: G80/4, G1/1

*duhan*: G67/2

*Duhan(suresi)*: G70/5

*duzah*: G66/5, G2/2

*düğün(düğün)*: G6/3

*dün(gece)*: G6/1

*dürr*: G64/4, G55/8, G12/3

*dürr-i Aden*: G76/7

*düşmen*: G15/4, G5/4

*dütün*:G6/5

## E

*ebr*: G64/1, G57/1

*ebru*: G54/2, G53/1, G47/1, G23/2

*ecel*: G63/5, G2/8

*eflâk*: 71/2, G45/2, G12/1

*ehl-i basiret*: G74/5, G20/5

*ehl-i diller*: G38/1

*ehl-i mana*: G9/5

*ehl-i nazar*: G9/1

*Ehrimen*: G76/8

*elif*: G71/6, G66/2, G41/3

*emîr*: G11/1

*encüm*: G14/4

*encümen*: G76/6

*endam*: G11/2

*Ene'l- hak*: G29/6

*erbâb-ı nazar*: G9/7

*Erjeng*: G42/8

*esir*: G61/7, G61/4, G5/2

*eşk*:G55/2, G15/6

*ev*:G59/3

*evrak*: G79/1

## F

*fâsık*:G44/3

*felek*: 72, G73/5, G70/2, G61/4,  
G58/5, G56/1, G22/2

*Ferhad*: G5/3

*ferman*:G43/6

*ferraş*:G13/4

*figan*: G11/2

*firak*:G78/5,G58/8, G18/4,G10/2G,2/2

*Firdevs*: G50/7, G1/7

*firkat*:G67/2,G32/3,G11/5

*fitne*: G13/1, G10/2, G3/6

## G

*gabgab*: G2/5, G2/4

*gam*: G80/1, G77/4, G72/5, G68/6,  
G67/7, G67/5, G65/5, G57/5, G57/2,  
G54/5, G51/1, G41/7, G38/5, G37/6,  
G33/3, G16/4, G12/6, G12/3, G11/4,  
G10/4, G10/1, G8/1, G7/3, G5/6,  
G4/2

*gammaz*: 71, G30/4, G13/6

*gamze*: 14, G77/1, G66/7, G60/8,  
G57/4, G55/3, G51/6, G46/4, G46/3,  
G30/4, G20/2, G19/4, G16/7, G16/4,  
G13/6

*gayrı*:G12/5

*geda*: G63/6, G48/6

*gendüm(buğday)*, G22/2

*gerdun*: G49/7

*gice*: 75, G35/4, G19/3, G12/7

**gonce:** G75/3, G75/2, G67/4, G65/6,  
G64/4, G21/7, G18/3, G18/3, G12/2

**gonce-dehan:** G70/6

**gönül:** 25, 92, G80/3, G78/5, G78/1,  
G75/1, G74/4, G67/3, G64/6, G63/3,  
G62/1, G56/5, G52/1, G51/3,  
G47/3, G47/1, G43/5, G36/3, G34/7,  
G34/6, G33/2, G27/4, G27/3,  
G25/6, G25/2, G25/1, , G24/7,  
G21/6, G21/6, G21/2, G20/4,  
G13/2, G8/3, G7/4, G5/6, G4/9,  
G3/4

**gönül yıkmak:** G4/9

**göz:** G80/1, G73/2, G67/6, G64/6,  
G61/6, G59/6, G57/4, G54/5,  
G53/10, G47/4, G35/1, G34/3,  
G12/5, G6/6, G1/8

**göz kara kılmak:** G36/4

**gubar:**

**gül:** 62, G79/1, G73/6, G72/6, G72/6,  
G72/1, G66/2, G65/1, G62/2, G62/2,  
G62/1, G57/1, G55/1, G52/4, G42/4,  
G42/1, G37/1, G36/1, G32/2, G31/5,  
G27/1, G22/1, G18/6, G18/3, G18/3,  
G18/2, G14/6, G11/2, G2/4

**gül ab:** G77/4

**Gülistân:** G40/8,

**gülistan:** G78/3, G77/4,  
G16/1,4/1,G2/6

**gülşen:** G78/3, G75/5, G69/7, G33/2,  
G77/4, G2/2

**gülzar:** 70, G76/3, G34/4

**gümüş:** G6/4

**günah:** G1/6

**gündüz:** G12/7

**güneş:**G75/9, G1/6, G1/6

**Güneş,** G66/8, G59/1, G57/1, G54/2,  
G48/6, G48/3, G19/5, G19/3, G15/5,  
G12/1,7/7

**gussa:** G12/3

## H

**Habeş,** G65/4, G37/3

**habib:** G28/5, G20/7, G2/1

**habs:** 27, G61/4, G51/6

**hacc:** G21/2

**Hacerül-esved:** G41/6

**hacı:** G80/7

**Hâcu:** G55/8

**hadd:** G77/2 G64/3, G58/5, G54/6,  
G54/6, G54/3, G506, G14/6

**hadeng:** G77/1, G42/6

**hâk(toprak):** G9/5, G2/9

**Hak(Allah),** G72/7

**hâl(ben):** G77/2, G75/4, G65/2,  
G60/4, G55/6, G41/6, G37/3, G14/5,  
G14/2

**hâle:** G4/1

**hamame:** G7/5

**han(sofra),** G4/5

**hancer(deşne):** G27/7, G26/7

**hankah(dergah):** G4/7

**har u has:** G32/2

**hâr(diken),** G76/9, G75/8, G50/2

**har(eşek),** G23/4

**harab:** G74/4, G62/6

**harac:** 92

*harâmî:*, G29/1, G20/3  
*Harem:* G71/8,, G62/1, G7/5  
*har-ı mugaylan(deve dikenî),* G15/4  
*Hâtâ:* G50/5  
*hatem:* G76/8, G62/5  
*hatt,* G65/5, G65/2, G60/5, G58/2,  
G58/1, G56/4  
G54/1, G43/6, G43/6, G37/4  
*hatti reyhan:* G4/1  
*hazer:* G20/2  
*hazık:* G44/5  
*hecr:* G68/6, G35/3, G26/6, G17/3,  
G1/1  
*heyva(helva):* G58/6, G1/8  
*hemdem:* G68/1, G41/1,2,3..., G41/1  
*hem-nefes:* G63/2  
*hem-ser:* G27/2  
*hibr(mürekkep),* G43/3  
*hicran:* G30/5, G11/5  
*hidmet,* G44/2  
*hilal:* G65/9, G54/2  
*Hindu,* G55/6, G29/3, G16/7  
*hurka ehli,* G4/7  
*hirmen:* G4/2  
*Huda:* G71/8  
*huffaş(yarasa):* G15/7  
*hun:* G55/2, G55/2  
*huri:* G74/3, G38/4, G9/6, G8/2, G1/7  
*hurma:* G50/2  
*hurşid:* G67/2, G58/5, G53/6, G45/4,  
G29/3, G15/7  
*Hüsrev:* G5/3  
*hutbe:* G52/5

*Huten:* 64, G76/1, G50/1  
*Hüdhüd:* G53/4  
*hüri:* G51/2  
*hüsn:* G79/2, G78/2, G76/8, G72/6,  
G70/5, G65/8, G63/1, G62/6, G61/6,  
G61/1, G59/1, G55/7, G50/3, G48/1,  
G44/1, G43/3, G43/2, G43/1, G38/8,  
G35/5, G33/3, G23/5, G4/4

*Hüşeng:* G42/7

## İ

*ihsan:* G78/4, G47/5  
*iksir:* G39/5  
*ilac:* G80/1  
*imam:* G4/4  
*îmân:* G77/2, G67/1, G47/2, G40/4,  
G40/4, G4/6  
*İsi-i Meryem:* G68/5  
*İslam:* G77/2, G58/3  
*işig(eşik )::* G75/7, G47/4, G39/5,  
G23/1  
*işk:,* G75/1, G73/3 G71/11, G68/2,  
G67/3, G66/4, G56/7, G51/1,  
G49/6, G41/7, G39/3, G36/4, G33/4,  
G32/6, G18/5, G15/3, G10/3 G5/7, ,  
*işret:* G73/1 G42/7, G42/3t  
*it:* G71/7 G63/6, G61/2, G59/3, G48/7,  
G39/6, G35/4, G8/8, G5/8

## K

*Kâbe:* 37, G80/7, G63/1, G41/6,  
G41/6, G15/4, G7/5  
*kadd:* G68/3, G66/2, G65/5, G60/3,  
G54/6, G54/6, G50/6, G47/4, G46/1,



G41/3, G27/5, G20/6, G10/4, G10/2,  
G8/4  
**kadem:** G63/5, G61/3, G56/2  
**kafes:** G69/7, G32/6  
**kâfir:** 27, G74/6, G74/3, G47/2,  
G40/4, G22/3, G17/3, Gm15/2,  
G14/5, G13/6, G7/2, G3/2, G2/7  
**kâfur:** G3/1  
**kakül:** G3/7, G3/6, G3/5, G3/4, G3/3,  
G3/2, G3/1, G3/1  
**kalem:** G71/1, G63/7, G63/7, G54/4,  
G43/1,2,3,4,5,,  
**kamer:** G61/1, G57/2, G39/1, G34/2,  
G20/1, G19/2  
**kamet:** G77/3, G63/4, G54/3, G39/2  
**kan:** G67/5, G34/3  
**kan dökmek:** G60/7  
**kand:** G40/2  
**kan içmek:** G65/7  
**kara gün:** G6/3  
**karar:** G15/2  
**karban:** G37/4  
**Karun:** G68/5  
**kaş:** G75/6 G66/2, G57/4, G43/1,  
G29/7, G28/4, G13/1, G8/4  
**katı:** G13/2  
**katre:** G45/4  
**Kavus:** G42/6  
**Kaza:** G76/2  
**kebab:** G64/6  
**kelb:** G41/5  
**kemer:** 20/6  
**kevkeb:** G76/5

**Kevser:** G39/2, G26/2  
**kitâb:** G24/5  
**kıyâmet:** G55/5 G18/4, G10/2  
**köpri(köprü):** G32/3  
**kuhl cilası:**G33/5  
**kulak:** G65/3  
**kum kum idmek:** G7/5  
**Kur'an:** G15/2, G4/4  
**kurban:** 34, G47/1  
**kuy:** G80/7, G74/7, G71/11, G59/8,  
G52/6, G48/6, G39/2, G25/2, G21/2,  
G15/3, G14/6, G2/6  
**kûy-ı yar:** G15/4  
**küfr:** G58/3, G3/2  
**küleh,** G75/2

## L

**lâ- illa:** G29/6  
**la'l:** G75/2,G66/6, G65/6, G64/7,  
G63/7, G61/4, G58/7, G54/7, G48/4,  
G46/4, G28/2, G25/4, G14/1, G1/5  
**lâle:** G75/2, G70/3, G70/3, G55/2  
**leb:** 65, G80/1, G79/5, G77/6, G64/3,  
G63/7, G58/6, G56/6, G55/1, G54/7,  
G47/3, G46/5, G41/6, G40/2, G31/2,  
G30/3, G27/6, G27/4, G27/5, G26/2,  
G23/5, G18/7, G18/3, G18/1, G15/6,  
G12/3, G6/7,G4/8, G2/5, G1/8  
**leşger:** G72/5  
**Leyli:** G13/5  
**lu'lu:** G65/9,G55/4, G54/7  
**Lutfti:** G78/1,2,3,4,5,6

## M

**mah:**G74/2, G70/4, G59/8, G4/1

*mahalle:* G39/6, G9/3  
*mahrem:* G68/1  
*mâr:* G60/7, G60/4  
*marifet ehli:* G13/5  
*matar:* G19/2  
*meclis:* G44/2, G27/5  
*mecmua:* G42/8  
*Mecnun:* G13/5  
*meges(sinek):* G75/8, G58/7, G58/6,  
G53/3, G32/4  
*meh:* 5, G74/1, G65/8, G64/1, G53/6,  
G48/3, G45/2, G31/3, G1/1  
*mehd:* G9/4  
*meh-lika:* G69/5  
*melahat:* G9/4  
*melek:* G59/3, G55/1  
*merdüm:* G60/8, G12/5, G7/1  
*merdüm-i çeşm:* G14/3  
*mest:* G64/6, G55/7, G30/3, G30/3,  
G25/5, G25/5, G24/1, G13/1  
*mestane:* G36/1  
*mey:* G79/5, G40/4, G29/5  
*mey-perest:* G68/2  
*mezheb:* G16/6  
*mihman:* G40/6  
*mihnet:* G78/5, G11/5, G11/4  
*mihir:* 32, G67/1, G66/4, G66/3,  
G62/5, G36/1, G33/4, G11/5, G10/1,  
G7/4, G4/6  
*mim:* G41/3  
*miskin:* G48/5, G36/3, G2/1  
*miyan:* G69/3  
*mu:* G53/7

*munâfik:* G30/7  
*mur:* G65/2  
*murg:* G65/2, G26/5, G5/2  
*mushaf:* G24/5, G15/2, G4/4  
*Mustafa:* G77/1, 2, 3, 4, 5, 6  
*muy-miyan:* G20/6  
*müflis:* G71/7  
*mühr:* G36/1  
*müje:* G76/2, G61/3, G12/5  
*Mümin:* G58/3  
*münâfik:* G44/3  
*müneccim:* G14/4  
*münteha:* G46/1  
*mürid:* G9/7  
*mürşid:* G4/4  
*müsafir:* G59/8  
*müşk:* 3, G76/1, G64/5, G58/1,  
G37/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, G32/1, /1  
*müşk-i Hata:* G46/1  
*müyesser:* G3/4  
**N**  
*nâfe:* G76/1, G18/7  
*nafe-i ahu:* G50/5  
*nafe-i Tatar:* G60/2, G34/5  
*nağme-i çeng:* G42/1  
*nahl:* G51/4  
*nal:* G23/3  
*nâlan:* G31/5  
*nâle:* G21/1  
*namaz,* G28/4  
*namus:* G73/1  
*nan(ekmek),* G4/5  
*navek:* G76/2, G46/3, G19/4

*nazar ehli:* G13/7  
*nazm:* G45/5, G40/8, G9/7  
*nergis:* G80/4, G47/2, G24/1, G17/4  
*nesh:* G54/4  
*nesim-i seher:* G32/1  
*nesr:* G40/8  
*nesrin:* G85/2, G55/1  
*nevrüz:* G72/6  
*ney:* G42/3, G29/6  
*nigâr:* G24/4, G11/7, G7/1  
*nigarâ,* G54/1, G49/4, G8/1  
*Nil:* G32/3  
*nun:* G66/2  
*Nur(suresi):* G70/5

## O-Ö

*od:* G78/4, G77/5, G72/2, G53/7,  
G36/4, G35/3, G4/2  
*ok:* G75/6, G66/4  
*öğlen:* G49/4  
  
*ömr:* G74/7, G63/3, G40/3, G39/3,  
G28/5, G28/2, G2/8

## P

*padişeh:* G75/1  
*Pend-i peder:* G65/3  
*perçem:* G34/1,2,3,4,5,6,7  
*perhiz:* G30/2, G26/2  
*Peri:* G74/4, G68/3, G65/7, G55/1,  
G51/2, G5/5  
*pertev:* G9/1  
*pervane:* G77/5, G36/5, G36/2  
*Pervin:* G58/5, G55/4  
*peyman:* G67/6

*peyman:* G67/6, G405  
*Pir:* G69/3  
*pirehen:* G76/3  
*post-puş:* G37/7

## R

*rah:* G33/5, G12/2, G2/9, G1/7  
*rahîb:* G79/5, G71/5  
*rakîb:* G80/5, G78/4, G74/3, G72/3,  
G59/3, G53/9, G53/4, G51/5, G49/6,  
G48/7, G41/5, G38/3, G32/6, G27/8,  
G23/3, G22/3, G20/7, G17/3, G7/6,  
G5/4, G4/6, G2/8, G2/1  
*rast(makam):* G52/5  
*ravza:* G75/5, G55/7  
*ravza-i cennet:* G2/2  
*revan:* G19/6, G4/4  
*reyhan:* G40/1, G34/4, G18/6, G4/1  
*rıdvan:* G38/4  
*rind:* G44/3, G20/5  
*risman:* G37/5, G15/1  
*rişte:* G37/5, G3/4  
*ruh:* G77/5, G67/4, G22/4  
*rûh:* G21/7  
*ruhsâr:* G71/1, G70/5, G67/5, G34/4,  
G31/3, G18/6, G16/2, G14/2, G12/7,  
G2/4  
*rûm:* G37/4  
*rutab:* G27/5  
*Ruz:* G6/2  
*Ruz-ı Nevruz:* G16/2  
*ruz-i hisab:* G24/3

## S

*saba*: G79/1, G76/3, G60/1, G37/2,  
G29/4, G16/1, G13/4  
*saç*: G76/2, G64/3, G49/1, G46/2,  
G40/1, G36/1, G11/2  
*Sadi*: G40/8  
*sagar*: G69/4, G1/4  
*sahba*: G1/4  
*sakal*: G48/5  
*saki*: G26/1  
*sanem*: 74, G71/5, G70/6, G63/1,  
G47/2, G35/2, G24/2  
*sanemâ*: G59/2, G28/3, G26/2, G18/7,  
G11/7  
*sayeban*: G37/3  
*Sayru*: G49/8, G25/3  
*sayyad*: G5/2  
*sebuy-ı mey*: G23/4  
*seccade*: G56/7  
*secde kılmak*: G8/4  
*sehab*: G56/1  
*seher*: G22/1, G14/1  
*Selman*: G55/8, G45/5  
*seng*: G21/6  
*ser-gerdan*: G1/5  
*sermest*: G14/5/  
*serv*: G69/8, G66/2, G65/1, G64/2,  
G51/4, G27/6, G27/2  
*serv-i çemen*: G76/4, G26/5  
*serv-i hıraman*: G77/3, 70/3, G47/4  
*serv-i revân*: G70/3, G69/1  
*serv-i sehi*: 31, G75/3, G06/3  
*sevda*: G60/6, G53/2, G47/1, G40/4  
G43/4, G29/1, G21/7

*sib*: G27/5, G2/4  
*Sidre*: G69/8, G46/1, G39/2  
*sihr*: G75/7, G3871  
*sim*: G69/6, G62/4, G61/5, G58/1,  
G39/5, G6/4  
*Sîne*: G67/1, G55/4, G38/5, G10/1  
*sipeh*: G75/1  
*sirac*: G80/2  
*sitare*: G71/2  
*So fi*, G56/7  
*sohbet*, G64/3, G44/2  
*sögmek*: G48/3  
*su*, G72/2, G69/1, G66/6, G59/2,  
G53/8, G27/6, G7/6  
*subh*: G67/5, G48/3, G42/4, G33/1,  
G11/5  
*sultan*: G80/6, G78/1, G52/1, G13/4  
*suzen(iğne)*, G14/3  
*Süleyman*: G76/8, G53/4  
*sünbül*: G62/1, G58/1, G54/1, G52/4,  
G40/1, G36/1, G34/5, G34/4, G29/3,  
G18/6, G2/4  
*süreyya*: G50/1  
*sürme*: G74/5, G72/4

## Ş

*şah*: G80/3  
*şaha*: G51/5, G13/4  
*şahne*: G56/5  
*şam(gece)*: G67/5, G21/3  
*şâne*: G36/3  
*şarâb*: 28, 30, G66/6, G64/7, G64/3,  
G56/3  
*şeb*: G27/9, G13/3, G6/2

*şeb-i firkat*, G11/5  
*şeb-i Kadr*: G16/2, G1/3  
*şebnem*: G64/4  
*şeh*: G61/8  
*şehr*: 78/2, G72/5, G59/7, G56/5,  
G35/5, G15/3  
*şehriyar*: G72/5  
*şekker*: G61/2, G56/6 G29/5, G16/5,  
G15/6  
*sem(mum)*: G77/5, G76/6, G72/1,  
G69/5, G64/3, G58/8, G36/2, G15/6,  
G1/4  
*sems*: G70/2, G61/1, G56/1, G28/4,  
G27/9, G9/2  
*Şeyhi*: G9/7  
*Şeytan*: G31/4, G15/2  
*şi'r*: G37/8, G19/7  
*şimşâd*: G52/5, G51/4  
*şuarâ*: G37/8

## T

*tabib*: G47/3  
*tâc*: G80/6, G41/7, G33/5, G12/1  
*taht*: G80/6, G78/1, G41/7, G37/3,  
G33/5  
*tapanca*: G65/8  
*tas*: G48/6  
*taş*: G57/2, G35/4, G21/4, G13/2  
*tavk(gerdanlık)*, G37/5  
*tavus*: G75/5, G56/4, G22/4  
*tavusi kudsi*, G58/7  
*Tavus-ı Sidre*: G69/8  
*terazu*: G53/6  
*teyemmüm*: G7/6  
*tıbb*: G44/5

*tiğ*: G15/5  
*tîr*: G57/4, G19/4  
*tîr-i Kaza*: G46/3  
*tîr-i melamet*: G10/4  
*toprak*: G80/6, G61/5, G59/6 G36/2  
*Tuba*: G38/1, G27/2, G8/2, G8/1  
*tufan*: G71/9  
*tuğra*: G43/1  
*turre*: G16/2, G12/7, G12/6  
*tutag(dudak)*: G44/5  
*tuti*: G76/10, G75/8, G61/4, G25/4  
*tutyâ*: G1/7  
*türab*: G74/5, G56/2  
*Türk*: G71/4  
*tütün*: G49/3

## U

*umman*: G45/4  
*uşşak*: G55/3  
*uştur(deve)*: G14/5

## V

*varak*: G2/2  
*vasl* G79/4, G72/7, G66/5, G63/8,  
GG51/3, G30/5, G11/6, G11/5, G1/3  
*vatan*: G69/6, G50/5, G21/3, G21/1,  
G14/6  
*vefa*: G60/8, G46/4, G38/7, G33/4,  
G1/2  
*Veyse'l - Karani*: G76/5  
*viran*: G74/4, G62/6, G51/7  
*visal*: G33/1  
*vusla*: G73/2, G45/3, G45/1  
*vuslat yağlığı*: G35/3

## Y

*yağmur:* G24/6  
*yaka:* G12/2, G12/2  
*Yakub:* G33/3  
*yakut:* G46/5, G12/3  
*yanak:* G29/4, G18/2  
*yâr:* G76/6, G73/7, G73/2, G73/1,  
G57/5, G56/7, G35/5, G35/4, G21/4,  
G21/2, G17/2, G17/1, G10/5, G8/6,  
G2/8  
*yasemin:* G60/5, G50/6  
*yay:* G57/4  
*yılan:* G66/6  
*yılduz:* G72/3  
*yile virmek:* G79/1  
*yire geçmek:* G59/1  
*Yusuf:* G76/3, G33/1,2,3,4,5,6  
*yüz:* G80/7, G80/4, G74/1,62/2, G61/2,  
G61/1, G57/1, G49/1, G41/6, G39/1,  
G16/3, G12/1, G9/4, G6/1, G3/7

## Z

*zağ(karga):* G32/6, G25/4  
*zahid:* G79/5, G15/7, G15/2, G12/7  
G9/2  
*zahidâ:* G44/3, G40/4  
*zeban:* G69/5, G63/7  
*zehr:* G26/6, G20/1  
*Zeliha:* G33/4  
*Zemzem:* G41/6  
*zenahdan:(çene)* G62/4, G52/3, G51/6,  
G27/5 G23/5, 15/1, G2/4  
*zenbil:* G23/6

*zencir:* G48/5  
*zer:* G61/5, G6/4  
*zerre:* G55/4, G45/4, G20/1, G12/2,  
G7/7  
*zindan:* 73, G15/3, G15/1  
*zühd:* G80/3  
*zûlf:* G79/1, G70/5, G68/4, G68/3,  
G67/5, G66/6, G66/2, G65/6, G65/3,  
G65/2, G64/5, G63/4, G63/3, G62/4,  
G62/1, G60/7, G60/4, G58/3, G56/4,  
G55/6, G52/4, G51/6, G49/3, G48/5,  
G47/1, G46/3, G46/1, G44/4, G39/3,  
G37/7, G37/4, G37/2, G36/3, G34/2,  
G32/5, G32/1, G29/2, G28/2, G27/9,  
G24/2, G23/2, G22/4, G21/3, G18/7,  
G18/6, G18/5, G18/1, G17/4, G16/6,  
G15/1, G14/5, G14/2, G12/4, G11/3,  
G8/3, G7/4, G6/5, G6/2, G3/6, G3/5,  
G2/7, G2/3, G1/3  
*zünâr:* G23/2, G17/5