

TC
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HATMÎ DÎVÂNI
(İNCELEME-METİN)

HİCRAN YÜCEL-TURAN

13723019

TEZ DANIŞMANI

YARD. DOÇ. DR. ALİ EMRE ÖZYILDIRIM

İSTANBUL

2017

TC
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HATMÎ DÎVÂNİ
(İNCELEME-METİN)

HİCRAN YÜCEL-TURAN

13723019

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 17. 03. 2017

Tezin Savunulduğu Tarih : 17. 02. 2017

Tez Oy birliği / Oy çeldiği ile başarılı bulunmuştur.

Tez Danışmanı : YARD. DOÇ. DR. ALİ EMRE ÖZYILDIRIM

Jüri Üyeleri : YARD. DOÇ. DR. İBRAHİM SONA

DOÇ. DR. HANİFE KONCU (MSGSÜ)

İSTANBUL

OCAK 2017

ÖZ

HATMÎ DÎVÂNİ (İNCELEME-METİN)

Hicran YÜCEL-TURAN

Ocak, 2017

Bu çalışmada 16. yüzyıl dîvân şairlerinden Hatmî Mustafa Beg ve kaynaklarda adı geçmeyen dîvânı incelenmiştir. Eser, Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu'nda Diez. A. Oct. 159 numarada kayıtlıdır. Anthologie adıyla kaydedilen yazma içerisinde birbirinden farklı dört ayrı eser bulunmaktadır. Bu eserler karma bir şekilde ve yanlış sırayla tertip edildiğinden, içlerinden Hatmî Dîvânı'na ait olanlar ayrılmış ve kafiye harfine göre yeniden sıralanmıştır. Söz konusu eser transkribe edilip nesre çevirisi yapıldıktan sonra şairin dili ve üslubu belirlenmeye, şairin yaşadığı dönemin edebî yaşantısı içerisindeki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma metin, transkripsiyon, çeviri ve incelemeyi kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dîvân şiiri, 16. yüzyıl, Hatmî.

ABSTRACT

DİVAN OF HATMÎ (ANALYSIS-TEXT)

Hicran YÜCEL-TURAN

January, 2017

In this study, the unknown and unmentioned Divan of Hatmî Mustafa Beg -a 16th century poet- is transliterated and analyzed. The only copy of the divan is in Catalogue of the German National Library, recorded at Diez. A. Oct. 159. The manuscript is recorded as “Anthologie” and includes four different books. Since the pages of these books were not arranged properly, Divan of Hatmî was needed to be classified and rearranged.

The text is transliterated, translated and analyzed to define the literary style of the poet. This study includes “Text, Transliteration, Translation and Text Analysis”.

Keywords: Divan poetry, 16th century, Hatmî.

ÖN SÖZ

16. yüzyıl, dîvân şiiri geleneğinin Anadolu sahasında yerleşip klasikleştiği bir dönemdir. Bu döneme ait şiirler de dîvân şiiri geleneğine katkıları açısından önemlidir. 16. yüzyıl şairlerinden Hatmî Mustafa Beg'e ait dîvânın ele alındığı bu çalışmada, şairin bu gelenek içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tezkirelerde bir dîvânı olduğundan bahsedilmeyen Hatmî'ye ait bu dîvân nüshasında büyük oranda eksik sayfa bulunmaktadır. Hem eksik sayfalar, hem de metindeki imlâ kusurları, metnin okunmasını güçleştirmiş ve metin tamiri yapmayı gerektirmiştir.

Hatmî hakkında şiirlerinden, tezkirelerden ve tarih kaynaklarından elde edilen bilgilerin yanında, şairin aynı zamanda bir devlet adamı olması sebebiyle mühimme defterlerinden yararlanılmıştır.

Edebî kişiliği, tezkirelerde yer alan bilgiler ve dîvândaki şiirlerinden hareketle yorumlanmıştır. Çağdaş şairlere yazdığı nazireler tespit edilmeye çalışılmış, dil ve üslubunu oluşturan unsurlar açıklanıp örneklendirilmiş, şaire ve müstensihe ait kusurlar ayrı başlıklarda değerlendirilmiştir.

Metin bölümünde dîvânın transkripsiyonuna ek olarak dil içi çeviri yapılmıştır. Dîvânın eldeki nüshası yanlış tertip edildiğinden, tekrar sıralamak gerekmiştir. Eksik olduğu tespit edilen sayfalar bir tablo ile belirtilmiştir.

Dîvânda yer alan kişi, yer, kitap isimlerini içeren özel isimler indeksi metnin sonuna eklenmiştir.

Hatmî'nin tasvir edildiği bir minyatür ile dîvân nüshasında yer alan ve nüshanın orijinal boyutunun farklı olduğunu gösteren sayfalar, Ekler başlığı altında verilmiştir.

Varlığı hakkında bir kayıt olmayan *Hatmî Dîvânı*'ndan günümüze kalan şiirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmada, dîvânın tespit edilebilen tek nüshasının olması ve bu nüshada yer alan yazım kusurlarının, okuma ve inceleme kısmına da yansımış olması muhtemeldir. Eldeki imkanlar doğrultusunda orijinale en yakın metin kurulmaya ve çevrilmeye çalışılmıştır.

Metinde yer alan kusurların bu çalışmaya olumsuz etki etmemesi adına sonsuz sabır ve özveriyle yardımcı olan, sürecin başından sonuna kadar bilgi ve fikirlerini esirgemeyen, örnek ve ilham aldığım hocam, danışmanım Yard. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM'a bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca yine süreç boyunca bana yardımcı olan, yol gösteren değerli dostum Araş. Gör. Esengül SAĞLAM'a; sabır ve anlayışla yaklaşan eşim Rafet TURAN'a teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI

ÖZ	iii
ABSTRACT.....	iv
ÖN SÖZ.....	v
İÇİNDEKİLER	vi
TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ	viii
TABLO LİSTESİ	ix
KISALTMALAR	x
1. GİRİŞ.....	12
1.1. Hayatı	12
2. DİVANI.....	19
2.1. Şekil Özellikleri.....	20
2.1.1. Nazım Şekilleri	20
2.1.2. Vezin	24
2.1.3. Redif ve Kafiye	25
2.2. İçerik Özellikleri.....	27
2.2.1. Şiirlerinde İşlediği Konular.....	27
3. EDEBÎ KİŞİLİĞİ.....	35
3.1. Edebî Kişiliği Hakkında Söylenenler	35
3.2. Nazîrelerinden Örnekler	35
3.3. Söyleyişi ve Üslubu.....	38
3.3.1. Edebî Sanatların Kullanımı	38
3.3.2. Tamlamalar	47
3.3.3. Yerel Söyleyiş Özellikleri	49
3.3.4. Kusurlar.....	54
4. METİN	59
4.1. Nüsha Özellikleri.....	59
4.1.1. Müstensih Hataları	59

4.1.2. Dîvân Nüshasının Yer Aldığı Cilt İçindeki Diğer Eserler	62
4.2. Metin Kuruluşunda İzlenen Yol	63
4.3. Metnin Transkripsiyonu ve Çevirisi	64
4.4. Hatmî'nin Tezkirelerde Bulunan Şiirleri	280
4.5. Özel Adlar İndeksi.....	282
5. SONUÇ.....	284
KAYNAKÇA.....	286
EKLER	289
ÖZ GEÇMİŞ	296

TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ

ا A, a, E, e, Ā, ā	ض D, ḍ, Ẓ, ẓ
ب B, b	ط T, ṭ
ت T, t	ظ Z, ẓ
ث S, s	ع ʿ
ج C, c	غ Ğ, ğ
ح H, ḥ	ف F, f
خ H, ḫ	ق K, k
د D, d	ك K, k, G, g, ŋ
ذ Z, ẓ	ل L, l
ر R, r	م M, m
ز Z, z	ن N, n
س S, s	ه H, h
ش Š, š	و V, v, Ū, ū
ص Š, š	ي Y, y, ī
ء ʿ	

*Vav-ı ma'dûle “v” ile gösterilmiştir.

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Nazım Şekilleri ve Beyit Sayıları	20
Tablo 2: Kafiye Harfine Göre Gazel Sayısı	21
Tablo 3: Vezinlerine Göre Rubai Sayısı	23
Tablo 4: Vezinler ve Kullanım Sayıları	24
Tablo 5: Temalarına Göre Özel İsim Kullanım Oranı.....	45
Tablo 6: Üçlü ve Dörtlü Tamlamalar	47
Tablo 7: Eksik Sayfalar.....	60

KISALTMALAR

Genel Kısaltmalar:

Age.	: Adı geçen eser
Bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt
K.	: Kayıt
S.	: Sayı
s.	: Sayfa
Sal.	: Saltanatı
y.	: Yaprak

Bibliyografik Kısaltmalar:

APD : Tarlan, Ali Nihat. *Ahmed Paşa Dîvânı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966.

Gülşen-i Şuarâ: Ahdî. *Gülşen-i Şu'arâ*. Haz. Süleyman Solmaz. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2009.

HD : Tarlan, Ali Nihat. *Hayâlî Dîvânı*. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1945.

İOT : Danişmend, İsmail Hami. *İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi*. C. 2. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1971.

KA : İsen, Mustafa. *Kunhülahbâr'ın Tezkire Kısmı*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1994.

Meşâirü's-Şuarâ : Âşık Çelebi. *Meşâirü's-Şuarâ*. Haz. Filiz Kılıç. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.

ND : Tarlan, Ali Nihat. *Necâtî Beg Dîvânı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1963.

- MD** : Ak, Coşkun. «Muhıbbî Dîvânı (Yayımlanmış Doktora Tezi).»
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1977.
- BOA Müh. D.** : Başbakanlık Osmanlı Arşivleri - Mühimme Defteri.
- Sicill-i Osmânî** : Mehmed Süreyya. *Sicill-i Osmânî*. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1893.
- TDVİA** : Türkiye Diyanet Vakfı. *İslam Ansiklopedisi*.
- Tezkiretü'ş-Şuarâ** : Kınalızâde Hasan Çelebi. «Tezkiretü'ş-Şuara.». Haz. Aysun Sungurhan-Eyduran. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 2009
- ZD** : Tarlan, Ali Nihat. *Zâtî Dîvânı*. C. 1. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. 1968.

1. GİRİŞ

1.1. Hayatı

16. yüzyıl dîvân şairi olan Hatmî'nin asıl adı Mustafa'dır. Ahdî, Âşık Çelebi ve Kınalızâde Hasan Çelebi tezkirelerinde belirtildiğine göre, Lala Cafer Paşa'nın oğludur.¹ Doğum tarihi bilinmemekle beraber, Enderun'dan yetişerek sipahiler ağası olduğu² ve 967/1560 tarihinde sancak beyliği vazifesinde bulunduğu³ değerlendirildiğinde, 941/1535'ten önce doğmuş olduğu söylenebilir.

Hatmî ile aynı dönemde yaşamış, aynı mahlaslı iki şair daha bulunmaktadır.⁴ Ancak *Gülşen-i Şuarâ*'da kendisine ait olduğu belirtilen bir makta beyti, dîvânındaki şu beyit ile eşleştigiinden, dîvânına ulaşılan Hatmî'nin, Cafer Paşazâde Hatmî Mustafa Beg (Paşa) olduğu anlaşılmaktadır:

*“Nûr-ı luţfuñdan uyardı çü çerâğın Hatmî
Görme anuñla berâber şeh-i âdil yâdı”⁵ (Gazel 168)*

Ayrıca dîvânda yer alan otobiyografik ifadeler de şairin kimliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır.

Doğum tarihi bilinmeyen Hatmî'nin yaşamına dair, tezkirelerde tespit edilebilen en erken tarihli bilgi, *Gülşen-i Şuarâ*'da geçen “Aydın sancak beyi” tabiridir.⁶ Mühimme defterlerindeki kayıtlardan, 966-967/1559-1560 (yıllarında halen bu görevi sürdürdüğü görülmektedir.

Hatmî'nin ailesi, doğduğu ve yetiştiği çevre hakkında, babasının Cafer Paşa olması dışında bir bilgiye rastlanmamıştır.

¹ Gülşen-i Şuarâ, s. 81; Meşâirü's-Şuarâ, s.1516-1517; Tezkiretü's-Şuarâ, s.73.

² Muhittin Eliaçık, **Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Ata Tarihinin 4-5. Ciltleri, İlmi Araştırmalar**, Sayı 20, 2005, s. 67-68.

³ BOA 3 Numaralı Mühimme Defteri, K. 1360.

⁴1-Çorlulu Hatmî: Salih Hatmî Efendi, Çorlulu, kadı, vefatı 970/1562. 2- Semendirekli Hatmî: Divan katibi Hatmî Abdurrahim Çelebi, vefatı 1029/1619. Bkz.: Gülşen-i Şuarâ, s.180-181.

⁵ Gülşen-i Şuarâ, s. 181.

⁶ Eser 971/1563'te yazılmıştır.

Kânûnî Sultan Süleyman (Sal. 926-973 / 1520-1566) devri devlet adamlarından olan Cafer Paşa, Enderun'da yetişip padişahın silahtarı olmuş, sonrasında muhafızlık, valilik, beylerbeyliği ve lalalık görevlerinde bulunmuştur.

“Enderun'dan yetişip, silahdar-ı şehriyari ve yeniçeri ağası oldu. 941'de (1534/35) azledildikten sonra Şam ve Bağdat beylerbeyi oldu. Daha sonra Tuna'da demir kapılara muhafız ve nazır olarak I. Süleyman (Kânûnî) devri (1520-1566) sonlarında vefat eylemiştir. Kanaatkar ve sabırlıydı. Oğlu Mustafa Paşa'dır.”⁷

Cafer Paşa'nın lalalıktan önce Hama⁸ sancak beyi olduğu bilinmektedir.⁹ Cafer Paşa burada Manastırlı Celâl (Celâlî)¹⁰ ile tanışmış ve onu himayesine almıştır. Cafer Paşa Şehzâde Selim'e gönderdiği mektupları Celal'e yazdırmış, mektuplardaki üslup Şehzâde Selim'in dikkatini çekmiş ve bu vesile ile Celâl, şehzâde ile yakınlık kurmuştur.

Hama sancak beyliğinden sonra Bağdat'ın –Süleyman ve Üveys Paşaların ardından– üçüncü valisi olan Cafer Paşa'nın buradaki vazifesi 952/1545 yılında sona ermiş, yerine Ayas Paşa gelmiştir.¹¹ Cafer Paşa'nın Bağdat beylerbeyliği vazifesindeyken Fuzûlî ile tanıştığı ve Fuzûlî'nin kendisine dört kaside sunduğu bilinmektedir.¹²

Cafer Paşa şehzâde lalası olarak Manisa'ya gittiğinde Celâl de yanındadır. Burada şehzâdenin musahibi olan Celâl'in bu yakınlığı ileride de sürdürdüğü kaydedilmektedir.

Cafer Paşa'nın doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle birlikte, 27 Recep 973 / 17 Şubat 1566'da kendisine gönderilen bir emrin yer aldığı mühimme defteri kaydından, bu tarihte hayatta olduğu anlaşılmaktadır.¹³ *Ahdî Tezkiresi*'nde Şehzâde Selim'in (Sal. 973-981 / 1566-1574) lalası iken vefat ettiği söylenen Cafer Paşa,

⁷ Sicill-i Osmânî, c.3, s.383.

⁸ Suriye'nin orta kesiminde Âsi ırmağı kıyısında bir şehir. Yavuz Sultan Selim'in (Sal. 917-926 / 1512-1520) Mısır-Suriye Seferi sırasında (923/1517) Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Şam ve Halep beylerbeylikleri kurulduğunda, Hama ile Humus şehirleri tek bir sancak olarak Şam beylerbeyliğine bağlanmıştır. Hama, Humus, Maarre, Bârîn nahiyelerinden meydana gelmektedir. Bkz: Robert Mantran, “Hama”, TDVİA, C. 15, s. 396.

⁹ Tezkiretü'ş-Şuarâ, s. 209.

¹⁰ Manastırlı Celâl: 16. yüzyıl divan şairidir. Hatmî'nin babası Cafer Paşa'nın Hama sancak beyliği esnasında kendisine intisab etmiştir. Kaynaklarda, Cafer Paşa'nın kızı ile evlendiği belirtilmektedir. Dolayısı ile Hatmî Mustafa Paşa ile akrabalık ilişkisi bulunmaktadır. Bkz.: Gülşen-i Şuarâ, s. 41; Tezkiretü'ş-Şuarâ, s. 106; KA, s. 299.

¹¹ Abdülkadir Karahan, **Fuzûlî'nin Mektupları-I**, TDED, II/1-2, İstanbul: 1947, s.259.

¹² Hasibe Mazioğlu, **Fuzûlî-Hafız: İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma**, s. 48.

¹³ Bkz.: BOA 5 Numaralı Mühimme Defteri, Kayıt 1032.

şehzâdenin padişah olarak tahta çıktığı tarihten, yani 9 Rebiülevvel 974 / 24 Eylül 1566'dan önce vefat etmiş olmalıdır.¹⁴

Cafer Paşa'nın Celâl'i kızı ile evlendirdiği bilgisi mevcuttur. Cafer Paşa'nın ölümünden sonra ailesi ile bağlarını koparmayan Celal'in, Hatmî'nin beylerbeyi olmasında etkili olduğu kaydedilmektedir.¹⁵

Cafer Paşa'nın şair olduğu ve şiirlerinde Caferî mahlasını kullandığı aktarılmaktadır.¹⁶ Tezkiresindeki Hatmî maddesinde Cafer Paşa ile tanışmasından bahseden Âşık Çelebi, Cafer Paşa'nın hattat olduğunu söyler. Yine tezkireye göre Cafer Paşa, gördüğü rüya üzerine bir mushaf yazdığını ve bir hadis kitabı şerh ettiğini Âşık Çelebi'ye bizzat söylemiştir.

Babası Cafer Paşa vefat ettiğinde (973/1566) Hatmî (Mustafa Paşa) İnebahtı sancak beyidir.¹⁷ Dîvânında, İnebahtı ile ilgili şu beyit yer almaktadır:

*“Urursañ oda tütmez cümle rahtı
Livâmız olalıdan İnebahtı” (Gazel 155)*

Hatmî, aynı şiirde, İnebahtı'nda bulunmaktan memnun olmadığını da dile getirmektedir:

*“Bir iki yıl beg olan buña Hatmî
Koyup kaçmağ muğarrer tâc u tahtı” (Gazel 155)*

Başka bir şiirde ise sancağının değiştirilmesini talep ettiği görülür:

*“Nîçe begler kullaruñ tebdîl olındı ber-murâd
Yiridür Hatmî'ye ihsân ola tebdîl-i livâ” (Gazel 9)*

Hatmî'nin 1565/66 yıllarında halen İnebahtı'ndaki görevini sürdürdüğü, bu yıllara ait 5 ve 6 numaralı mühimme defterlerindeki kayıtlardan anlaşılmaktadır.¹⁸ Söz konusu kayıtların ilki 8 Rebiülahir 973 / 2 Kasım 1565 tarihli olup, İlbasan sancağı beyi iken Nahcıvan Seferi'nde vefat eden Turhan Beg'in, devlete olan borcunu ödemediği vefat etmiş olması sebebiyle, borcunun karşılığı olan paranın terekesinden alınarak emanete bırakılmış olduğu ancak o sırada İnebahtı sancağı beyi

¹⁴ Gülşen-i Şuarâ, s.181.

¹⁵ KA, s. 299.

¹⁶ Hasibe Mazioğlu, **age**, s. 33.

¹⁷ BOA 5 Numaralı Mühimme Defteri, K. 454.

¹⁸ BOA 5 Numaralı Mühimme Defteri, K. 454 ve K. 1550.

Hatmî'nin bu parayı alarak kendi ihtiyaçlarına harcadığının bildirildiği ifade edilmekte ve Hatmî'ye söz konusu parayı iade etmesine dair emri içermektedir.

17 Şevval 973 / 7 Mayıs 1566 tarihli olan kayıta kendisinden “Turhanlu'ya bağlı akıncı beyi” diye bahsedilmekte, Bosna Beyi Mustafa'ya yardım etmek üzere emrindeki akıncılarla birlikte İzvornik Sancağı'na gitmesi, askerlerinin yolda halkın mallarına zarar vermemesi için de ayrıca dikkat göstermesi, vazifesi bitince de sancağına geri dönerek muhafaza görevine devam etmesi emredilmektedir.

Hatmî Mustafa Paşa hakkında daha sonrası ile ilgili elde edilebilen bilgiler, Maraş beylerbeyi olduğu yönündedir. Uzun müddet bu görevde kalmıştır. Maraş beylerbeyi iken Gürcistan ve Kıbrıs seferlerine katıldığı bilinmektedir. İlgili kaynaklarda ismi Hatmî değil Hâtemî olarak geçmektedir.¹⁹

“Türk ordusunun Lefkoşa'yı yedi kol hâlinde kuşattığı ve her kolda yedi top bulunduğu rivayet edilir. İşte böyle başlayan harb harekâtında yalnız üç umumî hücum yapılmıştır. Bu muhasara esnasında Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa kumandasında bir kuvvet de Magosa'yı tecride memur edilmiştir.”²⁰

Hatmî'nin 972/1565 yılında Maraş beylerbeyi olduğu kaydedilmekle beraber, mühimme defterlerindeki kayıtlar bu bilgiyi doğrulamamaktadır. “İnebahtı beyi Mustafa” adına son kayıt, 973/1566 tarihini işaret etmektedir. 977-978 / 1570-1571 Kıbrıs ve 987-988 / 1578-79 Gürcistan Seferleri ile ilgili kaynaklarda “Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa” adının geçtiği görülür. Hatmî bu vazifesi sırasında Kıbrıs'ın fethine katılmış, kendisine Magosa'yı kuşatma görevi verilmiştir.²¹

Hatmî Mustafa Paşa hakkında elde edilebilen en geç tarihli bilgi, Gürcistan Seferi esnasında önce Tiflis'e, ardından Kars'a gittiğidir. Sadrazam Lala Mustafa Paşa tarafından Tiflis'e gönderilen erzak kabilelerinin düşman saldırısına uğraması neticesinde Hatmî Mustafa Paşa emrinde 12 bin kişilik asker ile yardıma gönderilmiştir. Buradaki askerlerin istirahate ihtiyacı olduğunu düşünerek kendi askerlerinden beş yüzünü Tiflis'te bıraktığı belirtilen Hatmî'nin 23 Recep 987 / 15 Eylül 1579'da Kars'a hareket ettiği ifade edilmektedir.²² 1579 tarihinden sonrası için kendisi ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu tarih *Sicill-i Osmânî* de verilen ölüm tarihinden bir yıl sonrasına tekabül etmektedir.

¹⁹ Sicill-i Osmânî, s. 654; İOT, s. 455.

²⁰ İOT, s. 396.

²¹ Katip Çelebi, *Tuhfetü'l-Kibâr fi Esfâri'l-Bihâr*, Kabalcı, İstanbul:2007, s.110.

²² Mustafa Cezar, *Mufasssal Osmanlı Tarihi*, c. 3 s. 1335.

Bu bilgiler ışığında, Hatmî'nin önce Aydın sancak beyi, sonrasında İnebahtı sancak beyi olduğu ve buradan sonra, muhtemelen 974/1566'da, Manastırlı Celal'in yardımıyla Maraş'a beylerbeyi tayin edildiği, Gürcistan ve Kıbrıs seferlerine katıldığı, 987/1579 tarihinde hayatta olduğu ve buna yakın bir tarihte vefat ettiği söylenebilir.

Hatmî, şiirlerinde yer yer kendisine ve hayatına dair bilgiler vermektedir. Örneğin şu beytinden sipahi olduğunu öğrenmekteyiz:

*“Şāh-ı iklīm-i hüsünsin iy süvār-ı esb-i nāz
Ḥatmīveş olmak gerekmez mi sipāhī ‘āşıkun” (Gazel, 78)*

Şu beyitte ise boyunun kısa olduğunu söyler:

*“Nigārā kāmēti kūteh durur Ḥatmī'nūḡ ammā himmeti ‘ālī
El irmez dāmeni vaşluḡa līkin serv-i bālāsın” (Gazel, 118)*

Matla ve makta beyitleri şu şekilde olan gazelden, Hatmî'nin bir gemi yolculuğu yaptığı anlaşılmaktadır:

*“Ḥudāyā luḡf u ‘afvuḡla irişse ḡāyete menzil
Görölmüş gibi olmazdı gelürken her günü bir yıl*

...

*Ža‘īf insan niçe ḡākat getürsün mevc-i ebḡāra
Olur Ḥatmī gibi her kim görürse aḡı lā-ya ‘kīl” (Gazel, 97)*

Hatmî, şu beyit ile başlayan şiirinde gurbette olduğundan bahsetmiştir:

*“Vedā‘ u hecr-i cānān bir yaḡadan bir yaḡa ḡurbet
‘Aceb derd üstine derd oldu iy dil veh baḡa [gurbet]” (Gazel, 18)*

Mühimme defterlerindeki kayıtlara göre Aydın'dan sonra İnebahtı'na gönderildiği anlaşılan Hatmî, bu şiiri İnebahtı'na gönderildiğinde yazmış olabilir.

Bununla bağlantılı olarak, yukarıda yer alan, gemi yolculuğunu konu edinen şiir de bu sıralarda yazılmış olabilir.

Aydın ve İnebahtı'nda sancak beyi olarak görev yapmış olduğu bilinen Hatmî'nin aşağıdaki beyitleri, mesleki hayatından ilhamla yazılmış olabilir:

*“Bī-nazīr u bī-vezīr ol fā‘il-i muhtārdur
Pādişāh-ı dehri şanma saña paşalık viren” (Gazel, 120)*

*“Çünkü bildüğ dünyede yokdur beķāsı begligüğ
Faķr ile [eyle] tefāhur Hātmiyā der[y]ā-dil ol” (Gazel, 83)*

*“Gāh şādān gāh giryān gāh manşīb gāh ‘azil
Gāh ifrāt u gehi tefrīt u imsākla bezil” (Gazel, 102)*

Şu beyitlerde ise padişahın iltifatını talep ettiği, ona dua ettiği ve ondan bir hediye almış olabileceği görülmektedir:

*“Vaķtidür ben bendeye eylerse sultān iltifāt
Mūra iy dil eyledi zīrā Süleymān iltifāt” (Gazel, 14)*

*“Dilegüm oldur Hudā’dan Hātmi’ye göstermesün
Pādişāhum āsitān-ı devletüğden ğayrı der” (Gazel, 39)*

*“Cism-i zerdüm dāğ-ı ğamla zeyn olalı Hātmiyā
Devletinde geymişem zerrīn benekden bir libās” (Gazel, 50)*

İncelenen kaynaklarda, Hatmî'nin ailesi ve çocukları hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Bir oğlu olduğu, dīvânında yer alan bir şiirden anlaşılmaktadır:

*“Zü-fünün-ı fenn [ü] ‘ilm olmaķ dilersen iy oğul
Naħv u şarfā evvelā [gel] eyle cell-i himmetüğ” (Gazel 79)*

Hatmî'nin babasından bahsettiği şiirler, Otobiyografik Özellikler Taşıyan Şiirler başlığı altında detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Tezkireler, tarihi kaynaklar ve dîvânında yer alan bilgiler, çoğunlukla Hatmî'nin siyasi yönü ile ilgilidir. Edebî kişiliği hakkında ise detaylı bir bilgiye rastlanmamıştır. Şairin dîvânı incelenerek, edebî kişiliği ve üslubu tespit edilmeye çalışılacaktır.

2. DÎVÂNİ

Tezkirelerde herhangi bir eserinden bahsedilmeyen Hatmî'nin bilinen tek eseri dîvânıdır. Nüsha Özellikleri bölümündeki ayrıntılı nüsha tavsifinde görüleceği gibi, dîvânın ünik nüshasında eksik yapraklar bulunmaktadır. Bu sebeple, Hatmî'nin tezkirelerde yer alan şiirlerinden biri²³ hariç hiçbiri, söz konusu nüshada yer almamaktadır. Tezkireler dışında bazı mecmualarda da Hatmî'ye atfedilen ancak mezkur dîvân nüshasında yer almayan bazı şiirler tespit edilmiştir. Bu şiirlerin hangisinin Çorlulu Kadı Hatmî'ye, hangisinin Hatmî Abdurrahim Çelebi'ye, hangisinin Cafer Paşazâde Hatmî'ye ait olduğu kesin olarak tespit edilemediğinden, bu şiirler tez kapsamına dahil edilmemiştir.²⁴

Dîvânın eldeki nüshasında yer alan bir şiirinde Hatmî, dîvân yazdığını belirtmiştir:

*“Çalışur dîvâna gördüm Hatmî[-i] dîvâneyi
Eydüğ ol dîvâneye alnuğda kara yazı bes” (Gazel, 51)*

Ancak dîvânını tamamlayıp tamamlayamadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

²³ Gazel, 169.

²⁴ Hatmî Mustafa Beg'e ait olması muhtemel şiirler için bkz:

Mecmuâ-i Eşâr, Millî Kütüphane- 06 Mil Yz A 4641, y. 20b-21a

“Ğubâruğ çeşm-i bîmâra cilâdur yâ Resûlallah

Mübârek hâk-i pâyüğ tütüyâdur yâ Resûlallah”;

Pervâne b. Abdullah, **Pervâne Bey Mecmuâsı**, Haz. Kâmil Ali Gıynaş, (İstanbul: Akademik Kitaplar, 2014) C. 2, s. 770

“Kân ağıtsa yiridür dîde-i ter yaş degül

‘Aql ise elde degül (...)”.

Ayrıca şu cönkvârî mecmualarda da Hatmî adına kayıtlı şiirler vardır . Ancak bunların, teze konu olan Hatmî'ye ait olma ihtimali zayıf olduğundan yalnızca künyeleri verilmiştir:

Cönk, Millî Kütüphane- 06 Mil Yz Cönk 234, y. 22a; **Cönk**, Millî Kütüphane- 06 Mil Yz Cönk 144, y. 23; **Cönk**, Millî Kütüphane- 06 Mil Yz Cönk 96, y. 138b; **Cönk**, Millî Kütüphane- 06 Mil Yz Cönk 43, y. 7b; **Manzûme**, Millî Kütüphane- 18 Hk 527/6, y.63b-70b.

2.1. Şekil Özellikleri

2.1.1. Nazım Şekilleri

Hatmî Dîvânı'nda bulunan nazım şekilleri ve beyit sayıları aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: Nazım Şekilleri ve Beyit Sayıları

Beyit Sayısı	Eksik Şiirler														TOPLAM
	2	3	5	6	7	1	2	3	4	9	12	14	25		
Nazım Şekli	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	Beyit	
Gazel			131	7	15	3	3	3	1	1	1			165	
Kaside			1									1	1	3	
Kıta	2	2	1	1										6	
Rubai	11					1								12	
Murabba								1						1	
TOPLAM	13	2	133	8	15	4	3	4	1	1	1	1	1	187	

Bazı şiirlerin devamı veya ilk kısmının bulunduğu sayfalar eksik olduğundan, bu şiirlerin beyit sayıları için ayrı birer sütun açılmıştır. Bunlardan ikisi hariç tümü gazel olarak kabul edilmiştir ancak 1 şiir²⁵ murabba sütununa, 1 şiir²⁶ ise rubailerin bulunduğu sayfada yer aldığından, rubai sütununa eklenmiştir. Bu eksik rubai ile birlikte dîvânda toplamda 12 rubai bulunmaktadır. Ancak rubai başlığı ile sunulan şiirler esasında rubai nazım şekline uygun değildir. 23 numaralı şiir, kıta olduğuna dair bir başlık olmaksızın, gazellerin arasında verilmiştir. 2 numaralı şiir ise kıta başlığı altında verilmiştir ancak gazeldir. Bu noktalardan hareketle, müstensihin nazım biçimleri konusunda, günümüze göre farklı tasarruflarda bulunduğu söylenebilir.

Nazım şekillerinin isimlendirilmesi ile ilgili bilgi verilmiş olması ve metnin orijinalliğinin bozulmaması adına, inceleme bölümünde bu terimler müstensihin yazdığı şekliyle verilecektir. Nazım şekilleri ile ilgili alt başlıklarda, gerekli görülen ek açıklamalar yer almaktadır.

2.1.1.1. Gazel

Dîvânın eldeki nüshasında 165 gazel yer almaktadır. Ancak eksik sayfalardan hareketle, dîvânın daha fazla sayıda gazel içerdiği anlaşılmaktadır. Dîvânda Ha, Hı, Sin, Şın, Şad, Dâd, Tı, Zı, 'Ayn, Ğayn ve Fe kafiyeli gazeller yer almamaktadır.

²⁵ Murabba, 182.

²⁶ Rubai, 170.

Buna ek olarak Şe, Kef, Lām, Nun, Vāv, He harfleri dışındaki harflerle kafiyeleşmiş şiirlerde eksik olduğu görülmektedir. Zel harfi altında verilen 27 numaralı şiir esasen Ze kafiyeleşmiştir. Ancak metin içerisinde bu şekilde yer aldığından, tabloda Zel kafiye satırında gösterilmiştir.

Dîvânda yer alan gazellerin, kafiye harfine göre sayısı şu şekildedir:

Tablo 2: Kafiye Harfine Göre Gazel Sayısı

ا	10	ر	14	ف	-
ب	2	ز	8	ق	10
ت	7	س	4	ك	19
ث	1	ش	-	ل	22
ج	2	ص	-	م	9
ح	-	ض	-	ن	7
خ	-	ط	-	و	5
د	3	ظ	-	ه	20
ذ	1	ع	-	ى	24
		غ	-		

Tablodan anlaşıldığı üzere س harfinden ق harfine kadar büyük bir kopukluk söz konusudur. Aynı durum ح ve خ harfleri için de geçerlidir. Hatmî'nin bu harflerle kafiyeleşmiş şiir yazmamış olması muhtemelse de *Ahdî Tezkiresi*'nde yer alan "mahz" redifli şiirinden, ض harfiyle kafiyeleşmiş şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Kınalızâde Tezkiresi'nde verilen "âftâb" redifli gazelinin, eldeki nüshada yer almaması ise nüshadaki kopukluğun sadece blok halinde olmadığını, kafiye harfleri içinde de

eksikler bulunduğunu göstermektedir. Nüsha üzerindeki takip kelimelerinden hareketle yeni bir tertip oluşturulmuşsa da bazı takip kelimelerine karşılık gelen sayfaların bulunmaması, hangi sayfaların eksik olduğu konusunda bilgi vermektedir.

2.1.1.2. Kaside

Dîvânda 2 kaside, bir de kaside parçası yer almaktadır. 169 numaralı kaside bir münâcâttır ve 25 beyitten oluşmaktadır.

169 numaralı kaside ise bir bahariyyedir. Bu şiirde Hatmî, her bir beyitte bahçedeki çiçeklere ayrı ayrı yer vermiş ve sevgiliyi nasıl kıskandıklarını tarif etmiştir.

25 ve 14 beyitlik bu iki kasidenin dışında, dîvânda yer alan ilk şiirin de bir kasidenin son 5 beyti olduğu tahmin edilmektedir. Kasidenin dua bölümüne ait bu kısımda Hatmî'nin bir şehzâdeyi övdüğü ve onun için dua ettiği görülmektedir.

2.1.1.3. Kıta

Hatmî Dîvânî'nda bulunan 6 kıta, klasik dîvân tertibinde olması gerektiği gibi sıralanmamıştır. Bu kıtalardan 23 ve 79 numaralı olanlar, gazellerin arasında yer almaktadır. 79 numaralı kıtanın başlığı bulunuyorken 23 numaralı kıta, öncesi ve sonrasında gazel yer aldığı halde başlıksız yazılmıştır. Dîvânda yer alan 2 beyitlik 2 kıta dışındaki kıtalarda mahlas kullanılmıştır.

Hatmî, kıtalarından birini padişaha²⁷, birini oğluna²⁸, ikisini babasına²⁹ yazmıştır. Yazdığı şu kıta ise konu bütünlüğü açısından dikkat çekicidir:

“Du‘âmuz bu dur[ur] dergâh-ı Hâk‘da

Hasîs u nâkese kılmaya muhtâc

Kanâ‘at mi gelür ehl-i tamâ‘a

Tamâ‘-ı ‘ayn gibi gönli görüp ac

Şeh-i iklim-i istignâ olursun

Kanâ‘at bendin eyle başuğa tâc

Şehâbâsâ tama‘ gün yüzüñ örter

Kanâ‘at mihri olmayınca vehhâc

²⁷ Kıta, 185.

²⁸ Kıta, 79.

²⁹ Kıta, 186, 184.

Bugün şıdık ile Hatmî kulluk eyle
Ki ümmet diye yarın şāh-ı mi‘rac” (Kıta, 23)

2.1.1.4. Rubai

Dîvânda yer alan rubailer incelenmeden önce, rubainin tanımını vermek doğru olacaktır:

Rubai, hezec bahrinin özel rubai kalıpları ile yazılır. Dört mısralık nazmı ve tuyugu rubaiden ayıran bu kalıplardır. Yalnız rubaide kullanılan 24 kalıp vardır. Bunlardan “mef’ûlü” ile başlayan 12 kalıba ahreb ve “mef’ûlün” ile başlayan 12 kalıba da ahrem denmiştir.³⁰

Hatmî Dîvânı’nda rubai başlığı altında 12 şiir olmakla beraber, bunların hiçbiri rubai vezninde değildir. Bu şiirlerin dört mısradan oluşması nedeniyle müstensih tarafından böyle bir tasarrufta bulunduğu tahmin edilmektedir. Nitekim, o döneme ait çeşitli dîvânlarda ve mecmualarda rubai kelimesinin genellikle ilk beyti kafiyeli dörtlükler için kullanıldığı bilinmektedir.

Dîvânda rubai başlığı altında yer alan şiirlerin vezin tablosu şu şekildedir:

Tablo 3: Divanda Yer Alan Rubailer ve Vezinleri

Şiir No	Redif	Vezin
170	ile	Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
171	-âdım diye	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
172	gendümi	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
173	-âhuz	Feilâtün Mefâilün Feilün
174	-erî	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
175	-il	Müfteilün Müfteilün Fâilün
176	-ân	Mefâilün Mefâilün Feülün
177	-ün	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
178	-ân bahşişi	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
179	-ân	Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
180	-üli	Mefûlü Fâilâtü Mefâilü Fâilün
181	-ûbadur muhabbetimüz	Fâilâtün Mefâilün Feilün

³⁰ Haluk İpekten, *Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz*, 19. bs. (İstanbul: Dergah Yayınları, 2015), 77.

2.1.1.5. Murabba

Dîvânın eldeki nüshasında yer alan tek murabbanın başı eksiktir. Vasıtası “Dilerem çok çok sana rahmetler itsün ol Rahim” şeklinde olan 182 numaralı bu şiir bir mütekerrir murabbadır ve türü mersiyedir.

2.1.2. Vezin

Hatmî Dîvânı’nda kullanılan vezinler ve kullanım sayıları şu şekildedir:

Tablo 4: Vezinler ve Kullanım Sayıları

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün	86
Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün	25
Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün	23
Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Fe ‘û lün	15
Fâ ‘i lâ tün (Fe ‘i lâ tün) / Me fâ ‘i lün / Fe ‘i lün	15
Mef ‘û lü / Fâ ‘i lâ tün / Me fâ ‘î lü / Fâ ‘i lün	7
Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün	5
Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lün / Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lün	4
Mef ‘û lü / Fâ ‘i lâ tün / Mef ‘û lü / Fâ ‘i lâ tün	2
Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü / Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün	1
Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün	1
Müf te ‘i lün / Müf te ‘i lün / Fâ ‘i lün	1
Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün	1
Fe ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün	1

Bu tabloda dikkati çeken iki vezin vardır: 15 şiirde kullanılan “Fâilâtün (Feilâtün) Mefâilün Feilün” ve yine 15 şiirde kullanılan “Mefâilün Mefâilün Feülün”. Bu iki bahir, dîvânda en çok kullanılan 4. ve 5. bahirlerdir. Halbuki 16. yüzyılda kullanılan aruz kalıpları arasında bu iki kalıp, Hatmî Dîvânı’ndaki gibi üst sıralarda yer almamaktadır.³¹

Bu durumun zıttı olarak, 16. yüzyılda sıklıkla kullanılan “Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün” ve “Mefûlü Mefâilü Mefâilü Feülün” kalıplarının, Hatmî Dîvânı’nda çok yer tutmadığı görülmektedir.

³¹ age, 366-367.

Bu kalıplarla yazılan şiirler incelendiğinde herhangi bir konu veya nazım şekli üzerinde yoğunluk görülmemiştir. Dolayısıyla bu tercihin sebebi tespit edilememiştir.

2.1.3. Redif ve Kafiye

Hatmî Dîvânî'nda yer alan 187 şiirin 136'sında redif kullanılmıştır. Redif kimi zaman sadece bir ekten oluşurken, kimi zaman bir kelime veya kelime grubu olabilmektedir. Rediflere göre örnekler ve şiir numaraları şu şekildedir:

Eklerden oluşan redif: Dîvanda yer alan şiirlerin 20 tanesi eklerden oluşmaktadır.³²

“İşınan nâr-ı hicrâna iki ‘âlemde bî-gamdur

Ne fikr eyler dahı artuğ anuñçün şād [u] ħurremdür”(Gazel, 36)

“Şem‘-i ruhsâr-ı nigâruñ olalı dîvânesi

Yanmadan pervâ yimez bu cân u dil pervânesi” (Gazel, 159)

Kelimedden oluşan redif: Dîvanda yer alan şiirlerin 63 tanesi kelimedden oluşmaktadır.³³

“Ħabîbüñ dür derin iy dil gül-i hoş-bū iden peydâ

Ķadinden tañ mıdur ide nihâl[-i] nâreven peydâ”(Gazel, 10)

“Nağşıdur dil-dârumuñ cānumda cān eglencesi

Göñlümüñ esrâr-ı ‘ışk[ı]dur nihân eglencesi”(Gazel, 148)

³² Gazel: 29, 35, 36, 42, 46, 66, 67, 79, 81, 114, 127, 128, 149, 159, 165, 168. Kıta: 79, 184. Rubai: 172, 173, 180.

³³ Gazel: 5, 10, 14, 16, 17, 18, 27, 31, 32, 34, 40, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 115, 117, 119, 125, 126, 130, 131, 134, 135, 141, 142, 145, 148, 150, 160, 164, 166, 167. Rubai: 178.

Ek ve kelimededen oluşan redif: Dîvânda yer alan şiirlerin 35 tanesi ek ve kelimededen oluşmaktadır.³⁴

“*Anber-efşân kâkülün iy mâh sünbüldür baña*

Ğabgabun sîb u ħadün cânâ kızıl güldür baña”(Gazel, 4)

“*Ğaddümüz ħam oldı dâĥî zülf-i ħamdan geçmedük*

Vâh ki bu pîçâpîç-i sevdâ vü elemden geçmedük”(Gazel, 76)

Kelime grubundan oluşan redif: Dîvânda yer alan şiirlerin 14 tanesi kelime grubundan oluşmaktadır.³⁵

“*Biz bu ħâkî cism ile âhir ğubâr olsağ gerek*

Bes bu tenle çün ğidâ-yı mûr u mâr olsağ gerek”(Gazel, 75)

“*Sâķî eşküm şarâb idüp nilersin*

Bağrumı yâ kebâb idüp nilersin”(Gazel, 116)

Ek ve kelime grubundan oluşan redif: Dîvânda yer alan şiirlerin 4 tanesi ek ve kelime grubundan oluşmaktadır.³⁶

“*Getürür baña şabâ büyuñı nâgeh nâgeh*

Ğüzer itdükce senün ħüyuñı nâgeh nâgeh”(Gazel, 143)

“*Bu ‘izâr ile gül-i ħandâna göster kendüñi*

Bülbülündür ‘aşık-ı nâlâna göster kendüñi”(Gazel, 156)

³⁴ Gazel: 4, 6, 21, 22, 26, 33, 37, 38, 41, 51, 60, 61, 63, 74, 76, 77, 78, 80, 85, 100, 106, 107, 111, 113, 120, 122, 124, 129, 136, 137, 151, 152, 162. Rubai: 171, 181.

³⁵ Gazel: 2, 20, 28, 30, 75, 83, 87, 95, 99, 116, 156, 157, 158.

³⁶ Gazel: 110, 123, 143, 146.

2.2. İçerik Özellikleri

2.2.1. Şiirlerinde İşlediği Konular

Hatmî'nin şiirlerinde konuların temel olarak üçe ayrıldığı söylenebilir. Dînî-didaktik, hikemî ve lirik şiirler başlıkları altında incelenecek bu üç konu arasında lirik şiirler öne çıkmaktadır. Hikemî şiirler ise dîvânında en az yer tutanlardır. Ancak dîvâna daha detaylı bakıldığında bu konu tasnifinin genişletilmesi gerektiği görülecektir.

Adı geçen bu üç konudan ayrı olarak Hatmî, dîvânında otobiyografik özellikler taşıyan veya yaşadığı çevreyi ele alan şiirler de yazmıştır. Hatmî, şiirlerinde kişilerden, mekanlardan, nesnelere veya olaylardan bahsetmiş, övgüde veya ricada bulunmuştur. Bu şiirler, Hatmî'nin şiiri bir hikaye anlatma veya iletişim kurma aracı olarak gördüğünü düşündürmektedir.

Somut çevreyi konu edinen şiirler arasında kişilerden bahseden şiirler ön plandadır. Babasına, oğluna, şehzâdeye, padişaha, arkadaşına yazdığı şiirler, bir mektup izlenimi vermektedir. Zırhtan, gemiden veya İnebahtı ile Beşkavak adlı mekanları anlattığı şiirleri ise daha çok betimlemeye ve tahkiyeye yöneliktir.

2.2.1.1. Dînî-Didaktik Şiirler

Dîvânında dînî şahıs, yer veya olaylara sık sık telmihte bulunan Hatmî, 22 dînî-didaktik şiir³⁷ yazmıştır. Hatmî'nin bu konuda bir iddiasının olmadığı, şiirler incelendiğinde görülmektedir. Bu şiirlerde anlam, açık olmaktan uzaktır. Bu durum, dînî şiirlerinin başarısına olumsuz etki etmiştir.

Hatmî dînî şiirlerinde insanın dünya nimetlerine kapılmaması ve kendini ahirete hazırlaması gerektiğini, insanın kalbini kötü isteklerden arındırmasını, riyakarlıktan ve tamahkarlıktan uzak durmasını söyler.

Hatmî'nin didaktik şiirleri arasında oğluna öğüt verdiği 79 numaralı gazel dikkat çekmektedir. Bu şiirde oğluna ilim sahibi olmanın önemini anlatan Hatmî, gençliğin boş işlerle harcanmaması gerektiğini söyleyerek, kişinin sıhhati yerindeyken kendini ilme ve ibadete vermesini öğütler.

³⁷ Gazel: 10, 21, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 89, 95, 101, 104, 113, 121, 124, 125, 129. Kaside: 169. Kıta: 23; Rubai, 173,176.

2.2.1.2. Hikemî Şiirler

Dînî şiirlerin yanında Hatmî hikemî şiirler de yazmıştır. Bu şiirlerde Hatmî öğüt vermekten ziyade kıyaslama ve düşündürme yolu ile bu dünya ve ahiret hakkındaki fikirlerini sunmuştur. Dîvânında 9 hikemi şiir³⁸ bulunan Hatmî'nin 11 rubaisinin 4'ü bu konudur. Hikemi şiirlerinde Hatmî, dünya nimetlerinin geçiciliğinden bahseder.

2.2.1.3. Lirik Şiirler

Aşk konusu, Hatmî Dîvânı'nda en sık işlenen konudur. Sevgilinin güzellik unsurlarına ve aşık-rakip çekişmesine yer verilen şiirlerde orijinal benzetmeler de bulunmaktadır. Bu şiirlerde yer alan teşbihlere dair örnekler, Edebî Sanatların Kullanımı başlığı altında incelenecektir.

2.2.1.4. Otobiyografik Özellikler Taşıyan Şiirler

Hatmî, bazı şiirlerinde yaşadığı çevreden, çevresindeki insanlardan, bulunduğu konumdan, bir nesneden veya başına gelen bir olaydan bahsetmektedir. Otobiyografik özellikler taşıyan şiirlerinde oğluna, babasına, arkadaşına veya dönemin padişahına hitap etmektedir. Çevresinde bulunan kişilerden bahsettiği şiirlerde övgü veya rica ön plandadır. Özellikle devrin padişahına hitaben yazdığı şiirlerde bir iltifat talebi açıkça görülmektedir. Ayrıca babası Cafer Paşa'ya yazdığı şiirlerde de yine bir beklenti söz konusudur.

Hatmî'nin yaşamı içerisinde bir karşılığı olan bu şiirler aynı zamanda biyografik bilgi sağlamaları açısından da önemlidir.

Babasından Bahsettiği Şiirler:

“Übüvvet-riştesi olunmayup kat“

Nuķūd irsāl oldı faķra cabba” (Kıta, 186)

beytinde babası tarafından para gönderildiği görülmektedir.

³⁸ Gazel: 102, 120, 133, 138. Kıta: 187. Rubai: 172, 175, 177, 179.

“İy hümā-yı devlet ile hem-cenāh olan peder

Āşiyān itseñ ne var bir kez bu bende-ḥāne[ya]” (Kıta, 184)

beyti ile başlayan kıtada babasının teveccühünü talep etmektedir.

“Zü-fünūnlar tıfl-ı ebced-ḥ’ān idi olsañ baḥīs

Dilerem çok çok saña rahmetler itsün ol Raḥīm

Eyledün rāh-ı beḳāya emr-i Ḥaḳ birle sefer

Bu ribāt-ı köhneye ḳonan ider lā-büd güzer

Ḥatmī āh u vāh idüp eyler du‘ālar bunı der

Dilerem çok çok saña rahmetler itsün ol Raḥīm” (Murabba, 182)

Yukarıdaki beyitlerin ise bir ölüm üzerine yazılmış olduğu açıktır. Muhatabının kim olduğu bilinmemekle beraber, babasına yazdığı şiirlerin sayısı ve tezkirelerde babası hakkında söylenenler dikkate alındığında, *zū-fünun*ları kışkıandıracak kadar bilgili olan ve *Hatmī*’nin *ah vah* edip üzülmekle dualar edeceği bu kişinin Cafer Paşa olduğu, bu şiirin Cafer Paşa’nın ölümü üzerine yazıldığı iddia edilebilir.

Oğlundan Bahsettiği Şiir:

“Zü-fünūn-ı fenn [ü] ‘ilm olmaḳ dilerseñ iy oğul

Naḥv u şarfā evvelā [gel] eyle cell-i himmetün

...

Nuşḥ[ı] budur Ḥatmī’nün her dem saña cān-ı peder

Ehl-i ‘ilm ile gerim ḳıl dā’imā [sen] şoḥbetün” (Kıta, 79)

Matla ve makta beyitleri bu şekilde olan kıtada ise oğluna seslendiği görülmektedir. Didaktik sayılabilecek bu şiir, aynı zamanda biyografik bilgi de içerdiği için bu başlık altında yer bulmuştur.

Memi İsimli Bir Kişiden Bahsettiği Şiir:

“Gıtme gel bir dem benüm cānum Memi

Ḥānumānum hep senüñ ḥānum Memi” (Gazel, 162)

beyti ile başlayan bu gazelin, Memi adında bir kimse için yazıldığı görülmektedir. 15-16. yüzyıllarda yazılan şiirlerde örneklerine rastlanan “erkek ismi redifli gazeller”, bu dönemin şiir geleneği içerisinde bir yer tutmuş, sonraki yüzyıllarda ortadan kaybolmuştur.³⁹

Padişahı veya Şehzâdeden Bahsettiği Şiirler:

“Ġarāz[1] ‘arz ide ‘ubūdiyyet

Ḥatmî iy āb-rū-yı ‘Osmānî” (Kıta, 185)

beyti ile biten kıtada Hatmî, hanedana mensup birinden, büyük ihtimalle de padişah veya şehzâdeden “Osmanlı’nın yüz akı” diye bahsederek, iltifat talep etmektedir.

“Ser-firāz it gün gibi şeh-zâdesini yā İläh

Ṭal‘atı nūrından eyle dehr içini pür-ziyâ” (Kaside, 1)

beytinin yer aldığı ve tahminen bir kasidenin son parçası olan şiirde padişah övülmekte ve başarısı için Allah’a dua edilmektedir.

“Bāyezīdāsā yezīd olur birağur tahtını

Eyleyenler Ḥan Selīm ibni Süleymān ile baḥş” (Gazel, 20)

beytini içeren gazelde Hatmî, Sultan II. Selim’in, şehzâdeliği sırasında kardeşi Şehzâde Bayezid ile olan mücadelesine atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla Hatmî’nin, iki şehzâdenin karşı karşıya geldiği ve Şehzâde Bayezid’in yenilerek, sancağını bırakarak İran’a sığınmasına sebep olan savaşın gerçekleştiği 966/1559 yılından sonra halen şiir yazmakta olduğu söylenebilir.

³⁹ Selim Sırrı Kuru, “Erkek İsmi Redifli Gazeller”, *Kitap-lık Dergisi*, s. 107 (2007): 86.

“Vaḳtidür ben bendeye eylerse sulṭān iltifāt

Mūra iy dil eyledi zīrā Süleymān iltifāt

...

Mültefit ol Ḥatmî’ye bulsun teraḳḳī gün-be-gün

Buldı şāhum olmayanlar aḡa aḳrān iltifāt” (Gazel, 14)

beyitleri ile başlayıp biten gazelde ise Hatmî, padişaktan bir iltifat beklentisi içerisinde olduğunu, kendisine akran olmayanların dahi iltifat gördüğünü söylemektedir.

“İşigünnden ġayrıdan itmez göñül hiç ilticā

Ber-murād eyle bu ednā bendeñi luḡ it şehā” (Gazel, 9)

beyti ile başlayan gazelde Hatmî bu kez sancağının değiştirilmesini talep etmektedir. Bir önceki örnekte, kendisi dışındakilerin iltifat gördüğünden bahseden Hatmî, bu gazelde de yine diğer beylerin ricaları üzerine sancaklarının değiştirildiğini hatırlatarak ricada bulunmaktadır.

Makta beyti aşağıdaki gibi olan gazelde ise yine kendisinin başkaları ile denk görülmemesi gerektiğini söyler:

“Nūr-ı luḡfuḡdan uyardı çü çerāğın Ḥatmî

Görme anuḡla berāber şeh-i ādil yādı” (Gazel, 168)

“Ömer-heybet ‘Alī-sīret ṭapuḡdur Muştafā-himmet

Ḥayā vü şıdḳ ile ḳuluḡ olana ḳıl şafā himmet” (Gazel, 17)

beyti ile başlayan gazelde ise padişahın cömertliğini övdükten sonra, gözden düşmüş olmanın verdiği üzüntüsünden bahsetmektedir:

“Kemīne bende-i dīrīne-i dergāh iken şāhā

Naḡardan düşe gözyaşı gibi kemler n’ola himmet” (Gazel, 17)

Aşağıdaki iki beytin yer aldığı kasidede Hatmî, Osmanlı'nın başarısı için Allah'a dua etmekte, İran ve Turan'ın sultanı olan padişahın sürekli savaşta olduğunu, zevk ve sefa içinde sanılmaması gerektiğini söylemektedir.

“Mücerred zevkini sürmez başın gavğāya virmişdür

Ne şanursın cihān içre şeh-i İrān u Tūrān'ı” (Kaside, 169)

“Cihān içre cihāndur eyle her bir nesl ü evlādın

İlāhī haşra dek şāh eyle sen bu Āl-i ‘Osmān'ı” (Gazel, 169)

Hatmî, şu rubaisinde, kendisine edilen ihsanların Karaman bahşişi gibi yararsız olduğunu, sultanların kullarına ettikleri ihsanın karşılıksız olması gerektiğini söyleyerek sitem etmektedir:

“Abd olana hoş gelür her demde sultān bahşişi

Bî-‘ivāz olmağ gerekdür işbu hayrān bahşişi

Bir bir aņup istedüñ çünkim geçen ihsānuñı

Oldı in ‘āmuñ baņa cümle Karaman bahşişi” (Rubai, 178)

Hatmî, şiirlerinde çevresinden ve nesnelere bahsederek, hayatı hakkında kısa bilgiler vermektedir.

Urursañ oda tütmez cümle rahtı

Livāmuz olalıdan İnebahtı (Gazel, 155)

beyti ile başlayan gazelde, sancak beyi olarak gönderildiği İnebahtı'ndan memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.

Her marazdan beş kavağı yeyleyen olur berî

Cennetü'l-Me'vâ'ya beşzetsem yiridür ol yiri (Gazel, 161)

matlalı gazelde ise İnebahtı'nın aksine çok beğendiği Beşkavak⁴⁰ isimli bir yeri övmektedir.

Matla ve makta beyitleri aşağıdaki şekilde olan gazelinde ise Hatmî, muhtemelen bir gemi yolculuğu esnasında yaşadıklarını yazmıştır:

*“Hudâyâ luḫfu ‘afvunla irişse gâyete menzil
Görölmüş gibi olmazdı gelürken her günü bir yıl*

...

*Ža‘îf insan niçe řâķat getürsün mevc-i ebḫâra
Olur Ḥatmî gibi her kim görürse aņı lâ-ya ‘ķil” (Gazel, 97)*

Bu şiirde Hatmî, geminin denizdeki dalga ve fırtınalara, Allah'ın yardımı sayesinde katlanabildiğini; selametle sahile varanların, kendisinin halinden anlamayacağını; Allah'ın kudreti sayesinde geminin bir anda yüz mil kat edebildiğini söyler ve son beyitte, zayıf insanların dalgalara karşı koyamayacağını, tıpkı kendisi gibi akıllarının başlarından gideceğini ifade ederek, bu yolculuk esnasında duyduğu korkuyu yansıtmaktadır. Hatmî'nin biyografisi ile birlikte değerlendirildiğinde, bu şiirin Hatmî'nin Aydın'dan İnebahtı'na gidiş esnasında yazılmış olabileceği düşünülmektedir.

Aynı zamanda bir sancak beyi ve bir asker olan Hatmî, zırh için gazel yazmıştır.

*“Çend ceng içre geyer gerçi ki ebdâna zirih
Yiter ol demde du‘â ḫâzret-i sultâna zirih*

...

*Tîĝ-ı düşmen berg-i sūsence görünmez gözine
Himmetünde geyeli Ḥatmî Nerîmâne zirih” (Gazel, 137)*

⁴⁰ Söz konusu yerin nerede olduğu tespit edilememiştir.

Matla ve makta beyitleri bu şekilde olan şiirde Hatmî, kendisinin de zırh giydiğini ve padişah için savaştığını belirterek, biyografik bilgi de vermektedir.

Şiirlerinde kullandığı otobiyografik unsurlar Hatmî'nin şiirinde gündelik yaşamın da yer tuttuğunu, şiirini yalnızca duygu ve düşünceleri değil, aynı zamanda somut olayları da aktarma aracı olarak gördüğünü göstermektedir.

3. EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Dönemin tezkirelerinde ismi geçen Hatmî'nin edebî kişiliği hakkında fazlaca bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu sebeple, elde sadece dîvânının bir kısmı bulunan Hatmî'nin edebî kişiliği hakkında fikir sahibi olmak için daha çok şiirlerinden hareket etmek gerekmektedir.

Çalışmanın bu bölümünde Hatmî'nin edebî kişiliği hakkında tezkirelerde yer alan bilgiler aktarılacak, nazirelerinden örnekler verilecek ve dîvânda yer alan şiirler üzerinden, Hatmî'nin edebî üslubu incelenecektir.

3.1. Edebî Kişiliği Hakkında Söylenenler

Âşık Çelebi, Kınalızâde Hasan Çelebi ve Ahdî tezkirelerinde adına yer verilen Hatmî'nin Farsça bildiği⁴¹ aktarılmaktadır. Ahdî, kendisinden “tabiat-ı şiiriyesi mergubdur”⁴² diye bahsetse de Hatmî, döneminin mecmualarında adına sık rastlanabilen bir şair değildir. Kınalızâde Hasan Çelebi ise Hatmî'nin şairliği hakkında şunları söylemektedir:

“Hâlet-i eş'ârı mâ-sadak-ı rahîk-i mahtûm olup hizâne-i zemânede kîse-i belâgat nâm-ı sâmisî ile mahtûm olmagla şümûl-i kelâmı safâ-şümûlî şimâl-i lutf u melâhatle meşmûl ve cevâhir-i zevâhir-i kelâmı rütbe-i kabûl-ı cevheriyân-ı 'irfâna vusûl bulmuşdur.”⁴³

3.2. Nazîrelerinden Örnekler

Fuzûlî, Bâkî, Zâtî, Necâtî gibi şairlerin yetiştiği 15-16. yüzyıllarda, genç şairlerin rağbet ettiği nazîre geleneğine Hatmî de kayıtsız kalmamıştır. Dîvânda özellikle dikkat çekici rediflerle yazdığı şiirler arasından seçilen örneklerde Necâtî, Zâtî, Hayâlî, Ahmed Paşa gibi şairlere yazdığı nazîreler bulunmaktadır. Muhibbî mahlasını kullanan Kanûnî Sultan Süleyman'ın yazdığı “bahs” redifli gazele yazdığı

⁴¹ Meşâirü'ş-Şuarâ, s. 1516-1517.

⁴² Gülşen-i Şuarâ, s. 81.

⁴³ Tezkiretü'ş-Şuarâ, s. 273.

nazîre ise, söz konusu gazelde Kanûnî'nin şehzâdeleri arasında yaşanan taht kavgasından bahsedilmesi ve yine Kânûnî'nin şehzâdesi Selim'in övülmesi açısından dikkate değer bulunduğundan, örnekler arasında bu gazele de yer verilmiştir. Hatmî'nin nazirecilik yönüne ışık tutmak adına, adı geçen beş şairin birer şiirine yazılmış beş nazireden örnek verilmiştir. Detaylı bir araştırma yapıldığında, Hatmî'ye ait daha fazla nazire bulunması mümkündür.

Necâtî:⁴⁴

Gonca câmindan olupdur andelîb-î zâr mest
Bilmeyen şöyle sanur kim yok yire ağlar mest

Hatmî:

Meclis içre iñleşür 'uşşāk olınca yār mest
Çan ider olduğça zîrā ol gözi hūn-h'ār mest (Gazel, 16)

Zâtî:⁴⁵

Her nişān-ı pāy-i seg kūyuñda bir güldür baña
İtlerüñ āvāzesi feryād-ı bülbüldür baña

Hatmî:

'Anber-efşān kākülün iy māh sünbüldür baña
Ğabğabuñ sīb u hadün cānā kıızıl güldür baña (Gazel, 4)

⁴⁴ ND, Gazel 34.

⁴⁵ ZD, Gazel 41.

*Hayâlî:*⁴⁶

*Aşk bir şem‘-i ilâhidür benem pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anun divânesi*

Hatmî:

*Şem‘-i ruhsâr-ı nigâruş olalı divânesi
Yanmadan pervâ yimez bu cân u dil pervânesi* (Gazel, 159)

Ahmed Paşa:⁴⁷

*Sine gamzen ohını can ü cigerden güniler
Side izün tozını nur-ı basardan güniler*

Hatmî:

*Gül ruhuş açma ki dil bād-ı seherden güniler
Sevdüğüm üstüğe her yavuz eşerden güniler* (Gazel 41)

Muhibbi:⁴⁸

*Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs
Bendeye lâyıık mıdur kim ide sultân ile bahs*

Hatmî:

*Küşti-gîr-i ‘ışık iderse n’ola devrân ile [bahs]
Mûra bir hâlet gelür ki eyler Süleymân ile bahs* (Gazel, 20)

⁴⁶ HD, Gazel 67.

⁴⁷ APD, Gazel 70.

⁴⁸ MD, Gazel 258.

3.3. Söyleyiş ve Üslubu

Şiirlerde yer alan atasözü, deyim ve günlük konuşma unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Hatmî'nin şiir dilinin ağır olmadığı söylenebilir. Yerel söyleyiş özelliklerinin yanında Hatmî aynı zamanda üçlü ve dörtlü tamlamaları da sıkça kullanmıştır. Edebî sanatları da şiirine başarıyla uygulayan Hatmî'nin şiirlerindeki vezin, kafiyeye ve söyleyiş kusurlarının yoğunluğu, şiirinin anlaşılmasını zaman zaman güçleştirmektedir.

Bu başlık altında Hatmî'nin edebî sanat kullanımı, yerel söyleyişin şiirine yansımaları ve şiir kusurları incelenerek; şairin söyleyiş ve üslubuna dair bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.

3.3.1. Edebî Sanatların Kullanımı

Hatmî dîvânında teşbih, istiare, telmih, leff ü neşr, tevriye, tenasüb, hüsn-i talil, tecahül-i arif, irsal-i mesel gibi anlama dayalı sanatların yanında cinas, iştikak ve iade gibi lafzî sanatlardan yararlanmış, kimi zaman bu sanatlarla ilgili orijinal örnekler vermiştir. Dîvânda sık kullanılan edebî sanatlar, aşağıda açıklanmış ve beyitlerle örneklendirilmiştir.

Cinas: “Anlam bakımından farklı, yazılış ve telaffuz bakımından aynı veya benzer olan kelimelerin bir ifade içinde kullanılmasına *cinas* adı verilir.”⁴⁹

*“Eşküm ırmağını ırmağ ile kimse şavamaz
Seyre gel gülşenüğe cüyüñi nāgeh nāgeh” (Gazel, 143)*

*“Tıfl-ı nev-ressin yaraşursın derün-ı sīnede
Sīnede mihrüñ kalur iy māh varsam sine de” (Gazel, 144)*

*“Cemāl ü hüsn ile mümtāzsın bir ‘ālem-ārāsın
Bulımazlar nazırüñ dil-berā ger ‘ālem arasın” (Gazel, 118)*

⁴⁹ Menderes Coşkun, *Sözün Büyüsü – Edebî Sanatlar*, (İstanbul: Dergah Yayınları) s. 252.

İade: “Bir mısra veya cümledeki son sözcüğün bir sonraki mısra veya cümlenin başında tekrar edilmesine *iade* denir.”⁵⁰

“Şöyle pür-şīve güzeldür sevdüğüm dostlar benim
Hüb-rûlar şimdi hep andan zarâfet **kesb ider**
Kesb ider zevk u şafâ ağıyâr ile yârı görüp
Hatmî-i âşüfte anuñçün melâmet **kesb ider**” (Gazel, 30)

İstikak: “Aynı kökten türetilmiş kelimelerin (yani müştakların) bir ifade içinde kullanılmasına *istikak* (*kökdeşlik*) denir.”⁵¹

“Mey u **maḥbûbadur maḥabbetümüz**
Dünyede ḥûbadur **maḥabbetümüz**” (Rubai, 181)

Teşbih: “Bir kavramın herhangi bir özellik bakımından kendisinden daha üstün veya daha meşhur başka bir kavrama benzetilmesine *benzetme* veya *teşbih* denir.”⁵²

“Târ-ı zülfüñ görüben ‘arızuñ üzre cānâ
Şu yılanı şanuram müyuñı nâgeh nâgeh” (Gazel, 143)

“**Esirci h’âcedür gūyâ bu dünyâ**
Ki bakmaz ḥ’âceler pîr [ü] cüvâna” (Gazel, 138)

Hatmî’nin zırh için yazdığı 137 numaralı gazelde yine orijinal benzetmeler yer almaktadır:

“Geyeli dîn yolına ‘asker-i İslâm yapını
Döndi her birisi bir **bebr-i beyâbâna zirih**
Şöyle cenk eyleyeyin pâdişehüm egnümde
Döne bir **revzeni çok ḥâne-i vîrâna zirih**” (Gazel, 137)

İstiare: “Teşbih bir anlam aktarımı sanatıdır, istiare ise hem anlam hem de ad aktarımı sanatıdır. Bir kavramın herhangi bir bakımdan benzediği başka bir kavramla adlandırılmasına *istiare* (*ödüñleme*) denir.”⁵³

⁵⁰ age, 279.

⁵¹ age, 247.

⁵² age, 43.

“Bu *tāk-ı lāciverd* içre o *meh* mihriyle dönmekten
Zemīnāsā gelür *Hatmī* saña bir gün sükün āhīr” (Gazel, 31)

“*Hatmiyā kaç başı var kim şuna la‘line göñül*
Çāre yok *gencini bekletmiş iki mārılara*” (Gazel, 127)

Tenasüb: “Edebiyatta anlam güzelliği ve bütünlüğü oluşturmak için birbirleriyle ilişkili ve uyumlu kavramları bir arada kullanmaya *tenasüb* adı verilir.”⁵⁴

““*Āşık-ı mecnūnuñam tedbīr-i zencīr it başa*
İşigün dārū’s-şifāsında meded yir it başā” (Gazel, 2)

“*Kāşif-i müşkil olursa halk Cārullāhveş*
Hāşr[a] dek keşf olmayup mübhem kıla furkân[-ı ‘ışk]” (Gazel, 59)

Bu beyitte *Hatmî*, bir belagat kitabı olan *Keşşaf Tefsiri*’ne ve yazarı *Carullah*’ı kullanarak *tenasüb* yapmıştır. Beyte göre *Hatmî*, sanatlı bir söze benzettiği aşkın sonsuza dek gizemli kalmasını, halk tarafından -*Carullah* gibi- çözümlenip anlaşılmasına yeğlemektedir.

İham-ı Tenasüb: “Anlamı karıştırmak, okuyucuyu yanıltmak ve şüphelendirmek için ifadede cinaslı veya çok anlamlı bir kelime kullanmaya ve bu kelimenin farklı anlamlarını destekleyen bir veya birkaç kavramı aynı ifade içinde zikretmeye *mugālata* veya *iham* denir. Muhatabı *tenasüplü* kelimelerle şüpheyi düşürmeye *iham-ı tenasüb* adı verilir.”⁵⁵

Örnekteki beyitte “*mutavvel*” kelimesi hem “uzun” anlamında kullanılmış, hem de belagat kitabı olan *Mutavvel*’i hatırlatacak şekilde “*şerh*” kelimesi ile birlikte anılmıştır.

⁵³ age, 65.

⁵⁴ age, 138.

⁵⁵ age, 113-114.

“Niçe şerh eyleyem dilā zülfün
Kim muṭavvel durur anuḡ haberi” (Gazel, 165)

“Göricek gül-ruḡuḡı Hatmī gibi itdi du‘ā
Yāsemen eller ile saḡa çemen diller ile” (Gazel, 136)

beytinde ise Hatmî kendi mahlasını aynı zamanda çiçek adı olarak kullanmış ve yasemin ile çemenin, Hatmî gibi dua ettiklerini ifade ederek iham-ı tenasüb yapmıştır.

Leff ü Neşr: “Tenasüplü kelimelerin belli bir düzene göre sıralanmasıyla leff ü neşr sanatı ortaya çıkar. Bir ifade veya mısrada zikredilen en az iki kavramın her biriyle ilgili olarak bir sonraki ifade veya mısrada birer kavramın kullanılmasına *leff ü neşr* denir.”⁵⁶

“‘Āşıkun **āhı** ile **yaşı** nola olsa ziyād
Ne olur hasteye hoş **āb** u **hevādan** gayrı” (Gazel, 151)

“Zülfini ‘**izārında** görüp olma perīşān
Kim **genc** ider ḡanda ise **māra** te‘alluḡ” (Gazel, 61)

“Şorma zāhid dil-berüḡ benden **leb** ü **dendānını**
Pür-leālī görmedüḡ mi **hoḡḡa-i mercānı** hiç” (Gazel, 22)

“**Muşhaf-ı hüsninde** ḡaṭṭuḡ görüben ḡaçdı **raḡīb**
Hiç **seyṭān** cem‘ ola mı bir yire **Ḳur‘ān** ile” (Gazel, 130)

Tezat: “Anlam, anlam çerçevesi veya mesaj bakımından birbirinin zıddı olan kelime veya kelâmın, ifadeyi etkili ve güzel kılmak maksadıyla bir arada ve birbiriyle ilişkili olarak söylenmesine *tezat* veya *tıbak* adı verilir.”⁵⁷

⁵⁶ age, 143.

⁵⁷ age, 147.

“Gāh *şādān* gāh *giryān* gāh *manşīb* gāh ‘*azil*
Gāh *ifrāṭ* u gehi *tefrīṭ* u *imsākla bezil*” (Gazel, 102)

“Çok zamandır bende-i *ğam-h* vārūnam
Luṭf ile *şād* eyle sultānum Memi” (Gazel, 162)

İrsal-i Mesel: “Bir fikir veya mesajı anlaşılabilir kılmak ve muhatabı ikna etmek için doğruluğu herkesçe kabul edilen veya edilebilecek olan bir örnek vermeye *irsal-i mesel* denir.”⁵⁸

“Kaṭre kaṭre dökilür gerçi gözüm yaş[ı] benüm
Şaḫın iy yār-ı cefā-cū *göl olur tama tama*” (Gazel, 133)

“Başa yazılan *gelür* dirlerd[i] cānā fi’l-meşel
Kara yazuyumuş alnumda *ḫaṭuṅ görmek ezel*” (Gazel, 98)

Tevriye: “En az iki anlama gelen cinaslı veya çok anlamlı bir kelime, deyim veya ibarenin bir anlamını kullanıp diğer anlamını ifadenin içine gizlemeye *tevriye* denir.”⁵⁹

Aşağıdaki beyitti “ısınmak” kelimesi hem günümüzdeki anlamıyla hem de “alışmak” anlamında kullanılarak tevriye yapılmıştır.

“*İşman nār-ı hicrāna iki ‘ālemde bī-ğamdur*
Ne fikr eyler daḫı artuḫ anuṅçün *şād [u] ḫurremdür*” (Gazel, 36)

İstifham: “İfadeyi güzelleştirmek, bir fikri vurgulamak, söze nezaket, doğallık ve içtenlik katmak, dikkat çekmek, bir fikrin muhatap tarafından düşünülmesini ve kabul edilmesini sağlamak gibi sebeplerle soru sorma sanatına *istifham* denir.”⁶⁰

⁵⁸ age, 170.

⁵⁹ age, 102.

⁶⁰ age, 195.

“*Ƙo seyr idelüm yārūñ ruḥsārını birkaç gün
Od almağa mı geldün [iy] ‘ömr-i şitāb-āmīz” (Gazel, 43)*

Tecahül-i Arif: “Nükte içinde, bir şeyi bilmez görünme sanatına *tecahül-i arif* denir. İstifhamda olduğu gibi *tecahül-i arife* de çoğunlukla soru sorma esastır. Eğer bir şeyi “bilmezlikten gelme” maksadıyla istifhama başvuruluyorsa *tecahül-i arif* sanatı ortaya çıkar.”⁶¹

“*Bilmem neden ol gözleri ḥūn-ḥvāra ta‘alluḳ
Günden güne artar ne ‘aceb yāra ta‘alluḳ” (Gazel, 61)*

Hüsn-i Talil: “Bir şeyin meydana gelişi için şairane bir sebep söylemeye *hüsn-i talil* denir.”⁶²

“*Ruḥ-ı gül-reng-i ra‘nāsın görüb[en] şāḳīnūñ Ḥatmī
Anuḳün kāsede her dem kızarur ḥacletinden mül” (Gazel, 88)*

“*Dāğ-ı pür-ḥūnına ger ‘āşıḳuñuñ benzemese
Gülsitān böyle bezenmezdi ḳaranfüller ile” (Gazel, 136)*

Teşhis: “*Teşhis*, insan dışı varlıklara kişilik veya ruh verilmesiyle veya insana ait özelliklerin insan dışı varlıklar için kullanılmasıyla meydana gelir.”⁶³

“*Göriccek gül-ruḥuñı Ḥatmī gibi itdi du‘ā
Yāsemem eller ile saña çemen diller ile” (Gazel, 159)*

Müracaa: “Sorulu cevaplı anlatım tarzı, dīvân ve halk şiirinde ifadeye canlılık ve doğallık katmak ve muhatabın dikkatini çekmek gibi sebeplerle kullanılır. Halk şiirinde “dedim-dedi”li koşmalarda, dīvân şiirinde *müracaa* adı verilen gazellerde bu sanat esas alınır.”⁶⁴

⁶¹ age, 197.

⁶² age, 165.

⁶³ age, 74.

⁶⁴ age, 200.

*“Didüm öldürdün beni yārā çoğaltma nāzı bes
Didi saña itmeyince kime idem nāzı bes” (Gazel, 51)*

Tensikü’s-Sıfat: Terim anlamı “Bir şahsı veya bir nesneyi ard arda sıralanan sıfatlar ile nitelemek.”⁶⁵ olan tensikü’s-sıfat, Hatmî’nin hem mana hem söyleyiş açısından dikkat çeken ve 4 müstef’ilün kalıbı ile yazdığı tek şiiri olan 44 numaralı gazelinde göze çarpar. Gazelin 3 ve 4. beyitlerindeki tensikü’s-sıfat örnekleri şu şekildedir:

*“İşk içre biz fâ’iklerüz t̄aliblerüz rāğıblaruz
Şanmañ kulūbuñ şaydına tesbîh olupdur dāmumuz*

*Rüsvālaruz ‘āşıklaruz gāh inlerüz gāh ağlaruz
Cüyān-ı vaşl-ı dilberüz meşhūr olupdur nāmumuz” (Gazel, 44)*

Telmih: “İfade içinde tarihî, dinî, menkıbevî, ilmî, edebî veya kültürel bir olay veya bilginin tamamını çağtıştıracak bir kelime kullanmaya *telmih* adı verilir.”⁶⁶

Dîvân şiirinde en sık rastlanan sanatlardan biri olan telmih, Hatmî tarafından da yoğun şekilde kullanılmıştır.

Dîvânda yer alan telmih örnekleri, söz konusu olay veya kişi ile ilgili akla ilk gelen duruma bir gönderme içerirken aşağıdaki örnekte Hatmî, “cām” ile birlikte kullanıldığında şarabın mucidi olması ile akıllara gelen Cem’i övgü değil bir ikaz amacı ile anmıştır.

*“Gün gibi rif’at ile kimi bülend itse felek
Zeh[r] ile cām içürür nitekim içürdi Cem’e” (Gazel, 133)*

Hatmî Dîvânı’nda, dîvân şiiri geleneği içerisinde alışlageldiği üzere, mitolojik ve dînî şahıs isimleri ile önemli veya meşhur yer isimleri yoğun bir şekilde

⁶⁵ M.A. Yekta Saraç, **Klasik Edebiyat Bilgisi**, bs. 15 (İstanbul: Gökkuşbu Yayınları) s.184.

⁶⁶ Menderes Coşkun, **Sözün Büyüsü – Edebî Sanatlar**, (İstanbul: Dergah Yayınları) s. 135.

görülmektedir. Ayrıca yaşadığı devre ait kişi ve yer isimleri de şiirlerinde göze çarpmaktadır.⁶⁷

Özel isim kullanımında dînî şahıs, yer ve kitap isimleri ilk sıradadır. İkinci sırada efsanevi aşk karakterleri, üçüncü sırada ise mitolojik kahramanlar gelmektedir:

Tablo 5: Temalarına Göre Özel İsim Kullanım Oranı



Bu tablo ile çelişecek şekilde, dîvânda dînî şiirlerin sayısı, aşk şiirlerinin sayısından çok daha azdır. Kuran, Mustafa ve Nemrud isimleri dışında dînî şahıs ve yer isimleri çoğunlukla aşk şiirlerinde kullanılmıştır. Dînî-didaktik ve hikemi şiirlerde ise mitolojik isimlerin kullanımı göze çarpmaktadır. 22'si dînî-didaktik ve 9'u hikemi olmak üzere toplam 31 şiirin⁶⁸ 14'ünde özel isim yer almaktadır. Bu 14 şiirde 3 kez Cem, 2 kez Dara ve birer kez de Husrev, Lokman, Hızır, Zühre, Zehra isimleri geçmektedir.

Dînî şahıs isimleri genellikle tenasüp amacıyla kullanıldığından, sayıca çok görünseler de, az sayıda şiir içerisine dağılmışlardır. Şu iki beyit, buna örnektir:

“Ka'be-i maşûd küy-ı dil-rubâdur zâhidâ

Merve haqqıyçün Safâ görmez gezenler serserî” (Gazel, 163)

⁶⁷ Dîvânda telmih amacıyla kullanılan 37 ayrı kişi ve yer isminin, en çok kullanılanlardan en az kullanılanlara göre sıralaması şu şekildedir: Mecnun, Cem, Ferhad, Husrev, Leyla, Süleyman (Peygamber), Dara, Kuhken, Şirin, Yusuf, Cemşid, Halil, Hızır, İsa, Vamık, Yakub, Ayas, Bayezid, Carullah, Cibril, Eyyub, Hassan, Hatem, İskender, Kerbela, Lokman, Mahmud, Merve, Mesih, Mustafa, Nemrud, Ömer, Safa, Selim (Han Selim ibni Süleyman), Süleyman (Kânûnî), Zehra, Zühre.

⁶⁸ Söz konusu şiirler, “Dînî-Didaktik Şiirler” ve “Hikemî Şiirler” başlıkları altında listelenmiştir.

“*Ömer-heybet ‘Alī-sīret tapuğdur Mustafā-himmet*

Hayā vü şıdk ile kuluğ olana kıl şafā-himmet” (Gazel, 17)

Mülemma: “Eski Fars ve Türk edebiyatlarında farklı dillerde söylenmiş mısraların oluşturduğu şiir”⁶⁹ olarak tanımlanan mülemmanın Fars edebiyatında bedîî sanatlardan biri olarak revaç bulduğu belirtilmektedir⁷⁰.

Tezkirelerde Farsça bildiği belirtilen Hatmî’nin, dîvânında yer alan şu iki beyit, mülemmaya örnektir:

“*Gam me-ğor ‘ālem eger bāşed çün-în ü geh cinān*

Bes mekeş hicrān-ı devrān-rā vü to nūş der cezil” (Gazel, 102)

“*Abd olmaz tã‘atle eyle bil*

Ğayr-ı ħudā her ki to rā bürde-dil” (Rubai, 175)

İktibas: “Başkasına ait bir ifadeyi kısmen veya tamamen söz içinde kullanmaya *iktibas* denir. Eski belâgatçiler iktibası âyet ve hadislerden yapılan alıntılarla sınırlandırmışlardır.”⁷¹

*Hatmî Dîvânî’*nda âyet ve hadis ile yapılan iktibaslar şunlardır:⁷²

İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm (Şuara/89): Ancak Allah'a, şirkten ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır.

“*Sâlim olmağ ister iseğ ħāşıl it ħalb-i selîm*

Rāh-ı taḥkîka olur sağa delîl ü reh-nümün” (Rubai, 177)

⁶⁹ Rıza Kurtulmuş – İskender Pala, “Mülemma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXXI, s. 539.

⁷⁰ age, s. 539.

⁷¹ Coşkun, age, 175.

⁷² Ayet çevirilerinde Abdülbaki Gölpınarlı Kur’an Meali’nden yararlanılmıştır.

Küllü şey'in hâlikun illâ vechehu (Kasas/88): Ondan başka; her şey helâk olur, ancak onun zâtıdır kalan.

*“Çün muhaşşâ eyledüñ haţtuñla hüsnüñ muşhafın
Küllü şey'in hâlikun sırrını tefsîr it baña” (Kıta, 2)*

El-kanaatü kenzün la yefnâ (Hadis): Kanaat tükenmez bir hazinedir.

*“Kana‘at kenzü lâ-yefnâ bilürsin olduğın Hatmî
Gel imdi dünyeye celb-i mâl için ilticâdan geç” (Gazel, 21)*

Kul yâ ibâdiyellezîne esrefü alâ enfusihim lâ taknetü min rahmetillâhi (Zümer/53): De ki: Ey nefislerine uyup hadden aşırı hareket eden kullarım, Allah rahmetinden ümit kesmeyin.

*“Şımağ-ı câna irdi Hatmî çün lâ-taknetü emri
Gel imdi hâşıra dâ'im huşûr iden fütür[1] ço” (Gazel, 124)*

3.3.2. Tamlamalar

Hatmî Dîvânı'nda yer alan tamlamaların büyük çoğunluğu iki kelimededen oluşmaktadır. Ancak dîvânda üç ve dört kelimelik tamlamalar da yer almaktadır. İki kelimededen oluşan terkiplerin kimisinde karma dil kullanımı görülmektedir.

Üç kelimededen oluşan 84 tamlama şunlardır:

Tablo 6: Üçlü ve Dörtlü Tamlamalar

Âlâm-ı yâr-ı iştiyâk (Gazel, 62/1)	Büy-ı zülf-i yâr (Gazel, 150/4)
Arzû-yı câm-ı Cem (Gazel, 76/2)	Büt-i âfet-i cân (Gazel, 134/2)
Âşiyân-ı Kâf-ı istignâ (Gazel, 71/4)	Cüyân-ı vaşl-ı dilber (Gazel, 44/4)
Âvâze-i ezkâr-ı hû (Gazel, 15/11)	Cürüh-ı kalb-i maḥzûn (Gazel, 101/3)
Bende-i dîrîne-i dergah (Gazel, 17/5)	Çâr-ebrû-yı haţt-ı ‘anber-bâr (Gazel, 33/5)
Bende-i maḥbûl-i cânân (Gazel, 164/1)	Çehre-i sîmin-i yâr (Gazel, 28/1)
Büs-ı la'l-i yâr (Gazel, 96/4)	Dâm-ı zülf-i nigâr (Gazel, 56/1)

Derd-i ğam-ı bî-şümâr (Gazel, 40/6)	Muşhaf-ı nûr-ı cemâl (Gazel, 49/3)
Derd-i hecr-i yâr (Gazel, 147/4)	Mühre-i mihr-i ilâhî (Gazel, 125/7)
Derûn-ı hâne-i dil (Gazel, 152/5)	Mülhemûn-ı cânib-i Hakk (Gazel, 98/3)
Dest-i şerîf-i şâh (Gazel, 117/1)	Mürîd-i ehl-i 'ışk (Gazel, 132/4)
Fikr-i zaħm-ı nâhûn (Gazel, 115/1)	Müşkil-i mes'ele-i 'ışk (Gazel, 90/3)
Firâk-ı la'l-i meygûn (Gazel, 154/2)	Naşş-ı rûy-ı nigâr (Gazel, 111/1)
Genc-i 'aşk-ı yâr (Gazel, 156/3)	Nefs-i şüm-ı bî-edeb (Rubai, 179/2)
Gerdiş-i gerdûñ-ı dûn (Gazel, 71/2)	Neş'e-i cām-ı leb (Gazel, 37/4)
Ğubâr-ı hatt-ı cânân (Gazel, 31/3)	Nev-bahâr-ı hüsni-yâr (Gazel, 58/4)
Ğaberdâr-ı 'ulûm-ı hakk (Gazel, 104/3)	'Aks-i rûy-ı yâr (Gazel, 47/1)
Ğâk-i der-i cânân (Gazel, 105/5)	Pertev-i mihr-i ruĞ (Gazel, 6/3)
Ğâsıl-ı hoca-yı sûdmend (Gazel, 56/3)	Râh-ı kûy-ı yâr (Gazel, 76/5, 91/2)
Ğasret-i la'l-i leb (Gazel, 94/2)	Râh-ı milk-i 'ışk (Gazel, 130/5)
Hecr-i bezm-i dil-ber (Gazel, 118/4)	RuĞ-ı gül-reng-i ra'nâ (Gazel, 88/7)
Hevâ-yı zülf-i 'anber-bâr (Gazel, 83/4)	Şahn-ı şahrâ-yı şafâ (Gazel, 52/3)
Ğilâf-ı ârzû-yı nefis (Gazel, 124/4)	Şaykal-ı zikr-i ilâhî (Gazel, 47/5)
Hümâ-yı murĝ-ı dil (Gazel, 77/7)	Seg-i kûy-ı nigâr (Gazel, 145/5)
İnkisâr-ı cām-ı Cem (Gazel, 96/1)	Server-i iklîm-i hüsni (Gazel, 60/4)
Ğad-i serv-i ser-efrâz (Gazel, 115/5)	Sevdâ-yı zülf-i yâr (Gazel, 19/3)
Ğatre-i bârân-ı ihsân (Gazel, 14/3)	Süvâr-ı esb-i nâz (Gazel, 78/7)
Küngür-i eyvân-ı 'ışk (Gazel, 59/2)	<u>Şâh-ı iklîm-i hüsün</u> (Gazel, 78/7)
La'l-i leb-i meygûn (Gazel, 153/1)	Şarâb-ı neş'e-i la'l (Gazel, 141/1)
Lem'a-i envâr-ı hû (Gazel, 125/7)	Şeb-i deycür-ı mehcür (Gazel, 104/2)
Mâ'il-i kand-ı leb (Gazel, 49/4)	<u>Şeh-i iklîm-i hüsni</u> (Gazel, 15/4)
MaĞzen-i genc-i ruĞ (Gazel, 139/2)	Şeh-i iklîm-i istiĝnâ (Gazel, 23/3)
MaĞzen-i gencîne-i hüsni (Gazel, 162/6)	Şem'-i ruhsâr-ı nigâr (Gazel, 159/1)
MaĞz-ı nûr-ı şems (Gazel, 103/4)	Şu'â-ı âh-ı meş'al (Gazel, 101/1)
Marîz-i derd-i 'ışk (Gazel, 17/4, 92/2)	Ma'ni-i esrâr-ı hû (Gazel, 125/2)
MedĞ-i ruhsâr-ı nigâr (Gazel, 100/4)	TaĞt-gâh-ı milket-i 'ışk (Gazel, 164/1)
Meh-i tâbân-ı 'ışk (Gazel, 58/5)	TaĞt-gâh-ı milk-i istiĝnâ (Gazel, 82/2)
Meh-tâb-ı rûy-ı yâr (Gazel, 156/5)	Ğâlib-i gencîne-i vuşlat (Gazel, 5/4)
Merd-i meydân-ı muĞabbet (Gazel, 167/5)	Ğâlib-i iksîr-i 'ışk (Gazel, 83/1)
Mevc-i bî-pâyân-ı 'ışk (Gazel, 58/1)	Ğurre-i şeb-büy-ı țarrâr (Gazel, 159/2)

Zaḥm-ı tīg-ı dil-ber (Gazel, 131/2)

Zīr-i zīn-i şeh (Gazel, 169/23)

Zühre-i gerdün-ı Zehrâ (Gazel, 101/2)

Zülf-i ‘anber-bâr-ı yâr (Gazel, 52/3)

Dîvânda ayrıca, 4 kelimededen oluşan 11 tamlama bulunmaktadır ve bunların biri hariç tamamı mısra başında yer almaktadır.

Cüst u cüy-ı milket-i rāh-ı ‘adem
(Gazel, 76/4)

Fikr-i seyr-i ‘izār-ı yâr
(Gazel, 111/5)

Firīb-i dīv-i lu‘bet-bāz-ı dehr
(Gazel, 119/5)

Ḥarīm-i ḥarem-i ḥalvetgeh-i üns
(Gazel, 196/6)

hasret-i zülf-i ğam-ı cānān
(Gazel, 130/1)

Ḳaşd-ı şayd-ı murğ-ı dil
(Gazel, 34/3)

Ḳısmet-i Ḳassām-ı cev̄v-ı lā-yezālī
(Gazel, 120/2)

Maḥzen-i gencīne-i esrār-ı ‘ışk
164/3)

Mübtelā-yı derd-i ‘ışk-ı yâr
(Gazel, 22/3)

Neş’e-i cām-ı leb-i yâr
(Gazel, 57/1)

Ṭālib-i genc-i ruḥ-ı dil-dār
(Gazel, 108/5)

Hatmî üçlü ve dörtlü tamlama kullanımı ile yalnızca dil kullanımındaki yetkinliğini göstermemiş, aynı zamanda vezne uygun bir söyleyiş ile şiirde ahenk sağlamıştır.

3.3.3. Yerel Söyleyiş Özellikleri

3.3.3.1. Atasözü ve Deyimler

Hatmî Dîvânı’nda atasözü ve deyimler sıkça yer bulmaktadır. 187 şiirin 54’ünde şu atasözü ve deyimlere yer verilmiştir:

“baş çekmek (Gazel, 125/9), baştan aşmak (Gazel, 58/1), can kulağı(na ermek) (Gazel, 124/5), damlaya damlaya göl olmak (Gazel, 133/4), haddi payanı olmamak (Gazel, 146/2), kan etmek (Gazel, 16/1), kılıç bıçak olmak (Gazel, 146/4), oda vursa tütmemek (Gazel, 155/1), ter düşmek (Gazel, 153/5), yüzü kara (Gazel, 93/5), ad etmek (Gazel, 86/5), ayağı yere basmamak (Gazel, 35/4), bağına kan oturmak (Gazel, 106/2), başı çarha ermek (Gazel, 14/2), başını

kavgaya vermek (Gazel, 169/12), beglerinün ayini üzre olur nas (Gazel, 50/4), bir ağız anmak (Gazel, 4/2), bir ayak ile ele almak (Gazel, 82/2), boynu bağlı çaker (Gazel, 6/4), can gözünü açmak (Gazel, 21/3), can-ber-leb (Gazel, 12/1), cevriini defter eylemek (Gazel, 27/2), çıkacak göz (Gazel, 22/1), dîvâne gibi (sudan) zincire vurmak (Kaside, 183/11), dün garibindir (Gazel, 66/5), el karmak (Gazel, 93/5), el yumak (Gazel, 105/2), gam yemek (Gazel, 32/3), göz karartmak (Gazel, 150/3), iki acarla bir merd neberd etmez (Gazel, 81/2), kadem-rence kılmak (Gazel, 112/3), kalem başında mû olmak (Gazel, 145/3), kan ağlamak (Gazel, 20/3), kan bulanık deli (Gazel, 63/5), kan etmek (Gazel, 16/1), kan olacak (Gazel, 153/2), kanına el karmak (Gazel, 108/1), kara yüzlü (Gazel, 98/5), kesilmek (Gazel, 131/4), kıl kadar (Gazel, 57/3), konan güzer eder (Murabba, 182/2), külahı göğe atmak (Gazel, 78/5), menzil bağlamak (Gazel, 130/3), ok gibi doğru olmak (Gazel, 87/3), oku dolmuş keman (Gazel, 166/2), oyun geçmek (Gazel, 31/1), pa çekmek (Gazel, 119/1), perva yemek (Gazel, 159/1), safa-himmet kılmak (Gazel, 17/1), takati tak olmak (Gazel, 39/1), tuş ol(ma)mak (Gazel, 57/4), zad-ı sahti mermerden almak (Gazel, 155/2).”

Bunlardan kimisi günümüzde halen kullanılan söyleyişlerdir. Bu sebepten, aşağıda yalnızca günümüzde kullanımına sık rastlanmayan atasözü ve deyimler açıklanmıştır.

Ad Etmek: Lakap vermek, unvan vermek, şanını yüceltmek.

Beglerinün Ayini Üzre Olur Nas: “Halk, beylerinin adetini edinir.”

Bir Ağız Anmak: Bir defa bahsetmek.

Bir Ayak İle: Bir hile yaparak.

Boynu Bağlı Çaker: Boyun eğmiş köle.

Can Gözünü Açmak: Dikkatle bakmak.

Can-Ber-Leb: Canın dudağa gelmesi, son nefesin kalması.

Cevriini Defter Eylemek: Eziyetlerinin hesabını tutmak.

Çıkacak Göz: Çıkasıca göz (beddua).

El Yumak: Vazgeçmek.

İki Acarla Bir Merd Neberd Etmez: “İki kişiye karşı tek kalan dövüşemez.”

Kadem-Rence Kılmak: Zahmet edip gitmek.

Kalem Başında Mu Olmak: Kalem ucunun zamanla tüylenmesi, bu sebepten istenildiği gibi yazı yazılamaması.

Kan Etmek: Ortalığı kana bulamak.

Kan Olacak: Şarap.

Kanına El Karmak: Elini kan(ın)a bulamak, yaralamak, öldürmek.

Kesilmek: Uzak durmak, uzaklaşmak.

Kılıç Bıçak Olmak: Kanlı bıçaklı olmak. Kavgalı olmak.

Konan Güzer Eder: “Konan göçer.”

Külahı Göğe Atmak: Çok sevinmek.

Menzil Bağlamak: Hedef olarak belirlemek.

Oda Vursa Tütmemek: Yandığında dumanı bile tütmeyecek kadar az olmak.

Oyun Geçmek: Alay etmek, kandırmak, eğlenmek.

Pa Çekmek: Vazgeçmek.

Perva Yemek: Korkmak, çekinmek.

Takati Tak Olmak: Boyu eğilmek, takatsiz kalmak.

Ter Düşmek: Küsmek, gücenmek.

Tuş Olma(ma)k: Rastlaş(ma)mak, karşılaş(ma)mak.

Zad-ı Sahtı Mermerden Almak: Ekmeği taştan çıkarmak.

3.3.3.2. Konuşma Dili

Atasözü ve deyimlerin sıkça kullanıldığı Hatmî Dîvânı’nda, buna paralel olarak, günlük konuşma dilinin ve halk söyleyişinin de yer aldığı görülmektedir.

“Dem olur mı ki gözün günde niçe kan itmez
Hey di billāh şanemā şol iki hūn-h’ārlara” (Gazel, 127)

“Dilemez nesne gönül şimdi fenādan ğayrı
Semt-i ‘ışkuñ **ya nedür** derd ü belādan ğayrı” (Gazel, 151)

“Bu cihānuñ neyi var Hātmī gönül bağlayıcağ
Gördün e her elemin zevk u şafādan ğayrı” (Gazel, 151)

“Çeşm-i mestündeki müjgān **yiter e** katlümüze
Alma hañçer eline bāri begüm mestāne” (Gazel, 139)

“Mañşabadur mañşib-ı şāhī bu nat’-ı bāzda
Bī-bekādur bir **bağ’a** sen de umūrı ‘ālemün” (Gazel, 77)

“İy gül-‘izār u ğonce-i handān gel’a beri
Dil ‘andelībin eyleme nālān **gel’a beri**” (Gazel, 157)

“Aruş-ı nev geçinir pīre-zensin zīb u zīnetle
‘Aceb pür-fitne vü hīle yamansın **el amān** senden” (Gazel, 119)

“Cüdā **düşdün gibi** Hātmī yine meh-rū efendiñden
Ki encüm gibi yumdurmaz gözümüz āh u efgānuñ” (Gazel, 67)

“Gel fenā-fi’llah olup terk eyle benlik da‘visin
Tā bilesün ‘ālem içre **neydün** esrār-ı hū” (Gazel, 121)

*“Bir bŭse virmege baŭa çŭn va‘de eyledŭŭ
İrmez ise va‘deye n‘idelŭm iy nigār ‘ömr” (Gazel, 40)*

3.3.3.3. Arkaik Kelimeler

Dŭvânda, günümüze göre arkaik sayılacak kelimeler yer almaktadır. Bu kelimeler aŷađıda alfabetik olarak sıralanmıŷ, bir beyit ile örneklendirilmiŷ ve daha fazla örnek kullanım mevcutsa parantez ierisinde ŷiir ve beyit numarası ile belirtilmiŷtir.

Assı: Fayda, yarar. (Rubai, 177/1; Gazel, 102/4)

Cab(b)a: Karŷılıksız, bedelsiz. (Kıta, 186/1)

Döymek: Dayanmak, razı olmak. (Gazel, 112/1, 148/3)

Dürüŷmek: alıŷmak, abalamak. (Gazel, 49/1, 169/8)

Egin: Sırt, arka. (Gazel, 19/2)

Emsem: İla. (Gazel, 11/4)

Gökek: Güzel, hoŷ. (Gazel, 155/4)

Günilemek: Kıskanmak. (Gazel, 41/1)

İnen: ok, fazla. (Gazel, 138/5, 166/3)

İrgürmek: Ulaŷtırmak. (Gazel, 107/1, 144/5)

İvmek: Acele etmek, heyecanlanmak. (Kıta, 185/1)

Kamu: Bütün, hep. (Gazel, 58/4, 128/3, 129/2, 155/4)

Kendüzi: Kendisi. (Gazel, 144/2)

Tana Kalmak: ŷaŷırmak, hayret etmek. (Gazel, 27/3)

Tapu: Kat, makam, huzur. (Gazel, 1/1, 17/1)

Tuŷalmak: Dolaŷmak, dolanmak, kıvrılmak. (Gazel, 46/3)

Uŷ: İŷte. (Gazel, 145/5)

3.3.4. Kusurlar

Bir şairin edebî kişiliği değerlendirilirken, kullandığı edebî sanatların, dilin, atasözü ve deyimlerin yanında kusurları da ele alınmalıdır. Şiir kusurları, şairin edebî kişiliği ile bağlantılı olarak, döneminde neden rağbet gördüğünü veya görmediğini anlamak açısından önemlidir. Hatmî'nin şiirlerinde yer alan kusurların çokluğu da onun döneminin tezkirelerinde -edebî kişiliği ile- fazlaca yer bulamamasında etkili olabilir.

Bu başlıkta, Hatmî'nin şiirlerinde yer alan vezin, kafiye, ifade ve anlatım kusurları incelenecek ve üslubu içerisindeki yeri değerlendirilecektir.

3.3.4.1. Vezin Kusurları

Hatmî, şiirini aruza uydurmakta yer yer zorlanmıştır. Bazen vezin için kelimeyi bozmuş, bazen de eksik veya fazla kelime sebebiyle vezni bozmuştur.

Örneğin, 118 numaralı gazelin şu beytinin ilk mısrası 5 “mefâ’îlün”den oluşmaktadır:

*“Nigārā kāmēti kūteh durur Hatmī’nūḡ ammā himmeti ‘ālī
El irmez dāmeni vaşluḡa līkin serv-i bālāsın” (Gazel, 118)*

Şu beyitlerin vezni bozuktur: Gazel, 70/1-5; Gazel,137/5; Gazel, 143/2.

Sebebinin müstensih hatası olup olmadığı bilinemeyen şu beyitlerde ise eksik veya fazla kelime ve hece sebebiyle yine vezin bozulmuştur: Gazel, 74/2; Gazel, 95/4; Gazel, 161/3.

Aşağıdaki beyitte ise *yāḡud* kelimesi vezin zoru ile *yāḡūd* okutulmuştur:

*“Yā ‘abīr u ‘anber u yāḡūd misk-i şāfdur
Ṭurre-i şeb-būy-ı ṭarrārın ṭarayan şānesi” (Gazel, 159)*

3.3.4.2. Kafiye Kusurları

Hatmî şiirde yalnızca vezin değil kafiye konusunda da yer yer zorlanmıştır. Kafiye ve redifi “-üyuñı nāgeh nāgeh ” şeklinde olan 143 numaralı gazelde yer alan şu beyit, kafiyeye uymamaktadır:

*“Cem‘ ider hātırını Hātmī-i pejmürde-dilūñ
Ger perīşān idesün gīsūnı nāgeh nāgeh” (Gazel, 143)*

“-elā” kafiyeli, 8 numaralı gazelde ise hele kelimesi, kafiye gereği “helā” şeklinde okunmuştur. Ancak bu, bir kafiye kusurundan ziyade yerel kullanım olarak da değerlendirilebilir.

*“Sānī olmasun dir iseñ hizmetinde ol şehūñ
Cān ile yolında baş oyna sen anuñ evvelā
Bükdi kaddüm yā gibi kullāb-ı hecrūñ neyleyem
İy hilāl-ebürü bu kez bilsem nedür suçum helā” (Gazel, 8)*

Kafiyesi “-üller ile” olan 136 numaralı gazelin iki beyti, kendi aralarında “-iller ile” şeklinde kafiyelenmiştir:

*“Gül-ruhuñ üzre niķāb eyleme sünbüller ile
Tārūmār eyleme ‘aqlumı bu kāküller ile
Dāğ-ı pür-ḥūnına ger ‘āşıkūñ beñzemese
Gülsitān böyle bezenmezdi karanfüller ile
‘Āşıkūñ āhı şerārı durur iy mihr-i cihān
Zeyn iden hāneķah-ı ‘ışkuñı kandiller ile
Allar geydügiñe öykünimezler cānā
Bāğlar zeyn ide ger kendülerin güller ile
Göricek gül-ruhuñı Hātmī gibi itdi du‘ā
Yāsemen eller ile saña çemen diller ile” (Gazel, 136)*

3.3.4.3. Kelime, İfade ve Anlatım Kusurları

Hatmî'nin şiirde kullandığı orijinal teşbihler ve yararlandığı yerel söyleyiş onun şiirini dikkat çekici kılmaktadır. Ancak Hatmî, hayal yönünden kuvvetli olmakla beraber dil kullanımını yönünden yer yer zayıftır. Vezne uygun yazabilmek için kimi zaman devrik cümleler kullanmaktan veya kelimeye fazladan ek yüklemekten kaçınmamıştır.

*“Bu fenā kāhında **ancağdur** iķāmet se vü penc
Bun[ı] müş‘ir oldı şeş günde zuhūri [‘ālemūn]” (Gazel, 77)*

*“Haste cānum leblerūni ārzū eyler meded
İy ṭabībūm luṭf idüp **ölmelü vir bīmāre şu**” (Gazel, 122)*

*“Ahālīsın şorarsaṅ ger o şehrūn
Alur mermerden **onlar** zād-ı saḫtı
Bu ḫüsn-i ḫulḳ ile ḫalkı **ide söz**
Şan āhenden urur başuṅa laḫtı” (Gazel, 155)*

Şiirinde imlâ kusurlarına da rastlanan Hatmî, 75 numaralı gazelde ilginç bir tasarrufta bulunmuş ve “ك كرك” şeklinde kafiyeleşen şiirinde Kef harfini hem “olsun” hem “olsaṅ” hem de “olsak” kelimesinin sonunda kullanmıştır. Göz için kafiye esasına göre hareket eden Hatmî, bu gazelin ilk beytinde “olsak” kelimesine ince ek getirerek “olsek” şeklinde kullanmakla, alışılmışın dışında bir tercihte bulunmuştur.

Dîvânda vezin, anlam, kelime veya tamlama kuruluşu ile ilgili kusurlar göze çarpmaktadır. Şahıs ve kip uyumsuzluğu, kelimeyi vezne uydurmak için bozma, karma dilli tamlama, anlamın açık olmaması gibi durumlar, Hatmî'nin şiirlerindeki belirgin kusurlardır.

Aşağıdaki kelimeler, vezin sebebiyle bozulmuştur:

şadme yerine şademe (Gazel, 133/2),
‘uķāb yerine ‘uķķāb (Gazel, 117/5),
hūsn yerine hūsūn (Gazel, 55/1),
germ yerine gerim (Kıta, 79/6),
yāhōd yerine yāhūd (Gazel, 159/2).

Hatmî'nin şiirlerinde göze çarpan bir başka kusur ise kip karmaşasıdır. Yüklemin şahıs çekimi özne ile uyuşmamakta, bazen de bu uyuşmazlık zaman çekiminde görülmektedir:

*“Görmedüm bir kez nedendir luţfuñı ihsānuñı
Gerçi çekdük cevruñı iy kaşı ya oransuz” (Gazel, 42)*

*“Seglerüñle olalı **ben** hem-dem
‘İzzete irüp ercümend **olduk**” (Gazel, 56)*

*“Turmadan şu gibi geçer çağlar
Hatmiyā ‘ömr-i bî-ķarār[ı] **görüñ**” (Gazel, 80)*

*“Cemāl ü hūsn ile mümtāzsın bir ‘ālem-ārāsın
Bulmazlar nazīrūñ dil-berā ger ‘ālem **arasın**” (Gazel, 118)*

*“Rişte-i müşkīn-i zūlf-i yāre bend olsam **diyen**
Cezbe-i ‘ışķ ile var dīvāne **göster** kendüñi” (Gazel, 156)*

Dīvānda yer alan bir diğerk önemli kusur ise karma dilli tamlamalardır:

*“Niçe şayd olmasun **murğ-ı göñül** kim
İki zülfüñ nigārā cüfte şeh-bāz” (Gazel, 48)*

Şiirlerinde yer alan biçim ve anlam kusurları, Hatmî'nin söyleyişinde akıcılığın yer yer bozulduğunu göstermektedir.

4. METİN

4.1. Nüsha Özellikleri

Tek nüshası Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu içerisinde yer alan bu dîvânın bir kısmı kayıptır. Arşiv numarası *Diez. A. Oct. 159* olan eser “Anthologie” olarak kaydedilmiştir. Bu yazma; Hatmî Dîvânı’nın yanında bir şiir mecmuası, mensur bir eser ve bir mektup içermektedir. Bu üç eserin sayfaları karma olarak ve yanlış bir sıralama ile bir araya getirildiğinden, Hatmî’ye ait şiirlerin bulunduğu sayfalar ayrıca tespit edilip yeniden sıralanmıştır. 142 varaktan oluşan yazma içerisinde Hatmî Dîvânı’na ait 33 varak bulunmaktadır. Ancak ilk veya son kısmı eksik şiirlerden, dîvânın tamamının 33 varaktan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Nüshadaki kopukluklar özellikle gazellerin yer aldığı kısımlarda dikkat çektiğinden, gazel başlığı altında bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi yer almaktadır.

Yazma 19,5 x 12,5 cm ölçülerinde olmakla beraber, iki şiirin derkenar olarak yazıldığı 14b ve 37b sayfalarından, Hatmî Dîvânı’na ait yaprakların kesilerek bu esere eklendiği, dolayısıyla orijinal dîvân nüshasının farklı ölçülerde olduğu anlaşılmaktadır.

Dîvâna ait yapraklar doğru bir sıralama ile yeniden bir araya getirildiğinde, dîvânın klasik dîvân tertibine uymadığı görülmektedir. Gazellerin arasında kasideler ve kıtalar yer almakta, rubai nazım şekline uymayan şiirler rubai başlığı altında verilmektedir. İncelemede metindeki bu tertip ve isimlendirme esas alınmıştır.

4.1.1. Müstensih Hataları

Hatmî Dîvânı’ndan günümüze ulaşabilen ve mütensih hattı olan ünik nüshasındaki yazım hataları, yer yer okumayı güçleştirecek yoğunlukta ve ağırlıktadır. Dîvânın eldeki nüshasındaki kopukluklar hakkında “Gazel” başlığında detay verilmiştir. Tespit edilebilen eksik sayfalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Eksik Sayfalar

Sayfa No	Açıklama
1a-2b	
Eksik Sayfa	2b'de yer alan takip kelimesine karşılık gelen sayfa eksik
Eksik Sayfa	"gurbet" redifli gazelin yalnızca son beyti mevcut
3a-4b	
Eksik Sayfa	"-rd" kafiyeli gazelin yalnızca son beyti mevcut
5a-7b	
Eksik Sayfa	7b'de yer alan takip kelimesine karşılık gelen sayfa eksik
8a-9b	
Eksik Sayfa	9b'de yer alan takip kelimesine karşılık gelen sayfa eksik
10a-17b	
Eksik Sayfa	Bir kısmı 17b'de kalan varak üzerindeki cetvel çizgisinin devamına başka bir sayfada rastlanmadı
18a-20b	
Eksik Sayfa	20b'de yer alan takip kelimesine karşılık gelen sayfa eksik
21a-30b	
Eksik Sayfa	30b'de yer alan gazelin devamı, 31a'da yer alan gazelin başlangıcı eksik
31a-31b	
Eksik Sayfa	32a'da yer alan gazelin başlangıcı eksik
32a-32b	
Eksik Sayfa	32b'de yer alan takip kelimesine karşılık gelen sayfa eksik
33a-33b	

Hatmî Dîvânî'nın bilinen tek nüshasında sıkça imlâ kusurlarına rastlanmaktadır. Bu kusurlar çoğu zaman akuzatif eki veya izafet harfi ile ilgili olsa da bazen eksik yazılan harf ve kelime gibi okumayı güçleştirecek seviyede, hatta zaman zaman takdim tehir gerektirecek durumdadır. Metnin imlâsındaki kararsızlık ve tutarsızlık da yine okumayı güçleştiren etmenlerdendir.

Müstensih hataları başlığı altında değerlendirilebilecek kusurlardan ilki, noktalı harflerin noktasız yazılmasıdır. Bu kusur en çok ح ve ح̣ harflerinde görülmektedir:

ḥusrevā (Gazel, 9/3), ḥirām (Gazel, 94/4) ḥayme (Gazel, 45/3), raḥṣān (Gazel, 14/2).

Müstensihin harf kusurlarından bir diğeri de benzer ses ve şekle sahip harfleri karıştırmaktır:

henüz yerine **henüz** (Gazel, 27/1-5)

Metinde yer alan bir diğer tür kusur, sert ve yumuşak ünsüzlerin yanlış yazımıdır:

fıkr id (Gazel, 124/2), **akıd** (Gazel, 157/3), **düştüm** (Gazel, 157/2)

Bunların dışında fazladan, eksik veya yanlış yazılan harflere de rastlanmaktadır:

diyârından yerine *diyârındañ* yazılmıştır. (Gazel, 126/2)

elbette yerine *elbetde* yazılmıştır. (Gazel, 98/4)

gül-ruha yerine *gül-rūha* yazılmıştır. (Kaside, 183/6)

Vâizâ kelimesindeki ilk elif harfi eksiktir. (Gazel, 22/1)

Harf ve ses karışıklığından meydana geldiği kabul edilebilecek bu gibi hataların ötesinde, metinde fahiş müstensih kusurları da bulunmaktadır. Örneğin Türkçe “dağ” anlamına gelen tag kelimesi ile Farsça “yara” anlamına gelen dag kelimesi karıştırılmış, ze ile yazılması gereken arzu kelimesi zad ile yazılmıştır:

“Dāğlarla sīnesin zeyn idüp iñler ney gibi

Bu muḥabbet meclisinde yār-ı dem-sāz isteyen” (Gazel, 115)

“Bir gün evvel ḥāk ol iy dil rāh-ı kūy-ı yārda

Ārżū-yı seyr ide ol māh-ı pinhān muḥtemel” (Gazel, 91)

Harflerin yanlış yazımından kaynaklanan yukarıdaki gibi kusurların dışında, takdim tehir veya kip değişimi gerektiren bazı yazım kusurları ile örnekler aşağıda verilmiştir. Bu kusurların metinde fazlaca yer alması sebebiyle örnekler kısa tutulmuştur. Metin bölümündeki dipnotlarda daha fazla örnek bulunabilir.

“Döne döne vech[i] var ađlarsa ger yārān baġa
Hīĉ bir nesnem degülken acıdı⁷³ ‘ummān baġa” (Gazel, 5)

“Siyeh-müyum sefīd oldı dün ü gün hizmetüñ birle
Umar lā-bud kul eyliġi⁷⁴ olduġınca Ĥusrevā himmet” (Gazel, 17)

“Şöyle pür-şīve güzeldür sevdüğüm dostlar benim⁷⁵
Ĥüb-rūlar şimdi hep andan zarāfet kesb ider” (Gazel, 30)

Müstensihin “anuĉün” veya “-durur” gibi kalıplaşmış yazım şekillerine ek olarak, “ne var” kelimesini de bitişik yazmış olması dikkat çekicidir. Söz konusu ibare, diğere beyitlerde ayrı yazılmıştır.



“Itifāt umsam ne var iy ĥusrev-i ‘ālī-neseb” (Gazel, 14)

4.1.2. Dīvān Nüshasının Yer Aldığı Cilt İçindeki Diğere Eserler

Dīvān nüshasında yer alan fakat dīvāna ait olmayan eserlerin ilki, Sebzī tarafından Yahyā Beg, Hayālī Beg, Necātī Beg, Amrī, Meşreb gibi şairlerin şiirlerine yazılmış nazireleri içermektedir. Söz konusu eserin yer aldığı varak numaraları şunlardır: 5-7, 39-58, 61-62, 92-93’dır. Yazma içerisinde yer alan ikinci eser 63-64a arasında bulunan bir mektuptur. Üçüncü eser “Risāle-i Çelebi-nāme” başlığını taşımaktadır. Bu eser manzum ve mensur bölümler içermektedir. 64b’den başlayan eser, 86b’de bitmektedir. Dördüncü eser ise mensur bir eserdir. 87-91. varaklar arasında yer almaktadır. Yazmanın son sayfalarında yazı alıştırmaları yapıldığı görülmektedir.

⁷³ Bu kelime metinde “acıdı” olarak yazılmıştır.

⁷⁴ Bu mısradaki “lā-būd kul eyliġi” kısmında takdim tehir yapılması gerekmiştir.

⁷⁵ Bu mısradaki “sevdüğüm dostlar benim” kısmında takdim tehir yapılması gerekmiştir.

4.2. Metin Kuruluşunda İzlenen Yol

Metnin kuruluşunda dikkat edilen imlâ hususiyetleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Metinde kullanılan transkripsiyon sistemi, TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ başlığında gösterilmiştir.
2. Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında İsmail Ünver'in "Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler" makalesi esas alınmıştır.
3. Büzülmeler kesme işaretiyle gösterilmiştir. (N'oldu, n'ola vb.)
4. Vezin gereği iki kelime arasında ortaya çıkan hece düşmeleri kelimelerin arasına konulan () işaretiyle gösterilmiştir. (Nice olur vb.)
5. Metindeki Arapça ve Farsça ibareler Latin harfleriyle verilmiş, tercümeleri dipnota alınmıştır.
6. Nüshalarda -b ile yazılan -ıp, -ip, -up, -üp gerundiumu -p ile metne alınmıştır. Aynı şekilde p harfi ile biten bazı kelimeler metinde b ile yazılmıştır. Bunlar da tarafımızdan düzeltilmiştir.(heb-hep vb.)
7. Bazı kelimeler vezin gereği çift ünlülü şekilde kullanılmıştır. (ümîd, ümmîd vb.)
8. Metin tamiri yapılan beyitlerde, kelimelerdeki düzeltmeler dipnotta verilmiş, metinde yer almayan kelimeler ise beyit içerisinde köşeli parantez ile gösterilmiştir.
9. Metin içerisinde, okunamayan veya metin tamiri yapılamayan kısımlar (???) işareti ile gösterilmiştir.
10. Şiirlerin sayfa numaraları belirtilirken önce yeniden tertip edilen sıralamaya göre, sonra da orijinal sıralamaya göre numaralandırma yapılmıştır (1a/19a gibi).

4.3. Metnin Transkripsiyonu ve Çevirisi

(Harf-i Elif)

1 (Kaside Sonu)⁷⁶ (1a/19a)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Görmedi tapuñ gibi zāl-i felek bir qahramān
Gelmedi şānuñ gibi Hâtem-kerem Cemşīd-rā
2. Düşmenüñ her dem muş[ī]bet içre olduqca saña
‘Ömr-i sermed içre her gün ‘ıyd olsun dāimā⁷⁷
3. Yā ilāhī qadr-i eyvānını eyle üstüvār
Virdi⁷⁸ budur Hātmi’nüñ dergāhuña şubḥ u mesā
4. Ser-firāz it gün gibi şeh-zādesini yā İlāh
Ṭal‘ atı nūrından eyle dehr içini pür-ziyā
5. Bağrın a‘ dānuñ yaqub ğayret odı kül eylesün
Devletüñ qandīli virsün yiryüzine rüşenā

⁷⁶ Bu manzumenin, bir kasidenin sonundaki dua bölümüne ait bir parça olduğu; yine bu duadan, kasidenin dönemin padişahı için yazıldığı anlaşılmaktadır.

⁷⁷ ‘ıyd olsun daimā: ‘ıyd olsun daimā saña.

⁷⁸ 

1. İhtiyar felek, senin yüce zatına denk bir kahraman görmedi. Cömertlikte senin şanına denk bir Hatem, akılda sana denk bir Cemşid daha gelmedi.
2. Düşmanın her an dertle bela içinde oldukça, sana, sonsuz bir ömür içinde her gün bayram olsun.
3. Ya ilahi! (Senden gelen) sıkıntının dergahına gece gündüz tüm varlığını feda eden (o şahın) makamını yücelt.
4. Ya ilahi! Şehzâdesinin başını güneş gibi göğe yükselt ve onun yüzünün ışığıyla dünyayı aydınlat.
5. Kıskançlık ateşi düşmanların bağrını yakıp kül etsin; devletinin kandili yeryüzüne ışıklar saçsın.

2 ve lehu kıt'a (1a/19a)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. 'Āşık-ı mecnūnuşam tedbîr-i zencîr it baña
İşigün dârü's-şifâsında meded yir it baña
 2. Çün muhaşşâ eyledüñ haţtuñla ħüsnüñ muşhafın
*Küllü şey'in hâlikun*⁷⁹ sırrını tefsîr it baña
 3. İñler idüm düşde hecr-i yârdan hem-çün rebâb
Neydügin iy pîr-i 'ışk billâhi ta' bîr it baña
 4. İy tabîbüm vuşlatuñla çünki dermân itmedüñ
Râzı oldum ölmege bir ğayrı tedbîr it baña
 5. Hâletüm anduğda yâra ħâlüme raĥm eyleyüp
Didi başdan ser-güzeştüñ Ĥatmi taqrîr it [baña]
1. Dîvâne aşğınım, zincirlerle tut beni, tedbir et. Bir şifahaneye benzeyen eşğinde bana bir yer aç, medet!
 2. Madem güzellik mushafı (gibi yüzüne) ayva tüylerinle haşiyeler yazmışsın, bana da "*küllü şey'in hâlikun*"un sırrını/anlamını açıkla.
 3. Yardan ayrılmanın acısıyla rüyalarımda rebap gibi inlerdim; ey aşk piri, ne olduğunu bana tabir et.
 4. Ey tabibim, kavuşmakla çare olmadın diye ben ölmeye razı oldum, bana bir başka tedbir/çare bul.
 5. Sevgiliye hallerimi anlattığımda acıyıp, "Hatmî! Maceranı bana baştan anlat." dedi.

⁷⁹ "O'nun yüzü(zâtı)ndan başka **her şey yok olacaktır.**" (Kasas, 28/88).

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Derd ü miḥnetle olaldan āşinā
Ḥasteyem güyā ki ḵaldum bī-devā
 2. Zülf ü ḥaddün görelî cānā senün
Bilmez olduğımı dil şubḥ u mesā
 3. Ğam şebinde dostum 'āşıklara
Eylemiş Ḥaḵ ḥüsnüñi bedrū'd-dücā
 4. Tīr-i ğamzeñ geldügince sīneye
Ḷarşu çıkup cān u dil dir merḥabā
 5. Tā ezelden ṭālî' üñdür Ḥatmiyā
Cevr[i] çok cānāna olmaḵ mübtelā
-
1. Dertle, ayrılıkla aşına olduğumdan beri öyle hastayım ki, güya devasız kalmış gibiyim.
 2. Canım! Gönül senin (gece gibi kara) zülfünü ve (gün gibi parlak) yanağını gördüğünden beri ne geceyi bilir oldu ne gündüzü...
 3. Dostum, gam gecesinde Hakk, aşıklara güzelliğini karanlıktaki ay gibi (parlak) etmiştir.
 4. Can ve dil, sineye gamzenin oku geldikçe (onların) karşısına çıkıp merhaba der.
 5. Hatmî! Ezelden beri talihin, cevri çok olan sevgiliye müptela olmaktır.

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

1. ‘Anber-efşân kākülün iy mäh sünbüldür baña
Ğabgabun sīb u ħadün cānā kıızıl güldür baña
 2. Ben dehānuñ bir ağız⁸⁰ añdumsa ħışm itmek neden
Bāri iy dil-ber günāhum zerrece bildür baña
 3. Gün yüzünñ günde bir sā‘ at eger ki görmesem
İki gözüm sā‘ atüm her biri biñ yıldur baña
 4. Bir şanurdum ħāk-pāy-ı yārda ağıyārı ben
Şimdi bildüm kim raķībüm cümleten ildür baña
 5. Bunca yıldur gülşen-i ħüsnünñde efgān eylerem
Dimedün iy gonca-leb Ĥatmī bülbüldür baña
-
1. Ey ay (yüzlü)! Anber saçan kakülün bana sümbül gibi gelir. Çenen elmadır, ey canım, yanağın kıızıl güldür (sorsalar) bana.
 2. Ağzından, ben, bir kere bahsettim diye neden hışm edersin? Ey dilber! Bari bana günahımı birazcık söyle.
 3. Eğer senin gün yüzünü günde bir saat görmesem, iki gözüm, her saatim bana bin yıl gelir.
 4. Ben yarin ayağının toprağında el dediğimi bir kişidir sanırdım, şimdi anladım ki rakibim cümle elalemdir.
 5. Bunca yıldır güzelliğinin bahçesinde feryat ederim, ey gonca dudaklı, (bir kez bile) “Hatmî bana bülbül (gibidir)” demedin.

⁸⁰ ağız: ağır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Döne döne vech[i] var ağılarsa ger yārān baña
Hiç bir nesnem degülken acıdı⁸¹ 'ummān baña
 2. Gülşen-i dehr içre yāruñ görmeyelden gül ruñın
Bülbülāsā kār olupdur nāle vü efgān baña
 3. Külli cismüm nār-ı 'ıŝkıyla yanupdur dostlar
Niçe te'sir eylesün bu āteş-i sūzān baña
 4. Tālib-i gencīne-i vuşlat olupdur cān u dil
Anuñ içün yig gelür ma' müreden vīrān baña
 5. Eşk-i hūn-ālūdumu Hātmī görelden haq budur
Mevce geldi iztīrābından acır 'ummān baña
-
1. Dostlar benim için döne döne ağlasalar yeridir, umman bile hiçbir şeyim değilken bana acıdı.
 2. Dünya bahçesi içinde sevgilimin gül yüzünü görmediğimden beri, işim gücüm bülbül gibi feryat figan etmektir.
 3. Dostlar, bütün bedenim, aşkının ateşiyle yanıyor; bu yanan ateş bana nasıl tesir etsin?
 4. Can ve gönül, kavuşma hazinesine taliptir; o yüzden mamuredense viraneleri yeğlerim.
 5. Hatmî, doğrusu şu ki kanlı yaşımı gördüğünden beri umman bile coştur dalgalandı, titremeye başlayıp bana acıdı.

⁸¹ acıdı: acırdı.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bir dem in[er]sem eger kim kūy-ı cānāndan yaña
Biñ qadem tenden muqaddem vara cānāndan yaña
2. Neydügini ney gibi derdüm dir idüm rāstī
Eyleseñ bir kez naẓar çāk-i girībāndan yaña
3. Raqş urursam pertev-i mihr-i ruḥuñla vech[i] var
Zerreler pervāz ider ḥurşīd-i tābāndan yaña
4. Boynı bađlu çākerüz⁸² sen şāh-ı ḥüsne serverā
Bendenüñ meylini ta' yīb⁸³ itme sulṭāndan yaña

[2a/20a]

5. Kākülün sevdāsına dil bađlayaldan Ḥatmi'nün
Şorma ḥālün perperīşānam⁸⁴ perī-şāndan yaña
1. Eđer sevgilinin mahallesinden yana bir an inerssem, bin adımım bedenimden önce
cananın yanına varır.
2. Eđer şu yırtık yakamdan yana bir kez baksaydın derdimin ne olduđunu ney gibi
dosdođru söyledim.
3. Gün yüzünün ışıđıyla dans ederssem yeridir, (zira) zerreler, parlak güneşe dođru
uçuşurlar.
4. Ey şahım! Sen gibi bir güzellik sultanına boynu bađlı köleleriz; kölenin sultandan
yana meylini ayıplama.
5. Kākülünün kara(sevda)sına gönlünü bađladıđından beri Hatmî'nin halini sorma,
o periye benzeyen güzel yüzünden perişanım.



82

83 ta' yīb: ta' yib.

84 perperīşān: ir perīşān.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gönlüm olaldan ğam-ı ' ışkuñla cānā āşinā
Aramızda eksik olmaz gözyaşıyla mā-cerā
 2. Ğamzeñ iy şeh kaşd-ı cāna sīne[ye] başşa kadem
Çağırıp dir cān u dil sehm-i sa' ādet merħabā
 3. Sīretünde mün' akis milk-i Sikender ħāleti
Ṭal' atunđur iy güneş āyīne-i ' ālem-nümā
 4. Halk içinde kāmete gelseñ kıyāmetler kopar
Müntehādur kaddün iy serv-i nihālüm müntehā
 5. Teşnelikten bir nefes kaldı ħayātı Hatmi'nün
İy Mesīhā-dem meded şol la' l-i nābuñdan baña
-
1. Canım! Gönlüm senin aşkının gamıyla aşına olduğundan beri, gözyaşıyla aramızda macera eksik olmaz.
 2. Ey şah! Gamzen, canıma kast etmeye sineme ayak bassa, can ve gönül seslenip ona "Ey saadet oku, merhaba!" der.
 3. Ahlakında İskender mülkünün (aynasının) hallerinin yansımaları var; ey güneş, alemi gösteren ayna senin yüzündür.
 4. Halk içinde ayağa kalksan kıyametler kopar, ey servi boylu fidanım, endamın nihayetsizdir!
 5. Hatmî'nin, susuzluktan bir nefeslik ömrü kaldı; ey İsa nefesli, şu berrak (su gibi) dudaklarından (bir nefes) ver bana!

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Zümre-i 'uşşâka niçe dimeyem cānā şalā
Kim imāmet kılduđım yirde aşuñ mihrāb ola
 2. atlı iderse 'āşıkın tıđıyle ol kāfir-beçe
Rūz-ı maħşer reşk ide görüp şehīd-i Kerbelā
 3. Şānī olmasun⁸⁵ dir iseñ ħizmetinde ol şehūñ
Cān ile yolında baş oyna sen anuñ evvelā
 4. Bükdi addüm yā gibi ullāb-ı hecrūñ neyleyem
İy hilāl-ebrū bu kez bilsem nedür suçum hele⁸⁶
 5. Çünki işigine yüz sürdüñ ol 'ālī-rütbetūñ⁸⁷
Ĥatmiyā bil dād-ı Ĥa'dur saña bu 'izz u 'alā
-
1. Ey canım, imam olup namaz kıldırđığım yerde aşın mihrap olmuşken, aşıklar zümresine ben nasıl sala/mezdan okumayayım?
 2. O kafir evladı, aşıkların (gamzesinin) kılıcıyla katlı ederse, maħşer günü Kerbela şehitleri onu görüp kıskanır.
 3. O şahın hizmetinde ikinci (bir hizmet eden daha) olmasın derseni, evvela seni onun yolunda can ile baş oyna (canla başla alış).
 4. Ayrılıđın hançeri boyumu yay gibi bükte, neyleyeyim; ey hilal aşlı, hele bu kez bilsem suçum nedir?
 5. Ey Hatmī! Bil ki bu şeref, bu şan, o yüce rütbelinin eşiđine yüz sürdüđün için Ĥakk'ın ihsanıdır.

⁸⁵ olmasun: olmasağ.

⁸⁶ hele: helā.

⁸⁷ rütbetūñ: rütben.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tü / Fâ 'i lün

1. İşigünden gayrıdan itmez gönül hiç ilticā
Ber-murād eyle bu ednā bendeñi luṭf it şehā
2. Ḥamdülillah kim hemān fermānuña mevķūfdur
Şimdi zīrā kimseden bir nesne kılmazın ricā
3. Va' de kılduñ ḥāk-i pāya ' arz olınuḫda murād
Zāhir olmaz ḫulf-i va' de şāhlar[dan] ḫusrevā⁸⁸

[2b/20b]

4. Pādişāhum āsitānuñda mürebbī bulmadum
Anuñ için ḫālūmi ' arz eylerem bir bir saña
 5. Niçe begler ḫullaruñ tebdīl olındı ber-murād
Yiridür Ḥatmī'ye⁸⁹ iḫsān ola tebdīl-i livā
1. Gönül, senin eşiğinden başka yere hiç sığınmaz. Ey şahım, lütfet, bu zavallı kulunun muradına eriştir!
 2. Allah'a şükür ki (gönül) yalnız senin emrine/fermanına bağlıdır, bunun için şimdi kimseden bir nesne rica kılmam.
 3. Ayağının toprağına kavuşma dileğimizi sana sunduğumuzda bize söz verdin, ey padişahım, şahların sözünden döndüğü görülmemiştir?
 4. Padişahım, dergahında bir hami bulmadım, bu yüzden halimi bir bir sana arz ederim.
 5. Nice beylerin, kulların, istekleri üzerine yerleri değiştirildi; Hatmî'nin de sancağı değişse yeridir.

⁸⁸ ḫusrevā: ḫusrevā.

⁸⁹ Ḥatmī'ye: Ḥatmī'ye.

Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün

1. Hâbîbün dür derin⁹⁰ iy dil gül-i hoş-bū iden peydā
Kadinden tañ mıdur ide nihâl-i nâreven peydā
2. Görelden kıadd-i mevzūnın had-i gülgününün haţtın
Gülistān şevkden tırmaz ider serv-i çemen peydā
3. Bisâţ-ı pây[ı] olmadum deyu seng-i ‘ aķıķ idüp
Ki bađrı kıandur her dem ider hâk-i Yemen peydā
4. Kıararup kıurudı fülful görelden hâk-i müşkînin
Mu‘ anber kâkülidür⁹¹ bÿy-ı⁹² sünbül yâsemen peydā
5. O mâhuñ mihr[i] nârıyla yanar Hıtmî giyâhâsâ
Yüz[i] ađ oluban olur çü mânend-i semen⁹³ peydā

90 

⁹¹ kâkülidür: kâkülindür.

⁹² bÿy-ı: bu.

93 

1. Ey gönül! Habibin (peygamberin) inci terinden, hoş kokulu bir gül peyda eden, onun endamından bir nareven fidanı peyda etse buna şaşılır mı?
2. Gülistan, onun düzgün endamını, gül rengi yanağındaki ayva tüylerini gördüğünden beri coşkusundan, durmadan salınan serviler peyda eder.
3. Her an bağı kan olan Yemen toprağı “Kendimi onun ayağına örtü edip seremedim” diye kanayan bağırından akik taşı peyda eder.
4. Karabiber, kara toprağı görünce kararıp kurudu, sümbül ve yasemin kokularını ortaya çıkaran da onun güzel kokulu kakülüdür.
5. O ay yüzlünün aşkının ateşiyile Hatmî, otlar gibi kuruyup yanar; yüzünün bu yüzden yasemin gibi ağardığı ortadadır.

(Harfî'l-Bâ)

11 Nev' -i Dîger El-Faşlu Bâ-i Mezbûr (Gazel) (2b/20b)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Kanlu yaşum bezm-i hecründe şarâb
Âh u nâlem anda şanbûr [u] rebâb
 2. Cānuma eyledüğün biñ biñ cefâ
Yevm-i maşşerde olur bir bir hesâb
 3. İrmege serv-i kâdûñ pā-būsına
Cüst u cū eyler çıkup çeşmünden âb
 4. Lebleründen haste-dil emsem diler
İy şabībüm vir aña şâfî cevâb
 5. İşiğinde itleriyle hem-ser ol
Hatmiyâ tâ kim olunca fetḥ-i bâb
1. Kanlı yaşım ayrılığının meclisinde şaraptır, ahımla figanımsa tanburla rebaptır.
 2. (Senin) canıma ettiğin binlerce cefanın hesabı mahşer gününde bir bir görülür.
 3. Senin selvi boyunun ayağını öpmek için göz yaşları gözlerimden çıkıp (sağa sola dağılarak) seni arayıp sorar.
 4. Hasta gönül dudaklarından emsem der, ilaç ister. Ey tabibim, (dudaklarından gönlüme) şifalı (inandırıcı) bir cevap ver.
 5. Ey Hatmî! Onun eşiğinde, o kapı feth oluncaya/açılıncaya kadar, (sevgilinin) köpekleriyle arkadaş ol.

12 (Gazel)⁹⁴ (2b/20b)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Senüñ mihrünle şeydāyam muhammer olalı kâleb
Ferāgat eylemem iy meh olunca tā ki can-ber-leb
2. Seni pür 'işve vü şive görelden iy lebi gonce
Hezārāsā ider şiven gönül tā şubha dek her şeb

1. Bedenim yoğrulduğundan beri senin aşkınla dîvâneyim, canım dudağıma gelene
(son nefesime) kadar da bundan vazgeçmem.
2. Ey dudağı gonca! Seni baştan aşağı işveli nazlı gördüğünden beri gönül, bülbül
gibi her gece sabahlara kadar inler.

(Harfî't-Tâ)

13 (Gazel)⁹⁵ (3a/18a)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Ne hikmet Hatmiyâ düşsem cüdâ ol can tabîbinden
Hezārân sâl mânend[i] gelür her bir dem-i gurbet
1. Ey Hatmî! O can tabibinden ayrı düşsem, gurbetin her anı bana sanki binlerce yıl
gibi gelir; bunun hikmeti nedir?

⁹⁴ Gazelin devamının yer aldığı sayfa bulunamamıştır.

⁹⁵ Gazelin başlangıcının yer aldığı sayfa bulunamamıştır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Vaḳtidür ben bendeye eylerse sultân iltifât
Mûra iy dil eyledi zîrâ Süleymân iltifât
 2. Meh gibi devrinde başum çarḫa irmezdi benüm
Ḳılmasaḡ ben zerreye iy mihr-i raḫşân⁹⁶ iltifât
 3. Servveş ser-sebz olurdum rāstî ben ḫaşre dek
Eylese ger ḫatre-i bārân-ı iḫsân iltifât
 4. İltifât umsam ne var iy ḫusrev-i 'ālî-neseb
Eylemez mi bende-i ednāya şāhân iltifât
 5. Mültefit ol Ḥatmi'ye bulsun teraḫḫî gün-be-gün
Buldı şāhum olmayanlar aḡa aḫrân iltifât
1. Sultan, ben kölesine iltifat ederse yeridir/vaktidir. Zira ey gönül, Süleyman, karıncaya iltifat etmişti.
 2. Ey parlak güneş! Ben zerreye iltifat kılmasaydın, senin devrinde benim başım ay gibi göğe ermezdi.
 3. Eğer ihsan yağmurundan bir damla iltifat etse/lütfetseydi; ben haşra dek selvi misali her mevsim yemyeşil kalırdım.
 4. Ey yüce soylu padişah! İltifat beklemem ne olur? Şahlar, düşkün kullara iltifat etmezler mi?
 5. Hatmî'ye iltifat et ki günden güne yücelsin. Ey şahım! Ona (Hatmî'ye) akran olmayanlar bile iltifat buldular.

⁹⁶ raḫşân: raḫşân.

15 (Gazel) (3a/18a)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Nigārum şīve ehlidür be-ğāyet
Cihān da anda buldı şīve gāyet
2. İdüp 'uşşākına envā' -i cevri
İder ağıyāra ol zālīm hımāyet
3. O gül gūşına almaz āh u nālem
Hezār efgān ile kılsam şikāyet
4. Şeh-i iklīm-i hūsn olduñ қо zulmi
Yaraşur şehlere şāhum 'adālet
5. Baña esrār-ı 'ışķ[ı] şorma zāhid
Ne şerh olur o hālet ne hikāyet
6. Melālet şālıdur dībā-yı şāhī
Külāh-ı 'ışķdur tāc-ı sa' ādet
7. Sever Hātmī senüñ gamzenle zülfüñ
Gerek öldür gerek aş ha nihāyet

1. Sevgilim son derece nazlıdır, cümle alem de onda çok işve buldu.
2. O zalim, aşklarına çeşit çeşit cevr edip, başkalarını korur.
3. O gül, bülbül gibi figanla şikayet etsem de ahıma figanıma kulak asmaz.
4. Güzellik ikliminin şahı oldun, artık zulmü bırak. Şahım! Şahlara adalet yaraşır.
5. Zahid, bana aşkın sırlarını sorma (çünkü), o haller ne açıklanır ne anlatılır.
6. Şah kaftanı (dedikleri) gam şalıdır; mutluluk tacı (dedikleri) aşk külahıdır.
7. Hatmî senin gamzenle zülfünü sever; sonunda ister (gamzenin okuyla) öldür, istersen (zülfüne) as.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Meclis içre iñleşür ' uşşāk olınca yār mest
 Kān ider oldukça zīrā ol gözi ħun-ħ^vār mest
[3b/18b]
2. Dil mükeyyef olmuş iken cām-ı ' işkuñla senüñ
 La^c-i meygūnuñ nigārā eyledi tekrār mest
3. Cānı yoğdur bir kadem reftār ide serv-i sehī
 Şalınurken gülşen içre nāz ile dildār mest
4. Her tolu başına būse istesem ' ayb eyleme
 Kim bilürsin sākīyā ekşer olur bī-'ār mest
5. Cām-ı la^c lüñ var iken göñlüm meye meyl eylemez
 İçmedin zīrā olur andan dil-i hüşyār mest
6. Bezm içinde añup ağılarsam dehānuñ ğam degül
 Dostum gāhī olur kim yoğ yire ağılar mest
7. Kūyınıñ ħum-ħānesinden Ĥatmī⁹⁷ anuñ çıkma kim
 Anda saña hem-dem olur niçe yüz biñ var mest

⁹⁷ Ĥatmī: Ĥatmī.

1. Meclis içinde sevgili mest olunca aşıkları inleřir; zira o gözünü kan bürümüş sevgili, sarhoř oldukça (bakıřlarıyla) ortalığı kana bular.
2. Gönül senin aşkının kadehiyle keyiflenmişken, kızıl dudakların, ey sevgili, onu tekrar sarhoř etti.
3. Gülşen içinde o mest olmuş sevgili naz ile salınırken selvinin bir adım salınıp yürümeye hali/canı yoktur.
4. Her kadeh başına öpücük istesem beni ayıplama saki, çünkü bilirsin ki sarhořlar arsız olur.
5. Kadehe benzeyen dudağın varken gönlüm řaraba meyletmez, zira ayık kişinin gönlü daha o kadehten içmeden sarhoř olur.
6. Meclis içinde ağzını anıp ağlarsam dert deęil, zira bilirsin ki bazen sarhořlar yok yere de ağlar.
7. Hatmî! O yarin mahallesinin meyhanesinden çıkma, çünkü orada sana yoldař olacak yüz bin sarhoř daha vardır.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. 'Ömer-heybet 'Alī-sīret ıapıııdur Muřıafā-himmet
Hıyā vü řıdk ile kılunı olana kıl řafā himmet
2. Ebir görse kef-i cūduı 'araķ-rīz ola hıacletden
Niřār itdükde bārānveř cihāna sen řehā himmet
3. 'İyān oldu kādüm halka dü tā oldu iřigünjde
Yiter dest-i talebden zār olam eyle revā himmet
4. Marīz-i derd-i 'ıřkuı oldu cismüm nātüvān oldum
Demün enfās-ı İsidür tabībüm kıl devā himmet
5. Kemīne bende-i dīrīne-i dergāh iken řāhā
Nazardan düře gözyařı gibi kemler n'ola himmet
6. Siyeh-müyum sefid oldu dün ü gün hizmetün birle
Umar lā-bud kıl eylięi ıolduęınca⁹⁸ Hıusrevā⁹⁹ himmet
7. Ne var řakf-ı semāya irse kadr ile bařum Hıatmī
řeh-i 'ālī-nazar kılrsa eęer bir gün baņa himmet

⁹⁸ kıl eylięi lā-bud: lā-bud kıl eylięi.

⁹⁹ Hıusrevā: Hıusrevā.

1. Senin zatın Ömer heybetli, Ali ahlaklı, Mustafa himmetlidir. Hayâ ve doğrulukla senin kulun olana safa ve himmet kıl.
2. Ey şah! Senin cihana yağmur gibi himmet saçan cömertlik elini bulur görse, utançtan ve hayretten terler döker.
3. Boyum/bedenim eşiğinde iki büklüm kıvrıldı, bunu halk gördü. Talep etmekten güçsüz kaldığım artık yeter, himmet reva eyle.
4. Cismim aşkının derdinin hastası oldu, zayıf kaldım. Tabibim, senin nefesin İsa nefesidir, bana deva ol.
5. Ey şah, dergahının kadim bir fakir kölesiyken bu acizlerin gözden gözyaşı gibi düşmeleri reva mıdır, himmet nerede kaldı?
6. Dünden bugüne senin hizmetinde kara saçlarım ağardı. Ey şah, himmet oldukça kul hep iyilik bekler.
7. Hatmî, yüce bakışlı şah bir gün bana himmet kılrsa da başım itibarla göğe çıksa ne olur?

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Vedâ' u hecr-i cānān bir yaḡadan bir yaḡa ḡurbet
' Aceb derd üstine derd oldu iy dil veh baḡa [ḡurbet]
2. Cefādur zād [u] hicrān rāh u ser-menzili ḡamdur[ur]
Bu ḡāletle nice ḡutsun begüm semt-i şafā ḡurbet

[4a/13a]

3. Eḡibbādan beni bīḡāne kıldı bu ne ḡāletdür
Benümle merḡabā idüp olaldan āşinā ḡurbet
4. Misāfir-ḡānedür ' ālem anuḡ miḡmānıdur ādem
Çeker bunda gelen zīrā geda vü pādışā ḡurbet
5. ḡarīb ü zār-ı mehcūr olmasun kimse cihān içre
Nice şerḡ eyleyem müşkil belādur Ḥatmiyā ḡurbet

1. Sevgilinin vedasıyla ayrılıḡı bir yandan, ḡurbet bir yandan; ey gönül, vah ki ḡurbet bana şaşılacak ölçüde dert üstüne dert oldu.
2. Cefa azıktır, ayrılık yoldur, son hedef de derttir. Beyim, bu hallerle ḡurbet nasıl safa semti olsun?
3. ḡurbet benimle merhabalaşıp tanışık olduğundan beri, beni dostlarımdan ayrı koydu bu nasıl iştir?
4. Alem misafirhanedir, insan misafirdir; köle de padişah da bu misafirhanede ḡurbet çeker.
5. Cihan içinde kimse garip olmasın, ayrılıḡa düşüp ağlamasın. Nasıl anlatayım Hatmî, ḡurbet çetin bir beladır.

Mef'û lü / Fâ'î lâ tün / Mef'û lü / Fâ'î lâ tün

1. Her işe çünkü vard[ur] dünyâda hadd u gâyet
Yâ Rab neden ki olmaz hecr [ü]¹⁰⁰ gama nihâyet
 2. Çün hırka vü külâhı geydürdi başa dil-ber
Egimde atlas oldu başumda tâc-î izzet
 3. Sevdâ-yı zülf-i yâre tolanma zâhidâ gel
Her şahsa sâye salmaz zîrâ hümâ-yı devlet
 4. Devr-i kamerde bahtum bir dem açılmaz idi
Ger olmasaydı hem-dem ol kevkeb-i hidâyet
 5. Taşşîl-i işk idersen gel Hatmî'ye mürîd ol
Şofî olur mu hiç feyz u [keşf] bî-irâdet
-
1. Ya rab! Madem dünyada her işin bir hududu vardır, bir ömrü vardır, neden ayrılık ve gamın sonu gelmez?
 2. Dilberin giyirdiği hırka ve külah bana sırtımda atlas, başımda izzet tacı gibi gelir.
 3. Zahid, yarın zülfünün karasına/sevdasına dolanma, gel. Zira devlet kuşu herkesi gölgesine almaz.
 4. O hidayet yıldızı bana rehber/yoldaş olmasaydı, Devr-i Kamer'de benim bahtım bir an olsun açılmazdı.
 5. Sofî, aşk tahsili edersen gel Hatmî'ye mürid ol; irade göstermeden hiç feyiz ve keşif mümkün olur mu?

¹⁰⁰ hecr [ü]: hecr-i.

(Harfî's-Sâ)

20 (Gazel) (4a/13a)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Küşti-gîr-i ' ışk iderse n'ola devrân ile [baḥş]
Mûra bir ḥâlet gelür ki eyler Süleymân ile baḥş
 2. Mâh-ı tâbânı felekde bügelek şaymaz o şeh
Ġabġab[1] tobu ider mihr-i dıraḥşân ile baḥş
 3. Gülmedüm kan ağladum ben bunca¹⁰¹ yıldur iy nigâr
Dem durur gözüm yaşı eylerse 'ummân ile baḥş
 4. Bâyezîdâsâ¹⁰² yezîd olur bıraġur taḥtını
Eyleyenler Ḥan Selîm ibni Süleymân ile baḥş
 5. Ḥatmî şîr'in nâm-ı şehle çün mu' anven eyledi
Ḥükm olındı kim iderdi olsa Ḥassân ile baḥş
-
1. Aşk pehlivanı devran ile mücadeleye girse ne olur? Karıncaya bile öyle bir hal gelir ki Süleyman ile atıştır, rekabet eder.
 2. O şah; çenesinin topu, ışık saçan güneş kadar iddialıyken, gökyüzündeki parlak aya bir sinek kadar değer vermez.
 3. Ey nigar, ben bunca yıldır gülmedim, hep kan ağladım. Dem o demdir ki artık gözümün yaşı ummana kafa tutar.
 4. Süleyman oġlu Sultan Selim ile kavgaya tutuřanlar, (řehzâde) Bayezid gibi tahtını bırakır yezid olur.
 5. Hatmî, řahın ismiyle řiirine öyle unvan kattı, onu öyle süsledi ki, eġer yařasaydı, Hassan'la bile yarışabileceġine hüküm verildi.

¹⁰¹ ben bunca: bunca ben.

¹⁰² Bâyezîd: Bâyezîd.

(Harfî'l-Cim)

21 (Gazel) (4a/13a)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Emîr-i 'âşıkân olduñ dilâ tâc u kabâdan geç
Belâ tahtuñ 'alem âhuñ yiter saña livâdan geç

[4b/13b]

2. Dilâ ger vâdi-i 'ışka kâdem başduñsa merdâne
Belâ vü derde şâbir ol temennâ-yı devâdan geç
3. Açup can gözini zâhid bu vaḥdet 'âlemüñ seyret
Cihânda 'ayb-bîn olma bu zerḳ u bu riyâdan geç
4. Kâtı çok dem durur eşküm yirine ḳan gelür her dem
Meded merdümlük it ḳana şerîk olma cefâdan [geç]
5. Ḳanâ' at *kenzü lâ-yefnâ*¹⁰³ bilürsin olduğın Ḥatmî
Gel imdi dünyeye celb-i mâl için¹⁰⁴ ilticâdan geç

1. Ey gönül, aşıkların emiri oldun artık tacdan kaftandan geç. Tahtın bela, alemin (göklere çıkan) ahındır, bunlar sana yeter; sancak talebinden vazgeç.
2. Ey gönül, eğer aşk vadisine mertçe ayak bastınsa, bela ve derde karşı sabırlı ol, deva temennisinden vazgeç.
3. Ey zahid, gönül gözünü açıp da bu vahdet alemini seyret. Bu alemde ayıpları gözetleyen olma, hileden riyadan (ve buriyadan, seccadeden) vazgeç.
4. Çok çok zamandır gözyaşım yerine her an kan gelir. Medet, insanlık göster, bu kana ortaklık etme de bu cefadan vazgeç.
5. Hatmî, bilirsin ki *kanaat tükenmez bir hazinedir*, gel şimdi mal mülk kazanmak için dünyaya sığınmaktan vazgeç.

¹⁰³ El kanaatü kenzün la yefna: Kanaat tükenmez bir hazinedir.

¹⁰⁴ dünyeye celb-i mâl için: celb-i mâl için dünyeye.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Vâizâ ' âlemde dersin kimse görmez cānı hiç
Görmedi mi bu çıkacak gözlerin cānānı hiç
 2. Şorma zāhid dil-berün benden leb ü dendānını
Pür-leālī görmedün mi hoşka-i mercānı hiç
 3. Mübtelā-yı derd-i ' ışk-ı yār olan hikmet nedür
Kim tabīb[ā] istemez ' âlemde ol dermānı hiç
 4. Cevher-i mihri қо mihrünle derün-ı sīnede
Bulamazsın dostum bir böyle me'men kānı hiç
 5. Çünkü nāleñ hoş gelürmiş¹⁰⁵ Hatmiyā ol [gül]-ruḥa
Bülbülāsā eksik itme her nefes efgānı hiç
1. Ey vaiz! Dersin ki bu alemde kimse ruh göremez. Bu çıkasınca gözlerin, sevgiliyi hiç mi görmedi?
 2. Zahid, dilberin dudağıyla dişlerini bana sorma; sen hiç içi inci dolu mercan hokka görmedin mi?
 3. Ey tabip! Yarın aşk derdinin müptelası olan, bu alemde hiç derman istemez, bunun hikmeti nedir?
 4. Sevgi cevherini şefkatle sineme bırak; dostum, bundan daha emin bir ocak bulamazsın.
 5. Ey Hatmî! Madem inlemen o gül yüzlüye hoş gelirmiş, öyleyse her nefes, bülbül gibi, onun yüzüne karşı efganı eksik etme.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Du' âmuz bu dur[ur] dergâh-ı Hâk'da
Hasîs u nâkese kılmaya muhtâc
2. Kanâ' at mi gelür ehl-i tamâ' a
Tamâ' -ı ' ayn gibi gönli görüp ac
3. Şeh-i iklim-i istiğnâ olursun
Kanâ' at bendin eyle başuğa tâc
4. Şehâbâsâ tama' gün yüzün örter
Kanâ' at mihri olmayınca vehhâc
5. Bugün şıdk ile Hatmî kulluk eyle
Ki ümmet diye yarın şâh-ı mi' rac¹⁰⁶

1. Hak dergahında duamız budur ki; değersize alçağa bizi muhtaç kılmasın.
2. Tamakharlığa açtığın gözün gibi gönlünü de görüp aç, tamah ehli hiç kanaat eder mi?
3. Kanaat kemerini başına tac eyle, (böylece) gönül tokluğu ikliminin şahı olursun.
4. Kanaat güneşi kuvvetle parlamazsa, tamah, bulut gibi gelip güneşin yüzünü örter.
5. Hatmî, bugün şıdk ile kulluk eyle ki yarın ahirette, mirac şahı (peygamber) bizim için "Ümmetimdendir" desin (bize şefaet etsin).

¹⁰⁶ yarın şâh-ı mi' râc: yarın bize şâh-ı mi' râc.

(Harfû'd-Dāl)

24 (Gazel)¹⁰⁷ (5a/11a)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Münşî-i vasfı durur Hıtmî senüñ bülbül-şıfat
Eyleme red gülsitānuñdan anı iy rüy[ı] verd
1. Ey gül yüzlü! Hatmî bülbül gibi senin vasfını yazan bir münşidir, onu gül bahçenden kovma.

¹⁰⁷ Bu gazelin başladığı yaprak eksiktir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Niçe yıllar eyledüñ gerdün-ı dñn ile neberd
Nesne taḥşil itmedüñ ' âlemde illâ ƣaldı derd
 2. Bunca yıllık ' ömr ü bunca ' izzet u devlet nedür
Ger şorarsañ şoñ uci¹⁰⁸ miḥnetle bir dem āh-ı serd
 3. Rüzgār-ı ber-hevāya uyup olma gird-bād
Nāz ile bir derde cismüñ olmadan cehd eyle *gerd*¹⁰⁹
 4. Bī-tekellüf gülşen içre şan[ma] kim ḥandān¹¹⁰ olur
Niçe dem ƣanlar yudar tā gülüp açılınca verd
 5. Pīre-zen dehre baş egmez iltifāt itmez aña
Ḥatmiyā budur mücerred āyin u¹¹¹ etvār-ı merd
-
1. Yıllarca bu alçak felek ile savaştın, dünyada bir tek nesne bile elde edemedin, elinde ancak dert kaldı.
 2. Bunca yıllık ömrün, bunca şan ve şerefın ne olduğunu sorarsan, sonucu mihnetle bir nefeslik soğuk bir "ah"tır.
 3. Nazik vücudun bir derde düşmeden bu fikrinden dön, vazgeç; savrulan rüzgara uyup hortum gibi ona kapılma.
 4. Gül, gülüşüne külfetsiz kavuşur sanma; gülüp açılana kadar o bahçede çok zaman kan yutmuştur.
 5. Hatmî! Bu, kocakarıya benzeyen feleğe baş eğip iltifat etmez çünkü mert olanın adeti tavrı yalnızca budur.

¹⁰⁸ şoñ uci: şoñ oñı.

¹⁰⁹ Gerd: (Far.) Dön, vazgeç.

¹¹⁰ ḥandān: ḥandān.

¹¹¹ āyin u: āyin-i u.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Ne olur neyleye[yi]n derdüme bir çāre meded
‘Avn-i Bārī ger ola bār[i] güneh-kāra meded
 2. Niçe bülbül gibi feryād u enīn eylemeyem
İrmedüm bāğ-ı cihānda gül-i bī-ḥāra meded
 3. Gördi şahrā-yı ḥüsünde revişin sen kebgün
Oldı şeh-bāz-ı gönül bāl açup āvāre meded
 4. Tāra döndi bedenüm zār u nizār oldı tenüm
Zülf-i ‘anber-şikenünjden baḡa bir tāre meded
 5. Nār-ı gayretle bugün bunda yakıldı Ḥatmī
Anda yarın kerem it yakma anı nāra meded
1. Ne edeyim, derdime bir çare medet ne olur! Hiç olmazsa Allah’ın yardımı günahkâra imdat etsin.
 2. Nasıl bülbül gibi feryat edip inlemeyeyim? Cihan bağında bir dikensiz güle kavuşamadım, medet!
 3. Doğana benzeyen gönül kuşu güzellik sahrasında sen keklığın salınışını gördü, kanat açıp avare oldu, medet!
 4. İpe döndü bedenim, zayıf çelimsiz kaldım; anber kokan saç kıvrımından bir telcik medet ver.
 5. Hatmî bugün burada gayret ateşiyle yakıldı zaten, o zaman yarın kerem et, onu ateşlerde yakma, medet.

(Harfî'z-Zel)

27 (Gazel) (5a/11a)

Mef'û lü / Fâ 'i lâ tü / Me fâ 'î lü / Fâ 'i lün

1. Olduñsa der[d]-i yāra gönül mübtelā henüz
Hiç hātırūña¹¹² gelmesün imdi şafā henüz
2. Cevrini defter eyleme ol tıfl-ı nev-resün
Bilmez dilā o [yār] vefā vü cefā henüz
3. Zülfün şebinde hecr ile kaldık taña velī
Olmadı bize iy meh-i raḥşān ziyā henüz

[5b/11b]

4. Ağyār ile bir oldı gör ol mihr-ṭal'ati
Ben zerre deñlü görmeden andan vefā henüz
5. Dārü's-şifāña geldi ṭabībüm ne ḥikmeti
Olmaz mı Ḥatmî derdine billāh devā henüz

1. Gönül, sevgili derdine daha yeni müptela olmuşsan, şimdi artık aklına hiç safā gelmesin.
2. O taze gencin cefasının hesabını tutma ey gönül, o yar henüz cefayı da vefayı da bilmez.
3. (Kara) Zülfünün gecesinde ayrılık ile (karanlıkta yönünü bulamaz) bir şaşkına döndük ama; ey parlak ay, daha üstümüze doğan bir ışık olmadı.
4. Bak, ben henüz ondan vefanın zerresini bile görmemişken o güneş yüzlü sevgili, eller ile bir oldu.
5. Tabibim! Bu Hatmî senin şifahanene geldi; derdine daha deva olmaz mı, Allah için (söyle) bunun hikmeti nedir?

¹¹² hātırūña: hātırūña.

(Harfû'r-Râ)

28 (Gazel) (5b/11b)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Çehre-i sîmin-i¹¹³ yâre mihr-i raḥşân reşk ider
Ğabgabı ʔobına anuḡ mâh-i tâbân reşk ider
2. Bâde-i ḡamrâ ne keyfiyyetle hem-renk ola kim
Lebleri yâḡûtına la' l-i bedaḡşân reşk ider
3. Mest-i bî-bâkem şarâb-ı ' ışḡdur başumda tâc
Bir gedâyam ḡâletüm ger görse sultân reşk ider
4. Şöyle îşâr eyledüm yoluḡda eşküm cevherin
Kim anuḡ ḡâkine¹¹⁴ cânâ dürr ü mercân reşk ider
5. Gün gibi erbâb-ı rif' at kıldı mihrüḡ zerresi
Anuḡ içün ḡatmî'nüḡ ḡâline¹¹⁵ yârân reşk ider

¹¹³ sîmin i : sîmin mi.

¹¹⁴ ḡâkine: ḡâkine.

¹¹⁵ ḡâline: ḡâletine.

1. Sevgilinin ak yüzünü parlak güneş kıskanır. Çenesinin topunu ışıldayan şu ay kıskanır.
2. Bedahşan lâli onun yakut gibi dudaklarını kıskandıktan sonra kırmızı şarap hangi sıfat ile kendini senin dudaklarına denk görsün?
3. Korkusuz bir sarhoşum; öyle bir köleyim ki aşk şarabı başımda taçtır, bu halimi sultan görse kıskanır.
4. Ey sevgili! Gözyaşı cevherimi yolunda öyle saçıp savurdum ki düştüğü toprağı inci mercan kıskanır.
5. Gün(yüzün)ün ışığının/aşkının bir zerresi bile Hatmî'yi güneş gibi ululuk erbabından kıldı; o yüzden eşi dostu Hatmî'yi kıskanır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. İy kaşı yâ tîr-i ğamzen ħasd[ı] çünkim cānadur
Gel bu kez idmān iderseñ sīne ta' lim-ħānedür
 2. Genc-i mihrüñ nağdini pinhān için iy māh-rū
Künc-i sīnem kimse bilmez bir nihān vīrānedür
 3. Gāliye-būy itdi dehr için¹¹⁶ ser-ā-ser ğālibā
Zülf-i ' anber-rīzini iden perīşān şānedür
 4. Zāhidā aņma miyāniyla dehānın dilberüñ
Aņlar için ħīl u ħāl itmek ' aceb efsānedür
 5. Ĥatmī[yi] ħum-ħāne-i ' ışķ içre bī-ħūş eyleyen
Dem-be-dem bir ħaddi gülgün baķışı mestānedür
1. Ey kaşı keman! Madem gamzenin hedefi canımdır; bu kez idman etmek istersen gel, bađrım sana nişan tahtasıdır.
 2. Ey ay yüzlü! Sevginin hazinesinin nakdini saklaman için bađrımın köşesi kimsenin bilmediđi gizli bir viranedir.
 3. Galiba, o anber kokulu zülüflerini perişan eden tarak yüzünden bu dünya baştan başa güzel kokulara bürünmüştür.
 4. Ey zahit! Dilberin beliyle ađzını anma, söylenenler çok boş ve tuhaf dedikodulardır.
 5. Aşk meyhanesinde Hatmî'nin aklını her zaman başından alan, bir gül yanaklıdır, bir baygın bakışlıdır.

¹¹⁶ için: için.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Esbinüñ sümmine yüz süren sa'âdet kesb ider
Na'lımı tâc eyleyenler 'ayn-ı devlet kesb ider
2. Seyr-i gülşen eyledükçe gül yüzünden renk alur
Zülf-i şeb-büyın görüp sümbül şarâvet kesb ider

[6a/12a]

3. İy melâhat Mısırına sultân olan Yūsuf-cemâl
Kand irdükçe lebüñe çok halâvet kesb ider
4. Şöyle pür-şive güzeldür sevdüğüm dostlar benüm¹¹⁷
Hüb-rûlar şimdi hep andan zarâfet kesb ider
5. Kesb ider zevk u şafâ ağıyâr ile yârı görüp
Hatmî-i aşüfte anuñçün melâmet kesb ider

1. Atının tırnağına yüzünü süren kişi saadet kazanır. (Hele) nalını tac eyleyenler devletin kendisini kazanır.
2. Gül, sen gül bahçesini dolaştıkça senin yüzünden renk alır; sümbül o şebboy zülfünü görüp tazelenir.
3. Ey güzelliğin Mısırına sultan olan Yusuf yüzlü! (Mısır'ın) Şeker kamışı senin dudağına eriştikçe çok tatlılık kazanır.
4. Dostlar, benim sevdiğim şöyle işve dolu bir güzeldir ki şimdi güzeller hep onun zarafetini örnek alırlar.
5. Bu perişan Hatmî, elleri yar ile zevk sefa eder gördüğünden melami olmuştur.

¹¹⁷ sevdüğüm dostlar benüm: dostlar benüm sevdiğüm.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Şehâ nat^ç-ı ğam içinde olur bu dil zebûn âhîr
Geçer bu lu^çbile ferzîn beñüñ baña oyun âhîr
 2. Çü sînem pür-harâretdür senüñ mihrüñle iy meh-rû
Yağar bildüm beni bu âteş-i tâb-süz derün âhîr
 3. Ğubâr-ı ğatı-ı cânânüñ niçe ğayrân[1] olmayam
Anuñla keşf olur zâhid¹¹⁸ bu esrâr-ı fünün âhîr
 4. Çü nâmuñ gibi iy Leylâ-şîfat 'ışkum degül maĥfî
Beni Mecnûn idüp rüsvâ ider bir gün cünün âhîr
 5. Bu tâğ-ı lâciverd içre o meh mihriyle dönmekden
Zemînâsâ gelür Ğatmî saña bir gün sükûn âhîr
-
1. Ey şah, bu gönül sonunda gam tahtasında zayıf düşer, bugün vezire benzeyen benin bu oyun ile benimle eğlenir.
 2. Ey ay yüzlü! Senin güneş gibi kavurucu sevginden gönlüm ateşler içinde yanıyor, anladım ki bu kuvvetli ateş sonunda beni içten içe yakıp kavuracak.
 3. Ey zahid! Sevgilinin ayva tüylerinin tozuna nasıl tutkun olmayayım, bu derin bilginin esrarı ancak onunla anlaşılır.
 4. Ey Leyla(ya benzeyen sevgili)! Aşkım senin adın adresin gibi gizli saklı değildir; bu yüzden bir gün aşkından delirip aleme rezil olacağım.
 5. Hatmî, şimdi bu mavi gökkubbede o ay yüzlünün aşkıyla dönüp durmaktan bir gün bu zemin gibi sen de durulursun.

¹¹⁸ anunla keşf olur zâhir: anunla olur keşf zâhir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bezm-i ğamda 'āşıkā hem-derd ü hem-dem nā olur
Yā gülistāndan cüdā bir bülbül-i şeydā olur
 2. Meclis-i miḥnetde la' lün ḥasretiyle sākīyā
Eşk-i ḥününüm baḥa her dem mey-i şahbā¹¹⁹ olur
 3. Can virürsem ger bugün kūyında yārün ğuşşadan
Ġam yimem yarın naşībüm cennet ü ḥavrā olur
 4. Döne döne dil kebāb olduĝda fūrkat nārına¹²⁰
Gözlerüm yaşı baḥa ol dem mey-i ḥamrā olur
 5. Ḥatmīveş evbāş-ı ' ışık olan muḥabbet rāhına
Görinür zāhir gedā bātında ammā şā olur
1. Gam meclisinde aşıkā dert ortağı ve yoldaş ancak ney olur veya gül bahçesinden ayrı düşüp çıldırmış aşık bir bülbül olur.
 2. Ey saki! Mihnet meclisinde senin kızıl dudağının hasretiyle döktüğüm kanlı yaşı bana şarap gibi gelir.
 3. Eğer bugün yarın sokağında kederden can veririm gam yemem; çünkü yarın ahirette nasibim cennet ve ahu gözlü güzeller olur.
 4. Ayrılık ateşinde gönlüm döne döne yanıp kebab olursa yanında gözyaşı bana şarap olur.
 5. Muhabbet yolunda Hatmî gibi avare gezenler kul köle gibi görünür ama aslında şah sayılırlar.

¹¹⁹ şahbā: şahbā.

¹²⁰ fūrkat nārına: fūrkat ü nāle.

Fe ‘i lâ tün / Me fâ ‘i lün / Fe ‘i lün

1. Bir gedâ ‘ışkla şâhdan yigdür
‘Asker-i hecr ona sipâhdan yigdür

[6b/12b]

2. Cevr idüp bakmaduđı cānānuđ
‘Āşıkā luţf ile nigāhdan yigdür
3. Kūy-ı yārin dırahtı sāyeleri
Çetr-i şāhī vü ħargāhdan yigdür
4. Ğabğabıyla ‘izār[ı] dildāruđ
Baņa mihr ile māhdan yigdür
5. Çār-ebrū-yı ħatı-ı ‘anber-bār
Ĥatmī zūlf-i siyāhdan yigdür

1. Bir köle aşk ile şahtan yeğdir; ayrılık askeri onun için ordudan yeğdir.
2. Sevgilinin eziyet olsun diye dönüp bakmaması aşık için lütfedip bakmasından yeğdir.
3. Sevgilinin sokağındaki ağaç gölgeleri padişah çadırından, otağdan yeğdir.
4. Sevgilinin top çenesi ile yanağı, benim için aydan ve güneşten yeğdir.
5. Ey Hatmî! Sevgilinin yüzündeki anber kokulu o dört çizgi, siyah saçtan yeğdir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Seyre tenhâ her kaçan ol serv-kaçad cānān gider
[A]rdınca bir nefes ārām kılmaz cān gider
 2. Yiridür efgān iderse bülbülāsā murğ-ı dil
Ki ol ruḥı gül seyr-i bāga dā'imā pinhān gider
 3. Kaşd-ı şayd-ı murğ-ı dil ol şāh-ı ḥüsne yaraşur
Kim şikāre dā'imā 'ādet durur sulṭān gider
 4. Bir iki gün bu müsāfir-ḥānede şād eyle gel
Kim bilürsin dostum eglenmeyüp mihmān gider
 5. Öldürürse cevır ile Ferhādveş dil-ber eger
Ĝam yime kim cān-ı şīrīn Ḥatmiyā āsān gider
1. O selvi boylu sevgili gezmeye ne zaman yalnız gitse, benim canım da bir nefes duramaz ve dinlenmeden peşinden gider.
 2. O gül yanaklı, bağ bahçe gezmeye daima gizli gittiğinden, gönül kuşu bülbül gibi feryat figan ederse yeridir.
 3. Gönül kuşunu avlamaya gitmek ancak o güzellik şahına yaraşır; nitekim sultanın ava gitmesi adettendir.
 4. Dostum, bu misafirhanenin misafirleri oyalanmadan giderler. Gel de bir iki gün kalıp benim gönlümü eğlendir.
 5. Hatmî, eğer dilber seni eziyetle Ferhad'ı öldürür gibi öldürürse üzülme; çünkü tatlı can kolay çıkar, bilirsin.

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

1. Derdümi efzün iden hecr u¹²¹ ğam-ı dildârdur
Hâṭırum maḥzün iden dâ’im firâḳ-ı yârdur
 2. Ol ṭabīb-i¹²² cān u dil dārü’ş-şifāsında dilā
Bencileyin ḥaste¹²³ gördüm niçe yüz biḡ vardur
 3. Niçe māyil olmasun ol dilber-i şebāza dil
Kūy-ı ḥüsn[i] içre kim ol kebg-i ḥoş-reftârdur
 4. Şevḳ u şādīden ayağı başmaya aşlā yire
‘Arşa-i ḥüsninde şol kim zülfine ber-dârdur
 5. Hatmî[‘yi] Mecnūn idüp ‘aqlın perīşān eyleyen
Bir şacı Leylā güzeldür gözleri şehḥârdur
-
1. Benim derdimi katlayan sevgilinin hasreti ve acısıdır. Fikrimi hüzne boğan, yarın ayrılığıdır.
 2. Ey gönül! Ben o can ve gönül tabibinin şifahanesinde kendim gibi yüz binlerce hasta daha gördüm.
 3. O yar, güzellik mahallinde hoşça salınan bir keklik iken gönlüm o gönülçelen avcıya nasıl meyletmesin?
 4. Güzellik arsasında senin zülfüne asılan kimsenin ayağı zevkten keyiften yere basmaz.
 5. Hatmî’yi böyle Mecnun gibi çıldırtan, aklını perişan eden Leyla gibi bir kara saçlı güzeldir, bir çift efsunlu gözdür.

¹²¹ hecr u: hecr-i.

¹²² ṭabīb-i: ṭabīb u.

¹²³ ḥaste: ḥaste.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Işınan nâr-ı hicrâna iki 'âlemde bî-ğamdur

Ne fikr eyler dağı artuğ anuñçün şād [u] ħurremdür

[7a/21a]

2. Eger zehr ise dildāruñ devāsı derdüme hoşdur

Diñüz terk-i devā itsün eñibbā kim baña semdür

3. Yanuñda oğ gibi toğrı olana i' timādun yoğ

Anuñçün iy kemān-ebrū yoluñda kāmētüm ħamdur

4. Gezüp vādī-i miñnetde belā vü ğam şikār itmek

Temāşā eylesen görseñ be-ğāyet hoşça 'âlemdür

5. Elemde olmadan Ĥatmī şağınsın dir imiş dilber

Müyesser ola mı yā Rab ki 'ömr içre o bir demdür

1. Ayrılık ateşiyle yanan (buna alışan) kimse, iki cihanda dertten tasadan uzaktır.

Artık daha hiçbir şey düşünmez çünkü bu ateşte yanmak onun için mutluluktur.

2. Eğer sevgilinin vereceği deva zehir ise, benim derdime o iyi gelir. Tabiplere

söyleyin bana ilaç vermeyi kessinler, esas onların ilacı bana zehir gibi gelir.

3. Ey keman kaşlı! Yanında ok gibi dosdoğru durana itimadın olmadığından, senin

yolunda ben iki büklüm olurum.

4. Ayrılık vadisinde bela ve gam avlamak ne güzel bir alemdir, izlesen de görsen...

5. Dilber "Hatmî elemde olmaktan sakınsın" dermiş. Ya Rab! Ömür içinde öyle bir

an gelir mi, var mıdır?

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Ben fakîri niçe görsün iden a‘lāya nazar
K[ī]myāya irişen ide mi ğabrāya nazar
2. Gün yüzünde görelî kaçuñı iy mäh-cebîn
Kılmaz oldu bu gönül ğurre-i ğarrāya nazar
3. Ğuşsa vü ğam gider iy meh bakıcağ ‘arızuña
Açılır gönli şunuñ kim ide deryāya nazar
4. Neş’e-i cām-ı lebünle şu ki mest olmuş ola
Sākiyā ide mi [hīç] ol mey-i şahbāya nazar
5. Arturur nāle[yi] Hatmî göricek ruħlarını
İñledür bülbüli kılsa gül-i ra‘nāya nazar

1. En yüceyi gören, ben fakire bakar mı? Kimyanın¹²⁴ sırrına ulaşan artık toza toprağa bakar mı?
2. Ey alnı ay gibi parlak sevgili! Bu gönül, senin gün yüzünde o hilal kaşını gördüğünden beri artık tek günlük hilalin yüzüne bakmaz.
3. Ey ay yüzlü! Nasıl ki denize bakınca insanın gönlü ferahlarsa, senin yanağına bakınca da gam keder öylece gider.
4. Ey saki! Dudaklarının kadehinden aldığı keyifle mest olan, bundan sonra kızıl şaraba bakar mı?
5. Hatmî senin (gül) yanaklarını görünce feryadını arttırır; zira güzel güle bakmak, bülbülleri inletir.

¹²⁴ Simya ilmi.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Can virenler ğamzesine havf-ı hançerden geçer
Zülf-i şu' bânına gönlin bağlayan serden geçer
 2. Hadd ü la' lün kâmetün evşâfını güş eyleyen
Cennet-i¹²⁵ Me'vâ'dan u tûbâ vü kevşerden geçer
 3. Lebleri 'aksin gören çeşmümde ol cānā[ne]nün
Şişelerde zeyn olan kand-i mükerrerden geçer
 4. La' l-i nābuğ hasretinden 'āşık-ı bī-çārenün
Şöyle za' fı var ki görseñ şimdi çemberden geçer
 5. Hatmiyā ol deñlü nazm itdün me' ānī dürlerin
Güş idenler nazmuñı lülü-i gevherden geçer
1. Onun gamzesine canını verenler, hançerden korkmazlar. Yılan gibi kıvrılan zülfüne gönlünü bağlayanlar canından başından geçer.
 2. Yanağının, dudağının, endamının tarifini duyan; Cennet-i Me'va'dan da, tuba ağacından da, kevser suyundan da vazgeçer.
 3. Gözlerimde o sevgilinin dudaklarının aksini görenler, şişeleri süsleyen çifte kavrulmuş şekerlerden vazgeçer.
 4. Berrak dudaklarının hasretinden, çaresiz aşığın öyle zayıf düştü ki bıraksan (bir cambaz gibi, hiç değmeden) çemberden geçer.
 5. Hatmî! Mana incilerini şiirinde öyle dizdin ki şiirini duyanlar senin söz incilerin için gerçek incilerden vazgeçer.

¹²⁵ Cennet-i: Cennet ü.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. İşiginde iy kemān-ebrū olup addüm kemer
Tāatüm tāk oldu bir kez hālūme eyle nazār
 2. — ◦ — — —meden ölmek atı maşūd idi¹²⁶
Her ne ise görisermiş yazısın 'ālemde ser
 3. Nal-ı addi bir nihāl-i tāze iken dil-berū
Şīve vü nāz u cefādan nie virür bunca ber
 4. Bi bi eylersin baa bugün cefālar ki ekem
Ala bir bir haumı yarın umaram Dādger
 5. Dilegüm oldur Hūdā'dan Hātmi'ye göstermesün
Pādişāhum āsitān-ı devletūnden ğayrı der
1. Ey keman kaşlı! Kapında boyum kemer gibi kıvrıldı, takatim kesildi tak oldu, halime bir kez bak!
 2. ???
 3. Hurma boylu sevgili, daha bir taze fidanken işveden nazdan bunca meyveyi nasıl verir?
 4. Sen bugün bana bin cefa ektirirsin ama umarım yarın Allah, adil sıfatıyla benim hakkımı sana bir bir sorar.
 5. Padişahım! Benim Allah'tan dileğim budur ki Hatmi'ye senin devletinden başka kapıya düşürmesin.

¹²⁶ Metnin bu kısmı okunamayacak kadar tahrip olmuştur.

Mef'ū lu / Fâ 'i lâ tu / Me fâ 'ī lu / Fâ 'i lun

1. Bâ[d]-ı¹²⁷ ħazân¹²⁸ görmeye dersene bahâr-ı 'ömr
İñletme bülbülüni gel iy gül-'izâr-ı 'ömr
2. Sa'y eyledükçe iremedüm ben vişâlüne
Ĥayfâ ki geçdi hecr ile bu rûzgâr-ı 'ömr
3. Bir kerre şoĥbet eyleyen ol gül' izâr ile
Bâĝ-ı cihânda sürdi o biñ yılca var 'ömr
4. Bir bûse virmege baña çün va' de eyledüğ
İrmez ise va' deye n'idelüm iy nigâr 'ömr
5. Mümkün degülmiş iremedüm genc-i vuşlata
Ĥarc eyledüm yoluñda velî bî-şümâr 'ömr
6. Çeksek olurdu derd [ü] ĝam-ı bî-şümâruñı
Ĥüsnüğ gibi degül güzelüm ber-ķarâr 'ömr
7. Yaz 'anber ile Ĥatmî anuñ zülf[i] medĥini
Ĥalsun cihânda dirsen eger yâdigâr-ı 'ömr

¹²⁷ bād: bār.

¹²⁸ ħazân: ĥazân.

1. Ey ömrümün biricik gül yanaklısı! Ömür baharı hazan rüzgarı görmesin dersen gel şu bülbülünü inletme.
2. Çalıştım çabaladım yine de sana kavuşamadım, ah yazık ki şu ömür hep ayrılıkla geçti.
3. O gül yanaklı ile bir kez sohbet edebilen bu cihan bağında bin seneye bedel ömür sürmüş gibidir.
4. Ey sevgili! Bana bir buse sözün var ama ya ömrüm bu sözü tutmana yetmezse ne yapalım?
5. Kavuşmak bir hazine, ben eremedim; ama onun yolunda ben kendi ömür hazinemi harcadım.
6. Senin bitmez tükenmaz derdini çeksek olurdu ama güzelim, ömür, güzelliğin gibi yerinde durmuyor...
7. Hatmî, dünyada ömründen bir yadigar kalsın dersen, anber ile sevgilinin zülfünün methini yaz.

41 (Gazel)¹²⁹ (7b/21b)

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Gül ruḥuḡ açma ki dil bād-ı seḡerden güniler
Sevdüğüm üstüñe her yavuz eḡerden güniler
 2. İstemez rüyına mir’atı muḡābil idesin
Dil-i bī-çāre seni cümle nazardan güniler
 3. İstemez sāyeni iy meh ki yanuḡca ḡalına
Dil-i dīvāne seni gör ki nelerden güniler
-
1. Gül yüzünü açma, gönlüm seher yelinden kıskanır. Sevdiğimi, üstünde iz bırakacak her kötü şeyden kıskanır(ım).
 2. Çaresiz gönlüm aynada yüzüne bakmanı istemez, seni tüm bakışlardan kıskanır.
 3. Deli gönül, yanında salınıyor diye gölgeni bile istemez; gör seni nelerden kıskanır...

¹²⁹ Bu gazelin devamının yer aldığı yaprak eksiktir.

(Harfû'z-Zâ)

(Gazel)¹³⁰ (5a/11a)

Mef ' û lü / Fâ ' i lâ tü / Me fâ ' î lü / Fâ ' i lün

1. Olduñsa der[d]-i yâra gönül mübtelâ henüz
Hiç hâñruña gelmesün imdi şafâ henüz

¹³⁰ Bu gazel, “henüz” kelimesinin ð ile yazılması sebebiyle Harfû'z-Zâl başlığı altında yer almaktadır. Şiir numarası 27'dir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gülşen-i dehr içre rüy[1] yâdına bülbül-şıfat
Geçmedi 'ömrüm benüm bir dem hezâr efgânsuz
 2. Görmedüm bir kez nedendür luţfunı ihsânunı
Gerçi çekdük cevrünü iy kaşı ya oransuz
 3. Ka'be-i küyuñ tavâfından bizi men' eyleme
İy Halîlüm niçe olur mu' tad olan mihmânsuz
 4. Sâ'ilüñdür âsitânunı tolanur Hatmî kuluñ
Ânı redd itmek şehâ lâyıķ degül ihsânsuz
-
1. Onun yüzünü anıp bülbül gibi inlemeden şu dünya bağında ömrümün bir anı geçmedi.
 2. Ey yâ kaşlı (hilal kaşlı), ne kadar hesapsızca cevrini çeksek de bir lutfunu, ihsanını görmedim, neden acaba?
 3. Ey Halilim! Sokağın Kabesinin tavafından bizi mahrum etme, misafir ağırlamaya alışanı ıssız bırakmak olur mu?
 4. Hatmî senin dilencindir ki eşğinde dolanır. Ey şahım, onu bahşisiz göndermek sana yakışmaz.

¹³¹ Bu gazelin baş tarafı eksiktir.

Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn / Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn

1. Āsān idi hecr ile bu mevt-i 'azāb-āmīz
Cismüm eger olsaydı kūyında türāb-āmīz
 2. o seyr idelüm yārūñ ruhsārını birkaç gün
Od almağa mı geldūñ [iy] 'ömr-i şitāb-āmīz
 3. Silme lebūñi luṭf it olsun 'araḳ-ālūde
Merḡūb olur iy şāhum cüllāb-ı gülāb-āmīz
 4. Şīrīn lebūñ anduḳça aḡzumuñ aḳar ābı¹³²
Kim ḡūb¹³³ [u] laṭīf olur sūkker ki  ola āb-āmīz
 5. Biñ medḡ ü du'ādan yig aḡyār ḡuzūrında
ḡatmī ḡuluña cānā ḡüftār-ı 'itāb-āmīz
-
1. Eḡer bedenim onun semtinin topraḡına gömülecek olsaydı, hasretiyle bu acılı ölüm bana kolay gelirdi.
 2. Bırak da sevgilinin yanaḡını birkaç gün seyredelim; ey aceleci ömür, ateş almaya mı geldin?
 3. Lütfet, içkiye bulansın, dudaḡını silme. Ey şāhım, (bil ki) ḡülsuyuna bulanmış cülaba raḡbet çok olur.
 4. Şeker suyla karışınca nasıl hoş güzel olursa, tatlı dudaklarını andıkça benim de aḡzımın suyu akar.
 5. Ellerin karşısında Hatmī'yi azarlaman onu methetmenden, ona binlerce hayır dua etmenden yeḡdir.

¹³² ābı: ānı.

¹³³ ḡūb: ḡūb.

Müs tef‘i lün / Müs tef‘i lün / Müs tef‘i lün / Müs tef‘i lün

1. ‘Āşıkırlaruz olmaz bizüm cānānesüz ārāmumuz
Dünyāda vü ‘uqbāda çün dīdār olupdur¹³⁴ kāmumuz
 2. Zülf-i ruḥın yād eyleyüp miskīn dili şād eyleyüp
Biz rüz-ı rüşen eylerüz tā şubḥa dek her şāmumuz
 3. ‘İşk içre biz fā’iklerüz ṭaliblerüz rāğıblaruz
Şanmaḡ kulūbuḡ şaydına tesbīḡ olupdur dāmumuz
 4. Rüsvalaruz ‘āşıkırlaruz gāḡ inlerüz gāḡ ağlaruz
Cüyān-ı vaşl-ı dilberüz meşhūr olupdur nāmumuz
 5. ‘Āriflerüz ḡum-ḡāne-i vaḡdetde biz ḡanzillerüz
Her dem şarāb-ı ‘işk ile Ḥatmī ṭolıdur cāmumuz
1. Aşıkınız; dünyada da ahirette de muradımız didar seyridir, yarimizden ayrıken bir huzurumuz olmaz.
 2. Yanağında zülüflerini anıp garip gönlümüzü şenlendirerek her gecemizi sabaha kadar böyle aydınlatırız.
 3. Aşkta biz yücelerdeniz, taliplerdeniz, istekliyiz; tespihimizi gönülleri avlamak için tuzak yapanlardan değiliz.
 4. Rüsvalarız, aşıkınız, kah inleriz, kah ağlarız; dilberin vuslatını aramakla adımız çıkmıştır.
 5. Biz arifleriz, vahdet meyhanesinde sarhoşlarız. Hatmî, kadehimiz her daim aşk şarabı ile doludur.

¹³⁴ dīdār olupdur: olupdur dīdār.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. La^l-i meygünından iy muğ-beççe bir hâl olmuşuz
Güşe-i mey-hânelerde fâriğu'l-bâl olmuşuz
 2. ' Ārızuñda görelî hatt-ı gubârıñ iy şanem
Tekye-i ' ışkuñda bir hayrân abdâl olmuşuz
 3. Eşk-i hünîn ile boyayup ser-â-ser cismümüz
Pâdişâh-ı miñnet için hayme-i al olmuşuz
 4. Ayrulaldan gülşen-i kûyından ol gül yüzlünüñ
Ġoncedeş dem-beste vü bülbül gibi lâl olmuşuz
 5. Vâ' izâ pend eyleme Hatmî'ye hām elfâz ile
Püte-i ' ışk içre biz bir nice kez kâl olmuşuz
-
1. Ey saki, şarap rengi dudağın yüzünden bir hal olmuşuz; meyhane köşelerinde gönlün arzularından geçip rahata ermişiz.
 2. Ayva tüylerinin çizgilerini yanağında gördükten beri, aşkının tekkesinde bir dîvâne abdal olmuşuz.
 3. Bedenimizi kanlı yaşlar ile baştan başa boyayıp, adeta gam padişahına kızıl çadır olmuşuz.
 4. O gül yüzlünün gül bağından ayrıldık ayrılalı, gonca gibi ağzımızı bıçak açmaz olmuş, bülbül gibi suskunlardan olmuşuz.
 5. Ey vaiz! Hatmî'ye ham laf ile nasihat etme, biz aşk potasında defalarca pişip erimişiz...

Fe 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Yokdur ol şâhdan şikâyetümüz
Ayağı toprağı sa'âdetümüz
2. Kuluñuz çok zamân durur farazâ
Vâcib oldı begüm ri'âyetümüz
3. Zülf[i] tuşalduğın niçe diye[yi]n
Katı uzun durur hikâyetümüz
4. Cevr çekmek ile iy kemân-ebrü
Niçe olur bu kez nihâyetümüz
5. Kıldı efsûnı Hatmî'ye çeşmüñ
Şimdi efsânedür rivâyetümüz

1. O şahtan şikayet etmeyiz, ayağının toprağı saaadetimizdir.
2. Beyim, çoktandır kulunuz, artık sana riayet etmemiz vacip olmuştur.
3. Zülfünün kıvrılışını, dolaşmasını nasıl anlatayım? Hikayemizi çok uzatır.
4. Ey keman kaşlı, cefa çekmekle sonumuz nereye varır?
5. Gözlerin Hatmî'yi büyüledi, şimdi söylediklerimiz hep yalandır efsanedir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. ' Aks-i rüy-ı yârdan âyîne peydâ itmişüz
Biz bu şüretten Hudâ şun' un temâşâ itmişüz
2. Nefh-i rûh olıduğı dem kâleb-i efsürdeye
Cân u gönli ol şeh-i zîbâya şeydâ itmişüz
3. Pâre pâre itdi cismüm tîğ-ı hicrân gam degül
Sûzen-i vuşlatla anı gine yek-tâ itmişüz
4. Bir gün evvel hâk olup pâ-bûsa irmek istedüm
Oldı ol dem [ol] müyesser çok temennâ itmişüz
5. Jeng tutmasun diyu â[yî]ne-i dil her nefes
Şaykal-ı zıkr-i ilâhîyle mücellâ itmişüz

[9a/16a]

6. ' Āşık-ı şādıklaruz şāfi-dilüz biz şūfiyâ
Taşfiyeyle kalbümüz pāk ü muşaffâ itmişüz
7. Nağd-i şabr u hem sükün u nām u 'ār u cān u dil
Hatmiyâ dil-ber yolında cümle yağmâ itmişüz

1. Sevgilinin yüzünün aksini ayna etmişiz, biz bu yüzden Tanrı'nın eserini seyretmişiz.
2. Bu cansız bedene ruh üflenince canımızla gönlümüzü o güzel şaha meftun etmişiz.
3. Ayrılık kılıcı bedenimi parçaladıysa da dert değil; kavuşma iğnesi ile onu dikip tek parça yapmışız.
4. Bir an evvel (ölüp) toprak olup yarin ayağını öpeyim isterdim; çok yürekten istemişim ki o an kolayca geldi.
5. Gönül aynası pas tutmasın diye, her nefesimizde Allah adını zikr ederek onu cilalayıp parlatmışız.
6. Ey sofi! Biz sadık aşıklarız, temiz yürekleriz, kalbimizi temizleyerek saf ve pak eylemişiz.
7. Ey Hatmî! Dilber yolunda sabır akçasını, rahatlığı, şöhret, namus, can ve gönlü; bunların cümlesini yağma etmişiz, boşlamışız.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Ne hoş kılmış saña ihsân iden nâz
Seni hüsni ü beni 'ışk içre mümtâz
2. Niçe şayd olmasun murğ-ı gönül kim
İki zülfün nigârâ cüfte şeh-bâz
3. Beden bir kal' a-i âhen olupdur
Olaldan ol kaşı yâ nâvek-endâz
4. Niçe dem-sâz ola yâr ile ağıyâr
Hümâ yanınca¹³⁵ büm ider mi pervâz
5. Varup küyında efgân eyle Hatmî
Ki gülşende yaraşur bülbül[e] _āvâz

1. Sana naz ihsan eden ne iyi etmiş! Seni güzellikte beni aşta seçkinlerden kılmış.
2. Ey güzel! İki zülfün sanki çift avcı kuş gibiyken gönül kuşum nasıl avlanmasın?
3. O sevgili kaşıyla oklar attıkça bedenim demirden bir kaleye döndü.
4. Yar ile eller nasıl ahbablık etsin? Hiç hüma ile baykuş birlikte uçarlar mı?
5. Hatmî! Varıp sevgilinin mahallesinde figan et, çünkü gül bağında bülbüle feryat figan etmek yakışır.

¹³⁵ Hümâ yanınca: Hümâ ile.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Hâle sa‘y eyle düriş kesb-i şafâ kâl olmaz
Kâl u kâl ile bilürsin ki dilâ hâl olmaz

2. Zâhiren fâhîr olan işbu kabâ-yı dîbâ
İşigün itlerine pâdişehüm şâl olmaz

3. Niyyet-i kaddün ile tâlî‘ üme geldi elif
Muşhaf-ı nür-ı cemâlünge bedel fâl olmaz

4. Mâ’il-i kand-ı lebün olsa ne var tıfl-ı gönül
Var mı[dur] tıfl ki gördüğüne meyyâl olmaz

5. Tutsa lütfün etegin Hatmî-i üftâde ne var
İşigün kullarını bildi ki pâ-mâl olmaz

1. “Hâl”i elde etmeye çalış, “kâl” ile safa kazanılmaz. Ey gönül, bilirsin ki insan lafla sözle “hâl” sahibi olmaz.
2. Padişahım! Görünüşte giyeni yücelten bu süslü kaftan, aslında senin kapının köpeklerine çul örtü bile olmaz.
3. Endamına niyet çektim, şansıma elif geldi ama senin cemalinin mushafına eş/denk bir fal olmaz.
4. Çocuk gibi olan gönül, şeker dudaklarına mayil olsa ne olur? Her gördüğüne meyletmeyen çocuk var mıdır?
5. Hatmî senin lütfunun eteğini tutsa ne olur? Bildi ki senin eşiğine kul olanlar yerde kalmaz (sıkıntı çekmez).

(Harfî's-Sin)

50 (Gazel) (9a/16a)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Dil-rubâlar hâşîdur maḥmûdîdur şâhum Ayâs
Taht-ı hüsne gelmedi anuḡ gibi bir haḡ-şinâs
2. Ḥurde-dân-ı 'âleme şordum dehânından haber
Didi bir nesne müşâhid olmasa olmaz kıyâs

[9b/16b]

3. Heçr ü ğamdan çalışıp ayırdı bu ben bî-kesi
Tîġ-ı ğamzeḡe anuḡçün eylerem cânâ sipâs
4. Kûl olalı ol şeh[e] cevvar olupdur hûblar
Beglerinüḡ âyini üzre olur zîrâ ki nâs
5. Cism-i zerdüm dâġ-ı ğamla zeyn olalı Ḥatmiyâ
Devletinde geymişem zerrîn benekden bir libâs

1. Şahım Ayas, gönülçelenlerin en hası ve övülmüşüdür, güzellik tahtına onun gibi bir hak bilen gelmedi.
2. İncelikleri gören bir kimseye onun ağzından bir haber sordum; insanın, göremediği şey hakkında yorum/kıyas yapamayacağını söyledi.
3. Kılıç gibi gamzen ben garibi ayrılık ve gamdan çalışıp (kılıç vurup) ayırdı, canım, o yüzden ona övgüler sayarım.
4. Güzeller, o şaha kul olalı beri cefa etmeye başlamışlar, zira kullar beylerinin adetini edinirler.
5. Hatmî! Sararıp solmuş bedenim onun acısıyla daġlanıp süslendiğinden beri, onun devletinde sanki altın benekli bir kaftan giymiş (rütbe sahibi olmuş) gibiyim.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Didüm öldürdün beni yārā çoğaltma nāzı bes
Didi saña itmeyince kime idem nāzı bes
 2. Muṭribā gūş urmazın çeng u ney ü ṭanbūra ben
Yārumuṅ kūyında baña segleri āvāzı bes
 3. Şayd-gāh-ı dünyede şeh-bāza meyl itmez gönül
Baña iy şayyād yārūṅ kāküli şeh-bāzı bes
 4. Ögüben göge çıkarursaṅ gerekmez ḥūr[ı]¹³⁶ kim
Vā' izā dīvāne gönle dilber-i mümtāzı bes
 5. Çalışur dīvāna gördüm Ḥatmī[-i] dīvāneyi
Eydüṅ ol dīvāneye alnuṅda kıra yazı bes
-
1. Ey yar, beni öldürdün artık nazını daha fazla arttırma, yeter, dedim. Sana etmeyeceksem bu nazı kime edeyim, dedi.
 2. Çalgıcı! Ben neye tanbura kulak vermem; bana sevgilimin sokağındaki köpeklerin sesleri yeter.
 3. Gönül, av bahçesi gibi bir dünyada doğanlara meyletmez; ey avcı, (beni avlamaya) doğan olarak sevgilinin kakülü yeter.
 4. Ey vaiz! Hurileri övüp göge çıkarmana gerek yok; deli gönlüme o seçkin dilber yeter.
 5. Dîvâne Hatmî'yi dîvânına çalışırken gördüm, o dîvâneye söyleyin, alnındaki kara yazı (dîvân olmaya) yeter.

¹³⁶ ḥūr[ı]: ḥūr[ı].

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bu perîşân gönlüm eyler zülf-i müşk-efşân heves
Dünyede kimdür ki kılmaz 'ömr-i bî-pâyân heves
 2. İy sehî-ğad geçdi 'ömrüm degmedüm bir būsene
Gerçi kıldum niçe yıllar bî-ser ü sāmān heves
 3. Şahñ-ı şahrā-yı şafāda başını top eylesün
Zülf-i 'anber-bār-ı yārı eyleyen çevgān heves
 4. İy tabīb-i cān u dil hikmet nedür bilmez misin
Hüsñüñ olalı senüñ dil eylemez dermān heves
 5. Hatmī kanı bādesi anuñ kebābıdur ciğer
Her ne dem kim bezme itse ol gözi mestān heves
1. Bu perişan gönlüm, misk kokulu zülüflere heves eder. Dünyada kim sonsuz bir ömre heves etmez ki?
 2. Ey fidan boylu, nice yıllar rahatım huzurum olmadan ömrüm geçti gitti, daha bir busene değmiş değilim.
 3. Safa sahrasında sevgilinin anber kokan zülfünü çevgan olarak görmek isteyen, başını top etmeye hazır olsun.
 4. Ey can ve gönül tabibi! Gönül, senin güzelliğin varken dermana heves etmez, sebebini (bunun) hikmetini bilmez misin?
 5. O sarhoş bakışlı ne vakit meclise heves etse, Hatmî'nin kanını şarap diye içer, ciğerini yakıp kebab eder yer.

53 (Gazel) (9b/16b)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Belâ vü derd ile dil oldı me'nūs
Olaldan ğabğabuñ çāhında maĥbūs
1. Gönül sevgilinin çene çukuruna hapsoldüğundan beri belaya derde alıştı.

(Harfî'l-Kâf)

54 (Gazel) (10a/24a)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Görürken pîre-zen dehri revâ mîdur vefâ ummak
Sezâdur günde biñ dîrli velî cevr u cefâ ummak
 2. Beş on günlük bu gül-zârûñ görüp 'ömrin nedür 'âķil
Teferrücgâh idüp anı maķam-ı dil-güşâ ummak
 3. 'Îlâc-ı dehre aldanma eger dâñâyiseñ dâñâ
Kişi hiç semm-i ķattâli revâ mîdur devâ ummak
 4. Bu yir âlâm ile hâki sirişte dâr-ı miñnetdür
'Aceb dîvânelik bundan begüm zevk u şafâ ummak
 5. Konup göçmek için âdem güzergâh oldı çü 'âlem
Anı mülküñ şanup Hatmî sezâ mîdur beķâ ummak
-
1. Bu gördüğün ihtiyar dünyadan vefa ummak reva değildir ama günde bin türlü eziyet cefa ummak layıktır.
 2. Bu gül bağının beş on günlük ömrünü gördükten sonra akıllı insanın (bu dünyayı) dinlence yeri sayıp burada bir rahat umması nedir?
 3. Ey bilge! Eğer gerçekten bilge isen dünyanın sunduğu ilaca aldanma. Bir kimse hiç öldürücü zehirden deva umar mı?
 4. Bu dünya, toprağı elemelerle yoğrulmuş bir eziyet ocağıdır. Beyim, bundan zevk ve sefa ummak büyük deliliktir.
 5. İnsanlar konup göçsün diye alem bir güzergah oldu. Hatmî! Bu alemi mülkün sanıp ebediyet ummak yakışır mı?

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Hüsünde saña beñzer meh-liķā yok
Cefāda baña beñzer mübtelā yok
2. Şorarsañ ger bilişde vü görüşde
Ġamuñdan ġayrı cānā āşinā yok
3. Cihānda dīde-i pür-ġūnum için
Ayaġuñ toz[1] gibi tūtiyā yok
4. N'ola Tūbā saña baş egse cānā
Ķadūñ gibi nihāl-i mūntehā yok
5. Ruġ u zūlfūñ aņup hecrūñde Ĥatmī
Figān itmeye hiç şubġ u mesā yok

1. Güzellikte sana benzer bir ay yüzlü yok (ama) cefa çekmekte de bana benzer bir müptela yok.
2. Ey sevgili! Eğer (bizim) tanıdıklarımızı sorarsan; (bil ki) senin gamından başka aşınamız yoktur.
3. Bu alemde kanlı gözüm için senin ayağının tozu gibi bir sürme (ilaç) yoktur.
4. Ey canım! Tuba (ağacı) sana baş eġse ne olur? Zira senin boyun gibi başka bir endamlı fidan yok.
5. Hatmî senden ayrıyken (gün gibi aydınlık) yüzünle (gece gibi kara) zūlfünü anarak, figan etmediġi bir gece ve gündüzü yok.

Fâ 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Dām-ı zülf-i nigāra bend olduk
Veh ki miskīn ü müstemend olduk
2. Zühd ü taqvāyı terk idüp zāhid
Şehr-i 'ışk içre biz levend olduk
3. Ğam-ı 'ışkuñ olalı ser-māye
Hāşılı hoca-i sūdmend olduk
4. Seglerünle olalı biz¹³⁷ hem-dem
'İzzete irüp ercümend olduk
5. Gerçi dil virdük 'ışk-ı dil-dāra
Hatmiyā āteşe sipend olduk

1. Sevgilinin zülfünün tuzağına bağlandık, ne yazık kederlendik garip kaldık...
2. Zahid! Biz zühd ile takvayı terk edip, aşk şehri içinde serseri olduk.
3. Uzun lafın kıyası, aşkının gamı bize sermaye olduğundan beri kâr eden bir tacir olduk.
4. Kapının köpekleriyle yoldaş olalı şan şeref kazandık, saygın olduk.
5. Ey Hatmî! Her ne kadar sevgilinin aşkına gönül verdikse de (sonunda) ateşe atılan tohum olduk.

¹³⁷ biz: ben.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Zâhidâ lâyıķ mıdur 'uşşâķa ser-ħoş olmamaķ
Neş'e-i cām-ı leb-i yâr ile bî-ħûş olmamaķ
2. Deyr içinde ħasret-i la' lünle ey tersâ-beçe
Cām-ı ğamla bir dem olmaz mest u medhûş olmamaķ
3. Kıl ķadar yoķdur ğünâhum dostlar lâyıķ mıdur
Bir belâ-keş 'âşıķa dilber der-âğuş olmamaķ
4. Seyre çıķmış dün ğice tenhâ o mâh-ı nev dirîĝ
Kevkebüm sa' d olsa ger olmazdı hiç tuş [olmamaķ]
5. Kesret-i ğüftârdan gerçi bulur dil-ber şudâ'
Lîk bülbül kârıdur ğül ğörse ğâmûş olmamaķ
6. Cân ile düşünâmina ħazż eyle yârün Ğatmiyâ
Devlet ü ' izzet degül midür ferâmûş olmamaķ

1. Ey zahit! Aşıklara, sevgilinin dudağının kadehinin neşesiyle, akli bırakıp sarhoş olmamak yaraşır mı?
2. Ey kafir evladı! Dudağının hasretiyle bu meyhanede (kilisede) gam kadehinden içip de mest olmadığımız, sarhoş olmadığımız bir an yoktur.
3. Dostlar! Kıl kadar günahım yokken, o dilberin (ben gibi) bir belakeş aşıkla kucaklaşmaması layık mıdır?
4. Yazık ki dün gece o yeniay (parlak yüzlü genç sevgili) tek başına seyre çıkmış; eğer talihim olsaydı rastlamamak olmazdı.
5. Çok konuşulunca dilberin başı ağrır evet; ama bülbülün işi de gülü görünce susmamaktır.
6. Ey Hatmî! Sevgilinin kötü sözlerinden keyif al. Unutulmamak şan şeref değil midir?

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ğarğa virse zevrağ-ı cismüm ne tañ tūfān-ı ' ışk
Başdan aşdı āh kim bu mevc-i bī-pāyān-ı ' ışk
2. Şehr-i ğamdur taht-gāhum¹³⁸ miñnet iklīmüm benüm
' Askerüm derd ü belādur olmışam sulţān-ı ' ışk
3. Geldi geçdi Kūh-ken Mecnūn kamu ' ışk erleri
Ben belā-keş ' aşıkundur şimdilik meydān-ı ' ışk
4. Nev-bahār-ı hūsn-i yāre karşı her dem ađlaram
Vech[i] vardır eşküme dirlerse ger bārān-ı ' ışk
5. Zerrece mihr eylesen ' uşşāk içinde Hātmi'ye
Gün gibi rif' at bulurdu iy meh-i tābān-ı ' ışk

1. Aşk tufanı bedenimin sandalını dalgalarla boğsa ne çıkar? Ah ki bu aşkın ölçülmez dalgaları başımdan aştı...
2. Benim ülkemin başkenti gam şehridir, ülkem mihnettir, askerim derttir beladır; (ben de) aşka sultan olmuşum.
3. Mecnun, Ferhat, bütün aşk erleri geldi geçti; şimdilik aşk meydanı ben belakeş aşığındır.
4. Yarın güzelliğinin baharına karşı her an ağlarım; eğer benim gözyaşıma aşk yağmuru derseler hakları vardır.
5. Ey aşkın parlak ay'ı! O gün yüzünle aşıklar içinde Hatmî'ye zerrece sevgi göstersen, Hatmî güneş gibi yücelir, makam bulurdu.

¹³⁸ taht-gāhum: taht-gāhum.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Hoş refî' ü'ş-şân u 'ālī-ķadrdür bu şân-ı 'ışk
Degme bir şāhı begenmez hizmet[e] sultān-ı 'ışk
 2. Āşiyān-ı 'ıška pervāz idemez Cibrīl-i 'aķl
Müntehādur sidreden kim küngür-i eyvān-ı 'ışk
 3. Şāne-zen olduķça müşķīn zūlfine Leylā-şıfat
Bizi Mecnūn eyledi āh ol 'abīr-efşān-ı 'ışk
 4. Kāşif-i müşķil olursa ħalk Cārullāhveş
Ĥaşr[a] dek keşf olmayup mübhem ķala furķān[-ı 'ışk]
 5. Kūh-ken Mecnūn u Vāmīķ eylediler çün güzer
Ĥalmadı Ĥatmī saņa pā-daş olur iķvān-ı 'ışk
1. Bu aşk şöhreti (öyle) hoş, yüce şanlıdır, yüce makamlıdır (ki); aşk sultanı hizmetine değme bir şahı beğenmez.
 2. Akıl Cebrailli aşk yuvasına uçamaz; zira aşk eyvanının kubbesi sidre makamından da ötededir.
 3. Ah ki o Leyla yüzlü (sevgili) misk kokan zülüflerini taradıkça saçılan kokuyla bizi Mecnun eder.
 4. Eğer halk, içindeki derin manaları Carullah misali keşfedecekse, aşkın kutsal kitabı ahirete kadar keşf olunmayıp gizli kalsın.
 5. Hatmî! Ferhat, Mecnun, Vamık hep göçüp gittiler. Sana yoldaş olacak aşk dostları kalmadı.

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

1. Bir bakışla günde biñ kan ider ol meh-rüya bak
Niçe bî-şefkatdür iy dil āh ol bed-ḥūya bak
2. Gülşen-i ‘ālemde her dem ol ruḥı gül hecrine
Dem-be-dem çeşmümden ağan gel bu kanlı şuya bak
3. Varma bāğ u rāğa iy dil kılma sünbül seyrini
Büstān-ı ḥüsn içinde ol saçı şeb-būya bak
4. Server-i iklīm-i ḥüsn iseñ ne var zulm eyleme
‘Āşık-ı şeydā-dilüñ itdügi hāy u hūya bak
5. Gülşen-i kūyuñ şular Ḥatmī kuluñ nemdür dime
Dīde-i terden revān itdügi iki cūya bak

1. Bir bakışıyla günde bin defa kan döken o ay yüzlüye bak! Ah ey gönül, nasıl merhametsizdir şu kötü huyluya bak!
2. Gel, bu dünya bağında o gül yanaklının hasretiyle her dakika döktüğüm şu kanlı suya bak...
3. Ey gönül! Bağa bahçeye gitme, sümbülleri seyretme, güzellik bostanında o saçı şebboya bak.
4. Güzellik ikliminin sultanı isen ne olmuş? Deli yürekli aşığın çıkardığı inlemeye bak da zulm eyleme.
5. Gül bağından güzel sokağını sulayan şu Hatmî için “Neyim olur ki?” deme; nemli gözlerinden akan o iki dereye bak yeter.

Mef 'û lü / Me fâ 'î lü / Me fâ 'î lü / Fe 'û lün

1. Bilmem neden ol gözleri hûn-h'vâra te' alluğ
Günden güne artar ne ' aceb yâra te' alluğ
 2. Hikmet ne'iki eylemedi derdüme tîmâr
Vâr iken eṭibbâda çü bîmâra te' alluğ
 3. Ben bülbülinüñ nâlesini gûşına almaz
Ol ruḥları gül her dem ider hâra te' alluğ
 4. Zülfini ' izârında görüp olma perişân
Kim genc ider ḳanda ise mâra te' alluğ
 5. Her niçe cefâ var ise bu Ḥatmî'ye itse
Âh eylemese dil-berüm aḡyâra te' alluğ
-
1. O gözünü kan bürümüş sevgiliye tutulmak nedendir, acaba neden günden güne o yare sevgimiz artıyor, şaşılacak şey...
 2. Tabiplerin hastalara karşı ilgili olması gerekirken, derdime derman olmamasının sebebi nedir?
 3. Gün yanaklı sevgilim ben bülbülünün feryadına kulak asmayıp da (canımı yakan) dikene yakınlık gösterir.
 4. Yanağında zülüflerini görüp perişan olma; nerede olursa olsun, hazine ile yılan arasında bir bağ vardır.
 5. Ah! Sevgilim ne kadar eziyet cefa varsa bana etse; yeter ki başkasıyla ilgilenmese...

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Kâmetüm ham eyledi âlâm-ı yâr-ı iştiyâk
Yağdı külli cismümi veh kim bu nâr-ı iştiyâk
2. Bir nefes kaldı hemân mir'ât-ı ruhsârıñla gör
Öldürür ben haste(y)i¹³⁹ âhir bu zâr[r]-ı¹⁴⁰ iştiyâk
3. Zerreves nâ-çiz idelden mihrün iy meh-rû beni
Cismüm için dir gören budur şerâr-ı iştiyâk
4. Varduğınca iftirâkuñla gönül hum-hâneye
Miñnet u hicrân olur ol dem nişâr-ı iştiyâk
5. Mûya döñdürdi tenüñ ol mü-miyânıñ hasreti
Ėam yime Ėatmî budur 'uşşâka kâr-ı iştiyâk

1. Sevgilimi arzulamanın elemeleri yüzünden iki büklüm kaldım, vah ki bu arzunun ateşi bütün bedenimi yaktı.
2. Hemen hemen bir nefeslik ömrü kalan bu ben hastaya o ayna gibi parlak yüzünü tut da gör; bu hasretten çektiğim ahlar sonunda beni öldürecek.
3. Ey ay yüzlüm! Sevginin/güneşinin yanında bir zerre kadar kaldığımdan beri, bedenimi görenler benim için "İşte arzu kıvılcımı budur!" diyorlar.
4. Gönül senin ayrılığınla meyhaneye ne zaman gitse acı ve hasretle orada arzu ve heves saçar.
5. Hatmî! O ince belli sevgilinin hasretinden kıl kadar zayıfladın ama üzülme, coşkulu aşıkların hali budur.

¹³⁹ haste: haste.

¹⁴⁰ âhir bu zâr: bu âhir zâ.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ğam ŧebin nev-rüz ider ol çihre-i meh-tāba bağ
‘Āŧıħ-ı ŧeydāya mihrenden dūŧen bu tāba bağ
2. Acır ağlar çok yaŧasun ŧöyle merdüm-zādedür
Ğam deminde hem-dem[üm]dür dīde-i ħün-āba bağ
3. La‘l-i ŧekker-ħāy-ı yāri bī-tekellūf ħıldı būs
Telħ-‘ıyŧ itdi bizi billāh [ol] ŧerr-āba bağ
4. Gerçi zāhid bekledüm pīr-i muğānuğ dergehin
İrdüm āsān vech ile āħir bu fetħ-i bāba bağ
5. Ķan bulanıħ bir delidür sanki zencīrin sürür
Ķatmī gibi ‘āŧıħ-ı dīdāra beñzer āba bağ

1. O ay yüzlüye bak; gam gecesini Nevruz eyler. Çılgın aŧıħa, onun aŧkından/güneŧinden dūŧen bu nura bak.
2. Gam vakti bu kanlı gözüm benim yoldaŧımdır, bana acıyıp ağlar. Çok yaŧasın ki iŧte o böyle insanıyetlidir.
3. O kötülük suyuna (ŧaraba) bak, sevgilinin ŧeker gibi tatlı dudaklarını teklifsizce öptü de bizim meclisimizi zehir etti..
4. (Ey zahid!) Gerçi pir-i muganın dergahını bekledim ama (bu sayede) sonunda kolayca önümde kapılar açıldı.
5. Hatmī gibi sevgilinin yüzüne aŧık olmuş ŧu suya bak, sanki zincirini sürüyen iflah olmaz bir delidir.

(Harfî'l-Kâf)

64 (Gazel) (11b/23b)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Olalı ol sitem-kârum ğazabnâk
İdüpdür dest-i cevri yaķamı çâk
2. Eger meyl itse zerrece _âfitâbum
Cihânda baņa ğamdan ķalmaya bâk
3. Nigâruñ hâli budur 'âşıkına
Gehî şâd eyler anı ğâh ğamnâk
4. İşiĝi itlerinden saysa dil-ber
Virürdüm cânımı olup feraħnâk
5. Piyâde ol güzel seyrâna çıķmış
Güzergâhında Hâtmi olagör hâk

1. O sitemkâr sevgilim gazap saçmaya başladığında, cefasının eliyle yakamı yırtar.
2. O güneş yüzlü sevgili bana zerre kadar meyletse bu alemde dertten kederden yana endişem kalmazdı.
3. Güzelin, sevdiğine karşı tavrı budur: Onu kâh mutlu, kâh dertli kılar.
4. O dilber beni eşiğinin köpeklerinden saysaydı canımı rahatça verirdim.
5. Hatmî! O güzel sevgili yürüyerek gezintiye çıķmış; (öyleyse) sen de onun yolunda toprak ol.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Dehr-i dūn içre beni eyledi bī-yār felek
Ne ‘aceb ğadr-i şarīḥ etdi bu ğaddār felek
2. Eşk-i çeşmümle fiġānum görelî gūş ideli
Ebr giryān oluban her dem ider zār felek
3. Yedi iklīmi toġuz at olana dōne dōne
Gōrmeye sencileyin bir daġı cevvr̄ar felek
4. Görelî ğamze-i mekkāreñi taḥsīn itdi
Bu adar mekr ü füsūn ile bu mekkār felek
5. Manşibun manşıbadur bildi cihānuñ Ḥatmī
Şanma uğrılayasın göñlini ‘ayyār felek

1. Felek beni bu adi dünyada sevgilisiz bıraktı. Bu gaddar felek, acaba bana neden böyle apaçık bir zulüm etti?
2. Benim gözümdeki yaşları görüp, feryadımı duyalı beri bulut ağlar, felek ah edip inler.
3. Felek yedi iklimi dōne dōne dokuz kat dolandır ama yine de sen gibi cefa edeni görmez.
4. Bu hilebaz felek bile bunca hilesine büyüüne rağmen senin fitneci gamzeni görünce takdir etti.
5. Hatmī bu cihanın mevki makamının derde karşılık geldiğini bilir; ey yalancı felek, sen (makam vaadiyle) onun gönlünü çelemezsin.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Dilâ çün derd-i yâr oldı naşîbün
Ziyâde eyle var imdi şekîbün
2. Göñül çün derd-i 'ışka mübtelâsın
Gerekmez saña dermânı şabîbün
3. Kızarma hiç çıķup minberde vâ' iz
Şuyın hürmetle içdük biz zebîbün
4. Gerekmez çekmege çeşmüme sürme
Ġubâr-ı pâyı var iken habîbün
5. Sevâd-ı¹⁴¹ zülfüne Hatmî virür cân
Bilür miskîn ki olur dün ġarîbün

1. Ey gönül! Madem nasibin sevgilinin derdi oldu, var şimdi sabrını arttır.
2. Gönül, aşk derdine müptela olduğundan, sana tabibin dermanı gerekmez.
3. Vaiz! Biz üzümün suyunu (şarabı) büyük bir hürmetle içmişken sen hiç o minbere çıkıp, kızarıp öfkelenme.
4. Sevgilimin yolunun tozu toprağı varken benim gözüme başka bir sürme çekmeme gerek yoktur.
5. Hatmî senin kara zülüflerine can verir. Zira bu miskin bilir ki “Dün (gece) garibindir”.

¹⁴¹ sevâd: sevdâ.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Dilâ gel terk-i cān eyle reh-i 'ışkında cānānuḡ
Dilersenḡ zinde olmasın eger kim haşra dek cānuḡ
 2. Çeküpdür cevruḡı çün çok faķīrūḡ nā-tüvān göḡli
Ne var bir kez eyā kaşı kemānum görse iḡsā[nuḡ]
 3. Cefā vü cevri dilberveş gam-ı dünyāya ḡāyet yok
Şafā vü şevķ ile dā'im geçir 'āķil bu devrānuḡ
 4. Dönerdi Beyt-i ma' mūra be-ḡaķķ-ı Ka' be bu şı' rüḡ
Yazarsa luḡ idüp dil-ber eger cöḡine yārānuḡ
 5. Cüdā düşdüḡ gibi Ḥatmī yine meh-rū efendiḡden
Ki encüm gibi yumdurmaz gözümüz āh u eḡḡānuḡ
-
1. Gönül! Eđer canının haşra dek diri kalmasını istiyorsan gel, sevgilinin aşkının yolunda o canı bırak.
 2. Ey kaşı keman sevgilim! Bu fakirin zavallı gönlü çok eziyetini çeker durur; ne olur bir kere de ihsanını görse?
 3. Dilberin cefası cevri gibi bu dünyanın gamının da bir sonu yok. Ey akıllı kişi, bu devranını daima sefa ve mutlulukla geçir.
 4. Ey Hatmî! Eđer dilber lütfedip bu şiirini dostların cöḡüne yazarsa, Kabe hakkı için bu şiir Beyt-i mamura dönerdi.
 5. Hatmî! Yine o ay yüzlü efendinden ayrı düşmüşe benziyorsun ki ahından feryadından dolayı gözümüz yıldızlar gibi hiç kapanmıyor.

Mef'û lû / Fâ'î lâ tû / Me fâ'î lû / Fâ'î lûn

1. Şahñ-ı çemende baña qadi nâreven gerek
Bir lâle-ğadd ü lebleri şekker-şiken gerek
 2. Def'-i ğam eylemek diler iseñ dilâ eger
Âb-ı revân u şûret-i hûb u çemen gerek
 3. Zülf[i] mu'atğar eylemege cân dimâğını
Gülzâr-ı hûsn içinde boyı yâsemen gerek
 4. Dil-ber yolında vir seri'üryân olup dilâ
Her kim şehîd-i'ışk ola ol bî-kefen gerek
 5. 'İşk ehlinüñ mağâlîni şofiye söyleme
Hatmî bu'ışk içinde saña hem-sühan gerek
-
1. Yeşil bahçeler içinde bana nareven boylu (sevgili) gerek, bir lâle yanaklı gerek, şeker kıskançlıktan çatlatacak kadar tatlı dudaklı (bir sevgili) gerek.
 2. Gönül, eğer dertleri kovmak istersen akarsu gerek, güzeller gerek, çemen gerek.
 3. Saçı, can burnunu hoş kokularla doldurmak için güzellik bahçesinde yasemin gibi beyaz tenli bir sevgili gerek.
 4. Gönül, aşk şehidi kefensiz gerektir. Sen de dilber yolunda soyunup meydana çık ve başını ver.
 5. Hatmî, bu aşk hali içinde sana, senin dilinden anlayan bir dost gerek. Sakın aşk ehlinin sözlerini sofuya söyleme.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. 'İşret u 'ıyşuñ demi geldi zamānı¹⁴² ğoncenüñ
Kim belürdi ıarf-ı gülşende nişānı ğoncenüñ
 2. Nāz ile ol gül-ruhuñ gördi tebessüm itdügin
Hayretinden ıaldı dem-beste dehānı ğoncenüñ
 3. Ağzın açmağ istedi mey meclisinde dil-bere
Şermden ol dem yüzine urdı ıanı ğoncenüñ
 4. Haddüñ ile leblerüñ aňmağ ne haddidür şehā
Var mıdur ağzın açabilmege cānı ğoncenüñ
 5. Hāk-pāy-ı yāre īsar itmegiçün Hatmīves
Çoğ zeri vardur derūnında nihānı ğoncenüñ
-
1. Keyif sürmenin zamanıyla birlikte goncanın da zamanı geldi. Zira gül bahçesi tarafında goncanın alameti belirdi.
 2. O gün yanaklının naz ile tebessüm ettiğini görünce goncanın ağzı hayretinden kapandı, sustu kaldı.
 3. İçki meclisinde dilbere laf etmek istediğinde goncanın yüzü utançtan kıpkırmızı oldu.
 4. Şahım! Dudaklarınla yüzünü anmaya goncanın yüzü var mıdır? Ağzını açabilecek canı bile yoktur.
 5. Sevgilinin yoluna -Hatmî gibi saçmak için- goncanın sinesinde çok gizli altınlar vardır.

¹⁴² zamānı: zamanuñ.

Fe ‘i lâ tün / Me fâ ‘i lün / Fe ‘i lün

1. ‘Abdine Hâk ‘inâyet eyleyicek
Anı ehl-i sa‘âdet eyleyicek
2. Cümle düşvârını kılar âsân
Şefkat idüp himâyet eyleyicek
3. Derde şabr eyleyen bulur dârû
Hiç görmez şifâ şikâyet eyleyicek¹⁴³
4. Lâyıkuz yanmağa cahîm içre
Bize ol şeh ‘adâlet eyleyicek
5. Ol Kerîm u Raḥîm çün cürmi
‘Afv ider bî-nihâyet eyleyicek
6. Biñ yıl olursa ‘ömrümüz luḥfın
Dükene şemmesin hikâyet eyleyicek¹⁴⁴
7. Hâtmî mu‘tâd olma bedḥüya
Terk müşkildür ‘âdet eyleyicek

¹⁴³ Bu mısranın vezni bozuktur.

¹⁴⁴ Bu mısranın vezni bozuktur.

1. Hakk, kuluna lütfedip onu saadet ehinden eyleyince...
2. (Ve) Şefkat edip koruyunca, tüm güçlükleri kolaylaştırır.
3. Derde sabreden çaresini bulur, şikayet ederse hiç şifa bulmaz.
4. O şah bize adaletle muamele ettiğinde bizim cehennemde yanmaya layık olduğumuz görülür.
5. O, kerem ve rahmet sahibidir. Zira günahlarımız sonsuz da olsa affeder.
6. Ömrümüz bin yıl bile olsa senin lütuflarının bir parçasını anlatmaya kalkışsak tükenir.
7. Hatmî, kötü huylara kapılma. Bir şeyi adet edindikten sonra bırakması zordur.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Perde-i pindâr[1] çeşmüñden gider bînâ isen
Gel bu nakşu nakş iden nakķāş[1] gör dānā isen
2. Hāk ider bu gerdiş-i gerdüñ-ı dūn āhir seni
Şevket u haşmetle el-ħaķ Hüsrev u Dārā isen

[13a/2a]

3. Bī-fer eyler tāb-ı rüyuñ āh kim iy māh-rū
Gerd-i devrān 'ākıbet mihr-i cihān-ārā isen
4. Cismüñi ma' dūm idüp mevcūd ider ismüñ felek
Āşiyān-ı Kāf-ı istiğnāda ger ' Anķā isen
5. Bir gedāyile ber-ā-bersin çü hāke girmede
Gerçi kim Hātmi cihān mülküne hākim şā isen

1. (Gönül gözün açıksa) zan perdesini gözünden kaldır; bilenlerdensen gel, bu nakşu nakşeden nakkaşı gör.
2. Şevket ve haşmet sahibi bir Hüsrev, bir Dara olsan bile sonunda bu alçak devran döner, seni toprak eder.
3. Ey ay yüzlü! Sen dünyayı ışıtan bir güneş bile olsan, Sonunda devranın tozu toprağı senin yüzünün parlaklığını kapatır ve ışığını soldurur.
4. Sen gönül tokluğunun Kafdağı'nda yuva tutmuş bir Anka da olsan felek senin bedenini görünmez kılar, geriye sadece adın kalır.
5. Hatmi cihan mülküne padişah da olsan toprağı girerken bir köle ile aynısın.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Zevkine dünyâ-yı dūnuş şād olup ğam şanmaduñ
‘Iyş u nūşın iy göñül hayfâ ki mâtem şanmaduñ
 2. Haste olduqça etibbâdan ‘ilâc itdūñ ricâ
Anlaruñ tiryâķını iy bî-ħaber sem şanmaduñ
 3. Geçdi ‘ömrūñ ğaflet u tūl-i emelle iy dirîğ
Evvel u âħır dem-i dünyâyı bir dem şanmaduñ
 4. Gözleyüp ehl-i ħabâ baķduñ gedâya hışım ile
Gördüĝin her bir ‘abâ-pūşı niçün Cem şanmaduñ
 5. Nefsūñi bildūñ bugün insân-ı kāmilsin velî
Kimse(y)i kendūñden özge Ĥatmiyâ kem şanmaduñ
-
1. Ey gönül! Bu rezil dünyanın zevklerine aldanıp eğlendin, bunu mutluluk sandın, gam olduğunu bilmedin. Yiyip içtiklerinin matem olduğunu anlamadın.
 2. Ey bihaber! Hasta oldukça tabiplerden ilaç istedin ama o ilacın zehir olduğunu hiç düşünmedin.
 3. Ah, yazık ki ömrün gafletle, doyumsuz hırslarla gelip geçti. Sen dünyanın başından sonuna bir nefeslik olduğunu aklına getirmedin.
 4. Kaftan giyenleri gözleyip, garibana hışımla baktın. Abaya bürünmüş(derviş)lerin aslında bir Cem olduğunu niye anlamadın?
 5. Hatmî! Bugün nefsini bildin, artık insan-ı kamilsin. Kendinden başka kimseyi kötü, kusurlu görmedin.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ğıll u ğışdan āh kim āyīnemüz pāk eylesek
Biz de insānuz bu taşvirāt[1] idrāk eylesek
 2. Gönlümüz dünyā şafāsıyla niçe şād idelüm
Bāri bir dem havf-ı ' uqbā ile ğamnāk eylesek
 3. Muḳtezāsı üzre niçe olalum kāhil tenün
Ṭā' ate anı riyāzet birle çālāk eylesek
 4. Cām-ı ' ışık ile dilā bir neş'e taḥsīl eyleyüp
' Ār u nāmūsın ğirībānını biz çāk eylesek
 5. Niçe azmışdur görün bu nefsi-şūmı ter düşer
Ḥavf-ı Ḥaḳ'la dīdemüz bir dem ki nemnāk eylesek
 6. ' İzzet-i dāreyn ile mes'ūd olurduḳ Ḥatmiyā
Ehl-i diller pāyına biz çehremiz ḥāk eylesek
1. Ah, gönül aynamızı kirden temizlese, oraya yansıyanları anlayıp seyredilesek!
 2. Gönlümüzü dünyanın zevkleriyle ne zamana kadar kandıralım? Bari bir an için bile olsa ahiret korkusuyla ona elem verebilesek...
 3. Ne zamana kadar bu beden isteklerine boyun eğmeye devam edeceğiz? Bu tembel bedeni –inzivaya çekilip- ibadete heveslendirebilesek...
 4. Gönül! Aşk şarabından içip neşelenerek, ar ve namus gömleğinin yakasını yırtsak!
 5. Allah korkusu ile gözümüz bir an nemlense, şu yoldan çıkmış uğursuz nefis hemen küser.
 6. Hatmî! Yüzümüzü gönül ehlinin ayakların toprak diye serebilesek, iki cihan saadeti bizim olurdu.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gitme gel bir lahza ārām eyle cānı 'āşıkun
 o Őitābı luf ıl rūh-ı revānı 'āşıkun
2. Cennet ü hūrāyı neyler 'āşık-ı dīdār¹⁴⁵ olan
 Sen melek kūyı degül midür cinānı 'āşıkun
3. adr ile göge ir[er]di başı iy Őāh-ı hūsün
 Āsitān-ı devletün olsa mekānı 'āşıkun
4. Sen hümāyıla nie pervāz ide zāg-ı raīb
 Tīr[i] müjgānu ola aşun kemānı 'āşıkun
5. Ol meh-i nā-mihribān mihrine isterse nişān
 Rūy-ı zerdī atmiyā besdür nişānı 'āşıkun

1. Ey aşğın canı olan sevgili, gel bir an dur. Aşğın ruh-ı revanı olan sevgili, lütfet de Őu aceleyi bırak.
2. Senin yüzünün aşğı olan Cennet'i huriyi neylesin? Aşğın cenneti, sen meleğın sokağı değıl midir?
3. Ey güzellik Őahı, aşğın mekanı senin devletinin kapısının eŐiğı olsaydı, başı göge ererdi.
4. O karga rakip, senin gibi bir hüma ile nasıl beraber uçsun? Senin kirpiğın aşğa ok, kaşın yay olur (onu avlar).
5. O ay yüzlü Őefkatsiz sevgili, sevildiğine bir delil isterse ey Hatmî, aşğın altın gibi sararmıŐ yüzü yeterli gelir.

¹⁴⁵ 'āşık-ı dīdār: 'āşık-ı Őeydā dīdār.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Biz bu hâkî cism ile âhîr gubâr olsak¹⁴⁶ gerek
Bes bu tenle çün gîdâ-yı mûr u mâr olsak gerek
2. Zer mi yâ mançır¹⁴⁷ mı ma' lûm olur [anda] her kişi¹⁴⁸
Kim mihekk-i maḥşere varup 'ayâr olsun gerek
3. Gerçi kibr-i nefis ile şimdi başuḡ çaḡ gökdedür
Fikrüne gelmez mi iy dil hâksâr olsaḡ gerek
4. 'Ârifâ kim 'ariyyetdür kıl nazar bu ḡalîba
Dîde-i taḡḡîḡ aç kim târumâr olsaḡ gerek
5. Bî-ḡarâruz bu ribât-ı köhnede gerçi bugün
Luḡf-ı Ḥaḡla yarın anda ber-ḡarâr olsak gerek
6. Mihr-i Ḥaḡ'la al vuzu' dünyâda tâ 'uḡbâda biz
Bu 'ibâdet nurıyla şu' ledâr¹⁴⁹ olsak gerek
7. Mezra'-ı dünyâda Ḥatmî ek 'amel toḡmın yûri
Ḥâşıl olmaz ḡırda bî-kişt zâr olsaḡ gerek

¹⁴⁶ olsak : Bütün beyitlerde ك ile yazılmıştır.

¹⁴⁷ نقری

¹⁴⁸ olur [anda] her kişi: olur her kişi olsak.

¹⁴⁹ شعدار

1. Biz bu topraktan yoğrulmuş bedenimizle sonunda toprağa karışıp, karıncaya yılana yem olsak gerek.
2. Mahşer(e gidip) orada herkesin altın mı bakır mı olduğunu anlasak...
3. Ey gönül, şimdi kibirle başın göktedir ama yarın toprakla bir olacağını düşünmez misin?
4. Ey arif! Gözünü dikkatle açıp, ödünç verilen şu bedene hakikati arayan göz ile bak (ve gör) ki tarumar olacaksın.
5. Bugün bu köhne bağda kararımız yok (salınıp duruyoruz) ama yarın Hakk'ın lütfuyla "berkarar olsak gerek".
6. Abdestini bu dünyada Hak aşkının güneşiyle al, zira biz bu dünyada ve ahirette bu ibadet nuruyla şuledar olacağız.
7. Hatmî! Dünya bostanında amel tohumlarını ekip yürü, (yoksa zaten) ekin bitmeyecek bir kır gibi olan dünyada ekimsiz kalıp ağlarsın.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. addümüz ham oldu dađı zülf-i hamdan geçmedük
Vāh bu pīç-ā-pīç-i sevdā vü elemden geçmedük
2. ıldı peydā cismümüz hākiyle devrān kāseler
Biz dem-ā-dem arzū-yı cām-ı Cem'den geçmedük
3. Şev u şādīsi cihānuđ düşmene olsun naşīb
Dost cevri lezzeti birle bu amdan geçmedük

[14a/3a]

4. Mihrūđ ol māhuđ dehānı gibi çün kim görmedük
Cüst u cūy-ı milket-i rāh-ı 'ademden geçmedük
 5. Semtümüz çün rāh-ı kūy-ı yāre düşdi atmiyā
urtulup ālāmdan hecr ü sitemden geçmedük
-
1. Belimiz büküldü ama o zülfün kıvrımından vazgeçmedik. Vah ki bu (ıstıraplı) kara sevdadan ve elemden vazgeçmedik.
 2. Devran bizim bedenimizin toprađından kadeh yaptı, biz yine de bir an olsun Cem'in kadehinden vazgeçmedik.
 3. Bu alemin zevki neşesi düşmanın olsun, biz dostun eziyetinin tadıyla bu çileden vazgeçmedik.
 4. Biz o sevgilinin ađzını görmediđimiz gibi sevgisini de görmedik ama yine de yokluk ülkesinin izini sürmekten vazgeçmedik.
 5. Hatmî! Yolumuz sevgilinin mahallesine düştüđünden biz elemlerden kurtulmadık, hasretten ve sitem(in semtin)den geçmedik.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ābeş sür' atdedür iy dil mürürü ' âlemün
Ğırre olma bir iki gündür huzürü ' âlemün
2. Cāh[1] çāh u devleti let lezzeti zillet dur[ur]
Yandur[ur] iy merd nār āteş sürür-ı ' âlemün
3. Mañşabadur mañşıb-ı şāhī bu nat' -ı bāzda
Bī-bekādur bir baq'a sen de umürü ' âlemün
4. Bu fenā kāhında ancaqdur iķāmet se vü penc
Bun[1] müş' ir oldı şeş günde zuhürü [' âlemün]
5. Bir yılı bir ay gibidür ' ömre kıılma i' timād
Haftası bir günce bir hafta şühürü [' âlemün]
6. Kaşr-ı şādī şanma dünyānuñ harāb eyvānını
' Āķil olanlar anı dirler ķubürü ' âlemün
7. ' Ālem-i ervāha ur per iy hümā-yı murğ-ı dil
Hażz-ı nefsanī dur[ur] zīrā şürürü ' âlemün
8. Āsiyābāsā şu üstünde turur bir hāndur
Nevbet iledür duhūli vü ' ubürü ' âlemün
9. Pāye-i a' lā diyü meyl idüp itme ārzū
Haţmī gāyet dūn-perverdür şudürü ' âlemün

1. Ey gönül, bu devran su gibi hızla akıp gitmektedir. Sakın gurura kapılma, bu dünyada süreceğin sefa üç günlüktür.
2. Ey insan! Alemdeki makam mevki kuyudur, devlet kötek, lezzet zelillik demektir. Bu dünyanın mutluluğu, sonunda ateşe döner.
3. Bu oyun meydanında padişahın vereceği mansıp bir derttir. Sen de bir baksan ya, alemdeki bütün işlerin bir sonu vardır.
4. Bu yokluk köşkünde ikamet ancak üç beş gündür. Alemin altı günde yaratılması buna işaret eder.
5. Ömre güvenme, onun bir yılı bir ay gibi gelir. Alemin haftası bir gün, ayları ise bir hafta gibidir.
6. Dünyanın yıkık konağını mutluluk köşkü sanma. Akıllı olanlar onun için “Alemin mezarı/lağımı” derler.
7. Ey hümayya benzeyen gönül kuşu! Ruhlar alemine kanat çırp. Zira alemin kötülükleri, nefsanî hazlardır.
8. Aleme geliş gidiş sırayıdır. O, değirmen gibi su üstünde duran bir handır.
9. Hatmî! Dünyadaki makam sahipleri hep alçaklara iltifat eder. Onları yüce bir makam sanıp arzulama.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Āsumān-ı hüsnde sensin çü mähı 'āşıkıñ
Encümāsā sanadur cānā nigāhı 'āşıkıñ
2. Yağma nār-ı fūrķate alma şaķın derd-i dilüm
Kim toķuz çarķa çıķar bir demde āhı 'āşıkıñ
3. Cür' a-i derd [ü] muħabbet nüş idüpdür şūfiyā
Hüş başına gelür şanma ki gāhı 'āşıkıñ
4. Yandıđına püte-i miħnetde dil iy sīm-ten
Rüy-ı zerdi bes degül midür güvāhı 'āşıkıñ
[14b/3b]
5. Bir kez iy kaçı kemān kılsan nişān ger tırine
Şevķ u zevķ ile göge ata külāhı 'āşıkıñ
6. Ebr-i zülfün mihr-i ruħsāruñ ihāta ideli
Āh kim ağarmadı baħt-ı siyāhı 'āşıkıñ
7. Şāh-ı iķlīm-i hüsünsin iy süvār-ı esb-i nāz
Ĥatmīveş olmak gerekmez mi sipāhı 'āşıkıñ

1. Ey sevgili! Güzellik göğünde ay sen olduğun için, yıldızların aya baktığı gibi aşğın bakışı da sanadır.
2. Sakın beni ayrılık ateşinle yakıp da gönlümün ahını alma. Aşğın ahı bir solukta dokuz feleği kat eder.
3. Sofu, dert ve aşk tortusu için aşğın akli başına gelir sanma.
4. Ey gümüş bedenli sevgili, bu sararmış yüz, aşğın hasret potasında yandığına yeterli ispat değil midir?
5. Ey keman kaşlı, eğer bir kez kirpiğinin okuyla aşğa nişan alsan, sevinçten keyiften başındaki külahı göğe atar(dı).
6. Zülfünün kara bulutları gün yüzünü kuşattığından beri, aşğın da kara bahtı açılmaz oldu.
7. Ey naz atının süvarisi! Sen güzellik ülkesinin padişahısın, o halde senin aşğının da Hatmî gibi sipahi olması gerekmez mi?

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Zü-fünün-ı fenn [ü] 'ilm olmak dilersen iy oğul
Naḥv u şarfa evvelā [gel] eyle cell-i himmetün
2. Dün u cāhille muşāhib olma tut pendüm şaḫın
Fāzıl u a' lāya hem-dem ol ki artsun rif' atün
3. Qadrini bil iy püser zāyi' geçirme rüz [u] şeb
Bu cüvānlıḳ 'ünfüvānyıla kemāl-i şıḫhatün
4. Şükr ü zıkr-i Ḥaḳḳ ile bulsun lisānuḡ i' tibār¹⁵⁰
Ḥāl idinmezseḡ daḡı olsun 'ibādet 'ādetün
5. Ḥord u ḥ'āba muḳtezā-yı şöhrete meyl eyleme
Gel seḫer-ḫız¹⁵¹ ol ki efzün ola dīn u devletün
6. Nuşḫ[ı] budur Ḥatmī'nün her dem saḡa cān-ı peder
Ehl-i 'ilm ile gerim kııl dā'imā [sen] şoḫbetün

¹⁵⁰ i' tibār: ibād.

¹⁵¹ seḫer-ḫız: seḫer-ḫız.

1. Ey ođul! Eđer ilimde ve sanatta h nerli olmak istersen evvela nahv ve sarf bilgisini  ğrenmeye abala.
2.  ğ d m  tut; alak ve cahille ahbaplık etme. Fazilet sahibi y ce kimselerle vakit geir ki senin de makamın y celsin.
3. Ey ođul! Bu genliđin, zindeliđin kadrini kıymetini bil. Sakın vaktini boő iŐlerle geirme.
4. Dilin, Allah adını anmak ve ona Ő kretmekle itibar bulsun. ‘‘H l’’ sahibi olmasan da ibadet etmek adetin olsun.
5. Őan Ő hrete, uykuya yemeđe d Ők n olma. Gel, seher vaktiyle ibadete baŐla ki dinin ve devletin(in y celiđi) artsın.
6. Ey babasının canı! Hatm ’nin sana nasihati budur ki ilim ehliyle sohbeta daima hararetle t lip ol.

Fe 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Nev-bahâr irdi seyre varı görün
Niçe zârî ider hezâr[1] görün
2. Hazz[1] bir ân u cümle bir gündür
Âh kim 'ömr-i bî-şümârı görün
3. Bu serîr-i hûbda kılma sürür
Var kûbûr içre mûr u mârı görün
4. İş u âşum belâ vü zehr itdi
Bu cefâ-pîşe rûzgâr[1] görün
5. Turmadan şu gibi geçer çağlar
Hatmiyâ 'ömr-i bî-karâr[1] görün

1. Seyre çıkın; baharı görün, baharın gelmesiyle beraber bülbülün nasıl öttüğünü görün.
2. Tükenmez sandığınız şu ömrü görün ki tadı bir anlık, kendisi bir günlüktür.
3. Bu güzel tahtta oturuyorum, diye sevinme(yin); varıp mezardaki yılanı karıncayı görün.
4. Benim işimi aşımı zehreden, cefayı adet edinmiş şu devri görün.
5. Hatmî! Kayıp giden ömrü gör(ün) ki su gibidir; durmadan çağlar akar.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Tāra döndürdi tenüm za^ç fi ile müşkīn mūlaruḡ
Ṭaḡıdup ^ç aḡlum benüm kāküllerüñde būlaruḡ
2. İki acerle neberd itmez bir ādem iy perī
Ḳatlūme sa^ç y eylemek lāzım degül gīsūlaruḡ
3. Şöyle dökdi gözlerüm hecrüñle dil ḡün-ābesin
Şu yirine ḡan aḡar kūyuñda şimdi cūlaruḡ
4. Bir avuḡ ḡākister oldum nāleden ben ḡurtulup
Küllü cismüm yandı mihr-i nārına meh-rūlaruḡ
5. Ḥvāba¹⁵² varmaz¹⁵³ her gıce Ḥatmī gibi bī-dār olur
Kim ki sevdāsına düşdi kākül-i şeb-būlaruḡ

1. Mis kokulu saçları beni zayıflattı bir tele döndürdü; kaküllerindeki kokular aklımı dağıttı.
2. Ey peri! Zülüflerinin beni öldürmeye çalışmasına gerek yok; zaten bir insan kavgada iki güçlü kişiyle baş edemez.
3. Hasretinle gözlerim, kanayan yüreğimden gelen yaşları öyle döktü ki şimdi artık ırmakların kenarında su yerine kan akar.
4. Ay yüzlülerin aşkının ateşiyle tüm bedenim yandı. Böylece ah çekmekten kurtuldum, (zira) bir avuç kül oldum.
5. Her kim şebboy kaküllerin sevdasına düşerse geceleri gözüne uyku girmez, Hatmî gibi (her daim) uyanık olur.

152 

153 varmaz: virmez.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Keşret ile ağlamağdan çün yaşum kan eyledüñ
Küyinuñ sengin yudum yâķüt u mercân eyledüñ
2. Bir ayağ ile gönül dervîşini aldun ele
Taht-gâh-ı milk-i istignâda sulţân eyledüñ
3. Kaldı dil sen [dil-ber]üñ zülf ü zenehdânun görüp
Bir faķır-i nâtüvân[1] bend ü zindân eyledüñ
4. Bunca demdür hecrüñ ile ağlamağdan göz yaşın
Kâtresin deryâ vü deryâsını 'ummân eyledüñ
5. Gülşen-i küyüñ görelden râstî iy serv-ķad
Bu gönül murğını bülbül gibi nâlân eyledüñ
6. Şalınup geldüğini gördüñ o servüñ gül gibi
Gonceâsâ Hâtmiyâ çâk-i girîbân eyledüñ

1. Beni o kadar çok ağlattın ki gözyaşım kan oldu, kanlı gözyaşlarıyla yıkadığım sokağının taşlarını yakuta mercana döndürdüm.
2. Gönül dervişini bir hile ile ele alıp, göz tokluğu mülkünün tahtında sultan eyledin.
3. Gönül senin zülüflerle çene çukurunu görünce (donup) kaldı. Bu aciz aşığı zülüflerle bağlayıp çene çukurunun zindanlarına attın.
4. Öyle uzun zamandır ağlıyorum ki gözyaşım bir damlayken deniz, denizken umman oldu.
5. Ey servi boylu! Mahallenin gül bağını gördüğünden beri doğrusu gönül kuşumu bülbül gibi inletirsin.
6. Hatmî! O selvi boylunun gül gibi salınıp geldiğini görünce sen de gonca gibi yakanı yırttın.

(Harfî'l-Lâm)

83 (Gazel) (15a/8a)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Tâlib-i iksîr-i 'ışk iseñ eger rüsvâ-dil ol
Naḥvet ü nâmûs[1] terk eyle dilâ şeydâ-dil ol
2. Zülf ü rûyı vaşfını gûş eyle benden zâhidâ
Var ise başında hûşuñ rûz [u] şeb sevdâ-dil ol
3. Şîşe-i kalbüm şikest itdün benim [iy] seng-dil
Bâri ağıyâra daḥı raḥm itmeyüp ḥârâ-dil ol
4. Dolaşup kalma hevâ-yı zülf-i 'anber-bâr ile
Hay miskîn nakş[1] қо nakḳâşa baḳ dâñâ-dil ol

[15b/8b]

5. Çünkü bildün dünyede yoḳdur beḳâsı begligün
Faḳr ile [eyle] tefâḥur Ḥatmiyâ der[y]â-dil ol

1. Eğer aşk iksirine talipsen rezil rüsva olmaya gönüllü ol. Ey gönül! Kibri ve doğruluğu terk et, deli yürekli ol.
2. Zahit! O güzelin yüzünü, zülûflerini benden bir dinle de varsa aklın başından gitsin, gece gündüz aşık gez.
3. Ey taş yürekli! Madem benim sırça gönlümü kırdın, bari ellere de merhamet etme. Kalbin bana taş ise onlara mermer kesilsin!
4. Ah miskin (gönül), anber kokan zülûflere dolanıp kalma. Gönül gözünü aç, bu nakşî nakş eden (o yüce) nakkaşî gör, bilge gönüllü ol.
5. Hatmî! Dünyada beyliğin de geçici olduğunu öğrendiğini söylüyorsun. O halde gönlü zenginlerden olup, yoksullukla övün.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. La^c lünjün şevki ile nüş iderüz bâde-i âl
Devletünde idüben pâdişehüm def^c -i melâl
2. Şeb-i fūrkatde ‘ömür geçmededür¹⁵⁴ miñnet ile
Âñirü’l-emr umarız ola bize rüz-ı vişâl
3. Niçe Erjeng ü niçe Mânî gele dehr içine
Bir kalem çekmeyeler bu göz ile қаşa mişâl
4. Âb-ı hayvân[1] baña añma ki ol Hızır-liqâ
Leb-i can-bağşla ider¹⁵⁵ ‘aşık için âb-ı zülâl
5. Gülşen-i küy[-1] nigâr içre қaranfil қomağa
Yaraşur Hatmî eger kâse-i ser ola sıfâl

1. Padişahım, dudaklarını arzulayıp kırmızı şarap içeriz. Böylece devletinden derdi sıkıntıyı kovarız.
2. (Aşık için) Ömür ayrılık gecesinde eziyetle geçmelidir. Umarız, sonunda bizim de üstümüze gün doğar, sevgiliye kavuşuruz.
3. Bu dünyaya çok Maniler gelip çok Erjengler çizerler ama içlerinden senin gözüne kaşına denk bir çizgi çeken çıkmaz.
4. Bana hayat/ölümsüzlük suyundan bahsetme. Biz aşıklar için o Hızır (yüzlü sevgili), ab-ı zülal olarak leb-i canbahşını iletir.
5. O güzelin gül bahçesine benzeyen mahallesinde, Hatmî’nin kafatasından karanfillere saksı yapsalar yaraşır.

¹⁵⁴ geçmededür: geçmelidir.

¹⁵⁵ ider: iledür.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Nev-bahārı gel’e seyr eyle dil-ārā mı degül
Her gülün¹⁵⁶ rāyiḥası ‘ anber-i sārā mı degül
2. Şimdi mi geçdi dilā ol ruḥı gül āli baḡa
Her zaman eyledügi [va‘ de-i] ferdā mı degül
3. Her kaçan gülşene varsa o nigār ayağına
Bez̄l ü īşār[ı] şabānuḡ gül-i ra‘ nā mı degül
4. Ruḥı şevḳiyle lebi yādına gözden dökülen
Bezm-i miḥnetde baḡa bāde-i ḡamrā mı degül
5. Görelı ḡonce leb ü ‘ arızını gülşende
Ḥacletinden kızaran verd-i muṭarrā mı degül
6. Gül-i gülzār-ı ruḡuḡ vaşfını Ḥatmī ideli
Gülşen-i ḡüsnüḡe ol bülbül-i ḡüyā mı degül

¹⁵⁶ gülün: gülün.

1. Gel baharı seyret. Gönle ne kadar huzur veriyor değil mi? Her gülün kokusu saf anbere ne kadar benziyor değil mi?
2. Ey gönül, o gül yanaklı bana sadece şimdi mi oyun oynadı? Her zaman beni yalan vaatlerle kandırmıyor mu?
3. O güzel her ne zaman gül bahçesine gelse, saba rüzgarı onun için gül yaprakları saçmıyor mu?
4. Mihnet meclisinde, yanağının hevesiyle dudağının hatrına gözümden dökülen yaşlar, benim için kızıl şarap mı değildir?
5. Gül, bahçede senin gonca gibi dudağını ve yanağını gördüğünden beri, utancından kızarmıyor mu?
6. Hatmî gül bahçesindeki güle benzeyen yanağının vasıflarını anlattığından beri, senin güzelliğinin bağına bülbül değil midir?

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Pâdişâhum ben kuluñ yâd eylegil
Hâñır-ı nâ-şâdumı şâd eylegil
2. Hecr ile gurbetde koma 'âşıkın
Yanuña çek bir eyi ad eylegil

[16a/9a]

3. Bu yıkılmış gönlümün mi' mârısun¹⁵⁷
Luñf kıl vîrân[ı] âbâd eylegil
4. Ele alup bu dil-i gamgînimi
İy Hâlîlüm Ka' be bünyâd eylegil
5. Çünkü ol gül yüzliden düşdün cüdâ
Hatmî bülbül gibi feryâd eylegil

1. Padişahım, ben kulunu anıp, şu kederli gönlümü neşelendir.
2. Aşığını, ayrılıkla gurbette bırakma. Yanına çekip ismini yücelt.
3. Bu yıkılmış gönlümün mimarısın. Lütfedip bu viraneyi ayağa kaldır.
4. Ey Halilim! Bu kederli gönlümü ele al ve böylece sen de bir Kabe yapmış ol.
5. Hatmî, o gül yüzlüden ayrı düştüğüne göre artık sen bülbül gibi feryat et.

¹⁵⁷ Mısra sonuna fazladan yazılan ve vezni bozan “bendeni” kelimesi çıkarılmıştır.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Gül yüzüñi güzelüm şöyle nihân eyleme gel
Bülbülāsā işümüz āh u figān eyleme gel
2. Gösterüp gün yüzüñi zerrece şād eyle beni
Āh u eşküm gibi her sūya revān eyleme gel
3. Oğ gibi tođrı geđerken reh-i ‘ıřkuñda senüñ
Kādümüz miñnet ile řimdi kemān eyleme gel
4. Cām içüp tāze cüvān sev diyü nuř eyledi çün¹⁵⁸
‘Aks-i tedbīri dilā pīr-i muğān eyleme gel
5. Hatmī şād ol miñen-i¹⁵⁹ hecriyile cānānuñ
Kimseye lezzet-i hicrān[1] ‘ayān eyleme gel

1. Güzelim, gel řu gül yüzünü gizleme. İşimizi bülbül gibi feryada döndürme.
2. Gün yüzünü gösterip beni bir zerre mutlu et. Gel, ahım gibi gözyaşım gibi her tarafa gitme.
3. Senin aşkının yolundan ok gibi dosdođru yaşarken, gel řu boyumuzu hasretinle iki büklüm etme.
4. Ey gönül! Şarap içip genç civan sev diye nasihat verdiđine göre pīr-i muganın sözlerinin aksine hareket etme.
5. Hatmî, sevgilinin hasretinin derdiyle mutlu ol ama bu ayrılıđın tadını kimseye belli etme.

¹⁵⁸ eyledi çün: eylediđiçün.

¹⁵⁹ miñen-i: miñnet-i.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Bunı dir şubha dek dâ'im zebân-ı hâl ile bülbül
Ben ağladuğça gülşende sen iy hercâyi gül gel gül
2. Mu'athtar ideli dehrün dimâğın zülf-i şeb-büyün
Has u hâşâki¹⁶⁰ olmışdur ser-â-ser 'âlemün sünbül
3. Başumda 'ışık sevdâsı perîşân-hâtıram şimdi
Tolaşmasun kesilsün diğ kerem kılsun başa kākül¹⁶¹
4. 'İzârî üzre yir tutmuş görüp hindü-beçe hâlin
Yanuben âteş-i reşke kararup kurudı fülful
5. Dem-â-dem mest-i bî-hüş ol dilâ gül-çehre sākīden
Şurāhī bun[1] dir meclis-be-meclis eyleyüp gulgul
6. Cihân bāğını geşt itse temāmet 'andelīb-i dil
Bulımaz bir saña beñzer güşāde hūb-rū şengül
7. Ruḥ-ı gül-reng-i ra' nāsın görüb[en] şākīnün Hatmī
Anuñçün kāsede her dem kızarur hacletinden mül¹⁶²

¹⁶⁰ hâşâki: hâşâke.

¹⁶¹ kākül: gulgül.

¹⁶² mül: gül.

1. Blbl, sabahlara kadar hl dili ile Őunu syler: “Ey hercai gl! Ben ađladıkça bu gl bahçesinde gel sen gl.”
2. Bu dnya, senin Őebboy zlflerinin kokusunu aldıđından beri smbl alemde çerçp gibi tamamen kıymetsiz olmuŐtur.
3. BaŐımda aŐk sevdası ile Őimdi aklım periŐandır. Kakle syleyin bana iyilik edip, benden uzak dursun, dolaŐmasın.
4. Karabiber, Hint çocuk gibi kara benini yanak zerinde yer tutmuŐ grnce, kıskançlık ateŐiyle yanarak kurudu.
5. Gnl! O gl yzl sakinin vereceđi ičkıyla her vakit mest ve sarhoŐ ol. Srahi, meclisten meclise glgl ederek bunu der.
6. Gnl kuŐu cihan bađını baŐtan baŐa dolansa da sana denk bir gzel yzl, cilveli ve oynak bir gzel gl bulamaz.
7. Hatm! Őarap, sakinin gl renkli gzel yanađını grdđ iőkn daima kadehin iőknde utancından kızarır.

Fe ‘i lâ tün / Me fâ ‘i lün / Fe ‘i lün

1. Her demün gel dilâ ğanīmet bil
Maraz u şıhhatünde ni‘ met bil
2. Zākir ol Haqq[a] zāhir u bāṭın
‘ Abd iseñ bunu sen ‘ ibādet bil
3. Nūr-ı Kur’ān hāşıl itmeyenün
Kalb[i] tārīk ü ehl-i zulmet bil
4. Penc vaqtin ri‘ āyet eyle Haqqun
Hizmet itmegi cānā minnet bil
5. Şöyle maṭlūb idin o maṭlab[ı] kim
Kesretün ‘ ālemini vaḥdet bil
6. Hāk-i rāhın tarīk erenlerinün
Dü cihān içre tāc-ı devlet bil
7. Devletin let bilüp yürü Hatmī
Zilletin ‘ ākıl isen ‘ izzet bil

1. Gönül! Gel her anını ganimet say. Hastalığını da sıhhatini de nimet say.
2. Hem içinden hem dışından Hakk'ı zikr et. Kul isen, bunu sen ibadet say.
3. Kuran ışığından nasiplenmeyen kimsenin kalbini karanlık bil. O, zulmet ehlindedir.
4. Ey can! Hakk'ın beş vaktine riayet et. Hizmet etmeyi de minnet say.
5. Talip olduğun Allah yolunda o kadar gayret et ki âlemin kesretinde bile vahdet olduğunu bil.
6. Hak erenlerinin yolunun toprağını iki cihanda devlet tacı bil.
7. Hatmî! Devleti/saadeti eziyet bilip yürü. Akıllı isen, rezil rüsva olmayı şeref say.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Miḥnet u hecr-i niġār ile dilā olma melūl
‘Āşık-ı şādık iseñ her elemin eyle ħabūl
2. Mū-miyān ile dehānın niçe taḫrīr ideyin
Ḳīl u ḵāl hiç ide mi yok yire erbāb-ı ‘uḵūl
3. Müşkil-i mes’ele-i ‘ışğa neden vāḵıf olur
Vāizā bilmek ile ‘ilmi fūrū‘ ile uşūl
4. Görmeden mihr u vefādan daḡı bir ḡarf o niġār
Okımış cevır u cefādan niçe bāb ile fuşūl
5. Şöhret ‘āfet idügin bildüñ ise Ḥatmī eger
Var saña faḡr u fenā içre yiter künc-i ḡumūl

1. Gönül, sevgiliden ayrı kaldım diye üzülme. Sadık bir aşıkın her derdi kabul et.
2. (Yok denecek kadar ince) Beli ile (yok denecek kadar küçük) ağzını nasıl anlatayım? Akıl ehli hiç yok yere laf söz söyler mi?
3. Ey vaiz! İlmin teferruatını ve temelini bilmekle insan aşkın zor meselelerine nasıl vakıf olur?
4. O güzel, daha mihr u vefā kitabını okuyup sevgiyi ve vefayı öğrenmeden cilt cilt eziyet ve cefa kitaplarını hatmetmiş.
5. Hatmî, eğer şöhretin felaket olduğunu öğrendiysen, var yoksulluk ve yoklukla unutulma köşesine çekil. Sana bu kadarı yeter.

91 (Gazel) (16b/9b)


Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bülbülāsā nāle kı̄l raḥm ide cānān muḥtemel¹⁶³
İy gönül ol gül-ruḥa kār ide efḡān muḥtemel
2. Bir gün evvel ḥāk ol iy dil rāh-ı kūy-ı yārda
Ārzū-yı seyr ide ol māh-ı pinhān muḥtemel

[17a/10a]

3. Eksik itme bād-ı āhı gülşen-i dil-dārda
Meyl ide şāyed ki ol serv-i ḥırāman muḥtemel
4. Cām devr eydür bize şākī lebi mül şevḳıne
Māni' -i 'iṣ u şafā ola bu devrān muḥtemel
5. Dem-be-dem aḳıtma Ḥatmī eşk[ün]ün seyl-ābını
Cüş idüp ḡarḳ eyleye dūnyāyı 'ummān muḥtemel

1. Bülbül gibi inle, sevgili ola ki merhamet eder. Ey gönül! O gül yanaklıyı belki feryat figan etkiler.
2. Ey gönül! Sevgilinin semtinin yolunda bir an evvel toprak ol, belki o ay yüzkü sevgili gizlice gezmeye/yürüyüşe çıkar.
3. Sevgilinin bağında ahınla oluşan rüzgarı eksik etme, ola ki o salınan servi sana meyleder/ilgi gösterir.
4. Ey saki! O dudakları şaraba benzeyen sevgili aşkına kadehi dolaştır. Belki de bu devran yememizi içmemizi engelleyecek.
5. Hatmî! Gözyaşı selini durmadan akıtma! Yoksa coşup bir umman gibi dünyayı boğabilir.

¹⁶³ Bu kelime tüm beyitlerde  şeklinde yazılmıştır.

Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün / Me fâ ‘î lün

1. Raķīb-i segden i‘ rāzuñ gelür cānā saña müşkil
Gel insāf eyle billāhi degül midür baña müşkil
 2. Ţabīb el urdı nabżuma didi feryād idüp fevrī
Marīz-i derd-i ‘ışķ ancak bu ki ğāyet devā müşkil
 3. Dü-tāy-ı¹⁶⁴ ķāmetem ben pāy-mālem niçe yıllardur
Eyā serv-i ħırāmānum senünle merĥabā müşkil
 4. Cefā-yı dil-rübā müşkil gelür gerçi ki nā-dāna
Benem ol ‘āşık-ı şeydā gelür baña şafā müşkil
 5. Göre aġyār ile yārı muĥabbet ehline Ĥatmī
Cihānda bundan özge hiç olur mı bir belā [müşkil]
-
1. Sevgilim! O rakip köpeğinden yüz çevirmek sana zor geliyor ama gel insaf et, bana da yazık değil mi?
 2. Tabip nabzıma bakıp aniden çığlık attı: “Bu olsa olsa aşk derdidir ama devası çok zordur!” dedi.
 3. İnce bedenim iki büklüm oldu, ne zamandır ayaklar altındayım. Ey salınarak yürüyen, selvi boylu sevgilim, seninle merhabalaşmak zor...
 4. Cahile sevgilinin eziyeti zor gelir ama ben öyle bir aşk delisiyim ki bana da zevk sefa sürmek zor gelir.
 5. Ey Hatmî! Muhabbet ehli için sevgilisini eller ile görmekten daha beter bir felaket dünyada var mıdır?

¹⁶⁴ dü-tāy-ı: dü-tār-ı.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Meyl idelden berü ol şūḥ-ı sitem-kāre gönül
Düşdi fikriyle ḥıredden 'aceb āvāre gönül
2. Kāşki ol kaşı yā sīneme bir oḡ ursa
Revzen olurdı aña itmege nezzāre gönül
3. Kūyı seyrini varup eylemez dil¹⁶⁵ tenhā
Tīḡ-ı hicrān ile oldı hele şad-pāre gönül
4. Rāygān yolına can virdüğümüz mi suçumuz
Yaramaz yār idinelden yaramaz yāre gönül
5. Şāneveş zūlfine el ḫarmağa kaşdı Ḥatmī
Beni sevdālara uğratdı yüzi ḫara gönül

1. Gönül, o neşeli zalime meylettiğinden beri aklını fikrini yitirdi, avare oldu.
2. Keşke o keman kaşlı, sineme bir ok atsa... Gönlümün onu izlemesi için bir pencere açılmış olurdu.
3. Gönül, sevgilisinin mahallesine varıp tek başına dolaşmaz; zira ayrılık oku onu yüz parçaya böldü.
4. Suçumuz, canımızı sevgilinin yoluna karşılıksız vermemiz mi? Uygunsuz/zalim bir sevgili edindiğimiz için gönlümüz ona yaramıyor.
5. Hatmî! Yüzü kara gönül, sevgilinin zülflerine uzanıp, tarak gibi onları dağıtmaya kast etti(ği için), beni kara sevdalara uğrattı.

¹⁶⁵ eylemez dil: eylemezdi.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Aşdı senden tarafa řu gibi bu sâde gönül
Saña kul oldu eyâ serv-şad âzâde gönül

[17b/10b]

2. Şasret-i la'1-i lebün birle müdâm iy sâķī
Gözlerüm sâġar[1] gözler mey-i hamrâda gönül
3. Zülf-i yâre elüm irse dir idün řâne gibi
Südmend olamadun veh ki bu sevdâda gönül
4. Saña meyl eyledüġi gibi eyâ serv-şirâm
İtmedi toġrısı bir kimseye dünyâda gönül
5. Pây-büs ola müyesser dir isen Şatmî gibi
Reh-i küyında ġubâr olıġör üftâde gönül

1. Ey servi boylu, başına buyruk sevgili! Bu saf gönül su gibi senden tarafa aktı, sana kul oldu.
2. Ey saki! Lal dudaklarının hasretiyle gözlerim kadehi gözler, gönlüm kızıl şaraptadır.
3. Gönül, elimle sevgilinin zülüflerine tarak gibi uzansam, derdin; ama ne yazık ki bu sevdada muvaffak olmadın.
4. Ey servi gibi salınan sevgili! Bu gönül bu dünyada sana meylettiġi kadar kimseye meyletmedi.
5. Aşık gönül! (Sevgilinin) Ayaġını öpebilmek istersen, Hatmî gibi sen de onun yolunda toprak ol.

Mef'û lü / Fâ'î lâ tü / Me fâ'î lü / Fâ'î lün

1. İy faqr u fâqayile sa'âdet bulan gönül
İşkuñ gedâsı olalı devlet bulan gönül
2. Derbân[ı] olmağıla o meh-ıal' atüñ bugün
Dārā gibi zamānede rif'at bulan gönül
3. Terk eyledüñ kabāyı ki bildüñ fenāyîdür
İy hırka vü 'abāyıla şevket bulan gönül
4. Hılkatde çün mükerrem olduğını bildüñ âdemüñ¹⁶⁶
Maḥlûk zümresinde kerāmet bulan gönül
5. Hatmî keşîf cism[i] daḥı itmedi[n]¹⁶⁷ laṭîf
Haḳ saña nāzır idi leṭāfet bulan gönül

1. Ey fakirlikle yoksullukla mutlu olan gönül! Ey aşkın kölesi olduğundan beri
(adeta) devlet sahibi olan gönül!
2. Bugün o ay yüzünün kapısına kul olmakla, felek katında Dara gibi yücelen
gönül...
3. Kaftanın (makamın) geçici olduğunu bilip onu terk ettin, ey hırka ve aba ile
azamet bulan gönül!
4. Ey yaratılmışlarda keramet bulan gönül, bunun sebebi âdemin yaratılış
aşamasında mükerrem kılındığını bilmendir...
5. Ey, Hakk daha Hatmî'nin bedenine ruh üflemeden, onun bakışı ile letafet bulan
gönül!

¹⁶⁶ Bu mısranın vezni, fazla hece sebebiyle bozuktur.

¹⁶⁷ itmedin: itmedi.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Telh-[‘]ıyş olma bu cām-ı dil-güşādan lezzet al
‘Ākil isen inkisār-ı cām-ı Cem’den ‘ibret al
 2. ‘İşk bāzārında gel sıhhat metā[‘]ın kıl fūruht
Çār-sū-yı ğamda iy dil var kumāş-ı miḥnet al
 3. Lebleri ‘unnābınuḡ ‘aksi durur āb-ı ‘ineb
Zülf sevdāsına düşdüñse şarāb-ı misket al
 4. Naqd-i can ḥarc eyle ṭurma būs-ı la[‘]l-i yār için
Tuḡfe-i nāçiz ile gel gevher-i bī-kıymet al
 5. Ol gözi bīmārdan tīmār umarsañ derdüñe
Ḥatmīveş ferzāne ol Loḡmān’dan gel ḥikmet al
-
1. Acı içenlerden olma. Bu iç ferahlatan şaraptan lezzet al, akıllı isen Cem’in kadehinin kırılmasından ibret al.
 2. Ey gönül! Gel, aşk pazarında sıhhat sermayesini satılığa çıkarıp, keder çarşısında gam kumaşı al.
 3. Üzüm suyu, onun hünnap dudaklarının yansımasıdır. Eğer kara zülüflerinin sevdasına düştüysen misket şarabı al.
 4. Gel, sevgilinin dudağından bir buse almak için can nakdini harca. Durma, o kıymetsiz canı hediye ederek, karşılığında paha biçilemez bir cevher al.
 5. O hasta bakışlıdan derdine çare umarsan, gel Hatmî gibi bilge ol, Lokman’dan hikmet al.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Hüdâyâ luṭf u 'afvunla irişse gâyete menzil
Görölmiş gibi olmazdı gelürken her günü bir yıl
2. Şabır kııl tâ feraḥ birle sürûra irmek istersen
Dür-i maḳsûdı koyında bulur kim olsa deryâ-dil
3. Haḳ'ıñ iḥsânı 'add olmaz ve lîkin ulı ḳudretdür
Bir ân içinde deryâda sefine kat' ider şad mil
4. Hürüş u cüş-ı deryâya ne ḥasdur ḳatlana keştî
'İnâyât-ı şehensâhî olmasaydı ḥâlümüz müşkil
5. Ümîzüm zevraḳın 'ummâna şaldı rûzgâr-ı hecr
Ne bilsün çekdügüm iy dil ḥuzûr ile tutan sâhil
6. İlahî reh-nümün olup bize 'avnüñ bu deryâda
Ḥabîbüñ ḥurmeti vü luṭf u in' amuñ ola ḥâyil
7. Za'îf insan niçe t̄aḳat getürsün mevc-i ebḥâra
Olur Ḥatmî gibi her kim görürse anı lâ-ya' kııl

1. Ey Allah'ım! Her gün bir yıl gibi gelip geçse de yol sana ulaşınca, senin afvın ve lütfun sayesinde bu günlerin hiçbiri yaşanmamış gibi olurdu.
2. Ferahla sevince ermek istersen sabret, kimin gönlü deniz gibi açık ferah olursa o, dileğinin incisini (deniz gibi) koynunda bulur.
3. Allah'ın ihsanı hesap olunmaz ama kudreti öyle çoktur ki (onunla) gemi, bir anda denizde yüz mil kat eder.
4. O şahlar şahının yardımı olmasaydı halimiz zordu. Onun sayesinde, çerçöpten gemi, denizdeki dalgalara ve fırtınalara katlanabilir.
5. Ayrılık rüzgarı benim umudumun sırça gemisini ummana saldı. Ey gönül! Huzurla sahile ulaşan, benim ne çektiğimi nereden bilsin?
6. Ey Allah'ım! Senin yardımın bu denizde bize rehberlik etsin. Habibin (peygamberin) hürmeti ve senin lütfun ve nimetlerin bizi (kötülüklerden) esirgesin.
7. Zayıf insan denizin dalgasına nasıl karşı koysun? Onu görenlerin, Hatmî gibi akli başından gider.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Başa yazılan gelür dirlerd[i] cānā fi'l-meşel
 ara yazuyımıř alnumda atun grmek ezel
2. Gāh olur att-ı ruun ' uřřāa olur sebzezār
 Gāh olur kim ' āřık-ı dil-asteye olur ecel
3. Gizl rāzum sen řeh-i sne benm mafi degl
 Mlhemn-ı cānib-i a olur ařāb-ı dvel
4. ısmetn derd  gān u mihr u vefāyise eger
 Bir bir elbetde zhr ider dilā ılma cedel
5. Tbī addn birle zlfn grmegi atmī diler
 Bir ara yzl perīřān hoř ılır tl-i emel

1. Ey canım! Başa yazılan gelirmiş, derler. Sonunda senin hattının çıktığını grmek de benim alnımın –ezelde yazılmış- kara yazısıymış.
2. Yzndeki tyler kah ařıklara baę bostan olur, kah hasta gnll ařıęa ecel olur.
3. Benim gizli hazinem sen gzellik řahı iin gizli sayılmaz. Zira devlet sahipleri Hak'tan gelen ilhamı alırlar.
4. Ey gnl, eęer kısmetinde dert, gān, sevgi ve vefa varsa hepsi bir bir gerekleřir. Bořa kavgaya tutuřma.
5. Hatmī senin Tuba boyunla zlfn grmeyi diler ama bunlar gnahkar bir perīřān adamın sonu gelmez arzularıdır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Dime iy gül-çehre kim küyümda zâr eksik degül
 anda kim bir gül bite anda hezâr eksik degül
2. atı zülfi gird-i addin tusa yârüñ ğam degül
 Genc olan künc içre zîrâ mür u mâr eksik degül
3. ftâbum mehcemâlünden cüdâ düşdükde dil
 Meş' ale-efrüz âh-ı pür-şerâr eksik degül

[18b/28b]

4. Miñnet u derd ü ğama ser-^c askerem ben usrevâ
 Devletünde baa leşker bî-şümâr eksik degül
5. Görseñ ağyâr ile ol gül-çehre[y]i sen ğam yime
 urbet-i gülde çü atmî zam-ı âr eksik degül

1. Ey gül yüzlü! Sokağımda feryat figan eksil deĝil, deme. Zira nerede bir gül bitse, bülbüller oraya üşüşür.
2. Sevgilinin yanaklarını, sakallarıyla zülüfleri çevrelese dert deĝil. Malum, hazine olan yerde yılanla karınca eksik olmaz.
3. Güneş yüzlüm! Gönül senin parlak yüzünden ayrı düştüğünden beri, meşaleyi tutuşturacak denli alevler saçan ahları eksik olmaz.
4. Ey şah! Ben dert ve eziyete başkumandanım. Senin devletinde bana sayısız asker vardır.
5. Hatmî! O gül yüzlüyü eller ile görseñ de üzülme. Zira gülün çevresinde diken eksik olmaz.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ğonceler dem-beste alsun nāz ile ğüftāra gel
Serviler ayretde ursun ŗīve-i reftāra gel
2. Ğölmesün açılmasun ğülŗende dirseñ ğül eger
ŗad-hezārān ' işve birle ande ıl ğülzāra gel
3. Kāsīd olsun dir iseñ bu müşk [ü] ' anber revnaın
ıl perīŗān iy perī-ŗān perçemün bāzāra gel
4. Bir açılmış tāze ğüldür med-i ruėsār-ı nigār
Bu edā vü ma' niden –ra gel¹⁶⁸
5. Ğörmez olduñ zülf-i ruėsārını [yārün] atmiyā
Hey [...] urma bülbül gibi sen de zāra gel¹⁶⁹

1. Ğoncalar suspus olsun, sen naz ile konuŗ. Serviler hayretten dunsun kalsın, sen işveyle salın gel.
2. Eđer ğül, ğül bağında ğölmesin açılmasın, dersen, işve ile yüz binlerce ğülücük saçarak ğül bağına sen gel.
3. Bu misk ve anber parlaklığının/raėbetinin revatan düşmesini istiyorsan, ey peri ŗöhretli, perçemini dağıt, pazara ık.
4. Sevgilinin yanağını övmek için yazılan ŗiir, açılmış bir ğül gibidir. Onun edası ve mânāsı...(?)
5. Hatmî! Sevgilinin yanağının zülflerini dahi ğörmez oldun. O halde ŗimdi sen de feryat figan etmeye başla.

¹⁶⁸ Tahrifattan dolayı mısranın sonu okunamamıştır.

¹⁶⁹ Tahrifattan dolayı mısranın sonu okunamamıştır.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Zâmîründe şu' â' -1 âh-1 meş' al dik dil-efrüz ol
Münîrüh kıl münevver âfitâb-1 ' aql[a] [nev-]rüz ol
2. Ne sâz âgâz ider bu Zühre-i gerdün-1 zehrâ gör
Aña dem-sâz olup bu tâb-1 teble sen de pür-süz ol
3. Cürüh-1 kalb-i maḥzûna merâḥim merḥemin ur kim
Kerem ibrişimin taḥ sūzen-i luḫ ile dil-düz ol
4. N'idem baḫt u sitârem yoḫ ki bu firûze günbedde
Meded eyyâm-1 baḫtum¹⁷⁰ sen de bir dem rüz-1 firüz ol
5. Ṭavîl itme şeb-i yeldâda zülfinüh ḫikâyâtuh
Perîşân söyleme Ḥatmî rivâyâtuhda sen uz ol

1. Ahının ateşinden bir meşale dikip gönlünü aydınlat. Bu ışıkla akıl güneşini aydınlatıp, yeni gün gibi ol.
2. Bu feleğin çalgıcısı parlak Zühre yıldızı neler çalmaya başlar gör, ona eşlik edip sen de bu aşk ateşiyle, sıtmaya tutulmuşçasına yanıp kavrul.
3. Mahzun kalbinin yaralarına önce merhemini sür ve acıma ipliğini takıp, lütuf iğnesine taktığın kerem ibrişimiyle gönül yaralarımı dikip onar.
4. Ne yazık ki bu firuze kubbe altında benim bahtım talihim yok. İnsaf edin bahtımın günleri, ben de bir an olsun gün yüzü göreyim.
5. Hatmî! Bu en uzun gecede sevgilinin zülfünün hikayesini uzatıp hikayeyi dağıtma, sözünü ustaca söyle.



Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gāh şādān gāh giryān gāh manşıb gāh 'azil
Gāh ifrāt u gehi tefrīt u imsākla bezil
2. Kār-ı 'ālem hāl-i 'ādem gūne gūne dem-be-dem
Geh nasīhat geh fażīhat geh medīhat gāh hezil
[19a/27a]
3. *Ġam me-ħor 'ālem eger bāşed çün-ın ü geh çünān*
Bes mekeş hıcrān-ı devrān-rā vü to nüş der-cezil
4. Gāh fitne gāh şulħ u gāh ceng u gāh neng
Gāh ħusrān gāh aşşıdur cihānda çün nezil
5. Ĥızrveş ger zinde olmağ ister iseğ Ĥatmiyā
Geh mürüvvet geh fütüvvet gāh¹⁷¹ şefkat kıl bezil

1. Kah mutlu, kah kederden gözü yaşlı, kah makam sahibi, kah azledilmiş; kah bir uçta kah diğesinde aşırılık eder, kah tasarruf kah cömertlik...
2. İnsanın hali, dünyanın işleri böyle çeşit çeşittir. Bazen nasihat, bazen rezillik, bazen övgü, bazen de yergi vardır.
3. Alem bazen böyle, bazen öyle de olsa gam yeme; zamanın sana verdiği ayrılıkları çektiğin yeter, bolca içmene bak.
4. Kah kargaşa, fitne, kah barış, kah savaş, kah şöhret; kah hüsrān, kah faydadır gökten inen (kader).
5. Hatmî! Hızır gibi ölümsüz olmak istersen, kah cömertlik, kah yiğitlik, kah şefkat saç.

¹⁷¹ gāh: geh.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Tâli'ümde oldı ğam leyl-i tavîl
Şems-i 'izzet toğmadı oldum zelîl
2. Bulmadum rāh-ı murād[a] reh-nümün
Bir mürüvvet kân[1] yoğ ola delîl
3. İstemezsin feyze ücret şemsveş
Āfitābāsā çü ihsānuğ sebîl
4. Zāt-ı pāküñ mağz-ı nūr-ı şemsdür
Yoğ durur saña mürüvvetde 'adîl
5. Şems-i çārum āsumandur [künbetüñ?]¹⁷²
Ĥatmî[yi] iy Īsî-dem kıoma 'alîl

1. Gam, benim talihimde uzun bir gece oldu. Şeref güneşi doğmadı, rezil oldum.
2. Muradımın yoluna bir rehber bulamadım. Himayet edecek bir cömertlik kaynağı (bir cömert el) bulamadım.
3. İhsanın güneş gibi bol olduğundan, -güneş gibi- feyiz vermek için ücret istemezsin.
4. Pak zatın saf gün ışığı gibidir. Cömertlikte sana denk yoktur.
5. Ey benim, sarayı güneşin yer aldığı dördüncü felek gibi yüce olan İsa nefeslim!
Hatmî'yi hasta bırakma.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Ferâgat gūşesinde tūşe-gīr ol
Gehī mīr-i ŧehī [vü geh] vezīr ol
2. ŧeb-i deycūr-ı mehcūr itme ŧalbūŧ
Tevekkül burcına mihr-i münīr ol
3. ŧaberdār-ı 'ulūm-ı ŧaŧŧ olıgör
Gider nisyānı insān-ı ŧabīr ol
4. Nazardan gözyaşı gibi gitme gel
Ki aŧrānuŧ içinde bī-nazīr ol
5. Baŧup 'ibretle eŧcār-ı zemīne
ŧudā sun'ında dānā vü baŧīr ol
6. Dilersenŧ ola ŧalbūŧ ŧatmī [pūr-nūr]
Çerāĝ-ı 'ıŧŧ[1] yaŧ rūŧen-żamīr ol

1. Kah ŧahın emiri, kah vezir de olsan, vazgeçme köşesinde azıĝını bekle (onunla yetin).
2. Kalbini uzaktaki karanlık gece gibi kılma, tevekkül burcuna ıŧık veren güneş ol.
3. Hakk'ın ilimlerinden haberdar ol. Unutkanlıĝı aklından gider, bilen insan ol.
4. Gel, gözden gözyaşı gibi düşme; akranların arasında eşsiz ol.
5. Yeryüzündeki ağaçlara ibretle bakıp, Allah'ın kudretini gör ve anla.
6. Hatmî! Kalbin nurla dolsun istersen, aşk kandilini yak, kalbini aydınlat.

(Harfî'l-Mim)

105

(Gazel)

(19b/27b)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Çengveş ham-kâmet olmamı diler hicrân benüm
Veh ki kânûn eylemişdür nâlemi devrân benüm
 2. Merdüm-i dîdemden el yudum yoluḡda cân ile
Nem acır bilsem 'aceb bu dîde-i giryân benüm
 3. Nâr-ı 'ıŖıķı döne döne baġrum itmişdür kebâb
Daġı nem yaķar 'aceb bu âteş-i sūzan benüm
 4. İŖiginde bir gedâsı olıbilsem ol Ŗehûḡ
Olur idi mülket-i İrân ile Tūrân benüm
 5. Gözüḡe mi gösterürsin¹⁷³ tūtiyâyı Ḥatmiyâ
Var iken bu dîdeme ḡâk-i der-i cânân benüm
-
1. Hicran, benim bir çeng gibi iki büklüm olmamı ister. Ne yazık ki devran benim iniltimi kanun edip çalar...
 2. Senin yolunda gözbebeğimden vazgeçtim. Canla başla gözyaşı akıtan bu gözler, acaba benim daha neme acırlar?
 3. Zaten aşk ateşi döne döne baġrımı yakıp kebab etmişken, bu yann ateş benim daha neyimi yakacak?
 4. O Ŗahın kapısında bir köle olabilseydim, İnan ve Turan mülkünün sahibi olmuş sayılırdım.
 5. Hatmî! Sevgilinin yolunun topraġı varken sen hâlâ gözüne sürme mi çekersin?

¹⁷³ gösterürsin: gösterürsiḡ.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bülülāsā gül-ruḥuḡ şeydāsıyam ḥānum benüm
Ḥalk[ı] ānuḡçün uyutmaz āh [u] efgānum benüm
2. Ḳan oturur bađrına gülşende her bir goncenüḡ
Nāz ile gülseḡ kaçan iy verd-i ḥandānum benüm
3. Can virürem bir nefes 'ıḡḡuḡdan olursam cüdā
'ıḡḡuḡ olmışdur ser-ā-ser cismüme cānum benüm
4. Ğonce gibi bađrumı ḡan itdüḡ iy cān bülbüli
Gül gibi çāk olsa taḡ mıdur girībānum benüm
5. Didi Ḥatmī ḡaḡtını¹⁷⁴ yārüḡ görüp feryād ile
İşde budur dostlar ḡatlüme bürhānum benüm

1. Benim hānım! Bülül gibi ben de senin gül yüzüne delicesine aşığım. O yüzden ahım figanım halkı uyutmaz.
2. Ey benim gülen gülüm! Ne vakit gül bađında naz ile gülsen, her bir goncanın bađrına kan oturur.
3. Canım benim! Senin aşkın baştan ayađa benim canım olmuştur. Öyle ki, aşkından bir nefes ayrı kalsam, ölürüm.
4. Ey can bülbülü! Bađrımı gonca gibi kan ettin. Şimdi benim yakam gül gibi yırtılsa ayıp mıdır?
5. Hatmî, sevgilisinin sakalını görüp feryat ederek dedi ki: “Dostlar, işte bu benim ölüm fermanımdır, delilimdir!”

¹⁷⁴ ḡaḡtını: ḡaḡtını.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Dil-i bîmâr[1] hamdi'llâh bugün dermâna irgürdüm
Ne gam artık baña anı der-i cānāna irgürdüm
2. Vefâ esbine çün gördüm süvâr olmuş şeh-i hüsni
Elimde 'ırzı [vü] cānı virüp derbāna irgürdüm
3. Hezār efgān ile nāle iderken 'andelîb-i dil
Cihān bağında ben anı gül-i ḥandāna irgürdüm
4. Baña kuḥl-i Şîfāhānî gerekmez 'aynuma almam
Ġubār-ı pāyını ben dīde-i giryāna irgürdüm
5. Yaşum ġarḳ itmesün diyü ser-ā-ser 'ālemi Ḥatmî
Anuḡün cā-be-cā cūlar idüp 'ummāna irgürdüm

1. Çok şükür ki hasta gönlümü bugün dermana erdirdim, sevgilinin kapısına ulaştırdım, artık bana ne gam!
2. O güzellik şahını vefa atına binmiş gördüm. Elimdeki ırzı ve canı (huzuruna çıkabilmek için) kapıcısına teslim ettim.
3. Gönül kuşu bülbül gibi feryat figan ederken ben, cihan bağında onu gülen güle erıştirdim.
4. Ben (sevgilimin) ayağının toprağını şu ağlayan gözlerime sürdüm. Artık bana Isfahan sürmesi gerekmez, ben onu gözüme sürmem (bile).
5. Hatmî, gözyaşım alemi baştan başa yutmasın/boğmasın diye yer yer ırmaklar meydana getirdim, gözyaşımı ummana ulaştırdım.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. addümi lâm eylemişken dostlar hicrân benüm
anuma el arma ister bî-vefâ cânân benüm
 2. aste oldum uşa vü am geldi bir bir atuma
âlümi şormaa geldiler yine yârân benüm
 3. Ben fenâ milkinde şâh-ı ' ış olaldan dostlar
Reş iderse yiridür avâlüme sulân benüm
 4. Bir üneş yüzlü abîbü derdiyile asteyem
Zerrece gelmez abîbâ ' aynuma dermân benüm
 5. âlib-i genc-i ru-ı dildâr olaldan atmiyâ
Bir maâmumdur ki olmaz üşe-i vîrân benüm
-
1. Dostlar! Hicran zaten benim boyumu bükmüşken, bir de o vefasız sevgili, elini kanıma bulamak ister.
 2. Hasta oldum, gam ve keder tek tek yanıma geldi. Yani dostlarım benim halimi sormaya geldiler.
 3. Dostlar! Ben yokluk (fenâ) ülkesinde aş şahı olduğumdan beri, sultan benim halimi kıskansa yeridir.
 4. Bir üneş yüzlü sevgilinin derdiyle hastayım. Ey tabip! Dermanın benim gözümde zerrece kıymeti yok.
 5. Hatmî! Sevgilimin yanağının hazinesine talip olduğumdan beri virane(den başka) makamım olmaz.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. 'Işka düşdüm hil' at-i nāmūs[1] ben çāk eyledüm
Hamdülillah kim bugün çok nesne idrāk eyledüm
 2. Giceler sevdā-yı zülfünle şehā şeb-nem-miṣāl
'Ālemi başdan başa eşkümle nemnāk eyledüm
 3. Devlet u 'izzet başa yetmez mi iy dil dünyede
Kim yüzümü dil-rubālar bābına ḥāk eyledüm
 4. Kılmağ için rīsmān-ı zülfde cān-bāzlık
Kendümi çekdüm çevirdüm cüst u çālāk eyledüm
 5. Sūret-i dildāra mir'āt olmağ için Hatmiyā
Ğill u ğışdan gönülümün āyīnesin pāk eyledüm
-
1. Aşka düştüm, namus kaftanımı yırtıp attım. Hamdolsun ki bugün çok şeyi idrak ettim.
 2. Ey şah! Geceleri, zülfünün sevdasından, alemi gözyaşımınla şebnem gibi baştan başa suladım.
 3. Ey gönül, bu dünyada yüzümü gönülçelen güzellerin kapısına toprak ettim. Bu şan şeref bana yetmez mi?
 4. Züluf ipi üzerinde cambazlık etmek için kendimi çekip çevirdim; kıvraklaştım, çevikleştim.
 5. Hatmî! Sevgilinin yüzüne (layık) ayna olmak için gönül aynamı kirden pastan arındırdım.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Cihānda çok güzel sevdüm vefâyı bulmadum gitdüm
Dirīgā tatlu cānumdan şafâyı bulmadum gitdüm
 2. Kerem kı1 gel baņa bildür tabībā bu ne hikmetdür
Marīz-i ' ışkuñ olaldan devāyı bulmadum gitdüm
 3. Cihān bāzārı gerçi atlas u dībā ile pürdür
Ve līkin bir fenāsı yok kabāyı bulmadum gitdüm
 4. Düşelden ' ışkuña gönlüm ferahñāk olmadum bir dem
Ġamuñdan iy şanem hergiz rehāyı bulmadum gitdüm
- [20b/22b]
5. Göñül şeh-bāz[1] per açup cihānı cüst u cū kıldum
Ve līkin Ĥatmī ol zülf[i] hümāyı bulmadum gitdüm

1. Alemde çok güzel sevdim, vefayı bulmadım gittim. Heyhat! Tatlı canım için sefa bulmadım gittim.
2. Ey tabip! Kerem et, gel bana bunun sebebini söyle: Aşk yüzünden senin olduğumdan beri devayı bulmadım gittim.
3. Cihan pazarı atlas ve diba ile dolup taşmış ama dünyada kalıcı bir kaftan bulamadım gittim.
4. Ey güzel! Aşkına düştüğümde beri bir ferah nefes alamadım, gamından kurtulamadım gittim.
5. Hatmî, şehbaza benzeyen gönül kuşu ile kanat açıp dünyayı gezdim, arayıp sordum ama o hüma zülüflü sevgiliyi bulamadım gittim.

Fâ 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Nağş-ı rüy-ı nigârdur eglencem
Hamdülillah ki vardur eglencem
2. Ol gözi şâhini seveli gönül
Bekler ancak şikârdur eglencem
3. Ruğların hasretinden iy dil-ber
Hağ bilür lâlezârdur eglencem
4. Gül yüzünden düşeli ayru senün
Hem-dem[üm]dür hezârdur eglencem
5. Seyr-i fikr-i 'izâr-ı yârla gönül
Hatmiyâ cüybârdur eglencem

1. Eğlencem o güzelin yüzünün nakşıdır, hamdolsun ki bir eğlencem vardır.
2. Gönül o gözü şahin gibi olan, gönül avlayan sevgiliye tutulduğundan beri bekler, ancak bu av işi benim eğlencemdir.
3. Ey dilber! Allah bilir ki yanaklarının hasretinden, tek eğlencem ve avuntum lale bahçeleridir.
4. Senin gül yüzünden ayrı düştüğümde beridir yoldaşım da eğlencem de bülbüldür.
5. Hatmî! Gönlüm, sevgilinin yanağını hayal ederek gezmededir. Irmak kenarları eğlencem olmuştur.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Can virür yolunda ' aşık virmege başı begüm
Buña döymez tîğ-ı ğamzen ğaqqı için naşı begüm
2. Geh hilâle gâhi bedre beñzedem ' ayb eyleme
Gördüğüm yok ğağ budur bu vech ile kaşı begüm
3. Kıl kadem-rence bu bende-ğāneye îşār için
Eyledüm pür-eşk ile çeşm-i güher-pāşı begüm
4. Ğusrevā can virürem şîrîn kelāmuñ şevkine
Küh-ken gibi şımağ āsān durur taşı begüm
5. Dīdesi şaqqā vü cārūbı müjedür Ğatmiyā
Dür kılma gel serāyuñdan bu ferrāşı begüm

1. Beyim, aşık olan senin yolunda başını vermek için can atar. Kılıca benzeyen gamzene and olsun ki ağyar buna dayanamaz/razı olmaz.
2. Kah hilale kah dolunaya benzettim diye beni ayıplama beyim, doğrusu bu yüz ile bu kaşı pek gördüğüm yoktur.
3. Beyim, gevher saçan gözümü yaş ile doldurdum. Senin yoluna bunları saçabilmem için fakirhanemi şereflendir.
4. Ey şah! Ferhat gibi taşı delmek kolaydır. Halbuki ben, senin şirin sözünün coşkusuyla canımı veririm.
5. Beyim! Hatmî'nin gözü saka, kirpikleri (senin yolunu) süpürendir; gel, sarayından bu hizmetçiyi uzaklaştırma.

Fe ‘i lâ tün / Me fâ ‘i lün / Fe ‘i lün

1. Ğayı kıoyup Ğudâ’yı gözleyelüm
Çünkü ‘abdüz rızâyı gözleyelüm
2. Çekelüm miĥneti bugün bunda
Yarın anca şafâyı gözleyelüm
3. Ümmet olmaĝa idelüm himmet
Sünnet-i Muştafâ’yı gözleyelüm

1. Başkalarını bırakıp Allah’ı(n yolunu) gözleyelim. Kul olduğumuz için Allah’ın rızasını gözleyelim.
2. Bugün bu günyada eziyet çekelim ki yarın ahirette sefa bulmayı bekleyebilelim.
3. Ümmet olmaya çalışalım peygamberin sünnetini takip edelim.

¹⁷⁵ Bu şiirin devamı eksiktir.

(Harfî'l-Nûn)

114

(Gazel)¹⁷⁶

(21a/29a)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Niçe dāmān-gīr olsun 'āşık-ı üftādelər
Müntehādūr Ṭūbī ḳaddi serv-i ser-efrāzdan
2. Segleriyle hemdem olup ḫayl olduḳ [bu] gice
Muṭribā geçdük bugün biz istimā' -ı sāzdan
3. Ḥār ile vuşlatda ol gül saḅa efgān oldu kār
Ṭālī' üḅ bülbül gibi Ḥatmī senüḅ āvāzdan

1. Zavallı aşıklar nasıl eteğine tutunsun? Tubaya benzeyen endamın yüce servilerden de yücedir.
2. Ey çalgıcı! Biz bu gece o sevgilinin kapısının köpekleriyle yarenlik edip ahbap olduk. Artık sazı sözü dinlemekten geçtik.
3. Hatmî! O gül yanaklı sevgili diken ile vuslattadır. Senin talihin bülbül gibi feryattan yana düştü.

¹⁷⁶ Bu şiirin başlangıcı eksiktir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Cevre zevk eyler dilâ dildâr-ı ʔannâz¹⁷⁷ isteyen
Fikr-i zaḥm-ı¹⁷⁸ nâhûn eyler şanma şeh-bâz isteyen
 2. Dâğlarla¹⁷⁹ sînesin zeyn idüp inler ney gibi
Bu muḥabbet meclisinde yâr-ı dem-sâz isteyen
 3. 'Âşık olmamış ʔatalum iy melek-sîmâ perî
Niçe âdemdür raḳîb-i dîv-enbâz isteyen
 4. Saḡa beḡzer bâğ-ı dehre gelmedi bir ğonce-leb
'Âşık-ı şeydâsını bülbül gibi zâr isteyen
 5. Şu gibi yirden yüzün kaldırılmaz inler Ḥatmiveş
Pây-büş[a] bir ḳad-i serv-i ser-efrâz isteyen
-
1. Ey gönül! Fitneci/oynak sevgili isteyen, eziyetten keyif alır. Avcı doğanı isteyen pençe yarasını düşünür sanma.
 2. Bu muhabbet meclisinde (saza söze ortak) sevgili isteyen, bağırını dağlayıp ney gibi inler.
 3. Ey melek yüzlü peri! Bir insan -aşık olmadıkça- neden şeytana denk bir rakip istesin?
 4. Bu cihan bağına -delirmiş aşığını bülbül gibi inlesin isteyen- sen gibi bir gonca dudaklı gelmedi.
 5. Ayaklarına kapanmak için bir servi boylu fidan isteyen kimse, yüzünü su gibi yerden kaldırılmaz, Hatmî gibi inler.

¹⁷⁷ ʔannâz: ẓannâz.

¹⁷⁸ zaḥm-ı: zaḥm u.

¹⁷⁹ dâğlarla: ʔağlarla.

Fâ 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Sâķī eşküm şarāb idüp nilersin
Bağrumı yā kebāb idüp nilersin
2. Şimdi ma' mūr iken bu hāne-i dil
Yıkup anı harāb idüp nilersin
3. Zülfüñ örter yiter yüzüñ mihrüñ
İy efendim niķāb idüp nilersin
4. Bir iki gün ķo bizi zevķ idelüm
İy felek bes türāb idüp nilersin
5. Cevr erķām[1] deftere sığmaz
Ĥatmī anı hisāb idüp nilersin

1. Saki! Gözyaşımı şarap edip neylersin? Ya bağrımı kebab edip neylersin?
2. Bu gönül ocağı şimdi bayındır iken onu yıkıp viran edip neylersin?
3. Ey efendim! Yüzünün güneşini örtmeye zaten zülüflerin yetiyorken bir de peçe ile kapatıp neylersin?
4. Ey felek! Bırak bizi de bir iki gün keyif sürelim. Bizi sonunda toprak edip neylersin?
5. Hatmî! (O sevgilinin ettiği) Eziyetlerin sayısı deftere sığmaz, hesabını tutup neylersin?

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Muḳārīn olmasa dest-i şerīf-i şāha ger¹⁸⁰ şāhīn
Bulup 'izz u şeref bu deḡlü itmezdi hūner şāhīn
[21b/29b]
2. Anuḡçün āşiyānı kūhlarda evc-i rif' atdür
Şeh-i¹⁸¹ gerdūn-veḡāruḡ destini zīrā öper şāhīn
3. Ğam[um] yoḡ ' asker-i aḡyārdan kim iy hūmā-ṭal' at¹⁸²
Ğurābuḡ biḡine çūnkim bilürsin bir yiter şāhīn
4. Raḡīb-i rū-siyehden kaç benüm gel çeşm[i] lāçīnüm
Yaḡın olınca ' uḡḡāba çeker lā-būd¹⁸³ zarar şāhīn
5. Külengi leng idüp eyler ' iḡāb ' uḡḡāb-ı devrāna¹⁸⁴
Yed-i ' anḡā-şikār-ı şehden açsa Ḥatmī per şāhīn

¹⁸⁰ şerīf-i şāha ger: şerīf ger şāha.



¹⁸¹ şeh-i

¹⁸² hūmā-ṭal' at: hūmā ḡamer ṭal' at.

¹⁸³ çeker lā-būd: lā-būd çeker.

¹⁸⁴ ' uḡḡāb-ı devrāna: ' uḡḡābe devrana.

1. Şahin, şahın şerefli eline yakın olmasaydı, şeref bulup bu denli ustalık göstermezdi.
2. Şahin, felekler kadar yüce şahın elini öptüğünden, yuvası dağlarda bir yüce doruktur.
3. Ey hüma yüzlü! Bilirsin ki ordular kadar çok olan ağyardan yana korkum yoktur. Zira bir şahin, bin kargaya bedeldir.
4. Benim laçın gözlüm! Gel o kara yüzlü rakipten kaç, (çünkü) şahin kartala/karakuşa yakın olunca muhakkak zarar görür.
5. Hatmî! Şahin, şahın ankalari avlayan elinden bir kanatlıansa, turnayı topal bırakır, devranın kartallarına işkence eder.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Cemāl ü hüsñ ile mümtāzsın bir 'ālem-ārāsın
Bulımazlar nazırüñ dil-berā ger 'ālem arasın
 2. N'ola bülbül gibi zārī iderse 'āşıkuñ cānā
Gülistān-ı melāhatde çü sen bir verd-i ra' nāsın
 3. Umarsa himmeti vāfir sezādur 'āşıq-ı kâşır
Serir-i 'izz ü nāz üzre şeh-i bī-mişl [ü] hem-tāsın
 4. Deminde böyle merdümlük müdām itgil gözüm yaşı
Ki hecr-i bezm-i dil-berde baña sen cām-ı hamrāsın
 5. Nigārā kāmēti kūteh durur Hatmī'nüñ ammā himmeti 'ālī¹⁸⁵
El irmez dāmeni vaşluña līkin serv-i bālāsın
-
1. Yüzünle güzelliğınle seçkinsin, alemi süsleyensin. Ey dilber, cihanda arasa(lar) senin bir dengini bulamazlar.
 2. Ey canım! Aşğın bülbül gibi inlese ne olur? Çünkü sen güzellik bağında bir güzel gülsün.
 3. Kusurlu aşık, bol himmet beklese mazurdur. Zira naz ve şan tahtında sen eşsiz bedelsiz bir şahsın.
 4. Gözümün yaşı! Sen ki dilberin meclisinden ayrılık deminde bana kızıl kadeh olacaksın, bu insanlığın onun zamanında daim olsun.
 5. Ey sevgili! Hatmî'nin boyu kısadır ama çabası yücedir. Ancak sen yüce bir servi olduğundan, senin kavuşma eteğine eli yetmez.

¹⁸⁵ Bu mısranın vezni beş “mefâ'ılün”den oluşmuştur.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Ferâgat dâmenine pâ çeküp geçdüm cihân senden
Ne mihr u ne vefâ gördüm be hey nâ-mihribân senden
 2. Qadüm dülâb idüp bükdüñ gözüm yaşını çok dökdüñ
Yiridür eyleşem iy çarḥ-ı keş-rev ben fiğân senden
 3. Qanâ' at kühsârında gönül murḡı yuva tutdı
Revâdur itse istiğnâ fenâyî-âşiyân senden
 4. 'Aruş-ı nev geçinir pîre-zensin zîb u zînetle
'Aceb pür-fitne vü ḥîle yamansın el amân senden
 5. Firîb-i¹⁸⁶ dîv-i lu' bet-bâz-ı dehre Hatmî aldanma
Bu naḥ' içre muḡaddem çekdi ḡahrın Qahramân senden
-
1. Ey cihan! Zenginlikten el etek çekip senden vazgeçtim. Ey şefkatsiz dünya!
Senden ne sevgi gördüm ne de vefa...
 2. Boyumu değirmen dolabı etip büktün, çok gözyaşımı döktün, ey yolu eğri felek,
senden yana feryat etsem yeridir.
 3. Gönül kuşu kanaat dağında yuva tuttu. Nitekim bu yok olup gidecek dünyayı
mesken edinenlerin senden vazgeçmeleri gayet doğaldır.
 4. Süs ve takılarla yeni gelin gibi geçinen bir kocakarısın. Sen ne hileci ve ne
fitnecisin, senden el aman!
 5. Hatmî, feleğin şeytana benzeyen hilebaz oyununa aldanma; senden Kahraman
bile bu yeryüzünde onun kahrını çekmiştir.

¹⁸⁶ firîb-i : firîb u.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bâğ-ı hüsni içre kadün nağline bālālîk viren
Saña ra' nālîk virendür baña şeydālîk viren
 2. Kısmet-i kassâm-ı cevvi-i lâ-yezālîdür dilâ
Kimine fakr u kanâ' at kimine şālîk viren
 3. Görme kendün 'ucb ile Nemrüd-ı merdūd¹⁸⁷ olmağıl
Peşşe-i bî-lehçeye oldur tüvânālîk viren
 4. Bî-nazîr u bî-vezîr ol fâ' il-i muhtârdur
Pâdişâh-ı dehri¹⁸⁸ şanma saña paşalık viren
 5. Rûy-ı mir' atı durur ya la' l-i şekker-bârdur
Hatmî'nün bu tûti-i tab' ina gûyâlîk viren
1. Güzellik bağında fidan boyuna yücelik veren, sana bu güzelliği veren, bana da bu deliliği verendir.
 2. Ey gönül! Sonsuz boşluğu taksim edenin kısmetiyle bölüştürmesiyle kimine yoksulluk, kimine kanaat, kimine şahlık düşer.
 3. Kendini beğenmişlik ettiği için kovulan Nemrut olma. O (Allah) ki dilsiz sivrisineğe güç verendir.
 4. Sana paşalık veren devrin padişahıdır sanma. O, eşsiz vekilsiz, dilediğini yapmaya kadir yüce Allah'tır.
 5. Hatmî'nin bu dudu diline konuşma kuvveti veren ya o sevgilinin aynaya benzeyen yüzü veya şeker saçan dudağıdır.

¹⁸⁷ Nemrüd-ı merdūd: Nemrūd u merdūd.

¹⁸⁸ dehri : dehre.

(Harfî'l-Vāv)

121

(Gazel)

(22a/4a)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Gözyaşıyla levh-i dilden m̄a-sivā naqşını yu
Çünkü hūdur maṭlab-ı a' lā iki 'ālemde hū
 2. Bu ne sırdur maḫhar-ı elṭāf olup bir ḫatre m̄a
Ḳādir oldu itmege ' ilminde anuḡ güft u gū
 3. Gel fenā-fi'llah olup terk eyle benlik da' visin
Tā bilesün ' ālem içre neydügin esrār-ı hū
 4. Ḳısmet ü taḫdīr olunduḡda naṣībı herkesün
Düşmiş ancaḡ ehl-i ' ıṣḫuḡ ḫıṣṣesine hāy [u] hū
 5. Vāşıl iseḡ Ḥatmiyā iksīr-i ' ıṣḫullah[a] gel
Sırrını fāş eyleme aḡyāra ṣaḫın rū-be-rū
-
1. Gönül levhinden dünyevi her şeyin izini gözyaşınla sil; çünkü iki alemde yüce dileğimiz yalnızca O'dur.
 2. Bu ne sırdır ki, bir damla su, onun lütfuna mazhar olup (can ve beden buldu ve) onun ilminde konuşmaya kadir oldu (bir insana dönüştü).
 3. Gel, fenafillaha erişip, benlik davasını terk et ki alem içinde O'nun sırrına ulaşabilesin.
 4. Herkesin nasibi kısmeti takdir edildiğinde, aşk ehlinin hissesine hayhuy etmek düşmüş.
 5. Hatmî! Eğer Allah aşkının iksirini biliyorsan gel bu sırrı ellere ifşa etme.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gice gündüz bî-ķarār iñler gezer bî-ķāre Őu
Bencileyin var ise meyl eylemiŐdür yāra Őu
 2. Haste cānum leblerüñi ārzū eyler meded
İy ṭabībüm luṭf idüp ölmelü vir bīmāre Őu
 3. Reng-i gül fi'l-cümle beñzer diyü yārün ḥaddine
Seyr içün olur revān her dem sevini¹⁸⁹ gülzāra Őu¹⁹⁰
 4. Vādi-i fūrķatde zencirin sürür dīvāneveŐ
' ĀŐık olmiŐ var ise bir bî-bedel dildāra¹⁹¹ Őu
 5. İrmek ister ḤatmiveŐ pā-būsuna iy serv-ķad
Cüst u cū eyler çıkup yaŐın döger ṭaŐlara Őu
1. Biķare su, gece gündüz inler, kararsızca gezer. Herhalde su, benim gibi, sevgiliye meyletmiŐtir.
 2. Ey tabibim! Hasta canım dudaklarını ķeker. Medet, bu ölecek hastaya o sudan sun.
 3. Su, gülün rengi sevgilinin yanağına benzer diye onu seyretmek için her zaman gül bağından tarafa sevinķle akar.
 4. Su, ayrılık vadisinde deli gibi zincirini sürür. Herhalde bir eŐsiz bedelsiz bir güzele aŐık olmuŐtur.
 5. Ey servi boylu! Su, Hatmî gibi ayaklarını öpmek ister. Bu yüzden çıkıp seni arar, gözyaŐlarını ṭaŐlara döker.



189

190 Bu mısranın vezni bozuktur.

191 dildāra: dīvāra.

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

1. Yād idüp dil dā’imā cānānın eyler ārzū
Güyyā bir ḥastedür dermānın eyler ārzū
2. ‘Arşa-i ‘ışkuḡda cānā başımı top eyleyüp
Gönlümüz ol kākülüş çevgānın eyler ārzū
3. Kālalı gönlüm şeb-i fūrkatde tenhā vü zebūn
Āfitāb-ı ḥüsnüşüḡ lem‘ ānın eyler ārzū
4. Bāḡ-ı miḡnetde göñül bülbül gibi feryād idüp
Cān u dilden ol gül-i ḥandānın eyler ārzū
5. Gice gündüz Ḥatmī n’eyler işigümde dir isen
Bir gedādur sen şehüş iḡsānuḡ eyler ārzū

1. Gönül daima sevgilisini anıp arzular. Sanki derman isteyen bir hastadır.
2. Canım! Gönümüz senin aşk meydanında başımızı top eyleyip, senin kaküle benzeyen çevganını oynamak ister.
3. Gönüm ayrılık gecesinde yalnız ve perişan kaldığından beri gün yüzünün ışığını arzular.
4. Gönül eziyet bağında bülbül gibi feryat edip o gülen gülü candan, gönülden arzular.
5. “Hatmî gece gündüz eşigimde neyler?” derseni; o bir köledir, şahının (senin) ihsanını ister.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Kūsūruḡ bu fenā ḡasrında tekmīl it ḡurūr[1] ḡo
‘Ubūruḡ ‘ismet üzredür ḡacāletle mūrūr[1] ḡo
 2. Serīr-i devlet üzre server oldum diyü ser çekme
Ser-encām[1] ne ḡolur çün kārūḡuḡ fīkr id¹⁹² sūrūrı ḡo
 3. Göḡül her ḡalīb olduḡı umūra sen olma [hiç] rāḡıḡ
Gel anuḡ nefret idtüḡinden iy ḡāfil nüfūr[1] ḡo
 4. Ḥilāf-ı ārzū-yı nefis kılmāḡ istirāḡatdür
Ki yarın ḡazḡ idem dirseḡ bugün bunda hużūr[1] ḡo
 5. Şımaḡ-ı cāna irdi Ḥatmī çün *lā-taknetū* emri
Gel imdi ḡāḡıra dā'im ḡuḡūr iden fütūr[1] ḡo
1. Eksiḡini bu yokluk köşkünde tamamla, gururu bırak. Dünyaya masum gelirsın, utanılacak fiillerle gitme.
 2. Devlet tahtı üstünde şah oldum, diye böbürlenme. İşinin sonu ne olur, onu düşün, sevinmeyi bırak.
 3. Gönlünün her çektiḡine uyma, gel ey gafil, onun her nefret ettiḡinden ürkmeyi de bırak.
 4. Nefsin arzularına zıt gitmek esas rahatlıktır ki yarın ahirette rahat edeyim, dersın, bugün dünyada nefsinin rahatından vazḡeç.
 5. Hatmī “lā takmetü”¹⁹³ emri can kulaḡına erdi, gel şimdi daima düşündüḡün bezginliḡi/umutsuzluḡu bırak.

¹⁹² fīkr id: fīkr ide.

¹⁹³ "**Lā taknetū** min rāḡmetillah" (39/53): *Allah'ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin.*

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Sem' adan hālī degüldür qāl ile ızhār-ı hū
[İ]dür lā-büd riyādan hāl ile ızmār-ı hū
2. Zāhidā şāf eylegil mir'āt-ı dilden pasuyı
Şaḡa şūret göstere tā ma' ni-i esrār-ı hū
3. Bu taşarruf [i]çün de' āvī terk[i] ma' nā ketm[i]dür
Sırr ile hoşdur ki dilde idesin efkār-ı hū
4. Bī-ḡabersin hāl u qālī kı l kadar fark itmedüḡ
Ḳandan itsün cān mezāḡına eşer āşār-ı hū
[23a/17a]
5. Nef' görmezsın mücerred şayd-ı ḡalb ise murād
Eylemekden ger ḡaraḡdur eyleyüp eş' ār-ı hū
6. Sırrın ifşā kılmayan vāşıl olur maḡsūdına
Bilmiş ol kim böyle dimişdür ḡābīb [u] yār-ı hū
7. Mühre-i mihr-i ilāhīyle cilā vir ḡalbüḡe
Cilve itsün dā'im anda lem' a-i envār-ı hū

8. Ger bileydüñ kim şerī' atdür şırāṭ-ı mustakīm
Aşlı Kur'ān'dur ki oldur şübhesüz güftār-ı hū
9. Baş çekerdüñ gün gibi bī-şübh[e] ebr-i haşmet[e]
Zerrece zāhir olaydı sende ger esrār-ı hū
10. Farz u lāzım ' abd olana emr ü nehye imtisāl
Rāzı olmayan bu aqvāle ider inkār-ı hū
11. Bī-ḥurūf [u] bī-şadā itseñ zebān-ı ḥāl ile
Can kulağına irer āvāze-i ezkār-ı hū
12. Zākır olmaḵ sırr ile dilde riyādan ār[i]dür¹⁹⁴
Böyle buldı eyleyenler Ḥatmiyā ikrār-ı hū

1. Allah'ın vesile kıldığı zuhurat, sözle söylenebilir ve işitilebilirdir; (fakat) şüphesiz bunları kalpte tutmak riyayı engeller.
2. Zahit! Gönül aynanı pastan kirden temizleyip saf eyle ki Allah'ın sırlarının anlamları sana suretlerini gösterebilirler.
3. Gönülünde Allah'ı gizlice düşünmek güzeldir. Bu tasarruf için dünya davasını terk etmen, manaları gizlemen gerekir.
4. Sen "hâl" ve "kâl"i kıl kadar fark etmedikçe, Allah'ın eserleri senin can damağına nasıl etki etsin?
5. İlahi şiirler yazarken amacın gönül kazanmaksa, kalp avlamaksa bundan bir fayda göremezsin.
6. Sırrını açık etmeyen hedefine ulaşır. Bilmiş ol ki Allah'ın habibi böyle (bu şekilde, bu usulle) söylemiştir.
7. Kalbine, ilahi sevginin cila taşıyla parlaklık ver ki Allah nurunun parıltıları onda daima görünsün.
8. Doğru yolun şeriat olduğunu eğer bilseydin –ki esası, şüphesiz Allah'ın sözü olan, Kuran'dır-...
9. (Ve) sende Allah'ın sırlarından bir zerre görünseydi eğer, şüphesiz, haşmet bulutları arasından gün gibi doğardın.
10. Kul olana, emir ve yasaklara uymak farzdır. Bu kavle razı olmayan, Allah'ı inkar eder (demektir).
11. Hâl dili ile sessiz sözsüz bir şekilde Allah adını zikrettiğinde, bu zikirler can kulağına ulaşır..
12. Gönülden, gizlice zikretmek, riyakarlığı engeller. Hatmî, Allah adını (samimiyetle) söyleyenler, bunun yolunu böyle buldu.

(Harfî'l-Ha)

126

(Gazel)

(23a/17a)

Fâ 'i lâ tûn / Me fâ 'i lûn / Fe 'i lûn

1. Cevr[i] cānānumuḡ ḡisāb olsa
Yazsalar niçe biḡ kitāb olsa
2. Gideridüm adem diyārından¹⁹⁵
Dehenüñden eger cevāb olsa
3. Şubḡ[a] dek beklerem der-i yāri
Bār[i] gün toḡsa fetḡ-i bāb olsa
4. Hem-dem olmaḡa nāleme iy dil
Bezm-i ḡamda ney [ü] rübāb olsa
5. Ḥüsni yanında germ olan ???¹⁹⁶
Zerrece bāri āfitāb olsa
6. Ḥatmī derbānı olmaḡa derine
Sāḡa bir şāh-ı meh-rikāb olsa

¹⁹⁵ diyārından: diyārındaḡ.

¹⁹⁶ Mısranın son kelimesi eksiktir.

1. Sevgilimin eziyetlerinin hesabını bir tutsalar, bin kitap yazılır.
2. (Yok denli ufak) ağzından bir cevap gelse, yokluk diyarından giderdim.
3. Sevgilimin eşğinde sabahlara kadar beklerim. Bari gün doğsa da kapı açılrsa...
4. Ey gönül! Benim feryadına eşlik etmek için gam meclisinde ney olsa, rebap olsa...
5. ???
6. Hatmî, kapısına kul olman için sana bir yüce makamlı, üzengisi hilale benzeyen sevgili olsa/bulunsa...

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Çaldırıp nağd-i dili gamzesi ‘ ayyārlara
Dökerem hasret ile yaşımı dīvārlara
[23b/17b]
2. Tīğ-i hecrünle cihān halkını kırduñ bir bir
Böyle kıymağ mı olur ‘ aşık-ı bī-kārlara
3. Serv [ü] sünbül nidelüm dilde ne hālet bitirür
Bes durur zülf [ü] kadüñ ‘ aşık-ı dīdārlara
4. Dem olur mı ki gözün günde niçe kan itmez
Hey di billāh şanemā şol iki hūn-h^vārlara
5. Hatmiyā kaç başı var kim şuna la‘ line gönül
Çäre yoğ gencini bekletmiş iki mārara

1. Gönül hazinemi, gamzesi hırsız güzellere çaldırıp, duvarlara karşı gözyaşı dökerim.
2. Hasretinin kılıcıyla cümle alemi kırdın, kılıçtan geçirdin. Derbeder aşıklara böyle kıyılır mı?
3. Serviyi sümbülü ne yapalım? Bunlar gönle nasıl tesir etsin? Senin saçınla boyun, cemāl aşıklarına yeter...
4. Söyle ey güzellik putu! Şu kana susamış iki gözünün can almadığı gün var mı? Allah için bu kan dökücülere bir “Dur” de!
5. Hatmî! Gönlümün kaç başı var ki dudaklarına feda edip sunsun? Çare yok, o sevgili, hazinesini iki yılana (saçlarına) bekletiyor.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Göre serv-i kadûñ her kim düşünde
Kıyâmetler kopar kuru başında
2. Dilâ muğber olursañ hatt-ı yâre
Güzeli sevme illâ on yaşında
3. Ne var ise kamu kânûn-ı şîve¹⁹⁷
Yazılmışdur anuñ tuğrâ kaşında
4. Cihânda gussayı bilmez şol âdem
Ki ola dil-beri her dem başında
5. K'o meyli Hatmî dehrûñ ni' metine
Çıkar zehri şağın bugün aşında

1. Rüyasında senin selvi gibi boyunu görenin, dünya başına yıkılır, kıyameti kopar.
2. Ey gönül, sevgilinin sakallarından gücenirim diye korkacaksan; ancak on yaşındaki güzeli seversin.
3. İşveye cilveye dair ne kadar kanun, söz varsa onun tuğra kaşında yazılıdır.
4. Sevdîği, dizinin dibinde olan kimse, gam keder bilmez.
5. Hatmî! Dünya nimetine tamah etme. (Aksi takdirde) Dikkat et, bugün senin aşında (dünya nimetinin) zehri çıkar.

¹⁹⁷ kânûn-ı şîve: kânûn u şîve.

Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn / Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn

1. Gel derdine şabr eyle dermāna irişince
Vir cānuḡı bu yolda cānāna irişince
2. Terk eyle amu varı her alde udā-bīn ol
Benlik oma kendūnde ' irfāna irişince
3. Faqr ile dilā faqr it kāni' oluban āle
Tā ol şeh-i şāhāndan ihsāna irişince
4. Mihriyile yan dā'im afletden uyan nā'im
Pür-nūr ola tā albūḡ lem' āna irişince
5. Ğar eyler ise taḡ mı dil zevraını Hatmī
Eşki ü revān oldu ' ummāna irişince

1. Gel, derdine sabret. Sevgiline kavuşup dermanı buluncaya kadar bu yolda canını ver.
2. Varı yoḡu bırak, gözün Allah'tan başkasında olmasın. İrfana ulaşıncaya dek, benliğini yok et.
3. O şahlar şahından ihsan gelene kadar kanaat et, yoksulluḡunla kıvanç duy.
4. Gaflet uykusundan uyan, Allah'ı düşünüp, onun aşkıyla daima yan; ta ki kalbin bu ateşle aydınlanıp, nur dolana dek...
5. Hatmî! Gönül teknesini bu döktüḡün yaşlar boḡsa ayıp mıdır? O gönül ki akıttıḡı yaşlar ummana erişinceye dek akmaya devam etti.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Ger ölürsem hasret-i zülf-i gam-ı cānān ile
 Kıbrümün üstini tezyīn idesiz reyḥān ile
2. Muşḥaf-ı ḥüsninde ḥattūḡ görüben kaçdı raḡīb
 Hiç şeyṭān cem' ola mı bir yire Kıur'ān ile
3. Çünkü şehir-i dilde dil-ber 'ıṣṣı menzil baḡladı
 Mülk-i vīrān gam yime ma' mūr olur sultān ile
4. Kııṣṣa-i zülfiyle rūy-ı zerdümün aḥvālını
 Hırz-ı cān için yazarlar müşk ile za' frān ile
5. Miḥnet u derd ile Ḥatmī cem' olup bir araya
 Rāh-ı mülk-i 'ıṣṣa düşdüḡ bir iki yārān ile

1. Sevgilimin zülfünün hasretinin acısından ölürsem, kabrimin üstünü reyhan ile süsleyin.
2. Rakip, sevgilinin güzellik mushafı gibi olan yüzüde sakallarının yazısını görünce kaçtı. Zaten şeytan hiç Kuran'ın olduğu yerde durur mu?
3. Üzülme, o dilberin aşkı gönül şehrimizi mesken tuttu. Böylece viran ülkemiz o sultan ile şereflenip mamur olacaktır.
4. Zülüflerinin kıssasıyla, sararmış benzimin ahvalini muska olarak misk ve safran ile yazarlar.
5. Hatmî, eziyet ve dertle bir araya gelip, bu bir iki dostla aşk ülkesinin yoluna düştün.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. İster isen pādişāhum bāşumı cān üstine
 ul taalluf mı ider fermān-ı sulţān üstine
 2. Zam-ı tīg-ı dil-bere merem ne lāzım iy abīb
 Fā'ide bulmaz iden dermān dermān üstine
 3. 'İtr-ı zülfiyle mu' atar olsa şo demde dimāg
 abrümü tā haşra dek biterdi reyān üstine
 4. Var raīb üzöl kesil hem-ser geinme yār ile
 Sāye¹⁹⁸ şalmaz meşeler serv-i urāmān üstine
 5. Yaraşur in'ām idersen atmī'ye ok ok şehā
 Nīk ul olmaz bilürsin hī isān üstine
-
1. Padişahım, kul sultanının emrine karşı mı gelir? Canımı istiyorsan, baş üstüne...
 2. Ey tabip! Dilberin kılıcının yarasına merhem gerekmez. Zira derman üstüne derman olmaz.
 3. Son nefesi verirken zülfünün kokusunu içime çekseydim, kabrimin üstünde mahşere dek reyhan biterdi.
 4. Rakip! Var git uzak dur, o sevgili ile kendini bir tutma. Meşe dediğinin gölgesi, salınan serviler üstüne çıkamaz.
 5. Ey şah! Hatmî'ye nimet bağışlarsan bu sana yaraşır. Bilirsin ki ihsan etmekten daha güzel bir huy yoktur.

¹⁹⁸ sāye: şāye.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Gülistân şimdi âteşdür şitâda
Açılmış gülleridür cām u bāde
2. Beni nerrād-ı 'ışkuñ zār idelden
Bu nağ'-ı ğamda olmadum güşāde
3. Şabā hem-ser olaldan zülf-i yāre
Bizümle kıldı şovuqluğ arada
4. Mürīd-i ehl-i 'ışk olmasa zāhid
Ne sır vardur bilür mi dil-rübāda
5. Olaldan zülf-i ser-keş pāy-māli
'Aceb miskīn durur Ḥatmī fütāde

1. Şimdi kış ortasında ateş, gül bahçesinin yerini tutmuştur. Açılmış gülleri de şarapla dolu kadehlerdir.
2. Bu gam tahtasında senin aşkının acısı beni usta bir tavlacı gibi yenip ağlattığından beridir gönlüm açılıp ferahlamadı.
3. Saba rüzgarının, sevgilinin saçlarıyla samimi olduğundan beri bizimle arası soğuktur.
4. Zahit aşk ehlinin müridi olmadıkça sevgilide ne sır olduğunu bilir mi?
5. Bu garip Hatmî, o dikbaşlı zülüflerin ayakları altında ezildiğinden beri çok zavallıdır.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. 'Älemün lezzet ü şādīlīgī¹⁹⁹ degmez nedeme
İy gönül 'ākīl iseñ bunlar için düşme gama
2. Zūr-ı bāzū ile sen şanma tüvānā özüñi
Küşti-gīr-i felek iy dil şağın urur şademe²⁰⁰
3. Gün gibi rif' at ile kimi büleñd itse felek
Zeh[r] ile cām içürür nitekim içürdi Cem'e
4. Kaatre kaatre dökilür gerçi gözüm yaş[ı] benüm
Şağın iy yār-ı cefā-cū göl olur tama tama
5. Tāra döñdi bedenüm za' f ile ham oldı kadüm
Ağlaram kim neme acıamaz ola Hātmi neme

1. Alemin zevki sefası sonradan pişman olmaya değmez. Ey gönül! Aklın varsa bunlar için gama düşme.
2. Ey gönül! Gücün kuvvetin yerinde diye kendini pehlivan sanma. Felek pehlivanının darbesinden kendini sakınıp kolla.
3. Felek kimi güneş gibi yüceltse, ona zehir içirir. Nitekim Cem'e de öyle yaptı.
4. Ey cefakar sevgilim! Her ne kadar benim gözyaşım katre katre dökülse de sen ondan kork, zira damlaya damlaya göl olur.
5. Zayıflıktan güçsüzlükten iki büklüm kaldım. Hatmî, ağlarım ki (o sevgili) daha neme acıamaz?

¹⁹⁹ şādīlīgī : şādīsī.

²⁰⁰ şademe: sademe.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Zülfi zencirine düşdi dil-i dīvāne yine
Ummaşun 'ākıl olan anı ki uşlana yine
 2. Mest-i lā-ya' kil iden deyr-i muḥabbetde beni
Bir büt-i āfet-i cāndur göz[i] mestāne yine
 3. Niçe kan ağlayuban içmeye[yü]m eşkümden
Ta' n ider cüş u²⁰¹ ḥurūşı bugün 'ummāna yine
 4. Ruḥ-ı gül-rengini dil görmeyeli bülbülveş
Giceler şubḥ[a] degin başladı efgāna yine
 5. Ḥatmī mu' tād olalı derdiyile dildāruḥ
Ne ṭabībe varur oldu vü ne dermāna yine
-
1. Deli gönül yine zülüflerinin zincirine/ağına düştü. Aklı olan onun uslanacağını düşünmesin.
 2. Beni muhabbet meyhanesinde/puthanesinde akılsız sarhoş eden yine bir put gibi güzeldir, bir mestane gözlüdür.
 3. Bugün gözyaşım ummanı utandıracak kadar coşup taşmışken nasıl içim acımasın, ben nasıl kan ağlamayayım?
 4. Gönül onun gül renkli yanağını görmeyeli, geceleri sabahlara dek bülbül gibi inlemeye başladı.
 5. Hatmî sevgilisinin derdiyle aşına olduğundan beridir ne tabibe uğrar oldu ne derman arar oldu.

²⁰¹ cüş u: cüş-1.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Dil-i nâ-şādumı o derdün ile şād itme
Seng-i amla yıılan gönlümi ābād itme
 2. Hāşre dek nāmum aılsun dir ise iy dil-ber
' Āşıu gönlüni yımalıı bünyād itme
 3. Rāzıyuz bize du' ādur be güzel düşünāmu
Her zamān yād idüp ayārı bizi yād²⁰² [itme]
 4. Yā Rab ol serv-adū yolına cān virmez isem
ayd-ı amdan uluı luf idüp āzād itme
- [25a/35a]
5. Zūlf-i zencīri[i] ursa o müyesser olıma
Hi Hātmī deli oldum diyuben ad itme

1. Kederli gönlümü derdinle yalnız bırak, mutlu etme. Gam taşı ile yıılan gönlümü tamir etme.
2. Ey dilber! Namım ahirete kadar anılsın dersen, aşıın gönlünü yımayı bırak.
3. Biz razıyız be güzel (sevgili), kötü söz de söyleyen o bize dua gelir. Yeter ki elleri anarken bizi de yabancı yerine koyma.
4. Ya rab! O servi boylunun yolunda can vermezsem, bu kulunu cefa prangalarından çözüp serbest bırakma.
5. Hatmî! Hi deli oldum diye kendine lakap verme. Sevgilinin zülüflerinden kendine zincir de vursan, olamazsın.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Gül-ruhuñ üzre niķāb eyleme sünbüller ile
Tārumār eyleme ‘aqlumı bu kāküller ile
2. Dāğ-ı pür-hūnına ger ‘āşıkuñuñ beñzemese
Gülsitān böyle bezenmezdi karanfüller ile
3. ‘Āşıkuñ āhı şerārı durur iy mihr-i cihān
Zeyn iden hāneķah-ı ‘ışkuñı kandiller ile
4. Allar geydüñiñe öykünimezler cānā
Bağlar zeyn ide ger kendülerin güller ile
5. Göricek gül-ruhuñı Hatmī gibi itdi du‘ā
Yāsemen eller ile saña çemen diller ile

1. Gül yüzünü sümbüllerle örtme, aklımı bu kaküllerle darmadağın etme.
2. Karanfiller, aşğının kanlı yaralarına benzemeseydiler, gül bağı böyle karanfillerle bezenmezdi.
3. Ey alemin güneşi! Aşk tekkesini kandiller yakıp süsleyen, aşğın ahının ateşidir.
4. Ey canım! Bağlar kendilerini güller ile süsleseler de senin allar giymiş halini taklit edemezler.
5. Gül yanağını görünce yasemin elleri ile, çimen dilleri ile sana Hatmî gibi dua ettiler.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Çend ceng içre geyer gerçi ki ebdāna zirih
Yiter ol demde du‘ ā ḥāzret-i sulṭāna zirih
2. Ḥalka bir mertebede geymesı oldu ‘ ādet
Şan‘ at idi nite Dāvūd-ı ḥoş-elḥāna zirih
3. Geyeli dīn yolına ‘ asker-i İslām yapını
Döndi her birisi bir bebr-i beyābāna zirih
4. Şöyle cenk eyleyeyin pādişehüm egnümde
Döne bir revzeni çok ḥāne-i vīrāna zirih
5. Tīğ-ı düşmen berg-i sūsence görünmez gözine²⁰³
Himmetünde geyeli Ḥatmī Nerīmāne zirih

1. Gerçi çok savaşta bedenine zırh giyer ama (aslında) sultana dua, zırh diye yeter.
2. Zırh, hoş sesli Davut’un sanatı olduğundan, onun halk tarafından giyilmesi böylesine adet oldu.
3. İslam ordusunun askeri zırhlara bürüneli, her biri bir çöl kaplanına benzedi.
4. Padişahım! Öyle cenk edeyim ki zırh, sırtımda çok pencereleli bir eve dönsün.
5. Senin himmetinde Neriman gibi zırh giydiğinden bu yana Hatmî’nin gözünde düşmanın (kılıcının) susam çiçeği yaprağı kadar kıymeti (keskinliği) yoktur.

²⁰³ Bu mısranın vezni bozuktur.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Gerek şevketle Dārā ol cihāna
İder senden iki taşlı nişāne
 2. Gelen kılmaz qarārı bu ribāta
‘ Aceb merdüm-rübā durur zemāne
 3. Cefāsın çekmek ile rüzgāruñ
Ḥam oldı kıddümüz döndük kemāna
- [25b/35b]
4. Esirci h^vācedür gūyā bu dünyā
Ki bakmaz ḥ^vāceler²⁰⁴ pīr [ü] cüvāna
 5. İñen yüksek uçup şişüp kabarma
Kabirdür Ḥatmî āḥir āşiyāne

1. Aleme olanca heybetinle Dara gibi bir hükümdar da olsan dünya sonunda seni iki ucunda taş dikilmiş bir ize (nişan taşına) döndürür.
2. Bu hana gelen kalıcı olmaz, zira felek adeta insan yiyen bir canavardır.
3. Feleğin cefasını çekmekten belimiz büküldü, yay gibi olduk.
4. Bu dünya sanki bir esir taciridir ki tacirler gence yaşlıya bakmazlar (acımazlar).
5. Hatmî, çok yüksek uçup şişip böbürlenme; son durak, son yuva kabirdir.

²⁰⁴ḥ^vāceler:



Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Yine nev nev irişür oldı elemeler cāna
Āh nev-ber haṭ[1] nev sevdi dil-i dīvāne
2. Maḥzen-i genc-i ruḥuḡ olmağa māyil olalı
Ṭutdı dil künc-i cihān içre varup vīrāne
3. Çeşm-i mestündeki müjgān yiter e ḡatlümüze²⁰⁵
Alma hañçer eline bāri begüm mestāne
4. Köhne derd ile yaturmaz beni devrān bir ān
Ger haṭīr olsa serīrümde yiḡi kāşāne
5. Haṭmīveş yolına ṭoḡrı²⁰⁶ ḡul oluram bir kez
Oḡ gibi atma anı iy ḡaşı yā yabāne

1. Yine yeni yeni dertler canıma uğrar oldu. Ah, deli gönül bir sakalı yeni bitme bir tazeye vuruldu.
2. Gönül, senin güzel yüzünü bir hazine gibi saklamaya heves edeli, bu alem içinde bir viraneyi mesken tuttu.
3. Beyim, katlimize sarhoş bakışlarından ok gibi attığın kirpikler yeter. Bu haldeyken eline bir de hañçer almana gerek yok.
4. Ah, yeni bir köşkte, ipek döşekte de otursam, felek başımdan bu eski derdi almaz.
5. Ey, yay gibi kıvrık, keman kaşlı! Haṭmî gibi yolunda doğru bir kul olurum, bir sefer de ok gibi yabana atma.

²⁰⁵ ḡatlümüze:



²⁰⁶ yolına ṭoḡrı: yolına bir ṭoḡrı.

Mef‘û lü / Fâ‘i lâ tün / Mef‘û lü / Fâ‘i lâ tün

1. Dil ruĥlarıuĥ görelden bařlad[ı] āh u zāra
Kim gülřenünĢde cānā yir²⁰⁷ Ķalmadı hezāra
 2. Ķaddümi bār-ı miĥnet бүkdi sözümü gūř it
Zībā durur çü ĥūbuĥ gūřında gūřvāre
 3. Bir demde řaydgehde biĥ kebg[ü bāz] ider řayd
Ol çeřm[i] řāhinüm ger Ķasd eyleye řikāre
 4. Key řanma sīnem üzre yanıĶları cānā
Revzenler açdı cānım ki Ķide řaņa neřāre
 5. Fikr-i miyānıyile bir mūya döndi cismüm
Gelmez ne çāre Ĥatmī ol mū-miyān kenāre
-
1. Ey canım! Gönül senin yanaklarını gördüğünden beri öyle bir feryada başladı ki bahçende bülbüle gerek kalmadı.
 2. Gam yükü belimi бүktü. Sözümü kulağına küpe et, zira güzellerin kulağında küpe güzel durur.
 3. O řahin gözlüm ava niyetlense avlakta bir demde bin keklik ve doĥan avlar.
 4. Canım! Bađrımındaki yanıkları yara sanma, onlar canımın seni görmek için bedenimde açtığı pencerelerdir.
 5. Hatmî! İnce belini düşünmekten bedenim kıl kadar kaldı. Ne çare ki o ince belli sevgili hâlâ kenara (kucađa) gelmez.

²⁰⁷ yir : cā yir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Cān şarāb-ı neş'e-i la' lünle ser-hoş olmasa
Mest ü rüsvā mı olurdu böyle mey-nüş olmasa

2. Gönlüm iñler iki gözüm meclisün'den dūr iken
Sağlı şollu iki şīşe dem-be-dem nüş olmasa

[26a/59a]

3. Esdügince bād-ı ' işkuñ baħr-i eşküm mevc urur
Zevrağ-ı ten böyle ğarğ olmazdı pür-cüş [olmasa]

4. Kūl oluban sen şehūñ mihriyle cān virmek nedür
Ay efendim hıdmet-i şābık ferāmüş olmasa

5. Bezm içinde büseñ almağ istemiş ma' zūr tūt
Sākiyā bu vaż' [1] itmez Hātmi ser-hoş olmasa

1. Can, senin dudaklarının şarabının keyfiyle sarhoş olmasaydı böyle mest ve böyle rezil mi olurdu?
2. Sağlı sollu iki şişeyi durmaksızın içmezsem, iki gözüm senin meclisinden uzaktayken gönlüm ağlar inler.
3. Aşkının rüzgarları estikçe gözyaşı denizim dalgalanır. Bedenimin sandalı eğer o deniz coşmasaydı böyle boğulup batmazdı.
4. Ah efendim! Sen şaha kul olup sevginle can vermek bir şey değildir ama bari eski hizmetlerimiz unutulmasa...
5. Ey saki! Meclis içinde seni öpmek istediği için affet, Hatmî sarhoş olmasa böyle alçalmaz, bu kendini bilmezliği etmezdi.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Merdüm-i mürde gibi şanki yatur hāk üzere
‘İbret al baķ bu nücümü görüp eflāk üzere
 2. Bister-i rāhat olur baņa serir-i ‘izzet
Kūy-ı yār içre yatam ger hās u hāşāk üzere
 3. Neydügin ney gibi hem-derdüme derdüm dimege
Çāki sīnemde anuñçün iderem çāk üzere
 4. Gülşen-i kūyuñı ter tıtmağa iy serv-i sehī
Hiç bārān ola mı dīde-i nem-nāk üzere
 5. Hatmiyā sehv ide şanma anı sen ‘āķil isen
Her umūrında kişi ola ger idrāk üzere
-
1. İbret al, bak, felek üzerine sanki toprakta yatan bir ölü gibi serilmiş şu yıldızları gör.
 2. Sevgilinin sokağında çerçöp üzerinde yatsam o bana rahat döşek olur, şerefli bir taht olur.
 3. Dert ortağıma derdimin ne olduğunu ney gibi söylemek için bağırımı yırtar dururum.
 4. Ey servi (boylu sevgili), senin etrafın (kurak kalmasın) taze olsun diye benim gözyaşlarımdan daha iyi yağmur mu var?
 5. Hatmî! Aklıvar varsa her işinde idrak üzere olan birisinin yanlışlığa düşeceğini sanma.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Getürür baña şabā būyuḡı nāgeh nāgeh
Güzer itdükce senüḡ küyuḡı nāgeh nāgeh
2. Tūş olam ger saña şehveş ölürem iy mehveş²⁰⁸
Gördüğümden öleyin rūyuḡı nāgeh nāgeh
3. Tār-ı zülfüḡ görüben ‘arızuḡ üzre cānā
Şu yılanı şanuram müyuḡı nāgeh nāgeh
4. Tūb-ı ğalḡide durur ‘arşa-i ‘ışķuḡda başum
Şeh-süvārüm ura gel güyuḡı nāgeh nāgeh
5. Eşķüm ırmaḡını ırmaḡ ile kimse şavamaz
Seyre gel gülşenüḡe cūyuḡı nāgeh nāgeh
6. Bir baķışla biḡini ḡāhī kırarsın ‘uşşāķuḡ
Bilürem pādişehüm ḡūyuḡı²⁰⁹ nāgeh nāgeh
7. Cem‘ ider ḡāḡırını Ḥatmī-i pejmürde-dilüḡ
Ger perīşān idesün ḡīsūnı nāgeh nāgeh

²⁰⁸ Bu mısranın vezni bozuktur.

²⁰⁹ ḡūy: cūy.

1. Saba rüzgarı senin mahalleneni ansızın dolanıp bana aniden senin kokunu getirir.
2. Ey ay yüzlü! Eğer sana rastlarsam, seni görürsem, şahlara layık şekilde ölürüm. Birdenbire yüzünü görsem de sonra ölsem.
3. Canım, zülfünün telini yanağının üzerinde aniden görünce, saçını su yılanı zannederim.
4. Aşkının arsasında başım top gibi durur. Şehsüvarım, sen durup durup gûyunu (değneğini) vuradur.
5. Kimse benim gözyaşımın ırmağını uzaklaştırmakla savamaz, gül bahçene bu ırmağın akışını seyretmeye aniden geliver.
6. Padişahım! Bir bakışla aşıklarının binini birdenbire öldürürsün, bu huyunu bilirim.
7. Omuzlarına dökülen saçlarını aniden savurup dağıttığında, perişan gönüllü Hatmî'nin aklını başına toplarsın.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Tıfl-ı nev-ressin yaraşursın derün-ı sîne de
Sîne de mihrüñ qalır iy mäh²¹⁰ varsam sine de
 2. Niçe hod-bîn olmasun ol rüy[ı] hurşid-i cihân
Kendüzin görmek durur âyin olan âyîne de
 3. Bâşumı taşdan taş a ursam revâdur âbveş
Nâlem olmadı mü'eşşir ol dil-i sengîne de
 4. Ehl-i 'ışka kîn tutma merhamet kıl iy nigâr
Çünkü dîn olmaz bilürsin sîne-i pür-kîne de
 5. İy şabâ zülfin tararken uğra yâre kıl kerem
Büy-ı 'anber-bârın ırgür Hatmî-i miskîne de
-
1. Yeni yetme bir gençsin, göğsümün üstüne yakışırısın. Mezara da varsam ey ay yüzlü, yüreğimde sevgin kalır.
 2. O, alemin güneşi gibi olan sevgili, nasıl kibirlenmesin, nasıl kendini beğenmezlik etsin? Aynanın işi kendini göstermektir...
 3. Feryadım o taş yürekliye tesir etmedi. Başımı su gibi taştan taş a vursam yeridir.
 4. Ey sevgili! Aşk ehline merhamet et, kin tutma; çünkü kin dolu yürekte dine yer olmadığını bilirsin.
 5. Ey saba rüzgarı! Kerem kıl, sevgili zülüflerini tararken uğra, bu zavallı Hatmî'ye de onun anber kokusunu getir.

²¹⁰ mäh: meh.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Yoluñda rāst-ķadem tūrveş ol[am ben] i' timād üzre
Kemān ķaşuñ gibi²¹¹ olma baña keç-i' tiķād üzre
2. Hüsün evrengidür yirüñ bugün şehr-i melāhatde
Sezādur bendeñe şāhum olursañ 'adl u dād üzre
3. Lisān ile beyān olmaz miyānuñ vaşf[ı] anuñçün
Ķalem başında mū olsa yazılmaz hať murād üzre
4. Nedür bu hüsni-i zībālık göreydi anı ger zāhid
Şalāh u zühd ü taķvā birle olmazdı reşād üzre
5. Niçe hoş-hātır olmayam cihān şahñ[in]da iy Hatmī
Seg-i kūy-ı nigār ile uş oldum ittiħād üzre

1. Ben yolunda itimat üzere ok gibi dosdoğru olayım; ama sen de benim hakkımda yaya benzeyen kaşın gibi eğri düşünme.
2. Bugün güzellik şehrinde yerin güzellik tahtıdır. Şahım, kuluna adaletle davransan layıktır.
3. Belinin inceliğini incelikle anlatacak bir dil yoktur; çünkü kalem ucunda kıl olursa istendiği gibi bir yazı yazılamaz.
4. Bu güzellik nedir? Eğer zahit bunu görseydi, kendini ibadete vermesi ve doğru yola ulaşması mümkün olmazdı.
5. Ey Hatmî! İşte sevgilimin mahallesinin köpekleriyle bir oldum. Ben artık bu yeryüzünde nasıl mutlu olmayayım?

²¹¹ gibi: haķ.

(Harfî'l-Yâ)

146

(Gazel)

(26b/59b)

Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lâ tûn / Fâ 'i lûn

1. Şol qara zülfüñ görüp sevdāya virdüm göñlümi
Şabr u hūşum tağılup yağmāya virdüm göñlümi
 2. 'Işka düşdüm guşşa vü endüh üşdi başuma
Ĥadd[i yok] pāyān[1] yok²¹² gavgāya virdüm göñlümi
 3. Qaddine 'ar' ar yüzine verd-i ra' nā reşk ider
Bir leb[i] gonce boyı Tūbāya virdüm göñlümi
 4. Tekye-i miñnetde cānum nola qurbān eylesem
Bir kemān-ebrū şeh-i garrāya virdüm göñlümi
- [27a/60a]
5. Pīr-i 'ışkam ihtiyār itdüm belā vü derd[i] ben
Gonce-leb bir nev-cüvān zībāya virdüm göñlümi
 6. Gülşen-i dehr içre cānā niçe nālān olmayam
Bülbülāsā bir gül-i ra' nāya virdüm göñlümi
 7. Çekdi dil cevr u cefāsın görmedi bŷy-ı vefā
Ĥatmiyā bir zülf-i 'anbersāya virdüm göñlümi

²¹² ĥaddi yok pāyānı yok : ĥadd ü pāyān yok.

1. Őu kara zülfünü görüp, kendimi kara sevdaya verdim. Aklım ve sabrım dağıldı, gönlümü yağmaya talana bıraktım.
2. AŐka düŐtüm, gam keder başıma üŐüŐtü. Gönlümü bitmez tükenmez bir kavgaya verdim.
3. Öyle bir gonca dudaklı, tuba boylu sevdim ki boyunu arar ağacı, yüzünü güzel gül kıskanır.
4. Gönlümü keman kaŐlı bir görkemli őaha vermiŐim. Artık eziyet tekkesinde benim canım kurban olsa ne olur?
5. Ben aŐk piriyim, bela ve derde katlandım. Gönlümü gonca dudaklı bir taze güzel gence verdim.
6. Canım! Dünya bağında bir güzel güle bülbül gibi gönül vermiŐken, nasıl inleyip feryat etmeyeyim?
7. Hatmî! Gönlümü, zülfüleri anber kokan bir güzele verdim, cefasını eziyetini çekti ama vefa ümidi görmedi, vefanın kokusunu bile duymadı.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Tâğ-ı çarhuñ urmadan Şāni^c dağı bünyādını
Bir kaşı yā cevri yıkdı şehr-i dil ābādını
 2. Cennet-i Me'vā'da Tübī dağı nā-peydā iken
Yād iderdüm dil-berünj ben kāmēt-i şimşādını
 3. Çāšnī-i 'ışk[1] Ferhād ile Vāmık tatmadan
Görmüş idüm dostlar ālām-ı hecrünj dadını
 4. Derd-i hecr-i yārla mu^c tād iken bī-çāre dil
Bilmez idi dünyede bir kimse 'ışkuñ adını
 5. Nakş u resm olmamış iken işbu çetr-i bī-sütün
Hatmī dilde urmuş idi 'ışkuñ[un] bünyādını
-
1. Yüce yaratıcı Allah, daha feleğin takının temelini yaratmamışken, bir keman kaşlı güzelin eziyetleri, mamur gönül şehrimi yıktı.
 2. Daha Cennet-i Me'vā'da Tuba ağacı bitmemişken, ben sevgilimin o şimşat boyunu anıp yad ederdim.
 3. Ferhat ve Vamık daha aşkın tadını bilmezken dostlar, ben sevgiliden ayrılmanın verdiği elemleri çoktan tatmıştım.
 4. Benim gönlüm, sevgilimden ayrılmanın derdini adet edindiğinde bu dünyada daha aşkın adı bile yoktu.
 5. Bu gökkubbe henüz yaratılıp süslenmemişken Hatmî gönlüne senin aşkının temellerini atmıştı.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Nakşıdur dildârumuñ cānumda cān eglencesi
Gönlümüñ esrâr-ı ' ışk[1]dur nihān eglencesi
 2. Zülf[i] sevdâsıyla her şeb āh idersem tañ mıdur
Kim olur ' aşıkларуñ āh u figān eglencesi
 3. Derd-i ' ışka döymez idi dostlar bu haste dil
Ġam nedîmi olmasa ol nā-tüvān eglencesi
 4. Miñnet u hecriyle düşdüñ rāh-ı ' ışka eyle āh
Yolda çün bāng-i ceresdür kārban eglencesi
 5. Zülf[i] çevgānına Ĥatmî top eyle bāşuñı
Kim ola ol şeh-süvāruñ bir zamān eglencesi
1. Benim için can eğlencesi, sevgilimin, kalbimdeki nakşıdır. Gönlümün gizli eğlencesi, o sevgilinin aşkının sırlarıdır.
 2. Zülûflerini anıp her gece ah etsem ayıp mıdır? Zira aşıkların eğlencesi ahuzardır.
 3. Dostlar, bu zavallı hasta gönül, eğer gam ona bir arkadaş olmasaydı, aşk derdine dayanmazdı.
 4. (Hatmî) Ayrılık ve eziyetle aşk yoluna düştün; ah eyle, zira kervanın yoldaki eğlencesi çingirak sesidir.
 5. Hatmî! O şehsüvarın zülfünün çevganına başını top eyle de oynasın, bir zaman eğlencesi bu olsun, bununla eğlenin.

Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn / Mef 'û lû / Me fâ 'î lûn

1. Leylî saçun idelden Mecnûn gibi sevdâyî
Hoş urdular iy dil-ber ' aql u dile yağmâyı
[27b/60b]
2. La' lîn²¹³ lebüñün rengin meyde sezeli virmez
Kâtresini bir kana dil bâde-i hamrâyı
3. Destüñe yakup hınnâ ' âşıkunı öldürme
Kan üstine kan itme yâd it [gam-ı] ferdâyı
4. Kılıç bıçak olmağa bizümle neden gamzen
Sultân ile kul olan ider mi ıola gavğâyı
5. Öldüğine gam çekmez ' âlemde şu kim Hatmî
Bir lahza şikâr ide bir dil-ber-i ra' nâyı

1. Ey dilber! Senin Leyla saçların beni Mecnun gibi aşık ettiğinden beri akıl ve gönül yağmalanmaktadır.
2. Gönül senin kızıl dudaklarının rengini şarapta görelî, kızıl şarabın bir damlasını bir damla kana değışmez.
3. Ellerine kına yakmışken bir de üstüne aşığını öldürme. Ahireti hatırla, elini kan üstüne kana bulama.
4. Gamzenin benimle kanlı bıçaklı olması nedendir? Sultan ile kul arasında kavga olur mu?
5. Hatmî! Bir anlığına bir güzeli avlayan kişi artık ölse de gam yemez.

²¹³ la' lîn: la' lîn.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gönceveş dil-teng²¹⁴ olup açılmadum hiç gül gibi
Nâle vü feryâd ile geçdi günüm bülbül gibi
2. Sâkiyâ meyle humâr-ı gam başumdan gitmedi
Kana kana la' l-i nâbda emmeyince mül gibi
3. Bir nazarda göz kararup düşdi dil sevdâsına
'Ârızuñ üzre görelden hâlünî fülful gibi
4. Bûy-ı zülf-i yâre diñ misk-i Hutem öykinmesün
Yüz karasın hâşıl eyler 'âkıbet sümbül gibi
5. Zülfine dil bağlayaldan 'aqlum oldu târumâr
Gey perîşân oldı hâlim Hutmiyâ kâkül gibi

1. Gönüm gonca gibi daraldı, hiç gül gibi açılmadım. Günlerim bülbül gibi ahuzar ile geçti.
2. Ey saki! Şarap diye kızıl dudaklarından kana kana emmediğim için bu gam şarabının ağrısı başımdan gitmedi.
3. Gönül, yanağında karabiber gibi benini görünce bir bakışta gözleri kararıp, kara sevdalara düştü.
4. Söyleyin, sevgilinin zülflerine misk-i Hutem hiç öykünmesin, ona benzemeye çalışmasın; sonunda sümbül gibi yüzü kara çıkar.
5. Hatmî! Sevgilinin zülflerine gönül bağladıktan beri aklım kakül gibi darmadağın oldu.

²¹⁴ dil-teng : dil-şüde.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Dilemez nesne gönül şimdi fenâdan ğayrı
Semt-i ‘ışkūñ ya nedür derd ü belâdan ğayrı
2. Şöyle tecrîd u fenâ buldı vücūdum kim yok
Örtinüp döşenicek arz u semâdan ğayrı
3. Kadümüz niçe dü-tâ olmasun iy kaşı kemân
Görmezüz nesneni hiç tîr-i²¹⁵ cefâdan ğayrı
4. ‘Âşıkūñ âhı ile yaşı nola olsa ziyâd
Ne olur hasteye hoş âb u hevâdan ğayrı
5. Bu cihânūñ neyi var Hatmî gönül bağlayıcak
Gördüñ e her elemin zevk u şafâdan ğayrı

1. Gönül şimdi yokluktan başka şey dilemez; zira senin aşk semtin dert ve beladan başka nedir ki?
2. Vücudum öyle çekilip yok oldu ki yer ve gökten başka örtünüp yatacak yer kalmadı.
3. Ey keman kaşlı! Cefa oklarından başka bir şeyini gördüğümüz yokken boyumuz nasıl iki büklüm olmasın?
4. Aşığın ahı ile gözyaşı artsa ne olur? Hastaya temiz hava ve sudan başka hoş gelen ne vardır?
5. Hatmî! Böyle bir dünyanın neyine gönül bağlayacaksın? Bütün elemelerini görüp çektin, bir tek zevkini sefasını göremedin.

²¹⁵ tîr-i : tîr u.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. Dil-i şeydâyı kim egler vişâl-i yârdan ğayrı
Maḥabbet ehli fikr itmez muḥâl efkârdan ğayrı
 2. Ne ḳanlar aĝlaram bezm-i belâ içre görüp ḥâlüm
Ḳanı merdüm ki acır dîde-i ḥün-bârdan ğayrı
 3. Göñül şehrine 'adl ile geçüp dâd eylemez kimse
Muḳarrer bilmüşem anı o şeh-r-yârdan ğayrı
 4. Gül-i ra' nâyı cüst ü cû iderken bâĝ-ı dehr içre
Benümle merḥabâ eyler bulunmaz ḥârdan ğayrı
 5. Derün-ı ḥâne-i dilde ne olur eglence iy Ḥatmî
Zarâfet ehl-i yârâna laḳîf eş' ârdan ğayrı
-
1. Deli gönlü sevgiliye kavuşmaktan başka ne oyalayıp teselli eder? Aşıklar imkansızdan başka şey düşünmez...
 2. Bela meclisinde halimi görüp o kadar çok kan ağlarım; hani nerede, o kan damlayan yaşlarımdan başka bana acıyan bir insan var mı?
 3. Gönül şehrine o padişaktan (sevgiliden) başkası gelip oturamaz, adalet dağıtamaz. Ben bunu böyle bilmişim.
 4. Dünya bağının güzel gülünü arayıp sorarken, benimle dikenden başka selamlaşan olmaz.
 5. Ey Hatmî! Gönül evimin içinde zarafet sahibi yarenlere hoş şiirden başka nasıl bir eğlence olabilir?

Mef 'û lü / Me fâ 'î lün / Mef 'û lü / Me fâ 'î lün

1. La^c l-i leb-i meygūnuḡ mest eyledi 'uṣṣākı
Mey virme bize tekrār ḡacet degül [iy] sāķı
 2. Bařdaki ḡumār-ı ḡam def^c ola řabūḡ ile
řol řan olacaķdan gel var ise getür bākı
 3. İy dil kime řerḡ idem bu mes'ele-i 'ıřķı
'Allāme-i 'ařr iken fehm eyle[yi]mez fākı
 4. Hecr āteř[i] cānānuḡ te'sīr ideli cāna
Bařdan bařa her gice kılar řerer āfākı
 5. Rengīn ola ter düře řāyed saņa o gül-ruḡ²¹⁶
Būlbūl gibi řarřuda iy Ḥatmī yiter řaķı
1. Kızıl dudaklarının řarabı, ařıklarını sarhoř etti. Ey saki, bize tekrar řarap verme, artık gerekmez.
 2. Bařtaki gam sarhořluęu, sabah řarabı ile gider. řu (kan olacak) řaraptan kalan varsa getir.
 3. Ey gönöl! Bu ařk meselesini kime anlatayım? Bunu fakih bile devrin alimi olduęu halde kavrayamaz.
 4. Sevgilinin ayrılıęının ateři canımıza deędięinden beri her gece ufku bařtan bařa alev sarar.
 5. Hatmī! O gül yüzlünün řarřısında řakıdıęın artık yeter, (eđer durmazsan) utanıp/ kızıp sana küsebilir.

²¹⁶ ruḡ: ruḡ.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Beni zülfüñle meftün itmedüñ mi
Şehā miskīn u maḥzūn itmedüñ mi
 2. Firāk-ı la' l-i meygūnuñla cānā
Gözüm yaşını gülgūn itmedüñ mi
 3. Nişān idüp şehā tīr-i belāya
Benüm bağrumı pūr-ḥūn itmedüñ mi
 4. Raķībe idüp envā' -ı ri' āyet
Bu ben ğam-ḥ'ār[ı] mağbūn itmedüñ mi
 5. Kıluben raḥt-ı ' aqlın cümle tārāc
Bugün Ḥatmī'yi mecnūn itmedüñ mi
-
1. Beni zülüflerinle tutkun etmedin mi? Şahım, zavallı bir garip etmedin mi?
 2. Canım! Şarap dudaklarının hasretiyle gözümün yaşını gül rengine döndürmedin mi?
 3. Şahım! Bela okuna nişan tahtası ettiğin bağrımı kana bulamadın mı?
 4. Rakibe çeşit çeşit riayet gösterip, bu ben gamlı aşığı aldatmadın mı?
 5. Akıl varını talan edip, bugün Hatmî'yi mecnun etmedin mi?

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Urursañ oda tütmez cümle rahtı
Livāmuz olalıdan İnebahtı
 2. Ahālīsin şorarsañ ger o şehrün
Alur mermerden onlar zād-ı sahtı
 3. Bu hūsn-i hūlk ile²¹⁷ halkı ide söz
Şan āhenden urur başuğa lahtı
 4. Hemān halkı gibi gölgesi gökcek
Kamu bī-meyvedür anun dırahtı
 5. Bir iki yıl beg olan buğa Hatmī
Koyup kaçmağ muqarrer tāt u tahtı
-
1. Sancağımız İnebahtı olduğundan beri (elde ettiğimiz) malımızı mülkümüzü ateşe verseler dumanı tütmez.
 2. O şehrin halkını sorarsan, onlar ekmeğini taştan, mermerden çıkarırlar.
 3. Bu güzel vasfa rağmen halk, konuşmaya başladığında sanki başına demir parçası vurur gibi gelir.
 4. Ağaçları insanlarına benzer; hoş gölgelidir ama meyve vermez.
 5. Hatmî! Burada bir iki yıl beylik eden, tacı tahtı bırakır kaçar.

²¹⁷ hūsn-i hūlk: hūsn ü hūlk.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Bu 'izâr ile gül-i ħandâna göster kendüñi
Bülbülüñdür 'aşık-ı nālâna göster kendüñi
2. Rişte-i müşkîn-i zülf-i yâre bend olsam diyen
Cezbe-i 'ışık ile var dīvâne göster kendüñi
3. Genc-i 'aşk-ı yâr ile memlû olayım dir iseñ
Künc-i dünyâ gibi gel vîrâne göster kendüñi
4. Mużmahil olsun dir iseñ âfitâbum bir gece
Seyre çık tenhâ meh-i tâbâna göster kendüñi
5. Giceler tâ şubĥa dek meh-tâb-ı rûy-ı yâra dil
Döne döne yanmağa pervâne göster kendüñi
6. İşigün dârü's-şifâdur 'aşık-ı dil-ĥasteye
İy Mesîhâ-dem aña ferzâne göster kendüñi
7. Hem-dem olduñ bir nefes çün ol lebi meygün ile
Ĥatmiyâ var ĥaşra dek mestâne göster kendüñi

1. Bu yanak ile kendini güzel güle göster. İnleyen aşık senin bülbülündür, kendini ona göster.
2. Ey, sevgilinin zülfünün ip gibi olan misk kokulu saçına bağ olsam diyen, aşk cezbesine kapılıp var kendini dîvâne gibi göster.
3. Sevgilinin aşk hazinesiyle dolup taşayım dersen, gel kendini dünyanın köşesi bucağı gibi virane göster.
4. Gün yüzlü sevgilim, eğer ayı perişan etmek istersen, bir gece tek başına dolaşmaya çıkıp, ona kendini göster.
5. Geceleri sabaha kadar o ay yüzlü sevgilinin ışığı etrafında döne döne gönlünün yanması için kendini pervane göster.
6. Ey İsa nefesli! Eşiğin hasta gönüllere şifahanedir. Bu aşıklara hikmetli yüzünü göster.
7. Hatmî! O şarap dudaklı ile bir nefes yoldaş olduğuna göre artık ahirete kadar kendini sarhoş göster.

Mef'û lü / Fâ'î lâ tü / Me fâ'î lü / Fâ'î lün

1. İy gül-‘izâr u ğonce-i ħandân gel’a beri
Dil ‘andelîbin eyleme nâlân gel’a beri
2. Ğam bisterine düşdüm ü öldüm meded meded
Cânüm řabîbi derdüme dermân gel’a beri
3. Teskîn ider lebün aķıd âbını²¹⁸ aĝzuma
Yaķdı derünım âteř-i hicrân gel’a beri

[29a/37a]

4. Beytü’l-ĥazende ķaldım u ben ķanlar aĝladım
İy Mıřr-ı ĥüsne Yūsuf-ı Ken‘ân gel’a beri
 5. Bekler derini subĥ u mesâ Ĥatmî ol řehün
Bir kez dimez ki nâz ile derbân gel’a beri
1. Ey gül yanaklı, ĝülen gonca, gel beri! Ğönül bülbülünü inletme, gel beri!
 2. Canımın tabibi! Ben gam döseĝine düştüm ve öldüm, medet, derdime bir derman bul...
 3. Ayrılık ateři sinemi yaktı, gel beri, dudaklarının suyunu aĝzıma akıt ki beni ancak bu teskin eder.
 4. Beytülhazende kaldım ve ben kanlar aĝladım. Ey güzellik ülkesinin (Mısrının) Yusuf yüzlü sultanı, gel beri!
 5. Hatmî sabah akřam o řahın kapısını bekler ama o řah bir kez olsun dimez ki “Ey kapıcı, gel beri!”.

²¹⁸ aķıd âbını: âbını aķıd.

Fâ 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. 'Acabā derd-i hecre ğāyet olmaz mı
Ġam u ālāma yā nihāyet olmaz mı²¹⁹
 2. K̄uluyuz dūşdük āsitānına
Bize ol şāhdan 'ināyet olmaz mı²²⁰
 3. Muṭṭaşıl cevrdür bize kārūṅ
'Āşıkā hiç ḥimāyet olmaz mı
 4. Şāh-ı ḥüsnüṅ [k̄ulu] ra' iyyet[iy]üz
Bize daḥı ri' āyet olmaz mı
 5. Yok şikāyet çü cev-r-i dilberden
Bār[i] Ḥatmī ḥikāyet olmaz mı
-
1. Acaba ayrılık derdine çare olmaz mı? Acı ve elemlere bir son olmaz mı?
 2. Kuluyuz, eşiğine düştük; bize o şahtan lütuf olmaz mı?
 3. Bize karşı işin gücün eziyet etmektir, aşığa hiç merhametin yok mudur?
 4. Güzellik şahının kulu, tebaasıyız; biz de hürmeti hak etmiyor muyuz?
 5. Hatmî, o dilberden şikayetimiz yok; bari hikayesini anlatalım, olmaz mı?

²¹⁹ Bu beytin her iki dizesinde de fazla hece vardır.

²²⁰ Bu dizede fazla hece vardır.

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Şem' -i ruhsâr-ı nigâruñ olalı dîvânesi
Yanmadan pervâ yimez bu cân u dil pervânesi
 2. Yâ 'abîr u 'anber u yâhûd misk-i şâfdur
Turre-i şeb-bûy-ı tarrârın tarayan şânesi
 3. Mest u medhûş eyledi 'ışkı şerabıyla beni
Mey-fürüşuñ şimdilik bir gözleri mestânesi
 4. Şehr içinde kalmadı yıkıldı hep mey-hâneler
Çâr-sû-yı 'ışkuñ âbâd olalı hum-hânesi
 5. Bezme peymân eylemiş ol serv-kâmet Hatmiyâ
Tâ-kiyâmet mest ider anuñ bizi peymânesi
-
1. Sevgilinin yanağının ışığının delisi olalı beri can ve gönül pervanesi yanmaktan korkmaz.
 2. O şebboy (kokulu) hırsız kaküllerini tarayan ya misktir ya anber...
 3. Meyhanecinin, gözleri mestanesi (sakisi) beni şimdilik aşk şerabıyla sarhoş etti.
 4. Aşk çarşısının meyhanesi yapıldı yapılalı, şehir içinde başka meyhane kalmadı, hepsi yıkıldı.
 5. Hatmî! O servi boylu, meclise gelmeye yemin etmiş. Onun sözüyle/kadehiyle biz kıyamete kadar sarhoş oluruz.

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Dökerem gözyaşını hün ile Ya‘ kûb gibi
Şâbirem derd u belâña senüñ Eyyüb gibi
 2. Başum üstinde yir itsem yiridür bir dağı yok
‘ Arz ider bu kad-i pîçîdemi mektüb gibi
- [29b/37b]
3. Kızarur gördüğü dem ‘ aşıkını ol ruḥ[1] gül
Kaçan açıla ‘ aceb gonca-i maḥcüb gibi
 4. Kebg-i kühî revîşi şalınışı serv-i sehî
Baña²²¹ eglence n’olur dünyede maḥbüb gibi
 5. Hatmiyâ biz severüz cân ile²²² nev-ḥaṭ güzeli
Gerçi zühhâd-ı cihân içre bu ma‘ yüb gibi

1. Yakup gibi kanlı gözyaşı dökerim, senin dert ve belana Eyüp gibi sabrederim.
2. İki kat olmuş boyumun halini sana ancak mektupla anlatabilirim. Bunun için mektubu başımın üstünde taşısam yeridir.
3. O gül yanaklı, aşığını görünce gül gibi kızarır; maḥcup gonca gibi sevgilim acaba ne zaman açılacak?
4. Dünyada bana, yürüyüşü dağ keklîği gibi, salınışı uzun servi gibi olan sevgiliden başka eglence olur mu?
5. Hatmî, her ne kadar zahitler onu ayıp saysa da biz, sakalı yeni bitmiş olan güzeli severiz.

²²¹ baña: dağı baña.

²²² cân ile : ḥân ile.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Her marâzdan beş kavağı yeyleyen olur berī
Cennetü'l-Me'vâ'ya benzetsem yiridür ol yiri
 2. Mevsim-i germâda sermâ görmek istersen dilâ
Seyr kııl ' âlemde bir kez var o hâki ' anberi
 3. Yek-dil olmuş vaşf ider gūş eyle evşâfuñ çemen
Âb-ı kevserden nişân virmez mi [dil-keş] cūları²²³
 4. Her dirahıtı kol kola şalup²²⁴ şalınur nâz ile
Şan der-âgūş itmiş ' aşık²²⁵ serv-kâmet dilberi
 5. Rişte-i nazmuñda lülū olmayınca muntazam
Hatmiyâ medh idemezsin sen o sengi gevheri
1. O yeri Cennet-i Me'vâ'ya benzetsem yeridir. Yaşamak için Beşkavak'ı tercih edenler, her hastalıktan kurtulur.
 2. Ey gönül, yaz günü (serinlik) görmek istersen git alemde o anber kokulu toprakları bir kez gör.
 3. Dinle, bağdakiler (ağaçlar, çiçekler, çimenler) bir ağızdan/gönülden, senin güzelliklerini överler. (O bağın) Irmakları ab-ı kevserden bir örnek değil midir?
 4. Her ağacı naz ile kol kola salınır. Sanki aşık, servi boylu dilbere sarılmış gibidir.
 5. Hatmî! Şiirinin ipliğinde inciler muntazam olmadıkça sen o taşı toprağı mücevher olan yeri övemezsin.

²²³ Bu mısradan bir kelime eksik olduğundan vezin bozuktur.

²²⁴ Önce "salmış" yazılmış, "salup" sonradan eklenmiştir.

²²⁵ itmiş ' aşık: itmiş idi ' aşık.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gıtme gel bir dem benüm cānum Memi
Hānumānum²²⁶ hep senüñ hānum Memi
2. Çok zamandır bende-i ğam-ı̇vārunam
Luḫ ile şād eyle sulṫānum Memi
3. Saña cevır itmem dimişdüñ eyledüñ
Böyle midür 'ahd u peymānum Memi
4. Baña her dem itdügin çevre acır
Kānlar ađlar çeşm-i giryānum Memi
5. Vaşluñ 'ıydına irişeydüm eger
Cān idi ol demde kırbānum Memi
6. Maḫzen-i gencīne-i hüsñüñ durur
Ḥamdülillah cism-i vīrānum Memi
7. Ğam şebinde kılmasun Ḥatmī yetiş
Gün gibi tođ māh-ı tabānum Memi

²²⁶ hānumānum : cān u mānum.

1. Benim canım Memi! Gitme, gel, varım yoğum senindir, benim hanım Memi!
2. Çok zamandır gam çeken kölenim. Ey sultanım Memi! Lütfedip beni mutlu kıl.
3. Dün “Sana cefa etmem” demiştin ama cefa etin. Seninle sözümüz böyle miydi ey Memi?
4. Memi, bana her an ettiğın bu eziyete acıyan gözlerim kanlı gözyaşlarını akıtır.
5. Memi, eğer sana kavuşsaydım, benim bayramım olurdu ve o an canımı kurban ederdim.
6. Memi, hamdolsun ki benim bedenim senin güzellik hazinen için mahzendir.
7. Hatmî gam gecesinde kalmasın, yetiş ey dolunaya benzeyen Memi, gün gibi doğ.

(29b/37b)²²⁷

1. Ŗitā gitdi biḥamdülillāh dilā (???)
Dıraḥtān-ı sebze bu (???)
2. Umar her bir dil-i Ŗeydā (???)
İdesin nāz ile cānā (???)
3. O kebg-i ḥoŖ-ḥirām (???)
(???)
4. Nice zār olmaŖsm ġurbetde (???)
Ki vaḥŖīlerde cüft olup (???)
5. Ḳadüm rencīde ḳıl billāh (???)
Ki eŖk-i çeŖm Ḥatmī (???)

²²⁷ Bu Ŗiir derkenar olarak yazılmıŖtır. Sayfa kesilmiŖ bulunduğundan Ŗiirin bir kısmı okunamamıŖtır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Saña virmiş Hâk te'âlâ ân u hüsñ ü dil-berî
Anuñ için âdemüñ 'aqlın alursın iy perî
2. İki kaşuñdur nişân cānā berāt-ı hüsñüñe
Sen bu 'unvān ile olduñ hūblar ser-defteri
3. Rāh[1] derd ü yār[1] miḥnet zād[1] zahmet iy gönül
Şaḥn-ı ğamda her kimüñ kim 'ışk ola reh-beri
4. Ka'be-i maḫşūd kūy-ı dil-rubādur zāhidā
Merve ḥaḫkıyçün şafā görmez gezenler serserî
5. La'liyle²²⁸ 'ārızın seyr eyle Ḥatmî sākīnün
Cām-ı Cemşīd ol durur āyīne-i İskenderî

1. Ey peri! Hak teala sana şöhreti ve güzelliği ve bu dilberliği verdiği için insanların aklını almaktasın.
2. Ey canım! Güzellik beratına senin iki kaşın nişandır (tuğradır). Sen bu unvan ile güzellerin defterinin başına yazılırsın.
3. Ey gönül! Gam ülkesinde rehberi aşk olan kimsenin yolu dert, sevgisi eziyet, azığı zahmettir.
4. Zahit! Kabe'den kastımız sevgilinin semtidir. Serseri gezenler, Merve hakkı için safâ görmez.
5. Hatmî! Sakinin dudağı ile yanağını seyret ki biri Cem'in kadehidir, diğer İskender'in aynası...

²²⁸ la'liyle: la'l ile.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Kim ki iy dil bende-i maqbül-i cânân olmadı
Taht-gâh-ı milket-i 'ışk içre sulţân olmadı
 2. Yūsuf-ı gül-çehresin görmez dilâ Ya' kıbveş
Külbe-i gamda şu kim maḥzūn u giryān olmadı
 3. Maḥzen-i gencīne-i esrār-ı 'ışk olmaz şu kim
Miḥnet ü derd ü elemle cism[i] vīrān olmadı
 4. Da' vet itdüm mūrveş ben ol Süleymān-ḥaşmeti
Gelmedi gam-ḥāneme bir gice miḥmān olmadı
 5. Baḡa bildür iy ṭabīb-i cān u dil ḥikmet nedür
Ḥatmī-i dil-ḥastenüḡ derdine dermān olmadı
-
1. Ey gönül! Sevgili katında makbul köle olmayan, aşk ülkesinin payitahtında sultanlık edemez.
 2. Gönül, Yakup gibi gam kulübesinde mahzun olup ağlamayan, gül yüzlü Yusufunu göremez.
 3. Eziyetle, dertle, kederle bedeni virane olmayan, aşk sırrının hazinesine mahzenlik edemez.
 4. Ben o Süleyman kadar haşmetli şahı, karınca gibi, yuvama davet ettim; ama o bir gece gelip de haneme misafir olmadı.
 5. Ey can ve gönül tabibi! Söyle bana, gönlü yaralı bu Hatmî'nin derdine bir derman bulunmamasının hikmeti nedir?

Fe 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Şeb-i hecrün dağı olur şehri
Yok midür anda nâlenün eşi
2. Mûya döndi tenüm bu reşk ile
Gördüğince belinde şol kemeri
3. Ağladu ' aşıkıyla ağıarı
Pileverle bir²²⁹ eyledi güheri
4. Niçe şerh eyleyem dilâ zülfün
Kim muṭavvel durur anuḡ haberi

[30b/14b]

5. Seyr-i rüy[1] murād[1] Ḥatmî'nün
Baḡa duyursalar²³⁰ nedür zararı

1. Ayrılık gecesinin de bir sabahı olur, onda feryadın bir tesiri yok mudur?
2. Belindeki şu kemeri gördükçe, kıskançlıktan zayıflayıp kıl kadar kaldım.
3. Aşğını ve elleri (beraber) ağlatıp, kuyumcuyla, incik boncuk satanı bir kefeye koydu.
4. Gönül! O sevgilinin zülüflerini nasıl anlatayım? Hikayesi de kendisi gibi uzundur.
5. Hatmî'nin dileği, o sevgilinin yüzünü seyretmektir. Bana söyleseler, bunun zararı nedir?

²²⁹ bir: pür.

²³⁰ duyursalar: duyursunlar.

Mef'û lû / Fâ'î lâ tü / Me fâ'î lû / Fâ'î lün

1. 'Aqlum tağıtdı kākül-i hoş-bū didükleri
 at' ā gözüme gelmedi incü didükleri
2. Bād-ı nazarda şan oı olmuş kemāndurur²³¹
 Müjgānyile dil-berüñ ebrū didükleri
3. ılsa kıyām nāz ile vü eylese irām
 İñen kıyāmet idi āmet-i dil-cū didükleri
4. Ebrūları hilāl-i nev ü ğabğabı güneş
 Oldur meger ki dil-ber-i meh-rū didükleri
5. Çok başlu fitne ehli siyeh-rū degül midür
 atmī yanında urre-i hoş-bū didükleri

1. Hoş kokan kakül dedikleri, benim aklımı dağıttı. İnci dediklerinin gözümde asla bir kıymeti kalmadı.
2. Sevgilinin kaşıyla kirpiğı dedikleri şey sanki nazar rüzgarında ok dolu bir yaydır.
3. Gönlün aradığı o endama sahip sevgili, naz ile ayağa kalkıp bir salınsa, kıyamet kopmuş sayılır.
4. Kaşları yeni ay, çene topu güneştir. Herhalde ay yüzlü dilber dedikleri o imiş.
5. Hatmî! Sevgilinin yanında görülen hoş kokulu kakül dedikleri, onun yanında kara yüzlü ve fitne ehli değil midir?

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Şekl-i zîbâ hulq-ı ra' nâ olmaya bir sen gibi
Çeşm-i nemgîn kalb-i ğamgîn olmaya bir ben gibi
2. 'İşve vü nâz u cefâda saña aqrân kimse yođ
Bâr-ı hicrân çekmede bulunmaya bir ben gibi
3. Hüşe-i ' ömrüm şarardı hizmetünde hâşılı
Gendümün²³² kadrini bildüm olmadı erzen gibi
4. Rûh teslîm itdüğüm ' ayb itme rûhum ğamzeđe
Kân yirine cânım aldı kirpigün reg-zen gibi
5. Merd-i meydân-ı muhabbet geçmesün²³³ şol kimse kim
Bu fenâ ' âlemde kendin zînet ide zen gibi
6. Seyre vardum gülşenin nâleyle yâruđ âbveş
Tîğ çekdi Hâtmiyâ ol serv-ğad süsen gibi

²³² gendümün : kendüyün.

²³³ geçmesün: çekmesün.

1. Sen gibi bir huyu güzel yüzü güzel yoktur; ben gibi bir gözü yaşlı gönlü dertli yoktur.
2. Senin nazda, cefada, cilvede eşin yok; benimse hasret ve ayrılık yükü çekmede...
3. Sonunda ömrümün başağı senin hizmetinde sarardı, sözün kıyası, kendimin (buğdayın) darı gibi kıymeti olmadığını anladım.
4. Ruhum! Gamzene ruhumuzu teslim ettiğimiz için bizi ayıplama; hacamatçı gibi olan kirpiğin kan yerine can aldı.
5. Bu fani dünyada kendini kadın gibi süsleyen, hiç muhabbet meydanında erlik taslamasın.
6. Hatmî! Ben o sevgilinin bağında su gibi inleyerek gezmeye çıktım; o servi boylu bana süsen gibi kılıç çekti (dil uzattı).

Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lâ tün / Fe 'i lün

1. Geşt idüp hâşılı bu kişt-i harâb-âbâdı
Bulmadum kendüm için cevce ta'âm-ı şādī
2. Mihr [ü] 'ışkuş beni meşhür-ı cihân eyleyli
Halk Şîrîn ile almaz diline Ferhād'ı
3. Gerçi 'ışkuş eleme ölmelü itdi kuluşu
Can virür ölmege ol istemeyüp âzādı
4. Genc-i vaşluşla ne var pâdişehüm şād itsen
Künc-i hecründe kalan mu'tekif ü dildādı
5. Nür-ı lutfundan uyardı çü çerâğın Hatmî
Görme anuşla berâber şeh-i âdil yādı

1. Bu harap şehrin arazisini dolaşıp, kendim (gendüm/buğday) için bir arpa tanesi kadar mutluluk bulamadım.
2. Aşkın ve sevgin beni aleme şöhret etti beridir halk, ağzına Ferhat ile Şirin'in adını almaz oldu.
3. Aşkın eleme, kulunu ölecek kadar hasta ettiyse de o, kurtuluşu istemeyip, ölmeye can verir.
4. Padişahım! Ne olur senin ayrılığının köşesinde inzivaya çekilmiş aşık kulunu kavuşma hazinesiyle mutlu etsen?
5. Hatmî senin lütfunun ışığıyla mumunu yakar. Ey adil şah, onunla başkalarını bir tutma.

(30b/14b)²³⁴

1. Lebi yāķūṭ-ı remmānī ķaşı tuġrā (???)
Bu vechle gören ānı (???)
2. Tez-rev ħūb-ı ra' nāsın (???)
Melāĥat mısırına şā(???)
3. Leṭāfetde ' izāruņa gül (???)
Olupdur ' aşıķuņ bülbül (???)
4. (???)
Yüzüņ şems-i cihāņārā vü (???)
5. Sözüņ lezzetde ĥelvād[ur] (???)
(???)
6. Tefekkür birle çün teds̄ir (???)
Muvāfiķ olmasa taķd̄ir (???)
7. Raķibe hem-nefes hem-ser gel olma (???)
Ķadd-i şimşāduņı (???)

²³⁴ Bu şiir derkenar olarak yazılmıştır. Sayfa kesilmiş bulunduğundan şiirin bir kısmı okunamamıştır.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün

1. o ord u v'abı kim oldur cihānda kār-ı ayvānī
Devābu fi' lin ilerken nedür da' vā-yı insānī
2. Melekler ağı ollu hizmet eylerken revā mıdur
oyup Ramānı iy gāfil olasın 'abd-i eytānī
3. Nedür bu gāfletü yād eyle yodan var iden a'ı
Saa ol zāhir u bāında itdi o o isānı
4. udā'dur āhlar āhı amunu mūcid[i]²³⁵ oldur
Anu bābında sā'ildür cihānu mīr u sultānı
5. Ber-ā-berdür uzūrında eb-i deycūr ile nev-rūz
Aa zāhirdurur olsa ne delū rāz-ı pinhānī
6. arīm-i marem-i²³⁶ alvetgeh-i üns olmaa sa'y it
Yiter get eyledü gel bī-ser ü sāmān beyābānı
7. a'a a yol varur olma ilāf-ı semte gel reh-rev
Ki nezdüde degül midür ararsın sen o Yezdān'ı
8. Dilersen ameti iy dil düri ramānī ef' āle
Seni mabūn ider āir aın bu kār-ı nefsanī
9. Elü utar gözü görür tekellüm var iken dilde
Vuзу' al nāzır ol a'a ırā' at eyle ur'ān'ı

²³⁵ mūcidi: mevcūd.

²³⁶ arīm-i marem : marem-i arīm.

10. Yaşuñ mercān gibi an eyle her dem avf-ı a ile
Elüñe sübhā alduça aasın²³⁷ nām-ı Şubhān'ı
11. Dilā her la' l-i meygūna neden meylüñ ziyād olur
Şafā-yı rāhdan geç kim bulasın zev-i rūhānī
12. Mücerred zevini sürmez başın avāya virmişdür
Ne şanursın cihān içre şeh-i Īrān u Tūrān'ı
13. Ne zerredür münevver olmayadı nūr-ı lufıyla
İden tābende emridür udā'nuñ māh-ı tābānı
[31b/38b]
14. Īlāhī udretüñ çodur ve līkin bu ne udretdür
Bir ednā uluñ eyler tahta üzre seyr 'ummānı
15. Zihī şānī' nāb ile sūtūna ihtiyācuñ yok
Fenā şahrāsına urduñ mu' allāk çetr ü eyvānı
16. Cibālüñ albini kān eyledüñ yāūt u elmāsa
Biaruñ a' rına derc eyledüñ sen dürr ü mercānı
17. uluñdan birinüñ albin münevver eylese nūruñ
Tutar āfāı gün gibi muarrer zerre lem' ānı
18. Cihān içre cihāndur eyle her bir nesl ü evlādın
Īlāhī aşra dek şāh eyle sen bu Āl-i 'Osmān'ı
19. Şeb ile rūza iki meş' al itdüñ iki kevkebden
Birinüñ māh-ı tābān adı biri şems-i raşānī

²³⁷ aasın: aarsın.

20. Dilā ihyā-yı emvāta nice inkār ide ‘āķil
Bahār olduķça ĥod ŗāhid aŗa berg-i dıraĥtānı
21. İlāhī bu ne ĥikmetdür hezār efġān ider bülbül
Açılup güller ile güldüġin görüp gülistānı
22. Kimin ŗālib kimin maŗlūb idüp virdüġ muĥabbetler
Nitekim ŗūret-i ma‘ ŗūķı itdüġ ‘āŗıķuġ cānı
23. Geh olur esb-i bālāyı idersüġ raĥŗ-ı ra‘ nāyī
Geh olur zīr-i zīn-i ŗeh ķılursın esb-i bālānı
24. Ma‘ ārif naĥlidür güyā ‘ ulūm-ı ehl-i fāzl gülŗen
Ki her aŗĥāb-ı naŗm ol gülŗenüġ oldu ĥoŗ-elĥānı
25. Sözüġ ĥatm eyle Ĥatmī iste ĥayr-ı ĥātıme Ĥaķ’dan
Ĥabībi ĥürmeti ĥaķķı ide yoldaŗ ġmānı

1. Uykuyu ve yeme içmeyi bırak, dünyada bunlar hayvanların işidir. Yük hayvanlarıyla aynı işi yapıp insanlık davası güdülmez.
2. Ey gafil! Melekler sağında ve solunda vazifelerini yaparlarken Rahman'ı bırakıp şeytana kul olman yakışır mı?
3. Nedir bu gafletin? Yoktan var eden Allah'ın adını an ki o, sana görünür ve görünmez pek çok ihsanda bulunmuştur.
4. Şahlar şahı Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı odur. Bu alemde sultan geçinen, padişah geçinen, onun kapısında dilencidir.
5. Onun huzurunda zifiri gece ile yeni gün birliktedir, bir hazine ne kadar gizli de olsa ona görünür.
6. Bu çöllerde başıboş dolaştığın yeter. Gel artık Allah'ın hususi katında (Allah'a yakınlık evinde) konuk olmaya, oraya girmeye çalış.
7. Ey yolcu! Hakk'a hak yol varır. Gel, yolcu, semtin (yolun) dışına çıkma. O Allah senin yanında değil midir ki ararsın?
8. Ey gönül, rahmeti dilersen rahmani fiiller işle. Nefsine uyup yaptıkların sonunda seni yanıltır, bunlardan kendini sakın.
9. Elin tutar, gözün görür, sesin çıkarken; abdestini al, yüzünü Allah'a dön, Kuran'ı oku.
10. Allah korkusuyla daima mercan gibi kanlı gözyaşı dökesin. Eline tesbih aldıkça Subhan'ın adını anasın.
11. Gönül! Neden hep şarap rengi dudağı olan güzellere meyledersin? Şarabın vereceği keyiften vazgeç ki ruhani zevk bulasın.
12. İran ve Turan'ın sultanı başını kavgadan savaştan alamaz. Sen onu ne sanırsın? O (sadece) zevk ve sefa sürmez.
13. Ay'ı aydınlatan, Hüda'nın emridir. Eğer onun lütfuyla aydınlanmasaydı basit bir zerreden ibaret kalırdı.
14. İlahi! Kudretin elbette çoktur ama basit bir kulunun denizde bir tahta parçası üstünde seyredebilmesi nasıl bir kudrettir?
15. Ey Allah'ım! Ne büyüksün ki yokluk çölünde ip ve direğe ihtiyaç duymaksızın bu gökkubbeyi ve yeryüzünü yarattın.
16. Dağların kalbini yakut ve elmasla maden eyledin; denizlerin dibine inci ve mercanları sen saçtın.

17. Kullarından birinin kalbi senin ışığıyla nurlansa, şüphesiz bu zerrenin ışığı ufukları gün gibi tutar, aydınlatır.
18. İlahi! Sen bu Al-i Osman'ı ahirete dek şah eyle ki her bir ferdi cihan içinde cihan gibi kıymetlidir.
19. İki yıldızla bir meşale edip gün ve geceyi aydınlattın. Birinin adı ay, ötekinin adı güneştir.
20. Gönül, ölülerin diriltileceğini akıllı kişi nasıl inkar eder? Bahar her geldiğinde ağaçların yaprakları buna şahit olurlar.
21. Ey Allah'ım! Bu ne hikmettir ki bülbül, gül bağında güllerin açılıp güldüklerini gördükçe ağlayıp inler.
22. Kimilerini isteyen, kimilerini istenen kıldın. Öyle ki sevgilinin suretini, aşığın canı ettin.
23. An gelir tayı güzel ata çevirirsin; an gelir büyümüş atı padişahın oturduğu eyerin altına getirirsin.
24. Sanki ilim ehlinin sahip olduğu o ilimler bir gül bağıdır, maarif de o gül bağında yetişen ağaçtır. Nitekim şairler de hoş sesli bülbüllerdir.
25. Hatmî! Sözünü bitir ve Allah'tan hayırlı bir son iste. (Allah) Sana, sevgili peygamberin hürmeti hakkı için imanı yoldaş etsin.

170

(???)²³⁸

(32a/26a)

Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün

1. Ser-be-ser dehr dimāğını mu‘ anber²³⁹ kılsun
Büy-ı zülfün güzelüm şaklama bir yad ile

1. Güzelim, zülüflerinin kokusunu ellere saklama; alemin burnuna kokular verip onu anber kokulu kılsın.

171

Rubā‘ī

(32a/26a)

Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

1. Kanı ol gün kim o şirin-leb başa adum diye
Tîşe-i gamla nedür hâlün be Ferhādum diye
2. Bundan özge ‘ aşıkā dil-berden olur mı vefā
Kandasın iy hātırı māhzūn u nā-şādum diye

1. O şirin dudaklı sevgili beni ne zaman adımla çağırıp “Gam baltasıyla halin/aran nasıldır ey Ferhadım?” diye soracak?
2. Aşığa, sevgilisi “Ey mutsuz, kederli gönül sahibi, neredesin?” derse, bundan daha güzel bir vefa olur mu?

²³⁸ Bu manzumenin başı eksiktir.

²³⁹ mu‘ anber: mu‘ teber.

172 Rubā'ī (32a/26a)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. 'Âkil isen hırz-ı cân eyle biraz bu pendümi
Cevce şanma kendüñi ve hor görme gendümi
2. Halk içinde Hatmî ' izzetler bulurdum nânveş
Âsiyâb-ı meskenetde un edeydim gendümi

1. Akıllı isen öğüdümü kendine muska et: Kendini arpa kadar (kıymetli) sanma ve buğday tanesini hor görme.
2. Hatmî, yoksulluk değirmeninde kendimi (gendümi/buğdayı) öğütüp un etseydim, halk içinde ekmek gibi hürmet görürdüm.

173 Rubā'ī (32a/26a)

Fâ 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Uyanıp hâb-ı ğafletden âgâhuz
Zâkir-i lâ-ilâhe illâhuz
2. Reh-nümâyuz biz ehl-i ' ıřka bugün
Şanma Hatmî şaķın ki güm-râhuz

1. Gaflet uykusundan uyanıp agah olduk, biz lâ ilâhe illallah diye zikrettik.
2. Biz bugün aşk yolunun rehberiyiz. Hatmî, sakın yoldan çıktık sanma.

174 Rubā'ī (32a/26a)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Degme bir gün yüzlüye olmaz cihānda müşterī
Dil anı ister ki ola iqlīm-i hüsün mihteri
2. Rağmuma ağıār ile tenhāda şöhet eylemiş
Dil-beri gördüm heman oldı katımdan dil berī

1. Cihanda gönöl değıme bir gün yüzlüye bakmaz. Onun istediğı, güzellik ikliminin en büyüğüdür, en güzelidir.
2. Dilber, bana inat olsun diye eller ile tenhada sohbet etmiş. Bunu gördüm, gönlüm benim katımdan hemen berī oldu.

175 Rubā'ī (32a/26a)

Müf te 'i lün / Müf te 'i lün / Fâ 'i lün

1. 'Abd olımaı tã' at ile eyle bil
Ğayr-ı Hudā her ki to rā bürde-dil
2. Hatmī ana zinde dimez ehl-i Hāk
Mürde-dilī mürde-dilī mürde-dil

1. *Şunu bil ki sadece ibadetle kulluk olmaz. Allah'tan başkasına gönöl vermemelisin.*
2. Hatmī, Hak ehli gönölü ölmüşlere yaşıyor demez.

176 Rubā'ī (32b/26b)

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Hüdâyâ itdügiñce baña ihsân
Uyup ben nefsüme vü itdüm isyân
2. Meded kılmaz isen luţfuñdan iy Hâk
Sezâyam yanmağa sâl-i firāvân

1. Ey Allah'ım! Senin bana ihsan ettiğin kadar ben nefsime uyup isyan ettim.
2. Ey Hak! Sen lütuf elini uzatmazsan ben çokça yanmaya layığım.

177 Rubā'ī (32b/26b)

Fâ 'î lâ tün / Fâ 'î lâ tün / Fâ 'î lâ tün / Fâ 'î lün

1. Ğirre olmaz 'âkıl u dānā olan iy zü-fünün
Buyurur Hâk aşşı kılmaz çünkü māl ile bünün
2. Sâlim olmak ister isen hâşıl it kalb-i selīm
Râh-ı taḥkîka olur saña delîl ü reh-nümün

1. Ey hüner sahibi! Akıllı bilge kişi gururlu olmaz; çünkü Hakk buyurur ki: “Mal ile evlat fayda vermez.”
2. Kurtuluşa ermek istersen temiz kalpli ol, doğruluk yolunda bu kalp sana rehber olur.

178 Rubā'ī (32b/26b)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. 'Abd olana hoş gelür her demde sultān bahşışı
Bī-^ç ivaz olmak gerekdür işbu hayrān bahşışı
 2. Bir bir aņup istedüņ çünkim geçen ihsānuņı
Oldı in^ç āmuņ baņa cümle Karaman bahşışı
-
1. Kul olanın, sultan bahşışı hep hoşuna gider. Bu hayran bahşışinin karşılıksız olması gerekir.
 2. Geçen ihsanını bir bir anıp istediğın için verdiğın tüm nimetler bana Karaman bahşışı (gibi yararsız) oldu.

179 Rubā'ī (32b/26b)

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Tıtalum yār ile olduņ çeşm-i insāndan nihān
Zāhir olduğın bilür[sin] Hakk'a maħfıler ^ç ayān
 2. Bī-edeblik eyleme iy nefsi-şüm-ı bī-edeb
İhtilām olmak gibidür çünki kezzāb-ı cihān
-
1. Veleve ki sevgilinle insanların gözünden irak oldun; gizlenenler, Hakk'ın gözünden kaçamayacaklarını bilirsin.
 2. Ey uğursuz edepsiz nefsi! Edepsizlik etme; çünkü bu dünyanın yalancısı olmak, ihtilam olmaya benzer.

180 Rubā'ī (32b/26b)

Mef 'û lû / Fâ 'i lâ tû / Me fâ 'i lû / Fâ 'i lûn

1. Vaqt-i gül irdi dinleyelüm yine bülbüli
İy dil netice anlayalum ço ta' allüli
2. Mihr ü vefâsın ister [i]señ Hatmî ol mehüñ
Cevr ü cefâsı yâdına eyle taħammüli

1. Gül vakti geldi, yine bülbülü dinleyelim. Ey gönül, bahaneyi bırak, neticeyi idrak edelim.
2. Hatmî! O gün yüzlüden sevgi ve şefkat beklersen, önce eziyetlerine tahammül et.

181 Rubā'ī (32b/26b)

Fâ 'i lâ tûn / Me fâ 'i lûn / Fe 'i lûn

1. Mey ü maħbûbadur maħabbetümüz
Dünyede ħûbadur maħabbetümüz
2. Sevmezüz degme bir dil-ārâyı
Tavr-ı mergûbadur maħabbetümüz

1. Muhabbetimiz, dünyada şaraba ve sevgilidir, güzelleredir.
2. Biz değme bir sevgiliyi beğenmeyiz. Muhabbetimiz, rağbet görecekt tavradır.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Zü-fününlar tıfl-ı ebced-ḥvān idi olsañ baḥīş
Dilerem çok çok saña rahmetler itsün ol Raḥīm
 2. Eyledün rāh-ı beḳāya emr-i Ḥaḳ birle sefer
Bu ribāt-ı köhneye ḳonan ider lā-büd güzer
 3. Ḥatmī āh u vāh idüp eyler du'ālar bunı der
Dilerem çok çok saña rahmetler itsün ol Raḥīm
-
1. İlim ehli, senin katında tartışmaya girince acemi öğrenci gibi kalırdı. Dilerim rahim olan Allah sana çok rahmetler etsin.
 2. Hak emriyle ebediyyet doluna çıktın. Bu köhne aleme konan göçer...
 3. Hatmî ah edip inleyerek şu duayı eder: Dilerim rahim olan Allah sana çok rahmetler etsin.

²⁴⁰ Bu manzumenin baş kısmı eksiktir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. Gül gibi geldi açıldı gālibā ol gül-‘ izār
Ki_oldı şādīden yine bu köhne ‘ālem nev-bahār
2. Nev-bahār irdi hādūñ zūlfūñ hāqıyçün dostum
Cāmı elden kımayıcağ demdür[ür] leyl ü nehār
3. Her şükūfe penc engüştine aldı sīm u zer
Seyr-i bāğa geldügince kıılmağa yāra nişār
4. Zūlf[i] sevdāsıyla sūnbül tağıtdı ‘aqlını
Boynun egüp karşıda tırdı benefşe bendevār
5. Kāmetiyle kākūlin haddin görelden bāğda
Yıkılıp serv açılıp gül sūnbül oldu tārumār
6. Rū-be-rū kıldı du‘ālar şevk ile ol gül-ruḥa²⁴¹
Okıyup medḥ u ğazel her şāhide bülbul hezār
7. İrmesün diyü o serve bāğ-ı dehr içre ḥazān
Vādi vü şahrāda tesbīhin kıomaz elden çenār

²⁴¹ ruḥa: rūḥa.

8. Zār zār iñler gönül iy gonce-leb oldur sebeb
Gülşen-i dehr içre dāmān-gürüñ oldu ħār-ı ħār
9. Nev-bahār-ı ‘ālemi gel seyre çık iy serv-ķad
Sebz-añlas sāyebān ħazırladı her şāhsār
10. Görmek ister var ise ol gonce-i neşküfte[y]i
Göz açup nergis çeker gülşende çoķdan intizār
11. Ķadd-i bālāsına servi öykinür gördi şabā
Ābdan zencīre urdı pāyını dīvānevār
12. Çoķ sipās ol Ĥālīķ’a geydürdi eşcāra libās
Gül kızardı anuñ in‘āmından oldu şermsār
[33b/25b]
13. Zīb u zīnet virse her kim gül gibi endāmına
Kākülünveş tağıdur evrāk-ı ‘ömrüñ rūzigār
14. Bülbül-i nālān gibi ağlatma her dem Ĥatmī’yi
Kim ķarār olmaz bahārāsā bu ħūsne iy nigār

1. O gül yanaklı gelip, gül gibi açılmış olmalı. Zira bu köhne aleme yine bir bahar, bir sevinç geldi.
2. Dostum! İlbahar geldi, senin yüzünün ve zülüflerinin hakkı için artık gece gündüz kadehi elden bırakmama vaktidir.
3. Her bir çiçek, o sevgili bağa geldikçe saçmak için avcuna gümüş ve altın aldı.
4. Sümbül, zülüflerin kara sevdasıyla aklını dağıttı; menekşe bir hizmetkar gibi boynunu eğip, o sevgilinin karşısında durdu.
5. Bağda o sevgilinin endamını gören servi yıkıldı; yanağını gören (gonca) gül açıldı; kakülünü gören sümbül darmadağın perişan oldu.
6. Bülbül, o gül yanaklının yüzüne karşı, yüzündeki her bir ayrıntı için binlerce gazel okuyup onu övdü ve dua etti.
7. Çınar, o servi boyluya bu dünya bağında hazan uğramasın diye ne vadide elinden tesbihi bırakır, ne çölde...
8. Ey gonca dudaklı! Gönlümün ahuzarla inlemesinin sebebi, dünya bağında senin eteğini tutanların (ben değil) alçak dikenler olmasıdır.
9. Ey servi boylu! Her ağaçlık, sana yeşil atlastan gölgelik hazırladı. Gel, baharda bu aleme seyre çık.
10. Nergis, gözünü açıp çoktan beklemeye başlamıştır; herhalde o yeni açılmış goncayı görmek ister.
11. Saba rüzgarı, servinin o sevgilinin boyuna öykünüp kendini deli gibi sudan zincire vurduğunu gördü.
12. Övgülerimiz o yüce yaratıcıyadır ki ağaçlara elbise giydirmiştir. Gül, onun nimetlerinden utanıp kızarır.
13. Her kim kendini güle benzetip süslense, rüzgar gibi geçen ömür onun hayat sayfalarını, kakülünü dağıttığı gibi dağıtır.
14. Ey güzel! Hatmî'yi inleyen bir bülbül gibi ağlatıp durma; zira bu güzellik de bahar gibi geçicidir.

Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lâ tün / Fâ 'i lün

1. İy hümâ-yı devlet ile hem-cenâh olan peder
Âşiyân itsen ne var bir kez bu bende-ḥâne[yi]
2. Bânî-i luṭf u mürüvvetsin bugün bî-şübhe sen
Kıl kerem ma' mür eyle bu dil-i vîrâneyi
3. İy ṭabîbüm Ḥatmî'nün hoş eyle ḥaste gönlünü
Virmeden zehrin felek şerbet diyü peymâneyi

1. Ey devlet kuşu ile denk olan peder! Bir kez bu fakirhaneyi yuva tutsan ne olur?
2. Bugün şüphesiz lütuf ve cömertlik senin elindedir. Kerem kıl, bu yıkık gönlümü mamur eyle.
3. Ey tabibim! Felek, kadehte şarap diye zehir sunmadan evvel, Hatmî'nin hasta gönlünü hoş kıl.

Fe 'i lâ tün / Me fâ 'i lün / Fe 'i lün

1. Bula bir tuhfe-i fakîrâne
Bendenüñ gör niçe iver cānı
2. Şān[1] gerçi zā' ifdür mûruñ
Kıldı da' vet velî Süleymān'ı
3. Ğarāz[1] 'arz ide 'ubūdiyyet
Hatmî iy āb-rū-yı 'Osmānî

1. Bir fakirane hediye bulmak için, gör, köle nasıl acele eder (heyecanlanır).
2. Karıncanın şanı zayıftır ama Süleyman'ı yuvasına davet etmiştir.
3. Ey Osmanlı'nın yüz akı! Maksat, Hatmî'nin sana kulluğunu göstermesidir.

Me fâ 'î lün / Me fâ 'î lün / Fe 'û lün

1. Übüvvet-riştesi olunmayup kat'
Nuḡūd irsāl oldı faḡra cabba
2. Bu nükte yād olup ihsān olınmış
Fe inne'l-ḡarzu mikrāzü'l-maḡabbe

1. Babalık bağı kopmayıp, fakirliğe karşılık, karşılıksız para ulaştı.
2. “Borç, muhabbetin makasıdır.” nüktesi anılıp, ihsan olunmuştur.

Mef'û lü / Fâ 'i lâ tü / Me fâ 'î lü / Fâ 'i lün

1. 'Ömrün çü genc durur nefesün her biri güher
Genc-i nefesi eyleme sen rāyegān telef

2. Şadı olur mı anuñ cevher ile pür
Güher-feşān olayıdı eger dā'imā şadef

1. Nefes hazineni bolca harcayıp telef etme; çünkü ömrün hazineyse, nefesinin her biri bir mücevherdir.

2. Eğer sedef incilerini sürekli saçsaydı, göğsü hâlâ inci dolu olur muydu?

4.4. Hatmî'nin Tezkirelerde Bulunan Şiirleri

Tezkirelerde Hatmî'ye ait olduğu belirtilen aşağıdaki şiirler, dîvânda yer almamaktadır. Bu şiirlerin, dîvân nüshasına ait eksik sayfalarda bulunması muhtemeldir.

Aşık Paşa Tezkiresi'nde Bulunan Şiir:

Licâm-ı şer' a ur nefsüñ semendi
Ne ser-keşdür turat mı pây-bendi

Şarâb-ı ' ışkı içdüm kâse kâse
Ne ben kandum ne ol şerbet dükendi

Efendi ola yârın anda şâhid
Bugün bunda diyen saña efendi

Bu dünyâ câhına çün çi dimişler
Halâşa kı l kanâ' atden kemendi

Hadîş ü âyetiyle eyle Hatmî
Bu nefs-i aḡbeşe gel nuş u pendî

Ahdî Tezkiresinde Bulunan Şiir:

Ey cebhe-i münîri olan âftâb-ı mahz
'Uşşâka gam şebinde yüzi mâhtâb-ı mahz

Lutfundan eyledün bizi gam-hânemüzde şâd
Can gibi itme gitmege bârî şitâb-ı mahz

Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiresinde Bulunan Şiir:

Mihr-i hüsnünden senün nûr almasa ger âftâb
'Âlemi başdan başa itmezdi enver âftâb

Cebhe-i meh tâbunun yanında ey sîmîn-beden
Göge irse başı degmez fûls-i ahmer âftâb

Mihr-i 'âlem-tâb-ı rûyun görmese ey meh-likâ
İşigün taşına her gün kormudı ser âftâb

Cennet-i kûyında yârün cilveler kılmağičün
Hatmîyâ tâvusveş takındı şeh-per âftâb

4.5. Özel Adlar İndeksi

KİŞİ ADLARI:

Dini:

Hızır 84/4, 102/5

Halil 42/3, 86/4

İsa 17/4, 103/5

Mustafa 17/1, 113/3

Masih 156/6

Yusuf 30/3, 157/4, 164/2

Yakub 160/1, 164/2

Eyyub 160/1

Süleyman 14/1, 20/1, 164/4

Ömer 17/1

Ali 17/1

Cibril 59/2

Davud 137/2

Nemrud 120/3

Şeytan 169/2, 130/2

Efsanevi Aşk Karakterleri:

Ayas 50/1

Mahmud 50/1

Leyla 31/4, 35/5, 59/3, 149/1

Mecnun 31/4, 35/5, 58/3, 59/3,
149/1, 154/5

Vamık 59/5, 147/3

Ferhad 34/5, 147/3, 168/2, 171/1

Şirin 34/5, 112/4, 168/2

Kuhken 58/3, 59/5, 112/4

Mitolojik:

Hatem 1/1

Husrev 71/2

Dara 71/2, 95/2, 138/1

Cem 72/4, 76/2, 96/1, 133/3

Lokman 96/5

Kahraman 119/5

Neriman 137/5

Cemşid 1/1, 163/5

İskender 163/5

Erjeng 84/3

Mani 84/3

Zühre/Zehra (101/2)

Diğer Kişiler:

Hassan 20/5
Carullah 59/4
Memi 162/1-2-3-4-5-6-7
Selim (II. Selim) 20/4
Süleyman (Kânûnî) 20/4
Bayezid (Şehzâde) 20/4

KİTAP ADLARI:

Kuran 89/3, 125/8, 130/2,
169/9
Mutavvel 165/4
Kaşif 59/5
Mihr u Vefa 180/2, 90/4

DİĞER NESNELER:

Tuba 38/2, 55/4, 98/5, 114/1,
146/3, 147/2

YER ADLARI:

Kerbelâ 8/2
Yemen 10/3
Mısır 30/3
Cennet-i Me'vâ 38/2, 147/2,
161/1
Kâbe 42/3, 86/4, 67/4
Sidre 59/2
İran 105/4, 169/12
Turan 105/4, 169/12
Sıfahan 107/4
Hoten 150/4
İnebahtı 155/1
Beşkavak 161/1
Ken'ân 157/4
Merve 163/4
Safa 163/4
Karaman 178/2

5. SONUÇ

Hatmî Dîvânı'nı ele alan bu çalışmanın amacı, kaynaklarda adı geçmeyen bu dîvânı ortaya çıkarmak, transkripsiyon ve nesre çevirisinin yaparak incelemek ve araştırmacıların istifadesine sunmaktır. Gerek eldeki nüshanın eksik olması, gerek müstensih kusurlarının fazlalığı, metnin okunmasını güçleştirmiş ve metin tamiri yapılmasını mecbur kılmıştır. Dîvânın yeniden tertibinde ve metin tamirinde, şairin dil ve üslubu da göz önünde bulundurularak orijinale en yakın metin kurulmaya çalışılmıştır.

Hatmî'nin şiirleri incelendiğinde dikkat çeken unsurların yerel söyleyiş, atasözü ve deyim kullanımı, günlük konuşma dili olduğu görülmüştür. Hatmî, şiirini aruza uydurmakta zorlanmış, kelimeleri ve cümle yapısını bozmak durumunda kalmıştır. Buradan hareketle Hatmî'nin sanatlı bir şiir diline sahip olmadığı söylenebilir. Şiirlerinde yer alan kusurlar, dîvânını genç yaşında yazmaya başladığını düşündürmektedir. Şiirinde bahsettiği olay ve mekanlar ile biyografisi karşılaştırıldığında, bu fikri destekleyen bulgular görülmektedir.

Nazire olarak yazdığı şiirlerin diğerlerine oranla daha az kusur içermesi, dîvânı yazarken aruz konusunda yeterince tecrübe kazanmamış olduğunu göstermektedir; ancak kullandığı özgün hayaller, başarılı şiirler de yazmasını sağlamıştır.

Şiirlerinde günlük yaşantısından, somut olaylardan, kişilerden bahseden, yer yer kendisi hakkında bilgi veren Hatmî, şiiri aynı zamanda bir iletişim aracı olarak görmüş; ailesine ve padişaha bu yolla rica ve dileklerini iletmiştir. Aynı zamanda şiirinde, bulunduğu mekanları, yolculuğunu, giydiği zırhı anlatarak, şiiri bir anı bırakma aracı olarak gördüğünü düşündürmektedir.

Mecmualarda şiirlerine rastlanmayan Hatmî'nin rağbet görmemesinin sebebi olarak şiiri bir sanat gösterme değil duygularını, düşüncelerini ve olayları aktarma aracı olarak kullanması gösterilebilir. Anadolu sahasında ortaya konan dîvân

edebiyatı ürünlerinin Fars şiiri seviyesini yakaladığı bir dönemde, mahalli söyleyişi ile öne çıkan Hatmî'nin, dönemin dîvân şiiri geleneği içerisindeki yerinin kuvvetli olduğu söylenemez.

KAYNAKÇA

- Ahdi. *Gülşen-i Şuarâ*. Haz. Süleyman Solmaz. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2009.
- Ak, Coşkun. «Muhibbi Dîvânı (Yayımlanmış Doktora Tezi).» Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1977.
- Aksoy, Ömer Asım. *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1984.
- Âşık Çelebi. *Meşâirü's-Şuarâ*. Haz. Filiz Kılıç. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.
- Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. *3 Numaralı Mühimme Defteri*. 1993. [Erişim: 07 02 2017] .
<[http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/3_numarali_m%C3%BChimme_defteri_966_968_1558_1560\)11111.pdf](http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/3_numarali_m%C3%BChimme_defteri_966_968_1558_1560)11111.pdf)>.
- . *5 Numaralı Mühimme Defteri*. Ankara, 1994. [Erişim: 07 02 2017].
<http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/5_nolu_muhimme_ozet_indeks.pdf>.
- . *6 Numaralı Mühimme Defteri*. Ankara, 1995. [Erişim: 07 02 2017].
<http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/6_numarali_m%C3%BChimme_defteri_972_1564_1565-111.pdf>.
- Cezar, Mustafa. *Mufassal Osmanlı Tarihi*. C. 3. İstanbul: Tan Matbaası, 1959.
- Coşkun, Menderes. *Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar*. İstanbul: Dergah Yayınları, 2014.

- Danişmend, İsmail Hami. *İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi*. C. 2. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1971.
- Dilçin, Cem. *Yeni Tarama Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları, 1983.
- Eliaçık, Muhittin. «Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Ata Tarihinin 4-5. Ciltleri.» *İlmi Araştırmalar* 20 (2005): 67-68.
- Gölpınarlı, Abdulkaki. *Kur'an-ı Kerim ve Meali*. İstanbul: Elif Yayınevi, 2007.
- İsen, Mustafa. *Kunhulahbar'ın Tezkire Kısmı*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1994.
- Kanar, Mehmet. *Osmanlı Türkçesi Sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları, 2008.
- Karahan, Abdulkadir. «Fuzûlî'nin Mektupları-1.» *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi* 2 (1947): 259.
- Kâtip Çelebi. *Tuhfetü'l-Kibar fi Eshabi'l-Bihar*. Haz. Seda Çakmakcıoğlu ve Çetin Şan. İstanbul: Kabalcı, 2007.
- Kınalızâde Hasan Çelebi. *Tezkiretü's-Şuarâ*. Haz. Aysun Sungurhan-Eyduran. Ankara, 2009.
- Kuru, Selim Sırrı. «Erkek İsmi Redifli Gazeller.» *Kitaplık* 107 (2007): 83-90.
- Mazıoğlu, Hasibe. *Fuzûlî-Hafız: İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1956.
- Mehmed Süreyya. *Sicill-i Osmânî*. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1893.
- Onay, Ahmet Talat. *Açıklamalı Dîvân Şiiri Sözlüğü*. Haz. Cemal Kurnaz. Ankara: Kurgan Edebiyat, 2013.
- Pervâne b. Abdullah, *Pervâne Bey Mecmuası*. C. 2. Haz. Kâmil Ali Gıynaş, İstanbul: Akademik Kitaplar, 2014.
- Redhouse, James W. *A Turkish and English Lexicon*. İstanbul: Çağrı Yayınları, 2006.

- Sami, Şemseddin. *Kamus-ı Türki*. İstanbul: Şifa Yayınları, 2015.
- Saraç, Mehmet Ali Yekta. *Klasik Edebiyat Bilgisi*. İstanbul: Gökkuşbe Yayınları, 2015.
- Steingass, Francis Joseph. *A Comprehensive Persian-English Dictionary*. İstanbul: Çağrı Yayınları, 2005.
- Tarlan, Ali Nihat. *Ahmed Paşa Dîvânı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966.
- . *Hâyâlî Dîvânı*. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1945.
- . *Necâtî Beg Dîvânı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1963.
- . *Zâtî Dîvânı*. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1968.
- Türkiye Diyanet Vakfı. *İslam Ansiklopedisi*. C. 15. Ankara: Diyanet Vakfı, 1997.
- Ünver, İsmail. «Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler.» *AÜ DTCF Türkoloji Dergisi* XI.1 (1993): 51-89.

EKLER

EK-1: Hatmî Mustafâ Paşa'nın resmedildiği bir minyatür.²⁴²



²⁴² *Meşâirü's-Suarâ* dan alınmıştır.

<p>باله دیورسنلندر ضررب</p>	<p>سیر روی مراد ختمند</p>
<p>قطعا کوزومه کلدی ایچمه دکلاپ مز کانیله دلبرک ابرود دکلاپ ایکی قیامت ایدی قامت لجه دکلاپ اولده مکرکه دلبر مهرود دکلاپ ختی بنته طه حوشیور دکلاپ</p>	<p>عقلم طفندی کاکل خوش بود دکلاپ بار نطوره ضا او فیولمنز کاندرد قلسه قیام نازله وایلسه حرام ابولری هلالن وغیغی کیش جوق بشلورفتنه اهلی سیه رو دکلاپ</p>
<p>جشم تکلین قلب تکلین اولیا بر سیکه بار حجران جکده بولنیا بر سیکه کندوبک قدرینی بلدم اولد اوزن قان برینه جانم اللج کیک رک زن سیکه بو فنا عالمه کندن زینتایه زن سیکه تیغ جکیدی خنیا اول سرو قد سوزن سیکه</p>	<p>شکل زیبا خلق رعنا اولیا بر سیکه عشو و ناز و جفاده ساکه اقوان کینه خوشه عمم سر روی حله تکله حاصلی روح تسلیم اتمک عیبیا تمه روح بوزکه ورد میدان نخت جکرون شول کسه کم سیر و وردم کلشنن نالیله بارک ایشن</p>
<p>بولدم کندم ایچون جوجیه طعام شادکی خلق کتیریز ایلله انز دلنده فوهارب</p>	<p>کنت ابدت حلیله کونت خرابا بارب مهر عشقک بی مشهور جریان ایللی</p>

Handwritten marginal notes in Ottoman Turkish script, including phrases like "بسم الله الرحمن الرحیم" and other religious or poetic expressions.

<p>قن اجيله عجب غنجه مجيب سبي دقي باكه اكلينه نولورد بنه محبت كرجيه زهاد جهان ايجوم بومعبت</p>	<p>قودر كورد كي دم عكلفني اول رخ كل كبك كوچور وني صالشي سوسهبي ختميا بسوسه زخانه نوخط كوتملي</p>
<p>جنت الماوي به بگز نسيم بريد اولد بر سير قل عالمه بوكن وار اوخاكي عبير آب كو نزون نشان و نيزي حويل صاد راغش اغش اندي عاشم سروفانست ختميا مدح ايله نوسن من ارشكي كو عوي</p>	<p>هرم ضدن بش قواي پيلين اولوروك موسي كرماده سما كوهك استر سلك يك دل اولمز وصف ايد ركوشرايله او هر درختي قول قوله صلفن صلوزازله رشته نكله لولو او پيخه منتظم</p>
<p>انجان ومانم جسنك خانم مي لطفله شادا ايله سد طانم مي بويله مپد رعهده و بيمانم مي قالهرا غلر جشمم كر يانم مي جاندي اولد مده قوبانم مي حد ننه جسم و برانم مي كون كسي طوع ماهتبا يانم مي</p>	<p>كتمه كل بدم بنم جانم مي جوق زماندر بنده نغش اركم سالكه جورا تيم دشك كليلده باكه هر دم ايندك كجورلا جو وصلا عيدينه ابرشيدم كم مخون كنجينه حسنكلدر نم نشينه فلسف خشي نيش</p>

Handwritten marginal notes in Persian script, including phrases like "بگویند که اینها...", "در این کتاب...", and "اینها را در...".

سالكه و يوزي



شون و ذوقه کوه که آنکه کلایه عاشق	بر کون ای قاشی کان قلک نشا کونیکه
آه کیم آغمدی نجبتی سیاهی عاشق	ابزدلفک مرز خسار الحاطه ایدی
خفتی و شن اولون کنز سیاهی عاشق	شاه اقلی حسن ساری سوار اسب ناز

خو و صرفه اولایه جیل عشق	ذوقتون قره علم اولون دلسکلی اوغل
فاضل و علا به خدم اول که ارشون نفع	دود و جاهلله مصیبه اوله طلت تبتم شرف
بجوانلی غنغوانیله کمال صحت	قد ریجی بلای بر ضایع کجورمه روز شنب
حالا یدن سسک دخی اولسون عبادتک	شکود ذکری حظه بولسون لسان عباد
کل سخن چیز اولکه افزون اوله غوغو لیک	خورد و غایبه مقتضای شهرته میل ایله
اهل علم ایله کم قل دایما صحت	خبر بود رختمک درم سکا جان پدر

نجه داری ایدر هزار کورک	بهرین بهار اوردی سیه وادی کورک
آه کیم غم غم شماری کورک	خط بران و جاهله برکن ندر
در شهر اچون مهر و ماسر کورک	بوس روی غم برون قلله سرور
بوجفا بیسته زوز کار کورک	ابن و انیم بلاوز هوا بیدی
ختمنا غم غم فرار کورک	طردیدن صحرایی کجور جان غار

مراة ضایع اسیرون بو قاری و فی ایلرکده
قوتی و کله کله سببین صفا ایلرکده

مولانا سبزی

اولسون اسیرون کیمسه ایلرکده
مستد سولون جهانم یاقه جا کله
برق ادر در مکی له ناینا کله
تغویجی حکم و سکنه نایا کله
مردون یارلا بر فزیه فاکله

شایخ ایکن و قاتمشه

هکله و رو فاس یوزن پایا فاکله
باو شال و کله جیو قاتمه احسان کله
ای طیب جان بوم له اولده اده و درما کله
سهرده فایه با نور حکم لکنه سبب کله
بر زماة اسر لکشا یار له صیل کله

مرحوم رحمة الله

سینم اولمشدر بنم له یغیمه کلمه فاک کله
فاکله دل بهره بوجیم ذاریم لکنم حال کله

تما بین و در روین الی الی الی الی الی
تجوید کلمه جیمین به ذرین کله کله کله

سماح الحقییر

رو بید لیل نقاب اوله ذریا کله
کسره میماندور مستکم
در سن لکنه جهانه بر کیم
در سن لطف اسیرون قیوله لکنه
کرم و در کلمه سببیا کم و رو سبو

تتبع جعفر جلی

خوش کل یکرید با تم وصله جاناه کله
بو ساند اتسه طبر سندنه نواعا تقدر کله
کویکله له لکنه سببیه مز فوجیه
نور ایلدیم هیالکله شایه حیاتم سر بر
هسته کفره سبب یا اولده و یارس خلو من

تتبع نوابیه

س اولده کله کله کله کله کله کله
یوزد بقیس کرمه سببیم اولده و ناز

ایشاد بزیادی چیز عمل تو نشین کردی
 اهل سیم جمل ویدی کور بخمار کورن
 موم یا بجملة جماعت چو کبر باشن کورن
 اور کوی بی اوغرا یا یوب بر زمانه قران
 بر مردن کورن چو کبر جماعت نری
 یا ای کلوب کورن بر شیرین منقارن
 قاری دشمن ایلو و کلوب سوا اللذو کجا
 کیم سنی بود امر تویدی ای کل جوارن
 بن دیدم مرد اردیلک دروغ خیمه انک
 پیرقا اغرمله کورن لیکم انتمم اقران
 قایتو چیلایا کتور شو لغز شیلایا
 داتقا او تمامشدر عور زمانه کارن
 اولده اینیم که ستم کو یکیلده فاش اولور
 مردم ابرامدی ویم صور یجی ار لارن

صورت مکتوب

بعد الف غده و القلبیه کورک شامروار کورک حلبده شکر نری صاعقلده
 یشدورن حلبیه اعنی به قیدرواقی بوقا غدره سکا دیب دیدیم
 بودر که طور جنک طور شجناک ندر هل هلت بخدر سن خوشچهره میسنه و غرن
 سنی او توغند کورن ایدروار کورک مستی ایچ زورک فی بید دیدیم
 ییرلا کچی صات اوک صاعقله کسیمی دیدیم ییرلا فرانک از نرباجی
 اوزم صوینر و کیمی دیدیم قره طغر جفی حشیش تور سیمایت دیدیم
 ییرتاشتملر یلکیکو کورک نفس افتنسوی دیدیم ییربارلا نیناج کبی آق اچیه
 نواسه اشده ویریری دیدیم اوغلن اولور سبزم طوره بکنک اوغله

ÖZ GEÇMİŞ

Hicran YÜCEL-TURAN

İstanbul

1989 yılında Kandıra'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2014 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yabancı dili İngilizce'dir.