

64249

T.C.  
DİCLE ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI EĞİTİMİ  
BÖLÜMÜ  
TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YUNUS EMRE'NİN ŞAHISLAR  
DÜNYASI

**Yüksek Lisans Tezi**

T.C. YÜKSEKOĞRETİM KURULU  
DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Sultan BOZKUŞ



**DİYARBAKIR - 1997**

# **içindekiler**

<b>ÖNSÖZ.....</b>	<b>1</b>
<b>Yunus Emre'nin Hayatı.....</b>	<b>3</b>
<b>Menkîbeleri.....</b>	<b>7</b>
<b>Eserleri.....</b>	<b>11</b>
<b>Yunus Emre Dîvân'ında Şâhisler.....</b>	<b>13</b>
<b>    1. PEYGAMBERLER.....</b>	<b>14</b>
a) Âdem Peygamber.....	15
b) Şît Peygamber.....	18
c) İdris Peygamber.....	19
d) Nuh Peygamber.....	19
e) İbrahim Peygamber.....	20
f) İsmail Peygamber.....	21
g) Yakup Peygamber.....	22
h) Yusuf Peygamber.....	23
i) Eyyûb Peygamber.....	25
j) Mûsâ Peygamber.....	26
k) İsâ Peygamber.....	31
l) Dâvûd Peygamber.....	33
m) Süleyman Peygamber.....	34
n) İlyas Peygamber.....	38
o) Yunus Peygamber.....	39
p) ö) Zekeriyâ Peygamber.....	39
q) Cercis Peygamber.....	40
r) Muhammed Peygamber.....	41
<b>    1. SAHABİLER.....</b>	<b>54</b>
a) Ebubekir .....	55
b) Ömer .....	55
c) Osman.....	56
d) Ali.....	57
e) Hasan ile Hüseyin.....	58
f) Hamza.....	59
g) Ashâb-ı Suffa.....	60

<b>3. MELEKLER.....</b>	<b>61</b>
a) Cebrâil.....	62
b) Azrâil.....	63
c) Mikâil.....	65
d) Cin ve Peri.....	65
e) İsrâfil .....	67
<b>4. BÜYÜK AŞIKLAR.....</b>	<b>69</b>
a) Leylâ ile Mecnûn.....	70
b) Hüsrev ile Şîrîn.....	72
c) Ferhâd İle Şîrîn.....	72
<b>5. UHREVİ ŞAHISLAR.....</b>	<b>74</b>
a) Kirâmen Kâtibîn.....	75
b) Münker ü Nekir.....	76
c) Rîdvân.....	77
d) Hûrî.....	77
e) Gilmân.....	80
f) Zebâni.....	80
<b>6. OLUMLU DİNİ KİŞİLER.....</b>	<b>82</b>
a) Âlim .....	83
b) Dânişmend (Danışman) .....	84
c) Fâkih (Fakı) .....	85
d) Gazi.....	86
e) Hacı.....	87
f) Hoca.....	87
g) Muhakkîk.....	89
h) Müderris.....	89
i) Müftî.....	90
i) Mü'mîn.....	91
j) Mûsûlmân.....	92
k) Müezzin.....	95
l) Zâhid.....	95
<b>7. OLUMSUZ DİNİ KİŞİLER.....</b>	<b>97</b>
a) Âsî.....	98

b) Câhil.....	99
c) Fâsik.....	100
d) Gafil.....	101
e) Günahkâr.....	102
f) Kâfir.....	102
g) Müfsid.....	103
h) Münâfik.....	103
i) Münkîr.....	104
i) Mürted.....	106
j) Şeytan.....	106
<b>8. BÜYÜK SOFİLER.....</b>	<b>110</b>
a) Abdurrezzak.....	111
b) Barak Baba.....	111
c) Cafer-i Tayyâr.....	112
d) Hallâc-ı Mansûr.....	112
e) İbrahim Edhem.....	114
f) İmrân.....	116
g) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.....	116
h) Sarı Saltuk.....	117
i) Seydî Balum.....	117
i) Taptuk Emre.....	118
j) Üveys.....	119
<b>9. ŞÖHRETLİ ŞAHISLAR.....</b>	<b>121</b>
a) Belkis.....	122
b) Fir'avn.....	122
c) Hâmân.....	122
d) Hârut.....	123
e) Hızır.....	124
f) Kârun.....	125
g) Nemrûd.....	125
h) Rüstem.....	126
i) Zülkarneyn.....	126
<b>10. TASAVVUFÎ ŞAHISLAR.....</b>	<b>127</b>
a) Âkil.....	128
b) Ârif.....	128

c) Âşık.....	131
d) Dervîş.....	153
e) Eren.....	164
f) Evlîya.....	171
g) Garip.....	173
h) Hâs u am , Hassü'l - has.....	176
i) Miskîn.....	177
i) Mürid.....	180
j) Mûrşîd.....	180
k) Pîr.....	183
l) Rîcalü'l Gayb (Yidiler) .....	184
m) Rind.....	184
n) Sûfi.....	184
o) Yâran.....	186
<b>11. TOPLUMSAL ŞAHISLAR.....</b>	<b>188</b>
a) Ahî.....	189
b) Attâr.....	191
c) Ayyâr.....	192
d) Fakîr.....	192
e) Harâmi.....	192
f) Kadî.....	193
g) Kolmaş.....	193
h) Müdde'î.....	194
<b>12. DİĞER DİNLERİN ŞAHISLARI.....</b>	<b>195</b>
a) Keşîş.....	196
b) Rûhban.....	196
c) Tersa.....	197
<b>SONUÇ.....</b>	<b>199</b>
<b>KAYNAKÇA.....</b>	<b>203</b>

## ÖNSÖZ

Milletlerin edebiyat eserlerinde şahısların işleniş tarzının ortaya çıkması ile, o milletin düşünme tarzına bir ışık tutulmuş olur. Zaman, şahıs, mekan, olay gerek fiktif düşünce şekillerinde, gerek manzum düşünce şekillerinde farklı boyutlarda işlenir. Yunus, Ahmet Yeseni, Mevlana, Şeyh Galip, gibi büyük mutasavvıfların düşünce şekillerinde şahıslar çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Onlar bir yola teşvik ve yolun aksine nedamet aksinden sakındırırken, şahısları islam öğretisindeki maceraları ile değerlendirdirler. Ama her sanatçı kendi bakış açısındanlığı ile kişileri değerlendirir. İslam öğretisi ve şark dünyasındaki milletlerin şöhretli şahısları ve tasavvuftaki şahıslar bu dört büyük mutasavvıfta değişik tarzlarda işlenirler. Eğer bu dört büyük mutasavvıfin eserlerinde iyi ve kötü şahsin nasıl işlendiği mukayeseli olarak ortaya çıkarılmak istenirse çok yorucu ancak çok değerli tip değerlendirme ve tip kodeksleri elde edilecektir.

Bizim mütevazi çalışmadımız Yunus'un dünyasında bu şahısların nasıl hüviyetlere kavuşarak düş dünya öğreti vadisine çıktığını anlatmaktadır. Yunus Emre, kişilerinin fiziksel nitelikleri üzerinde durmaz. Şahısların maceralarını gök kubbenin altındaki her insanın ilahi macerası ile bağlantı kurarak anlatır. Bir nevi Yunus, Dîvârı ile kendi insanına iyi ve gerekli gördüğü yerde kötü modeller sergiler. İnsanlar o vitrinin önünden geçerken uygun bulduklarına benzemeye, bulmadıklarından kaçınmaya çalışırlar. Ancak, Yunus bu şahısları bir felsefecinin soğuk ve ruhsuz mülahazaları ile değil, kalbinin sıcaklığı ve dervişliğinin ummanlığında verir. Şahıs- Yunus- Okuyucu üçgeni içinde bir üçlü düşünce tarzı oluşturur.

Yunus dîvânındaki şahısları oniki bölümde inceledik. Yaptığımız tasnifin eleştirilecek tarafları olur. Çünkü bu kadar farklı şahsı bir plan içine almakta zorlanmadığımızı söyleyemeyiz. Değişik tasnifler de yapılabilir. Daha

güzel güzelin düşmanıdır. Biz kendi çapımızda güzeli bulmaya çalıştık. Bahisleri geleneksel islam öğretisindeki işleniş tarzları ve tasavufla ilgi kurarak anlatsa idik, kitap çok daha fazla bir hacime sahip olurdu. Biz bu yolu tercih etmedik. Ama kısmen de olsa bazı kişilerin bu yerlerine degeinmeden geçmedik.

Yunus Emre, insanlık tarihinin islam öğretisine göre ilk insanın yere ayak bastığından öğretinin biteceği noktaya kadar önemli şahısları bize divanında anlatmışır. Bizde karınca karınca bu macerayı ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çalışma sırasında metin olarak Faruk Kadri Timurtaş'ın "Yunus Emre Dîvâni"nı esas olarak aldık.

Çalışmalarım sırasında gerek bilimiyle ve gerek insanlığıyla bana her zaman büyük bir önder olan muhterem hocam **Doç. Dr. Hımmet UÇ'a**, bana büyük bir destek olan onulmaz dertlerimin ortağı, sevgili dostum **Sacide BÜRKÜK'e**, manevi yardımlarından ötürü aileme de sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Sultan BOZKUŞ

“Selâm olsun, Anadolu’ nun orta yerinde, Türk halkın bağından dünyaya seslenmiş olan; halkı seven, halkın sevgilisi olmuş Yunus Emre’ ye. Türkçe, insanca ve Yunus’ ca olmanın sırrını, yani gerçek şiirin sırrını bulmuş olan; sevgiyi, insanlığı yücelten tanrılaşan, tanrıyi alçak gönüllere, insanlığa, sevgiye indiren Yunus Emre’ ye; insanları birliğe, dirlige, doğruluğa, barışa çağırın; şairler şairi, insanlar insanı, garibler garibi, dostlar dostu Türkmen kocası Yunus Emre’ ye”

Sabahattin EYÜBOĞLU

## **YUNUS EMRE' NİN HAYATI**

Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden biri... Adı üstüne çeşitli söylentiler, hikâyeler uydurulmuş, hayatı efsanelere karıştırılmış bir Derviş... Tanrı aşkı ile insan sevgisini, ölümsüz bir örgü içinde misra misra söylemiş bir halk adamı...

Hangi tarihte, nerede doğdu, kesin olarak bilinmiyor. Söylentiler çeşitli. En kesine yakın tahmin, Sakarya dolaylarında doğmuş bir Türkmen köylüsü olduğunu. Yaşadığı 13. yüzyıl Anadolusu, o kadar karışık akınların Arap saçına döndüğü bir zamandır ki, kimin nereden geldiğini bulup çıkarmak mümkün değil... Kendisinin 13. asırın ikinci yarısıyle 14. asırın ilk yarısında yaşadığı zannedilmektedir. O çağlar Anadolu'nun Moğollar tarafından istilâsına rastlar. Yunus Emre'nin doğduğu yıl olarak tahmin edilen 1240 senesi, Selçuklular'ın Anadolu'da zayıflamaya başladıkları bir devredir. 1243'de Moğollar Kösedağ'da Selçuklular'ı korkunç bir bozguna uğratır. Savaşı kazanan Moğollar, Anadolu'ya hâkim olurlar ve

Müslüman halka büyük acılar çektirirler. Anadolu, çok karışık bir döneme girer. Anadolu Selçuklu Devleti, istilâci Moğol ordularıyla başa çıkamaz ve ağır vergiler altında ezilir. Moğollar, 1256'da Anadolu'yu tekrar istilâ ederler. Bundan sonra Anadolu'nun her tarafından, büyük karşılıklar çıkar, beyler ayaklanır ve bağımsızlık sevdasına düşerler. Anadolu Selçuklu Devleti, artık Moğollar'ın emriyle hareket eden bir kukla hükümet durumundadır. Halkta, büyük bir maddî ve manevî çöküntü başlar. Can ve mal güvenliği kalmaz. İstiklâl sevdâsına düşen beyler de, birbirleriyle uğraşmaya başlarlar. İşte bu çok karışık dönem, Yunus Emre'nin doğduğu yıllara rastlar. Yunus'un şiirleri, ümitsiz halkın tesellisi, umit kaynağı olur.

Çeşitli kaynakların ifadelerinden çıkardığımız sonuca göre Yunus Emre, 1240'larda doğmuştur. Gene çeşitli kaynaklar, Yunus'un 1320 veya 1321'de vefat ettiğine işaret etmektedir. Bu kaynakların en önemlisi Risâletün Nushîyye'deki şu beyittir:

Söze tarih yedi yüz yedi idi  
Yunus canı bu yolda fidî yidi

Hicri 707, Milâdi 1307'ye tekabül eder. Yunus, bu risâlesini ilerlemiş bir yaşıta yazmış olduğuna göre bu yıllarda yetmiş yaşlarında olması gerekdir.

Yunus Emre'nin, Anadolu'da yaşadığı muhakkaktır. Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezmiş, hattâ Azerbaycan, İran ve Suriye illerini de dolaşmıştır. Bir şiirinde bunu şöyle ifade eder:

Gezerem Rûm ile Şam'ı  
Yukarı illeri kamu

Mâlum olduğu üzere Rûm, Anadolu; Şam, Suriye illeri; yukarı iller de Azerbaycan ve İran anlamına gelir. Yunus'un, bu ziyaretleri, büyük ilim ve gönül

adamlarını, mutasavvıfları görmek ve tanışmak maksadıyla yaptığı tahmin edilmektedir.

Yunus'un ümmî yani okuma yazma bilmez olduğu zamanımıza kadar sürüp gelen bir düşüncedir. Bazı şiirlerinde “eline kalem almadığını”, elifi, cimi okumadığını”, “ne kara ne ak okumadığını”, “ak üstüne karayı yazmadığını” söylemiştir. Yaşamı çevresinde meydana gelen menkibeye göre de çoçukluğunda okula verilmişse de alfabeye dili dönmediği için okuldan ayrılmıştır. Yine şiirlerinde kendisine “Miskîn”, “Cahîl” terimlerini kullandığı için, bazı edebiyat tarihçileri Yunus'u, okur -yazar olmayan biri gibi görmek isterler. Oysa bu terimler, dervişliğin gereği alçak gönüllülükten gelmektedir. Buna rağmen yukardaki sözlere dayanılarak daha sonraki yüzyıllarda yazılan çeşitli eserlerde şairin ümmî olduğu ileri sürülmüştür. Fakat 20. yüzyılda şairin şiirleri üzerinde yapılan incelemeler, O'nun medrese öğrenimi gördüğünü, felsefe, tefsir, fıkıh gibi bilgilere yabancı olmadığını, Arapça ve Farsça bildiğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim bazı şiirlerinde “29 heceyi (Arap alfabetesindeki harf sayısı) uçtan uca okuduğunu”, “mescitte, medresede çok ibadet eyledigini”, “4 Kitab'ın anlamını okuyup tâhsil ettiğini, tefsir okuyup anlamını bilmek gerektiğini, dilinde ilmi usul (tefsir, hadis, fıkıh gibi dinsel bilgilerin yöntemi) bulduğunu” söylemiştir. Bazı Ayet ve Hadîslerden parçalar alması Arapça' yı bildiğini, Mevlânâ' nın bazı manzumlarını ya olduğu gibi ya da değiştirerek kullanması, Şirazlı Sadi'nin bir şiirini nazımla çevirmesi Farça bildiğini, Aruzla şiir yazması Dîvân şiirini tanadığını gösterir. Tasavvuf tarihi, genel tarih, coğrafya, astronomi, mitolojya ve buna benzer konulara değinmesi, Skolastik bilginin bütün dallarına yabancı kalmadığını göstermesi, medrese eğitimi almış, kültürlü biri olduğunu göstergesidir.

Yunus' un ümmî olduğu hakkındaki söyleti, her halde dervişlik alçak gönüllüğüyle kendisini birsey bilmez göstermesinden doğmuştur. Nitekim, “uç buçuk okuyup kendini derin bilgin” göterenleri bazı şiirlerinde taşlamıştır.

Yunus, her halde doğup büyüdüğü çevrede kurulu olan Taptuk Emre' nin tekkesine kapılanmış olmalıdır. Bu dergâhta Yunus'un odun taşıyarak şeyhine hizmet ettiği ve en küçük mertebeden başlayarak, en ileri mertebeye kadar yükseldiği biliniyor. O kadar ki, sonunda Taptuk Emre' nin kızı ile evlenmiştir.

Yunus, Taptuk Emre'nin dergâhında pişikten ve tarikatın önemli fikir ve yollarını başkalarına açıklayacak ölçüye geldikten sonra, bir söyletiye göre Şeyhinin emri ile, bir söyletiye göre, kendi isteği ile, bitip tükenmez Anadolu gezilerine çıkmıştır. Yunus, uğradığı her köyde, handa, konakta, Tanrı sevgisi ve insan muhabbeti üzerinde konuşmuş, şiirler söylemiş, çağının kargaşalığını, beraberlik potası içinde eritmeye çalışmıştır.

Böyle söyleye, konuşa, köy, köy kasaba, kasaba Anadolu'yu gezmiş ve bu arada Konya'ya giderek zamanın büyük mutasavvîfi Mevlânâ Celâleddin'i Rumî ile görüşmüştür. Yunus, Doğu Anadolu'yu gezmiş, Şam'a kadar uzanmış, sonra tekrar doğduğu topraklara dönüp, ömrünün gerisini burada tamamlamıştır. Mezarı, Porsuk Suyu'nun Sakarya'ya döküldüğü kavşakta, Sarıköy'dedir. Fakat, Karaman'da, Bursa'da, Sandıklı'ya Bağlı Yayköy'de, Manisa'nın Kula kazâsında, Niğde Aksarayında, Afyon'un Döğer köyünde Yunus Emre'ye izâfe edilen mezâr ve tekkeler de vardır. Bütün bunlar, Türk milletinin Yunus'a olan sevgisini gösteriyor. Anadolu halkı, Yunus'u kendi memleketine mâletmek istemektedir.

Son yıllarda Yunus'un Sarıköy'deki mezârı onarılmış, bir park içine alınmış, anıt haline getirilmiştir. Giriş kapısında "Sevelim, sevilelim" sözü vardır. Mezarın altındaki çeşme taşına da : "Haktan inen şerbeti, içtik elhamdülîllâh" sözü kazılmıştır.

## **MENKIBELERİ**

\*Yunus'un şiirleri, Molla Kâsim adlı bir sofu hocanın eline geçer. Molla Kâsim, bu şiirleri, bir ırmak kenarında okumağa başlar. Dine uygun görmediklerini yırtıp, suya atar. Bu arada gözü birdenbire şöyle bir beyite takılır.

Dervîş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme,  
Seni sîgaya çeken bir Molla Kâsim gelir.

Bu beyti okur okumaz Molla Kâsim'ın akli başından gider, Yunus'un kerâmetine inanır ve onun erenlerden olduğunu anlar.

\*Hacı Bektaş Veli, Horasan'dan Anadolu'ya gelip yerleşmiş, kerametleri bütün Anadolu'da iştilmeğe başlanmıştır. Her taraftan müridler gelir, kendisine bağlanıp nasiplarını alırlardı. Yunus Emre fakir bir köylü olup, bu sıralarda çiftlikle meşgul olurdu.

Bir vakit kıtlık oldu. Yunus, o sene mahsul alamaz. Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri'nin şöhretini işitmıştır. Onun kapısına giden boş dönmezmiş. Eli boş gitmemek için, dağdan biraz yemiş toplayıp, Hacı Bektaş'a verir. Hediyesini sunup "Ben fakir bir kimseyim, bu yıl tarladan mahsul alamadım. Bu yemişi kabul edip, karşılığın da bana buğday verirsiniz ümidiñeyim" der. Hacı Bektaş da "öyle olsun diyerek" dervişlerine işaret eder. Onlar da yemişleri alıp paylaşlar ve yerler.

Yunus, orada bir kaç gün kaldı. Daha sonra gitmek istedî. Şeyh'e, Yunus'un gitmek istediğini haber verdiler. Hacı Bektaş-ı Velî :

"- Sorun bakalım, buğday mı ister; yoksa himmet mi?" der. Yunus'a sorarlar.  
Yunus da:

“- Varın Yunus'a söyleyin, getirdiği yemiş sayısı kadar ona himmet verelim.” buyurdu. Yunus dedi ki :

“- Çoluk çocuğu var, himmet karın doyurmaz. Lütfetsinler de buğday versinler.”

Bu sözünü de Hacı Bektaş'a ilettiler. Bu defa Hacı Bektaş-ı Velî:

“- Varın söyleyin, yemişin her çekirdeği için on himmet verelim.” dedi.

Yunus, bu söze karşılık gene :

“- Çoluk çocuğu var. Bana buğday gereklidir.” diye ısrar etti. Himmete razi olmadı. Hacı Bektaş-ı Velî de dilediği kadar buğday verilmesini emretti, verdiler.

Yunus buğdayları alır, Şeyh'e veda edip, yola koyulur. Hacı Bektaş'ın mahallinden ayrılan çok olmamıştı ki akı başına geldi. Şöyle düşünür: “Büyük bir velîye vardım, bana nasip sundu. Yemişimin çekirdeklerinin on katı himmet vermek istedim, kabul etmedim. Ne kötü iş yaptım, ne kadar gâfilim. Buğday kısa zamanda tükenir, himmet ise hiç tükenmez. O nasipten mahrum kaldım. Geri dönüp o velînin huzuruna varayım. Belki himmet ettikleri nasibi bana tekrar verir.”

Bu düşüncelerle Yunus dönüp, tekrar tekkeye gelir. Hacı Bektaş'ın halifeleri, Yunus'un buğdaylarla geri döndüğünü görünce, niçin geldin diye sorarlar. Yunus da: “Bana buğday gerekmek ben himmet isterim” der. Bu durumu Şeyh'e arzederler. Hacı Bektaş-ı Velî buyurdu ki:

“- O iş, artık olmaz, biz onun işini Taptuk Emre'ye verdik, varsın nasibini ondan alsın.”

Yunus'a bunu duyurlar. Yunus da yola koyulur, uzun müddet gittikten sonra Taptuk Emre'nin katına varır. Hacı Bektaş'ın selamını söyler ve

durumu olduğu gibi ona arzeder. Taptuk Emre de:

“-Hoş geldin safa geldin. Hâlin bize mâmûm oldu, hizmet et, emek ver, nasibini al” dedi. Yunus da: “Ne hizmet var ise, buyurun emredin yerine getirelim” cevabını verdi.

Taptuk Emre, Yunus'a dağdan tekkeye odun taşıma hizmetini verir. Yunus her gün tekeye dağdan odun getirir, odunları hep sırtında taşıır, yaşı ve eğri odun getirmez, hep kuru ve düzgününü seçer. Yunus'un devamlı düzgün odun getirdiğini gören şeyhi Taptuk Emre bunun sebebini sorar. O da cevaben: “Şeyhimin katına odunun bile eğrisinin girmesine, gönlüm râzi olmaz.” der. Tam kırk yıl bu hizmeti görür.

Yunus Emre, Şeyh Tapuk Hazretlerine yaptığı hizmetler karşılığında onun baş müridi olur. Şeyhi, ona bir gün “Söyle Yunus’um söyle” der. Yunus, Şeyhinin bu sözü bereketiyle şair olur, ilâhilerini yazar.

\* Yunus, Taptuk'a uzun bir müddet hizmet etmesine rağmen, kendinde bir ilerleme görememiş ve kendine batın aleminden surlar açılmaz. Yunus, bu duruma çok üzülür. Şeyhinden kaçıp, kırlara düşer. Birgün yolu bir mağaraya varır. Mağarada yedi kişi görür, onlarla arkadaş olur. Her akşam, onlardan biri dua eder, duası bereketiyle üstü yemeklerle donanmış bir sofra, önlerine gelir. Yerler içerler, Allah' a (C.C.) şükrederler. Birgün dua etme sırası Yunus'a gelir. Yunus ne dua edeceğini bilemez. Düşünür, taşınır sonunda şöyle dua eder: “Yarabbi! Benim yüzümü kara çıkarma. Onlar kimin hürmetine dua ediyorlarsa benim duamı da o zâtin hürmetine kabul eyle.” O akşam iki sofra birden gelir. O yedi kişi Yunus' a: “Kimin hürmetine dua ettin de böyle iki sofra birden geldi” derler. Yunus da, “önce siz söyleyin” der. Onlar da cevaben, “Taptuk'un kapısında, senelerdir hizmet eden Yunus'un hürmetine dua ederiz” derler. Yunus bunu duyunca aklı başından gider, hemen geri dönüp, tekkeye gelir. Kapıda, Taptuk'un hanımı Ana Bacı ile karşılaşır. “Aman ne olur, beni şeyhime bağışlat” der. Ana Bacı der ki: “Taptuk, sabah

namazına abdest almak için çıkar. Sen kapının eşiğine yat. Geçerken o senin üstüne basar, bu kim diye sorunca ben, Yunus derim. Hangi Yunus derse, bil ki şeyhinin gönlünden çıkmışın. Bizim Yunus mu derse, hemen koş ayaklarına kapan, kendini bağışlatmaya çalış.”

Yunus Emre, Ana Bacı'nın dediği gibi yapar. Taptuk Emre'nin gözleri iyi görmezmiş. Ana Bacı, koluna girer, abdest almaya götürürmüş. O sabah gene götürürken, Taptuk'un ayağı, Yunus'a takılır ve bu kim diye sorar, Ana Bacı da “Yunus” deyince Taptuk: “Bizim Yunus mu?” diye sorar. Bunu işten Yunus; şeyhinin ayaklarına kapanır ve kendini affettirir. Yunus, artık mertebesini öğrenmiştir. Taptuk Emre ona: “Artık mertebeni öğrendim, burada duramazsun. Asamı attığım yere gider, orada ruhunu teslim edersin” der ve asasını atar. Yunus da, asanın peşinden gider, diyar diyar arar, birçok yıldandan sonra onu Sarıköy civarında bulur ve orada ruhunu teslim eder.

\*Yunus Emre'nin, kendinden bir haylı yaşlı olan Mevlânâ Hazretleri'yle görüştüğü rivâyet edilir. Mevlânâ Hazretleri'nin vefatından sonra oğlu Sultan Veled'le Mevlânâ Türbesi'nin inşaattında çalışır. Yunus, elindeki taşları inşaata “Ya Allah” diyip fırlatır ve taşlar da inşaattaki yerine yapışır. Türbe'nin mimarı bu durumu görür ve Yunus'tan sorar: Yunus sır vermez ve Türbe'de çalışmaktan vazgeçer. Sultan Veled de ona izin verir ve şöyle söyler: “Git Yunus'um sen gönüller bina et.” Yunus Emre de Konya'dan ayrılır, başka diyarlara giderek, halkın irşad etmeye devam eder.

\*Yunus Emre, birgün Moğol kâfirlerinin eline esir düşer. Kâfirler, onu kaynayan bir kazanın içine atarlar. Saatlerce kaynatırlar, sonra kapağı açarlar, Yunus'un kazandan dipdiri çıktığını görünce, korkularından orada duramayıp kaçarlar. Böleyce Yunus da düşmanlardan kurtulur.

\*Yunus'un, Mevlânâ ile görüştüğünü daha önce belirtmiştik. Mevlânâ,

Yunus'un yüce değerini anlamış ve onun için şöyle dermiş: "Ben mânevî derecelerde hangi mertebeye ulaştımsa, bu Türkmen kocasını önumde buldum ve onu geçemedim." Rivayet ederler ki, Yunus, Mevlânâ'nın Mesnevi'sini okur ve "ben olsaydım:

Ete kemiğe büründüm  
Yunus diye göründüm,  
der ve işin içinden çıkardım." demiş.

\*Taptuk Emre, birgün dervişlerine kırda çiçek toplayıp, kendisine getirrmelerini söyler. Bütün müridler, rengarenk açmış en güzel çiçekleri toplarlar. Tekkeye getirirler. Yunus ise, hangi çiçeğin başına gittiye, hepsinin Allah'ı (c.c.) zikrettiğini görür, hiç birini koparamaz. O sırada, bir çiçekten ses duyar:

"-Gel Yunus'um beni kopar. Ben bugün gaflet edip zikirden kaldım. Yunus, çiçeği koparır, mahcûbiyet içinde şeyhine getirir. Yunus'u tek bir çiçekle gören müridler, alay ederler. Kırda bula bula bir tek çiçek mi buldun, derler. Taptuk da aynı soruyu sorunca, Yunus: "Kırda çiçek pek çoktu, fakat hepsi Allah'a (c.c.) ibadet ediyordu. Bu çiçek ibadetten kalmış, onun için ancak onu koparabildim" der. Yunus'un bu cevabı karşısında diğer devişler mahçup olurlar.

## ESERLERİ

Yunus Emre'nin Dîvân ve Risâletü'n - Nushiyye isimli iki eseri bilinmektedir. Asıl Yunus şiirleri Dîvân'dadır. Zaten üzerinde durulacak asıl eseride Dîvân'ıdır. Şiirlerini daha çok ilahi ve Nefes biçiminde yazmıştır. Bu ilahi ve nefeslerden oluşan kitabına "Yunus Emre Dîvâni" denmekte ise de, bunun, Dîvân edebiyatı şairlerinin dîvânlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. 365 parça şiirden oluşan "Yunus Emre Dîvâni" tasavvufun, lirizmin, söyleme sanatının zirvesidir. Ancak, bütün titiz çalışmalara rağmen, bu dîvânlara Yunus'tan başkalarının da şiirleri

girdiği kesindir. Çünkü, o kadar sevilmıştır ki, birçok şair Yunus'tan çok sonra da bu ağızla şiirler söylemiş ve bunu Yunus'a bağlayarak bir tatmine kavuşmuştur.

İnsan, Tanrı, ölüm, varlık, yokluk kavramlarını ulusal tasavvuf anlayışında eriterek, halka, hayatı bağlı kalarak yazdığı ilâhilerle nefeslerinin toplandığı Dîvân'daki şiirlerin bir kısmı arûzla ve arûzun çeşitli vezinleriyle terennüm edilmiştir. Ancak Yunus şiirlerinin daha çoğu ve daha güzeleri hece ile söylenenlerdir.

Risâletü'n - Nushîyye didaktik bir mesnevidir. Dînî, ahlâkî, tasavvûfî öğüt ve açıklamaların yer aldığı bu eser, Yunus Emre'nin bilgi seviyesinin ve bir mürşid olarak da faaliyet gösterdiğinin delilidir.

Bu eserin baştan 13 beyti Fa'i la tün / Fa i la tün/ Fa i lün vezniyle yazılmıştır. Sonra nesirle yazılı bir bölüm kaleme alınmış ve bundan sonra Mefâ'i lün / Mefâ i lün / Fa' ü lün vezniyle söylenen 550 beyitlik asıl kitap hazırlanmıştır.

Yunus'un bir bölüm şiiri, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenmiş ve "Yunus Emre Oratoryosu" adıyla yayınlanmış ve dünyanın birçok ülkelerinde icra edilmiştir.

“Yunus Emre’nin İslâmi örneklerle uyarak şiirlerini bir dîvân içerisinde topladığı ya da bunu yapmak istediği anlaşılıyor: “Yunus oldıysa adum pes ne acep,. Okiyalar bu benüm divânımı”. İster şairin kendisi tarafından, isterse sonradan düzenlenmiş olsun, Yunus Emre’nin Divâni, Anadolu’da Türkçe şiirlerden meydana getirilen ilk dîvândır.”

Hasibe MAZIOĞLU



# **YUNUS EMRE**

# **DÎVÂN'INDA ŞAHISLAR**



# **1-) PEYGAMBERLER**

## a) ÂDEM PEYGAMBER :

Âdem peygamber, semavi dinlere göre Allah'ın yarattığı ilk insan ve peygamberdir. Birçok hadislerde adı geçen Âdem, “Ebû'l Beşer (İnsanlığın Babası)“ künyesinde ve “Safiyullah (Allah'ın temiz kulu)“ sıfatıyla anılmaktadır. Kuru çamurdan şekil verilmiş bir balçıktan yaratılan Âdem'ın toprağı, yeryüzündeki her cins topraktan alınarak oluşturulmuştur. Şair, bir beyitte Âdem peygamberin yaratılışını anlatır: Allah'ın kudretiyle dört büyük meleği yoğurduğunu, ona şekil ve yol verdigini ve Âdem'i ondan yarattığını söyler:

Toprağı kudretinden sûret u hat bağladı

Dört ferihte yoğurdu Âdem andan eyledi

(197/277.3 )

Diğer bir beyitte ise altı bin yedi yüz yıl önce Âdem'in yaratıldığı dile getirilir:

Altı bin yidi yüzü yıldan geçen Âdem'i

Dile getürdi Yûnus şimdi tekrâr eyledi

( 196/275.23)

Allah, Âdem peygamberi topraktan yaratmış ve tüm meleklerin ona secde etmesini istemiştir. Bütün melekler Hz. Âdem'e secde ettikleri halde cennetin hazinedarı ve meleklerin hocası durumunda olan Şeytan ona tapmak istememiştir:

Çalab Âdem cismini topraktan var eyledi

Şeytan geldi Âdem' e tapmağa âr eyledi

( 194/275.1)

Çünkü, Şeytan, kendisinin ateşten, nurdan; Âdem'in ise topraktan yaratıldığını söyler. Âdem'in topraktan yaratılmasına rağmen içinin cevher ile dolu olduğunu bilmemiştir:

Eydür ben oddan nurdan ol bı̄r avuç toprakdan  
Bilmədi kım Âdem' ün içün gevher eyledi

( 194/275.2 )

Allah gördü ki, Şeytan Âdem'in içine, özüne bakmadı. Ve Âdem'in halka başkan eylendiğini bilmedi:

Zâhir gördü Adem'ün bâtininna bakmadı  
Bilmədi kim Âdem'i halka server eyledi

( 194/275.3 )

Âdem'den bugüne deðin ne eli vardır ne de yeni. Yemeði ile giyimeside bir tanedir:

Âdem'den buna deðin ne eli var ne yenin  
Yimeðile geymeði bir dâneden eyledi

( 197/277.8 )

Bîr beyitte de Şeytan ile Âdem'in ayrı olduğunu, bunları yerli yerine Allah'ın koyduğunu, kula kulluk edenin kendisi tarafından belirlendiğini ve hiç kimsenin munasebetsizlik yapamayacağı ifade edilir:

Îblîs ü Âdem kim olur bunda fuzulluk eyleye  
Yırlü yirine sen kodun kul geldi kullık kılmaða

( 177/251.6 )

Baþka bir beyitte ise Âdem ile Şeytan'ın bu durumunun sebebi olarak Allah gösterilir. Çünkü işi işlenen Allah'tır, ay ve günü yaratıp gece ve gündüzün oluşmasını saglayan da Allah'tır:

Âdem Îblis kim ola işi işleden Çalab  
Ay ü günü yaradup leyî ü nehâr eyledi

( 196/275.2 )

Allah, Âdem'i yaratmış ve hepimizi, herkesi bir madenden meydana getirmiştir:

Çün yaratdı Âdem'i bileyüdik biz kamu  
Bu kamu hâs u âmı bir ma' denden eyledi  
( 197/277.4 )

Âdem'e, cennette yaşarken cennetteki her şeyden faydalaması ve rahatça yaşaması, fakat yasak meyveye yanaşmaması emredilir. Ama Âdem peygamber nefsine hakim olamaz ve yasak meyveyi yer. Bunun üzerine de cennetten sürürlür:

Âdem olup turmadın nefsum boynın burmadın  
Yanıldum buğday yidüm uçmakdan sürülp geldüm  
( 106/151.7 )

Şeytan, cennette gezerken Âdem'i kandırıp yasak meyveyi yemesini sağlamış ve Âdem cennetten atılıp dünyaya adım atmıştır:

Dün geldi Safî Âdem dünyâya basdı kadem  
İblîs aldadı ol dem uçmakda gezer iken  
( 135/189.4 )

Âdem peygamber, Allah'ın buyruğunu tutmamış ve dünyaya atılmıştır. Yalnızlığından ötürü 300 yıl boyunca tevbe ile istigfarda bulunmuş ve ağlamıştır. Aşağıdaki beyitte müslüman olan kişiye Allah'ın buyruğunu yerine getirmesini ve aksi takdirde 300 yıl boyunca yaşının dinmemesi söyleniyor:

Buyruğun tutmazsan Âdem'leyin  
Üç yüz yılda yaşunu dindürmeye  
( 180/257.3 )

Daha sonra Allah tarafından yakarışları kabul olununca Âdem ile Havva buluşmuşlar. Allah da Âdem peygambere “şükür, bu zamana erdin.” demiştir:

Allah eydür Âdem' e şükür irdün bu deme  
Bu dünyede ne tuydun dilün neye söyledi

( 194/274.7 )

Âdem insanlığın babası aldığı için kelime olarak “insan” anlamına da kullanılmaktadır. Aşağıdaki beyitte bu anlamıyla dikkati çeker :

Miskin Âdem oğlanını benzetmişler ekinciye  
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi

( 214/302.3 )

### b) **ŞİT PEYGAMBER :**

Şît peygamber, Hz. Âdem'in oğludur. Adı Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemektedir, daha çok hadislerle bilinmektedir. Kabe'yi ilk defa taştan bina edenin o olduğu söylenir, kılıcı bulan ve kafirlere karşı kılıçla ilk defa savaşan da odur.

Yunus Emre, bir beytinde Şît olup bez dokuduğunu söylemeye ve onun dokumacı yanına dikkati çekmektedir:

Ben oldum İdris-i derzi Şît oldum dokidum bizi  
Dâvûd' un görklü âvâzı âh idüp nâlişe geldüm

( 126/176.4 )

### c) İDRİS PEYGAMBER :

İdris peygamber, Şît peygamberden sonra gelmiştir ve onun oğludur. İlk defa rakam ve yazılı bulan ve yazan kişidir. Ayrıca ilk defa elbise diken de odur. Bu yüzden katip ve terzilerin pîri sayılır. Bir beyitte onun bu terziliği üzerinde durulmaktadır:

Ben oldum İdris-i derzi Şît oldum dokidum bizi  
Dâvûd' un görklü âvâzı âh idüp nâlişe geldüm  
(126/176.4 )

Şair, bir beyitinde de kimilerin yiyp içtiğini, meleklerin rahmet saçığını, İdris peygamberin ise Allah diye diye cennet elbisesi bıraktığını söyler:

Kimi yiyp kimi içер hep melekler rahmet saçar  
İdris nebi hulle biçer biçer Allah diyü diyü  
( 255/28.3 )

### d) NUH PEYGAMBER:

Hz. İdris'in göge çekilmesinden sonra âdemogulları doğru yoldan ayrılmışlardır ve putlara tapmaya başlamışlardır. Allah da onları imana getirmesi için Nuh peygamberi göndermiştir.

Nuh peygamber, rivayetlere göre 950 ya da 1000 yıl yaşadığı için uzun ömürlü olmasıyla bilinir. Hatta halk arasında "Nuh ömrü" deyimi de buradan gelmektedir. Ayrıca tufan olayıyla da anılmaktadır.

Aşağıdaki beyitte Nuh peygamber gibi bin yıl cefa çekmeyen Tufan'da gemiye bindirilmeye deniyor ve Tufan olayına bir telmîh yapılıyor:

Bin yıl cefâ çekmeyince Nuh gibi  
Tûfan'ında gemiye bindürmeye

( 180/257.4 )

Yunus, kendisini Nuh peygamberle özdeşleştiriyor, kendisini onun yerine koyuyor ve Nuh peygamber gibi din için çalıştığını söylüyor. Ayrıca Tufan için Nuh olduğunu ifade ediyor:

Nûh oldüm tûfâniçün çok dürişdüm diniçün  
Döymeyenin tağadan suya boğdurup geldüm.

( 107/151.9 )

Bir yerde de Nuh ile tufanda olduğunu söylüyor.  
Yûnus'la balık beni çekdi deme yutdı bile  
Zekeryâ'yla kaçdum bile Nûh'la tufandaydım

( 92/132.4 )

#### e) İBRAHİM PEYGAMBER:

Hz. İbrahim putlara tapan Babil halkını Allah'a davet edince, hükümdar olan Nemrud onu ateşe attırmıştır. Cebrâîl, Allah'ın emri ile onu havada tutmuş ve onun isteğini sormuştur. İbrahim peygamber de "Ben Allah'ın kuluyum, dileğim O'nadır, sana değildir. Allah ne dilerse yapsın." cevabını vermiş. Bu olaydan sonra Allah'ın sevgisini kazanan İbrahim peygambere "Halîl, Halîlullah" lakabı verilmiştir. Ateşe atılan İbarahim, bir gül bahçesine düşmüştür. Ateşin günlerce yanmasına rağmen içi mucize ile gülbahçesine dönmüştür. Şair, bir beyitte bu olaya değinir ve İbrahim'e Nemrut'un ateşini gülbahçesine dönüştüren şeyin aşk olduğunu söyler:

İbrahim'e Nemrud odın ıskdur gülistân eyleyen  
Işkdan nazar ericeğez gülzâr oldu nâr olmadı

( 213/300.6 )

Bilindiği üzere, İbrahim peygamber sofrasında misafir olmadığı zaman yemek yemezmiş. Misafir olunca da her şey bereketlenir ve bollaşırılmış. Bu nedenle onun adı bereket ile anılmaktadır. (Halil İbrahim bereketi veya sofrası). Bir beyitte Halil İbrahim ve Karun karşılaşırılmaktadır. Ve Karun gibi kötü tanınan birinin ne kadar malı olursa olsun hiç rahata erişemiyeceğini, Halil İbrahim'in ise samimiyetinden ötürü malını hayırlara teşvik etmesini ister:

Ol malun ki Halilidür hayırlara yeter seni  
Ol mal ki ol Kârun'undur issi hiç râhat olmaya  
( 171/244.3 )

#### f) İSMAIL PEYGAMBER:

İsmail, İbrahim peygamberin ilk oğlu olan peygamberdir. Hz. İbrahim, bir çocuğu olursa onu Allah'a kurban edeceğini söylediğini için, İsmail'i kurban etmek üzere süsleyip hazırlamıştır. Hz İbrahim, bıçağı birkaç kez boynuna sürttüğu halde kesmemiştir. O sırada Cebraîl bir koç ile gelmiş kurban olarak o koçun kesilmesini söylemiştir. İslâmiyetteki kurban vecibesi bu olayla dolmuştur.

Şair, bir beyitte Allah, İsmail gibi kurban olmayan insana gökten koç indirmez, demektedir, Çünkü İsmail peygamber, tüm teslimiyetiyle kurban olmaya çalışmıştır:

Kurban olmayınca İsmail gibi  
Kimse içün gökden koç indürmeye  
( 180 / 257.5 )

Bir başka beyitte de adeta Hz. İsmail gibi kurban olmak istediğini dile getiriyor:

Dost oldı bunca mihman bunca yıl bunca zaman  
Gerçek İsmâîl gibi kurbân olasım gelir.

(31 /45.7 )

Yunus Emre, bir beyitte kendini İsmâîl peygamberin yerine koymaktadır. Şimdi adının Yunus olduğunu, ama bir dönemde İsmâîl olduğunu söyleyler ve Arafat'ta kurban olanın kendisi olduğunu da belirtir:

Şimdi adum Yûnus'durur ol demde İsmâîl idi.  
Ol dost için Arafat'a kurban olup çıkan benem

(103 / 146.11)

Yine kendisini İsmâîl peygamberin yerine koyar ve kurban olayını anlatır: İsmâîl'e bıçak çalındığı halde bıçağın ona kâr etmediğini ve Allah'ın onu özgür bıraklığını, koç ile kurbanda olduğunu söyleyler:

İsmâîl'e çaldum bıçak bıçak bana kâr itmedi  
Hak beni âzâd eyledi koçla kurbadaydım

( 92/132.5)

### g) YAKUP PEYGAMBER :

İbrahim peygamberin torunu ve İshâk peygamberin oğludur. Yakup peygamberin lakabı “Îsrâîl”dir. Îsrâîloğulları onun soyundan gelir. Edebiyatta daima Yûsuf peygamber ile anılan Yakup peygamber, Yunus Emre'nin şiirlerinde de hep beraberdirler. Bilindiği üzere Yakup, oğulları içerisinde en çok Yûsuf'u sevmektedir. Kardeşlerinin Yûsuf'u kuyuya atmalarından sonra onun hasretiyle Beyt'ül- ahzen (ahzenler evi) denilen kulübesinde yıllarca ağlamış ve ağlamaktan gözleri kör olmuştur:

Ya'kub'ı ağladup aldun gözlerin  
Yûsuf'ı Mîsr'un sen itdün sultani

( 211/297.8 )

Gözlerinin görmez oluşu, yıllarca ağlaması, külbe-i ahzân'ı, gözlerinin açılışı ile edebiyatta anılır. Aşık, bu çileleri yüzünden kendini veya gönlünü Hz. Yakup'a benzetir. Bir beyitte Yûnus, aşık olarak adeta gözü yaşlı Yakup ile Mevlâsını çağrımak ister:

Derdi öküş Eyyûb ile gözü yaşlu Ya'kub ile  
Ol Muhammed mahbûb ile çağırayın Mevlâm seni

( 257/31.4 )

Şu beyitte de çekdiği cefaları ve ağlayışını Hz. Ya'kup ile anlatıyor:

Yûsuf'la ben kuyuda yatdum cefâ çekdüm bile  
Ya'kûb'la çok ağladum bulinca figândayıdum

( 92/132.6 )

Bir beyitte ise Yunus Emre bir aşiktır. Ya'kup seven kişinin, Yusuf ise sevilen kişinin kesretteki halidir. Gerçekte ise vahdet aleminde ne Yusuf vardır ne de Yakup :

Bu âlem-i kesvette sen Yusuf u ben Ya'kûb  
Ol âlem-i vahdette ne Yusuf u ne Ken'ân

( 146/206.5 )

#### **h) YUSUF PEYGAMBER:**

İsrailoğulları peygamberlerinden olup Yakûp peygamberin oğludur. Beyitlerde "Yûsuf, Yûsuf-ı Ken'an" isimleriyle anılmaktadır.

Bilindiği üzere Yaküp peygamberin oniki oğlu vardır ve o bunların içinde en çok Yusuf'u sever. Babasının sevgisi ve çeşitli nedenlerden ötürü Yusuf'un kardeşleri onu kır＃ gotürüp bir kuyuya atarlar. Bir beyitte Yunus Emre, kendini Yusuf peygamberin yerine koyarak bu kissayı anlatmaya çalışır:

Yûsuf' ıla çâha inen terâzûya altın uran

Kaffesini basaduran Mîsr' un issi sultan benem

( 108/153.8 )

Şair, Yusuf'la kuyuda yattığını ve cefa çektiğini söyler :

Yûsuf'ıla ben kuyida yatdum cefâ çekdüm bile

Ya'kûb'ıla çok ağladum bulinca figândayıdum

( 92/132.6 )

Bir beyitte de Ya'kup peygamber, o lu Yusuf için  yle çok ağlamıştır ki gözleri görmez olmuştur ve Yusuf peygamber de Mısır'ın sultani olmuştur:

Yakup'ı ağladup aldun gözlerin

Yûsuf'ı Mîsr'un sen itdün sultani

( 211/297.8 )

Yusuf'un harikulâde güzellikleri ile  ok zaman sevgili ona benzetilir. Yusuf'un adının geçtiği diğer bir beyitte de bu durum anlatılır. Sevilen kişinin hayali (yani güzellikleri) seven kişinin gözünden gitmez. Nitekim Yusuf'un nişanını Zeliha vermektedir. Zeliha, Yusuf'u satın alan Mısır maliye nazırının karısı ve Yusuf' un da a 上g  idi:

Gitmez  a 上k gözinden hergiz ma'şuk hayâli

Nitekim Zelhâ virûr Yusuf' un nişânını

( 219/310.3 )

Dünyanın en güzel insanı olarak bilinen Yusuf peygamberin, yüzünden gün tutulmakta ve ay adeta doğmaya utanmaktadır. Yusuf peygamberi gören azametine hayran kalır :

Yüzünden gün dutlur ay doğmaya utanur  
Gören heybete halur Yûsuf-ı Ken'an misin

( 144 /203.4)

Şair, bir beyitte ise şöyle bir sesleniş yapmaktadır: Gelin, varıp Yusuf'u görelim. Yusuf'un yüzünün nurundan bin aç doysun:

Gelün biz varalum Yûsuf'u görelüm  
Ki yüzü nûrundan bin açlar toyalar

( 40/60.2)

#### **1) EYYÜB PEYGAMBER:**

İsraîl oğullarından olup İshak peygamberin torunu olan Eyyûb peygamber, sabır temsilidir. Dünyadaki en güzel saadetlere sahip olduğu için Allah, onu imtihan etmek istemiştir. Malî mülkü elinden gitmiş, evlatları birer birer ölmüştür, hastalanmış, vücutuna yaralar açılmış, yaralarına kurt düşmüştür. Ama o bütün bunlara sabırla karşılık vermiştir. Şairimiz, tenine Eyyûb olup canına cefa çektirmektedir:

Eyyûb oldum tenüme cefâ kıldum canuma  
Çığırdum Sübhanuma kurtlar döriyüp geldüm

( 107/151.12)

Eyyûb peygamberin tenini kurtlar yemiştir. Çektiği bu acılara rağmen, dermanını sabrıyla bulmuştur:

Eyyûb'un kurda yidürdün tenini  
Sabrıla buldu o dahı dermanı

(211 /297.7)

Yunus, bir beyitte kendi kendine şöyle seslenir: Yunus, şimdi her derde Eyyûb'un sabrettiği gibi sabret. Derde katlanamadığın halde derman istiyorsun.

Yûnus imdi her derde Eyyûb gibi sabr eyle  
Derde katlanamazsın dermân arzu kilursın

(145/204.5)

Düzen bir beyitte ise Eyyûb peygamberle birlikte dertle inlediğini ve ceza çektiğini söyler:

Eyyûb' ila derde iniledüm anladum çekdüm cezâ  
Belkîs ile taht üzere mühr-i Süleyman'dayıdum

(92/132.3)

Şair, Mevlâsına öyle büyük bir özlem duymaktadır ki adeta derdi çok olan Eyyûb ile, gözü yaşlı olan Yakup ile, sevilen Muhammed ile onu çağırmak istemektedir:

Derdi öküş Eyyûb ile gözü yaşlu Ya'kub ile  
Ol Muhammed mahbûb ile çağırayıñ Mevlâm seni

(257/31.4)

### i) MÛSÂ PEYGAMBER:

Beyitlerde “Mûsâ, Mûsî, Mûsî-i Îmrânî, Îmrânoglu Mûsî” isim ve tamlamalarla anılan Mûsâ peygamber, İsrailoğullarından “Îmrân” adındaki şahsın

soyundan dünyaya gelmiştir.

Mûsâ peygamber, edebiyatta Tur hadisesi (yani Allah ile konuşması), ejdarha olabilen asâsı, Yed-i Beyzâ'sı, Firavun'u suda boğması ile anılır. Dîvân'daki beyitlerde ise Tûr-ı Sinâ' ya çıkması ile bahis konusudur. Tûr hadisesi şöyledir:

Hz. Mûsâ, Mısır'a dönmek üzere ailesi ve iki çocuğuyla yola çıktığında Tûr-ı Sina'ya yaklaştığı zaman şiddetli bir rüzgar ve yağmurla karşılaşmış ve yolunu şaşırmıştır. Ateş yakmak istediyse de çakmağı ateş almamıştır. O sırada uzaktan bir ateş gözüne ilişmiş ve ateşe yaklaşınca onun bir ağaç tepesinde olduğunu görmüş. Korkarak geri dönmek isterken, ağaçtan "Yâ Mûsâ! Ben âlemlerin Rabbi olan Allah'im !" diye bir nidâ gelmiş. Mûsâ secdeye varmış. Bu sırada ikinci bir nidâ ile " Yâ Mûsâ, ben senin Rabbim. Nalınlarını çıkar. Sen Tûva denilen kutsanmış vadidesin". O zaman Mûsâ " Yâ Rabbi ! Bana Zât'ını göster sana bakayım." demiş. Allah'a da " Sen beni göremezsin. Fakat dağa bak. Eğer benim tecellîme tahammül edip durursan beni görürsün." dedi. Allah dağa tecelli eder, dağ parçalanır. Mûsâ bayılıp düşer. Bu mülakattan sonra da Hz. Mûsâ'ya " Kelîmullah" denilir.

Bir beyitte Mûsâ peygamberin çobanlık yaptığı söylenir ve Mûsâ gibi çobanlık yapmayan Tûr'a Kelîm'üm diyüp gitmesin, denir:

Çobanlık itmeyince Mûsî' leyin  
Kelîm' üm diyüp Tûr' a göndermeye

(180/257.6)

Mûsâ, Tûr'da Allah'ın yüzünü görmek istemiştir, ama Allah ona " len terâni" yani "beni hiç göremezsin " demiş ve onu görmeye dayanamayacağını söylemiştir:

Kim gördü anı ayân ne nakş u ne hod nişan  
Sözi “len terâni “ dür Mûsî’ye Tûr içinde

(167/238.4)

Fakat, Mûsâ’nın isteğiyle, Allah’ın nuru bir dağa tecelli eder ve Mûsâ gördüğü manzara karşısında kendinden geçer. Bir beyitte Tûr dağındaki bu tecellînin Mûsâ’ya neler ettiği söylenir:

Tûr tağında bir tecelli gör Mûsî’ye neler kıldı  
Yûnus eydiür Hak katında sözüm girü kalmaz benüm

(129/180.6)

Başka bir beyitte de, bu Tûr olayı şöyle dile getirilir :

Mûsî varur Tûr'a çıkar anda varur nûra bakar  
Dostdan gayrı zerre kadar bu gözlerüm görmez benüm

(120/167.4)

Şair, bir yerde kendi dilek yerinin Tûr dağı olduğunu ve Mûsa peygamber gibi gönlünün münâcâat eylediğini söyler:

Şu benüm hâcet-gâhum Tûr tağı oldı meger  
Mûsî’ leyin bu gönlüm hoş münâcât eyledi

(202/285.3)

Diğer bir beyitte ise, bu durum şöyle ifade edilir:

Gözler gibi görmedüm söz gibi söyleşmedüm  
Mûsî’leyin münâcâat itdüm bir dağ içinde

( 254/27.3 )

Aşk, Hz. Mûsâ'nın başını döndürmüştür, sersem bir hale getirmiştir:  
Yüzbin İslî'yle Mûsi işkunda sergerdan gezer  
Acabilerler beni dahi işk nihengi yutduğunu

( 221/312.3 )

Mûsâ peygamberin münâcâatı, aşıkın canı için benzetme unsuru olmaktadır. Konuya ilgili beyitler şunlardır:

Şunun gibi çapük nazar bir nazarda yüzbin Mûsâ  
Ser-mest ü hayran kamusu di nice tedbir eyleyem

(116/161.4)

Miskîn Yûnus ol velî yirde gökte toptolu  
Her bir taşın altında bin İmrânoglu Mûsî

(210/295.5)

Şair, başka bir beyitte ise Allah'a münâcâat etmek için Tûr gerekmez, diyor. Çünkü, kendisine göre o neredeyse Allah da ordadır, kısaca Allah her yerdedir. Yeter ki gönül Allah ile dopdolu olsun:

Ol dostla-durur benüm düni günü münâcâatum  
Ben kandasam dost andadur n'iderem Mûsî vü Tûr'ı

(228/321.3)

Mûsâ'ının çıktıığı Tûr dağı insanın vucudundan uzak değildir. İnsanın içindedir:

Mûsi ağduğrı Tûr'ı yohsa Beytü' l-ma'muri  
İsrâfil çalan sürü cümle vucudda bulduk

( 72/105.5 )

Şair, beyitlerden birinde her gece Mûsa olmak istedigini söyler :

Gâh münkad ü mutî'-i Hakk Allah'ın hâsi  
Geh dönem her dûn olam Mûsa olam İmrân olam  
(112/156.28 )

Diğer bir beyitte ise gönlünün Tûr, canının Mûsâ olmasının ister:

Dilerisem ten eyleyem dilerisem can eyleyem  
Gönlümi Tûr canum Mûsâ taht-ı Süleyman eyleyem  
( 94/135.2 )

Şair, bir yerde ise durduğu yerin Tûr, bakığının ise o ilahi çehre olmasını diler:

Turduğum yir Tûr ola bakduğum dîdâr ola  
Ne hâcet Mûsî bana sen ben kayısı değil  
( 89/127.11)

Yunus Emre, beyitlerden birinde Mûsâ'yla Tûr'a çıktığını ve Mûsâ'nın yaptığı mülakatta olduğu gibi binbir kelime dediğini söyler:

Mûsâ'yla Tûr'a çıktıum binbir kelime didüm  
Bu halk bizi ne bilsün anda bilinüp geldüm  
(106/151.8)

Başka bir beyitte ise, Mûsâ peygamber gibi Allah'a hayran olup Tûr dağında kaldığını şöyle belirtir:

Sekiz uçmak âşıklara köşk ü saraydur bilene  
Mûsî'lein hayrân olup Tûr tağında kalan benem  
(95/137.5)

Şair, bir diğer beyitte ise Tûr dağında Mûsâ ile Mevlâ'sını çağırırmak ister:

Gökyüzinde İsâ ile Tûr dağında Mûsâ ile  
Elindeki âsa ile çağırayın Melâm seni

(257/31.3)

#### j) İSÂ PEYGAMBER :

İsrailoğullarının son peygamberi olan Hz. İsâ'ya dört kutsal kitaptan olan İncil indirilmiştir. İsâ peygamber bir mucize olarak Meryem'denbabasız olarak doğmuştur. İsâ, Cebraîl'in Meryem'e üflediği ruhtur. Bu nedenle neye dokunsa ona can verir, ölüleri diriltirdi. Bu özelliklerine bir beyitte şöyle dephinilir:

İsâ oldum kudretden behâinem bir avretden  
Înâyet oldı Hak' dan ölü dirgürüp geldüm

(106 /151.6)

Cebraîl'in Meryem'e üflediği ruh olan İsâ nurdu. Yunus Emre de "Nûr bana İsâ oldu ve erenler de bana dua etti" demekte ve defalarca toprakdan ayağa kalktığını, dirildiğini söyler:

Nûr bana İsî oldı erenler duâ kıldı  
Nice kezin toprakdan ben örü turup geldüm

(128 /177.5)

Rivâyetlere göre Hz. İsâ'nın üzerinde dünya eşyası olarak bir tas, bir tarak ve bir iğne varmış. Birinin eliyle su içtiğini, bir başkasının da parmaklarıyla sakalını taradığını görünce taşı ve tarağı bırakmış Göge çıkarıldığı zaman üstünde dünya nimeti olarak yalnızca bu iğne bulunmuş ve bu yüzden sorguya çekilmiştir.

Bundan dolayı da dördüncü kattan ileri geçememiştir. Şu beyitte bu olay dile getirilir:

Ol Meryemoğlu İsî durup dosta giderken  
Şol bir yarımcı iğne İsî'yi yoldan kodı  
(202 /284.5)

İsâ gibi dine uyanlar, şan ve şerefin en üst noktasına çıkarılırlar:  
Tiz çıkarurlar fevka'l - ulâya  
Bin İsî gibi dine uyanı

(192/272.4)

Hz. İsâ, bazı beyitlerde nefesiyle ölüleri diriltmesi, bir hayatı emaresiyle anılır:

Ölü görse dirilür kalıbına can gelür  
Toprakdan âvaz gelür İsâ bin Meryem misin  
(144 /203.5)

Bir dem gelür İsî gibi ölmüşleri dırı kilur  
Bir dem girer kibr ivine Fîr'avn ila Hâmân olur  
(43 /63.8)

Diğer bir beyitte yüzbin İsâ, aşından sersem, perişan bir halde gezer, deniyor. “Yüzbin İsâ” sözüyle súfîler anılmak istenmektedir:

Yüzbin İsî' yle Müsi işkunda ser-gerdan gezer  
Acabler beni dahı işk nîhengi yutduğunu  
(221/312.3)

Şiirlerde genellikle Mûsâ peygamber ile İsâ peygamber birlikte anılırlar. Böyle bir beyitte şair, İsâ peygamber ile göklere çıkanın kendisi olduğunu söyler:

Mûsâ peygamber ile binbir kelime kıldum

İsâ peygamber ile göklere çıkan benem

(100 /143.7)

Şair, başka bir beyitte ise gökyüzünde isâ ile Tûr dağında Mûsa ile Mevlasını çağırmak istemektedir.

Gökyüzinde Isâ ile Tûr dağında Mûsa ile

Elindeki âsa ile çağrırayın Mevlâm seni

(257 /31.3)

#### k) DÂVÜD PEYGAMBER:

Peygamberlik ile sultanlığı şahsında toplamış olan Dâvûd peygamber Yehûda kabilesi ile İsrailoğullarının peygamberidir. Dört semavi kitaptan biri olan Zebûr ona indirilmiştir. Hz. Dâvûd, sesinin güzelliği ile tanınmıştır.

Yunus Emre, bir aşık olarak Dâvûd'un gür ve kalın sesi ile (Davudî sesi ile) ah edip, inlemektedir:

Ben oldum İdris-i derzi Şît oldum dokidum bizi

Dâvûd'un görkülü âvâzı ah idüp nalişe geldüm

(126/176.4)

Hz. Süleyman, Hz. Dâvûd'un oğludur. Şair, bir beyitinde Dâvûd olup Süleyman'ın tahtına çıkmak istiyor ve gah yolunu kaybetmek, gah yoldaş olmak ve ayrılığın vermiş olduğu o onulmaz acayı duymak istiyor:

Geh duram Dâvûd olam taht-ı Süleymân'a çıkam

Gâh dönem güm-râh olam hem-râh olam hicran olam

(112/156.28)

## I) SÜLEYMAN PEYGAMBER:

Süleyman peygamber, Davûd peygamberin oğludur. Oniki yaşındayken babası yerine tahta geçmiştir. Hem padişah hem peygamberdir. Geçimini devlet hazinesinden değil, ördüğü zembiller sâyesinde kazanmış ve böylece kendi emeğini yermiştir. Bununla mesut olurlarmış:

Süleyman zenbil ördi kendü emegün yirdi  
Anunila buldilar anlar berhudarlığı

(199 /280.4)

Hz. Süleyman'ın Hüdhüd adlı bir kuşu varmış. Bu kuş Sebe ülkesinin Belkis adlı bir sahibesi olduğunu ve güneşe tapan bir kavim üzerine melike olduğunu söylemiş. Süleyman peygamber, Belkîs'a davetiye göndermiş ve Belkîs da devletinin ileri gelenleriyle birlikte oraya gitmiştir. Belkîs ile Süleyman birbirlerine aşık olurlar. Aşk derdinin dermanını istemelerine rağmen bulamamışlardır:

Belkîs ile Süleymân işka düşdi bir zaman  
İsteyüp bulmadılar bu derdün dermâsını

(219 /310.5)

Belkîs ile devletinin ileri gelenlerinin tahtını rüzgara emredip getirten Süleyman peygamberdir. Süleyman, Belkîs'i imâna davet etmiş, Belkîs da güneşe tapmaktan vazgeçerek Hz. Süleyman'ın dinine girmiştir ve Süleyman'ın zevcesi olmuştur. Hz. Süleyman'ın bu aşkı şu beyitte şöyle dile getirilir:

Bir nicemüz Hakk'ı aldı bir nicemüz Hak'tan toldı  
Bir nice Süleymân oldu işk tahtına binenümüz

(63/93.4)

Bir gün Süleyman peygamber, ordusuyla birlikte sefere giderken bir

vadiye ulaştıklarında karıncaların yolları üzerinde olduğunu görmüştür. Bir beyitte bu olay dile getirilir. Erenlerin yolunu kesen (dolayısıyla Süleyman'ın yolunu kesen) karınca olduğuna göre bu yol, çok ince bir yoldur. Böyle ince bir yolda çok dikkat etmeli ve yoluna devam etmelidir.

Canum erenler yolu inceden inceymiş  
Süleyman'a yol kesen şol bir karıncayımiş

(66 /98.1)

Allah tarafından kendisine birçok mucizeler verilen Hz. Süleyman, kuşlarla, hayvanlarla konuşur, onların dilini anlaşmış. Din ehli olanlar, erenler ve aşıklar kuş dilini bilirler (Süleyman da böyle biridir):

Şeriat ehli ırak iremez bu menzile  
Ben kuş dilin bilüren Süleyman söyler bana

(7/10.7)

Paşa bu kuş dilidür bunı Süleyman bilür  
Sana direm iy hoca bu dil tehi dil değil

(91/129.6)

Süleymân kuş dilün bilür didiler Süleyman'dan içeri  
Süleymân var Süleyman' dan içeri

(223/314.10)

Yunus bu kuş dilidür buni Süleyman bilür  
Girçek âşık bu yolda ne klasın sezerem

(93/133.9)

Bazı beyitlerde, Allah' in bizi dünyayı görmemiz için gönderdiğini,

dünya malına önem vermememiz gerektiği, malı, mülkü çok olan Süleyman peygambere bile dünyanın kalmadığı söyleniyor:

Çalab viribidi bizi var dünyeyi görün diyü  
Bu dünya hod bâki degül mülke Süleyman neyimiş

(66/97.4)

Bu dünyâ kime kaldı kimi berhudar kaldı  
Süleymân' a olmadı anun berhudarlığı

(199/280.3)

Hz. Süleyman, cinlere ve rüzgara emretme yetkisine sahiptir. Üzerinde İsm-i A'zam yazılı bir mühürlü yüzüğü vardır. Bu yüzüğün taşı kibrît-i ahmerden olup bütün vahşi hayvanlar ve kuşlar bu yüzük sayesinde ona boyun eğerler. Aşağıdaki beyitlerde bu özelliği anlatılır:

İns ile cinn ü peri divler benüm hükmümdedür  
Tahtum benüm yıl götürür mühr-i Süleyman dutaram

(96/138.2)

Kaf' dan Kaf' a hükm eyleyen divleri hükmine koyan  
Yile binüp seyran kılan bu mülke Süleyman benem

(108/153.6)

Uçan kuşlar uçunur seni yıl görse tular  
Divler hükmüne girür Belkîs Süleyman misün

(144/203.3)

Şair,bazı beyitlerde de taht-ı Süleyman'a çıkmak ve canını taht-ı Süleyman eylemek ister. Taht-ı Süleyman mecazi anlamda kullanılmıştır ve gönül

demektir. Tasavvufi anlamında düşülürse tahta hükümeden Süleyman, tahtta hükümedilen sevgilidir.

Geh duram Dâvud olam taht-ı Süleyman' a çıkış  
Gâh dönem her dün olam Mûsâ olam İmrân olam  
(112/156.29)

Dilerîsem ten eyleyem dilerîsem can eyleyem  
Gönlümî Tûr canum Mûsâ taht-ı Süleymân eyleyem  
(94/135.2)

Şair, bir beyitte de tasavvuf yolunda Eyyûb ile acılar çektiğini, Belkîs ile taht üzerine mühr-i Süleyman'da olduğunu ifade eder:

Eyyub'la derde iniledüm anlamadum çekdüm cezâ  
Belkîs ile taht üzere mühr-i Süleyman'daydım  
(92 /132.3)

### m) LOKMAN PEYGAMBER:

Lokman peygamber, Hikmet ve Hekimliğin pîri ve sembolü olarak bilinmektedir. Kur'an'da oğluna öğütler verisi, onu tevhîd ve âhiret konusunda uyarması, ilahî emirlere vasıta olması yönleriyle adından bahsedilir.

Yunus, insan yüreğinin bazen cehâlette kaldığını ve hiçbir şey bilmez olduğunu, bazen de hikmetlere daldığında adeta Lokmân olduğunu söyler:

Bir dem cehâletde kalur hiç nesneyi bilmez olur  
Bir dem talar hikmetlere Câlinus u Lokmân olur  
(42/63.5)

## n) İLYAS PEYGAMBER:

İlyas peygamber, Harun peygamberin torunudur ve İsrailoğullarına gönderilmiştir. İlyas peygamberle Hızır'ın her yıl görüşükleri ve beraber hacca gittiklerine dair rivâyetler vardır.İKisi her zaman beraber anılırlar. Hatta, halk arasında Hızır ile İlyas'ın buluşukları güne Hızırılıyas' tan bozma olarak bugün Hıdrellez denilmektedir.

İlyas peygamber ve Hızır, âb-ı hayat içen ölümsüzlerdir. Aşağıdaki beyitte şair, bu dünyada iki kişinin kalacağını, bu iki kişinin de hayat suyu içmiş olan İlyas ve Hızır olduğunu söyler:

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalur dirler  
Meger Hızır - İlyas ola Âb-ı Hayât içmiş gibi  
(215/302.7)

Bir başka beyitte Hızır ile İlyas'ın hayat suyu içiklerini ve bunların birkaç gün içinde ölmelerinin mümkün olmadığı dile getirilir:

Şol Hızır'la şol İlyas Âb-ı Hayât içdiler  
Bu bir kaç gün içinde bunlar ölesi değil  
(81/116.6)

Bir beyitte de Sultanın, kula gelen nasibi elinden alamayacağını söyler ve Zülkarneyn'in Hızır ve İlyas ile ne yaptığını anlatmaya çalışır. Bilindiği üzere Zülkarneyn, Hızır ve İlyas' la hayat suyu aramaya gitmiştir. Bulduğunda da bu sudan içmiştir :

Kula nasîb değicek sultan elden alamaz  
Zülkarneyn n' eyledi ya Hızır u İlyas ile  
( 184/262.16 )

### **o) YUNUS PEYGAMBER :**

Yunus peygamber, İsrailoğullarına gönderilmiştir. Yunus, insanları Allah yoluna çağrırdıysa da onlar putlara tapmaya devam etmişlerdir. Sonunda onlara kızmış ve bir gemiye binip uzaklaşmaya çalışmış. Allah'ın izni olmadan gemiye bindiği için, bir süre sonra gemi yükmemiş ve gemiciler, yabancıyı tesbit ettikten sonra, onu denize atmışlar. Denize atılan Yunus, bir balık tarafından yutulmuştur. Daha sonra Yunus, yaptığıın yanlış olduğunu anlamış ve Allah'a yakarmıştır. Allah, balık karnında göstermiş olduğu bu davranışından dolayı Yunus'u affetmiştir.

Şair de kendini Yunus'da görmekte ve bir beyitinde Yunus'la birlikte balık beni çekti ve yuttu, demektedir:

Yûnus'la balık beni çekdi deme yutdi bile  
Zekeryâ'yla kaçdum bile Nûh'la tufandaydım  
(92/132.4)

Yunus Emre, bir beyitinde insanlara seslenir ve dileğini söyler: Daima tatlı sözler söyle, şirin ahlaklar eyle, hiçbir zaman da sohbetlerde Yunus peygamberi unutma:

Şirin hulklar eylegil tatlu sözler söylegil  
Sohbetlerde Yûnus'ı hergiz unutmayanlar  
(37/55.6)

### **ö) ZEKERİYYÂ PEYGAMBER:**

İsrailoğulları peygamberlerindendir. Süleymân peygamberin neslindendir. Beyt-i Mukaddes'te Tevrat'ı yazan ve kurban kesen odur. Yahudiler tarafından şahit edilişi hakkında iki rivâyet vardır. Birincisi yahudilerin Hz. İsa'nınbabasız doğması üzerine onunla Meryem hakkında çıkarmış oldukları dedikodudur.

İkincisi ise Yahya'nın öldürülme fermanı çıkışınca ona yardım etmesidir. Rivâyete göre düşmanlarından kaçıp Beyt-i Mukaddes'te bir kavak ağacının içine gizlenmiştir. Şairimiz de Zekeriyyâ peygamberi Yahudilerden kaçarken saklanmış olduğu ağaç ile anar:

Yûnus' ıla balık beni çekti deme yutdı bile  
Zekeryâ'yla kaçdum bile Nûh' ıla tufandaydım  
(92/132.4)

Kavak ağacının içinde gizlenen Zekeriyyâ peygamberin eteği dışta kalmış. Şeytân da bunu Yahûdilere gösterince onlar da kavak ağaçıyla birlikte onu testereyle kesmişlerdir. Bazı beyitlerde de bu anlatılır :

Zekeryâ oldum kaçdum irdüm ağaca geçdüm  
Kanum dört yana saçup depem deldirüp geldüm  
(107/151.13)

Zekeriyya ağaca sığınmağın  
Bıçguyila iki dildürdün anı  
( 211/297.6 )

#### p) CERCİS PEYGAMBER :

Kur'ân'da adı geçmeyen Cercis, İsâ peygamber'den üç asır sonra yaşamış olup peygamber olduğu hakkında rivâyetler olan bir tarihi kişidir. Dinine davet ettiği milleti tarafından 70 kez öldürülüdüğü halde her seferinde tekrar dirildiğine inanılır.

Şair, Cercis gibi yetmiş kez öldürülürse de üzülmeliğini anlatmaya çalışıyor ve bin kez ölürse yüzbin kez tekrar dirileceğini söylüyor:

Cercis'leyin ol dost beni yitmiş kez öldürürise  
Bin kez dahı ölürisem yüzbin kez ileri gelem

(101/144.3)

Şair, bir başka beyitinde de aşık olarak sevdiği kişiye şöyle sesleniyor:  
Eğer, beni Cercis gibi yetmiş kez öldürürsen de, geri dönüp sana varırım. Çünkü  
sana karşı utanç duymuyorum:

Eğer beni Cercis' leyin yetmiş kez öldürürisen  
Dönem girü sana varam zirâ ki ârum yokdurur

( 34/50.4 )

### r) MUHAMMED PEYGAMBER:

Hz. Muhammed, islam peygamberidir ve islam dininin de odak noktasıdır. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem'den itibaren evlattan evlada geçen "son peygamberlik nuru" O'nda sahibini bulmuştur.

Divan'daki beyitlerde "Mustafa, Muhammed, Ahmed, Muhammed Mustafa, Resul" gibi isimlerle adından en çok söz edilen Peygamber, Hz. Muhammed'dir. Tam olarak 57 beyitte adı geçmektedir.

Yunus Emre'ye göre, Hz. Muhammed, Peygamberlerin serveri ve  
dinin direğidir:

Peygamberler serveri din direği Muhammed  
Gör ne gevherler komış bu bizüm kânumuza

(170/242.2)

Hz. Muhammed'in gönlü rahat, sıkıntıdan uzak, yüzü ise gerek koku  
ve gerekse renk bakımından çok güzel olan gül gibi yaratılmıştır:

Yaradıldı Mustafâ yüzü gül gönli safâ  
Ol kıldı bize vefâ andandur ihsan bana

(7/10.6)

Allah, dostum demiş yaratmış ve aynı zamanda ona ilgi göstermiştir:

Dostum dimiş yaratmış hem anun kaydın yimiş  
Ümmetden yana komış yönini Muhammed'in

(157/223.2)

Allah, Hz. Muhammed'in canını nurdan yaratmış ve Muhammed'in adını âleme rahmet olarak saçmıştır:

Çalab nurdan yaratmış canını Muhammed'ün  
Âleme rahmet saçmış adını Muhammed'ün

(157/223.1)

Allah, Hz. Muhammed'i öğüp yaratmıştır. Fahr-i alemdir. Hz. Muhammed "Fakr, benim fahrimdir" demiştir. Aşağıdaki beyitte de bu anlatılmak istenmiştir. Hz. Muhammed'in dünya malında gözü olmamış ve hiçbir emaneti de üstüne atmamıştır, bunun yanı sıra Muhammed'in elbiselerini terzibicüp dikmemiştir. Yani dünya ile ilişiği pek yoktur:

Dünya malın dutmamış hiç emânet artmamış  
Terzibicüp dikmemiş tonunu Muhammed'ün

(157/223.4)

Hz. Muhammed'in terinin kokusu gülün kokusuna benzer:

Yine sordum çiçeğe gül sizün nenüz olur  
Çiçek eydür iy dervîş gül Muhammed teridür

(239/4.6)

Gül, Hz. Muhammed'in teridir, bülbül de onun aşığıdır. Bilindiği gibi gül, bülbülün sevgilisidir. Aşık da sevgili denen gül karşısında şakiyip duran bir bülbüldür. Ve şair, bir aşık olarak o gül ile başlangıcı belli olmayan bir zamanda beraber geldiğini şöyle ifade ediyor:

Gül Muhammed deridür bülbül de anun yaridur  
Ol gülile ezelî cihanda bile geldüm

(109/154.8)

Hz. Muhammed gerek insanlığı, gerekse müslümanlığı aşkla kabullenmiş, benimsemiş ve insanlara sunmaya çalışmıştır. Ama birçok ârifden biri bile bunu okuyup anlayamamaktadır:

Hadisdür Mustafâ' dan ıskılı ikrâr didi  
Binde bir ârif buni bakup okuyibilmez  
( 62/91.7 )

Aynı zamanda her an aşk iledir ve her şeyi büyük bir aşkla yapar. Aşk onun için kutsal bir nesnedir:

Hem cefâdur hem safâ Hamza'yı atdı Kaf'a  
Hem iledir Mustafâ devletlü nesnedür ısk  
(71/104.2)

Sûfiler Hz. Muhammed'in ilk nûr, fakat son peygamber olduğunu söylerler. Şairimiz de çok gezdiğini çok dolaştığını, fakat Hz. Muhammed'in nûrunu gördüğünü ve böylece mekanının orası olduğunu söylüyor:

Ben bu Mülke kıldum cevlan yidi kere urdum seyran  
Muhammed nûrunu gördüm benümdür mekanum anda  
(170/241.7)

Allah, Hz. Muhammed'in dostluğununa yeri ve göğü yaratmıştır. Levlâk "Habibim! Sen olmayaydım ben eflâki yaratmazdım" meâlindeki bir hadisi kudsîye işaretettir. Ve buna göre "Levlâk"ın ona delil olduğunu, onsuz yer ve göğün var olmadığı anlatılıyor:

Hak yaratdı yiri göğü ol Ahmed'in dostlığına  
"Levlâk" ana delil oldu ansuz yir gök var olmadı  
(213/300.7)

Allah, Hz. Muhammed'i öğüp yaratmıştır. Sevmış, "Habibim" demiştir. Yarattığı bu yüce varlığın teri, yeryüzündeki tüm çiçeklerin kokusudur.

Hak anı ögdi yaratdı sevdi habibüm didi  
Yir yüzinde cümle çiçek Mustafa'ının teridür  
(246/14.2)

Allah, Peygamberin adını Ahmed koymuş, şeytanı ondan uzaklaştırmış, kafirleri feda etmiş, ümmetini bağışlamıştır.

Adını Ahmed virmişem şeytânı senden sürmişem  
Küffârı fidâ kılmışam bağışladum ümmetünü  
(262/37.4)

Ama Hz. Muhammed de Allah'ı görmüş ve onu bilmış, inanmıştır. Allah her yerde hazırlıdır, fakat onu görecek göz gereklidir :

Muhammed Hakk'ı bildi Hakk'ı kendüde gördü  
Cümle yerde Hak hazır göz gerekdir göresi  
(208/293.4)

Hz. Muhammed, Allah'ı bildiğinden, gördüğünden ötürü ilahi bir

aşkla doludur. Ve bu aşkin tercümanı Cibrail, sevileni ise yüce Allah'dır:

Dünyede Peygamber'ün başına geldi bu işk

Tercemâni Cebreil ma'sûkası Hâlik'dur

(27/39.4)

Hz. Muhammed'in göge ağıp Allah'ın hitabına mazhar oluşу ve ümmetine yeni müjdelerle döndüğü bu ilahi yükselişe Mi'râc denir. Cibrail bir gece, Hz. Peygamber'e gelmiş ve Peygamber'e "Hocam! Hak sizi Mi'râc'a davet etti." demiştir. Ve Peygamber'in Mi'râcında dileği ümmetinin varıdır:

Muhammed'e bir gice Çalab'dan indi Burak

Cebâ'il eydür hocam mi'râca kıçırdı Hak

(259/35.1)

Cebâ'il da'vet kılınca Mi'râca Muhammed'i

Mi'râcında dilediği ümmetinün varıdır

(246/14.3)

Allah, Hz. Muhammed'e "Behişt ü didâr"ını müjdelemektedir:

Aç kendüne cihânun Behişt ü didâr senün

Seni okur Sübhanun ne yatarsun kıl yarak

(259/35.2)

Hz. muhammed, Mi'râc niyetiyle abdest alıp yola çıktı, uzak yakın demeden dostuna secde kıydı:

Urdı Mirâc kasdına yürüdi abdestine

Secde kıydı dostına dimedi yakın ırak

(260/35.3)

Yol arkadaşı Cebrail'in hil'ati nûr, gözü gevher ve yüzü ak idi.  
Birlikte, Mescid-i Aksa'ya geldiler:

Gitdi yik Hazreti getürdi Burak atı  
Nûrdan idi hil'ati gözü gevher tüzi ak  
(260/35.4)

Göklere haber olmuş, yergök şâdîlik dolmuştu. Ahmed geliyor, diye  
sekiz cennet bezendi:

Göklere haber oldı yir gök şâdîlik toldı  
Eydürler Ahmed geldi bezendi sekiz uçmak  
(260/35.7)

Muhammed, gökleri seyrederek yükseldi:

Gör Muhammed neyledi gökleri seyr eyledi  
Ümmetini toyladı arşa hemin varacak  
(260/35.8)

Felekleri geçmişti; "Gel beri!" diye bir ses işitti. Bu ses "kaldırdım  
perdeleri, hemen güzelliğime bak" dedi.

Çün geçdi felekleri ün geldi kim gel beri  
Kaldurdum perdeleri heman cemâlümne bak  
(260/35.9)

Yunus, bundan sonrasıni şiir diliyle söyle anlatıyor:

Didârum sana ayan gösterem bellü bayan  
İn Burak'dan ol yayan arşuma bas bir ayak

Ferişteler geldiler Burak'dan indürdiler  
Na'lini döndürdüler ol dem yürüdi yayak

Üveys yirinden turdı arşda na'lin döndürdi  
Muhammed anı gördü visâle döndi firak

Çün dost dosta kavuşdı yüz bin kelâm danışdı  
Ümmetiyçün çalışdı oldur resûl-i mutlak

Mî'râc'dan döndü yine girü geldi evine  
Geldi gördü henüz kim göşeciği ısicak

Niçe bin yıllık yola bir demde vara gele  
Yûnus eydür kim ola Muhammed'dür o mutlak  
Ümmete ümmet diyen ümmet kaydını yiyen  
Eğer ümmeti isen di İslâm dini'ne hak

(260,261/35.10/16)

Şair, Hz. Peygamber'i "on sekiz bin âlemün Mustafa'sı" olarak  
değerlendirir ve adının güzel, kendisinin güzel olduğunu söyler:

Mü'mîn olanların çokdur cefası  
Ahirette olur zevk u sefası  
On sekiz bin âlemün Mustafa'sı  
Adı güzel kendü güzel Muhammed

(238/3.2)

Yedi kat göğü gezen, dolaşan; Arş'ın altında bir düzükte olan, levhi  
mahfûzun bulunduğu yer olan Kûrsî'nün üstünde dolanan ve Mî'râcında ümmetini

**dileyen adı güzel, kendi güzel olan Muhammed'dir:**

**Yidi kat dökleri seyran eyleyen  
Kürsinün üstinde cevlân eyleyen  
Mi'râcında ümmetini dileyen  
Adı güzel kendü güzel Muhammed**

(238/3.3)

**Âlemin fahri olan Muhammed, nebilerin de başıdır. Ona aşkla salavat vermek gereklidir, çünkü o günahların eridir:**

**Ol âlem fahri Muhammed nebiler serveridür  
Vir salavât ışkıla ol günahlar eridür**

(246/14.1)

**Şair, Hz. Muhammed'i bir denize benzetmektedir. Ve yetmişbin peygamber Muhammed'in gölündedir:**

**Muhammed bir denizdür âlemi tutup-durur  
Yitmiş peygamberler gölinde Muhammed'ün**

(157/223.3)

**Allah, yaratılmışa olan şefkatinden dolayı Hz. Muhammed'i, imanlılara karşı erdeminden dolayı Ali'yi yaratmıştır:**

**Muhammed'i yaratdı mahlûka şefkatinden  
Hem Ali'yi yaratdı müminlere fazlından**

(139/194.4)

**Dört büyük halifenin sonucusu ve Hz. Muhammed'in amcazadesi ve**

damadı olan Hz. Ali Hz. Muhammed'in sağında, torunları olan Hasan ile Hüseyin de onun solundadır:

Tanrı arslanı Ali sağında Muhammed'ün  
Hasen ile Hüseyin'i solında Muhammed'ün  
(157/223.5)

İbrahim peygamber, Allah'ın sevgisini ve dostluğunu kazandığı için "Halîlullah" lakabıyla anılmaktadır. Hz. İbrahim de, diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed'in varlığına bir delildir. Bir beyitte Halîlullah ismi ile Hz. Muhammed'in ismi şöyle anılır:

Ol Muhammed nûridur Halîlullah sîndur  
Gönüldeki çıracı yandurdı ulu Hoca  
(186/264.3)

Bir beyitte Hz. Muhammed'in şefaatçılığıne değinilmektedir. Şair, insanlara "taht ve taç sevdasını terk edin ve gücünüzü bulun" diyor ve Hak yalvarıcı şefaatimizin Hz. Muhammed'de olduğu söyleniyor. Zaten O'ndan üstün şefaatçı de yoktur:

Terk idesin taht u tâcı bulasın itdüğün gücü  
Muhammed Hak yalvarıcı şefâatumuz andadur  
(23/34.7)

Hz. Muhammed, gönüllerde yer etmek için gelmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed'in çevresinde toplanan müslümanlar cehennemde karar kılmaz. Çünkü, Hz. Muhammed, gönüllerinde yer etmiştir:

Gönüllerde yir eylemek Muhammed'e gelmişdurur.  
Mustafa'ya ümmet olan tamuda karâr eylemez  
(60/89.5)

Alemin fabri olan Hz. Muhammed, ümmetine sahip çıkmakta ve Allah'tan ümmeti için istediği de azıkdir:

Âlem fahri Muhammed mi'râca ağıcağız  
Çalabdan diledügi ümmetine azikdur

(27/39.6)

Hz. Peygamber'in ahlâkı ilâhî ahlâk olan Kur'ân ahlâkı idi. Hatta Cenâbî Hak O'na: "Sen yüce bir ahlâk üzerindesin." buyurmuştur. Aşağıdaki beyitte de Peygamber'in ahlâkı üzerinde duruluyor. "Seninide Ahlakin Hz. Muhammed'in ahlâkı gibi olmasa, Allah sana güzelliğini göstermeye" deniyor:

Hulkun olmayınca Muhammed gibi  
Hak dîdârını sana göstermeye

(181/257.7)

Nefsinı Müslüman eden, dolayısıyla terbiye eden insan, Hak yoluna doğruca varır ve böylece Hz. Muhammed'in şefaatı de onun üzerinde olur:

Nefsin Müsülmân iden Hak yolın toğru varur  
Yarın ana olısar Muhammed şefâatî

(207/291.6)

Ve peygamberlerin başı ve dinimizin direği olan Hz. Muhammed biz insanların kanına nice cevherler koymuştur:

Peygamberler serveri din direği Muhammed  
Gör ne gevherler komış bu bizüm kânumuza

(170/242.2)

Hz. Muhammed'in sevenleri ve inananları öyle çoktur ki, yılda yetmişbin hacının her biri Hz. Muhammed'in nûrunu ziyaret etmek için niyet etmekte ve oraya varmaktadır:

Yılda yetmişbin hacı her biri niyyet ider  
Varur ziyaret ider nûrunu Muhammed'ün

(157/223.6)

Şair, müslüman Muhammed ümmeti için din ve imanın önemi üzerinde duruyor, Allah'a adeta ödüllendirmek için, biz müslüman Muhammed ümmetine din ve imanı kaftan olarak verdin, diyor:

Biz Müslüman Muhammed ümmetine  
Hil'at virdün bize din ü imâni

(211/297.4)

Yunus Emre, bazı beyitlerde de Peygamber'e olan duygularını, düşüncelerini mîsrâlara dökmektedir. Hz. Peygamber'in, şüphesiz hak peygamber olduğunu ve ona uymayanların imansız bir şekilde bu dünyadan gittiğini söyler, sonra kendisinin bu dünyada onsuz yapamayacağını anlatır:

Sen hak peygambersin şeksüz gümansuz  
Sana uymayanlar gider imansuz  
Âşık Yunus n'eyler dünyayı sensüz  
Adı güzel kendü güzel Muhammed

(238/3.5)

Şair, Peygamber'e karşı özlemini anlatıyor. Öyle bir özlem ki, onu daima arayacağımı ve izini bulduğunda izinin tozuna yüzünü süreceğini söylüyor. Hz Muhammed'e karşı öyle içten bir arzu duymakta ve keşke Allah bana yüzünü

**görmem için nasib eylese, diyor:**

Arayı arayı bulsam izünü  
Îzinün tozına sürsem yüzümi  
Hak nasib eylese görsem yüzünü  
Yâ muhammed canum arzular seni

(255/29.1)

**Bir başka beyitte de bu özlemi, arzuyu ve sevgiyi şöyle belirtiyor:**

Allah evi ziyaretdür ben anda varmak isterin  
Muhammed'ün güzel nurnın gözümle görmek isterin

(243/10.1)

Arafat dağı bilindiği gibi, Mekke'de, hacıların arefe günü ve gecesi kaldıkları dağdır. Şair, inanmış bir müslüman olarak Arafat dağının bizim dağımız olduğunu ve duamızın orada kabul olduğunu söyler. Hz. Peygamber'in Medine'de yattığını ve onu büyük bir coşkunlukla arzuladığını dile getiriyor.

Arafat dağıdır bizüm dağumuz  
Anda kabul olu bizüm duamız  
Medine'de yatar peygamberümüz  
Yâ Muhammed canum arzular seni

(256/29.5)

Şair, daha sonra peygamber için dilediği, ve peygamberden kendisi için dilediğini de şöyle anlatıyor: Hem adı güzel hem de kendisi güzel olan Hz. Muhammed için canının kurban olmasını diliyor. Ve Hz. Muhammed'in bu degersiz kuluna şefaat eylemesini istiyor:

**Canum kurban olsun senün yolna  
Adı güzel kendü güzel Muhammed  
Gel şefaat eyle kemter kuluna  
Adı güzel kendü güzel Muhammed**

**(238/3.1)**



## **2.) SAHABİLER**

### **a) EBUBEKİR:**

Dört büyük halifeden biri olan Ebubekir cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Muhammed'in eşi Hz Ayşe onun kızıdır. Mi'rac olayını duyduğu an inandığı için ona "Siddik" lakabı verilmiştir. Bir beyitte bu ismiyle anılır, ayrıca Ömer, Osman, Ali ve Mustafa'nın büyüğü olduğu söyle ifade edilir:

Ömer u Osman Ali Mustafa yârenleri  
Bu dördünün ulusı Ebu- Bekr-i Siddik' dur  
(27 /39.5)

Şair, Ebubekir'in din ulusu olduğunu söyler:

Ebû-Bekr ü Ömer ol din ulusı  
Aliyy-i Murtazâ Osman benümdür  
( 18 /26.3 )

### **b) ÖMER:**

Dört halifeden biri olan Ömer, hayatında cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Yunus Emre, Ömer'in büyüğünün Ebubekir olduğunu söyler:

Ömer u Osman Ali Mustafa yârenleri  
Bu dördünün ulusı Ebu- Bekr-i Siddik' dur  
(27 /39.5)

Diğer bir beyitte, Ömer' in din ulusu olduğunu şu şekilde ifade eder:

Ebû- Bekr ü Ömer ol din ulusı  
Aliyy-i Murtazâ Osman benümdür  
(18 /26.3)

Ömer, İslam dünyasında doğruluk ve adaletiyle tanınmaktadır. Şair de bu özelliğinden ötürü Ömer'le birlikte adaleti yerine getirdiğini söyler. Ve oğluyla kötülük yapıp cezalandırılan kişinin kendisi olduğunu şöyle anlatır:

Ömer-i Hattâb' ila hem adl ü dâd işledüm

Oğlila fisk eleyüp hadde basılan benem

(100/143.4)

Ali'yle urdum kılıç Ömer' ile adl eyledüm

On sekiz yıl Kaf tağında Hamza' yla meydandaydım

(92 /132.8)

Şair, bir beyitte Ömer'le birlikte canının Hz. Muhammed'i arzuladığını söyler:

Zerrece kalmadı gönlümde hîle

Sîdk ile girmişem ben bu Hak yola

Ebu- Bekir Ömer Osman da bile

Ya Muhammed canum arzular seni

(256/ 29.3)

### c) OSMAN:

Dört halifeden biri olup, cennetle müjdeLENEN on kişiden biridir. İslâm dünyasında Kur’ân-ı Kerim’i çoğaltmasıyla tanınır. Çok utangaç biri olduğu söylenir. Şair, Osman’ın ulusunun Ebubekir olduğunu şöyle dile getirir:

Ömer u Osman Ali Mustafa yârenleri

Bu dördünün ulusı Ebu- Bekr-i Sîddîk'dur

(27 /39.5)

Yunus Emre, bir beyitte ise Osman'a olan sevgisini şöyle ifade eder:  
Ebû- Bekr ü Ömer ol din ulusu  
Aliyy-i Murtazâ Osman benümdür

(18 /26.3)

Başka bir beyitte Ebubekir, Ömer, Osman ile birlikte Hz. Muhammed'i arzuladığını anlatır:

Zerrece kalmadı gönlümde hile  
Sıdk ile girmişem ben bu hak yola  
Ebu- Bekir Ömer Osman da bile  
Ya Muhammed canum arzular seni

(256/ 29.3)

#### d) ALİ:

Dört büyük halifenin sonucusu, Hz.Muhammed'in amcazadesi ve damadıdır. İslâm dinini kabul eden ilk dört kişiden biri, hayattayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir. Yiğit, sabırlı, cömert ve iyiliksever olma özelliğinden ötürü beyitlerde "Tanrı arslanı" diye nitelenir. Bir beyitte Hz. Muhammed'in en yakınında olan kişinin kendisi olduğu belirtilir:

Tanrı arslanı Ali sağında Muhammed'ün  
Hasen ile Hüseyin'i solında Muhammed' ün

(157/223.5)

Ali, gerçek anlamda bir erdir:  
Yüri var epsem ola (ne) simsarlık satarsın  
Ali gibi er gerek işbu sırra iresi

(208 /293.3)

Allah, müminlere fazlından Ali' yi yaratmıştır:  
Muhammed' i yaratdı mahluka şefkatinden  
Hem Ali' yi yaratdı mü' minlere fazlından  
(139/194.4)

Ali'nin ulusu Ebu- Bekr-i Sıddık' dr:  
Ömer u Osman Ali Mustafa yârenleri  
Bu dördünün ulusu Ebu- Bekr-i Sıddık'dur.  
(27/39.5)

Ali ve oğulları Hasan ile Hüseyin'in sevgisinin gönülde ve muhabbetinin canda olduğu söylenir:

Ali ile Hasan Hüseyin anda  
Sevgüsü gönülde mahabbet canda  
Yarın mahşer günü olur divanda  
Yâ Muhammed canum arzular seni

(256/29.4)

Şair, bazı beyitlerde Ali olup kılıç salladığını söyler. Burada Ali, tasavvuf yolunda bir er olduğundan, kendisini onunla anlatmaya çalışır:

Mûsi olup Tur' a vardum koç olup kurbana geldüm  
Ali olup kılıç saldum meydana güreşe geldüm.

(127/176.6)

## e) HASAN İLE HÜSEYİN

Hasan ile Hüseyin, Hz.Ali'nin oğulları ve peygamberimizin de torunlarıdır. Hasan ile Hüseyin'in isimleri daima birlikte anılır. Ehl-i beytten olan Hasan ile Hüseyin aynı zamanda oniki imamdanlardır.

Hasan ile Hüseyin isminin anıldığı bir beyitte bu iki sahabinin Hz. Muhammed'in solunda olduğu dile getirilir:

Tanrı arslanı Ali sağında Muhammed'ün  
Hasen ile Hüseyin'i solında Muhammed'ün

(157/223. 5)

Hasan ile Hüseyin'in daima sevgisinin gönülde, muhabbetinin canda olduğunun ise bir beyitte ifade edilişi şöyledir:

Ali ile Hasan Hüseyin anda  
Sevgüsü gönülde mahabbet canda  
Yarın mahşer günü olur divanda  
Yâ Muhammed canum arzular seni

(256/29.4)

## f) HAMZA

Hz. Muhammed'in amcası ve süt kardeşidir. Hamza, Mekke'de hatırı sayılır, kuvvetli ve kıymetli bir kişiydi. Özellikle de kuvvetiyle tanındığı için, Allah, Hamza'nın kuvvetini, aşk erine vermiştir:

Bin Hamza'ca kuvvet vermiş kadir Çalab işk erine  
Dağları yolundan ırar kasd ider dost gitmeğe

(1/1.4)

Kahramanlıklar ile tanınan Hamza hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan biri, Hamza'nın Kaf dağına kaçırılması ve onsekiz yıl Kaf dağında yaşamasıdır. Özellikle de beyitlerde bu rivayete çok yer verilir:

Hem cefâdur hem safâ Hamza'yı atdı Kaf'a  
İşk iledür Mustafâ devletlü nesnedür işk

(71/104.2)

Bir beyitte ise, şair, kendisinin Hamza'yla birlikte olduğunu şöyle ifade eder:  
Ali'yle urdum kılıç Ömer'ile adl eyledüm  
Onsekiz yıl Kaf tağında Hamza'yla meydandaydım.

(92/132.8)

Şair, başka bir beyitte ise Hamza'yı Kaf'dan geçiren, elini, ayağını çözen  
kişinin kendisi olduğunu söyler:

Hamza'yı Kaf'dan aşuran elin ayağın şeşüren  
Simurg-ı Kaf ardındağı ol ağılu ilan benem

(104/148.8)

### g) ASHÂB-I SUFFA

Hz.Muhammed zamanında Medine'deki Mescîd-i Nebevi bitişiğindeki "Suffe" denilen mîsâfirhânede yedirilip içirilen şahıslardır. Bu müslümanlar için her akşam sofra kurulur ve kavrulmuş arpadan yapılmış bir kap yemek ve su verilir. Bunlar karın tokluğuna ilim öğrenirler. Hz. Muhammed'in sohbetinde bulunurlar ve söylediğlerini uygularlar.

Şair, bir beyitte Ashâb-ı Suffa ile çiplak olduğunu, yani üzerinde  
dünya yükünümlü bulunmadığını söyler:

Gökde Peygamber ile mi'râcı kılan benem  
Ashâb-ı Suffa'yla yalıncak olan benem

(100/143.1)



### **3.) MELEKLER**

## a) CEBRÂİL:

Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapması ve Allah'ın emir ile vahiplerini iletten dört melekten olan Cebrâil, beyitlerde “Cebrâil, Cebrâil-i mürsel” adlarıyla anılır.

Genelde Mir’âc olayının anlatıldığı beyitlerde adı geçer. Allah, Muhammed Peygamber’i Mi’rac'a davet etmesi için Cebrâil'i göndermiştir. Cebrâil Muhammed Peygamber'e “Hocam” diye hitab etmiş ve onu Arş'a dek götürmüştür:

Muhammed'e bir gece Çalab'dan indi Burak  
Cebrâ'il eydür hocam mi'râca kıgırdı Hak

(259/35.1)

Cebrâil peygamber Muhammed'i Mi'râc'a davet ettğinde Muhammed'in dileği de ümmetinin varlığı olmuştur:

Cebrâil da'vet kılınca Mi'râca Muhammed'i  
Mi'râcında dilediği ümmetin varıdır.

(246/14.3)

Aşka karşı âlem esir durmaktadır. Aşıklar arasında Cebrâil bile örtülüdür. Asla aralarına girmez:

Işkila çalındı kalem işka yesir durur âlem  
Âşıklar arasında Cebrâil dahi hicab durur

(31/46.3)

Allah ile aşık arasında hiç bir şekilde vasıta yoktur. Allah, aşığın aşkına vasıta olmadan karşılık verir, Cebrâil bile aracı olamaz:

Anun gibi ma'sûkanun haberini kim getürür  
Cebrâil-i mürsel siğmaz söyle olındı işaret

(12/17.5)

Şair, âhîna hiç kimsenin hükm edemeyeceğini belirttikten sonra, yüz bin Cebrâil gibi olanı bir anda uçurayım, der. Burada Cebrâil'in, aşkına, âhîna hükm edemeyeceğini dile getiriyor:

Ya Cebreil kim ola kim hükm ide benüm âhuma  
Yüz bin Cebreil gibiyi bir demde perrân eyleyem

(94/135.5)

### b) AZRÂİL:

Ölüm meleği olan Azrâil, dört büyük melekten biridir. Görevi canlıların ruhunu almaktır. Rivayetlere göre Allah, Hz. Âdem'i yaratmadan önce dört büyük meleğine yeryüzüne inip toprak getirmelerini söyler. İlk üçü toprağın yalvarmalarına dayanamayıp geri döner, ama Azrâil yere alדים etmeksiz toprak alıp götürür. Allah da bu olaydan sonra onu can alıcılıkla görevlendirmiştir. Hz. Âdem'in, dört melek tarafından yaratılmıştı Azrâil sayesinde olmuştur. Bu olay şöyle anlatılır:

Azrâil yire indi bir avuç toprak aldı  
Dört ferişte yoğurdu bir peygamber eyledi

(193/274.5)

Şair, canlarımız varken gök yok idi ve Azrâil yabancıyla o vakit dosttu, diyor:

Çarh-ı felek yoğdu canlarumuz variken  
Biz ol vaktin dost idük Azrâil ağyar iken

(135/189.1)

Şair Allah'ın kendisine canı verdiğini, Azrâil'e buyurduğunu söyler ve o da canını teslim edeceğini, yalan dava kılmayacağını belirtir:

**Bana canı sen virdün Azrâil'e buyurdun**

**Teslim ideyin canı yalan da'vi kılmazın**

(143/201.6)

Şair, bir beyitte ölümün hak olduğunu, bu konuda gafil olmamak gerektiğini ve günahlı canımıza Azrâil'in kast edeceğini anlatır:

**Ölüm hakdur bilürsin niçün gâfil olursun**

**Azrâil kast idiser günahlu canumuza**

(170/242.6)

Yunus Emre, Azrâil'in canımızı aldığı, böylece kanımızın damarda kurduğunu söyler:

**Azrâil alur cânumuz kurur tamar da kanumuz**

**Yuyuağaz kefenümüz saranylara selâm olsun**

(250/21.1)

Şair, başka bir beyitte ölümün nice aslanların düşürülmesine neden olduğunu belirtir. Azrâil pençesine bir yoksulca dayanamaz, der:

**İy niçe arslanları alur akdarur ölüm**

**Azrâil pençesine bir yoksulca döyemez**

(58/86.4)

Şaire göre, Azrâil, sadece insanın tenine kasteder. Canı veren Allah olduğuna göre, canı alacak olan da Allah'dır. Şair, Azrâil ne kişidir ki canımı

kastetsin, ben emanet sıcaklığıyla anlaşıp geldim, der. Azrâil, canıma kasdetse bile onun kasdını kendine zindan eylerim, der:

**Azrâil ne kişidür kasd idesi canuma  
Ben emânet ıssıla anda bitrişüp geldüm**

(98/140.9)

**Azrâil ne kişidurur kasd idebile cânuma  
Ben anun kasdını gine kendüye zindan eleyem**

(94/135.4)

#### c) MİKÂİL:

Mertebesi çok yüksek olan dört melekten biri Mikâıl isimli melektir. Rızıkların dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Yağmur yağırmak, rüzgâr estirmek gibi tabiat olaylarını yönetir. Diğer bütün melekleri idare eden de odur.

Şair, bir beyitte Mikâıl’ın rızık dağıtmayla ilgili olan özelliğine dikkati çekiyor ve Mikâıl’ın dükkânında herkese eşit rızık verilmesi için terazi kurulmasını istiyor:

**Kimsene kalmaya bunda fenâ ola hepisinde  
Mikâıl’ in dükkânında şol hak terâzû kurıla**

(168/239.2)

#### d) CİN ve PERÎ:

Cinlerin tanımı şöyle yapılmaktadır: “Gözle görülmez, latif cisimlerden ibaret bir varlık. Cinler ruhanî varlıklar olup ateşten yaratılmışlardır. Onlar da tipki insanlar gibi Allah'a kulluk ile görevlendirilmişlerdir. Cinlerin de müslüman ve kâfir olanları, iyi ve kötüleri vardır. Şeytan da cin tâifesindendir.

Bunların dışilerine perî denir.”<sup>1</sup>

Bilindiği üzere cinler ve devler, Süleyman peygamberin emrindedir:

Kaf'dan Kaf'a hükm eyleyen divleri hükmine koyan  
Yile binüp seyran kilan bu mülke Süleyman benem

(108/153.6)

Kendini Süleyman peygamberle özdeşlestiren şair, cin ile perinin kendi hükmü altında olduğunu söyler:

İns ile bu cinn ü perî divler benüm hükmümdedür  
Tahtum benüm yil götürür mühr-i Süleyman dutaram

(96/138.2)

Şair, bir beyitte ise cin ve peri olmak istediğini şöyle anlatır.

Niçe bir tecrid ü tefrid ü mücerred münferid  
Yâ niçe cin niçe ins (ü) niçe bir şeytân olam

Başka bir beyitte ise tüm cinlerin ve perilerin Hz. Muhammed'i bilmesini ister:

İy yir ü gögün serveri bilsün seni ins ü perî  
Âhir zaman Peygamberi bağışladum ümmetünü

(263/37.9)

<sup>1</sup> İskender Paşa, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ank.1990 s. 106

### e) İSRÂFİL :

Dört büyük melekten biri olan İsrâfil, Âdem peygambere ilk secde eden melektir. Kiyamet gününü, haşır ve neşri Sûr'ıyla haber verecek olan odur. Sûr'a ilk üfürüşünde bütün canlılar ölecek, yeryüzü devşirilecek, kara ve deniz harap olup feleğin çarkı bozulacaktır:

İsrâfil sîr'ı urıla yirün yüzü deşirile  
Harâb ola yaş u kuri çarh-ı felek de yorila  
(168/239.1)

Sura ikinci üfürüşünde ise, canlılar hesap için dirilecektir:

İsrâfil surın urıcak mahlûkat turu gelicek  
Senün önünden artuk hiç kulağum iştitmeye  
(3/3.7)

İsrâfil'in ikinci sâru üfleyişinden sonra soru-cevap ve haşr gerçekleşir.

İsrâfil sârum ura hep mahlukat yerden tura  
Derilüben haşre vara kadı anda Sübhan ola  
(5/7.2)

İsrafîl sâru üflediğinde bütün canlılar uyanacak, soru-hesap sorulacak, bu hesap sorulduğunda Arap dili lisan olacaktır:

İsrâfil sârin urıcak cümle mahlûk uyanıcak  
Sorı hisâb sorılacak Arab dili lisan gerek  
(78/118.2)

İsrâfil ve sâr, insan vucudundan uzakta değildir:

Mûsi ağduğı Tûr’ı yoksa Beytü'l-mâ'mûri  
Îsrâfil çalan sûrı cümle vucudda bulduk

(72/105.5)

Yunus Emre, Îsrâfil'in sûruna üfürmesini, dağların, tepelerin  
sürülmesini ister:

Îsrâfil sûrını ura tağlar depeler sürile  
Bir karınca cevabını bin Süleyman viremeye

(171/244.4)

Îsrâfil'in sûr'unun üfürülmesini, yeryüzünün değiştirilmesini, yaşı ve  
kurunun harap olmasını, çark-ı feleğin çözülmesini ister:

Îsrâfil sûrı urla yırın yüzü deşirile  
Harâb ola yaşı u kuri çarh-ı felek de yorila

(169/239.1)



## **4.) BÜYÜK ÂŞIKLAR**

### a) LEYLÂ İLE MECNÛN:

Leyla ile Mecnun, Arap halk hikayesidir. Konusu aşktır. Bu aşk, saf, temiz ve içli bir şekilde bedbaht bir aşkin tasviri, insanoğlunun verebileceği en yüksek tasavvufi tecrübe ile erişilemeyen sevgilinin ilham ettiği acı duyguların olgun bir lirizm içinde terennümüdür. Mutasavvifimiz çok büyük bir aşık olan Mecnun' un Leyla'yı istemesini şöyle anlatır:

Sûfilere sohbet gerek, ahîlere ahret gerek  
Mecnun' lara Leylî gerek bana seni gerek seni  
(209/294.5)

Mecnûn'un Leylâ'nın derdiyle çektiği acılar, yanıp yakılmalar, onun bu denli şöhretli aşık olmasına vesile olmuştur. O, adeta aşk acısı çeken aşıkların bir simgesi olmuştur:

Yûnus eydür kim hakikat ben Mecnûn olam âkibet  
N'ola disem Mecnûn - sıfat hoş tuttunuz mecnûnum  
(228/322.6)

Mecnûn' un amacı Leylâ'yla birleşebilmektir ve şair, Leylâ ile önceki halini anlatmaya çalışarak, "Mecnûn-ı ser-gerdân yokken Leylâ idüm" der:

Okuyamadı Mecnûn Leylî adını mevzûn  
Hem Leylî'ydüm anda hem Mecnûn idüm hayrân  
(146/206.4)

Yunus Emre bir aşık olarak Mecnûn'a ait olan her şeyi adeta kendisi yüklenir: Mecnûn olup yürüdüğü, mum olup eridiğini, yârını düşünde gördüğünü, uyandığında melûl olduğunu söyler:

Mecnûn oluban yüriyem yüce tağları büriyem  
Mum olubanı eriyem yanam hey dost diyü diyü

(159/226.5)

Mecnûn oluban yürürem ol yarı düşde görürem  
Uyanıp melûl oluram gel gör beni aşk n'eyledi

(224/316.6)

Yunus, birkaç beyitte aşk şarabından içip yârine avare aşık olmak,  
Mecnûn olmak istediğini söyler:

İşkun şarabından içem Mecnûn olup tağa düşem  
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni  
(209/294.4)

Mecnûn gibi âvâre âşık oluban yâre  
Di Yûnus sen bi-çâre Allah görelüm neyler  
(54/80.11)

Bir demi âsûde olam hüsyâr-ı gâfil hurd u hâm  
Bir demi âşûfte olam Mecnûn olam hayrân olam  
(112/156.23)

Leyla ile Mecnûn'un aşkı öyle büyük bir aşktır ki, şairimiz onların  
aşkının halk tarafından acaip karşılandığına dikkati çeker:

Leylî' yle Mecnûn işi acebdurur bu halka  
Abdurrezzak terk itdi aşk için imânını  
(220/310.9)

## b.) HÜSREV İLE ŞİRİN :

Sasanî hükümdarı Hüsrev Perviz ile Ermen melikesi Şirîn'in efsanevi aşklarını konu alan halk hikayesidir. Gerçek hayattan alınma bir hikâye olmasına rağmen daha sonraları efsaneleşmiştir. Hüsrev, Şirîn'e kavuştuğu sırada Şirîn'e göz koyan başka biri tarafından hançerlenir. Yunus Emre de aşıkların sevdigi kişi için canundan vazgeçmesini, fedakârlığını Hüsrev ile Şirîn hikâyesinden yola çıkarak şöyle anlatmaya çalışır:

Ferhâd bu işk yolında başın külünge tutdı

Hüsrev Şirîn derdînden dosta virdi cânımı

(220/310.8)

## c.) FERHÂD İLE ŞİRİN:

İran edebiyatında ve Türk edebiyatında önemli yer tutan bir aşk hikayesidir. Hüsrev ü Şirîn hikayesinin bir bölümündür. Şirîn'i elde etmek için Ferhâd ile Şirîn'in arasına girmeye çalışan Hüsrev, birinin aracılığıyla Ferhâd'a yalan bir haber gönderir. Ferhâd, Şirîn'e ulaşmak için tam dağı deleceği sırada kendisine Şirîn'in olduğu haberi getirilir. Bu uydurma haber üzerine Ferhâd bir âh çekip olanca gücüyle koca külüngü başına indirir ve ölü. Sevdigi kadına ulaşabilmek için dağları delmeye çalışan ve emek harcayan Ferhâd'ın bu hikâyesi bir beyitte şöyle ifade edilir:

Ferhâd bu işk yolunda başın külünge tutdı

Hüsrev Şirîn derdînden dosta virdi cânımı

(220/310.8)

Başka bir beyitte ise şairimiz, Ferhâd'ın aşkı için çektiği istirapları kendisinin de çektiğini söyler:

Canum işkun külüngine Ferhâd olup dutdum başum  
Dâim tağları keserem Şîrîn'üm hiç sormaz benüm

(129/179.6)

Bir beyitte de Ferhâd'ın aşkınnın neler yapabileceğini şu şekilde dile getirir:

Işkun dine şûr eyler aslana zîncîr eyler  
Katı taşı mum eyler yoksa Ferhâd sen misin

(144/203.6)



## **5.) UHREVi ŞAHISLAR**

### a) KİRÂMEN KÂTÎBÎN:

İnsanların işlediği amelleri yazan meleklerdir. Ayetlerde "şüphe yok ki size koruyucular memur edilmişdir. Elbette büyüktür onlar, yazarlar, bilirler ne yaparsınız" diye özellikleri anlatılmaktadır. Yunus Emre, bir beyitte, o melekler ki adı "Kirâmen Kâtibîn"dir, yazıcı oldukları için yaz olsun kış olsun yazmaktan usanmazlar, der:

Ol ferîsteler adı "Kirâmen Kâtibîn"dür  
Yazmakdan usanmazlar armazlar yaz u kışda  
(167/237.9)

İnsanın sağında ve solunda olmak üzere iki tane olup o insandan ayrılmazlar. Sağdaki sevapları anında yazmakta, soldaki ise günahları belki tevbe eder diye geciktirerek yazmaktadır:

Birisi sağ omzunda birisi sol omzunda  
Birisi hayrun yazar birisi şer cünbişde  
(167/237.10)

Şair bu meleklerin günahları ve sevapları yazarken ne kağıtlarının ne de mürekkeplerinin tükenmediğini, kalemlerinin de aşınmadığını söyler:

Kağıtları dükenmez ne hod mürekkebleri  
Aşınmaz kalemleri kaimlerdir ol işde  
(167/237.11)

Bu melekler, insanı her yerde gözetlerler, her yere girer çıkarlar, insan ise bunun farkında olmayan bir gâfildir:

Hem meyhaneye varur hem büthâneye girür  
Bunlar saklarlar seni sen gâfilsin bu işde  
(167/237.12)

## b) MÜNKER Ü NEKİR:

Mezarda insanları sorguya çeken iki melektir. Bu iki melek insana "Rabbin kim? Kitabın ne? Peygamberin kim? Kıblesi neresi? Ne zamandan beri müslümansın?" gibi sorular soracaklardır. Bu sorulara iman sahipleri cevap verecekler ama günahkarlar ile dinsizlerin dili tutulup cevap veremeyeceklerdir.

Mutasavvifimiz, Münker-Nekir'in soru sorduklarında herkesin cevap vermesini ister:

Münkir ü Nekir gele hâllerün düşvâr ola  
Arapça su'âl sora cevâb viresin bir gün

(250/20.6)

Bir beyitte de kendisine soru sorulduğunda, acaba dilim döner mi, diyor ve korkusunu dile getiriyor:

Yûnus kabre vardukda Münker Nekir geldükde  
Bize suâl itdükde dilüm done mi yâ Rab

(238/2.3)

Başka bir beyitte Münker-Nekir' in sorularına cevabını vermek istedigini söyle:

Münker ü Nekir gelier yir gök ün ile tolsar  
Ben bunlara cevâbını vireyim andan varayım

(119/165.5)

Diğer bir beyitte ise cevap verirken Allah'ın kendisine yardımcı olmasını ister:

Geldi Münkerile Nekir hrbirisi sordı bir dil  
Îlahi sen cevab virgil Allah sana sundumelüm

(99/141.10)

Dünyada cümle muradı terk edenler, Münker-Nekir' in sorularına muhatap olamazlar:

Soru hisâb olmayısar dünyeye âhiret kovana  
Münker ü Nekir ne sorar terk olicak cümle murat  
(13/17.6)

c) RIDVÂN:

Cennet'in bekçisi, kapıcısı olan büyük melektir. Şair, bir beyitte onun bu özelliğinden yararlanarak cennet elbiselerini, donlarını biçen ve kapıyı açan Rîdvân'dır, der:

Rîdvân-durur kapı açan hulle donlarını biçen  
Kevser şarabını içen kanar Allah diyü diyü  
(255/28.9)

Diğer bir beyitte ise cennette Rîdvân ile birlikte olduğunu söyler:  
Benüm gibi miskin kuli yüzbin gelürse az ola  
Benüm gelişüm şimdidür uçmakda Rîdvân' dayıdum

(106/150.8)

Şair, başka bir beyitte ise cennete varıp Rîdvân olmak ister:  
Gâh dûzahda yanam Fir'avn ile Hâmân olam  
Gâh cennetde varam gilmânila Rîdvân olam

(111/156.14)

d) HÛRÎ:

Gözlerinin aki karasından çok olan, ceylan gözlü cennet kızlarına huri denir. Kur'an-ı Kerîm, cennette hurilerin mü'minlere hizmet edeceğini bildirmektedir. Huri'lerin, anber ve misk dolu saçlara, hilâl kaşlara, güneş gibi

aydınlık yüzlere, tatlı sözlere sahip, gül yanaklı, inci dişli, mercân dudaklı, selvi boylu, güzel huylu, gülden daha taze temiz kızlar olduğu üzere rivâyetler vardır.

Şairimiz, hurilerin yüzlerinin aydan arı, sözlerinin ise misk ve anber gibi olduğunu söyler ve huri'lerin cennette Allah diye diye gezdiğini dile getirir:

Aydan arıdır yüzleri misk ü anberdür sözleri  
Cennetde huri kızları gezer Allah diyü diyü  
(255/28.5)

Yunus Emre, hurinin bize eş olarak helal edildiğini, ama arzusunun ondan geçtiğini, tüm arzusunun Allah'a ermek olduğunu söyler:

Bunda dahi verdün bize ol hûriyi çift ü halâl  
Andan geçdi arzum tamam arzum sana irmeğicün  
(133/185.5)

Mutasavvifimiz, dünyayı bırakıp, ahirete sefer etmek istemekte ve cennette hûrilerden kendine yoldaş eylemeyi arzu etmektedir:

Koyam dünyeyi gidem çün ahrete sefer idem  
Ol uçmakda hûrilerden ben bana yoldaş eyleyem  
(107/152.2)

Şair, bir beyitte mü'min olan kişiye cennetin ve hûrilerin kucaklamasının helal olduğunu söyler:

Halâl ola sana uçmak uçmakta hûriler kuçmak  
Kevser şarâbını içmek tanla seher vaktinde tur  
(30/44.8)

Fakat, başka bir beyitte Allah'ın vermiş olduğu bu güzel nimeti  
tepmekte ve onun sevgisinden başka bir şeyi gönlünün kabul etmediğini dile  
getirmektedir:

Sekiz uçmağûn hûrisi eger bezenüp geleler  
Senün sevgünden özgeyi gönlüm hiç kabûl itmeye

(3/3.10)

Şaire göre, bu dünyada nasıl olmak gerekiyorsa ahirette de öyle  
olmak gereklidir. Hûri ile gîlman geldiğinde gerçek âşık elini uzatmamalıdır:

Bu dünyede ne ola kim âhiretde ol olmaya

Hûrla gîlman gelicek âşık elin uzatmaya

(3/3.11)

Ve hûri gelip gönlünü istediği dahi kendisi dostundan başka  
kimseye gönlünü veremeyeceğini söyle ifade eder:

Hûri gelüp eydürise gönül bana virgil diyü

Dostdan artuk kimseneye ben gönlümi virimezem

(121/168.3)

Şaire göre, erenlerin, aşıkların gittikleri yoldalarına engel olarak  
çıkabilecek kişiler hûrilerdir. Bunun için bu tasavvufî şahıslar ince yolda ilerlerken  
maksatlarına erişmek için kendilerini hûrilerden mahrum kılmalıdır:

Cün sen anda varasın ol hûriyi alasın

Bir vâyadan ötürü yolda mahrûm kalasın

(135/188.13)

Başında aklı olan kimse hûrilere aldanmaz:  
Başında aklı olan ücrete amel itmez  
Hûrilere aldanmaz gözile kaşdan geçer  
(44/66.5)

#### e) GİLMÂN:

Cennettekilere hizmet etmekle görevlendirilen güzel delikanlılara gîlmân denir. Gîlmânlar nurdan yaratılmışlardır. Bir beyitte hûri ile gîlmân şöyle anılmaktadır:

Bu dünyede ne ola kim âhiretde ol olmaya  
Hûrla gîlman gelicek âşık elin uzatmaya

(3/3.11)

Şair, bir beyitte cennete varıp gîlmân olmak istediğini söyler:

Gâh dûzahda yanam Fir'avn ile Hâmân olam  
Gâh cennetde varam gîlmânıla Rîdvân olam

(111/156.14)

#### f) ZEBÂNÎ :

Cehennemdeki azap melekleri olan zebaniler, günahkârları cehenneme atmaya memur edilmişlerdir. Yunus Emre'ye göre, biz insanlar öldükten sonra, Allah'ın karşısında terazide tartılacağız ve Allah bizim işlediğimiz günahlarla sevapları değerlendirirken zebaniler oradadır:

Varıcağız terâzûya Hak kendü bakar yazuya  
Göricek tağlar eriye zebâniler kim andadur

(23/34.5)

Sonra da zabâniler günahkârları cehenneme atarlar:

Zebâniler çeke duta ile de tamuya ata  
Deri yana sünük tüte katı ulu efgan ola

(5/7.3)

Günahların tartalar andan sırata ilteler  
Zebâniler dutalar figanlar ola katı

(212/298.4)

Bu esnada kimileri inleyip ağlamaktadır, ama zebâniler onların canını  
dağlamaktadır:

Kimi zâri kılıp ağlar zebâniler canın tağlar  
Dutuşmuş sinleri oda çıkan dütnleri gördüm

(117/162.8)

Cehennemde yetmiş bin zebâni bulunmaktadır:

Yetmiş bin zebâni yide tamuyı haşr de ilede  
Mücrimlere heybet ide ben n' ideyin n' eyleyeyin

(244/11.4)



## **6.) OLUMLU DİNİ KİŞİLER**

### a) ÂLİM:

Âlim, bilgin demektir. Yunus Emre'ye göre ise âlim, sadece görünürde olan şeyleri bilen kişidir. Örneğin, âşıkların kitabını deðme âlimler bile okuyamaz:

Deðma âlimler okımað bu âşıklar kitâbını  
Zîra ki yazmış anı ezel ebed oldur bâki

(229/323.2)

Şair, diğer bir beyitte âlimlerin kitap hazırladığını, bu kitapta karayı aka yazdığını söyler. Ve bu kitabın süresi gönüllerde yazılmaktadır:

Âlimler kitab dûzer karayı aka yazar  
Gönüllerde yazılır bu kitâbun süresi

(209/293.7)

Bir beyitte ise hırka ile tac ve bilginlerin giydiği elbiseyi giymekle âlim olunmayacağı üzerinde duruluyor:

Hırkayla tac yol virmez fereciyle âlim olmaz  
Din dîyânet olmayacak okisan kamu varakı

(200/282.4)

Şair, başka bir beyitte âlimlerin bilgilerini medreselerde edindiğini söyler:

Âlimler ulemâlar medresede buldiysa  
Ben hârâbat içinde buldumisa ne oldu

(217/306.4)

### b) DÂNİŞMEND (DANIŞMAN):

"Medrese tâhsili görmüş olanlar hakkında kullanılan tâbirlerden biri idi. Farsça bir terkip olan dânişmend'in mânası ilim sahibi sayılan adam demektir. Dersten mezun olsun olmasın ulema kiyafetinde olan adamlara da "dânişment" denir."<sup>2</sup> Yunus Emre Dîvân'ında dânişment olan kişi her ne kadar bilgili olsa da bu bilgiyi pratiğe, davranışa geçiremeyen biridir. Hatta bir beyitte şimdi üç büyük okuyan kişinin dânişment olduğu söylenir ve böylece yerilir:

Dostdur bizi oklayan üstümüzde şakıyan  
Şimdi üç büyük okuyan derin danışmân olur

(35/52.2)

Şair, bir beyitte danışmanların dervişlerle anlaşamadığına değinir. Dânişmanın câhil olanı dervişlerle bir düzene girmek istemez. Çünkü dervîş ile dânişman'ın fikirleri ayrıdır:

Danışmanun câhili onamaz dervişleri  
Dervîşile dânişman yavlak üleşgen olur

(35/52.3)

Başka bir beyitte dervîş ile dânişmân arasındaki çatışma şu şekilde dile getirilir:

Dânişmend oldur geldi okuduğunda buldu  
Ehl dervîşle canı katı karışgan olur

(35/52.5)

Aşk olayına karşı gibi görünen dânişman doğal olarak kendisine âşığın ölüm haberini getiren oğlanın bu haberine çok sevinmektedir:

<sup>2</sup> M.Zeki pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Millî Eğt. Basımevi, İst.1983 C.I s.393

Oğlan gider dânişmana salâdur dosta düşманa  
Sonra gelmek peşimana sana assı kılmaz ola

(173/247.3)

Bir beyitte dânişmend'in kemik ve tenin çürüdüğü, bu kişiye iman yoldaş olursa üzüleceği anlatılır:

Yatur şeyh ü dânişmend çürümüş sünük ü ten  
Yoldaş olursa iman ya ne gussa bunlara

(252/24.3)

Diğer bir beyitte ise dânişmentlerin yollarının doğruvardığını, ellerinin kalem tuttuğunu, dillerinin ise bülbüle benzediği söylenir:

Toğrı varurdu yolları kalem tutardı elli  
Bülbüle benzer dilleri danışman yiğitler yatur

(50/75.3)

Mutasavvifimiz, bir beyitte dânişmende seslenir ve bir tavsiyede bulunur: Bir kimse yüz yıl dahi okursa ve eğer bir gönül yıkmışsa Hakk'ı bulamayacaktır:

Şeyh u dânişmend ü fakı gönül yapan bulur Hakk'ı  
Sen bir gönül yıkduñise gerekse var yüz yıl okı

(229/323.4)

### c) FÂKİH (FAKİ):

"Bir şey bilen, yahut anlayan kimse demek olan bu kelime sonradan fıkıh ile müradif olmaya başlayarak yalnız din ilmi, daha sonra şeriat ve nihayet bunun bir şubesi olarak kurulan furug'a delâlet etmeye başladığı vakit âlim ve zeki

adam mânasından çıcip akaid âlimi, sonra şeriat âlimi ve nihayet fürug mütehassisi mânasını almıştır.<sup>3</sup> Yani, fâkih, İslam hukukuyla ilgilenen kimse demektir. Ama, Yunus Emre, fâkih'in ilim sahibi olmasına, birtakım hadiseleri yorumlamasına rağmen yaşama geçiremediğinden söz eder. Ve böyle yaptığı için günahlara battığını söyler:

Sen fakıhsın ben fakîr sana hiç tanumuz yok  
İlmün var amelün yok günahlara batarsın

(137/191.9)

Şairimiz, bir beyitte ise fâkih'in aşk denizinden şarap içtiğini belirtir:

Toldur bize sun kadehi işk şarabından iy saki  
Ol denizden içür bize ki andan içer şeyh u fakî

(200/282.1)

Buna göre fâkih, aşk şarabı içtiğine göre gerçeği anlayacaktır. Fâkih, gönül yaparsa, gönül kırmazsa Hakk'ı bulacaktır:

Şeyh u dânişmend ü fakî gönü'l yapan bulur Hakk'ı  
Sen bir gönü'l yıkdu'nise gerekse var yüz yıl okı

(229/323.4)

#### d) GÂZÎ :

İslâmlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimseye gâzî denir. Gazâ yapan kişi kutsal bir vazifeyi yerine getirmiş olur. Şair, bir beyitte gazâ olayına dikkati çekerek önemli bir ahlâki noktaya değinir. Kişi her ne kadar gazâ yapmış olursa da, eğer bir kez gönü'l yıkmışsa bu gazâsı kabul olmayacağındır. Çünkü

<sup>3</sup> M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Millî Eğt. Basımevi İst.1983 C.1 S.584

gönül yapmak gazâdan daha üstün bir değer taşımaktadır:

Bin kez hacca vardumisa bin kez gazâ kıldunisa  
Bin kez gönül sîdunisan gerekse var yollar dokı  
(201/282.6)

e) **HACI:**

Müslümanlığın en önemli beş gereğinin sonuncusu olan Hacc'a gitmeyi yerine getiren kişiye Hacı denir. Bu bir beyitte şöyle anlatılır:

Nurdan-durur başta tâcı yitmiş bindür varan hacı  
Oldı yüregüme acı güzel Kâ'betullah sana  
(237/1.6)

Hacılar, hac farızasını yerine getirirken deve katarlar, kum denizine yatarlar, taşı şeytana atarlar:

Hacılar deve katarlar kum denizine yatarlar  
Taşı şeytana atarlar ben anı urmak isterin  
(243/10.2)

f) **HOCA :**

"Muallim, müderris yerinde kullanılır bir tâbirdir. Farsça olan bu kelime için Hüseyin Kâzım Bey'in "Büyük Türk Lügati"nde şu izahat vardır: "Efendi ve ağa gibi ünvan; âilenin büyüğü, ihtiyar, koca, yaşılı, zengin, hâkim, veli, tavaşı, hâdim, zengin tüccâr, âlim, fâzıl, muallim, müderris, mektep muallimi"<sup>4</sup>

<sup>4</sup> M.Zeki Pakalın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Millî Eğt. Basımevi İst.1983 C.I S.345

Yunus Emre, hoca kavramını Allah'ın sıfatı olarak görür. Aşağıdaki beyitlerde bu açıkça görülür:

Başuma dikeler hece ne irte bilem ne gice  
Âlemler ümidi hoca sana fermân olam birgün  
(134/187.5)

Fesâd ile tolu içüm hey hocam bağışla suçum  
Cehennemde benüm için yir olursa n' ideyin ben

(243/8.3)

Bazı beyitlerde hoca sıfatıyla mürşid anlatılmaya çalışılır:

Hocamun tâlibi çokdur hiç bundan kemteri yokdur  
Şunun mürşidi Hak'dur uymaz nâsun allarına  
(253/25.4)

Ol kadehün içi tolı ana içen olur deli  
Ol hocanun tâlibleri bil bağlamış yollarına  
(252/25.3)

Bir kişi kul satun alur kulluk ider âzad bulur  
Kulluk itsene hocana mahrum kalam mı sanursın  
(250/22.3)

Şair, bazı beyitlerde de zamane müderrislerinden şikayet eder ve hoca sıfatıyla onları şu şekilde yerer:

Peygamber yirine geçen hocalar  
Bu halkın başına zahmetlü oldu  
(214/301.7)

Yunus Emre dir hoca girekse var bin hoca

Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür

(51/77.5)

Dört kitâb'ın mâ'nisi bellidür bir elifde

Sen elif dirsin hoca mâ'nisi ne dimekdür

(51/77.4)

### g) MUHAKKÎK :

Muhakkik, gerçeği araştıran demektir. Beyitlerde gerçeklikle uğraşan ve bu gerçekliği yaşayan kişi anlamına kullanılmaktadır. Bu bir beyitte Yunus'un gözüyle gördüğünü muhakkikler görmektedir, düşle ilgilenmemektedirler, deniyor:

Muhakkikler göredurur Yûnus gözü ne gördüğün

Düşüm söyleyeyim sana necmile ta'bır eyleyem

(116/161.7)

### h) MÜDERRÎS:

"Medrese ve camide talebeye ders okutan hoca yerinde kullanılır bir tabirdir."<sup>5</sup> Yani medrese ve câmi öğretmenidir. Şair, bir beyitte ilimlerin tâlibi olduğunu, aşk kitabını okuduğunu söyler ve Allah'ın müderris, aşkın ise kendisine medrese olduğunu belirtir:

Biz tâlib-i ilimlerüz işk kitâbin okuruz

Çalab müderris bize işk hod medresesidür

(17/24.8)

<sup>5</sup> M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Millî Eğt. Basımevi, İst.1983 C.II s.598  
89

Mutasavvifimize göre müderrisler, ilim sahibi olmalarına rağmen bunu pratiğe dökemezler. Örneğin dört kitabı okumalarına rağmen aşka çare bulamamışlardır:

Dört kitabı okuyan bulmadı işka çare  
Ne begler ne sultanlar ne müderris ne kadi

(204/287.2)

Bir beyitte medrese müderrislerinin asıl okunması gereken dersi (aşkı) okumadıklarını, bundan dolayı aciz kaldıklarını şöyle ifade eder:

Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi  
Şöyle kaldılar âciz bilmediler ne babdurur.

(31/46.4)

Şair, zamane müderrislerinden şikayet eder ve âşıklarla yapılan sohbette müderrislerin âşıkların karşısında saf dışı kalmasını ister:

Kim ki bir dem sohbet ola müfti müderris mât ola  
Bir ilâhi devlet ola andan içen oldı bâki

(200/282.3)

## i) MÜFTİ :

"Şeyh-ül İslâm tabirinin taammümünden evvel ilmiye mesleğinde mevcut üç tâbirden biridir. Diğer ikisi "Kadi" ile "Müderris" ti. Müfti; fetva verdiğinden dolayı bu adı almıştır. Halle muhtaç olan fikhi bir mesele hakkında sorulan suale salâhiyyet sahibi olanın verdiği cevaba "fetva" denir. Fetva; şifahi (ağızdan sorma) olduğu gibi tahriri (yazılı) de olur. Her iki takdire göre ilmî

salâhiyyete dayanarak cevap verene "Müftî" denilir.<sup>6</sup>

Yunus Emre, bir beyitte her şeyi okuyup yorumlayan müftilerin dervişlik berâtını okuyamadığını belirtir. Çünkü bunu anlayacak güçte olmadığını söyler:

Bu dervişlik berâtın okumadı müftiler  
Anlar ne bilsün anı bu bir gizli vakardur  
(28/41.5)

Bir beyitte de müftilerden şikayet eden şair, müftilerin bulundukları yerden saf dışı olmasını ister ki, devlet ilâhi bir devlet olsun:

Kim ki bir dem sohbet ola müfti müderris mât ola  
Bir ilahi devlet ola andan içen oldı bâki  
(200/282.3)

### i) MÜ'MİN :

Allah, ruhları yarattığı zaman "Elestü bi rabbikum: Ben Rabbiniz değil miyim? " demiştir. O'na "evet" deyip ikrar edenlere mü'min denilmiştir:

"Elestü bi rabbiküm" Hak'dan nidâ gelicek  
Mü'minler "belî" diyüp itdiler ikrârını  
(220/311.7)

Dünya, mü'min kulların zindanı durumundadır. Mü'minler bu dünyada mutlu olamazlar:

Şol senün mü'min kullarun dünya zindanı analarun  
Bu dünyâda mü'min olan hurrem oluban şâd değil  
(84/120.3)

<sup>6</sup> M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Millî Eğt. Basimevi, İst.1983 C.II s.599

Şairimize göre dünyâ'nın terki ibâdetlerin başıdır, mü'min olan kişinin buna inanması gereklidir:

İbâdetler başıdur terk-i dünyâ  
Eger mü'minsen ana inanasın

(142/199.6)

Mü'min olan kişilerin bu dünyada çekeceği cefâlar çoktur. Ama onların da zevk ve sefâsi ahirette olur:

Mü'mîn olanların çokdur cefâsı  
Ahiretde olur zevk u safâsı  
On sekiz bin âlemün Mustafâ' sî  
Adı güzel kendü güzel Muhammed

(238/3.2)

Şair, bir beyitte Allah'a itaat etme konusunda tam bir mü'min olduğunu söyler:

Gâh mü'minem tâ'atda dembedem münâcatda  
Gâh rindem harâbatda ben bir aceb kolmaşam  
(131/183.5)

#### j) MÜSÜLMÂN:

Allah, yetmiş iki türlü milleti yaratmış ve orada müslümanı en üstün kılmıştır:

Yaratdı yetmiş iki türlü dili  
Arada üstün kodı Müsülmanı

(211/297.3)

Müslüman Muhammed ümmetine din ve iman kaftan olarak verilmiştir:

Biz Müslüman Muhammed ümmetine  
Hil'at virdün bize din ü imâni  
(211/297.4)

Buna göre müslümanım diyen kişinin İslâmîyetin şartını bilmesi, Tanrı'nın buyruğunu tutup beş vakit namaz kılması gerekmektedir:

Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek  
Tanrı'nun buyruğın tutup beş vakt namaz kilsa gerek  
(75/109.1)

Müslüman olmayan ve beş vakit namazını kılmayan kişinin cehenneme girmesi gerektir:

Her kim Müslüman olmadı beş vakit namâzi kılmadı  
Bilün Müslüman olmayan ol tamuya girse gerek  
(76/109.7)

Bilindiği üzere İslâmîyetin şartlarından birisi ve en önemlisi namaz kılmaktır. Şair, bu konu üzerinde çok durmaktadır. Örneğin namaz kılmayana müslüman denmemesini, böylesinin müslüman olmayacağı söyler. Çünkü böylelerinin bağıri taşa dönümüşdür. Ayrıca müslüman kişiye birtakım öğütlerde bulunur. Evinde eşine beş vakit namaz kılmayı öğretmesini, eğer namazını kılmazsa eşini boşamasını söyler:

Nâmaz kılmayana sen müslimandır dimegil  
Hergiz müslüman olmaz bağıri dönmüştür taşa  
(185/263.6)

Evünde helâlüne beş vakt namaz öğretgil

Öğüdüñ dutmaz ise yazuğı yokdur boşa

(185/263.4)

Nefsini müslüman eden kişi Hak yola doğruca varır, Muhammed  
peygamberin şefâati de onun üzerine olacaktır:

Nefsin Müsülmân iden Hak yolın toğru varur

Yarın ana olısar Muhammed şefâati

(207/291.6)

Mutasavvifimiz, bir beyitte kimsenin "Ben müslümanım, Allah'ın emrine fermanım" demesini istemez. Çünkü Hak sözünü tutmayan kişinin dinden yana ona faydası yoktur:

Dimesün kim Müslümanam Çalab emrine fermanam

Tutmazısa hak sözünü fayda yoktur dinden ana

(6/9.3)

Kafir ve müslümanın kim olduğunu ancak Allah bilir:

Dostdan artuk kimse bilmez kâfir Müsülmân kemdüğün

Ben kıluram namâzumı Hak geçürdise nâzumi

(188/268.2)

Yunus Emre bir beyitinde, yaşamış olduğu devire bir tarizde bulunur. Bu devir helâlin yenmediği, haramın kıymetli olduğu, zamane müslümanlarının kötü olduğunu, söyler:

Müsülmânlar zamâne yatlu oldu

Helâl yinmez harâm kıymetlü oldu

(213/301.1)

Bir beyitte de gerçek müslümanın çok az olduğu ve müslüman gibi görünenden bile şüphe edilmesi gerektiği söylenir. Burada da yukarıdaki beyitte olduğu gibi insanlara yönelik bir eleştiri vardır (her insanın göründüğü gibi olmadığı hususunda):

İşidün hey ulular âhîr zamân olısar  
Sağ müsülmân seyrekdür ol da gümân olısar  
(38/56.1)

#### k) MÜEZZİN :

Namaz, imama uyarak kılınmaktadır. Namaz vakitlerini duyurmak için ezan okuyan din görevlisine imama müezzin denilmektedir. Dinimizin en önemli beş gereğinden biri olan namaz, müezzinin ezan okuyup Allah'ın adını çağırmasından sonra kılınır:

Ezan okur müezzîn çağırır Allah adım  
Yıkma dinün bünyâdîn tur irte namazına  
(172/245.2)

Müezzinin ezan okumadan önceki tavrı şöyledir:

Banladı ol müezzîn turdu kâmet eyledi  
Hazrete tutdu yüzün döndi niyyet eyledi  
(202/285.1)

#### i) ZÂHÎD :

Zühd terim olarak dünyayı âhirete, maddeyi mânaya tercih etmemek, bedenin arzularından çok kalbin isteklerine kulak vermek demektir. Böyle bir hayatı

tercih eden kişiye zâhid adı verilir.

Zâhid tipi her ne kadar böyleymişse de sonradan değişmiş, dünyaya aldanmış, isteklerinin esiri olmuştur. Yunus Emre, bu görüşünü bir beyitte şöyle ifade eder: Bu zamanda zâhid din ve imân'ını yağmaya verir:

Dost yüzini göriceğez nice karar kilsun bu can  
Yağmaya virür ol demde yüz bin zâhid din ü imân

(145/205.1)



## **7.) OLUMSUZ DİNİ KİŞİLER**

## a) ÂSÎ :

Yunus Emre Dîvân'ındaki beyitlerde âsî, dine baş kaldırın, isyan eden kişi anlamındadır ve şairin âsîlerin cehenneme sahip, cehenneme âit kişiler olduğuna dâir bir beyti vardır:

Bir kez cehennem silkine âsilere ide kine  
Ya Rab iricek ol güne ben n'ideyin n'eyleyeyim

(244/11.5)

Şair, diğer bir beyitte dört kitabı okuyup açıklayan kişinin hakikatte âsî olduğunu söyler. Çünkü kitapları okumuşlar, ama gizli olan anlamını bilmemişlerdir:

Dört kitabı şerh iden âsîdur hakîkatde  
Zire tefsîr okuyup ma'nisin bilmediler  
(25/37.4)

Şairimiz, âsî olan diğer kişilere de değinir. Münkirler de Hak yoluna âsîdirler. Çünkü Hak yolunu inkar etmektedirler:

Evlîyâya münkirler Hak yoluna âsîdur  
Ol yola âsî olan gönüllerin pasîdur

(48/72.1)

Bir beyitte ise yaratılmış olanların tümüne bir göz ile bakmayan kişi şer'in evliyası bile olsa,其实 aâsî'dir, der:

Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan  
Şer'ün evliyâsi hâkîkatde âsîdur

(17/24.4)

Allah'ın fazileti öyle çoktur ki, âsî gönlünü yıkamaz. Her şeyi gerçek bir şekilde anlaması için binlerce tercüman eylemiştir:

Görgil Çalab fazlını yıkamaz âsî gönlini  
Yüzbin yigirmi dört bin ol tercümân eyledi

(197/277.6)

b) **CÂHÎL:**

Kelime anlamı öğrenim görmemiş, belli bir konuda yeterli bir bilgisi olmayan kimse demektir. Dîvân'daki beyitlerde ise Hak yoldan haberi olmayan, kendi gerçekinden başka gerçeklik tanımayan kimsedir. Hattâ şair, bir beyitte câhilin kendi aklına güvendiğini, şâkir olduğunu söyle:

Câhil münafik münkîr cümle aklına şâkir  
Âşıklar didâr sever ârifler niyâz ile

(184/262.9)

Câhil olan kişi hiçbir zaman mânadan anlamaz, bilgisi onu anlamaya yeterli gelmez, fakat kendini yetiştirmeyi de düşünmez, halbuki kendini yetiştirmeyi düşünmelidir, çünkü herkes gibi o da ölecektir:

Câhildir ma'nîden almaz oturur kararı gelmez  
Öleceğini hiç sanmaz yüz bin yıllık teşvîş ider

(45/67.5)

Câhil olan kişinin katında imân meçhûldur:

Câhil ile ârifün meseli şuna benzer  
Câhil katında iman ma'lûm mechûl değil mi

(191/271.5)

İslâm dininin doğruluğunun manâsını ancak evliyâlar anlayabilir. Câhile bunu yedirmemek lazımdır, çünkü onun yiyebileceği aş değildir, onun birikimi bunu kaldırılmaya yetmeyecektir:

Bu kelâmun ma'nîsi evlîyânun hânîdur

Yidirmegil câhile ki zira aşî değül

(90/128.5)

Âşıkları etkileyen aşk onlara aşk sözleri söyleter, canlarını hayrân eder, ama câhilleri etkilemez. Çünkü bu sırra erecek kudrette degillerdir:

Îşk sözlerin söyler can canları eyler hayrân

Câhiller giremezler bu bizüm sırrumuza

(175/249.2)

Yunus Emre, bir beyitte kendine seslenir ve nasihatte bulunur: Cezbe sözlerini olgun insana söyle ki bunun anlamını öğrensin ve inansın, ama cahil insanlara söyleme:

Yûnus bu cezbe sözlerin câhiller'e söylemegil

Âkıl kâmil olan kişi bu ma'nîye inanasi

(226/319.6)

### c) FÂSIK :

Allah'ın emrinden çıkan, kötülük yapan, günah işleyen kişilere fâsık denir.

Mutasavvifimiz, ölümden korkulmayacağını söylüyor, çünkü ölümle gerçek müslüman Hakk'a varacaktır. Ama ebediyete varılmayan bir ölüm fâsık'ın fâsid işidir, der:

Ölümden ne korkarsın çünkü Hakk'a yararsın  
Belki ebedî varasın ölmek fâsîd işidür

(24/35.2)

**d) GÂFİL :**

Çevresindeki gerçekleri göremeyen, sezemeyen, bilgisiz kimseye gâfil denilmektedir. Gâfil olan kimse dünyâdaki türlü türlü hallere, güzelliklere aldanmıştır, aldandığı için de kendi isteklerine köle olmuştur:

Bu şarun hayalleri dürlü dürlü halleri  
Aldamış gâfilleri câzû ayyâra benzer

(46/69.5)

Yunus, gâfil gezmekle Hakk'ın bulummayacağımı bir beyitte şöyle dile getirir:

Sen bu yalancı dünyâda şöyle kalam mı sanursın  
Şöyle gâfil gezmek ile Hakk'ı bulam mı sanursın

(250/22.1)

Yunus, bazı beyitlerde bu kişiye nasihatlerde bulunmaktadır. Bir beyitte gâfilin fikrine sabit kalmamasını, gözünü açmasını ister:

İy gâfil açgil gözünü fîkrün yavlak uzatmagil  
Bakgil kendü dirliğüne kimse aybin gözetmegil

(86/124.1)

Diğer bir beyitte ise ölümün hak olduğunu, buna rağmen niçin gâfil olduğunu sorar. Kısaca gâfil kalmamasını anlatmaya çalışır:

Ölüm hakdur bilürsin niçün gâfil olursun  
Azrâîl kasd idiser günahlu canumuza

(170/242.6)

e) **GÜNAHKÂR:**

Dince suç sayılan iş ve davranışları işlemiş kişiye günahkâr denir. Divân'daki bazı beyitlerde günah olabilecek durumlar anlatılmaktadır. Fakat, şairimiz ister suçlu olsun ister suçsuz olsun günahkâr olan kişinin Allah'ından her zaman bağışlanmasılığını istedigini anlatır:

Suçlu suçsuz günâhkâr şefâat andan umar  
Ol cehennemde yanalar münkîrün inkâridur

(246/14.6)

f) **KÂFİR:**

Tanrı'nın varlığını inkar eden kimseye "kâfir" denir. Şair, bazı beyitlerde inancı olmayanların kâfir olmasını ister:

Şâh didârin gördüm ayan hiç gümansız bellü beyan  
Kâfir ola inanmayan ol didâra bakan benem

(102/146.5)

Yûnus degül bunı diyen kudret diliidür söyleyen  
Kâfir ola inanmayan evvel âhir heman benem

(108/153.7)

Şair, öyle büyük bir acı çekmektedir. Aşk acısı depreşmektedir. Ve onun çektiği ıstırapları gören kişi kâfir dahi olsa içi yanar, üzülür:

Gündüz hâlüm gören kişi kâfir ise köynür özi  
Kim ne bilür ben bilürem kim nice geçer dünumi  
(228/322.4)

**g) MÜFSİD:**

Müfsid, ibadetini bozan, gösteriş meraklısı biridir. Şair, bir beyitte, nerede olursa olsun müfsidin teslim olmasını, gösteriş meraklısı aşip kendini herkesten aşağı görmesini, edep tacını başına geçirmesini ister, ama müfsid olan kişinin bu teklife cevabının kızmak olacağını, söyler:

Sen kandayisan teslim ol kamulardan aşağı tur  
Edebe tacın başına ur gör müfsid niceyi kızar  
(29/43.3)

**h) MÜNÂFIK :**

İkiyüzlülük eden, riyâkâr, İslâmiyet'e inanmadığı halde inanmış gibi görünen kişiye denir. Yunus Emre, münâfik olan kişinin sadece kendi aklına güvendiğini ve kendi doğrusundan başka doğruya inanmadığını söyler:

Câhil münâfik münkîr cümle aklına şâkir  
Âşiklar didâr sever ârifler niyâz ile  
(184/262.9)

Yunus, başka bir beyitte kendine sesleniyor ve bir söz söyledi ki bu sözün hiç bir söze benzemiyor, sözünü münâfiklar elinden örtüyor, der:

Yûnus bir söz söylediñ hiçbir söze benzemez  
Münâfiklar elinden örter ma'nî yüzini

(227/320.13)

## **1) MÜNKİR:**

Münkir, inkâr eden demektir. Divân'daki beyitlerde Allah'ı ve tarikat yolunu inkâr eden kişi anlamındadır. Bir beyitte evliyâya münkir olanların Hak yoluna âsi olduğu söylenir:

Evliyâya münkîrler Hak yoluna âsıdur

Ol yola âsi olan gönüllerin pasıdur

(48/72.1)

Diğer bir beyitte ise münkir olanların kendi aklına, kendi gerçeğine inandığı belirtilir:

Câhil münâfîk münkir cümle aklına şâkir

Âşıklar didâr sever ârifler niyâz ile

(184/262.9)

Münkirler, gerçeği göremeyecek kadar kördürler, sağıldırlar, adeta gündüzü gece sanırlar:

Yûnus Emre'mün bu sözü câna toldı âvâzesi

Kördür münkîrlerin gözü ben niceyi göstereyin

(140/195.8)

Sağır işitmeyen sözü gece sanır gündüzü

Kördür münkîrin gözü âlem münevver ise

(163/233.4)

Yunus Emre'nin sözünde yalan gören münkir, ömrünü zulmete salan ma'rîfet yoksuludur:

Yûnus sözinde yalan görmedi münkîr olan

Ömrin zulmete salan ma'rîfet yoksulıdır

(15/21.6)

Münkîr, aşkı inkar eden kişidir. Münkîr olan kişi aşka karşı olduğundan ötürü aşk meydanından sürülmüştür:

Miskin Yûnus'un canı başında ser-encâmî  
İşka münkîr âdemi bu meydandan sürmişler

(46/68.5)

Şair, aşk ateşiyle yanmakta ve gülmesi ağlamak olmaktadır. Sevgilisinin derdiyle inlemesi, çığlıklar atması münkîrlere savaş gibi gelmektedir:

İşkun odına yandığum ağlamak oldı güldüğüm  
Dost sana zâri kıldığum münkîrlere savaş gelir

(49/74.2)

Erenlere münkîr olan kişi gökten inen dört kitabı bin kez de okursa Allah'ın verdiği güzelliklerden uzaktadır:

Gökden inen dört kitabı günde bin kez okurusan  
Erenlere münkîr isen didâr ırak senden yana

(6/8.4)

Münkîrlerin yeri cehennemdir:  
Yine sordum çiçeğe tamuya girer misiz  
Çiçek eydür iy dervîş ol münkîrlер yiridür

(239/4.4)

Cehennemde yanalar münkîrin inkâr ettiği şeylerdir:  
Suçlu suçsuz günahkâr şefâat andan umar  
Ol cehennemde yanalar münkîrin inkâridur

(246/14.6)

Yunus Emre'nin gittiği yol öyle doğru ve ilâhi bir yoldur ki, münkirler o yola giremezler:

Yûnus Emre var yoluna münkîrler girmez yoluna  
Bahri olıp dost göline talam hey dost diyü diyü

(159/226.7)

i) **MÜRTED :**

Mürted, islam dininden ve tarikat yolundan dönenlere denir. Şair, bir beyitte hiç kimsenin sözünün doğruluğunu bilemeyeceğimizi, insan aklının buna ermeyeceğini söyleyip müslüman mürtedin belli olmasını ister:

Kimün sözin kim bile akıl irmez bu hâle  
Yarın anda bellü ola Müslüman mürtedümüz  
(64/94.7)

j) **ŞEYTÂN:**

Şeytan, beyitlerde Azazîl ve İblîs adlarıyla da anılmaktadır. Şeytan önce Hâris adlı bir melekmiş. Allah, Âdem peygamberi topraktan yaratmış ve tüm meleklerin ona secde etmesini istemiştir. Bütün melekler Hz. Adem'e secde ettikleri halde meleklerin en ulusu ve meleklerin hocası durumunda olan Şeytân ona secde etmemiştir:

Çalab Âdem cismini topraktan var eyledi  
Şeytân geldi Âdem'e tapmağa âr eyledi  
(194/275.1)

Çünkü, Şeytân kendisinin ateşten, nurdan; Âdem'in ise toprakan

yaratıldığını söyler:

Eydür ben oddan nurdan ol bir avuç toprakdan  
Bilmedi kim Âdem'ün için gevher eyledi

(194/275.2)

Adem peygamberin topraktan yaratılmasına rağmen içinin cevher ile dolu olduğunu bilmeyen Şeytân'ın o günden bu güne ne eli vardır, ne de yeni. Yemeği ile giymesine de bir tanedir:

Âdem'den buna degün ne eli var ne yenin  
Yimeğile geymeği bir dâneden eyledi

(197/277.8)

Bir beyitte de Şeytan ile Âdem'in ayrı olduğunu, bunları yerli yerine Allah'ın koyduğunu, kula kulluk edenin kendisi tarafından belirlendiğini ve hiç kimsenin münasebetsizlik yapamayacağı ifâde edilir:

İblîs u Adem kim olur bunda fuzulluk eyleye  
Yırlü yirine sen kodun kul geldi kullık kılmağa

(177/251.6)

Adem ile Şeytan'ın bu durumunun sebebi Allah'tır. Çünkü işi işleten Allah'tır, ay ve günü yaratıp gece ve gündüzün oluşmasını sağlayan Allah'tır:

Âdem İblis kim ola işi işleden Çalab  
Ay ü günü yaradup leyл ü nehâr eyledi

(196/275.2)

Allah kendisine âsi olan Şeytân'ı lanetlemiştir. Şeytan da bundan sonra kulları azdırırmak ve doğru yoldan çıkarmak için yalan, kibir, çalığı, şehvet, içki, kumar, vs. yolları kullanmaya başlamıştır. Şeytân, bu yoldaki ilk görevini Âdem ile

Havvâ cennette iken gerçekleştirmiştir. Şeytân, cennette gezerken Âdem'i kandırıp yasak meyveyi yemesini sağlamış ve Âdem cennetten atılıp dünyâya adım atmıştır:

Azâzîl da'vi kıldı da'visi yalan oldu  
Yalan da'vi kılanun pes cezâsı azabdurur

(31/46.5)

Dün geldi Safi Âdem dünyâya bastı kadem  
Îblîs aldadı ol dem uçmakda gezer iken

(135/189.4)

Ve böylece, Şeytan, kininden karışıklıklar yaratmıştır:

Kırk yıl kalebi yatdı adı âlemi tutdu  
Gör şeytânı bugzından ne fitneler eyledi

(194/275.4)

Şeytan'ın içi nefse ait şeylere karşı duyulan istekle doludur:

Gözüm açup gördüğüm zindân içi  
Nefs ü hevâ pür tolu şeytân içi

(232/326.6)

Şeytan, nice insanların gönlüne girer ve onları yolundan eder:

Bir niçenün gônlîne şeytânlar tolupdurur  
Erenler semâ' ina anlar erişgen olur

(35/52.4)

Şair, bazı beyitlerde Şeytan'la şerler düzüp, Şeytan olmak istediğini belirtir:

Gâh inem esfellere şeytânıla şerler düzem  
Geh çıkışam arş üzre vü seyrân olam cevlân olam  
(110/156.7)

Nice bir tecrîd ü tefrîd ü mücerred münferîd  
Yâ niçe cin niçe ins(ü) niçe bir şeytân olam  
(111/156.11)





## **8.) BÜYÜK SOFİLER**

### a) ABDURREZZAK:

San'ân şeyhi olan Abdurrezzak, bir Hristiyan kızına aşık olup müslümanlığı terk, sonra yeniden avdet etmiştir. Yunus Emre Abdurrezzak'ın aşk için dört yüz mürid ve elli hâc terkettiğini söyler:

Cübbe ve hırka taht u tâc virse gerekdür işka bac  
Dört yüz mûrid ü elli hac terk eyledi Abdurrezzak

(69/101.7)

Şair, başka bir beyitte ise Leylâ ile Mecnûn'un aşından yola çıkarak Abdurrezzak'ın aşkına anlam vermeye çalışır. Çünkü Mecnûn'un Leylâ'ya olan aşkı mecâzî bir aşktır. Ve Abdurrezzak'ın aşkı da böyle bir aşktır. Aşkı için imânını terk etmiştir:

Leylî' yle Mecnûn işi acebdurur bu halka  
Abdurrezzak terk itdi işk için imânını

(220/310.9)

Yunus Emre bir beyitte de Abdurrezzak'ın yoldaşı olduğunu söyle dile getirir:

Abdurrezzak ol dervîş yoldaş idindi beni  
Hallâc-ı Mansur' ila dâra asılan benem

(100/143.5)

### b) BARAK BABA:

Türk sofisi, bektaşı babalarından Sarı Saltuk Baba'nın mürididir. Bektâşî Velâyetnâmesine göre ise Hacı Bektâş'ın müritlerindendir. Bazı kaynaklara göre II. İzzettin Keykavus'un oğludur. Barak Baba kıyafetinin garipliği ile tanınır. Gazan Han ve devrindeki Moğol büyükleri kendisini çok sever ve himaye edermiş.

Moğollar tarafından Ceylan'a elçilikle gönderildi. Fakat Ceylân'daki bir ayaklanma sırasında feci bir şekilde öldürülmüş. Yunus Emre bir beytinde ondan bahseder nasibinin Barak Baba'dan olduğunu söyler:

Yûnus'a Taptuğ u Saltuğ u Barak' dandır nasib

Çün gönülden cûş kıldı ben nice pinhân olam

(113/156.35)

### c) CÂFER-Î TAYYÂR:

Peygamberimizin amcazâdesi ve Hz.Ali'nin büyük kardeşi olan Cafer Mûte'de yapılan savaşta sancağı taşıdığı sağ eli kesilince sol eline almış, o da kopunca sancağı dişleriyle taşımıştır. Savaşta şehid olunca Câfer'e iki kolu yerine iki kanat verildiği vahyedilince, Hz.Muhammed bunu ashâbına söylemiş ve ondan sonra Câfer'in lakâbı "uçan, uçucu" anlamına gelen Tayyar olmuştur.Yunus Emre bir beyitte bu sofi'yi anlatmaya çalışmış ve kendisi gibi olmayı dilemiştir:

Gâh bir mechûl-ı merdüd olam u Nemrûd olam

Geh varam Ca'fer olam Tayyâr olam perrân olam

(111/156.16)

### d) HALLÂC-I MANSÛR (857-922)

Sadece "Yunus Emre Dîvânı"nda değil edebiyatımızın genelinde çokça anılan bir sûfidir. Tasavvuf yoluna genç yaşta giren Hallac-ı Mansûr, bir çok yeri dolaşarak islâm'ı yaymaya çalışmıştır. Her gün bin rekat namaz kılan sûfi, tasavvuf yolunda ilerleyince fenâfillah'a ulaşmış ve "Ene-î Hakk" (ben Hakk'ım) demiştir. Bu söz bâtinî anlamda tanrılık iddiasında bulunmak değildir. Çünkü Mansûr kendisini Tanrı' dan bir parça olarak görmüştür. Nitekim onun düşüncesinde Allah'tan başka hiç bir gerçek varlık yoktur. Ama, bunu bilemeyen, daha doğrusu

analyamayan kişilerce asılarak öldürülmüştür. Dîvân'da bu olayın anlatıldığı bazı beyitler şunlardır:

Ol ışkınun bir zerresi bırakdı Mansûr göline  
Taşdı "Ene'l Hak" diyüben çağırıldı feryâd eyledi  
(259/34.2)

Eger gerçek âşık-ısan key beklegil sıร sözini  
Bir sözden oda attılar miskîn Hallâc-ı Mansûr'ı  
(228/321.5)

Çün Mansûr gördü ol benem didi  
Oda yakdılار işitdün anı  
(192/272.7)

Bizüm meclis mestlerinün demleri "Ene'l Hak" olur  
Bin Hallâc-ı Mansûr gibi en kemîne divânesi  
(226/319.3)

Sen seni elden bırak dost yüzine sensüz bak  
Mansûr'layın "Ene'l Hak" dahi sebükbâr gerek  
(73/106.7)

Mansûr eydür "Ene'l Hak" dir suretün oda yak  
Diniz dâra gelsünler ben dârı kurup geldüm  
(128/177.6)

Dem urmazdı Mansûr tevhîd-i "Ene'l Hak" dan  
İşk dârına dost zülfî asmişdı beni uryân  
(146/206.3)

Çünkü ben bunda geldüm ben anı bunda buldum  
Mansûr' am dâra geldümuş kül oldum tozaram

(93/133.2)

Mansûrkadehin nice kez ma'suka sundı elüme  
Dört yanumdan od urdilar kimse halüm bilmez benüm

(129/179.4)

Îlm-i hikmet okuyanlar işkdan ferâgattır bunlar  
Mansûr oldum asun beni her dillerde söyleneyin

(139/195.7)

Abdurrezzak ol dervîş yoldaş idindi beni  
Hallâc-ı Mansur' ila dâra asılan benem

(100/143.5)

Mansûr oldum ben ezelde anun için geldüm bunda  
Yak külümi savur göge ben ene'l Hak oldum ahi

(204/286.8)

Cercîs olup basıldum Mansur oldum asıldum  
Hallâc panbuğu gibi bunda atılıp geldüm

(107/151.11)

#### e) İBRAHÎM EDHEM (öL. 777/8):

İlk süfîlerden ve sahabeye ulaşanlardandır. Belh şehzadesi iken aşka düşüp tahtını ve tacını terketmiş, malını yağımaya vermiştir. Yunus Emre, İbrahim Edhem'in bu özelliğinden yola çıkarak, Allah katında eski bir palâs giyerek hâs

olduğunu söyler. Çünkü en iyi şeylerden vazgeçerek, aşkı için fedâkarlıkta bulunmuştur:

Görmez misin Edhem' i tahtını terk eyledi

Hak katında hâs oldı bir eski palâs ile

(185/262.17)

Şair, İbrahim Edhem'in hak yoluna girmesine deðinerek, kendisini anlatmaya çalışiyor, o sırrı duyan kişinin kendisi olduğunu söylüyor:

Îbrâhim Edhem bakdî tâc u tahti bırakdı

Hak yoluna uyakdı ol sırrı tuyan benem

(100/143.6)

Îbrâhim Edhem, sultan oldupu halde, sultanlıktan vazgeçmiş, dünya nimetlerine sırt çevirmiştir. Böylece âdetâ bir mürşid olmuştur:

İşkun Hakk'a irgürür ol gözler didâr görür

Görenler baş indürür Îbrâhim Edhem misin

(145/203.7)

Şair, bir beyitte ise kendi meclislerinde çok içenler âdetâ İbrahim Edhem gibidir. (Çok içenler, tasavvuf yolunda ilerleyenlerdir), der. Ve bunlardan her köşede yüzbinlerce olmasını ister:

Bizüm meclis bekçileri Îbrahim Edhem gibidür

Belh şehrince yüzbin ola her güşede virânesi

(226/319.5)

## f) İMRÂN :

Hz.Mûsâ'nın babasının adı İmrân'dır. Mûsa'nın babası olan İmrân'ın Fir'avun'un hazinedârı olduğu söylenir. Şair, bir beyitte tasavvuf yolunda bir eren olarak gâh Mûsâ gâh İmrân olmak ister:

Gâh münkâd ü mütî-i hâk Allah' un hâsı  
Geh dönem her dûn olam Mûsâ olam İmrân olam  
(112/156.28)

## g) MEVLÂNA CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ:

(1207-1273) yılları arasında yaşayan Mevlâna İslâm dünyasının en büyük mutasavvif şairidir. Bilgin, düşünür ve Mevlevîliğin kurucusudur.

Sanatı mâbede sokar, sanatı ibâdetten sayar. O'nun için hayatın her anı, her davranış, şiir, müzik, sema, bütün güzel sanatlar uğraşmaktan ibarettir. Allah' a ulaşmanın tek yolu insandaki hayvani nefsi yenmek, üstün insan olmaktır. Tanrı aşkınnın insanı temizleyip yükselttiğine, Tanrı'dan kopan rûhun Tanrı aşkıyla kanatlanarak, nefis denilen ihtiras ve madde en gelini aşarak tekrar Tanrı'ya varacağına inanır. "Ölüm Allah'a kavuşmaktadır; benim olduğum gece bir gelin gecesi, en büyük sevgiliye kavuşma anlamında bir vuslat gecesi olacaktır." der. Edebiyâıyla, felsefesiyle, raksiyle, mûsikisiyle yüzyıllardır Türk ruhunu zevkli ürpertilerle coşturmuştur.

Dîvân'da iki beyitte Mevlânâ adı geçmektedir. Şair, bir beyitte, Mevlânâ'nın kendisini nazariyla dirilttığını ve onun mübârek nazaranın gönlünün aynası olduğunu belirtir:

Mevlânâ Hudâvendgâr bize nazar kıllalı  
Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır  
(48/72.4)

Yunus Emre Mevlânâ'nın sohbetinde sazıyla eğlence olduğunu ve onun bulunduğu ortamlarda bulduğunu ifade etmeye çalışıyor:

Mevlânâ sohbetinde sazıyla işaret oldu  
Ârif ma'niye taldı çün biledür feriște

(167/237.7)

#### **h) SARI SALTUK:**

Saltuknâme'ye ve Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâmesine göre Türkistanlı Ahmed Yesevi'nin halifesidir. 13. yüzyılda yaşayan savaşçı Türk dervîşi, İslâm'ın Rumeli'de yayılmasında önemli rol oynamıştır. Vilâyetname-i Hacı Bektâş Veli'ye göre ise Hacı Bektâşı Veli' nin müritlerindendir. Hacı Bektâş, basit bir çoban olan Sarı Saltuk'un temiz yüreklliliğini beğenmiş, himmetiyle onu velilik derecesine yükselmiş, halifelik vermiş, sonra da Rumeli'ye İslâm dinini yaymakla görevlendirmiştir. Şairimiz Yunus Emre, bu büyük sofiden nasip aldığına söyle ifade eder:

Yûnusa tapduğ u Saltuğ u Barak' dandur nasîb  
Çün gönülden cûş kıldı ben nice pinhân olam

(113/156.35)

#### **1) SEYDÎ BALUM:**

Germiyan oğullarından olması muhtemel olan Seydî Balum, Geyikli Baba'nın arkadaşlarındanandır. Tarihi şahsiyeti hakkında pek bilgi yoktur. Yalnız Yunus Emre kendisini çok sevmekte ve Seydî Balum elinden, şeker dilinden, dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi demektedir:

Seydî Balum ilinden şeker tamar dilinden  
Dost bağçesi yolundan eve dervişler geldi

(205/288.5)

### i) TAPDUK EMRE :

Tapduk Emre büyük şeyhlerdendir. Yunus Emre'nin onun müridi olduğu söylenir. Yunus'un onun dergâhında uzun bir süre zevk ve hevesle odun taşıdığı ve ayak işlerini yaptığı söylenir. Tapduk Emre, efsaneye göre Allah yolunda öğrencilerine epeyce dereceler kazandırmıştır. Yunus Emre Dîvân'ında Tapduk Emre ile ilgili bazı beyitler şunlardır:

Yûnus Emrem işbu sözü cân içinden söyledi  
Söleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emrem sırrıdır

(246/14.7)

Yunus sen tapduğuna kıl duâlar  
Dime kim ne kılam bu işk elinden

(149/210.7)

Şeyh u dânişmend ü velî cümlesi birdir er yolu  
Yûnus'dur dervişler kulu Taptuk gibi serveri var  
(16/22.7)

Yunus esriyüben düşdi susakda  
Çağırur tapdug' ina âr gerekmez  
(54/81.5)

Yunus bir toğanıdı kondı Taptuk kolına  
Avın şikâra geldi bu yuva kuşı değil  
(90/128.6)

Tapduğ' um eydür Yunus' a bu işk Hakk' a irse gerek  
Kamulardan ol yücedür ben ana nice varayım  
(138/193.6)

Yûnusa Tapduğ u Saltuğ u Barak' dandur nasîb  
Cün gönülden cûş kıldı ben nice pînhân olam

(113/156.35)

İşk ma'sukı Tapduk'durur Yûnus kıldur ol kapuda  
Gedâlarına lutf etmek hem kâidedür sultâna

(161/229.5)

Varduğumuz illere şol safâ gönüllere  
Halka Tapduk ma'nîsin saçduk elhamdülillâh

(160/227.8)

Yarın mahşer kopicağaz kam u kıl nefsim diyiser  
Ben Yûnus'ı hiç anmayam Tapduğ'ı getirem dile

(173/246.8)

Bakdutoğum yüzde gördüm Tapduğ' umun nûrunu  
Maksûdum bugün bildüm n'iderem ben yârını

(220/311.1)

Yûnus eydür er kuhiyam Tapduğ'umuz dost yüzidür  
Îşbu söze inanmayan idebilsün itdügünu

(221/312.7)

### j) ÜVEYS :

Üveys ya da Veyse'l Karânî adıyla tanınan Türk sofisi, Hz. Muhammed zamanında yaşamış, O'nu görememiş ve Peygamberimiz'i görmeden müslüman olmuştur. Hakkında çeşitli menkîbeler olan Üveys üstüne en ünlü menkîbe, Mi'râc'da Peygamberimiz'in ayakkabalarını çevirmesidir. Bu olay bir beyitte şöyle değerlendirilir: Üveys arşda yerinden Hz. Muhammed'in

ayakkablarını döndürmüştür, Hz. Muhammed de onu görmüş, Mi'râc ayrılıkla sonuçlanacağına kavuşmayla sonuçlanmıştır:

Üveys yirinden turdi arşda na'lin döndürdi  
Muhammed anı gördü visâle döndi firâk

(260/35.12)

Yûnus Emre başka bir beyitte ise bu büyük sofiyle kendini bağdaştırmakta, tasavvuf yolunda adeta bir sofi olduğunu dile getirmektedir:

Mi'râc gecesi Ahmed'ün döndürdüm arş'da na'linün  
Üveys ile urdum tâcî Mansûrla urgandayıdum

(92/132.7)



## **9.)ŞÖHRETLİ ŞAHISLAR**

### a) **BELKIS:**

Sabâ melikesidir. Güzelliği ile tanınan Belkis, önceden puta taparmış. Sonradan Süleyman peygamber tarafından imâna davet edilmiş ve Süleyman'ın dinine girmiş, onunla evlenmiştir.

Şair, gönlünü Belkis' a benzetir, gönlünün onun gibi uçtuğunu söyler:

Bîr dem dîv olur yâ perî vîrâneler olur yîrî  
Bîr dem uçar Belkis ile sultân-ı îns u cân olur  
(42/63.6)

### b) **FÎR'AVN :**

Mısır hükümdârlarına ilk çağlarda verilen addır. Ama genelde dinde ve edebiyatta bir tek Firavun'dan söz edilir. Bu da hususiyle Mûsa peygamber zamanında yaşayan Allah'lık iddiasında olan ve onunla uğraşan Mısır hükümdâridir.

Şair, bir beyitte gönlünün her türlü acıya katlanabileceğini, söylemek için kötülüğüyle tanınan Firavun ve vezirinin düştükleri durumdan faydalananarak kendisini anlatmaya çalışır:

Gâh dûzahda yanam Fîr'avn ile Hâmân olam  
Gâh cennetde varam Gîlmanila Rîdvân olam  
(111/156.14)

### c) **HÂMÂN:**

Hz.Musa'nın zamanındaki Firavun'un veziridir. O da Firavun gibi kötü kalpli zalm bir kimseymiş. Hattâ kâhinlerden Hz.Musa'nın doğacağını öğrenip Firavun'a çocukları öldürmesini tavsiye eden kişi odur. Hâmân kötü bir kişi

olduğuna göre cehennemde yanacaktır. Şair de, aşkının büyüklüğünü anlatmak için bundan yararlanarak âdetâ cehennemde yanmak istediğini anlatır:

Gâh dûzahda yanam Fîr'avn ile Hâmân olam  
Gâh cennetde varam Gîlmanıla Rîdvân olam  
(111/156.14)

#### d) HÂRUT- MÂRUT :

Hârut ile Mârut ikili meleklerin en üstünü olan iki melektir. Allah'ın yanında iki melek olan bu şahıslar yeryüzüne indiklerinde Zühre'ye âşık olmuşlar ve bu aşktan dolayı kendi yaratanlarını unutmuşlardır:

Gökdekî Hârut Mârut işk için îndî yere  
Zühre yüzîn göricek unutdu Rahmânını  
(219/310.6)

Hârut ile Mârut Zühre'ye âşık olunca ondan kâm almaya çalışmışlardır. Kadın da onları kabul edeceğini, ama üç şartı olduğunu söyler. Bu üç şarttan birini kabul etmelerini söyler. Bu üç şartın en hafifî olan içhi içmeyi kabul ederler. Ama içkiyi içince puta da tapmışlar ve Zühre'nin kocasını da öldürmüşlerdir. Kadın ise onların sarhoşluk anında göğe çıkmak için okudukları duayı öğrenmiş ve semâya yükselmıştır. Allah da onu gökyüzünde parlak bir yıldızı çevirip insanlara ibret olsun diye orada bırakmıştır. Zühre (Çoban-yıldızı) bu kadındır. Böylece Hârut ile Mârut Allah'ın yanında iki güzel melekken ihtiraslarının kurbanı olmuşlar ve yerlerini Zühre'ye bırakmışlardır:

Gör Hârut-Mârut neyledî hazrette ferîsteyîdî  
Nasîbîn işka aldurup makâmın Zühre'ye vîre  
(169/240.3)

### e) HİZİR:

Ebedi hayatın simbolü olan Hızır, Âb-ı hayatı içtiği için ölmeyeziğe erişmiştir. Mûsâ'nın şeriatına bağlı bir peygamber ya da velî olduğu hususunda rivâyetler vardır. Darda kalan kolların yardımına yetiştiği hususunda söylentiler vardır. Halk arasında "Hızır gibi yetişmek" gibi kalıplılmış sözler bu inanışla ilgilidir. Yunus Emre, bir beyitte Zülkarneyn'in Hızır ile İlyâs ile ne yaptığını söyleyerek kul gelen nasibin kimse tarafından alınmayacağı görüşünü ifade eder:

Kula nasîb değicek sultan elden alamaz  
Zülkarneyn n'eyledî ya Hızır u İlyâs ile  
(184/262.16)

Çünkü üçü Âb-ı Hayât'ı aramaya olmuşlar, ama Hızır ile İlyâs bu sudan içmemişler. Yunus Emre bu dünyada iki kişinin kalacağımı söyler, bunlardan biri Hızır'dır:

Yûnus Emre bu dünyâda îkî kişî kalur dîrler  
Meger Hızır İlyâs ola Âb-ı Hayât içmîş gibî  
(215/302.7)

Hızır ile İlyâs Âb-ı Hayât içtikleri için, doğal olarak bunların birkaç gün içinde ölmeleri mümkün değildir:

Şol Hızır'la şol İlyas Âb-ı Hayât içdîler  
Bu bîrkaç gün içinde bunlar ölesî değil  
(81/116.6)

Şair, bazı beyitlerde kendini Hızır'la bağdaştırmaktadır ve aşkınlı dile getirmektedir: Aşk denizine düştüğünü, deniz ördeği gibi üzericalığını, denizleri

seyrettiğini ve Hızır gibi gezdiğini söyler:

Düşdüm bu işk denizine bahrılayın üzerer oldum  
Seyran itdüm denizlerî Hızır'layın gezer oldum  
(125/174.1)

#### f) KÂRUN:

Mûsâ peygamberin teyzesinin oğlu olduğu söylenen zenginliğiyle tanınan bir kimsedir. Zenginliğiyle tanınan bu kimse aynı zamanda çok cimriymış. Sonunda Hz.Mûsâ'nın duâsı vasıtasiyla servetiyle birlikte yere geçmiştir. Bu olay şöyle dile getirilir:

Tiz îndürüler tahte's-serâya  
Bîn Kârun gîbî dünyeye kovanı  
(192/272.5)

Şair, bir beyitte de Kârun gibi kötü olan kimsenin malının yerinde durmamasını, rahat etmemesini söyler:

Ol malun kî Halîlidür hayırlara yelter senî  
Ol mal kî ol Kârun'undur îssî hîç rahat olmaya  
(171/244.3)

#### g) NEMRÜD :

Babil'in kurucusu ve hükümdarıdır. Hz.İbrâhim'i ateşe attirmış ve imâna gelmemiştir. Burnundan giren sinek beynini kemirmeye başlamıştır. Bundan rahatsız olduğu için etrafı pamukla çevrili bir tokmak ile başına tokmaklatmıştır. Birgün tokmakçı, pamuğun içine bir gürz koyup başına vurmuş ve öldürmüştür. Şair de, bu şahsin çektiği acılardan yola çıkarak bir âşık olarak acı çekmek istedigini,

Nemrûd olmak istedigini anlatır:

Gâh bîr mechûl-ı merdûd olam u Nemrûd olam  
Gâh varam Ca'fer olam Tayyâr olam perrân olam  
(111/156.16)

#### b) RÜSTEM:

İran'ın mitolojik kahramanlarından olan Rüstem şiirimizde kahramanlık, kuvvet, acı ve yenilmezlik simbolü olarak anılır. Delikanlığında birçok devleri öldürmüştür ve olağanüstü başarılar göstermiştir. Oldukça destânî bir hayatı vardır. Şair de buradan yola çıkarak Rüstem olmak, destan olmak ister:

Bu tokuz arslan u yîdî evren ü dört ejdehâ  
Bunlarunla ceng îdem Rüstem olam destân olam  
(112/156.22)

#### i) ZÜLKARNEYN:

Eski kültürümüzde oldukça tanınan Zülkarneyn, dünyanın pek çok yerini fethetmesiyle bilinir. Zülkarneyn zamanın birinde hastalanır ve âlimler şifâ olarak Âb-ı Hayât'ı salık verirler. Hızır ile Zülümât ülkesinde Âb-ı Hayât'ı ararsa da Hızır bulur ama o bulamaz. Bütün çabalara rağmen genç yaşıta ölürlü. Bir beyitte kula gelen nasibi hiç kimse elinden alamayacağını, Zülkarneyn'in Hızır ile İlyas'la neylediği söylenir:

Kula nasîb degîcek sultân elden alamaz  
Zülkarneyn n'eyledî ya Hızır u Îlyâs île  
(184/262.16)



## **10.) TASAVVUFİ ŞAHISLAR**

### **a) ÂKİL :**

Akıllı kişi anlamına gelir. Yunus Emre'ye göre aklı olan kimse, akılı başına taht eylediği için her işi en iyi şekilde bilir. Bu kimsenin dünya içindeki kimselere zararı dokunmaz:

Akıl taht eyledi başı şöyle bilür her bir işi  
Dünya içre âkil kişi kimseye dejmez ziyâni

(229/324.4)

### **b) ÂRİF :**

Düşünmeye gerek kalmadan gördüğünü bilen ve anlayan kişiye ârif denir. Ârif irfan sahibidir, Allah'ı tanır. Ârif, Allah'ın varlığını idrâk ederek gerçek olmayan varlıklardan geçip Tanrı varlığı ile var olur. Zamanını zikirle geçiren ârif, cömerttir, tevekkül sahibidir ve acılara katlanmasını bilir. Yunus Emre'ye göre ârifler niyâz sahibidirler:

Câhil münâfık münkîr cümle aklına şâkir  
Âşıklar didâr sever ârifler niyâz ile

(184/262.9)

Ârif olan kişi manalara dalar ve meleklerle beraberdir:

Mevlânâ sohbetinde sazla işaret oldu  
Ârif ma'nîye taldi çün biledür ferîste

(167/237.7)

Ârifler öyle derin ve evrensel ölçülerde düşündükleri için yetmiş iki millete aynı değeri verir ve yetmiş iki milletin dilini bilirler:

Yetmiş iki milletün sözini ârif bilür.  
Miskîn Yûnus sözleri cümle usul değil mi  
(192/271.6)

Şair, bir beyitte ârifi kopuz ile çeste'ye benzetir. Kanımcâ âriften çıkan sesleri bu aletlerden çıkan seslerle eşdeğerde tutuyor:

Yûnus imdi Sübhanı vasf eylegil gönüilde  
Ayrı değil ârifden bu kopuzla çeste  
(167/237.13)

Şaire göre, ârifliğin göstergesi her gönüilde hazır olmak ve tam olarak kendini gönüle teslim etmek ve dedikodudan uzak durmaktadır:

Âriflerden nişan budur her gönüilde hâzır ola  
Kendüyi teslim eyleye sözde kıyl ü kal olmaya  
(4/5.4)

Ve eğer tende cevher varsa ârife anlaması için bir söz yetmektedir:

Ansuz sözün gör nedür çok söz hayvan yükidür  
Ârif bir söz yeter tende gevher varisa  
(179/255.5)

Ârif olan kimse tabiatı seyreder ve tabiattaki herşeyi anlamaya çalışır. Her gördüğü şeye bir ibret almaya çalışır:

Rengi döner günden güne toprağa dökilür gine  
İbretdurur anlayana bu ibreti ârif tuyar  
(16/23.5)

Ârifler, kendilerini Allah'a verdikleri için bu dünya onlar için hayal ve düş gibi gelir:

Âriflere bu dünya hayâl ü düş gibidür  
Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer  
(45/66.7)

Ârifler, dünyayı hayal ve düş olarak değerlendirdikleri için dünya malına da değer vermezler ve dünya malını yağmaya verirler. Bunun sonucunda çiplak gitmeye yeltenirler:

Bu yolun ârifleri geçirmezler mata'ı  
Şöyle uryan giderür cihani yaqmâya virdük  
(75/108.3)

Şair, Hakk'ın yemeğinin piştiğini söyler ve âriflerin bu yemeğin tuzunu tatmasını ister:

Yûnus imdi söyle Hakk'ı münkîr dutsun sana dakı  
Bişüpdurur Hakk'ın honı ârifler datsun duzumı  
(189/268.9)

Şairirimiz başka bir beyitte de âriflerin dost yüzü görmesini ister:

Âşıklar maksûda ire ârifler dost yüzin göre  
Şöyle mücrim yüzü kara ben n'ideyn n'eleyeyin  
(244/11.6)

Âriflerin sözü cevhere benzetilmektedir. Şair, insanların cevher istedikleri takdirde âriflere hizmet etmesini anlatmaya çalışır. Çünkü ârifler insanlar

için çok iyi bir yol gösterici olduğundan doğru yola sevk ederler. Ama cahil bin söz söylese de bu sözün hiçbir değeri yoktur:

Dürr ü cevher isterisen âriflere hidmet eyle  
Câhil bin söz söylerise ma'nada miskal olmaya

(4/5.6)

Mutasavvifimiz bir yerde kendisine seslenir ve bildiği şeylerden dolayı “anladım - bildim” demesini söyler. Diğer tasviye ise miskinlik eteğini tutması gerektidir:

Yûnus sen ârif isen andum bildüm dime  
Dut miskînlik eteğin âhir sana gerekdür

(28/41.6)

### c) ÂŞIK :

Yunus Emre, aşağıdaki beyitlerde aşkı şöyle tanımlar: Aşk kıymetli bir varlıktır ve herkese nasip olmayan hürmetli bir nesnedir:

İşidün iy yârenler kıymetlü nesnedür ısk  
Değmelere bitimez hürmetlü nesnedür ısk

(71/104.1)

Aşk, hem insana acı verir, hem de saflik, berraklık, neşe ve mestanelik verir. O aşk yüzünden Hz. Hamza canından vazgeçip, Uhud günü görülmek bir kahramanlıkla düşmaları yere serdi ve sonunda cennetlere uçtu. Aşk ile Hz. Mustafa'nın şefaati kazanılır, çünkü yüce bir nesnedir aşk:

Hem cefâdur hem safâ Hamza'yı atdı Kaf'a  
Işk iledür Mustafâ devletlü nesnedür ısk

(71/104.2)

O aşk kıvılcımı dağa düşse kül eyler, gönüllere yol eyler, nice nice sultanlar vardır ki, aşka kul olmuşlardır:

Tağa düşer kül eyler gönüllere yol eyler  
Sultanları kul eyler cür'etlü nesnedür işk

(71/104.3)

Kime ki, aşkin oku vurdu ise, artık gam ve üzüntü yoktur. Aşık olanın feryât ile âhi hiç dinmez. Çünkü aşkin temelinde ayrılık vardır. Aynılık kılıçının acısı da şifâ bulmaz:

Kime kim işk urdı urdı ok gussayila kaygu yok  
Feryâdila âhi çok firkatlı nesnedür işk

(71/104.4)

Aşk, bir acaip nesnedir ki, denizleri kaynatır, dalga dalga eder, hatta kayaları bile söyleter:

Denizleri kaynadur mevce gelür oynadur  
Kayaları söyledür kuvvetlü nesnedür işk

(71/104.5)

Aşkin zincirine boynunu kaptıran, akıllı kimse bile olsa şaşırır, deryalara düşer, bu sevda ile ciğeri pişer, zaten bir ateştiler aşk...

Âkilleri şaşurur deryâlara düşürür  
Nice ciğer bişürür key odlu nesnedür işk

(72/104.6)

Miskin Yûnus, bu aşkin elinden neylesin? Öyle bir derde düşmüştür ki, kime ne söylesin? Varsın da sevgiliye ziyafet versin, çünkü lezzeti bir nesnedir aşk...

Miskin Yûnus n'eylesün derdin kime söyleşün

Varsun dostı toyasun lezzetlü nesnedür işk

(72/104.7)

Yunus Emre'ye göre tüm bu özellikleri üstünde taşıyan kişiler âşıklardır. Şairimiz Divân'ında bu tip üzerinde çok durmaktadır. Hatta diyebiliriz ki adından ve özelliklerinden en çok söz edilen tip âşık tipidir. Aşık tipinin aşıklık özelliği Allah'a aşık oluşudur. Âşık ve ma'suk şaire göre aynı değerdedir. Yani seven ve sevilen aynı varlıktır:

Asılda âşık u ma'sûka birdür

Bu birden gerçi kim yüz bin görindi

(231/235.8)

Mutasavvifimiz, bir beyitte sevince âşık, karşılığında sevilince ma'sûk olduğunu şöyle anlatır:

Biz sevdük âşık olduk sevildük ma'sûk olduk

Herdem yini dirlikde sizden kim usanası

(210/295.3)

Bir beyitte aşk ateşine yanmak gereği, kişinin âşık olması ve ma'sûkunu bulması gereği üzerinde durulur:

Kişi âşık olmak gerek ma'sûkayı bulmak gerek

Işk odına yanmak gerek ayrık oda yanmak ola

(178/254.5)

Âşikların gözünden ma'şûk hayali gitmemektedir:

Âşiklarun arş yüzinden ma'şûkî gitmez gözinden  
Dâ'ima okur sözinden zîra kim oldurur faki

(229/323.3)

Âşikların her hâli sevgilinin katında biter. Söylenecek bir söz varsa  
ona söylemenmelidir:

Âşiklarun her hâli ma'şûk katında biter  
Sözün var ana söyle benüm arada nem var

(14/19.3)

Şaire göre âşık, sevgiliye kendi canını helâl kilmiştir. Aşk eri  
Kur'ân'ını sevgilinin parlak yüzünden okur:

Halâl kıldı ma'şûka âşık kendü kanını  
Ma'şûk nakşindan okur ısk eri Kur'ânını

(219/310.1)

Âşikların işi ağlayıp inlemedi, sevgilinin hasretinden gözyaşları pınar  
gibi akar:

Hocam âşık olanların işi âh-ila zâr olur  
Hasretinden ol ma'şûkun gözü yaşı bınar olur

(245/13.1)

Aşk, yere göge direk olduğu için aşkı seven âşık gerekir:

İşki seve âşık gerek ne olısar ıskdan yiğrek  
İşkdur yire göge direk kalanı hep söz öküşi

(198/278.7)

Ve şaire göre her kim aşık olmadıysa kesip yakılması gereken kuru ağaca benzer:

Kırı ağaçının iderler kesüp oda yakarlar

Her kim aşık olmadı benzer kırı ağaca

(186/264.6)

Yûnus, bir aşık olarak duygularını şöyle dile getirir: Sevgiliden ayrı kalınca asılıp ölmek daha iyidir. Aşık darağacında boynuna urganını kendi bırakır:

Yârdan ayru olnca asılıp ölmek yiğdür

Aşık kendü bîragur boynuna urganını

(219/310.2)

Âşıkların gözünden sevgilinin hayâli aslâ gitmez. Nitekim Zelihâ verir Yûsuf'un nişanını. (Burada Hz. Yûsuf ile Züleyhâ'nın arasında geçen menkibe kastediliyor):

Gitmez aşık gözinden hergiz ma'sûk hayâli

Nitekim Zelhâ virür Yusuf'un nişanını

(219/310.3)

Aşık için ebedî dirlik, sevgilinin yolunda ölmektir. Aşık olmanın delili sorulacak olursa reddedilmez hakikat budur:

Dirlik budur aşika ma'sûk yolunda öle

Sorarlarisa eydem aşıkun burhânını

(219/310.4)

Yûnus, aşk ateşine yanaların bütün vücutunun nûr olduğunu söyler. Ve aşk ateşi öyle bir ateştir ki alevi belirmez:

Işk odına yanalarun külli vücûdî nûr olur  
Ol od bu oda benzemez hiç belürmez zebânesi

(226/319.2)

Dost (Allah) aşkından âlem dolmuştur ve o aşktan da âşiklar olmuştur:

Dost ıskından âlem toldı herbir âşık andan oldı  
İşksuz biten çiçek soldı ıskıladur dostlık hoşı

(198/278.5)

“Âşıkım” diyenlerin dünya ve ahireti terk etmeleri gereklidir:  
Işkilde genez olur işk bilici az olur  
Dünye âhret terk gerek âşıkın diyenlere

(182/259.3)

Aşka tutsak olan aşığın boynu zincirlidir. Ama, buna rağmen hür olmak istemezler:

Işkun zemzemesinden âşık boynı zincirlü  
Âzadlık istemez(ler) şöyle kaldılar dutnak

(71/103.6)

Aşık olan kişi âhiret korkusunu bir pula saymaz:  
Âşık bir kişidür bu dünyâ malın  
Âhiret korkusun bir pula saymaz

(59/88.6)

Âşık olan hiçbir şeye mâlik değildir, candan el yumuş, yalnız Allah yoluna baş koymuştur. Her ne söylense kabul eder, kimsenin gönlünü kırmaz:

Âşık olan miskîn olur Hak yoluna teslim olur  
Her ne dirsen boyun tutar çare yok gönül yıkmağa

(1/1.8)

Âşık olan kişiye dinden, milletten yana soru sorulmamalıdır. Çünkü âşık olanlar harâb olur, âşıkların gönlü sevgilinin derdiyle yandığından artık bir şeyden haberi bile olmaz:

Dîn ü millet sorarışan âşıklara dîn ne hâcet

Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet

(12/17.1)

Şair, bir beyitte aşk delisi olan âşığa niçin darmadağınık olduğunu sorar sonra aşağı kendisini deli kıلان şeyin aslında kendisi olduğunu söyler. Çünkü insan Allah'ın varyüzündeki tecellisidir ve insan Allah'a aşıkken aslında kendine aşiktır:

İy işk delüsi olan ne kaldun perâkende

Ol senü delü kıلان yine sendedür sende

(179/256.1)

Şair, aşağıdaki beyitlerde istifham sanatı yoluyla âşığın özelliklerini dile getirir: Canını aşk yoluna vermeyene âşık denir mi? Gayret kanadını açıp sevgiliden yana uçmayana âşık denir mi?:

Canını işk yoluna virmeyen âşık mıdur

Cehd eleyüp ol dosta irmeyen âşık mıdur

(21/31.1)

Sevgilinin muhabbetini gönülde can ipliği ile düğüm düğüm bağlamayana, nefsin hevâ ve heves oluklarının can damarını kurutmayana âşık denir mi?:

Dost sevgüsün gönülde canla berkitmeyen

Tûl-i emel defterin dürmeyen âşık mıdur

(21/31.2)

Âşık öyle bir yanlışla yanar ki, ona şahid gerekmez. Her can yücelikler  
âlemi olan gökler ülkesine varamaz. Nur ve ışık etrafında durmadan dönen  
pervâneler gibi sevgilinin hasret âteşiyle duman duman tütmeyene âşık denir mi?

Işka tanışık sıgmaz dejme can göge ağmaz  
Pervâneyein oda yanmayan âşık mîdur

(21/31.3)

Nefs, İnsanın içinde kurulmuş amansız bir tuzaktır. Nefsinin tekmesini  
iyien insan bir daha belini doğrultamaz. Nefis timsahı ilk önce sahibini helâk eder.  
Onun ne yaman bir düşman olduğunu bilip bütün arzularından geçmeden, aşk  
kadehinden içmeden, dost yoluna erler gibi durmadan âşık olunamaz. Nefs atına  
binip hevâ ve hevesat meydanına sürene âşık denir mi?:

Nefs arzûsından geçüp ışık kadehinden içüp  
Dost yoluna er gibi turmayan âşık mîdur

(21/31.4)

Gece gündüz dünya nimetlerinden el çekmeden, bir dergâhda gönlü  
duru ve safa baklı Hak erenlerinin önünde diz çökmeden, canlara sohbet şerbetini  
sunmadan ve başı kesik bir mum gibi yanmadan âşıklık mı olur?:

Dün gün riyâzat çeküp halvetlerde diz çöküp  
Sohbetlerde baş çatup yanmayan âşık mîdur

(21/31.5)

Yunus kendine seslenir ve “Ey Yûnus! Şimdi seni cemâlinin hasretiyle  
inleten sevgilinin bu cefâsına karşı sabreyle. Zira gönlüne aşkın okunu vurmayana  
âşık denmez.” der:

Yûnus imdi ol dostun cefasına sabr eyle

Yüregine işk odın urmayan âşık mîdur

(21/31.6)

Ayrıca şaire göre gerçek âşikların yüzünde nişanı olur. Bu nişan gece  
gündüz durmadan akan gözyasıdır:

Gerçek âşık olanların yüzünde nişanı olur

Dün gün turmaz akar anun gözleri yaşınum kanı

(225/317.5)

Âşık olanın nişânı vardır. Bu nişân melâmetdir. Kim melâmete  
düştüyse âşık o dur:

Âşık olanın nişânı vardır

Melâmet olur bellü beyân

(192/272.6)

Âşık mı diyem ana can terkini urmadı

Âşık ana diyeler kim melâmete düşdi

(216/305.4)

Âşık olanın gözü bir pınar gibi akmalı ve göl haline gelmelidir, o  
gölün kenarında çemenler, çiçekler, güller bitmeli ve sazlar boy verip bir kamış  
halini almalıdır. Şair, bu düşüncesini şöyle ifade eder:

Âşıkun gözü yaşı hem göl ola

Ayağından saz bitüp kamışlana

(177/252.4)

**Âşık olan kişi hiçbir zaman aşktan usanmaz:**

Döner gönlüm bana öğüt virür hoş

**Âşık olan gönül ıskdan usanmaz**

(59/88.3)

**Canını terketmeyen âşık olamaz ve maşûku bulamaz:**

Âşık ki câna kaldı âşık olmaz

Canım terk itmeyen ma'sûkı bulmaz

(59/88.4)

**Âşık öldü diye sala verilse de aşıklar ölmez. Bu da onun ölümsüzlüğü demektir:**

Âşık öldi diye salâ virürler

Ölen hayvan-durur âşıklar ölmez

(60/88.8)

**Âşık ölmez. Ölüm âşık için Allah'ın ilâhî bir nurudur. Âşık beka âlemine adımıını atar atmaz sevgiliye kavuşacaktır:**

Kogıl ölüm endişesi âşıklar ölmez bâkîdür

Ölüm âşikun nesidür çünkü nûr-ı ilâhîdür

(23/35.1)

**Âşık için bu dünya boştur, eninde sonunda terk eder:**

Âşık bu dünyeyi n'ider akîbet birgün terk ider

İşk eteğin dutmuş gider her kim gelürse salâdur

(38/57.4)

Hakk'a ulaşan âşikin mezhebi yoktur. Yani "bîmezheb ü bîmillet"tir.  
Onun yolu Hak yoludur:

Işk ehlini sorarsan ne mezheb ne milletdür  
Yolda kalandur sakın gice vü gündüz sayan

(156/221.5)

Yunus Emre bir beyitte de şöyle der: Sırrum gönüldeydi, sakınmazdım  
sözümü, âşık nasıl katlanır söze ki, âşk metâını satmadıkça:

Gönlümdeki (bu) razumı sığınmazam seyr iderem  
Âşiklar nice katlana işk meta'ın satmadıkça

(178/253.5)

Allah'ın yüce kapısında hizmet eden âşikların yıldızı her an pırıl  
pırıldır. Onlar ululuk sultanının çavuşuna benzerler:

Ol sultan kapusunda hazreti tapusunda  
Âşiklarun yıldızı herdem çavuşa benzer

(47/70.4)

Bu çavuşların dermanı derttir ve bu dertten dolayı da zengindirler:

Derd âşikun dermânidur derdlü âşiklar ganîdür  
Kâdir kudret ünidür dir işidenler âvâzumı

(189/268.7)

Ayrıca cehennemden korkmaz ve cennete de baş indirmezler:

Âşikları tamuya yandurmaya  
Uçmağına bunlar baş indürmeye

(180/257.1)

Âşikin ruh yapısında ağlamakla gülmek, dirilmekle ölmek, kahırla lütuf bir aradadır ve beraber gider gelir:

Ağlamak gülmek âşıka dirilmek ölmek âşıka  
Kahrıla lütfi bir bilür bilmez melül olduğunu

(216/304.4)

Ve âşk bu ruh haliyle Hakk'ı sevmeli ve Hak derdine devâ kılmalıdır:

Âşak oldur Hakk'ı seve Hak derdüne kila devâ  
Bizüm içün hayır du'a kılanlara selâm olsun

(250/21.4)

Böyle olan gerçek âşiklar aşk yolunda canını, başını ve sarığını terketmişlerdir:

Âşıka izzet üâr vallah bedî' bu haber  
Âşıkisan cansuz gel ne ser ü destar gerek

(73/106.6)

Dosta giden yolda gönül sağlamlaştırılmalıdır. Âşığın gönlünü, canını bu yola harc etmesi gereklidir:

Gönül nice berkitmeye dost iline giden yola  
Âşık kişiler canını bu yola harc itse gerek

(80/115.4)

Âşık olan kişi maşûkunu zîkr ederse açaip karşılanmamalıdır. Âşkı için gönlünü inletmesi gereklidir:

Aceb midür âşık kişi ma'sûkını zîkr iderse  
İşk başından aşağıaz gönlini zâr itse gerek

(80/115.6)

Şaire göre âşık olanın gözünün yaşı gece gündüz durmadan akar.  
Âşikin bu sevda ile gözünün yaşı kan ettiği, sevgili sorucaymış:

Âşikun gözü yaşı dün ü gün turmaz akar  
Âşık kan ağladığı ma'sûk soruncaymış

(66/98.4)

Yunus Emre bir beyitte de şöyle der: "Bana derlerdi ki: Âşık âvâre olur. Şimdi başuma geldi gördüm, o söz verince iş böyle olur imiş":

Eydürleridi bana âşık âvâre olur  
Geldi başuma gördüm ol söz yerinceyimis

(67/98.5)

Şairimiz bir beyitte de "Hakkın takdir kalemi böyle yazmış ki âşık oldum sana, hiç kimseler benim gibi aşka böyle müptelâ olmadı." diyor:

Hak'dan meger takdîr idi âşık oldı gönlüm sana  
Hiç kimseler bencileyin işka giriftâr olmadı

(213/300.2)

Mutasavvifimize göre aşk yüce bir zatin bakışı ile alevlenir, âşık canlar Allah'ın ermiş kullarıdır. Aşka düşmeyen gönüller virâneler gibidir, mamur şehirlere benzemez:

İşk bir ulu nazardurur âşık canlar erenlerdur  
İşka düşmeyen gönüller virandurur şar olmadı

(213/300.5)

Aşkta kahırlar, dertler, elemeler de vardır. Âşık olana gayret gerekenmektedir. Şair burada kendine seslenir ve “Yunus! Eğer âşık oldun ise âşıklarda âr olmadı... Yanı âşık oldun diye bu hâlinden utanmana lüzum yoktur...” der:

Işkda kahırlar çok olur âşıklara gayret gerek

Yûnus âşık oldunisa âşıklarda âr olmadı

(213/300.8)

Yûnus, aşağıdaki beyitte Allah’ın veli kullarından birine erdiğini ve âşık olduğunu, o velînin yüzünü görür görmez Hakk’ı bulduğunu dile getirir:

Âşık oldum erene irmeğile

Hakki buldum er yüzin görmeğile

(161/230.1)

Diger bir beyitte ise aşk ateşini canına bırakıktan sonra tutuşarak alev alev yandığını söyler:

Od bırakдум cânuma dün gün yanar

Yanaram yalap yalap tutuşuban

(147/208.2)

Bu ateşle bülbül bile güllerin kızıl rengine âşık olmuştur. Şair, erenlerin mübârek yüzünü gördükten sonra binlerce bülbül olduğu söyle ifade eder:

Bülbül de âşık olmuş kızıl gulin yüzine

Gördüm erenler yüzin hezâr destân oldum ben

(140/196.4)

Şair, Allah’ına duyduğu aşkı ifade etmeye çalışırken “Rabbimin aşkı benim gönlüme düştü ve bağırında bir yara meydana getirdi. Bu aşk ki gönül ocağında alevlendi, aldı benim gönlümü, sırtımı meydana çıkardı.” der:

Ol Çalabun ıskı benüm bağrumı baş eyledi

Aldı benüm gönlümi sırrumı fâş eyledi

(199/279.1)

Sonra da “Onun aşkı ile canımız sarhoş oldu, dilimiz de inciler döktü, o Allah’ın aşkı beni benden aldı ve mest eyledi.” der:

Esrük oldı cânnumuz dür döker lisânumuz

Ol Çalabın ıskı beni serhoş eyledi

(199/279.5)

Bu aşk, şaire Allah tarafından verilmiştir, onun canının canıdır. Onun için her an şeytanla savaşı vardır:

Bu ısk bize Rahmânîdür hem canumuzun canıdır

Anun içün şeytanla herdem bu savaşum benüm

(130/181.3)

Yûnus diyorki: “Ben âşığım, sözümde sadıkım, doğruyum. Başka âşiklar gibi süsüm, bezeğim yoktur.”:

Yûnus eydür ben âşıkam hem âşıkam hem sâdîkam

Bu ayrıuk âşiklar gibi yokdur ârâyışüm benüm

(130/181.6)

Şaimiz âşikların gönlünün, gözünün maşûka doğru gittiğini ve kendisinin de bir âşık olarak maşûka ermek istediğini, gönlü ile sözleştiğini söylüyor:

Aşıklarun gönli gözü ma'şuk dapa gitmiş olur

Gönlüm ile kavl itmişem bâshed ki ma'sûka irem

(115/160.4)

Şair, bir beyitte gerçek aşıkların istediklerine ernesini ister:

Âşiklar maksûda ire ârifler dost yüzün göre  
Şöyle mücrim yüzü kara ben n'ideyin n'eyleyeyin

(244/11.6)

Yunus Emre'de iki ben vardır:Biri maddi, diğeri manevi ben'dir. Şair,  
Beni bende demen bende değilim  
Bir ben vardır bende benden içerü

diyerek madde beni inkâr eder. Varlık beninin Tanrı'yı tanımamasına engel olduğu inancında olduğundan onu reddeder. Böylece benliğini verdiği Tanrı ile dolu benin içinde olduğunu söyler.

Bu inanç içindeki Yunus, şiirde Tanrı'ya seslenir:Ben, içimi kana boyayan Tanrı aşkı ile yana yana yürürem. Tanrı'ya olan aşkim beni perişan etti, aklım başından gitti. Tanrı'm, aşkının bana yaptığıni gel, gör, diyor:

Ben yürürem yana yana ışk boyada beni kana  
Ne âkilem ne divâne gel gör beni ışk n'eyledi

(224/316.1)

Şair, içinde bulunduğu durumunu doğanın tüm öğelerinden yararlanarak dile getiriyor. Doğanın içinde kalış ve ona tatsak oluş, çağlar boyu Türk köylüsünü statik bir toplum haline getirmiştir. Bu ruh hali Yunus Emre'de de güçlündür.

Yunus Emre, bu ruh halinin sonucu, kimi rüzgâr gibi eserim, kimi yollar gibi tozarım, kimi de seller gibi akarım, diyor. Kendisini yönü belirsiz esen

rüzgâra, rüzgârin etkisiyle yollarda uçuşan tozlara ve akan sulara benzetiyor. Yani, çoskun dugularına doğayı ortak ediyor, onunla bütünleşiyor:

Geh eserem yeller gibi geh tozaram yollar gibi  
Geh akaram seller gibi gel gör beni işk n'eyledi  
(224/316.2)

Şair, yine doğa varlığından yararlanıyor ve şöyle diyor: Akar sular gibi çağlarım, dertli iç dünyamda acı duyarım, ciğerimi dağlarım. Şeyhimi anarak ağlarım. Tanrı'm, aşkinın bana yaptığını gel, gör, diyor.

Yunus, bu beyitte; şeyhi Tapduk Emre'nin izni ile yollara düştüğünü, yetişmesinde emeği olan Şeyh'ini anımsadıkça özlem duygularıyla dolup taşığını anlatmak istiyor:

Akar sulayın çağlaram derdlü ciğerüm dağlaram  
Şeyhüm anuban ağlaramgel gör beni işk n'eyledi.  
(224/316.3)

Yunus, aşağıdaki beyitte şeyhine sesleniyor : Şeyhim! Elimi al, beni kaldır; ya da sana beni kavuştur. Beni çok ağlattın, artık biraz güldür. Tanrı'm, aşkinın bana yaptığını gel, gör.

Yunus Emre, şeyhi Taptuk Emre'nin yanında belirli bir olgunluk düzeyine geldikten sonra, "el almıştır", yani şeyhinin izniyle gurbete düşmüştür. Gurbet elde çile çeken Yunus, özlem duygularıyla şeyhine vuslatı yani kavuşmayı istemektedir.

Beyit, Yunus'un Tanrı sevgisini şeyhinden öğrenerek bu hale geldiği ve bu sevgiyle Tanrı'ya kavuşma özleminde olduğu biçiminde de yorumlanabilir:

Ya elüm al kaldur beni ya vasluna irdür beni  
Çok ağlatdun güldür beni gel gör beni işk n'eyledi

(224/316.4)

Düzen bir beyitte “Ben ilden ile yürüyüp dururum. Gezdiğim yerlerde şeyhimi anarım, dilimde hep onun adı var. Halimi gurbette kimse bilmez. Tanrı’m, aşkının bana yaptığını gel, gör” diyor.

Hakiki aşk dediğimiz ilahi aşkin özlemi ve evrende çekilen çile aşşın özellikleidir, Tanrı’ya kavuşma isteğinin doğal sonucudur. Yunus gibi gerçek Tanrı aşıkları bu çileye severek katlanmaktadır.

Tasavvuf’ta “dost ili, gurbet” sözleri Tanrı insan ilişkisini açıklayan kavramlardır. Memleket anlamında olan ”il” sözcüğü, mecazi anlamda Tanrı katını karşılar. Tanrı’dan uzak kalış “âvârelîk” tir. “Gurbet” sözcüğü Tanrı’ya kavuşturmayı insanın durumunu belirtir. Kişinin gurbetten kurtulması Tanrı varlığı ile bütünleşmesine bağlıdır. Buna da ancak sevgi yoluyla varılır. Yunus da bu yoldadır:

Ben yürürem ilden ile şeyh soraram dilden dile  
Gurbetde halüm kim bile gel gör beni işk n'eyledi

(224/316.5)

Şair, diğer bir beyitte ise “Mecnun gibi yürürem. O sevgiliyi düşümde görürüm. Uyanınca düşümün gerçek olmadığını anlar, üzülürüm. Tanrı’m, aşkının bana yaptığını gel, gör” diyor.

Bu beyitte Yunus Emre, Tanrı sevgisiyle düştüğü yollarda Mecnun'a döndüğünü belirtiyor. Düşünden uyanınca gördüğünün gerçek olmadığını anlıyor, “yâr” dediği Tanrı’ya kavuşamamanın ıstırabı içinde üzülüyör:

Mecnûn oluban yürürem ol yârı düşde görürem  
Uyanıp melûl oluram gel gör beni işk n'eyledi

(224/316.6)

Şair, başka bir beyitte de “Ermiş, Tanrı aşkıyla kendinden geçmiş Yunus olarak çaresizim, baştan ayağa yaralıyorum. Dost ilinden uzaklarda başı boş dolaşmaktayım. Tanrı’m aşkının bana yaptığını gel, gör” diyor.

Şair, bu beyitte Tanrı’ya kavuşamamanın acısının benliğini sardığını belirtiyor:

Miskîn Yûnus bîçâreyem başdan ayağa.yâreyem

Dos ilinden âvâreyem gel gör beni ısk n’eyledi

(224/316.7)

Bu inançla duygularını dile getiren şair, sadece Tanrı aşkı değil insanlara karşı duyduğu sevgiyi de ifade etmeye çalışır. Bir beyitte bu dünyaya dava için gelmediğini, sevi için geldiğini söyler. Yani işinin sevi ve muhabbet olduğunu belirtir. Ve dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim, der:

Ben gelmedüm da’viyiçün benüm işüm seviyiçün

Dostun evi gönüllerdir gönüler yapmağa geldüm

(99/142.2)

Şair, diğer bir beyitte ise, “Sevgilinin aşkının verdiği deliliğin ne olduğunu ancak aşıklar bilir. İkilik ikliminden geçip birliğe ulaşmaya geldim” diye ruh hâlini vermeye çalışır:

Dost esriği deliliğüm aşıklar bilür neligüm

Değşüriben ikiliğüm birliğe bitmeğe geldüm

(99/142.3)

Mutasavvifimiz bir beyitte sevgisini neden haykırdığını şu şekilde anlatmaya çalışır: “Sözüm ne ay için ne de güneş içindir. Sevenlere bir söz bile kâfi. Sevdigimi, Hakk’ın aşkı ile yanıp durduğumu haykırmasam, bu sevda derdi beni öldürür.”:

Sözüm ay gün içün degül sevenlere bir söz yeter  
Sevdüğüm söylemezisem sevmek derdi beni boğar  
(43/64.5)

Bu ruh halinin sonucu sevgilisine seslenen şair, “Sensin benim cânimın cânı, sensiz kararım yoktur. Cennetde sen olmazsan, yemin ederim ki, ona bile bakışım yoktur” diyor:

Sensin benüm canum canı sensüz karurum yokdurur  
Uçmakda sen olmazsan vallah nazarım yokdurur.  
(34/50.1)

Başa bir beyitte de “Nereye baksam sende bir eser görür gözüm; yine ne söyleyecek olsam sözüm de sensin .Seni gözetmekten başka daha iyi bir avım yoktur.” diyerek sevdiği varlığa karşı selnişlerini ifade eder:

Baksam seni görür gözüm söylesem sensin sözüm  
Sensin gözetmekten dahi yiğrek şikârum yokdurur  
(34/50.2)

Diğer bir beyitte ise “Ey sevgili! Yûnus öyle bir aşkla seviyor ki seni, her an yüzünün nuru ile ışıklanmak istiyor. Çünkü, onun senden başka gönül vereceği bir başka yâri yoktur.” der:

Yûnus dahi âşık sana göster dîdârunı ana  
Yârum dahi sensin benüm ayruk nigârum yokdurur  
(34/50.5)

Bir şiirde aşksız ve sevgilisiz yaşamayacağını belirten şair, niçin yaşamayacağını da anlatmaya çalışır:

“Ey sevgili ! Senin aşkin benim günlüme düştü de beni benden aldı,  
bana sen gereklisin. Benim maksadım sadece sensin. Ben gece gündüz yanarım,  
bana sen gereklisin.”:

Işkun aldı benden beni bana seni gerek seni  
Ben yanaram duni günü ban seni gerek seni

(209/294.1)

“Ne varlığa sevinirim, ne de yokluğa üzülürüm, aşkin ile gönlümü  
avuturum, bana sen gereklisin. Senin aşkin âşıkları mest eder, öldürür; aşk denizine  
daldırır; nice sırlar, nice ışıklarla doldurur. Ey sevgili! Bana sen gereklisin.”:

Ne varlığa sevinürem ne yokluğa yerinürem  
Işkunla avunuram ban seni gerek seni

(209/294.2)

Işkun âşıkları öldürür ışk denizine taldurur  
Tecelliyyile toldurur bana seni gerek seni

(209/294.3)

“Aşkin şarabından içeyim, tipki Mecnûn gibi dağlara, çöllere düşeyim,  
gece gündüz seni düşüneyim, bana sen gereklisin.”:

Işkun şarabından içem mecnûn olup tağa düşem  
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni

(209/294.4)

“Sûfilere erenler meclisinin sohbeti gerektir, ahılere ebedi âlemin  
saadeti gerektir. Bir dilbere gönlünü bağlayan Mecnûn'lara ise Leylâ'sı gerektir.  
Bana ancak sen gereklisin.”

Sûfilere sohbet gerek ahîlere ahret gerek  
Mecnûn'lara Leylî gerek bana seni gerek seni  
(209/294.5)

“Ben bu aşk denizinde yüzerken eğer beni öldürseler, külümü rüzgâra verip göğe savursalar, benim toprağım o anda çağıracaktır. Ey sevgili! Bana sen gereklisin.”:

Eğer beni öldürüler külüm göğe savuralar  
Toprağum anda çağırı bana seni gerek seni  
(210/294.6)

“Yûnus’dur benim adım, gün geçikçe artar aşkim, ateşim. Ey sevgili!  
İki cihanda da benim maksadum sensin. Bana sen gereklisin!.”:

Yûnus’durur benüm adum gün geldükçe artar odım  
İki cihanda maksûdum bana seni gerek seni  
(210/294.7)

Yûnus aşk âvâresidir ve çaresizler çaresidir:

Yûnus’dur ısk âvâresi biçâreler bîçâresi  
Sendedür derdüm çâresi dermânum soram yüriyem  
(123/170.6)İ

Yûnus Emre, bir beyitte de bedeni toprak oluncaya kadar özünden aşk sevgisinin gitmeyeceğini söyler:

Bu Yûnus’un çün sûreti ölüp toprak olurisa  
Bâtinumdan ısk sevgüsü bilün ki hiç gitmez benüm  
(120/166.9)

#### d) DERVİŞ :

“Derviş, bir tarîkata bağlı kimse. Kelimenin asıl anlamı Allah yolunda alçakgönüllülüğü ve fakirliği kabul eden kimse demektir. Dervişlerin manevî yükselikleri daima imrenilecek bir durumdur. O, feragat köşesinde, kanaat hazinesini bulan kişi olarak ele alınır. Bu bakımdan aşağı çok benzer.”<sup>19</sup> Yani Allah’tan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütünüyle İslam dininin emir ve yasaklarına uyan, mal ve mülke gönül bağlamayan kimsedir. Ama, dervişlik yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Kısaca dervişlik, Allah’tan başka her şeyden gönlü çevirmektir.

Şairimize göre, derviş olan kişinin sermâyesi miskinliktir ve biz derviş adaylarına miskinlikten başka mal, mülk ve şehir gerekmez:

Derviş olan kişilerün miskînlikdür sermâyesi  
Miskînlikden özge bize mal ü mûlk ü şâr gerekmez

(61/90.5)

Yunus'a göre dervişlik, olgunluktur, aşıkluktur, kendini herkese veriştir, herkese iyilik edîstir. Yani aşağıdaki beyitte anlatıldığı gibi sögene dilsiz, doğene elsiz olmalıdır dervîş:

Dervîş gönülsüz gerekdür sögene dilsiz gerekdür  
Dögeniz elsiz gerekdür halka berâber gerekmez

(61/90.2)

Mutasavvifimiz, dervîşin gönlünden karışıklığı gidermesinin gerektiğini belirtikten sonra yüzbin dervîşin bir olduğunu, orada yabancının gerekmediğini söyler:

<sup>19</sup> Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ank. 1990, s.126

Halka benzetmeye işin süre gönlinden teşvişin  
Yüzbinî birdür dervişün arada ağıâr gerekmez  
(61/90.3)

Dervişlik yolunda “Dervişem” diyen kişinin utanmaması gerektiği vurgulanır ve derviş olan kişilerin gönlünün geniş olması, dar olmaması söylenir:

Ben dervişem diyen kişi işbu yola âr gerekmez  
Derviş olan kişilerün gönli gindür tar gerekmez  
(61/90.1)

Çünkü dervişlik denilen şey bir acayıp duraktır. Bundan dolayı derviş olan kimseye en önce hayat gereklidir:

Dervişlik didükleri bir âcayıp durakdur  
Derviş olan kişiye evvel dirlik gerekdür  
(28/41.1)

Dervişlik denilen şey hırka ile tac değildir. Yani, derviş, tac ve hırka ile derviş olmaz. Zaten gönlünü derviş eyleyen kişi hırkaya muhtaç değildir:

Dervişlik didükleri hırkayıla tâc değil  
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtâc değil  
(88.126.1)

Yunus Emre, dervişin dört yanında dört ulu kapının gerektiğini söyler ve derviş, ne tarafa bakarsa gecesinin gündüz olmasını istediğini belirtir:

Dervişün dört yanında dört ulu kapu gerek  
Kancarû bakarisa gündüz ola gicesi  
(190.270.8)

Dervişlige eren kişi iki cihanı keşfetmiş olur. Ve Hocalar Hocası da onun bu özelliğini övgüyle karşılar:

Ana iren derviše iki cihan keşf olur

Onun sıfâtin öger ol hocalar hocası

(191.270.9)

Dervişlik makamını sadece derviş olanlar bilir. Çünkü dervişlik makamı hâl içinde hâl olma durumudur. Her şeyden vazgeçme derviş için imkansız değildir:

Dervişlik makamı hâl içinde hâl

Ferâgatlık makamı derviş olana muhâl

(81/122.1)

Derviş önceki demden ayrılmaz. Hatta kavuşma nasipdir, hiç ayrılma gibi bir durum olmamıştır:

Derviş ayrılmaz evvelki demden

Hiç furkat olmadı nasibdür visâl

(85/122.2)

Dervişler, dervişlik yolunda fitne kabını parçalamıştır. Bunda hiçbir zaman hantal olmamış, hareket etmiştir:

Dervişler fitne kabın bunda uşatdı

Hareket itdi bunda olmadı battâl

(85/122.3)

Dervişliğin hayatı adeta sîrât üzerinedir. Yani çok ince bir yol üstündedir. Bu yolda bir buçuk dirhemin en küçük parçasının bile hesâbı edilmişdir:

Dervîşlik dirliği sıråt üzredür

Hisâbı itdiler zerre-i mîskâl

(85/122.4)

Dervîş “Ben Tanrı’ym” derse ne olur, acaip mi karşılaşmalıdır. Şöyleden böyle, varlık hep Hakk’ındır:

Dervîş “ene’l Hak” derse n’ola aceb mi

Hep varlık Hakk’undur alâ külli hâl

(86/122.5)

Dervîş olan kişiye tüm âlem tanıktır. Dervîşlik yolunda olan kişinin öncelikle üstünlük iddiasında olma halini terk etmesi iyi huya yönelmesi gerekmektedir:

Eğer dervîş isen dervîş cümle âlem sana biliş

Fodullığı hulka değiş arada ağıyâr gerekmez

(61/90.4)

Dervîşlik makamına erişen kişinin ayağı, hayatı her işe kutludur:

İçümde bir derd oldı diyeyin dervîşlere

Dervîşlerün kademi kutludur her işlere

(181/258.1)

“Gönül deryâsına dalmayı, Dost ile beraber olmayı, dervîşliği benimsemeyi öğütleyen Yunus’un nazarında birer “hümâ kuşu” olan dervîşler; Hak yoluna durmuş bir birlerini çok iyi bilen, tanıyan, candan da, iki cihandan da geçen, O sevgili Sultan’dan haber veren gönül erleridir.”<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Türk Edebiyatı Araştırmaları I, Konya, 1991, s.21

Gönlini derviş eyle dostla biliş eyle  
İşk eri şol ma'nîde derviş içi boş degül

Derviş bilür dervisi Hak yoluna turmişı  
Dervişler hümâ kuşı çaylak u baykuş değil

Dervişlik aslı candan geçdi iki cihandan  
Haber virür sultandan bellidür yad kuş değil

(91/130.2-3-4)

Dervişin hayatı bütün hilekârlığı bırakmakla olur. Aynı zamanda, kahırları yutarak erliği bulur:

Böyledür derviş dirliği koya cümle ayyârlığı  
Anunla bulur erliği kahırlar çok yutmak gerek  
(79/113.6)

Ayrıca, derviş olmayı isteyen kişi elinden şerbeti bırakıp, adeta zehiri içmelidir. Yani tatlı olandan uzaklaşıp acının tadına bakmalıdır:

Kim dervişlik isterise diyem ana n'itmek gerek  
Şerbeti elinden koyup ağuayı nûş itmek gerek  
(78/113.1)

Derviş, her ne kadar yeryüzünde olsa da arşdan geçmektedir:

Kim ki gaflet içre geçer canı zevâl suyun içeř  
Derviş arşdan geçer egerçi yer yüzindedür  
(39/58.6)

Şair, gönülde sır olanları, derviş olanların, duymasını ister:

Yûnus sen bir olgil gönülde sır olgil  
Ki dervîş olanlar bu sirdan tuyalar

(41/60.6)

Yunus Emre, dervişlerin yoluna doğrulukla gelenin gelmesini, Allah'tan başka herseyi gönlünden süren kişinin gelmesini ister:

Dervîşlerün yoluna sıdk-ıla gelen gelsün  
Hakk'dan özge nesneyi gönlinden süren gelsün

(156/222.1)

Şair dervîşlik denilen şeyin bir tükenmez kan olduğunu ve kul olsun, sultan olsun bu kandan alan kişinin gelmesini ister:

Dervîşler didükleri bir dükenmez kân olur  
Hâs u âm kul u sultân bu kandan alan gelsün

(156/222.2)

Dervîşlik, yer ve gökten daha ulu bir lokmadır. Dervîşlik yoluna bu büyük lokmayı yutup sindiren kişi gelmelidir:

Dervîşlik bir lokmadur yirile gökden ulu  
Bu azamet lokmayı yudup sinüren gelsün

(156/222.4)

Kişi, dervîşlik yoluna yüregiyle gelmelidir. Dervîşin gözü açıktır, gecesi ve gündüzü uyanıktır. Buna Tanrı tanıktır ve bu yola gözlerle değil, yürekle gidilmelidir:

Dervişün gözü açuk düni günü uyanuk  
Bu söze Tanrum tanuk bakmadın gören gelsün  
(156/222.5)

Şair, derviş olan kişinin özelliklerini anlatırken, derviş olmak isteyen kişinin önceden sahip olduğu özellikleri anlatmaya devam ediyor. Buna göre dervişin kulağı hassastır, bu hassasiyet sayesinde dersini Hakk'tan işitir. Bu dervişlik yoluna dil - dudak teprenmeden sözü anlayan gelmelidir:

Dervişün kulağı sak Hakk'dan işidür sabak  
Deprenmedin dil dudak sözü işiden gelsün  
(156/222.6)

Dervişin eli öyle uzundur ki münkîr gözünü adeta çıkarır. Bunun içindir ki hiçbir yola gitmeden sadece dervişlik yoluna eren kişi gelmelidir:

Dervişün eli uzun çıkarur münkîr gözün  
Şarka garba düpdüzin sunmadın iren gelsün  
(157/222.7)

Dervişler Hakk'ın dostudur ve aşk mumunu yakmışlardır. Bu aşk mumuna pervane olan kişi dervişlik yoluna gelmelidir.

Dervişler Hakk'un dostı canlıdır Hak mesti  
İşk şem'ini yakdilar pervâne olan gelsün  
(157/222.8)

Yani, dervişlik yoluna aşk ile gelen gelmelidir:  
Bu dervişlik yoluna ışkıla gelen gelsün  
Ya dervişlik neydügin bir zerre tuyan gelsün  
(155/220.1)

Çünkü, dervişlik yolu aşk yoludur. Riyakâr olanlar bu yola gelemezler. Derviş melamîdir, kınayanın kınamasından korkmaz. Bu hali, şair “melâmet donu giymek” deyimi ile ifade eder. Bilindiği üzere, sofilerin, gerçeğe, ancak aşk ve cezbeyle ulaşılacağını söyleyen, kendilerini herkesten aşağı gören, halka faydalı olmanın, benlikten geçmişenin gerçek yolunun sermayesi olduğunu kabul eden melâmîlerin yollarına melâmet denmektedir. Ve şair, melâmet donunu giyen kişinin dervişlik yoluna girmesi gerektiğini söyler:

Hele biz işbu yola gelmedük riyâyla  
Bu melâmetlik tonun bizümle geyen gelsün  
(155/220.2)

Dervişlik yolu ince bir yoldur, bu yola yüreğini döven kişi gelmelidir:

Göziyle gördüğünü örte eteğiyle  
Bu yol key ince yoldur yüregi döyen gelsün  
(155/220.3)

Bu yola canına kıyalınen kişi gelmelidir:

İşbu sözü eydenden bize nişan gerekdir  
Söz muhtasarı budur canına kıyan gelsün  
(155/220.5)

Mutasavvifimiz, dervişlik yoluna sözle değil, ortada bulunan varlığını ortaya koyabilen kişinin gelmesini ister:

Yûnus sözile kimse kabiliyete geçmedi  
Bud u vücud der-miyân ortaya koyan gelsün  
(155/220.6)

“Allah tarafından kendilerine “dervişlik bağışlanmış” kimseler, “kalrı gitmiş, pâk olmuş, gümüşlenmiş” yani, hamlığı kaybolmuş, gönlünü her türlü kötülüklerden temizlemiş, kemâle ermiş, olgun kimseler olmalıdır. O kadar ki, onların nefeslerinden misk ile anber tütmeli, herkes kendilerinden sevgi, hayır, iyilik, tatlı dil, güleryüz, muhabbet; dostluk görmelidir.”<sup>21</sup>

Her kime kim dervişlik bağışlana  
Kalrı gide pâk ola gümüşlene

Nefesinden miskile anber düte  
Budağından il ü şar yımışlene

Yaprağı hem dertlüye dermân ola  
Gölgesinde çok hayırlar işlene

(177/252.1-2-3)

Yunus Emre, bir beyitte dervîse kibir ve kini terk etmesi için sesleniştir bulunur:

Dilerisen bu dünyenün şerrinden olasın emin  
Terk eyle bu kibr ü kini hırkaya gir dervîş yüri

(223/315.4)

Yunus, dinî hayat içinde her ne kadar dervîş gibi görünse de özünde oldukça bayağı olan kişilere şöyle bir yergi yapar:

Ben dervîsem diyenler harâmi yemeyenler  
Harâmun yenmediği ele girinceyimiş

(67/98.7)

<sup>21</sup> ( ) Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Türk Edebiyatı Araştırmaları 1, Konya, 1991, s.21

Şair, insanlara şu şekilde ilenir: Eğer, gökten inen dört kitabı bin kez  
dahi okusan, dervişleri sevmezsen yüz görmeyesin:

Gökden inen dört kitabı günde bin kez okurısan  
Vallâh didar görmeyesin sevmezisen dervişleri  
(206/289.7)

Şaire göre Hz. Muhammed'den vefâ isteniyorsa dervişlerin hoş  
tutulması gereklidir:

Ol âlem fahri Mustafâ sıdkı bütün kân-ı safâ  
Andan isterisen vefâ sen hoş dutgil dervişleri  
(206/289.4)

Hatta dini, imanı olan kişinin dervişleri hor görmemesi gerekmektedir:  
Dînün imânun varsa hor görmegil dervişleri  
Cümle âlem müştakdurur görmekliğe dervişleri  
(205/289.1)

Aşkdan ders alan kişinin, hizmeti dervışlere revâ görmemesi gereklidir:

Işkdan sabak alursın hem key katı bilürsin  
Nite revâ görürsin hizmeti dervışlere  
(181/258.3)

Çünkü, ay ile güneş bile dervişlerin sohbetini özleyip durur. Dervişler  
meleklerin tesbihinde zikretmektedirler:

Ay u güneş müştakdurur dervişlerün sohbetine  
Ferîsteler tesbihinde zikir ider dervişleri  
(205/289.2)

Yunus, bir beyitte kendisine “Tevbeye gel ve aşkla dervişlik elbiselerini kuşan!” diye seslenir:

Yûnus imdi tevbeye gel can sendeken eyle amel  
İşkila gel kuşanigör bu dervişlik pelhengini

(190/269.7)

Başka bir beyitte ise, derviş adını edindiğini, derviş elbiselerini donandığını, ama dervişlik yoluna baktığında utandığını, çünkü işinin yanlış olduğunu söylüyor.

Dervîş adın idindüm dervîş tonın tonandum  
Yola bakdum utandum hep işüm yanlış benüm

(128/178.2)

Şair, canının sarhoş olduğunu, lisannının inci döktüğünü belirttikten sonra, Allah aşkınnın kendisini derviş eylediğini söyler:

Esrük oldı canumuz dür döker lîsânumuz  
Ol Çalabumun işki beni dervîş eyledi

(199/279.5)

Diğer bir beyitte ise her şeyi bıraktığını, terkettiğini, dervişliğe el kattığını söyler:

Ar namusı bırakdum kilimi suya atdum  
Dervîşlige el katdum Allah görelüm neyler

(54/80.10)

e) **EREN :**

Eren; yetişen, kâmil, veli anlamlarına gelmektedir. Genelde Allah'a yakınlaşmış ve velilik derecesine yükselenlere denir. Halk arasında tasavvuf yolunda olanlara bu ad verilir. Yunus Emre'nin üstünde en çok durduğu tiplerden biridir. Şair, bir beyitte erenleri kuşa benzetir. Bu kuş çok gezmiş, dolaşmış ve aşk kazanına düşmüş, bu kazanda kaynanıp pişmiştir:

Cümle erenler uçdu tağlar yazılar geçdi

Işk kazanına düşdi kaynayubanın bişdi

(216/305.2)

Eren, başka bir beyitte de sarrafa benzetilir. Ve bu sarraf gönlünde dükkan açmıştır. Nice bizim gibiler ise oraya konup göçmüştür:

Erenlerün gönlinde ol sultan dükkân açdı

Nice bizüm gibiler anda konuban göçdi

(216/305.1)

Diğer bir beyitte ise eren denize benzetilir. Denize benzetilişinin sebebi, öz itibariyle saf, derin ve sonsuz olmasıdır. Mutasavvifimiz, bu denizden öz alabilmek için deniz ördeği gerek, diyor:

Erenler bir denizdür aşık gerek talası

Bahri gerek denizden girüp gevher alası

(208/293.1)

Yunus, gerçek erenlerin nereye baksa orada hazır, nerede istese orada olduğunu söyler:

Bilür misiz iy yârenler girçek erenler kandadur

Kanda baksam anda hâzır kanda istesem andadur

(47/71.1)

Erenlerin himmeti yerden göge direktir ve aşdan uludur:

Erenin yüzü sulu himmeti aşdan ulı

Kimi görsen bu huli eren inâyetidür

(20/30.5)

Hak ere benüm didi varlığın erde kodı

Erenlerün himmeti yirden göge direkdür

(28/41.4)

İyilik, er olan kişinin yâridir ve er kişi öldüğünde onun yeri cennettir:

Eylik erün yâridur ölüse uçmak yiridür

Senden sonra söylenür ne dırliğün varisa

(179/255.7)

Erenlerin sahip olması gereken kişilik özellikleri başka bir beyitte  
şöyledi ifade edilir:

Kahır erenler atidur gayret dahi hil'atidur

Erenler yayı katidur okları geçer kayadan

(151/214.2)

Şair, erenlere karşı duyduğu sevgiyi belirtir ve erenlerin sohbetinin  
marifeti artırdığını söyler:

Erenlerün sohbeti arturur ma'rîfeti

Bî-derdleri sohbetten herdem süresim gelür

(31/45.5)

Fakat erenlerin yolu çok ince bir yoldur. Şair, Hz. Süleyman'ın  
kışasına telmih yaparak bu ince yolu anlatmaya çalışır:

Canum erenler yolu inceden inceyimiş  
Süleyman'a yol kesen şol bir karıncayımiş  
(66/98.1)

Ama, bu ince yol, boş bir yol değildir. Erenler bu yolu geçip gelmiştir:

İnce sanman ol kılı güzâf sanman bu yoli  
Erenler geçdi geldi herbiri hâlile

(79/114.5)

Şaire göre erenlerin meydani arşdan yücedir:  
Erenler meydânı arşdan yücedür  
Salarlar çevgâni topı belürmez

(60/88.10)

Yunus, eren yolunda toprak olmak isterken erenlerin menzilinin  
arşdanulu olduğunu söyler:

Yunus sen toprak ol eren yolında  
Erenler menzili arşdan uludur

(33/48.6)

Şair, bir erin nasıl olması gerektiğine temasla her kim erse menzilini  
her an gösterebilmelidir, der:

Er oldur kim menzîlin herdem gösteredura  
Değme ârif bu düsi yoramaz işi değil

(90/128.3)

Erin alçak gönüllü olması, kibirli olmaması gerektiği vurgulanır:

Yol oldur ki doğru vara göz oldur ki Hakk'ı göre  
Er oldur alçakda tura yüceden bakan göz değil

(91/131.3)

Eren olma yolunda erenin karşısına çıkacak olan nefsidir. Eğer eren nefsine uyarsa yolda kalır. Bundan dolayı kişinin nefsine dikkat etmesi gereklidir:

Nefsdür eri yolda koyan yolda kalur nefse uyan  
Ne işün var kimseyile nefsüne kaki boş yürü

(223/315.3)

Ve bu yolda yüzbin ikiyüzlü asker bulunmaktadır. Bu askerleri kırıp geçebilmek için nefsini öldürmiş er olmak gereklidir:

Yüzbin riyâ çerisi bilün vardur bu yolda  
Nefs öldürmiş er gerek ol çeriyi kırası

(207/290.7)

Doğruluk erin sermyesidir ve erin bu sermyesi iki dünyaya da yarar:  
Kimde kim togrulik var Hak Çalab anı sever  
İki cihâna yarar ol erün sermâyesi

(206/290.4)

Yunus, kendi şahsında bütün insanlara tavsiyelerde bulunur. Buna göre insanların eğriliği bırakmasını, doğru yola gelmesini, kibir ve kını atmasını, erden nasib almasını ister:

Eğriliğün koyasın doğru yola gelesin  
Kibr ü kını çıkargıl erden nasîb alasın

(140/197.1)

İnsanların dünyayı sevdiği takdirde mihnet bulmasını ve erenlerin sırrını duymasını da ister:

Seversen dünyeyi mihnet bulasın

Erenler sırrını kaçan tuyasın

(142/199.2)

Eren yolunda diken değil de gül olunmasını, eğer diken olunursa ateşte yanılmasının gerektiğini söylece dile getirir:

Diken olma gül ol eren yolında

Diken olurisan oda yanasın

(142/199.3)

İyi biri olmak için erenlerin nefesini asa edinmek gerekir

Erenler nefesin asâ idin sen

Eger nefsüne uyarsan fenâşın

(142/199.5)

Gerçeklerden olunmayı kendine tavsiye eden şair, erenlerin sabırı olmayı ve kanâat etmeyi kendisine meslek edindiğini de belirtir:

Miskîn Yûnus sen dahi girçeklerden oligör

Erenler pişe idinmiş sabrıla kanâati

(212/298.6)

Her şey için “gördüm-bildim” dememek gerekir ve erenlerin etegini tutup bu denize düşmelidir:

Miskîn bîçâre Yûnus gördüm bildim dimegil  
Dut erenler eteğin düşgil suyına bir gün

(136/190.5)

Yunus Emre bir erdir:  
Yûnus imdi va dek otur yüzünü hazrete götür  
Özün gibi bir er getür hiç cihâna gelmez ola

(178/254.6)

Yunus, erenlerin toplantı yerinde aşka eğlence düzenlemiştir:

Yûnus imdi avinur dostı görüdü sevinür  
Erenler mahfilinde işka cünbiş eyledi

(199/279.7)

Kim aşk derdine düşerse himmeti erde bulacaktır:

Her kim uğrarsa bu derde bulur himmeti erde  
Açılıviricek perde dostun cemâlin arzular

(246/15.2)

Aşk yolunda kim durulmak istiyorsa ere yoldaş olmalıdır:

Aceb öyle kim ola bulanmadın turila  
Öylelik isterisen yoldaş oglı erile

(165/236.3)

Gönülden adam akıllı bir şekilde ere yoldaş olunmalıdır:  
Erile yoldaş olan key olası gönülden  
Âlem yoldaş olurdu olurmisa dilile

(166/236.4)

**Ve eğer, kim er yüzünü görürse suçu bağışlanır, kim ere kulluk ederse azabından kurtulabilir:**

Kim ere kullık ide ol azabdan kurtıla  
Mutlak ol yarlıganur kim görürse er yüzin  
(138/192.5)

Erenlerin nefesi mutluluk dolu manası gizli sözlere benzetilir. Ve bu nefesle kargaşadan kurtulup esenliğe ulaşmıştır:

Erenler nefesi devletlü rumûz  
Anunla fitneden olduk selâmet  
(12/16.6)

Şair, Mekke kapısını açtığını o dostun kokusunu duyduğunu ve erenlerin hepsini bir dağ içinde gördüğünü söyler:

Açdum Mekke kapusın duydum ol dost kokusın  
Erenlerün hepinin gördüm bir dağ içinde  
(254/27.9)

Yunus, gül bahçesini görmek için dost bahçesine girdiğini ve böylece erin yüzünü gördüğünü söyler. Er yüzünü görmekle şüpheyi terkettiğini anlatır:

Erün dîdârin gördüm gümân terkîni vurdum  
Dost bağçesine girdüm görmeye gülzârını  
(220/311.5)

Aynı zamanda er yüzü görmekle Hakk'ı bulduğunu, erene ermekle aşık olduğunu da belirtir:

Âşık oldum erene irmeğile  
Hakkı buldum er yüzin görmeğile

(161/230.1)

Şair, başka bir beyitte ere erdiğini, eri bulduğunu ve er eteğini tuttuğunu şöyle ifade eder:

İy yarenler iy kardaşlar gördün beni n'itdüm ahi  
Ere irdüm eri buldum er eteğin dutdum ahi

(221/313.1)

Yunus Emre, bir beyitte tüm insanlara seslenir ve “gerçek erene varalım, Hakk’ın haberini soralım.” der

Gerçek erene varalum Hakk’un haberin soralum  
Yunus Emre’yi alalum gel dosta gidelüm gönül

(248/16.10)

#### f) EVLİYÂ :

"Ermişler, erenler, kerâmet sahibi kişiler demektir. Bu kişiler hayatlarını ziyâret ve mücâdeleler ile geçirip kendilerini ibâdet ve tâata adarlar. Kendilerine gaybden haber verme, durumu keşfetme gibi kerâmetler de verilen evliyâya bazan evliyâullah da denilir."<sup>22</sup> Yunus Emre’ye göre evliyâ, Hakk’ın kapısıdır, kendisi de bu kapının kapıcısıdır. Bu yola aşka gelen aşkı edinir:

Evliyâdur Hak kapusu Yûnus'durur kapucısı  
İşkila geldi bu yola ıskı idindi hem turak

(69/100.7)

<sup>22</sup> ( ) Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Türk Edebiyatı Araştırmaları 1, Konya, 1991, s.21

Evliyâların bir ayağı yeryüzünde, bir ayağı göktedir. Makamları vahdet'tir. Bu makam için Padişah kal'ası sözü kullanılır. Böylece evliyâların vatanı Padişah kal'asıdır:

Henüz bu yir olmadın gökler yaradılmışın  
Evliyâlar vatanı Padişah kal'asıdır.

(48/72.3)

Şair, bir beyitte insanlara seslenir ve canının nimetini gelin, bulalım, diyor. Çünkü canı asâyiş kılan evliyâ sohbetidir:

Bu can ni'meti kanı gelün bulalım anı  
Asâyiş kılan canı evliya sohbetidür.

(20/30.3)

Hakikatin kâfiri olan kötüluğun evliyâsıdır:

Bundan içeri haberdar işteyin iy yâr  
Hakîkatun kâfiri olan şer'ün evliyâsıdır

(17/24.4)

Şair, bir beyitte çevresindekilere nasihatlerde bulunuyor ve dünya mülkünün önemsenmemesinin gerektiği üzerinde duruyor. Ve “Evliya ettiğini tut, sakın elinden bırakma!” diyor:

Sen bu cihan mülkine geldüm gelmedüm dime  
Dut evliyâ eteğin zinhâr elünden koma

(253/26.1)

Hakk'ın yoluna varmak isteniyorsa evliyânın elinden tutulmalıdır, başka mana aramamalıdır:

Alun evliyânun elin toğru varun Hakk'un yolın  
Ma'ni budur bellü bilün bildüm diyen bilmeyiser  
(41/61.6)

Evliyânın gönlünden Allah için birşey daima istenmelidir, çünkü o daima yardım etmeye çalışır.

Evliyânun gönlinden kesme şey'en lillâhi  
Sana himmet ol eyler göz ile değil  
(90/128.2)

Bu kelâmin manası evliyânın hanıdır, bunun cahile yedirilmemesi lazımdır. Çünkü yiyeceği aş değildir:

Bu kelâmun ma'nisi evliyânun hânidur  
Yidirmegil câhile ki zirâ âşı değil  
(90/128.5)

Evliyâ, feyiz veren bakışıyla Yunus'a baktığı günden beri herşey hâsil olmuştur:

Evliyâ safâ-nazar ideli günden berü  
Hâsil oldu Yûnus'a her ne ki olasıdır.  
(17/24.9)

### g) GARÎP :

Kelime olarak kimsesiz, zavallı, yabancı, gurbette yaşayan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan kimse demektir. Yunus Emre Divân'ında ise garîp, Allah'a yakın olan kişidir. Yunus gurbette (dünya) bir garip olarak tinsel yanlışlık duygusu içinde Tanrı'yı arama çabası içindedir. Acaba şu yerde, böyle benim gibi

gönlü yaralı, gözü yaşlı bir başka garip kişi var mıdır, derken şair, gurbetin, yanlışlığının, Tanrı'dan uzak kalmanın acısını anlatıyor:

Aceb şu yirde var m'ola şöyle garip bencileyin  
Bağrı başlu gözü yaşlu şöyle garip bencileyin  
(153/217.1)

Şair, çok gezmekte, kendine eşlik edecek dertli birini aramakta, ama bulamamaktadır:

Gezdüm Urum'la Şam'ı yukarı illeri kamu  
Çok istedüm bulmadum şöyle garip bencileyin  
(153/217.2)

Şair, "Hocam" sözüyle kendisini yetiştiren Taptuk Emre'ye seslenmektedir ve bir garip olarak kendisinin çektiği acıları bir başkasının çekmemesini dilemektedir:

Kimseler garip olmasun hasret odına yanmasun  
Hocam kimseler olmasun şöyle garip bencileyin  
(153/217.3)

İslâm inanışına göre tüm varlıkların gökte birer yıldızı vardır. Hayat, talih; yıldıza, yani yazgıya göre yürüür. Aşağıdaki beyitte, Yunus, garipliği yazgısına bağlıyor:

Söyler dilüm ağlar gözüm garıblere köynür özüm  
Meger ki gökte yılduzum şöyle garip bencileyin  
(153/217.4)

Şair, mezardında, garip olarak kendisine kendisinin eş olacağını söylüyor. Yani mezardında bulacağı yine kendisi olacaktır. Bir bakıma gariplikte kendisine eş olarak ölmüş varlığını bulacaktır:

Niçe bu derdile yanam ecel ire birgün ölem  
Meger ki sinimde bulam böyle garip bencileyin

(153/217.5)

Ölüm, insanları etkileyen, nice anlaşmazlıkların üstünde birleştiren bir olgudur. Her çevrede, dost-düşman tüm kişilerin ilgisi ölene çevrilir. Ölen kişi, kimsesiz ise, ölüm insanlar üzerindeki ilgi ve etkisini yitirir. Gariplerin ölüsü bile bu ilgiden yoksun kahr.

Şair, bu duygusunun yanısıra, maddi varlıktan kurtulma sevincini de dile getirmektedir. Çünkü; varlığın temeli manevi yöndür, ruhtur. Ruh, bedenden çekildikten sonra geriye kalan ceset ve onunla ilgili yapılacak işlemler Yunus'a göre önemli değildir. Beden ruhun kafesidir, konuğun konuklandığı yerdir. O çekildikten sonra geriye kalan topraktır, toprağa kavuşacak olan degersiz bir varlıktır. Ruh, Tanrı'ya kavuştuktan sonra gerideki cesedin ne olacağı pek önemli değildir:

Bir garib ölmüş diyeler üç günden sonra tuyalar  
Sovuk suyla yuyalar şöyle garip bencileyin

(153/217.6)

Şair, bir derviştir; tüm dervişler gibi dünyayı bir misafirhane olarak kabul etmektedir. O'nun tek amacı Tanrı'ya kavuşturmaktır. Bunun için Tanrı sevgisiyle kentten kente gezerek her türlü sıkıntıya katlanmaktadır. Dervişliğin gereği kentten kente gitmektir. Böylece şair, beyitlerin bütününde, büyük yalnızlığını, garipliğini anlatmaktadır:

Hey Emrem Yûnus bîçâre bulunmaz derdime çâre  
Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin

(153/217.7)

### **g) HÂS U ÂM, HASSÜ'L - HAS :**

Mutasavvıflar, ilahi bilgisine ve görüşüne göre insanları çeşitli gruptara ayıırlar. Bunlardan ikisi hâs u âm ve hassül'l - has'dır. Yunus Emre Dîvân'ında bu gruptardaki kişilerin özellikleri anlatılır. Hâs u âm, halk anlamına gelmektedir ve bir madenden meydana gelmiştir.

Çün yaratdı Âdem'i bileyüdik biz kamu  
Bu kamu hâs u âmı bir ma'denden eyledi  
(197/277.4)

Tasavvufta varlığından geçip gerçeğe ulaşan hâs'lara dünya haramdır.  
Hiçbir zaman bu dünyayı dost tutmazlar:  
Dünyâ haramdur hâslara líkin haleldür haramlara  
Bu dünyayı dost tutmazız ol dünyâmuz vardur bize  
(182/260.6)

Şair, bir beyitte hâs u âm'ın kendi sevgisini söyleştiğini söyler ve sevdiği varlık olmadan kendi varlığının haram olduğunu anlatır:

Ben seni sevdüğümi söyleşür(ler) hâs ü âm  
Söyleşenler söyleşsün sensiz dirliğüm harâm  
(114/158.1)

Şair, sevdiği varlığa (Allah'a) "sensiz iki dünya da gözüme zindan gibi görünür ve senin aşkınlı tanışan kişinin hâs'ül-hâs'dan olması gereklidir." diyor:

Sensiz iki cihan benüm zindan görünür gözüme  
Senün işkunla bilişen gerek hâs'ul-hâsdan ola  
(3/4.5)

Doksanbin Hak kelâmının altmış bininin hâs u âm, otuz bininin ise hâs'ül - hâs olduğu belirtilir. Hâs'ül - hâs'ın daha az olmasının sebebi, onların Tasavvuf'ta maddi varlıktan tamamiyle kurtulup ilâhî varlığa erişmiş, gerçeğe tam anlamıyla ulaşmış kişiler olmasıdır. Doğal olarak enderdirler:

Toksan bin Hak kelâmı altmış bini âm u hâs

Otuz bini hâss'ül-hâs oldurur sırr içinde

(168/238.5)

Allah varlığıyla var olan Hâssu'l-havâs'lar ise istediklerini elde edeceklerdir:

Hâssu'l- havâs bâbısın âşıklar kitâbisin

Mutlak dîdâr kapusin göricek mahlûk sana

(176/250.6)

## 1) MİSKİN :

Miskîn'in kelime olarak anlamı, fakir, âciz, zavallı, çok uyuşuk olan ve hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen kimse demektir. Tassavvuf'ta ise fenâfillah mertebesine gelmiş kişi anlamındadır. Yunus Emre, Hakk'tan haber sorana miskinlik gerektiğini söyler:

Kullık eyle erene bakup Hakk'ı görene

Senden haber sorana key miskînlik gerekdir

(28/41.3)

Aynı zamanda bu dünya geçici olduğu için miskinlige geçilmesini ister:

Böyle uzamak ne ma'nîdür çünkü bu dünya fânidür

Bu fodulluk nişânıdır gel beri miskînlige geç

(9/13.2)

Yunus, bir beyitte kendine seslenir ve “gerçek âşık isen adını miskin koy”der. Böylece gerçek anlamda bir aşığın, miskinle eşit düzeyde olduğunu anlatmaya çalışır:

Yûnus girçek âşiksân adunu miskîn kogil  
Cümlesinden ihtiyâr miskînliği buldum ben

(140/196.7)

Diger bir beyitte ise hem miskin olmayı hem de miskinlere kul olmayı arzular. Çünkü, Allah da miskin olanları arzular:

Yûnus imdi miskîn ol hem miskînlere kul ol  
Zîre miskîn olanları arzulayan Çalabdurur

(32/46.7)

Yunus, başka bir beyitte de miskinliğin elden bırakılmaması gerektiğini ifade ettikten sonra, kimde miskinlik varsa Hakk'ın çehresini o görecektir, der:

Yûnus imdi bildün dime miskînliği elden koma  
Kimde miskînlik varsa Hak didârin ol göriser

(41/61.7)

Şair, bir beyitte adı, sanı unuttugunu, küfrünü suya attığını, miskinliği el kattığını söyler:

Ad ü sanı unutdum küfrümi suya atdum  
Miskînlige el katdum Allah görelüm neyler

(53/80.8)

Yunus, miskinlik eteğini tuttuktan sonra menzile eriştiğini anlatır:

Canum bir gözsüz canıdı içi dolu sen ben idi  
Dutdum miskînlik eteğin ben menzile yitdüm ahi

(221/313.2)

Yunus, miskîn olanın Hakk’ı miskînlükte bulduğunu söyler:  
Irte gice söyleşürler Hakk’ı bulalum diyüben  
Yûnus eydür miskîn olan Hakk’ı bunda buldu gider

(27/40.7)

Mutasavvifimiz bir beyitte kendisinin miskin olduğunu, düşmanının kin olduğunu, kimseye kin tutmadığını belirtir:

Adumuz miskîndür bizüm düşmanımız kindür bizüm  
Biz kimseye kin tutmazuz kamu âlem birdür bize

(182/260.2)

Bir beyitte miskin, fakir anlamında kulanılır. Bir miskini görüp bir eskini verdinse, yarın Hak şarabını içmiş gibi sana gelecektir:

Bir miskîni gördünise bir eskice virdünise  
Yarın anda sana gele Hak şarâbin içmiş gibi

(215/302.6)

Başka bir beyitte ise miskin, aciz anlamında kullanılmıştır. Beyitte aciz Adem oğlunu ekinciye benzetilmektedir ve yere tohum saçmış gibi kimi yitmekte, kimi bitmektedir:

Miskîn Âdem oğlanını benzetmişler ekinciye  
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi

(214/302.3)

### i) MÜRID :

Doğru, sadakatli ve dürüst olan talebe demektir. Allah'a kavuşma yolunda olan ve bu yolda verilen vazifeleri yapan kimsedir. Bir şeyhe bağlanarak, kendi irâdesinden sıyrılip Allah'ın mutlak irâdesine boyun eğer. Şair, bir beyitte gerçek mürid olanın bu yola bel bağlayıp gelmesini ister:

Kim ki gerçek mürîd ola bil bağlayup gelsün yola

Şol yürekdeki derd ola dostun cemâlin arzular

(246/15.3)

Şair, başka bir beyitte ise mürid için istediğini şöyle ifade eder:

Kırk kişi bir ağaçtı tağdan gücin indüre

Ya bunca mürîd- muhîb sırat nice geçesi

(191/270.11)

### j) MÜRŞİD :

Müridlerine doğru yolu gösterip yetiştiren, olgunlaştırılan tarikat pîri, şeyh, âlim veya velîye denir. Kelime olarak “Doğru yolu gösteren, klavuz” anımlarına gelir. Mürid, mürşidini ne kadar çok severse onun kalbinden feyz alması da o kadar çok olur. Mürid, bütün kazançlarına, mürşidini çok sevmesiyle kavuşur. Mürşid vasıtadır, maksat ise Allah'tır. Mürşidi olmayan kişinin mürşidi şeytandır. Her bakımdan gerçek mürşid Hz. Muhammed'dir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasınayla kullara yol göstericilik yapmış ve hala da yapmaktadır.

Beyitlerde hoca ve şeyh sözcükleri de mürşid anlamında kullanılmaktadır. Aşağıdaki beyitte hoca olarak geçmektedir:

Hocamun tâlibi çokdur hiç bundan kemteri yokdur

Şunun mürşidi Hak'dur uymaz nâsun allarına

(253/25.4)

Şair, bir beyitte mürşidinin Kur'an olduğunu söyleyler:  
Kaf tağı zerrem degül ay u güneş bana kul  
Hak'dur aslum şek degül mürşiddir Kur'an bana  
(7/10.2)

Yunus, şeyhini durmadan aradığını, sorduğunu belirtir. Bunun sebebi aşkının kendisini kendinden geçirmesidir. Şeyhini bulunca aşkına bir yön verecektir şair:

Ben yürürem ildem ile şeyh soraram dilden dile  
Gurbetde halüm kim bile gel gör beni işk n'eyledi  
(224/316.5)

Diğer bir beyitte dosyttan uzak kalmamak ve dost için hazırlık yapılması gerekiği söylenir. Son durağın ise şeyhin katında olduğu belirtilir:

Gel gidelüm kalma ırak dost için kılalum yarak  
Şeyhün katındadur durak gel dosta gidelüm gönül  
(247/16.3)

Beyitlerden birinde ise canın aşk yoluna feda edilmesi gerekiği ifade edildikten sonra şeyh ile kişinin kendi kendini bulabileceği anlatılır:

Âşık Yûnus sen cânunu işk yoluna eyle fidî  
Şeyh ile buldum ben beni ayruk cihâni bilmezem  
(132/184.4)

Mutasavvifimiz, bir dağ içinde aşkdan bir kadeh alıp içtiğini ve pirinden, şeyhinden ayrılmadığını dile getirir:

Ayrımadum pîrümden ayrımadum şeyhümden  
İşkdan bir kadeh aldum içdüm bir dağ içinde

(254/27.6)

Yunus, yaralı olduğunu, bu aşk yarasını Allah'ın bildiğini ve her sabah bu yarasını şeyhine söyleyip indiğini söyler:

Bu biçâre miskîn Yunus yârelidür Hak bilür  
Her sabah yâresini şeyhine söyler iniler

(245/12.8)

Şeyh, aşk denizinden şarap içmiştir:

Toldur bize sun kadehi ısk şarabından iy sâki  
Ol denizden içür bize ki andan ier şeyh u fakı

(200/282.1)

Yunus, şeyhe seslenerek gönül yapan kişinin Hakk'ı bulabileceğini söyler ve gönül yikan kişi yüz okusa da fayda etmeyecektir:

Şeyh u dânişmend ü fakı gönül yapan bulur Hakk'ı  
Sen bir gönül yıkduñise gerekse var yüz yıl okı

(229/323.4)

Şeyhe iman yoldaş olursa, onun için sıkıntı, tasa yoktur:

Yatur şeyh ü dânişmend çürümiş sünük ü ten  
Yoldaş olursa iman ya ne gussa bunlara

(252/24.3)

## k) PİR :

Pîr kelimesi Farsça'da yaşlı, ihtiyar demektir. Bir tarikatın ilk kurucusu anlamına da gelir. Pîrin türbesinin bulunduğu dergâha "pîr evi, pîr makamı, huzûr, huzûr-ı pîr" denilir. Yunus Emre, doğru yola gitmiş, pirlerin huzûruna çıkışmış ve pirlerin eteğini tutmuş biridir:

Nitdi bu Yûnus nitdi bir doğru yolda gitdi

Pîrler eteğin tutdu Allah görelüm neyler

(54/80.13)

Şairimiz, hiçbir zaman pîrinden, şeyhinden ayrılmadığını, bir dağ içinde aşktan bir kadeh aldığı söyler:

Ayrılmadum pîrümden ayrılmadum şeyhümden

İşkdan bir kadeh aldum içdüm bir dağ içinde

(254/27.6)

Şair, bazı beyitlerde ise pîrini görmediği zamanki üzüntülü halini dile getirmekte ve pîrinin yüzünü gördüğü an ise yaşadığı mutluluğu şöyle ifade eder:

Çok çok şükür sen Çalaba maksûduma irdüm bugün

Müştâkîdum bunca zaman pîrüm yüzin gördüm bugün

(133/186.1)

Kaygu beni almışdı canum zebûn olmuşdı

Gördüm pîrümün yüzini ol kayguyı sürdürüm bugün

(133/186.2)

## **l) RİCÂLÜ'L GAYB (YİDİLER) :**

“Gayb erenleri yerinde kullandırılar bir tâbirdir. Üçler, yediler, kırklar bu cümledendir. Sofiyeye ait eserlere göre her biri Allah tarafından mânevî idareye memur olan bu gayb erenleri, biribirinin emir ve iznine tâbi bulunanları, halktan gizli olanları, halk ile beraber bulundukları halde tanınmamış, bilinmeyenleri, derece cihetiyile biribirine nispetle aşağı ve yüksek derecede bulunanları vardır ”<sup>23</sup> Yunus, Ricâlü'l Gayb'den sadece bir beyitte bahseder:

Yidinci kapusunda yidiler oturur anda  
Sana dirler kurtıldun gir dost yüzün göresin

(135/188.14)

## **m) RİND :**

Dünya işlerini hoş gören kişilere rind denir. Rind, acayı-tatlıyı, iyiyi-kötüyü hoş gören, üzüntü ve neşeyi eşitmiş gibi düşünen biridir. Rindlere göre dünyanın bir pul kadar değeri yoktur. Rindlerin yeri harâbâttır. Şairimiz bir beyitte harâbâtta rind olduğunu söyler:

Gâh mü'mînem tâ'atda dembedem münâcatda  
Gâh rindem harâbatda ben bir aceb kolmaşam

(131/183.5)

## **n) SÛFİ :**

Sûfi kelimesine değişik anamlar verilmiştir: Bunların en önemlileri şunlardır:

\*Sûf, Arapça' da yün anlamına gelir ve kaba yünden dokunmuş kumaşa da suf, sof denir. İlk sufiler kaba yünden elbise giydikleri için hem sûfi

<sup>23</sup> M.Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.Eğitim Basımevi, İst.1983, C. III., s.38

olmayanlardan ayrılmış hem de gösterişli giyinişlerden uzakta kalmışlardır. Bu yüzden kendilerine sūfi denilmiştir.

\*Sōfi sözü Arapça safā'dan türemiştir. Berrak, sâf, temiz ve parlak anlamındaki safā, sōfilerin gönül saflığını, mânevi temizliğini ve Allah'a giden yolda duydukları temiz hazzı belirtir.

\*Kelime suffa asılından gelmedir. Suffa, sofa, eyvan demektir. Hz. Muhammed'in mescidi suffası'nda gece gündüz ibâdetle ve Allâh'ı anmakla meşgul olan sahâbeyi hattırlattığı için, gönülleri ve sözleriyle devamlı sûrette Allâh'ı anan ilk İslâm zâhitlerine de bu sebeple sūfi denilmiştir.

\*Sōfi sözü, İbrânice en-sof kelimesinden doğmuştur. En-sof, kâinat yaratılmazdan önce, kendi varlığından habersiz, fakat, mutlak ve külli bir kudret hâlinde var olan tek varlık'ın adıdır.

\*Sōfi sözü, Arapça'da Yunanca sofiya kelimesinden geçmiştir. Sofiya, Yunanca'da hikmet demektir. İslâm'da bu söz, Allâh'ın hakîm adına uygundur. Çünkü Allah'ın güzel adlarından biri hakîm'dir.<sup>24</sup>

Genel olarak Allah'a ulaşmak için tekkelerde toplanan İslâm mistiklerine sōfi, sūfi denilmektedir. Şair, bir beyitte sūfilere sohbetin gerektiğini söyler. Buradaki sohbetten kastedilen tekkelerde hikmet üzerine kurulan sohbettir:

Sûfilere sohbet gerek ahîlere ahret gerek  
Mecnun'lara Leylî gerek bana seni gerek seni  
(209/294.5)

<sup>24</sup> Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1987, C.1 s.116,117

Her şahıs kendi benzerini kendi kendisiyle karşı karşıya getirir. Örneğin sūfilerin kendi kendisiyle eş olarak gördükleri namazdır. Çünkü kendi kişiliklerine uygun olan davranış biçimini öyle olmaktadır:

Her şahsun kendü tuşın kendüye tuş eyledi  
Sâdiklar ikrâr ile sūfiler namaz ile

(184/262.8)

Şair, beyitlerden birinde ariflerin yanında sūfilik satılmamasını, aşka ikiyüzlülüğün katılmamasını ister:

Ârifler ortasında sūfilik satmayalar  
Çün sūfiye ihlâs oldu işka riyâ katmayalar

(37/55.1)

Yunus Emre, bir beyitte ise kendi devrindeki ikiyüzlü sūfilere seslenir ve “riyakâr sūfi, ne diye hilekârlık yapıyorsun?” der:

Yüri hey sūfi zerrak ne sâluslik satarsın  
Hak’dan artuk kim ola kula dilek viresi

(209/293.8)

## o) YÂRAN :

Yâran arkadaş, dost demektir. Beyitlerde, yâran aşık olan kişinin sırdaşıdır ve aynı zamanda Allah'a yakın kimsedir. Şair, beyitlerde gerçek bir yâranın nasıl olması ve aşığın yârana tavrı üzerinde durmaktadır. Örneğin aşağı yâranının eğri olduğu, doğru olmadığı halde her şeyini verip kurtulması gerektiği öğüdünü verir:

**Gördün yârun eğridür nen varısa vir kurtul**

**Uslulardan ögütdür işitdüğün varısa**

**(179/255.3)**

**Öte yandan yârin, ona karşılık, huzurunda secde etmesini ve eğer çaresi varsa ciğerini çıkarıp yedirmesini söyler. Tabii ki bu eğri olan yâran için yapılacak bir davranıştır:**

**Yârin sana mukabil tapusında sücud kıl**

**Çıkar ciğerün yidür eger çâren varısa**

**(179/255.4)**

**Yunus Emre, bir beyitte ise yâranların bile bir eksiği olabileceğini, bundan dolayı onların ayıplanmaması gerektiğini söyler:**

**Yûnus miskîn delüdür hem sözinden bellüdür**

**Ayıblaman yârenler eksükligi varısa**

**(179/255.7)**

**Şair, yârenleri gerçek erenleri olarak görür:**

**Yunus eydür yârenler iy girçeğüm erenler**

**Bu yoldaolan haller Allah'a kalmış benüm**

**(128/178.6)**



# **11.) TOPLUMSAL ŞAHISLAR**

### a) AHÎ :

“Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk manasına gelir. Anodolu'ya has bir teşkilâttır. XIII. ilâ XIV. asırda yiğitlik, cömertlik, mertlik, düşkünlere yardım, zulüm görenleri koruma gibi insanı gayeler uğruna etkin biçimde teşkilâtlanmıştır. İlk defa Abbasî halifelerinden Nâsır Bi-dînilleh tarafından XII. asırda bir meslek haline getirilen fütûvvet, Anadolu'da Ahîlik adı altında Ahî Evren tarafından kurulmuş bir tarikat şeklinde kendini gösterir.

Ahîler fütûvvet kütüklerini Hz. Ali'ye kadar götürürler ve kendilerini Peygamber soyundan sayarlar. Başlarına beyaz bir külâh, ayaklarına da fütûvvet şalvarı giyerler. Külâhlarının ucunda yeniçerilerinkine benzeyen uzun bir şerit bulunur. Bellerinde silahları vardır. Zikirlerini toplu olarak zâviyelerinde gece yaparlar.

Ahîler, esnaf locasını ellerinde bulundururlardı. Bu bakımdan Osmalı İmparatorluğu'nun ilk zamanlarında önemli siyasi roller oynamışlardır. Ahîlik vatan ve milletin gelişmesine daima katkıda bulunmuş bir teşkilattır. Yarı tarikat havasında olan bu teşkilât, Mevlevilik ve Bektaşilik ile sıkı ilişkideydi.<sup>25</sup>

Yunus Emre, ahî redifli iki manzume yazmıştır. Yunus Emre'nin şiirlerinde ahî, Allah'ı seven ve ona ulaşmaya çalışan bir sûfidir. Bu sûfi de Yunus'tur. Yunus, tasavvuf yolunda ilerlerken ere erdiğini, eri bulduğunu, er eteğini tuttuğunu söylüyor. Ama bu er eteğini tutmadan önce canının gözsüz bir can, içinin sen-ben fikriyle dolu olduğunu, miskinlik eteğini tutarak nefisten kurtulduğunu söylemektedir. Tanrı'dan korkar olduğunu, gönlünden kini kovduğunu doğru yolu gözleyip uluların eteğini tuttuğunu da belirtmektedir.

İy yarenler iy kardeşler görün beni n'itdüm ahî  
Ere irdüm eri buldum er eteğin dutdum ahî

<sup>25</sup> Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Dîvan Şiiri Sözlüğü Ank, 1990, s. 23,24

Canum bir gözsüz canıdı içi dolu sen ben idi  
Dutdum miskînlik eteğin ben menzîle yitdüm ahî

Korkar oldum bir Tanrı'dan bîzâr oldum yatlu hudan  
İşbu işüm sağıncıla ben yoluma gitdüm ahî

Giderdüm gönlümden kini kin dutanun yotur dîni  
İy yarenler ben bu sözi uludan ișitdüm ahî

Anladum kendü hâlümi gözledüm toğrı yolumı  
Dutdum ulular eteğin Hazrete ben yitdüm ahî

Âşıkisan miskîn Yûnus Hazrete dutgıl yüzini  
Anlayana gevherdurur söz sarrâfa satdum ahî

(222 /312.1-6)

Ahî redifli diğer şiirde ise sûfinin tasavvufi yolda ilerlerken bilmesi gereken bilgiler, yollar ve gelmesi icap eden makam anlatılmaktadır:

Ben bende seyrideriken aceb sırra irdüm ahî  
Bir siz dahi sizde görün dostı bende gördüm ahî

Bende bakdum bende gördüm benümile bir olanı  
Süretüme can olanı kimdurur (ben) bildüm ahî

İsteyüben bulımaزam ol benisem ya ben kani  
Seçemedüm andan beni bir kezden ol oldum ahî

Sûret toprakdur diyeni gönlüm kabût itmez amı  
Bu toprağın cevherini hazrete irgürdüm ahî

Münkîr kişi tuymaz bunı derdlülerün sizer canı  
Ben ısk bağı bülbüliyem ol bağçeden geldüm ahî

Ma'şûk bizümledür bile ayru değül kıldan kila  
Irak sefer bizden kala dostı yakın buldum ahî

Değme bir yol kandan bana tağılmayam değme yana  
Kutlu oldu bu seferüm hoş menzile irdüm ahî

(203/286.1-7)

---

Gel ahî iy şehriyârı sözümüzü dinle bâri  
Hezâran gevher dinârı kara toprağ ide bir söz

(55/82.4)

Şairimiz bir beyitte ahîlere ahîretin gerektiğini, ahîret için çalışıklarını söylüyor:

Sûfilere sohbet gerek ahîlere ahret gerek  
Mecnûn'lara Leylî gerek bana seni gerek seni

(209/294.5)

#### b) ATTÂR :

Aktâr, güzel koku satan kişidir. Şair, bir beyitte attâr ismini kullanır ve attâr olmak gerektiğini söyle ifade eder:

Terezi ana gerek bakkâl ola  
Ya bezîrgân tacir ü attâr ola

(232/326.15)

**c) AYYÂR :**

Arapça bir söz olan ayyâr, gözü pek, atılgan, hilekâr ve yan kesici anlamlarına gelmektedir. Şaire göre, ayyâr fesâd işler işleyen aşığın gönlü için bir benzetme unsuru olmaktadır. Ayyârlar ayrıca Bağdat'ta bulunurlar:

Zâhirüm eyü yerde gönlüm fâsid haberde  
Bulunmaya Bağdad'da bencileyin bir ayyar

(22/33.3)

**d) FAKÎR :**

Fakîr yoksul, muhtaç demektir. Ayrıca Avrupahların kendilerine eziyet etmeyi ibadet做的 sayan bir kısım Hint dervişlerine verdikleri addır.

Yunus Emre, bir beyitte fakîrler tembellikten elini çektiğinden sonra gönülleri yıkarak heybetli olmuşlardır, diyor. Buna göre dervîş olabilmek için miskînlikten uzak durmak gerekmektedir:

Fakîrler miskînlikden çekdi elin  
Gönüller yukuban heybetlü oldu

(214/301.6)

**e) HARÂMÎ :**

Hırsız, haydut, yol kesen demektir. Şair, bir beyitte harâmi ile içkinin tüm dünyayı kapladığını, fesâd işler işleyen kişinin hürmetli olduğunu söyler:

Harâmîle hamir tutdu cihâni  
Fesâd işler iden hürmetlü oldu

(214/301.3)

f) **KADI :**

Tanzimata kadar her türlü dâvaya bakan, tanzimattan sonra yalnız evlenme, boşanma, miras dâvaları ile ilgilenen ve medenî kanundan sonra kaldırılan mahkemelerin başkanlarına verilen addır. Şairimize göre dört kitabı okuyan hiç kimse aşka çare bulmamıştır, kadılar bile çare bulmamıştır:

Dört kitabı okuyan bulmadı işka çâre

Ne begler ne sultanlar ne müderrîs ne kadi

(204/287.2)

g) **KOLMAŞ :**

Geveze, saçma sapan ve asılsız sözler söyleyen aldatıcı, hilekâr, sahtekâr demektir. Yunus Emre, bu şahsin dünya zevklerine aldandığını, yalancı olduğunu söyler:

Bunlar bunda kaldılar dünyeye aldandılar

Yalancılar aldılar hep bunlar kolmaş oldu

(218/307.7)

Kolmaş'ın sözüne güvenilemeyeceği, asılsız şeyle söyleyebileceğinin, adeta bir yaban canavarı gibi olduğu aşağıdaki beyitte şu şekilde anlatılır:

Kolmaşa virdük sözini sözile dökdüük yüzini

Yaban canavarı gibi bilenler andan şeş ider

(45/67.3)

Şairimiz, bir beyitte gâh mü'mîn, gâh rind, gâh kolmaş olduğunu söyle dile getirir:

Gâh mü'mînem tâ'atda dembedem münâcatda

Gâh rindem harâbatda ben bir aceb kolmaşam

(131/183.5)

Düger bir beyitte kolmaş olarak kalmiyacağını, adını aşkının verdiğini söyler:

Bana kiriş didiler işka giriş didiler  
Benüm adum ısk virdi ben durmazam kolmaşda

(166/237.4)

#### h) MÜDDE'Î :

“Dâva eden yerinde kullanılan bir tabirdir.”<sup>26</sup> Mutasavvifimize göre Müddeî tipi doğru ve inançlı bir insandır. Çünkü müddeînin Kâ’be’ye yüz kez gitmesi gerekse ve giderse de bizi göremez. Gözüne giremeyez, bunun nedeni, onlar dünyevî şeylerle ilgilenmezler, kendi inanaçlarıyla uğraşmaktadır:

Müdde’î bizi görmez gözine girersevüz  
Gerekse yüz kez varsun Kâ’be’ye ulu hacca

(186/264.4)

---

<sup>26</sup> ( ) MîZeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri e Terilleri Sözlüğü, İst. 1983, 2.Cilt, s.597  
194



## **12.) DİĞER DİNLERİN ŞAHİSLARI**

## a) KEŞİŞ :

Hristiyanlıkta manastırda çekilmiş, dünya ile ilgisini keserek din işleriyle görevlendirilmiş erkekler keşiş denir. Şairimiz, bir beyitte, kendisine yaramayanı başkası için isteyen kişinin adı, her ne kadar müslüman olsa da kendisi keşise benzer, diyor:

Kendüye yaramazı biregüye sanan ol  
Adı müslüman anun kendü benzer keşise

(160/228.2)

## b) RÜHBÂN :

“Rühbân, kendisini maddeden tecrid eden kişidir. Yaşadığı ruhanî âlemden çıkmak istemediği için dünyevî şeylerle uğraşmaz. Bu özelliğiyle rühbân, sülük ehlinin geçmek ve yaşamak zorunda olduğu manevî beş gücü temsil eder. Bu melekeler, hayal, fikir, akıl, hifz, zikr şeklinde isimlendirilebilecek melekelerdir. Sâlik, sülûku sırasında kendisine teklif edilecek “beş rühbâni” alıp yolda kalmamalıdır.<sup>27</sup>

Beşinci kapusunda bis rühbân vardur anda  
Dürlü mata'lar satar olmasun kim alasın

(135/188.11)

Yunus Emre, bir beyitte tasavvuf yolunda ilerleyen biri olarak rühbân olmak istediğini söyle belirtir:

Gâh izzetde aziz ü gâh zilletde hakîr  
Geh varam erkân olam reh-bîn olam rühbân olam

(133/156.33)

---

<sup>27</sup> Dr. Mustafa TATÇI , Yunus Emre Divanı'nın İncelenmesi, Ankara, 1990, s.217

## b) TERSA :

Puta tapan, hristiyan demektir.“Tasavvufta mürşid-i kamil için kullanılır. Kelime “çok korkak” anlamına gelir. Müridler, Allah’tan korkmaları gereği için bu adla anılmışlardır.”<sup>28</sup> Dervişleri gören tersalar, huzurlarına geldiklerinde gücsüz kalırlar ve onların önünde, nasılıkı dağlar ve taşlar secde klıyorsa, kendileri de secde klıyorlar:

Tersâlar tapuya gelür hükm işleri zebûn olur  
Tağlar taşlar secde kılur göriceğez dervişleri

(205/289.3)

---

<sup>28</sup> Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Divan şiirî Sözlüğü Ank. 1990 s.489  
197



**SONUÇ :**

## SONUÇ

Yunus Emre, peygamberleri tanıtırken özellikle Hz. Muhammed üzerinde çok durur. Şairimiz Hz. Muhammed'i bilinen ve bilinmeyen vasıflarıyla tanıtmaya çalışır ve ona göre Hz. Muhammed, yaratılmış ve yaratılacak olan en seçkin insandır. Bundan dolayı onunla ilgili beyitlerde, şair, ondan olağanüstü bir sevgiyle bahseder. Vasıflarını ve mucizelerini uzun uzun anlatarak övgüler dizer. O, diğer insanlar için yolunda yürütmesi gereken büyük bir peygamber, örnek bir insandır. Daha sonra büyük peygamberleri sırasıyla İslâm tarihindeki yeri ve ilgi çekici yönleriyle bize tanıtır. Ve hepsinden övgüyle ve hürmetle bahseder. Örneğin Lokman hekimliğiyle, İdris terziliğiyle, Şit Kâbe'yi ilk defa inşâ etmesiyle, Nuh tüm canlıları Tûfan' dan korumasıyla, v.s ...

Yunus Emre, İslâmiyeti büyük bir bütünlük içinde ele alır. Hz. Muhammed'in akrabaları ve aile yapısı da ilgisini çeker. Nitelik beyitlerinde sahabilere yer vermesi ve onları çeşitli özellikleriyle tanıtması buna en güzel örnektir. Sahabileri Hz. Muhammed'e olan bağlılıklarıyla, İslâm'a olan katkılarıyla, bu uğurda çekikleri cefâlarla birlikte tanır.

Şair, melekleri tanıtırken hem özelliklerinden ötürü hem de Allah'ın yaratmış olduğu her şeye duyduğu sevgiden dolayı meleklerde içtenlikle bağlıdır. Buna karşın melekleri kendisiyle Allah'ı arasında bir bağlayıcı unsur olarak görmez. Hatta bazı beyitlerde Azrail' in tenine kastedebileceğini, ama Allah ile kendisi arasındaki ruh bağlılığını yıkamayacağını söyler. Bunun yanı sıra Cebrâil' in her şeye hükm edebileceğini, fakat aşkına, ahına, acısına hükm edemeyeceğini belirtir.

Yunus, büyük aşıkları anlatırken adeta kendi yaşadığı aşkı dile getirmeye çalışır. Çünkü Yunus'un aşkı oldukça yüce, karşısıksız, hiçbir çıkara

dayanmayan, ruhundaki insanî özelikleri ortaya çıkaran ve derinleştiren ilahî bir aşktır. Bu büyük aşıkların aşklarıyla kendi aşkını özdeşleştirmektedir.

Mutasavvifimiz, kendi ilahî düşüncesini uhrevî şahıslarıyla anlatmaya çalışırken cennete ve cennetin nimetlerine bakış açısını da ifade eder. Yunus, cennete özlem duyduğu bir mekan olarak bakmaz. İnsana sunduğu güzellikler ilgisini çekmez. Cenneti ve cennetteki şahısları tipki bir film seridi gibi gözler önüne sererek her yönüyle tanıtır.

Şairimiz, öncelikle olumsuz dini şahsiyetleri dine ve Tanrı'ya karşı takındıkları olumsuz tavırlarıyla tanıtmaya çalışır. Onlarda gördüğü en büyük eksiklik tanrısal aşkı ruhlarında duyumsamamış olmalarıdır. Bu da kişiliklerinde olumsuz sapmalara yol açar. Örneğin münafık inanmadığı halde inanmış görünerek, günahkâr günah işlemesine rağmen Tanrı'dan bağışlanmayı dileyerek... Ayrıca şaire göre Tanrı'nın varlığını ve İslâmiyeti inkâr eden, buna karşı ikiyüzlülük eden insan değildir, onları ahîrda yaşaması gereken bir hayvana bezetir.

Yunus Emre'nin ilham aldığı, yolunda yürümek istediği, ilahî düşüncesini besleyen, geliştiren ve olgunlaştırılan şahsiyetler sūfilerdir. Yunus, bu şahsiytlere büyük bir sevgi ve hayranlık duymaktadır. Sūfiler, ayrı kaynaklardan beslenip tek bir noktada birleşen ve o noktada en yüksek düzeye, tasavvufi bilince erişen yüce şahsiyetlerdir. Yunus Emre, bu şahsiyetlerle özdeşleşerek, onların içinde adeta erimiştir.

Yunus Emre, Tanrı yolunda çektigi acılarla yetinmeyen bir mutasavviftir. Bu yüzden Divân'ında peygamberler tarihinden alınma hem olumlu hem olumsuz şöhretli şahsiyetlere rastlanır. Yunus, her ne kadar olumlu şahsiyetlere benzemek istese de olumsuz şahsiyetleri yargılamaz ve onların çekikleri bedensel ıstırapların çok üstünde acılara katlanmak ister. Şöhretli şahısların bazıları olumsuz bir şahisken olumlu bir şahsiyete dönüşür (Belkis), bazıları da sîrf kötüluğun

timsalidir, hiçbir olumlu değişime uğramazlar (Nemrûd, Hâmân, Kârûn) ve bunun sonucunda da çok büyük bedensel acılara maruz kalırlar. Kimileri de sadece kahramandır, sîrf yiğitlikleriyle ele alınır (Rüstem, Zülkarneyn).

Şair, her ne kadar tasavvufi bir kimliğe sahip olsa da toplumla bir bütünlük içindedir. Nitekim beyitlerine toplumsal şahısları alması, bunları olumlu ve olumsuz yanlarıyla ayırması, onlara kendi ilahî düşüncelerini yüklemesi, onun toplumsal yanındaki olduğunu, toplum içindeki kurumları iyi tanıdığını gösterir. Şairimiz, aynı zamanda toplumsal bir şahsiyettir.

Olumlu dini şahıslar, İslâmî hayatı yeri olan ve bu hayatı karşılaşılan normal bir müslüman kimliğine sahip şahıslardır. Bu şahıslar genel halk çoğunluğunun yaşayabileceği bir müslümanlığı yaşayan, çile çeken sabrı olmayan, tasavvufi şahıslara göre alt düzeyde olan tiplerdir. İnsanüstü bir güçleri yoktur. Şair, özelliği ve konumu itibariyle olumlu bir dini tip olarak göründüğü halde, özü itibariyle dervişlik berâtını okuyamayacak, ilahi sırrı kavrayamacak tiplere de deginiyor. Bunlar zahid, müfti...’dır.

Sûflerin kendi terimleriyle ifade etmek gerekirse: Tasavvufun gayesi insan-ı kâmil yetiştirmektir. İnsan-ı kâmil Allah'a, insana ve diğer yaratıklara karşı vazifelerini tam olarak ve şuurlu bir şekilde yerine getiren kişidir. Bu mertebenin bir adı da “Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmak”, yani O'nun bütün güzel vasıflarının tecelli ettiği bir varlık haline gelmektir. Yunus Emre Divân'ındaki tasavvufi şahıslar insan-ı kâmil olmuş ya da olma yolundaki şahıslardır. Şaire göre tasavvufi şahıslar, sadece bu dünyanın insanı değillerdir. Aynı zamanda öbür dünyaya yaklaşan yanları da vardır. Bu duruma gelmek için çeşitli zorluklara katlanıp, birtakım aşamalardan geçmişlerdir. Tasavvufi şahıslar, bu dünyayı bir misafirhane olarak görürler. Asıl yaşanacak yer, öbür dünyadır. Normal insanlardan farklı olarak insanüstü güçleri vardır, her tasavvufi şahista farklı olmak üzere bulunur. Örneğin evliyâda daha fazla, erende evliyâya göre biraz daha az, ârifte erenden daha az. Tasavvufi şahıslar,

insanlara yol gösterici olma özellikleriyle adeta birer müreibbi'dirler. Çünkü doğruya, esenliğe, Hakk'a ulaşmak isteniyorsa, tasavvufi şahıslara bağlanılmalıdır. Bu şahıslarda insanüstü bir sevgide göze çarpar. Bu sevginin asıl kaynağı Allah dolayısıyla yaratılmış olan her şeydir. İçlerindeki Allah sevgisinden olacak tasavvufi şahıslar, kinden, yalandan, kötüükten uzak kimselerdir. Ayrıca tasavvuf şahıslar, anlama kabiliyeti ve sahip olduğu irade ile diğer varlıklardan üstün durumundadırlar. Bunların yanısına, bazı tasavvufi şahıslarda çok gezmek göze çarpar. Örneğin eren, garip gibi. Şairimiz, bu şahıslara da içtenlikle sevgi duymaktadır.

Şairimiz, başka dinlerdeki şahısları tanıtarak, bizdeki insanların karşılaşır. Bu karşılaştırma sonucunda bazı değerlendirmelere varır ve ona göre tersa ve keşiş olumsuz, rühbân ise olumlu bir tiptir. Rühbân'ın olumlu olmasının sebebi, kendisini maddeden soyutlayıp maneviyata yönelmesidir. Şairimizin düşüncesine uygun bir tiplemeydir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Yunus Emre Divâni, Kur'ân'ın şiirle yapılmış bir tefsiridir ve buradaki şahıslar da İslamiyet ve İslâmî hayat içinde yer ve konumu olan şahıslardır.

## **KAYNAKÇA**

1. **Aktaş, Şerif** : Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ank. 1991
2. **Ana Britannica**: İst. 1992, C.19,s.98
3. **Banarlı, Nihad Sâmi**: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, M.E.B. İst. 1987, C.I, s.116,117
4. **Dilçin, Cem**: Yeni Tarama Sözlüğü, T.D.K. Yayınları, Ank, 1983
5. **Devellioğlu, Ferit**: Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ank. 1988
6. **Göçgün, Önder**: Türk Edebiyatı Araştırmaları, C.I, Konya 1991,s.21
7. **Kaplan, Mehmet**: Tıp Tahlilleri, İst. 1985
8. **Karahan, Abdülkadir**: Türk Kültürü ve Edebiyatı, İst. 1988
9. **Karakoç, Sezai** : Yunus Emre, İst. 1989
10. **Köprülü, Fuat**: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ank. 1976
11. **Kudret, Cevdet**: Yunus Emre, İst. 1985
12. **Kum, Mustafa**: Evliyalar Ansiklopedisi, İst. 1992, s.191,192
13. **Meydan Larousse**: İst.1986, C.II, s. 147
14. **Onay, Ahmet Talat**: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ank. 1992
15. **Özcan, İsmail**: İslam Ansiklopedisi, İst. 1991, C.I, s.20
16. **Pakalın, M.Zeki**: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.I, II, III, İst. 1983 s.38,393,584, 597,598,599,
17. **Pala, İskender**: Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Ank. 1990, s.23, 24, 94, 106, 126, 158, 168, 204, 205, 214, 260, 387, 388, 469, 489, 513, 514,
18. **Tatçı, Mustafa**: Yunus Emre Divâni (İnceleme), Ank. 1990, s.217
19. **Timurtaş, Faruk Kadri**: Yunus Emre Dîvâni, Ank. 1986,