



DİLAVER CEBECİ'NİN ŞİİRLERİNDE ZARF TAMLAYANLARI

Mehmet SARITAŞ

**Temmuz 2013
DENİZLİ**

DİLAVER CEBECİ'NİN ŞİİRLERİNDE ZARF TAMLAYANLARI

**Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Programı**

Mehmet SARITAŞ

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

**Temmuz 2013
DENİZLİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Bilim Dalı öğrencisi Mehmet SARITAŞ tarafından Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT yönetiminde hazırlanan “**Dilaver CEBECİ'nin Şiirlerinde Zarf Tamlayanları**” başlıklı tez aşağıdaki jüri üyeleri tarafından ..02.07/2013.. tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı bulunmuş ve Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı

.....
Doç. Dr. Nergis BIRAY

Jüri-Danışman

.....
Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT


Jüri

.....
Doç. Dr. Bedri SARICA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 02.07/2013 tarih ve ...13/22... sayılı kararıyla onaylanmıştır.

.....
Prof. Dr. Turhan KAÇAR
Enstitü Müdürü

Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, arařtırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etięe ve akademik kurallara özenle riayet edildiđini; bu alıřmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etięe uygun olarak kaynak gösterildiđini ve alıntı yapılan alıřmalara atıfta bulunduđunu beyan ederim.



Mehmet SARITAŐ

ÖNSÖZ

Bir dilin değerinin ortaya konmasında, korunmasında ve yaşatılmasında o dildeki yazılı ürünlerin çok önemli yeri vardır. Ürünlerin sanatsal yönü kadar, onları oluşturan şahsiyetlerin, ait oldukları kültürü benimseyişleri, yaşam biçimine dönüştürmeleri ve bu kültürel değerleri ürünlerine yansıtabilmeleri de önemlidir. Kültür ile dil arasındaki bu ilişkiyi en uzun soluklu ve en etkili biçimde yaşatan kaynak, edebiyatın ilk metin türü diyebileceğimiz şiirler olmuştur. Şiirler, her ne konuda olursa olsun, ne amaçla yazılırsa yazılsın, okuyucusuna şairinin hayatını, kişiliğini, fikirlerini, yaşam biçimini, hayat görüşünü, kısacası her şeyini anlatmış olur. Şairin yaşadığı toplum özelliklerini, dönem zihniyetini en güzel şiirlerden öğreniriz. Şiir dilinde sözcüklerin farklı farklı yönlerini, çağrışım özelliklerini görürüz. Bir şair, sahip olduğu dil hazinesini ne kadar kapsamlı ve etkili kullanırsa kendini ve içinde bulunduğu kültürel yapıyı o kadar iyi aktarmış olur. Bu yüzden, yapılan bu çalışma her ne kadar dilbilgisi üzerine olsa da ele alınan eserin seçiminde, dilimizin ve kültürümüzün farklı dönemlerdeki özelliklerini iyi kavrayan ve kendi yaşamında kullanan bir şairin eseri olmasına dikkat edilmiştir.

Şiiri insan şuurunun destanı, şairi de bu destanı beşeriyete ulaştıran bir elçi olarak gören Dilaver Cebeci: “*Şair birinci görev olarak, milliliğini kaybetmeden, bir kültürün yeni şuur seviyelerine ulaşmasını sağlamalıdır. Milli dili hem muhafaza etmeli hem de geliştirmelidir.*” diyerek, kültüre ve dile ne kadar önem verdiğini göstermiş, bu iki unsurun bir toplumun varlığında ve sürekliliğinde sahip oldukları değeri dile getirmiştir. Sanatçılara düşen görevin bilincinde olan Cebeci, eserlerinde Türk kültürünün ve Türk dilinin farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşayışını, kullanımını en güzel biçimde göstermiştir. Cebeci’nin dili kapsamlı ve etkili kullanımı çalışmamıza da zenginlik katmıştır.

Sözcükler, gerçek değerlerini şiir dilinde bulur. Çağrışımlarını, derin anlamlarını eline düşükleri ustasının yeteneğiyle bize duyururlar. Bizi alıp farklı âlemlere götürür ve sayısız duyguyu yaşatırlar bize. Dilaver Cebeci, çalışmada ele aldığımız eserinde, sözcükler aracılığıyla bizi Orta Asya’dan başlayarak Anadolu’nun değişik coğrafyalarına, Türk kültürünün varlığını sürdürdüğü farklı iklimlere götürerek güncel ve tarihi birçok milli değerimizi övgüsüyle eleştirisiyle etkili bir biçimde duyurmayı başarmıştır.

Yapılan alıřmada, eserin elektronik ortama aktarılması, řiirlerin cümlelere ayrıştırılıp numaralandırılması ve cümlelerdeki zarf tamlayanlarının tespit edilerek çeřitlerinin belirlenmesi epey zaman alsa da alıřmanın özünü tespit edilen bu zarf tamlayanlarının aşırı dikkat ve özveri gerektiren oklama yöntemiyle yapı bakımından incelenmesi oluřturmaktadır.

Bu emek isteyen alıřmamda benden hiçbir yardımını esirgemeyen, deęerli bilgilerinden istifade ettięim saygıdeęer hocam Do. Dr. Mehmet Vefa NALBANT'a teřekkürü bir bor bilirim.

ÖZET

DİLAVER CEBECİ'NİN ŞİİRLERİNDE ZARF TAMLAYANLARI

Mehmet SARITAŞ

Yüksek Lisans Tezi

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili Programı

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Temmuz 2013, 235 sayfa

Bu çalışma, “Dilaver CEBECİ Bütün Şiirleri” adlı eserdeki zarf tamlayanları üzerine yapılmıştır. Giriş, Şiirler, İnceleme, Değerlendirme ve Sonuç bölümlerinden oluşan çalışmada, şiir dilinde zarf tamlayanlarının kullanımı ile ilgili bazı istatistiklere ulaşılmış ve istatistiklere dayalı çıkarımlarda bulunulmuştur.

Giriş iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sanatçının hayatı hakkında genel bilgi verilmiş ve eserleri belirtilmiştir. İkinci kısımda zarf tamlayanları hakkında kısa bilgi verilip, incelemede ele alınacak zarf çeşitleri ve kullanılacak yapıların alt başlıkları belirtilmiştir.

Birinci bölümün ilk kısmında, üzerinde çalışma yapılacak eser kısaca tanıtılmıştır. İkinci kısımda ise eserdeki şiirler cümlelere dönüştürülmüş ve eserdeki şiir sırasına uyularak cümleler numaralandırılmıştır.

İkinci bölümde, tespit edilen zarf tamlayanları yüklemle olan ilişkileri dikkate alınarak 23 başlık altında sınıflandırılmıştır. Zarf tamlayanlarının tamamı oklama yöntemiyle incelenmiş ve aynı yapıda olanlar aynı alt başlıkta bir arada verilmiştir. Yapı bakımından değerlendirmede kelimedenden oluşanlar, kelime grubundan oluşanlar ve cümleciklerden oluşanlar olmak üzere üç ana grup altında sınıflandırma yapılmıştır.

Üçüncü bölümde, değerlendirme başlığı altında, zarf tamlayanlarının istatistikî bilgileri verilmiştir. Zarf çeşitlerinin kullanım sayıları ve birbirlerine göre oranları, yapı bakımından dağılımları ve birbirine göre oranları, zarf çeşitlerinin aldıkları eklere göre dağılımları ayrıntılı bir şekilde tablo destekli olarak verilmiştir.

Çalışma sonucunda, değerlendirme bölümündeki istatistiklerden yararlanarak, şiirlerde zarf tamlayanlarının kullanımı, dağılımı hakkında çıkarımlarda bulunulmuş ve şiir dilinde zarf tamlayanlarının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: zarf tamlayanları, Dilaver Cebeci, şiir dili, gramer

ABSTRACT

ADVERBIAL COMPONENTS IN THE POEMS OF DILAVER CEBECI

Mehmet SARITAŞ

Master Thesis

Turkish Language and Literature Department

New Turkish Language Programme

Thesis Advisor: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

July 2013, 235 pages

This study has been done on the adverbial components in the work of ‘All Poems of Dilaver CEBECI’. In this study which is composed of introduction, poems, investigation, evaluation and conclusion there are some statistics about the use of adverbial components in poem language and some inferences about these statistics have been drawn.

Introduction is composed of two parts. In the first part a general revision on the poet’s life has been made and his works are stated. In the second part a short information about adverbial components is given and the subtitles about the kinds of adverbs and structures to be used in this study are stated.

At the beginning of the first part the work which has been studied is briefly presented. Then, the poems in the work have been converted into sentences and they have been enumerated according to the order in the poem.

In the second part adverbial components are classified according to their relations with the verbs. All the adverbial components have been investigated with the method of arrow and the ones with the same structure have been stated in the same subtitle. In the evaluation in terms of structure, there are three classifications; the ones that consist of words, the ones that consist of word groups and the ones that consist of clauses.

In the third part there are statistics on adverbial components. There is a detailed information in the chart about the use of adverb kinds and their proportion to each others and about the adverb structures and their proportion to each others and about the adverb kinds according to their appendixes.

At the end of the work, with the help of statistics some inferences about the use of adverbial components in poems have been drawn and the importance of the use of adverbial components in poems have been emphasized.

Key words: adverbial components, Dilaver Cebeci, poem language, grammar

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	i
ÖZET.....	iii
ABSTRACT.....	iv
İÇİNDEKİLER.....	v
TABLolar DİZİNİ.....	vii
SİMGELER DİZİNİ.....	viii
KISALTMALAR DİZİNİ.....	ix

GİRİŞ.....	1
------------	---

BİRİNCİ BÖLÜM ŞİİRLER

1.1. Eserin Tanıtımı	9
1.2. Cümlelere Ayrıştırılmış Şiir Metinleri.....	9

İKİNCİ BÖLÜM İNCELEME

2.1. Ayrılma Zarfları.....	114
2.2. Ayrılma-Hedef Zarfları.....	116
2.3. Benzerlik Zarfları.....	117
2.4. Birliktelik Zarfları.....	120
2.5. Görelilik Zarfları.....	122
2.6. Hal Zarfları.....	123
2.7. Karşılaştırma Zarfları.....	135
2.8. Karşılıklılık Zarfları.....	135
2.9. Kaynak-Çıkış Zarfları.....	136
2.10. Kesinlik Zarfları.....	141
2.11. Nicelik Zarfları.....	141
2.12. Olasılık Zarfları.....	143
2.13. Sebep Zarfları.....	143
2.14. Sınırlandırma Zarfları.....	149
2.15. Sıralama Zarfları.....	151
2.16. Soru Zarfları.....	152
2.17. Süreklilik Zarfları.....	153
2.18. Şart Zarfları.....	155
2.19. Tekrar Zarfları.....	162
2.20. Vasıta Zarfları.....	163
2.21. Yer Zarfları.....	166
2.22. Yönelme Zarfları.....	190
2.23. Zaman Zarfları.....	209

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME

3.1. İşlev Bakımından Değerlendirme.....	225
3.2. Yapı Bakımından Değerlendirme.....	226
SONUÇ.....	232
KAYNAKLAR	234
ÖZGEÇMİŞ.....	235

TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa

Tablo 1. Zarf Çeşitlerinin Kullanım Sayıları ve Birbirlerine Göre Oranları	225
Tablo 2. Yapıların Zarf Çeşitlerine Göre Sayıları ve Yapıların Birbirine Oranları.....	226
Tablo 3. Kelimedен Oluşan Zarfların Aldıkları Hal Ekleri Bakımından Zarf Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları.....	227
Tablo 4. Kelime Grubundan Oluşan Zarfların Türlerine ve Aldıkları Hal Eklerine Göre Zarf Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları.....	228
Tablo 5. Cümleciklerden Oluşan Zarfların Türlerine ve Aldıkları Hal Eklerine Göre Zarf Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları.....	229
Tablo 6. Hal Eki Alan ve Almayan Zarfların Yapılara Dağılımı / Birbirlerine ve Tüm Zarflara Oranı.....	230
Tablo 7. Hal Eki Almamış Yapıların Kullanım Sayıları.....	230
Tablo 8. Hal Eklerinin Zarf Çeşitlerine Dağılımı ve Birbirlerine Oranları.....	231

SİMGELER DİZİNİ

→	Öğenin bağlandığı öğeye gidiş yönünü gösterir.
←	Öğenin bağlandığı öğeye gidiş yönünü gösterir.
(Öğenin açılışını gösterir.
)	Öğenin kapanışını gösterir.
{	Araya giren öğe dışı unsurun açılışını gösterir.
}	Araya giren öğe dışı unsurun kapanışını gösterir.
/.../	Öğenin içine girmiş ekleri gösterir.
//...//	Öğenin içine girmiş öğeye ait bir bölümü gösterir.
/	Cümlelerde mısraların ayrıldığı yeri gösterir.
\...	Öğenin içinde yan yana gelmiş ayırım gerektiren ikinci unsuru gösterir.
\\...\\	Cümle dışı unsuru gösterir.
Ø	Boş morfemi gösterir.

KISALTMALAR DİZİNİ

abl	Ablatif eki
Abl.Gr.	Ablatif Grubu
ait	Aitlik eki
ak	Akuzatif eki
Arap.Tam.	Arapça Tamlama
Bag.Gr.	Bağlama Grubu
BF	Birleşik Fiil
C	Cümle
Cc	Cümle Çekirdeği
cdu	Cümle Dışı Unsur
dat	Datif eki
Dat.Gr.	Datif Grubu
Ed	Edat
Ed.Gr.	Edat Grubu
eşt	Eşitlik eki
F	Fiil
g	Gerundium eki
gen	Genitif eki
İ	İsim
İCc	İsim Cümle Çekirdeği
i.f.	İsim-fiil
İl.Gr.	İlgi Grubu
ins	İnstrumental
İsn.Gr.	İsnat Grubu
İT	İsim Tamlaması
iye	İyelik eki
ke	Kişi Eki
lok	Lokatif eki
Lok.Gr.	Lokatif Grubu
N	Nesne
Ö	Özne
p	Partisip eki
S	Sıfat
SCc	Sıfat Cümle Çekirdeği
ST	Sıfat Tamlaması
Sy	Sayı
Sy.Gr.	Sayı Grubu
şrt	Şart eki
Tk.Gr.	Tekrar Grubu
Ünv.Gr.	Unvan Grubu
Vas.Gr.	Vasıta Grubu
Y	Yüklem
YF	Yüklem Fiil
yf	Yardımcı Fiil
YT	Yer Tamlayanı

Z	Zarf
ZCc	Zarf Cümle Çekirdeđi
ze	Zaman Eki
ZGr	Zarf Grubu
Zm	Zamir
ZT	Zarf Tamlayanı

GİRİŞ

Dilaver CEBECİ, 1943 yılında Gümüşhane iline bağlı Kelkit'in Dayısı köyünde doğmuştur. Babası, o köyden bir çiftçi olan Zihni Çavuş'tur. Annesi ise Kelkit'in Meliştan köyünden (Köyün şimdiki adı Kınalıtaş'tır.) o civarda dinî ilimlerdeki bilgisi ile çok sevilen ve sayılan Selim Hocanın kızıdır. Babası 1946 yılında vefat edince annesi, Dilâver Cebeci'nin amcalarından biri olan Mehmet Cebeci ile evlenmiştir. 1948 yılında ise Dilâver Cebeci 5 yaşında iken Ankara'nın küçük bir kazası olan Kırıkkale'ye yerleşmişlerdir. Gençlik çağları burada geçmiştir. Fikir ve sanat hayatının şekillenmesinde Kırıkkale'nin önemli bir yeri vardır. (Cebeci, 2009: 4)

Dilâver Cebeci'nin çocukluk dönemi, babasının erken ölümü, küçük yaşta yaşadığı şehri değiştirmesi ve öğrenimini farklı okullarda sürdürmek zorunda kalması gibi sebeplerden dolayı sıkıntılı geçmiştir. Dilâver Cebeci, ilkokulu Kırıkkale'de Tınaz ve Atatürk İlkokullarında okuyarak bitirmiştir. Ortaokul tahsiline 1956–1957 ders yılında Merzifon 1. Astsubay Hazırlama Ortaokulunda başlamıştır. 1956 yılında Mersin 3. Astsubay Hazırlama Ortaokulunda son sınıfta iken askerî öğrencilikten ayrılmıştır. 1961 yılında Kırıkkale'de başladığı lise tahsilini çeşitli engeller dolayısıyla 1965–1966 ders yılında Erzincan lisesinde tamamlamıştır. Üniversite tahsilini ise 1966–1970 ders yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İlahiyat Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. (Bulut, 2009: 5)

Dilaver Cebeci, 27 yaşındayken Ayla Cebeci ile görücü usulüyle evlenmiştir. Aydın'da görev yaparken 1972'de Azapay adında bir kızı ve 1974'te Çağrı adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Dilâver Cebeci, üniversite tahsilinin ardından Aydın İmam-Hatip Okuluna Meslek Dersleri Öğretmeni sıfatı ile atanmıştır. Aydın'da 1976 yılında Halk Eğitimi Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı yıl İstanbul Ortaköy Eğitim enstitüsüne tayin edilerek orada öğretmenlik görevine devam etmiştir. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına geçerek orada iki yıl neşriyat uzmanı olarak çalışmıştır. 1980 yılında tekrar öğretmenliğe dönmüş ve İstanbul'da Üsküdar Kız lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1986 yılında İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Anabilim dalında yüksek lisansını, 1989 yılında ise yine aynı fakültede Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktorasını gerçekleştirmiştir. 1993 yılında Marmara Üniversitesinde Türk Dili Okutmanlığı vazifesi ile göreve başlamıştır.

Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi iken 2001'de emekliye ayrılmıştır. (Bulut, 2009: 14)

2000 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu beyin ameliyatı olmak zorunda kalan Dilâver Cebeci sekiz yıl daha ölüme direnmiş; ancak 28 Mayıs 2008 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Şiire ilkokulda başlayan sanatçı, ilk şiirini 1965'de “*Defne*” dergisinde yayımlar. Daha sonraki edebî yaşamı boyunca şiirleri, hikâyeleri, mensureleri ve mizah yazıları *Devlet*, *Töre*, *Bozkurt*, *Türk Edebiyatı*, *Türk Yurdu*, *Güney Su*, *Ortadoğu*, *Her gün*, *Yeni Düşünce*, *Ayrıntılı Haber* ve *Türkiye* dergi ve gazetelerinde yayınlanır. Kendi dilinden verdiği bilgilere göre Cebeci'nin şiir merakı lise yıllarında ciddiye ve olgunluk kazanarak belli bir seviyeye ulaşmıştır. 1970'den itibaren öncelikle İbrahim Metin'in teşviki ile *Töre* dergisinde daha sonra ise haftalık *Devlet* gazetesinde *Seyyâh-ı Fakîr Evliyâ Çelebi* müstear adı ile Osmanlıca mizahi yazılar yazmaya başlamış, o yıllarda ve daha sonra neşredilen *Türk Yurdu*, *Töre*, *Bozkurt* gibi çeşitli dergilerde şiir, mizah ve mensureler yazmaya devam etmiştir. Daha sonra *Her gün*, *Ortadoğu*, *Ayrıntılı Haber*, *Millet*, *Türkiye* gibi gazetelerde ve başta *Türk Edebiyatı* olmak üzere birçok dergide şiir ve çeşitli yazılar neşretmeye devam etmiştir. (Bulut, 2009: 21)

Dilâver Cebeci, 1973'te ilk şiir kitabı olan *Hun Aşkı*'ni yayımlar. Bestelenmiş olan *Türkiye'm* ve *Sultanım* (Olumsuz Koşma) şiirleri de milliyetçi duyguların ağır bastığı bu eserde yer almaktadır. Milli romantizmi vermeye çalıştığı uzun ve hikâyemsi manzumelerinin de yer aldığı ikinci baskısı 1984'te basılmıştır.

Şair *Hun Aşkı*'ndan on bir yıl sonra 1984 yılında bu kez *Şafağa Çekilenler* adlı kitabını yayımlar. Bu kitap kısmen de olsa *Hun Aşkı*'nin karakteristik özelliğini taşır; ancak bu çalışmasında Türk kimliğinin yanına bu kez keskin bir de Müslüman kimliği koyar. 1992 yılında *Ve Sığınırım İçime* adını taşıyan ve içinde “*Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Mahkuma Mektup*” (Cebeci, 2003:183), “*Beş Zaman Arasında Bir Kaside*” (Cebeci, 2003:192) gibi ün kazanmış şiirlerinin bulunduğu kitabını yayımlar. Bu kitap bir anlamda *Şafağa Çekilenler* adlı kitabın genişletilmiş bir baskısı gibidir. Cebeci, 1997 yılında ünlü şiiri *Sitâre* 'nin adını taşıyan kitabını yayımlar. Kitabın dikkat çeken en önemli özelliği, Cebeci'nin kitabın sonuna şiirleri için bir “*Meraklısına Açıklamalar*” kısmı eklemesidir. Şair, 2000 yılında içinde *Sitâre* adlı eserinin de yer

aldığı *Asra Yemin Olsun ki...* adlı eserini yayımlar. Bu kitap, şairin şiir yolculuğunun özümsemesi açısından önemli bir eserdir. (Bulut, 2009: 21)

Cebeci'nin şiir kitaplarının dışında kalan neşredilmiş eserleri ise yayımlanış tarihlerine göre şu şekilde sıralanır: *Din Bilgisi*(Lise 3, 1981), *Din Bilgisi*(Ortaokul 3, 1981), *Mavi Türkü* (measureler, 1983), *Büyü* (piyes, 1984), *Devrannâme* (Seyyâh-ı Fakîr Evliyâ Çelebi, 1984), *Tanzimat ve Türk Ailesi* (araştırma, 1993), *Evliyâ Çelebi Çocuk Kitapları Dizisi* (1993), *Seyrannâme* (Seyyâh -ı Fakîr Evliyâ Çelebi, 1997), *Men Kazanga Baramen* (seyahat notları, 2000), *Türk'e Dair* (araştırma, 2001) ve *Kur'ân Gerçekleri* (2002). (Bulut, 2009: 22)

Şiir dışındaki eserleri, Türk kültürünü farklı yönleriyle yansıtmaları bakımından oldukça önemlidir. Seyyâh-ı Fakîr Evliyâ Çelebi adıyla yazdığı yazıların bir kısmını *Devrannâme* ve *Seyrannâme* adlı iki kitapta toplamıştır: Otuz yıldan beri Türk toplumunda kendini gösteren sosyal, siyasi ve kültürel olayları farklı bir Osmanlı bakışıyla yorumlayıp mizah edebiyatımıza yeni bir tarz kazandıran Seyyâh-ı Fakîr Evliyâ Çelebi, *Devrannâme* adlı ilk kitabından sonraki yazdıklarını bir araya getiren *Seyrannâme* ile okuyucusunun karşısına bir kez daha çıkarken, Evliyâ Çelebi'nin İstanbul eksenli bakış açısını da kitabın merkezine yerleştirmiştir. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandığında büyük ilgi görmüş olan yeni seyahatnâme parçaları, bu türe ilgi duyanların zevkle okuyabileceği metinlerdir. Dilâver Cebeci yaklaşık otuz yıldır bu üslubu ayakta tutmaktadır. Bunlardan başka, dergilerde yayımlandıktan sonra kitaplaşmış olan *Men Kazanga Baramen* adlı Tataristan seyahati notlarıyla gezi edebiyatımıza da kendine has bir renk katmıştır. Adı, “Ben Kazan’a Gidiyorum” demek olan bu kitapta, Tataristan’a ait pek çok güzel izlenimin yanı sıra yanında, çeşitli şairlerin şiirleriyle Sultan Galiyev, Zeki Velidi Togan ve Sadri Maksudi Arsal gibi, Kazan asıllı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler de yer almaktadır. Bu eserleri yanında, sanat ve edebiyat alanında dergilerde yayınlanmış incelemeleri, sosyoloji alanında yaptığı doktora tezi ile pek çok ortak çalışmada yer almış araştırmaları da mevcuttur. Bunlardan ilki, *Tanzimat ve Türk Ailesi* adıyla yayınlanmıştır. Alt başlığı “Sosyal Değişme Açısından Tanzimat İstanbul’unda Türk Ailesi Üzerine Bir İnceleme” adını taşımaktadır ve akademik bir disiplin içinde ele aldığı konuyu her açıdan incelemektedir. Akademik disiplinle yazmış olduğu yazılardan bir kısmını daha sonra *Türk'e Dair* adıyla bir kitapta toplamıştır. Burada da Türk sosyal hayatıyla bu hayatın iktisadi ve kültürel temellerini, Türk ailesindeki yansımalarıyla birlikte gözden geçirmektedir. *Divan Şiiri* ve *Kadın* adındaki kitabı ise, öteki ilmî kitaplarında dikkate

aldığı akademik disiplin içinde yazılmış yazılarını bir araya getirmektedir. (Bulut, 2009: 3-4)

Dilaver CEBECİ'nin eserleri Bilgeoğuz Yayınları tarafından 2009'da 12 kitap olarak set halinde basılmıştır. Eserler şunlardır:

1. Evliya Çelebi ve 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu
2. Dilaver Cebeci Bütün Şiirleri
3. Türk'e Dair
4. Men Kazanga Baramen
5. Divan Şiirinde Kadın
6. Büyü
7. Mavi Türkü
8. Tanzimat ve Türk Ailesi
9. Kur'ân'dan Gerçekler
10. Farklı Yönleriyle Türkler
11. Devrannâme
12. Seyrânnâme

Bu çalışmada üzerinde inceleme yapılan eser, serinin ikinci kitabı olan "Dilaver CEBECİ Bütün Şiirleri" adlı eserdir.

Gramer ve söz dizimi kitaplarında, zarf tamlayanlarının gerek adlandırılmasında gerek sınıflandırılmasında çeşitlilik görülmektedir. Bazı kitaplarda zarf başlığı altında dört beş grupta sınıflandırma yapılırken, bazı kaynaklarda dolaylı tümleç (yer tümleci), zarf (belirteç) tümleci, edat (ilgeç) tümleci olarak ayrı başlıklar altında değerlendirmeler yapılmış, bazılarında ise başka hiçbir yerde görülmeyen adlandırma ve sınıflandırmalara başvurulmuştur. Zarf tamlayanları ile ilgili farklılık gösteren değerlendirmelerden ve tasnif denemelerinden bazılarını belirterek, daha kapsamlı gördüklerimizden de yararlanıp, çalışmamızda kullanacağımız tasnifi oluşturduk.

Prof. Dr. Muharrem Ergin, zarf tamlayanlarını yer tamlayıcısı ve zarf olmak üzere iki başlık altında incelemiştir. Yer tamlayıcısının ana fonksiyonunun zaman ve mekân içinde geniş manasıyla yer ve istikamet ifade etmek; zarfın ana fonksiyonunun ise fiilin şartlarını ve zamanını göstermek olduğunu belirtir. M. Ergin, yer tamlayıcılarının fiilin mekânını ve istikametini belirtme dışında fiilin manasına bağlı olarak yer, ayrılma, uzaklaşma, yaklaşma, bulunma, yön, zaman, müddet, sürat, tarz, miktar, derece, durum, hal, hedef, sebep, bedel, leh, aleyh, karşılaştırma, verme, bildirme, kuvvetlendirme, gaye, tercih, vasıf, şekil, devamlılık, iş, vasıta, aitlik, çıkma,

terkip, ölçü, değer, görüş vs. bildirdiğini de ifade eder. Zarflar için de “...*fîlin manasına göre şekil, sebep, tarz, vasıta, yön, eşitlik, benzerlik, miktar, derece, hal, durum, bağıllık, hedef, bedel, alet, karşılaştırma, zaman, müddet, sürat vs. gibi zarfların instrümental, eşitlik ve yön eklerinin ve kelime gruplarının taşıdığı çeşitli ifadeler halinde görülür.*” açıklamasını yapmaktadır. (Ergin, 1997: 400)

Leyla KARAHAN da zarf tamlayanlarını yer tamlayıcısı ve zarf olarak ayrı değerlendirmiştir. Yer tamlayıcısını, “*Cümlede, yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan unsur.*” şeklinde tanımlamıştır. Yer tamlayıcısının mutlaka yaklaşma (-a/-e), bulunma (-da/-de/-ta/-te), uzaklaşma (-dan/-den/-tan/-ten) eklerinden birini alması gerektiğini belirtir. İsim cinsinden bütün kelime gruplarının cümlede yer tamlayıcısı görevi yapabileceğini söyler. Zarfı “*Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan cümle unsuru.*” olarak tanımlamış ve isimlerin eksiz veya yön, vasıta, eşitlik ve bazı hal ekleriyle, fiillerin de zarf fiil ekleriyle zarf görevi yaptığını belirtmiştir. (Karahana, 1998: 55-59)

Zeynep KORKMAZ’a göre: “*Zarflar fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum, azlık-çokluk bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir. Türkiye Türkçesinde aslında zarf olan kelimeler sayılacak kadar azdır. Zarflar genellikle ad, sıfat, zamir gibi öteki kelime sınıflarından alınan sözlerle kurulmuştur. Bir ada, bir sıfata zarf niteliği kazandıran, onların dildeki kullanılış biçimleri ve yüklendikleri görevlerdir.*”

Z. KORKMAZ, işlev bakımından zarfları, zaman, yer ve yön, tarz, azlık-çokluk (miktar), soru olmak üzere beş grupta incelemiştir. Tarz zarflarını nitelik bildirme zarfları ve durum bildirme zarfları olarak kendi içinde ikiye ayırmıştır. Durum bildirme zarflarını, “benzerlik, beraberlik, dilek, hatırlatma, karşılaştırma, kesinlik, pekiştirme, tahmin, tekrarlama, sebep, sınırlama, süreklilik gösterme, şüphe bildirme, yanıt verme gibi” yüklendikleri işlev bakımından hayli çeşitli gören Korkmaz, yaygın olanlarını farklı edebi metinlerden aldığı cümlelerde örneklendirerek açıklamıştır.

Korkmaz, azlık-çokluk zarflarını anlam ve işlev bakımından;

- Eşitlik derecesi gösterenler,
- Üstünlük derecesi gösterenler,
- En üstünlük derecesi gösterenler,
- Aşırılık derecesi gösterenler,

şeklinde dört grupta değerlendirmiştir. (Korkmaz, 2003: 451-523)

Tahsin BANGUOĞLU, zarf tamlayanlarını *zarflama* adıyla incelemiştir. Banguoğlu, “*Cümlede yüklem içinde geçtiği, hal ve şartları belirten zarflara ve zarf öbeklerine zarflama deriz. Aslında zarf fiillere ve sıfatlara gelen ve onların anlamlarını sınırlayan bir kelimedir.*” diyerek, cümlenin üyesi olarak zarf ve benzerlerini ise işleyişi ve yeri ayrı bir söz birliği olarak açıklamıştır. Bu iki türlü kullanımın karıştırılmamasını belirten Banguoğlu, “zaman, yer, yön, tarz, miktar, gerçekleştirme” olarak altı çeşit zarflama olduğunu söyleyerek, her birine iki örnek vermiştir:

1. Zaman: *Ayşe erkenden* kahvaltı hazırladı. *Öğleden sonra* deniz dalgalıydı.
2. Yer: *İçeride* bir misafir var. Dostum *şurda burda* beni çekiştiriyordu.
3. Yön: Onu *nereden* tanıyorsunuz? Hayvanları *karşı yakaya* geçireceğiz.
4. Tarz: Sen *usul usul* beni kandırıyorsun. Osman *deli gibi* eve koşuyordu.
5. Miktar: *İşi büsbütün* ortağına bırakmışsın. Şoför *en azından* yüz lira isteyecek.
6. Gerçekleşme: *Herhalde* bizi unutmayacaksınız. *Belki* işi yarın kolaylarım.

Banguoğlu, italik olan kelimeleri zarflama olarak göstermiştir. (Banguoğlu, 1998: 530-531)

Tahir KAHRAMAN: “...*tümleçleri; kullanan kişiye, kullanılan cümleye göre değişen ve görece birer özellik olan anlam ve işlevlerine göre değil, yükleme bağlanma biçimlerine göre bölümlenmek uygun olacaktır.*” diyerek, ‘Çekimli Tümleçler’ ve ‘Çekimsiz Tümleçler’ olarak iki başlık altında değerlendirme yapar. Çekimli tümleçleri –nesnelere birlikte- Yönelmeli Tümleç, Bulunmalı Tümleç, Çıkmalı Tümleç, Katılmalı Tümleç, İlgeçli Tümleç, Şartlı Tümleç olarak; Çekimsiz Tümleçleri ise Zarflar, Zarf Görevli Yalın Adlar, Zarf Görevli Sıfatlar, Zarf Görevli Bağımsız İlgeçler, Zarf Görevli İkilemeler, Ulaçlar ve Ulaç Öbekleri, Kalıplaşmış Sözler ve Öbekler olarak sınıflandırır. (Kahraman, 1996: 184-196)

H. Ömer KARPUZ, “*Türkiye Türkçesindeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri*” adlı makalesinde, öncelikle zarfın bir kelime çeşidi olarak değerlendirilmesinin yanlışlığına dikkat çekerek; bu görüşünü şu şekilde açıklamıştır: “*Bir dil biriminin sınırlarını, özelliklerini belirlerken onun işlevsel yani kullanımına bağlı ve yapısal yani oluşturulmasına bağlı koşulları iyi belirlemek zorunluluğu vardır. Zarfların kullanım özellikleri dikkate alındığında özellikle yüklemfiille ilişkisi öne çıkmaktadır. Bu nedenle onu bir sözcük türü olarak değil bir sözdizimsel öge olarak değerlendirmek gerekir.*” (Karpuz, 2001: 27-43)

KARPUZ, çalışmasında beş kitapta tespit ettiği zarfların işlev bakımından sınıflandırılmasında şu zarf çeşitlerini kullanmıştır: yer-yönelme, zaman, hal, sebep, şart, benzetme, vasıta, nicelik, hal-zaman, birliktelik, tekrar, karşılaştırma, sıralama, karşıtlık, görelilik, karşılıklılık, tekrar-hal. Zarfların oluşumlarını yani yapılarını da bu çeşitlerin içinde vermiştir.

Celal DEMİR, zarfların adlandırılması, tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda sorunları dile getirdikten sonra *Tamlayıcılar* başlığı altında yaptığı tasnif denemesinde, örneklerle 17 çeşit tamlayıcı göstermiştir: yer tamlayıcısı, tarz tamlayıcısı, zaman tamlayıcısı, süre tamlayıcısı, yön tamlayıcısı, sebep tamlayıcısı, amaç tamlayıcısı, araç tamlayıcısı, beraberlik tamlayıcısı, miktar tamlayıcısı, şart tamlayıcısı, kesinlik tamlayıcısı, ihtimal tamlayıcısı, süreklilik tamlayıcısı, tekrarlama tamlayıcısı, durum tamlayıcısı ve sıralama tamlayıcısı. (Demir, 2003: 407-421)

Yukarıda belirttiğimiz H.Ömer KARPUZ ve Celal DEMİR'e ait iki çalışmada, zarf tamlayanları işlev bakımından önceki çalışmalara göre daha ayrıntılı olarak tasnif edilmiştir. Biz de çalışmamızda, işlevsel bakımdan birbirine olabildiğince yakın olan zarf tamlayanlarının bir arada olması düşüncesiyle bu iki tasnifi temel alarak, 23 zarf tamlayanı çeşidi belirleyip, sınıflandırmamızı bunlara göre yaptık. Belirlediğimiz zarf tamlayanı çeşitleri şunlardır:

1. Ayrılma zarf tamlayanları
2. Ayrılma-hedef zarf tamlayanları
3. Benzerlik zarf tamlayanları
4. Birliktelik zarf tamlayanları
5. Görelilik zarf tamlayanları
6. Hal zarf tamlayanları
7. Karşılaştırma zarf tamlayanları
8. Karşılıklılık zarf tamlayanları
9. Kaynak-Çıkış zarf tamlayanları
10. Kesinlik zarf tamlayanları
11. Nicelik zarf tamlayanları
12. Olasılık zarf tamlayanları
13. Sebep zarf tamlayanları
14. Sınırlandırma zarf tamlayanları
15. Sıralama zarf tamlayanları
16. Soru zarf tamlayanları

17. Süreklilik zarf tamlayanları
18. Şart zarf tamlayanları
19. Tekrar zarf tamlayanları
20. Vasıta zarf tamlayanları
21. Yer zarf tamlayanları
22. Yönelme zarf tamlayanları
23. Zaman zarf tamlayanları

Zarf tamlayanlarının işlevleri gibi oluşumları da epey çeşitlilik göstermektedir. Çalışmamızda, zarf tamlayanlarının işlevsel bakımdan çeşitlerinin içinde yapı bakımından da incelenmesi yapılmıştır. Zarf tamlayanlarının oluşumunda kullanılan yapılar şunlardır:

- Kelimeden Oluşan Zarf Tamlayanları

Tek zarftan oluşan

Zarf + hal ekinden oluşan

İsim + hal ekinden oluşan

Zamir + hal ekinden oluşan

- Kelime Grubundan Oluşan Zarf Tamlayanları

İsim tamlamasından oluşan

İsim tamlaması + hal ekinden oluşan

Sıfat tamlamasından oluşan

Sıfat tamlaması + hal ekinden oluşan

Edat grubundan oluşan

Tekrar grubundan oluşan

Bağlama grubundan oluşan

Zarf grubundan oluşan

Kısaltma grubundan oluşan

- Cümleciklerden Oluşan Zarf Tamlayanları

İsim cümleciklerinden oluşan

Sıfat cümleciklerinden oluşan

Zarf cümleciklerinden oluşan

Zarf tamlayanlarını işlev ve yapı bakımından sınıflandırırken, aynı başlık altında birbirine olabildiğince yakın örneklerin olması için oklama yöntemiyle elde edilen yapıların bire bir uyumlu olanları aynı alt başlıkta toplanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİİRLER

1.1. Eserin Tanıtımı

Üzerinde çalışma yaptığımız eser, Dilaver CEBECİ'nin şiirlerinin toplandığı “Dilaver CEBECİ Bütün Şiirleri” adlı eserdir.

Kitap, sanatçının ölümünden sonra 2009 yılında Bilgeoğuz Yayınları tarafından basılmıştır. 200 sayfadan oluşan eser, sanatçının daha önceki şiir kitaplarındaki şiirleri ve kitaplarda yayınlanmamış bazı şiirleri kapsamaktadır. Bu şiirler başlıklar altında bölümlenerek verilmiştir. Eserde yer alan bölümler şunlardır:

- Asra Yemin Olsun ki...
- Sitâre
- Şafağa Çekilenler
- Hun Aşkı
- İlk Önce
- Ve Sığınırım İçime

Asra Yemin Olsun ki... bölümünde 18 şiir, *Sitâre* bölümünde 20 şiir, *Şafağa Çekilenler* bölümünde 33 şiir, *Hun Aşkı* bölümünde 46 şiir, *İlk Önce* bölümünde 13 şiir, *Ve Sığınırım İçime* bölümünde 12 şiir olmak üzere toplam 142 şiir vardır.

Çalışmamızda, şiirler bölüm ayırımına bakılmadan sırayla numaralandırılmıştır.

1.2. Cümlelere Ayrıştırılmış Şiir Metinleri

Şiirlerin cümlelere ayrılmasında, sözcüklerin dizgiselliğini bozmadan yüklemeler temel alınmıştır. Öge yönünden birbiriyle ilişkisi bulunmayan sıralı cümleler birbirinden ayrılmış; bağımlı yani ortak ögesi bulunan sıralı cümleler ise ayrıldığında anlamsal olarak değişikliğe uğrayacaksa ayrılmadan tek cümle olarak inceleme yapılmıştır. İki veya daha fazla dizeye taşan cümlelerde, dizeler eğik çizgi (/) ile birbirinden ayrılmıştır. Şiirlerde eksilteli bazı cümleler bulunmaktadır. Bu eksilteli cümlelerde, anlam bakımından uygun yüklemelere göre zarf tamlayanlarının tespiti ve sınıflandırılması yapılmıştır.

Dilaver Cebeci, Bütün Şiirleri adlı eserdeki şiirlerin cümle biçiminde numaralandırılması ve cümlelerde tespit edilen zarf tamlayanları altı çizili olarak aşağıda verilmiştir:

(1) Kıyam Düşünceleri 1

- 1.1. Dedemden yadigâr bir sokak boyunca yürüyorum
- 1.2. Yadırgı güneşler ateş döküyor başımдан aşağı
- 1.3. Sabırsız lavlar dolaşırken kıvrımlarında beynimin / her cumbanın altında durup düşünüyorum.
- 1.4. Dönüp dönüp yuvalarına giren yıldızlar kadar uzakta / kütür kütür nefis öğütleyen /Şahdamar kadar yakında / birisi var,
- 1.5. biliyorum.
- 1.6. Avuçlarımın çizgilerini apaçık görür
- 1.7. Görür mü görür
- 1.8. Gözleri kan çanağı Menfisli büyücüler/ soluk soluğa yaklaşan serin sabaha dek /Samanyoluna bakarlar.
- 1.9. Üç beş kuruşa satmak için geleceği /mumya benizli kıralların huzuruna çıkarlar
- 1.10. Neler fısıldarlar neler söylerler
- 1.11. bilinmez
- 1.12. Ehramların bağrına vurmadan gün / Bir ünlem sarılır mermer sütunlara kobra gibi
- 1.13. "Bütün çocukları öldürün"
- 1.14. Çalımlı münadiler dolaşırken sokakları /Nil bebekleri bir emin yere götürür
- 1.15. Götürür mü götürür
- 1.16. Endamını dağlanmaya hazırlayan kamışlar /Sessizce ezber ederler duyduklarımı
- 1.17. Timsahlar sırlı derinlikleri muştular /Kuşlar çölleri ve zirveleri
- 1.18. Sonra şefkatten yoğrulmuş kadınlar girer araya
- 1.19. Ki durmadan hayat damıtır memeleri
- 1.20. Bu minval üzere firavun sarayında Musalar büyür
- 1.21. Büyür mü büyür

(2) Kıyam Düşünceleri 2

- 2.1. İşte o güvercin kanatlı çağda /Geceleri gümüş savatlı çağda /Azgın çöllerin üstünde /Bir aylak bulut gezerdi
- 2.2. Ol bulutun gölgesinde /Kuyruğundan yavuz ağı fişkırır /Diri ve koçak akrepler dinlenir
- 2.3. Susmamaya yemin etmiş kalemler /Kumdan sayfalara destan yazardı
- 2.4. Temren işlemez kalkanlara benzer /Kaskatı karanlıkları vardı şehirlerin

- 2.5. Sonra o kaskatı karanlıklardan /Sarı ışık huzmeleri sızardı
- 2.6. Eski ma'bedlerin pencereleri /Ufukları kollardı nice zamandan beri
- 2.7. Sarardı ma'budları yılanca bir endişe
- 2.8. Ma'budlar uyanırdı esatir uykularından
- 2.9. Açıp iki yana tunç kollarını /Hırsla gerinirlerdi yöğrük atlara karşı
- 2.10. Atlar homurdanırdı
- 2.11. Gök cıdalar azardı
- 2.12. Bulutsu bir Samanyoluydu zaman
- 2.13. Menziline doğru öyle uzardı
- 2.14. Alp melekler vardı yolun sonunda
- 2.15. Kubeys Tepesi iriliğinde pazuları
- 2.16. Ellerinde Tüt Dağından kazmalar
- 2.17. Ulu denizlere çukur kazardı
- 2.18. İşte o güvercin kanatlı çağda/ geceleri gümüş savatlı çağda / kazığa bağlanmış soylu deveyi /eski bir kitaba sinmiş güveyi/ şaşırtan çok tuhaf işler olurdu
- 2.19. Örümcekler duvar örer
- 2.20. Kuşlar ordu bozardı

(3) Timurlenk Olsam

- 3.1. Ben bir Timurlenk olsaydım /Alnı akıtmalı bir at üstünde
- 3.2. Ve bir kılıcım olsaydı /Kabzası yıldız kakmalı
- 3.3. Firuze ışıklar toptasaydım /Semerkant kubbelerinden
- 3.4. Ben bir Timurlenk olsaydım /Bozkırın ortasında
- 3.5. Sivas'ta buz tutsaydı gözlerim
- 3.6. Ankara ovalarında /Yıldırımlar dökülseydi /Yalpırık tulgalarım
- 3.7. Bir Timurlenk olsaydım /Kızılırmak boylarında
- 3.8. Ben Aksak Timur olsam
- 3.9. Bir çağın şafağında /Firuze ışıklar toptasam /Semerkant kubbelerinden
- 3.10. Bir ata binsem alnı beyaz akıtmalı
- 3.11. Toynakları külingten bir ata binsem
- 3.12. Bir kılıcım olsa /Kabzası dolunay kakmalı
- 3.13. Kutlu iklimlerden doğan rüzgârlar gibi /Esip gitsem ta bozkırların ötesine
- 3.14. Bir öfkem olsa,

- 3.15. bir öfkem sevgim kadar bahadır
 3.16. Sonra dökülsem Kızılmak boylarına
 3.17. Sabırsız sapsarı yirmibin çadır
 3.18. Sevgim öfkemle barışık
 3.19. Ben Timurlenk olsam /Kızılmak boyunda
 3.20. Belki bir sadık rüyadır bu /Belki yalancı
 3.21. Ne Timurlenk var şimdi /Ne kör Yıldırımlar
 3.22. Sevgime denk öfkemi /Emiyor kaldırımlar

(4) Yürüyüş

- 4.1. Gün batıdan doğuya bir dualı er yürür
 4.2. Çölleri, orduları, surları yener yürür.
 4.3. Malazgirtte, Mohaçta devler keser yolunu
 4.4. Poyrazdan yaratılmış atlarla çiğner yürür.
 4.5. Kan ile yazılmıştır cenk meydanı yasası
 4.6. Burda yürek konuşur,
 4.7. özge bir hüner yürür.
 4.8. Nice siperler vardır
 4.9. Gülle kurşun kar etmez
 4.10. Bileklere iş düşer,
 4.11. Süngüler süner yürür.
 4.12. Sakarya boylarında bu mübarek erlerin /Alından öpmek için melekler iner yürür.
 4.13. Bir çağ gelir çelikten küheylanlar şahlanır
 4.14. Lefkoşe ovasında paletler döner yürür.
 4.15. Tanrı ona Türk demiş,
 4.16. Önüne dursa dağlar /Onları binek eyler üstüne biner yürür.
 4.17. Mehmetçik yürür iken düşmana kaçmak kalır
 4.18. Kara yere karılır sürünür siner yürür.

(5) Babamın Yarım Kalmış Sevdasının Yerine

- 5.1. Sineme yüzlerce ok saplanırdı/“Kirpiğin kaşına değdiği zaman.”
 5.2. Bir sızı içimde keleşenirdi./Kulağım adını duyduğu zaman
 5.3. Kâh zülfünün karasında yatardım,

- 5.4. Kâh gözünün deryasında yiterdim.
- 5.5. Seni hayal eder dilek tutardım,/ Gögümde bir yıldız kaydığı zaman.
- 5.6. Bahar başlayınca elvan toyuna, /Sevdam çiçek açar idi boyuna/ Koyakdaki güir derenin suyuna, /Söğüt dallarını eğdiği zaman.
- 5.7. Meltem vursa yüzündeki güllere,/Dokunurdu gönlümdeki tellere.
- 5.8. Bakarak ağlardım cılga yollara,/Bir türkü bağrımı oyduğu zaman.
- 5.9. Bu aşk can evimde kaldı da yarım,
- 5.10. Hâlâ o iklimden sesler duyarım.
- 5.11. Kim bilir belki de sana doyarım,/Topraklar yağmura doydugu zaman.

(6) Temenni

- 6.1. Bir gün bir sokakta sana rastlasam
- 6.2. Gözlerim üstüne çakılıp kalsa
- 6.3. Yolun ortasında tutulsa dilim
- 6.4. Aklım saçlarına takılıp kalsa
- 6.5. Kalbim kütür kütür atsa derinden
- 6.6. Dağlar taşlar kımıldasa yerinden
- 6.7. Denizi andıran gök gözlerinden /Göğsüne damlalar dökülüp kalsa
- 6.8. Hemen önlerinde olay var gibi /O eski sevdadan haberdar gibi /Hayretler içinde hem donar gibi /Çevreden bakanlar dikilip kalsa
- 6.9. Başı yaşlı karalının misali/ Kurşun yemiş yaralının misali /Bir sahipsiz saralının misali / Terli avuçlarım sıkılıp kalsa
- 6.10. Nihayet öğrense sevilen seven
- 6.11. Kavuşmaya engel olamazmış ten
- 6.12. Ruhum ruhun ile kucaklaşırken /Bedenim orada yıkılıp kalsa

(7) Aklıma Düştü

- 7.1. Bir bahar rüzgârı değdi saçıma
- 7.2. Yumuşak ellerin aklıma düştü
- 7.3. Erguvan arzular doldu ıçime
- 7.4. Katmerli güllerin aklıma düştü
- 7.5. Bir çift kumru geldi kondu saçağa
- 7.6. Gönlüm uçup gitti o pembe çağa

- 7.7. Bir âşık sazını çekti kucağa
 7.8. Sevdalı dillerin aklıma düştü
 7.9. Sıcığın çözerdi katı buzları
 7.10. Dudağın dökerdi aşk yıldızları
 7.11. Yanak üzre sarı çiçek tozları / Püskürme çillerin aklıma düştü
 7.12. Gün batanda gece ile yarışan /Hançer çekip kaş ucuyla vuruşan/Ara sıra kirpiklere karışan /Siyah kahküllerin aklıma düştü
 7.13. Bakarken gözlerin pınar gibiydi
 7.14. Bengisu doldurup sunar gibiydi
 7.15. İçinde ateşler yanar gibiydi
 7.16. O diri hallerin aklıma düştü ..

(8) Nur Dağından Gelenler

- 8.1. Onlar bu dünyaya niye geldiler
 8.2. 'Li ya'budun' diye diye geldiler.
 8.3. Konaklı, sofralı tuğralıydılar.
 8.4. Bir dilim ekmekle doya geldiler.
 8.5. Eline, beline, diline sahip/Kalpieri nurla yuya geldiler.
 8.6. Burçlar her taraftan çağırıyordu.
 8.7. Onlar yıldız ile aya geldiler.
 8.8. Ünlü şehirlerde ünsüz gezdiler
 8.9. Bazen de bir sessiz köye geldiler.
 8.10. Kutlu seferlerden zaferle dönüp/Ala savvanlarda toya geldiler.
 8.11. Din-ü devlet ile mülk-ü millete /Asi olmadılar uya geldiler.
 8.12. Hem yüzleri hem sözleri güzeldi.
 8.13. En güzel sözleri duya geldiler.
 8.14. Yedi göbek nesepleri helaldi.
 8.15. Helal rızıkları yiye geldiler.
 8.16. Dağları Tanrı'ydı, Süphan'dı, Nur'du,
 8.17. Göklerin sesini duya geldiler.

(9) Bayram Ağıtı

- 9.1. Edirnekapı'nın şehitliğinde, /Göğsüme ay-yıldız taktım ağladım.

- 9.2. Kabirlerin arasında dolaştım,
 9.3. Yazılara baktım baktım ağladım.
 9.4. Kimisi fidandır,
 9.5. kimisi çınar.
 9.6. Yaraları hala sızılar, kanar.
 9.7. Mermere dokunsan ellerin yanar.
 9.8. Sarıldım,
 9.9. bağrımı yaktım,
 9.10. ağladım.
 9.11. Her taşa bir bayrak açmış gül gibi,
 9.12. Tarih hayalimden geçti yel gibi,
 9.13. Hiç durmadan kan dökmüşüm göl gibi;
 9.14. Başımı önüme yıktım ağladım.
 9.15. Cennetteki ervah ile görüştüm,
 9.16. Kutlu menzillere doğru yarıştım.
 9.17. Gözyaşımın ırmağına karıştım.
 9.18. Hüzün deryasına aktım, ağladım.
 9.19. Tekbirler ağarken mavi göklere, /Dünya ellerimde oldu bir küre,
 9.20. Bu nasıl hal
 9.21. sığamadım bir yere;
 9.22. Oturdum ağladım kalktım ağladım.
 9.23. Yazık olsun "Uygar" denen bu çağa!
 9.24. Nice yiğitleri kardı toprağa ...
 9.25. Mehmedime kurşun atan alçağa, /Yumruğumu sıktım sıktım ağladım.

(10) **Ekincikte Bir Gece**

- 10.1. Ekincik koyunda o gece neydi?
 10.2. Ellerime gümüş yağdığı gece...
 10.3. Hem gönlüm hem fikrim yücelerdeydi,
 10.4. Yıldızların sagu-sağdığı gece...
 10.5. Karanlık renkleri sessizce yutdu.
 10.6. Dal yeşili gök maviyi unuttu.
 10.7. Masallar canlandı yolları tuttu.

- 10.8. Yüz yılın bir ana sığıdığı gece...
- 10.9. İçimdeki aşk perisi uyandı:
- 10.10. Hayallerim son menzile dayandı,
- 10.11. Özüm sözüm hep sevdaya boyandı,
- 10.12. Ayla'nın burçlara ağdığı gece...
- 10.13. Burda kurdum düşlediğim sarayı,
- 10.14. Tımar ettim sinemdeki yarayı.
- 10.15. Bir esrarlı yelin bin hatırayı,
- 10.16. Getirib yadıma yığıdığı gece...
- 10.17. Merve çokdan yarılamiş uykuyu,
- 10.18. Nazlının aklında körfezin suyu,
- 10.19. Müfidenin Ahmet ile bir koyu, /Sohbetde yeniden doğduğu gece...

(11) Tatar Güzeli

- 11.1. Tatar illerinde güzel isimli /Bir güzel seyrettim
- 11.2. hem özü güzel
- 11.3. Yanakta gamzesi sevda çukuru
- 11.4. Görkemi ülkerce
- 11.5. hem yüzü güzel
- 11.6. Tenine renk vermiş Arça'nın kanı
- 11.7. Dolunaydan nişan verir saçları
- 11.8. Gülüşleri muştuluyor baharı / Yeşil yaprak gibi
- 11.9. hem gözü güzel
- 11.10. Bilirim koynunda var İrem bağı
- 11.11. Al mercana öykünüyor dudağı
- 11.12. Böyledir güzelin en olgun çağı
- 11.13. Ağzı inci döker
- 11.14. hem sözü güzel
- 11.15. İdil boylarında bir körpe kayın
- 11.16. Ben fidan diyeyim
- 11.17. siz selvi sayın
- 11.18. Durup yamacına bin yıl karayın
- 11.19. Endamı işvesi hem nazı güzel

- 11.20. *Hiçbir ilde* rastlamadım *eşine*
 11.21. Tanrım düşürmesin aşk ateşine
 11.22. Kaç gönülü takıp gitti peşine
 11.23. Sen de git Dilaver
 11.24. Hem izi güzel

(12) Hollanda Destanı

- 12.1. Hollanda mülkünü gezdim dolaştım.
 12.2. Çalışırlar, dur-durağı bilmezler.
 12.3. Tefrika yok;
 12.4. lisan, adet, din birdir.
 12.5. *Bizim gibi* solu sağı bilmezler.
 12.6. Denizden aşağı dümdüz bir diyar
 12.7. İşler *ona göre* edilmiş ayar.
 12.8. *Seslensen bir ucdan*, bir ucu duyar,
 12.9. Dereyi, tepeyi, dağı bilmezler.
 12.10. Yiğidi öldür de hakkını yeme,
 12.11. Hor görme arkadaş, "kâfirdir" deme.
 12.12. Fenleri var
 12.13. hizmet eder *âdeme*,
 12.14. "Çağdaşlığı", çağı-mağı bilmezler.
 12.15. Dikkat eyle *burda* gözünü yumma,
 12.16. Otur *sofrasında* her şeyi umma,
 12.17. Tereyağı, peynir mebzuldür amma / Zeytin yoktur
 12.18. Zeytinyağı bilmezler.
 12.19. *Denizlerden* içme suyu süzerler.
 12.20. *Kanallarda motor ile* gezerler.
 12.21. *Hafta sonu* viski içer, azarlar.
 12.22. Şerbet, ayran ve arağı bilmezler.
 12.23. Siyasiler *halka* söylemez yalan.
 12.24. Münevver dinini etmemiş talan.
 12.25. Bizim ilde örnekleri çok olan, /Laik denen bir salağı bilmezler.

(13) Yirminci Zırhlı Tugay Marşı

- 13.1. Selleri dizginleyen, rüzgarlara yol soran, /Ay-yıldızlı mühürü asi dağlara vuran./Gökler gibi gürleyen, sur deviren, saf yaran; /Her subayı bir kılıç, erleri gerilmiş yay; /Türklüğün çelik göğsü Yirminci Zırhlı Tugay.
- 13.2. Bir gazi sancak kalkar,
- 13.3. Damarlara kan yürür;
- 13.4. Dokuz bin bahadıyla sanki Oğuz Han yürür;
- 13.5. İskenderun, Urfa, Van, tek mil bir vatan yürür,
- 13.6. Tanklar yırtar geceyi,
- 13.7. Namlularda parlar ay;
- 13.8. Türklüğün çelik göğsü, Yirminci Zırhlı Tugay.
- 13.9. Piyadenin sınırda süngüce bakışı var,
- 13.10. Topçunun meydanlarda şimşekçe çakışı var.
- 13.11. Göğsümüzde gül gibi gazilik nakışı var;
- 13.12. Yiğitlik taksiminde bize düştü ulu pay;
- 13.13. Türklüğün çelik göğsü, Yirminci Zırhlı Tugay.
- 13.14. Peygamberler yurdunda dualandı bu ocak.
- 13.15. Düşmana korkulu düş,
- 13.16. Dosta şefkatli kucak.
- 13.17. Öğrensin adımızı yedi iklim dört bucak;
- 13.18. Sütünü helal eyle,
- 13.19. ana bizi şehid say.
- 13.20. Türklüğün çelik göğsü, Yirminci Zırhlı Tugay.

(14) Gazel

- 14.1. Anılacak gözleri bir gözeden sû gelir
- 14.2. Ellerini bus için bâdiyeden bû gelir
- 14.3. Subh olur
- 14.4. Ol perî çün uyanır uykudan
- 14.5. Sînemi klub hedef tîr ile ebrû gelir
- 14.6. Serv-i dil-keş gibi olsa revân nâz ile /Şol gönüle kaametın kucmaya arzû gelir
- 14.7. Hüsüne çespân düşer mûcizedür dilberin
- 14.8. Yüzine baksam kaçan dilime yâ hû gelir

14.9. Şevkine düşmüş Dilaver yine ol dilberin

14.10. Hâle-i sevdâ ile hâneme meh-rû gelir

(15) Gazel

15.1. Sükût etsin perişân zülf

15.2. Söyleyen dudağ olsun

15.3. Bu sînem üzre ânın lebleri her dem dü dağ olsun

15.4. Tebessüm eyleyüb bârân döker sahrâ-yı sevdama

15.5. Bulutlar her gece hâbgâhı, seyrângâhı bağ olsun

15.6. Döküp giysûların geçsin güzergâh-ı bahtımdan

15.7. Niyâzımdır

15.8. Güzel başı belâlardan ırağ olsun

15.9. Dilâver razı olmuştur uzaklardan temaşaya

15.10. Yeter ki

15.11. hüsnü var olsun

15.12. ve şirin canı sağ olsun

(16) Gazel

16.1. Esrâr-ı dil-i zârımı eş'âre söylerim.

16.2. Sînem harabesinde yanan nâre söylerim.

16.3. İdüb leyâli gendüme hem-derd, râzımı /Şol ahterân-ı günbed-i devvâre söylerim

16.4. Ebnâ-yı dehr içre görüb şunca zâlimi /Şevkâmı anda Hayder-i Kerrâre söylerim

16.5. Deryâyı gam içinde olub şöyle bir levend /Keştî-i ten cefâsını rüzgâre söylerim

16.6. Âlemde yok bu derdine dermân Dilâver'in

16.7. Ânın için ne meste ne huşyâre söylerim

(17) Gazel

17.1. Söyle cânân leyl-i zülfün mihr ü mâhı yok mudur?

17.2. Çün acîbdür imtidâdı hiç sabahı yok mudur?

17.3. Seyyiâtdan saydılar üftâdeliğim ey sanem

17.4. Ol nigâhın oklarının bir günâhı yok mudur?

17.5. Böyle gezme şâd ü hürrem hem cefâlar eyleyüb

17.6. Hasta-dil uşşâkının bâlâ-rev âhı yok mudur?

17.7. Minnetin yok, izzetin yok, vaslın için yok haber

17.8. Var eden yoktan, felekler pâdişâhı yok mudur?

17.9. Şol âdem mülkünde yoklar ılgar etti üstüme

17.10. Tâlihimin ey Dilâver bir sipahi yok mudur?

(18) Gazel

18.1. Bu şeb gözüm yaşıyla nice kubbeler binâ kılam.

18.2. Figân edem,

18.3. cihânı derûnuma âşinâ kılam.

18.4. Kalem-i dil ile çizib nigârımın hayâlini /Gehi kucam, gehi öpem, gehi duram semâ kılam

18.5. Bu "lem"ü "lâ" cefâsıdır devamlı çekdiğim benim

18.6. İrağ idem bu laneden

18.7. tamamını "lenâ" kılam

18.8. Bu gice gam akın virûben eyledi muhâsere

18.9. Ne güne ben hazer idem

18.10. ne dürlü imtina kılam

18.11. Halâs olam bu hicrden

18.12. yüzüm tutam visaline

18.13. Varam gidem ayağ ayağ

18.14. Dilâver'i fena kılam

(19) Sitare

19.1. Nerden çıktın böyle karşıma Sitare

19.2. Efsaneler dökülüyor gülüşlerinden

19.3. Kirpiklerin yüreğime batıyor

19.4. Telaşlı bir kalabalığın ortasında/Ayaküstü konuşuyoruz/ Nedimin nigezbân nergisleri gibi

19.5. Üstümüzde bütün nazarlar

19.6. Çok utanıyorum Sitare

19.7. Dün oturup hesap ettim

19.8. Sen doğduğun zaman/Ben bir askeri mektepte talebeymişim

19.9. Dün oturup hesap ettim

- 19.10. Sen bilmezsin Sitare
- 19.11. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tespih / Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu
- 19.12. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı
- 19.13. Yat borusu baştan aşağı hüznün çalardı
- 19.14. Bir derin uykuya atardım kendimi
- 19.15. Siyah benli bir kız düşlerime kaçardı
- 19.16. Ben de onu alır anamın düşlerine kaçardım
- 19.17. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum
- 19.18. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor/Yoksa dudakların mı
- 19.19. anlayamıyorum
- 19.20. Seninle konuşurken Sitare/Aklıma yıldızlar dökülüyor
- 19.21. Bir çaresiz Zühre oluyorsun Babil caddelerinde
- 19.22. Ateş gözlü kahinler koşuyorlar arkandan
- 19.23. Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında
- 19.24. Gökyüzü salkım salkım
- 19.25. Zigguratlar tıklım tıklım
- 19.26. Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım
- 19.27. Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım
- 19.28. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan/Kimi gün inatçı yosunlar gibi /Kepez diplerine yapışan aklım
- 19.29. Gözlerine baktığım zaman Sitare/Bütün çöllere ay doğuyor
- 19.30. Yoldaş ediyorum kendime /İmrül Kays'ı Antere'yi A'sâ'yı
- 19.31. En kuytu vahaları dolaşıyorum
- 19.32. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmiş Sitare
- 19.33. Çadırda su arasında bir cılga var
- 19.34. O cılgada narin ayak izlerin var
- 19.35. Durgun suya düşüp kalmış gözlerin var
- 19.36. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum
- 19.37. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor/Yoksa dudakların mı
- 19.38. anlayamıyorum
- 19.39. Bazan sapsarı bir benizle geliyorsun
- 19.40. Huysuz çizgileri alnında uykusuzluğun

- 19.41. Biliyorum
- 19.42. içinde bir sızı var
- 19.43. Bıçak ağzı gibi ince bir sızı var
- 19.44. Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan/Züheyr'in Suad'ı gibi keremsiz kılan
- 19.45. Kuzeyden güneye güneyden kuzeye/Hep gidip geliyorum bu çöllerde
- 19.46. Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri/Hiç aldırmadan benim esmer sevdama/Geviş getiriyorlar ufuklara bakarak
- 19.47. Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum
- 19.48. Yesrib bahane,
- 19.49. bir kitaba sığınıyorum
- 19.50. Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep elif
- 19.51. Elif diyorum Sitare,
- 19.52. sineme elif çekiyorum
- 19.53. "Ah minel aşk-ı ve hâlâtîhi.."
- 19.54. Çok eski bir gerçektir bu
- 19.55. biliyorum
- 19.56. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum
- 19.57. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor/Yoksa dudakların mı
- 19.58. anlayamıyorum
- 19.59. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz /
- 19.60. Ve ikimiz de ıslanıyoruz.
- 19.61. Ben ne yağmurlar gördüm Sitare.
- 19.62. Ben kaç kere iliklerime kadar ıslandım.
- 19.63. Bilmiyorum
- 19.64. sen kaç yaşındaydın
- 19.65. Ben göğü hep kurşun bir kubbe gibi ağır/O şehirde sırlıklam gezerdim.
- 19.66. Bölük bölük insanlar boşanırdı tapınaklardan.
- 19.67. Tapınaklar insanları safra gibi atardı.
- 19.68. Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı.
- 19.69. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni.
- 19.70. Gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim.
- 19.71. Kara bulutlar kükrerken bir Kaşkar sabahında / Oturup Aprunçur Tigin ile seni konuştuk

- 19.72. Bakışlarımı sunuyorum,
 19.73. tereddütsüz alıyorsun
 19.74. Gizli bir tebessümle çağırıyorum,
 19.75. geliyorsun
 19.76. Kaşı karam, gözü karam, saçı karam/ Umay gibi yumuşak huylum
 19.77. Nerden çıktın karşıma böyle?
 19.78. Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ığıl ığıl akıyor içime
 19.79. Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime
 19.80. Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına Sitare.
 19.81. Adam akıllı yorulmuşum
 19.82. Ellerin böyle olmamalıydı
 19.83. Ellerine acıyorum
 19.84. Ve kim bilir kaç yıldan beri kalbimi öğütüyorum
 19.85. Durup durup ıssız yerlerde / Güçlü ol ey kalbim güçlü ol/Daha çok işimiz var
 diyorum
 19.86. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum
 19.87. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor/Yoksa dudakların mı
 19.88. anlayamıyorum.

(20) Asra Yemin Olsun ki Hüsrandıyım

- 20.1. Dönüyorum işte silahlara /Sessizce terk edip sevda şarkılarını
 20.2. Geliyorum eleğimsağma kemerlerden
 20.3. Vakit hafif yağmurlu bir ikindidir
 20.4. Sabırlı ve salih bir ikindidir
 20.5. Bosnada boynu kanıyor bir körpe oğlanın
 20.6. Gencede saçlarını yoluyor bir ana
 20.7. Ben dönüyorum silahlara
 20.8. Beni akşama kadar öğüten bu şehirde /Kulaklarım ses gözleyen avcıydı
 20.9. Günboyu bir coşkun ırmak olur çıkardı önüme / Korna feryadları ekzos homurtuları
 20.10. Yakalardım ben bu sesleri sonra
 20.11. Bir ortaçağ simyacısı gibi çevirirdim altuna
 20.12. Şimdi gücüm yetmiyor sekiz köşeli çıgıllıklara
 20.13. O yüzden dönüyorum silahlara

- 20.14. *Bir tuhaf* sardı beni bu akşam
 20.15. *Kerahet vaktinden beri* serhoş gibiyim.
 20.16. İki sevgiliyi vurmuş askerler /*Roma sokaklarında yahut Kisranın şehrinde*
 20.17. *Üç gün yol ortasında* kalmış cesetleri
 20.18. Güneşin türküsü *şimdi* bir ağıttır
 20.19. *Gözlerinden* kan damlıyor *ufuklara*
 20.20. Çarem yok
 20.21. dönüyorum *silahlara*
 20.22. Ne güzel mısralar takılıyor dilime
 20.23. *Bu şirazedden çıkmış caddelerde* /Fahişeler bırakmıyor yakamı
 20.24. Keşke yerinde olsaydım iskelelerde /Şu çiçek satan çingene kızların
 20.25. Ey kayıtsız kaygusuz çiçekperestler
 20.26. Ben dönüyorum işte *silahlara* / *Öldürürken güzel öldüren silahlara* ...

(21) Hamayıl Kuşandım Şiir Kılıcını

- 21.1. *Yirmibirinci yüzyıla beş kala/Süleymaniye sokaklarında avare* geziyorum
 21.2. İnsanlar *tanıdık gibi* bakıyorlar *yüzüme*
 21.3. İçlerinden geçeni seziyorum
 21.4. Sultan Süleymandan kalma bir hüznü akşam /*Sessizce* okşuyor gururlu kubbeleri
 21.5. Akrebiyle yelkovanı kol saatimin /Güneşi çekiştiriyorlar *deminden beri*
 21.6. *Rükûda* donup kalmış birkaç ahşap ev
 21.7. Kubbeler hayret içinde
 21.8. *Saat yirmibire beş kala* /Bir telaşlı tiren geçiyor *Sarayburnundan*
 21.9. İslî bulutlar *salkım saçak* tepemde
 21.10. Bir yetim incir fidanı boynunu uzatıyor *surların koynundan*
 21.11. *Yenikapı önünde* sarı ışık tarlası
 21.12. Gemiler lenger-endaz olmuş yatıyor
 21.13. Gökyüzünü öykeniyor kirli sular
 21.14. *Sularda* yıldızlar doğup batıyor
 21.15. *Diplerde* gönlü kararmış istakozların
 21.16. Balıklar zulmet içinde
 21.17. *Surlar su gibi içerken zamanı* / Sebeli bir rüzgar esiyor *Marmara'nın kucağından*
 21.18. Uçup gidiyorum ta *hazreti Süleymana kadar*

- 21.19. Armağanım çekirge bacağından
 21.20. Karınca cirmimle şöyle dinelip yamacına /Ebedi görkemini seyrediyorum
 21.21. Asasına bakıyorum
 21.22. gözlerim acıyor
 21.23. Asayı kemiren kurdu görüyorum
 21.24. Dev sütunlar yontuyorlar geleceğin ma'bedlerine
 21.25. Cinler gaflet içinde
 21.26. Yirmibirinci yüzyıla beş kala Süleymaniye sokaklarında /Ürkek ışıklarla kolkola
 /Kaçıp minarelerin altına sınıyorum
 21.27. Saat yirmibire beş kala /Dört yanımda çağ kaçağı asesler
 21.28. Ben de şiir kılıcını hamayıl kuşanıyorum
 21.29. Kulaklarımda eski savaşların yekahenk uğultusu
 21.30. Bir yerden üstüme çingılar dökülüyor
 21.31. yanıyorum
 21.32. Bağlayın kollarımı
 21.33. alın beni asesler
 21.34. Bütün duyularım dehşet içinde

(22) Rüya

- 22.1. Önce bulutlar donup dökülüyormuş veryüziine
 22.2. Kırık cam parçaları kaplıyormuş bütün meydanları
 22.3. Ben küçülüp bir kurşun asker oluyormuşum
 22.4. Balyemez toplarının namlularında yürüyormuşum
 22.5. Arkamda derviş vakarlı tuğlar yarışıyor
 22.6. En güzel atlarım ürküp kaçıyor gölgelerden
 22.7. Kucaklarında kara kalın İncil ciltleri /Melon şapkalı adamlar geliyormuş /O güzel
atların gittiği yerden
 22.8. Koyu gölge renkli elbiseler içinde /Melon şapkalı adamlar kahkahalarla
 gülüyormuş
 22.9. Çılgınlık duyuluyormuş o güzel atların gittiği yerden
 22.10. Gökyüzü birdenbire kubbesi oluyormuş Selimiye'nin
 22.11. Levni nakışlar içinde bir çocuk ağlıyormuş
 22.12. Göçmen kuşlar geçiyormuş kubbelerin üstünden

22.13. Kaatil kitleleri katarak önüne /Soğuk rüzgarlar esiyormuş /O güzel atların gittiği yerden

22.14. Dağlar kıvıldanıyor içdenizler üşüyormuş

22.15. Bir sofi oturuyormuş Sarayburnunda /Şehadet parmağı ile gemilere yol gösteren

22.16. Ben dayanıp iri gövdesine yaşlı bir çınarın /Yapayalnız ölüyormuşum çağın ufkunda/Güneş mağlub bir kalyon gibi batarken

22.17. Ve ağıtlar yükseliyormuş o güzel atların gittiği yerden

(23) Ev

23.1. Bir ev ... Yapayalnız, ıssız ...

23.2. Bir gün zenberek boşanmış

23.3. Ve saat durmuş.

23.4. Sadece camları öpen /Güneş hatırlıyor şimdi,

23.5. İçinde neler yaşanmış,

23.6. Ne sıcak yürekler vurmuş.

(24) Güllü Kız

24.1. Ne ağla ne gül güllü

24.2. Hep gül gibi gülümse

24.3. Bahar güllü yaz güllü /Yanakların gül kokar

24.4. Eda güllü naz güllü /Ben nice güller gördüm

24.5. Senin gibi az güllü

24.6. Parmakların güldendir

24.7. Gül suyu mürekkebin

24.8. Gül dalından kalem al

24.9. Güle güle yaz güllü

(25) Uçlarda Dolaşan Bir Çakır Kuşunun Yakarışı

25.1. Konuş benimle ey Hümeýra

25.2. Seretan Burcuna dokunuyor kanatlarım

25.3. Oysa bir evim var yeryüzünde /Sabah akşam güneşe karşı gerinen

25.4. Yakala beni teleklerimizden

25.5. Çek beni aşağı

- 25.6. Konuş benimle Hümeýra
- 25.7. Biliyorum
- 25.8. düin gece odanda o eski yağ lambası yanıyordu
- 25.9. Pencereden taşra kaçmış bir kaç ışık hüzmesi /Kumların üstünde can çekişiyordu
- 25.10. Uzaklarda kaseimli zeytin dalları üşüyordu
- 25.11. Keşke ben de yanında olsaydım
- 25.12. İki keman kaş boyu yaklaştırıp gözlerimi lambaya /Fitolin ucunda raks eden aleve dalsaydım
- 25.15. Işık sana ne dedi
- 25.16. gökyüzü ne fısıldadı
- 25.17. Konuş benimle Hümeýra
- 25.18. Işık sana ne dedi
- 25.19. Geçmişten mi haber verdi gelecekten mi
- 25.20. Yoksa küflü ekmek dilimine benzeyen halden mi
- 25.21. Gel sabah olunca seninle /Nisbetsiz bir savaş hazırlığına koyulalım
- 25.22. Korku kurnaz bir çöl tilkisidir
- 25.23. sen aldırma
- 25.24. Konuş benimle Hümeýra
- 25.25. Bu çıplak tepeler bize çok lazım
- 25.26. Sonra Semave Deresi
- 25.27. Birşeyler umuyorum göllerden, ağaçlardan, kuşlardan
- 25.28. İşte onun için iniyorum burçlardan
- 25.29. Asya'nın ortasında bir ormana iniyorum.
- 25.30. Şimdi bir atım var.
- 25.31. Kalkan döşlü, çekiç başlı bir atım var.
- 25.32. Sağrısını okşarım,
- 25.33. sabah akşam gözlerinden öperim.
- 25.34. Bir göğrek at üç ayağı sekili
- 25.35. Sonrası Allah Kerim
- 25.36. Onunla geçiyorum İpek Yolunu baştan başa
- 25.37. Beni saygıyla karşılıyor kervansaraylar
- 25.38. Ufuklara ümitle bakıyor bezirganlar
- 25.39. Işık yollar için ne dedi

- 25.40. Atlar için ne söyledi Hümeýra
 25.41. Şol atlar hakki için ki /Seğirtirler
 25.42. ve soluklarıyla âvâz verirler
 25.43. Çünkü poyrazdan yaratılmıştır onlar
 25.44. Kuruyup kökünden ayrılmış gevenler gibi /Rızkı önlerine katıp getirirler
 25.45. Kararım yok
 25.46. durağım yok Hümeýra
 25.47. Şimdi yeryüzündeyim
 25.48. Medine önlerinde bir hendekteyim
 25.49. Hendeğin ta dibindeyim
 25.50. Bir kemend gibi uzat bana sesini
 25.51. Vaha rüzgarlarını andıran nefesini/Hışım la seğirtip üstümüze gelen /Ulu fırtınalar görüyorum
 25.52. Konuş benimle ey Hümeýra
 25.53. Burada kalmak istemiyorum

(26) Hüzni Tahattur

- 26.1. Beyaz günler ve beyaz güller...
 26.2. Diri kubbeler altında soluyup okşadıklarımız...
 26.3. Osmaniyeli garib akşamları vururdu ara-sıra eşkiya...
 26.4. Hükmi başlayınca dağlarda karanlığın, /Söz yıldızlarıydı pırıl pırıl yaktıklarımız.
 26.5. Bazan deli Bozlaklar eserdi başımızda poyraz gibi;
 26.6. Hem dağlara hem devlere benzerdik.
 26.7. Ulu ırmaklar geçerd i ayaklarımızın ucundan.
 26.8. Zamanı bir gümüş ibriğin lülesinden süzerdik;
 26.9. Çimilesi sular dı ela tebessümlerle baktıklarımız.
 26.10. Eski kıyımları bestelerdik sessizce; /Denizler kurşundan elbiseler giyende.
 26.11. İpek yolu avuçlarımızda bittiği zaman, /Toprağın nefesi yapraklara değende,
 /Pamuk yığını bulutlardı süzölüp çıktıklarımız.
 26.12. Beyaz günler ve beyaz güller/İnce huzmelerle saçlarımızda raks ederdi.
 26.13. Kan terleyen atlar gelirdi geçmişten,
 26.14. Geleceğe yögrük ulaklar giderdi,
 26.15. Hüzünlü efsaneler miydi o yollarda bıraktıklarımız?

(27) İltica

- 27.1. Kurşun benizli bulutlar gelir ufuklardan
- 27.2. Sıkar üstümüze gömleklerini
- 27.3. Çılgın bir saġnak vurur bahçemin güllerini
- 27.4. Arsız böcekler iri yapraklara sığınır
- 27.5. Ben sana...
- 27.6. Uyanır denizlerin bahâdır askerleri
- 27.7. Göklerse davranır laliçlerine
- 27.8. Ateşler düşer dervişimin avuçlarına
- 27.9. Sefineler kaçışır limanlara sığınır
- 27.10. Ben sana...
- 27.11. Masal kaçkını devler gezinir şehirlerde
- 27.12. Kenetlenmiş sarı seyrek dişleri
- 27.13. Söner birden bebeğimin pembe gülüşleri
- 27.14. Ürperir örümcekler ağlarına sığınır
- 27.15. Ben sana...
- 27.16. Uğultular gelir geceleri koyaklardan
- 27.17. Rüzgarlar eser İsrail nefesi
- 27.18. Çatırdar tutsak ruhumun çürümüş kafesi
- 27.19. Doruklarda kartallar kayalara sığınır
- 27.20. Ben sana...
- 27.21. Güneş kanlar içinde yavaş yavaş boğulur
- 27.22. Karanlık kuşanır pusatlarını
- 27.23. Titretir bozkırların başboş atlarını
- 27.24. Yıldızlar uzakta kehkeşanlara sığınır
- 27.25. Ben sana...

(28) Gece Yürüyüşü Sohbeti

- 28.1. Dervişim bana o günü hatırlat
- 28.2. Aklım takıldı kaldı turna kanatlarına
- 28.3. Yüzün emdi renkleri
- 28.4. Vakit bir sedef tesbih

- 28.5. *Varıp yoldaş oldum akalteke atlarına*
- 28.6. Zağfiran huzmelerden yollar çıktı önüme
- 28.7. Ve gördüm ki
- 28.8. *boyuna* değişmektedir kâinat
- 28.9. Dervişim *bana* o günü hatırlat
- 28.10. Bu şehirler ne kadar kalabalık
- 28.11. Işıklar *ulu caddelerde ne kadar* parlak
- 28.12. Sen de daldır gözlerini *gözbebeklerime*
- 28.13. *Beynimin içinde* bir zafer meş'alesi yak
- 28.14. Kulağımı tırmalıyor isyankâr bir şarkı
- 28.15. *Bir kızın bileğinde* çağı izliyor saat
- 28.16. Dervişim *bana* o günü hatırlat
- 28.17. *Kutlu sesler uçarken üstümüzden* /Bir okuntu telaşı geziyor *çarşılarda*
- 28.18. Çocuklar yelikiyor *gelecekte habersiz* /*Yunustan kalan firûze bakışlı bir şarda*
- 28.19. *Kadim çeşmeler çağa yumarken gözlerini* /*Ma'bed duvarlarında* taşı zorluyor hayat
- 28.20. Dervişim *bana* o günü hatırlat
- 28.21. Yolumuz *sonunda deryaya* çattı
- 28.22. Dağlardan nişan veren Rahmanın gemileri /*Ufuk alacasında* kayboldu *birer birer*
- 28.23. *Esrimiş limanlarda* dondu kaldı sesleri
- 28.24. Gece bir gayret kuşağıdır
- 28.25. kuşan
- 28.26. ve yürü
- 28.27. *Yine* yıldızlar salkım salkım
- 28.28. semalar kat kat
- 28.29. Dervişim *bana* o günü hatırlat

(29) ... Ve Hüve'l-Baki

- 29.1. "Aylardan Ağustos,
- 29.2. günlerden Cuma"
- 29.3. Geldi "ircî" emri
- 29.4. açıldı sema,
- 29.5. Şair veda etti *iklîm-i Rum'a*,

- 29.6. Döğünsün destanlar,
 29.7. ağlasın şiir,
 29.8. Allah kadim,
 29.9. Allah baki,
 29.10. Allah bir.
 29.11. Ağdı ta göklere niyazım, gitti!
 29.12. Yıldırımlar düştü,
 29.13. Niyazım gitti!
 29.14. Halim, İstikbalim ve mazım gitti!
 29.15. Agâh ol İstanbul,
 29.16. uyan ey şehir!
 29.17. Allah kadim,
 29.18. Allah baki,
 29.19. Allah bir.
 29.20. Gitti, som altundan zaferler vardı.
 29.21. Yedi kat mehterli seferler vardı. .
 29.22. Adem ejderhası ne erler vardı
 29.23. Ölüm sonsuzluğa akan bir nehir,
 29.24. Allah kadim,
 29.25. Allah baki,
 29.26. Allah bir.
 29.27. Cennette şölen var, burada elem,
 29.28. "Destanlar Burcu"nda sızlasın alem.
 29.29. Ey mübarek kağıt, yeminli kalem!
 29.30. Fatıha okuyun, getirin tekbir,
 29.31. Allah kadim,
 29.32. Allah baki,
 29.33. Allah bir.
 29.34. Mehterbaşı has dur,
 29.35. geçen Genç Osman!
 29.36. Dilimin bahtını açan Genç Osman!
 29.37. Fanilik mülkünden göçen Genç Osman.
 29.38. Gel, beni teskin et, gülbank çeken pir!

29.39. Allah kadim,

29.40. Allah baki,

29.41. Allah bir.

(30) Medine

30.1. Ebu Cehil sırtını dayamış karanlığa,

30.2. Şarap renkli bir zehri sağıyordu toprağa.

30.3. Kırçıl şakaklarından akarken öfke teri,/Kaatil bir cenbiyenin ağzındaydı gözleri.

30.4. Kudurdu kani içre Taifli alca şıra,

30.5. Tağutun askerleri yürüdü ardı sıra.

30.6. O anda ta Sidrede yıldızlar yanıyordu;

30.7. Zühre Haruttan emin Babil'e iniyordu.

30.8. Sesler çekip gittiler en ıssız vahalara;

30.9. Sular arınmak için sığındılar dağlara.

30.10. Dağlar yerin kazığı,

30.11. dağlar birer alp-eren ...

30.12. Var mıdır şunca zaman dağlardan kemlik gören?

30.13. Dağlar tecelli yeri,

30.14. dağların bağı emin;

30.15. Dosdara vasiyyetim:

30.16. Beni dağlara gömün!

30.17. Beyaz kalpli köleler kıvrılırken acından,/Ben herşeyi seyrettim bir dağın yamacından:

30.18. Evler gözleri bağlı birer körebeydiler;

30.19. Biliyordum

30.20. bu evler nelere gebeydiler...

30.21. Gün ışığı değmeden mor perçemli dallara, /Azığım yüreğimde, düşdüm uzun yollara...

30.22. Öptü yağız alnımı o konursu ışıklar,

30.23. Gördüm çölün ucunda som altundan eşikler...

30.24. Şaştım,

30.25. Göklere neden şevk ile dönmek düşmüş!

30.26. Bu zavallı çöllere ebedi yanmak düşmüş!

- 30.27. ölller aşkın zirvesi,
 30.28. ölller Mecnun'un yurdu,
 30.29. Küstah akıl başını çöllerde taşa vurdu.
 30.30. Keşke bir altun çağda yeryüzüne gelseydim,
 30.31. Çöllerin bildiğinden ben de biraz bilseydim!
 30.32. Görklü güneş titrerken bir kılıcın ucunda, / Mu'cizeler şavkıdı muhabbetin
burcunda.
 30.33. Yıldızlara yönelmiş fişekler görüyordum,
 30.34. Ben ise çırılçıplak içimde yürüyordum.
 30.35. İçim göklerden geniş,
 30.36. İçim sütbeyaz bir nar,
 30.37. İçimde ma'mureler, firuze şehirler var!
 30.38. Bir örümcek ağına sığınmış iki yürek, / Bana haber saldılar:
 30.39. "Sana şehirler gerek!"
 30.40. İbrişim şirazeli bir kitaptır her şehir,
 30.41. En zorlu düğümlerin çözüldüğü yer şehir...
 30.42. Şehir ışık cümbüşü,
 30.43. Şehir verde kehkeşan,
 30.44. Kim bilir, şehir belki maveradan bir nişan?
 30.45. Öyleyse yekineyim,
 30.46. Bir şehire varayım,
 30.47. Yunusun sadasıyla feryadlar koparayım!
 30.48. Feryadıma ses versin dert ortağım kubbeler,
 30.49. Benim büyük da'vamı anlayamaz habbeler!
 30.50. Gök yere nüzûl etsin, vakarlı kubbe olsun,
 30.51. Kimin yitiği varsa, gelsin kubbede bulsun!
 30.52. Sesin sırrı kubbede,
 30.53. Kubbede asil nakış,
 30.54. Yedi renkten süzülüp sonra vahdete akış...
 30.55. Kuşat beni ey kubbe,
 30.56. Ruhuma serinlik ver!
 30.57. Tezyin et ayetlerle,
 30.58. Fikrime derinlik ver!

- 30.59. Ey medine, erdemim, durağım, karar yerim!
 30.60. En eski sığınağım, eskimeyen eserim!
 30.61. Karanlık şaha kalktı,
 30.62. Burçlar kaydı yerinden.
 30.63. Bahtıma ateş düştü Hübel'in gözlerinden.
 30.64. Vahşetin mızrağına hedef olmadan sinem, / Sakla beni medinem, koru beni medinem!

(31) Ne Mutlu Türküm Diyene

- 31.1. Gönül verip gökte aya /Yoldaş olup yele suya /Selam doğudan batıya
 31.2. Ilgar ile yürüyene /"Ne mutlu Türküm diyene"
 31.3. Hür insanlar ülkesinde /Kulağı ezan sesinde /Ay-yıldızın gölgesinde /Nöbet tutup baş eğene /"Ne mutlu Türküm diyene"
 31.4. Bilge Kağan Kemal Paşa /Yaz adımı bengütaşa
 31.5. Girişip şunca savaşa /Meydanda düşman döğene /"Ne mutlu Türküm diyene"
 31.6. Oğuzda er sıra sıra
 31.7. Gözler kara bakış çıra
 31.8. Bu görkeme bu vakara /Alın semaya değene /"Ne mutlu Türküm diyene"
 31.9. Yunus Emre, Bektaş Veli /Dualarım tuttu ili
 31.10. Şeker gibi ana dili
 31.11. Hem danışıp hem öğrenene /"Ne mutlu Türküm diyene"
 31.12. Sen kaldırıncı tuğları /Korku sarardı dağları
 31.13. Haydi yürü
 31.14. Aş çağları
 31.15. Yalavaçla Hak beğene
 31.16. "Ne mutlu Türküm diyene"

(32) Arayış

- 32.1. Sakın kolay kolay girme elime
 32.2. Arayı arayı bulayım seni
 32.3. Muhkem bir kale ol sarp yamaçlarda
 32.4. Kuşatıp cenk ile alayım seni
 32.5. Ben istemem öyle kolay zaferi

- 32.6. Akmalı alnımdan ülkümün teri
 32.7. Aktarıp toprağı yırtıp gökleri /Muammalar içre bileyim seni
 32.8. Karakış içinde yağmurda karda /Düşüp hasretine kalayım darda
 32.9. Tam gün ortasında bir ulu şarda /Bulduğum an yavı kılayım seni
 32.10. Dolaşayım gönlümdeki köz ile
 32.11. Yıldızları yandırayım söz ile
 32.12. Otuziki makam ondört saz ile /Bir günde kırk defa çalayım seni
 32.13. Gahi kapılayım bir coşkun suya
 32.14. Gahi uçup yükseleyim semaya
 32.15. Geçip menzillerden varayım aya
 32.16. Hilal olup ordan güleyim seni

(33) Gözlerim

- 33.1. Başımı kaldırıp baksam göklere /Düşer hayretlere donar gözlerim
 33.2. Yoğun mavilikde bir kapı arar
 33.3. Ürperir kendine döner gözlerim
 33.4. Eşitsizlik üzre bir garip ahenk
 33.5. Ne izler ne sesler birbirine denk
 33.6. Bir beyaz huzmede saklı yedi renk
 33.7. Bakamaz sızılar yanar gözlerim
 33.8. Nazar etsem bir örümcek ağına /Aklım uçar gider vahiy çağına
 33.9. Şehidin kanına gül yaprağına /Baktıkça vurulur kanar gözlerim
 33.10. Şairim semaya dalma bu kadar
 33.11. Sonsuzun ardında yine sonsuz var
 33.12. Bir yaz gecesinde kalınca naçar / Gider rüyalara siner gözlerim
 33.13. Bir derin ummana girmek üzere /Eşyanın sırrına ermek üzere/Başka alemleri
görmek üzere /Gün gelir kapanır söner gözlerim

(34) Harputta Bir Gün

- 34.1. Bir yaz günü Harputta Kayabaşı'na çıktım.
 34.2. Türküler söyleyerek Mezre yoluna baktım.
 34.3. Bir yel esti,
 34.4. Master'dan kirpiklerim ıslandı.

- 34.5. Eşya suya garkoldu,
 34.6. Ufuklarım puslandı.
 34.7. Köveg'in yollarında bir yolcu olayazdım.
 34.8. Yeşilbaş Suna gibi göllere dalayazdım.
 34.9. Hüzün bir hayal gibi dolaşırken bu yerde /Açılıverdi zaman önümde perde perde
 34.10. Varıp Saray Hatun'un duvarına dayandım
 34.11. Yumdum da gözlerimi
 34.12. Bir dünyaya uyandım
 34.13. Uluova'dan ilgar ile bir ordu geçti
 34.14. Cevşenlerinin şavkı alnuma vurdu geçti
 34.15. Cömert bir bulut oldu toprağa ağdı felek
 34.16. Cennet Atı üstünde göründü Gazi Belek
 34.17. Kayalardan daha sert,
 34.18. Rüzgardan daha çabuk
 34.19. Fetahmet sırtlarından ünledi Emir Çubuk
 34.20. Fetahmet'in türbesi bozkırda çadır gibi
 34.21. Burda şehitler yatar canlı bahadır gibi
 34.22. Bu türbede bir süre derviş gibi oturdum
 34.23. Sonra Ulu Cami'ye gidip divana durdum
 34.24. Bu ma'bede boş yere denmemiş Ulu Cami
 34.25. Hala yiğit ve temiz ervahla dolu cami
 34.26. Bir dut türemiş kible duvarının dibinden
 34.27. Eğilmiş secde etmiş bu ağaç edebinden
 34.28. Sırrımı Göllübağ'da alıçlara dinlettim
 34.29. Sinemde ocağ yandı
 34.30. Suyunda serinlettim
 34.31. Bir ah çektim derinden
 34.32. Yadıma Hayri düştü
 34.33. Vakitsiz nice gazel dalından ayrı düştü
 34.34. Nolaydı Hayri ile bezmimiz bir olaydı
 34.35. Sohbetimiz yar üzre sözümüz şi'r olaydı
 34.36. Anladım
 34.37. ezel ebed bir âna sığar imiş

- 34.38. Definelere malik viraneler var imiş
- 34.39. *Mor kadife bir akşam Hazar Gölüne* vardım
- 34.40. İçimdeki çölleri *destanlarla* suvardım
- 34.41. Hazar Gölü Harputun göğü seyreden gözü
- 34.42. Hazar Baba ülkümün üstü küllenmiş közü
- 34.43. *Kıyıda* söndürmüşler vuslatın ışığını
- 34.44. Yutmuş karanlık sular Hazar'ın aşığını
- 34.45. Hazar Baba, gafil dağ, ateşler yaksa idin
- 34.46. *Aşığa rehber olup* bir ad bıraksa idin
- 34.47. Yaraşır mı *dağlığa* bu gaflet Hazar Baba?
- 34.48. Layık olaydım derdim ben *sana* Nazar Baba
- 34.49. *Şimdi* bürün *cübbene*
- 34.50. *Utancından hep* uyu
- 34.51. *Kıyamette ters dönüp* oluver dipsiz kuyu
- 34.52. *Müstezatlar hoyrat'lar sızlatırken geceyi* /Geldi Harput
- 34.53. Ahengi kuşattı Sivrice'yi
- 34.54. Bu ahenk göç eyleyen bir kuşun ahengidir
- 34.55. Hasretten gönlü dağlı Gakkoş'un ahengidir
- 34.56. Gakkoş coşkun bir aşık,
- 34.57. Yani sevgiden serhoş
- 34.58. Nezaketle asalet *birleşip* olmuş Gakkoş
- 34.59. Hazar uykuya düştü
- 34.60. Döndüm *Kayabaşı'na*
- 34.61. Daldım *lacivert göğün gümüşlü nakışına*
- 34.62. *Üstüme her taraftan* yıldızlar akıyordu
- 34.63. Burçlar *harabelere* menkıbe okuyordu
- 34.64. İsa nefesi gibi bir hava soluyordum
- 34.65. *Soludukça dirilip tiryakla* doluyordum
- 34.66. Firdevs ehli ecdadım ne güzel bir yer seçmiş
- 34.67. Kim bilir devlet üzre ne canlar gelip geçmiş
- 34.68. Rahmet *o ma'mureyi aziz kılan erlere*
- 34.69. Esef olsun *yüzüstü bırakıp gidenlere*

(35) Minderlerin Mehmetçiğine

- 35.1. Tebessümü haritada Türkiye.
- 35.2. Sivasca bakışım,
- 35.3. Hamza görüşlüm.
- 35.4. Göğüs dersin Ergenekon körüğü,
- 35.5. Uğraş meydanına Hamza varışım.
- 35.6. Adı Hamza,
- 35.7. Gökçek Oğuz soyundan,
- 35.8. Örnek almış alperenler huyundan;
- 35.9. Kollar çınar dalı,
- 35.10. tutsa boyundan, /Boyunduruk vursa, Hamza vuruşlum.
- 35.11. Ay-yıldızın ışığı var yüzünde,
- 35.12. Al bayraktan özgesi yok gözünde.
- 35.13. Künde atar,
- 35.14. soluk keser dizinde,
- 35.15. Belden girdiğinde Hamza şarışım.
- 35.16. Bizde makbul olur gülün koncası, At ile yiğitin beli incesi...
- 35.17. Uzatsa elini aslan pençesi; /El-ense çekende Hamza karışım.
- 35.18. Koldan çeker, hasmı yere indirir,
- 35.19. Kile takar, gerer, yaya döndürür;
- 35.20. Bedirdeki kemankeşi andırır,
- 35.21. Pehlivanlar piri Hamza genişlim.
- 35.22. Yurdumun öz oğlu bir yerli kaya,
- 35.23. Ödedi borcunu toprağa suya,
- 35.24. Başı göğe değdi, ak alını aya,
- 35.25. Kürsüde dipdiri,
- 35.26. Hamza duruşlum.

(36) Kıyamet

- 36.1. Unutmuşum
- 36.2. Çıkıp geldin ansızın
- 36.3. Bakışların beni çöllere attı
- 36.4. Yüz yerimde yara vardı kapanmış

- 36.5. Kirpiklerin ok yağdırdı kanattı
 36.6. Gizli bir ateşin külü savruldu
 36.7. Kanım alevlendi
 36.8. Sinem kavruldu
 36.9. *İçimde* bir umman çalkandı durdu
 36.10. Fırtınalar koptu
 36.11. Gemiler battı
 36.12. Buğulandı her şey
 36.13. Hayale düştüm
 36.14. *Kemende kemana hilale* düştüm
 36.15. Ben *hiç bilmediğim bir hale* düştüm
 36.16. Sıcaklığın *hale gibi* kuşattı
 36.17. Sabır bendim taşı
 36.18. Çağladı seller
 36.19. Şakıdı *yeniden* susmuş bülbüller
 36.20. Ordulaştı ümitlerle emeller
 36.21. Ilgar etti
 36.22. Tozu dumana kattı
 36.23. Bu nasıl hal
 36.24. Tüm kaanunlar bozuldu
 36.25. Yıldızlar döküldü
 36.26. Gökler çözüldü
 36.27. Dağlar dümdüz oldu yere yazıldı
 36.28. Sûr öttü
 36.29. *Dünyama* kıyamet çattı

(37) Kadir Gecesi

- 37.1. *Bu gece her tarafta* kandil kandil feyiz var,
 37.2. *Yerde* Cibril-i Emin, *gökte* nurdan deniz var.
 37.3. *Şefaati ümidi ile şu mescide doluşan, /Her mü'minin yüzünde* Peygamberden bir iz var.
 37.4. *Bekaa yurduna gelin olmak için* nineler, /Yakmışlar kınaları;
 37.5. *Yanlarında* çeyiz var.

- 37.6. Aşkın kadri yücelib ta Sidreye çıkarken, /Küfür ehli kindedir,
 37.7. Şeytanlarda gayız var.
 37.8. Işıklar can veriyor kondduğu her maddeye;
 37.9. Eşyada melekuta kapı açan remiz var.
 37.10. Akıl Furkan'a teslim bu gece fecre kadar;
 37.11. Gaflet derin uykuda,
 37.12. Dalalet yok,
 37.13. Temyiz var.
 37.14. Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var;
 37.15. Yerde Cibril-i emin, gökte nurdan deniz var.

(38) Zaman Masalı

- 38.1. Susadım
 38.2. Su diye içtim zamanı
 38.3. Bindim bir huzmeye
 38.4. Geçtim zamanı
 38.5. Dilime verildi sözden anahtar
 38.6. Yanaşdım
 38.7. Onunla açtım zamanı
 38.8. Dediler ki
 38.9. "vakit kılıçtır keser"
 38.10. Davranıp ortadan biçtim zamanı
 38.11. Sonra ellerimde oldu bir tesbih
 38.12. Koparıp etrafa saçtım zamanı
 38.13. Silkinip dönüştü bir gök küreye
 38.14. Sardım kollarımla
 38.15. Koçtım zamanı
 38.16. Kırkbin yılda kırkbin belde dolaştım
 38.17. Nihayet arkadaş seçtim zamanı
 38.18. Susadım
 38.19. Su diye içtim zamanı
 38.20. Bindim bir huzmeye
 38.21. Geçtim zamanı

(39) Tesbih

- 39.1... Ve benim Taşkent gecelerinden kara, /Rahmet damlalarından bereketli tesbihim
- 39.2.Dolunay umutlarla çekip, /Bin menzile yettiğim...
- 39.3.Çözülün kaderimi düğümleyen zincirler,
- 39.4.Kisranın kalesinden yedi mazgal yıkılsın!
- 39.5.Tesbihim tamam oldu billah,
- 39.6.Sübhanallah... Sübhanallah... Sübhanallah...
- 39.7.Ta uzakta, Sarı ırmak kıyısında, /Tesbihimin dokuz renkli püskülü...
- 39.8.Sabır gergefinde bir güzel kız;
- 39.9.Benzi Sarı İrmaktan sarı...
- 39.10.Yorgun parmakları susamış, Zemzeme,
- 39.11.Sinmiş gözbebeklerine otuzdört soru...
- 39.12.İmamesi de var,
- 39.13.Tanıktır Allah,
- 39.14.Elhamdülillah... Elhamdülillah... Elhamdülillah...
- 39.15.Ben bir duasız mihrab önünde, /Yıkıntı otlarına masal anlattım:
- 39.16.Hep acıyı söyledim, acıyı yazdım.
- 39.17. Ne acı!
- 39.18.Gerçeğin soylu acısı...
- 39.19.Tamam etti sonunda tesbihimi
- 39.20.Tesbihim ülkümün doğum sancısı
- 39.21.Tesbihim alnımda otuz üç damla ter...
- 39.22.Allahu Ekber... Allahu Ekber... Allahu Ekber...

(40) Çölde Çiçek Sulamak

- 40.1. Bismillahirrahmanirrahim...
- 40.2. Karanlıkla vuruşan yıldızlar benim...
- 40.3. Güller açar gür yalınlarında Nemrut'un,
- 40.4. Öfkeli mancınık kepçelerinde /Çocuklarımız İbrahim...
- 40.5. Bronz heykellerden günahın çerileri, / Katrana boyarken lacivert geceleri, / Bir ağ bulut üstünde uyur çocuklar.
- 40.6. Cennet hatırası düşlere değer, /Uzun siyah kirpikleri...

40.7. Bir çocuk çağrısına her çileyi çekerim.

40.8. Önüme düşen olsa masallara giderim.

40.9. Anladım

40.10. oyuncakmış oğlumun ellerinde,/Soluğu göğü delen /Kaskatı gerçeklerim.

(41) Kabul Edilmiş Eski Bir Dua

41.1. Rahmansın, Rahimsin, teksin, yücesin,

41.2. Türk'ü birbirine kırdırma ya Rab!

41.3. Al canını hemen şu münafığın,

41.4. Onu muradına erdirme ya Rab!

41.5. Türk'e uzanırken kopart dilini!

41.6. Tebbet hüremetine kurut elini!

41.7. Varıp mekan tutsun moskof ilini,

41.8. Evliva yurdunda durdurma ya Rab!

41.9. Üçler, yediler, kırklar aşkına, /Şehit veren evler-barklar aşkına, / Hak yolcusu temiz ırklar aşkına, /Kör et gözlerini,

41.10. Gördürme ya Rab!

41.11. Rabbim, gün gösterme köpek soyuna!

41.12. Milletimi getirmesin oyuna!

41.13. Şimşek düşsün şölenine toyuna!

41.14. Dinime, töreme ürdürme ya Rab!

41.15. Dört yönümde tuzak kurmasın aman!

41.16. Sağımdan, solumdan sarmasın aman!

41.17. Ok ile arkamdan vurmasın aman!

41.18. Dinsize yayını gerdirmeye ya Rab!

(42) Evdeşim

42.1. Dokundukça, ak teninde gül açan,/Yürüyende kah salınan, kah uçan, /Dar günümde yollarıma nur saçan, /Ela gözlü, selvi boylu evdeşim.

42.2. Saçlarından ay ışığı süzülen,/ Sıcağında katı buzlar çözülen,/ Satır satır kaderime yazılan,/Kor yürekli, melek huylu evdeşim.

42.3. Ağlayanda çöle yağmur yağdıran, /Güldüğünde göğe yıldız ağdıran, /Beliklere elif-endam döğdüren, /Ok kirpikli, temiz soylu evdeşim.

42.4. Ellerini ellerime verince, /Davullar çalınır içimde önce,

42.5. Yarım ay alınlı, kaşları ince, /Düğünl , şölenli, toylu evdeşim.

(43) Zaman Bir Ejderdir Ensemizde Soluyan

43.1. Sonra gerinir üstümd  buğulu bir gök,

43.2. Yağmur damlaları değer kirpiklerime...

43.3. Töresizdir caddeleri bu şehrin

43.4. Ve sokakları serseri...

43.5. Sagu sağarken yıldızlar mastar dağına, /Çılgın hançerler altında kan tutar geceleri...

43.6. O, eski sızılı geceler yok artık, /Bizi kucaklayan, saçlarımızdan öpen...

43.7. Bir uzak denizde küreğe mahkum masallar,

43.8. Ne cin kaldı, ne peri...

43.9. Alıcı tarlanlar dolanır başımızda,

43.10. Akasyalar dal-kılıç çeri...

43.11. Çocuklar gelir geçer yanımdan,

43.12. Uzanamam ellerine,

43.13. Ellerini tutamam.

43.14. Okşamaz saçlarını sarışın kuşluklar,

43.15. Utanır zamandan yumuşak kahkülleri...

43.16. Mezardan karanlık, rüyadan derin, /Eris kuyusuna düşmüş gözleri...

43.17. Bu maviyle kavgalı göğün altında, /Berber vurur yüreklerimiz,

43.18. Berber soluruz bu havayı /Kim bilir kaç yıldan beri...

43.19. Dökülür oluk oluk kaderimize, /Ülküsüz çeşmelerin simsiyah kiri...

43.20. Bir gün sana rastlasam şu sokaklarda,

43.21. Dörtnala küheylanlar geçse göğsümden...

43.22. Yeniden sızlasa sıcak avuçlarında, /Yusuf güzelliğimin çizgileri...

(44) Yalnızlığa Övgü

44.1. El uzanmaz yerinde bir uçurumun, /Sessiz, kimsesiz, uykusuz, Gınahtan korunmuş, sevgiden zorlu Ve kurşunca korkusuz, Çiçek yalnızlığım...

44.2. Açılır gecemin o güleç penceresi,

44.3. Başlar kirpik uclarımda bir eski savaş,

- 44.4. Dikilir yamacına çözülmemiş düğümlerin,
- 44.5. Kın içinde kılıç, mancınıkta taş, /Gerçek yalnızlığım...
- 44.6. Sen anıtlar içinde en yüce anıt...
- 44.7. Diz çöktü önünde kaç tümen atlı...
- 44.8. Sen en eski mavi, en eski çeri,
- 44.9. Gökten inmiş, gökçe kutlu, Gökçek yalnızlığım...

(45) Söz

- 45.1. Bekler misin,
- 45.2. Ciğerinde kan mı var?
- 45.3. Geleceğim, geleceğim
- 45.4. Dur hele!
- 45.5. Mor dağlardan sarı şafak sökende, /Gök mavisi düşlerini yor hele!
- 45.6. Vakit gelmeyince açılmaz gonca,
- 45.7. Bahar gelsin, seller aksın ilkönce.
- 45.8. Bizim ilin turnaları gelince,/Yücelerden yiğitleri sor hele!
- 45.9. Gür ırmaklar yamaçlarda bükülür,
- 45.10. En sonunda bir deryaya dökülür,
- 45.11. Günü gelir, besmeleyle çekilir,
- 45.12. Sen yayını yavaş yavaş kur hele!
- 45.13. Bilirim nicedir virane bağın,
- 45.14. Bela katar katar, dert yığın yığın...
- 45.15. Bu ruhsuz zamanın, bu ayrılığın,/Açıl açıl suratına vur hele!
- 45.16. Alnımdaki kara yazı silinsin,
- 45.17. Kör karanlık dokuz yerden delinsin,
- 45.18. Tan ağarsın,
- 45.19. Eğri doğru bilinsin,
- 45.20. Yağadursun illerime nur hele!
- 45.21. Ahdim olsun
- 45.22. Yücelere çıkayım,
- 45.23. Şahin gibi enginlere bakayım,
- 45.24. Tümen tümen sana doğru akayım,
- 45.25. Bir yıkılsın önümdeki sur hele!

(46) Sen Varsın

- 46.1. Sevdiğim kışlada mevsimler geçer,
 46.2. Kara kışta, sıcak yazda sen varsın.
 46.3. Her bahar gönlümde çiçekler açar,
 46.4. Sarılar giyinen güzde sen varsın.
 46.5. "Kızlar tepesi"nde bayrak açılır,
 46.6. Eteğine gök kurşunlar saçılır,
 46.7. Çelik namlulardan hedef seçilir,
 46.8. Arpacıkta, gözde, gezde sen varsın.
 46.9. Güneş göçer gider,
 46.10. Kararır dağlar,
 46.11. "Üçgözler" üstünde yıldızlar ağlar,
 46.12. Bir türkü yolları sılaya bağlar,
 46.13. Telleri sızılı sazda sen varsın ..
 46.14. Bir zaman oturur mektup yazarım,
 46.15. Zarf üstüne gözlerini çizerim,
 46.16. Zaman olur bölükleri gezerim,
 46.17. Dost bakışta, güler yüzde sen varsın.
 46.18. Akşam üstü tiz borular çalınır,
 46.19. İçtima yerinde tekmil alınır,
 46.20. Bir yel eser,
 46.21. Dev çınarlar salınır,
 46.22. Gözlerime dolan tozda sen varsın.

(47) Çeğen Tepesi

- 47.1. Bir ceviz ağacı bir duru pınar /Ve gökte gümüş bilmeceler
 47.2. Vurur kutlu toprağın bağrında iki yürek
 47.3. Koşan bir atın soluğudur /Çeğen tepesinde geceler...
 47.4. Çeğen tepesinde geceler /Uzun yorgun ve yeniktir...
 47.5. Her bayram sabahı uyurken kuşlar, /Emer hürriyetin parmaklarını bir yılan
 47.6. Kızların parmakları inceciğdir...
 47.7. Kızların parmakları inceciğdir.

- 47.8. Uzar gider o güzelim saçları /Daha söylenmemiş türkülere
 47.9. Gözlerine koyu gölgeler indirmiş /Buharanın ağaçları...
 47.10. Buharanın ağaçları /Ve göğe dua ağdıran bacalar...
 47.11. Neredesin ey dokuz şavklı yıldızım!
 47.12. Sabrın sınırlarına dayandı /Çeğen tepesinde geceler... ,

(48) Yıllar Sonra

- 48.1. Yıllar saçlarını tarumar etmiş,
 48.2. Güzelim, tellerin böyle değildi!
 48.3. Günler boyu sevdamızla yanardı,
 48.4. Sıcaktı ellerin böyle değildi!
 48.5. Buğulu camlarda şafak sönünce, /Lacivert akşamlar yere inince, /Sesini dinlerdim;
 sızılı, ince...
 48.6. Bir hoştu dillerin, böyle değildi!
 48.7. Yüreğin kafeste çırpınan bir kuş,
 48.8. Gamzelerin ıssız,
 48.9. Avuçların boş...
 48.10. Ne zaman koklasam olurdu serhoş,
 48.11. Al aldı güllerin, böyle değildi!
 48.12. Gözlerin karanlık, dargın mı yoksa?
 48.13. Dudakların örtük, kırgın mı yoksa?
 48.14. Kırılmış kanat mı, yorgun mu yoksa?
 48.15. Sarardı kolların, böyle değildi!
 48.16. Seni gördüm,
 48.17. Bak kendimi unuttum.
 48.18. Haddi aştım,
 48.19. Ar bendimi unuttum.
 48.20. Günah ettim,
 48.21. Ben andımı unuttum.
 48.22. Şaşırdım,
 48.23. Hallerin böyle değildi!

(49) Ekzantirik Adam

- 49.1. Ben Üçoklardan Kınık boyundan /Yani çağrı Beğin soyundan /Bir ayağı Ulan-Batur'da /Bir ayağı Üsküp'te /Başı yıldızlara deęen /Görülmemiş bir devim
- 49.2. Sığamam bir yerlere
- 49.3. Yoktur çadırım evim
- 49.4. Bir tuhaf kişiyim ki
- 49.5. Bazan Türkmen derler /Bazan Yörük
- 49.6. Ben ekzantiriğim ekzantirik!
- 49.7. Ve bu gövdeyle Yetmez kimseye gücüm
- 49.8. Söğülürüm
- 49.9. döğülürüm
- 49.10. Kurşun yerim öz yurdumda
- 49.11. Tabanlarım yarık
- 49.12. Her yanım çürük
- 49.13. Ekzantiriğim ben ekzantirik!
- 49.14. Dedim ya
- 49.15. tuhafım işte
- 49.16. Bir yerde zincirli köleyim
- 49.17. Bir yerde hürüm
- 49.18. Ve ben hür olduğum yerde /Öldürülürüm
- 49.19. Kimi yerde /Tekmelendikçe sevinir
- 49.20. Bir Tepegöz gibi /Tekmelendikçe büyürüm
- 49.21. Ta saman yolundan bakarım /Yer yüzüne
- 49.22. Ayaklarımın dibindedir yüceler
- 49.23. Almış çevremi kamburlar cüceler
- 49.24. "Otur" derler
- 49.25. otururum
- 49.26. "Kalk" derler
- 49.27. kalkarım
- 49.28. Utanmadan boyumdan posumdan /Kalın bileklerimden pazumdan /Bir de hüngür hüngür ağlarım
- 49.29. Emrederler önlerinde el bağlarım
- 49.30. Bilmem ben mutluluk

- 49.31. Bilmem ben dirlik
 49.32. Ekzantiriğim ekzantirik!
 49.33. Dedim ya
 49.34. Acaibim işte
 49.35. Tuhafım işte
 49.36. Bunlar hep huydan gelir
 49.37. Atadan gelir
 49.38. Soydan gelir
 49.39. Onlardı üç kıtada at gezdiren / Karada gemiler yüzdüren
 49.40. Benim de buydu olacağım
 49.41. Tersim,
 49.42. Benzemem kimseye
 49.43. Bulunmaz bana şerik
 49.44. Ekzantiriğim ben ekzantirik!
 49.45. Ve şimdilik /Karanlığın tam ortasında /Gülünen, dil çıkarılan /Gözleri bağlı bir körebeyim
 49.46. Oysa ne tuhaf işlere gebeyim
 49.47. Doğülürüm
 49.48. Vurulurum
 49.49. Ben otomatik bir saat gibi /Sarsıldıkça kurulurum
 49.50. Tak tik tak tik tak tik
 49.51. Ben ekzantiriğim ekzantirik!

(50) Ayan Beyan

- 50.1. Bir kalleşçe oyunu başlatınca Yanıkyan; /Sökün etti ardınca daha nice Manukyan.
 50.2. "Yan"lar geçti hücumu,
 50.3. Biz de yan gelip yattık;
 50.4. Losencilıstan Bon'a görülmemiş panikyan...
 50.5. Sanmayın ki bunların tamamı "Yan"lardandır,
 50.6. Bir kısmı burdan giden soyu bozuk sanıkyan.
 50.7. Aç gözünü Türkoğlu!
 50.8. Nice yıllar bunlara /Akıl veren hocalar evimizde konukyan.
 50.9. Bunca olup bitenden ibret almak yok mudur?

- 50.10. Küçük büyük hepimiz heykel gibi donukyan!
- 50.11. Utanır olduk artık el yüzüne bakmaya,
- 50.12. Bu aciz halimize cümle alem tanıkyan.
- 50.13. Hamdülillah tükenmez bereketli soyumuz,
- 50.14. Gel gör ki
- 50.15. bunca savlet devletime dönükyan.
- 50.16. Sezmek dursun bir yana,
- 50.17. kulağımız duymuyor,
- 50.18. Burnumuz koku almaz,
- 50.19. göz ferimiz sönükyan .
- 50.20. Şöyle bir acüzedir bizim hariciyemiz;
- 50.21. Bel bükülmüş,
- 50.22. el titrek,
- 50.23. bacakları sınıkyan.
- 50.24. Haydi beğler silkinin!
- 50.25. Güldürmeyin kafiri!
- 50.26. Moskof dil çıkarmakta
- 50.27. ve Yunandan nanıkyan ..

(51) Ağıt

- 51.1. "Özgür"dü, "bağımsız"dı, ne isterse yapardı.
- 51.2. Karabaştan yavuzdu,
- 51.3. baykuş gibi çapardı,
- 51.4. "Uygardı",
- 51.5. "sevecen"di,
- 51.6. dil açar, dil kapardı.
- 51.7. O güzelim saltanat heyhat bir anda bitti!
- 51.8. Yarım koyup işini Agop tamu'ya gitti...
- 51.9. Bilgeydi,
- 51.10. filozoftu,
- 51.11. pek çok "yapıt" vermişti,
- 51.12. "Öztürkçe" bahçesinden nice "tilcik" dermişti,
- 51.13. Son oku atmak için tam yayını germişti;

- 51.14. Öfkeleni Azrail,
 51.15. dedi ki;
 51.16. "Artık yetti!"
 51.17. Semadan buyruk geldi,
 51.18. Agop tamu'ya gitti...
 51.19. Uyudu Ararat'da
 51.20. çok tatlı düşler gördü,
 51.21. Uyandı,
 51.22. üstümüze dolu-dizgin at sürdü .
 51.23. Hasılı başımıza yetmiş çift çorap ördü .
 51.24. Alnı yere gelmeyen bir bulunmaz yiğitti,
 51.25. Yoktu dünyada rakib,
 51.26. Agop tamu'ya gitti...
 51.27. Şu kargaca "yapıt"lar kaldı bize hatıra,
 51.28. Hayat onca "yaşam"dı,
 51.29. "dize" derdi satıra,
 51.30. İnatlaşma çenginde, baskın idi katır'a,
 51.31. Ceddinin ardı sıra usanmadan seyirtti,
 51.32. Erişti maksadına;
 51.33. Agop tamu'ya gitti...
 51.34. Altmış mumluk "aydınlar" murıl murıl ağlasın!
 51.35. "Çevirmen"ler, "yazman"lar hırıl hırıl ağlasın!
 51.36. "Kurum"lular diz dövsün, zırıl zırıl ağlasın!..
 51.37. Karartısı kayboldu,
 51.38. yani ansızın yitti.
 51.39. Koynunda haç'ı ile Agop tamu'ya gitti...

(52) Gözlerin

- 52.1. Siyah mı, ela mı, yeşil mi bilmem?
 52.2. Gözlerin, gözlerin, aman gözlerin!
 52.3. Alır beni mor dağlara çıkarır, /Sevdalı başımda duman gözlerin.
 52.4. Göz kırpmadan çağlar boyu seyretsem,
 52.5. Aşkın çağırıldığı menzile yetsem.

52.6. Pupa-yelken orda kaybolup gitsem,

52.7. Bir uçsuz bucaksız umman gözlerin.

52.8. Gözlerin bir çölde lacivert gece:

52.9. Işıklar oynaşır sarışın ince...

52.10. Her sinede yara açar derince: / Zağlı kılıçlardan yaman gözlerin.

52.11. Varlıklar üstünden sessizce akan,/ Yıldızlar söndürüp yıldızlar yakan, /Şakağında beyaz izler bırakan, /Sırlı ve muhteşem zaman gözlerin.

52.12. Gözlerin cenklerde yaşatır beni,

52.13. Gerilmiş bir yaydan boşaltır beni,

52.14. Bozkır hilalince kuşatır beni,

52.15. Gözlerin, gözlerin aman gözlerin.

(53) Fetih Güzellemesi

53.1. Bu ne güzel bir ordu!

53.2. Soyları ne güzeldir...

53.3. Muhammed'den muştulu, /Huyları ne güzeldir...

53.4. Ertuğrul'un gerdiği /Kırk veli'nin gördüğü/Mehmedin ok sürdüğü, /Yayları ne güzeldir...

53.5. Er gönlüne has olan/Uğraş vakti kös olan, /Sancaklarda süs olan,/Ayları ne güzeldir...

53.6. Kayı, Dodurga, Salur,

53.7. Vardığı yer yurt olur

53.8. Kınık, Avşar, Çavuldur /Boyları ne güzeldir...

53.9. Cenk meydanında deli,

53.10. Kor gözlü, yel yeveli...

53.11. Beli hünkarım beli,

53.12. Tayları ne güzeldir...

(54) Kutalmış

54.1. Soylu sütle bir oğlancık beslenir

54.2. Omuzları altunlarla süslenir

54.3. Anacığı ona böyle seslenir!

54.4. "Mor dağların etekleri otlansın,

- 54.5. Balam gezsın,
 54.6. çiğdem, çiçek kutlansın."
 54.7. Öz atası eydür:
 54.8. "Hemen varayım;
 54.9. Doksan aygır, dokuz buğra kırayım.
 54.10. Kımız sağdırayım,
 54.11. şölen vereyim,
 54.12. Tez büyüsün, pusatlansın, atlansın,
 54.13. Gürz vurdukça bilekler kutlansın.
 54.14. Büyüsün de batur olsun acunda;
 54.15. Bir batur ki, yetmiş yağı gücünde.
 54.16. Baş getirsin cıdasının ucunda.
 54.17. Ülkü için her zorluğa katlansın,
 54.18. Buyruğunda gür tümenler kutlansın."
 54.19. Ozan der ki;
 54.20. temiz soyu ögmeli.
 54.21. Bidev at üstünde meydan dögmeli.
 54.22. Ünü varıp Rum iline degmeli,
 54.23. Kim öğerse ağzı, dili tatlansın
 54.24. Kulak veren alp-erenler kutlansın.

(55) Dokuzlama (Atsız Yabgu Katında)

- 55.1. Gök yeleli Bozkurtlar, kutlu ülkü erleri!
 55.2. Atsız Yabgu önünde dizleyin yağsız yeri!
 55.3. Üçbin yıldan süzülen temiz duru bir pınar/Ya Üçoktur ya Bozok,
 55.4. o da bizlerden biri,
 55.5. Uçup gitti Cennete, hak Yalavaç katına,
 55.6. Ordan özge menzil yok, ne ileri ne geri.
 55.7. Gidişi bir faninin burdan göçüşü değil./ Sanki Hitay üstüne Tanrıkut'un seferi...
 55.8. Kaldırdık dokuz tuğu tam hedefe yönelttik
 55.9. Tanık olsun yıldızlar, bu Aralık gökleri!
 55.10. Ilgar ile yürüyen şu tümenler onundur...
 55.11. Bilekler katı pulat,

- 55.12. pençeler iri iri...
- 55.13. Narası yankılanır *hala karşı dağlarda*,
- 55.14. Sıyra-kılıç, dört nala, bu Çiçi'nin askeri...
- 55.15. O bir Ural havası *Türk illeri üstünde*,
- 55.16. *Daha bin yıl* solunur *göğüslerden içeri*.
- 55.17. Gök yeveli Bozkurtlar, kutlu ülkü erleri!
- 55.18. *Atsız Yabgu önünde* dizleyin yağız yeri!

(56) Şairin Günlüğünden İki Sayfa

- 56.1. Yirm iki Eylül Bindokuzyüzseksen...
- 56.2. *Bugün* de *yeşile* dönmedi rengi suların
- 56.3. Ve kalyonlar gelmedi *güneyden*...
- 56.4. Bu soluduğum hava,
- 56.5. bu sarışın kuşluk,
- 56.6. Bu ceylan tuzağı korkulu şehir,
- 56.7. Her sabah yeniden düştüğüm boşluk...
- 56.8. Yerim yok *sokaklarda*,
- 56.9. kıyam bayrağı caddeler,
- 56.10. Ok yağdırırlar *kaderime çağlar boyu*, /İpek yolunda bıraktığım gölgeler...
- 56.11. *Şimdi* bir kurt *bozkırda* sancılanır, bağırır
- 56.12. Ve bir aylak şahin yarış eder *zamanla*.
- 56.13. *Dev yapılardan* beni de kör şeytanlar çağırır...
- 56.14. Yıktım kervansarayları,
- 56.15. dostlarımı unuttum,
- 56.16. Kıyametten süzölmüş bunlu düşleri tuttum:

(57) Korkulu Rüya:

- 57.1. Başımı *gecenin dizlerine* koymuşum,
- 57.2. *Ana kucağında uyur gibi* uyumuşum.
- 57.3. Tan öncesi sabah mıydı kurşun gibi soğuk /Yoksa lacivert kadife bir akşam mıydı
- 57.4. Bilemiyorum...
- 57.5. Yıldızlar bir yanıp bir sönyordu...
- 57.6. Şaşkındım,

- 57.7. ürkektim,
- 57.8. korkuluydum,
- 57.9. Geçitsiz dağlar sıralıydı yamacımda,
- 57.10. Dağlardan üstüme çığ iniyordu...
- 57.11. Bir bayırdan aşağı delice koşuyordum,
- 57.12. Tibetli yeller vuruyordu alnıma,
- 57.13. Üşüyordum...
- 57.14. Derin ve uzun bir vadideydi gözlerim,
- 57.15. Ellerim parça parça,
- 57.16. dizlerim kanıyordu...
- 57.17. Nereden çıktı bilmem bir tümen atlı;
- 57.18. Kimi kartal burunlu,
- 57.19. kimi kanatlı...
- 57.20. Sürüp geldiler üstüme, sessiz, soğuk, taş gibi:
- 57.21. Saçlarım tutuşurken kılıç şimşeklerinden, /Mosmordu çıplak ayaklarım, donuyordu...
- 57.22. Gök kubbe taklidi bir yurtta geceliyordum,
- 57.23. Uygurca bir mektup vardı elimde,
- 57.24. Heceliyordum...
- 57.25. Bir lohusa yatıyordu döşekte Umayca güzel,
- 57.26. Başında uzun tırnaklı üç Alkansı, /Onu boğmayı deniyordu...
- 57.27. Bebek habersizdi, kimsesizdi,
- 57.28. Yumur yumur, bembeyaz, semizdi.
- 57.29. Derin ve siyah gözlerinde ananın /Bereketli ormanlar yanıyordu...
- 57.30. Bağırarak istiyordum,
- 57.31. çıkmıyordu sesim,
- 57.32. Düşmüştü kollarım,
- 57.33. yoktu nefesim.
- 57.34. İlerde minyatür gibi bir sipahî /Atına biniyordu...
- 57.35. Güya babamdı,
- 57.36. beni çağırıyordu...
- 57.37. Gidemiyordum,
- 57.38. ağlıyordum.

57.39. Başım dönüyordu...

(58) Yorum:

58.1. Ben ahun çağda kalmış bir kopuz teliyim,

58.2. *Kerkük türküleri gibi* kelepçeliyim.

58.3. Acının nabzı vurur *bileklerimde*.

58.4. Doğru değil atın murat olduğu,

58.5. Tümen tümen atlar yorulmak demek...

58.6. Ümidi parmak uçlarımda ellibin tuğun,

58.7. Tarar dururum saçlarını bir siyah boşluğun...

58.8. Kaderimdir o yanıp sönen yıldızlar.

58.9. Ve çığ yüklü geçitsiz yüce dağlar, /Dört yönden düşmanla sarılmak demek...

58.10. Yetişin ey bozkır'a batmış güneşlerim!

58.11. Yetiş ey gök çeliği tavlaman terim!

58.12. *Bu korkunç vadilerden* kurtarın beni!

58.13. Üşüyen ayaklarım, dizlerimden akan kan;/Nisbetsiz bir savaşta vurulmak demek...

58.14. Bir Uygur çadırında gece yarısı/Ve mil parmaklı üç Alkarısı,/Bir ananın gözlerinde yanan ormanlar, /Sonra sipahi babama ulaşmayan sesim; /Kargı temrenlerinde kırılmak demek...

(59) Hüküm:

59.1. Ne derse desin avuçlarımdaki çizgiler,

59.2. Hazreti Yusuftan kalma güzel çizgiler ..

59.3. Yenilmişim *gök palalı zorlu acıya*,

59.4. *O yiğit, erkek, soylu acıya*...

59.5. *Bir gün* akıllı bir iş edeceğim,

59.6. Alıp başımı gideceğim...

(60) Çah-ı Babil

60.1. Babil kuyusu! Derin, esrarlı soluk...

60.2. Ben saçlarından asılmış Harut.

60.3. *Bir siyah okyanusta* çırpınır parmaklarım,

60.4. Kementler ör *sarışın huzmelerden*;

- 60.5. Parmaklarımı tut!
- 60.6. Okumuş İsm-i a'zamı göğe çekilmiş Zühre,
- 60.7. Babilli serhoşlar güzelliği unutmuş
- 60.8. Ve bozulmuş tılsımı Zigguratların.
- 60.9. Ey kalbim, sıcacık, delişmen kalbim, /Sen de Zühreyi unut!
- 60.10. Belki çıkıp geleceğim harabelerden,
- 60.11. Ne sur dinleyeceğim ne dağ!
- 60.12. Gel gör ki,
- 60.13. fecir vaktinde ümitlerin, /Tutar yollarımı katı ve sessiz, /Acıdan yontulmuş iki put...
- 60.14. Kim anlatabilir o eski masalları?
- 60.15. Yakut gözlü büyücüleri kim tanır?
- 60.16. Otuz asrın otuz kat karanlığında, /Bir ben bilirim asma bahçeleri,
- 60.17. Bir de çiçekleri emziren bulut...
- 60.18. Babil kuyusu!. Derin, esrarlı soluk...
- 60.19. Kementler ör sarışın huzmelerden,
- 60.20. Parmaklarımı tut!

(61) Şafağa Çekilenler

- 61.1. Kim söyleyecek türküsünü bundan böyle,/Ötükenli atların, Deli- Günlü Noyanların?
- 61.2. Buz tutmuşken kavga zincirli bileklerde,/Kim paylaşacak acısını dolunayın, /Bu Uygur yağışı göklerde...
- 61.3. Uyvar kalesinin eski yoldaşı/O batılı akşama yenildiniz...
- 61.4. Ne kırıldınız ne büküldünüz,
- 61.5. Bir Yeniçeri palası gibi,/Öç gününe çekildiniz...
- 61.6. Bırakın dört yönden şaha kalksın yalnızlık.
- 61.7. Yeter ki
- 61.8. siz unutmayın / Gümüş kabzalara sinmiş çağları /Ve emin siperlerin arkasında /Hırsla soluyan tuğları...
- 61.9. Şimdi güvercinler geçer üstünüzden, /Selamsız, kavgasız, töresiz...
- 61.10. Acı rüzgârlarda saçlarınız savrulsun.
- 61.11. Işık düşünceli çocuklar, canım çocuklar!

61.12. Yenilginiz kutlu olsun!

(62) Bir Yalnız Savaşçının Ölümü

62.1. *Erguvan bakışlı bir akşam üstü, Bir büyük caddede* vurdular beni...

62.2. Neon lambaları *yeni* yanmıştı,

62.3. *Yanımdan* insanlar geçiyordu...

62.4. *Beyaz gömleğimde* al kan lekesi, /*Gittikçe* büyüyordu sınırsız.

62.5. Rüzgarlar ılıktı,

62.6. mevsim bahardı,

62.7. Erikler çiçek açıyordu...

62.8. Kurudu dudaklarım,

62.9. yandı yüreğim.

62.10. Yumdu avuçlarımı,

62.11. tuttum çölleri.

62.12. *Bir ıssız ormanda bir berrak gölden*, /*Ürkek ceylanlar su içiyordu...*

62.13. *Bir duvar dibine* yattım *upuzun*.

62.14. *O mavi ışıktaki* kaldı gözlerim.

62.15. *Göğsü kaba mor dağların başında* /Telaşlı kartallar uçuyordu...

62.16. *Erguvan bakışlı bir akşam üstü/Bir büyük caddede* vurdular beni...

62.17. Neon lambaları *yeni* yanmıştı,

62.18. *Yanımdan* insanlar geçiyordu...

(63) Bu Yusuf'un Zindandan Seslenişidir

63.1. Eğilin *önümde* çağdaş güneşler!

63.2. Kenanlı yıldızlar varım *secdeye*!

63.3. *İssiz çöllerde, derin kör kuyularda*/Ben görürüm camgöbeği düşleri

63.4. Ve ben yorarım *sırma şafaklarda*,/Bulanık, korkulu düşlerinizi...

63.5. Tebessümlerimi yollarım *vakur kervanlarla* /*Küfür karanlığı gecelerinize*,

63.6. *Sonra* düşüncelerinizi yeşertirim...

63.7. İnce belli üç attır *Tih sahrasında*; /Güzelliğim, sabrım ve yalnızlığım.

63.8. *Çılgınca* yarışlar *kader güzergahımda*;

63.9. Nalları değer *kader çizgilerinize*...

63.10. Bilemiyorum,

- 63.11. *bensiz nasıl* olursunuz?
- 63.12. *Cibril nefesli rüzgarlarda* perdelenir gözleriniz,
- 63.13. *Körpe bir ceylan gibi* kaçıp gider güzellik,
- 63.14. Ateş yağar *avuçlarınıza bir yerden*,
- 63.15. Nil söndüremez içinizdeki yangınları,
- 63.16. *Ağulu bir yılan ölüsü gibi* yatar durur *öyle* /Mu'cizelere gebe Kızıl Deniz...
- 63.17. Dinleyin hele dinleyin çağdaş kadınlar!
- 63.18. Gamzesiz, zülüfsüz, yorgun kadınlar!
- 63.19. Mor mor halkalarda tutsak kadınlar!
- 63.20. Birer bıçak vermedi mi *ellerinize* Züleyha?
- 63.21. Çizdirmedi mi güzelliği *avuçlarınıza*?
- 63.22. Züleyha dedim ya *biraz* durmalısınız;
- 63.23. Lacivert çöl gecelerinden bir parçadır o,
- 63.24. *Gözbebeklerinde* dinlenir bereketli Nil...
- 63.25. *Nasıl* anlatsam *size* Züleyha'yı;
- 63.26. Gözleri *bir vaha gibi* yeşil...
- 63.27. Ve gidin!
- 63.28. Nereye giderseniz gidin!
- 63.29. Kuyular *her yerde* derin!
- 63.30. *İster Kenan illerinde, ister Mısır'da*,/Zindanlar karanlık, mahzenler serin...
- 63.31. Hapsederim gençliğimi *damarlarıma*,
- 63.32. *Kaç kere yaşanmış bir cenge* girerim;
- 63.33. Unuturum sizi çağdaş kadınlar!
- 63.34. Sarılırım *sımsıkı soğuk demirlere*,
- 63.35. *Kıtlıktan, bereketten* haber veririm...
- 63.36. Ben yorarım düşlerinizi
- 63.37. *böyle* bilin!
- 63.38. *“Ümmü'49 Kitab” üstüne* yemin ederim;
- 63.39. *Bir gün* beni çağıracaksınız.
- 63.40. *Yediye ve katlarına* yemin olsun ki;
- 63.41. *Bana* muhtaçsınız!
- 63.42. *Bana* muhtaçsınız!
- 63.43. *Bana* muhtaçsınız!

(64) Ve Siperlerinirim Geceye

64.1. Mağlup gurubların rengi pençelerimde;

64.2. Çıkar gelirim o zorlu savaşıardan...

64.3. Selçuk yurdumu sularken bereketli terim, /Çevirir dört yanımı kaleler gibi,
/Sağlam, emin, sımsıcak gecelerim...

64.4. Sonra ılgar ile gelir yeter, /Soylu huzuru karanlığın;

64.5. Salınır gözbebeklerimde ay huzmesi kızlarım.

64.6. Bir lacivert göğün yedinci katından, /Eleder ülkülerim, yıldızlarım...

64.7. Tetik uykularda en yiğit analardan, /Emerim en temiz isyan südünü...

64.8. Ergenekonlu örslerde döğülür kollarım

64.9. Ve sabrın doruklarında bekler beni, /Büküle büküle giden yollarım...

64.10. Çıkar gelirim o zorlu savaşıardan...

64.11. Selçuk yurdunu sularken bereketli terim, /Alp yüreğimin en bakir yerinde, /Çınar fidanları gibi beslenir, /Titrek, solgun, ölümcül ümitlerim...

(65) Kiraz Bibi

65.1. Zaman bir ibrişim halat Kiraz Bibi,

65.2. Çekiyorum zorlu pazularımla kaç gecedir...

65.3. Acıkmış bir kartal gibi gelip kondum Kuşakkaya'ya,

65.4. Efsane rüzgarlar yalıyor kanatlarımı,

65.5. Haydi gözbebeklerime gir!

65.6. Şöyle adımlasam köyü birbaştan birbaşa, /Bilmem beni kaç kişi tanır?

65.7. Oysa söğüt gövdesindeki bıçak izi gibi /Yer etmiş hafızamda "Baloğlu" destanı /Ve
bir gök kurdun köyüme çizdiği sınır...

65.8. Elini siper edip de fersiz gözlerine, /Güneşe bakarcasına bakma öyle! .

65.9. Nerden geldim,

65.10. nasıl geldim

65.11. sorma hiç!

65.12. Sen konuş Kiraz Bibi,

65.13. sen söyle!

65.14. Babama mı benziyorum,

65.15. nasıl mıyım?

65.16. Sorma Kiraz Bibi,

65.17. *şimdi* yaşım kırk ..

65.18. Uyanır da *zaman zaman içimde*

65.19. Altı kanatlı gürzler indirir *kalbime* /Ta Hicretten kalma bir hıçkırık...

65.20. O yeminsiz batılı güneş aldı götürdü beni...

65.21. *Ne orda ne burda* kalmadı artık yerim...

65.22. Varolsun şiirin vefalı kanatları;

65.23. Yoksa ne sen gelebilirsin Kiraz Bibi, /Ne ben gelebilirim....

(66) Pompei'de Bir An'ın Hikayesi

66.1. *Pompeide sıcak bir öğle üstü*, /Güneş *zevale* yaklaşıyordu...

66.2. Dört yıllık bir mahkum *zindanda* /*Küçücük bir pencereden*, /*Dört yıldızlık gök parçasına* bakıyordu...

66.3. Vezüv bir öfkeli devdi *ilerde*,

66.4. *Tepesinden* duman çıkıyordu...

66.5. Çılgı kahkahalar geliyordu *deniz tarafından*,

66.6. *Zulmün kudurmuş süvarileri*, /*Hürriyeti kadeh kadeh içerken*,/

Müsrif güneş *bir altun küpten* /*Napofî körfezine* ışıklar döküyordu...

66.7. *Mahkûmun yüreğine* kan damlıyor.

66.8. Vezüv homurdanıyordu...

66.9. Bir serçe gelip kondu *pencereye*,

66.10. Öttü, öttü...

66.11. Ne söyledi bilinmez...

66.12. Uçup gitti,

66.13. bir kaç tüyü kaldı *orada*.

66.14. Mahkum karısının ince boynunu /Ve küçük oğlunun ellerini düşünüyordu...

66.15. Mahkum *için için* ağlıyordu,

66.16. Vezüv dayanamıyordu...

66.17. Martılar *birden cıglık cıglık* kaçtılar,

66.18. Mahkum serçe tüylerini *alıp* sürdü *yüzüne*...

66.19. *Liman lokantasında Antonio ile Diojen*, /*Kırmızı şarap içip, piza yerken*, /*Samo kumsalında* körpe kızlar sevişiyordu...

66.20. *Elleri olsa* kapatacağı gözlerini,

66.21. Vezüv utanıyordu...

66.22. Hazret-i İsadın yetmişdokuz yıl sonra,

66.23. Pompeide sıcak bir öğle üstü

66.24. Romalı yüzbaşı Aetius bağıra - çağıra /Bir siyah köleyi kamçılarken, /Hırsızlar evlerden mücevher çalıyordu...

66.25. Midesi bulanıyordu Vezüv'ün,

66.26. Vezüv kusuyordu...

66.27. Mahkûm bir pashı çivi ile zindan duvarına /"Sedom ve Gomore" yazıyordu...

(67) Bozkırda Kalan Sancı

67.1. O çocuklar birer birer gittiler...

67.2. Soylu sevda türküleri dudaklarında,

67.3. Saclarında kurt nefesi rüzgârlar,

67.4. O çocuklar birer birer gittiler...

67.5. Bir tamu karanlığı keleplenirken bozkıra/ Kehkeşenlerden yıldız gibi indiler.

67.6. Tutuşturdular yeniden küllenmiş ocakları,

67.7. Bacalardan duman duman tüttüler...

67.8. Bir öğünç hil'ati gibi giydiler güzelliği

67.9. Ufuklara oturup dolunayı sevdiler.

67.10. Uzun,siyah kirpiklerinde seyyareler yanardı,

67.11. Ağ buluttan atlarla ta Sidre'ye yettiler...

67.12. Onlar,Oğuz mayası gök ışığın erleri,

67.13. Onlar,ülkü çağının bahadır melekleri...

67.14. Mor dağların göğsünde kaldı pençe izleri,

67.15. Haceru'49 esved gözlerini gönlümüze resmettiler...

67.16. Eyvah biz kaldık Efsele safilinde!

67.17. Ahsen-i takvim üzre,onlar geçip gittiler...

(68) Anam ve Ben

68.1. Güneş bir dipsiz çukura düşünce anam, /Her renkten neon lambaları yanar /Bu koca şehrin caddelerinde.

68.2. Abanır durur benim de üstüme, /Bir "Gasiğin iza vekab" gece...

68.3. Yumarım avuçlarımı, yumarım gözlerimi;

- 68.4. Mağlub bir yeniçeri gibi sığınırım içime...
- 68.5. Benim iç boşluğum anam, semalardan derin,
- 68.6. Orda yerliyerindedir bütün yıldızlar,
- 68.7. Saman yolunda ışıldar gözlerin...
- 68.8. Taşırım da böyle gökleri gönlümde / Söz geçiremem dünyaya.
- 68.9. Gök-pulat Hun cıdaları göğsümü bin yerden deler
- 68.10. Bir bozkır yılanı gibi sarar bacaklarımı /Uzun yollar, katı mesafeler...
- 68.11. Şimdi bir asi dağda iliklerim üşüyor,
- 68.12. Artık kendi dizlerime koyuyorum başımı...
- 68.13. Gerçek: bir yoğun heykel, duygusuz, düşüncesiz...
- 68.14. Umulmadık yerlerde dikiliyor önüme
- 68.15. Ve yalın-kılıç bir ordu bırakmıyor peşimi...
- 68.16. Bir emin belde idi baş koyduğum dizlerin,
- 68.17. Yumunca gözlerimi masallara uçardım...
- 68.18. Alıştığım kanunlar allak-bullak olurdu;
- 68.19. Bir asa temasıyla yarılırdı denizler,
- 68.20. Ateşperest çölleri bir solukta geçerdim...
- 68.21. Zemzeme susuz dudaklarından /Makbul dualar dökülsün;
- 68.22. Mekkeli bir yatsı vakti ben çıkıp geleceğim,
- 68.23. "Yavrum" diyerek anam, uzatma ellerini,
- 68.24. Eğilip ayaklarından Cenneti öpeceğim...

(69) Üsküdar' da Geceler Benim

- 69.1. Bir firuze yazmayı avcumda tutuyorum
- 69.2. Ramazan akşamlarında Üsküdar şahid olsun.
- 69.3. Derin uykular adına yüzüme örtüyorum. / Ana kokusu sinmiş bir firuze yazmayı...
- 69.4. Bir mahyanın altında geceyle sevişiyorum;
- 69.5. Pir-i fani huzmeler uzaktan el sunuyor:
- 69.6. Aşıyorum yılları bir vakte kavuşuyorum,
- 69.7. Umran'a dinliyorum, bir mahyanın altında ..
- 69.8. O üryan gündüzleri alıp gitti albızlar...
- 69.9. Üsküdar'da geceler nabzım kadar benimdir.
- 69.10. Nakışlı bir seccadede İsa'ya gebe kızlar, /Kuşatmaya bilenir o üryan gündüzleri...

- 69.11. Korkuyu tesbih gibi bir ipe diziyorum:
 69.12. Saraylar kirpik altından ellerime bakıyor.
 69.13. Yahşi ahşap evlerle söyleşip geziyorum.
 69.14. Okşuyor parmaklarım korkuyu tesbih gibi.

(70) Dolunay Çağından Gelen Kızlar

- 70.1. Eskiden şefkatli güneşler emzirirdi beni.
 70.2. Daha siz yoktunuz...
 70.3. Soluğuma sevdalıydı ıssız sokaklar.
 70.4. Ve ayak seslerimle yarışırđı bir kızın düşleri.
 70.5. Annelerinizdi bütün uzun saçlı kızlar,
 70.6. Daha siz yoktunuz....
 70.7. O uzun saçlı kızların kirpik uçlarına /Konuk olurdunuz ara-sıra.
 70.8. Benden habersiz, benden uzakta: /Geleceğı beklerdiniz öyle sabırlı..
 70.9. Ben bir meydan kavgasında kana bulanırdım,
 70.10. Daha siz yoktunuz...
 70.11. İnce ve yumuşak kolları vardı gecelerin.
 70.12. Beni nasıl sarar, nasıl okşardı saçlarımı?
 70.13. Mezopotamyalı yıldızlar dikerdi gözlerini üstüme,
 70.14. Bir ulu kervan gelip geçerde Samanyolundan,
 70.15. Aklım takılıp giderdi o kervanın ardına,
 70.16. Daha siz yoktunuz...
 70.17. Ne karaydı ne karanlık benim sevdam.
 70.18. Zühre yeşili bir aşktı yüreğimdeki.
 70.19. Herkes duyardı,
 70.20. herkes bilirdi,
 70.21. Gizlim saklım yoktu
 70.22. Allah şahidim.
 70.22. Rodos heykeli gibi dikilirdim bütün kıyılarda,
 70.23. Daha siz yoktunuz...
 70.24. Şimdi çıkıp geldiniz ansızın!
 70.25. Niçin geldiniz,
 70.26. nasıl geldiniz

- 70.27. şaşırdım!
 70.28. Dün bir minyatür sayfasında at koşturuyordum,
 70.29. Bütün kanunlar, kayıtlar yıkılıyordu önümde.
 70.30. Bir ceylan derisine adlarınızı yazıyordum,
 70.31. Daha siz yoktunuz...
 70.32. Gülüyorsunuz,
 70.33. dişleriniz bembeyaz,
 70.34. Dudaklarınız kanım gibi kırmızı,
 70.35. Kahkülleriniz var,
 70.36. gamzeleriniz divanca...
 70.37. Sizi bu çizgilerle ben düşünmüştüm,
 70.38. Beni tanımıyorsunuz...

(71) Kandeher Dağlarında Sabah Namazı

- 71.1....Yönüm kibleye, kiblem Kâ'be'ye...
 71.2. İki ak ışık çıkar gözbebeklerimden,
 71.3. Arza destek olmuş göğsü kaba dağları/Aşar, bir solukta varır Mekke'ye,
 71.4. Yönüm kibleye, kiblem Kâ'be'ye...
 71.5. Niyetim sabah namazının farzı.
 71.6. Bir ak bayrak gibi açıldı ufuk,
 71.7. Şunca kuru otlar vardı secdeye,
 71.8. Benim maksadım Allah rızası,
 71.9. Niyetim sabah namazının farzı...
 71.10. Durdum divâna, uydum Kur'an'a...
 71.11. Yıldız böceklerinden yıldıza dek/Uymuşken ona her varlık,/Veyl ol kitaba uymayan insana!
 71.12. Durdum divâna, uydum Kur'an'a...
 71.13. Allâhuekber!
 71.14. Ben kıyamdayım,
 71.15. tetikte mavzer.
 71.16. İki derin soluk, kanımda iki şimşek,
 71.17. Can atar yücelere beyaz tenzih kuşları.
 71.18. Sarıldıkça hamd ile vahdetin yumağına,/Dümdüz olur önümde kesretin

yokuşları...

71.19. Açılır zafer yolu ol Fettâh'ın yâdıyla./Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.

71.20. Hamd olsun göğümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene...

71.21. Güç onun, varlık onun siyânet onundur,

71.22. Sekiz uçmakla tamu, hem kıyâmet onundur.

71.23. Eğmiyorum boynumu rükû'dan başka yerde,

71.24. Ulaştır yardımını

71.25. kalksın aradan perde.

71.26. Rabbim dosdoğru yoldan aman bizi atmagil!

71.27. Gazabına uğrayan kullarından etmegil!

71.28. Mor dağlarda, ovalarda, çöllerde./Uzzâ karanlığın kılıcını sallarken./Göğsümüzü açıp nurla doldurdun.

71.29. Kavî kıldın hem bileklerimiz,

71.30. Yoldaş ettin baş indirmez dağlara,

71.31. Sonra, ağır yükü sirtımızdan kaldırdın.

71.32. Rabbim sana yöneldim, boş durası değilim.

71.33. Bir kolaylık vardır her güçlüğün yanında.

71.34. Sen "Ol" deyinince olmazları oldurdun.

71.35. Allâhuekber!

71.36. Ben rükû'dayım,

71.37. tetikte mavzer.

71.38. İster açıklayın, ister gizleyin,

71.39. Rabbim kalbinizden geçeni bilir.

71.40. Karanlık gecede, kara mermerde./Karınca yürüse, görür, işitir.

71.41. Allâhuekber!

71.42. Ak alnım secdede,

71.43. tetikte mavzer.

71.44. İşitsin mi'râc'a tanık olan yıldızlar,/Kurumuş hurma dalı,ay yörüngesi,

71.45. Sırlı boşluklarda kehkeşanlar işitsin.

71.46. Allâhuekber!

71.47. Ben kıyamdayım,

71.48. tetikte mavzer.

- 71.49. Açılır zafer yolu ol fettâh'ın yâdıyla./Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.
- 71.50. Hamd olsun gögümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene...
- 71.51. Güç onun, varlık onun siyânet onundur,
- 71.52. Sekiz uçmakla tamu, hem kıyâmet onundur.
- 71.53. Eğmiyorum boynumu rükû'dan başka yerde,
- 71.54. Ulaştır yardımın
- 71.55. kalksın aradan perde.
- 71.56. Rabbim dosdoğru yoldan aman bizi atmagil!
- 71.57. Gazabına uğrayan kullarından etmegil!
- 71.58. Duymadın mı Ebreheyle ılgar eden filleri,/O yeminli beldede boşa çıkan tuzağı/
Ve meçhul iklimlerden gelen Ebâbilleri?
- 71.59. Ebâbiller ki, kanatları değer declal çağına,
- 71.60. Döndürür katı demirin ruhsuz tümenlerini,/ Delik -deşik edilmiş gök ekin yaprağına.
- 71.61. Allâhuekber!
- 71.62. Ben rükû'dayım,
- 71.63. tetikte mavzer.
- 71.64. İster açıklayın, ister gizleyin,
- 71.65. Rabbim kalbinizden geçeni bilir.
- 71.66. Karanlık gecede, kara mermerde, Karınca yürüse, görür, işitir.
- 71.67. Allâhuekber!
- 71.68. Ak alnım secdede,
- 71.69. tetikte mavzer.
- 71.70. İşitsin mi'râc'a tanık olan yıldızlar,/Kurumuş hurma dalı, ay yörüngesi,
- 71.71. Sırlı boşluklarda kehkeşanlar işitsin.
- 71.72. Selâm; çöle inen gökçek bir yağmur,/İki cihan arasına gerilmiş mahya,/Ulu denizleri yalayan meltem.
- 71.73. Selâm; zulmet üzre direk direk nur..
- 71.74. Selâm olsun bizden, nebîler nebîsine./Sol dağları minber yapan kulların,/Şehâdet parmağına, kavradığı kabzaya.
- 71.75. Selâm olsun mavzerin tekbir gibi sesine...
- 71.76. Selâm olsun İbrahim'in mübarek ellerine. / Gözleri Kâ'be siyahı, ümitli çocukların, /Körpe bileklerine cömert nabızlarına.

71.77. Ve, selâm olsun Muhammed'in kırmızı güllerine.

(72) Bozkurt Çağrısı

- 72.1. Bu ülküye gönül veren, /Ölür mü Bozkurt ölür mü?
 72.2. Oğuz soyu cenkten irak, /Kalır mı Bozkurt kalır mı?
 72.3. Kara kafir dünden çetin,
 72.4. Pusat çekip, tezden yetin.
 72.5. Şu çaşıtlar yurt kıymetin/Bilir mi Bozkurt bilir mi?
 72.6. Haçer pasın bin can silmez
 72.7. Ödleğ oku, sine delmez,
 72.8. İtten kurda fayda gelmez,
 72.9. Gelir mi Bozkurt gelir mi?
 72.10. Devir Moskof kal'asını,
 72.11. Dağıt Turan'ın yasını.
 72.12. Sen vurmazsan, belasını /Bulur mu Bozkurt bulur mu?
 72.13. İzleyip de Başbuğunu,/ Satılmışın yırt ağını,
 72.14. TANRı DAG'a dik tuğunu,
 72.15. Olur mu Bozkurt olur mu?

(73) Türk ve Turan

- 73.1. Kalem ile, süngü ile, /Türk ve Turan yazacağım.
 73.2. Cenk zamanı gelsin hele,/Türk ve Turan yazacağım.
 73.3. Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /Şam'a, Kerkük'e, Mısır'a, /Türk ve Turan yazacağım.
 73.4. Ozanların dillerine, /Arabistan çöllerine, /Şol Viyana yollarına /Türk ve Turan yazacağım.
 73.5. Gök Hazer'e, Kaf dağı'na,/orduların sancağına, /Türk'ün gerçek toprağına /Türk ve Turan yazacağım,
 73.6. Hotan, Taşkent, Karakurum,
 73.7. Benden ayrı olmaz Kırım,
 73.8. Eyllen kafir geliyorum;
 73.9. Türk ve Turan yazacağım!
 73.10. Urum, Bulgar, Moskof ve Çin,

73.11. Ölümlerden ölüm seçin.

73.12. Ol müntakım hakla için, /Türk ve Turan yazacağım.

(74) Buyruk

74.1. Ne söylenecekse söyledi diller.

74.2. Bundan geri kemik yaylar konuşsun.

74.3. Kanımızla ulu destan yazalım,

74.4. Seneler konuşsun,

74.5. aylar konuşsun.

74.6. Kedilmesin kargıların uçları,

74.7. Kana batsın pis yağının saçları.

74.8. Bire gelin, gelin Çinli piçleri,

74.9. Meydanlarda kızıl taylar konuşsun.

74.10. Boğatırlar topuz alsın eline;

74.11. Zırhlar parçalana,

74.12. göğüs deline...

74.13. Adımız armağan Oğuz eline,

74.14. Ağaçlar, ırmaklar, çaylar konuşsun.

74.15. Ok uçurun kaçanların peşine.

74.16. Kuzgun konsun ödleklerin leşine.

74.17. Bu dünyada namertlerin işi ne?

74.18. Tanrı'nın övdüğü boylar konuşsun.

74.19. Ay tümlensin

74.20. gecelere şan gelsin.

74.21. Gövdelerden ığıl ığıl kan gelsin.

74.22. Biz ölelim

74.23. GÖK TURAN'a can gelsin.

74.24. Düğünler, şölenler, toylar konuşsun.

74.25. Devran döner,

74.26. zaman geçer aradan...

74.27. Mızrağımız yüce kılsın yaradan.

74.28. Yıllar sonra adımıza buradan /Sancakları aylı beyler konuşsun.

(75) Urun Ha

- 75.1. Altaylar'da ateş kanlı börüler,/ at üstünde doğup ölen geriler; /bir bilseniz deli gönül ne diler;
- 75.2. Tanrıdağı'n çevresini sarın ha!
- 75.3. Namertlere, zalimlere urun ha!
- 75.4. Yabancıya yurt mu oldu Buhara,
- 75.5. Taşkent'in üstünde bulutlar kara,
- 75.6. Kürşad'ın evladı düşer mi dara?
- 75.7. Bu çenberler daralmasın yarın ha!
- 75.8. Namertlere, zalimlere urun ha!
- 75.9. Noyanlar nerede,
- 75.10. Tarkanlar hanı?
- 75.11. Neyleyim yurt için akmayan kanı.
- 75.12. Alın Ötüken'den ulu Hakanı;
- 75.13. Moskofların karşısında durun ha!
- 75.14. Namertlere, zalimlere urun ha!
- 75.15. Bahar geldi,
- 75.16. haydin akın başlasın,
- 75.17. Tüm pusatlar gece gündüz işlesin.
- 75.18. Boğatırlar yine Çin'de kışlasın;
- 75.19. Öç günüdür,
- 75.20. hesapları sorun ha!
- 75.21. Namertlere, zalimlere urun ha!

(76) Türkiyem

- 76.1. Baş koymuşum Türkiye 'min yoluna
- 76.2. Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,
- 76.3. Asırlardır kır atımı suladım.
- 76.4. Irmağının akışına ölürüm.
- 76.5. Deli sular, salkım-saçak söğütler,
- 76.6. Kışlada kumandan, asker öğütler,
- 76.7. Yaylalarda ata biner yiğitler,
- 76.8. Bozkurt gibi bakışına ölürüm.

- 76.9. Sevdalıyım,
 76.10. yangın yeri bu sinem
 76.11. Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem.
 76.12. Pınarlardan su doldurur Eminem
 76.13. Mavi boncuk takışına ölürüm.
 76.14. Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
 76.15. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,
 76.16. Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
 76.17. Heybelerin nakışına ölürüm.

(77) Ocak Horyatları

- 77.1. Ocağım, ocağım
 77.2. Söndü sanma ocağım.
 77.3. Ateşimle yanarsın/Gelsin hele o çağım.
 77.4. Ocak kimin, ocak kimin
 77.5. Sen kimsin
 77.6. ocak kimin?
 77.7. Dilerim bir taş düşsün /Başına ocak kimin
 77.8. Ocakta hey ocakta;
 77.9. Ateş yanar ocakta.
 77.10. Kozları paylaşırız /Aralıkta, Ocakta.
 77.11. Ocak derdi, ocak derdi
 77.12. Yandırdı ocak derdi.
 77.13. Türkoğlu darda kalsa, /Silkinip "Ocak" derdi.

(78) Horyatlar

- 78.1. Kırıkkale'm, kırıkale'm
 78.2. Kağıt yırtık,
 78.3. kırık kalem.
 78.4. Türk'ün boynu bükük ama,/Umut sende Kırıkkale'm.
 78.5. Mühürler mühürler
 78.6. Ay - yıldızlı mühürler.
 78.7. Cenge girse Türkoğlu, /Kıt'alan mühürler.

- 78.8. Kaşınan kaşınan
 78.9. İşmar etme *kaşınan*.
 78.10. Şu meydan, şu da Mehmet
 78.11. Gelsin sırtı kaşınan.

(79) Horyatlar

- 79.1. Binerim binerim
 79.2. *Al atlara* binerim
 79.3. *Moskof'a* kan kusturur, /ÖTÜKEN'Lİ bin erim.
 79.4. Gözlerim gözlerim
 79.5. Kan çanağı gözlerim.
 79.6. Türklüğü kurtaracak /Bir cılasın gözlerim.
 79.7. Yârelidir yârelidir.
 79.8. Şu uzanan yâr elidir.
 79.9. *Ne* vefasız sevgilisin
 79.10. TURAN *şimdi* yarelidir.
 79.11. Ayıdır ayıdır
 79.12. *Şimdi* Nisan ayıdır,
 79.13. Benim atam Gökbörü
 79.14. Moskof unki ayıdır.

(80) Karakoç'a Mektup

- 80.1. *Benden* selam olsun *Koç kardaşıma*,
 80.2. Hain çasıt, belli oldu
 80.3. yazıyorum.
 80.4. Boynu ipli, Moskovanın itleri, /Bozkurtlardan dilli oldu
 80.5. yazıyorum.
 80.6. Millet oldu kılıcıma tapanlar,
 80.7. *Pek* çoğaldı velinimet tepenler.
 80.8. Yüzyıllar boyunca etek öpenler, /*Fırsat bulup* halli oldu
 80.9. yazıyorum.
 80.10. Vatan çerge oldu
 80.11. çalınır tefler

- 80.12. Şimdi hinoğlu hin bildiğin saflar/Yalancı yiğitler, düzmece şefler;/Kocadıkça sollu oldu
- 80.13. yazıyorum.
- 80.14. Yiğitlere ağıt düzer analar,
- 80.15. Kılıç artıkları avuç kınalar.
- 80.16. Şu kısır düveler, buruk danalar, /Büyüdü de döllu oldu
- 80.17. yazıyorum.
- 80.18. Sual etme haramiden, Erdal'dan
- 80.19. Meyveleri ham topluyor hep daldan.
- 80.20. Bunca gayret umulur mu bir kelden,
- 80.21. Haydutları elli oldu
- 80.22. yazıyorum.
- 80.23. İrkim ağlar Kaf dağının ardında,
- 80.24. Temelliler her gün akçe derdinde...
- 80.25. Bu düzen yüzünden Alman yurdunda, /Türk kızları "yollu" oldu
- 80.26. yazıyorum.
- 80.27. "Kurum"lular Türkçemizi geveller.
- 80.28. Hakan kaftanını yedi güveler.
- 80.29. Otlak bulup hörgüçlendi develer,
- 80.30. Uyuz atlar naili oldu
- 80.31. yazıyorum.
- 80.32. Koç kardaşım, işte böyle halimiz,
- 80.33. Rehber yoktur
- 80.34. sarpa sardı yolumuz,
- 80.35. Haraç ister beşyüz yıllık kulumuz;
- 80.36. Kızıllardan yallı oldu
- 80.37. yazıyorum.

(81) Birlik Çağrısı

- 81.1. Yağı 'Hurra!' deyip hücum edende,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.2. Yüz bin değer yıkılırken bir günde,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.3. Kâfir oku hedef döğer uzaktan
- 81.4. Haber gelmez Kırgız, Tatar, Kazaktan.

- 81.5. Kurtulmadan içerdeki tuzaktan,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.6. Gögümüzden mavi rengi çaldılar,
- 81.7. Tanrıdağ`da tuğumuzu yoldular, ·
- 81.8. Yurdumuzu bölük bölük böldüler,
- 81.9. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.10. 'Üzerinde gün batmayan' ilin yok!
- 81.11. Yandı Asya,
- 81.12. tutunacak dalın yok!
- 81.13. Sarp dağları aşmak için dalın yok!
- 81.14. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.15. Kalın ordu nerde olsa görülür.
- 81.16. Ülkülere birlik ile varılır.
- 81.17. Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır.
- 81.18. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
- 81.19. Hey şahinler, cılasınlar, alperler!
- 81.20. Yiğitliği muştulaşmış askerler!
- 81.21. Soğuk yaman,
- 81.22. bulut kara,
- 81.23. gök gürler,
- 81.24. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

(82) Malazgirt Övgüsü

- 82.1. Tanrı kişi oğluna şu acunu yer kıldı
- 82.2. Kişi oğlu üstüne Türk soyunu er kıldı
- 82.3. Deli taylar üstünde. /Bozkırlarda hür kıldı.
- 82.4. Gökbörü ardı sıra, /Orduları gür kıldı.
- 82.5. Karataşta kedilmez, /Pusatlan yar kıldı.
- 82.6. Uğraşlarda erleri, /Kalelerden zor kıldı.
- 82.7. Kürşad'ın yüreğinde,/Yurt ateşin kor kıldı.
- 82.8. Yedi acun illerin, /Hakanlara dar kıldı.
- 82.9. Tanrıdağı yüceltip, /Hıra dağdan nur kıldı.
- 82.10. Haçlıların önünde, /Hilâlleri sur kıldı.

(83) And

- 83.1. Buyruk geldi Alparslan'dan, Saltuk'dan;
- 83.2. Devlet için verilecek can olsun.
- 83.3. Uğraş içre kaderimiz aynıdır:
- 83.4. Bir yiğide saldıracak on olsun.
- 83.5. Bir gün gelir bayraklara renk verir,
- 83.6. Mor damardan şorlayacak kan olsun.
- 83.7. Kısrak ölüp kırılrsa da pusatlar, /Savrulan palaya kalkan ten olsun.
- 83.8. Yer tanık, gök tanık, Allahuekber.
- 83.9. Uğurumuz bir kutluca gün olsun.
- 83.10. İster Göktürk, Uygur, ister Hun olsun,
- 83.11. İster sultan olsun, ister han olsun,
- 83.12. Bizi yüce dileğe, /Götürecek yön olsun.

(84) Selçuk ili

- 84.1. Bir cuma sabahı Horasan, Rey'de, /Hicaz'da, Yemen'de, kentte ve köyde... /Dualar titredi, şesberde, yayda.
- 84.2. Kafir sınırlara çeri yığardı,
- 84.3. Selçuk illerine dua yağardı.
- 84.4. Türklüğe gülerek ağarırken tan, /Erkek bileklerde sabırsız zaman.
- 84.5. Elleri göklerde yenilmez sultan;
- 84.6. Üzerine yele tuğlar ağardı,
- 84.7. Selçuk illerine dua yağardı.
- 84.8. Süngüler, temrenler döşlere bakar.
- 84.9. Soylu yiğitlerde Tanrı'ca vakar.
- 84.10. Diyojen öfkeyle yumruğun sıkar.
- 84.11. Malazgirt üstüne güneş doğardı
- 84.12. Selçuk illerine dua yağardı.

(85) Cenk

- 85.1. Bizim çarşımızda döğülen kargı, /Gök demiri, karataşı deler ha!
- 85.2. Pırıl pırıl kıldan ince kılıçlar, /Bir vuruşta üç adamı böler ha!
- 85.3. Atlarımız küheylandır sıradan

- 85.4. Biz binende gök yırtılır naradan.
- 85.5. Kut alanlar, Tanrıdağ'dan, Hıra'dan/ Kafir içre BOZKURT gibi dalar ha!
- 85.6. Malazgirt önünde ellibin yağız,
- 85.7. Ulu buyruk üzre ay olacağız.
- 85.8. Kırk Urumun yamacında bir Oğuz, /Kancıklığın böylesine güler ha!

(86) Biz

- 86.1. Bizde pusat konuşur, /Yavan sözden ileri.
- 86.2. Bu meydanda ses olmaz, /Kalkan, gürzden ileri.
- 86.3. Bidev atı severiz, /Dilber kızdan ileri.
- 86.4. Yurt ki namustur er'e, /Bizde özden ileri.
- 86.5. Yoktur özge saklımız, /İş bu gizden ileri.
- 86.6. Döşümüzde yaramız, /Belki yüzden ileri.
- 86.7. Anadolu yurt olur, /İki gözden ileri.

(87) Özlem

- 87.1. Tanrı Dağları dimdik,
- 87.2. Selenge hâlâ akmada,
- 87.3. Hazer gönlümce fırtınalı
- 87.4. Ötüken niye ıssız,
- 87.5. Bu tutsaklık niye... ?

(88) Yemin

- 88.1. Yemin olsun yaradana,
- 88.2. Kara yere yemin olsun.
- 88.3. Vey ırmağı kıyısında, /Ölen er'e yemin olsun...
- 88.4. İster batı, ister doğu,
- 88.5. Öç bırakmam sende yağı.
- 88.6. Görklü Tanrı'nın buyruğu,
- 88.7. Hayra şerre yemin olsun...
- 88.8. Akın başlar Türk ilinden,
- 88.9. Dağlar devrilir yelinden
- 88.10. Cenk yerinde ak alından, /Gelen tere yemin olsun...

- 88.11. Başbuğlar der: ileri!
 88.12. Türk *hep böyle* kalmaz geri.
 88.13. *Hun korkusunun eseri, /Ulu Sur'a yemin olsun...*
 88.14. Yasamız budur *acunda*:
 88.15. Hesaplar pusat ucunda,
 88.16. *Kırk kafirin yamacında, /Duran bire yemin olsun...*
 88.17. Öne, ey Türkmenim, öne... !
 88.18. Asker çekelim *dört yöne*,
 88.19. *Vuruşmaya döne döne, /Yüzbin kerre yemin olsun... !*

(89) HunAşkı

- 89.1. Sarı bürçeklim, herşeyim, /Uğruna bin Kırgızla vuruştüğüm.
 89.2. *Yine* sensin aklımda...
 89.3. *Uzak kentlerden* geliyorum,
 89.4. Seni arıyorum *kaç yıldır*.
 89.5. *Kime* sorsam
 89.6. sarı bürçeklim *kime*... ?
 89.7. *Gök Tanrı'ya sorsam* sesim ulaşmaz,
 89.8. *Erlık Han'a sorsam* korkuyorum.
 89.9. *Altaylar'da* at sürmekteyim *şimdi*.
 89.10. Kar yağıyor,
 89.11. Altaylar sisli sarı bürçeklim.
 89.12. Ben taş gibiyim kaya gibiyim.
 89.13. *Yüreğimi çaldığından bu yana*. /Üşütmüyor soğuk beni.
 89.14. *Şimdi* nasıldır gündeğusu bilsen sarı bürçeklim,
 89.15. Her şeyi bir yana attım,
 89.16. Terkettim anamı, atamı, obamı, avlumu.
 89.17. Hem *Çin'e* akın vardı *o sene*
 89.18. Ben *senden yana* döndüm.
 89.19. Yol vermedi coşkun Selenge,
 89.20. *Zor* geçtim
 89.21. sarı bürçeklim *zor*...
 89.22. *Şimdi* pas tuttu pusatlarım,

- 89.23. Donlarım eski eski...
- 89.24. Bu kar bu soğuk bu tipi, /Ve sen...
- 89.25. Değersin sarı bürçeklim değersin.
- 89.26. Hani bir bulsam seni, /Sen vereceksin hürriyetimi bana,
- 89.27. Yine parlayacak pusatlarım,
- 89.28. Deli-dolu süreceğim atımı.
- 89.29. Gün doğusunda gezip dolaşmadığım,/Girip-çıkmadığım kent kalmadı.
- 89.30. Daha da dolaşacağım,
- 89.31. Bulana kadar at süreceğim
- 89.32. Eğer bulursam sarı bürçeklim; /Sana Altaylar'da yazdığım, /Uzun bir şiir vereceğim.

(90) Mavinin Türküsü

- 90.1. Bana, -sen yoksun, sen öldün- diyorlar.
- 90.2. Bu kör acuna inat yedi iklimdeyim,
- 90.3. İşte ellerini tutuyorum yaşanmamış bir çağın,
- 90.4. Ben güneşi kıskandıran gerçeğim.
- 90.5. Dayanılmaz ağırlar çekiyorum hey... !
- 90.6. Masallarda da olsam bir gün çıkıp geleceğim.
- 90.7. Bir sevgi büyütüyorum yüreğimde tomur tomur
- 90.8. Gün görmemiş şiirlere gebeyim.
- 90.9. Gerilmiş bir yayım korkulardan azade;
- 90.10. En amansız savaşımlara gireceğim.
- 90.11. Bu coşkun ozanları ben öğütledim böyle,
- 90.12. Nerede hasret kokan bir türkü varsa içindeyim.
- 90.13. Tutsak kızların avuçlarına yağıyorum her güz,
- 90.14. Bir Kafkas'dayım, bir Çin'deyim.
- 90.15. Gök bıçaklar sapladım karanlığın karnına,
- 90.16. Sürüsü yitmiş çobanların düşündeyim.
- 90.17. İçim içime sığmıyor,
- 90.18. maytaplardan deliyim;
- 90.19. Bir bayrak dalgalansa yüceden; "Hadi" dese birisi. /Peşindeyim, vallahi peşindeyim...

(91) Bekleyin

- 91.1. Toprađınıza yađmurlar yađar bir gn
- 91.2. Ve ıslanır kirpikleriniz.
- 91.3. Masal gibi geceler geer stnzden,
- 91.4. Yorgunluđunu yitirir elleriniz.
- 91.5. Bir sarı kurşun gese aklınızdan, /Benim de gzlerimden atlar geer drtнала.
- 91.6. Atlar... Asya'lı atlar... ak nişanlı al atlar...
- 91.7. Svarileri bulanmıř kana.
- 91.8. Yređimde bir sevgi řarktan garba ulařır.
- 91.9. Denizler bende yařar,
- 91.10. dertlerini bilirim.
- 91.11. En eski gemiler gnlmde pupa-yelken;
- 91.12. Umulmadık bir ynden bir gn -ıkar gelirim.

(92) řehidin Ellerine vg

- 92.1. Kıbleli bir rzgrla gelip doldun iime
- 92.2. Yeřillerin en gzeline pervaneydi ellerin.
- 92.3. Bir řeyler getirsin o diye pırl pırl sabahlar/Tuttun da gecelere uzandın sessiz.
- 92.4. řimdi hilllerde, yıldızlarda ellerin.
- 92.5. Kılılar bilendi ak dřncelere asırlar boyu
- 92.6. Mnnın dřmanı hl aresiz
- 92.7. Bir cemresin řehidim,
- 92.8. toprađıma dřtn.
- 92.9. Gzleri dolu bulutların,
- 92.10. bulutlar bořalacak
- 92.11. Yađmurlarda, berekette ellerin.

(93) Hani

- 93.1. Hani bana řiirler yazacaktın řiirler...
- 93.2. Bakmıyacaktın uzaklarda olduđuma,
- 93.3. Kahırlı bakıřlarımı, bir khne kentte yenilmiřliđime sayacaktın.
- 93.4. Biz de biliyorduk sevmesini iyi-kt,

- 93.5. En verimli çağımızda böyle susmayacaktın.
- 93.6. Böyle tezden yitirmeyecekti ellerin sıcaklığını.
- 93.7. Nerde olsam üstüme yağacaktın rahmet olup.
- 93.8. Meydan okuyacaktın bir gün tüm rezilliklere.
- 93.9. Biliyordun uykuda olduğunu acunun,
- 93.10. Hani sen de uymayacaktın ellere.
- 93.11. Herkes bildiğini okuyacaktı yalan-yanlış sen aldırmayacaktın.
- 93.12. Hep ışıklı olacaktı gözlerin,
- 93.13. gözlerin gülecekti.
- 93.14. Berberliğimize muhtaçtı tüm iyi şeyler.
- 93.15. Böyle güçsüz olmayacaktın hani,
- 93.16. Hani bana şiirler yazacaktın şiirler...

(94) Ağlama

- 94.1. Ben çalmadım mutluluğu ellerinden inan ki...
- 94.2. Zaten uzaklardayım,
- 94.3. parça parça yüreğim.
- 94.4. Senin de gözlerin gülüşlerini yitirir birazdan,
- 94.5. Oturur bir türkü söylersin, alabildiğine dokunaklı.
- 94.6. Bir büyük şehir sana meydan okur, seni kahreder,
- 94.7. Ağlama...
- 94.8. Ben çiziyorum gecelerine bu garip şekilleri;
- 94.9. Eğer parlak değilse yıldızlar, bil ki ben ettim.
- 94.10. Bu sokak lambaları var ya, bu sokak lambaları, / Seni aldatıyordur muhakkak.
- 94.11. Oysa, eller yalnızlığına gülecek ilk fırsatta,
- 94.12. Ağlama...
- 94.13. Sana hep böyle şiirler yazacağım akşam-sabah.
- 94.14. Gelip düşüncelerine oturacağım, inatçı...
- 94.15. Her gece düşünde gözlerinden öpeceğim,
- 94.16. Sen bir daha yalnız olacaksın aksine,
- 94.17. Yüreğin burkulacak yüreğin...
- 94.18. Ağlama...

(95) Gel

- 95.1. Soy bir cenk elbisesi gibi üstümden yorgunluğu
- 95.2. Avuçlarıma yıldızlar dökülürken gel.
- 95.3. Bırak yaşamayı sarışın sabahlara,
- 95.4. Karanlığı yedi yerden del.
- 95.5. Bir zafer ulağı gibi uzaklardan, /Gel, sızılı günlerime otur ne olur.
- 95.6. Cümle haksızlıklara inat olsun diye, /Kimsesizliğe vur, yalnızlığa vur!

(96) Sevgi Aralığı

- 96.1. Ellerinde mavi boncukların çaresizliği,
- 96.2. Bengü badeli masallara uzanmışsın.
- 96.3. Bir sızılı gerçek ya alnımızdaki,
- 96.4. susma sevdiğim.
- 96.5. Kıskanç bakışları altında zamanın, /Yine pırıl pırılısın.
- 96.6. Kurumuş denizlerin suçlusuyum çağlardır.
- 96.7. Ben göçlere, ben cenklere tanığım.
- 96.8. Bu kirpiklerimden damlayan iyiliğin kanı /Ve göz bebeklerimdir sevindiren şeytanı;
- 96.9. Günahım senden sorulsun.
- 96.10. Bir dengesiz savaş içinde, /Kırk atının nallarındır göğsümde vuran.
- 96.11. VEY ırmağı kıyısında naralardan sıyrılıp, /Nasıl tutmuşum Saçlarından.
- 96.12. Ellerim kırılısın, ellerim kırılısın...

(97) Sana Kadar

- 97.1. Bir damla kan ve bir acılı düzen:
- 97.2. Bu düzen sana kadar...
- 97.3. Süt emen çocuklara pusatlar diş bilesin,
- 97.4. Çabalar sana kadar...
- 97.5. Forsaların yorgunluğu kollarımda,
- 97.6. Tesbih gibi çektim asırları.
- 97.7. Hürriyetle dostum, kapılarında,
- 97.8. Kapılar sana kadar...
- 97.9. Ayaklarında ince gümüş zincirlerle, /Üstümüzde tutsak ve sessiz dursun yıldızlar.

- 97.10. Ey düşlerimi kurşunlayan beyaz ışık,
 97.11. Düşüncem sana kadar.
 97.12. Güneşin alnına bağdaş kurmuş bir adam,
 97.13. Beş parmağından aklımıza su akar.
 97.14. Hasret yüklü gemiler geçer gözlerinden.
 97.15. Denizler sana kadar...
 97.16. Seni en kalabalık şehirlere çağırıyorum;
 97.17. Yüreğimde yedi renkli bayramlar...
 97.18. Bu yorgun gözlerimi unutma ne olur,
 97.19. Dileğim sana kadar...

(98) Dörtlük

- 98.1. Şu sonsuz mavilikten dünyamıza can yağar.
 98.2. Dört mevsim üstümüze, bulut ağar, dal ağar.
 98.3. Şükürler olsun Tanrım, şimdi avuçlarımda: /Sarı çiçekler açar, beyaz yıldızlar doğar.

(99) Düşman

- 99.1. Bir gün çıkıp gelirse yüreğindeki askerler, /Yıldızlar senden yana olursa bir gün;
 /Boynuma yağlı kementler hazırla, /Düşünceme cellat ol.
 99.2. Bil ki;
 99.3. ben çınar ağaçları diriliğinde,
 99.4. Aztek baltaları kadar keskin,
 99.5. Bir rahmet sonrasında Saçlarından tutarım;
 99.6. Ellerimden uzak ol.
 99.7. Gözlerim açık olmalıdır, yumruklarım sıkılı:
 99.8. Anlamsız bakışlar adına ve süt beyaz ay ışığı inadına, /Gündüzün üç vaktinde, üç vaktinde gecenin. /Yollarımda tuzak ol.
 99.9. Pirhos'ca bir zafer kazanacağım,
 99.10. Al, en iyimser dualarımı,
 99.11. çok yaşa.
 99.12. Kobra bakışım, engereğim, karayılanım,
 99.13. Düşmanım ol,

99.14. düşmanım ol... !

(100) Beyaz Işık

100.1. Biz seni unuttuk beyaz ışık, biz seni unuttuk.

100.2. Vurma bundan böyle şakaklarımıza

100.3. Ve uğrun uğrun dökme saçlarımızı.

100.4. Biz seni unuttuk, biz seni unuttuk...

100.5. Biz zavallı çobanlar, biz deniz çocukları,

100.6. Ne zaman çağırırsan koşar gelirdik.

100.7. En güzel renkleri koyardık avuçlarına,

100.8. Büyük şehirlerimiz var şimdi bizim,

100.9. biz seni unuttuk.

100.10. En isyankar çağında ellerimizin, /Yüz bin kere giyindik, yüz bin kere soyunduk.

100.11. Eskimedi yeşil ve sıcak elbiselerimiz,

100.12. Yaralı toprakların çağrısında biz seni unuttuk.

100.13. Şimdi uzak kıyılarda gözlerimiz ıslak...

100.14. Çakıl taşlarına suçlu adlar yazıyoruz.

100.15. Ve bir tövbe ferahlığı yüreklerimizde,

100.16. Biz seni unuttuk beyaz ışık, biz seni unuttuk...

(101) Kırküç' ün Çocukları

101.1. Biz kırküçün çocukları, dünyaya ağıtsız geldik

101.2. Ve yorgun askerlere müjdeler getirdik.

101.3. Ölümün üstüne beyaz bulutlar, /İşıksız gözlere ışık getirdik.

101.4. Sekiz kere güneş vurdu ak alnımıza,

101.5. Bir soğuk masalı sekiz kere dinledik.

101.6. Avuçlarımıza kan döküldü bir yerden

101.7. Bir yerden, türküler değdi saçlarımıza.

101.8. En esmer ve olgun çağında başakların, /O eski masaldı emdiğimiz.

101.9. Kurşun benizli adamlar gelirdi uzaklardan.

101.10. Döş ceplerinde göz bebeklerimiz...

101.11. Üç karış ötesinde pusatların, /Bir savaş yorgunluğudur duyduğumuz.

101.12. Yeminli ikindiler geçer de üstümüzden, /Yitik çöllere vurur soluğumuz.

101.13. Biz kırküçün çocukları, aşktan yanayız.

101.14. Eski seccadelerde kalmış duayız.

101.15. Bu çileden çıkmış şehirler ortasında,/Kelepçeler alırsız, kelepçeler satarız...

(102) Masal Güzeli

102.1. İpek yolunda bir yorgun bezirgan /Ve çöl gecesi Saçların...

102.2. Asya şehirlerine gül sağnağıdır, /Şafaktan kopma dudakların.

102.3. Bir çıra aydınlığı eski akşamlardan; /Düşlerce hür ve sessiz, dolar avuçlarına.

102.4. Bir mabet serinliği getirir belki Buhara'dan

102.5. Ulağıdır, caddelerin, sokakların...

102.6. O altun kahküllü masal çocukları, /Bin yıldır gözlerine susuz...

102.7. Gözlerin yön yitimi ve pınarlardan arı.

102.8. Zemzeme çağrı topukların...

(103) Koşu

103.1. Güzelliğim düşüncene sığmadı.

103.2. Biraz daha kalsa idin ölürdün,

103.3. Çisil çisil yağmurumdan kaçmışsın,

103.4. Sularına gelse idin ölürdün.

103.5. Işığım var karanlığa diş biler.

103.6. Limanım var, sığınacak gemiler,

103.7. Düşüncem var bir başaktan bin diler.

103.8. Düşüncemi bilse idin ölürdün.

103.9. Kır atlara, al atlara gem vurdum,

103.10. Dört yönde devlere tuzaklar kurdum.

103.11. Buğulu camların ardında durdum;

103.12. Camlarımı silse idin ölürdün.

103.13. Katı gerçek filizlendi her yerde,

103.14. Daha aramızda sır, perde perde.

103.15. Tebessüm nerede,

103.16. mutluluk nerde,

103.17. Bir kerecik gülse idin ölürdün.

(104) Ellerin

- 104.1. *Dost kentleri yıkıp sana* gelmişim,
 104.2. Esirin olmayı şeref bilmişim.
 104.3. *Bilsen ıssızlıktan nasıl* yılmışım.
 104.4. *Bu sessiz dünyama* girecek misin?
 104.5. Ellerini *bana* verecek misin?
 104.6. Gül yüzünü *gecelere* dokurum,
 104.7. Şiirimsin
 104.8. *günde bin kez* okurum.
 104.9. Dara düştüm,
 104.10. sağım solum uçurum;
 104.11. *Şimdi* bu müşkülüm göreceksin?
 104.12. Ellerini *bana* verecek misin?
 104.13. Ümitler dal-budak, ümitler sıcak;
 104.14. Ellerin ki karanlığı kovacak.
 104.15. Bir rahmet beklerim yağdı, yağacak;
 104.16. Bu kısır toprağı süreceksin?
 104.17. Ellerini *bana* verecek misin?

(105) Seni

- 105.1. *Yüreğime nakış nakış* örüldün.
 105.2. Mavilere bürünesin yar seni...
 105.3. *Su başında neden* çattın kaşını,
 105.4. Kılıç seni, bıçak seni, har seni...
 105.5. Gözlerinde berrak sular gördüğüm,
 105.6. Gece gündüz uğraştığım kördüğüm.
 105.7. Nimet diye huzuruna vardığım,
 105.8. Kiraz seni, elma seni, nar seni...
 105.9. Sende rengi çiçeklerin, güllerin,
 105.10. Burcu burcu yayla kokar ellerin.
 105.11. Türkü türkü, mani mani dillerin,
 105.12. Halay seni, horon seni, bar seni...
 105.13. Sırma saçın *belik belik* dökülmüş,

105.14. Gözlerine haktan sürme çekilmiş.

105.15. Dal gövdene bindallılar dikilmiş,

105.16. Hicap seni, örtü seni, ar seni...

105.17. Yücelerde bulutlarla yaşarsın,

105.18. Verimlice yüreğime düşersin.

105.19. İn çöllere, kuru otlar yeşersin,

105.20. Yağmur seni, dolu seni, kar seni....

(106) Resim

106.1. Sevdiğimden resim geldi dün bana,

106.2. Ceylan gibi duruşunu seyrettim.

106.3. Sarı saçın omuzlardan aşağı, /İnce bele varışını seyrettim.

106.4. Gül yüzünde bayrağımdan renkler var;

106.5. Baktıkça yiğitte dağılır efkâr.

106.6. Sinemi delmeğe almışlar karar;

106.7. Kirpiklerin yarışını seyrettim.

106.8. Ela gözler bence kutsal hediye

106.9. Bölündü bir yerde, gönül ikiye;

106.10. "O uzak illerde nasılsın" diye, /Dudakların soruşunu seyrettim.

106.11. Bir ara dalmışım zülûf ucunda;

106.12. Saraylar yaptırdım Turan'da, Çin'de.

106.13. Sigaramın dumanları içinde, /Bir alımlı sarışını seyrettim.

(107) Saçlarını Uzatmadın

107.1. Alacağın olsun güzel

107.2. Saçlarını uzatmadın.

107.3. Yüz bin kere söyledim de, /Saçlarını uzatmadın.

107.4. Bir öğülmüş kulsun dedim,

107.5. İnce beli bulsun dedim,

107.6. Belik belik olsun dedim,

107.7. Saçlarını uzatmadın.

107.8. Dikildin hep yollarıma,

107.9. Varamadım illerime,

- 107.10. Baę olaydı kollarıma,
 107.11. Saęlarını uzatmadın.
 107.12. Dedim güzel koyma darda,
 107.13. Murat budur Türkmen erde
 107.14. Usum yitti zülüflerde,
 107.15. Saęlarını uzatmadın.
 107.16. Söyledikçe gülüyordun,
 107.17. Demek beni boşa yordun.
 107.18. Sen böyle mi seviyordun?
 107.19. Saęlarını uzatmadın.

(108) Olumsuz Koşma

- 108.1. Yüreğime kör düğümler atıldı,
 108.2. Çözemedim, çözülmüyor Sultanım,
 108.3. Yıllar yılı kaderimin hükmünü./Bozamadım, bozulmuyor Sultanım.
 108.4. Yollarıma tuzak konmuş bir kere,
 108.5. Güvenim yok haftalara günlere,
 108.6. Zamanın tesbihi saçıldı yere,
 108.7. Dizemedim dizilmiyor Sultanım.
 108.8. Bu bendeki çölün suya çağrısı,
 108.9. Fecir vakti yıldızların ağrısı,
 108.10. Bu diyarlar güzel ama doğrusu./Gezemedim, gezilmiyor Sultanım.
 108.11. Barış umdum şu yılların kaçından,
 108.12. Kan döküldü bulutların saçından.
 108.13. Gök mâviyi, gün ışığı içinden./Süzemedim, süzülüyor Sultanım.
 108.14. Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün.
 108.15. Kâğıt bile mısralardan tedirgin.
 108.16. Vakit gece,
 108.17. kalem hasta,
 108.18. göz yorgun,
 108.19. Yazamadım, yazılmıyor Sultanım

(109) Ellerin Etmez

- 109.1. Ayzıt, Umay, melek, peri,
 109.2. Yedi acun güzelleri, /Toplanıp da gelse beri,/Ellerin etmez.
 109.3. Sevgi ancak senle ulu,
 109.4. Dudağında bayrak alı,
 109.5. Yaz gecesi saman yolu,
 109.6. Ellerin etmez.
 109.7. Gökten yüce dileğim var;
 109.8. Seni sevdim Turan kadar.
 109.9. Arabistan, Umman, Katar,
 109.10. Ellerin etmez.
 109.11. Ufuk kanar,
 109.12. güneş aşar,
 109.13. Dilekler kabından taşar.
 109.14. Gece sulara ay düşer,
 109.15. Ellerin etmez.
 109.16. İşte aşkın böyle yaman.
 109.17. Sana doğru akar zaman.
 109.18. Yüce dağda beyaz duman,
 109.19. Ellerin etmez.

(110) Bayrak Olayı

- 110.1. Kahraman Maraş'ta bir Ulu cami...
 110.2. Burası bir Tanrı evidir...
 110.3. Kahraman Maraş'ta bir Ulu cami, /
 110.4. Camilerin devidir.
 110.5. Şadırvanından su içer kuşlar,
 110.6. Hürriyetin nabzı vurur mihrabında,
 110.7. Hareminde eğilir başlar...
 110.8. Birden kesilir soluğu zamanın, /Kulluğun en güzel yerinde.
 110.9. Şöyle ışık ışık olur anılar,
 110.10. Sancağım görünür minberinde.
 110.11. Kahraman Maraş'ta bir Ulu cami, /

- 110.12. *Daha* uludur *bugün*.
- 110.13. Ve bir kutlu gün öğlesinde, /Yere inişidir göğün.
- 110.14. *Şadırvanından* su içer kuşlar
- 110.15. Hürriyetin nabzı vurur *mihrabında*,
- 110.16. *Hareminde* eğilir başlar...
- 110.17. *Öğle vakti* bir müezzin ünledi
- 110.18. Maraşlı'lar, müezzini dinledi:
- 110.19. Tanrı yücedir hey!..
- 110.20. Tanrı yücedir!
- 110.21. Evreni dolduran iki hecedir.
- 110.22. Yer uyur,
- 110.23. gök uyur,
- 110.24. ben uyanığım.
- 110.25. *Ta yürekten birliğine* tanığım.
- 110.26. Bil ki
- 110.27. ondan özge muştucu yoktur.
- 110.28. Muhammed yalvaçtır,
- 110.29. Muhammed haktır.
- 110.30. Durmayın davranın beğ, paşa, ağa,
- 110.31. Sıyrılın *gafletten*
- 110.32. gelin *kulluğa*.
- 110.33. Esirger,
- 110.34. başışlar
- 110.35. ve en uludur,
- 110.36. Kurtuluş, mutluluk onun yoludur.
- 110.37. Birleşin gönüller tek bir ses olun,
- 110.38. *Acunun kirinden* haydi kurtulun.
- 110.39. Tanrı yücedir ey
- 110.40. Tanrı yücedir!
- 110.41. Evreni dolduran iki hecedir.
- 110.42. *Bu kutlu buyruğa hemen* baş eğin,
- 110.43. *Ondan başkasına* kulluk etmeyin.
- 110.44. Ezan'ın duyuluşu, Maraşlıların bu sese /uyuşu ve Ulu Cami avlusuna doluşudur.

- 110.45. *Bu zorlu buyruk üzre* erler davrandı,
 110.46. *Oyun yerinde* çoluk-çocuk, /Kızlar, gelinler davrandı.
 110.47. Can yürüdü *yatakta hastalara*,
 110.48. Yediden yetmişe Türkler davrandı.
 110.49. Onlar ki; *üçbin yıldan beri*, /Olmuşular Tanrıya çeri.
 110.50. Dönmediler *hiç ona kulluktan*.
 110.51. *Yine* ona idi yönleri.
 110.52. Nicedir iple çektiği gün, /Gelip çatmıştı işte.
 110.53. *Bu küçük mahşeri görmek için*, /*Gökte* güneş davrandı.
 110.54. *Önce arı sudan* abdest aldılar;
 110.55. Sular kıvandı,
 110.56. *şırıl şırıl* öğündü.
 110.57. *El bağlayıp divanda* sünnet kıldılar,
 110.58. Kayı soyunun ocağı *gürül, gürül* öğündü.
 110.59. Kısa bir zaman geçti *sessiz, tedirgin...*
 110.60. Çıktı imam *minbere sünnet bitince*.
 110.61. Bir alev dolaştı *dört yanında caminin*, /*Sıra farza gelince...*
 110.62. *Doğrulup* bir yiğit; /Dedi ki:
 110.63. Ey /Olur mu böyle şey?
 110.64. *Burada* boynumuz kıldan incedir.
 110.65. Ancak bir şey var ki;
 110.66. *Farzdan* öncedir.
 110.67. *Cuma kılmak için* er olmak gerek
 110.68. *Hepsinden önce* de hür olmak gerek.
 110.69. Tanrı kabul etmez namazı bilin, /*Dururken kalede bayrağı elin*.
 110.70. Açıldı yürekler,
 110.71. eller açıldı,
 110.72. *Tanrının önünde* yemin içildi:
 110.73. Andalsun *toprağa*,
 110.74. andalsun *göğe*,
 110.75. Andalsun *yıldıza*,
 110.76. andalsun *aya...*
 110.77. Biz ki *üçbin yıldır yurtsuz* olmadık.

110.78. Bayraksız, pusatsız, kurtsuz olmadık...

110.79. Yıkılmazsa gökler, delinmezse yer, /Türk oğlu yağıya boyun mu eğer.

110.80. Bayrağı dikmezsek eski yerine, /Tanrı çıkarmasın bizi yarına...

(111) Akın

111.1. Yürüdü kaleye Türkmen erleri;

111.2. AY-YILDIZ mühürlü iller yürüdü...

111.3. Altay'dan esip de Tuna'ya varan, /Oğuz Han töreli yeller yürüdü.

111.4. Dondu kaldı birden kâfir sürüsü,

111.5. Kolay olur işin bundan gerisi.

111.6. Acun içre soyların en arısı,/Engel tanımayan seller yürüdü...

111.7. Ölüm her kişinin alnında yazı,

111.8. Namerdin kurşunu korkutmaz bizi.

111.9. Duysun yedi düvel,

111.10. duysun yer yüzü;

111.11. Tanrının sevdiği kullar yürüdü...

111.12. Bayrağı acuna öğreten boylar, /Asırlar boyunca gerilmiş yaylar, /Ferman dinlemeyen delişmen huylar, /Maviler, yeşiller, allar yürüdü...

111.13. Kaleye ilk varan onbaşı Osman, /Demir bilekli bir Türk'tü.

111.14. Gördü ki

111.15. atılmış bir yana bayrağı,

111.16. Kucaklayıp, öptü öptü...

111.17. Frenk bayrağını aldı gönderden,

111.18. Tırmandı,

111.19. AY-YILDIZ'I taktı yüceye...

111.20. Göğün güzelliği geldi üstüne,

111.21. Gök, işte şimdi göktü.

111.22. O silerken yanağından yaşları, /Tanrı buyruk verdi bir çift meleğe;

111.23. Sessizce indiler Maraş üstüne...

111.24. Melekler Osman'ın alnından öptü.

(112) Koşuşanlar

112.1. Yemin olsun al atlara,

- 112.2. Coşanlara yemin olsun,
 112.3. Nallarında ateşlerle, /Koşanlara yemin olsun.
 112.4. Ağarırken tan yerleri, /Çakar kılıç şimşekleri.
 112.5. Cenk yerinde engelleri; /Aşanlara yemin olsun.
 112.6. Kargı batar ta derine
 112.7. Kan bulaşır yüz terine.
 112.8. Düşman'ın orta yerine /Düşenlere yemin olsun.
 112.9. Ki; inkarcı kişi oğlu, /Yalanına nasıl bağlı?
 112.10. Malı yığar iylik etmez, /Yoksulun elinden tutmaz.
 112.11. Ölen bir gün dirilecek,
 112.12. Her şey tek tek sorulacak.
 112.13. Yüreğinde saklı olan, /İylik, mertlik, yalan - dolan,
 112.14. Gönül zindanını yıkar
 112.15. Birer birer dışa çıkar.
 112.16. Tanrı o günü iyi bilir,
 112.17. Her kişi hakkını alır.

(113) Dündar Taşer Sagusu

- 113.1. Dündar Ağam , çoh görestim
 113.2. hardasan?
 113.3. Eller sanir bir karanluk gordasan
 113.4. Mene göre Tanrı nerde ordasan,
 113.5. Get
 113.6. Cennette nebileri gör ağam,
 113.7. Muhammedin sağ yanında dur ağam.
 113.8. Ilduz ahar,
 113.9. yuhudaki er bilmez,
 113.10. Yol nicedür,
 113.11. degeneksiz kör bilmez
 113.12. Yadlar helbet gadir bilmez, ar bilmez,
 113.13. Beş bin yıldur biz tanışuh hey ağam,
 113.14. Esker ağam, yiğit ağam, beğ ağam,
 113.15. Nece yıldur, bir işihli düşün var,

- 113.16. Durađım yoh;
- 113.17. beyle böyük işim var.
- 113.18. Hele bahın,
- 113.19. ne çileli başım var;
- 113.20. Abu Felek merd ağamı apardı,
- 113.21. Ciđerimin bir parasın kopardı
- 113.22. *Her gavgede* duzah olur, al olur,
- 113.23. *Ülkü için* boz tikenler gül olur.
- 113.24. Rehmet yağar
- 113.25. ifak sular sel olur,
- 113.26. Şahin kuşu *ucalardan* av gollar ,
- 113.27. *Turan ilde* düğümlenür sarp yollar.
- 113.28. Bahar gelür,
- 113.29. mökkem buzlar çözülür,
- 113.30. *Gözelerden* duru sular sözüdür
- 113.31. Durmak olmaz!
- 113.32. Dünder Ağam üzülür,
- 113.33. *Allah deyip, öz yurtlara* varalım,
- 113.34. Zalımların bayrađını cıralım
- 113.35. *Ataş yanıp tütün göđe ağanda, /Delü kurtlar düşmanını boğanda, Tanrıdağ'da bayaz aylar doğanda/* Dünder Ağam, Ötüken'de toy edek,
- 113.36. *Kara kımız göl olanda* pay edek.
- 113.37. *Beyle* yazdım,
- 113.38. Türklük bunu *tez* bilsin
- 113.39. Türkmen bilsin,
- 113.40. Yörük bilsin,
- 113.41. Uz bilsin.
- 113.42. *Kafkas ilde* bala bilsin, kız bilsin,
- 113.43. Dünder Ağam *heç* çıkmasın *ürekten*,
- 113.44. *Sayasında* dertleşirih *iraktan*.

(114) Horyat

- 114.1. Türklüğüm var,

- 114.2. Türkeşim var.
 114.3. Dilberinden Türk Eşim var.
 114.4. Yâda kalmaz benim yurdum,
 114.5. Türklüğüm var,
 114.6. Türkeş'im var.

(115) Ocak Horyatları

- 115.1. Ocağıma, ocağıma
 115.2. Su döküldü ocağıma.
 115.3. Eyllen çayıt
 115.4. düşeceksin./Elbet bir gün ocağıma.

(116) Dörtlük

- 116.1. Onun zorlu uğraşı nasib olmaz her kula,
 116.2. İtibarı olmadı ne paraya ne pula.
 116.3. Oğuzhan'dan, Kürşad'dan alkışlıdır bu yolcu,
 116.4. Bizden de alkış olsun:
 116.5. Ey alp'im, uğur ola...

(117) Dörtlük

- 117.1. Bir büyük kent güzelliğinde gözlerin
 117.2. Ve ellerin sevgi yorgunu.
 117.3. En tatlı çağrıdır dudakların,
 117.4. Saçların bitmeyen konu...

(118) Sen Olmasan

- 118.1. Sen olmasan Hürriyet üstüne söyledim türkülerimi
 118.2. Yatağıma yatar yatmaz uyurdum.
 118.3. Sana yorumlamazdım düşlerimi her sabah
 118.4. Çukur çukur olmazdı böyle yanaklarım
 118.5. Bileklerim incelmeydi bu kadar
 118.6. Sen olmasan ozan olamazdım ilkin,
 118.7. Çakılıp kalmazdım bu köhne kente.

- 118.8. Alırdım başımı çeker giderdim,
 118.9. Delice kakhahalar atardım her yerde,
 118.10. Ağaçları, kuşları, göğü severdim.
 118.11. Sen olmasan bu kadar oturmazdım meyhanelerde
 118.12. Bu kadar içmezdim bu kahrolası şarabı
 118.13. Tanrının yanına varır gelirdim günde beş kez
 118.14. Ellerim günahkar,
 118.15. dizlerim günahkar
 118.16. Bırakmıyorsun,
 118.17. sana tutsağım.
 118.18. Sen olmasan anlamsız olurdu tüm şiirlerim
 118.19. Çocuksu bir yaşam içinde kalırdım
 118.20. Bu kadar korkmazdım ölümden sen olmasan
 118.21. Böyle yaklaşmazdım insanlara
 118.22. Deli gibi sevemezdim acunu

(119)

- 119.1. Önce seni terk edip gideceğim
- 119.2. Sızılar saracak yüreğini ince ince
- 119.3. Gözlerin dalıp gidecek dört yöne
- 119.4. Bu koca kentte büyüyecek yalnızlığın
- 119.5. Bulanık düşler göreceksin her gece
- 119.6. Eller inadına sevecek birbirini..... delice
- 119.7. Ben Bayburt kalesinden kayıtsızlığımı bağırırken acuna /Saçların yine gönlümce
 esip savrulacak
- 119.8. Maviler gerçek anlamını bulacak /Sonsuz boşluklara bakan gözlerinde
- 119.9. Ben büyüce değilimyalnız biliyorum
- 119.10. Alışmadığın bir şeyi yapacaksın bir gece
- 119.11. Önce coşkun şiirler yazacaksın benim gibi
- 119.12. Yorganın özlem olup abanacak üstüne
- 119.13. Sonra ağlıyacaksınsessizce
- 119.14. Ve seneler gelip gelip geçecek.....
- 119.15. Ben gittikçe büyüyeceğim usunda gittikçe

119.16. Günde beş vakit şiirlerimi okuyacaksın ibadet gibi

119.17. Beni hatırlayıp anlayacaksın /Saçları ağarmış öğrenciler görünce

(120) Vedat'a

120.1. Ağlarsan küseceğim Mehmetçik

120.2. Sana en dokunaklısını yazıyorum şiirlerin

120.3. Bakma anlamsızlığına mısralarımın

120.4. Bölük bölük parça parça yüreğim /Kilometrelerce uzakta

120.5. Bin beşyüz metre yüksekteyim

120.6. Sen bakma benim bu şiirime

120.7. Asıl dokunaklı benim

(121) Hani!

121.1. Hani bana şiirler yazacaktın şiirler

121.2. Bakmıyacaktın uzaklarda olduğuma

121.3. Kahırlı bakışlarımı bir köhne kentte yenilmişliğime sayacaktın

121.4. Biz de biliyorduk sevmesini iyi kötü

121.5. En verimli çağımızda böyle susmayacaktın

121.6. Böyle tezden yitirmiyecekti ellerin sıcaklığını

121.7. Nerde olsam üstüme yağacaktın rahmet olup

121.8. Meydan okuyacaktın birgün tüm rezilliklere

121.9. Biliyordun uykuda olduğunu acunun

121.10. Hani sen de uymayacaktın ellere

121.11. Herkes bildiğini okuyacaktı yalan yanlış

121.12. sen aldırmıyacaktın

121.13. hep ışıklı olacaktı gözlerin,

121.14. gözlerin gülecekti

121.15. Berberliğimize muhtaçtı tüm iyi şeyler

121.16. Böyle güçsüz olmıyacaktın hani

121.17. Hani bana şiirler yazacaktın şiirler...

(122) Ağlama

122.1. Ben çalmadım mutluluğu ellerinden

- 122.2. inan ki
- 122.3. Zaten uzaklardayım
- 122.4. parça parça yüreğim
- 122.5. Senin de gözlerin gülüşlerini yitirir *birazdan*
- 122.6. Oturur bir türkü söylersin alabildiğine dokunaklı
- 122.7. Bir büyük şehir *sana* meydan okur seni kahreder
- 122.8. Ağlama
- 122.9. Ben çiziyorum *gecelerine* bu garip şekilleri
- 122.10. *Eğer parlak değilse yıldızlar* bil ki ben ettim
- 122.11. Bu sokak lambaları var ya bu sokak lambaları /Seni aldatıyordur muhakkak
- 122.12. Oysa eller *yalnızlığına* gülecek *ilk fırsatta*
- 122.13. Ağlama ...
- 122.14. *Sana hep* böyle şiirler yazacağım *akşam sabah*
- 122.15. *Gelip düşüncelerine* oturacağım *inatçı*
- 122.16. *Her gece düşünde gözlerinden* öpeceğim
- 122.17. Sen *bir daha* yalnız olacaksın aksine
- 122.18. Yüreğin burkulacak yüreğin
- 122.19. Ağlama

(123) Yitik Kişi

- 123.1. *Güneye* uzatıyorum ellerimi
- 123.2. tutar mısın
- 123.3. Sevgilerin güçlü müdür
- 123.4. bileyim
- 123.5. *Böyle delice* susuyorsun ya,
- 123.6. Beni düşünüyorsun demektir.
- 123.7. Mesela bir portakal ağacıym
- 123.8. boyatıyorum *baş ucunda*
- 123.9. *Uzanıp dallarımdan* tutar mısın
- 123.10. *Güneye* uzatıyorum ellerimi
- 123.11. tutar mısın
- 123.12. Böyle kiblede yan oluşun kutluluğundan
- 123.13. *Üstünden* gelir geçer bunca Müslüman yakarıları

- 123.14. Ben gelir geçerim o geniş ortamlarından.
- 123.15. Ellerim gelir durur göklerinde beceriksiz
- 123.16. Şarap kokulu günahkar ellerim
- 123.17. Güneye uzatıyorum ellerimi
- 123.18. tutar mısın,
- 123.19. Sana olan özleminden bu doğu topraklarının verimsizliği
- 123.20. Gözelerin kuruluşu benim imansızlığımdan
- 123.21. Seni çağırıyor bu davullar bu zurnalar
- 123.22. Sana bağılıyor bu yanık türküler habire,
- 123.23. Ben bağılıyorum (duyuyor musun,) /Bayburt Kalesinden olanca gücümle.
- 123.24. duyuyor musun
- 123.25. Güneye uzatıyorum ellerimi
- 123.26. tutar mısın
- 123.27. Belki Arabistan çöllerinde yorgunsun şimdi
- 123.28. Oysa gelip düşüme girebilirsin bu gece,
- 123.29. Yine bir tren getirsin seni yanıma
- 123.30. Anlamsızlığımı söyle yine evrenin
- 123.31. Ak kağıtlar üstünde yeniden tanışalım.
- 123.32. Bana içli bir türkü okusana ...
- 123.33. Güneye uzatıyorum ellerimi
- 123.34. tutar mısın
- 123.35. Baş parmağım Afşin'in Perçenek köyünde
- 123.36. Böylece yazılmış alnumıza yazımız
- 123.37. Sen bir yanda ben bir yanda perme perişan
- 123.38. Çünkü ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz /Pazara çıktı doğduğumuz gün
- 123.39. Sonra birbirimize sattık varlıklarımızı, Bir yaşam boyu acıya

(124)

- 124.1. Gün doğuyor ...
- 124.2. gözlerim kan çanağı
- 124.3. Farkında değilim,
- 124.4. önümdeki defter midir, kitap mı
- 124.5. Geceler alıp gidemedi odamdan tazeliğini

- 124.6. Dört duvarın dört köşesinde perisin
- 124.7. Ne işin vardı,
- 124.8. geldin girdin aklıma
- 124.9. Okudum gözlerinden
- 124.10. sen sevdalısın delisin
- 124.11. Gün yüzüme vurdu
- 124.12. saçlarım dağınık
- 124.13. Bana birşeyler öğret ne olur saat sekiz sularında
- 124.14. Efsanelerden anlat, şu Yunan Tanrılarında
- 124.15. Gelmiş geçmiş ozanlardan anlat /Ozanların tutkularından
- 124.16. Garibliğim büyüyor.....
- 124.17. Ellerini ver
- 124.18. Kutsal geleneklerimiz var,
- 124.19. daha ölmedik
- 124.20. Günler boyu susmak verem olmak demektir
- 124.21. bilirsin
- 124.22. Hani, bir ağlıyabilsem boşalacağım
- 124.23. Yığılmış kalmışım kapında,
- 124.24. gayri sen bilirsin
- 124.25. Suya düştüm.....
- 124.26. avuçlarım yanıyor
- 124.27. İnadına güzel doğa bu ilk güz sabahlarında
- 124.28. Kitapların her yaprağında bir dokunaklı şiirsin
- 124.29. Sağır oldu şiirlerime gecelerin kulağı
- 124.30. Gün doğuyor.....
- 124.31. gözlerim kan çanağı

(125)

- 125.1. Ben saat ondokuz sularını seviyorum
- 125.2. Saat ondokuzda ya ellerim ya usum sana dokunur
- 125.3. Tüm varlığını çalmadım,
- 125.4. bir gözlerin, bir dillerin
- 125.5. Sevmek bir içli şiir okumak değil mi?

125.6. Aldırma

125.7. Nerde olsa okunur

125.8. Sana mertliği belletemedim.....

125.9. Anadolunun göbeğinde, kalles İstanbul gelir gözlerine oturur

125.10. Düşe kalka büyüdüm baş ucunda

125.11. görüyorsun,

125.12. Anlamsız bakışların ışık ışık gülerken /Geceler ayak seslerimi dinlemekten yorulur

125.13. Bu şiiri de saat ondokuzda yazdım .

125.14. Bilgim gelir,

125.15. seni bir yerde bulur

125.16. Kaçıp gittiğime bakma bu garip illerden

125.17. Sana şiirler yazabilirim yine

125.18. Bizim orda da böyle akşamlar olur

(126)

126.1. Gün battı,

126.2. sen bana susuzsun

126.3. Saçların parlaklığını yitirdi ala karanlıkta

126.4. Bir büyük boşluktur içinde yokluğum,

126.5. uzanır tutamazsın

126.6. Oysa bir arpa boyudur mesafeler usumda

126.7. Seni yine sevebilirim

126.8. Baştan aşığı kuşkusun,

126.9. inançların çekimser

126.10. Şiirlerime koydum cümle tutkularımı

126.11. Sen var muhannet ol

126.12. ne çıkar;

126.13. Kadehlere kor içerim varlığını,

126.14. Gönlümden bin kere öpebilirim.

126.15. Sayru düştü düşüncelerin bu ortamlarda,

126.16. Güçsüzlüğün mü seni böyle anlamsız eden.

126.17. Tut ki,

126.18. inandım gitti caresizliğimize,

126.19. Sen önce sevdiğini söyle,

126.20. bekliyebilirim .

(127)

127.1. Sen bilmezsin

127.2. sen bilmezsin

127.3. Bu karlı, buzlu, kış günlerinde ben ne yaparım

127.4. Ne yaparım bu yıldızsız kapkara gecelerde

127.5. Şarkılar dinlesem yalancıdır cümlesi

127.6. Türkülerde sen varsın, inadına vefasız

127.7. Nasılım, şarap, gözyaşı ve baş dönmesi

127.8. Bulanık su gibisin düşlerimde

127.9. seni seçemiyorum

127.10. Geçmiş gitmiş aklımdan mavilerin en güzeli

127.11. Göğün bilmem kaçınca katında /Melekler hükmediyor şimdi doğaya

127.12. Senin saltanatın ilk güze kaldı.....

127.13. Rengini unuttuğum o gözlerin var ya.....

127.14. Hala bir bilmeceyin aklımda, çözemediğim

127.15. Kör bir düğümsün beynimin tam ortasında

127.16. Tüm acunu verdim

127.17. İstanbul'u verdim

127.18. söylemedin

127.19. Mızıkçılık ettin

127.20. Bu oyun olmadı

127.21. Şimdi, ellere verdim her şeyimi,

127.22. Sende bir yüreğim kaldı.

(128)

128.1. Şiir yazmıyorum gayrı dersem..... /Sakin inanma yalandır.

128.2. Sevgilerin en güçlüsü ile yaşıyorum bu çağda.

128.3. Saat ondokuz,

128.4. gözlerim sana açıldı

- 128.5. Alnunun ilk çizgisinde adın var
- 128.6. Senden gayrısı bana günahdır, haramdır
- 128.7. Beni kandır
- 128.8. bir daha kandır.
- 128.9. Dilinle söyleyemiyorsun
- 128.10. gözlerin söylesin
- 128.11. Bu kez yalansan da aldırmayacağım
- 128.12. Muhtacım sana
- 128.13.muhtacım,
- 128.14. Bir şeyler söyle beni inandır
- 128.15. Sana şiiirlerimi verdimen değerli şeylerimi
- 128.16. Ellerinde oynucağım
- 128.17. al,
- 128.18. dönder,
- 128.19. dolandır
- 128.20. Bir korkunç gariplik içinde acun
- 128.21. Bulanık düşler görüyorum
- 128.22. Beni uyandır beni uyandır

(129) Seni

- 129.1. Seni ellerinden, kollarından /Seni en güzel yerlerinden /Seni dudaklarından /Öpmedim.
- 129.2. Seni tertemiz, /Seni mertçe, /Seni erkekçe sevdim,
- 129.3. yüreğime gömdüm varlığımı.
- 129.4. Kısa Saçlarını gönlümce uzattım.
- 129.5. Alıp ellere verdim çirkinliğini
- 129.6. Seni güzel ettim,
- 129.7. kadın ettim
- 129.8. Boş yere dile düştüm .

(130) Kutsal çağrı

- 130.1. Bu ilk çağrım değil bilmelisiniz
- 130.2. Ben yürekten yüreğe de seslenirim

- 130.3. Siz aldırmayın bunca gürültülere
- 130.4. Aslında acun susuyor,
- 130.5. acun uykulu
- 130.6. En garip olanı bizim sessizliğimiz
- 130.7. Oysa türkülerimiz duruyor daha Asya'nın göbeğinde ...
- 130.8. Görkemli günlerimiz olur hani, büyük bayramlarımız
- 130.9. Hep kıvanç duyarız,
- 130.10. giysilerimiz olur allı morlu
- 130.11. Kutsal şeyler düşünürüz varlığımız üstüne
- 130.12. Yiğitçe türküler söyleriz
- 130.13. Özgürlüğü tuğ ederiz ellerimizde
- 130.14. Dal gibi kızlar ağlar bu ara Asya'nın göbeğinde...
- 130.15. Asya'da destanlar büyüyor
- 130.16. şimdi gelip dinlemelisiniz
- 130.17. Doğa öylece çılgın eskisi gibi
- 130.18. O uzun kervan yollarında bizim öykülerimiz
- 130.19. Bakmayın aklımızı çeldiğine şeytanların
- 130.20. Neler yaşanmıştır neler yaşanıyor haberiniz yok /Asya'nın göbeğinde...
- 130.21. Büyük sular almış götürmüş aklımızı, büyük mavilikler
- 130.22. Kapkara ölümlere oturup türkü yakmışız
- 130.23. Bir şeye susamışız doğduk doğalı
- 130.24. Sorsalar bilmiyoruz
- 130.25. Şimdi çocuklar büyüyor tutsaklığa Asya'nın göbeğinde....
- 130.26. Unuttuğumuz gerçekler vardır
- 130.27. Yıllar yılı düşlerimize de sığmadı
- 130.28. İki adım daha atsak geriye Yahudiler gülecek
- 130.29. Ben değilim günahkar, sen değilsin, o da değil
- 130.30. Tümümüzün avuçlarında cehennem
- 130.31. Ateşe verdik bozkırları Asya'nın göbeğinde
- 130.32. Bu ilk çağrım değil bilmelisiniz
- 130.33. Ben yürekten yüreğe de seslenirim
- 130.34. Daha mutlu geleceklerimiz var
- 130.35. Top yekün bayramımız

130.36. Şimdilik anılarımızı dinliyoruz sazların tellerinde

130.37. Aslında kıratlar yağız atlar özlüyor bizi /Asyanın her yerinde

(131) Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Mahkûma Mektup

131.1. Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum

131.2. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar

131.3. Zühre bir aşkı tutturmuş Bâbil’ de kalan

131.4. Zavallı dünya habersiz,

131.5. zavallı dünya sağır

131.6. Bir Hârût’la Marut bir de ben dinliyorum.

131.7. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi

131.8. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına

131.9. Senin namına yıldızları kıskanıyorum.

131.10. Kim bilir kaç ışık yılı uzakta!

131.11. Öfkeyle kollarımı çeviriyor yalancı fecir

131.12. İmanım gibi biliyorum

131.13. vakit asılmak vaktidir

131.14. Ve taksim gazinolarında trahomlu şairler/Mısra arıyorlar masaların altında

131.15. Kanını içiyorlar bilmeden “Cennet atları” nın

131.16. Ben yurdumun en sert tüününden bir sigara sarıyorum

131.17. Dumanı ciğerlerime değil iliklerime çekiyorum

131.18. Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde / Domaniç yaylasında ne kadar dizginsiz at /Başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarımda

131.19. Sıcak solukları yalarken alnımı /Toynaklarımı hissediyorum alyuvarlarımda

131.20. Sana bu mektubu evimin balkonunda yazıyorum

131.21. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne

131.22. Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum

131.23. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerinde

131.24. Bir yerinde demirden dağlar eriyor

131.25. Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent/Viski kokulu bulvarlarda yavaş yavaş ölüyor.

131.26. İstedığın o seccadeyi hemen gönderiyorum

131.27. Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var

- 131.28. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum.
- 131.29. Yine biliyorsun ki,
- 131.30. Sevmedim ülküden başkasını
- 131.31. Başlı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları / Bir de Çankaya yokuşunda rüzgara tutulmuş saçlarını
- 131.32. Önce Allah, sonra genlerim şahid
- 131.33. Sevgimi üç bin yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum
- 131.34. Trahomlu şairler doğruluyorlar masaların altından
- 131.35. Elleri fahişelerin karanlık saçlarında
- 131.36. Benim kaleminden kan değil süt damlıyor
- 131.37. Geceler boyu böyle geleceği emziriyorum
- 131.38. Kahrolayım sevmedim ülküden başkasını
- 131.39. Bir de seni seviyorum.

(132) Ekran İçin Dört Dizilik Bir Senaryo

- 132.1. Tâ uzakta, bir kasaba evinde, /Bir ana beşik sallıyordu....
- 132.2. Beşikte onbeş aylık bir bebek, /Yarı uykulu, yarı uyanık /Etrafını seyrediyordu...
- 132.3. Yirmibirinci yüzyıl tam tepesindeydi bebeğin;
- 132.4. Alâaddin'in lambasından çıkan bir cin gibi /Öyle dikilip duruyordu...
- 132.5. Beride bir televizyon cihazı, /Titretiyordu duvarları, tavanı...
- 132.6. Bebek bir yirmibirinci yüzyıla, bir ekran'a bakıyordu;
- 132.7. Ekranında arsız danalar fimg atıyordu...
- 132.8. Ana, sallanıp duruyordu beşikle beraber;
- 132.9. Ne lahana kalıyordu bostanda, /Ne maydonoz, ne tere...
- 132.10. Boynuzları göğü delen mutlu, semiz öküzler, /Danalara öğüt veriyordu;
- 132.11. Danalar taptaze fidanların /Ta kökünü yiyordu...
- 132.12. Bostancı tombul bir korkuluk gibi /Bostanın tam orta yerinde /Sorudup duruyordu...
- 132.13. Bembeyaz başörtüsünden ananın /Yedi renkli pullar sallanıyordu;
- 132.14. Bebek pulların şavkına can atıyordu...
- 132.15. Ana lahana derdindeydi:
- 132.16. Ana, sallanıp duruyordu beşikle beraber;
- 132.17. Çolak bir çoban vardı danalar arasında;

- 132.18. Sol elinde bir kaval,
 132.19. Habire alıyordu...
 132.20. Ne tuhaf bir adamdı bu olak oban,
 132.21. Kavalı burnuyla alıyordu!..
 132.22. Bir makam tutturmuştı okyanuslar ötesinden;
 132.23. Danalar arka ayakları üstünde /"Özgürce" ve "ağdaşça" tepiniyordu...
 132.24. Bebek sorular soracaktı anasına,
 132.25. Daha dili dönmüyordu.
 132.26. Sızılı Anadolu ezgileri /Yüreğini iğneliyordu ananın,
 132.27. Ana sanki yalvarıyordu:
 132.28. Ana, sallanıp duruyordu beşikte beraber;
 132.29. Baş dana dedi ki birdenbire:
 132.30. "Artık burda bitti işimiz;
 132.31. Gelin başka başka bostanlara gidelim,
 132.32. Bebekler yetişmeden yirmibirinci yüzyıla, /Biz yeni talanlar edelim .. "
 132.33. Şimdi danalar ekranda bostandan bostana, /ağdan ağ atlıyordu...
 132.34. Uyanmıştı orta yerdeki tombul bostancı
 132.35. İp atlıyordu...
 132.36. Bebek yumuyordu gözlerini /Cennet armağanı düşlere,
 132.37. Bebek sessiz uyuyordu...
 132.38. Ana hala lahana üstüne ninniler söylüyordu:
 132.39. Ana, sallanıp duruyordu beşikte beraber;

(133) Yıldız Sarayında Fesler ve Şamdanlar

- 133.1. Osmanođlu, hey Osmanođlu!
 133.2. Balkan siyahı perdeler inmiş gözlerine,
 133.3. Omuzların ökmüş Osmanođlu!
 133.4. Burası Yıldız Sarayıdır yıldızlar gibi yalnız;
 133.5. Kasem olsun ki doğup batan yıldızlara,
 133.6. ift kanatlı kapılar hahamlar kadar imansız.
 133.7. Ve o fettan bakışlı Selanik akşamı /Gelir girer bir zabitin koynuna,
 133.8. Nobel adayı büyük günahlar dolaşır İstanbul'u,
 133.9. Sonra varır dökülür Filistin toprağına...

- 133.10. Bir al tun buzağı orda bağırır durur, /Dikip iri gözlerini Nûr dağına...
- 133.11. Yıldız Sarayında uzun boylu şamdanlar, /Şamdan değil yedi kollu Menora...
- 133.12. Ürkümüş ışığından bilge kalem, soylu kılıç;
- 133.13. Yapışıp kalmış duvarlara ses, nefes...
- 133.14. İblisçe sınar bir Menoranın kollarından /Nar kırmızısı beş adet fes...
- 133.15. Sakalların ağarmış Osmanoğlu,
- 133.16. Kolların yana düşmüş...
- 133.17. Üşümüş çürük saçaklarda hürriyetin kuşları.
- 133.18. Kuşlar ulu çınarların düşüne dalmış.
- 133.19. Senin de bir İstanbul kemeri gibi cesur ve diri, /O kartal gagası burnun kalmış.
- 133.20. Haydi sıyrılıp çıkalım Osmanoğlu, /Şu göğeri yatan zaman sislerinden.
- 133.21. Bir Nisan akşamında beraber söyleyelim bu şiiri.
- 133.22. Tutunup yeniden Söğütlü atların yelelerine, /Peşine düşelim Yesribli bir sûrenin
/Kıvılcımlar saçarak çöl gecelerine...

(134) Bakülü Karanfil!

- 134.1. Dildar bir Frenk bahçesinde mest-i hab olmuş,
- 134.2. Mesih'in nefesidir Saçlarında dolaşan.
- 134.3. Galatyalar, Guzmanyalar, Koniferler, /Soyunurken aşüfte Bizans akşamlarına,
/Mahcub sularda yumar gözlerini Nilüferler...
- 134.4. Senin burda adın yok ey biçare Karanfil,
- 134.5. Eli-yüzü kan içre kalbi yare Karanfil!
- 134.6. Azad kuşlar uçup geldi Kaf Dağlarından;
- 134.7. Kanatları Sûre-i Kaf güzelliğinde...
- 134.8. Odlar yandı göz pınarlarında ceren kızların.
- 134.9. Ilık sevdaları düştü Hazer'in yüreğine", /Bakü göklerinden bakan yıldızların...
- 134.10. Elden ele çok gezdin sen avare Karanfil,
- 134.11. Tahammülüm kalmadı intizare Karanfil!
- 134.12. Böyle yatarken mahnılar Hüseyini beşiğinde, /Bozuluverdi beste kurşun
çıgıllıklarıyla,
- 134.13. Simsıcak ocaklara düştü "Ocak Kırgını",
- 134.14. En asi zirvelerde sustu acı külekler
- 134.15. Gökgöl'ün düşlerine aktı Karanfil kanı...

- 134.16. Var huzur-ı Hüseyin'e pare pare Karanfil,
 134.17. Bunca yareler ile ona yare Karanfil!
 134.18. Dildar derin uykuda,
 134.19. kirpikleri dolaşık;
 134.20. Oysa kulanlar kişner sabırlı koyaklarda,
 134.21. Nalsız toynaklarında destanlar kımıldanır,
 134.22. Binip gider nefesleri kurşuni bulutlara,
 134.23. Bakarsın bir baharda Settar Hanlar uyanır...
 134.24. Dayanmak kolay değil bu efkare Karanfil,
 134.25. Dökelim dertlerini gel eş 'are Karanfil!

(135) Çocuk ve Resim

- 135.1. Bir çocuk resim yapıyor:
 135.2. Tutup Ebemkuşağını sermiş önüne
 135.3. Ve o asil beyazlığa eğmiş başını,
 135.4. Kalemleri, yeşil, mavi, sarı...
 135.5. Düşürmüş de kahküllerini bir masal beldesine,
 135.6. Huzura şekil veriyor incecik parmakları...
 135.7. Bir çocuk resim yapıyor:
 135.8. Uzun kirpikleri geziniyor mor dağlarda,
 135.9. Ufukta gülüp duruyor alev saçlı bir güneş,
 135.10. Barışın gökçek maviliğinden kuşlar geçiyor,
 135.11. Küçük yüreğinin sevgisi serpiliyor toprağa,
 135.12. Yamaçlarda beyaz papatyalar açıyor...
 135.13. Bir çocuk resim yapıyor:
 135.14. Bir dere geliyor sonsuzluktan,
 135.15. akıyor sonsuzluğa,
 135.16. Dirliğe boyatıyor kıyısında çimenler...
 135.17. İki ağaç başbaşa seyrediyor gökleri,
 135.18. Yanağından penbeler dökülüyor çocuğun,
 135.19. Cömert bir yağmur gibi suluyor çiçekleri...
 135.20. Ah çocuk canım çocuk, / Gel
 135.21. şu dünyayı kirli libasından soy!

135.22. Düşleri nakışlı çocuk, elleri hünherli çocuk,

135.23. Resminin bir yerine beni de koy ..

(136) Beş Zaman Arasında Bir Kaside

136.1. Aşk henüz balçıkla kan arasındaydı:

136.2. Ben Saçlarını örüyordum bir ıssız gezegende,

136.3. Daha yaşanmamış geceleri hayal ediyordum,

136.4. Bir yılkı atı gibi başıboş sıcaklığını /Tutup geleceğe ben yediyordum.

136.5. Aşk henüz bedenle can arasındaydı:

136.6. Ta gözlerinin içine bakıyordum bir ıssız gezegende,

136.7. Yıldızları koyuyordum yerliyerine...

136.8. Acıyı öğreniyordum, o muhteşem acıyı...

136.9. Nefesimle çizgiler çiziyordum ellerine...

136.10. Aşk henüz mekanla zaman arasındaydı:

136.11. Göç arzuları mı ne kımıldıyordu içimizde?

136.12. Kolların boynumdaydı,

136.13. yüzün yüzüme deęiyordu,

136.14. Bir yasak ağacın gölgesindeydik ikimiz;

136.15. Olgun şiirler dalları vere eğiyordu...

136.16. Aşk henüz toprakla duman arasındaydı:

136.17. Dokuz renkli keheşanlar dolaşıyordu çevremizde,

136.18. Ben süt-beyaz teninden ay ışığını süzüyordum.

136.19. Kalem yoktu,

136.20. kağıt yoktu,

136.21. harf yoktu,

136.22. Kirpik uclarımla alnına bir şeyler yazıyordum.

136.23. Aşk henüz gurubla tan arasındaydı:

136.24. Bir ıssız gezegende fısıldaşıyorduk ikimiz,

136.25. Sözün lezzetini tadıyorduk bir mercan kadehten,

136.26. Deli yağmurlar dolduruyordu derin çukurları,

136.27. Henüz denizler yoktu ben seni severken...

(137) Geceler

- 137.1. Bir zamanlar en iyi arkadaşımınız,
 137.2. Kimi gün sevgilim, kimi gün kardeşimdiriz,
 137.3. Korkusuz bir sarhoş gibi girerdim kolunuza;
 137.4. İssiz sokaklar içinde yoldaşımınız.
 137.5. Yılların ardında kalan geceler...
 137.6. Bir ince sızım vardı,
 137.7. gün boyunca erirdim,
 137.8. Sonra alırdım başımı size gelirdim.
 137.9. Anamın kucağı kadar sıcaktı kucağınız.
 137.10. Anam pencerede beni beklerdi
 137.11. bilirdim.
 137.12. Kirpiklerim kadar benim olan geceler...
 137.13. Sizden kaldı bendeki bu siyah sevgisi,
 137.14. Sizde keşfettim sükûnetteki büyülü sesi.
 137.15. Titrek ışıklar konardı gür yapraklı dallara,
 137.16. Uzar giderdi bir akasyanın koyu gölgesi...
 137.17. Şiirlerle yüreğime dolan geceler...
 137.18. Artık gümüş kandiller gibi yıldızlarınız yok,
 137.19. Kadife saçlı, minyatür bakışlı kızlarınız yok
 137.20. Buğulu camların ardından seyrediyorum sizi,
 137.21. Buzlu kışlarınız, sıcak yazlarınız yok,
 137.22. Vefasız geceler, yalan geceler...

(138) Eski Bir Kasaba Sevdasından Kalanlar

- 138.1. Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
 138.2. Gamzelerinde serçe kanadı akşamlar
 138.3. Bir gamlı peri masalı konardı Saçlarına
 138.4. Saçların sıyrılırdı bütün kanunlardan
 138.5. Karışır giderdi hüzünlü bakışlarına
 138.6. Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
 138.7. Şurda bir han vardı basık ve ıssız
 138.8. Sessizce ağlardı

- 138.9. yalnız ben duyardım
- 138.10. Yolunu beklerken bir duvara dayanıp /Bütün renkleri laciverde boyardım
- 138.11. Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
- 138.12. Güneş yoksul camlarda can çekişirdi
- 138.13. Oynar dururdu çocuklar sevdamızdan habersiz
- 138.14. Bir türkü uçar giderdi başımızın üstünden / Ürkek yorgun yanık ve kimsesiz
- 138.15. Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
- 138.16. Topukların içimde bir yerlere basardı
- 138.17. Alıştığımız gürültüler gelirdi kahvelerden
- 138.18. Bir ılık boşluğa düşerdim
- 138.19. yanardı avuçlarım
- 138.20. Sarışın huzmeler dökülürdü üstümüze pencerelerden
- 138.21. Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
- 138.22. Şimdi kırk gözlü beton devler tutmuş köşebaşlarını
- 138.23. Eski toprak evlerin yerini telaşlı caddeler almış
- 138.24. Eksoz homurtuları karışıyor korna seslerine
- 138.25. Artık ne serçeler var ne ürkek türkülerimiz kalmış

(139) Dönence

- 139.1. Hani kısrak memelerinden ufukları sağardık
- 139.2. Esrik dolunaylar öperdi çekik gözlerimizden
- 139.3. Gökten firuze yağardı
- 139.4. hep yollara düşerdik
- 139.5. Böyle kirli değildi maviler /Denizler böyle soluksuz...
- 139.6. Topla çadırları apakayım
- 139.7. burdan gidelim...
- 139.8. Bir divane kirmene sarardık sonsuz mesafeleri
- 139.9. Alp eren dağlara yaslanırdık korkulardan âzâde
- 139.10. Uçmaktan ırmaklar gelir
- 139.11. çimerdik sularında
- 139.12. Önce kubbeler yıkıldı üstümüze
- 139.13. Gökler çökecek birazdan...
- 139.14. Eğerle atları apakayım

- 139.15. *burdan* gidelim.
- 139.16. Sallanır dururdu güneş *bir tuğun saçaklarında*
- 139.17. *Göğçek ormanlarda* göğeri di sevdamız
- 139.18. Oturur *bengü taşlara* adımızı vururduk
- 139.19. *Böyle* sert değildi kayalar/ Uçurumlar *böyle* dipsiz...
- 139.20. Giyindir çocukları apakayım
- 139.21. *burdan* gidelim
- 139.22. *Bir yaz gecesinde* çıkalım *samanyoluna*
- 139.23. *Ata bergüzeri yıldızlara* konalım
- 139.24. Bir ince yağmur yağsın
- 139.25. uyansın kervansaraylar
- 139.26. *Böyle* ürkek değildi bakışların/Kirpiklerin *böyle* ıslak...
- 139.27. Haydi sil gözlerini apakayım
- 139.28. *burdan* gidelim...

(140) Nigari Bir Minyatürden Çıkardım Seni

- 140.1. *Bir gazelin beytinden* süzölmüş nezaketin,
- 140.2. Sa'dabadlı lalelerin rengi güler *yüzünde*.
- 140.3. *Gezip bidev adarla nice çağları*, /*Nigari bir minyatürden* çıkardım seni.
- 140.4. Düşdüm ümid yüklü kervanların peşine,
- 140.5. *Hep* seni düşündüm *uzun, tozlu yollarda*
- 140.6. Ve *gönlümce* uzattım da Saçlarını,
- 140.7. *Bursa ipeklerine* sardım seni.
- 140.8. Ben de *Yunus'un geçtiği şarlardan* geçtim,
- 140.9. *Horasan göklerinde yıldızlarla* söyleştim.
- 140.10. Ne müzeyyen kitaplar karıştırdım *sayfa sayfa*,
- 140.11. *Keşşafın, Taberi'den* sordum seni.
- 140.12. *Vakûr kalelerde, dar geçitlerde*, /*Turre-i tarrarına* verdim aklımı,
- 140.13. Dirilttim en zorlu cenk meydanlarını,
- 140.14. *Alca kanım ile* suvardım seni.
- 140.15. *Bir gazelin beytinden* süzölmüş nezaketin,
- 140.16. *Selsebil kurnalarından* akıyor sesin.
- 140.17. Bırak dinleneyim *bengisu gözlerinde*;

140.18. *Bilsen* ben *kaç asır* aktardım seni.

(141) Hasret Türküsü

141.1. Bekleme,

141.2. ağlama,

141.3. beni çağırma

141.4. Tükendi dermanım

141.5. gelemiyorum

141.6. Bu dağlar harami,

141.7. yollar ejderha

141.8. Yitirdim yönleri

141.9. bulamıyorum

141.10. *Dilek ufuğundan* güneş doğmuyor,

141.11. Dualar buz tuttu,

141.12. *göğe* ağmıyor,

141.13. Düşlerim var,

141.14. *gecelere* sığmıyor;

141.15. *Bir türlü* hakikat kılamıyorum.

141.16. Gündüzler, *ağ atıp* tuttular beni

141.17. Geceler, *zindana* attılar beni

141.18. *Çağdaş şehirlerde* sattılar beni

141.19. *Zincirlerden* azat olamıyorum

141.20. Gözlerim *Yesrib'de* bir derin kuyu;

141.21. Nice yıllar var ki

141.22. çekilmiş suyu.

141.23. Çöller yuttu gönlümdeki orduyu,

141.24. *Vuslat diyarına* salamıyorum.

141.25. *Ezel meclisinde* divan kurmuşlar

141.26. Çamurumu *çile ile* karmışlar

141.27. *Yazıp çizip ak alınma* vurmuşlar

141.28. Hasret fermanımı silemiyorum

(142) Koşuşanlar

- 142.1. Yemin olsun al atlara
- 142.2. Coşanlara yemin olsun
- 142.3. Nallarında ateşlerle;/Koşanlara yemin olsun.
- 142.4. Ağarırken tan yerleri;/Çakar kılıç şimşekleri.
- 142.5. Cenk yerinde engelleri;/Aşanlara yemin olsun.
- 142.6. Kargı batar ta derine
- 142.7. Kan bulaşır yüz terine.
- 142.8. Düşmanın orta yerine/Düşenlere yemin olsun.
- 142.9. Ki; inkârcı kişi oğlu,Yalanına nasıl bağlı?
- 142.10. Malı yığar
- 142.11. iyilik etmez,
- 142.12. Yoksulun elinden tutmaz.
- 142.13. Ölen bir gün dirilecek,
- 142.14. Her şey tek tek sorulacak.
- 142.15. Yüreğinde saklı olan, /İyilik, mertlik, yalan-dolan.
- 142.16. Gönül zindanını yıkar,
- 142.17. Birer birer dışa çıkar.
- 142.18. Tanrı o günü iyi bilir,
- 142.19. Her kişi hakkını alır.

İKİNCİ BÖLÜM İNCELEME

2.1.Ayrılma Zarfları

2.1.1.Kelimededen Oluşan Ayrılma Zarfları

2.1.1.1.İsim+ Hal Ekinden Oluşan Ayrılma Zarfları

2.1.1.1.1.İsim + Ablatif

2.1.1.1.1.1. ZT(İ←abl)

Güzel başı *belâlardan* ırağ olsun (15.8.)

En güzel atlarım ürküp kaçıyormuş *gölgelerden* (22.6.)

Uluova'dan ılgar ile bir ordu geçti (34.13.)

Bir ulu kervan gelip geçerde *Samanyolundan*, (70.14.)

Sıyrılın *gafletten* (110.31.)

Zincirlerden azat olamıyorum (141.19.)

2.1.1.2.Zamir+ Hal ekinden Oluşan Ayrılma Zarfları

2.1.1.2.1.Zamir+ Ablatif

2.1.1.2.1.1. ZT(Zm←abl)

burdan gidelim... (139.7.)

burdan gidelim. (139.15.)

burdan gidelim (139.21.)

burdan gidelim... (139.28.)

2.1.2.Kelime Gruplarından Oluşanlar Ayrılma Zarfları

2.1.2.1.İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Ayrılma Zarfları

2.1.2.1.1.İsim Tamlaması + Ablatif

2.1.2.1.1.1. ZT(İT(İ→(İ←iye))←abl)

Ma'budlar uyanırdı *esatir uykularından* (2.8.)

2.1.2.1.1.2. ZT(İT(İ←iye)←abl)

Tarih *hayalinden* geçti yel gibi, (9.12.)

Burçlar kaydı *yerinden*. (30.62.)

Vakitsiz nice gazel *dalından* ayrı düştü (34.33.)

Çocuklar gelir geçer *yanımdan*, (43.11.)

Şimdi güvercinler geçer *üstünüzden*, /Selamsız, kavgasız, töresiz... (61.9.)

Yanımdan insanlar geçiyordu... (62.3.)

Yanımdan insanlar geçiyordu... (62.18.)

Sonra, ağır yükü *sırtımızdan* kaldırdın. (71.31.)

Masal gibi geceler geçer *üstünüzden*, (91.3.)

Soy bir cenk elbisesi gibi *üstümden* yorgunluğu (95.1.)

Hasret yüklü gemiler geçer *gözlerinden*. (97.14.)

Yeminli ikindiler geçer de *üstümüzden*, /Yitik çöllere vurur soluğumuz. (101.12.)

Üstünden gelir geçer bunca Müslüman yakarışları (123.13.)

Geçmiş gitmiş *aklımdan* mavilerin en güzeli (127.10.)

2.1.2.1.1.3. ZT(İT((Arap.Tam.)←iye)←abl)

Döküp giysûların geçsin *güzergâh-ı bahtımdan* (15.6.)

2.1.2.1.1.4. ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←abl)

Göçmen kuşlar geçiyormuş *kubbelerin üstünden* (22.12.)

Acunun kirinden haydi kurtulun. (110.38.)

2.1.2.1.1.5. ZT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←abl)

Ulu ırmaklar geçirdi *ayaklarımızın ucundan*. (26.7.)

Bir türkü uçar giderdi *başımızın üstünden* / Ürkek yorgun yanık ve kimsesiz (138.14.)

2.1.2.1.1.6. ZT(İT((Zm←gen)\|cdu\|→(İ←iye))←abl)

Bir sarı kurşun geçse aklınızdan, /*Benim de gözlerimden* atlar geçer dörtnala. (91.5.)

2.1.2.1.1.7. ZT(İT(ST(S(Tk.Gr.(S+S))→İ)←iye)←abl)

Çisil çisil yağmurumdan kaçmışsın, (103.3.)

2.1.2.1.1.8. ZT(İT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←iye)←abl)

Ben gelir geçerim *o geniş ortamlarından*. (123.14.)

2.1.2.1.1.9. ZT(İT(İ(ST(S→İ))←iye)←abl)

şu dünyayı *kirli libasından* soy! (135.21.)

2.1.2.2.Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Ayrılma Zarfları

2.1.2.2.1.Sıfat Tamlaması + Ablatif

2.1.2.2.1.1.ZT(ST(S→İ)←abl)

Irağ idem *bu laneden* (18.6.)

Halâs olam *bu hicrden* (18.11.)

Geliyorum *eleğimsağma kemerlerden* (20.2.)

Nasıl gelip geçerdin *o sokaklardan* (138.1.)

Saçların sıyrılırdı *bütün kanunlardan* (138.4.)

Nasıl gelip geçerdin *o sokaklardan* (138.6.)

Nasıl gelip geçerdin *o sokaklardan* (138.11.)

Nasıl gelip geçerdin *o sokaklardan* (138.15.)

Nasıl gelip geçerdin *o sokaklardan* (138.21.)

2.1.2.2.1.2. ZT(ST(S→(ST(S→İ)))←abl)

Bu korkunç vadilerden kurtarın beni! (58.12.)

2.1.2.2.1.3. ZT(ST(S→İ(ST(S(Cc(ZT(Z(Cc(YF(F))←g))→YF(F))←p)→İ(İT(İ→(İ←iye))))))←abl)

Haydi sıyrılıp çıkalım Osmanoğlu, /Şu göğeri yatan zaman sislerinden. (133.20.)

2.1.2.2.1.4. ZT(ST(S(İT(İ←gen)→(S(Cc(YF(F))←p)←iye))→İ)←lok)

Ben de Yunus'un geçtiği şarlardan geçtim, (140.8.)

2.2. Ayrılma-Hedef Zarfları

2.2.1. Kelime Gruplarından Oluşan Ayrılma-Hedef Zarfları

2.2.1.1. Tekrar Grubundan Oluşan Ayrılma-Hedef Zarfları

2.2.1.1.1. ZT(Tk.Gr.(İ←abl)+(İ←dat))

Kuzeyden güneye güneyden kuzeye/Hep gidip geliyorum bu çöllerde (19.45.)

Kuzeyden güneye güneyden kuzeye/Hep gidip geliyorum bu çöllerde (19.45.)

Onunla geçiyorum İpek Yolunu baştan başa (25.36.)

Gönül verip gökte aya /Yoldaş olup yele suya /Selam doğudan batıya (31.1.)

İtten kurda fayda gelmez, (72.8.)

Ben senden yana döndüm. (89.18.)

Yüreğimde bir sevgi şarktan garba ulaşır. (91.8.)

Ondan başkasına kulluk etmeyin. (110.43.)

Ben yürektekenden yüreğe de seslenirim (130.2.)

Ben yürektekenden yüreğe de seslenirim (130.33.)

Şimdi danalar ekranda bostandan bostana,. /Çağdan çağa atlıyordu... (132.33.)

Şimdi danalar ekranda bostandan bostana,. /Çağdan çağa atlıyordu... (132.33.)

Elden ele çok gezdin sen avare Karanfil, (134.10.)

2.2.1.1.2. ZT(Tk.Gr.(İT(İ→(İ←Ø(iye)))←abl)+(İT(İ←Ø(iye))←dat))

Gün batıdan doğuya bir dualı er yürür (4.1.)

2.2.1.1.3. ZT(Tk.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ)))←abl)+(İT(İ→(İ←iye))←dat))

Zulmün kudurmuş süvarileri, /Hürriyeti kadeh kadeh içerken,/Müsrif güneş bir altun küpten / Napoli körfezine ışıklar döküyordu... (66.6.)

2.2.1.1.4. ZT(Tk.Gr.(ST(S→İ)←abl)+{Z}(İ←dat))

Ağ buluttan atlarla ta Sidre'ye yettiler... (67.11.)

2.2.1.1.5. ZT(Tk.Gr.(İT(S(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→(YF(F)))←p)←iye)←abl)+(ST(S→İ)←dat))

Yüreğimi çaldığından bu yana./Üşütmüyor soğuk beni. (89.13.)

2.2.1.6. ZT(Tk.Gr.((İT(ST(S→İ)←iye)←abl)+(İT(İ←iye)←dat)))

Beş parmağından aklımıza su akar. (97.13.)

2.2.1.1.7. ZT(Tk.Gr.((ST(S→İ(ST(S→İ)))←abl)+(İT(İ←iye)←dat)))

Şu sonsuz mavilikten dünyamıza can yağar. (98.1.)

2.2.1.2. Tekrar Grubundan Oluşan Eksilteli Ayrılma-Hedef Zarfları

2.2.1.2.1. ZT(Tk.Gr.((İT(İ←iye)←abl)+(İ←Ø(dat)))

Yadırgı güneşler ateş döküyor başımdan aşağı (1.2.)

2.2.1.2.2. ZT(Tk.Gr.((İ←abl)+(İ←Ø(dat))))

Yat borusu baştan aşağı hüznün çalardı (19.13.)

Daha bin yıl solunur göğüslerden içeri. (55.16.)

Baştan aşağı kuşkusun, (126.8.)

2.2.2.3. ZT(Tk. Gr.((ST(S←İ)←abl)+(İ←Ø(dat)))

Bir bayırdan aşağı delice koşuyordum, (57.11.)

2.3. Benzerlik Zarfları

2.3.1. Kelimededen Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.1.1. İsim+Hal Ekinden Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.1.1.1. İsim + Eşitlik

2.3.1.1.1.1. ZT(İ←eşt)

Bir bayırdan aşağı delice koşuyordum, (57.11.)

Çılgınca yarışılar kader güzergahımda; (63.8.)

Eller inadına sevecek birbirini..... delice (119.6.)

Böyle delice susuyorsun ya, (123.5.)

Seni tertemiz, /Seni mertçe, /Seni erkekçe sevdim, (129.2.)

Seni tertemiz, /Seni mertçe, /Seni erkekçe sevdim, (129.2.)

Yiğitçe türküler söyleriz (130.12.)

İblisçe sınar bir Menoranın kollarından /Nar kırmızısı beş adet fes... (133.14.)

2.3.2. Kelime Grubundan Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.2.1.1. İsim Tamlaması+ Datif

2.2.3.2.1.1.1. ZT(İT(İ←iye)←dat)

Hiçbir ilde rastlamadım eşine (11.20.)

2.3.2.1.2. İsim Tamlaması+ Eşitlik

2.3.2.1.2.1.ZT(İT(İ→(İ←iye))←eşt)

Bozkır hilalince kuşatır beni, (52.14.)

2.3.2.2.Edat Grubundan Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.2.2.1.İsim+Edat

2.3.2.2.1.1.ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Ehramların bağrına vurmaktan gün / Bir ünlem sarılır mermer sütunlara *kobra gibi* (1.12.)

Her taşa bir bayrak açmış *gül gibi*, (9.11.)

Tarih hayalimden geçti *yel gibi*, (9.12.)

Hiç durmadan kan dökmüşüm *göl gibi*; (9.13.)

Tapınaklar insanları *safra gibi* atardı. (19.67.)

İnsanlar *tanıdık gibi* bakıyorlar yüzüme (21.2.)

Hep *gül gibi* gülümse (24.2.)

Bazan deli Bozlaklar eserdi başımızda *poyraz gibi* (26.5.)

Bu türbede bir süre *derviş gibi* oturdum (34.22.)

Sıcaklığın *hale gibi* kuşattı (36.16.)

Şahin gibi enginlere bakayım, (45.23.)

Küçük büyük hepimiz *heykel gibi* donukyan! (50.10.)

baykuş gibi çapardı, (51.3.)

Sürüp geldiler üstüme, sessiz, soğuk, *taş gibi*: (57.20.)

Selçuk yurdumu sularken bereketli terim, /Çevirir dört yanımı *kaleler gibi*, /Sağlam, emin, sımsıcak gecelerim... (64.3.)

Bir tamu karanlığı kelepkenirken bozkıra/ Kehkeşenlerden *yıldız gibi* indiler. (67.5.)

Korkuyu *tesbih gibi* bir ipe diziyorum: (69.11.)

Okşuyor parmaklarım korkuyu *tesbih gibi*. (69.14.)

Kut alanlar, Tanrıdağ'dan, Hıra'dan/ Kafir içre *BOZKURT gibi* dalar ha! (85.5.)

Tesbih gibi çektim asırları. (97.6.)

Deli gibi sevemezdim acunu (118.22.)

Günde beş vakit şiirlerimi okuyacaksın *ibadet gibi* (119.16.)

2.3.2.2.2.Zamir+ Edat

2.3.2.2.2.1.ZT(Ed.Gr.((Zm←gen)←Ed))

Bizim gibi solu sağı bilmezler. (12.5.)

Önce coşkun şiirler yazacaksın *benim gibi* (119.11.)

2.3.2.2.3.İsimTamlaması+ Edat

2.3.2.2.3.1.ZT(Ed.Gr.(İT(İ(İ←gen)→İ(ST(S→İ))←iye)←Ed))

Telaşlı bir kalabalığın ortasında/Ayaküstü konuşuyoruz/ *Nedimin nıgehbân nergisleri gibi* (19.4.)

2.3.2.2.3.2.ZT(Ed.Gr.(İ(İT(İ→(İ←iye)))←Ed))

Kerkük türküleri gibi kelepçeliyim. (58.2.)

Selçuk yurdunu sularken bereketli terim, /Alp yüreğimin en bakir yerinde, /*Çınar fidanları gibi* beslenir, /Titrek, solgun, ölümcül ümitlerim... (64.11.)

Rodos heykeli gibi dikilirdim bütün kıyılarda, (70.22.)

2.3.2.2.3.3.ZT(Ed.Gr.(İ(İT(İ←iye))←Ed))

İmanım gibi biliyorum (131.12.)

2.3.3.2.4.Sıfat Tamlaması+ Edat

2.3.2.2.4.1. ZT(Ed.Gr.(ST(S→İ)←Ed))

Gülüşleri muştuluyor baharı / *Yeşil yaprak gibi* (11.8.)

Bir kemend gibi uzat bana sesini (25.50.)

Yeşilbaş Suna gibi göllere dalayazdım. (34.8.)

Burda şehitler yatar *canlı bahadır gibi* (34.21.)

Bir Tepegöz gibi /Tekmelendikçe büyürüm (49.20.)

2.3.2.2.4.2. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))))←Ed))

Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ıgıl ıgıl akıyor içime (19.78.)

Ağulu bir yılan ölüsü gibi yatar durur öyle /Mu'cizelere gebe Kızıl Deniz... (63.16.)

2.3.2.2.4.3. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←Ed))

Bir ortaçağ simyacısı gibi çevirirdim altuna (20.11.)

Bir Yeniçeri palası gibi,/Öç gününe çekildiniz... (61.5.)

Bir öğünç hil'ati gibi giydiler güzelliği (67.8.)

Bir bozkır yılanı gibi sarar bacaklarımı /Uzun yollar, katı mesafeler... (68.10.)

Soy bir cenk elbisesi gibi üstümden yorgunluğu (95.1.)

Bir zafer ulağı gibi uzaklardan, /Gel, sızılı günlerime otur ne olur. (95.5.)

Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına (131.8.)

2.3.2.2.4.4.ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S(Cc(ZT(Z(Cc(YF(F))←g))→YT(İT(İ←iye)←ab l)→YF(F))←p)→İ))←Ed))

Kuruyup kökünden ayrılmış gevenler gibi /Rızkını önlerine katıp getirirler (25.44.)

2.3.2.2.4.5. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ(ST(S→İ)))←Ed))

Ben *otomatik bir saat gibi* /Sarsıldıkça kurulurum (49.49.)

Körpe bir ceylan gibi kaçıp gider güzellik, (63.13.)

Mağlub bir yeniçeri gibi sığınırım içime... (68.4.)

Bir ak bayrak gibi açıldı ufuk, (71.6.)

Bostancı tombul bir korkuluk gibi /Bostanın tam orta yerinde /Sorudup duruyordu...
(132.12.)

Cömert bir yağmur gibi suluyor çiçekleri... (135.19.)

Korkusuz bir sarhoş gibi girerdim kolunuza; (137.3.)

2.3.2.2.4.6. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ(ST(S→İ))))←Ed))

Acıkmış bir kartal gibi gelip kondum Kuşakkaya'ya, (65.3.)

2.3.2.2.4.7.ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S((İT(İ→(İ←iye))←lok)←ait)→İ(İT(İ→(İ←iye)))))←Ed))

Oysa söğüt gövdesindeki bıçak izi gibi /Yer etmiş hafızamda "Baloğlu" destanı /Ve bir gök kurdun köyüme çizdiği sınır... (65.7.)

2.3.2.2.4.8.ZT(Ed.Gr.(ST(S(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←abl)→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)))←Ed))

Alâaddin'in lambasından çıkan bir cin gibi /Öyle dikilip duruyordu... (132.4.)

2.3.2.2.5.Sıfat Cümlecığı+ Edat

2.3.2.2.5.1. ZT(Ed.Gr.(S(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→YF(F))←p)←Ed))

Ana kucağında uyur gibi uyumuşum. (57.2.)

2.3.3.Cümleciklerden Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.3.1.Sıfat Cümlecığı+ Hal Eki Oluşan Benzerlik Zarfları

2.3.3.1.1.Sıfat Cümlecığı+ Eşitlik

2.3.3.1.1.1.ZT(S(Cc(YT(İ←dat)→YF(F))←eşt))

Elini siper edip de fersiz gözlerine, /Güneşe bakarcasına bakma öyle! . (65.8.)

2.4.Birliktelik Zarfları

2.4.1.Kelimededen Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.1.1. Tek Zarftan Oluşan Birliktelik Zarfları

Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz (19.59.)

Bu maviyle kavgalı göğün altında, /Beraber vurur yüreklerimiz, (43.17.)

Bir Nisan akşamında beraber söyleyelim bu şiiri. (133.21.)

2.4.1.2.İsim+ Hal Ekinden Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.1.2.1.İsim+ Instrumental

2.4.1.2.1.1.ZT(Vas.Gr.(İ←ins))

Günü gelir, besmeleyle çekilir, (45.11.)

Ve bir aylak şahin yarış eder *zamanla*. (56.12.)

Bir mahyanın altında *geceyle* sevişiyorum; (69.4.)

Hürriyetle dostum, kapılarında, (97.7.)

Yücelerde *bulutlarla* yaşarsın, (105.17.)

2.4.1.3.Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.1.3.1.Zamir + İstrumental

2.4.1.3.1.1.ZT(Zm←ins)

Gel sabah olunca *seninle* /Nisbetsiz bir savaş hazırlığına koyulalım (25.21.)

Onunla geçiyorum İpek Yolunu baştan başa(25.36.)

Sevgi ancak *senle* ulu, (109.3.)

2.4.2.Kelime Gruplarından Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.2.1.İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.2.1.1.İsim Tamlaması+ İstrumental

2.4.2.1.1.1.ZT(Vas.Gr.(İT(İ←iye)←ins))

Sevgim *öfkemle* barışık (3.18.)

2.4.2.1.1.2.ZT(Vas.Gr.(İT(İT(İ→(İ←iye))←iye)←ins))

Ve ayak seslerimle yarıştırdı bir kızın düşleri. (70.4.)

2.4.2.2.Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.2.2.1.Sıfat Tamlaması+ İstrumental

2.4.2.2.1.1. ZT(Vas.Gr.(ST(S(ST(S→İ))→İ)←ins))

Dokuz bin bahadıyla sanki Oğuz Han yürür;(13.4.)

2.4.2.2.1.2. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ins)

Gizli bir tebessümle çağırıyorum, (19.74.)

2.4.2.2.1.3. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ)←ins))

Beyaz günler ve beyaz güller/*İnce huzmelerle* saçlarımızda raks ederdi. (26.12.)

Sizi *bu çizgilerle* ben düşünmüştüm, (70.37.)

2.4.2.2.1.4. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))))←ins))

Ayaklarında ince gümüş zincirlerle, /Üstümüzde tutsak ve sessiz dursun yıldızlar. (97.9.)

2.4.2.3.Edat Grubundan Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.2.3.1.İsim+ Edat

2.4.2.3.1.1. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Nolaydı *Hayri ile* bezmimiz bir olaydı (34.34.)

2.4.2.3.1.2. ZT(Ed.Gr.(İ(Vas.Gr.(İ←ins))←Ed))

Ana, sallanıp duruyordu *beşikle beraber*; (132.8.)

Ana, sallanıp duruyordu *beşikle beraber*; (132.16.)

Ana, sallanıp duruyordu *beşikle beraber*; (132.28.)

Ana, sallanıp duruyordu *beşikle beraber*; (132.39.)

2.4.2.3.2.İsim Tamlaması+ Edat

2.4.2.3.2.1.ZT(Ed.Gr.(İ(Arap Tam.)←Ed))

Hâle-i sevdâ ile hâneme meh-rû gelir (14.10.)

Ahsen-i takvim üzre, onlar geçip gittiler... (67.17.)

2.4.2.3.3.Sıfat Tamlaması+ Edat

2.4.2.3.3.1. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ))←Ed))

Serv-i dil-keş gibi olsa *revân nâz ile* /Şol gönüle kaametın kucmaya arzû gelir (14.6.)

Bunca yareler ile ona yare Karanfil! (134.17.)

2.4.2.3.3.2. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ins))

Bazan *sapsarı bir benizle* geliyorsun (19.39.)

2.4.2.3.3.3. ZT(Ed.Gr.(ST(S((İT(İ←iye)←lok)←ait)→İ)←Ed))

Dolaşayım *gönlümdeki köz ile* (32.10.)

2.4.2.3.3.4. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S((İ←iye)←lok)→İ(İT(İ←iye))))←Ed))

Koynunda haç'ı ile Agop tamu'ya gitti... (51.39.)

2.4.2.4.Tekrar Grubu +Hal Ekinden Oluşan Birliktelik Zarfları

2.4.2.4.1.Tekrar Grubu+ Datif

2.4.2.4.1.1. ZT(Tk.Gr.(İ+İ)←dat)

İki ağaç *baş başa* seyrediyor gökleri, (135.17.)

2.5.Görelık Zarfları

2.5.1.Kelimededen Oluşan Görelık Zarfları

2.5.1.1. Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Görelık Zarfları

2.5.1.1.1.Zamir+ Eşitlik

2.5.1.1.1.1. ZT(Zm←eşt)

Hayat *onca* "yaşam"dı, (51.28.)

Ela gözler *bence* kutsal hediye (106.8.)

2.5.2.Kelime Gruplarından Oluşan Görelık Zarfları

2.5.2.1.İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Görelık Zarfları

2.5.2.1.1.İsim Tamlaması+ Eşitlik

2.5.2.1.1.1. ZT(İT(İ←iye)←eşt)

Ben Bayburt kalesinden kayıtsızlığımı bağıırırken acuna /Saçların yine *gönlümce* esip savrulacak (119.7.)

Kısa Saçlarını *gönlümce* uzattım. (129.4.)

Ve *gönlümce* uzattım da Saçlarını, (140.6.)

2.5.2.2.Edat Grubundan Oluşan Görelık Zarfları

2.5.2.2.1. ZT(Ed.Gr.((Zm←dat)←Ed))

İşler *ona göre* edilmiş ayar. (12.7.)

Mene göre Tanrı nerde ordasan, (113.3.)

2.6. Hal Zarfları

2.6.1.Kelimededen Oluşan Hal Zarfları

2.6.1.1. Tek Zarftan Oluşan Hal Zarfları

Avuçlarıımın çizgilerini *apaçık* görür (1.6.)

Menziline doğru *öyle* uzardı (2.13.)

Ünlü şehirlerde *ünsüz* gezdiler (8.8.)

Böyle gezme şâd ü hürrem hem cefâlar eyleyüb (17.5.)

Nerden çıktın *böyle* karşıma Sitare (19.1.)

Ben göğü hep kurşun bir kubbe gibi ağır/O şehirde *sırılısklam* gezerdim. (19.65.)

tereddütsüz alıyorsun (19.73.)

Nerden çıktın karşıma *böyle?* (19.77.)

Adamakıllı yorulmuşum (19.81.)

Ellerin *böyle* olmamalıydı (19.82.)

Yirmibirinci yüzyıla beş kala/Süleymaniye sokaklarında *avare* geziyorum (21.1.)

Ben de şiir kılıcını *hamayıl* kuşanıyorum (21.28.)

Gökyüzü *birdenbire* kubbesi oluyormuş Selimiye'nin (22.10.)

Ben dayanıp iri gövdesine yaşlı bir çınarın /*Yapayalnız* ölüyormuşum çağın

ufkunda/Güneş mağlub bir kalyon gibi batarken (22.16.)

Ben ise *çırılçıplak* içimde yürüyordum. (30.34.)

Öyleyse yekineyim, (30.45.)

Çıkıp geldin *ansızın* (36.2.)

yani *ansızın* yitti. (51.38.)

Anacığı ona *böyle* seslenir! (54.3.)

Tez büyüsün, pusatlansın, atlansın, (54.12.)

Sürüp geldiler üstüme, *sessiz*, soğuk, taş gibi: (57.20.)

- Sürüp geldiler üstüme, sessiz, *soğuk*, taş gibi: (57.20.)
- Şimdi güvercinler geçer üstünüzden, /*Selamsız*, kavgasız, töresiz... (61.9.)
- Şimdi güvercinler geçer üstünüzden, /*Selamsız*, *kavgasız*, töresiz... (61.9.)
- Şimdi güvercinler geçer üstünüzden, /*Selamsız*, kavgasız, *töresiz*... (61.9.)
- Bir duvar dibine yattım *upuzun*. (62.13.)
- bensiz* nasıl olursunuz? (63.11.)
- Ağulu bir yılan ölüsü gibi yatar durur *öyle* /Mu'cizelere gebe Kızıl Deniz... (63.16.)
- Sarılım *sımsıkı* soğuk demirlere, (63.34.)
- böyle* bilin! (63.37.)
- Elini siper edip de fersiz gözlerine, /Güneşe bakarcasına bakma *öyle!* . (65.8.)
- Benden habersiz, benden uzakta: /Geleceği beklerdiniz *öyle* sabırlı... (70.8.)
- Benden habersiz, benden uzakta: /Geleceği beklerdiniz *öyle sabırlı*... (70.8.)
- Şimdi çıkıp geldiniz *ansızın!* (70.24.)
- Meyveleri *ham* topluyor hep daldan. (80.19.)
- Türk hep *böyle* kalmaz geri. (88.12.)
- Zor* geçtim (89.20.)
- sarı bürçeklim *zor*... (89.21.)
- Bu coşkun ozanları ben öğütledim *böyle*, (90.11.)
- Bir sarı kurşun geçse aklınızdan, /Benim de gözlerimden atlar geçer *dörtnala*. (91.5.)
- Bir şeyler getirsin o diye pırl pırl sabahlar/Tuttun da gecelere uzandın *sessiz*. (92.3.)
- En verimli çağımızda *böyle* susmayacaktın. (93.5.)
- Böyle* tezden yitirmeyecekti ellerin sıcaklığını. (93.6.)
- Gelip düşüncelerine oturacağım, *inatçı*... (94.14.)
- Biz kırküçün çocukları, dünyaya *ağıtsız* geldik (101.1.)
- Şöyle* ışık ışık olur anılar, (110.9.)
- Kısa bir zaman geçti *sessiz*, tedirgin... (110.59.)
- Kısa bir zaman geçti sessiz, *tedirgin*... (110.59.)
- Tanrı o günü *iyi* bilir, (112.16.)
- Beyle* yazdım, (113.37.)
- Türklük bunu *tez* bilsin (113.38.)
- Çukur çukur olmazdı *böyle* yanaklarım (118.4.)
- Böyle* yaklaşamazdım insanlara (118.21.)
- En verimli çağımızda *böyle* susmayacaktın (121.5.)
- Böyle* tezden yitirmeyecekti ellerin sıcaklığını (121.6.)

Böyle delice susuyorsun ya, (123.5.)

Seni *tertemiz*, /Seni mertçe, /Seni erkekçe sevdim, (129.2.)

Geceler boyu *böyle* geleceği emziriyorum (131.37.)

Alâaddin'in lambasından çıkan bir cin gibi /*Öyle* dikilip duruyordu... (132.4.)

Baş dana dedi ki *birdenbire*: (132.29.)

Bebek *sessiz* uyuyordu... (132.37.)

Böyle kirli değildi maviler /Denizler böyle soluksuz... (139.5.)

Böyle kirli değildi maviler /Denizler *böyle* soluksuz... (139.5.)

Tanrı o günü *iyi* bilir, (142.18.)

2.6.1.2.Zarf+ Hal Ekinden Oluşan Hal Zarfları

2.6.1.2.1.Zarf+ Eşitlik

2.6.1.2.1.1. ZT(Z←eşt)

Endamını dağlanmaya hazırlayan kamışlar /*Sessizce* ezber ederler duyduklarımı (1.16.)

Karanlık renkleri *sessizce* yutdu. (10.5.)

Sultan Süleymandan kalma bir hüznü akşam /*Sessizce* okşuyor gururlu

kubbeleri(21.4.)

Eski kıyıları bestelerdik *sessizce*; /Denizler kurşundan elbiseler giyende. (26.10.)

Verimlice yüreğime düşersin. (105.18.)

Sessizce indiler Maraş üstüne... (111.22.)

Sonra ağlıyacaksın*sessizce* (119.13.)

Böylece yazılmış alnımıza yazımız (123.36.)

Sessizce ağlardı (138.8.)

2.6.1.3.İsim+ Hal Ekinden Oluşan Hal Zarfları

2.6.1.3.1.İsim+ Ablatif

2.6.1.3.1.1. ZT(İ←abl)

Söner *birden* bebeğimin pembe gülüşleri (27.13.)

Martılar *birden* çığlık çığlık kaçtılar, (66.17.)

Böyle *tezden* yitirmeyecekti ellerin sıcaklığını. (93.6.)

Birden kesilir soluğu zamanın, /Kulluğun en güzel yerinde. (110.8.)

Ta *yürekten* birliğine tanışım. (110.25.)

Dondu kaldı *birden* kâfir sürüsü, (111.4.)

Böyle *tezden* yitirmeyecekti ellerin sıcaklığını (121.6.)

2.6.1.3.2.İsim+ Instrumental

2.6.1.3.2.1. ZT(İ←ins)

Açıp iki yana tunç kollarını /*Hırsla* gerinirlerdi yöğrük atlara karşı (2.9.)

Koyu gölge renkli elbiseler içinde /Melon şapkalı adamlar *kahkahalarla* gülüyormuş (22.8.)

Beni *saygıyla* karşılıyor kervansaraylar (25.37.)

Ufuklara *ümitle* bakıyor bezirganlar (25.38.)

Diyojen *öfkeyle* yumruğun sıkar. (84.10.)

Öfkeyle kollarını çeviriyor yalancı fecir (131.11.)

2.6.2. Kelime Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.1.1. İsim Tamlaması+ Lokatif

2.6.2.1.1.1. ZT(İT(İ(İT(ST(S→İ)←iye))→(İ←iye))←lok)

Danalar *arka ayakları üstünde* /"Özgürce" ve "çağdaşça" tepiniyordu... (132.23.)

2.6.2.1.2. İsim Tamlaması+ Instrumental

2.6.2.1.2.1. ZT(Vas.Gr.(İT(ST(S((Cc(YF(F))←p)←eşt)→İ)←iye)←ins))

Ben bağırıyorum (duyuyor musun,) /Bayburt Kalesinden *olanca gücümle*. (123.23.)

2.6.2.2. Sıfat Tamlamasından Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.2.1. ZT(ST(S→İ))

Bir tuhaf sardı beni bu akşam (20.14.)

üstümüze *dolu-dizgin* at sürdü (51.22.)

Yollarıma tuzak konmuş *bir kere*, (108.4.)

Beşikte onbeş aylık bir bebek, /*Yarı uykulu*, yarı uyanık /Etrafını seyrediyordu... (132.2.)

Beşikte onbeş aylık bir bebek, /*Yarı uykulu*, *yarı uyanık* /Etrafını seyrediyordu... (132.2.)

Bir türlü hakikat kılamiyorum. (141.15.)

2.6.2.2.2. ZT(ST(S→İ(Bag.Gr.(Z+Ed+Z))))

Bir çıra aydınlığı eski akşamlardan; /*Düşlerce hür ve sessiz*, dolar avuçlarına. (102.3.)

2.6.2.3. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.3.1. Sıfat Tamlaması+ Datif

2.6.2.3.1.1. ZT(ST(S→İ)←dat)

Sezmek dursun *bir yana*, (50.16.)

2.6.2.3.2. Sıfat Tamlaması+ Lokatif

2.6.2.3.2.1. ZT(ST(S→İ)←lok)

O güzelim saltanat heyhat *bir anda* bitti! (51.7.)

Ateşperest çölleri *bir solukta* geçerdim... (68.20.)

Arza destek olmuş göğsü kaba dağları/Aşar, *bir solukta* varır Mekke'ye, (71.3.)

Pırıl pırıl kıldan ince kılıçlar, /*Bir vuruşta* üç adamı böler ha! (85.2.)

2.6.2.4. Edat Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.4.1. İsim+Edat

2.6.2.4.1.1. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Uluova'dan *ılgar ile* bir ordu geçti (34.13.)

2.6.2.4.2. Zamir+ Edat

2.6.2.4.2.1. ZT(Ed.Gr.(Zm←Ed))

Sen *böyle mi* seviyordun? (107.18.)

2.6.2.5. Tekrar Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.5.1. ZT(Tk.Gr.(İ+İ))

Varam gidem *ayağ ayağ* (18.13.)

Sesin ılık bir bahar güneşi gibi *ığıl ığıl* akıyor içime (19.78.)

İsli bulutlar *salkım saçak* tepemde (21.9.)

Güneş kanlar içinde *yavaş yavaş* boğulur (27.21.)

Dağlardan nişan veren Rahmanın gemileri /Ufuk alacasında kayboldu *birer birer* (28.22.)

Sakın *kolay kolay* girme elime (32.1.)

Hüzün bir hayal gibi dolaşırken bu yerde /Açılıverdi zaman önümde *perde perde* (34.9.)

Dökülür *oluk oluk* kaderimize, /Ülküsüz çeşmelerin simsiyah kırı... (43.19.)

Sen yayını *yavaş yavaş* kur hele! (45.12.)

Tümen tümen sana doğru akayım, (45.24.)

Utanmadan boyumdan posumdan /Kalın bileklerimden pazumdan /Bir de *hüngür hüngür* ağlarım (49.28.)

Altmış mumluk "aydınlar" *mırıl mırıl* ağlasın! (51.34.)

"Çevirmen"ler, "yazman"lar *hırıl hırıl* ağlasın! (51.35.)

"Kurum"lular diz dövsün, *zırıl zırıl* ağlasın!.. (51.36.)

Mahkum *için için* ağlıyordu, (66.15.)

Martılar birden *çığlık çığlık* kaçtılar, (66.17.)

O çocuklar *birer birer* gittiler... (67.1.)

O çocuklar *birer birer* gittiler... (67.4.)

Bacalardan *duman duman* tüttüler... (67.7.)

Gövdelerden *ığıl ığıl* kan gelsin. (74.21.)

- Yurdumuzu *bölük bölük* böldüler, (81.8.)
Deli-dolu süreceğim atımı. (89.28.)
 Biz de biliyorduk sevmesini *iyi-kötü*, (93.4.)
 Ve *uğrun uğrun* dökme saçlarımızı. (100.3.)
 Yüreğime *nakış nakış* örüldün. (105.1.)
 Sırma saçın *belik belik* dökülmüş, (105.13.)
 Şöyle *ışık ışık* olur anılar, (110.9.)
şırıl şırıl öğündü. (110.56.)
 Kayı soyunun ocağı *gürül gürül* öğündü. (110.58.)
 Her şey *tek tek* sorulacak. (112.12.)
Birer birer dışa çıkar. (112.15.)
Çukur çukur olmazdı böyle yanaklarım (118.4.)
 Sızılar saracak yüreğini *ince ince* (119.2.)
 Biz de biliyorduk sevmesini *iyi kötü* (121.4.)
 Herkes bildiğini okuyacaktı *yalan yanlış* (121.11.)
 Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent/Viski kokulu bulvarlarda *yavaş yavaş* ölüyor. (131.25.)
 Var huzur-ı Hüseyin'e *pare pare* Karanfil, (134.16.)
 Ne müzeyyen kitaplar karıştırdım *sayfa sayfa*, (140.10.)
 Her şey *tek tek* sorulacak. (142.14.)
Birer birer dışa çıkar. (142.17.)
- 2.6.2.5.2. ZT(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F))←g)+Z(Cc(YF(F))←g)))**
- Güle güle* yaz güllü (24.9.)
Arayı arayı bulayım seni (32.2.)
Dönüp dolaşp dudaklarına takılıyor aklım (19.26.)
 Ve seneler *gelip gelip* geçecek..... (119.14.)
Düşe kalka büyüdüm başucunda (125.10.)
Yazıp çizip ak alınma vurmuşlar (141.27.)
- 2.6.2.5.3. ZT(Tk.Gr.(F+F))**
- Bu ruhsuz zamanın, bu ayrılığın,*Açıl açıl* suratına vur hele! (45.15.)
- 2.6.2.6. Bağlama Grubundan Oluşan Hal Zarfları**
- 2.6.2.6.1. ZT(Bag.Gr.(İ+Ed+İ))**
- Böyle gezme *şâd ü hürrem* hem cefâlar eyleyüb (17.5.)

2.6.2.6.2. ZT(Bag.Gr.(Ed+Z(Cc(ZT(Z)→YF(F))←g)+Ed+Z(Cc(ZT(Z)→YF(F))←g)))

Hem danışıp hem öğrenene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.11.)

2.6.2.6.3. ZT(Bag.Gr.(Z+Ed+Z))

Ayaklarında ince gümüş zincirlerle, /Üstümüzde *tutsak ve sessiz* dursun yıldızlar. (97.9.)

2.6.2.6.4. ZT(Bag.Gr.(Z(İ←eşt)+Ed+Z(İ←eşt)))

Danalar arka ayakları üstünde /"Özgürce" ve "*çağdaşça*" tepiniyordu... (132.23.)

2.6.2.7. Zarf Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.7.1. ZT(ZGr(Z→S))

Gözlerin mi *daha sıcak* gülüyor/Yoksa dudakların mı (19.18.)

Gözlerin mi *daha sıcak* gülüyor/Yoksa dudakların mı (19.37.)

Gözlerin mi *daha sıcak* gülüyor/Yoksa dudakların mı (19.57.)

Gözlerin mi *daha sıcak* gülüyor/Yoksa dudakların mı (19.87.)

2.6.2.8. Kısaltma Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.8.1. Ablatif Grubundan Oluşan Hal Zarfları

2.6.2.8.1.1. ZT(Abl.Gr.(İ←abl)←S))

Çocuklar yelikiyor *gelecekte habersiz* /Yunustan kalan firûze bakışlı bir şarda (28.18.)
Zühre *Haruttan emin* Babil'e iniyordu. (30.7.)

Benden habersiz, benden uzakta: /Geleceği beklerdiniz öyle sabırlı... (70.8.)

Oğuz soyu *cenkten irak*, /Kalır mı Bozkurt kalır mı? (72.2.)

Alp eren dağlara yaslanırdık *korkulardan âzâde* (139.9.)

2.6.2.8.1.2. ZT(Abl.Gr.(İT(İ←iye)←abl)←S))

Oynar dururdu çocuklar *sevdamızdan habersiz* (138.13.)

2.6.3. Cümleciklerden Oluşan Hal Zarfları

2.6.3.1. Zarf Cümleciğinden Oluşan Hal Zarfları

2.6.3.1.1. ZT(Z(Cc(YF(F)←g)))

Dün *oturup* hesap ettim (19.7.)

Dün *oturup* hesap ettim (19.9.)

Ben *kaçıp* Yesrib'e sığınıyorum (19.47.)

Gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim (19.70.)

Kara bulutlar kükrerken bir Kaşkar sabahında/*Oturup* Aprunçur Tigin ile seni konuştuk (19.71.)

Önce bulutlar *donup* dökülüyormuş yeryüzüne (22.1.)

- Ben *küçülüp* bir kurşun asker oluyormuşum (22.3.)
Varıp yoldaş oldum akalteke atlarına (28.5.)
Kuşatıp cenk ile alayım seni (32.4.)
 Gahi *uçup* yükseleyim semaya (32.14.)
Varıp Saray Hatun'un duvarına dayandım (34.10.)
 Nezaketle asalet *birleşip* olmuş Gakkoş (34.58.)
 Soludukça *dirilip* tiryakla doluyordum (34.65.)
Davranıp ortadan biçtim zamanı (38.10.)
Koparıp etrafa saçtım zamanı (38.12.)
Silkinip dönüştü bir gök küreye (38.13.)
Varıp mekan tutsun moskof ilini, (41.7.)
 Kimi yerde /*Tekmelendikçe* sevinir (49.19.)
 Bir Tepegöz gibi /*Tekmelendikçe* büyürüm (49.20.)
 Ben otomatik bir saat gibi /*Sarsıldıkça* kurulurum (49.49.)
 Ceddinin ardı sıra *usanmadan* seyirtti, (51.31.)
 Ünü *varıp* Rum iline değmeli, (54.22.)
 Beyaz gömleğimde al kan lekesi, /*Gittikçe* büyüyordu sımsıcak. (62.4.)
 Mahkum serçe tüylerini *alıp* sürdürdü yüzüne... (66.18.)
Eğilip ayaklarından Cenneti öpeceğim... (68.24.)
 Türkoğlu darda kalsa, /*Silkinip* "Ocak" derdi. (77.13.)
Gelip düşüncelerine oturacağım, inatçı... (94.14.)
Baktıkça yiğitte dağılır efkâr. (106.5.)
Söyledikçe gülüyordun, (107.16.)
Doğrulup bir yiğit; /Dedi ki: (110.62.)
 atılmış bir yana bayrağı, *Kucaklayıp*, öptü öptü... (111.15.)
 Ben *gittikçe* büyüyeceğim usunda *gittikçe* (119.15.)
 Ben *gittikçe* büyüyeceğim usunda *gittikçe* (119.15.)
Gelip düşüncelerine oturacağım, inatçı... (122.14.)
Uzanıp dallarımdan tutar mısın (123.9.)
 Oysa *gelip* düşüme girebilirsin bu gece, (123.28.)
Alıp ellere verdim çirkinliğini (129.5.)
 şimdi *gelip* dinlemelisiniz (130.16.)
 Kapkara ölümlere *oturup* türkü yakmışsınız (130.22.)
 Kanını içiyorlar *bilmeden* "Cennet atları" nın (131.15.)

Tutup Ebemkuşağını sermiş önüne (135.2.)

Bir yıllık atı gibi başıboş sıcaklığını /*Tutup* geleceğe ben yediyordum. (136.4.)

2.6.3.1.2. ZT(Z(Cc(YT(İT((ST(S→İ)←gen)→(İ←iye))←lok)→YF(F))←g))

Sabırsız lavlar dolaşırken kıvrımlarında beynimin / *her cumbanın altında durup*

düşünüyorum. (1.3.)

**2.6.3.1.3. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(ST(S→İ)←dat)←N(İT(İ→(İ←iye))←ak
))))**

Açıp iki yana tunç kollarını /Hırsla gerinirlerdi yöğrük atlara karşı (2.9.)

2.6.3.1.4. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/{Y}←YT(ST(S→İ)←dat))))

Bakarak ağırdım cılga yollara,/Bir türkü bağrımı oyduğu zaman. (5.8.)

**2.6.3.1.5. ZT(Z(Cc(N(Arp.İbare)→YF(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F))←g)+Z(Cc(YF(F)
))←g))))))**

'Li ya 'budun' diye diye geldiler. (8.2.)

2.6.3.1.6. ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→ZT(İ←ins)→YF(F))←g))

Kutlu seferlerden zaferle dönüp/Ala sayvanlarda toya geldiler. (8.10.)

2.6.3.1.7. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(İT(İ←iye)←dat))))

Durup yamacına bin yıl karayın (11.18.)

2.6.3.1.8. ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(BF(yf/←g/←İ))))))

Sînemi kılub hedef tîr ile ebrû gelir (14.5.)

2.6.3.1.9. ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf)))←g))

Tebessüm eyleyüb bârân döker sahrâ-yı sevdama (15.4.)

Böyle gezme şâd ü hürrem hem *cefâlar eyleyüb* (17.5.)

Bu gice gam *akın virûben* eyledi muhâsere (18.8.)

El bağlayıp divanda sünnet kıldılar, (110.57.)

Yüzyıllar boyunca etek öpenler, /*Fırsat bulup* halli oldu (80.8.)

2.6.3.1.10. ZT(Z(Cc(N(İ)→YF(F))←g))

Hilal olup ordan güleyim seni (32.16.)

Türküler söyleyerek Mezre yoluna baktım. (34.2.)

Pusat çekip, tezden yetin. (72.4.)

Otlak bulup hörgüçlendi develer, (80.29.)

Nerde olsam üstüme yağacaktın *rahmet olup.* (93.7.)

Allah deyip, öz yurtlara varalım, (113.33.)

Nerde olsam üstüme yağacaktın *rahmet olup* (121.7.)

Yorganın özlem olup abanacak üstüne (119.12.)

"Yavrurum" diyerek anam, uzatma ellerini, (68.23.)

Gündüzler, ağ atıp tuttular beni (141.16.)

2.6.3.1.11. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←N(İT(İ←iye)←ak))))

Döküp giysûların geçsin güzergâh-ı bahtımdan (15.6.)

2.6.3.1.12. ZT(Z(Cc(YF(BF(yf/←g/←N(İ←ak)←YT(İT(İ←iye)←dat)\←İ(Arap.Tam.))))))

İdüb leyâli gendüme hem-derd, râzımı /Şol ahterân-ı günbed-i devvâre söylerim (16.3.)

2.6.3.1.13. ZT(Z(Cc(YT(Ed.Gr.(İ(Arap.Tam.)←Ed))→YF(F)/←g/←N(ST(S→İ)←ak))))

Ebnâ-yı dehr içre görüb şunca zâlimi /Şevkâmı anda Hayder-i Kerrâre söylerim (16.4.)

2.6.3.1.14. ZT(Z(Cc(YT(İT((Arap.Tam.)→(İ←iye))←lok)→YF(F)/←g/←N(ST(S→İ(ST(S→İ))))))

Deryâyı gam içinde olub şöyle bir levend /Keşti-i ten cefâsını rüzgâre söylerim (16.5.)

2.6.3.1.15. ZT(Z(Cc(ZT(Ed.Gr.(İ(Arap.Tam.)←Ed))→YF(F)/←g/←N(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←ak))))

Kalem-i dil ile çizib nigârımın hayâlini /Gehi kucam, gehi öpem, gehi duram semâ kılâm (18.4.)

2.6.3.1.16. ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F)/←g/←YT(İT(İ(Zm←gen)→İ(ST(S→İ)←iye))←dat))))

Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri/Hiç aldırmadan benim esmer sevdama/Geviş getiriyorlar ufuklara bakarak (19.46.)

2.6.3.1.17. ZT(Z(Cc(YT(İ←dat)→YF(F))←g))

Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri/Hiç aldırmadan benim esmer sevdama/Geviş getiriyorlar ufuklara bakarak (19.46.)

Ufuklara oturup dolunayı sevdiler. (67.9.)

2.6.3.1.18. ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←dat)→YF(F))←g))

Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. (19.68.)

Sonra Ulu Cami'ye gidip divana durdum (34.23.)

Yolunu beklerken bir duvara dayanıp /Bütün renkleri laciverde boyardım (138.10.)

2.6.3.1.19. ZT(Z(Cc(YF(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F)/←g))+Z(Cc(YF(F)/←g))))←YT(ST(S←İ)←lok))))

Durup durup ıssız yerlerde / Güçlü ol ey kalbim güçlü ol/Daha çok işimiz var diyorum (19.85.)

2.6.3.1.20. ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(BF(İ→yf))←g/←N(İT(İ→(İ←iye))←ak))))

Dönüyorum işte silahlara /*Sessizce terk edip sevda şarkılarını* (20.1.)

2.6.3.1.21. ZT(Z(Cc(ZT(Vas.Gr.(İ(İT(İT(İ→İ)←iye))←ins))→ZT(Z)→YF(F) /←g/←YT(İT(İ←iye)←dat))))

Karınca cirmimle şöyle dinelip yamacına /Ebedi görkemini seyrediyorum (21.20.)

2.6.3.1.22. ZT(Z(Cc(ZT(Vas.Gr.(İ(ST(S→İ))←ins))→ZT(Z)→YF(F))←g))
Yirmibirinci yüzyıla beş kala Süleymaniye sokaklarında /*Ürkek ışıklarla kolkola* /Kaçıp minarelerin altına siniyorum (21.26.)

2.6.3.1.23. ZT(Z(Cc(N(ST(S→İ)←ak)→YF(F)/←g/←YT(İT(İ←iye)←dat))))
Kaatil kitleleri katarak önüne /Soğuk rüzgarlar esiyormuş /O güzel atların gittiği yerden (22.13.)

2.6.3.1.24. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(İT((ST(S→İ)←iye)←dat)←(ST(S→İ)(S T(S→İ)))←gen))))

Ben dayanıp iri gövdesine yaşlı bir çınarın /Yapayalnız ölüyormuşum çağın ufkunda/Güneş mağlub bir kalyon gibi batarken (22.16.)

2.6.3.1.25. ZT(Z(Cc(ZT(İT(ST(S→İ(ST(S→İ)))→(İ←iye)))→YF(F)/←g/←N(İT(İ←iye)←ak))))

İki keman kaş boyu yaklaştırdım gözlerimi lambaya /Ftilin ucunda raks eden aleve dalsaydım (25.12.)

2.6.3.1.26. ZT(Z(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←g))
Kuruyup kökünden ayrılmış gevenler gibi /Rızkı önlerine katıp getirirler (25.44.)

2.6.3.1.27. ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))←g/←YT(ST(S→İ)←dat))))
Gönül verip gökte aya /Yoldaş olup yele suya /Selam doğudan batıya (31.1.)

2.6.3.1.28. ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))←g/←YT(Tk.Gr.((İ←dat)+(İ←dat))))))
Gönül verip gökte aya /Yoldaş olup yele suya /Selam doğudan batıya (31.1.)

2.6.3.1.29. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←N(İ←ak))))
Aktarıp toprağı yırtıp gökleri /Muammalar içre bileyim seni (32.7.)

Aktarıp toprağı yırtıp gökleri /Muammalar içre bileyim seni (32.7.)

2.6.3.1.30. ZT(Z(Cc(ZT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→ZT(Tk.Gr.((İ←lok)+(İ←lok)) →YF(F)/←g/←YT(İT(İ←iye)←dat))))

Karakış içinde yağmurda karda /Düşüp hasretine kalayım darda (32.8.)

2.6.3.1.31. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(İ←abl))))
Geçip menzillerden varayım aya (32.15.)

2.6.3.1.32. ZT(Z(Cc(YT(İ←dat)→N(İ)→YF(F))←g))
Aşığa rehber olup bir ad bıraksa idin (34.46.)

2.6.3.1.33. ZT(Z(Cc(YT(İ←lok)→YF(BF(İ→yf)))←g))

Kıyamette ters dönüp oluver dipsiz kuyu (34.51.)

2.6.3.1.34. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(Tk.Gr.(İT(İ←iye)←abl)+(İT(İ←iye)←abl))←YT(Tk.Gr.(İT(ST(S→İ)←iye)←abl)+(İT(İ←iye)←abl))))

Utanmadan boyumdan posumdan /Kalın bileklerimden pazumdan /Bir de hüngür hüngür ağlarım (49.28.)

2.6.3.1.35. ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))/←g/←N(İT(İ←iye)←ak))))

Yarım koyup işini Agop tamu'ya gitti... (51.8.)

2.6.3.1.36. ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(BF(İ→yf))/←g/←cdu/←YT(İT(ST(S→İ)←iye)←dat))))

Elini siper edip de fersiz gözlerine, /Güneşe bakarcasına bakma öyle! . (65.8.)

2.6.3.1.37. ZT(Z(Cc(ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ins))→YF(F))←g))

Yahşi ahşap evlerle söyleşip geziyorum. (69.13.)

Kıbleli bir rüzgârla gelip doldun içime (92.1.)

2.6.3.1.38. ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F))←g))

Mor dağlarda, ovalarda, çöllerde, /Uzzâ karanlığın kılıcını sallarken, /Göğsümüzü açıp nurla doldurdun. (71.28.)

2.6.3.1.39. ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←cdu/←N(İT(İ←iye)←ak))))

İzleyip de Başbuğunu, / Satılmışın yırt ağını, (72.13.)

2.6.3.1.40. ZT(Z(Cc(N(İ←ak)→

YF(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F))←g)+Z(Cc(YF(F))←g))))

Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /Şam'a, Kerkük'e, Mısır'a, /Türk ve Turan yazacağım. (73.3.)

2.6.3.1.41. ZT(Z(Cc(N(İ←ak)→YF(F))←g))

Tanrıdağı yüceltip, /Hıra dağdan nur kıldı. (82.9.)

Beni hatırlayıp anlayacaksın /Saçları ağarmış öğrenciler görünce (119.17.)

2.6.3.1.42. ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F))←g))

Kısrak ölüp kırılrsa da pusatlar, /Savrulan palaya kalkan ten olsun. (83.7.)

2.6.3.1.43. ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)→YF(BF(İ→Ø(yf))))))

Bu kör acuna inat yedi iklimdeyim, (90.2.)

2.6.3.1.44. ZT(Z(Cc(YT(İ←abl)→YF(F))←g))

VEY ırmağı kıyısında naralardan sıyrılıp, /Nasıl tutmuşum Saçlarından. (96.11.)

2.6.3.1.45. ZT(Z(Cc(N(ST(S→İ)←ak)→YF(F))←g))

Dost kentleri yıkıp sana gelmişim, (104.1.)

2.6.3.1.46.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←N(İT(ST(S→İ)←iye)←ak)←YT(İT(İ→(İ←iye))←dat))))

Bir al tun buzağı orda bağırrır durur, /*Dikip iri gözlerini Nûr dağına...* (133.10.)

2.6.3.1.47.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←ZT(İ←abl)←YT(İT(İ(ST(S→İ)←gen)→İ(İ←iye))←dat))))

Tutunup yeniden Söğütlü atların yevelerine, /Peşine düşelim Yesribli bir sûrenin /Kıvılcımlar saçarak çöl gecelerine... (133.22.)

2.6.3.1.48. ZT(Z(Cc(N(İ)→YF(F)/←g/←YT(İT(İ→(İ←iye))←dat))))

Tutunup yeniden Söğütlü atların yevelerine, /Peşine düşelim Yesribli bir sûrenin /*Kıvılcımlar saçarak çöl gecelerine...* (133.22.)

2.6.3.1.49.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ)←ins))←N(ST(S→İ)←ak))))

Gezip bidev atlarla nice çağları, /Nigari bir minyatürden çıkardım seni. (140.3.)

2.7. Karşılaştırma Zarfları

2.7.1. Kelimeden Oluşan Karşılaştırma Zarfları

2.7.1.1. İsim+Hal Ekinden Oluşan Karşılaştırma Zarfları

2.7.1.1.1.İsim+ Datif

2.7.1.1.1.1. ZT(İ←dat)

İnatlaşma çenginde, baskın idi *katır'a*, (51.30.)

2.7.2. Kelime Gruplarından Oluşan Karşılaştırma Zarfları

2.7.2.1. Edat Grubundan Oluşan Karşılaştırma Zarfları

2.7.2.1.1. ZT(Ed.Gr.(İ(Bag.Gr.(İ+İ)←abl)←Ed))

Bu meydanda ses olmaz, /*Kalkan, gürzden ileri.*(86.2.)

2.7.2.1.2. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ)←abl)←Ed))

Bidev atı severiz, /*Dilber kızdıan ileri. (86.3.)*

2.8. Karşılıklılık Zarfları

2.8.1. Kelimeden Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.1.1. İsim+ Hal Ekinden Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.1.1.1.İsim+İnstrumental

2.8.1.1.1.1. ZT(İ←ins)

Horasan göklerinde *yıldızlarla* söyleştim. (140.9.)

2.8.1.2. Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.1.2.1. Zamir+ Instrumental

2.8.1.2.1.1. ZT(Zm←ins)

Konuş *benimle* ey Hümeýra (25.1.)

Konuş *benimle* Hümeýra (25.6.)

Konuş *benimle* Hümeýra (25.17.)

Konuş *benimle* Hümeýra (25.24.)

Konuş *benimle* ey Hümeýra (25.52.)

2.8.1.2.1.2. ZT(Zm←dat)

Türk'ü *birbirine* kırdırma ya Rab! (41.2.)

Sonra *birbirimize* sattık varlıklarımızı, Bir yaşam boyu acıya (123.39.)

2.8.2. Kelime Grubundan Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.2.1. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.2.1.1. Sıfat Tamlaması+ Datif

2.8.2.1.1.1. ZT(ST(İT(ST(S→İ)→(İ←iye))→İ)←dat)

Sonra *birbirimize* sattık varlıklarımızı, *Bir yaşam boyu acıya* (123.39.)

2.8.2.2. Edat Grubundan Oluşan Karşılıklılık Zarfları

2.8.2.2.1. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ))←Ed))

Cennetteki ervah ile görüşüm, (9.15.)

2.8.2.2.2. ZT(Ed.Gr.(İ(Ünv.Gr.(İ+ünvan))←Ed))

Kara bulutlar kükrerken bir Kaşkar sabahında / Oturup *Aprunçur Tigin ile* seni konuştuğuk (19.71.)

2.9. Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.1. Kelimeden Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.1.1. İsim+ Hal Ekinden Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.1.1.1. İsim+ Ablatif

2.9.1.1.1.1. ZT(İ←abl)

Dolunaydan nişan verir saçları (11.7.)

Denizlerden içme suyu süzerler. (12.19.)

Ellerini bus için *bâdiyeden* bû gelir (14.2.)

Bölük bölük insanlar boşanırdı *tapınaklardan*. (19.66.)

Geçmişten mi haber verdi gelecekten mi (25.19.)

Geçmişten mi haber verdi *gelecekten* mi (25.19.)

Bir şeyler umuyorum *göllerden*, ağaçlardan, kuşlardan (25.27.)

- Bir şeyler umuyorum göllerden, *ağaçlardan*, kuşlardan (25.27.)
- Bir şeyler umuyorum göllerden, *ağaçlardan*, *kuşlardan* (25.27.)
- İşte onun için iniyorum *burçlardan* (25.28.)
- Çünkü *poyrazdan* yaratılmıştır onlar (25.43.)
- Kan terleyen atlar gelirdi *geçmişten*, (26.13.)
- Kurşun benizli bulutlar gelir *ufuklardan* (27.1.)
- Uğultular gelir geceleri *koyaklardan* (27.16.)
- Bizim ilin turnaları gelince, *Yücelerden* yiğitleri sor hele! (45.8.)
- ve *Yunandan* nanikyan .. (50.27.)
- Semadan* buyruk geldi, (51.17.)
- Ve kalyonlar gelmedi *güneyden*... (56.3.)
- Dağlardan* üstüme çığ iniyordu... (57.10.)
- Belki çıkıp geleceğim *harabelerden*, (60.10.)
- Kıtlıktan*, bereketten haber veririm... (63.35.)
- Kıtlıktan*, *bereketten* haber veririm... (63.35.)
- Bir tamu karanlığı keleşlenirken bozkıra/ *Kehkeşenlerden* yıldız gibi indiler. (67.5.)
- Bacalardan* duman duman tütüldü... (67.7.)
- Pir-i fani huzmeler *uzaktan* el sunuyor: (69.5.)
- Gövdelerden* ıgıl ıgıl kan gelsin. (74.21.)
- Pınarlardan* su doldurur *Eminem* (76.12.)
- Sual etme *haramiden*, Erdal'dan (80.18.)
- Sual etme *haramiden*, *Erdal'dan* (80.18.)
- Meyveleri ham topluyor hep *daldan*. (80.19.)
- Haber gelmez Kırgız, Tatar, *Kazaktan*. (81.4.)
- Buyruk geldi Alparslan'dan, *Saltuk'dan*; (83.1.)
- Buyruk geldi *Alparslan'dan*, *Saltuk'dan*; (83.1.)
- Bir zafer ulağı gibi *uzaklardan*, /Gel, sızılı günlerime otur ne olur. (95.5.)
- Kurşun benizli adamlar gelirdi *uzaklardan*. (101.9.)
- Bir mabet serinliği getirir belki *Buhara'dan* (102.4.)
- Gözelerden* duru sular sözlür (113.30.)
- Oğuzhan'dan*, Kürşad'dan alkışlıdır bu yolcu, (116.1.)
- Oğuzhan'dan*, *Kürşad'dan* alkışlıdır bu yolcu, (116.1.)
- Efsanelerden* anlat, şu Yunan Tanrılarında (124.14.)
- Bir dere geliyor *sonsuzluktan*, (135.14.)

Alıştığımız gürültüler gelirdi *kahvelerden* (138.17.)

Sarışın huzmeler dökülürdü üstümüze *pencerelerden* (138.20.)

Gökten firuze yağardı (139.3.)

Uçmaktan ırmaklar gelir (139.10.)

Keşşaftan, Taberi'den sordum seni. (140.11.)

Keşşaftan, *Taberi'den* sordum seni. (140.11.)

2.9.1.1.2. ZT(İ←Ø(abl))

Haber gelmez *Kırgız*, Tatar, Kazaktan. (81.4.)

Haber gelmez *Kırgız*, *Tatar*, Kazaktan. (81.4.)

2.9.1.2. Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.1.2.1. Zamir+ Ablatif

2.9.1.2.1.1. ZT(Zm←abl)

Selâm olsun *bizden*, nebîler nebîsine,/Sol dağları minber yapan kulların,/Şehâdet parmağına, kavradığı kabzaya. (71.74.)

Benden selam olsun Koç kardaşıma, (80.1.)

Günahım *senden* sorulsun. (96.9.)

Bizden de alkış olsun: (116.1.)

Sizden kaldı bendeki bu siyah sevgisi, (137.13.)

2.9.2. Kelime Gruplarından Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.2.1. İsim Tamlaması+Hal Ekinden Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.2.1.1. İsim Tamlaması+ Ablatif

2.9.2.1.1.1. ZT(İT(İ←iye)←abl)

Efsaneler dökülüyor *gülüşlerinden* (19.2.)

Gözlerinden kan damlıyor ufuklara (20.19.)

Akmalı *alnımdan* ülkümün teri (32.6.)

Sağımdan, solumdan sarmasın aman! (41.16.)

Sağımdan, *solumdan* sarmasın aman! (41.16.)

Tepesinden duman çıkıyordu... (66.4.)

İki ak ışık çıkar *gözbebeklerimden*, (71.2.)

Sevdiğimden resim geldi dün bana, (106.1.)

Şadırvanından su içer kuşlar (110.14.)

Geceler alıp gidemedi *odamdan* tazeliğini (124.5.)

Gönlümden bin kere öpebilirim. (126.14.)

Yanağından penbeler dökülüyor çocuğun, (135.18.)

2.9.2.1.1.2. ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←abl)

Surlar su gibi içerken zamanı / Sebeli bir rüzgar esiyor *Marmara'nın kucağından* (21.17.)

Bir yetim incir fidanı boynunu uzatıyor *surların koynundan* (21.10.)

Bahtıma ateş düştü *Hübel'in gözlerinden.* (30.63.)

Kan döküldü *bulutların saçından.* (108.12.)

Gelmiş geçmiş ozanlardan anlat /*Ozanların tutkularından* (124.15.)

Trahomlu şairler doğruluyorlar *masaların altından* (131.34.)

Benim kaleminden kan değil süt damlıyor (131.36.)

2.9.2.1.1.3. ZT(İT(İ→(İ←iye))←abl)

Gül dalından kalem al (24.8.)

Örnek almış *alperenler huyundan;* (35.8.)

"Öztürkçe" bahçesinden nice "tilcik" dermişti, (51.12.)

Çılgın kahkahalar geliyordu *deniz tarafından,* (66.5.)

Saraylar *kirpik altından* ellerime bakıyor. (69.12.)

Akın başlar *Türk ilinden,* (88.8.)

Azad kuşlar uçup geldi *Kaf Dağlarından;* (134.6.)

Hani *kısrak memelerinden* ufukları sağardık (139.1.)

Selsebil kurnalarından akıyor sesin. (140.16.)

Dilek ufuğundan güneş doğmuyor, (141.10.)

2.9.2.1.1.4. ZT(İT((ST(S→(ST(S→İ)))←gen)→(İ←iye))←abl)

Zamanı *bir gümüş ibriğin lülesinden* süzerdik; (26.8.)

2.9.2.1.1.5. ZT(İT(İ(İT(İ→(İ←iye))←gen)→(İ←iye))←abl)

Bir dut türemiş *kible duvarının dibinden* (34.26.)

2.9.2.1.1.6. ZT(İT(ST(S(Dat.Gr.(İ←dat)←S))→İ)←iye)←abl)

Zemzeme susuz dudaklarından /Makbul dualar dökülsün; (68.21.)

2.9.2.1.1.7. ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(İ←iye))←abl)

Barış umdum *şu yılların kaçından,* (108.11.)

Bir gazelin beytinden süzölmüş nezaketin, (140.1.)

Bir gazelin beytinden süzölmüş nezaketin, (140.15.)

2.9.2.1.1.8. ZT(İT(İT(İ→(İ←iye))→(İ←iye))←abl)

Gök mâviyi, *gün ışığı içinden,*/Süzemedim, süzölmüyor Sultanım. (108.13.)

2.9.2.1.1.9. ZT(İT(İ(İT(İ←iye)←gen)→İ(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←iye))←abl)

Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara sarıyorum (131.16.)

2.9.2.1.1.10. ZT(İT((ST(S→İ)←iye)/←abl/←(İ←gen)))

Bembeyaz başörtüsünden ananın /Yedi renkli pullar sallanıyordu; (132.13.)

2.9.2.1.1.11. ZT(İT((İ←gen)→(İ(ST(S→İ))←iye))←abl)

Barışın gökçek maviliğinden kuşlar geçiyor, (135.10.)

2.9.2.1.1.12. ZT(İT(İ(ST(S(ST(S→İ))→İ))←iye)←abl)

Ben süt-beyaz teninden ay ışığını süzüyordum. (136.18.)

2.9.2.1.2. İsim Tamlaması+ Lokatif

2.9.2.1.2.1. ZT(İT(İ→(İ←iye))←lok)

Yiğitlik taksiminde bize düştü ulu pay; (13.12.)

2.9.2.2.Sıfat Tamlaması+Hal Ekinden Oluşan Kaynak-Çıkış Zarfları

2.9.2.2.1.Sıfat Tamlaması+ Ablatif

2.9.2.2.1.1. ZT(ST(S→İ)←abl)

Hâlâ o iklimden sesler duyarım. (5.10.)

Anılacak gözleri bir gözeden sû gelir (14.1.)

Bir yerden üstüme çingırlar dökülüyor (21.30.)

Üstüme her taraftan yıldızlar akıyordu (34.62.)

Çelik namlulardan hedef seçilir, (46.7.)

Kementler ör sarışın huzmelerden; (60.4.)

Kementler ör sarışın huzmelerden, (60.19.)

Bırakın dört yönden şaha kalksın yalnızlık. (61.6.)

Ateş yağar avuçlarımıza bir yerden, (63.14.)

Bunca gayret umulur mu bir kelden, (80.20.)

Uzak kentlerden geliyorum, (89.3.)

Avuçlarımıza kan döküldü bir yerden (101.6.)

Bir yerden, türküler değdi saçlarımıza. (101.7.)

Önce arı sudan abdest aldılar; (110.54.)

2.9.2.2.1.2.ZT(ST(S(İT(İ(ST(S→İ(ST(S→İ)))←gen)→İ(Cc(YF(F)←p)←iye))→İ)←abl)

Kucaklarında kara kalın İncil ciltleri /Melon şapkalı adamlar geliyormuş /O güzel atların gittiği yerden (22.7.)

Çılgınlık duyuluyormuş o güzel atların gittiği yerden (22.9.)

Kaatil kitleleri katarak önüne /Soğuk rüzgarlar esiyormuş /O güzel atların gittiği yerden (22.13.)

Ve ağıtlar yükseliyormuş o güzel atların gittiği yerden (22.17.)

2.9.2.2.1.3. ZT(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat)→YF(F))←p)→İ)←abl)

Yoksa küflü ekmek dilimine benzeyen halden mi (25.20.)

2.9.2.2.1.4. ZT(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)))←abl)

Gerilmiş bir yaydan boşaltır beni, (52.13.)

Umulmadık bir yönden bir gün - çıkar gelirim. (91.12.)

2.9.2.2.1.5. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←abl)

Sonra o kaskatı karanlıklardan /Sarı ışık huzmeleri sızardı (2.5.)

Bir ıssız ormanda bir berrak gölden, /Ürkek ceylanlar su içiyordu... (62.12.)

Çıkar gelirim o zorlu savaşlardan... (64.2.)

Tetik uykularda en yiğit analardan, /Emerim en temiz isyan südünü... (64.7.)

Çıkar gelirim o zorlu savaşlardan... (64.10.)

Sözün lezzetini tadıyorduk bir mercan kadehten, (136.25.)

Gezip bidev atlarla nice çağları, /Nigari bir minyatürden çıkardım seni. (140.3.)

2.9.2.2.1.6. ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←abl)

Efsanelerden anlat, şu Yunan Tanrılarında (124.14.)

2.9.2.2.1.7. ZT(ST(S(Tk.Gr.(S(Cc(YF(F))←p)+S(Cc(YF(F))←p)))→İ)←abl)

Gelmiş geçmiş ozanlardan anlat /Ozanların tutkularından (124.15.)

2.10. Kesinlik Zarfları

2.10.1. Kelimedен Oluşan Kesinlik Zarfları

2.10.1.1. Tek Zarftan

sorma hiç! (65.11.)

Dönmediler hiç ona kulluktan. (110.50.)

Dündar Ağam heç çıkmasın ürekte, (113.43.)

düşeceksin, /Elbet bir gün ocağıma. (115.4.)

2.11. Nicelik Zarfları

2.11.1. Kelimedен Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.1.1. Tek Zarftan Oluşan Nicelik Zarfları

Çöllerin bildiğinden ben de biraz bilseydim! (30.31.)

Daha bin yıl solunur göğüslerden içeri. (55.16.)

Pek çoğaldı velinimet tepenler. (80.7.)

Daha da dolaşacağım, (89.30.)

çok yaşa. (99.11.)

Dünder Ağam, *çoh* görestim hardasan? (113.1.)

Elden ele *çok* gezdin sen avare Karanfil, (134.10.)

2.11.2. Kelime Grubundan Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.2.1.Sıfat Tamlamasından Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.2.1.1. ZT(ST(S→İ))

Ben *kaç kere* iliklerime kadar ıslandım.(19.62.)

Otuziki makam ondört saz ile /Bir günde *kırk defa* çalayım seni (32.12.)

Sekiz kere güneş vurdu ak alnımıza, (101.4.)

Bir soğuk masalı *sekiz kere* dinledik. (101.5.)

Gönlümden *bin kere* öpebilirim. (126.14.)

2.11.2.1.2. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ))

Vuruşmaya döne döne, /*Yüz bin kerre* yemin olsun... ! (88.19.)

En isyankar çağında ellerimizin,/*Yüz bin kere* giyindik, *yüz bin kere* soyunduk.
(100.10.)

En isyankar çağında ellerimizin,/*Yüz bin kere* giyindik, *yüz bin kere* soyunduk.
(100.10.)

Yüz bin kere söyledim de, /Saçlarını uzatmadın. (107.3.)

2.11.2.2. Edat Grubundan Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.2.2.1. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Şairim semaya dalma *bu kadar* (33.10.)

Seni sevdim *Turan kadar*. (109.8.)

Bileklerim incelmezdi *bu kadar* (118.5.)

Bu kadar içmezdim bu kahrolası şarabı (118.12.)

Bu kadar korkmazdım ölümden sen olmasan (118.20.)

2.11.2.3.Kısaltma Grubundan Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.2.3.1. Lokatif Grubundan Oluşan Nicelik Zarfları

2.11.2.3.1.1. ZT(Lok.Gr.(İ←lok)→ST(S→İ))

günde bin kez okurum. (104.8.)

Tanrının yanına varır gelirdim *günde beş kez* (118.13.)

Günde beş vakit şiirlerimi okuyacaksın ibadet gibi (119.16.)

2.12. Olasılık Zarfları

2.12.1. Kelimeden Oluşan Olasılık Zarfları

2.12.1.1. Tek Zarftan Oluşan Olasılık Zarfları

Belki bir sadık rüyadır bu /*Belki* yalancı (3.20.)

Belki bir sadık rüyadır bu /*Belki* yalancı (3.20.)

Kim bilir *belki* de sana doyarım, /Topraklar yağmura doyduğu zaman. (5.11.)

Kim bilir, şehir *belki* maveradan bir nişan? (30.44.)

Belki çıkıp geleceğim harabelerden, (60.10.)

Döşümüzde yaramız, /*Belki* yüzden ileri. (86.6.)

Bir mabet serinliği getirir *belki* Buhara'dan (102.4.)

Belki Arabistan çöllerinde yorgunsun şimdi (123.27.)

2.13. Sebep Zarfları

2.13.1. Kelimeden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.1.1. İsim+ Hal Ekinden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.1.1.1. İsim+ Ablatif

2.13.1.1.1.1. ZT(İ←abl)

Utandır *zamandan* yumuşak kahkülleri...(43.15.)

Biz binende gök yırtılır *naradan*. (85.4.)

Bilsen *ıssızlıktan* nasıl yılmışım. (104.3.)

Kâğıt bile *mısralardan* tedirgin. (108.15.)

Bu kadar korkmazdım *ölümden* sen olmasan (118.20.)

2.13.1.1.2. İsim+ Datif

2.13.1.1.2.1. ZT(İ←dat)

hizmet eder *âdeme*, (12.13.)

Düşmana korkulu düş, (13.15.)

Dosta şefkatli kucak. (13.16.)

Göklere neden şevk ile dönmek düşmüş! (30.25.)

"dize" derdi *satıra*, (51.29.)

Can atar *yücelere* beyaz tenzih kuşları. (71.17.)

Yiğitlere ağıt düzer analar, (80.14.)

Yurt ki namustur *er'e*, /Bizde özden ileri. (86.4.)

Dört yönde *devlere* tuzaklar kurdum. (103.10.)

gelin *kulluğa*. (110.32.)

Şimdi çocuklar büyüyor *tutsaklığa* Asya'nın göbeğinde.... (130.25.)

Dirliğe boyatıyor kıyısında çimenler... (135.16.)

2.13.1.2. Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.1.2.1. Zamir+ Datif

2.13.1.2.1.1. ZT(Zm←dat)

Yoldaş ediyorum *kendime* /İmrül Kays'ı Antere'yi A'sâ'yı (19.30.)

Hani *bana* şiirler yazacaktın şiirler... (93.1.)

Hani *bana* şiirler yazacaktın şiirler... (93.16.)

Sana hep böyle şiirler yazacağım akşam-sabah. (94.13.)

Sana en dokunaklısını yazıyorum şiirlerin (120.2.)

Hani *bana* şiirler yazacaktın şiirler (121.1.)

Hani *bana* şiirler yazacaktın şiirler... (121.17.)

Sana hep böyle şiirler yazacağım akşam-sabah. (122.13.)

Bana içli bir türkü okusana ... (123.32.)

Sana şiirler yazabilirim yine (125.17.)

gözlerim *sana* açtı (128.4.)

Senden gayrısı *bana* günahtır, haramdır (128.6.)

Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum (131.1.)

2.13.2. Kelime Grubundan Oluşan Sebep Zarfları

2.13.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.2.1.1. İsim Tamlaması+ Ablatif

2.13.2.1.1.1. ZT(İT(İ←iye)←abl)

Eğilmiş secde etmiş bu ağaç *edebinden* (34.27.)

Utancından hep uyu (34.50.)

Dağlar devrilir *yelinden* (88.9.)

Ürkmüş *ışığından* bilge kalem, soylu kılıç; (133.12.)

2.13.2.1.2. İsim Tamlaması+ Datif

2.13.2.1.2.1. ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)

Dev sütunlar yontuyorlar *geleceğin ma'bedlerine* (21.24.)

Heybelerin nakışına ölürüm. (76.17.)

Kırk Urumun yamacında bir Oğuz, /*Kancıklığın böylesine* güler ha! (85.8.)

Senin namına yıldızları kıskanıyorum. (131.9.)

Bebek *pulların şavkına* can atıyordu... (132.14.)

2.13.2.1.2.2. ZT(İT(İ→(İ←iye))←dat)

Tebbet hürmetine kurut elini! (41.6.)

Adımız armağan *Oğuz eline*, (74.13.)

Tanrı *kişi oğluna* şu acunu yer kıldı (82.1.)

Asya şehirlerine gül sağnağıdır, /Şafaktan kopma dudakların. (102.2.)

2.13.2.1.2.3. ZT(İT((Bag.Gr.(İ+İ+İ))→(İ←iye))←dat)

Üçler, yediler, kırklar aşkına, /Şehit veren evler-barklar aşkına, Hak yolcusu temiz ırklar aşkına, /Kör et gözlerini, (41.9.)

2.13.2.1.2.4.ZT(İT(ST(S(Cc(YF(BF(İ→yf)))←p)→İ(İT(Tk.Gr(İ+İ)))→(İ←iye)))←dat)

Üçler, yediler, kırklar aşkına, /Şehit veren evler-barklar aşkına, Hak yolcusu temiz ırklar aşkına, /Kör et gözlerini, (41.9.)

2.13.2.1.2.5. ZT(İT(ST(S(İT(İ→(İ←iye)))→İ(ST(S→İ)))→(İ←iye)))

Üçler, yediler, kırklar aşkına, /Şehit veren evler-barklar aşkına, *Hak yolcusu temiz ırklar aşkına*, /Kör et gözlerini, (41.9.)

2.13.2.1.2.6. ZT(İT(İ(ST(S→İ))→(İ←iye))←dat)

Derin uykular adına yüzüme örtüyorum. / Ana kokusu sinmiş bir firuze yazmayı... (69.3.)

2.13.2.1.2.7. ZT(İT(İ←iye)←dat)

Soluğuma sevdalıydı ıssız sokaklar. (70.3.)

Yıllar sonra *adımıza* buradan /Sancakları aylı beyler konuşsun. (74.28.)

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm, (76.2.)

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm, (76.2.)

Bir gün çıkıp gelirse yüreğindeki askerler, /Yıldızlar senden yana olursa bir gün;

/Boynuma yağlı kementler hazırla, /Düşünceme cellat ol. (99.1.)

Bağ olaydı *kollarıma*, (107.10.)

Eller *inadına* sevecek birbirini..... delice (119.6.)

Inadına güzel doğa bu ilk güz sabahlarında (124.27.)

Sağır oldu *şiiirlerime* gecelerin kulağı (124.29.)

Türkülerde sen varsın, *inadına* vefasız (127.6.)

2.13.2.1.2.8. ZT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←dat)

Baş koymuşum Türkiye 'min yoluna (76.1.)

Irmağının akışına ölürüm. (76.4.)

2.13.2.1.2.9.ZT(İT(ST(S(Ed.Gr.(İ←Ed))→İ(Cc(YF(F))←i.f.eki))←iye)←dat)

Bozkurt gibi bakışına ölürüm. (76.8.)

2.13.2.1.2.10. ZT(İT(İ(Cc(YF(F))←i.f.eki)←iye)←dat)

Mavi boncuk takışına ölürüm. (76.13.)

2.13.2.1.2.11. ZT(İT((İ←gen)→(ZGr(Z→S)←iye))←dat)

Yeşillerin en güzeline pervaneydi ellerin. (92.2.)

2.13.2.1.2.12. ZT(İT(ST(S→İ)←iye)←dat)

Dal gövdene bindallılar dikilmiş, (105.15.)

2.13.2.1.3. İsim Tamlaması+ Lokatif

2.13.2.1.3.1. ZT(İT(İ←iye)←lok)

Sayasında dertleşirih iraktan. (113.44.)

2.13.2.2.Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.2.2.1.Sıfat Tamlaması+ Ablatif

2.13.2.2.1.1. ZT(ST(S→İ)←abl)

O yüzden dönüyorum silahlara (20.13.)

2.13.2.2.1.2. ZT(ST(S(İT(S(Cc(YF(F))←p)←iye))→İ)←abl)

Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. (131.28.)

2.13.2.2.2. Sıfat Tamlaması+ Datif

2.13.2.2.2.1. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ)←dat)

Şimdi gücüm yetmiyor sekiz köşeli çıgıllıklara (20.12.)

2.13.2.2.2.2. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)

Bu zavallı çöllere ebedi yanmak düşmüş! (30.26.)

2.13.2.2.2.3. ZT(ST(S→İ)←dat)

Bu ma'bede boş yere denmemiş Ulu Cami (34.24.)

Kılıçlar bilendi ak düşüncelere asırlar boyu (92.5.)

Boş yere dile düştüm. (129.8.)

Kap kara ölülere oturup türkü yakmışız (130.22.)

2.13.2.2.2.4. ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat)

Bir çocuk çağrısına her çileyi çekerim. (40.7.)

2.13.2.2.2.5. ZT(ST(S(İT(İ→(İ←iye)))→İ)←dat)

Bebek yumuyordu gözlerini /Cennet armağanı düşlere, (132.36.)

2.13.2.3. Edat Grubundan Oluşan Sebep Zarfları

2.13.2.3.1.ZT(Ed.Gr.(Cc(YT(ST(Tk.Gr.(İ+İ)→İ)←dat)→YF(F)←/i.f.eki)/←/Ed)//←N(İ←ak))

Üç beş kuruşa satmak için geleceği /mumya benizli kıralların huzuruna çıkarlar (1.9.)

2.13.2.3.2. ZT(Ed.Gr.(ST(S→İ)←Ed))

Bu minval üzere firavun sarayında Musalar büyür (1.20.)

Ulu buyruk üzere ay olacağız. (85.7.)

Bu düzen yüzünden Alman yurdunda, /Türk kızları "yollu" oldu (80.25.)

2.13.2.3.3.ZT(Ed.Gr.((Cc(YT(İT((ST(S→ST(S→İ))←gen)→(İ←iye))←abl)→YF(F))←i.f.eki)←Ed))

Sakarya boylarında bu mübarek erlerin /Alnından öpmek için melekler iner yürür.

(4.12.)

2.13.2.3.4. ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(Arp.fiil)))←Ed))

Ellerini bus için bâdiyeden bû gelir (14.2.)

2.13.2.3.5. ZT(Ed.Gr.(İ(Zm←gen)←Ed))

Ânın için ne meste ne huşyâre söylerim (16.7.)

İşte onun için iniyorum burçlardan (25.28.)

2.13.2.3.6. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Işık yollar için ne dedi (25.39.)

Atlar için ne söyledi Hümeyra (25.40.)

Su diye içtim zamanı (38.2.)

Su diye içtim zamanı (38.19.)

Ülkü için her zorluğa katlansın, (54.17.)

Ülkü için boz tikenler gül olur. (113.23.)

2.13.2.3.7. ZT(Ed.Gr.(İT((ST(S→İ))→(İ←iye))←Ed))

Şol atlar hakkı için ki /Seğirtirler (25.41.)

Ol müntakım hakkı için, /Türk ve Turan yazacağım. (73.12.)

2.13.2.3.8. ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(YF(F))←i.f.eki)←Ed))

Sular arınmak için sığındılar dağlara. (30.9.)

2.13.2.3.9.ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←dat)→YF(BF(İ→yf)))←i.f.eki)←Ed))

Bekaa yurduna gelin olmak için nineler, /Yakmışlar kınaları; (37.4.)

2.13.2.3.10.ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(YT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)→Y(F))←i.f.eki)←Ed))

Bir derin ummana girmek üzere /Eşyanın sırrına ermek üzere/Başka alemleri görmek üzere /Gün gelir kapanır söner gözlerim (33.13.)

2.13.2.3.11.ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)→Y(F))←i.f.eki)←Ed))

Bir derin ummana girmek üzere /Eşyanın sırrına ermek üzere/Başka alemleri görmek üzere /Gün gelir kapanır söner gözlerim (33.13.)

2.13.2.3.12. ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(N(ST(S→İ)←ak)→YF(F))←i.f.eki)←Ed))

Bir derin ummana girmek üzere /Eşyanın sırrına ermek üzere/Başka alemleri görmek üzere /Gün gelir kapanır söner gözlerim (33.13.)

Son oku atmak için tam yayını germiştii; (51.13.)

2.13.2.3.13. ZT(Ed.Gr.(C(N(ST(S→İ))→Y(F)/←ze←ke/←Ö(Zm))←Ed))

Bir şeyler getirsin o diye pırl pırl sabahlar/Tuttun da gecelere uzandın sessiz. (92.3.)

2.13.2.3.14. ZT(Ed.Gr.(C(YT(ST(S→İ)←dat)→(YF(BF(İ→yf)))←ke)→Ed))

Cümle haksızlıklara inat olsun diye,/Kimsesizliğe vur, yalnızlığa vur! (95.6.)

2.13.2.3.15. ZT(Ed.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ)))←Ed))

Bu zorlu buyruk üzre erler davrandı, (110.45.)

2.13.2.3.16.ZT(Ed.Gr.((Cc(N(ST(S→ST(S→İ))←ak)→YF(F))←i.f.eki)←Ed))

Bu küçük mahşeri görmek için, /Gökte güneş davrandı. (110.53.)

2.13.2.3.17. ZT(Ed.Gr.(İ(Cc(YF(BF(İ→yf)))←i.f.eki)←Ed))

Cuma kılmak için er olmak gerek (110.67.)

2.13.2.4. Bağlama Grubundan Oluşan Sebep Zarfları

2.13.2.4.1.ZT(Bag.Gr.((İT(ST(S→İ)→(İ←iye))←dat)+(İT(İT(ST(S(ST(S→İ)→İ)→(İ←iye))→(İ←iye))←dat)))

Anlamsız bakışlar adına ve süt beyaz ay ışığı inadına, /Gündüzün üç vaktinde, üç vaktinde gecenin. /Yollarımda tuzak ol. (99.8.)

2.13.3.Cümleciklerden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.3.1. İsim Cümlecği+ Hal Ekinden Oluşan Sebep Zarfları

2.13.3.1.1. İsim Cümlecği+ Ablatif

2.13.3.1.1.1.ZT(İ(Cc(N(İT(İT(İ→(İ←iye))←iye)←ak)→YF(F))←i.f.eki)←abl))

Anlamsız bakışların ışık ışık gülerken /Geceler ayak seslerimi dinlemekten yorulur (125.12.)

2.13.3.1.2.İsim Cümlecği+ Datif

2.13.3.1.2.1. ZT(İ(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F))←i.f.eki)←dat))

Serv-i dil-keş gibi olsa revân nâz ile /Şol gönüle kaametın kucmaya arzû gelir (14.6.)

Sinemi delmeğe almışlar karar; (106.6.)

2.13.3.1.2.2.ZT(İ(Cc(YF(F)/←i.f.eki/←dat){Y}←N(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ak
)))

Nakışlı bir seccadede İsa'ya gebe kızlar, /*Kuşatmaya bilenir o üryan gündüzleri...*
 (69.10.)

2.13.3.1.2.3.ZT(İ(Cc(YF(F)/←i.f.eki/←dat)←ZT(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F)/←g)+
 Z(Cc(YF(F)/←g))))))

Vuruşmaya döne döne, /Yüzbin kerre yemin olsun... ! (88.19.)

2.13.3.1.2.4. ZT(İ(Cc(YT(Zm←dat)→YF(BF(İ→yf)))←i.f.eki←dat)

Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün. (108.14.)

2.14. Sınırlandırma Zarfları

2.14.1. Kelimededen Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.1.1. Tek Zarftan Oluşan Sınırlandırma Zarfları

Nihayet arkadaş seçtim zamanı (38.17.)

O, eski sızılı geceler yok *artık*, /Bizi kucaklayan, saçlarımızdan öpen... (43.6.)

Utandır olduk *artık* el yüzüne bakmaya, (50.11.)

Artık kendi dizlerime koyuyorum başımı... (68.12.)

"*Artık* burda bitti işimiz; (132.30.)

Artık gümüş kandiller gibi yıldızlarınız yok, (137.18.)

Artık ne serçeler var ne ürkek türkülerimiz kalmış (138.25.)

2.14.1.2. İsim+ Hal Ekinden Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.1.2.1. İsim+ Bildirme

2.14.1.2.1.1. ZT(İ←bil.)

Asırlardır kır atımı suladım. (76.3.)

Kurumuş denizlerin suçlusuyum *çağlardır.* (96.6.)

2.14.2. Kelime Gruplarından Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.1. İsim Tamlamasından Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.1.1. ZT(İT(İ→(İ←iye)))

Günler boyu sevdamızla yanardı, (48.3.)

Ok yağdırırlar kaderime *çağlar boyu*, /İpek yolunda bıraktığım gölgeler... (56.10.)

Kılıçlar bilendi ak düşüncelere *asırlar boyu* (92.5.)

Yıllar yılı kaderimin hükmünü,/Bozamadım, bozulmuyor Sultanım. (108.3.)

Yıllar yılı düşlerimize de sığmadı (130.27.)

Geceler boyu böyle geleceği emziriyorum (131.37.)

2.14.2.2. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.2.1. İsim Tamlaması+ Eşitlik Eki

2.14.2.2.1.1. ZT(İT(İ→(İ←iye))←eşt)

gün boyunca erirdim, (137.7.)

2.14.2.2.2. İsim Tamlaması+ Lokatif

2.14.2.2.2.1. ZT(İT(İ←iye))←lok)

Yolumuz *sonunda* deryaya çattı (28.21.)

Tamam etti *sonunda* tesbihimi (39.19.)

2.14.2.2.2.2. ZT(İT(ZGr.(Z→S))←iye)←lok)

En sonunda bir deryaya dökülür, (45.10.)

2.14.2.3. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.3.1. Sıfat Tamlaması+ Bildirme

2.14.2.3.1.1. ZT(ST(S→İ))←bil.)

Çekiyorum zorlu pazularıyla *kaç gecedir...* (65.2.)

Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem. (76.11.)

Seni arıyorum *kaç yıldır.* (89.4.)

O altun kahküllü masal çocukları, */Bin yıldır gözlerine susuz...* (102.6.)

Nece yıldır, bir işlihl düşünüm var, (113.15.)

2.14.2.3.1.2. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ))←bil.)

Biz ki *üçbin yıldır* yurtsuz olmadık. (110.77.)

Beş bin yıldır biz tanışuh hey ağam, (113.13.)

2.14.2.4. Edat Grubundan Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.4.1. ZT(Ed.Gr.((ST(Cc(ZT(Tk.Gr.(İ+(İ←dat)))→YF(F))←p)→(S→İ))←dat)←Ed)

Gözleri kan çanağı Menfisli büyücüler/ *soluk soluğa yaklaşan serin sabaha dek* /Samanyoluna bakarlar. (1.8.)

2.14.2.4.2. ZT(Ed.Gr.((ST(S→İ))←abl)←Ed)

Eski ma'bedlerin pencereleri /Ufukları kollardı *nice zamandan beri* (2.6.)

Ve kim bilir *kaç yıldan beri* kalbimi öğütüyorum (19.84.)

Beraber soluruz bu havayı /Kim bilir *kaç yıldan beri...* (43.18.)

2.14.2.4.3. ZT(Ed.Gr.((İT(İ←iye))←dat)←Ed)

Ben kaç kere *ilıklarime kadar* ıslandım. (19.62.)

2.14.2.4.4. ZT(Ed.Gr.(İ(İT(İ→(İ←iye))←abl)←Ed)

Kerahet vaktinden beri serhoş gibiyim. (20.15.)

2.14.2.4.5. ZT(Ed.Gr.(İ←abl)←Ed))

Akrebiyle yelkovanı kol saatimin /Güneşi çekiştiriyorlar *deminden beri* (21.5.)

Kim söyleyecek türküsünü *bundan böyle*,/Ötükenli atların, Deli- Günlü Noyanların?
(61.1.)

Bundan geri kemik yaylar konuşsun. (74.2.)

Vurma *bundan böyle* şakaklarımıza (100.2.)

2.14.2.4.6. ZT(Ed.Gr.(ST((S→İ)←dat)←Ed))

Uçup gidiyorum ta *hazreti Süleymana kadar* (21.18.)

2.14.2.4.7. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Sohbetimiz *yar üzre* sözümüz şi'r olaydı (34.35.)

2.14.2.4.8. ZT(Ed.Gr.(İ(İ←dat)←Ed))

Akıl Furkan'a teslim bu gece *fecre kadar*; (37.10.)

2.14.2.4.9. ZT(Ed.Gr.(S(Cc(YF(F))←p)←dat)←Ed)

Bulana kadar at süreceğim (89.31.)

2.14.2.4.10. ZT(Ed.Gr.(S(ST(S→İ)→İ)←abl)←Ed))

Onlar ki; *üç bin yıldan beri*, /Olmuştular Tanrıya çeri. (110.49.)

2.14.2.5. Tekrar Grubundan Oluşan Sınırlandırma Zarfları

2.14.2.5.1. ZT(Tk.Gr.(S(Cc(YF(F))←p)+Z(Cc(YF(F))←g)))

Bir şeye susamışız *doğduk doğalı* (130.23.)

2.15. Sıralama Zarfları

2.15.1. Kelimedden Oluşan Sıralama Zarfları

2.15.1.1. Tek Zarftan

Sonra şefkatten yoğrulmuş kadınlar girer araya (1.18.)

Sonra o kaskatı karanlıklardan /Sarı ışık huzmeleri sızardı (2.5.)

Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. (19.68.)

Yakalardım ben bu sesleri *sonra* (20.10.)

Önce bulutlar donup dökülüyormuş yeryüzüne (22.1.)

Sonra Semave Deresi (25.26.)

Sonra Ulu Cami'ye gidip divana durdum (34.23.)

Sonra ellerimde oldu bir tesbih (38.11.)

Ellerini ellerime verince, /Davullar çalınır içimde *önce*, (42.4.)

Sonra gerinir üstümde buğulu bir gök, (43.1.)

Sonra düşüncelerinizi yeşertirim... (63.6.)

Sonra ılgar ile gelir yeter, /Soylu huzuru karanlığın; (64.4.)

Sonra, ağır yükü sırtımızdan kaldırdın. (71.31.)

Önce arı sudan abdest aldılar; (110.54.)

Önce seni terk edip gideceğim (119.1.)

Önce coşkun şiirler yazacaksın benim gibi (119.11.)

Sonra ağlıyacaksınsessizce (119.13.)

Sonra birbirimize sattık varlıklarımızı, Bir yaşam boyu acıya (123.39.)

Sen *önce* sevdiğini söyle, (126.19.)

Önce Allah, sonra genlerim şahid (131.32.)

Önce Allah, *sonra* genlerim şahid (131.32.)

Sonra varır dökülür Filistin toprağına... (133.9.)

Sonra alırdım başımı size gelirdim. (137.8.)

Önce kubbeler yıkıldı üstümüze (139.12.)

2.15.2. Kelime Gruplarından Oluşan Sıralama Zarfları

2.15.2.1. Sıfat Tamlamasından Oluşan Sıralama Zarfları

2.15.2.1.1. ZT(ST(S→İ))

Bahar gelsin, seller aksın *ilk önce*. (45.7.)

2.15.2.2. Edat Grubundan Oluşan Sıralama Zarfları

2.15.2.2.1. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ)←abl)←Ed))

Bizde pusat konuşur, /*Yavan sözden ileri*. (86.1.)

Yoktur özge saklımız, /*İş bu gizden ileri*. (86.5.)

Anadolu yurt olur, /*İki gözden ileri*. (86.7.)

2.15.2.2.2. ZT(Ed.Gr.((İ←abl)←Ed))

Yurt ki namustur er'e, /*Bizde özden ileri*. (86.4.)

2.15.2.2.3. ZT(Ed.Gr.((Zm←abl)←Ed))

Hepsinden önce de hür olmak gerek. (110.68.)

2.16. Soru Zarfları

2.16.1. Kelimedenden Oluşan Soru Zarfları

2.16.1.1. Tek Zarftan Oluşan Soru Zarfları

Onlar bu dünyaya *niye* geldiler (8.1.)

Nerden çıktın böyle karşıma Sitare (19.1.)

Nerden çıktın karşıma böyle? (19.77.)

bu evler *nelere* gebeydiler... (30.20.)

Göklere *neden* şevk ile dönmek düşmüş! (30.25.)

Ne acı! (39.17.)

Nereden çıktı bilmem bir tümen atlı; (57.17.)

bensiz *nasıl* olursunuz? (63.11.)

Nasıl anlatsam size Züleyha'yı; (63.25.)

Nerden geldim, (65.9.)

nasıl geldim (65.10.)

Beni *nasıl* sarar, nasıl okşardı saçlarımı? (70.12.)

Beni nasıl sarar, *nasıl* okşardı saçlarımı? (70.12.)

Niçin geldiniz, (70.25.)

nasıl geldiniz (70.26.)

Ötüken *niye* ıssız, (87.4.)

Kime sorsam (89.5.)

sarı bürçeklim *kime*... ? (89.6.)

VEY ırmağı kıyısında naralardan sıyrılıp, /*Nasıl* tutmuşum Saçlarından. (96.11.)

Bilsen ıssızlıktan *nasıl* yılmışım. (104.3.)

Su başında *neden* çattın kaşını, (105.3.)

Ki; inkarcı kişi oğlu, /Yalanına *nasıl* bağlı? (112.9.)

Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan (138.1.)

Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan (138.6.)

Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan (138.11.)

Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan (138.15.)

Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan (138.21.)

Ki; inkârcı kişi oğlu, /Yalanına *nasıl* bağlı? (142.9.)

2.16.2. Kelime Gruplarından Oluşan Soru Zarfları

2.16.2.1. Sıfat Tamlamasından Oluşan Soru Zarfları

2.16.2.1.1. ZT(ST(S→İ))

ne dürlü imtina kılam (18.10.)

2.17. Süreklilik Zarfları

2.17.1. Kelimededen Oluşan Süreklilik Zarfları

2.17.1.1. Tek Zarftan Oluşan Süreklilik Zarfları

Bahar başlayınca elvan toyuna, /Sevdam çiçek açar idi *boyuna*/ Koyakdaki gür derenin suyuna, /Söğüt dallarını eğdiği zaman. (5.6.)

- Hâlâ* o iklimden sesler duyarım. (5.10.)
 Yaraları *hala* sızılar, kanar. (9.6.)
 Özüm sözüm *hep* sevdaya boyandı, (10.11.)
 Kuzeyden güneye güneyden kuzeye/*Hep* gidip geliyorum bu çöllerde (19.45.)
 Dağda, ovada, badiyede okuduğum *hep* elif (19.50.)
Hep gül gibi gülümse (24.2.)
boyuna değişmektedir kâinat (28.8.)
Hala yiğit ve temiz ervahla dolu cami (34.25.)
 Utancından *hep* uyu (34.50.)
Hep acıyı söyledim, acıyı yazdım. (39.16.)
 Bunlar *hep* huydan gelir (49.36.)
 Narası yankılanır *hala* karşı dağlarda, (55.13.)
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem. (76.11.)
 Meyveleri ham topluyor *hep* daldan. (80.19.)
 Selenge *hâlâ* akmada, (87.2.)
 Türk *hep* böyle kalmaz geri. (88.12.)
Hep ışıklı olacaktı gözlerin, (93.12.)
 Sana *hep* böyle şiirler yazacağım akşam-sabah. (94.13.)
 Dikildin *hep* yollarıma, (107.8.)
hep ışıklı olacaktı gözlerin, (121.13.)
 Sana *hep* böyle şiirler yazacağım akşam-sabah. (122.13.)
 Sana bağıyor bu yanık türküler *habire*, (123.22.)
Hep kıvanç duyarız, (130.9.)
Habire çalıyordu... (132.19.)
hep yollara düşerdik (139.4.)
Hep seni düşündüm uzun, tozlu yollarda (140.5.)

2.17.2. Cümleciklerden Oluşan Süreklilik Zarfları

2.17.2.1. Zarf Cümleciğinden Oluşan Süreklilik Zarfları

2.17.2.1.1. ZT(Z(Cc (YF(F)←g)))

Ki *durmada*n hayat damıtır memeleri (1.19.)

2.17.2.1.2. ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F))←g))

*Hiç durmada*n kan dökmüşüm göl gibi; (9.13.)

2.18. Şart Zarfları

2.18.1. Cümleciklerden Oluşan Şart Zarfları

2.18.1.1. Zarf Cümlecigiinden Oluşan Şart Zarfları

2.18.1.1.1. $ZT(Z(Cc(\ddot{O}(Zm) \rightarrow N(ST(S \rightarrow \dot{I})) \rightarrow YF(F) \leftarrow / \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze \leftarrow ke / \leftarrow YT(\dot{I}T(S T(S(Cc(\ddot{O}(\dot{I}T(\dot{I} \leftarrow iye)) \rightarrow ZT(\dot{I}) \rightarrow \emptyset(YF)) \leftarrow \emptyset(p))) \rightarrow \dot{I}(ST(S \rightarrow \dot{I}))) \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow lok)))$

Ben bir Timurlenk olsaydım /Alnı akıtmalı bir at üstünde (3.1.)

2.18.1.1.2. $ZT(Z(Cc(\ddot{O}(\dot{I}T(ST((S \rightarrow \dot{I}) \leftarrow iye) \rightarrow //YF(F) \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze // \leftarrow (S(Cc(\ddot{O}(\dot{I}T (\dot{I} \leftarrow iye)) \rightarrow ZT(ST(S \rightarrow \dot{I})) \rightarrow \emptyset(YF)) \leftarrow \emptyset(p))))))))))$

Ve bir kılıcım olsaydı /Kabzası yıldız kakmalı (3.2.)

2.18.1.1.3. $ZT(Z(Cc(N(S \rightarrow \dot{I}) \rightarrow YF(F) / \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze \leftarrow ke / \leftarrow YT(\dot{I}T(\dot{I} \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow a bl))))$

Firuze ışıklar toplasaydım /Semerkant kubbelerinden (3.3.)

2.18.1.1.4. $ZT(Z(Cc(\ddot{O}(Zm) \rightarrow N(ST(S \rightarrow \dot{I})) \rightarrow YF(F) / \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze \leftarrow ke / \leftarrow YT(\dot{I}T((\dot{I} \leftarrow gen) \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow lok))))$

Ben bir Timurlenk olsaydım /Bozkırın ortasında (3.4.)

2.18.1.1.5. $ZT(Z(Cc(YT(\dot{I} \leftarrow lok) \rightarrow YF(BF(\dot{I} \rightarrow yf)) / \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze / \leftarrow \ddot{O}(\dot{I}T(\dot{I} \leftarrow iye))))$
)

Sivas'ta buz tutsaydı gözlerim (3.5.)

2.18.1.1.6. $ZT(Z(Cc(YT(\dot{I}T(\dot{I} \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow lok) \rightarrow \ddot{O}(\dot{I}) \rightarrow YF(F) / \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze / \leftarrow YT (\dot{I}T(ST(S \rightarrow \dot{I}) \leftarrow iye) \leftarrow dat))))$

Ankara ovalarında /Yıldırımlar dökülseydi /Yalpırık tulgalarım (3.6.)

2.18.1.1.7. $ZT(Z(Cc(N(ST(S \rightarrow \dot{I})) \rightarrow YF(F) \leftarrow / \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze \leftarrow ke / \leftarrow YT(\dot{I}T(\dot{I} \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow lok))))$

Bir Timurlenk olsaydım /Kızılırmak boylarında (3.7.)

2.18.1.1.8. $ZT(Z((Cc(\ddot{O} \rightarrow N(\dot{I}T(\dot{I} \rightarrow \dot{I})) \rightarrow YF(F)) \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ke))$

Ben Aksak Timur olsam (3.8.)

2.18.1.1.9. $ZT(Z(Cc(ZT(ST(S \rightarrow (\dot{I}T((\dot{I} \leftarrow gen) \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye))) \leftarrow lok)) \rightarrow N(S \rightarrow \dot{I}) \rightarrow Y F(F) / \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ze \leftarrow ke / \leftarrow YT(\dot{I}T(\dot{I} \rightarrow (\dot{I} \leftarrow iye)) \leftarrow abl))))$

Bir çağın şafağında /Firuze ışıklar toplasam /Semerkant kubbelerinden (3.9.)

2.18.1.1.10. $ZT(Z(Cc(YT(ST((S \rightarrow \dot{I}) / \leftarrow dat / \rightarrow //YF(F) \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ke // \leftarrow (S(Cc(\ddot{O}(\dot{I}T (\dot{I} \leftarrow iye)) \rightarrow ZT(ST(S \rightarrow \dot{I})) \rightarrow \emptyset(YF)) \leftarrow \emptyset(p))))))))))$

Bir ata binsem alnı beyaz akıtmalı (3.10.)

2.18.1.1.11. $ZT(Z(Cc(YT(ST(S(\dot{I}sn.Gr.((\dot{I} \leftarrow iye) \leftarrow S) \leftarrow abl) \rightarrow \dot{I}(ST(S \rightarrow \dot{I}))) \text{dat}) \rightarrow YF(F)) \leftarrow \text{\textasciitilde} \text{rt} \leftarrow ke))$

Toynakları külüngten bir ata binsem (3.11.)

2.18.1.1.12.ZT(Z(Cc(Ö(İT(ST((S→İ)←iye)→//YF(F)←şrt//←(S(Cc(Ö(İT(İ←iye))→ZT(ST(S→İ))→Ø(YF))←Ø(p))))))))))

Bir kılıcım olsa /Kabzası dohunay kakmalı (3.12.)

2.18.1.1.13.ZT(Z(Cc(ZT(Ed.Gr.(ST(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→YF(F))←p)→İ)←Ed)→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F))←g))→yf)/←şrt←ke/\cdu\←YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat))))))

Kutlu iklimlerden doğan rüzgârlar gibi /Esip gitsem ta bozkırların ötesine (3.13.)

2.18.1.1.14.ZT(Z(Cc(Ö(İT((S→İ)←iye))→YF(F))←şrt))

Bir öfkem olsa, (3.14.)

2.18.1.1.15.ZT(Z(Cc(Ö(İT(S→İ)←iye)→ZT(ST(Ed.Gr.(İ←iye)→Ed))→İ)→Ø(YF))←Ø(şrt)))

bir öfkem sevgim kadar bahadır (3.15.)

2.18.1.1.16.ZT(Z(Cc(Z→YF(F)←/şrt←ke/←YT(İT(İ→(İ←iye))←dat))))

Sonra dökülsem Kızılırmak boylarına (3.16.)

2.18.1.1.17.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→N(İ)→YF(F)←/şrt←ke/←YT(İT(İ→(İ←iye))←lok))))

Ben Timurlenk olsam /Kızılırmak boyunda (3.19.)

2.18.1.1.18.ZT(Z(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F)/←şrt/←Ö(İ))))

Önüme dursa dağlar /Onları binek eyler üstüne biner yürür. (4.16.)

2.18.1.1.19.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F)/←şrt/←YT(ST(S((İT(İ←iye)←lok)←ait)→İ)←dat))))

Meltem vursa yüzündeki güllere./Dokunurdu gönlümdeki tellere. (5.7.)

2.18.1.1.20.ZT(Z((Cc(ZT(ST(S→İ))→YT(ST(S→İ)←lok)→YT(Zm←dat)→YF(F))←şrt←ke))

Bir gün bir sokakta sana rastlasam (6.1.)

2.18.1.1.21.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←iye))→YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g))→yf)))←şrt))

Gözlerim üstüne çakılıp kalsa (6.2.)

Aklım saçlarına takılıp kalsa (6.4.)

2.18.1.1.22.ZT(Z(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)→YF(F)/←şrt/←Ö(İT(İ←iye))))

Yolun ortasında tutulsa dilim (6.3.)

2.18.1.1.23.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←iye))→ZT(Tk.Gr.(İ+İ))→YF(F)/←şrt/←ZT(İ←abl))))

Kalbim kütür kütür atsa derinden (6.5.)

2.18.1.1.24.ZT(Z(Cc(Ö(Tk.Gr.(İ+İ))→YF(F)/←şrt/←YT(İT(İ←iye)←abl))))

Dağlar taşlar kımildasa yerinden (6.6.)

2.18.1.1.25.ZT(Z(Cc(YT(İT(ST(S(Cc(N(İ←ak)→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)←iye)))←abl)→YT(İT(İ←iye)←dat)→Ö(İ)→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g)))→yf)))←şrt))

Denizi andıran gök gözlerinden /Göğsüne damlalar dökülüp kalsa (6.7.)

2.18.1.1.26.ZT(Z(Cc(ZT(Ed.Gr.(C(YT(İT(ST(S→İ)←iye)←lok)→Ö(İ)→Y(İ)←Ed))→ZT(Ed.Gr.(C(YT(ST(S→(S→İ))←abl)→Y(İ)←Ed))→ZT(Ed.Gr.(Cc((YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)\cdu\→YF(F))←p)←Ed))→Ö(İ(Cc(YT(İ←abl)→YF(F)←p))→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g)))→yf)))←şrt))

Hemen önlerinde olay var gibi /O eski sevdadan haberdar gibi /Hayretler içinde hem donar gibi /Çevreden bakanlar dikilip kalsa (6.8.)

2.18.1.1.27.ZT(Z(Cc(ZT(İT(ST(S(İsn.Gr.(İ←iye)←S)→İ)←gen)→(İ←iye)))→ZT(İT((ST(S→İ(ST(S→İ))←gen)→(İ←iye)))→Ö(İT(ST(S→İ)←iye))→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g)))→yf)))←şrt))

Başı yaşlı karalının misali/ Kurşun yemiş yaralının misali /Bir sahipsiz saralının misali / Terli avuçlarım sıkılıp kalsa (6.9.)

2.18.1.1.28.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F)/←şrt/←Ö(Tk.Gr(İ(Cc(YF(F)←p))+İ(Cc(YF(F)←p))))))

Nihayet öğrense sevilen seven (6.10.)

2.18.1.1.29.ZT(Z(Cc(ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←iye))→ZT(Ed.Gr.(İT(İ←iye)←Ed))→YF(F)←g))→Ö(İT(İ←iye))→YT(Zm←lok)→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g)))→yf)))←şrt))

Ruhum ruhun ile kucaklaşırken /Bedenim orada yıkılıp kalsa (6.12.)

2.18.1.1.30.ZT(Z((Cc(YT(İ←dat)→YF(F))←şrt)←ke))

Mermere dokunsan ellerin yanar. (9.7.)

2.18.1.1.31.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt←ke/←YT(ST(S→İ)←abl))))

Seslensen bir ucdan, bir ucu duyar, (12.8.)

2.18.1.1.32.ZT(Z(Cc(ZT(Ed.Gr.(İ(Arap.Tam.)←Ed))→YF(F))←şrt))

Serv-i dil-keş gibi olsa revân nâz ile /Şol gönüle kaametın kucmaya arzû gelir (14.6.)

2.18.1.1.33.ZT(Z((Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←şrt)←ke))

Yüzine baksam kaçan dilime yâ hû gelir (14.8.)

2.18.1.1.34.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←dat)→YF(F))←şrt←ke))

Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmiş Sitare (19.32.)

Gök Tanrı'ya sorsam sesim ulaşmaz, (89.7.)

2.18.1.1.35.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←gen)→(İ←iye)))→YF(İ))←şrt))

Kimin yitiği varsa, gelsin kubbede bulsun! (30.51.)

2.18.1.1.36.ZT(Z(Cc(ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F))←g))→YF(F)/←şrt/←YT(İ←dat))))

Başımı kaldırıp baksam göklere /Düşer hayretlere donar gözlerim (33.1.)

2.18.1.1.37.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))/←şrt/←YT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat))))

Nazar etsem bir örümcek ağına /Aklım uçar gider vahiy çağına (33.8.)

2.18.1.1.38.ZT(Z((Cc(N(İ)→YF(F))←şrt←ke))

Göğüs dersen Ergenekon körüğü (35.4.)

2.18.1.1.39.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt/←YT(İ←abl))))

tutsa boyundan, /Boyunduruk vursa, Hamza vuruşlum. (35.10.)

2.18.1.1.40.ZT(Z(Cc(N(İ)→YF(F))←şrt))

tutsa boyundan, /Boyunduruk vursa, Hamza vuruşlum. (35.10.)

2.18.1.1.41.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt/←N(İT(İ←iye)←ak))))

Uzatsa elini aslan pençesi; /El-ense çekende Hamza karışım. (35.17.)

2.18.1.1.42.ZT(Z(Cc(Ö(S(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←p))→YF(F))←şrt))

Önüme düşen olsa masallara giderim. (40.8.)

2.18.1.1.43.ZT(Z(Cc(ZT(ST(S→İ))→YT(Zm←dat)→YF(F)/←şrt←ke/←YT(ST(S→İ)←lok))))

Bir gün sana rastlasam şu sokaklarda, (43.20.)

2.18.1.1.44.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→Ö(İ)→YF(F)/←şrt/←YT(İT(İ←iye)←abl))))

Dörtnala küheylanlar geçse göğsümden... (43.21.)

2.18.1.1.45.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F)/←şrt/←YT(İT((ST(S→İ)←iye)←lok)→Ö(İT(İT(İT(İ→(İ←iye))←iye)←gen)→(İ←iye))))

Yeniden sızlasa sıcak avuçlarında, /Yusuf güzelliğimin çizgileri... (43.22.)

2.18.1.1.46.ZT(Z(Cc(ZT(ST(S→İ))→YF(F))←şrt←ke))

Ne zaman koklasam olurdu serhoş, (48.10.)

2.18.1.1.47.ZT(Z(Cc(ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))))←g)→YT(İT(İ→(İ←iye)))→YF(BF(İ→yf))←şrt←ke))

Göz kırpmadan çağlar boyu seyretsem, (52.4.)

2.18.1.1.48.ZT(Z(Cc(YT(ST(S(İT((İ←gen)→(Cc(YF(F))←p)←iye))→İ)←dat)→YF(F))←şrt←ke))

Aşkın çağırıldığı menzile yetsem. (52.5.)

2.18.1.1.49.ZT(Z(Cc(ZT(Tk.Gr.(İ+İ))→YT(Zm←lok)→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(BF(İ→yf)))←g))→yf)))←şrt←ke))

Pupa-yelken orda kaybolup gitsem, (52.6.)

2.18.1.1.50.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F))←şrt))

Kim öğerse ağzı, dili tatlansın (54.23.)

2.18.1.1.51.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F)/←şrt←ke/←N(İ←ak)←ZT(Tk.Gr.((ST(S→İ)←abl)+(ST(S→İ)←dat))))))

Şöyle adımlasam köyü birbaştan birbaşta, /Bilmem beni kaç kişi tanı? (65.6.)

2.18.1.1.52.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←iye))→YF(F))←şrt))

Elleri olsa kapatacağı gözlerini, (66.20.)

2.18.1.1.53.ZT(Z(Cc(ZT(ST(S→İ)←lok)→YT(ST(S→İ)←lok)→Ö(İ)→YF(F))←şrt))

Karanlık gecede, kara mermerde, /Karınca yürüse, görür, işitir. (71.40.)

Karanlık gecede, kara mermerde, Karınca yürüse, görür, işitir. (71.66.)

2.18.1.1.54.ZT(Z((Cc(Ö(Zm)→YF(F))←şrt←ke))

Sen vurmazsan, belasını /Bulur mu Bozkurt bulur mu? (72.12.)

2.18.1.1.55.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(BF(İ(İ←lok)→yf)))←şrt))

Türkoğlu darda kalsa, /Silkinip "Ocak" derdi. (77.13.)

2.18.1.1.56.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ(İ←dat)→yf))/←şrt/←Ö(İ)))

Cenge girse Türkoğlu, /Kıt'alan mühürler. (78.7.)

2.18.1.1.57.ZT(Z(Cc(YT(Zm←lok)→YF(F))←şrt))

Kalın ordu nerde olsa görülür. (81.15.)

Nerde olsa okunur (125.7.)

2.18.1.1.58.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt/←Ö(İ)))

Kısrak ölüp kırılrsa da pusatlar, /Savrulan palaya kalkan ten olsun. (83.7.)

2.18.1.1.59.ZT(Z(Cc(YT(Ünv.Gr.(İ+ünvan)←dat)→YF(F))←şrt←ke))

Erlük Han'a sorsam korkuyorum. (89.8.)

2.18.1.1.60.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt←ke/←N(Zm←ak)))

Hani bir bulsam seni, /Sen vereceksin hürriyetimi bana, (89.26.)

2.18.1.1.61.ZT(Z((Cc(ZT(Z)→YF(F))←şrt←ke))

Eğer bulursam sarı bürçeklim; /Sana Altaylar'da yazdığım, /Uzun bir şiir vereceğim.

(89.32.)

2.18.1.1.62.ZT(Z((Cc(YT(İ←lok)\|cdu\|→YF(F))←şrt)←ke))

Masallarda da olsam bir gün çıkıp geleceğim. (90.6.)

2.18.1.1.63.ZT(Z(Cc(YT(Zm←lok)→Ö(ST(S(Cc(Ö(İ)→YF(F))←p)→İ(S→İ))→YF(F))←şrt))

Nerede hasret kokan bir türkü varsa içindeyim. (90.12.)

2.18.1.1.64.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←şrt/←ZT(İ←abl))))

Bir bayrak dalgalansa yüceden; "Hadi" dese birisi. /Peşindeyim, vallahi peşindeyim...

(90.19.)

2.18.1.1.65.ZT(Z(Cc(N(ünl)→YF(F)/←şrt/←Ö(İT(İ←iye))))

Bir bayrak dalgalansa yüceden; "Hadi" dese birisi. /Peşindeyim, vallahi peşindeyim...

(90.19.)

2.18.1.1.66.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ(ST(S→İ))))→YF(F)/←şrt/←ZT(İ←abl))))

Bir sarı kurşun geçse aklınızdan, /Benim de gözlerimden atlar geçer dörtнала. (91.5.)

2.18.1.1.67.ZT(Z((Cc(YT(Zm←lok)→YF(F))←şrt)←ke))

Nerde olsam üstüme yağacaktın rahmet olup. (93.7.)

Nerde olsam üstüme yağacaktın rahmet olup (121.7.)

2.18.1.1.68.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→ZT(Z)→YF(İ)/←şrt/←Ö(İ))))

Eğer parlak değilse yıldızlar, bil ki ben ettim. (94.9.)

Eğer parlak değilse yıldızlar, bil ki ben ettim. (122.9.)

2.18.1.1.69.ZT(Z(Cc(ZT(ST(S→İ))→YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F)←g)))→yf)/←şrt/←Ö(ST(S((İT(İ←iye)←lok)←ait)→İ))))

Bir gün çıkıp gelirse yüreğindeki askerler, /Yıldızlar senden yana olursa bir gün;

/Boynuma yağlı kementler hazırla, /Düşünceme cellat ol. (99.1.)

2.18.1.1.70.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→ZT(Tk.Gr.((Zm←abl)+(İ←dat)))→YF(F)/←şrt/←ZT(ST(S→İ))))

Bir gün çıkıp gelirse yüreğindeki askerler, /Yıldızlar senden yana olursa bir gün;

/Boynuma yağlı kementler hazırla, /Düşünceme cellat ol. (99.1.)

2.18.1.1.71.ZT(Z(Cc((ZT(ST(S→İ))→YF(F))←şrt)←ke))

Ne zaman çağırırsan koşar gelirdik. (100.6.)

2.18.1.1.72.ZT(Z((((Cc(ZT(ZGr(Z→Z))→YF(F))←şrt)←ekfiil)←ze)←ke))

Biraz daha kalsa idin ölürdün, (103.2.)

2.18.1.1.73.ZT(Z((((Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←şrt)←ekfiil)←ze)←ke))

Sularıma gelse idin ölürdün. (103.4.)

2.18.1.1.74.ZT(Z((((Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F))←şrt)←ekfiil)←ze)←ke))

Düşüncemi bilse idin ölürdün. (103.8.)

Camlarımı silse idin ölürdün. (103.12.)

2.18.1.1.75.ZT(Z((((Cc(ZT(ST(S→İ))→YF(F))←şrt)←ekfiil)←ze)←ke))

Bir kerecik gülse idin ölürdün. (103.17.)

2.18.1.1.76.ZT(Z(Cc(Ö(İT(ST(S→İ))→(İ←iye))→ZT(Z(Cc(YF(F))))\|cdu\|→YF(F)/←şrt/←YT(Z))))

Yedi acun güzelleri, /Toplanıp da gelse beri,/Ellerin etmez. (109.2.)

2.18.1.1.77.ZT(Z(Cc(YF(F)/←şrt/←Ö(İ))))

Yıkılmazsa gökler, delinmezse yer, /Türk oğlu yağya boyun mu eğer. (110.79.)

Yıkılmazsa gökler, delinmezse yer, /Türk oğlu yağya boyun mu eğer. (110.79.)

2.18.1.1.78.ZT(Z(Cc(N(İ←ak)→YF(F)/←şrt←ke/←YT(İT(ST(S→İ)←iye)←dat))))

Bayrağı dikmezsek eski yerine, /Tanrı çıkarmasın bizi yarına... (110.80.)

2.18.1.1.79.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→YF(F))←şrt←ke))

Sen olmasan Hürriyet üstüne söyledim türkülerimi (118.1.)

Sen olmasan ozan olamazdım ilkin, (118.6.)

Sen olmasan bu kadar oturmazdım meyhanelerde (118.11.)

Sen olmasan anlamsız olurdu tüm şiirlerim (118.18.)

Bu kadar korkmazdım ölümden *sen olmasan* (118.20.)

2.18.1.1.80.ZT(Z(Cc(YF(F))←şrt←ke))

Ağlarsan küseceğim Mehmetçik (120.1.)

Bilsen ben kaç asır aktardım seni. (140.18.)

2.18.1.1.81.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F))←şrt←ke))

Hani, bir ağlyabilsem boşalacağım (124.22.)

2.18.1.1.82.ZT(Z(Cc(N(İ)→YF(F))←şrt←ke))

Şarkılar dinlesem yalancıdır cümlesi (127.5.)

2.18.1.1.83.ZT(Z(Cc(N(C(N(İ)→YF(F)/←ze←ke/←ZT(Z)))→YF(F))←şrt←ke))

Şiir yazmıyorum gayrı dersem..... /Sakın inanma yalandır. (128.1.)

2.18.1.1.84.ZT(Z(Cc(ZT(Ed.Gr.(Zm←Ed))→YF(İ))←şrt←ke))

Bu kez yalansan da aldırmayacağım (128.11.)

2.18.1.1.85.ZT(Z(Cc(Ö(Ed.Gr.(ST(S→İ)←Ed))→YF(F)/←şrt←ke/←YT(İ←dat))))

İki adım daha atsak geriye Yahudiler gülecek (130.28.)

2.18.1.1.86.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S(ZGr(Z(ST(S→İ))→S))→İ))→YF(İ)/←şrt←YT(İT(İ→(İ←iye))←lok))))

Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde /Domanıç yaylasında ne kadar dizginsiz at /Başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarımda (131.18.)

2.18.1.1.87.ZT(Z(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→Ö(ST(S(ZGr(Z(ST(S→İ))→S))→İ))→Ø(YF(İ))←Ø(şrt)))

Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde /Domanıç yaylasında ne kadar dizginsiz at /Başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarımda (131.18.)

2.19. Tekrar Zarfları

2.19.1. Kelimeden Oluşan Tekrar Zarfları

2.19.1.1. Tek Zarftan Oluşan Tekrar Zarfları

Şevkine düşmüş Dilaver yine ol dilberin (14.9.)

Yine yıldızlar salkım salkım (28.27.)

Sonsuzun ardında yine sonsuz var (33.11.)

Boğatırlar yine Çin'de kışlasın; (75.18.)

Yine sensin aklımda... (89.2.)

Yine parlayacak pusatlarım, (89.27.)

Kıskanç bakışları altında zamanın,/Yine pırıl pırılslın. (96.5.)

Yine ona idi yönleri. (110.51.)

Ben Bayburt kalesinden kayıtsızlığımı bağıırken acuna /Saçların yine gönlümce esip savrulacak (119.7.)

Yine bir tren getirsin seni yanıma (123.29.)

Anlamsızlığımı söyle yine evrenin (123.30.)

Sana şiirler yazabilirim yine (125.17.)

Seni yine sevebilirim (126.7.)

Yine biliyorsun ki, (131.29.)

2.19.1.2. Zarf + Hal Ekinden Oluşan Tekrar Zarfları

2.19.1.2.1.Zarf+ Ablatif

2.19.1.2.1.1. ZT(Z←abl)

Şakıdı *yeniden* susmuş bülbüller (36.19.)

Tutuşturdular *yeniden* küllenmiş ocakları, (67.6.)

Ak kağıtlar üstünde *yeniden* tanışalım. (123.31.)

2.19.2. Kelime Gruplarından Oluşan Tekrar Zarfları

2.19.2.1. Sıfat Tamlamasından Oluşan Tekrar Zarfları

2.19.2.1.1. ZT(ST(S→İ))

Sen *bir daha* yalnız olacaksın aksine, (94.16.)

Sen *bir daha* yalnız olacaksın aksine, (122.16.)

bir daha kandır. (128.8.)

2.20. Vasıta Zarfları

2.20.1. Kelimeden Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.1.1. İsim+ Hal Ekinden Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.1.1.1. İsim + Instrumental

2.20.1.1.1.1. ZT(İ←ins)

Eline, beline, diline sahip/Kalpleri *nurla* yuya geldiler. (8.5.)

Tezyin et *ayetlerle*, (30.57.)

İçimdeki çölleri *destanlarla* suvardım (34.40.)

Soludukça dirilip *tiryakla* doluyordum (34.65.)

Omuzları *altunlarla* süslenir (54.2.)

Ağ buluttan *atlarla* ta Sidre'ye yettiler... (67.11.)

Mor dağlarda, ovalarda, çöllerde,/Uzzâ karanlığın kılıcını sallarken,/Göğsümüzü açıp *nurla* doldurdun. (71.28.)

2.20.1.2. Zamir + Hal Ekinden Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.1.2.1. Zamir+ Instrumental

2.20.1.2.1.1. ZT((Zm←gen)←ins)

Onunla açtım zamanı (38.7.)

2.20.2. Kelime Gruplarından Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.1.1. İsim Tamlaması+ Instrumental

2.20.2.1.1.1. ZT(Vas.Gr.(İT(İT(İ←iye)→(İ←iye))←ins))

Bu şeb *gözüm yaşıyla* nice kubbeler binâ kılam. (18.1.)

2.20.2.1.1.2. ZT(Vas.Gr.(İT(İ←iye)←ins))

ve soluklarıyla âvâz verirler (25.42.)

Sardım *kollarımla* (38.14.)

Günler boyu *sevdamızla* yanardı, (48.3.)

Kanımızla ulu destan yazalım, (74.3.)

Ateşimle yanarsın/Gelsin hele o çağım. (77.3.)

İşmar etme *kaşınan*. (78.9.)

Dilinle söyleyemiyorsun (128.9.)

Kavalı *burnuyla* çalışıyordu!.. (132.21.)

Nefesimle çizgiler çiziyordum ellerine... (136.9.)

2.20.2.1.1.3. ZT(Vas.Gr.(İT((İ←gen)→(İ←iye))←ins))

Yunusun sadasıyla feryadlar koparayım! (30.47.)

2.20.2.1.1.4. ZT(Vas.Gr.(İT(ST(S→İ)←iye)←ins))

Çekiyorum *zorlu pazularımla* kaç gecedir... (65.2.)

2.20.2.1.1.5. ZT(Vas.Gr.(İT(İ(ST(S→İ)←gen)→İ(İ←iye))←ins))

Açılır zafer yolu *ol Fettâh'ın yâdıyla*,/Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.
(71.19.)

Açılır zafer yolu *ol fettâh'ın yâdıyla*,/Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.
(71.49.)

2.20.2.1.1.6. ZT(Vas.Gr.(İT(İ(ST(S(Cc(YF(BF(İ(Bag.Gr.(İ+Ed+İ)→yf)))←p)→İ(ST(S→İ))))→İ)←ins))

Açılır zafer yolu *ol Fettâh'ın yâdıyla*,/Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.
(71.19.)

Açılır zafer yolu *ol fettâh'ın yâdıyla*,/Rahman ve Rahîm olan gökçek Allah adıyla.
(71.49.)

2.20.2.1.1.7. ZT(Vas.Gr.(İT(İ→(İ←iye))←ins))

Böyle yatarken mahnılar Hüseyini beşiğinde, /Bozuluverdi beste *kurşun çığlıklarıyla*,
(134.12.)

2.20.2.1.1.8. ZT(Vas.Gr.(İT(İT(İ→İ)←iye)←ins))

Kirpik uçlarımla alınına bir şeyler yazıyordum. (136.22.)

2.20.2.2. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Vasita Zarfları

2.20.2.2.1. Sıfat Tamlaması+ Instrumental

2.20.2.2.1.1. ZT(Vas.Gr.(ST(S(Cc(YT(İ←abl)→YF(F))←p)→İ)←ins))

Poyrazdan yaratılmış atlarla çığner yürür. (4.4.)

2.20.2.2.1.2. ZT(Vas.Gr.(ST(S(ST(S→İ))→İ)←ins))

Bir dilim ekmekle doya geldiler. (8.4.)

2.20.2.2.1.3. ZT(Vas.Gr.(ST(S(Bag.Gr.(S+Ed+S))→İ)←ins))

Hala *yiğit ve temiz ervahla* dolu cami (34.25.)

2.20.2.2.1.4. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ)←ins))

Ve *bu gövdeyle* Yetmez kimseye gücüm (49.7.)

Soylu sütle bir oğlancık beslenir (54.1.)

Tebessümlerimi yollarım *vakur kervanlarla* /Küfür karanlığı gecelerinize, (63.5.)

2.20.2.2.1.5. ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←ins))

Bir asa temasıyla yarılırdı denizler, (68.19.)

2.20.2.2.1.6. ZT(Vas.Gr.(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ)←ins))

Karataşa *kedilmez*, *[Pusatlan* yar kıldı. (82.5.)

2.20.2.3. Edat Grubundan Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.3.1.İsim +Edattan Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.3.1.1. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Kan ile yazılmıştır cenk meydanı yasası (4.5.)

Kanallarda *motor ile* gezerler. (12.20.)

Kuşatıp *cenk ile* alayım seni (32.4.)

Yıldızları yandırayım *söz ile* (32.11.)

Ok ile arkamdan vurmasın aman! (41.17.)

Sonra *ılgar ile* gelir yeter, /Soylu huzuru karanlığın; (64.4.)

Kalem ile, *süngü ile*, /Türk ve Turan yazacağım. (73.1.)

Kalem ile, *süngü ile*, /Türk ve Turan yazacağım. (73.1.)

Ülkülere *birlik ile* varılır. (81.16.)

Çamurumu *çile ile* karmışlar (141.26.)

2.20.2.3.2. İsim Tamlaması+ Edattan Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.3.2.1. ZT(Vas.Gr.(İT((İ←gen)→(ZGr(Z→S)←iye))←Ed))

Sevgilerin en güçlüsü ile yaşıyorum bu çağda. (128.2.)

2.20.2.3.2.2. ZT(Ed.Gr.(İT(ST(S→İ)←iye)←Ed))

Alca kanım ile suvardım seni. (140.14.)

2.20.2.3.3. Sıfat Tamlaması+ Edattan Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.3.3.1. ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))←Ed))

Mahkûm *bir paslı çivi ile* zindan duvarına /"Sedom ve Gomore" yazıyordu... (66.27.)

2.20.2.3.4. Bağlama Grubu+ Edattan Oluşan Vasıta Zarfları

2.20.2.3.4.1. ZT(Ed.Gr.(İ(Bag.Gr.(ST(S(Sy.Gr(Sy+Sy))→İ)+ST(S(Sy.Gr(Sy+Sy))→İ)))←Ed))

Otuz iki makam on dört saz ile /Bir günde kırk defa çalayım seni (32.12.)

2.21.Yer Zarfları

2.21.1. Kelimededen Oluşan Yer Zarfları

2.21.1.1. İsim + Hal Ekinden Oluşan Yer Zarfları

2.21.1.1.1.İsim+Ablatif

2.21.1.1.1.1.ZT(İ←abl)

Saat yirmibire beş kala /Bir telaşlı tiren geçiyor *Sarayburnundan* (21.8.)

Koldan çeker, hasmı yere indirir, (35.18.)

Davranıp *ortadan* biçtim zamanı (38.10.)

Romalı yüzbaşı Aetius bağıra - çağıra /Bir siyah köleyi kamçılarken, /Hırsızlar *evlerden* mücevher çalıyordu... (66.24.)

kalksın *aradan* perde. (71.25.)

kalksın *aradan* perde. (71.55.)

zaman geçer *aradan*... (74.26.)

Alın *Ötüken'den* ulu Hakanı; (75.12.)

Kâfir oku hedef döğür *uzaktan* (81.3.)

Frenk bayrağını aldı *gönderden*, (111.16.)

Şahin kuşu *ucalardan* av gollar , (113.26.)

Dündar Ağam heç çıkmasın *ürekten*, (113.43.)

Sayasında dertleşirih *iraktan*. (113.44.)

Seni *ellerinden*, kollarından /Seni en güzel yerlerinden /Seni dudaklarından /Öpmedim. (129.1.)

Seni *ellerinden*, *kollarından* /Seni en güzel yerlerinden /Seni dudaklarından /Öpmedim. (129.1.)

2.21.1.1.2.İsim+ Datif

2.21.1.1.2.1.ZT(İ←dat)

Bir çift kumru geldi kondu *saçağa* (7.5.)

Nice yiğitleri kardı *toprağa* ... (9.24.)

Ben kaçıp *Yesrib'e* sığınıyorum (19.47.)

Sefîneler kaçışır *limanlara* sığınır (27.9.)

Doruklarda kartallar *kayalara* sığınır (27.19.)

Yıldızlar uzakta *kehkeşanlara* sığınır (27.24.)

Sular arınmak için sığındılar *dağlara*. (30.9.)

Beni *dağlara* gömün! (30.16.)

Keşke bir altun çağda *yeryüzüne* gelseydim, (30.30.)

Bilge Kağan Kemal Paşa /Yaz adımı *bengütaşa* (31.4.)

Acıkmış bir kartal gibi gelip kondum *Kuşakkaya'ya*, (65.3.)

Bir serçe gelip kondu *pencereye*, (66.9.)

Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /*Şam'a*, Kerkük'e, Mısır'a, /Türk ve Turan yazacağım. (73.3.)

Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /*Şam'a*, *Kerkük'e*, Mısır'a, /Türk ve Turan yazacağım. (73.3.)

Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /*Şam'a*, Kerkük'e, *Mısır'a*, /Türk ve Turan yazacağım. (73.3.)

Kana batsın pis yağının saçları. (74.7.)

Kafir *sınırlara* çeri yığardı, (84.2.)

Gül yüzünü *gecelere* dokurum, (104.6.)

Çıktı imam *minbere* sünnet bitince. (110.60.)

AY-YILDIZ'I taktı *yüceye*... (111.18.)

Kadehlere kor içerim varlığını, (126.13.)

Yapışıp kalmış *duvarlara* ses, nefes... (133.13.)

gecelere sığmıyor; (141.14.)

Geceler, *zindana* attılar beni (141.17.)

2.21.1.1.3.İsim+ Lokatif

2.21.1.1.3.1. ZT(İ←lok)

Malazgirtte, Mohaçta devler keser yolunu (4.3.)

Malazgirtte, *Mohaçta* devler keser yolunu (4.3.)

Kanallarda motor ile gezerler. (12.20.)

Namlularda parlar ay; (13.7.)

Piyadenin *sınırdaki* süngüce bakışı var, (13.9.)

Topçunun *meydanlarda* şimşekçe çakışı var. (13.10.)

Âlemde yok bu derdine dermân Dilâver'in (16.6.)

Bosnada boynu kanıyor bir körpe oğlanın (20.5.)

Gencede saçlarını yoluyor bir ana (20.6.)

Rükûda donup kalmış birkaç ahşap ev (21.6.)

Sularda yıldızlar doğup batıyor (21.14.)

Diplerde gönlü kararmış istakozların (21.15.)

Bir sofi oturuyormuş *Sarayburnunda* /Şehadet parmağı ile gemilere yol gösteren (22.15.)

Oysa bir evim var *yeryüzünde* /Sabah akşam güneşe karşı gerinen (25.3.)

Uzaklarda kaseimli zeytin dalları üşüyordu (25.10.)

Masal kaçkını devler gezinir *şehirlerde* (27.11.)

Doruklarda kartallar kayalara sığınır (27.19.)

Yıldızlar *uzakta* kehkeşanlara sığınır (27.24.)

Kutlu sesler uçarken üstümüzden /Bir okuntu telaşı geziyor *çarşılarda* (28.17.)

Cennette şölen var, burada elem, (29.27.)

O anda ta *Sidrede* yıldızlar yanıyordu; (30.6.)

Küstah akıl başını *çöllerde* taşa vurdu. (30.29.)

Şehir *yerde* kehkeşan, (30.43.)

Kimin yitiği varsa, gelsin *kubbede* bulsun! (30.51.)

Kubbede asil nakış (30.53.)

Oğuzda er sıra sıra (31.6.)

Bir yaz günü *Harputta* Kayabaşı'na çıktım. (34.1.)

Fetahmet'in türbesi *bozkırda* çadır gibi (34.20.)

Burda şehitler yatar canlı bahadır gibi (34.21.)

Sırrımı *Göllübağ'da* alıçlara dinlettim (34.28.)

Kıyıda söndürmüşler vuslatın ışığını (34.43.)

Tebessümü *haritada* Türkiye. (35.1.)

Kürsüde dipdiri, (35.25.)

Yerde Cibril-i Emin, gökte nurdan deniz var. (37.2.)

Yerde Cibril-i Emin, *gökte* nurdan deniz var. (37.2.)

Şeytanlarda gayız var. (37.7.)

Eşyada melekuta kapı açan remiz var. (37.9.)

Yerde Cibril-i emin, gökte nurdan deniz var. (37.15.)

Yerde Cibril-i emin, *gökte* nurdan deniz var. (37.15.)

Ta *uzakta*, Sarı ırmak kıyısında, /Tesbihimin dokuz renkli püskülü... (39.7.)

Gür ırmaklar *yamaçlarda* bükülür, (45.9.)

Sevdiğim *kışlada* mevsimler geçer, (46.1.)

Arpacıkta, gözde, gezde sen varsın. (46.8.)

Arpacıkta, *gözde*, gezde sen varsın. (46.8.)

Arpacıkta, *gözde*, *gezde* sen varsın. (46.8.)

- Uyudu *Ararat'da* (51.19.)
- Yoktu *dünyada* rakib, (51.25.)
- Gözlerin *cenklerde* yaşatır beni, (52.12.)
- Büyüsün de batur olsun *acunda*; (54.14.)
- Yerim yok *sokaklarda*, (56.8.)
- Şimdi bir kurt *bozkırda* sancılanır, bağırır (56.11.)
- Bir lohusa yatıyordu *döşekte* Umayca güzel, (57.25.)
- İlerde* minyatür gibi bir sipahî /Atına biniyordu... (57.34.)
- Pompeide* sıcak bir öğle üstü, /Güneş zevale yaklaşıyordu... (66.1.)
- Dört yıllık bir mahkum *zindanda* /Küçücük bir pencereden, /Dört yıldızlık gök parçasına bakıyordu... (66.2.)
- Vezüv bir öfkeli devdi *ilerde*, (66.3.)
- Pompeide* sıcak bir öğle üstü (66.23.)
- Samanyolunda* ışıldar gözlerin... (68.7.)
- Üsküdar'da* geceler nabzım kadar benimdir. (69.9.)
- Meydanlarda* kızıl taylar konuşsun. (74.9.)
- Boğatırlar yine *Çin'de* kışlasın; (75.18.)
- Kışlada* kumandan, asker öğütler, (76.6.)
- Yaylalarda* ata biner yiğitler, (76.7.)
- Kilimlerde* çizgi çizgi efkârım, (76.16.)
- Ateş yanar *ocakta*. (77.9.)
- Tanrıdağ'da* tuğumuzu yoldular, (81.7.)
- Deli taylar üstünde, /*Bozkırlarda* hür kıldı. (82.3.)
- Karataşta* kedilmez, /Pusatlan yar kıldı. (82.5.)
- Bir cuma sabahı Horasan, Rey'de, /Hicaz'da, Yemen'de, kentte ve köyde... /Dualar titredi, *şeşberde*, yayda. (84.1.)
- Bir cuma sabahı Horasan, Rey'de, /Hicaz'da, Yemen'de, kentte ve köyde... /Dualar titredi, *şeşberde*, yayda. (84.1.)
- Yasamız budur *acunda*: (88.14.)
- Altaylar'da* at sürmekteyim şimdi. (89.9.)
- Yücelerde* bulutlarla yaşarsın, (105.17.)
- Baktıkça *yiğitte* dağılır efkâr. (106.5.)
- Saraylar yaptırdım *Turan'da*, Çin'de. (106.12.)
- Saraylar yaptırdım *Turan'da*, Çin'de. (106.12.)

Usum yitti *zülüflerde*, (107.14.)

Can yürüdü *yatakta* hastalara, (110.47.)

Bu küçük mahşeri görmek için, /*Gökte* güneş davrandı. (110.53.)

El bağlayıp *divanda* sünnet kıldılar, (110.57.)

Cennette nebileri gör ağam, (113.6.)

Sen olmasan bu kadar oturmazdım *meyhanelerde* (118.11.)

Asya'da destanlar büyüyor (130.15.)

Tâ *uzakta*, bir kasaba evinde, /Bir ana beşik sallıyordu.... (132.1.)

Beşikte onbeş aylık bir bebek, /Yarı uykulu, yarı uyanık /Etrafını seyrediyordu... (132.2.)

Ekranda arsız danalar fimg atıyordu... (132.7.)

Ne lahana kalıyordu *bostanda*, /Ne maydonoz, ne tere... (132.9.)

Şimdi danalar *ekranda* bostandan bostana, /Çağdan çağa atlıyordu... (132.33.)

Ufukta gülüp duruyor alev saçlı bir güneş, (135.9.)

Yamaçlarda beyaz papatyalar açıyor... (135.12.)

Anam *pencerde* beni beklerdi (137.10.)

Gözlerim *Yesrib 'de* bir derin kuyu; (141.20.)

2.21.1.2. Zamir+ Hal Ekinden Oluşan Yer Zarfları

2.21.1.2.1. Zamir+ Ablatif

2.21.1.2.1.1. ZT(Zm←abl)

Hilal olup *ordan* güleyim seni (32.16.)

Yıllar sonra adımıza *buradan* /Sancakları aylı beyler konuşsun. (74.28.)

2.21.1.2.2. Zamir+ Datif

2.21.1.2.2.1. ZT(Zm←dat)

Ben *sana*... (27.10.)

Ben *sana*... (27.15.)

Ben *sana*... (27.20.)

Ben *sana*... (27.25.)

2.21.1.2.3. Zamir+ Lokatif

2.21.1.2.3.1. ZT(Zm←lok)

Burda yürek konuşur, (4.6.)

Burda kurdum düşlediğim sarayı, (10.13.)

Dikkat eyle *burda* gözünü yumma, (12.15.)

Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tespih/ Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu (19.11.)

Cennette şölen var, *burada* elem, (29.27.)

Bizde makbul olur gülün koncası, At ile yiğitin beli incesi... (35.16.)

bir kaç tüyü kaldı *orada*. (66.13.)

Orda yerliyerindedir bütün yıldızlar, (68.6.)

Bizde pusat konuşur, /Yavan sözden ileri. (86.1.)

Yurt ki namustur er'e, /*Bizde* özden ileri. (86.4.)

Öç bırakmam *sende* yağı. (88.5.)

Denizler *bende* yaşar, (91.9.)

Burada boynumuz kıldan incedir. (110.64.)

Sende bir yüreğim kaldı. (127.22.)

Beride bir televizyon cihazı, /Titretiyordu duvarları, tavanı... (132.5.)

"Artık *burda* bitti işimiz; (132.30.)

Bir al tun buzağı *orda* bağırır durur, /Dikip iri gözlerini Nûr dağına... (133.10.)

Senin *burda* adın yok ey biçare Karanfil, (134.4.)

Sizde keşfettim sükûnetteki büyüğü sesi. (137.14.)

Şurda bir han vardı basık ve ıssız (138.7.)

2.21.2. Kelime Gruplarından Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.1.1. İsim Tamlaması + Ablatif

2.21.2.1.1.1. ZT(İT(İ←iye)←abl)

Ateş gözlü kahinler koşuyorlar *arkandan* (19.22.)

Yakala beni *teleklerimden* (25.4.)

sabah akşam *gözlerinden* öperim. (25.33.)

Ok ile *arkamdan* vurmasın aman! (41.17.)

Eğilip *ayaklarından* Cenneti öpeceğim... (68.24.)

Gөгümüzden mavi rengi çaldılar, (81.6.)

Ben çalmadım mutluluğu *ellerinden* inan ki... (94.1.)

Her gece düşünde *gözlerinden* öpeceğim, (94.15.)

VEY ırmağı kıyısında naralardan sıyrılıp, /Nasıl tutmuşum *Saçlarından*. (96.11.)

Bir rahmet sonrasında *Saçlarından* tutarım; (99.5.)

Ellerimden uzak ol. (99.6.)

Dilekler *kabından* taşar. (109.13.)

Ben çalmadım mutluluğu *ellerinden* inan ki... (122.1.)

Her gece düşünde *gözlerinden* öpeceğim, (122.15.)

Uzanıp *dallarından* tutar mısın (123.9.)

Seni ellerinden, kollarından /Seni en güzel yerlerinden /Seni *dudaklarından* /Öpmedim. (129.1.)

2.21.2.1.1.2. ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(İ←iye))←abl)

Beyaz kalpli köleler kıvranırken acıdan,/Ben her şeyi seyrettim *bir dağın yamacından*: (30.17.)

İblisçe sınar *bir Menoranın kollarından* /Nar kırmızısı beş adet fes... (133.14.)

Buğulu camların ardından seyrediyorum sizi, (137.20.)

2.21.2.1.1.3. ZT(İT(İ→(İ←iye))←abl)

Fetahmet sırtlarından ünledi Emir Çubuk (34.19.)

Ta *saman yolundan* bakarım /Yeryüzüne (49.21.)

Ben bağıyorum (duyuyor musun.) /*Bayburt Kalesinden* olanca gücümle. (123.23.)

2.21.2.1.1.4. ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←abl)

Kisranın kalesinden yedi mazgal yıkılsın! (39.4.)

Melekler *Osman'ın alnından* öptü. (111.23.)

2.21.2.1.1.5. ZT(İT((ST(S→İ(ST(S→İ)))←gen)→(ST(S→İ)←iye))←abl)

Bir lacivert göğün yedinci katından, /Eleder ülkülerim, yıldızlarım... (64.6.)

2.21.2.1.1.6. ZT(İT(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←iye)←abl)

Seni ellerinden, kollarından /Seni *en güzel yerlerinden* /Seni *dudaklarından* /Öpmedim. (129.1.)

2.21.2.1.1.7. ZT(İT(ST(S→İ)←iye)←abl)

Esrik dolunaylar öperdi *çekik gözlerimizden* (139.2.)

2.21.2.1.2. İsim Tamlaması + Datif

2.21.2.1.2.1. ZT(İT(İ←iye)←dat)

Hâle-i sevdâ ile *hâneme* meh-rû gelir (14.10)

Ürperir örümcekler *ağlarına* sığınır (27.14.)

Sinmiş *gözbebeklerine* otuzdört soru... (39.11.)

Çizdirmedi mi güzelliği *avuçlarınıza?* (63.21.)

Hapsederim gençliğimi *damarlarıma*, (63.31.)

Haceru'ül esved gözlerini *gönlümüze* resmettiler... (67.15.)

Mağlub bir yeniçeri gibi sığınırım *içime*... (68.4.)

Ben çiziyorum *gecelerine* bu garip şekilleri; (94.8.)

- Gelip *düşüncelerine* oturacağım, inatçı... (94.14.)
 En güzel renkleri koyardık *avuçlarına*, (100.7.)
 Bir çıra aydınlığı eski akşamlardan; /Düşlerce hür ve sessiz, dolar *avuçlarına*. (102.3.)
 Güzelliğim *düşüncene* sığmadı. (103.1.)
Yüreğime nakış nakış örüldün. (105.1.)
Gözlerine haktan sürme çekilmiş. (105.14.)
Yüreğime kör düğümler atıldı, (108.1.)
Yollarıma tuzak konmuş bir kere, (108.4.)
 Ben çiziyorum *gecelerine* bu garip şekilleri; (122.8.)
 Gelip *düşüncelerine* oturacağım, inatçı... (122.14.)
 Böylece yazılmış *alnımıza* yazımız (123.36.)
Şiirlerime koydum cümle tutkularımı (126.10.)
yüreğime gömdüm varlığını. (129.3.)
 Yıllar yılı *düşlerimize* de sığmadı (130.27.)
 Tutup Ebemkuşağını sermiş *önüne* (135.2.)
 Yıldızları koyuyordum *yerliyerine*... (136.7.)
 Nefesimle çizgiler çiziyordum *ellerine*... (136.9.)
 yüzün *yüzüme* değıyordu, (136.13.)
 Kirpik uclarımla *alnına* bir şeyler yazıyordum. (136.22.)
 Bir gamlı peri masalı konardı *Saçlarına* (138.3.)

2.21.2.1.2.2.ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)

- Yirmibirinci yüzyıla beş kala Süleymaniye sokaklarında /Ürkek ışıklarla kolkola /Kaçıp *minarelerin altına* sınıyorum (21.26.)
Ozanların dillerine, /Arabistan çöllerine, /Şol Viyana yollarına /Türk ve Turan yazacağım. (73.4.)
 Gök Hazer'e, Kaf dağı'na, /orduların *sancağına*, /Türk'ün gerçek toprağına /Türk ve Turan yazacağım, (73.5.)
 Kuzgun konsun *ödleğlerin leşine*. (74.16.)
Güneşin alnına bağdaş kurmuş bir adam, (97.12.)
Tanrının yanına varır gelirdim günde beş kez (118.13.)

2.21.2.1.2.3.ZT((Arap.Tam.)←dat)

- Şair veda etti *iklîm-i Rum'a* (29.5.)

2.21.2.1.2.4.ZT(İT((İ←iye)/←dat/←(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ)←gen)))

- Dikilir *yamacına çözülmemiş düğümlerin*, (44.4.)

2.21.2.1.2.5.ZT(İT(İ→(İ←iye))←dat)

Zarf üstüne gözlerini çizerim, (46.15.)

Mahkûm bir paslı çivi ile *zindan duvarına* /"Sedom ve Gomore" yazıyordu... (66.27.)

Ozanların dillerine, /*Arabistan çölllerine, /Şol Viyana yollarına /Türk ve Turan yazacağım. (73.4.)*

Gök Hazer'e, *Kaf dağı'na, /orduların sancağına, /Türk'ün gerçek toprağına /Türk ve Turan yazacağım, (73.5.)*

Çakıl taşlarına suçlu adlar yazıyoruz. (100.14.)

Vuslat diyarına salamıyorum. (141.24.)

2.21.2.1.2.6.ZT(İT(İ(ST(S→İ(ST(S(ST(S→İ))→İ)))←gen)→İ(İT(İ→(İ←iye)))←dat)

O uzun saçlı kızların kirpik uçlarına /Konuk olurdunuz ara-sıra. (70.7.)

2.21.2.1.2.7.ZT(İT(İ(İ←gen)→İ(ST(S→İ)←iye))←dat)

Gök Hazer'e, *Kaf dağı'na, /orduların sancağına, /Türk'ün gerçek toprağına /Türk ve Turan yazacağım, (73.5.)*

2.21.2.1.2.8.ZT(İT(İ(İT(İ→(İ←iye)))→(İ←iye))←dat)

Kişi oğlu üstüne Türk soyunu er kıldı (82.2.)

2.21.2.1.2.9.ZT(İT(ST(S→İ)←iye)←dat)

Bir zafer ulağı gibi uzaklardan, /*Gel, sızılı günlerime* otur ne olur. (95.5.)

2.21.2.1.2.10.ZT(İT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←iye)←dat)

Bu sessiz dünyama girecek misin? (104.4.)

2.21.2.1.2.11.ZT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←dat)

Sağ elimi koyuyorum tam *yüreğimin üstüne* (131.21.)

2.21.2.1.2.12.ZT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ(ST(S→İ)←iye))←dat)

Resminin bir yerine beni de koy .. (135.23.)

2.21.2.1.3. İsim Tamlaması + Lokatif

2.21.2.1.3.1. ZT(İT(İ→(İ←iye))←lok)

Bu minval üzre *firavun sarayında* Musalar büyür (1.20.)

Sakarya boylarında bu mübarek erlerin /Alnından öpmek için melekler iner yürür. (4.12.)

Lefkoşe ovasında paletler döner yürür. (4.14.)

Bu aşk *can evimde* kaldı da yarım, (5.9.)

Ekincik koyunda o gece neydi? (10.1.)

Tatar illerinde güzel isimli /Bir güzel seyrettim (11.1.)

- İdil boylarında bir körpe kayın* (11.15.)
- Peygamberler yurdunda* dualandı bu ocak. (13.14.)
- Bir çaresiz Zühre oluyorsun *Babil caddelerinde* (19.21.)
- Üç gün *yol ortasında* kalmış cesetleri (20.17.)
- Yirmibirinci yüzyıla beş kala/*Süleymaniye sokaklarında* avare geziyorum (21.1.)
- Yenikapı önünde* sarı ışık tarlası (21.11.)
- Yirmibirinci yüzyıla beş kala *Süleymaniye sokaklarında* /Ürkek ışıklarla kolkola (21.26.)
- Güneş *kanlar içinde* yavaş yavaş boğulur (27.21.)
- Dağlardan nişan veren Rahmanın gemileri /*Ufuk alacasında* kayboldu birer birer (28.22.)
- "*Destanlar Burcu*"nda sızlasın alem. (29.28.)
- Aktarıp toprağı yırtıp gökleri /*Muammalar içre* bileyim seni (32.7.)
- Sabır gergefinde* bir güzel kız; (39.8.)
- Evliya yurdunda* durdurma ya Rab! (41.8.)
- Başlar *kirpik uclarımda* bir eski savaş, (44.3.)
- Sen *anıtlar içinde* en yüce anıt... (44.6.)
- "*Kızlar tepesi*"nde bayrak açılır, (46.5.)
- "*Üçgözler*" üstünde yıldızlar ağlar, (46.11.)
- İçtima yerinde* tek mil alınır, (46.19.)
- Koşan bir atın soluğudur /*Çeğen tepesinde* geceler... (47.3.)
- Çeğen tepesinde* geceler /Uzun yorgun ve yeniktir... (47.4.)
- Sabrın sınırlarına dayandı /*Çeğen tepesinde* geceler... , (47.12.)
- İnatlaşma çenginde*, baskın idi katır'a, (51.30.)
- Cenk meydanında* deli, (53.9.)
- Bidev *at üstünde* meydan döğmeli. (54.21.)
- İnce belli üç attır *Tih sahrasında*;/Güzelliğim, sabrım ve yalnızlığım. (63.7.)
- Liman lokantasında Antonio ile Diojen, /*Kırmızı şarap içip, piza yerken, /Samo kumsalında* körpe kızlar sevişiyordu... (66.19.)
- Eyvah biz kaldık *Efsele safilinde*! (67.16.)
- Bu düzen yüzünden *Alman yurdunda*, /Türk kızları "yollu" oldu (80.25.)
- Malazgirt önünde* ellibin yağız, (85.6.)
- Döş ceplerinde* göz bebeklerimiz... (101.10.)
- İpek yolunda* bir yorgun bezirgan /Ve çöl gecesi Saçların... (102.1.)

Su başında neden çattın kaşını, (105.3.)

Bir ara dalmışım *zülûf ucunda*; (106.11.)

Oyun yerinde çoluk-çocuk, /Kızlar, gelinler davrandı. (110.46.)

Belki *Arabistan çöllerinde* yorgunsun şimdi (123.27.)

Ve taksim gazinolarında trahomlu şairler/Mısra arıyorlar masaların altında (131.14.)

Çolak bir çoban vardı *danalar arasında*; (132.17.)

Yıldız Sarayında uzun boylu şamdanlar, /Şamdan değil yedi kollu Menora... (133.11.)

Horasan göklerinde yıldızlarla söyleştim. (140.9.)

Ezel meclisinde divan kurmuşlar (141.25.)

2.21.2.1.3.2. ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(İ←iye))←lok)

İşte o güvercin kanatlı çağda /Geceleri gümüş savatlı çağda /*Azgın çöllerin üstünde* /Bir aylak bulut gezerdi (2.1.)

Ol bulutun gölgesinde /Kuyruğundan yavuz ağu fişkırın /Diri ve koçak akrepler dinlenir (2.2.)

Bir kızın bileğinde çağı izliyor saat (28.15.)

Vurur kutlu toprağın bağrında iki yürek (47.2.)

Mor dağların göğsünde kaldı pençe izleri, (67.14.)

Bir mahyanın altında geceyle sevişiyorum; (69.4.)

Umran'a dinliyorum, *bir mahyanın altında* .. (69.7.)

Bir kolaylık vardır *her güçlüğün yanında*. (71.33.)

Kırk Urumun yamacında bir Oğuz, /Kancıklığın böylesine güler ha! (85.8.)

Buğulu camların ardında durdum; (103.11.)

Sallanır dururdu güneş *bir tuğun saçaklarında* (139.16.)

2.21.2.1.3.3. ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)

Alp melekler vardı *yolun sonunda* (2.14.)

Edirnekapı'nın şehitliğinde, /Göğsüme ay-yıldız taktım ağladım. (9.1.)

Kabirlerin arasında dolaştım, (9.2.)

Nazlının aklında körfezin suyu, (10.18.)

Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime (19.79.)

Ben dayanıp iri gövdesine yaşlı bir çınarın /Yapayalnız ölüyormuşum *çağın ufkunda*/Güneş mağlub bir kalyon gibi batarken (22.16.)

Pencerenden taşra kaçmış bir kaç ışık hüzmesi /*Kumların üstünde* can çekişiyordu (25.9.)

Gördüm *çölün ucunda* som altundan eşikler... (30.23.)

Görklü güneş titrerken bir kılıcın ucunda, / Mu'cizeler şavkıdı *muhabbetin burcunda*.
(30.32.)

Sonsuzun ardında yine sonsuz var (33.11.)

Köveg'in yollarında bir yolcu olayazdım. (34.7.)

Ve sabrın doruklarında bekler beni, /Büküle büküle giden yollarım... (64.9.)

Taşkent'in üstünde bulutlar kara, (75.5.)

Moskofların karşısında durun ha! (75.13.)

Kürşad'ın yüreğinde,/Yurt ateşin kor kıldı. (82.7.)

Haçlıların önünde, /Hilâlleri sur kıldı. (82.10.)

Tanrının önünde yemin içildi: (110.72.)

Anadolunun göbeğinde, kalles İstanbul gelir gözlerine oturur (125.9.)

Oysa türkülerimiz duruyor daha *Asya'nın göbeğinde* (130.7.)

Dal gibi kızlar ağlar bu ara *Asya'nın göbeğinde*... (130.14.)

Neler yaşanmıştır neler yaşanıyor haberiniz yok /*Asya'nın göbeğinde*... (130.20.)

Şimdi çocuklar büyüyor tutsaklığa *Asya'nın göbeğinde*.... (130.25.)

Ateşe verdik bozkırları *Asya'nın göbeğinde* (130.31.)

Şimdilik anılarımızı dinliyoruz *sazların tellerinde* (130.36.)

Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar (131.2.)

Ve taksim gazinolarında trahomlu şairler/Mısra arıyorlar *masaların altında* (131.14.)

2.21.2.1.3.4. ZT(İT(İ←iye)←lok)

Ellerinde Tüt Dağından kazmalar (2.16.)

Bir sızı *içimde* keleplenirdi,/Kulağım adını duyduğu zaman (5.2.)

Tekbirler ağarken mavi göklere,/Dünya *ellerimde* oldu bir küre, (9.19.)

Bilirim *koynunda* var İrem bağı (11.10.)

Otur *sofrasında* her şeyi umma, (12.16.)

Göğsümüzde gül gibi gazilik nakışı var; (13.11.)

Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor *saçlarında* (19.23.)

içinde bir sızı var (19.42.)

Kulaklarımda eski savaşların yekahenk uğultusu (21.29.)

Arkamda derviş vakarlı tuğlar yarışıyormuş (22.5.)

İçinde neler yaşanmış, (23.5.)

dün gece *odanda* o eski yağ lambası yanıyordu (25.8.)

Bazan deli Bozraklar eserdi *başımızda* poyraz gibi (26.5.)

Beyaz günler ve beyaz güller/İnce huzmelerle *saçlarımızda* raks ederdi. (26.12.)

- Ben ise çırılçıplak *içimde* yürüyordum. (30.34.)
- İçimde* ma'mureler, firuze şehirler var! (30.37.)
- Hüzün bir hayal gibi dolaşırken bu yerde /Açılıverdi zaman *önümde* perde perde (34.9.)
- Sinemde* ocağ yandı (34.29.)
- Suyunda* serinlettim (34.30.)
- Ay-yıldızın ışığı var *yüzünde*, (35.11.)
- Al bayraktan özgesi yok *gözünde*. (35.12.)
- soluk keser *dizinde*, (35.14.)
- İçimde* bir umman çalkandı durdu (36.9.)
- Yanlarında* çeyiz var. (37.5.)
- Sonra *ellerimde* oldu bir tesbih (38.11.)
- Tesbihim *alnımda* otuz üç damla ter... (39.21.)
- Ellerini ellerime verince, /Davullar çalınır *içimde* önce, (42.4.)
- Sonra gerinir *üstümde* buğulu bir gök, (43.1.)
- Alıcı tarlanlar dolanır *başımızda*, (43.9.)
- Diz çöktü *önünde* kaç tümen atlı... (44.7.)
- Ciğerinde* kan mı var? (45.2.)
- Her bahar *gönlümde* çiçekler açar, (46.3.)
- Emrederler *önlerinde* el bağlarım (49.29.)
- Nice yıllar bunlara /Akıl veren hocalar *evimizde* konukyan. (50.8.)
- Buyruğunda* gür tümenler kutlansın." (54.18.)
- Geçitsiz dağlar sıralıydı *yamacımda*, (57.9.)
- Uygurca bir mektup vardı *elimde*, (57.23.)
- Başında* uzun tırnaklı üç Alkansı, /Onu boğmayı deniyordu... (57.26.)
- Acının nabzı vurur *bileklerimde*. (58.3.)
- Eğilin *önümde* çağdaş güneşler! (63.1.)
- Gözbebeklerinde* dinlenir bereketli Nil... (63.24.)
- Salınır *gözbebeklerimde* ay huzmesi kızlarım. (64.5.)
- Oysa söğüt gövdesindeki bıçak izi gibi /Yer etmiş *hafızamda* "Baloğlu" destanı /Ve bir gök kurdun köyüme çizdiği sınır... (65.7.)
- Uyanır da zaman zaman *içimde* (65.18.)
- Saclarında* kurt nefesi rüzgârlar, (67.3.)
- Taşırım da böyle gökleri *gönlümde* / Söz geçiremem dünyaya. (68.8.)
- Bir firuze yazmayı *avcumda* tutuyorum (69.1.)

- Bütün kanunlar, kayıtlar yıkılıyordu *önümde*. (70.29.)
- İki derin soluk, *kanımda* iki şimşek, (71.16.)
- Sarıldıkça hamd ile vahdetin yumağına,/Dümdüz olur *önümde* kesretin yokuşları... (71.18.)
- Bir sevgi büyütüyorum *yüreğimde* tomur tomur (90.7.)
- Yüreğimde* bir sevgi şarktan garba ulaşır. (91.8.)
- En eski gemiler *gönlümde* pupa-yelken; (91.11.)
- Her gece *düşümdede* gözlerinden öpeceğim, (94.15.)
- Ellerinde* mavi boncukların çaresizliği, (96.1.)
- Hürriyetle dostum, *kapılarında*, (97.7.)
- Ayaklarında ince gümüş zincirlerle, /*Üstümüzde* tutsak ve sessiz dursun yıldızlar. (97.9.)
- Yüreğimde* yedi renkli bayramlar... (97.17.)
- Şükürler olsun Tanrım, şimdi *avuçlarımda*: /Sarı çiçekler açar, beyaz yıldızlar doğar. (98.3.)
- Anlamsız bakışlar adına ve süt beyaz ay ışığı inadına, /Gündüzün üç vaktinde, üç vaktinde gecenin. /*Yollarımda* tuzak ol. (99.8.)
- Daha *aramızda* sır, perde perde. (103.14.)
- Dudağında* bayrak alı, (109.4.)
- Hürriyetin nabzı vurur *mihrabında*, (110.6.)
- Haremindede* eğilir başlar... (110.7.)
- Sancağım görünür *minberinde*. (110.10.)
- Hürriyetin nabzı vurur *mihrabında*, (110.15.)
- Haremindede* eğilir başlar... (110.16.)
- Ben gittikçe büyüyeceğim *usunda* gittikçe (119.15.)
- Her gece *düşümdede* gözlerinden öpeceğim, (122.15.)
- Ellerim gelir durur *göklerinde* beceriksiz (123.15.)
- Yığılmış kalmışım *kapında*, (124.23.)
- Düşe kalka büyüdüm *başucunda* (125.10.)
- Bir büyük boşluktur *içinde* yokluğum, (126.4.)
- Oysa bir arpa boyudur mesafeler *usumda* (126.6.)
- Bulanık su gibisin *düşlerimde* (127.8.)
- Hala bir bilmedesin *aklımda*, çözemediğim (127.14.)
- Ellerinde* oyuncağım (128.16.)

Özgürlüğü tuğ ederiz *ellerimizde* (130.13.)

Sıcak solukları yalarken alnımı /Toynaklarını hissediyorum *alyuvarlarımda*. (131.19.)

Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var (131.27.)

Dirliğe boyatıyor *kıyısında* çimenler... (135.16.)

Göç arzuları mı ne kımıldıyordu *içimizde*? (136.11.)

Dokuz renkli keheşanlar dolaşıyordu *çevremizde*, (136.17.)

Gamzelerinde serçe kanadı akşamlar (138.2.)

Topukların *içimde* bir yerlere basardı (138.16.)

çimerdik *sularında* (139.11.)

Sa'dabadlı lalelerin rengi güler *yüzünde*. (140.2.)

2.21.2.1.3.5. ZT(İT((ST(S→İ(ST(S→İ)))←gen)→(İ←iye))←lok)

Telaşlı bir kalabalığın ortasında/Ayaküstü konuşuyoruz/ Nedimin niğebân nergisleri gibi (19.4.)

2.21.2.1.3.6. ZT(İT((Bag.Gr.(İ+ek ed+İ))→(İ←iye))←lok)

Çadırla su arasında bir cılga var (19.33.)

2.21.2.1.3.7. ZT(İT(İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))→İ(İ←iye))←lok)

Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz (19.59.)

2.21.2.1.3.8. ZT(İT(ST(S→İ)←iye)←lok)

Saat yirmibire beş kala /*Dört yanımda* çağ kaçağı asesler (21.27.)

Yüz yerimde yara vardı kapanmış (36.4.)

Dört yönümde tuzak kurmasın aman! (41.15.)

Kurşun yerim öz *yurdumda* (49.10.)

Beyaz gömleğimde al kan lekesi, /Gittikçe büyüyordu sımsıcak. (62.4.)

Gül yüzünde bayrağımdan renkler var; (106.4.)

Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde /*Demaniç yaylasında* ne kadar dizginsiz at /Başlıyorlar koşmaya *kılcal damarlarımda* (131.18.)

Bir yerinde demirden dağlar eriyor (131.24.)

Sol elinde bir kaval, (132.18.)

Nalsız toynaklarında destanlar kımıldanır, (134.21.)

Bırak dinleneyim *bengisu gözlerinde*; (140.17.)

2.21.2.1.3.9. ZT(İT((İT(İ→(İ←iye))←gen)→(İ←iye))←lok)

Balyemez toplarının namlularında yürüyormuşum (22.4.)

İrkim ağlar *Kaf dağının ardında*, (80.23.)

2.21.2.1.3.10. ZT(İT(İ(ST(S(ST(S(ST(S→İ)→İ))))→İ)→İ(İ←iye))←lok)

Koyu gölge renkli elbiseler içinde /Melon şapkalı adamlar kahkahalarla gülüyormuş
(22.8.)

2.21.2.1.3.11. ZT(İT((ST(S→İ))→(İ←iye))←lok)

Levni nakışlar içinde bir çocuk ağlıyormuş (22.11.)

Ta uzakta, Sarı ırmak kıyısında, /Tesbihimin dokuz renkli püskülü... (39.7.)

Sagu sağarken yıldızlar mastar dağına, /Çılgın hançerler altında kan tutar geceleri...
(43.5.)

Atsız Yabgu önünde dizleyin yağsız yeri! (55.2.)

Atsız Yabgu önünde dizleyin yağız yeri! (55.18.)

Deli taylar üstünde, /Bozkırlarda hür kıldı. (82.3.)

Ak kağıtlar üstünde yeniden tanışalım. (123.31.)

Issız sokaklar içinde yoldaşımdınız. (137.4.)

2.21.2.1.3.12. ZT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←lok)

Kâh zülfünün karasında yatardım, (5.3.)

Kâh gözünün deryasında yiterdim. (5.4.)

Beynimin içinde bir zafer meş'alesi yak (28.13.)

oyuncakmış oğlumun ellerinde,/Soluğu göğü delen /Kaskatı gerçeklerim. (40.10.)

Baş getirsin cıdasının ucunda. (54.16.)

Tümümüzün avuçlarında cehennem (130.30.)

Sana bu mektubu evimin balkonunda yazıyorum (131.20.)

2.21.2.1.3.13. ZT(İT(İT(İ→(İ←iye))→(İ←iye))←lok)

Cennet Atı üstünde göründü Gazi Belek (34.16.)

O bir Ural havası Türk illeri üstünde, (55.15.)

VEY ırmağı kıyısında naralardan sıyrılıp, /Nasıl tutmuşum Saçlarından. (96.11.)

2.21.2.1.3.14.ZT(İT((ST(S(Cc(ZT(Ed.Gr.(İ(İT(İ→(İ←iye)))←Ed))→YT(ST(S→İ)←dat)→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)))←gen)→(İ←iye))←lok)

Şefaati ümîdi ile şu mescide doluşan, /Her mü'minin yüzünde Peygamberden bir iz var.
(37.3.)

2.21.2.1.3.15. ZT(İT(ST(S→İ(ST(S→İ)))→(İ←iye))←lok)

Ben bir duasız mihrab önünde, /Yıkıntı otlarına masal anlattım: (39.15.)

Bronz heykellerden günahın çerileri, /Katrana boyarken lacivert geceleri, / Bir ağ bulut üstünde uyur çocuklar. (40.5.)

Bir dengesiz savaş içinde, /Kırk atlının nallarındır göğsümde vuran. (96.10.)

Çocuksu bir yaşam içinde kalırdım (118.19.)

2.21.2.1.3.16. ZT(İT((ST(S→İ)←iye)/←lok/←(İ←gen)))

Güller açar güür yalımlarında Nemrut'un, (40.3.)

2.21.2.1.3.17. ZT(İT((ST(S(Cc(ZT(Vas.Gr.(ST(S→İ)←ins))→YF(BF(İ→Ø(yf))))→İ)←gen)→(İ←iye))←lok)

Bu maviyle kavgalı göğün altında, /Beraber vurur yüreklerimiz (43.17.)

2.21.2.1.3.18. ZT(İT(ST(S(Cc(Ö(İ)→YF(F))←p)→(İ←iye))/←lok/←(ST(S→İ)←gen)))

El uzanmaz yerinde bir uçurumun, /Sessiz, kimsesiz, uykusuz, Günahtan korunmuş, sevgiden zorlu Ve kurşunca korkusuz, Çiçek yalnızlığım... (44.1.)

2.21.2.1.3.19. ZT(İT(ST((S(Bag.Gr.(S+Ed+S))→İ)←iye)/←lok/←(İ←gen)))

Derin ve siyah gözlerinde ananın /Bereketli ormanlar yanıyordu... (57.29.)

2.21.2.1.3.20. ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(ST(S(ST(S→İ))→İ)←iye))←lok)

Otuz asrın otuz kat karanlığında, /Bir ben bilirim asma bahçeleri, (60.16.)

2.21.2.1.3.21. ZT(İT((ST(S(İsn.Gr.((İ←iye)←S))→İ(ST(S→İ)))←gen)→(İ←iye))←lok)

Göğsü kaba mor dağların başında /Telaşlı kartallar uçuyordu... (62.15.)

2.21.2.1.3.22. ZT(İT(İT(İ→(İ←iye))←iye)←lok)

Çılgınca yarışılar kader güzergahında; (63.8.)

boyatıyorum baş ucunda (123.8.)

2.21.2.1.3.23. ZT(İT((İT(ST(S→İ)←iye)←gen)→(ST(ZGr(Z→S)→İ)←iye))←lok)

Selçuk yurdunu sularken bereketli terim, /Alp yüreğimin en bakir yerinde, /Çınar fidanları gibi beslenir, /Titrek, solgun, ölümcül ümitlerim... (64.11.)

2.21.2.1.3.24. ZT(İT(ST(S(Bag.Gr.(S+S))→İ)←iye)←lok)

Uzun, siyah kirpiklerinde seyyareler yanardı, (67.10.)

2.21.2.1.3.25. ZT(İT((İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))←gen)→(İ←iye))←lok)

Güneş bir dipsiz çukura düşünce anam, /Her renkten neon lambaları yanar /Bu koca şehrin caddelerinde. (68.1.)

2.21.2.1.3.26. ZT(İT(İT(ST(S→İ)←iye)→(İ←iye)/←lok/←(İ←gen)))

Kıskanç bakışları altında zamanın, /Yine pırıl pırıl. (96.5.)

2.21.2.1.3.27. ZT(İT((ST(S(ST(S→İ)))←iye)/←lok/←(İ←gen)))

Üç karış ötesinde pusatların, /Bir savaş yorgunluğudur duyduğumuz. (101.11.)

2.21.2.1.3.28. ZT(İT(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→YF(F))←p)→İ)→(İ←iye))←lok)

Bu çileden çıkmış şehirler ortasında, / Kelepçeler alırız, kelepçeler satarız... (101.15.)

2.21.2.1.3.29. ZT(İT(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))→(İ←iye))←lok)

Sigaramın dumanları içinde, /Bir alımlı sarışını seyrettim. (106.13.)

2.21.2.1.3.30. ZT(İT(ST(S→İ)←iye)/←lok/←(İ←gen))

Bir alev dolaştı dört yanında caminin, /Sıra farza gelince... (110.61.)

2.21.2.1.3.31. ZT(İT((İ←gen)→(ST(S→İ)←iye))←lok)

Muhammedin sağ yanında dur ağam. (113.7.)

Kitapların her yaprağında bir dokunaklı şiirsin (124.28.)

Aslında kıratlar yağız atlar özlüyor bizi /Asyanın her yerinde (130.37.)

2.21.2.1.3.32.ZT(İT(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ)←dat)→YF(F))←p)→İ)←iye)←lok)

Maviler gerçek anlamını bulacak /Sonsuz boşluklara bakan gözlerinde (119.8.)

2.21.2.1.3.33. ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(ST(S→İ)←iye))←lok)

Dört duvarın dört köşesinde perisin (124.6.)

2.21.2.1.3.34. ZT(İT((İ←gen)→\\cdu\\(ST(S→İ)←iye))←lok)

Göğün bilmem kaçınıcı katında /Melekler hükmediyor şimdi doğaya (127.11.)

2.21.2.1.3.35. ZT(İT((İ(İT(İ←iye))←gen)→(ST(S→İ)←iye))←lok)

Kör bir düğümsün beynimin tam ortasında (127.15.)

Alnımın ilk çizgisinde adın var (128.5.)

Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerinde (131.23.)

2.21.2.1.3.36. ZT(İT((İ←gen)→(ST(S→İ(ST(S→İ)))←iye))←lok)

Bostancı tombul bir korkuluk gibi /Bostanın tam orta yerinde /Sorudup duruyordu... (132.12.)

2.21.2.1.3.37. ZT(İT(İT(İ→İ)←iye)/←lok/←(ST(S→İ)←gen))

Odlar yandı göz pınarlarında ceren kızların. (134.8.)

2.21.2.1.3.38. ZT(İT((Zm←gen)→(Zm←Ø(iye)))←lok)

Bizim orda da böyle akşamlar olur (125.18.)

2.21.2.1.4. İsim Tamlaması + Eşitlik

2.21.2.1.4.1.ZT(İT(ST(Abl.Gr.((İT(İ←iye)←abl)←S)→ST(S→İ))→(İ←iye))←eşt)

Dedemden yadigâr bir sokak boyunca yürüyorum (1.1.)

2.21.2.1.4.2. ZT(İT(İ←iye)←eşt)

Bir kallesçe oyunu başlatınca Yanıkyan; /Sökün etti ardınca daha nice Manukyan. (50.1.)

2.21.2.2. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.2.1. Sıfat Tamlaması + Ablatif

2.21.2.2.1.1. ZT(ST(S→İ)←abl)

Burçlar *her taraftan* çağırıyordu. (8.6.)

Kör karanlık *dokuz yerden* delinsin, (45.17.)

Dev yapılarından beni de kör şeytanlar çağırır... (56.13.)

Gök-pulat Hun cıdaları göğsümü *bin yerden* deler (68.9.)

Rabbim *dosdoğru yoldan* aman bizi atmagil! (71.26.)

Rabbim *dosdoğru yoldan* aman bizi atmagil! (71.56.)

Tanrıdaki yüceltip, *Hıra dağdan* nur kıldı. (82.9.)

Karanlığı *yedi yerden* del. (95.4.)

2.21.2.2.1.2. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←abl)

Dört yıllık bir mahkum zindanda *Küçücük bir pencereden*, *Dört yıldızlık gök parçasına* bakıyordu... (66.2.)

2.21.2.2.2. Sıfat Tamlaması + Datif

2.21.2.2.2.1. ZT(ST(S→İ)←dat)

Ulu denizlere çukur kazardı (2.17.)

Kara yere karılır sürünür siner yürür. (4.18.)

Onlar *bu dünyaya* niye geldiler (8.1.)

Gözlerine baktığım zaman Sitare/*Bütün çöllere* ay doğuyor (19.29.)

bir kitaba sığınyorum (19.49.)

Arsız böcekler *iri yapraklara* sığınır (27.4.)

ezel ebed *bir âna* sığar imiş (34.37.)

Korkuyu tesbih gibi *bir ipe* diziyorum: (69.11.)

TANRı DAG'a dik tuğunu, (72.14.)

Gök Hazer'e, *Kaf dağı'na*,/orduların sancağına, /Türk'ün gerçek toprağına /Türk ve

Turan yazacağı, (73.5.)

Topukların içimde *bir yerlere* basardı (138.16.)

Oturur *bengü taşlara* adımızı vururduk (139.18.)

2.21.2.2.2.2. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)

Bazen de *bir sessiz köye* geldiler. (8.9.)

Çakılıp kalmazdım *bu köhne kente*. (118.7.)

2.21.2.2.2.3. ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat)

Yığılıp kalmışım *bu Anadolu toprağına* Sitare. (19.80.)

Bir duvar dibine yattım upuzun. (62.13.)

Bir ceylan derisine adlarınızı yazıyordum, (70.30.)

Ozanların dillerine, /Arabistan çöllerine, /Şol Viyana yollarına /Türk ve Turan yazacağım. (73.4.)

2.21.2.2.2.4. ZT(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←dat)

Seni en kalabalık şehirlere çağırıyorum; (97.16.)

2.21.2.2.2.5. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ)←dat)

Titrek ışıklar konardı gür yapraklı dallara, (137.15.)

2.21.2.2.2.6. ZT(ST(S(İT(İ→(İ←iye)))→İ)←dat)

Ata bergüzeri yıldızlara konalım (139.23.)

2.21.2.2.3. Sıfat Tamlaması + Lokatif

2.21.2.2.3.1. ZT(ST(Ed.Gr.(ST(S(Cc(ZT(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F)←g))+Z(Cc(YF(F)←g))))→YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F)←p))→İ)←Ed)→İ)←lok)

Dönüp dönüp yuvalarına giren yıldızlar kadar uzakta / kütür kütür nefis öğütleyen /Şahdamar kadar yakında / birisi var, (1.4.)

2.21.2.2.3.2. ZT(ST(Ed.Gr.(ST((Cc(ZT(Tk.Gr.(İ+İ))→N(İ)→YF(F)←p)→İ)←Ed)→İ)←lok)

Dönüp dönüp yuvalarına giren yıldızlar kadar uzakta / kütür kütür nefis öğütleyen /Şahdamar kadar yakında / birisi var, (1.4.)

2.21.2.2.3.3. ZT(ST(S→İ)←lok)

Ünlü şehirlerde ünsüz gezdiler (8.8.)

Kutlu seferlerden zaferle dönüp/Ala sayvanlarda toya geldiler. (8.10.)

Her taşta bir bayrak açmış gül gibi, (9.11.)

Hiçbir ilde rastlamadım eşine (11.20.)

O cılgada narin ayak izlerin var (19.34.)

Kuzeyden güneye güneyden kuzeye/Hep gidip geliyorum bu çöllerde (19.45.)

Işıklar ulu caddelerde ne kadar parlak (28.11.)

Esremiş limanlarda dondu kaldı sesleri (28.23.)

Muhkem bir kale ol sarp yamaçlarda (32.3.)

Yoğun mavilikde bir kapı arar (33.2.)

Bu türbede bir süre derviş gibi oturdum (34.22.)

Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var, (37.1.)

Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var; (37.14.)

Dost bakışta, güler yüzde sen varsın. (46.17.)

- Bir yerde* zincirli köleyim (49.16.)
- Bir yerde* hürüm (49.17.)
- Kimi yerde* /Tekmelendikçe sevinir (49.19.)
- Gözlerin *bir çölde* lacivert gece: (52.8.)
- Her sinede* yara açar derince: / Zağlı kılıçlardan yaman gözlerin. (52.10.)
- Narası yankılanır hala *karşı dağlarda*, (55.13.)
- Acı rüzgârlarda* saçlarınız savrulsun. (61.10.)
- Issız çöllerde*, derin kör kuyularda/Ben görürüm camgöbeği düşleri (63.3.)
- Kuyular *her yerde* derin! (63.29.)
- Ergenekonlu örslerde* döğülür kollarım (64.8.)
- Rodos heykeli gibi dikilirdim *bütün kıyılarda*, (70.22.)
- Sırlı boşluklarda* kehkeşanlar işitsin. (71.45.)
- Sırlı boşluklarda* kehkeşanlar işitsin. (71.71.)
- Bu dünyada* namertlerin işi ne? (74.17.)
- Türklüğe gülerek ağarırken tan, /*Erkek bileklerde* sabırsız zaman. (84.4.)
- Soylu yiğitlerde* Tanrı'ca vakar. (84.9.)
- Bu meydanda* ses olmaz, /Kalkan, gürzden ileri. (86.2.)
- Şimdi *uzak kıyılarda* gözlerimiz ıslak... (100.13.)
- Dört yönde* devlere tuzaklar kurdum. (103.10.)
- Katı gerçek filizlendi *her yerde*, (103.13.)
- Bölündü *bir yerde*, gönül ikiye; (106.9.)
- Murat budur *Türkmen erde* (107.13.)
- Yüce dağda* beyaz duman, (109.18.)
- Kahraman Maraş'ta* bir Ulu cami... (110.1.)
- Kahraman Maraş'ta* bir Ulu cami, (110.3.)
- Her gavgede* duzah olur, al olur, (113.22.)
- Turan ilde* düğümlenür sarp yollar. (113.27.)
- Kafkas ilde* bala bilsin, kız bilsin, (113.42.)
- Delice kakhahalar atardım *her yerde*, (118.9.)
- Sen *bir yanda* ben bir yanda perme perişan (123.37.)
- Sen bir yanda ben *bir yanda* perme perişan (123.37.)
- seni *bir yerde* bulur (125.15.)
- Sayru düştü düşüncelerin *bu ortamlarda*, (126.15.)
- Üşümüş *çürük saçaklarda* hürriyetin kuşları. (133.17.)

Galatyalar, Guzmanlyalar, Koniferler, /Soyunurken aşüfte Bizans akşamlarına, /*Mahcub sular*da yumar gözlerini Nilüferler... (134.3.)

Oysa kulanlar kişner *sabırlı koyaklarda*, (134.20.)

Uzun kirpikleri geziniyor *mor dağlarda*, (135.8.)

Güneş *yoksul camlarda* can çekişirdi (138.12.)

Göğçek ormanlarda göğerirdi sevdamız (139.17.)

Vakûr kalelerde, dar geçitlerde, /Turre-i tarrarına verdim aklımı, (140.12.)

Vakûr kalelerde, dar geçitlerde, /Turre-i tarrarına verdim aklımı, (140.12.)

Çağdaş şehirlerde sattılar beni (141.18.)

2.21.2.2.3.4.ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←lok)

Şol âdem mülkünde yoklar ılgar etti üstüme (17.9.)

Gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim (19.70.)

Öfkeli mancınık kepçelerinde /Çocuklarımız İbrahim ... (40.4.)

Ben bir meydan kavgasında kana bulanırdım, (70.9.)

Dün bir minyatür sayfasında at koşturuyordum, (70.28.)

Tâ uzakta, bir kasaba evinde, /Bir ana beşik sallıyordu.... (132.1.)

Dildar bir Frenk bahçesinde mest-i hab olmuş, (134.1.)

2.21.2.2.3.5.ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←lok)

Sen doğduğun zaman/Ben *bir askeri mektepte* talebeymişim (19.8.)

Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum (19.17.)

Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum (19.36.)

Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum (19.56.)

Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum (19.86.)

Tam gün ortasında *bir ulu şarda* /Bulduğum an yavı kıluyım seni (32.9.)

Bir beyaz huzmede saklı yedi renk (33.6.)

Bir uzak denizde küreğe mahkum masallar, (43.7.)

Bir siyah okyanusta çırpınır parmaklarım, (60.3.)

Erguvan bakışlı bir akşam üstü, *Bir büyük caddede* vurdular beni... (62.1.)

Bir ıssız ormanda bir berrak gölden, /Ürkek ceylanlar su içiyordu... (62.12.)

O mavi ışıktaki kaldı gözlerim. (62.14.)

Erguvan bakışlı bir akşam üstü/*Bir büyük caddede* vurdular beni... (62.16.)

Issız çöllerde, *derin kör kuyularda*/Ben görürüm camgöbeği düşleri (63.3.)

Şimdi *bir asi dağda* iliklerim üşüyor, (68.11.)

Bu koca kentte büyüyecek yalnızlığın (119.4.)

Ben Saçlarını örüyordum *bir ıssız gezegende*, (136.2.)

Ta gözlerinin içine bakıyordum *bir ıssız gezegende*, (136.6.)

Bir ıssız gezegende fısıldaşıyorduk ikimiz, (136.24.)

2.21.2.2.3.6.ZT(ST(S(İsn.Gr.(İ(İ←iye))←S(ST(S→İ(ST(S(Ed.Gr.(ST(S→İ(ST(S→İ))←Ed))→İ))))))→İ(ST(S→İ))←lok)

Ben göğü hep kurşun bir kubbe gibi ağır/O şehirde sırlıklam gezerdim. (19.65.)

2.21.2.2.3.7.ZT(ST(S(Cc(N(Zm←ak)→ZT(Ed.Gr.(İ(İ←dat)←Ed))→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)←lok)))

Beni akşama kadar öğüten bu şehirde /Kulaklarım ses gözleyen avcıydı (20.8.)

2.21.2.2.3.8.ZT(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→YF(F))←p)→İ)←lok)

Bu şirazedden çıkmış caddelerde /Fahişeler bırakmıyor yakamı (20.23.)

2.21.2.2.3.9.ZT(ST(S(Cc(YT(İ←abl)→YF(F))←p)→İ(ST(S(ST(S→İ))→İ(S→İ)))←lok)

Çocuklar yelikiyor gelecekte habersiz /Yunustan kalan firûze bakışlı bir şarda (28.18.)

2.21.2.2.3.10.ZT(ST(S(İsn.Gr.(İ←iye)←S))→İ)←lok)

Telleri sızılı sazda sen varsın .. (46.13.)

2.21.2.2.3.11.ZT(ST(S(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←p)→İ)←lok)

Gözlerime dolan tozda sen varsın. (46.22.)

2.21.2.2.3.12.ZT(ST(S(İT((Cc(YF(BF(İ→yf)))←p)←iye))→İ)←lok)

Ve ben hür olduğum yerde /Öldürülürüm (49.18.)

2.21.2.2.3.13.ZT(ST(S(İT(ST(S→İ)→(İ←iye)))→İ(ST(S→İ))←lok)

Gök kubbe taklidi bir yurttta geceliyordum, (57.22.)

2.21.2.2.3.14.ZT(ST(S→İ(ST(S(İT(İ→(İ←iye)))→İ))←lok)

Buz tutmuşken kavga zincirli bileklerde,/Kim paylaşacak acısını dolunayın, /Bu Uygur yağısı göklerde... (61.2.)

2.21.2.2.3.15.ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ)←lok)

Cibril nefesli rüzgarlarda perdelenir gözleriniz, (63.12.)

Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent/Viski kokulu bulvarlarda yavaş yavaş ölüyor. (131.25.)

2.21.2.2.3.16.ZT(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ)←lok)

Umulmadık yerlerde dikiliyor önüme (68.14.)

Dost bakışta, güler yüzde sen varsın. (46.17.)

2.21.2.2.3.17.ZT(ST(S(Ed.Gr.(İ←abl)←Ed))→İ)←lok)

Eğmiyorum boynumu rükû'dan başka yerde, (71.23.)

Eğmiyorum boynumu *rükû'dan başka yerde*, (71.53.)

2.21.2.2.3.18.ZT(ST(İ/←lok/{Ö+Y+ZT}←S))

Türkülerde sen varsın, inadına *vefasız* (127.6.)

2.21.2.2.3.19.ZT(ST(S→İ(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))))←lok)

O uzun kervan yollarında bizim öykülerimiz (130.18.)

2.21.2.2.3.20.ZT(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←lok)

En asi zirvelerde sustu acı külekler (134.14.)

2.21.2.2.3.21.ZT(ST(S(Bag.Gr.(S+S))→İ)←lok)

Hep seni düşündüm *uzun, tozlu yollarda* (140.5.)

2.21.2.4. Edat Grubundan Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.4.1. ZT(Ed.Gr.(İT(ST(S→İ)←iye)←Ed)

Bu sînem üzre ânın lebleri her dem dü dağ olsun (15.3.)

2.21.2.4.2. ZT(Ed.Gr.(İ←iye)←Ed)

Kudurdu *kani içre* Taifli alca şıra, (30.4.)

Tağutun askerleri yürüdü *ardı sıra*. (30.5.)

2.21.2.4.3. ZT(Ed.Gr.(İT((İT(İ←iye)←gen)→(İ←iye))←Ed))

Ceddinin ardı sıra usanmadan seyirtti, (51.31.)

2.21.2.4.4. ZT(Ed.Gr.(İT((İ←gen)→(İ←iye))←Ed))

Hilâllerin ardı sıra, /Denizleri yara yara, /Şam'a, Kerkük'e, Mısır'a, /Türk ve Turan yazacağım. (73.3.)

2.21.2.4.5. ZT(Ed.Gr.(İT(İ→(İ←iye))←Ed))

Gökbörü ardı sıra, /Orduları gür kıldı. (82.4.)

2.21.2.5. Bağlama Grubundan Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.5.1.ZT(Bag.Gr.((İT(İ→(İ←iye))←lok)+Ed+(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)))

İki sevgiliyi vurmuş askerler /*Roma sokaklarında yahut Kisranın şehrinde* (20.16.)

2.21.2.5.2. ZT(Bag.Gr.(Ed+İ(İT(İ→(İ←iye))←lok)+Ed+İ(İ←lok)))

İster Kenan illerinde, ister Mısır'da,/Zindanlar karanlık, mahzenler serin... (63.30.)

2.21.2.5.3. ZT(Bag.Gr.(Ed+(Zm←lok)+ Ed+(Zm←lok)))

Ne orda ne burda kalmadı artık yerim... (65.21.)

2.21.2.5.4. ZT(Bag.Gr.(İ(İ←Ø(lok))+İ(İ←lok)+İ(İ←lok)+İ(İ←lok)+İ(İ←lok)+Ed+İ(İ←lok)))

Bir cuma sabahı *Horasan, Rey'de, /Hicaz'da, Yemen'de, kentte ve köyde*... /Dualar titredi, şeşberde, yayda. (84.1.)

2.21.2.6.Kısaltma Gruplarından Oluşan Yer Zarfları

2.21.2.6.1. Ablatif Grubu + Lokatif

2.21.2.6.1.1. ZT(Abl.Gr.((İ←abl)←S)←lok)

Benden habersiz, *benden uzakta*: /Geleceği beklerdiniz öyle sabırlı... (70.8.)

2.21.2.6.2. Ablatif Grubu+ Datif

2.21.2.6.2.1. ZT(Abl.Gr.((İ←abl)→İ)←dat)

Susmamaya yemin etmiş kalemler /*Kumdan sayfalara* destan yazardı (2.3.)

2.21.2.6.3. Datif Grubu + Ablatif

2.21.2.6.3.1. ZT(Dat.Gr.((Zm←dat)←S)←abl)

Dönmediler hiç *ona kulluktan*. (110.50.)

2.22.Yönelme Zarfları

2.22.1.Kelimedenden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.1.1.Tek Zarftan

Çek beni *aşağı* (25.5.)

2.22.1.2. İsim + Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.1.2.1.İsim+ Datif

2.22.1.2.1.1. ZT(İ←dat)

Gözleri kan çanağı Menfisli büyücüler/ soluk soluğa yaklaşan serin sabaha dek

/*Samanyoluna* bakarlar. (1.8.)

Bileklere iş düşer (4.10.)

Mehmetçik yürür iken *düşmana* kaçmak kalır (4.17.)

Bir âşık sazını çekti *kucağa* (7.7.)

Yazılara baktım baktım ağladım. (9.3.)

Özüm sözüm hep *sevdaya* boyandı, (10.11.)

Siyasiler *halka* söylemez yalan. (12.23.)

Damarlara kan yürür; (13.3.)

Esrâr-ı dil-i zârımı *eş'âre* söylerim. (16.1.)

Deryâyı gam içinde olub şöyle bir levend /Keştî-i ten cefâsını *rüzgâre* söylerim (16.5.)

Dönüyorum işte *silahlara* /Sessizce terk edip sevda şarkılarımı (20.1.)

Ben dönüyorum *silahlara* (20.7.)

Bir ortaçağ simyacısı gibi çevirirdim *altuna* (20.11.)

O yüzden dönüyorum *silahlara* (20.13.)

Gözlerinden kan damlıyor *ufuklara* (20.19.)

- dönüyorum *silahlara* (20.21.)
- Ben dönüyorum işte *silahlara* / Öldürürken güzel öldüren silahlara... (20.26.)
- Önce bulutlar donup dökülüyormuş *yeryüzüne* (22.1.)
- Ufuklara* ümitle bakıyor bezirganlar (25.38.)
- Geleceğe* yöğrük ulaklar giderdi, (26.14.)
- Yolumuz sonunda *deryaya* çattı (28.21.)
- Ağdı ta *göklere* niyazım, gitti! (29.11.)
- Ebu Cehil sırtını dayamış *karanlığa*, (30.1.)
- Şarap renkli bir zehri sağıyordu *toprağa*. (30.2.)
- Zühre Haruttan emin *Babil'e* iniyordu. (30.7.)
- Gök *yere* nüzül etsin, vakarlı kubbe olsun, (30.50.)
- Gahi uçup yükseleyim *semaya* (32.14.)
- Geçip menzillerden varayım *aya* (32.15.)
- Şairim *semaya* dalma bu kadar (33.10.)
- Bir yaz gecesinde kalınca naçar / Gider *rüyalara* siner gözlerim (33.12.)
- Bir yaz günü Harputta *Kayabaşı'na* çıktım. (34.1.)
- Eşya *suya* garkoldu (34.5.)
- Yeşilbaş Suna gibi *göllere* dalayazdım. (34.8.)
- Cömert bir bulut oldu *toprağa* ağdı felek (34.15.)
- Sırrımı Göllübağ'da *alıçlara* dinlettim (34.28.)
- Yaraşır mı *dağlığa* bu gaflet Hazar Baba? (34.47.)
- Döndüm *Kayabaşı'na* (34.60.)
- Burçlar *harabelere* menkıbe okuyordu (34.63.)
- Kıle takar, gerer, *yaya* döndürür; (35.19.)
- Baş *göğe* değdi, ak alnı aya, (35.24.)
- Baş *göğe* değdi, ak alnı *aya*, (35.24.)
- Bakışların beni *çöllere* attı (36.3.)
- Kemende* kemana hilale düştüm (36.14.)
- Kemende kemana* hilale düştüm (36.14.)
- Kemende kemana hilale* düştüm (36.14.)
- Akıl *Furkan'a* teslim bu gece fecre kadar; (37.10.)
- Koparıp *etrafa* saçtım zamanı (38.12.)
- Yorgun parmakları susamış, *Zemzeme* (39.10.)
- Önüme düşen olsa *masallara* giderim. (40.8.)

- Dinsize* yayını gerdirme ya Rab! (41.18.)
- Bir uzak denizde *küreğe* mahkum masallar, (43.7.)
- Yücelere* çıkayım, (45.22.)
- Şahin gibi *enginlere* bakayım, (45.23.)
- Bir türkü yolları *sılaya* bağlar, (46.12.)
- Ta saman yolundan bakarım /*Yeryüzüne* (49.21.)
- Yarım koyup işini Agop *tamu'ya* gitti... (51.8.)
- Agop *tamu'ya* gitti... (51.18.)
- Agop *tamu'ya* gitti... (51.26.)
- Agop *tamu'ya* gitti... (51.33.)
- Koynunda haç'ı ile Agop *tamu'ya* gitti... (51.39.)
- Uçup gitti *Cennete*, hak Yalavaç katına, (55.5.)
- Bu gün de *yeşile* dönmedi rengi suların (56.2.)
- Kenanlı yıldızlar varın *secdeye*! (63.2.)
- Pompeide sıcak bir öğle üstü, /Güneş *zevale* yaklaşıyordu... (66.1.)
- Taşırım da böyle gökleri gönlümde / Söz geçiremem *dünyaya*. (68.8.)
- Yumunca gözlerimi *masallara* uçardım... (68.17.)
- ...Yönüm *kibleye*, kiblem *Kâ'be'ye*... (71.1.)
- ...Yönüm *kibleye*, kiblem *Kâ'be'ye*... (71.1.)
- Arza destek olmuş göğsü kaba dağları/Aşar, bir solukta varır *Mekke'ye*, (71.3.)
- Yönüm *kibleye*, kiblem *Kâ'be'ye*... (71.4.)
- Yönüm *kibleye*, kiblem *Kâ'be'ye*... (71.4.)
- Durdum *divâna*, uydum Kur'an'a... (71.10.)
- Durdum *divâna*, uydum *Kur'an'a*... (71.10.)
- Durdum *divâna*, uydum Kur'an'a... (71.12.)
- Durdum *divâna*, uydum *Kur'an'a*... (71.12.)
- gecelere* şan gelsin. (74.20.)
- Namertlere*, zalimlere urun ha! (75.3.)
- Namertlere*, *zalimlere* urun ha! (75.3.)
- Yabancıya* yurt mu oldu Buhara, (75.4.)
- Namertlere*, zalimlere urun ha! (75.8.)
- Namertlere*, *zalimlere* urun ha! (75.8.)
- Namertlere*, zalimlere urun ha! (75.14.)
- Namertlere*, *zalimlere* urun ha! (75.14.)

- Namertlere, zalimlere urun ha!* (75.21.)
- Namertlere, *zalimlere* urun ha! (75.21.)
- Moskof'a* kan kusturur, /ÖTÜKEN'Lİ bin erim. (79.3.)
- Ülkülere* birlik ile varılır. (81.16.)
- Yedi acun illerin, /*Hakanlara* dar kıldı. (82.8.)
- Bir gün gelir *bayraklara* renk verir, (83.5.)
- Süngüler, temrenler *döşlere* bakar. (84.8.)
- Yemin olsun *yaradana*, (88.1.)
- Hem *Çin'e* akın vardı o sene (89.17.)
- Bir şeyler getirsin o diye pırıl pırıl sabahlar/Tuttun da *gecelere* uzandın sessiz. (92.3.)
- Hani sen de uymayacaktın *ellere*. (93.10.)
- Berberliğimize* muhtaçtı tüm iyi şeyler. (93.14.)
- Cümle haksızlıklara inat olsun diye,/*Kimsesizliğe* vur, yalnızlığa vur! (95.6.)
- Cümle haksızlıklara inat olsun diye,/*Kimsesizliğe* vur, *yalnızlığa* vur! (95.6.)
- Ben *göçlere*, ben cenklere tanışım. (96.7.)
- Ben *göçlere*, ben *cenklere* tanışım. (96.7.)
- İşığım var *karanlığa* dış biler. (103.5.)
- İn *çöllere*, kuru otlar yeşersin, (105.19.)
- Sevdiğimden resim geldi dün *bana*, (106.1.)
- Zamanın tesbihi saçıldı *yere*, (108.6.)
- Gece *sulara* ay düşer, (109.14.)
- Can yürüdü yatakta *hastalara*, (110.47.)
- Andalsun *toprağa*, (110.73.)
- andalsun *göğe*, (110.74.)
- Andalsun *yıldıza*, (110.75.)
- andalsun *aya...* (110.76.)
- Yıkılmazsa gökler, delinmezse yer, /*Türk oğlu yağıya* boyun mu eğer. (110.79.)
- Yürüdü *kaleye* Türkmen erleri; (111.1.)
- Kargı batar ta *derine* (112.6.)
- Birer birer *dışa* çıkar. (112.15.)
- Yâda* kalmaz benim yurdum, (114.4.)
- Böyle yaklaşamazdım *insanlara* (118.21.)
- Güneye* uzatıyorum ellerimi (123.1.)
- Güneye* uzatıyorum ellerimi (123.10.)

- Güneye* uzatıyorum ellerimi (123.17.)
Güneye uzatıyorum ellerimi (123.25.)
Güneye uzatıyorum ellerimi (123.33.)
Suya düştüm..... (124.25.)
 Göğün bilmem kaçınca katında /Melekler hükmediyor şimdi *doğaya* (127.11.)
 Şimdi, *ellere* verdim her şeyimi, (127.21.)
 Alıp *ellere* verdim çirkinliğini (129.5.)
 Boynuzları göğü delen mutlu, semiz öküzler, /*Danalara* öğüt veriyordu; (132.10.)
 Dökelim dertlerini gel eş '*are* Karanfil! (134.25.)
Huzura şekil veriyor incecik parmakları... (135.6.)
 Küçük yüreğinin sevgisi serpiliyor *toprağa*, (135.11.)
 akıyor *sonsuzluğa*, (135.15.)
 Bir yıllık atı gibi başıboş sıcaklığını /Tutup *geleceğe* ben yediyordum. (136.4.)
 Olgun şiirler dalları *yere* eğiyordu... (136.15.)
 Yolunu beklerken bir duvara dayanıp /Bütün renkleri *laciverde* boyardım (138.10.)
 Bir yaz gecesinde çikalım *samanyoluna* (139.22.)
göğe ağmıyor, (141.12.)
 Kargı batar ta *derine* (142.6.)
 Birer birer *dışa* çıkar. (142.17.)

2.22.1.3. Zamir + Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.1.3.1.Zamir+ Datif

2.22.1.3.1.1. ZT(Zm←dat)

- Tanrı *ona* Türk demiş, (4.15.)
 Kim bilir belki de *sana* doyarım,/Topraklar yağmura doyduğu zaman. (5.11.)
 Yiğitlik taksiminde *bize* düştü ulu pay; (13.12.)
 Sonra hepsi bir yere toplanıp *bana* bakarlardı. (19.68.)
 Işık *sana* ne dedi (25.15.)
 Işık *sana* ne dedi (25.18.)
 Bu çıplak tepeler *bize* çok lazım (25.25.)
 Bir kemend gibi uzat *bana* sesini (25.50.)
 Ben *sana*... (27.5.)
 Dervişim *bana* o günü hatırlat (28.1.)
 Dervişim *bana* o günü hatırlat (28.9.)
 Dervişim *bana* o günü hatırlat (28.16.)

- Dervişim *bana* o günü hatırlat (28.20.)
- Dervişim *bana* o günü hatırlat (28.29.)
- Bir örümcek ağına sığınmış iki yürek, / *Bana* haber saldılar: (30.38.)
- "*Sana* şehirler gerek!" (30.39.)
- Layık olaydın derdim ben *sana* Nazar Baba (34.48.)
- Ve bu gövdeyle Yetmez *kimseye* gücüm (49.7.)
- Benzemem *kimseye* (49.42.)
- Bulunmaz *bana* şerik (49.43.)
- Şu kargaca "yapıt"lar kaldı *bize* hatıra, (51.27.)
- Anacığı *ona* böyle seslenir! (54.3.)
- Nasıl anlatsam *size* Züleyha'yı; (63.25.)
- Bana* muhtaçsınız! (63.41.)
- Rabbim *sana* yöneldim, boş durası değilim. (71.32.)
- Hani bir bulsam seni, /Sen vereceksin hürriyetimi *bana*, (89.26.)
- Eğer bulursam sarı bürçeklim; /*Sana* Altaylar'da yazdığım, /Uzun bir şiir vereceğim. (89.32.)
- Bana*, -sen yoksun, sen öldün- diyorlar. (90.1.)
- Bir büyük şehir *sana* meydan okur, seni kahreder, (94.6.)
- Dost kentleri yıkıp *sana* gelmişim, (104.1.)
- Ellerini *bana* verecek misin? (104.5.)
- Ellerini *bana* verecek misin? (104.12.)
- Ellerini *bana* verecek misin (104.17.)
- Sana* yorumlamazdım düşlerimi her sabah (118.3.)
- sana* tutsağım. (118.17.)
- Bir büyük şehir *sana* meydan okur, seni kahreder, (122.6.)
- Sana* bağıyor bu yanık türküler habire, (123.22.)
- Bana* bir şeyler öğret ne olur saat sekiz sularında (124.13.)
- Saat ondokuzda ya ellerim ya usum *sana* dokunur (125.2.)
- Sana* mertliği belletemedim..... (125.8.)
- sen *bana* susuzsun (126.2.)
- Muhtacım *sana* (128.12.)
- Sana* şiirlerimi verdimen değerli şeylerimi (128.15.)
- Bunca yareler ile *ona* yare Karanfil! (134.17.)
- Sonra alırdım başımı *size* gelirdim. (137.8.)

2.22.2. Kelime Grubundan Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.2.1. İsim Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.2.1.1. İsim Tamlaması+ Datif

2.22.2.1.1.1.ZT(İT(İ←iye)←dat)

Önüne dursa dağlar /Onları binek eyler *üstüne* biner yürür. (4.16.)

Sineme yüzlerce ok saplanırdı/“Kirpiğin kaşına değdiği zaman.” (5.1.)

Bir bahar rüzgârı değdi *saçıma* (7.1.)

Erguvan arzular doldu *içime* (7.3.)

Edirnekapı'nın şehitliğinde, /*Göğsüme* ay-yıldız taktım ağladım. (9.1.)

Başımı *önüme* yıktım ağladım. (9.14.)

Tenine renk vermiş Arça'nın kanı (11.6.)

Şol âdem mülkünde yoklar ılgar etti *üstüme* (17.9.)

cihânı *derûnuma* âşinâ kılam. (18.3.)

yüzüm tutam *visaline* (18.12.)

Nerden çıktın böyle *karşıma* Sitare (19.1.)

Kirpiklerin *yüreğime* batıyor (19.3.)

Siyah benli bir kız *düşlerime* kaçardı (19.15.)

Seninle konuşurken Sitare/*Aklıma* yıldızlar dökülüyor (19.20.)

Dönüp dolaşip *dudaklarına* takılıyor aklım (19.26.)

sineme elif çekiyorum (19.52.)

Nerden çıktın *karşıma* böyle? (19.77.)

Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ıgıl ıgıl akıyor *içime* (19.78.)

Ellerine acıyorum (19.83.)

Günboyu bir coşkun ırmak olur çıkardı *önüme* / Korna feryadları ekzos homurtuları (20.9.)

İnsanlar tanıdık gibi bakıyorlar *yüzüme* (21.2.)

Asasına bakıyorum (21.21.)

Bir yerden *üstüme* çingıllar dökülüyor (21.30.)

Sıkar *üstümüze* gömleklerini (27.2.)

Göklerse davranır *laliçlarına* (27.7.)

Zağfiran huzmelerden yollar çıktı *önüme* (28.6.)

Sen de daldır gözlerini *gözbebeklerime* (28.12.)

Feryadıma ses versin dert ortağım kubbeler, (30.48.)

Ruhuma serinlik ver! (30.56.)

- Fikrime* derinlik ver! (30.58.)
- Bahtıma* ateş düştü Hübel'in gözlerinden. (30.63.)
- Cevşenlerinin şavkı *alnıma* vurdu geçti (34.14.)
- Yadıma* Hayri düştü (34.32.)
- Üstüme* her taraftan yıldızlar akıyordu (34.62.)
- Şimdi bürün *cübbene* (34.49.)
- Dünyama* kıyamet çattı (36.29.)
- Dilime* verildi sözden anahtar (38.5.)
- Dinime*, töreme ürdürme ya Rab! (41.14.)
- Dinime*, töreme ürdürme ya Rab! (41.14.)
- Yağmur damlaları değer *kirpiklerime*... (43.2.)
- Uzanamam *ellerine*, (43.12.)
- Dökülür oluk oluk *kaderimize*, /Ülküsüz çeşmelerin simsiyah kırı... (43.19.)
- Yağadursun *illerime* nur hele! (45.20.)
- Eteğine* gök kurşunlar saçılır, (46.6.)
- Gözlerine* koyu gölgeler indirmiş /Buharanın ağaçları... (47.9.)
- bunca savlet *devletime* dönükyan. (50.15.)
- üstümüze* dolu-dizgin at sürdü (51.22.)
- Erişti *maksadına*; (51.32.)
- Dağlardan *üstüme* çığ iniyordu... (57.10.)
- Tibetli yeller vuruyordu *alnıma*, (57.12.)
- Sürüp geldiler *üstüme*, sessiz, soğuk, taş gibi: (57.20.)
- İlerde minyatür gibi bir sipahî /*Atına* biniyordu... (57.34.)
- Ok yağdırırlar *kaderime* çağlar boyu, /İpek yolunda bıraktığım gölgeler... (56.10.)
- Ateş yağar *avuçlarınıza* bir yerden, (63.14.)
- Birer bıçak vermedi mi *ellerinize* Züleyha? (63.20.)
- Haydi *gözbebeklerime* gir! (65.5.)
- Babama* mı benziyorum, (65.14.)
- Altı kanatlı gürzler indirir *kalbime* /Ta Hicretten kalma bir hıçkırık... (65.19.)
- Mahkum serçe tüylerini alıp sürdü *yüzüne*... (66.18.)
- Derin uykular adına *yüzüme* örtüyorum. / Ana kokusu sinmiş bir firuze yazmayı... (69.3.)
- Saraylar kirpik altından *ellerime* bakıyor. (69.12.)
- Boğatırlar topuz alsın *eline*; (74.10.)

- Dilerim bir taş düşsün /*Başına* ocak kimin (77.7.)
Üzerine yele tuğlar ağardı, (84.6.)
Toprağınıza yağmurlar yağar bir gün (91.1.)
 Kibleli bir rüzgârla gelip doldun *içime* (92.1.)
toprağıma düştün. (92.8.)
 Nerde olsam *üstüme* yağacaktın rahmet olup. (93.7.)
 Oysa, eller *yalnızlığına* gülecek ilk fırsatta, (94.11.)
 Dört mevsim *üstümüze*, bulut ağar, dal ağar. (98.2.)
 Bir gün çıkıp gelirse yüreğindeki askerler, /Yıldızlar senden yana olursa bir gün;
 /Boynuma yağlı kementler hazırla, /*Düşünceme* cellat ol. (99.1.)
 Vurma bundan böyle *şakaklarımıza* (100.2.)
Avuçlarımıza kan döküldü bir yerden (101.6.)
 Bir yerden, türküler değdi *saçlarımıza*. (101.7.)
 O altun kahküllü masal çocukları, /Bin yıldır *gözlerine* susuz... (102.6.)
 Verimlice *yüreğime* düşersin. (105.18.)
 Varamadım *illerime*, (107.9.)
 Ta yürekten *birliğine* tanığım. (110.25.)
 Göğün güzelliği geldi *üstüne*, (111.19.)
 Ki; inkarcı kişi oğlu, /*Yalanına* nasıl bağlı? (112.9.)
 Su döküldü *ocağıma*. (115.2.)
 Yorganın özlem olup abanacak *üstüne* (119.12.)
 Nerde olsam *üstüme* yağacaktın rahmet olup (121.7.)
Berberliğimize muhtaçtı tüm iyi şeyler (121.15.)
 Oysa, eller *yalnızlığına* gülecek ilk fırsatta, (122.11.)
 Yine bir tren getirsin seni *yanıma* (123.29.)
 Gün *yüzüme* vurdu (124.11.)
 inandım gitti *çaresizliğimize*, (126.18.)
 Bebek sorular soracaktı *anasına*, (132.24.)
 Balkan siyahı perdeler inmiş *gözlerine*, (133.2.)
 Sarışın huzmeler dökülürdü *üstümüze* pencerelerden (138.20.)
 Önce kubbeler yıkıldı *üstümüze* (139.12.)
 Ki; inkârcı kişi oğlu, /*Yalanına* nasıl bağlı? (142.9.)
- 2.22.2.1.1.2.ZT(İT((İ←iye)←gen)→(İ←iye))←dat)**
- Gözyaşımın ırmağına* karıştım. (9.17.)

Ben de onu alır *anamın düşlerine* kaçardım (19.16.)

Ateşler düşer *dervişimin avuçlarına* (27.8.)

Ta *gözlerinin içine* bakıyordum bir ıssız gezegende, (136.6.)

2.22.2.1.1.3.ZT(İT(İ→(İ←iye))←dat)

Hüzün deryasına aktım, ağladım. (9.18.)

Aklım takıldı kaldı *turna kanatlarına* (28.2.)

Varıp yoldaş oldum *akalteke atlarına* (28.5.)

Nazar etsem bir örümcek ağına /Aklım uçar gider *vahiy çağına* (33.8.)

Türküler söyleyerek *Mezre yoluna* baktım. (34.2.)

Seretan Burcuna dokunuyor kanatlarım (25.2.)

Mor kadife bir akşam *Hazar Gölüne* vardım (34.39.)

Ben bir duasız mihrab önünde, /*Yıkıntı otlarına* masal anlattım: (39.15.)

Rabbim, gün gösterme *köpek soyuna!* (41.11.)

Ünü varıp *Rum iline* değmeli, (54.22.)

Bir Yeniçeri palası gibi, /*Öç gününe* çekildiniz... (61.5.)

Artık *kendi dizlerime* koyuyorum başımı... (68.12.)

Ebâbiller ki, kanatları değer *declal çağına*, (71.59.)

Selâm olsun bizden, *nebiler nebisine*, /Sol dağları minber yapan kulların, /Şehâdet parmağına, kavradığı kabzaya. (71.74.)

Selçuk illerine dua yağardı. (84.3.)

Selçuk illerine dua yağardı. (84.7.)

Malazgirt üstüne güneş doğardı (84.11.)

Selçuk illerine dua yağardı. (84.12.)

“Ümmü’49 Kitab” *üstüne* yemin ederim; (63.38.)

Sessizce indiler *Maraş üstüne*... (111.22.)

Kan bulaşır *yüz terine*. (112.7.)

Sen olmasan *Hürriyet üstüne* söyledim türkülerimi (118.1.)

Sonra varır dökülür *Filistin toprağına*... (133.9.)

Eksoz homurtuları karışıyor *korna seslerine* (138.24.)

Bursa ipeklerine sardım seni. (140.7.)

Kan bulaşır *yüz terine*. (142.7.)

2.22.2.1.1.4.ZT(İT((İ←iye)←dat){Ö+Y}←(İ←gen))

Hüsnine çespân düşer mûcizedür *dilberin* (14.7.)

2.22.2.1.1.5.ZT(İT(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ)←iye)←dat)

Yüzine baksam *kaçan dilime yâ hû gelir* (14.8.)

2.22.2.1.1.6.ZT(İT((Arap. Tam.)←iye)←dat)

Tebessüm eyleyüb bârân döker *sahrâ-yı sevdama* (15.4.)

2.22.2.1.1.7.ZT(İT(Arap.Tam.)←dat)

Ebnâ-yı dehr içre görüb şunca zâlimi /Şevkâmı anda *Hayder-i Kerrâre* söylerim (16.4.)

2.22.2.1.1.8.ZT(İT(İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))→İ(İ←iye))←dat)

Gel sabah olunca seninle /*Nisbetsiz bir savaş hazırlığına* koyulalım (25.21.)

2.22.2.1.1.9.ZT(İT((İ(Bil.İs.)←gen)→(İ←iye))←dat)

Varıp *Saray Hatun'un duvarına* dayandım (34.10.)

2.22.2.1.1.10.ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(ST(S→İ)←iye))←dat)

Daldım *lacivert göğün gümüslü nakışına* (34.61.)

2.22.2.1.1.11.ZT(İT(Tk.Gr.((ST(S→İ(ST(S→İ)))←gen)+(ST(S→İ)←gen))→/ Z/→(İ←iye))←dat)

Bu ruhsuz zamanın, bu ayrılığın, /Açıl açıl suratına vur hele! (45.15.)

2.22.2.1.1.12.ZT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)

Sabırın sınırlarına dayandı /Çeğen tepesinde geceler... , (47.12.)

Başımı *gecenin dizlerine* koymuşum, (57.1.)

Mahkûmun yüreğine kan damlıyor. (66.7.)

Ok uçurun *kaçanların peşine*. (74.15.)

Gök bıçaklar sapladım *karanlığın karnına*, (90.15.)

Ölümün üstüne beyaz bulutlar, /Işıksız gözlere ışık getirdik. (101.3.)

Bir intikam fişeği gibi saplanıyor *karanlığın karnına* (131.8.)

Ilık sevdaları düştü *Hazer'in yüreğine*", /Bakü göklerinden bakan yıldızların... (134.9.)

Gökgöl'ün düşlerine aktı Karanfil kanı... (134.15.)

2.22.2.1.1.13.ZT(İT(ST(S→İ)→(İ←iye))←dat)

Uçup gitti Cennete, *hak Yalavaç katına*, (55.5.)

2.22.2.1.1.14.ZT(İT(ST(S(Cc(Ö(İT(İ→(İ←iye)))→Ø(YF))←Ø(p))→İ)←iye) ←dat)

Tebessümlerimi yollarım vakur kervanlarla /*Küfür karanlığı gecelerinize*, (63.5.)

2.22.2.1.1.15.ZT(İT(İT(İ→(İ←iye))←iye)←dat)

Nalları değer *kader çizgilerinize*... (63.9.)

2.22.2.1.1.16.ZT(İT(İT(İ(Zm)←gen)\\cdu\\)→(İ←iye))←dat)

Abanır durur *benim de üstüme*, /Bir "Gasiğin iza vekab" gece... (68.2.)

2.22.2.1.1.17.ZT(İT((ST(S→İ)←gen)→(İ←iye))←dat)

Aklım takılıp giderdi *o kervanın ardına*, (70.15.)

Tutsak kızların avuçlarına yağıyorum her güz, (90.13.)

Ve o fettan bakışlı Selanik akşamı /*Gelir girer bir zabitin koynuna*, (133.7.)

2.22.2.1.1.18.ZT(İT(İ(ST(S(Cc(YF(BF(İ(Tk.Gr.(İ+İ)→yf)))←p)→İ(ST(S→İ))))→(İ←iye))←dat)

Döndürür katı demirin ruhsuz tümenlerini, /*Delik -deşik edilmiş gök ekin yaprağına*. (71.60.)

2.22.2.1.1.19.ZT(İT((İ(ST(S(Cc(N(ST(S→İ)←ak)→YF(BF(İ→yf)))←p)→İ)←gen)→İ(ST(S→İ)))←iye)←dat)

Selâm olsun bizden, nebîler nebîsine, /*Sol dağları minber yapan kulların, /Şehâdet parmağına*, kavradığı kabzaya. (71.74.)

2.22.2.1.1.20.ZT(İT(İ(İ←gen)→İ(ST(S(Ed.Gr.(İ←Ed))→İ)←iye))←dat)

Selâm olsun *mavzerin tekbir gibi sesine...* (71.75.)

2.22.2.1.1.21.ZT(İT(İ(İ←gen)→İ(ST(S→İ)←iye))←dat)

Selâm olsun *İbrahim'in mübarek ellerine*. / Gözleri Kâ'be siyahı, ümitli çocukların, /*Körpe bileklerine cömert nabızlarına*. (71.76.)

Ve, selâm olsun *Muhammed'in kırmızı güllerine*. (71.77.)

2.22.2.1.1.22.ZT(İT(İ(ST(S(İsn.Gr.(İ←iye)←S(İT(İ→(İ←iye))))))→İ(ST(S→İ)))←gen)→İ(ST(S→İ)←iye))←dat)

Selâm olsun *İbrahim'in mübarek ellerine*. / *Gözleri Kâ'be siyahı, ümitli çocukların, /Körpe bileklerine cömert nabızlarına*. (71.76.)

2.22.2.1.1.23.ZT(İT(S(Cc(YT(İ←lok)→YF(F))←p)←iye)←dat)

Bakmıyacaktın *uzaklarda olduğuma*, (93.2.)

Bakmıyacaktın *uzaklarda olduğuma* (121.2.)

2.22.2.1.1.24.ZT(İT(S(Cc(YT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←lok)→YF(F))←p)←iye)←dat)

Kahırlı bakışlarımı, *bir köhne kentte yenilmişliğime* sayacaktın. (93.3.)

Kahırlı bakışlarımı *bir köhne kentte yenilmişliğime* sayacaktın (121.3.)

2.22.2.1.1.25.ZT(İT(ST(S→İ)←iye)←dat)

Selâm olsun *İbrahim'in mübarek ellerine*. / Gözleri Kâ'be siyahı, ümitli çocukların, /*Körpe bileklerine cömert nabızlarına*. (71.76.)

Benden selam olsun *Koç kardaşıma*, (80.1.)

Sekiz kere güneş vurdu *ak alnımıza*, (101.4.)

Karışır giderdi *hüzünlü bakışlarına* (138.5.)

Yazıp çizip *ak alınma* vurmuşlar (141.27.)

2.22.2.1.1.26.ZT(İT((İ←iye)/←dat /←(İT(İ←iye)←gen)))

Bakma *anlamsızlığına mısralarımın* (120.3.)

2.22.2.1.1.27.ZT(İT((İ←gen)→(ST(S→İ)←iye))←dat)

Sen bakma *benim bu şiirime* (120.6.)

2.22.2.1.1.28.ZT(İT(S(Cc(YF(BF(İ(Z(Cc(YF(F))←g))→yf)))/←p/{Y}←YT(S
T(S→İ(ST(S→İ)))←abl))))

Kaçıp gittiğime bakma bu garip illerden (125.16.)

2.22.2.1.1.29.ZT(İT((S(Cc(YF(BF(İ(İT(İ←iye)←ak)→yf)))/←p)←iye)/←dat/
←(İ←gen)))

Bakmayın *aklınızı çeldiğine şeytanların* (130.19.)

2.22.2.1.1.30.ZT(İT(ST(S(Cc(ZT(Ed.Gr.(ST(S(ST(S→İ)))←Ed))→YF(F))←
p)→İ)←iye)←dat)

Sevgimi *üç bin yıl sonra doğacak torunuma* yolluyorum (131.33.)

2.22.2.1.1.31.ZT(İT(Arap.Tam.)←dat)

Var *huzur-ı Hüseyin'e* pare pare Karanfil, (134.16.)

2.22.2.1.1.32.ZT(İT(İ(Arap.Tam.)←iye)←dat)

Vakûr kalelerde, dar geçitlerde, /*Turre-i tarrarına* verdim aklımı, (140.12.)

2.22.2.1.1.33.ZT(İT((ST(S(ST(S→İ))→İ)←gen)→(İ←iye))←dat)

Üç beş kuruşa satmak için geleceği /*mumya benizli kıralların huzuruna* çıkarlar (1.9.)

2.22.2.2. Sıfat Tamlaması+ Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.2.2.1. Sıfat Tamlaması+ Datif

2.22.2.2.1.1. ZT(ST(S→İ)←dat)

Ehramların bağrına vurmadañ gün / Bir ünlem sarılır *mermer sütunlara* kobra gibi
(1.12.)

Hayallerim *son menzile* dayandı, (10.10.)

Al mercana öykünüyor dudağı (11.11.)

Serv-i dil-keş gibi olsa revân nâz ile /*Şol gönüle* kaametın kucmaya arzû gelir (14.6.)

Bir şehire varayım, (30.46.)

Bu görkeme bu vakara /Alın semaya değene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.8.)

Bu görkeme *bu vakara* /Alın semaya değene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.8.)

Bir dünyaya uyandım (34.12.)

Bu ma'bede boş yere denmemiş Ulu Cami (34.24.)

Bindim *bir huzmeye* (38.3.)

- Bindim *bir huzmeye* (38.20.)
 En sonunda *bir deryaya* dökülür, (45.10.)
 Alır beni *mor dağlara* çıkarır, /Sevdalı başımda duman gözlerin. (52.3.)
 Ülkü için *her zorluğa* katlansın, (54.17.)
 Kaldırdık dokuz tuğu *tam hedefe* yönelttik (55.8.)
 Sarılırim sımsıkı *soğuk demirlere*, (63.34.)
 Aşıyorum yılları *bir vakte* kavuşuyorum, (69.6.)
 GÖK *TURAN'a* can gelsin. (74.23.)
Al atlara binerim (79.2.)
Kara yere yemin olsun. (88.2.)
 Asker çekelim *dört yöne*, (88.18.)
 Meydan okuyacaktın bir gün *tüm rezilliklere*. (93.8.)
 Bırak yaşamayı *sarışın sabahlara*, (95.3.)
 Ve *yorgun askerlere* müjdeler getirdik. (101.2.)
 Ölümün üstüne beyaz bulutlar, /*Işıksız gözlere* ışık getirdik. (101.3.)
 Yeminli ikindiler geçer de üstümüzden, /*Yitik çöllere* vurur soluğumuz. (101.12.)
Kır atlara, al atlara gem vurdum, (103.9.)
 Kır atlara, *al atlara* gem vurdum, (103.9.)
 Yemin olsun *al atlara*, (112.1.)
 Allah deyip, *öz yurtlara* varalım, (113.33.)
 Onun zorlu uğraşı nasib olmaz *her kula*, (116.1.)
 Gözlerin dalıp gidecek *dört yöne* (119.3.)
 Meydan okuyacaktın birgün *tüm rezilliklere* (121.8.)
 Siz aldirmayın *bunca gürültülere* (130.3.)
Bir şeye susamışız doğduk doğalı (130.23.)
Sımsıcak ocaklara düştü "Ocak Kırgını", (134.13.)
 Binip gider nefesleri *kurşuni bulutlara*, (134.22.)
Alperen dağlara yaslanırdık korkulardan âzâde (139.9.)
 Yemin olsun *al atlara* (142.1.)

2.22.2.2.1.2. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)

- Çalımlı münadiler dolaşırken sokakları /Nil bebekleri *bir emin yere* götürür (1.14.)
 Gönlüm uçup gitti *o pembe çağa* (7.6.)
Bir derin uykuya atardım kendimi (19.14.)
 Sesler çekip gittiler *en ıssız vahalara*; (30.8.)

Gahi kapılayım *bir coşkun suya* (32.13.)

Silkinip dönüştü *bir gök küreye* (38.13.)

Oysa *ne tuhaf işlere* gebeyim (49.46.)

Uyvar kalesinin eski yoldaşı/*O batılı akşama* yenildiniz... (61.3.)

Bu kutlu buyruğa hemen baş eğin, (110.42.)

Ve o asil beyazlığa eğmiş başını, (135.3.)

2.22.2.2.1.3. ZT(ST(S((İT(İ←iye)←lok)←ait)→İ)←dat)

Meltem vursa yüzündeki güllere,/Dokunurdu *gönlümdeki tellere*. (5.7.)

2.22.2.2.1.4. ZT(ST(S(Cc(N(İ)→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)))←dat)

Yazık olsun "*Uygar*" *denen bu çağa!* (9.23.)

2.22.2.2.1.5. ZT(ST(S(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→N(İ)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Mehmedime kurşun atan alçağa, /Yumruğumu sıktım sıktım ağladım. (9.25.)

2.22.2.2.1.6. ZT(ST(S(Cc(YT(İ←abl)→Ø(YF))←Ø(p))→İ)←dat)

Dilâver razı olmuştur *uzaklardan temaşaya* (15.9.)

2.22.2.2.1.7. ZT(ST(S(Cc(YT(İT((İT(İ←iye))→(İ←iye))←dat)→YF(F))←p)

→İ)←dat)

Sînem harabesinde yanan nâre söylerim. (16.2.)

2.22.2.2.1.8. ZT(ST(S→İ(Arap.Tam.))←dat)

İdüb leyâli gendüme hem-derd, râzımı /*Şol ahterân-ı günbed-i devvâre* söylerim (16.3.)

2.22.2.2.1.9. ZT(ST(S(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)→YF(BF(İ→yf)))

←p)→İ)←dat)

İki keman kaş boyu yaklaştırıp gözlerimi lambaya /*Fitilin ucunda raks eden aleve* dalsaydım (25.12.)

2.22.2.2.1.10. ZT(ST(S(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)→İ(ST(S→İ)))←dat)

Asya'nın ortasında bir ormana iniyorum. (25.29.)

2.22.2.2.1.11. ZT(ST(S(Cc(ZT(Z)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Ben dönüyorum işte silahlara / *Öldürürken güzel öldüren silahlara...* (20.26.)

Uzar gider o güzelim saçları /*Daha söylenmemiş türkülere* (47.8.)

2.22.2.2.1.12. ZT(ST(S(İT(Cc(ZT(Z)→YF(F))←p)←iye)→İ(ST(S→İ)))←dat)

Ben *hiç bilmediğim bir hale* düştüm (36.15.)

2.22.2.2.1.13. ZT(ST(S(İT((Cc(YF(F))←p)←iye))→İ(ST(S→İ)))←dat)

Işıklar can veriyor *konduğu her maddeye*; (37.8.)

2.22.2.2.1.14. ZT(ST(S(İT(İ→(İ←iye)))→İ)←dat)

Cennet hatırası düşlere değer, /Uzun siyah kirpikleri... (40.6.)

2.22.2.2.1.15. ZT(ST(S→İ((ST(S→İ))←iye))←dat)

Bu aciz halimize cümle alem tanıkyan. (50.12.)

2.22.2.2.1.16. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ(ST(S→İ)))←dat)

Yenilmişim gök palalı zorlu acıya, (59.3.)

2.22.2.2.1.17. ZT(ST(S→İ(ST(S(Tk.Gr.(S+S+S)))→İ))←dat)

O yiğit, erkek, soylu acıya... (59.4.)

2.22.2.2.1.18. ZT(ST(S(Cc(ZT(ST(S→İ))→YF(F))←p)→İ(ST(S→İ)))←dat)

Kaç kere yaşanmış bir cenge girerim; (63.32.)

2.22.2.2.1.19. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat)

Dört yıllık bir mahkum zindanda /Küçücük bir pencereden, /Dört yıldızlık gök parçasına bakıyordu... (66.2.)

2.22.2.2.1.20. ZT(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ)←dat)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Yıldız böceklerinden yıldıza dek/Uymuşken ona her varlık,/Veyl ol kitaba uymayan insana! (71.11.)

2.22.2.2.1.21. ZT(ST(S(Cc(YF(BF(İ→yf)))←p)→İ)←dat)

Yoldaş ettin baş indirmez dağlara, (71.30.)

2.22.2.2.1.22. ZT(ST(S(İT(Cc(YF(F))←p)←iye)→İ))

Selâm olsun bizden, nebîler nebîsine,/Sol dağları minber yapan kulların,/Şehâdet parmağına, kavradığı kabzaya. (71.74.)

2.22.2.2.1.23. ZT(ST(S(Cc(YT(İT(İ(İT(İ→(İ←iye)))→İ(İ←iye))←lok)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Vey ırmağı kıyısında, /Ölen er'e yemin olsun... (88.3.)

2.22.2.2.1.24. ZT(ST(S(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→YT(ST(S→İ)←abl)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Cenk yerinde ak alından, /Gelen tere yemin olsun... (88.10.)

2.22.2.2.1.25. ZT(ST(S(İT(İ(İT(İ→(İ←iye))←gen)→İ(İ←iye)))→İ(ST(S→İ)))←dat)

Hun korkusunun eseri, /Ulu Sur'a yemin olsun... (88.13.)

2.22.2.2.1.26. ZT(ST(S(Cc(YT(İT(İ(ST(S→İ)←gen)→İ(İ←iye))←lok)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Kırk kafirin yamacında, /Duran bire yemin olsun... (88.16.)

2.22.2.2.1.27. ZT(ST(S(Cc(N(İ)→YF(F))←p)→İ)←dat)

Gün görmemiş şiirlere gebeyim. (90.8.)

Süt emen çocuklara pusatlar diş bilesin, (97.3.)

2.22.2.2.1.28. ZT(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←dat)

En amansız savařlara gireceđim. (90.10.)

2.22.2.2.1.29. ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ)←dat)

Bengü badeli masallara uzanmıřsın. (96.2.)

O silerken yanađından yařları, /Tanrı buyruk verdi bir çift meleđe; (111.21.)

2.22.2.2.1.30. ZT(ST(S(Tk.Gr.(S+S))→İ)←dat)

Gelin bařka bařka bostanlara gidelim, (132.31.)

2.22.2.2.1.31. ZT(ST(S(Tk.Gr(Z(Cc((YF(F)←g))+S(Cc(YF(F)←p))←dat)))→İ)←dat)

Kasem olsun ki dođup batan yıldızlara, (133.5.)

2.22.2.2.1.32. ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat)

Düşürmüş de kahküllerini bir masal beldesine, (135.5.)

2.22.2.2.1.33. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)

Bir ılık boşluđa düşerdim (138.18.)

Bir divane kirmene sarardık sonsuz mesafeleri (139.8.)

2.22.2.2.1.34. ZT(ST(S(Cc(N(ST(S→İ)←ak)→YF(BF(İ→yf)))←p)→İ)←dat)

Rahmet o ma'mureyi aziz kılan erlere (34.68.)

2.22.2.3. Edat Grubundan Oluřan Yönelme Zarfları**2.22.2.3.1. ZT(Ed.Gr.(ST((S→İ)←dat)←Ed))**

Açıp iki yana tunç kollarını /Hırsla gerinirlerdi yöđrük atlara karřı (2.9.)

Kutlu menzillere dođru yarıştım. (9.16.)

2.22.2.3.2. ZT(Ed.Gr.((İT(İ←iye)←dat)←Ed))

Menziline dođru öyle uzardı (2.13.)

2.22.2.3.3. ZT(Ed.Gr.((Zm←dat)←Ed))

Tümen tümen sana dođru akayım, (45.24.)

Sana dođru akar zaman. (109.17.)

2.22.2.3.4. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Kut alanlar, Tanrıdađ'dan, Hıra'dan/ Kafir içre BOZKURT gibi dalar ha! (85.5.)

2.22.2.4. Bađlama Grubu+Hal Ekinden Oluřan Yönelme Zarfları**2.22.2.4.1. Bađlama Grubu+ Datif****2.22.2.4.1.1. ZT(Bađ.Gr.(İ+Ed+İ) ←dat)**

Onlar yıldız ile aya geldiler. (8.7.)

2.22.2.4.1.2. ZT(Bađ.Gr.(Bađ.Gr.(İ+Ed+İ)+Ed+Bađ.Gr.(İ+Ed+İ))←dat)

Din-ü devlet ile mülk-ü millete /Asi olmadılar uya geldiler. (8.11.)

2.22.2.4.1.3. ZT(Bag.Gr.(Ed+(İ←dat)+Ed+(İ←dat)))

Ânın için *ne meste ne huşyâre* söylerim (16.7.)

Hem dağlara hem devlere benzerdik. (26.6.)

İtibarı olmadı *ne paraya ne pula*. (116.1.)

2.22.2.4.1.4. ZT(Bag.Gr.((İ←dat)+Ed+(İT(İ←iye)←dat)))

Yediye ve katlarına yemin olsun ki; (63.40.)

2.22.2.4.1.5. ZT(Bag.Gr.((İT(İ←iye)←dat)+Ed+(İT(İ←iye)←dat)))

Dumanı *çiğerlerime değil iliklerime* çekiyorum (131.17.)

2.22.2.4.1.6. ZT(Bag.Gr.(Ed+(ST(S(Sy.Gr.(Sy+Sy))→İ)←dat)+Ed+(ST(S→İ)←dat)))

Bebek *bir yirmibirinci yüzyıla, bir ekran'a* bakıyordu; (132.6.)

2.22.2.5. Tekrar Grubu+ Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.2.5.1. Tekrar Grubu+ Datif

2.22.2.5.1.1. ZT(Tk.Gr.((İ←dat)+(İ←dat)))

Ödedi borcunu *toprağa suya*, (35.23.)

Hayra şerre yemin olsun... (88.7.)

Güvenim yok *haftalara günlere*, (108.5.)

2.22.2.5.1.2. ZT(Tk.Gr.((İT(İ←iye)←dat)+(İT(İ←iye)←dat))

Şimşek düşün *şölenine toyuna!* (41.13.)

2.22.3. Cümleciklerden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.3.1. İsim Cümlecği + Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.3.1.1. İsim Cümlecği+ Datif

2.22.3.1.1.1. ZT(İ(Cc(YF(F))←i.f.eki)←dat)

Kavuşmaya engel olamazmış ten (6.11.)

2.22.3.1.1.2. ZT(İ(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←dat)→YF(F))←i.f.eki)←dat)

Utandır olduk artık *el yüzüne bakmaya*, (50.11.)

2.22.3.2. Sıfat Cümlecği + Hal Ekinden Oluşan Yönelme Zarfları

2.22.3.2.1. Sıfat Cümlecği+ Datif

2.22.3.2.1.1. ZT(S(Cc(ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))→YF(F))←p)←dat)

Ilgar ile yürüyene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.2.)

2.22.3.2.1.2. ZT(S(Cc(ZT(Z(Cc(YT(İT((ST(S→İ))→(İ←iye))←lok)→ZT(S(Cc(Ö(İT(İ←iye))→YF(BF(İ(İT(İ→(İ←iye))←lok)→Ø(yf))))←p))→YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←lok)→YF(BF(İ→yf))←g))→YF(BF(İ→yf))←p)←dat)

Hür insanlar ülkesinde /Kulağı ezan sesinde /Ay-yıldızın gölgesinde /Nöbet tutup baş eğene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.3.)

2.22.3.2.1.3.ZT(S(Cc(ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(ST(S→İ)←dat))))→YT(İ←I ok)→N(İ)→YF(F))←p)←dat)

Girişip şunca savaşa /Meydanda düşman döğene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.5.)

2.22.3.2.1.4. ZT(S(Cc(Ö(İT(İ←iye))→YT(İ←dat)→YF(F))←p)←dat)

Bu görkeme bu vakara /Alnı semaya değene /"Ne mutlu Türküm diyene" (31.8.)

2.22.3.2.1.5. ZT(S(Cc(ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F))←g)→)→YF(F))←p)←dat)

Esef olsun yüzüstü bırakıp gidenlere (34.69.)

2.22.3.2.1.6.

ZT(S(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→ZT(Vas.Gr.(İ←ins))→YF(F))←p)←dat)

Hamd olsun göğümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene... (71.20.)

Hamd olsun göğümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene... (71.50.)

2.22.3.2.1.7.ZT(S(Cc(N(ST(S(ST(S(Sy.Gr.(Sy+Sy))→İ)→İ)←ak)→ZT(Z(Cc (YF(F))←g))→YF(F))←p)←dat)

Hamd olsun göğümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene... (71.20.)

Hamd olsun göğümüzü burçlarla süsleyene./Onsekizbin âlemi yaratıp besleyene... (71.50.)

2.22.3.2.1.8. ZT(S(Cc(YF(F))←p)←dat)

Coşanlara yemin olsun, (112.2.)

Coşanlara yemin olsun (142.2.)

2.22.3.2.1.9.ZT(S(Cc(ZT(Vas.Gr.(ST(S(İT(İ←iye)←lok)/Ø(ait)/→İ)←Ed))→ YF(F))←p)←dat)

Nallarında ateşlerle, /Koşanlara yemin olsun. (112.3.)

Nallarında ateşlerle,/Koşanlara yemin olsun. (142.3.)

2.22.3.2.1.10.ZT(S(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→N(İ←ak)→YF(F))←p)←dat)

Cenk yerinde engelleri; /Aşanlara yemin olsun. (112.5.)

Cenk yerinde engelleri;/Aşanlara yemin olsun. (142.5.)

2.22.3.2.1.11.ZT(S(Cc(YT(İT((İ←gen)→(ST(S→İ)←iye))←dat)→YF(F))←p)←dat)

Düşman'ın orta yerine /Düşenlere yemin olsun. (112.8.)

Düşmanın orta yerine/Düşenlere yemin olsun. (142.8.)

2.23. Zaman Zarfları

2.23.1. Kelimededen Oluşan Zaman Zarfları

2.23.1.1. Tek Zarftan Oluşan Zaman Zarfları

Kâh zülfünün karasında yatardım, (5.3.)

Kâh gözünün deryasında yiterdim. (5.4.)

Bazen de bir sessiz köye geldiler. (8.9.)

Dün oturup hesap ettim (19.7.)

Dün oturup hesap ettim (19.9.)

Bazan sapsarı bir benizle geliyorsun (19.39.)

Şimdi gücüm yetmiyor sekiz köşeli çığlıklara (20.12.)

Güneşin türküsü şimdi bir ağıttır (20.18.)

Sadece camları open /Güneş hatırlıyor şimdi (23.4.)

Şimdi bir atım var. (25.30.)

Şimdi yeryüzündeyim (25.47.)

Bazan deli Bozlaklar eserdi başımızda poyraz gibi (26.5.)

Gahi kapılayım bir coşkun suya (32.13.)

Gahi uçup yükseleyim semaya (32.14.)

Vakitsiz nice gazel dalından ayrı düştü (34.33.)

Şimdi bürün cübbene (34.49.)

Al canını hemen şu münafiğin, (41.3.)

Akşamüstü tiz borular çalınır, (46.18.)

Bazan Türkmen derler /Bazan Yörük (49.5.)

Bazan Türkmen derler /Bazan Yörük (49.5.)

Ve şimdilik /Karanlığın tam ortasında /Gülünen, dil çıkarılan /Gözleri bağlı bir körebeyim (49.45.)

"Hemen varayım; (54.8.)

Bugün de yeşile dönmedi rengi suların (56.2.)

Şimdi bir kurt bozkırda sancılanır, bağırır (56.11.)

Şimdi güvercinler geçer üstünüzden, /Selamsız, kavgasız, töresiz... (61.9.)

Neon lambaları yeni yanmıştı, (62.2.)

Neon lambaları yeni yanmıştı, (62.17.)

- Züleyha dedim ya *biraz* durmalısınız; (63.22.)
- şimdi* yaşım kırk .. (65.17.)
- Şimdi* bir asi dağda iliklerim üşüyor, (68.11.)
- Daha* siz yoktunuz... (70.2.)
- Daha* siz yoktunuz.... (70.6.)
- Daha* siz yoktunuz... (70.10.)
- Daha* siz yoktunuz... (70.16.)
- Daha* siz yoktunuz... (70.23.)
- Şimdi* çıkıp geldiniz ansızın! (70.24.)
- Dün* bir minyatür sayfasında at koşturuyordum, (70.28.)
- Daha* siz yoktunuz... (70.31.)
- Bu çenberler daralmasın *yarın* ha! (75.7.)
- TURAN *şimdi* yarelidir. (79.10.)
- Şimdi* Nisan ayıdır, (79.12.)
- Altaylar'da at sürmekteyim *şimdi*. (89.9.)
- Şimdi* nasıldır gündeğusu bilsen sarı bürçeklim, (89.14.)
- Şimdi* pas tuttu pusatlarım, (89.22.)
- Şimdi* hilâllerde, yıldızlarda ellerin. (92.4.)
- Mânânın düşmanı *hâlâ* çaresiz (92.6.)
- Şükürler olsun Tanrım, *şimdi* avuçlarımda: /Sarı çiçekler açar, beyaz yıldızlar doğar.
(98.3.)
- Büyük şehirlerimiz var *şimdi* bizim, (100.8.)
- Şimdi* uzak kıyılarda gözlerimiz ıslak... (100.13.)
- Daha* aramızda sır, perde perde. (103.14.)
- Şimdi* bu müşkülüm görecek misin? (104.11.)
- Sevdiğimden resim geldi *dün* bana, (106.1.)
- Gece* sulara ay düşer, (109.14.)
- Daha* uludur *bugün*. (110.12.)
- Bu kutlu buyruğa *hemen* baş eğin, (110.42.)
- Gök, işte *şimdi* göktü. (111.20.)
- Sen olmasan ozan olamazdım *ilkin*, (118.6.)
- Belki Arabistan çöllerinde yorgunsun *şimdi* (123.27.)
- daha* ölmedik (124.19.)
- Göğün bilmem kaçınca katında /Melekler hükmediyor *şimdi* doğaya (127.11.)

- Hala* bir bilmeceyin aklımda, çözemediğim (127.14.)
Şimdi, ellere verdim her şeyimi, (127.21.)
 Oysa türkülerimiz duruyor *daha* Asya'nın göbeğinde (130.7.)
şimdi gelip dinlemelisiniz (130.16.)
Şimdi çocuklar büyüyor tutsaklığa Asya'nın göbeğinde.... (130.25.)
Şimdilik anılarımızı dinliyoruz sazların tellerinde (130.36.)
 İstedğin o seccadeyi *hemen* gönderiyorum (131.26.)
Daha dili dönmüyordu. (132.25.)
Şimdi danalar ekranda bostandan bostana, /Çağdan çağa atlıyordu... (132.33.)
 Ana *hala* lahana üstüne ninniler söylüyordu: (132.38.)
 Aşk *henüz* balçıkla kan arasındaydı: (136.1.)
 Aşk *henüz* bedenle can arasındaydı: (136.5.)
 Aşk *henüz* mekanla zaman arasındaydı: (136.10.)
 Aşk *henüz* toprakla duman arasındaydı: (136.16.)
 Aşk *henüz* gurubla tan arasındaydı: (136.23.)
Henüz denizler yoktu ben seni severken... (136.27.)
Şimdi kırk gözlü beton devler tutmuş köşebaşlarını (138.22.)

2.23.1.2. İsim +Hal Ekinden Oluşan Zaman Zarfları

2.23.1.2.1.İsim+ Ablatif

2.23.1.2.1.1.ZT(İ←abl)

- Merve *çokdan* yarılamiş uykuyu, (10.17.)
Eskiden şefkatli güneşler emzirirdi beni. (70.1.)
 Pusat çekip, *tezden* yetin. (72.4.)
 Senin de gözlerin gülüşlerini yitirir *birazdan*, (94.4.)
 Senin de gözlerin gülüşlerini yitirir *birazdan*, (122.4.)
 Gökler çökecek *birazdan*... (139.13.)

2.23.1.2.2.İsim + Lokatif

2.23.1.2.2.1. ZT(İ←lok)

- Ebnâ-yı dehr içre görüb şunca zâlimi /Şevkâmı *anda* Hayder-i Kerrâre söylerim (16.4.)
 Her akşam *dokuzda* yat borusu çalardı (19.12.)
 Kozları paylaşırsınız /*Aralıkta*, Ocakta. (77.10.)
 Kozları paylaşırsınız /*Aralıkta*, Ocakta. (77.10.)
Uğraşlarda erleri, /Kalelerden zor kıldı. (82.6.)

2.23.2. Kelime Gruplarından Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.1. İsim Tamlamasından Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.1.1. ZT(İT(İ→(İ←iye)))

Hafta sonu viski içer, azarlar. (12.21.)

Gün boyu bir coşkun ırmak olur çıkardı önüme / Korna feryadları ekzos homurtuları

(20.9.)

Öğle vakti bir müezzin ünledi (110.17.)

2.23.2.2. İsim Tamlaması + Hal Ekinden Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.2.1. İsim Tamlaması + Lokatif

2.23.2.2.1.1. ZT(İT(İ→(İ←iye))←lok)

Tam *gün ortasında* bir ulu şarda /Bulduğum an yavı kılalım seni (32.9.)

Ramazan akşamlarında Üsküdar şahid olsun. (69.2.)

2.23.2.2.1.2. ZT(İT(İT(İ→(İ←iye))/←lok/←(İ←gen)))

fecir vaktinde ümitlerin, /Tutar yollarımı katı ve sessiz, /Acıdan yontulmuş iki put...

(60.13.)

2.23.2.2.1.3. ZT(İT(ST(S(ZGr(Z→S))→İ)←iye)←lok)

En verimli çağımızda böyle susmayacaktın. (93.5.)

En verimli çağımızda böyle susmayacaktın (121.5.)

2.23.2.2.1.4. ZT(İT((İ←gen)→(ST(S→İ)←iye))←lok)

Anlamsız bakışlar adına ve süt beyaz ay ışığı inadına, /*Gündüzün üç vaktinde*, üç

vaktinde gecenin. /Yollarımda tuzak ol. (99.8.)

2.23.2.2.1.5. ZT(İT((İ←iye)/←lok/←(İ←gen)))

Anlamsız bakışlar adına ve süt beyaz ay ışığı inadına, /*Gündüzün üç vaktinde*, üç

vaktinde gecenin. /Yollarımda tuzak ol. (99.8.)

2.23.2.2.1.6. ZT(İT((ST(S(ZGr(Z→S))→(İ←iye)))/←lok/←(İT(İ←iye)←gen)))

)

En isyankar çağında ellerimizin, /Yüz bin kere giyindik, yüz bin kere soyunduk.

(100.10.)

2.23.2.2.1.7. ZT(İT(((ST(S→İ))←gen)→(İ←iye))←lok)

Yaralı toprakların çağrısında biz seni unuttuk. (100.12.)

2.23.2.2.1.8. ZT(İT((ST(S(Bag.Gr.(S(ZGr(Z→S))+Ed+S))→İ)←iye)/←lok/←(İ←gen)))

En esmer ve olgun çağında başakların, /O eski masaldı emdiğimiz. (101.8.)

2.23.2.2.1.9. ZT(İT((İ←gen)→(İ(ST(S(ZGr(Z→S))→İ))←iye))←lok)

Birden kesilir soluğu zamanın, /*Kulluğun en güzel yerinde*. (110.8.)

2.23.2.2.1.10. ZT(İT(İ→(ST(S→İ)))←lok)

Bana birşeyler öğret ne olur *saat sekiz sularında* (124.13.)

2.23.2.2.1.11. ZT(İT(İ→(İ←Ø(ıye)))←lok)

Saat ondokuzda ya ellerim ya usum sana dokunur (125.2.)

Bu şiiri de *saat ondokuzda* yazdım (125.13.)

2.23.2.3. Sıfat Tamlamasından Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.3.1.ZT(ST(S→İ(ST(S→İ))))

Pompeide *sıcak bir öğleüstü*, /Güneş zevale yaklaşıyordu... (66.1.)

2.23.2.3.2.ZT(ST(S(Tk.Gr.(S+S))→İ))

Bir şeyler getirsin o diye *pırl pırl sabahlar*/Tuttun da gecelere uzandın sessiz. (92.3.)

2.23.2.3.3.ZT(ST(S(İT(Cc(Ö(İT(İ←ıye))→YT((İT(İ←ıye))←dat)→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Sineme yüzlerce ok saplanırdı/“*Kirpiğin kaşına değdiği zaman.*” (5.1.)

2.23.2.3.4.ZT(ST(S(İT(Cc(Ö(İT(İ←ıye))→N((İT(İ←ıye))←ak)→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Bir sızı içimde keleplenirdi./*Kulağım adını duyduğu zaman* (5.2.)

2.23.2.3.5.ZT(ST(S(İT(Cc(YT(İT(İ←ıye)←lok)→Ö(ST(S←İ))→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Seni hayal eder dilek tutardım,/ *Göğümde bir yıldız kaydığı zaman.* (5.5.)

2.23.2.3.6.ZT(ST(S(İT(Cc(YT(İT(ST(S→İ(ST(S→İ)←gen))→(İ←ıye))←dat)→Ö(İ)→N(İT(İ←ıye)←ak)→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Bahar başlayınca elvan toyuna,/Sevdam çiçek açar idi boyuna/ *Koyakdaki güir derenin suyuna*,/Söğüt dallarını eğdiği zaman. (5.6.)

2.23.2.3.7.ZT(ST(S(İT(Cc(Ö(ST(S←İ))→N((İT(İ←ıye))←ak)→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Bakarak ağlardım cılga yollara,/Bir *türkü bağrımı oyduğu zaman.* (5.8.)

2.23.2.3.8.ZT(ST(S(İT(Cc(Ö(İ)→YT(İ←dat)→YF(F))←p)←ıye)→İ))

Kim bilir belki de sana doyarım,/Topraklar *yağmura doyduğu zaman.* (5.11.)

2.23.2.3.9.ZT(ST(S→İ))

Durup yamacına *bin yıl* karayın (11.18.)

Bu sînem üzre ânın lebleri *her dem* dü dağ olsun (15.3.)

Bulutlar *her gece* hâbgâhı, seyrângâhı bağ olsun (15.5.)

Bu şeb gözüm yaşıyla nice kubbeler binâ kılâm. (18.1.)

Bu gice gam akın virûben eyledi muhâsere (18.8.)

Her akşam dokuzda yat borusu çalardı (19.12.)
Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni. (19.69.)
Üç gün yol ortasında kalmış cesetleri (20.17.)
Bir gün zenberek boşanmış (23.2.)
dün gece odanda o eski yağ lambası yanıyordu (25.8.)
 Bu türbede *bir süre* derviş gibi oturdum (34.22.)
Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var, (37.1.)
 Akıl Furkan'a teslim *bu gece* fecre kadar; (37.10.)
Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var; (37.14.)
Her bahar gönlümde çiçekler açar, (46.3.)
Bir zaman oturur mektup yazarım, (46.14.)
 Daha *bin yıl* solunur göğüslerden içeri. (55.16.)
Bir gün akıllı bir iş edeceğim, (59.5.)
Bir gün beni çağıracaksınız. (63.39.)
 Temelliler *her gün* akçe derdinde... (80.24.)
 Hem Çin'e akın vardı *o sene* (89.17.)
 Masallarda da olsam *bir gün* çıkıp geleceğim. (90.6.)
 Tutsak kızların avuçlarına yağıyorum *her güz*, (90.13.)
 Toprağınıza yağmurlar yağar *bir gün* (91.1.)
 Umulmadık bir yönden *bir gün* çıkar gelirim. (91.12.)
 Meydan okuyacaktın *bir gün* tüm rezilliklere. (93.8.)
Her gece düşünde gözlerinden öpeceğim, (94.15.)
Dört mevsim üstümüze, bulut ağar, dal ağar. (98.2.)
Bir ara dalmışım zülûf ucunda; (106.11.)
 Ölen *bir gün* dirilecek, (112.11.)
 düşeceksin,/Elbet *bir gün* ocağıma. (115.4.)
 Sana yorumlamazdım düşlerimi *her sabah* (118.3.)
 Bulanık düşler göreceksin *her gece* (119.5.)
 Alışmadığın bir şeyi yapacaksın *bir gece* (119.10.)
 Meydan okuyacaktın *bir gün* tüm rezilliklere (121.8.)
Her gece düşünde gözlerinden öpeceğim, (122.15.)
 Oysa gelip düşüme girebilirsin *bu gece*, (123.28.)
 Dal gibi kızlar ağlar *bu ara* Asya'nın göbeğinde... (130.14.)
Bir zamanlar en iyi arkadaşımınız, (137.1.)

Kimi gün sevgilim, kimi gün kardaşımdınız, (137.2.)

Kimi gün sevgilim, kimi gün kardaşımdınız, (137.2.)

Bilsen ben kaç asır aktardım seni. (140.18.)

Ölen bir gün dirilecek, (142.13.)

2.23.2.3.10.ZT(ST(S(İT((Cc(Ö(Zm)→YF(F))←p)←iye))→İ))

Sen doğduğun zaman/Ben bir askeri mektepte talebeymişim (19.8.)

2.23.2.3.11.ZT(ST(S(İT(Cc(YT((İT(İ←iye))←dat)→YF(F))←p)←iye)→İ))

Gözlerine baktığım zaman Sitare/Bütün çöllere ay doğuyor (19.29.)

2.23.2.3.12.ZT(ST(S(İT(Cc(Ö(İT(İ→(İ←iye)))→YT((İT(İ←iye))←lok)→YF(F))←p)←iye)→İ))

İpek yolu avuçlarımızda bittiği zaman, /Toprağın nefesi yapraklara değende, /Pamuk yığını bulutlardı süzülüp çıktıklarımız. (26.11.)

2.23.2.3.13.ZT(ST(S(İT(S(Cc(YF(F))←p)←iye))→İ))

Tam gün ortasında bir ulu şarda /Bulduğum an yavı kılalım seni (32.9.)

Çünkü ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz /Pazara çıktı doğduğumuz gün (123.38.)

2.23.2.3.14.ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))))

Bir yaz günü Harputta Kayabaşı'na çıktım. (34.1.)

Mekkeli bir yatsı vakti ben çıkıp geleceğim, (68.22.)

Bir cuma sabahı Horasan, Rey'de, /Hicaz'da, Yemen'de, kentte ve köyde... /Dualar titredi, şeşberde, yayda. (84.1.)

2.23.2.3.15.ZT(ST(S(ST(S→İ))→İ(ST(S→İ))))

Mor kadife bir akşam Hazar Gölüne vardım (34.39.)

Erguvan bakışlı bir akşamüstü, Bir büyük caddede vurdular beni... (62.1.)

Erguvan bakışlı bir akşamüstü/Bir büyük caddede vurdular beni... (62.16.)

2.23.2.4. Sıfat Tamlaması +Hal Ekinden Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.4.1. Sıfat Tamlaması+ Datif

2.23.2.4.1.1. ZT(ST(S→İ)←dat)

Senin saltanatın ilk güze kaldı..... (127.12.)

2.23.2.4.2. Sıfat Tamlaması+ Lokatif

2.23.2.4.2.1. ZT(ST(S→İ)←lok)

O anda ta Sidrede yıldızlar yanıyordu; (30.6.)

Otuziki makam ondört saz ile /Bir günde kırk defa çalayım seni (32.12.)

Kırkbin yılda kırkbin belde dolaştım (38.16.)

Kara kışta, sıcak yazda sen varsın. (46.2.)

Kara kışta, *sıcak yazda* sen varsın. (46.2.)

Ve ben yorarım *sırma şafaklarda*,/Bulanık, korkulu düşlerinizi... (63.4.)

Tetik uykularda en yiğit analardan, /Emerim en temiz isyan südünü... (64.7.)

Oysa, eller yalnızlığına gülecek *ilk fırsatta*, (94.11.)

Oysa, eller yalnızlığına gülecek *ilk fırsatta*, (122.11.)

Saçların parlaklığını yitirdi *ala karanlıkta* (126.3.)

Sevgilerin en güçlüsü ile yaşıyorum *bu çağda*. (128.2.)

Bakarsın *bir baharda* Settar Hanlar uyanır... (134.23.)

2.23.2.4.2.2. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←lok)

Keşke *bir altun çağda* yeryüzüne gelseydim, (30.30.)

2.23.2.4.2.3. ZT(ST(S(Cc(N(İ)→YF(F))←p)→İ)←lok)

Sarılar giyinen güzde sen varsın. (46.4.)

2.23.2.4.2.4. ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←lok)

Bir rahmet sonrasında Saçlarından tutarım; (99.5.)

Sana bu mektubu *bir gece yarısında* yazıyorum (131.1.)

Bir Nisan akşamında beraber söyleyelim bu şiiri. (133.21.)

Bir yaz gecesinde çıkalım samanyoluna (139.22.)

2.23.2.4.2.5. ZT(ST(S→İ(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))))←lok)

İnadına güzel doğa *bu ilk güz sabahlarında* (124.27.)

2.23.2.4.2.6. ZT(ST(S→İ(ST(S(Bag.Gr.(S+S))→İ(İT(İ→(İ←iye))))))←lok)

Bu karlı, buzlu, kış günlerinde ben ne yaparım (127.3.)

2.23.2.4.2.7. ZT(ST(S→İ(ST(S(Bag.Gr.(S+S))→İ))←lok)

Ne yaparım *bu yıldızsız kapkara gecelerde* (127.4.)

2.23.2.4.2.8. ZT(ST(S→İ(ST(S(ST(S→İ))→İ))←lok)

İşte o *güvercin kanatlı çağda* /Geceleri gümüş savatlı çağda /Azgın çöllerin üstünde /Bir aylak bulut gezerdi (2.1.)

İşte o *güvercin kanatlı çağda*/ geceleri gümüş savatlı çağda / kazığa bağlanmış soylu deveyi /eski bir kitaba sinmiş güveyi/ şaşkırtan çok tuhaf işler olurdu (2.18.)

2.23.2.4.2.9.ZT(ST(S(Cc(Ö(İT(İ←iye))→ZT(ST(S→İ))→Ø(YF))←Ø(p))→İ)←lok)

İşte o *güvercin kanatlı çağda* /Geceleri gümüş savatlı çağda /Azgın çöllerin üstünde /Bir aylak bulut gezerdi (2.1.)

İşte o *güvercin kanatlı çağda*/ geceleri gümüş savatlı çağda / kazığa bağlanmış soylu deveyi /eski bir kitaba sinmiş güveyi/ şaşkırtan çok tuhaf işler olurdu (2.18.)

2.23.2.5. Edat Grubundan Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.5.1. ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))

Yıllar sonra adımıza buradan /Sancakları aylı beyler konuşsun. (74.28.)

Uğraş içre kaderimiz aynıdır: (83.3.)

2.23.2.5.2. ZT(Ed.Gr.((Zm←Ed)))

Sen olmasan *bu kadar* oturmazdım meyhanelerde (118.11.)

2.23.2.6. Tekrar Grubundan Oluşan Zaman Zarfları

2.23.2.6.1. ZT(Tk.Gr.(İ+İ))

sabah akşam gözlerinden operim. (25.33.)

Uyanır da *zaman zaman* içimde (65.18.)

O uzun saçlı kızların kirpik uçlarına /Konuk olurdunuz *ara-sıra*. (70.7.)

Tüm pusatlar *gece gündüz* işlesin. (75.17.)

Sana hep böyle şiirler yazacağım *akşam-sabah*. (94.13.)

Sana hep böyle şiirler yazacağım *akşam-sabah*. (122.13.)

2.23.3. Cümleciklerden Oluşan Zaman Zarfları

2.23.3.1. Zarf Cümleciğinden Oluşan Zaman Zarfları

2.23.3.1.1.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←g/←YT(İT((İ←iye)/←lok/←(İT(İ←iye))←gen))))

Sabırsız lavlar dolaşırken kıvrımlarında beynimin / her cumbanın altında durup düşünüyorum. (1.3.)

2.23.3.1.2.ZT(Z(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)→YF(F)/←g/←Ö(İ))))

Ehramların bağına vurmadan gün / Bir ünlem sarılır mermer sütunlara kobra gibi (1.12.)

2.23.3.1.3.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←g/← N(İ←ak))))

Çalımlı münadiler dolaşırken sokakları /Nil bebekleri bir emin yere götürür (1.14.)

2.23.3.1.4.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F))←g))

Mehmetçik yürür iken düşmana kaçmak kalır (4.17.)

Vakit gelmeyince açılmaz gonca, (45.6.)

Gürz vurdukça bilekler kutlansın. (54.13.)

Çıktı imam minbere *sünnet bitince*. (110.60.)

2.23.3.1.5.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F)/←g/←YT(İT(İ→(İ←iye))←dat))))

Bahar başlayınca elvan toyuna,/Sevdam çiçek açar idi boyuna/ Koyakdaki gür derenin suyuna,/Söğüt dallarını eğdiği zaman. (5.6.)

2.23.3.1.6.ZT(Z(Cc(YF(F))←g))

Bakarken gözlerin pınar gibiydi (7.13.)

Ben dönüyorum işte silahlara / *Öldürürken* güzel öldüren silahlara... (20.26.)

Soludukça dirilip tiryakla doluyordum (34.65.)

Şimdi hinoğlu hin bildiğin saflar/Yalancı yiğitler, düzmece şefler;/*Kocadıkça* sollu oldu (80.12.)

Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi (131.7.)

2.23.3.1.7.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F)/←g/←YT(ST(S→İ)←dat))))

Tekbirler ağarken mavi göklere,/Dünya ellerimde oldu bir küre, (9.19.)

2.23.3.1.8.ZT(Z(Cc(ZT(Vas.Gr.(İ(Zm)←ins))→YF(F))←g))

Seninle konuşurken Sitare/Aklıma yıldızlar dökülüyor (19.20.)

2.23.3.1.9.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←g/←ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye)))←lok))))

Kara bulutlar kükrerken bir Kaşkar sabahında / Oturup Aprunçur Tigin ile seni konuştuk (19.71.)

2.23.3.1.10.ZT(Z(Cc(YT(ST(S(Sy.Gr.(Sy+Sy)→İ)←dat)→ZT(Z)→YF(F))←g))

Yirmibirinci yüzyıla beş kala/Süleymaniye sokaklarında avare geziyorum (21.1.)

2.23.3.1.11.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YT(Sy.Gr.(Sy+Sy)←dat)→ZT(Z)→YF(F))←g))

Saat yirmibire beş kala /Bir telaşlı tiren geçiyor Sarayburnundan (21.8.)

Saat yirmibire beş kala /Dört yanımda çağ kaçacağı asesler (21.27.)

2.23.3.1.12.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))→YF(F)/←g/←N(İ←ak))))

Surlar su gibi içerken zamanı / Sebeli bir rüzgar esiyor Marmara'nın kucağından (21.17.)

2.23.3.1.13.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←dat)→ZT(İ)→YF(F))←g))

Yirmibirinci yüzyıla beş kala Süleymaniye sokaklarında /Ürkek ışıklarla kolkola /Kaçıp minarelerin altına sınıyorum (21.26.)

2.23.3.1.14.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ(ST(S→İ))))←Ed))→YF(F))←g))

Ben dayanıp iri gövdesine yaşlı bir çınarın /Yapayalnız ölüyormuşum çağın ufkunda/*Güneş mağlub bir kalyon gibi batarken* (22.16.)

2.23.3.1.15.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))←g))

Gel *sabah olunca* seninle /Nisbetsiz bir savaş hazırlığına koyulalım (25.21.)

2.23.3.1.16.ZT(Z(Cc(Ö(İT((İ←iye)→//YF(F)/←g/←YT(İ←lok)//←(İ←gen))))

Hükmi başlayınca dağlarda karanlığın, /Söz yıldızlarıydı pırıl pırıl yaktıklarımız.

(26.4.)

2.23.3.1.17.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→N(Abl.Gr.(İ←abl)→İ))→YF(F))←g))

Eski kıyımları bestelerdik sessizce; /Denizler kurşundan elbiseler giyende. (26.10.)

2.23.3.1.18.ZT(Z(Cc(Ö(İT((İ←gen)→(İ←iye)))→YT(İ←dat)→YF(F))←g))

İpek yolu avuçlarımızda bittiği zaman, /Toprağın nefesi yapraklara değende, /Pamuk yığını bulutlardı süzülüp çıktıklarımız. (26.11.)

2.23.3.1.19.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←g/←YT(İT(İ←iye)←abl))))

Kutlu sesler uçarken üstümüzden /Bir okuntu telaşı geziyor çarşılarda (28.17.)

2.23.3.1.20.ZT(Z(Cc(YT(İT((S→İ)←iye)←abl)→YF(F)/←g/←

Ö(İT(İ→(İ←iye))))))

Kırçıl şakaklarından akarken öfke teri, /Kaatil bir cenbiyenin ağızındaydı gözleri. (30.3.)

2.23.3.1.21.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S(ST(S→İ))→İ))→YF(F)/←g/←

ZT(İT(İ←iye)←abl))))

Beyaz kalpli köleler kıvrılırken acından, /Ben herşeyi seyrettim bir dağın yamacından:

(30.17.)

2.23.3.1.22.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ→(İ←iye)))→YF(F)/←g/←YT(ST(S(ST(S→İ))→İ)←dat))))

Gün ışığı değmeden mor perçemli dallara, /Azığım yüreğimde, düşdüm uzun yollara...

(30.21.)

2.23.3.1.23.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YF(F)/←g/←YT(İT(İ(ST(S→İ)←gen)→İ(İT(İ←iye)))←lok))))

Görkmlü güneş titrerken bir kılıcın ucunda, / Mu'cizeler şavkıdı muhabbetin burcunda.

(30.32.)

2.23.3.1.24.ZT(Z(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)→YF(BF(İ→yf))/←g/←Ö(İT(İ←iye))))

Vahşetin mızrağına hedef olmadan sinem, / Sakla beni medinem, kuru beni medinem!

(30.64.)

2.23.3.1.25.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→YF(F)/←g/←N(İ←ak))))

Sen kaldırıncı tuğları /Korku sarardı dağları (31.12.)

2.23.3.1.26.ZT(Z(Cc(YT(İT((İ←gen)→(İ←iye))←dat)→YT(İT(İ→(İ←iye))←dat)→YF(F))←g))

Şehidin kanına gül yaprağına /Baktıkça vurulur kanar gözlerim (33.9.)

2.23.3.1.27.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←lok)→YF(BF((yf)/←g/←İ))))

Bir yaz gecesinde kalınca naçar / Gider rüyalara siner gözlerim (33.12.)

2.23.3.1.28.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→ZT(Ed.Gr.(İ(ST(S→İ)←Ed))→YF(F)/←g/←YT(ST(S→İ)←lok))))

Hüzün bir hayal gibi dolaşırken bu yerde / Açılıverdi zaman önümde perde perde (34.9.)

2.23.3.1.29.ZT(Z(Cc(Ö(Tk.Gr.(İ+İ))→YF(F)/←g/←N(İ←ak))))

Müstezatlar hoyrat'lar sızlatırken geceyi / Geldi Harput (34.52.)

2.23.3.1.30.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ(İ←abl)→yf)))←g))

Belden girdiğinde Hamza şarışım. (35.15.)

2.23.3.1.31.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ(Tk.Gr.(İ+İ))→yf)))←g))

Uzatsa elini aslan pençesi; / El-ense çekende Hamza karışım. (35.17.)

2.23.3.1.32.ZT(Z(Cc(Ö(İT((İ←gen)→(İ←iye)))→ZT(Z(Cc(YF(F))←g))→\|c du\|YT(İ←dat)→YF(F))←g))

Aşkın kadri yücelib ta Sidreye çıkarken, / Küfür ehli kindedir, (37.6.)

2.23.3.1.33.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→Ø(YF))←Ø(p))→İ(İT((İ←gen)→(İ←iye))))→YT(İ←dat)→YF(F)/←g/←N(İT(İ→(İ←iye))))))

Bronz heykellerden günahın çerileri, / Katrana boyarken lacivert geceleri, / Bir ağ bulut üstünde uyur çocuklar. (40.5.)

2.23.3.1.34.ZT(Z(Cc(YT(İ←dat)→YF(F))←g))

Türk'e uzanırken kopart dilini! (41.5.)

2.23.3.1.35.ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(F))←g))

Ellerini ellerime verince, / Davullar çalınır içimde önce, (42.4.)

2.23.3.1.36.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))/←g/←Ö(İ)←YT(İT(İ→(İ←iye))←dat)))

Sagu sağarken yıldızlar mastar dağına, / Çılgın hançerler altında kan tutar geceleri... (43.5.)

2.23.3.1.37.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←abl)→Ö(ST(S→İ))→YF(F))←g))

Mor dağlardan sarı şafak sökende, / Gök mavisi düşlerini yor hele! (45.5.)

2.23.3.1.38.ZT(Z(Cc(Ö(İT((İl.Gr.((Zm←gen)→İ)←gen)→(İ←iye))))

Bizim ilin turnaları gelince, / Yücelerden yiğitleri sor hele! (45.8.)

2.23.3.1.39.ZT(Z(Cc(ZT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))→YF(F)/←g/←Ö(İ))))

Her bayram sabahı uyurken kuşlar, / Emer hürriyetin parmaklarını bir yılan (47.5.)

2.23.3.1.40.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←lok)→Ö(İ)→YF(F))←g))

Buğulu camlarda şafak sönünce, /Lacivert akşamlar yere inince, /Sesini dinlerdim; sızılı, ince... (48.5.)

2.23.3.1.41.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→YT(İ←dat)→YF(F))←g))

Buğulu camlarda şafak sönünce, /Lacivert akşamlar yere inince, /Sesini dinlerdim; sızılı, ince... (48.5.)

2.23.3.1.42.ZT(Z(Cc(N(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ak)→YF(F)/←g/←Ö(İ)))

Bir kalleşçe oyunu başlatınca Yanıkyan; /Sökün etti ardınca daha nice Manukyan. (50.1.)

2.23.3.1.43.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←iye))→YF(F)/←g/←YT(İT(İ→(İ←iye))←abl))

Saçlarım tutuşurken kılıç şimşeklerinden, /Mosmordu çıplak ayaklarım, donuyordu... (57.21.)

2.23.3.1.44.ZT(Z(Cc(YF(BF(İ→yf))/←g/←Ö(İ)←YT(ST(S→İ)←lok))))

Buz tutmuşken kavga zincirli bileklerde, /Kim paylaşacak acısını dolunayın, /Bu Uygur yağısı göklerde... (61.2.)

2.23.3.1.45.ZT(Z(Cc(N(İT(ST(S→İ)←iye)←ak)→YF(F)/←g/←Ö(İT(ST(S→İ)←iye))))

Selçuk yurdumu sularken bereketli terim, /Çevirir dört yanımı kaleler gibi, /Sağlam, emin, sımsıcak gecelerim... (64.3.)

Selçuk yurdunu sularken bereketli terim, /Alp yüreğimin en bakir yerinde, /Çınar fidanları gibi beslenir, /Titrek, solgun, ölümcül ümitlerim... (64.11.)

2.23.3.1.46.ZT(Z(Cc(Ö(İT(İ←gen)→(ST(S(Cc(YF(F))←p)→İ)←iye)))→N(İ←ak)→ZT(Tk.Gr.(İ+İ)→YF(F))←g))

Zulmün kudurmuş süvarileri, /Hürriyeti kadeh kadeh içerken, /Müsrif güneş bir altun küpten / Napofi körfezine ışıklar döküyordu... (66.6.)

2.23.3.1.47.ZT(Z(Cc(YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)→Ö(Bag.Gr.(İ+Ed+İ))→ZT(Z(Cc(N(ST(S→İ))→YF(F))←g))→N(İ)→YF(F))←g))

Liman lokantasında Antonio ile Diojen, /Kırmızı şarap içip, piza yerken, /Samo kumsalında körpe kızlar sevişiyordu... (66.19.)

2.23.3.1.48.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ(ST(S→İ))))→ZT(Tk.Gr.(Z(Cc(YF(F))←g)+Z(Cc(YF(F))←g)))→N(ST(S→İ(ST(S→İ)))←ak)→YF(F))←g))

Romalı yüzbaşı Aetius bağıra - çağıra /Bir siyah köleyi kamçılarken, /Hırsızlar evlerden mücevher çalıyordu... (66.24.)

2.23.3.1.49.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))))→YF(F)/←g/←YT(İ←dat))))

Bir tamu karanlığı keleplenirken bozkıra/ Kehkeşenlerden yıldız gibi indiler. (67.5.)

2.23.3.1.50.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YT(ST(S→İ(ST(S→İ)))←dat)→YF(F)←g))

Güneş bir dipsiz çukura düşünce anam, /Her renkten neon lambaları yanar /Bu koca şehrin caddelerinde. (68.1.)

2.23.3.1.51.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←N(İT(İ←iye)←ak))))

Yumunca gözlerimi masallara uçardım... (68.17.)

2.23.3.1.52.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S(Ed.Gr.(Tk.Gr.((İT(İ→(İ←iye))←abl)+(İ←dat)←Ed)))/YF(F)←g/←//YT(Zm←dat)//→İ(ST(S→İ))))))

Yıldız böceklerinden yıldıza dek/Uymuşken ona her varlık,/Veyl ol kitaba uymayan insana! (71.11.)

2.23.3.1.53.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←ZT(Ed.Gr.(İ←Ed))←YT(İT((İ←gen)→(İ←iye)←dat))))

Sarıldıkça hamd ile vahdetin yumağına,/Dümdüz olur önümde kesretin yokuşları... (71.18.)

2.23.3.1.54.ZT(Z(Cc(YT(ST(S→İ)←lok)→YT(İ←lok)→YT(İ←lok)→YT(İ←dat)→N(İT((İ←gen)→(İ←iye)←ak)→YF(F)←g))

Mor dağlarda, ovalarda, çöllerde,/Uzzâ karanlığın kılıcını sallarken,/Göğsümüzü açıp nurla doldurdun. (71.28.)

2.23.3.1.55.ZT(Z(Cc(N(C)→YF(F)←g))

Sen " Ol" deyince olmazları oldurdun. (71.34.)

2.23.3.1.56.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→ZT(Z(Cc(N(İ)→YF(F)←g))→YF(BF(İ→yf))←g))

Yağı 'Hurra!' deyip hücum edende,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? (81.1.)

2.23.3.1.57.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S(ST(S→İ)→İ)→YF(F)/←g/←ZT(ST(S→İ)←lok))))

Yüz bin değer yıkılırken bir günde,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? (81.2.)

2.23.3.1.58.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(ST(S((İ←lok)←ait)→İ)←abl))))

Kurtulmadan içerdeki tuzaktan,/Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? (81.5.)

2.23.3.1.59.ZT(Z(Cc(ZT(Z(Cc(YT(İ←dat)→YF(F)←g))→YF(F)/←g/←Ö(İ))))

Türklüğe gülerek ağarırken tan, /Erkek bileklerde sabırsız zaman. (84.4.)

2.23.3.1.60.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→YF(F)←g))

Biz binende gök yırtılır naradan. (85.4.)

2.23.3.1.61.ZT(Z(Cc(YT(İT(İ←iye))→Ö(İ)→YF(F))←g))

Avuçlarıma yıldızlar dökülürken gel. (95.2.)

2.23.3.1.62.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YT(İ←dat)→YF(F))←g))

Bir alev dolaştı dört yanında caminin, /Sıra farza gelince... (110.61.)

2.23.3.1.63.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←YT(İ←lok)←Ö(İT(İ←iye)←(İ←gen))))))

Tanrı kabul etmez namazı bilin, /Dururken kalede bayrağı elin. (110.69.)

2.23.3.1.64.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→YF(F)/←g/←YT(İT(İ←iye)←abl)←N(İ←ak))

))

O silerken yanağından yaşları, /Tanrı buyruk verdi bir çift meleğe; (111.21.)

2.23.3.1.65.ZT(Z(Cc(YF(F)/←g/←Ö(İT(İ→(İ←iye))))))

Ağarırken tan yerleri, /Çakar kılıç şimşekleri. (112.4.)

Ağarırken tan yerleri, /Çakar kılıç şimşekleri. (142.4.)

2.23.3.1.66.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F))←g))

Ataş yanıp tütün göğe ağanda, /Delü kurtlar düşmanını boğanda, Tanrıdağ'da bayaz aylar doğanda/Dündar Ağam, Ötüken'de toy edek, (113.35.)

2.23.3.1.67.ZT(Z(Cc(YT(İ←lok)→Ö(ST(S→İ))→YF(F))←g))

Ataş yanıp tütün göğe ağanda, /Delü kurtlar düşmanını boğanda, Tanrıdağ'da bayaz aylar doğanda/Dündar Ağam, Ötüken'de toy edek, (113.35.)

2.23.3.1.68.ZT(Z(Cc(Ö(ST(S→İ))→N(İ)→YF(F))←g))

Kara kırmızı göl olanda pay edek. (113.36.)

2.23.3.1.69.ZT(Z(Cc(YT(İT(İ←iye)←dat)→YF(BF((YF(F)←p)+YF(F))←g))

))

Yatağıma yatar yatmaz uyurdum. (118.2.)

2.23.3.1.70.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→YT(İT(İ→(İ←iye))←abl)→N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F)/←g/←YT(İ←dat))))

Ben Bayburt kalesinden kayıtsızlığımı bağırırken acuna /Saçların yine gönlümce esip savrulacak (119.7.)

2.23.3.1.71.ZT(Z(Cc(N(ST(S(Cc(N(İT(İ←iye)→YF(F))←p))→İ))→YF(F))←g))

Beni hatırlayıp anlayacaksın /Saçları ağarmış öğrenciler görünce (119.17.)

2.23.3.1.72.ZT(Z(Cc(Ö(İT(ST(S→İ)←iye))→ZT(Tk.Gr.(İ+İ))→YF(F))←g))

Anlamsız bakışların ışık ışık gülerken /Geceler ayak seslerimi dinlemekten yorulur (125.12.)

2.23.3.1.73.ZT(Z(Cc(Ö(İT(ST(S→İ)←iye))→YF(F)←g/←N(İT(İ←iye)←ak)))

Sıcak solukları yalarken alınımı /Toynaklarını hissediyorum alyuvarlarımda. (131.19.)

2.23.3.1.74.ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F)←g/←YT(ST(S(Sy.Gr.(Sy+Sy))→İ)←dat)))

Bebekler yetişmeden yirmibirinci yüzyıla, /Biz yeni talanlar edelim .. " (132.32.)

2.23.3.1.75.ZT(Z(Cc(Ö(Bag.Gr.(İ+İ+İ))→YF(F)←g/←YT(ST(S→İ(İT(İ→(İ←iye))))←dat))))

*Galatyalar, Guzmanlyalar, Koniferler, /Soyunurken aşüfte Bizans akşamlarına,
/Mahcub sularda yumar gözlerini Nilüferler... (134.3.)*

2.23.3.1.76.ZT(Z(Cc(ZT(Z)→YF(F)←g/←Ö(İ)←YT(İT(İ→(İ←iye))←lok)))

*Böyle yatarken mahnılar Hüseyini beşiğinde, /Bozuluverdi beste kurşun çığlıklarıyla,
(134.12.)*

2.23.3.1.77.ZT(Z(Cc(Ö(Zm)→N(Zm←ak)→YF(F)←g))

Henüz denizler yoktu ben seni severken... (136.27.)

2.23.3.1.78.ZT(Z(Cc(N(İT(İ←iye)←ak)→YF(F)←g))

Yolunu beklerken bir duvara dayanıp /Bütün renkleri laciverde boyardım (138.10.)

2.23.3.1.79.ZT(Z(Cc(ZT(Z(Cc(Ö(İ)→YF(F)←g))→Ö(İ)→YT(İ←dat)→YF(F)←g))

Ataş yanıp tütün göğe ağanda, /Delü kurtlar düşmanımı boğanda, Tanrıdağ'da bayaz aylar doğanda/Dündar Ağam, Ötüken'de toy edek, (113.35.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME

3.1. İşlev Bakımından Değerlendirme

Yaptığımız inceleme sonucunda, eserde 23 farklı işlevde olmak üzere toplam 2411 adet zarf tamlayanı tespit ettik. Bu zarf tamlayanlarının çeşitlerine göre kullanım sayıları ve birbirlerine oranları şu şekildedir:

Tablo 1 Zarf Tamlayanı Çeşitlerinin Kullanım Sayıları ve Birbirlerine Göre Oranları

		TOPLAM	ORAN
1	Ayrılma	46	% 1,91
2	Ayrılma-Hedef	24	% 1
3	Benzerlik	66	% 2,74
4	Birliktelik	31	% 1,29
5	Görelilik	7	% 0,29
6	Hal	272	% 11,28
7	Karşılaştırma	3	% 0,12
8	Karşılıklılık	11	% 0,46
9	Kaynak-Çıkış	125	% 5,18
10	Kesinlik	4	% 0,17
11	Nicelik	24	% 1
12	Olasılık	8	% 0,33
13	Sebep	107	% 4,44
14	Sınırlandırma	42	% 1,74
15	Sıralama	30	% 1,24
16	Soru	29	% 1,2
17	Süreklilik	29	% 1,2
18	Şart	100	% 4,15
19	Tekrar	21	% 0,87
20	Vasıta	48	% 1,99
21	Yer	618	% 25,63
22	Yönelme	475	% 19,7
23	Zaman	291	% 12,07
	TOPLAM	2411	% 100

3.2. Yapı Bakımından Değerlendirme

Zarf tamlayanı çeşitlerini oklama yöntemiyle yapı bakımından inceledik ve benzer yapıya sahip zarf tamlayanlarını aynı başlık altında topladık. Zarf tamlayanı çeşitleri içinde yaptığımız bu sınıflandırmada, kelimedenden oluşan, kelime grubundan oluşan ve cümleciklerden oluşan olmak üzere üç ana başlık kullandık.

Buna göre; toplam 2411 zarfın 770'sinin kelimedenden, 1316'sının kelime grubundan, 325'inin cümlecikten oluştuğu görülmektedir. İncelediğimiz yapıların zarf tamlayanı çeşitlerine dağılımı ve üç yapının birbirine oranı şöyledir:

Tablo 2 Yapıların Zarf Tamlayanı Çeşitlerine Göre Sayıları ve Yapıların Birbirine Oranları

		Kelimedenden Oluşan	Kelime Grubundan Oluşan	Cümlecikten Oluşan	TOPLAM
1	Ayrılma	10	36		46
2	Ayrılma-Hedef		24		24
3	Benzerlik	8	57	1	66
4	Birliktelik	11	20		31
5	Görelilik	2	5		7
6	Hal	86	77	109	272
7	Karşılaştırma	1	2		3
8	Karşılıklılık	8	3		11
9	Kaynak-Çıkış	54	71		125
10	Kesinlik	4			4
11	Nicelik	7	17		24
12	Olasılık	8			8
13	Sebep	30	72	5	107
14	Sınırlandırma	9	33		42
15	Sıralama	24	6		30
16	Soru	28	1		29
17	Süreklilik	27		2	29
18	Şart			100	100
19	Tekrar	18	3		21
20	Vasıta	8	40		48
21	Yer	157	461		618
22	Yönelme	182	274	19	475
23	Zaman	88	114	89	291
	TOPLAM	770	1316	325	2411
	ORAN	%31,94	%54,58	%13,48	%100

Kelimededen oluşan 770 adet zarf tamlayanının, çeşitlerine göre sayıları şöyledir: Ayrılma 10, Benzerlik 8, Birliktelik 11, Görelilik 2, Hal 86, Karşılaştırma 1, Karşılıklılık 8, Kaynak-Çıkış 54, Kesinlik 4, Nicelik 7, Olasılık 8, Sebep 30, Sınırlandırma 9, Sıralama 24, Soru 28, Süreklilik 27, Tekrar 18, Vasıta 8, Yer 157, Yönelme 182, Zaman 88. Ayrılma-hedef ve Şart zarf tamlayanları içinde kelimededen oluşan yoktur.

Kelimededen oluşan zarf tamlayanları, sözcük türü ve aldıkları hal eklerine göre sınıflandırdığımızda çeşitlere göre dağılımı ve toplam sayıları şu şekildedir:

Tablo 3 Kelimededen Oluşan Zarf Tamlayanlarının Aldıkları Hal Ekleri Bakımından Zarf Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları

		Kelimededen Oluşan Zarf Tamlayanları														
		Zarf			İsim						Zamir					
		Tek Zarf	Zarf + Ablatif	Zarf + Eşitlik	İsim + Ablatif	İsim + Datif	İsim+ Lokatif	İsim + Eşitlik	İsim+ Instrumental	İsim+ Bildirme	Zamir+ Ablatif	Zamir+ Datif	Zamir+ Lokatif	Zamir +Eşitlik	Zamir+ Instrumental	TOPLAM
1	Ayrılma				6						4					10
2	Ay-Hedef															-
3	Benzerlik						8									8
4	Birliktelik	3							5						3	11
5	Görelilik													2		2
6	Hal	64		9	7				6							86
7	Karşılaştırma					1										1
8	Karşılıklılık								1			2			5	8
9	Kaynak-Çıkış				49						5					54
10	Kesinlik	4														4
11	Nicelik	7														7
12	Olasılık	8														8
13	Sebep				5	12						13				30
14	Sınırlandırma	7								2						9
15	Sıralama	24														24
16	Soru	28														28
17	Süreklilik	27														27
18	Şart															-
19	Tekrar	15	3													18
20	Vasıta								7						1	8
21	Yer				15	24	92				2	4	20			157
22	Yönelme	1				136						45				182
23	Zaman	77			6		5									88
	TOPLAM	265	3	9	88	173	97	8	19	2	11	64	20	2	9	770

Kelime grubundan oluşan 1316 adet zarf tamlayanının, çeşitlerine göre sayıları şöyledir: Ayrılma 36, Ayrılma-Hedef 24, Benzerlik 57, Birliktelik 20, Görelilik 5, Hal 77, Karşılaştırma 2, Karşılıklılık 3, Kaynak-Çıkış 71, Nicelik 17, Sebep 72, Sınırlandırma 33, Sıralama 6, Soru 1, Tekrar 3, Vasıta 40, Yer 461, Yönelme 274, Zaman 114. Kesinlik, Olasılık, Süreklilik ve Şart zarf tamlayanlarında kelime grubundan oluşan zarf tamlayanı yoktur.

Kelime grubundan oluşan zarfları türlerine ve aldıkları hal eklerine göre sınıflandırdığımızda zarf çeşitlerine göre dağılımı ve sayıları şu şekildedir:

Tablo 4 Kelime Grubundan Oluşan Zarf Tamlayanlarının Türlerine ve Aldıkları Hal Eklerine Göre Zarf Tamlayanı Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları

	Kelime Gruplarından Oluşan Zarf Tamlayanları																		TOPLAM							
	İsim Tam.						Sıfat Tam.						Ed Gr	Tk.Gr.	Bag.Gr.	Z Gr.	Kısaltma Grupları									
	İsim Tam.	İsim Tam.+ Abl	İsim Tam.+ Dat	İsim Tam.+ Lok	İsim Tam.+ Eşit	İsim Tam.+ İns	Sıfat Tam.	Sıfat Tam.+ Abl	Sıfat Tam.+ Dat	Sıfat Tam.+ Lok	Sıfat Tam.+ İns	Sıfat Tam.+ Bil	Edat Grubu	Tekrar Grubu	Tekrar Gr.+ Dat	Bağlama Gr.	Bağlama Gr.+Dat	Zarf Gr.		Ablatif Gr.	Ablatif Gr.+Dat	Ablatif Gr.+Lok	Datif Gr.+Abl	Lokatif Grubu		
1	Ayrılma	24					12																		36	
2	Ay-Hedef													24												24
3	Benzerlik		1		1								55													57
4	Birliktelik					2				5			12	1												20
5	Görelilik				3								2													5
6	Hal			1		1	7	1	4				2	47	4	4	4	6								77
7	Karşılaştırma												2													2
8	Karşılıklılık							1					2													3
9	Kaynak-Çıkış	40		1			30																			71
10	Kesinlik																									
11	Nicelik					9							5										3			17
12	Olasılık																									
13	Sebep	4	29	1			2	8					27		1											72
14	Sınırlandırma	6		3	1							7	15	1												33
15	Sıralama						1						5													6
16	Soru						1																			1
17	Süreklilik																									
18	Şart																									
19	Tekrar						3																			3
20	Vasıta					18						8	14													40
21	Yer	27	49	238	1		9	21	103				6		4					1	1	1				461
22	Yönelme		171						85				6	4		8										274
23	Zaman	3		14			62	1	25				3	6												114
	TOPLAM	9	96	249	255	8	22	83	53	117	132	13	7	156	78	5	9	8	4	6	1	1	1	3		1316

Cümleciklerden oluşan 325 adet zarf tamlayanının zarf tamlayanı çeşitlerine göre sayıları şöyledir: benzerlik 1, hal 109, sebep 5, süreklilik 2, şart 100, yönelme 19, zaman 89. Bu 7 zarf çeşidi dışındaki 16 zarf çeşidinde yapı bakımından cümlecikten oluşan zarf yoktur.

Kelime grubundan oluşan zarf tamlayanları türlerine ve aldıkları hal eklerine göre sınıflandırdığımızda zarf tamlayanı çeşitlerine göre dağılımı ve sayıları şu şekildedir:

Tablo 5 Cümleciklerden Oluşan Zarf Tamlayanlarının Türlerine ve Aldıkları Hal Eklerine Göre Zarf Tamlayanı Çeşitlerine Dağılımı ve Toplam Sayıları

		Cümleciklerden Oluşanlar			Zarf Cc	TOPLAM
		İCc	SCc			
		İsim Cc.+Datif	Sıfat Cc +Datif	Sıfat Cc+ Eşitlik		
1	Ayrılma					
2	Ay-Hedef					
3	Benzerlik			1		1
4	Birliktelik					
5	Görelilik					
6	Hal				109	109
7	Karşılaştırma					
8	Karşılıklılık					
9	Kaynak-Çıkış					
10	Kesinlik					
11	Nicelik					
12	Olasılık					
13	Sebep	5				5
14	Sınırlandırma					
15	Sıralama					
16	Soru					
17	Süreklilik				2	2
18	Şart				100	100
19	Tekrar					
20	Vasıta					
21	Yer					
22	Yönelme	2	17			19
23	Zaman				89	89
	TOPLAM	7	17	1	300	325

Yapı bakımından yaptığımız ayrıntılı incelemede, gruplandırmalar yapılırken zarf tamlayanlarının hal eki alıp almamasına dikkat edilmiştir. 2411 zarf tamlayanından 913'ü hal eki almamış, 1498'i ise ablatif, datif, lokatif, eşitlik, instrumental, bildirme eklerinden birini almıştır.

Yapılara göre hal eki alan ve almayan zarf tamlayanlarının sayıları ile birbirlerine ve tüm zarf tamlayanlarına oranı şu şekildedir:

Tablo 6 Hal Eki Alan ve Almayan Zarf Tamlayanlarının Yapılara Dağılımı / Birbirlerine ve Tüm Zarf Tamlayanlarına Oranı

Yapı	Hal Eki	Kullanım Sayıları	Aynı Yapıdakilere Oranı	Tüm Zarflara Oranı
Kelimededen Oluşan (770)	Almış	505	% 65,58	% 20,95
	Almamış	265	% 34,42	% 10,99
Kelime Grubundan Oluşan (1316)	Almış	968	% 73,56	% 40,15
	Almamış	348	% 26,44	% 14,43
Cümleciklerden Oluşan (325)	Almış	25	% 7,69	% 1,04
	Almamış	300	% 92,31	% 12,44
TOPLAM (2411)	Almış	1498	% 62,13	
	Almamış	913	% 37,87	

Hal eki almayan 913 zarf tamlayanının, ait oldukları yapılar ve kullanım sayıları şöyledir:

Tablo 7 Hal Eki Almamış Yapıların Kullanım Sayıları

Hal Eki Almamış Yapılar	Kullanım Sayıları
Tek Zarf	265
İsim Tamlaması	9
Sıfat Tamlaması	83
Edat Grubu	156
Tekrar Grubu	78
Bağlama Grubu	9
Zarf Grubu	4
Ablatif Grubu	6
Lokatif Grubu	3
Zarf Cümlecığı	300
TOPLAM	913

Tespit ettiğimiz 2411 zarf tamlayanının 1498 tanesi hal eki almıştır. Aldıkları hal eklerinin türlerine göre zarf tamlayanı çeşitlerine dağılımı, sayıları ve birbirlerine oranları şu şekildedir:

Tablo 8 Hal Eklerinin Zarf Tamlayanı Çeşitlerine Dağılımı ve Birbirlerine Oranları

	ZARF ÇEŞİDİ	Ablatif Eki Alan	Datif Eki Alan	Lokatif Eki Alan	Eşitlik Eki Alan	İnstrumental Eki Alan	Bildirme Eki Alan	TOPLAM	ORAN
1	Ayrılma	46						46	3,07
2	Ayrılma-Hedef								
3	Benzerlik		1		10			11	0,73
4	Birliktelik		1			15		16	1,07
5	Görelilik				5			5	0,33
6	Hal	7	1	5	9	7		29	1,94
7	Karşılaştırma		1					1	0,07
8	Karşılıklılık		3			6		9	0,6
9	Kaynak-Çıkış	124		1				125	8,35
10	Kesinlik								
11	Nicelik								
12	Olasılık								
13	Sebep	11	67	1				79	5,27
14	Sınırlandırma			3	1		9	13	0,87
15	Sıralama								
16	Soru								
17	Süreklilik								
18	Şart								
19	Tekrar	3						3	0,2
20	Vasıta					34		34	2,27
21	Yer	54	99	454	1			608	40,59
22	Yönelme		468					468	31,24
23	Zaman	6	1	44				51	3,4
	TOPLAM	251	642	508	26	62	9	1498	
	ORAN	% 16,75	% 42,86	% 33,91	% 1,74	% 4,14	% 0,6		% 100

SONUÇ

Dilaver CEBECİ'nin şiirlerinde yaptığımız inceleme sonucunda, zarf tamlayanlarının şiir dilindeki yeriyle ilgili bazı çıkarımlara ulaşılmış olduk. Eserde bulunan 142 şiirdeki dizeleri cümlelere dönüştürdüğümüzde 3033 tane cümle elde ettik. Bu cümlelerde toplam 14855 sözcük vardır. Tespit ettiğimiz zarf tamlayanlarını oluşturan sözcüklerin sayısı ise 4996'dır. Bu da gösteriyor ki şiirlerde kullanılan sözcüklerin üçte biri zarf tamlayanı görevinde kullanılmıştır. Cümlelerin çoğundaki yüklemelerin kelime grubundan oluştuğunu dikkate alırsak şiir dilinde duygu, düşünce ve bilgi aktarmada zarf tamlayanlarının kullanım oranının ve işlevsel yönünün ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görürüz.

İncelememizde yüklemle ilişkileri bakımından 23 zarf tamlayanı çeşidi kullandık. Toplam 2411 zarf tamlayanı içinde en fazla tekrar edileni 618 tekrar ile yer zarfı olmuştur. Yer zarfını, yönelme, zaman, hal, kaynak-çıkış, sebep, şart, benzerlik, vasıta, ayrılma, sınırlandırma, birliktelik, sıralama, soru, süreklilik, ayrılma-hedef, nicelik, tekrar, karşılıklılık, olasılık, görelilik, kesinlik ve karşılaştırma takip etmektedir. Dilaver CEBECİ'nin şiirlerinde sanat kaygısından çok ortak bir duyguyu paylaşma, tarihi bir bilgiyi hatırlatma, güncel olaylarla ilgili kişisel izlenimlerini yansıtmaya, düşüncelerini bir kişiye veya zümreye aktarma çabası görülür. Bu içerikteki metinlerde de olayların nerede geçtiği, neye yönelik olduğu, ne zaman ve nasıl gerçekleştiği önem kazanmaktadır. İncelediğimiz şiirlerde, bu sorulara cevap olacak zarf çeşitlerinin kullanım tekrarı diğerlerine oranla oldukça fazladır. Yer, yönelme, zaman ve hal başlığı altında toplam 1656 zarf tamlayanı vardır. Bu da, 2411 zarf tamlayanının % 69'unun bu dört çeşitten oluştuğunu göstermektedir. Karşılaştırma, kesinlik, görelilik ve olasılık 10 tekrardan az kullanımı olan zarf tamlayanlarıdır. İstatistiklere baktığımızda, sanatçının bir konu hakkında görüşlerini ortaya koyarken karşılaştırma yapmaktan çok benzerliklerden yararlandığını; bilimsel bir metin türü olmadığı için kesinlik ifadelerini ve başkalarının görüşlerini pek kullanmadığını; tahminlere fazla yer vermeyip yüklemelerin bildirdiği yargıların kaynağını ve nedenini ortaya koymaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Zarf tamlayanı çeşitlerini yapı bakımından değerlendirirken üç ana grup kullandık: kelimedenden oluşan, kelime grubundan oluşan ve cümleciklerden oluşan. Zarf tamlayanlarının yarısından fazlasını kelime grubundan oluşan yapılar oluşturmuştur.

Kelime grubundan oluşanları, kelimedenden oluşan ve cümleciklerden oluşanlar takip etmiştir. Kelime grubundan ve cümleciklerden oluşan zarf tamlayanlarının anlam bakımından daha belirgin olduğunu ve yüklemelerin belirttiği yargılara daha fazla yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki grubun değerlendirmede yaklaşık %70'i oluşturması, sanatçının anlam bakımından açık, belirgin ifadeler kullandığını göstermektedir.

Kelimedenden oluşanları kelime türü olarak ayırdığımızda, 770 yapının 387'i isimden, 277'si zarftan, 106'sı zamirden oluşmaktadır. Kelimedenden oluşanların yaklaşık yarısının isimden oluştuğu görülmektedir. En çok tekrarlanan yapı 136 defayla yönelme zarflarında isim+ datiften oluşan yapıdır.

Kelime grubundan oluşanları türe göre ayırdığımızda, 1316 yapının 639'unun isim tamlamasından, 405'inin sıfat tamlamasından, 156'sının edat grubundan, 83'ünün tekrar grubundan, 17'sinin bağlama grubundan, 12'sinin kısaltma grubundan ve 4'ünün zarf grubundan oluştuğu görülmektedir. Kelime grubundan oluşanların yaklaşık % 80'i isim ve sıfat tamlamasından oluşmuştur. Yer zarfındaki isim tamlaması+ lokatif yapısı 238 defayla en çok tekrar edilen kelime grubu yapısıdır.

Cümleciklerden oluşan yapıların çeşitlerine baktığımızda, 325 yapının 300'ünün zarf cümlecığı olduğu görülmektedir. En fazla tekrar edilen yapı, hal zarfındaki 109 zarf cümlecığıdir. Hal, şart ve zamandaki zarf cümleciklerinin toplamı 298'dir. Bu da tüm cümlecikten oluşan yapıların yaklaşık % 90'ını kapsar. Zarf cümleciklerinin hiçbiri hal eki almazken sıfat ve isim cümleciklerinin hepsi zarf olabilmek için birer hal eki almıştır.

Toplam 2411 yapının 1498'i hal eklerinden birini almış, 913 yapı ise hal eki almamıştır. En çok kullanılan hal eki 642 defayla datiftir. 1498 hal ekinin 1150'si datif ve lokatiftir. Bu iki ekin çok kullanılmasında zarf tamlayanı çeşidi olarak yer ve yönelme zarflarının oranının yüksek olması etkilidir.

Sonuç olarak; Dilaver CEBECİ'nin şiirlerinde zarf tamlayanlarının cümlede kullanım olarak önemli bir yere sahip olduğu, çeşit olarak yer, yönelme, zaman ve hal zarf tamlayanlarının oranının yüksek olduğu, yapı bakımından kelime gruplarının, özellikle isim ve sıfat tamlamalarının zarf tamlayanlarının oluşumunda büyük öneme sahip olduğu, tüm yapıların zarf olarak işletilmesinde datif ve lokatif eklerinin çok kullanıldığı görülmektedir.

KAYNAKLAR

- Banguoğlu, Tahsin, (1998). *Türkçenin Grameri*, TDK Yayınları, Ankara.
- Bulut, Yıldırım, (2009). *Dilâver Cebeci, Hayatı, Sanatı ve Eserleri*, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Cebeci, Dilâver, (1973). *Hun Aşkı*, Töre-Devlet Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (1992). *Ve Sığınırım İçime*, Burak Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (1999). *Sitâre*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2000). *Asra Yemin Olsun ki...*, Burak Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2003). *Bütün Şiirleri*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Devrânnâme*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Divan Şiirinde Kadın*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Büyü*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Dilâver Cebeci Bütün Şiirleri*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Evliyâ Çelebi ve 17.Yüzyıl Osmanlı Toplumunu*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Farklı Yönleriyle Türkler*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Kur'ân'dan Gerçekler*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Mavi Türkü*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Men Kazanga Baramen*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Seyrânnâme*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Tanzimat ve Türk Ailesi*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Cebeci, Dilâver, (2009). *Türk'e Dair*, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
- Demir, Celal, (2003). "Türkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri", *TÜBAR-XIII-Bahar*, Niğde, 407-423.
- Ergin, Muharrem (1997). *Türk Dil Bilgisi*, Bayrak Yayınları, İstanbul.
- Kahraman, Tahir, (1996). *Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi*, DuMat Basımevi, Ankara.
- Karahan, Leyla, (1998). *Türkçede Söz Dizimi*, Akçağ Yayınları, Ankara.
- Karpuz, H. Ömer,(2001) "Türkiye Türkçesi'ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri", *Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı: Özel, Eskişehir, 27-43.
- Korkmaz, Zeynep, (2003). *Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)*, TDK Yayınları, Ankara.
- Nalbant, M. Vefa, (1998). *Kutadgu Bilig'de Zarf Tamlayanları ve Bunların Derin Yapısı*,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

ÖZGEÇMİŞ

1978 yılında Balıkesir'in Kurtdere köyünde doğdum. İlkokulu köyün okulunda, ortaokul ve liseyi Şamlı kasabasında bitirdim. 1996'da giriş yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldum. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladım. Sırasıyla, İzmir Bergama Sağancı İ.Ö.O., Van Şehit Kemal Görgülü İ.Ö.O., Van Şehit Koray Akoğuz Lisesi ve Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi'nde çalıştım. 2009 yılında Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'ne tayin oldum ve halen bu okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Askerliğimi 2002-2003 yıllarında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yedek subay öğretmen olarak yaptım. Evliyim, 2 ve 9 yaşlarında iki çocuğum var.

Mehmet SARITAŞ

2013